

Illustreret Tidende.



Nr. 23.]

Udkommer hver Sondag.

København den 4. Marts 1860.

2 Rdlr. Quartal.

[1^{re} Bind.

Indhold.

Hans Lassen Martensen. — Indlandet. — Udlænding. — Labrador, af Chr. H. Ræder. — Nætthoved. — Engelholm. — Et Besøg paa Holligen Hooge. — Meddeleller af blandet Indhold. — C. E. J. Weyse.

Hans Lassen Martensen.

Denne Mand, som nu blandt vort Fædrelands Geistlige indtager den første Plads, og blandt Bidensabens Dyrkere i Almindelighed en meget betydelig, er født den 19de August 1808 i Flensborg, hvor hans Fader var Skipper. Familien flyttede 1817 til København, hvor Martensen anbragtes i det v. Westenske Institut; kort efter Faderens tidlige Død gik han over til Metropolitanstolen, og tilbragte her de sidste 4 Aar af sin Forberedelse til Universitetet. Hans værdige Moder satte, trods høist indstrænklede Krar, Sønnens videnstabelige Opdragelse igennem, og det er interessant at tanke sig ind i dette stille Liv med ders Frygt og Forhaabninger, disse Forhaabninger, som Fremtiden saa rigelig fulde retfærdiggjørte. I 1827 tog Martensen Artium, det følgende Aar 2den Examen og 1832 theologisk Attestats, samtlige Examiner med Universitetets Udmærkelse. Hans Ungdomstid var en Forberedelsens, Undsangelsens Tid, et contemplativt, indadvendt Liv, fuldt af ydre No, men også af indre Kamp og Aufzættelse. Allerede før han blev Student, bragte den grundtvig-clausenske Strid Gjæring i det ungdommelige religiøse Ge myt, en Gjæring, der vedvarede gennem hans første Studenteraar, i hvilken Tid han ogsaa modtog betydningsfulde Impulser gennem Sibbersns Forelesninger, saavel som gennem Mysters Prædikener og Skrifter. Af vakkende Indsydelse paa ham var i denne Periode læsningen af Steffens, som dengang stod i sin Virksomheds højest Flor; men næppe har Noget været af den Betydning for Martensens hele Udvilting, som Studiet af Schleiermacher, hvem han personlig læste at hørte og hørte prædike i København 1833, — og Hegel, hvis System mægtigt greb ham, idet han oplod ham en heel ny Tankeverden. Den hegeliske Philosophi var just paa den Tid ved J. L. Heiberg blevne indført i den danske Literatur.

Men Martensens Aand fik snart Lejlighed til at udvikle sig fyldigere baade i udvores og indvores Henseende, da det i Efteraaret 1834 blev ham muligt at foretage en Udenlandsreise. Han foretog den i Selskab med sin Ven Prof. juris Boruemann, og var borte i 2 Aar. Den første Winter tilbragtes fornemmelig i Berlin; her sluttede han sig til Steffens, ligesom han ogsaa her pleiede omhyggelig Omgang med Marheinecke. Af Rejsens øvrige Hovedpunkter fremhæves Heidelberg, hvor Martensen levede hele Sommeren 1835 og til hvilket væsentligste Erindringer høre hans Studier under og øvrige nære Forhold til Daub. Vinteren derpaa dødeleder han i München, fordybende sig i dette Steds rige Slatter af Konst og Bidenslab, hvilken sidste repræsenteredes af Schelling og den christelige Religionsphilosoph Frants Baader. I Wien indgik han et fortroligt Venstak med Digeren Lenau, og stred her paa Tysk om dennes „Faust“, (hvilken Afhandling senere er oversat paa Dansk og findes indrykket i Heibergs „Perseus“ 1837); og Lenau satte saa stor Pris paa Martensens Venstak, at han senere dedicerede denne sin „Savonarola“. Fra Wien gik Martensen til Paris, hvor han benytt-

tede de Skatte, som Bibliotheket frembød for Studiet af Middelalderens Theologi. Af andre Erindringer fra dette Ophold fremhæves, at Martensen her stiftede det første personlige Bekjendtskab med vor berømte J. L. Heiberg, et Bekjendtskab, der senere fortsattes og uddannedes til et noie Venstak.

Efter sin Hjemkomst fra Udlændet i Efteraaret 1836 udarbejdede han sin Disputats for Licentiatgraden: „Selvbevidsthedens Autonomi“, som han forsvarede og udgav 1837. Dette Skrift gjorde overordentlig Opsigt; men paa Grund af den dengang endnu nye philosophiske Terminologi, som Martensen optog, var den kun tilgængelig for de Indviede. Da dette Nye imidlertid snart gjennemtrængte den yngre Studenterverden, kan man ikke desto mindre kalde „Selvbevidsthedens Autonomi“ Begyndelsen til en ny Theologihertillands, idet den forholder sig polemis til den dæværende Dogmatik, der gjorde Religionen afhængig af Speculationen, medens Martensen i dette Skrift og altid senere, ifølge et sandt christelig-mystisk Element, som gaaer igennem al hans videnstabelige Virken, gaaer ud fra Troen som Forudsætning for al christelig Erfjendelse (credo ut intelligam). Med Hensyn til Martensens egen Udviltingshistorie er dette Værk betydningsfuldt derved, at det antyder hans følgende Retning, der har fundet sit fuldstændigste Udtryk

i hans 1849 udgivne Dogmatik. Dette Værk viser tilslutte, at Hegelianismen for Martensen selv kun var Gjennemgangspunkt og Middel for Uddannelsen af en selvstændig theologisk Ansuelse, der har sit Udspring fra en heel anden, fra Troens Kilde. „Selvbevidsthedens Autonomi“ udkom først på Latin, dernæst på Dansk, og har senere, overført på Tysk, vært megen Opmærksomhed og Anerkendelse i Tyskland.

I Året 1838 erholdt Martensen Ansettelse som Lector i Theologien, og det overdroges ham efter Professor Pouls Möllers Død at holde Forelesninger til 2den Examen over Moralphilosophien. I 1840 blev han extraordinair Professor. Universitetet aabnede Martensen en ny og høj Virksomhed, og han fastede sig over den med Over, Kjærlighed og den Hylke, som under Guds Bistand altid følger Dygtigheden, Talentet og den rene Willie. — I Arene fra 1838—45, da han tillige blev Hosprædikant, levede Martensen saa at sige for Universitetet og har i denne Stilling udøvet en gjennemgribende Indflydelse paa det theologiske Studium. Hans paa engang grundige og klare, aandrige og vækkende, dybfindig christelige Foredrag samlede en overordentlig talrig Kreds af yngre og ældre Tilhørere, og gjennem en Rolle af Forberedelses- og Forarbeider stred han consequent frem til sit Systems Afslutning, der betegnes ved Dogmatiens Udgivelse.



Hans Lassen Martensen.

Sjællands Bisop, C. af D. D. M.