

Hjælpe-Dampbaaden „Hjælpe“.

toges med hidtil uhørte Bravuraab. Han var, yttrede han, tilstede som Privatmand, sønstede Danmark alt Held og endte med at udbringe et Leve for „gamle Danmark“. Pastor Rørdam for Landsoldaten, specielt for Baron Blixen-Finecke, der den 5te Juni 1848 førte en Escadron Herregaardskrytter i Jlden. Meubelhandler Frederiksen for Grev Holstein-Ledreborg, der ogsaa den nævnte Dag kæmpede i Slesvig, hvilken Mand vi skyldte, at vi kunde fejre vor Fæst i

denne heilige Løb. Grev Holstein talte og bad Deeltagerne i Fæsten at bevare en venlig Erindring om denne smukke Fæsttag for vor unge Frihed. Inspecteur Søllerød for „Jenserne“. Statsraad Flor en improviseret, men derhos meget heldig Skæl for Kvinden, thi foruden hende saa „Gud hjælpe os for gamle Danmark med dets danske Mænd“. Folkethingsmand Knud Petersen fra Svendsstrup talte paa Bøndernes Vegne for det Leve, der

var udbragt fra Offerstenen for den danske Bondestand. Bonden var glad for Grundloven af 1849 og Forfatningen af 1855 var ei bleven til med den danske Bondes gode Villie. Han glædede sig ved at see saa Mange fra Hovedstaden og Kjøbstaden og udbragte slutteligen et Leve for de kjære Gæster. Pastor Rørdam et Leve for Baron Blixen-Fineckes Gemalinde Prindsesse Augusta, „den første danske Prindsesse, der havde blandet sig i en Folketorsamling“. Prindsessen tillige-



Fredensborg.