

NHẬT-NAM THU-XÂ



CÔ HÀNG HOA

XÃ-HỘI TIỀU-THUYẾT

Berthe
deac tenuent 1000
vécot legat

Xưa kia giờ thời hoa cười,
Bây giờ giờ thời, hoa rời cánh ra.
Làm hoa biết kiếp đọa-đày,
Thì sao chẳng hờ những ngày còn tươi.



Février 1934--Giá 0\$20

NHẬT-NAM ĂN, THƯ, HỌA-QUÁN DƯỢC-PHÒNG

104 Phố Hàng Gai Hanoi; xuất-bản giữ bản-quyền

Các sách của Nhật-Nam Thư-Quán đã Xuất-bản

Sách mùa Xuân xem Tết (1934) 0p30	Tập võ Tầu I II III IV V (in lần thứ 4 Giá 0p26 0p30 0p50 0p30 0p40
Cô Hàng Hoa tiều-thuyết op20	Học võ Tây dạy đánh võ lối hai người, có hình vẽ rất rõ 0p60
Học đánh chầu và binh-phầm cách hát cô đầu xưa nay op30	Võ Ta có đủ các bài côn, quyền, roi, thương và vật v.v.. op50
Nam nữ Bi-Mật chỉ Nam 0p30	Sách Dạy đánh cờ 0p60
Ái-tinh Cầm-Nang op30	Sách dạy làm ảnh có nhiều hình 1p00
Võ-Thuật Tùng-Thư bộ đầu Tức là bộ Càn-Long Dụ Giang-Nam có hình vẽ và giản dải để dạy đánh võ của Sơn-Nhân, đã rã rời số 40 0p03	Hóa-học (dạy các hóa-học) 1p00
Tinh-Dược giải-nghĩa 0p50	Đá bóng tròn (dạy đá bóng) 0p30
Sách dạy xem mạch (mạch sống, chết) 1p00	Chăn nuôi theo khoa-học 0p30
Sách dạy « 30 nghề dễ làm » 1p50	Cần-nhân Đàm-luận 0p35
Sách dạy đàn Huế và đàn Cải-lương (Khoa-học-Cầm) 0ng	Học làm văn thơ 1p20
Hai-Khiết và cụ Ba-Lễ soạn 0p50	Vua Bồ-Cái Lịch-sử tiều-thuyết 0p35
Sách nói về thành phố Hanoi 0p30	Hùng-vương Diên-nghĩa » » 0p50
Thương Mại Kế - Toán Chỉ-Nam	Lê-Đại-Hành » » » 0p35
Cách làm số sách nhà buôn); 1p50	Đinh-Tiên-Hoàng » » » 0p45
Sách dạy làm 40 Nghề ít vốn 2p00	Gươm cứu khò, chuyên rất hay 0p60
Dạy lấy số Tử-vi theo khoa-học 1p00	Hán Sở Tranh hùng số 15-16 0p24
Dạy làm Kim-kbi và Cơ-kbi 0p80	Cái ban văn-chương rất hay 0p30
Trườngsinhthuật(thuật sống lâu) 0p50	Sách thuốc chữa bị đòn 0p40
Dạy Thôi-Miên trong bộ I II III IV V	Bóng hiệp hồn hoa Từ-Trầm-Á 0p40
Giá 0p25, 0p35, 0p40, 0p50 0p50	Giác mộng Nàng Lê Từ Trầm-Á 0p60
Thôi-miên Nhật-bản nghiêm theo Phương-pháp của Đức (A-lor-măng)	Bè tinh nồi sóng Từ-Trầm-Á 0p30
chuyên về môn chữa các bệnh 0p50	Nhân-duyên-Mộng Từ-Trầm-Á-0p25
Sách thuốc đòn-bà Kinh-nghiêm 1p00	Hải Đường Hòn » 0p30
Sách thuốc trẻ-con kinh-nghiêm 1p00	Nước Hồ Gươm 0p20
Y-học Tùng-thư sách thuốc	Học chữ Tây và tiếng Tây in lần
rất tốt, rất quý mỗi cuộn 0p50	thứ 2 (gần hết) có dạy cả mèo op30
Sách thuốc Kinh-nghiêm 0p50	Gia-lễ chỉ-nam in lần thứ hai, có thêm <i>Cách làm gia-phả</i> , làm mả,
	cưới vợ, mừng thọ, giỗ tết v.v. 0p80
	Sách dạy vẽ « Mỹ-thuật T T » 1p00

ĐƯƠNG IN

Phổ-thông Giáo-Dục	0p50
Địa-ly Chỉ-nam 4 cuộn mỗi cuộn	op50
Lịch-sử Thuyết bộ Tùng-thư	op30
Võ Nhật (các miếng đòn hiểm) o 50	
Việt-ngữ Hợp-nhất Chỉ-Nam	
Hán-Việt, Pháp, tự-diễn trong bộ	
Hán học quốc-âm giải-nghĩa T.T	

(dạy chữ Tầu sơ-học đến cao học)
 Văn-Nghệ tùng thư đủ cách làm văn.
 Mèo chữ Pháp 0p60 Công-Nghệ T T
 sách dạy đủ các nghề sẽ ra tiếp theo
 Sách dạy làm ruộng và trồng cây
 Sách dạy chăn nuôi các giống Chỉ-
 Nam Còn nhiều nữa sẽ in tiếp sau

NHẬT-NAM THƯ-XÃ



HÀNG HOA

XÃ-HỘI TIỀU-THUYẾT



Xưa kia giờ thời hoa cười,
Bây giờ giờ thời hoa rời cánh bay.
Làm hoa biết kiêp đọa-đây,
Thà rằng chẳng nở những ngày còn tươi



NHẬT-NAM ĂN, THƯ, HỌA-QUÁN, DƯỢC-PHÒNG

104, Hàng Gai Hanoi xuất-bản

Giá 0\$20

8° Indoch. Pièce
2650

SÁCH THÔI-MIÊN

Tân-Sanh vién-tập

Sách Thôi-Miên dạy các khoa : THẦN-HỌC (psychisme) ; THÔI-MIÊN-HỌC, NHÂN-ĐIỆN-HỌC, ÁM-THỊ-HỌC, XUẤT-HỒN-HỌC, GIÁNG-THẦN-HỌC, THẦN-GIAO CÁCH-CẨM-HỌC, TRI-BỆNH-HỌC v.v...

Mục đích là để PHÁ TAN CÁI NỀN MÊ-TÍN DỊ-ĐOAN của nước nhà ; thêm cho người đời một thứ Khoa-học trí-trí rất có ích, rất ngộ-nghĩnh để đào-tạo lấy các thứ năng-lực cần-thiết cho sự thành-tựu hạnh-phúc sau này, mưu-tầm cái thuật « SỐNG MÃI KHÔNG CHẾT » cũng là khám-phá cái Màn-Bí-Mật của TẠO-HÓA vậy. MA là gì ? QUÝ là gì ? BÙA MÊ là gì ? PHÙ-THỦY là gì ? CHỮA BỆNH KHÔNG PHẢI THUỐC là gì ? ĐỒNG BÓNG, ĐỒNG-THIẾP là gì ? Tại sao lai chừa bệnh và sai-khiến cũng là HIỆN HÌNH được Ở NƠI XA MÌNH ! GIÁO-DỤC cho có KẾT-QỦA là thế nào ? học-giỏi CÓ THÈ BAY được (bên Tây đã có người học Thôi-Miên MÀ-BAY HƯỢC) Điều là do HỌC THÔI-MIÊN mà ra cả chứ đâu ! Thứ nhỉ ! Vậy muốn biết và làm được như trên, thời phải học các Sách :

SÁCH ĐÃ CÓ THÔI-MIÊN HỌC THỰC-NGHIỆM

(Quyển thứ nhất in lần thứ ba) Giá 0 p. 25
THÔI-MIÊN HỌC THỰC-NGHIỆM

(Quyển thứ hai in lần thứ ba) Giá 0 p. 35
THÔI MIÊN YẾU-LÝ-HỌC

(Quyển thượng (số 3) in lần thứ hai) Giá 0 p. 40
THÔI-MIÊN YẾU-LÝ-HỌC

(Quyển hạ (số 4) in lần thứ hai) Giá 0 p. 50
Thôi-miên số 5 Lãnh-hội Cân-ý-học (Thần-giao cách-cẩm) 0 p. 50
Thôi-miên Nhật-Bản nghiệm theo phương-pháp của Ðürç (A-lơ-măng) chuyên chữa bệnh Giá 0 p. 50

Mua buôn, mua lẻ, thơ và mandat để cho nhà xuất-bản như rầy:
« NHẬT-NAM THƯ-QUÁN 104 HÀNG GAI – HANOI »

Mua lẻ một quyển thêm 0 p. 20 tiền cước, mua cả bốn cuốn cước có 0 p. 32. Gửi lĩnh-hóa giao-ngân ít ra phải trả gốc tiền trước bằng mandat hoặc bằng tem (cò, cơn-niêm) 0 p. 05. Lúc gửi người mua chịu thêm 0 p. 15 tiền retour mandat (trả cả tiền trước thì thôi) Ai không tiện chở mua mandat mới được gửi tem (tem 0 p. "5). Còn nhiều sách có giá-trị xem các trang sau.

GÔ HÀNG HOA

XÃ-HỘI TIỀU-THUYẾT

(Đoản ca hành)

Cô em hàng sòm sinh nhà nghèo,
Trồng hoa, tưới hoa, sòm lại chiều.
Gió đông vù'a thổi, hoa vù'a nở,
Cắt, bó, vội-vàng đem bán chợ.
Chợ chiều lác-dáć, người hờ quang,
Gánh hoa còn nặng, cô bàng-hoàng.
Nào đâu quà em ? nào cháo mẹ ?
Mẹ yếu, em thơ, lòng những thương !
Đỗ hoa xuống rãnh, bưng mặt khóc,
Khóc ra giọt lệ như giọt ngọc.
Cúi đầu gạt lệ sợ người cười,
Nhìn hoa dưới rãnh mắt khôn dời.
Thương hoa, thương cả thân vun sori,
Sương nắng công-trình biết mày mươi !
Ô hay ! người đời riêng tính lạ.
Hoa thật chẳng thiết thiết hoa giả ;
Hoa thật hỏi mua nào mấy người ?
Hoa giả đắt hàng như tôm tươi !
Cô em ngầm-nghĩ, bung súc nhớ :
Vì nghèo, âu phải liệu chiều đời !
Mua lụa, mua phầm, mua giày sắt,
Nhuộm đủ các mùi, đem kéo cắt.
Nào cành, nào cành, nào dài, tràng.
Khéo làm chẳng khác chi hoa thật !
Làm xong hoa giả bán nhiều tiền.
Lãi lờ lẩn-tới, ngày một lên ;
Mẹ khỏe, em học, chị buôn bán.
 Tay không bỗng chốc rư bạc nghìn !
 Có khi thong-thả thăm vườn cũ,
 Mắt trông trám hoa, chiều ủ-rũ,
 Tàn tàn, nở nở, biết bao lần ?
 Mưa mưa gió gió ai là chủ ?
 Tần-ngần ngầm-nghĩa, cô thương tâm,
 Chứa-chan hàng lẻ khôn ngăn cầm ;
 Thương hoa thương cả nghè buôn bán,
 Lai-láng tình riêng, năm lại năm.

Décembre 1924

N. T.

I - DƯỚI NGỌN ĐÈN HOA

XÃ-HỘI TIỀU-THUYẾT NHƯỢNG-TỔNG SOẠN

*Đêm thanh trõng điểm khắc canh chây.
Một mảnh hồn buồn nửa tinh say.
Đi gió rõ rành vỗ tích sự l
Lọt mảnh thời đông đèn niêm tây.
Tơ sâu rồi, bẽ lòng đây,
Nỗi nợ đường kia dạ biêng khuây.
Sương lạnh phương trời đần nhạn lạc,
Trăng trong mặt đất bóng hoa gầy.*

(Theo điệu Giá-Cô-Thiên)

Mười một giờ : Trên đường phố Gia-Long, người vắng mà xe cũng vắng. Hàng phố đã ngủ im cả, trừ' ra mấy cái gác là còn le lói có bóng đèn nhặt-thưa.

Trong một cái gác ấy, một người con gái đương ngồi tựa mình vào đầu giường, một tay đê trên trán cậu em nhỏ đương nằm yên bên cạnh. Ngọn đèn hoa-kỳ trên bàn vặt nhỏ đến nỗi không còn mấy chút ánh sáng. Vầng trăng mười bốn, xuyên qua khuôn cửa chớp, in bóng mấy chùm cúc chớm nở xuống lần đệm trăng trải trên giường. Gió vàng động, bóng hoa lay, mà cái hiện trong tâm tình cô, bấy giờ cũng đương man-máu những ngọn trào bất định. Cô nhìn hoa rồi lại nhìn trăng, trên vẻ mặt thiên-chân lúc như vui, lúc như buồn, lúc lại một mình mà cũng tự thấy hẹn thùng e-lệ. Mọi khi, học xong là cô nằm xuống ngủ ngay được. Duy đêm ấy, lúc học đã không đê bụng vào sách mà lúc nằm lại không sao mà nhắm mắt được yên. Vì cớ chi ? Chỉ là vì cớ ban trưa cô đã đọc bức thư của người vú-già khẩn-khoản xin cô đừng xé. Thư gì vậy ? Thư của cậu Thanh, nhà ở gần đồi của nhà cô. Cậu viết thư cho cô đã nhiều, lần thi thuê thằng nhỏ đưa hộ, lần thi thuê vú-già. Cô nhận được nhất thiết đem xé, đem đốt, không hề trả lời, lại mang bảo người nhà và dọa sẽ nói đê cha mẹ đuổi ra khỏi cửa. Người nhà biết cô lành, nói

thì ác, song làm không có gan làm ác, bởi vậy đối với lời cô dọa cũng như gió thoảng ngoài tai vậy, tức như hôm ấy, vú-già lại dám khần-khoản đưa thư xin cô đọc, và nói nếu cô muốn cho tuyệt-tích thì nên viết cho một bức thư trả lời thật tàn-nhẫn thi tự khắc cậu Thanh phải tự thẹn ngay. Vàng qua lửa lầm cũng phải mềm. Cô nhẹ dạ một chút, cầm lấy thư bóc ra coi, mà lòng cô đêm ấy đã không phải là lòng cô đêm trước nữa. Lời trong thư, chõ oán trách, chõ van xin, chõ lại ân cần thề-tất. Đến đoạn cuối cùng, thì cái đại-ý cũng không xa mấy với câu : « Ví dù giải-kết đến điều, thi đem vàng đá mà liền với thân » Đọc xong thư, cô ném thư xuống mà cười thầm. Cô cho rằng khắp gầm trời Đông-Á này, bao nhiêu kẻ con trai viết thư cho con gái, đều có cái vẻ chân-thành như thế cả, không đáng tin mà cũng không đáng nghĩ. Bụng bảo dạ thế, lại tưởng tượng lan man đến những cái kết-quả không hay về sự nồng-nỗi của các chị em mới lớn, mà tai cô đã được nghe hay mắt cô đã được thấy, Chợt giật mình tự nghĩ. Có lẽ những cuộc rắc-rối về tình duyên, ê-chè vì nhầm-nhở, lúc bắt đầu cũng chỉ do câu chuyện nhỏ-mọn như câu chuyện của cô lúc bấy giờ. Nghĩ thế rồi bồ-hôi thấy ướt cả lần áo trong, cảm-giác thấy bàng-hoàng như là minh đương đứng ở men bờ một cái vực sâu muôn trượng, giá phỏng cậu Thanh là một người chẳng ra gì thì mối nghĩ của cô đến đây cũng không kéo dài ra nữa. Thế nhưng khốn một nỗi nhà cậu ở ngay liền-xóm, cái nết-na, cái tài-mạo của cậu không phải là không có dịp lọt vào tai mắt cô được nghe được thấy ít nhiều. Bởi vậy mà cái mối nghĩ trước nó chỉ như cơn gió thoảng qua, đến cái mối nghĩ sau mới thật là cái thường không tránh khỏi và thường làm cho điêu-đứng ê-chè biết bao nhiêu cặp trai tài gái sắc. Những tiểu-thuyết cô đọc ngày thường, có bao nhiêu nhân vật lẳng mạn thì bấy giờ đều lần lượt kéo nhau đi qua trong óc cô cũng như những chiếc bóng vô hồn kéo nhau chạy vòng quanh bốn mặt đèn cù vậy. Thiên hạ cố-nhiên không thiếu chi

phường bạc-hanh, song cũng không phải là tuyệt nhiên không có bạn chung-tình. Thiên-tạ cõ-nhiên không thiếu gì những bức thư quyền yến dỗ oanh, song cũng không phải là không có những bức chan-chứa một lầm lòng trung-hậu thực-thà, bất đắc rỉ muôn vàn mà phải viết. Sự bị lù'a dỗi hay bị thò-ơ trong cuộc ái-tình là sự đau-dớn nhất trong mọi sự đau-dớn. Có kẻ vì thế mà ốm, cũng có thề vì thế mà liều thân. Nếu những lời cậu Thanh nói không phải là lời giỏi cô, thì cái địa vị con ma trong trường tình đó, nếu cô không khéo bù-chì, tức là chẳng dành phần cho ai mà dành phần cho cậu. Chính vì những câu suy li vẫn-vơ như thế, mà óc cô thành loạn. Bữa ăn đã không ngon, bài học đã không thuộc, mà bấy giờ còn đổi ngon đèn hoa ngồi nhẫn canh tàn, lòng những trăm chiều bàng-khuâng. Cô tự liệu cái nọc bệnh của cô lúc ấy không đem đồ ra một bức thư trả lời không xong, thở dài một tiếng sê rón-rén lại gần bàn khêu lở ngọn đèn, sê một mảnh giấy trong cuỗu vở mà viết thư rằng :

« Cậu Thanh »

« Bức thư này tức là bức thư thứ nhất mà cũng là bức « thư cuối cùng tôi viết hồn cậu. Cậu là người có học, chắc « cũng rõ cái khồ-tâm ấy cho tôi, những điều cậu mong tôi « trả lời ở trong giấy đó, tôi thực không có phép trả lời. « Làm thân con gái ở nước ta, dù khi lá thăm chỉ hồng, nên « chẳng thì cũng tại lòng mẹ cha », tôi vốn không có quyền « được trao tấm ái-tình cho ai và cũng không có quyền « được nhận lòng thương yêu của ai cả. Vậy cái nguyện ước « của cậu, nếu bỏ đi được là hay nhất, bằng không thì hỏi « ở chỗ đáng hỏi chứ nay thư đi mai thư lại chỉ mất công « cậu và làm phiền cho tôi mà thôi. Cuối thư cậu lại lấy « sự sống chết mà dọa tôi, Cậu ấy là nói thật hay là nói « đùa ? nói đùa chẳng ? tôi cũng xin nói đùa lại rằng : nếu « tôi không yêu cậu, thì cậu sống hay cậu chết lòng tôi « cũng vẫn một mực không yêu. Nói thật chẳng ? tôi tưởng « cậu là kẻ nam-nhi không nên quá khinh-thường cái chết « như thế. Cõ-nhân cho cái chết của người ta có cái

« khinh như lông hồng, có cái trọng như non Thái, cậu
 « thử nghĩ giá phỏng cậu có vì tôi mà chết thì cái chết ấy
 « là trọng hay là khinh. Thân con người ta sinh ra, be là
 « của mẹ cha lớn là của xã-hội nhân-quần.— Cậu có quyền
 « gì cướp cái thân ấy để chết cho một sự tranh-kí với
 « một người con gái. Tôi thơ-ngây, sinh ra đời mười sáu
 « năm nay vẫn chưa biết có cái chi là cái ái-tình trai-gái.
 « Nhưng cứ điều tôi được nghe thì nó là một thứ độc-trùng
 « ghê-gớm, làm hại bọn thanh-niên chúng ta mạnh hơn là
 « trùng-hủy, trùng-lao.

« Tôi sợ nó lắm, không muốn để nó bám vào mình. Cậu
 « quả thương yêu tôi, chắc cũng không nỡ tự mình rước lấy
 « nó mà cố làm cho nó lây chuyền sang tôi, tôi mong cậu
 « hiểu ý ấy, để cái thi giờ nghĩ đến tôi, viết thư cho tôi, mà
 « chăm chỉ vào chỗ ngọn đèn quyền sách. Làm đàn-ông, chỉ
 « lo không có công-nghiệp chứ lo gì không có vợ. Cậu mà
 « khá ra, thiên hạ còn có những người tài-sắc gấp trăm tôi,
 « chứ tôi đã sừng-đáng đâu làm vợ cậu. Cậu mà không
 « khá ra, người thân-thuộc, kẻ họ-hàng cũng không thương
 « yêu được cậu, thế mà cậu lại mong một kẻ người rưng
 « nước lã như tôi có thể thương-yêu được cậu sao?

« Đêm thu gió lọt song đào,
 « Ăn làm sao nói làm sao bây giờ;
 « Phải người trăng gió vật-vờ.
 « Cầm sào đợi nước bao giờ cho trong?.....
 « Nay kinh thư »

« Đêm 10 tháng 11 năm 192...»

« THU-NGUYỆT »

Cô viết song, lại sé giấy cắt phong-bì, khi cắt xong, bỏ
 thư vào giàn kẽm lại, gấp cẩn-thận vào trong bìa sách rồi
 mới vặn nhỏ đèn xuống. Đêm tàn người mệt, thế mà khi
 đặt lưng nằm vẫn còn sậm-sốt ngủ không yên...



II – SÓNG GIÓ BẤT KỲ

Mùa xuân năm sau, một hôm trước cửa nhà cô Thu-Nguyệt thấy rắc đầy những mảnh giấy xanh-đỏ nhô-vụn, có lúc kéo nhau hàng đám bay theo chiều gió, đó là những xác pháo sau khi nhà cậu Thanh đã làm lễ ván-danh cô. Từ đấy trở đi, dòng-dã một năm trời, cô cùng cậu đã được hưởng hết mọi cái thú của đời vợ chồng vị-hòn, vì gần nhà, cậu thường sang bên cô. Cái thiện-thùng ban đầu của đời trẻ lâu lâu đã tan dần. Mà đám sương-mù e-lệ đó khi đã tiêu-tán rồi, thì cô lại thành ra bạo-dạn hơn là cậu. Có khi cô thêu-thùa cho cậu những thứ đồ dùng vật. Có khi cô ngồi trò truyện cùng cậu như người nhà. Có khi cô cùng ông bà đi coi hát, đi xem hội cũng viết giấy mời cậu đi, có khi cô mua tặng cậu những bò-hoa đương mùa để đáp lại những thứ cậu cho, mảnh gương nguyên, chiếc quạt thè hay vàn b nhẫn đồng-tâm nữa. Những sự đó ông bà chẳng những không cấm mà còn mừng cho cái điềm-lành của duyên đôi lứa về sau. Thương con, ông bà lại yêu chiều đến rẽ. Sự học của hai người khi ấy đều thấy tǎn-tới. Cái sầu-cảm vô-vị của các bạn trai, gái thanh-niên đối với hai người hờ như không có. Óc họ bấy giờ chỉ biết có hai điều: yêu-đương và chăm-chỉ: Càng yêu-đương nhau chừng nào tức là càng phải tình đến cái hạnh-phúc chung sau này chừng ấy. Mà tình đến bao nhiêu, tức là phải chăm-chỉ về sự học bấy nhiêu. Mỗi khi gặp mặt, thường đem cả muôn vàn câu muôn nói mà góp làm một nụ cười. Nụ cười ấy có vô-số là ý-nghĩa ở trong: có khi nó là phần thưởng, là cái dấu-hiệu cảm tạ cho một ngày đã vì nhau mà lao khổ về học hành, song có khi nó lại là một thứ hình phạt, cái hình phạt nặng nhất trên trần-gian, và là cái dấu hiệu oán-vọng mỉa-mai về sự lười biếng dong-choi, nghĩa là sự không trọn cái nghĩa-vụ vợ thương chồng bay chồng yêu vợ. Thế nhưng than ôi, cảnh đẹp không thường, hoa tươi mấy lúc, cái sinh-hoạt đường-mật ấy tinh ra nào được bao lâu! Ông xanh kia, nếu quả là có thật như lời người ta nói, thì không biết vì cớ gì mà bỗng không lại

đem một cái biến-cô rất lớn mà deo xuống giữa gia-đinh cô. Tạo-hóa vốn hay ghen-ghét cái hạnh-phúc hoàn-toàn chăng ? Hay là khuôn-thiêng muốn đem sự bận nghĩ khổ lòng để rèn-đúc cho cái nhân-cách người đời thêm cao thêm sáng ? Hai cớ ấy, xin để phần các anh em chị em đọc chuyện xét-đoán, kẻ cầm bút hầu độc-giả đây, không dám biết đến, chỉ biết rằng cái tháng tư sau khi làm lễ vắn-danh cô một năm lẻ, là một tháng ông thần Dịch-Tả ra oai rũ-rội nhất ở đất Thăng long cổ-đô. Trong khi ấy, cái không-khí lo-sợ đã theo với bóng ô-tô xanh cùng vết vôi bột trắng mà bao phủ khắp cả toàn-thành. Thế mà nhà cô, chẳng hay có tội-tình gì, cành xuân cũng bị ông quan-ôn bẻ lá. Hôm ấy là ngày phát phần thưởng. Cô học ở năm thứ hai trường Nữ-sư-Phạm, tuy phần thưởng ở những năm đầu thường nhỏ, song cô được đứng đầu các chị em trong lớp, cái vinh-hạnh đã to lắm rồi. Nào hay lúc đi cô ôm một tấm lòng vui-vẻ lớn chung nào thì lúc về cô cũng mang một khối ưu-phiền lớn chung ấy. Số là cô vừa lĩnh được sách-vở ở cửa nhà hát-tây ra thì đã thấy người nhà lên tìn, thằng xe hốt-hoảng nói với cô : « mời cô về ngay, ông cảm nặng lắm ! » Cô rung rời lên xe về đến nhà, vừa bước chân vào buồng đã nghe tiếng mẹ xùi-xut, hình như muỗi khóc mà không dám khóc. Cô biết là điềm gở, chạy sấp vào thì thấy mẹ và em đương ngồi tro như hai pho tượng, còn cha cô thì nằm ngửa trên giường, chân tay co-quắp, nước ra xám xịt, mạch máu đã đọng lại rồi. Cô vội vàng quăng sách vở phục xuống bên mình cha, thần-hồn bấy giờ đã hỗn-loạn văng vẳng nghe cô tiếng người nói ở bên tai, khuyên rằng đừng khóc. Tình cô vốn dễ cảm, sự đau-đớn bất-kỳ đó làm cho cô ngất đi, không sao gượng được. Khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở trong màn, Ngảnh trông ra không thấy xác cha mà chỉ thấy đầy nhà còn rây-rắc vết vôi bột. Cậu Thanh ngồi bên thấy cô tỉnh, sẽ lau những vết nước mắt cho cô và bảo cô người yêu không nên dậy

gương. Hồi đến mẹ và em thì cậu nói cho biết đã cùng đi đưa cha cô xuống Phúc-trang rồi. Cô vùng dậy, song cậu nhất định ngăn lại không cho đi, thì nầm phục vào lòng cậu mà khóc cho đến lúc nước mắt hết mà đầu thì thấy rát như búa bô. Bấy giờ mặt trời đã lặn. Mẹ cô và em cô đã về. người nhà đương bận về việc đốt quần áo và giường màn, cậu Thanh đương cùng mấy người bà con ở nhà quê ra dọn bàn thờ cùng sắp bát hương ở gác trên, ba mẹ con ngồi thăm mà nhìn nhau ở trong bóng sáng tờ-mờ, chẳng khác gì trong một giấc chiêm-bao kỳ-quái. Tiếng nức-nở của cô vẫn còn chưa rút. Bà mẹ tuy thương cảm muôn phần song cũng gương sầu mà nói :

— Nguyệt! Con đừng khóc nữa! Có thương thày thì hãy thương lấy mẹ và em đây. Con trông quanh bây giờ, còn có ai là người đáng cho mẹ con ta trông nhở. Nếu con lại khóc lóc quá mà ốm ra đấy nữa thì chỉ khổ cho mẹ thôi chứ thày chẳng may như thế rồi, có thể kéo lại làm sao được. Con hãy nghĩ đến cảnh nhà. Mẹ vốn yếu-ớt, chẳng làm gì nên ăn. Một trăm đồng chi tiêu, trông vào đồng lương của thày con cả. Thế mà lương bồng của thày con, mỗi tháng sáu, bảy chục thật đấy, song ở đất thành-thị này ăn tiêu tốn, nào có đáng là bao. Chắc mẹ chẳng nói thì con cũng rõ, đi làm với nhà-nước ngọt hai chục năm trời, thày con chỉ làm được cái nhà ở nhà quê và sắm-sửa cho mẹ con ta được không đầy sáu trăm đồng bạc hoa-hột đấy thôi, còn ngoài ra bình sứ, đinh đồng, sập gu, tủ chè, sắm thi tốn nhưng bán ra chưa chắc đã được lấy hai trăm đồng bạc, mấy bát họ mẹ cầm đã lấy trước tiêu trước cả, nay chỉ có tiền đóng đi chứ không có tiền thu lại. Anh em, chú-bác ở nhà quê, có cho họ nhở thì được song túng mà mong nhở họ thì khó lắm. Ruộng-nương không có, nhà chỉ có một sào vườn bỏ cỏ. Con trông đấy, mẹ con tìm cách gì mà nuôi nhau được ở đất này? Con thử nghĩ xem, ruột mẹ lúc này rồi lên rồi, không còn biết lỗi nào mà tinh nữa. Cô Nguyệt cúi đầu nghe mẹ nói, nức-nở mà đáp rằng :

— Con nghĩ... con nghĩ bà ta chẳng may gặp lúc vô-phúc thế này, ở mãi đây thì ngồi ăn núi lửa, cái vốn liếng còn con kia không mấy lúc mà hết. Cứ ý con thì mẹ tất phải thu xếp về ở nhà quê mới được. Đồ-đạc trong nhà, mang được về cái gì thì mang, còn thì bán đắt bán rẻ lấy đồng tiền tất cả. Ở nhà quê, cái vốn liếng ngót nghìn đồng không phải là bé. Hoa với hột, vành-xuyễn hãy đem bán. Còn tang thày không dùng đến. Trời cho khá, mẹ lại sắm cho con cũng không muộn. Trời chẳng cho khá, bán trước còn hơn bán sau. Mẹ về nhà quê ở, còn con với em thì mẹ cứ gửi tiền cho chúng con trọ học ở đàng nhà chú Tư đàng hàng Đồng. Song ấy là sau khi nghỉ hè, chứ bây giờ thì hãy về cả nhà quê cho đỡ tốn. Con dạy em học ở nhà cũng được. Cái xe nhà cũng bán, còn đầy-tờ thì trù' vú-già ra cho cả họ về. Con nghĩ chỉ có thể là tiện hơn cả. Miễn nǎn-ná được trong hai năm nữa, con học ở trường ra, bồ đi dạy ở đâu bấy giờ sẽ lại liệu. Nói đến đấy thi vú-già đã thấp đèn lên, và mấy người trên gác đã xuống, dục dọn cơm cúng. Trong lúc vội-vàng, tuy đã cho mua vải đura thợ may, song lúc đó vẫn chưa thấy mang quần áo trắng đến. Người nhà dọn cơm bưng lên gác. Cậu Thanh và mấy người họ thấp hương đốt nến, ba mẹ con đều mặc áo thường lén khóc và lạy ở trước bài-vị. Ông, bà sinh ra cậu Thanh lúc sớm đã sang thăm, bấy giờ mới biện lễ đến phúng. Tiếng ô-hô và tiếng khóc làm cho không-khí trong phòng hình như đọng lại. Cảnh tượng bến bờ, thê-thảm không bút nào tả được. Cúng xong, mọi người cùng ngồi nói chuyện. Kẽ lẽ và hỏi han cái tình-trạng khi ông Phán lia-trần.... Ngay lúc ấy thì bên hàng xóm nghe có tiếng pháo nổ-ran, mọi người đều dung-mình, biết rằng gần nhà lại có người chết về bệnh-dịch !

III - KẾT QUẢ MỘT GIẤC MỘNG

Tiếng oanh như khóc hoa đua rụng,
 Gọi tinh giải-nhân trong giắc mộng.
 Tình duyên hóa nợ-nần,
 Trong xuân hẹn với xuân.
 Thầy lợi thường quên nghĩa,
 Thôi đời đèn bạc thê.
 Xin mượn lưỡi gươm thần,
 Trừ quang lũ bất-nhân !

(Theo điệu Bồ-Tát-Man)

Đó là mấy câu thơ từ' đăng trong mục văn-uyễn một tờ báo. Cô Nguyệt ngồi buồn bên giường bệnh mẹ, vô tình nhặt mảnh báo cũ đọc đến mấy câu ấy, trong bể lòng bỗng nỗi lên một trận phong-ba. Sở-dĩ thế là vì cô lúc ấy cũng đương gấp phải một sự bất-bình, nói ra không tiện mà để bụng thì một mình những âm-thầm đau đớn. Bà mẹ cô, từ' khi bán-cháy đồ-đạc, thu dọn hòm tủ về ở quê nhà, đến bấy giờ đã được non mười tháng. Trong mười tháng ấy, không ngày nào là ngày mở được miệng cười. Lúc hai con đi học vắng nhà thì một mình và với vú-già, sớm hôm lủi-thủi chỉ lấy sự trồng rau trồng hoa cho khuya buồn đỡ nhớ. Thẩm-thoát đã năm cũ qua, năm mới đến. Vì gia biến, tết năm ấy bà không sắm sửa chi hết, chỉ thuê gói mấy chiếc bánh cùng đặt vài chiếc dò gọi là cúng-cấp qua-loa mà thôi. Tuy nhiên, tết đối với bà cũng có một sự vui: vui vì hai con được nghỉ học về quây-quần cả dưới gối, thế nhưng trong con lại nhớ đến chồng, trong tết năm nay lại nhớ đến tết những năm về trước, mà lòng bà không sao khỏi có cái cảm: « xưa sao phong gấm rủ là, giờ sao tan-tác như hoa giữa đường ! » Ai ngờ cái không may của bà chẳng những đến thế mà thôi, giữa đêm mồng ba tết, quân gian-phi nhân lúc bất ngờ, đã lấy nhà bà làm chỗ mở hàng cho cái nghè ăn cướp trong suốt một năm của chúng. Bao nhiêu đồ tesor, của riêng tay chúng

đã sạch-sành-sanh vét, mà còn đánh bà phải một trận đòn đau. Cô Nguyệt chạy ra cứu mẹ cũng bị chúng vụt cho mấy gậy vào đầu. May tóc cô dày, chỉ lọng óc mẩy ngày chứ vết thương không có. Sau hôm mất cướp rồi, vì đau, vì lo, vì tiếc của, thương con, bà Phán bỗng thành ra chứng nóng rét. Thuốc thang không đỡ, cái ngày vào học càng gần mà bệnh bà cũng càng thấy nặng thêm ra. Cô Nguyệt dành thu xếp cho em đi học, còn mình thì xin phép nghỉ ở nhà. Bà lúc nào tỉnh, cũng dục cô đi học kéo nhà-trường họ đuổi ra, song cô cứ nói dối mẹ rằng trường cô được nghỉ lâu hơn các trường khác. Kỳ thực thì cô không coi cái tiền-trinh cô trong sự học bằng cái tinh-mạnh mẹ trong khi ốm. Cô thà bỏ học chứ không nỡ bỏ mẹ sớm hôm sầu khổ một mình. Mãi đến cuối tháng giêng, bệnh bà đã gần khỏi, một ngày dục cô đi học đến năm bảy lần, cô mới báo cái tin đã bị nhà trường đuổi rồi cho bà biết. Kỳ thực thì dù nhà trường chẳng đuổi nhà cũng không lấy gì làm tiền cung gạo đốn cho cô theo học nữa. Cô cũng đem ý ấy thưa với mẹ cho nên lòng bà trong chỗ thương-tâm cũng còn tìm được đôi phần hớt đỡ thương-tâm. Những khi quắn-bách, mới biết được lòng người! Bấy giờ, cô rất mong mỏi cậu Thanh, song tấm lòng mong mỏi đã phá thêm đến sáu, bảy phần ngờ và sợ: ngờ và sợ vì cớ có lẽ cậu bấy giờ đã vì cớ thịnh suy của nhà cô mà thay lòng đổi dạ. Từ' khi nhà cô đòi về quê-cũ, tuyệt nhiên không thấy cậu lai-vãng. Tết đến chỉ sai người nhà đưa qua loa được mấy câu về cảm ta chứ cũng không thấy cậu về. Cô còn lấy cớ xa-xôi hay bận rộn của cậu mà tự yên-ủi lấy lòng, song đến khi nhà mất cướp, mẹ ốm, cô thôi học, cô viết cho cậu ba bức thư mà không đáng được lấy một chữ trả lời thì không sao mà tự yên-ủi được nữa. Bà Phán cũng lấy làm sốt ruột, thường bàn với cô. Cô tuy ngoài miệng thì tìm cách chống-chẽ cho mẹ đỡ phiền, song bên trong thì chín khúc ruột đã đứt nát hơn tơ chỉ rồi. Mãi đến chiều hôm trước là

chiều hôm thứ bảy, cậu em trai được nghỉ học về thăm nhà, mời đem cho cô được rõ cái tin tức đoạn-trường. Lúc ấy đã đến tám giờ tối. Bà mẹt người đi ngủ sớm dưới đèn chỉ còn một mình cô đương ngồi thêu mấy bức dăng-ten. Cậu em đi bộ ở Hanoi về bấy giờ mới về đến nơi. Bước chân vào sân đã lên tiếng gọi mẹ. Cô vội vàng chạy ra, bảo sê tiếng cho mẹ ngủ. Cậu em thấy chị ra, chưa kịp nói câu gì, đã ném cặp sách xuống bên hè, ôm lấy chị mà khóc. Cô kinh ngạc, hỏi dồn ba bốn câu, song cậu em nức-nở nói không sao thành tiếng, thì ôm chặt lấy em, cất chiếc vật áo vải sô mà lau cho ráo nước mắt, rồi ngồi bệt xuống bên hè. Một lúc sau, cậu em mới thỏ-thẻ nói :

Chị đã biết chuyện gì chưa ? Trưa hôm nay, chú Tư đưa cho em xem một tờ báo, trong thấy có đăng một cái Hý-tin của ai nhờ đăng mừng anh Thanh cưới vợ lấy con một ông Án về hưu nhà ở ngay thành-phố ta. Vì không đăng chõ ở, còn sợ có khi trùng tên chăng ? Chiều hôm nay xin nghỉ học lại tận nhà anh ấy xem, thì thấy ngựa xe đầy cửa, xác pháo đầy đường, mà trong nhà thì thấy ồn-ao những tiếng nói chuyện cùng tiếng trống phách hát à-đầu, quả-nhiên là một đám cưới. Chị tính đời chúng nó ăn ở thế có chó không ? Bây giờ chị nghĩ ra thế nào ? Cô nghe nói, thở dài một tiếng, tiếng thở dài ấy không phải là tiếng uất-ức về thói đời nóng-lạnh, mà chính là một tiếng hả-hê về sự cởi bỏ tấm lòng ngờ sơ bấy nay. tuy sự ấy cô đã đoán trước, song vì nó xảy ra mau quá đến nỗi cô không ngờ đến, cho nên khi nghe tin óc cô cũng choáng-váng mất một hồi. Hồi lâu cô mới sảng-sốt mà bảo em rằng :

— Chị bảy giờ còn biết thế nào? thày mất đi, nhà ta sa-sút kém trước nhiều. Kẽ về thần-thế đã không sừng đáng với nhà người ta, kẽ về tài-lợi thi nhà mình bây giờ là một nhà cùng túng đến cực điểm. Việc dựng vợ gả chồng ở đời này, người ta thường cân nhắc về

hai chữ « thề lợi » thề mà « thề » như vậy, « lợi » lại như vậy, người ta bỏ, sự ấy chị biết đã lâu rồi, như anh Thanh học cao-đẳng, con nhà giàu, thề tắt lại phải tìm vào những cô Thiên-Kim, dòng-dõi trâm-anh thế-phicket. Còn như chị thì ai người ta thiết. Qui hóa gì một cô nữ học-sinh bị đuổi, con nhà nghèo rớt mồng-tơi, Suốt người đời thề cả, có một gì anh Thanh. Hơi đâu mà em giận người rưng nước lã. Thôi, nín đi em ạ ! Mà câu truyện ấy cũng đủ'ng nói cho mẹ biết, mẹ đương yếu chưa khỏi hẳn đấy mà... ?

Cô nói xong, giắt em vào trong nhà, rồi lại ngồi mà thêu darning-ten.

Ấy, đêm ấy tức là đêm trước hôm cô đọc báo ở bên giường mẹ....



IV – NGHỀ TRỒNG HOA

*Xưa kia gió thổi hoa cười,
Bây giờ gió thổi hoa giờ cánh bay.
Làm hoa biết kiêp đọa đây,
Thà rằng chẳng nở những ngày còn tươi,
Xưa kia em mới lên mười,
Mỗi năm xuân đèn về người một xinh.
Bây giờ em đã trưởng thành,
Mỗi năm xuân đèn giật mình xót xa.
Giờ kia đã phụ phàng hoa,
Xuân nay đem lại cái già cho em.
Đêm mưa hoa rụng quanh thăm.
Nào ai thâu đèn nỗi niềm cho ai.*

Trời đã chiều. Làn gió đông thổi hiu-hiu, mặt nước xanh trên hồ Guom, sóng nồi lăn tăn như muôn nghìn hàng ngói xếp. Một lúc sau, nét vẽ thiên-nhiên đó hõng bị nhòá-xóá, hạt mưa bay đã phơi-phới rắc xuống khắp mặt hồ. Dưới cái máy phun nước ở cạnh hồ phía gần nhà Gô-đa, bấy giờ có mấy cô con gái bán hoa đương ngồi

Thấy mưa đến, các chị em đều đem gánh chạy vào hiên mấy nhà ở phố hàng Khay. Duy còn có một cô ngồi lại. Cô lấy cái nón Nhị-Thôn đội lên đầu, đeo mắt đầm-dầm nhìn các bó hoa chịu phong-trần đầy-đọa trong nửa ngày, tuy có nước sấp luôn mà bấy giờ cành cùng lá đèn đã rầu rầu muối héo. Hôm ấy trời lạnh, cả ngày mây vẫn đầy trời. Các ông Tây, bà Đầm ít đi chơi, mà gánh hoa của cô thành ra còn lại đến già một nửa. Cô nhìn hoa, rơm-rớm nước mắt, trên các bông hoa lúc ấy mưa đọng nhiều, đã giỗ thành tu'ng giọt nước, hình như hoa cũng cô biết, cũng đem giọt lệ tình mà đáp lại tấm lòng cô. Ngồi buồn, cô cất tiếng sê ngâm mấy câu trên đó là câu cô mời nghĩ làm đêm qua. Ngâm vừa rút thì gió mưa bỗng kéo đến mạnh hơn trước nhiều. Cơn mưa gió ấy có lẽ là chúa xuân đã nghe rõ mấy câu oán-thán của cô mà gia hình cho cô biết phép vậy. Cô không thể ngồi được nữa, vội ròn hoa lai một bên rồi cùng các chị em đồng-nghiệp cùng quầy gánh lên tầu điện. Tầu chạy, sức gió nhân-tạo hợp với sức gió thiên-nhiên, cùng trêu cho mấy chị em cô phải rét run không được. Cặp môi son đã tím ngắt, nước da trắng gà bóc đã xanh nhợt, thế mà cô cứ phải ngả mặt ra ngoài để hứng lấy gió, hình như sợ không dám nhìn mấy vị tiều-thư khăn-san, áo-doạn, ô-đầm, giày thủy-soan ngồi gần đỗi mặt với cô. Người trong tầu thấy vậy, có nhiều kẻ tinh ý, đều đoán rằng cô cùng những tiều-thư nọ tất có ít nhiều quan-hệ, phi bà-con tất bè-bạn, mà bây giờ kẻ sang người hèn, kẻ giàu người khó, cho nên không tiện nhìn nhau. Than ôi ! « Thương cho đời chẳng biết người. Thấy em chân lấm bở ngoài mắt xanh » ! Kẻ về nhan-sắc thì các Tiều-thư kia nào thắm bằng cô. Thế mà kẻ về tư cách thì lòng hiếu-thảo, dạ kiên-cương, các tiều-thư kia lại kém cô không thể lấy ki-lô-mét mà đo được. Thế mà chỉ vì cái môi cô không tô son, cái mặt cô không đánh phấn, cái mái tóc cô không dầu-thơm sáp-bóng, cái bám vào người cô không có lượt là, vàng bạc, thành thử ra mọi người ai cũng nhìn vào những vị « giá đáng nghìn vàng », coi như

một cái hoa ở trong tầu mà lấy làm hân-hạnh được đứng bên ngồi cạnh, còn cô thì hình như không có một ai trông thấy. Cả đến người bán vé đổi với kẻ sang cũng ra chiều lê-phép, mà đổi với cô thì điệu tay bộ nói đều tỏ ra cục-súc sỗ-sàng. Tuy nhiên, những điều đó cô không hề lấy làm quan-tâm, mà cũng không nhận biết mà quan-tâm, vì rằng lòng cô bấy giờ đương vẫn-vơ có mội trăm một nghìn mối nghĩ vẫn-vương !... Cô không trông thấy có những người ngồi chung quanh, cũng như những người chung quanh không trông thấy có cô vậy. Ấy, cô hàng-hoa nói trong chuyện đó, tức là cô Thu-Nguyệt, vai chính trong chuyện này? Cô Thu-Nguyệt sao lại thành ra cô hàng-hoa ? Kề ra cũng có nhiều nguyên-nhàn lắm. Nguyên làng cô ở, tức là làng Yên-Phụ ở bên bờ hồ Lãng-bạc, người làng vốn có nghề trồng hoa. Người trong thành-phố Hanoi, nào Tây, nào Khách, nào Nhật, nào ta, mỗi một năm dùng đến hoa không phải là không nhiều. Hoặc trồng vào chậu, hoặc cắm vào bình, hoặc bầy biện khi lê bái, hoặc kết từng vòng, bó túng túm trong những dịp hiếu, hỉ, đều là do các làng chung quanh cung-cấp cả. Mỗi lợi ấy, một năm lọt vào tay người mình không phải là ít. Chính ngay người làng cô, có nhiều nhà bầy, tám miệng ăn rưng ngồi rồi, quanh năm chỉ trồng vào có vườn hoa; lại có nhiều nhà thèm cao cửa rộng, thù'a thóc dư tiền cũng chỉ nhờ về sức phù-hộ của thần trăm hoa. Cô bấy giờ ở nhà với mẹ, tự nghĩ mẹ con không thể hút gió mà sống được, liền cũng bắt trước người làng lấy nghề trồng hoa làm kế sinh-nhai. Hơn sào vườn, cô đem trồng hoa tất cả. Nào tiền ăn học của em, nào lẽ thần-hôn với mẹ, cô đều trồng cả vào vườn hoa ấy. Vì trong lòng có cái hi-vọng như thế, cho nên dù lấy một tấm thân xưa nay vẫn quen ăn trắng mặc trơn, ra hải vào hán, chân không rắn xuống bùn, tay không dúng đến việc, mà bấy giờ cuốc gió bưa sương, bởi đất nhặt cỏ, khi dậy sớm bắt sâu, lúc chiều hôm tưới nước, mà cũng không thấy có chi là khó chịu đến mình. Chẳng những không khó chịu, cô còn lấy cái nghề ấy là một nghề có thú-vị cho cô. Thường thường

suốt ngày làm-lụng với vú-già ở ngoài vườn, quên cả trời mưa trời nắng. Bà mẹ thấy cô chịu thương chịu khó như thế, trong lòng cũng được yên-ủi, song yên-ủi bao nhiêu thì lại sót thầm bấy nhiêu. Những hoa trồng được, cô thường bán cất, hay bán cho những người đến nhà mua. Tuy nhiên, những hôm rồi không có việc gì thì cô lại tự cắt bó ít nhiều để đem đi chợ bán và nhân thề một công đi sắm-sửa các thức cần dùng ở chợ. Thường thì cô vẫn bán ở chợ Đồng-Xuân, mãi hôm ấy, cô nghe người ta nói đem xuống Tràng-tiền thường bán được đắt hơn, vì có nhiều tay, đầm qua lại, vì thế mà cô mới gánh hàng xuống tận nơi « dãy hàng hoa » Tràng-tiền. Ai ngờ lại gặp phải hôm trời không tốt, thành ra chẳng những hàng bán không hết, mà còn phải một trận mưa gió buốt vào thấu xương. Cô là người đa cảm, gặp một việc bất-như ý ấy, trong lòng không sao khỏi sinh ra vô số là những cảm-tưởng hoang-đường. Khi ấy ngồi trên tàu, người cứ ngo-ngác như kẻ mất hồn. Mãi khi xe đến đầu phố Đỗ-Hữu-Vỵ, là chỗ có lối rẽ về làng cô, mà cô vẫn ngồi yên. May người chị em cùng đi, phải vỗ vào vai dục cô, bấy giờ cô mới bàng-hoảng quay gánh hoa bước xuống. Về đến nhà, trời đã nhá-nhem tối. Bà mẹ đương mong, thấy cô về vù'a mắng, vù'a dục thay áo rồi ra cùng ăn cơm ...



V - SỨC QUYỀN DỖ Ở ĐẦU ĐƯỜNG BỌA-LẠC

« Long ly đại-hải tao hả-hý,
« Hò-lạc bình-nghuyên bị khuyễn khi.
« Thè-gian làm truyện cùng kỳ,
« Thân con thôi có ra gì mai sau. »

Bấy giờ vào năm giờ. Cô Thu-nguyệt ráy sớm, cắt hoa, bó hoa cho vú-già đem đi chợ rồi một mình cô kiếm nước mà tưới hoa. Tưới đến nửa chừng, cô bỗng đặt cái bình tưới

xuống, rồi ngồi tựa vào gốc cây xoan mà khóc. Cô khóc một cách cay chua mà thảm-thiết. Ông Lamenaïs có nói : « Cái giọt lệ cay đắng nhất là cái giọt lệ rơi ra mà không thấm vào tim gan ai cả ». Nếu quả vậy, thì cái giọt-lệ của cô lúc ấy có lẽ không có gì là cay đắng hơn nữa : Cô buồn có ai người hay, mà cô khóc có ai người trông thấy ; trận gió hiu-hiu, bông hoa hờn-hở, chẳng những không cho cô được đôi phần yên-ủi, mà lại hình như càng thấy cô ê-chè đau-dớn, chúng càng muốn bầy trò kh่าย trêu ?....

Cô tuy thân-phận nhi-nữ song vẫn sẵn can-trường trượng-phu. Tà' sau trận khóc cha, tuy hàng ngày ở vào trong cảnh bần-hàn ưu-hoạn, song cô không từng đem nước mắt mà nhìn ông thần Vận-mạnh bao giờ.

Cô tự cho là càng ở vào bước khó-khăn, càng là dịp tốt để cho cô phấn-đấu, càng là sự may cho cô biểu-hiệu được cái nhân-cách khác hẳn bọn tầm-thường. Bao nhiêu lao-khổ, bao nhiêu lo-buồn, bao nhiêu mùa-vui gió-rập đồ xô lại mà làm tội tâm-thân ! liêu-yếu đào-thơ chỉ nhò có chút tinh thần tự-cao đó mà cô còn sống được. Ai ngờ đối với bàn tay cay độc của Vận-mạnh thì cô không đến nỗi khóc, thế mà đối với những trò éo-le rắc-rối về thế-thái nhân-tinh thì cô không sao khỏi khóc. Cái tiếng khóc của kẻ không tùng hay khóc, lại chứa-chan biết bao nhiêu nồng-nỗi bất-bình. Tuy nhiên, nếu không phải là một mối cảm thực sâu thì hồ dẽ đã làm cho cô đến phải đem lệ tưới hoa như thế. Nguyên ở cạnh nhà cô có hai nhà hàng xóm. Một nhà có con gái lấy một người nhà buôn khách, còn một nhà thì có vợ làm chủ nhà hát ở dưới Khâm-Thiên. Hai nhà ấy là hai nhà phong-lưu bậc nhì bậc nhất trong làng, nhà trên trông về cái số may-mắn của con, còn nhà thứ nhì thì nhò về cái nghè-nghiệp làm ăn của vợ. Mỗi khi « thím-khách » và « cô-chủ » ở Hanoi về, thường sang chơi nhà cô. Bà mẹ tuy vốn giàu cái quan-niệm giai-cấp, song bề ngoài, không lẽ cứ không cho người ta đi lại.

Chẳng những thế, hai nhà ấy đối với nhau có lại rất có ân-ý, khi quà-bánh biếu-xén, khi tiền-nong dật-mượn, chẳng bao lâu mà đã ra vẻ thàn-tình. Ở cảnh nghèo-hèn mà giữ được cái bản-chất cao-thượng là một sự khó-khăn. Vì những cái ân-nhỏ, bà mẹ cô đối với « cô-chủ » cùng « thím-khách » kia, sự tử-tế trước là giả mà khi ấy đã thành ra sự thật. Thiên-hạ duy kẻ thân với mình là kẻ làm hại mình dě nhất và giữ nhặt. Cô thấy mẹ hạ mình chơi với những người như thế, vẫn lấy làm sợ, thường đem lời can gián. Bà mẹ vì cớ chịu ơn người, tuy biết lời con là phải, song tính đàm-bà nhu-nhược, vô-cớ không sao tuyệt được. Quả nhiên trong một tuần-lễ kia, mà cô gặp phải hai sự khó-chịu. Thím-khách kia dám khoe-khoang cái phú-quý của nhà mình mà ngỏ lời hỏi cô làm lẽ cho người chồng thím. Còn cô-chủ nọ thì ra ý bắn-khoan ái-ngại cho tình cảnh nhà cô cũng tung, mà khuyên bà nên cho cô ra theo nghề đi hát ả-đào ! Thím-khách nói : « Ở đời ai tử-tế với mình là quí. Nhà tôi tuy người khách, song ăn ở với tôi thật là hết sức tử-tế. Chỗ chị em nhà cả, nếu bà bắng lòng thi chẳng những một đời cô em ăn không hết lãi buôn, lãi bán, mà nhà ta đây, bà và cậu em cũng có chỗ tựa nương » Cô-chủ nói : « Cái sang cái hèn cũng ở như người. Miễn mình ở bùn mà chẳng lấy đèn mũi bùn thì thôi ! Người mà hay thi làm ả-đào chưa chắc đã mất phầm-giá người. Người mà hư thì dù tường cao, công kin, cẩm-cung ở trong nhà, chưa chắc đã giữ được tẩm thân trong sạch. Thế mà ả-đào cũng không phải là không lấy được chồng tử-tế. Có khi còn may duyên tốt số bắng mấy « những con nhà Lương-gia ». Bà không nghe người ta nói truyện vừa rồi có một người chủ-hiệu kia cưới một người ả-đào mắt ngót vạn bạc đấy à ? Con nhà quan, con nhà giàu, đã dě mấy nhà gả được nhiều tiền như thế ... ».

Bà mẹ tuy không nghe lời, nhưng chỉ một sự họ dám đem những chuyện ấy mà tính đến sổ-phận cô, cô đã cho

làm một sự xỉ-nhục không sao rửa sạch. Cô cho là họ khinh cô, họ khinh mẹ cô, họ khinh cả đến tő-tiên cô nūa. Vì vậy mà đêm hôm trước cô nghĩ vẫn nghĩ vơ, thâm tim cả hai quầng mắt, mà đến bấy giờ cô lại đem nước mắt khóc cùng gió dòng. Cô khóc một lúc thì nước mắt đã hết, trong cô chỉ còn có tiếng nức-nở, đầu thấy rức, mắt thấy mờ. Rỗng rưng có một mối nghĩ đến nó làm cho an-ủy lòng cô. Cô nhớ đến cách sinh-hoạt của mấy cô cùng làng : cô hàng trưng thường ngồi ở đầu chợ Đồng-Xuân cùng cô hàng xén ở đầu phố hàng Bồ. Hai cô ấy, buôn-bán chẳng lấy gì làm đảm-đang, mà ăn tiêu thấy xa-phí, hoa-hột thấy sắm nhiều, lại thêm cờ bạc có tối thua hàng nấy chục. Tiền ở đâu mà cho hai cô được như thế? Có kẻ nói đó là lờ-lãi của một nghề buôn không vốn: nghề buôn lậu-thuế và nguy-hiểm nhưng thực nhàn... Cô nghĩ đến đấy, cô lại nghĩ đến bước đầu đọa-lạc của những kẻ ấy tất nhiên là cũng bởi có kẻ khuyên dỗ rủ-rẽ. Những việc đê-hèn như thế mà có kẻ dám mở miệng khuyên dỗ rủ-rẽ đến, tất là chúng đã trông rõ thấy cái bóng via con ma nghèo nó ám-ảnh người ta. Vậy thì cô nghèo mà kẻ bầy mưu, lập kế, mưu tính đến sự lấy lẽ, mưu tính đến sự hát ả-đéo, tưởng chúng còn là trọng-dâi cô lắm. Giá-trị con người, thiên-hạ vẫn thường lấy sự giàu nghèo mà cân nhắc. Thời đời như thế không nên trách. Có trách nūa thì chỉ nên trách mình sao lại nghèo mà thôi. Cô suy-tính như thế thì vội lau ráo nước mắt, đưa mắt xa trông ra mặt nước ở trên hồ Tây, bấy giờ đương theo ngọn gió mà xô đẩy nhau như hàng mấy nghìn con ngựa trắng. Vù'a nhìn, vua nhách mép cười nhạt, lầm nhầm nói: mình không thể bán hồn mà nuôi xác như ai được. Nghèo hèn thì chịu vậy thôi!...

Nói xong, lại đứng dậy mà xách bình tưới hoa, cho đến lúc mặt trời đã non chưa mới xếp bình lại, rồi lui-thủi vào bếp sấp-sứa thổi nấu ăn, vì vú-già đi chợ vắng.



VĨ - MỘT CÁI Ý-TƯỞNG

Hôm ấy đã hai mươi sáu tết. Ngảnh đi ngẩn lại, lại sắp đến cái cảnh nêu cao, pháo nổ, bánh chưng sanh, câu đố đó ngày nào. Năm mới mới ra mà người một cũ đi. Cái cảnh gần tết của nhà nghèo, các thi-sĩ nước nhà đã có nhiều thơ hay mô-tả được đủ mọi vẻ rồi, kẻ cầm bút hầu các anh em chị em đây bất-tất phải dài dòng cho tốn giấy. Vì tết đến nơi, cô Thu Nguyệt tiếc mỗi hàng lại gánh bó hoa xuống « dây bán hoa » Tràng tiền. Lại cũng vì tết đến nơi, mẹ dặn về sớm nên mới bốn giờ chiều gánh hoa còn non nửa, cô đã quay gánh ra về. Cô đi bộ qua mấy phố hàng đào, hàng ngang. Khách đi phố hôm ấy cơ hồ đến không còn chỗ mà chen chân. Cô quay gánh chạy qua, đã khồ về người đông, lại khồ về mặt các công tử chẳng khác gì mắt quạ thấy gà con, vì răng cái nhan-sắc của cô đâu sương nắng, nau xồng cũng không sao che lấp được hết. Ngay lúc ấy thì cô sức nhở đến lời một người hàng xóm, vội vàng hạ gánh xuống vào mấy cửa hàng hỏi mua mấy cành hoa già là thứ buổi sáng ngày họ dặn mua. Ai ngờ vào đến năm, sáu hàng mới mua song mấy cành vì các hàng cô hỏi trước, hàng nào cũng kêu là làm không đủ bán. Cô bước chân ra, cái tay vịn đòn gánh phía trước cầm mấy cành hoa hồng bằng vải nhuộm, chạy vội cho kịp lên tàu điện ở cửa chợ Đồng-xuân. Tàu điện chạy một lúc đã đến chỗ cô cần xuống thì trông ra vẫn mặt trời ở bên kia hồ Trúc-bach chỉ là một khói lùa đỏ ở trong làn sương hôm mờ mịt, chứ không còn ném được cái ánh-sáng vàng ấm áp xuống cõi hồng-trần. Một mình cô lủi-thủi ra về. Gió chiều thổi xóc vào hai bên tà-áo năm-thân, người thấy lạnh gợn cả gai-điếc. Cô vừa đi vừa ngắm nghia bó hoa trên tay và đám hoa dưới rồ, trong lòng bỗng sinh ra một mối cảm sâu sắc mà chua cay. Cô tự nghĩ: Bó hoa trên tay ta đây có phải là một thứ hoa mà chẳng phải ra hoa đó không? Nào hương, nào sắc, chẳng qua mượn sức

tay người, vài manh lúa rách, mấy thức thuốc mùi, đã tò điểm cho nó được cái mầu-mỡ hồng tơ lục chuốt. Thủ đem nó mà so với những bó hoa tay ta cắp bó sớm ngày kia, trăm phần chưa dễ đã ăn được một. Thế mà con tạo vò-tinh, người đời không mắt, giỗng giả-dối kia thì trải bao nắng hạ mưa thu vẫn được tươi cành xanh lá, mà loài thiên-hương nọ thì khổ nỗi sương trêu gió ghẹo, có được bao mà lục ám, hồng phai ; giỗng giả-dối kia thì kẻ yêu người qui, đắt hàng nào kém mớ tôm tươi, còn loài thiên-hương nọ thì gánh đi rỗi lại quầy về, mặt dạn mày dày, nào khác chi phường nhà thô-ế !... Chao ôi ! Biết giá ngọc lành, bạn lứa Biện-hòa vẫn khó ! thích tranh rồng vẽ, họ nhà Bạch-thắng sao đồng ! Hoa kia cũng kiếp má hồng ! người này cũng mỗi đau lòng như hoa ! trồn ai ai biết ai mà ! thì cho cát lấp bùn nhòa cho cam !... Nghĩ đến đây cô lại tự thương đến tấm thân vất-vả sớm hôm, càng lo đến nỗi nhà thì gan ruột lại như dầu sôi, lửa đốt. Kể từ khi mẹ con về ở quê-nhà, có chút vốn riêng đã phải tay lũ-cướp bắt-nhân vơ-vét. Lần hồi ngày tháng, nào phụng-dưỡng mẹ già, nào bù-chì em dại, cô chỉ trông vào có mấy sào hoa. Nào ngờ trời chẳng cho làm, cấy lúa lúa rõ ra nǎn, vườn hoa của cô năm ấy trước thì vì nắng quá mà héo hon, sau thì vì mấy trận bão mà mười phần tàn-phá không còn được một. Công-nợ nhiều, tiếng réo-róc bên tai không phải là thứ tiếng của kẻ giàu tính tự tôn quen chịu. Cô bất-đắc-dĩ, phải bàn với mẹ hãy bán cái nhà đi để trả nợ. Vì thế, bấy gian nhà gỗ bấy giờ đã thành ra một túp lều-tranh. Vú-già bấy giờ cũng cho về. Công việc trong nhà cô dành phải một mình săn-sóc. Khi đó tết-nhất đã đến sau lưng mà nhà cô không thấy sắm-sanh chi hết. Không phải là không có tiền, tiền bán nhà cũng còn lại hơn năm chục, song cô định để dành làm số tiền ăn-học cho em về năm sau. Cái tình cảnh nhà cô lúc ấy, thật là khốn-quắn trăm chiều. Không nghĩ đến thi thôi, nghĩ đến, mỗi sầu lại không biết dài đến bao nhiêu nghìn trượng,

Cô nghĩ chán, cắt đứt đi không nghĩ nữa. Cặp mắt lại thơ-thần trong đến đâm hoa ở dưới dồ và cành hoa ở trên tay.. Bỗng rưng trong trí cô như có người xui-bảo, cô chợt tinh đến sự đem nghè cắt hoa mà thay cho việc trồng hoa: Trồng hoa mất mùa chứ cắt hoa không mất mùa. Trồng hoa khó-nhọc không nỡ để mẹ làm, chứ cắt hoa ngồi nhàn, mẹ có thể giúp ta được. Trồng hoa bán ẽ, ẽ là bỏ, chứ cắt hoa bán ẽ, ẽ vẫn không đi đâu mất vốn, và chẳng cứ mất ta coi thì nào có ẽ đâu. Sau hết, trồng hoa xấu tốt phải nhờ trời, chứ cắt hoa xấu tốt là trồng vào cái hoa-tay của người, thế mà người thi phàm việc hễ muốn làm là làm nên, ta muốn khéo lo gì không khéo. Nếu quả-nhiên khéo ra thì tất-nhiên bán được giá cao mà làm được bao nhiêu cũng hết. Buổi đời chuộng giả này, của giả chính là một món hợp thời nên bán. « Vì nghèo, âu phải biện chiền đời » .. Đời muốn giả, ta giả cho đời coi, miễn tấm lòng ta không giả, không làm mất cái hồn trong sạch, cái diện-mục bản-lai là đủ. Xưa nay biết bao nhiêu những bậc hào-kiệt anh-hùng, lúc cùng đến cũng phải tòng-quyền mà dùng mưu giả. Sái-Ngạc đã từng giả mê gái, Tôn-Tần đã từng giả dại giả điên. Dự-Nhượng giả hùi để báo thù, Chu-Đu giả say để lừa giặc. Miễn cái giả không đến nỗi đê-tiện đến như phường kê-minh, cầu-đạo thi thoả. Làm hoa giả cũng là một lối mỹ-thuật ở đời này, sao có thể cho là đê-tiện được... Nghĩ đến đấy thì chân đã đưa cô về đến cửa. Cậu em nghỉ học đã về nhà đương đứng vắn-vơ ngóng chị. Cô với quăng gánh xuống, ôm em vào lòng mà hôn vào đòn má đứng sương lạnh-giá. Cậu em săn đón, hỏi tranh, hỏi pháo và hỏi các thức nhà sắm tết. Câu hỏi của cậu như một làn gió lạnh thoảng qua, làm cho tim cô đau buốt. Cô nhìn em không đáp, muốn gượng cười song nước mắt đã vòng quanh.....

VII — BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG

Thẩm-thoát mấy hôm đã đến tết, cái tết ở nhà giàu sang vui-vẻ bao nhiêu thì cái tết ở nhà nghèo-hèn khổ-sở bấy nhiêu. Chạy được cái tết đã còm cả xương, những người nhỡn ở trong nhà nghèo, không bao giờ lấy tết làm vui sướng. Thế mà như nhà cô, chị em cô tuy đứng vào địa-vị trẻ-con, song cũng không còn chi là cái lạc-thú của cuộc đời trẻ-con nữa. Nhớ lại những tết năm nào, cửa rộng nhà cao, mâm đầy cỗ sẵn, mà bây giờ thì lồng-chồng mấy miếng thịt đông, thù-lù vài đĩa cơm nếp dù đến như cậu em cô là người ít cảm, cũng không sao khỏi mắt nhìn ruột đứt, đau-đớn cho cảnh đời tang-thương. Mâm cỗ cũng tồ-tiên, tuy bầy thêm hoa vào, mà sắc nước hương trời vẫn không che lấp nổi cái vẻ sơ-sài đậm-bạc. Mấy nén hương đèn một cây nến đỏ, mẹ con cúi đầu làm lẽ rồi đem xuống cùng nhau ăn uống, song mỗi thương-lâm động, còn lòng nào mà nuốt được trôi... Cái khổ-sở, cái tai-vạ, thường khi hay theo dồn theo dập đê trêu người. Ngay tối hôm mồng-một tết, bà mẹ chẳng rõ cảm nhiễm thế nào, lại lên cơn sốt thật nặng. Tết nhất ở nhà quê, tìm đâu ra thuốc và thày thuốc. Vả lại đồng tiền đã cạn, cái khó nó cũng giúp sức cho các hung-tinh, sát-riện được dễ bề ra oai. Mai chiều hôm mồng ba cô mới đi mua cho mẹ được mấy viên ký-ninh, song bệnh đã nặng, uống vào không thấy công hiệu gì cả. Cái nguồn sinh-kế trong nhà đã kiệt, vay mượn giặt tạm đã hết cửa. Cô nuốt nước mắt thưa với mẹ: xin đem vườn đất « cỗ-đứng » cho một nhà hàng xóm để lấy tiền chi-tiêu. Sự bắt chẹt nhau trong khi hoạn-nạn là thói thường của người Việt-Nam, thế mà khi ấy người hàng xóm lại cầm cho cô một giá thật cao, song trong văn-tự phải viết rằng nếu ba năm không chuộc, thì « y-như đoan-mại ! ». Tâm lý họ, cốt lấy cho được mảnh đất ấy, nào có

chi là lòng « tuất-nạn tiêu-bần ». Cái giang-sơn tồ-nghiệp của nhà cô chỉ còn có mảnh-đất đó thôi. Cầm bút viết cõi cho người ta, cậu em cô lúc viết cùng bà mẹ cô khi điêm-chỉ, đều biết vậy mà đều phải cắn răng mà chịu. Có tiền rồi cô mời thày chạy thuốc cho mẹ. Tuy nhiên, bệnh mẹ vẫn không khỏi mà lòng cô thì đã nát hơn tương Bần. Năm sớm, cậu em còn chưa đi học thì suốt ngày ngồi hầu mẹ để cho cô chạy ngược chạy xuôi, song xuôi ngược mà có ích gì cho sổ-phận. Tối hôm mồng bảy tết, trong lúc tiếng pháo mọi nhà báo hiệu hạ cây-nêu và tiễn ông vải, thì nhà cô bỗng thấy vang tiếng khóc. Sau khi uống một thang thuốc của một ông lang nào, chứng thương-hàn của bà mẹ đã biến tướng ra lưỡi đen và cầm-khầu. Ngộ-thuốc, cô cũng biết mẹ ngộ thuốc song mời các thày lang khác thì ai cũng bỏ tay xin chịu. Chị em cô, đành chỉ ngồi đứng quanh giường mà xùi-xụt, chờ khi bà mẹ tắt nghỉ thì lên tiếng khóc to. Giá phỏng đó là việc của một nhà giàu có hay một nhà hào-trưởng thì tiếng khóc đó đã đủ hiện triệu người làng xóm đến đầy nhà. Thế nhưng ở nhà cô thì không cảm-động đến một ai hết thảy. Cô khóc một lúc, đành phải gạt sầu mà đi tìm mấy người họ-đương xa đến để nhờ những việc sắm sửa vải giấy. Sáng hôm sau, chị em cô đã cùng nhau áo sơ, quần sồ mà đưa mẹ ra đồng. Tính ra cái tiền bán vườn đất, sau khi tiêu vì mẹ chỉ còn được mười tám đồng.

Mười tám đồng mà nào tiền ăn, nào tiền ăn học cho em !

Cô càng nghĩ càng thêm cay đắng lo phiền. Bỗng rưng, trong muôn trùng hắc-ám thấy nảy ra một tia sáng lờ-mờ bất định.

Tuy-nhiên, dù sao thi nó cũng là một tia sáng.....



VIII - CÁI SUNG - SƯỚNG

CỦA CUỘC ĐỜI TỰ - LẬP

Năm ấy cô Thu-Nguyệt đã hai mươi bốn tuổi Bà Phán đã mất từ một năm trước, nhà chỉ còn có cô cùng cậu em. Cậu em học đã tốt-nghịệp ở trung-học ra, vì không muốn đem cơm áo làm lụy chị nên đã đi làm thuê với một cửa hàng ngoại-quốc ở Hải-phòng, tẩm thân nam-tử đã thoát khỏi cái đói ỷ-lại. Trước sân nhà cô, vườn hoa vẫn như cũ, chỉ khác một điều trước kia thì hoa do tay cô trồng, do tay cô hái, mà bây giờ thì là của người hàng xóm thuê trồng, ngay từ năm cô bắt đầu làm nghề nhuộm hoa, cắt hoa. Nghề nhuộm hoa, cắt hoa, cô học chẳng bao lâu mà tự nảy ra một cái thiên-tài. Hoa giả của cô làm, không kém gì hoa ở các cửa hàng Tây mà giá thì chỉ bằng một phần ba hay là một phần bốn. Vì thế, một tay cô làm không đủ bán, lại thuê thêm mấy cô con gái nhỏ ở hàng xóm, mà dậy cho làm. Trước còn gửi bán ở các cửa hàng nhỏ, sau bán buôn cho cả các cửa hàng Tây. Trong một năm đầu số lãi đã trả giúp cô được hết các món nợ vặt và chuộc lại được cái vườn đất cũ. Năm thứ hai, nhà cô đã ra vẻ dư-dật. Ngoài sự làm hoa ra, cô còn đem tiền mà cầm họ, mà cho vay để sinh lợi thêm ra nữa. Vì vậy trong ba, bốn năm, nhờ được trời xanh tựa hay là nhờ ở cái gan phán-đấu với hoàn-cảnh của cô không rõ, vốn liếng cô khi đó đã có đến hơn nghìn. Cậu em lại đi làm thuê, đủ nuôi được miệng, không phải hàng ngày hàng tháng, ngưỡng-cấp vào cô. Ông thần-tiền đối với cô hình như có ý ghẹo trêu, trước kia cần tiền thì chẳng có, bây giờ cô tiền thì hình như chẳng cần có nữa. Nghề hoa giả bây giờ đã có nhiều người cạnh-tranh, càng cạnh-tranh thi hàng càng tốt mà giá càng rẻ. Thành thử ra công-trình nhiều mà lờ-lãi ít. Cô xem nghề làm ăn ấy đã không lợi, liền mua những sách-vở dậy về nghề chăn-tằm để nghiên-

cứu trong ít lâu. Nghiên-cứu xong, cô liền bỏ tiền ra làm một cái nhà chăn-tầm theo phép vệ-sinh. Từ' đấy, cô lại săn-sóc về nghề chăn-tầm. Lấy cái tài cô, cái chí cô, cái tinh-thần nhẫn-nại của cô, làm nghề gì mà không có thành công kết-quả. Cái nhà tầm của cô, nuôi tốt có tiếng. Nhờ ở sự phát-đạt, cô mở-mang ra khá rộng, mỗi lứa nuôi có đến trăm nong, những chị em trong làng, con nhà nghèo đều thích đến làm với cô, vì công cô trả đã cao mà cách tiếp-đãi lại rất là tử-tế. Cô lại gửi sang bên Tây, mua mấy bộ kính hiền-vi để dậy cho mọi người cách trọn trứng tầm nữa. Cái nhà tầm của cô, thực hoàn-toàn đáng làm khuôn-mẫu cho các nhà-tầm khác. Mà cái tinh thần tự-lập của cô, ai biết đến cũng phải ngâm-ngùi khen-lao ...

2

IX – TIẾNG KHÓC CANH TÀN

Mưa rụng hoa !

Gió rụng hoa !

Đây sân hoa rụng bóng trăng tà !

Vì hoa lệ rò sa !

Sô ru mà !

Phận ru mà !

Trong vắng hắc ám nhận đương ra,

Nên kịp lúc chưa già.

(Theo điệu Trường-tương-lư)

Mưa hôm vù'a tạnh, mấy đóa hải-đường mới nở hình như đương đầm-lệ mà khóc các chị em đã nbi rời cánh rã quanh rèm. Bóng trăng suông soi xuồng vườn hồng, trăm thíc hoa đều ra ý kém tươi, khác nào lấy cái vẻ ủ-dột mà đem cái oai dập-vùi tàn-ác của gi-gió ban ngày để nỉ-non cùng chị nguyệt. Cảnh vắng người im, trời thu như chết, nào ai là kẻ « vì hoa nên phải đánh đương tìm hoa ? » Cô Thu-Nguyệt lúc ấy chưa ngủ, một mình đương cầm-cui ngồi ở dưới đèn. Trời sinh cô vốn cho cô một cái cảm-

tinh-phong-phú và nồng-nàn. Dù ở đời đã lầm, trải đời
đã nhiều, tấm thân hằng ngày phải đem ra mà phân-đấu
với cái thế-giới vật-chất ở quanh mình, song tấm cảm-tình
đó vẫn không vì thế mà hao-mòn hay khô-cạn. Những cảnh
thiên-nhiên, thường có khi khêu-gợi cho ta một mối cảm
hoài vô-hạn. Đối với cảnh-sắc trong đêm ấy, sợi lòng cô
dù muôn nén không xong. Cô biết rằng nếu đề mặc nó thì
nó vẫn-vương bay vút đi chưa biết đến đâu là bờ
liền đứng dậy rút một quyển sách *Tính thật rắn* là một
quyển sách luân-lý của Fénelon mà đọc. Thế nhưng mắt
nhìn vào sách mà thẩn-hồn lại như bay lạc đến một cái
cảnh-giới nào ngoài vũ-trụ. Cô không thể chịu được cái
mối tịch-mịch, liền bỏ sách xuống mà đứng lên cầm lấy
mảnh gương soi. Nhìn vào gương, thấy đồng-nhan cô tuy
buồn-rầu ủ-rũ song vẫn không sao xóa nhòa được cái vẻ
sắc nước hương trời. Tâm-tư cô lúc ấy lại càng thấy như
sóng trào lửa đốt. Bỗng chốc cô mỉm, cái mỉm khó mà
cắt được nghĩa ; bỗng chốc cô giận, cái giận mà một người
như cô, mỗi khi bốc nóng, lại chỉ tự thiêu cháy tâm-can
một cách ngấm-ngầm ; bỗng chốc cô vui, cái vui rõ-dại mà
tâm-thường ; bỗng chốc cô buồn, cái buồn nó không bến,
không bờ mà không mối nứa. Chợt như người tỉnh ra, cô
một mình tự-hồi và tự-thẹn. Thẹn lên, cô nép cái gương
x xuống đất mà dẫm cho vụn ra tung mảnh, rồi lầm-nhầm từ
trách : Thu-Nguyệt ! Thu-Nguyệt ! Cái giá-trị mày lại ở chỗ
nhan-sắc, cái tri-nguyễn mày lại cũng chỉ tầm-thường nồng
nỗi như tri-nguyễn mọi người nhi-nữ khác hay sao ? Cái
mộng ấy, cái vòng hắc-ám ấy, ta tưởng mày tinh đã lâu
rồi, thoát đã lâu rồi, sao đến lúc này mà mày còn chưa
trù' được cái căn-bệnh lầm-sầu giàu cảm. Mày phải biết lầm
sầu giàu cảm chỉ là cái tính cách riêng của một số khuê-
các đời xưa, để cho bọn văn nhân lấy tài-liệu làm thơ,
làm tiểu-thuyết, chứ không phải là cái tính cách nên có
của mày, không phải là cái tính cách nên có của hạng con
gái sống ở thế kỷ thứ hai mươi ngày nay. Tỉnh ra thôi !

Tỉnh ra thôi ! Mày đã có một cái mục-đích mày theo ! mày đã có một cái ý-tưởng mày thờ ! mà cái mục-đích ấy, cái ý-tưởng ấy, đem hết tâm-lực mày, đem hết nhất-sinh mày, theo đuôi chưa chắc đã đến nơi, còn thì giờ đâu, còn ý-nghĩ đâu mà ôm lấy những tư-tưởng vẫn-vơ vơ-vẫn. Cô vừa nghĩ vừa lững thững bước chân ra cửa, thầm thơ đi dạo trong vườn « Chỉ sợ đêm khuya hoa ngủ mất, nên soi đuốc-sáng ngắm hồng-trang ». Cô dù không soi đuốc sáng mà xem hoa, song trong đêm sương lạnh, dưới bóng trăng mờ, tấm lòng cô đối với hoa, hoa có biết chắc cũng phải đem lòng cảm-tạ. Cô vừa đi, vừa ngắm xuống các cánh hoa rơi bời trên mặt đất, bất kỳ lại động đến mối thương-tâm. Không phải cô thương tâm cho cô, mà là cô thương-tâm cho hoa ; lại không phải cô thương tâm cho hoa, mà là cô thương-tâm cho những người số-phận như hoa, nghĩa là những người không sao chõng lại được với những mưa đơn giò kép ở nhân-gian, mà phải lia cái cảnh hạnh-phúc để rời mình vào chỗ bụi nhơ bùn đục ... Chao ôi ! Khắp đất chông gai, đầy trời hắc-ám, cái chân-giá-trị của con người, đời ai chuộng đến. Mà vì sự không ai chuộng đến ấy mà biết bao nhiêu kẻ đã coi thường coi khinh, dưới cái ách kinh-tế đè nén, trước con ma vật-dục cảm-dỗ, tự bỏ mất cái bản-sắc của mình. Cô tuy không phải là kẻ như thế, song trong chung quang mình, chỉ em cô biết bao nhiêu là kẻ như thế ! Hồi với những kẻ ấy, cô vốn đem lòng đau đớn, mà lúc ấy cảnh sinh tinh, tinh sinh cảnh, cô không sao khỏi trông hoa lại xót đến người. Một mình lặng ngắm đám hoa rơi, trong óc chan chứa vô hạn là đường kia nỗi nợ. Bất-thinh-linh bên tai cô vắng-vắng nghe có tiếng người khóc. Cô bàng hoàng rợn cả gai ốc, nghe kỹ ra thì tiếng khóc ở nhà láng giềng phía đông. Lạ thay ! Trong lúc cảnh tàn đêm lạnh, mọi người đều giấc điệp mơ màng, hồn mai phảng phất, tim sinh-hoạt ở trong giấc mộng, sao lại còn có kẻ có thù'a nước mắt mà khóc-lóc một mình ? Tiếng khóc mỗi lúc

một to, mà tấm lòng hờ-nghi của cô cũng mỗi lúc một thêm bối rối. Cô chợt nghĩ ra, nhà ấy chính là nhà người vợ-khách hắng đi lại năm trước. Mới rồi nghe nói người chồng đã bị trục về Tầu, không để lại cho vợ chút chi cả, có lẽ vì nóng-nỗi ấy mà cô-ả canh khuya không ngủ, lại có lẽ vì duyên-cớ ấy mà đem hàng lè nóng để tưới tắm da phiền đó chăng? Tấm-lòng hiếu-kỳ chợt động, cô liền rón rén bước ra bên hàng rào. Quả-nhiên cách rào, trong khuôn cửa sổ, dưới ngọn đèn xanh-ngắt, hai người thiếu-phụ đương ngồi đối diện nhau mà khóc than kẽm. Hai người ấy, một người chính là người cô vừa đoán, còn một người thì lại chính là cô-chủ ngày trước đã tung rủ cô đi hát ả-dào. Cô trông thấy cô-chủ đó, lại chợt nhớ đến câu truyện hôn-nhân của cô ta: Hai năm về trước, nghe nói đã lấy kế một ông Phán nào, nay sao lại về đây mà khóc, chắc gia-đình lại có chuyện chi rắc-rối. Cái mõi thương-tâm của cô ban nãy, gấp cái cảnh ấy lại càng như khêu như dục, tự-nhiên cũng phải cất tiếng thở dài mà sa đôi hàng lệ tù'-bi. Đã toan cất tiếng gọi mời sang chơi, song tự nghĩ đêm khuya không tiện, và đứng sương lâu đã mệt, liền trở về phòng nằm nghỉ. Tuy đặt lưng nằm mà cái cảnh-tượng vừa qua vẫn hiển-hiện ra trước mắt. Cô lầm-nhầm tự nói: Thiên-hạ biết bao nhiêu kẻ đọa-lạc mà không biết đến cái khổ đọa-lạc! Thiên-hạ biết bao nhiêu kẻ chịu đem thân ỷ-lại mà vẫn tự cho cái đời ỷ-lại là sung-sướng an-nhàn. Những hạng có bệnh mà tự cho là khỏe đó còn thuốc nào mà chưa được. Hai người kia nếu biết cái khổ đọa-lạc, cái nhục ỷ-lại mà tìm đường tự-cứu tự-lập, thì làm chi có cái tiếng khóc đêm nay. Tuy nhiên, họ đã biết khóc tức là họ đã biết hối, tức là họ đã biết cái khổ cái nhục ấy rồi. Ta có thể nhân đấy mà giúp cho họ lấy phương tự-cứu tự-lập được. Thế mà biết đâu họ đối với ta chẳng sẽ là người bạn tốt. « Buông dao sát-sinh, tức thời thành phật » biết đâu họ chẳng sẽ là người cũng theo đuổi cái công việc giúp đỡ cho các chị em chim

đãm lấy con đường tự-cứu tự-lập là cái trí-nghuyện của ta định làm... Cô nghĩ thế thì trong lòng thấy khoan-khoái như người tìm được một vật gì quý-báu mà hiếm-hoi, cái mừng ấy làm cho cô sinh ra bao nhiêu hi-vọng đường dài mà suốt đêm mất ngủ.



X – BA NGƯỜI BẠN

Tuy đêm trước mất ngủ mà năm giờ sáng hôm sau cô đã giật đê tròng coi các việc thường. Cô phát tiền cho người đi chợ mua dầu ; sang tròng qua mấy nong tầm chín gần lèn tồ cùng mấy mệt tầm mới ăn một ; xong đó, lại sang nhà chọn trứng tầm cùng làm việc với mọi người. Khó nhọc suốt từ sáng đến trưa. Buổi chiều, cô bảo vú-già coi nhà rồi vào phòng vùi đầu mà ngủ. Ngủ mãi quá bốn giờ mới tỉnh. Ăn cơm xong, cô sang thăm cô Tài-Coóng, tức là người vợ khách cô tròng thấy khóc đêm qua. Hàng xóm, gặp nhau là sự thường. Trầu nước hàn-huyền rồi cô nhàn hỏi đến chuyện bà phán Nguyễn, người đêm qua khóc đói với cô Tài-Coóng ở trong cửa sổ. Cô Tài nói :

— Cô hỏi làm chi, cái thân tôi đã khổ mà thân chị ấy lại khổ hơn. Hôm qua về chơi đây, khóc lóc kẽ nỗi chồng con, mình buồn nghe chuyện chị ấy lại thêm dầu cả ruột. Hóa ra cô lại tốt số, một tay gây dựng được cái cơ-đồ như thế, tha hồ mình quyền thu quyền phạt, không phiền lụy đến ai hết. Chúng tôi thực tròng thấy mà thèm.

Cô cười nhạt mà nói :

— Bà chị quá khen làm vậy, bói đất nhặt cỏ, được khỏi đói rét là tốt, có chi đáng kẽ là cơ-đồ. Chỉ được một cái là thân lập lấy thân, không phải nhờ ai, nó cũng đỡ bức mình đôi chút. Trời cho thằng em tôi nó lại đã làm ăn được, không phải tròng vào cửa nhà nên mới hơi đỡ túng đói thôi. Vù'a rồi bà chị nói chuyện bà Phán-Nguyễn chồng con thế nào ? Tôi nghe chưa hiểu.

Cô Tài nói :

— Nào có « phán » với « phiếc » gì đâu, chẳng qua là một anh cai-cu-lý gặp vận nêu thiên-hạ tôn lên như thế. Chị ấy lúc lấy cũng đã biết thế, nhưng nghĩ về già hết xuân, cũng phải tìm một nơi mà nương-tựa. Người ta là bạn vô-học, hoặc giả còn có tấm lòng trung-hậu biết qui người, biết thương người. Phần thứ hai, thấy anh ta bấy giờ chơi-bời phóng-khoáng ra vẻ nhiều tiền. Nên tấm lòng, nói của đáng tội, cũng hám của. Ai ngờ lấy nhau chưa được bao lâu thì anh ta làm ăn cứ thua-lỗ mãi. Trong lúc thua lỗ ấy lại nhăng-cuội với một ả vợ-tây có của, bèn đâm ra ghê-lạnh chị này. Tội-nghiệp, chị này có bao nhiêu vốn-liếng khi ấy đã bị anh ta phá-tán hết rồi. Tiền đã hết, tẩm thân phải hèn, trước còn phải mắng phải nhiếc, sau đến phải đánh phải đập, không sao ở được, đành phải ra tòa xin ly-dị. Ly-dị rồi về đây định nương-tựa tôi, cả cơ-nghiệp chỉ còn có cái va-ly quần áo. Rõ thật chết đuối vớ phải bọt. Dêm qua chị em nói chuyện gần suốt đêm, có lúc phải trống nhau mà khóc. Thành thử chị ấy mệt sẵn sinh ra rức đầu, bây giờ hãy còn nằm liệt ở trong buồng.

Cô Nguyệt thở dài mà nói :

— Thế bây giờ bà chị với bà ta đã tính đến làm nghề gì chưa ? Bọn đàn-ông ở đời này không đáng trông-cậy đâu, Minh muốn đỡ nhục phải đem thực-tâm, thực-lực tìm lấy một nghề làm ăn để tự-lập lấy thân mấy được.

Cô Tài nói :

— Ấy, chị em tôi cũng nghĩ thế. Tiếc thay lúc khôn thi đã già đời. Như tôi xưa kia sắm tiền sắm của chỉ biết ngồi đấy mà ăn mà chơi. Chẳng những thế lại còn phá nữa. Bây giờ tiền không có một đồng, cô bảo muốn làm ăn thì còn biết nghề nào là nghề không vốn mà có thể làm ăn được nữa. Hôm qua chị ấy đã bàn tôi còn mấy đôi xuyến thì bán đi rồi cùng nhau lại làm cái nghề cũ của chị ấy là nghề mở nhà-hát. Chị ấy làm nghề ấy đã thao, vù'a nhàn thân và vù'a có cơ phát-đạt được mau.

Cô Lắc đầu mà nói :

— Cái nghè chi chừ cái nghè ấy là nghè giết người. Mình đã làm lỡ, đã biết cái khổ ấy rồi, sao còn nỡ giắt kẻ khác xuống giếng mà cầu-lợi nữa. Tôi nghĩ ở đời, người ta chỉ cần giữ được hai điều là gặp cảnh-ngoại khó-khăn thế nào cũng không đáng sợ : Một là tấm lòng phải rất trung-hậu, hai là làm việc phải thật chăm-chỉ. Nay các bà chị muốn ra khỏi chỗ chông-gai mà đã lại lập-tâm tàn-nhẫn, mong sự Iười-biếng như thế, nói bà-chị đừng giận, tôi tưởng trời không tựa đắn. Hôm nọ tôi xem báo, thấy nói có ông gì ở Hà-dông mới chế được thứ máy-dệt rộng khổ, ở Huế, ở Tourane, đều đã dùng thứ máy đó để dệt the, dệt lanh cùng dệt các thứ vải may quần áo Tây. Những hàng ấy bây giờ người minh thích-dùng lắm, nghe đâu dệt ra bao nhiêu cũng thiếu hàng bán. Tôi tưởng các bà chị nên bỏ chút thì giờ vào Hà-dông mà học nghè ấy, vừa học dệt, vừa học đóng máy. Khi thành nghề sẽ về mở một xưởng dệt, có nhiều ta mở to, có ít ta mở nhỏ, nghè gì mới, ít người cạnh tranh cũng dễ được lợi, chẳng hay bà-chị nghĩ thế nào.

Cô Tài ngồi ngâm-nghĩ một lúc rồi mím cười một cách ngượng-ngập mà rằng :

— Vâng, cô dạy cũng phải. Thế nhưng chẳng nói giấu gì cô, chị ấy trong gương đã không có tiền, mà tôi thì vốn liếng chẳng được là mấy. Nếu có làm thì cô phải giúp vào mới được. Cô giúp người ta còn được, huống chi là chỗ chị em hàng xóm láng giềng.

Cô khẳng-khai mà đáp rằng :

— Được ! Miễn các bà chị cứ học cho thành nghề, tôi xin bỏ chung vốn để lập ra xưởng dệt. Kẻ công người của, thiếu đâu tôi xuất ra đấy, mà có lãi thì chia đôi. Cô tài mìng lắm, đương tính vào gọi cô phán Nguyên ra cùng nói chuyện thì ngoài bờ hồ thấy có tiếng người Ý-đà, một đứa trẻ vừa chạy vừa kêu : Có người đâm đầu xuống hồ ! Có người đàn-bà đâm đầu xuống hồ ! Cô và cô Tài nghe tiếng kêu ấy, trong lòng tự-nhiên thồn-thức, cũng chạy ra xem. Ra đến nơi thì thấy vòng trong vòng ngoài người đương đứng vây một người thiếu-phụ, ướt tù đầu đến chân

đương ngồi bệt trên bãi cỏ. Hỏi mọi người thì ra người ấy tức là người đâm đầu xuống nước, may được có mấy người đánh cá cứu lên. Khi đã cứu lên, mọi người xúm lại hỏi mà nhất định không nói câu gì. Ông Lý đang định đưa về sở cầm. Thu-Nguyệt vội chạy nóni với ông Lý : Xin đừng cõ-linh người ấy đem về nhà. Ông Lý bỗng lòng ngay. Cô liền vào khuyên-dỗ mãi người ấy mới chịu đứng dậy. Về đến nhà, cô lấy quần áo khô cho thay và gọi người nhà lấy nước rửa. Dưới ngọn đèn, cô cung cõ Tài mời người ấy nằm nghỉ, rồi tý-tê hỏi lai-lịch và duyên-cớ về sự liều thân. Hỏi đi hỏi lại hai ba lần, người ấy mới chịu nói rõ, vù'a nói vù'a uất-ức khóc. Thì ra người ấy nguyên là một vị tiều-thư, con quan Án mõ và là vợ ông Tham Thanh, chồng chưa cưới của Thu-Nguyệt ngày xưa. Từ khi lấy chồng, đẻ hai, ba bận song chỉ nuôi được có một đứa con trai. Trước nhà quan-Án còn giàu thì chồng chiều-cha mẹ chồng chiều. Nay chẳng may nhà quan-Án sa-sút thì cha, mẹ chồng đã khinh rẻ mà chồng thì chỉ ở luôn với người vợ lẽ chứ hàng tháng không hề nhìn mặt. Nỗi oan-khổ đem đến nhà bõ, mẹ chồng khóc-lóc thì cả nhà lại lập tâm vu cho cái tội đến lăng-mạ tôn trưởng, đem ra tòa ly-dị và bắt đứa con trai về. Của đau, con xót, bà Tham-Thanh lúc ấy của đã không có mà con cũng không được nhìn. Ngoài ra trong tay lại không có lấy một nghèo gì để sinh-nhai, ông thần tuyệt-vọng mới chỉ cho bà cái kẽ mượn nước hồ tây để liều-kết cuộc đời oan-nghiệt. Hai người nghe song, đều thở dài mà rót nước mắt. Thu-Nguyệt nhận đem cái tình-duyên của mình với ông Tham-Thanh ngày xưa mà thuật lại cho người thiếu-phu rõ. Kể khuyên ở lại cùng cô, cô sẽ giúp đỡ cho đẽ tìm lấy cách sinh-hoạt tự-do mà tự-lập. Còn cô Tài thì nói vun vào, nhân thuật lại cái chương-trình mở xưởng-dệt của chị em vừa bàn cho cô Tham rõ. Cô tham nghe cũng được đôi phần an-ủy, và hứa nếu có bạn đi thì sẽ cùng vào học dệt ở Hà-Hồng. Thế là từ' đấy Cô Thu-Nguyệt đã có được ba người bạn thân, thân được nhau ở trong cơn hoạn nạn . . .

XI-CÁI CHÍ-NGUYỆN CUỐI CÙNG

Sau đấy một năm, cậu em cô đã xin phép nghỉ ở nhà để làm lễ cưới vợ. Cái nghĩa-vụ của cô đối với em, cô cho đến đấy là xong. Đêm hôm cưới, sau khi khách-khứa đã về, Thu-Nguyệt cùng với ba người bạn mới cùng ngồi uống rượu mừng và nói chuyện ở trong buồng ngủ. Rượu say, chuyện hơi nhả. Cô Phán-Nguyên vừa cười vừa beo vào má Thu-Nguyệt mà nói :

— Còn của này cũng chồng con sao để chị em uống rượu mừng chứ! Bao nhiêu người hỏi không lấy, định đợi ngày được vời làm Hoàng-hậu hay sao?

Thu-Nguyệt đỏ mặt, thở dài mà rắng :

— Chị còn tơ-tưởng đến chuyện lấy chồng hay sao, khéo muốn ăn gấp bỏ cho người thề!

Riêng tôi, tôi tuyệt-vọng về con đường ấy đã lâu rồi. Không phải là tôi có thủ trình thủ tiết với cái ông Tham-Thanh phu-bạc kia đâu, thế nhưng trong gương các chị, ngắm lại mình tôi, thì tôi sợ tấm lòng của bọn đàn-ông lắm. Bao nhiêu người hỏi tôi, vàng có thật! thế nhưng trong lúc này trời cho tôi có chút yốn-liểng, ai chẳng thương yêu được tôi!...

Tôi tưởng trong một trăm người nhờ mồi-lái đó, chưa chắc đã có người nào sứng đáng, mà dù xứng đáng lúc này tôi cũng không thể biết được. Những hạng tham tài, tham sắc có đáng cho mình đem tấm tình cao sạch mà thờ đâu. Ở đời làm việc đời, có cứ gi chồng con mời sống, có cứ gi chồng con mời là đủ bỗn-phản. Trong trăm nghìn cái nghĩa-vụ ở đời, tôi chỉ xin nhận lấy một. Một cái đó tức là sự đem hết sức mình mà giúp cho các chị em đọa-lạc, nhỡ-nhàng được có nghề-nghiệp làm ăn cho khỏi đói cơm rách áo. Nay dúp cho các chị em đói cơm rách áo được có nghề-ughiệp làm ăn cho khỏi nhỡ-nhàng đọa-lạc. Đem hết cả tâm-lực một đời tôi vào đấy cũng làm không hết việc, rồi đâu mà nghĩ đến chồng con. Cái nhà tầm của tôi, cái xưởng-dệt mở chung

với các chị, tuy đã giúp được nhiều người, song kề ra thì tưởng cũng không hơn gì một hạt muối ở trong bể rộng. Tôi còn định cưới cho thằng em rồi, bảo nó thôi hẳn việc đê vợ chồng đem nhau sang Pháp mà học về nghề tẩm và nghề dệt. Sau này thành tài về, chúng nó sẽ giúp chúng ta. Các chị nghĩ thế nào ?

Ba người bạn nghe nói đều ra ý cảm-động, mỗi người rót một cốc rượu nhỏ, nâng lên mà đồng thanh nói rằng :

— Bà chị dạy chi-phải, chúng tôi xin tám-phục và xin cùng bà chị cung theo một mục-đích. Vậy xin cùng bà chị cùng cạn chén rượu này để chúc cho con đường học-văn của vợ chồng cậu em và cái tiền-trình phụ-nữ chúc-nghiệp ở nước nhà. Ngày một như gấm hoa

Décembre 1928

HẾT BỘ « CÔ HÀNG HOA »



TỰA TẬP TIỂU-THUYẾT « MÙA GIÓ VƯỜN HỒNG »
IN Ở CUỐN « MÙA-XUÂN » ĐÃ XUẤT-BẢN NGÀY 1er FÉVRIER 1934
Và bán tại NHẬT-NAM THU-QUÁN Giá : 0 \$ 30

MÙA GIÓ VƯỜN HỒNG

T. N. soạn

« Gió gió mưa mưa cảnh nao người,
« Vườn hồng xuân rụng đóa hoa tươi.
« Lòng son em giữ trong như nước,
« Mạnh bạo ai hay định bởi trời.
« Giác mộng tình ra buồn đã muộn,
« Nét sâu in lại gột bao phai.
« Bút nghiên mình sót mình vô-trạng,
« Thùa lè còn đem khóc hờ đời !

N. H. H. T. L.

1928

Vũ-trụ mông-ménh, cỗ kim mờ mịt ; đời vàng đã mất
thói bạc ngày suy Đường tràn bao đoạn chông gai ; bè
khô đời cơn sóng gió. Tuồng thiên-diễn bôi hèle vē nhợ. xôn
xao giầu, khό, sang, hèn , lứa tâm-đầu đốt ruột thiêu gan,
quanh quẫn vui, buồn, tan, hợp. Đã sinh ra kiếp, ai chốn
khỏi vòng ? Bẽ-bàng nước đục, bụi trong ! khe-khart chạch
vàng đất sỏi. Nhà băng-tuyết ngây thơ phận trẻ, xuân chưa
bén sầu ! nghiệp bút nghiên chăm chỉ việc thường, hoa
còn phong nhị. Duyên hội-ngộ vì ai đưa lại, đường yêu-
ma xui khách tìm vào. Chim khôn mắc phải lưới hòng,
nụ sorm nở ra cành biếc. Quen hơi bén tiếng, mấy đđ
sách đèn ; hẹn lục e hòng, một đêm mưa gió. Nghĩa nên
sâu, ơn nên nặng. Lòng chàng gần, ý thiếp không xa ;
hương khi đượm, lứa khi nồng, tình trong đã, mặt ngoài
còn ngượng. Đã rắp một hai gắn-bó, vì đâu ba bầy dở-
dang. Chuyện gia-đình nghĩ đến mà đau, gương oan-nghiệt
soi vào thêm tủi. Mong chi nữa phận hèn phong-phỉ.
lòng thiếp như tro ; chịu sao đang tiếng nặng bướm
ong, dạ chàng phải đá, Tâm-sự ai hay nỗi thảm, lung với
đầy giọt ngọc tàn canh ; thể-tinh khôn phá lèle xưa, đành
hở-hững giây loan đứt mỗi. Nghĩa đã tủi riêng cho phận,
oan sao theo mãi với tình. Nước chảy không về, giấc uyên
đã lạnh ; hoa rơi cò ý, tơ nhện còn vương. Một cơn gió tấp
mưa sa, đôi ngả chim ngàn cá nước. Phong-trần lận-đận,
vận đến đà lạc gót bình-hòng ; nhân-quả nhỡ nhảng, tắc
son vẫn xót người lạc thác. Mấy hàng chු thảo đói dòng
Iệ, trăm mối sầu chia một tấm lòng. Háng sót thay đời,
mà thương vì nết. Nghìn đậm hồn tim giấc điệp ; ba sinh
tin gửi cánh hòng. Rồng không lỡ một lầm hai, bao quản
chờ năm đợi tháng. Ác bay thỏ chạy, cái xuân già theo
gót đến sau lưng ; sông cạn đá mòn, con tạo-trẻ trêu ngươi
ngay trước mắt. Nơi bệnh-viện sầu vùi thảm lấp, một
phút tĩnh cơn ác-mộng, tấm si-tâm làm hại kiếp đầu xanh ;
chốn thu khuê châm gầy binh rơi, mấy hàng gửi ban nhân
gian, nét di oán còn in dòng máu đỏ. Trăm năm thảm-

thoát, một kiếp đọa-đầy. Trong đá nát trời tinh, Oa-hoàng
sức yếu ; khóc sóng sâu bể hận, Tinh-vệ hồn thơ. Giây ái-
ân lù'a-lọc trong vòng ; thành gai-cấp giam cầm đủ cách.
Gương bạc-mạnh nghìn thu là đấy, bầy xóa xá chi trò rỗi,
thôi thế thì thôi ; bạn đồng-tâm bốn bề nào ai? Khen chê phó
mặc miệng đời, biết chẳng chẳng biết. Khắp đất tối tìm
đâu thấy sáng, một trời xuân đê tủi riêng hoa. Chúc thế-
giới thăng-bình, qua cơn Ma-chướng ; mở pháp-môn bình-
đẳng đội đức Ri-dà

NAM-HẢI-HƯNG-THÁI-LANG



SÁCH ĐÀN-BÀ BẢN-ÔNG PHẢI MUA NGAY

NAM-NỮ Bí-MẬT

CHỈ - NAM

Tức « Bảo-quốc-chủng ». Thật là một cuốn sách « gây
nội-giống và ái-tình » rất có giá-tri. Đã phải in ngay lần
thứ ba. Có nhiều hình vẽ rõ các cơ-quan sinh-duc và hình
hảo-thai, hình vi-trùng các bệnh tình. Lại đủ cả bài thuốc
để dùng và chữa các bệnh như : Lậu, tiêm-la, di, mộng-
tinh, bồ-thận, tráng-dương, điều-kinh, bạch-đái, an, dưỡng
thai và cầu-tự v. v. . . .

Ai muốn cho ái-tình của vợ chồng được hòa-hảo, thân-
thề khỏe-mạnh, nội-giống đồng-đúc, để con thông-minh,
nên mua ngay sách này kéo lại hết thì hoài, (Lại gần hết)
Giá 0\$30. Bán tại nhà xuất-bản (như dưới đây) :

« NHẬT-NAM ĂN, THỦ, HÓA-QUÁN DƯỢC-PHÒNG
104, PHỐ HÀNG GAI – HANOI»

CÁC SÁCH THUỐC RẤT TỐI ĐÃ XUẤT-BẢN

Cửa Nhật-Nam Thư-Quán Được-Phòng 10# hàng Gai Hanoi

Do các danh-y Ng-An-Nhân ; Lê-Trúc-Hiên và Lương-Hữu-Gi hợp soạn
(Bằng Quốc-ngữ có cả chữ Hán)

Bộ Y-Học Tùng-Thư

Y-học tùng-thư đã ra từ' cuốn 1 đến cuốn 7 (mười cuốn trọn bộ) mỗi cuốn op50. Bộ sách này gồm cả Đông, Tây y-học, có đủ hình vẽ thân-thề người, cùng các vị thuốc (bản-thảo) và tính-dược. Có thêm chữ Hán các vị thuốc và đồng cân, đồng lạng để ai cũng có thể làm một ông thầy thuốc trứ-danh, hoặc tự chữa bệnh kẽ đơn lấy được. Chắc thế đã có rất nhiều giấy khen.

Bộ Y-dược Đại-toàn

Bộ sách thuốc này hay, giờ, thế nào xem ngay các cuốn « Sách Thuốc Đàm-bà » Sách thuốc « Trẻ-con », Sách dạy xem mạch sẽ biết :

Hiện đã in xong :

Tính-dược giản-giải (cả hai cuốn) mỗi cuốn op50

Sách dạy xem mạch có cả mạch Thái-tổ và hình vẽ các huyệt, mạch, rất rõ, cùng bài ca để học cho thuộc lòng. Thật là cần nhất cho việc làm thuốc (bán gần hết). 1poo

Khoa thuốc trẻ-con kinh-nghiệm (cả hai cuốn trọn bộ) gần hết 1poo

Khoa thuốc Đàm-bà kinh-nghiệm (cả 2 cuốn trọn bộ) gần hết 1poo

Bộ sách Thuốc Kinh-Nghiệm

Sách thuốc kinh-nghiệm cuốn 1 (op50). Đã phải in lần thứ ba cũng lại gần hết. Bộ này kinh-nghiệm được bao nhiêu sẽ in ra). Sách thuốc kinh-nghiệm cuốn 2 op50 cũng mới in xong.

Đương in gần song

Đủ các bài thuốc cồ, kim kinh-nghiệm 1poo

Ngại khoa và bệnh sởi, bệnh đậu 1poo

Tập chứng 1poo, , Thương hàn 1poo

Sách thuốc gia-chuyền kinh-nghiệm 1poo

ĐÃ XUẤT-BẢN

« Vũ-thuật Tùng-Thư » (bộ nhất) tức là chuyện :

CÀN-LONG ĐỘ GIANG-NAM

Một pho chuyện rất hay, rất ly-kỳ nói về vua Càn-Long trả hình và dùng võ Thiếu-Lâm để giết những quân bạo-nghịch, vân vân....

Có hình vẽ và dẫn-giải cho người tự học võ Thiếu-Lâm lấy được giỏi, của SƠN-NHÂN

Hình vẽ vua Càn-Long, tay phải dùng thè « Quan-Cong Binh-Chúe », tay trái dùng thè « Song-Long Hù-Châu » (Song-zhi) để đánh voi nái tên giéo-dáy,



Ở cuốn số 2 giá 4 xu (số 1, 2 xu, từ số 3 đến trọn bộ
đánh chèt Lối Lão-Hồ, ở cuối « CÀN-LONG mỗi số 3 xu (mỗi tuần lõi ít nhất tạm
ra 1 số), rồi sẽ ra 2 số.

Hình vẽ Trần « Phương-thè-Ngọc đà lôi dài »



6) 11, giá 3 xu v.

Bán tại nhà xuất-bản NHẬT-NAM THU-QUÁN 104 hàng Gai, HANOI và
khắp các tỉnh

VẼ TRUYỀN - THẦN

GIÁ CHIỀU HÀNG 2 \$ 99 THẬT GIỐNG

Khổ giấy 50 x 60 hoặc nhỏ hơn (to hơn tính giá khác) vẽ cả người hoặc nửa người bằng mực tầu hay bằng chì công-tê, bằng sơn, bằng thuốc giá ở dưới đây:

Vẽ bằng thuốc nước (Aquarelle) giá 5p00
Bằng sơn (P.àhuille) giá 10p00, vẽ sơn vào vải tốt 12p00, vẽ áo mũ triều-phục, mực và chì giá 8p00, thuốc 12p00, sơn 18p00. Vẽ trong người bằng các thứ 100p00.



Bản-quán chủ-nhân đã 18 năm làm về việc vẽ, vì đã học ở trường mỹ-nghệ, lại 10 năm giúp việc vẽ tại nhà « La Perle » (1) Nhiều người đã biết tiếng.

Hình ông Lương-quý-Phùng biệt hiệu Lg.-Vị-Thùy, chủ Nhật-Nam Ăn, Thư, Họa-quán D.Phòng Hanoi



Mấy năm nay mở ra nghề vẽ Truyền-thần có các nhà Mỹ thuật rất giỏi giúp việc. Vì thấy nạn kinh-tế khủng-hoảng nên tính giá đặc-biệt để hiển các ngài. Ai đã đưa vẽ ở đâu không giống, nên gửi ngay ảnh lại, sẽ được vừa lòng. (Bản-quán vẫn gửi theo lối linh-hoa-giao-ngân). Ở gần mòi lại xem mẫu ảnh, ở xa gửi thơ, ảnh, hoặc mandat, nhó chỉ để như dưới đây là bao giờ cũng dễ nhận: « NHẬT-NAM ĂN, THƯ, HOA-QUÁN, D. P. 104, Hàng Gai Hanoi »

(1) Nhà « La Perle » bán các tranh vẽ và đủ các thứ đồ cổ rất có giá-trị, vì bận việc xuất-bản nên ông L. Q. P. đã xin nghỉ việc.

4 BỘ TIỂU-THUYẾT CÓ GIÁ-TRỊ
BÊ TÌNH NỐI SÓNG

LUÂN-LÝ TIỀC-THUYẾT

NHÀ DANH-SĨ TÙ-TRẦM-Á SOẠN, TỦ-SIÊU DỊCH
(Đã phải in lần thứ hai gần hết)
Truyện rất Ly-kỳ, văn rất hay

Giá bán 0\$30



?
HẢI - ĐƯỜNG - HỒN

NGHĨA HIỆP TIỂU-THUYẾT

Chuyện một người con gái rất nghĩa-hiệp, làm lầm sự
KINH - THIỀN - ĐỘNG - ĐỊA
XEM RẤT BỒ ICH Giá 0\$30



?
HÁN SƠ TRANG - HÙNG

TIỂU-THUYẾT DIỄN-NGHĨA

Là chuyện các ông Lưu-Bang (Bá-Công đời Tiền-Hán là cù
tồ ông Lưu-Bị đời Tam-Quốc) cùng Hạng-Võ; Trương-
Lương, Phàn-Khoái, Hàn-Tín v. v.... Chuyện rất hay rất
nhiều mưu trí.....

20 cuốn trọn bộ (Đã ra đến số 16. Mỗi số 0 \$12)



« GƯƠM CỨU KHÔ » THỜI CŨNG

Là chuyện Tần diễn-nghĩa (CHUYỆN NHÀ SƯ MỎ NƯỚC)

Thật hay, đã trọn bộ 0\$60

BẢN TAI NHÀ XUẤT-BẢN :

NHẬT-NAM ĂN, THƯ, HỌA-QUÁN, DƯỢC-PHÒNG

Số 104, Phố Hàng Gai — Hanoi

NHẬT-NAM THU-XÂ

NGUYỄN-AN-NHÂN, LÈ-TRÚC-HIỀN, LUONG-SĨ-HẠNH HỢP SOẠN

ÁI-TÌNH CẨM-NANG

DẠY LÀM VỢ LÀM CHỒNG

(THEO TÂM-LÝ-HỌC)



ÊM ÁI NHƯ MẶT TRĂNG

Ai muốn cho vợ chồng hòa-hảo, nhà cửa êm-ái
Dạy con nêng người v.v. Nên mua ngay sách này

Giá 0 \$ 30

NHẬT-NAM ĂN, THỰ, HOA-QUÁN, DƯỢC-PHÒNG

104, Hàng Gai Hanoi, xuất-bản giữ bán-quyên

CH DẠY

TẬP VÕ TÀU

Ai tập cũng được

Môn Thiếu-Lâm

Sơn-Nhân tự luyện và dịch-thuật (Võ Tây Op.60, Võ Ta Op.50)

Võ Ta mới in, hình vẽ như Tây ai cũng hiểu ngay.



Tập số nhất đã in lần thứ 4 có thêm bài miếng bắt giso Giá op.26.

Tập số hai đã in lần thứ hai có 6 bài võ. Công 115 hình vẽ Lại có cả i thuốc Hoà-huyết cứu-thương-tửu để bóp những chỗ bị đòn rất hay đã nh-nghiêm Giá op.30

Tập số ba có 4 bài võ đặc-bié t cho người khá tập là :

Bát Hộ-Liên-Hoa-Quyền 2 Mai-Hoa-Quyền 3— Tân-Nội-Công 4— Hầu-Quyền
này nếu luyện đến nơi khi bị đòn rất nặng cũng không việc gì
không có những miếng đòn bắt và đỡ rất tốt. Nhiều hình vẽ và có rất nhiều
nh biến Op.50 một quyền. Quyền số tư có bài cho lớp cao-đẳng học, có
hiều thể đánh và hình vẽ rõ hơn cả (in lần thứ hai) Giá op.30
Quyền số năm có những bài dạy giản-pháp (đánh giản, mới in lại) op.40

Quyền số sáu có những bài dạy Côn-pháp (đánh côn mù gậy) op.50

Quyền số bảy có bài dạy Dao-pháp (múa dao) op.50

Quyền số tám dạy Thương-pháp (múa giáo) op.50

Quyền số chín dạy Kiếm-thuật (múa kiếm) op.50

Mua buôn mua lẻ thơ và mandat gửi cho nhà xuất-bản như dưới đây :

Hật Nam Án-Thư-Họa Quán dược-phòng 104 Hàng Gai HANOI

SÁCH MÙA XUÂN NĂM NAY (Giáp-Tuất — 1934)



của NHẬT-NAM



CHẲNG NHỮNG VĂN HAY, IN ĐẸP,
mà còn có

HAI TỜ TRANH

(Cả thơ và vẽ)

IN MÀU ĐỂ TREO TẾT :

- 1) Vẽ cảnh Chùa Hương
- 2) Vẽ Mỹ-Nhân tặng hoa

Khổ rộng 24 x 32cm (Sách cũng khổ ấy) Do một tay Danh-họa vẽ
rất đẹp, rất nhã. Giá bán lẻ mỗi tờ 0p10, mua cả sách có 0p30)
Đã xuất-bản ngày 25-Janv. 1934 tức là mồng mười tháng chạp ta



Bán tại nhà xuất-bản :

Nhật-Nam Thư-Quán 104 Hàng Gai Hanoi
GỬI THƠ MUA NGAY KÈO HẾT

Ai đã đọc cuốn «Sách Mùa Xuân» năm ngoái cũng nhận rằng hay nhất
(Vì một số độc giả dỗi đỉn nơi khác quên không gửi cho ở về nên còn
đến 40 cuốn, có mua cùng sách năm nay mới bán cuốn năm ngoái).