

TIỀN-CĂN BÁO-HẬU

後 報 根 前

Bá-tuorraine Mông-tê Cà-rit-tô sự tích

(CỦA ÔNG ALEXANDRE DUMAS CHA SOẠN)

Traduit par

KỲ-LÂN-CÁ

Tome troisième
CUỐN THÚ BA

IN LẦN ĐẦU **1000** CUỐN

Giá mỗi cuộn. 0 \$ 30

(Cầm không được in theo nguyên bản)

Sách nào không đóng cơn đầu sau đây là sách gian chǎng nên mua.



SAIGON

IMPRIMERIE DE L'UNION

1914

8° Y2

65288

0



TIỀN CĂN BÁO HẬU

CUÔN THỨ BA

(Tiếp theo)

- Mà khanh có gặp ông già chưa?
 - Dạ, khi hạ-thần vừa đến kinh-đô, thì liền đi thẳng đến dinh ông Công-tước ở Bà-la-ca.
 - Rồi đây khanh cũng sẽ gặp ông già chớ?
 - Dạ, hạ-thần tưởng có lẽ không gặp.
 - À, trăm quên lửng, vẫn khanh với ông già không thuận nhau, ấy cũng vì dòng Tôn-thất, mà cha con phải xa nhau, trăm sẽ nhớ mà đến ơn cho khanh đều ấy.
 - Dạ, Linh muôn-năm có lòng ha cố đến kề hạ-thần thì cũng là thái thầm rồi đó, hạ-thần mô dám mong ơn chi nữa.
 - Thế nào trăm cũng sẽ chẳng quên ơn của khanh đâu.
- Vua nói rồi bèn thò tay lên ngực mà gõ tấm khuê bài Bắc-dầu bội-tinh trao cho *Huynh-pho* mà phán rằng :
- Khanh hãy lánh cái này là của trăm ban lần cho khanh đó.
 - Dạ, muôn tâu, Linh muôn năm ban cho hạ-thần làm nhầm Bắc-dầu tú-đẳng bội-tinh.
 - Lỡ rồi, thì khanh cứ lánh đi, không có giờ rảnh đâu mà đổi cái khác. Công-tước ! khanh hãy lo ban băng cấp cho *Huynh-pho*.

Con mắt *Huynh-pho* rưng rưng đôi giọt là dấu quá bội vui mừng, lanh lẩy khuê-bài mà hôn cung tâu rằng :

- Muôn tâu, Linh muôn năm có dạy hạ-thần phải làm đều chi chẳng ?
- Khanh hãy nghỉ cho an thân thể. Như tại Paris mà khanh vô thể thì không nói làm chi, chờ tại *Mạt-xây* khanh sẽ giúp trăm được nhiều chuyện.
- Dạ, muôn tâu, trong một giờ nữa hạ-thần sẽ lia kinh-thành mà về *Mạt-xây*.

— Thôi, khanh hãy lui, dẫu sau trẫm có quên, thi khanh khá nhắc lại cho trẫm nhớ, (vì đạo làm vua hay quên lắm). Thượng-tho, hãy sai đòn Bình-bộ thượng-tho, còn Công-tước hãy ở lại đây cho trẫm dạy việc.

Thượng-tho ra ngoài gấp *Huynh-pho* bèn khen mà nói rằng:
— Thiệt túc-hạ đi trúng nhầm phuớc-môn, công danh sẽ toại chí.

— Có được bền cùng chặng ? Nói rồi ngó ra ngoài kiểm xe
đặng về chồ ngụ.

Nói về khi *Huynh-pho* về đến nhà hàng liền ra lệnh rằng trong 2 giờ nữa sẽ thượng trình, rồi liền dạy dọn ăn. Vừa mới lại ngồi bàn thì có người rung chuông kêu cửa, gia-đinh ra mở cửa thì nghe có tiếng nói tên mình. *Huynh-pho* bèn nghĩ thầm rằng ai mà rõ thấu ta đã về đây.

Kế gia-đinh bước vào thì *Huynh-pho* bèn hỏi rằng : ai kêu cửa
đó vậy?

— Dạ, người ấy không chịu nói tên.
— Sao lại không chịu nói tên, mà va muốn nói việc chi ?
— Dạ, muốn giáp mặt quan lớn mà nói việc tư.
— Nói chuyện tư với ta sao ?
— Dạ, phải.
— Người ấy có nói tên ta chặng ?
— Dạ, có.
— Hình trạng người ấy ra làm sao ?
— Dạ, tác chừng 50 tuổi.
— Cao hay thấp ?
— Trang quan lớn vây.
— Nước da màu gì ?
— Ngâm ngâm hoa dâu, tóc đen, con mắt đen, chơn mày đen.
— Sắc phục thế nào ?
— Mặc áo trắng, gài núc đến cổ, có mang Bắc-dầu túr-đặng
Bội-tinh.

Huynh-pho nói thầm rằng : *cha nội tôi đó chờ ai !* Kế người ấy
bước vào nói rằng : *cha chā là lê ngbia, ấy là thói ở Mat-xây*
con rước cha như vậy hay sao ?

— Uã cha, thiệt tôi nghi không lầm.

Ông già vừa nói vừa đem gậy và nón lại dựng gần vách mà nói rằng: — Nếu con nghi rằng cha, sao con lại để cho cha đợi chờ lâu lắc vậy.

Huynh-pho bảo gia-tinh lui. Gia-tinh lui mà có ý lấy làm lạ.

XII

Cha con gặp nhau

Người khách lạ mặt ấy là ông *Noat-chê*, vẫn là cha ruột của ông *Huynh-pho*.

Khi ông thấy gia-đinh lui gót rồi, ông bèn nghe cho nó còn đứng núp gần cửa mà nghe lóm, mà thiệt quá như vậy. Gia-đinh thấy ông bèn lật đật chạy mất. Ông liền đóng các cửa lại, đoạn bước tới giơ tai *bồng-rua* con, ông *Huynh-pho* khi thấy cha đi đóng cửa thì ngó theo sững.

Ông *Noat-chê* khi *bồng-rua* con rồi bèn nói rằng: Cha coi ý con chẳng muốn gặp mặt cha chút nào?

— Dạ, thưa cha, con lấy làm vui larmor chớ, những vây mà mắc thỉnh linh gặp cha cho nên con rối trí một chút.

— Cha cũng lấy làm lạ, sao con đã viết thư cho cha hay rằng đúng 28 février là ngày lề hỏi của con, mà sao ngày mồng ba tháng mars con lại về kinh-đô là ý gì?

— Dạ, thưa cha, con về đây đểng cứu cha.

Ông *Noat-chê* nghe nói vậy bèn nằm ngửa xuống ghế dài mà nói rằng: Vậy sao, thưa với quan phó Biệt-i-lý xin nói phâng minh cứu về việc gì cho tôi rõ.

— Dạ, thưa cha, cha cũng đã có nghe nói rằng: tại đường *Sanh-rắc* phe Na-bô-lê-ông có lập nhà hội chăng?

— Có, mòn bài số năm mươi ba, cha làm phó hội-trưởng.

— Dạ, con thấy cha tề chỉnh như vậy con lấy làm kinh hãi.

— Biết sao bây giờ con. Vì cha đã đồng xông tây đụt, nam đã bắc trừ, tiêu đầu loạn ngạch, ghe phèu bị bắt đảng này, bị phân đảng kia, thì cũng đã từng quen cái chuyện u guy hiểm rồi. Con nói rằng tại đường *Xanh-rắc* có lập nhà hội mà có chuyện chi con hãy nói cho cha nghe.

- Số là có người trong hội đến mời quan tướng-quân *Ké-nen* buồi ban mai. Tối chín giờ ông bước ra đi thì sáng ra người ta lượm được thi thể ông ở dưới sông *Xe-nò*.
- Ai thuật chuyện ngõ ấy cho con nghe vậy ?
- Dạ, Hoàng-thượng chó ai.
- Mà cha cũng có một chuyện khác nói lại với con hay.
- Dạ, con đã biết trước chuyện cha muốn nói đó rồi.
- Vậy sao, té ra con đã biết rõ Na-bô-lê-ông nhập Pháp-địa rồi hav sao ?
- Xin cha hãy nín, trước là vì cha sau là vì con.
- Con đã biết chuyện ấy trước hơn cha, vì ba ngày rày từ *Mạt-xây* con hỏa tốc thượng trình về tới kinh-đô, chạy hối chạy hâ cho kịp.
- Con điên hay sao chó, cách ba ngày rày Hoàng-đế chưa nhập Pháp-địa.
- Mà con đã biết trước.
- Con làm sao biết được ?
- Dạ, số là con có bắt được một cái thơ ở cù-lao *En-bờ* gởi về cho cha.
- Vậy sao ?
- Dạ phải, thơ gởi cho cha, con bắt được trong túi sai-nhơn. Nếu cái thơ ấy mà té vào tay người khác thì có lẽ cha đã bị bắn rồi. Ông già nghe nói cười ngất mà rằng :
- Cái gì mà bị bắn. À còn cái thơ đó chắc là con đã hủy rồi há ?
- Dạ, thưa cha, con đã đốt rồi, vì con sợ nếu để rớt ra một miếng thì cha sẽ phải bị khỗ hình.
- Mà việc con cũng sẽ hư, bá ! Cha có sợ đâu, vì có nhờ con bảo hộ.
- Dạ, chẳng những là bảo hộ mà con lại còn cứu cha nữa.
- Vậy sao ? Chuyện đà ngõ rồi, con hãy cắt nghĩa lại cho cha nghe.
- Dạ, con muốn nói việc nhà hội tại đường *Xanh-rắc*.
- Coi vội sở tuần cảnh không yên tâm về việc đó, sao mà họ không ráng tìm cho ra mồi.
- Cũng gần ra mồi, đà cha.
- Ấy là việc sở tuần cảnh hay nói lẽ : Gần ra mồi, gần ra mang, rồi vài bữa thưa cho Chánh-phủ hay rằng : Đã biệt tông tích rồi.

— Dạ, cha nói cũng là phải, song người ta đã tìm được cái
thây thi rõ ràng là quan tướng-quân Kê-nen bị chúng hạ sát.

— Sao kêu là hạ sát ? Vậy chờ mỗi ngày thấy người ta vớt
thây ma dưới sông Xe-nờ, người thì vì thất tình, kẻ lại chẳng biết
lối mà chết chìm. . .

— Cha nói sao vậy, vâng chẳng cha cũng biết ông tướng-quân
Kê-nen, chẳng hề khi nào thất chí mà phải đi trầm kịch, vâng lại
trong tháng giêng trời còn lạnh lěo ai đi tắm mà chết chìm.
Quả là ông Kê-nen bị chúng hạ sát mà thôi.

— Ai nói vậy ?

— Dạ, vua nói vậy.

— Cha trưởng vua là người thượng tri, mà trong cuộc quốc
sự chẳng hề khi nào có ai hạ sát ai bao giờ.

— Con cũng biết chán như cha, rằng trong cuộc quốc sự, mạng
sanh linh chẳng ai hề đếm xỉa, chỉ trọng dụng cái việc vận trù
quyết sách ; chẳng hề khi nào phải vì ai, chỉ vì cái quyền lợi mà
thôi ; trong cuộc quốc sự khi nào giết một người nghĩa là trừ
tuyệt một cái mối hại, chờ có phải là hại mạng sanh linh đâu.

— Để cha thuật hết chuyện lại cho con nghe : Số là phe Na-bô-
lê-ông đãi tướng-quân Kê-nen là người đồng chí, mới viết thơ
mà tiếng dần va với Hoàng-đế Na-bô-lê-ông ở tại cù-lao En-bờ ;
trong hội có phái một người đến mời và tới nhóm với phe đang
tại đường Xanh-rắc, và bèn khứng chịu tới nhóm, thì trong
hội mới trưng địa đồ ra cho và xem cùng nói cho và biết ngày
nào Hoàng-đế Na-bô-lê-ông sẽ nhập Pháp-địa ; khi và nghe hết,
thấy hết công chuyện rồi, và bèn khai rằng : Va là phe dòng
Tôn-thất ; cả hội sững sờ bèn bắt và thề, và dục đặc lên, dục đặc
xuống, co đầu rút cổ, thiệt quá là và coi trời như không ; đầu
vây mặc lòng hội cũng để cho và về thông thả. Tại và đi lạc
đường, chờ ai mà giết bỏ gi va.

Thiệt con làm quan phó Biện-lý mà chẳng biết điều, có lẻ nào
chuyện vô cớ mà dám cáo rằng là chuyện sát nhơn. Vậy chờ
khi con theo phe dòng Tôn-thất mà bắt người theo phe của cha
làm tội xữ trầm thì con có thấy khi nào cha có trách con rằng
làm tội sát nhơn sao ! Không, cha không khi nào nói tầm vinh
như vậy đâu, cha chỉ nói như vậy : *Hôm nay bây thằng trận,*
mai mốt tao sẽ trả thù.

- Cha ôi, cha ráng giữ mình, nếu tới phiên chúng tôi trả thù, thi cha chịu sao nỗi.
- Cha không hiểu con nói cái chi.
- Cha trông cậy Na-bô-lê-ông về đây phải không ?
- Phải.
- Nếu vậy thi cha làm rồi, vì nếu ông thâm nhập Pháp-dịa chừng mười dặm, thi có binh ngăn đón rồi mà bắt như bắt thú dữ vậy.
- Số là con chưa có rõ chó Hoàng-đế bấy giờ do theo đường *Gà-ra-nôp* trong ngày mồng mười, hay là ngày mười hai thi ngài tới tại thành *Ly-ông* và ngày hai mươi, hay là hai mươi lăm thi tới tại thành Paris.
- Nhơn dân sẻ ứng dậy mà cản đường.
- Ứng dậy mà ngabinh tiếp ngài chờ cản đường.
- Vẫn ông Na-bô-lê-ông đam theo có vài người tâm phúc thi Chánh-phủ sẻ sai tam quân đón bắt ông liền.
- Chánh-phủ sẻ sai tam quân hầu hạ mà đưa ông về Paris chờ nào bắt ông. Cha nghĩ lại con còn khờ khạo ; con tưởng rằng con hiểu hết mọi việc vì có tin giây thép đánh đến ba ngày sau khi Hoàng-đế Na-bô-lê-ông đã nhập Pháp-dịa, người ta nói cho con hay rằng : *Người tiêm ngõi đã lên bờ tại thành Ca-nô có vài người tùy thân theo mà thôi, và quan binh đang tập nã ngài.*
- Mà Hoàng-đế Na-bô-lê-ông nay ở nơi mông, làm đều chi, thi con không hiểu, con chỉ hiểu một điều là người ta đang tập nã ngài mà thôi. Phải, người ta sẻ tập nã ngài cho đến thành Paris mà không tổn một phát hột nốt.
- Thành *Gà-ra-nôp* và thành *Ly-ông* là hai thành trung quân vương, sẻ ngăn chắc chắn khi nào cho ông qua lọt.
- Thành *Gà-rô-nôp* sẻ mở cửa rước ngài một cách sắm, còn thành *Ly-ông* thấy thiên hạ đều đến tung hô vạn tuế ngài. Con phải tin lời cha, vì chúng ta hiểu biết việc rõ ràng cũng bằng sở tuần cảnh của bảy vây, để cha giải nghĩa cho con nghe. Số là con ở *Mạt-xây* lén về kinh đô, con tưởng rằng cha không hay, con chẳng cho ai biết con sẻ ngủ nơi mông mà cha cũng hiểu dặng. Con vừa gần ngồi bàn thi cha đã đến nhà con rồi, con thấy chura. Ấy vậy con hãy gõ kiền kêu gia-dinh dọn thêm một chỗ ăn cho cha dùng cơm với con.

Huynh-pho ngó sững cha mình mà nói rằng : quả thiệt cha rò nhiều việc.

— Việc ấy cũng dễ hiểu : chúng người là người cầm quyền, nhờ tiền bạc mà có thể thắn, còn chúng ta đây thì nhờ lòng trung thành của phe đang mà có thể thắn.

Huynh-pho cười mà hỏi rằng : Thưa cha lòng trung thành nào.

— Là lòng ngưỡng vọng ước trông.

Nói rồi cha *Huynh-pho* bèn thò tay rung chuôn mà kêu gia đình thì người con cẩn mà nói rằng : Xin cha định thủ đê con nói một lời nữa.

— Con hãy nói đi.

— Dạ, thưa cha, tuy sở tuần cảnh của Hoàng-gia dở mặc lòng chớ sở ấy đã rõ một điều đáng sợ.

— Nó rõ đều chi ha con ?

— Dạ, thưa cha, sở tuần cảnh biết hình trạng cái người đến định quan tướng-quân *Kê-nen* buổi sớm mai mà chiều ông bị hạ sát đó.

— Con nói nó biết, mà hình trạng người ấy ra sao ?

— Dạ, thưa cha, hình trạng người ấy như vậy : nước da bánh ếch, tóc râu và con mắt đen, bận áo tràng màu xanh, gài nút túi cầm, có mang khuê bài Bắc-dầu bội-tinh, đội nón vành rộng, tay cầm gậy bằng cây lùn.

— Té ra sở tuần cảnh biết như vậy, mà sao họ chưa bắt được người đó ?

— Dạ, vì hôm qua hay là hôm kia gì đó, họ đi dọ tới góc đường *Cot-hê-rông* rồi thỉnh linh lạc dấu.

— Thiệt, con nói không sai, sở tuần cảnh của bây là đồ ngốc.

— Dạ phải, nhưng vậy chẳng kịp thì chầy họ sẽ tìm dấu ra được.

— Phải, mà người ấy đã hay trước rồi thì sẽ cải trang mấy hồi.

Ông già nói rồi bèn đứng dậy giải áo tràng, lại dang bàn râu mặt lấy dao, cạo bỏ râu mép.

Huynh-pho ngó cha nữa phần kính hải, nữa phần ngợi khen.

Khi cạo râu rồi ông *Noat-chê* bèn chải sùa tóc lại, đoạn giờ rương của con lấy áo tràng màu nu mà mặc vào, lấy nón của con mà đội, lấy gậy tre mà cầm, rồi day lại nói với con như vầy:

— Sở tuần cảnh của mầy đó sẻ nhìn được tao chẳng ?

— Dạ, không.

— Ấy vậy cha xin con hãy đem đồ của cha bỏ lại đó mà hủy đi.

— Xin cha yên tâm, để mặc con định liệu.

— Nay cha mới biết quả thiệt nhờ con cứu cha mà tánh mạng cha sẻ được vẹn toàn.

Huynh-pho lắc đầu.

— Té con không tin lời cha nói hay sao ?

— Dạ, thưa cha, con trông cậy cha sẻ yên tâm.

— Con còn gặp vua nữa không ?

— Dạ, có lẻ còn gặp.

— Ấy vậy con muốn cho vua khen con là người định việc như hẵn chẳng ?

— Dạ, thưa cha, trào đinh ít ưa những việc tiên tri hung tín.

— Phải, nhưng vậy mà sau họ cũng sẻ biết ơn ; con hãy nói tiên tri cho vua hiểu rằng Na-bô-lê-ông sẻ phục nghiệp lần thứ nhì, nói vậy mà có vậy, thì con sẻ được danh tiếng.

— Vậy thì con phải tâu với vua làm sao ?

— Con phải tâu với vua như vầy : Muôn tâu bệ-hạ, các quan đổi bệ-hạ về tánh tình dân chúng nước Langsa cùng là tánh tình binh gia. Vẫn cái người tại Paris mà thiên bà kêu là ông *ghé-Cot*, mà tới tại *No-oe* người ta kêu là tay tiếm vị, tại *Ly-ông* người ta kêu là *Bô-na-bat*, mà tại thành *Gà-ro-nôp* người ta đã tung hô là hoàng đế rồi. Bệ-hạ tưởng là ông Na-bô-lê-ông bị người ta vây bắt phải trốn lánh, chờ kỳ thiệt người tấn bộ lè làng như phụng-hoàng tha thịt về ồ. Những binh gia của người mà bệ-hạ tưởng là chúng nó đói lạnh và thế cùng lực tận, chờ kỳ thiệt càng ngày càng tăng số như hột tuyết vò viên càng ngày càng to đại. Muôn tâu bệ-hạ xin hãy tị nạn, nhượng giao nước Langsa cho người chẳng có mua mà đã chiếm cứ được rồi. Xin bệ-hạ phải mau dời gót, chẳng phải là vì cuộc nguy hiểm chi, bởi Na-bô-lê-ông là người đại độ, nhưng bệ-hạ phải tránh cái đều sỉ hổ, chẳng lẽ cháu nội vua thánh *Lù-y* đã mang ơn Na-bô-lê-ông mà được sống.

Con hãy vào mà tâu với vua như vậy ; mà cha tướng hay hơn là con đừng nói chi hết, con hãy lén mà về cho mau ; chớ khéo khoan nhũng việc con đã làm tại thành Ba-ri ; hãy về chốn cũ ; khi đi như chóng, lúc về tự bay ; rạng về tới thành *Mạt-xây* ban đêm ; do ngã cửa sau mà vô nhà, ăn ở hiền lành khiêm nhượng, chớ khéo làm hại cho ai, vì cha dám chắc với con rằng chuyến này chúng ta thề chẳng chung đội trời với kẻ nghịch mà chúng ta đã biết rõ tông tích rồi. Như con mà vâng lời cha khuyên bảo thì vạn sự gai hào, con cứ chức cũ mà làm. Cha cứu con phen này, bầu ngày sau thời vận bất tề thì con sẽ cứu cha lại một lần nữa. Thôi, con hãy đi về cho bình yên, như chuyến sau con có hồi kinh thì phải ghé nhà cha mà nương ngụ.

Nói rồi ông *Noat-chê* bỏ ra đi một cách tĩnh tuồng như thường.

Huynh-pho mặt mày tái ngắt, lòng dạ chẳng yên, chạy mở hé cửa sổ dòm xem thấy có hai ba người dị hình, dị dạng, đón đường, chắc là nom dọ tập nả cái người râu đen, áo xanh, nón rộng vành đó. Khi thấy cha mình đi khuất bóng rồi thì *Huynh-pho* trở vào tom nhũng đồ của cha mình bỏ lại mà đút vào đáy tủ, bẻ cây gậy lùn làm ba khúc mà quăng vào lò lửa đốt cháy tan, lấy mũ đội đầu kêu gia-dinh hối súra soạn thượng trình, tinh tiền cơm tiền phòng với nhà hàng, nhảy lên xe bôn tẩu, đi ngang thành Ly-ông mới hay rằng hoàng đế *Na-bô-lê-ông* đã nhập thành *Gà-rô-nôp*, thiên hạ lẩn xẩn, đờ *Huynh-pho* về tới *Mạt-xây* trong lòng hồi hộp vì chữ công danh.

XIII

Bá-nhựt-triều.

Ông *Noat-chê* quả là tiên tri, nói đâu có đó. Mỗi người đều biết cuộc ông *Na-bô-lê-ông* ở cù-lao *En-bờ* thâm nhập Pháp-dịa dề như trổ tay, thiệt là cuộc lạ thường, xưa nay chưa từng thấy, vậy mà hậu lai cũng không ai bắt chước được.

Vua *Lù-y* thứ mười tam, chỉ ngăn cản sơ sài chớ không quyết cự đương, ấy cũng bởi vì thất chí không tin lòng quần thần, cho nên chẳng muốn cương cầu. Hoàng-đồ mới gầy dựng nay lại run-rinh, Hoàng-đế *Na-bô-lê-ông* mới giơ tay, xả tắc đà hưu hĩ.

Huynh-pho được vua cám ơn mà hóa ra vô ích, còn sợ hiểm nguy, cho đến đồi phải giấu cái Bắc-dầu tú-dắng bội-tinh, chẳng dám phô trương, tuy là ông công-tước *đờ Ba-la-ca* đã y lệnh vua troản có gởi cắp băng cho đó rồi.

May phước cho *Huynh-pho*, nhờ có cha mình là ông *Noạt-chê* rất oai quòn trong triều bá nhứt (1) đở vớt, chớ không thì sẽ bị Hoàng-đế Na-bô-lê-ông cách chức rồi.

Ấy cũng là cuộc cha con nhờ đi nhờ lại với nhau.

Ông *Huynh-pho* trong lúc ấy chỉ lo một đầm ém nhẹm việc kín của mình vì *Dănl-têt* gần khai ra ráo.

Còn quan chánh Biện-lý bị chúng hờ nghi rằng không một lòng với phe đảng nên bị cách chức.

Khi Hoàng-đế Na-bô-lê-ông tái phục giang-san rồi, tức thi liền hạ lệnh troản cấm nặc chẳng cho sát phạt, mà tại thành *Mat-xây* hỏi còn rụt rít, phe đảng sẵn lòng sát phạt những kẻ một lòng với dòng Tôn-thất, hoặc vây nhà, hoặc đón đường làm dữ.

Vẫn cuộc đời đă day trở, thi khi ấy ông *Mo-ren* tuy là người dè dặt mặc lòng, mà nay đã gặp cuộc khā vi; nhơn cơ hội này mà lên tiếng kêu oan ngỏ hầu cứu *Dănl-têt*.

Chánh Biện-lý đã bị về dân, mà phó Biện-lý còn vững như trống, song tuy việc đầm cưới đã nhứt định rồi, mà phải còn định lại, đợi thời hưu hạnh sẽ bay.

Nếu Hoàng-đế Na-bô-lê-ông ở ngôi bền bỉ thì bề gi cũng phải kiềm nơi khác mà kết duyên can lê, thi sẽ có cha là *Mông-xiù Noạt-chê* lo kiềm chốn hộ đối môn đương. Nhược bằng vua *Lù-y* thứ mười tám khôi phục được hoàng đồ, thi khi ấy ông Hầu *đờ Xanh-mê-răn* và *Huynh-pho* sẽ trở nên hưng sùng hơn trước, thi việc cưới gã lại càng rõ ràng hơn nữa. (*Đầu voi đuôi chuột*).

Quan phó Biện-lý này trở nên nhứt phẩm án-quan tại *Mat-xây*, thoát ngày kia có ông *Mo-ren* đến xin ra mắt.

(1) Triệu bá nhứt nghĩa là vua *Na-bô-lê-ông* phục nghiệp tri thê được một trăm ngày rồi bị lưu qua *Cù-lao Xanh-tê-le-nò*.

Theo thể thường như người khác thì đã lật đặt ra nghinh tiếp
tỏ dấu minh không có thể thống, chí như ông đờ *Huynh-pho*
là một người thường trí đã cặn thức nhơn tinh, biết người biết
vật, bèn dạy lính hầu ra nói phải đợi đó, quan lớn mặc việc.
Huynh-pho cứ việc coi nhứt trình, đâu một khắc đồng hồ mới
dạy lính cho vào.

Ông *Mo-ren* khi bước vào thì tưởng ông *Huynh-pho* đã thất chí
có dè đâu chẳng đổi sắc chút nào, đàng hoàng nghiêm nghị như
thường, cứ lấy việc nho nhả nguội lạnh mà dải người, tỏ dấu
răng ở đời tiểu nhơn quân tử khác xa ngàn dặm.

Ông *Mo-ren* tưởng hễ khi nào ông *Huynh-pho* thấy mặt mình
thì sẻ kinh hoàng, ai dè đâu ông *Mo-ren* phải sợ sệt lại một ông
quan oai nghi, đang chống tay trên bàn mà trông đợi.

Ông *Mo-ren* mới bước vào cửa bèn dừng chon lại. Ông *Huynh-pho*
nhìn xem dường như không quen thuộc, làm cho ông *Mo-ren*
ngắn ngơ, cầm nón mà trở qua trở lại.

Đoạn ông *Huynh-pho* bèn hỏi rằng : Ai đó, phải M. *Mo-ren*
chẳng ?

— Dạ, phải tôi đây.
— Người hãy đi xem tới mà nói cho ta biết đến đây có việc chi.
— Té ra ông không ngờ tôi đến đây có việc chi sao ?
— Không, nhưng vậy nếu ta có thể thi cũng sẵn lòng làm
 ơn với người luôn.
— Việc này tự lệnh nơi ông.
— Vậy thì xin cắt nghĩa cho ta nghe với.
— Số là trước khi Hoàng-đế đương kiêm nhập Pháp-địa, tôi
 có đến kêu oan với ông một lần cho người thiểu niên khốn nạn
 làm chức phó *Cap-bi-tên* dưới tàu của tôi, bị cáo về tội có giao
 thông với cù-lao *En-bờ*, mà có lẻ ông hãy còn nhớ: Khi trước mà
 giao thông như vậy thì có tội; mà đời này tội ấy trở nên công
 lao với hoàng gia. Khi trước ông làm tôi vua *Lù-y* thứ mười tám
 thì ông không dung cho và cũng cho là phải. Mà nay ông làm
 tôi đức Hoàng-đế *Na-bô-lê-ông* thi ông phải phù hộ nó, ấy cũng
 là nhầm việc bỗn phận của ông. Nên nay tôi đến hỏi ông, vậy
 chờ tánh mạng nó ngày nay ra thế nào.

Ông *Huynh-pho* ráng gượng mà hỏi rằng : Nó tên chi, xin
 người hãy làm ơn nói cho ta biết ?

— Tên nó là *Êt-mông Đăن-têt*.

— *Êt-mông Đăn-têt* nào ?

Vẫn ông đờ *Huynh-pho* thà chịu đường tên mùi đạn, chờ chăng hề chịu ai nói tên *Đăn-têt* ra, song le ống cũng tĩnh tuồng như thường, chẳng hề dùn lắc và nghĩ thăm rằng : Cứ chĩ cách này thì họ không cáo mình được rằng vì chuyện tư mà giam cầm *Đăn-têt*.

— Người nói *Đăn-têt* nào, lạ dữ be, ta không nhớ.

— Dạ, thưa *Êt-mông Đăn-têt* bị cáo về tội âm mưu tạo phản.

Huynh-pho bèn làm bộ giở sách này, sổ kia, hộc nọ mà kiểm tên *Đăn-têt*, rồi day lại mà nói với ông *Mo-ren* mà hỏi một cách tự nhiên rằng : Người chắc là tên đó sao ?

Nếu ông *Mo-ren* là người thông thạo việc án-đường thì sẽ lấy làm lạ vì quan phó Biện-lý là phi phận sự trong vụ này, sao lại đi lục kiểm sổ sách mà làm chi ; sẽ lấy làm kỳ sao quan phó Biện-lý không bảo minh vào khám đường mà hỏi dọ tên *Đăn-têt* đúng sổ khám số mấy. Song le ông *Mo-ren* chĩ mong có một điều là hể ông *Huynh-pho* thấy mặt mình đến kêu oan cho *Đăn-têt* thì sẽ kinh hoàng, mà không thấy dấu sợ sệt lại thấy ngài hạ cố di lật sách này sổ kia làm ơn với mình. Ấy há chẳng phải là ông *Huynh-pho* biết người biết vật hay sao, nên ông *Mo-ren* bèn trả lời rằng : Dạ, tôi chắc là tên đó. Vã lại tôi biết nó hơn 10 năm trời, đã làm việc trong hang tôi được 4 năm. Cách sáu tuần nay, ông cũng còn nhớ : tôi có đến đây mà xin ông lấy lòng nhơn từ tha nó, cũng như nay tôi đến mà xin ông lấy lẻ công bình mà tha tên thiểu niêm khốn nạn ấy ! Thiệt là khi ấy phe Tôn-thất gắt gao với phe *Na-bô-lê-ông* quá chừng !

Ông *Huynh-pho* nay tĩnh táo như thường đáp lại rằng : Ta là phe Tôn-thất, khi ấy ta cũng tưởng dòng *Buôc-bông* là chánh vì vương, ai hay đâu *Hoàng-đế Na-bô-lê-ông* thình linh phục nghiệp được, thì ta mới hiểu là khi ấy ta tưởng lầm. Sự tài trí của *Hoàng-đế Na-bô-lê-ông* đã thắng trận chiếm được ngôi báu mà vua chánh vì vương thì ai ai cũng còn thương tiếc.

— Luận như thế mới phải cho, tôi lấy làm vui mà nghe và tôi chắc tánh mạng *Đăn-têt* không sao.

— À, à, ta đã nhớ lại rồi, phải là người bạn biển gần cưới vợ làng *Ca-là-lăn* chăng ?

À, dĩa không, nay giờ mới nhớ, thiệt là việc trọng hệ lầm.

— Sao lại trọng hệ lầm.

— Người có nhớ khi người ra khỏi án-đường rồi, thì linh đã dẫn nó vào khám-đường.

— Dạ, nhớ, rồi sao?

— Rồi ta chạy sớ phúc về kinh, gởi hết tờ giấy xét được, trong mình nó luôn theo sớ, ấy là việc bồn phận ta, biết sao bây chừ... rồi sáng ngày sau tên phạm ấy chúng giục đem đi đâu không rõ.

— Giục đem đi đâu?

— Chớ lo, tánh mạng nó không sao, chắc họ dời qua xứ xa cho khác cảnh, có ngày nó cũng sẽ về mà coi tàu cho người.

— Chừng nào nó về, thì sẵn chỗ dành để cho nó đó. Mà sao chưa thấy nó về. Tôi tưởng hễ việc dời đã dây trổ, thi cái tội ám mưu tạo phản khi trước nay sẽ được hãi xã, vì hoàng-đế Na-bô-lê-ông đã phục nghiệp rồi.

— Người chớ trách móc sớm vậy, vì phải y theo mặt luật mà làm. Linh trên đã dạy cầm, thì nay cũng phải đợi linh trên dạy tha, mới dám tha chớ. Hoàng-đế Na-bô-lê-ông mới về tối được 15 ngày rày, thì sớ xin hãi xã các nơi mới vừa tới kinh mà thôi.

— Nay phe ta đã thắng thì bồ nào cũng có thể mà thúc hối cho mau tha. Tôi có quen thuộc với vài quan to, để tôi xin bôi số cho *Đăn-têt*.

— Vẫn cái tội quốc-sự phạm không phải như án tầm thường hòng xin bôi số, bởi vì Chánh-phủ có nhiều khi muốn biệt tích tên nào, thì nếu có biên số sau sẽ lậu sự ra, mới tính làm sao.

— Ấy là trong đời còn vua dòng Buộc-bông kià, mà nay không phải vậy nữa.

— Đời nào cũng thế, Chánh-phủ truyền kế nhau và giống nhau một thế. Cách trừng trị tù rạt là vua *Lù-y* thứ 15 lập ra, nay hỏi còn y lé tại *Bát-tinh* thiên-lao (Bastille)! Hoàng-đế lại nghiêm nhặt trong việc trừng trị tù rạt hơn vua bối phาน, người bị giam mà không tên trong sổ thì là vô sổ.

Quan phó Biện-lý tử tế, nho nhã dường ấy thì ông Mo-ren không thể nghi bàn được, bèn nói rằng: Như vậy thì xin ông hãy giúp chỉ coi tôi phải làm cách nào để mà cứu lấy Et-mông Đăن-têt cho mau ra khỏi thiên-lao.

— Có một thể người phải làm là viết đơn gởi đến cho quan Hình-bộ-thượng-thor, chờ việc đơn từ ta lấy làm náo nồng, vì quan Hình-bộ-thượng-thor mỗi ngày tiếp đặng ít nữa là hai trăm cái đơn mà ngài đọc chừng bốn cái là hết sức. Nhưng vậy mà đơn của người giờ cho ta ghi chữ ta vào đó gởi cho ngài thì ngài sẽ đọc liền. (*Kiêm chuyện gạt cho tới nơi*).

— Té ra ông bằng lòng chịu giúp gởi cái đơn tôi lên quan trên hay sao?

— Ta sẵn lòng mà làm ơn với người. Et-mông Đăn-têt có tội với trào trước, nên hồi đó bỗn phận ta phải bắt mà giam cầm, còn ngày nay nó là người vô tội, ta phải giúp mà cứu nó ra.

Quan phó Biện-lý làm như thế thì khỏi lo ông Mo-ren kèo nài chi nữa mà phải bại lộ cơ mưu.

Ông Mo-ren hỏi rằng: Đơn mà làm cho quan Hình-bộ-thượng-thor thì phải làm cách nào, xin ông dạy giúp?

— Người hãy ngồi lại đây, ta đọc cho người viết. (Xỏ mũi được rồi).

— Ông có lòng tốt tới dường ấy sao?

— Chờ khá nghĩ ngợi, một đến ngồi đây cho mau kéo mất ngày giờ.

— Phải phải, ông nói phải, tội nghiệp thằng Et-mông Đăn-têt, nó ngồi trong tù nó tròng nó đợi, đến giờ này nó cũng đã mỏi lòng rãnh chí rồi.

Quan phó Biện-lý nghe nói như vậy thì trong lòng bồi hộp, tưởng có lỗi Đăn-têt ở trong tù sao nó cũng trù ẻo mình, ăn oán nuối hòn; song buông lao thì phải theo lao.

Bè gi Đăn-têt nó cũng phải chết vì lòng tham tâm vô yểm của quan phó Biện-lý.

Khi ông Mo-ren lại ngồi chỗ quan Biện-lý, lấy viết chấm mục sẵn mà nói rằng: Tôi đợi ông đọc đơn cho tôi viết.

Quan phó Biện-lý bèn đọc cho ông Mo-ren viết, tâ lòng trung hậu nhiệt thành của Đăn-têt với phe Na-bô-lê-ông; bè gi hè quan Hình-bộ-thượng-thor thấy cái đơn này thì tức thi dạy tha Đăn-têt chẳng sai.

Đơn viết rồi, quan phó Biện-lý lấy mà đọc lớn cùng nói với ông Mo-ren rằng : Làm như vậy mới phải cách. Thôi người hãy yên tâm có ta giúp cho.

— Chừng nào ông tính gởi đơn này.

— Nội ngày nay ta sẽ gởi.

— Ông sẽ gạnh ít hàng mà cứu nó ?

— Phải, ta gạnh ít hàng mà nhận thiệt những lời người nói trong đơn này.

Nói rồi ngồi xuống bèn viết mà nhặt thiệt.

Ông Mo-ren lại hỏi rằng : Tôi còn phải làm việc chi nữa chăng ?

— Không, người phải về mà đợi tin, ta xin bảo lãnh các việc.

Ông Mo-ren bị chúng gạt, hờn hở tẩm lòng bèn chạy tuốc về nhà cho ông già Đăن-têt hay rằng con mình vài bữa sẽ ra khỏi thiêん-lao.

Còn quan phó Biện-lý thì quyết lòng không gởi cái đơn ấy về kinh đô, một cất lấy ngõ hầu ngày sau lấy đó làm cớ mà hại Đăn-têt, vì coi thời thế có lẻ vua Lù-y thứ mười tám phục nghiệp lần thứ nhì lại được.

Nói về Et-mông Đăn-têt còn ngồi thiêん-lao, nằm dưới khám tối sâu xa, chẳng nghe chẳng hiểu khí số vua Lù-y thứ mười tám đã dão khuynh mà cũng chẳng hay biết hoàng đế Na-bô-lê-ông đã hưu bối.

Quan phó Biện-lý cứ việc châm chỉ xem thời thế. Còn ông Mo-ren đương cơn trào bá nực có đến kèo nài với quan phó Biện-lý cho Đăn-têt hai lần, mà bị quan phó Biện-lý gạt hoài, thoát xãy ra cuộc Na-bô-lê-ông thất trận Hoa-tết-lô mà bị lưu, thì vua Lù-y thứ mười tám bèn phục nghiệp lần thứ nhì. Vẫn ông Mo-ren đã hết lòng kêu oan cho Đăn-têt mà đâu chẳng xong đâu, may qua trào khác bèn ngã lòng, nếu kêu oan nữa thì sẽ bị liên lụy tới mình.

Vua Lù-y thứ mười tám tái dựng ngôi trời thì quan phó Biện-lý ngỉ rằng : Ở Mạt-xây nhiều chuyện đa đoan, bèn xin đổi về làm quan chánh Biện-lý thành Tu-lu.

Về đó được mười lăm bữa, liền cưới con ông Hầu *dờ Xanh-mê-răn*, nay rất oai quòn nơi huè hạ.

Vẫn trong lúc bá-nhứt-triều và sau khi tàn trận Hoa-tết-lô rồi, *Đăn-têt* cứ ở thiên-lao, người quên mà trời chẳng nhớ.

Nói về *Đăng-lạc* hay tin Na-bô-lê-ông thâm nhập Pháp-dịa, bèn hiểu cái mưu của mình đã thành tựu, cáo *Đăn-têt* vừa rồi thì cuộc xảy ra như ý. *Đăng-lạc* là đứa tầm thường hay mưu việc quấy rầy cuộc trùng đối như vậy là *thiên-mạng* mà thôi.

Song le khi ông Na-bô-lê-ông về tới kinh đô rồi và oai quòn lừng lẫy thì *Đăng-lạc* có ý sợ ; đêm ngày hằng pháp phòng sợ *Đăn-têt* về, bay biết việc mình âm mưu mà trả thù, bèn năn nỉ ông *Mo-ren* xin thôi, không lảnh việc coi tàu bè nữa và cậy ông gởi gắm cho một người thương hồ *Y-pha-nho*. Qua cuối tháng Mars 11, 12 ngày sau khi ông Na-bô-lê-ông tái phục cơ đồ thì *Đăng-lạc* sang qua thành *Mâ-trí* là kinh đô nước *Y-pha-nho*, mà làm *Còm-mi* cho người lái buôn ấy, thì từ ấy về sau không nghe ai nói đến tên *Đăng-lạc* nữa.

Nói về *Phệt-năng* chẳng hiểu gì hết. *Đăn-têt* vắng mặt thì là đủ cho nó. Còn tánh mạng *Đăn-têt* ra thế nào thì nó không hề kiểm hiểu. Song trong lúc ấy nhứt diện nó gạt *Mẹt-xê-dết*, nhứt diện nó tính dời chỗ ở mà bắt luôn *Mẹt-xê-dết* theo. Một hai khi nó lên trên chót núi mũi *Ca-tà-lăn* là nơi dễ thấy thành *Mạt-xây* và làng *Ca-tà-lăn*, mà ngó mông coi có thấy *Đăn-têt* về báo cùu hay chẳng. Bởi ấy cho nên nó nhứt định một là hề nó gặp *Đăn-têt* thì nó sẻ bắn chết, hai là nó tự vận. Song nó chẳng nói rằng : mình nói thì có mà làm thi không.

Trong cơn rứa chừ có lịnh toàn chiêu binh trong chư châu chư quận, đâu đâu đều ơi nhứt lịnh huy hoàng, chỉ biên cương trực tần, thì *Phệt-năng* phải bỏ nhà, bỏ thương, bỏ nhớ mà đi đầu quân, chinh hầm một nỗi, ở nhà sợ *Đăn-têt* về mà đoạt phúc cục thương, cục mến chẳng.

Nếu *Phệt-năng* là người khí khái thì sao trong cơn phải từ biệt cục thương cục nhớ mà không tự vận.

Nói về cô *Mẹt-xê-dết* khi *Phệt-năng* từ giã ra đi, bèn lấy bao tấu mang vào vai và nói rằng : xin em đi ra chốn chiến trường, phải giữ mình làm trọng mà tránh đường thương mũi đạn. Nếu một mai tánh mạng em nan tồn thi chí muôn thảm ngàn sầu, vì không ai nương dựa.

Phet-năng nghe nói như vậy thì có lòng mắng mà đoán rằng nếu *Đăn-têt* không về thi bẽ gi *Mẹt-xé-dét* cũng sẽ về tay mình mà thôi.

Khi *Phet-năng* đi rồi thì *Mẹt-xé-dét* vắng trước quạnh sau, ngó ra thi thấy biển, ngó vào thi thấy đất ruộng chai, dầm dề rơi lụy, thơ thẩn vào ra như điên như dại: khi thi đang nắng đứng ngoài đồng bất tỉnh như trời trống, cứ nhìn sững thành *Mạt-xây*; lúc lại ngồi dựa mé biển nghe sóng bỗ inh inh, cứ lưỡng lự trong lòng, chẳng biết nên sống mà chờ đợi luồng công, hay là phải gởi mình nơi dòng nước chảy ngo hồn dứt giây oan trái cho rồi.

Vốn *Mẹt-xé-dét* là người chẳng phải nhát gan, song nhờ lẻ đạo mà khỏi tự tận.

Nói về *Ca-dờ-rút* cũng phải đi tùng quân như *Phet-năng*, song vì lớn tuổi hơn *Phet-năng* và có vợ, nên được đi sau và được bỏ ra canh giữ mé biển.

Nói về ông già *Đăn-têt* khi nghe Hoàng-đế *Na-bô-lê-ông* bị lưu bèn ngã lòng rủn chí.

Từ ngày con bị bắt đến nay đến đù năm tháng chẵn, thi ông già *Đăn-têt* bèn tắt hơi trong tay *Mẹt-xé-dét*. Có nhờ ông *Mo-ren* giúp đỡ tiền bạc trả tất nợ nần và chôn cất mới lặng ấm cúng nơi mộ phẫn.

Thiệt ông *Mo-ren* đã có lòng làm phước mà lại có dạ cảm đương, vì tại hướng nam khi ấy đang rộn ràng bình cách, mà cả gan dám giúp đỡ cho một người theo phe *Na-bô-lê-ông* như *Đăn-têt* vậy thi chẳng phải là chuyện tầm thường đâu, nếu chúng hay được thi chẳng khỏi mang đại họa.

XIV

Tù dữ và tù điên.

Vua *Lì-ý* thứ mười tám phục nghiệp lại lần thứ nhì được một năm, thi có quan Thanh-trà đi cùng xứ mà xét các khám đường.

Đăn-têt ngồi trong khám tối nghe lính súc soạn dọn dẹp rầm rầm, thi va định dẹo rằng trong khám có việc lạ xảy ra.

Vân quan Thanh-trà đến tại Đại thiên-lao đi từ khám từ phòng mà tra hạch các tội nhơm, coi việc ăn mặc cơm nước trong khám

ra làm sao, có vừa lòng không và có ai muốn phàn nán chuyện chi chăng. Mà cả thảy tội-nhơn đều phàn nán nói ăn uống không vừa lòng và xin tha ra khỏi tù.

Đoạn quan Thanh-trा hỏi : Còn muốn nói đều chi nữa. Cả thảy đều lắc đầu, vì xin tha ra không đặng thì thôi, chứ không có xin cái chi nữa.

Quan Thanh-trा mỉn cười, day lại mà nói với quan Tông-trấn rằng : Ta không hiểu làm sao mà quan trên sai ta đi xét cai việc vô ích như vậy. Hễ tra hỏi một đứa tú nào thì bèn hiểu ý că trăm ; nghe một đứa nó khai thì sẻ biết trước cả ngàn nó cũng khai y một thế rằng : Ăn uống cực khổ, rằng chúng nó vô tội. Vậy chứ ông còn tội-nhơn nào khác nữa chăng ?

— Còn, mà là những tội-nhơn hiềm nghèo, hoặc điên phải bỏ ở khám tối.

— Ấy vậy thi chúng ta hãy xuống khám tối mà xét luôn cho rồi bồn phận.

— Khoan đã, chờ tôi sai đi kêu hai tên lính, vì tội nhơn đó bay làm bậy bởi vì không muốn sống nữa, chém bậy đâm bà người vô tội hậu bị án xữ tử cho rồi. Nên tôi sợ quan lớn đi xuống một mình không nê.

— Ấy vậy thi ngài hãy dự bị.

Nói vừa dứt lời kể có hai tên lính chạy lại, rồi cả đoàn kéo xuống thang, hai bên hôi mốc hôi meo làm cho ai ai cũng khó chịu vô cùng.

Quan Thanh-trा bèn hỏi rằng : Ông nhốt ai tại đây vậy ?

— Tôi nhốt một thằng tội-nhơn hiềm nghèo, quan trên nói nó là đứa rất lung lăng, đã phạm tội ám mưu tạo phản.

— Có một mình nó ở dưới hay là còn ai nữa ?

— Có một mình nó mà thôi.

— Nó ở dưới đặng bấy lâu nay ?

— Đặng gần một năm.

— Khi nó mới vô bèn bị nhốt tại đây bay sao ?

— Không, song đến khi nó muốn giết người giữ chìa khóa, đem đồ ăn cho nó ăn, thì tôi mới nhốt nó dưới này.

— Té ra nó muốn giết người giữ chìa khóa hay sao ?

— Phải, thằng giữ chìa khóa là thằng An-tôn đang rọi đèn cho mình đi đó.

— An-tôn, phải vậy hay không ?

— Dạ, phải.

Quan Thanh-tra nói : Thắng tội-nhơn này tại nó điên cuồng bay sao chớ ?

Tên giữ cửa khóa trả lời : Dạ bẩm quan lớn, nó thiệt là quỉ sống.

Quan Thanh-tra hỏi quan Tông-trấn rằng : Ông muốn cho quan trên hay việc này chăng ?

— Vô ích, vẫn nó bị phạt như vậy cũng đủ rồi. Nay nó đã trở nên như đứa điên. Trong một năm nữa thì nó sẽ mất trí.

— Được như vậy cũng là có phước cho nó, vì điên đến bực thi không còn biết cực khổ gì nữa.

Thấy rõ quan Thanh-tra là một người nhơn từ, xứng đáng cái trách nhậm bát ái nhơn-loại lầm đó (?)

Quan Tông-trấn bèn đáp rằng : Ngài luận nghe bứu lý, cái lời luận ấy bày tỏ rằng ngài đã suy nghĩ công cuộc đà đáo để. Vẫn gần đây chừng 20 bước có một Cao-tăng, khi trước là đầu lĩnh cách mạng *I-ta-li*, bị giam tù tại đây từ năm 1811, cho đến nay. Qua năm 1813, Cao-tăng lảng tránh, một ngày một hao mòn thân thể, bại hoại tinh thần : Khi thì khóc, lúc lại cười, khi thì phì nhì, lúc lại ốm o. Vậy ngài muốn đi viếng Cao-tăng chăng. Vì lời luận lý lẻ Cao-tăng vui ngộ hơn thắng này.

— Ta sẽ viếng luôn hai gả, thì vậy mới trọn phần trách nhậm.

Vẫn quan Thanh-tra mới đi xét các khám lần đầu, rảng ra sức tra xét kỹ lưỡng, đừng cho thiên hạ dị nghị được, nên liền nói rằng : Ta bấy vào khám tên này mà xem trước.

— Xin vâng.

Quan Tông-trấn nói rồi day lại dạy người giữ cửa khóa mở cửa khám.

Đăn-tết ngồi trong góc tối mà hướng bóng quan âm giội theo lỗ xả hơi mà lọt vào khám, bình linh nghe mở cửa, liền ngược mặt mà xem. Khi thấy có quan lật mặt đến mà quan Tông-trấn tôn trọng, có linh theo hầu, có ngục-tốt cầm đuốc rơi đường thi liền hiểu rằng có quan to đến, nên thừa cơ hội mà kêu oan, mau chen xóm tới chấp tay cầu khẩn.

Linh hầu thấy vậy bèn lấy lưỡi lê ngăn cản, tưởng *Đăn-tết* có ý làm hại quan Thanh-tra.

Quan Thanh-tra cũng sợ, bèn thối lui lại một bước.

Đăn-tết thấy thế thì biết ngục-tốt đối quan rằng mình là đồ điên nên đó phải đề phòng, bèn trụ thân lại lấy hết bình sanh chí lực mà

làm mặt hiền từ khiêm tồn, dùng lời tao nhả mà kêu oan, ai
ai cũng đều lấy làm lạ, muốn làm như vậy đặng thử coi làm như
thế có động lòng quan Thanh-trá chăng.

Quan Thanh-trá nghe hết đầu đuôi bèn day lại quan Tống-
trấn mà nói nhỏ rằng : « Chắc thằng này ít lâu sẽ lẩn trá làm
tuồng nhơn đức, vì nay đã tỏ dấu hiền lương. Ấy cũng bởi nó sơ
quá mà hết dữ, thấy lười lê còn biết thối lui ; vì thường lè dứa
điên chẳng bết sơ chí, ta có thám dọ việc này tại nhà thương
điên Sa-răn-tông thì ta đã thấu bình tĩnh rồi. »

Nói rồi bèn day lại Băn-têt mà hỏi rằng : Vậy chớ người muốn
kêu oan việc chi.

— Dạ, tôi muốn biết vì tội chi mà tôi bị giam cầm. Xin quan
lớn cho án-quan đến tra hỏi tôi : Xin phải lấy lẻ công mà phân
xử, nếu tôi có tội thì xin bắt tôi, bằng tôi là người vô tội thì phải
 thả tôi ra lập tức.

— Vậy chớ ở đây họ cho mầy ăn uống ra làm sao ?

— Tôi tưởng khá, mà tôi không rõ cho mầy, song việc ấy vô
can, mà có một điều rất quang-hệ chẳng những cho tôi là tù hèn,
mà quang hỷ đến các án-quan, quang hỷ đến vua đang trị vì thiêng
hạ, là bởi nay tôi đang bị oan ức, người ta vu oan giả họa cho tôi,
quan bắt mà giam đại tại đây, chớ không tra gạn cho phân minh.

Quan Tống-trấn bèn nói : « Hôm nay sao mầy khiêm nhượng
dữ vậy, sao mầy lúc trước không được như thế. Mầy có nhớ
lúc mầy muốn đập nát óc ngực-tốt, thì lời nói không khiêm
cung như bây giờ chăng ? »

— Sự ấy quả vậy, nên tôi cõi xin người ấy tha tội cho tôi, vì
người ấy bằng có lòng tử tế với tôi luôn... Nhưng vậy mà biết
sao, vì khi ấy tôi điên, tôi giận quá thế.

— Nay mầy hết điên rồi sao ?

— Không, tôi có điên gì đâu, tại bị giam đây lâu quá nên tâm
thần bại hoại.

Quan Thanh-trá hỏi : Giam lâu là từ hồi nào ?

— Dạ, từ ngày 28 Février 1815 hồi 2 giờ chiều.

— Mà nay là ngày 30 Juillet 1816, thì mới được có 17 tháng,
sao mầy lại nói lâu ?

— Mới được có 17 tháng, cha chả, thiệt là quan lớn không
rõ nhứt nhụt tại tù, thiêng thu tại ngoại. Tôi ở đây 17 tháng rồi
thì tôi tưởng là 17 năm, 17 đời lận.

Nhứt là tôi đây gần giờ hưởng phước, nhứt là tôi đây gần cưới vợ tôi thương yêu bấy lâu, nhứt là cho tôi đây gần lãnh chức *cáp-bì-tên*, may bị tù lao như vậy thì cực lòng là biết mấy; vạn sự ở đời đều mất ráo, đang hưởng bóng thiều quan, vùng thịnh linh vô nơi bắc ám, mất sở làm ăn, mất vợ thương yêu, không rõ cha già chết sống thế nào. Người quen vược biển minh mông tự do tự đắc, nay phải vào ngõi không trong tù lao 17 tháng rồi, dầu làm tội chi trên đời cho là trọng hết sức, cũng không lẽ mà phạt nặng nề dường ấy mà. Ấy vậy, xin quan lớn hãy lấy lòng thương xót tôi, tôi chẳng phải xin quan trên ân xá, mà xin hãy lấy lẻ công bình chánh trực, tôi chẳng phải xin quan trên ra ơn, mà xin hãy xữ đoàn, tôi một quyết xin cho án-quan đến đây tra hỏi tôi ; tôi là kẻ bị cáo, không lẽ người ta từ chối không cho án-quan tra hỏi tôi.

— Thôi, chuyện rồi ta sẻ tính.

Nói rồi dây lại quan Tống-trấn mà than rằng : « Vẫn ta thấy tội-nhơn như thế ta động lòng thương xót. Đề chút nữa lên trên văn phòng, ông hãy cho ta xem sổ nhập tù của nó. »

— Dạ, song quan lớn sẻ thấy nó bị nhiều cái nết xấu, đáng ghê.

Đăن-têt nói : « Dạ, bẩm quan lớn, tôi cũng chán biêt không lẻ vô cớ mà quan lớn tự lệnh thả tôi ra được, nên xin quan lớn tư tờ cho quan trên hay biêt việc tôi đây, đặng quan trên tra gạn mà xữ đoán cho tôi nhở, tôi xin có bao nhiêu đó đặng roi tôi đã phạm tội trọng gì mà bắt tôi giam cầm tại đây. Có lẽ quan lớn cũng tbầu đáo thá sự rằng : việc chi mà không phân minh, minh phải bất bình thiệt là cực lòng vô cùng. »

Quan Thanh-tra kêu lính bảo rọi đường đi qua khám khác.

Đăn-têt bèn thưa với rằng : « Tôi nghe tiếng quan lớn nói, tôi hiểu quan lớn đã rộng lòng thương xót tôi, xin quan lớn hứa với tôi một lời để lại cho tôi trông cậy. »

— Ta nói vậy không được, song ta hứa sẻ xét kỉ việc ngươi.

— Nhứt thế thì tôi sẻ được tha, được ra khỏi khám rồi.

— Ai dạy bắt người ?

— Bẩm quan lớn ông *đờ Huynh-pho* dạy bắt tôi, ấy vậy xin quan lớn hãy định liệu với ông.

— Ông *đờ Huynh-pho* không còn ở *Mạt-xây* nữa, từ một năm nay ông đã đổi qua thành *Tu-lu* rồi.

— Nếu vậy thì không chỉ lấy làm lạ, có một mình Ông thương tôi, mà nay Ông đã đổi đi rồi thì còn ai mà lo cho tôi, phải mà.

— Ông đờ Huynh-pho có việc chi hềm ngươi chăng ?

— Dạ, không, mà Ông lại có lòng thương xót tôi.

— Nếu ta cứ theo lời Ông đề lại, hoặc khi ta hỏi đến Ông thì ta nên tin những lời Ông nói về của tánh mạng ngươi, được chăng ?

— Dạ, được.

— Vậy thi, ngươi hãy đợi tin.

Đăn-têt nghe nói vậy, liền quì gối xuống, giơ hai tay lên trên không, miệng vái lạy dâm cầu nguyện xin Chúa phù hộ ân-công ở đâu xuống cứu lấy mình, không khác nào Chúa cứu thế xuống địa-ngục mà tha những linh hồn đang trầm luân trong đám lửa vậy.

Kế đó cửa khám đóng lại, song lòng tin cậy hỏi còn ở lại với Đăn-têt.

Quan Tống-trấn hỏi quan Thành-trá rằng :

— Quan lớn muốn coi sổ nhập khám hay là muốn sang qua khám Cao-tăng.

— Ta muốn xét cho rõ các khám, vì nếu ta trở lên trên sáng, chắc sẽ không có lòng nào dạn dĩ mà xuống đây lại nữa thấy cuộc buồn thảm như thế đâu.

— Dạ, Cao-tăng chẳng phải như Đăn-têt, vị trí diên của và không có buồn bức như nỗi khổng của Đăn-têt vậy đâu.

— Vậy chờ va diên làm sao ?

— Dạ, diên là diên lùng, va tưởng va có của nhiều, có tới một bầm vàng. Năm đầu vào đây thi va xin dâng cho Chánh-phủ một triệu quan tiền đặng xin ra khỏi tù ; năm sau va dâng 2 triệu, năm thứ 3 xin dâng 3 triệu, lần lần xin dâng đến 4 triệu, nay va bị giam tại đây gần được 5 năm rồi, nếu va gặp mặt quan lớn chắc va xin nói chuyện riêng mà dâng năm triệu quan tiền đặng xin ra cho khỏi khám.

— Như vậy thiệt là la, chờ phải chơi đâu. Vậy mà tên va kêu làm sao ?

— Cao-tăng Pha-ri-a.

— Định bài số 27 !

— Dạ phải. An-tôn hãy mở cửa.

Tên giữ chìa khóa vàng lời, tức thi quan Thành-trá liếc mắt xem vào khám tối của Cao-tăng diên.

Thường ở trong Đại-thiên-lao họ hay kêu vây.

Quan Thanh-trà dòm kĩ thấy có một người quần áo tả tơi nằm dưới đất khoanh tròn trong một cái vòng vẻ bằng phẩn đặng ló vẻ hình trắc độ (đo lường) rõ ràng, coi bộ đang mê trận tính cái vẫn đề gì đó cho ra mồi, chẳng khác nào khi xưa ông At-si-mêt ngồi đang lo phương giải vây, lính giặc vào nhà mà không hay, nên nó mới giết được.

Bối ấy tuy người giữ chìa khóa mở cửa rầm rầm om sòm, mà Cao-tăng chẳng hay chẳng biết. Chừng ngọn đuốc giờ đèn gần, mới ngược mặt lên mà xem, thấy thiên hạ vô khám minh đồng mới lấy làm lạ. Tức thì lật đật chờ dậy lấy mền vấn choán như đóng khố cho khỏi lỏa lồ đặng tiếp khách.

Quan Thanh-trà cứ theo thói thường hỏi Cao-tăng rằng :

— Người muốn nài xin chuyện chi chẳng ?

— Tôi không có nài xin việc chi mà.

— Vốn người chưa rõ đề ta phân lại cho mà tường : Vẫn ta là quan Thanh-trá, Chánh-phủ sai đi xét các khám đường đặng mà giải oan cho các tội nhơn.

— Nếu vậy thì khác, tôi trông cậy ông sẻ hiểu những việc oan ức của tôi.

Quan Tông-trấn bèn nói với quan Thanh-trá rằng :

— Đó, có quả như lời tôi nói với quan lớn chẳng ?

Cao-tăng thưa : Bẩm quan lớn, tôi là bần-tăng pháp danh *Pha-ri-a*, sanh trưởng tại *Rô-ma*, làm ký lục cho Thái Giám-mục *Rôt-bi-gà-li-o-xi* được 20 năm. Qua năm 1811, tôi không hiểu vì cớ gì mà Chánh-phủ dạy bắt tôi, từ đó đến nay tôi cứ kêu oan với Chánh-phủ Langsa và Chánh-phủ *I-ta-li*.

Quan Tông-trấn hỏi : Sao lại kêu oan với Chánh-phủ Langsa ?

— Dạ, bởi vì tôi bị bắt tại thành *Bi-ôm-bi-nô*, mà tôi tưởng *Bi-ôm-bi-nô* cũng như thành *Mỹ-lăn* và thành *Phà-lô-ră-n-xờ*, đã thuộc về nước Langsa rồi.

Quan Thanh-trá và quan Tông-trấn liền ngó nhau mà cười.

Quan Thanh-trá bèn nói : Việc ấy đã cũ lâu đời rồi.

— Ấy là chuyện thời sự hồi tôi bị bắt, vì khi ấy hoàng-đế Na-bô-lê-ông đã lập ngôi báu *Rô-ma* cho hoàng-nhi trời mới cho ngài, nên tôi tưởng đức hoàng-đế Na-bô-lê-ông đã lập thành các đều đã vận trù quyết sách là đam giang-san *Y-ta-li* về một mối.

— Phải, mà nhơn nguyện như thử, chờ thiên lý vĩ nhiên.

— Thiệt là uồng quá, chớ được như thế thi Y-ta-li mới được cường thịnh.

— Việc ấy có lẻ vậy, song ta đến đây chẳng phải để luận bàn việc đời xưa với ngươi, mà tới đây để chứng cho rõ ngươi được nuôi dưỡng từ tế chǎng, mà thôi.

— Dạ, khám nǎo cũng một cách, đồ ăn giống nhau, nghĩa là rất tệ, còn chồ ở rất nê ninh, quan lớn cũng đã thấy tận mắt, song theo công cuộc khám tối như thế cũng là khá lắm. Nhưng các việc ấy vô can, tôi chỉ muốn cho Chánh-phủ hay nhiều việc kín rất trọng hệ.

Quan Tǒng-trân nói nhỏ với quan Thanh-tra : Lão gần tới cơn đó.

Cao-tǎng nói : Bởi ấy tôi lấy làm hưu hạnh mà gặp quan lớn. Tuy quan lớn đến trong lúc tôi đang tính toán đo lường mà không sao. Nếu việc đo lường ấy mà đặc kỳ công thì các cuộc của ông *Nhiêu-tông* bày ra phải đổi lại ráo. Tôi xin quan lớn cho phép tôi ưu tư việc riêng với quan lớn một vài phút, được chǎng ?

Quan Tǒng-trân nói với quan Thanh-tra : Hồi nãy tôi nói với quan lớn sao, bây giờ có quả vây chǎng ?

— Như vậy thì ngài thiệt là thạo nhơn vật trong thiên-lao.

Nói rồi day lại Cao-tǎng mà rằng : Đều người xin đó khó mà được.

— Song le, nếu cái đều tôi xin ấy mà nó làm cho Chánh-phủ được lợi 5 triệu quan tiền, thì tưởng có lẻ không khó được.

Quan Thanh-tra khen quan Tǒng-trân liệu việc như thần.

Cao-tǎng thay quan Thanh-tra dạm lui gót thì nói rằng :

— Chẳng cần chi quan lớn sợ, có quan Tǒng-trân đó, xin cho tôi tò nỗi khúc nỗi cho quan lớn nghe.

Quan Tǒng-trân nói : Cái đều nhà ngươi muốn cho quan Thanh-tra hiểu đó, ta đã nãm lòng, ngươi muốn nói việc tiền tài, hầm vàng của ngươi phải chǎng ?

Cao-tǎng ngó sững quan Tǒng-trân ; nếu ai mà vô thù thấy được con mắt Cao-tǎng thì sẽ thấy rõ Cao-tǎng chưa phải là điên.

Cao-tǎng bèn nói : Phải, vậy chớ ông bảo tôi nói việc chi, có bao nhiêu đó mà nói không ai thèm nghe, mới là bức cho chớ.

Quan Tǒng-trân nói với quan Thanh-tra rằng : Cái đều Cao-tǎng muốn nói đó, tôi cũng sẽ cho quan lớn biết được, vì hơn bốn 5 năm nay, tôi nghe là đầy lồ tai rồi.

Cao-tăng nói : Ấy là đủ có như lời Sấm-truyền nói chẳng sai : ông không khác nào kẻ có mắt mà chẳng muốn ngó, có tai mà chẳng muốn nghe.

Quan Thanh-tra nói : Người phải rõ rằng Chánh-phủ giàu có phú hưu tú hải, không cần dùng chi đên tiền tài của người, hãy để dành khi nào ra được khỏi thiên-lao mà xài lấy.

Nghe nói vậy, Cao-tăng lở mắt trao tráo, nắm tay quan Thanh-tra mà nói rằng : Song le nếu tôi không ra khỏi tù, nếu thiên hạ cứ làm bức tôi, giam mãi tôi đây hoài, hoặc nếu tôi chết rụt trong tù, không trối trăn với ai được cái việc kín ấy, thì bao nhiêu của ấy huờn ư thồ thi uồng biết chừng nào. Vậy thi hay hơn để cho Chánh-phủ nhờ một mớ, tôi nhờ một mớ. Thôi, tôi cũng ráng ép lòng mà dâng cho nhà nước đến 6 triệu, nếu quan trên bằng lòng thả tôi ra, thì còn dư lại bao nhiêu tôi cũng vui lòng.

Quan Thanh-tra nói nhỏ rằng : Nếu không biết trước người này điên, thì ai nghe nói thế cũng cho là người nói phải, người tinh táo.

— Bầm quan lớn tôi có điên cuồn gì đâu, tôi chính cứ việc thật sự mà nói. Hầm vàng tôi khai ra với quan lớn đó quả có như vậy. Tôi sẵn lòng làm tờ giao kèo với quan lớn, đoạn tôi chỉ chờ cho quan lớn dẫn tôi đến nơi, sai người đào lén cho tận mặt, nhược bằng tôi nói sai, kiểm không được hầm vàng thi quả là tôi điên, quan lớn sai lính dẫn tôi trở lại khám này nhốt lại, tôi đành ở đây chung thân, không còn than van, nài xin gì nữa.

Quan Tống-trân nghe nói vậy cười ngắt mà rằng : Vậy chờ hầm vàng người nói đó ở gần hay xa ?

— Dạ, cách đây chừng một trăm dặm (*mỗi dặm là 4000 thước Langsa.*)

— Thiệt là quí quái, nếu cả thảy tù-tội bảo lính dẫn đi viễn du như thế, thì chắc họ lừa đảo đặng dĩ đảo vi thượng sách, chẳng sai đâu.

Quan Thanh-tra nói : Kế ấy ai ai cũng chán biết, chẳng phải lạ gi.

Nói rồi dạy lại hỏi cao-tăng : Ta vẫn hỏi người ở khám này mỗi ngày ăn uống vừa ý chẳng ?

— Dạ, bẩm quan lớn, tôi xin quan lớn thề rằng hễ lời khai tôi đây mà có quả như vậy thì quan lớn sẽ tha tôi về, thề như vậy rồi tôi sẽ chỉ chồ cho quan lớn sai người đi đào.

— Ta hỏi ngươi ở khám nầy ăn uống có vừa lòng chăng?

— Dạ, bẩm quan lớn, chẳng phải tôi mưu sự đặng mà trốn lánh gi, tôi băng lòng ở tại đây, để cho quan lớn sai người đến chồ mà thử coi lời khai tôi có quả vây chăng.

— Ta hỏi mà ngươi không đáp từ theo lối.

— Còn quan lớn cứ việc nói lảng, sao tôi xin như thế mà quan lớn khứn cùng chăng, sao không thấy nói. Ấy vậy thì quan lớn chăng khác nào như sấp tiều-nhơn kia, chúng nó cứ đề cho tôi là điện, không chịu tin lời tôi nói. Tôi chúc dữ cho quan lớn như tôi cũng chúc dữ cho sấp tiều-nhơn ấy vậy. Quan lớn chê vàng của tôi, thôi thì đề vây cho tôi. Quan lớn không chịu thả tôi ra, thì Đức-chúa-trời sẽ giúp tôi ra khỏi đây. thôi bây giờ tôi không muốn nói gì nữa.

Nói rồi Cao-tăng liền quăng mén, ở truôn ngồi xuông lấy phân rẽ hình mà toán trong ròng đã gạch sẵn dưới đất đó.

Quan Thanh-tra ra khỏi khám bèn hỏi quan Tồng-trấn rằng : Cao-tăng làm gì đó ?

— Va toán hầm vàng của va.

Cao-tăng nghe nói vậy háy quan Tồng-trấn một cách rất khinh khi.

Tên giữ chìa khóa thấy các quan ra khỏi khám rồi bèn đóng cửa lại.

Khi lên bang thì quan Thanh-tra nói với quan Tồng-trấn rằng : Có lẽ Cao-tăng cũng có tiền tài gì đó sao chớ.

— Đây chắc là Cao-tăng bị một giấc chiêm bao thấy mình có nhiều vàng bạc, chứng thức giấc vùng trở nên điện cuồn.

— Có lẽ vậy, vì nếu va có tiền của nhiều thì sao va không dính tể thân. (*Thanh-tra nầy thê cũng có thói tham-quan*).

Tinh cảnh như vậy thì Cao-tăng không sao trông ra cho khỏi Đại-thiên-lao, cái danh điện càng ngày một thêm mải thôi.

Chớ phải Cao-tăng khi ấy gặp được Hoàng-đế Ca-li-gu-la hoặc Hoàng-đế Nê-rông, cả hai trị thế Rô-ma, tánh tình ham hố bạc tiền, thi chắc được ra khỏi khám chăng sai. Song vua chúa đời nay không giống như vua chúa đời xưa, chăng có lòng cang đảm

cứ mắt một, chả dám lông hiềm, nay pháp phồng, hết tưởng
minh là thiên-tử, mà chỉ tin rằng: mình là người thường kia
may được ngồi ngôi báu ấy thôi. Khi xưa vua chúa tưởng minh
là con trời, nên hay giữ thể thống thượng giái, khó cho phàm
nhơn thấu đáo, chí như nay vua chúa một ngày một mất nghi
tiết thiên định, thì tục tử nó bắt mò theo được.

Thường lệ chánh-phủ chuyên quyền áp chế thi hay làm khỗ
khắc chúng dân, mà có tánh nhác sợ ít hay muốn cho vạn già rõ
các việc khỗ khắc trong các khám đường, nên hay giấu giếm; đời
nào ai mà thấy được tù tội bị tra khảo minh đầy nềng vít tích
máu mủ bao giờ, đời nào mà ai thấy được những kẻ vi bị đánh
khảo trong tù mà điên, bất quá ở tại khám tối làm rộn cho ngục-
tốt lầm thì họ lại dời đến các nhà thương điên, như vậy thì nếp
cũng như xôi.

Bởi ấy Cao-tăng *Pha-ri-a* bị biệt giam trong Đại-thiên-lao mà
điên, rồi vì bệnh điên ấy mà phải chết rụt trong tù.

Còn về phần *Đăn-têt* thì quan Thanh-trai giữ lời hứa, nên khi
lên trên đất liền ngoài bèn vào văn-phòng quan Tông-trấn, bảo
đem sổ nhập khám ra xem, bèn thấy ngang tên *Đăn-têt* có ghi
vài câu chữ như vầy:

ÊT-MÔNG ĐĂN-TẾT : { *Là đứa theo phe Na-bô-lê-ông lung lăng
thái thảm, ra hêt sức bình sanh giúp
Nu-bô-lê-ông nhập Pháp-dịa.
Phải biệt giam nó và quẳng thúc cho lầm.*

Mấy câu đó tuồng chữ khác hơn tên *Êt-mông* *Đăn-têt*, nghĩa
là khi *Đăn-têt* vào Đại-thiên-lao rồi thi họ mới thêm mấy câu
nói trên đây.

Lời cáo ấy rất nặng khó mà giải oan, nên quan Thanh-trai bèn
ganh kể đó câu chữ như vầy: « Vô kẽ khả thi » không thể chi
cứu nổi.

Vẫn *Đăn-têt* thấy quan Thanh-trai hứa sẽ giúp thi lấy làm vui
lòng. Từ ngày vào tù đến nay thi *Đăn-têt* liều chết nên không
kể là ngày giờ, nay quan Thanh-trai mà hứa như vậy thi *Đăn-
têt* chắc ra khỏi khám, nên hàng ngày cứ việc đánh tay mà kể
ngày đêm tháng, bèn lấy vội và vẻ vào vách một câu như vầy
« 30 Juillet 1816 » rồi cứ đó mà đếm tới mải, một ngày qua
thì ghi một lảng làm dấu.

Bóng thiều quan lẹ nhíp như thoi đưa, mà *Đăn-têt* cũng không rúng chí, cứ trông tin lành hoài. Ban đầu kẽ chắc chừng 15 bữa thì sẽ ra khỏi tù, là vì va nghĩ cho quan Thanh-trá không lẻ giải oan liền cho và được. Chừng kỳ 15 ngày ấy đã qua rồi, thi *Đăn-têt* tự trách rằng: Minh tính rợ quá, có lẻ nào quan Thanh-trá còn đi dọc đường mà giải oan cái gì được, bồ gi chừng ngài về tới Ba-ri, thi mới đủ thế cứu mình chớ. Nhưng cuộc di tra xét các khám trong xứ chẳng phải mau được, bồ gi cũng một hai tháng mới rồi. Nên *Đăn-têt* định lại chừng 3 tháng sẽ ra khỏi tù. Kỳ ba tháng qua nữa mà chưa thấy tin tức, anh ta mới định lại 1 kỳ sáu tháng, tinh dồn lại đã được mười tháng rưỡi rồi mà không thấy chi hết. Mỗi lần *Đăn-têt* hỏi dọ ngục-tốt thì nó cứ đánh chử làm thịnh như mọi khi. *Đăn-têt* mỗi lòng mệt trí bèn nghĩ cho mình chiêm bao thấy người đến muốn giải oan chớ kỳ trung không có gi hết.

■ Cách một năm quan *Tổng-trấn* *Đại-thiên-lao* thuyền nhầm nơi khác thi ngài đặc theo nhiều ngục-tốt, có ngục-tốt của *Đăn-têt* cũng theo đó.

Quan tân *Tổng-trấn* đến phò-ly, ngài không chịu hỏi tên từ tội nhơn, bèn cứ số đinh bài mà kêu gọi thôi. Vẫn trong *Đại-thiên-lao* này có được 50 cái khám, mỗi khám có đề số hiệu, tội nào ở khám nào thi cứ số hiệu khám ấy mà đặt tên, nên trong *Đại-thiên-lao* nay không kêu *Êt-mông* cũng không gọi *Đăn-têt* nữa, cứ số 34 mà kêu thôi.

XV

Tội-nhơn số 34 với tội-nhơn số 27

Đăn-têt khô sở đến đều, không còn chỗ chi nói được, vì không ai vĩ đến va, cứ ở rụt xương trong khám tối.

■ Ban đầu vì lòng trông cậy hấy còn, vì biết mình là người bị hám oan, nên trí còn kiêu hãnh, song lần lần *Đăn-têt* thất vọng bèn nghĩ không lẻ vô tội mà chúng bắt đem giam vào đây; bối đó mà họ nói anh ta điên cũng chẳng quấy gì. Hết sức cầu Trời, nay lại cầu người, vì cầu người mà chẳng thấy người cứu giúp thì phải trở lại cầu Trời, chờ biết cầu ai bây giờ.

Đǎn-têt xin ngục-tốt đổi khám, đầu đi ở khám khác tối hết, ướt hơn cũng an tâm, ít nữa là đi chỗ khác ở, thấy được chuyện mới mà giải muộn vài ngày. Rồi lại xin cho phải đi dạo chơi trong khám, xin cho mượn sách đọc, mà xin chỉ chúng đều không cho ráo. Đầu vậy mặc lòng Đǎn-têt cứ việc xin hoài. Kiếm dịp dặng mà nói cho bã hơi, lồ tai nghe dặng tiếng nói của mình, chờ có nhiều khi một mình trong khám tối, thử nói xàm nghe coi ra thế nào, thì lại dùn mình rởn ốc.

Khi chưa bị hàm oan, thì Đǎn-têt mỗi lần thấy chỗ nhốt chung tội-nhơn hỏi còn ghê gớm thay. Mà nay ở khám tối lại ước chờ chi quan cho ở chung với tội sát-nhơn, man còng, man xiềng, mà được ra đi làm, hưởng chút bóng quan âm. Ngày kia Đǎn-têt xin ngục-tốt bẩm lại quan Tống-trấn cho phép ở chung một khám với Cao-tăng. Ngục-tốt tuy mặt mày hung ác chờ trong lòng cũng còn nhứt điểm lương tâm, thấy Đǎn-têt khổ sở vậy bèn động lòng thương, đến bẩm cho quan Tống-trấn hay, ông ngại nghi cho Đǎn-têt xin ở chung dặng miru sự xúi tội dậy, hoặc âm mưu đào tị, nên ngài không khứn cho phép.

Cầu khẩn với người chả được đều chi, Đǎn-têt bèn cầu khẩn với Trời, như lời ta đã luận trên đây. Ngồi không mới nhớ lại các kinh khi trước mẹ dạy đọc mà không rõ nghĩa cho lắm, dav gấp cơn nguy biến mới hiểu thấu các lời trong kinh thiệt là có ý vị lắm. Bởi đó Đǎn-têt đêm ngày cầu nguyện luôn. Học kinh lớn tiếng, mà không dùn mình rờn ốc nữa ; đọc riết vài ngày bèn mê mẫn thấy Chúa hiện ra, nên Đǎn-têt cáo mình mà đọc câu chót kinh « Lạy cha » rằng : *Vù tha nợ chúng tôi, như chúng tôi cũng tha nợ cho kẻ khác, a-men.*

Song le đọc hoài mà không thấy linh thỉnh hiển hích chi, cứ ở khám tối mà chịu lao khổ vô bối.

Đǎn-têt lòng tri lần lần ngu mùi, lâu ngày xung tâm phạm thượng, nhiều khi ngục-tốt nghe phải dực mình. Nhiều khi lại đập đầu vào tường, vác mình vặc mẩy trù ẻo những kẻ làm khổn cho mình, muốn chết cho rảnh, dặng dứt giây oan trái đi cho rồi.

Nghĩ nghĩ đáo để bèn thấy có hai cách giết mình : một là cách đơn sơ là lấy khăn cột vào song sắt lồ xã hơi mà bắt cổ ; hai là làm bộ cũng ăn uống như thường mà tịch cốc, nhijn đối mà bỏ mạng.

Cách thứ nhứt **Đăn-têt** chè, vì thường ngày và ghét quan cướp biển, thấy hễ khi chúng nó bị bắt thì liền bị quan xúi giảo (thắt cổ) treo trên cột bờm, nên va nói thắt cổ mà chết thiệt là nhục; và bèn chọn cách thứ nhì mà thi hành liền trong ngày ấy. Qua ngày thứ hai **Đăn-têt** bỏ không thèm đếm ngày mà ghi như lúc trước nữa. Va tính thăm trong lòng rằng : hễ ngục-tốt đem cơm vào, va lén đồ trúc ra ngoài song lỗ, dường như đã ăn hết rồi. Ban đầu hỏi vui lòng mà làm như cách đã định, song lần lần nó bắt suy nghĩ, sau lại tiếc cơm.

Nhờ nhớ lại lòng sở nguyện : đầu cực thế mấy phải ráng sống mà xem sự đời ra làm sao, nên mới thời tuyệt cốc. Mấy ngày trước khi thấy cơm thì góm, mà nay vì bụng đói quá lě, thấy nó bắt thèm, ngứi nó bắt muốn ăn, nhiều khi cầm cái đĩa cá ương, hoặc thịt thúi mà ngẫm nghĩ cã giờ, thấy đĩa dơ, đóng meo đóng mốc thì muốn tự vận mà thác cho rồi, song nhớ lại phải sống mà coi đời thì mới gượng mà ăn lếu láo. Nay tuổi vừa 26 xuân, hỏi còn sống được bốn, năm chục tuổi nữa, hễ tri kỷ chí, thì có ngày cũng thoát được mà. Song trong mình đã mòn mỏi, đi đứng không nổi đến đỗi mắt lờ tai điếc. Ngục-tốt thấy vậy tưởng tánh mạng **Đăn-têt** nan tồn, mà **Đăn-têt** cũng trông chết phúc cho mát thân. Cả ngày nằm vậy thì nghe trong mình mê mang, bụng hết biết đói, miệng hết khát. Khi nhắm mắt thi thấy chiêm bao mộng mị, thoát lối chín giờ tối nghe bên tường có tiếng khua động. Thường va hay nghe chuột bò rợ rợ, thi quen, ít hay vụ đến, song nay tiếng khua động bên tường khác hơn mỗi khi, thi **Đăn-têt** lấy làm lạ, bèo ngóc đầu dậy mà dòm cùng lóng tai nghe thi có tiếng như ai dùng dao, nĩa chi mà cọ vào đá tường vậy. Tuy trong mình khí cùng lực tận song thỉnh linh vựt nhớ đến việc vược ngục. Thiệt cũng là may cho **Đăn-têt**, vì va cũng đã gần bước vào dị-lộ, may nhờ tiếng khua động ấy mà va tĩnh lại, dừng chân.

Va bèo nghi rằng : Không chừng, đây có khi thân băng hoặc người nghĩa họ còn thương mình mà lập thế cứu mình chăng. Hoặc là **Đăn-têt** tưởng lầm, vì hễ gần vào dị-lộ thi hay hồi dương như đèn gần tắc, phải lòi một cái rồi mà chịu tiêu. Song le **Đăn-têt** cứ chàm chẽ nghe tiếng khua động ấy hoài, nghe khua vậy có hơn ba giờ đồng hồ, rồi lại nghe tiếng đá ngã, đoạn đâu đó lắng lặng như tờ.

Cách vài giờ có tiếng khua động lại gần mà to hơn khi nãy. Chưa gì là **Đăń-têt** vụ hản đến việc khua động đây, kế đó có ngực-tốt mở cửa bước vào.

Vẫn hơn 8 ngày truwong vì quyết chí bỏ ăn mà chết, nên **Đăń-têt** không vĩ đến ngực-tốt, chẳng thèm nói chuyện chi với va, khi ngực-tốt hỏi thăm coi đau bịnh chi mà không ăn không uống, thi **Đăń-têt** cứ đánh chử làm thính, lúc nào ngực-tốt chăm chỉ ngó, thi **Đăń-têt** lại day mặt vào tường. Song le bây giờ tinh cảnh đã khác rồi, nếu để cho ngực-tốt nghe được tiếng khua động thi có sự khó dễ, bề gi va cũng sẻ tầm cho ra có thì các việc mơ ước thăm của **Đăń-têt** chẳng khác nào như mây bay.

Khi ấy **Đăń-têt** thấy ngực-tốt bằng đồ ăn bước vào khám, thi **Đăń-têt** bèn lén giọng nói lớn tiếng phản nàn đồ ăn tệ, rằng ở khám này lạnh lẽo quá chừng, đoạn la hét om sòm, trù ẻo phở lở, làm cho ngực-tốt phát giận. Nói cho phải, khi đó ngực-tốt có lòng thương **Đăń-têt**, thấy va đau liệt chiếu liệt giường, bỏ ăn bỏ uống, bèn xin được một miếng nước thịt và 1 ỗ bánh mới lật đặt đem vào cho **Đăń-têt** ăn.

Song cũng là may cho **Đăń-têt**, vì ngực-tốt thấy **Đăń-têt** ó ré thi tưống là va nóng lắm nên ôn tâm nói xàm, bèn dễ đồ ăn lên bàn xít xạt đó mà bỏ ra đi.

Ngực-tốt đóng cửa rồi thi **Đăń-têt** vui lòng mà nghe tiếng khua động rõ ràng gần một bên mình vậy.

Đăń-têt bèn nghĩ rằng: « Đây chắc là tội-nhơn nào quyết phá tưống mà vượt ngực, cha chả nếu mà ta được giáp mặt với đó, thi ta sẻ tận tâm mà giúp cho mau thành công. »

Đang suy nghĩ như thế, vút thính linh phát nghi là quan trên sai thợ hồ sửa khám một bên, bèn ngả lòng rùng chí, hết trông hết đợi rồi.

Đăń-têt tính liều mạng đợi ngực-tốt vào mà hỏi coi ai làm cái chí phia bên mà có tiếng khua động vậy, song nếu phải là tội nhơn phá khám thì mới liệu làm sao, cha chả là khó lắm, khó bề tấn thối, không biết làm cách gì dặng cho yên tâm, khỏi báng tin báng nghi. Tư tư thiết thiết mà không ra kế, va bèn xây mặt lại thấy đĩa nước thịt hơi còn lên ngui ngút, va liền lồm cồm đứng dậy ráng gượng lại lấy đĩa xúp mà húp một hơi, cha chả đã ngon quá đỗi ngon. Bụng đói muốn ăn bánh mà sợ hiềm, vì có

thấy nhiều khi kẻ bị xiêu phong đòi lủi, đến khi chúng vớt được đem lên tàu; thèm ăn ăn lấy trộn, phát ách mà chết tươi. Bởi vậy và bèn lại giường mà nằm ngủi, nay hết muốn chết rồi nên mới cẩn thận dường ấy.

Lần lần tâm thần tinh táo, thân thể buồn nguyễn, bèn suy nghĩ mà luận rằng :

— Ta phải làm thế nào cho rõ âm hao mà dừng hại đến ai. Nếu phải là thợ hồ sửa khám thì bề ta gỗ tường bên này ít cái, bên họ sẻ dừng tay lại mà nghe cho hiểu ai làm gì gỗ vậy, rồi thi cứ việc làm vì là việc công. Còn nhược bằng là tội-nhơn phá khám, thì bề ta gỗ tường và liền sọ hải mà thôi khuất động, hoặc chờ khuất tối tường người ta ngủ rồi mới dám khuất động lại.

Trù nebi vậy rồi liền đứng dậy đi cõi hỏi đến bên góc khám lắt đá, bởi nhờ có hơi ướt át lâu ngày đường hồ xi-măng đã mут, lắt lấy một cùt đem lại gần tường chờ nghe khuất động mà động ba cái.

Mới động cái đầu thi bên kia liền thôi khuất động.

Đăn-tết nín lặng lặng mà nghe hoài vài ba giờ đồng hồ, mà bên khám bên diềm nhiên không thấy động nữa.

Trong lòng càng vững, Đăn-tết bèn lấy bánh mà nhai vài miếng, uống vài hớp nước. Mà khá, nói cho phải, nhờ bẩm thọ trời sanh vật vở, nên trong mình tráng kiện lại như xưa.

Cả ngày lóng tai nghe hoài mà chẳng thấy khuất động gì hết. Chiều tối lại cũng không thấy dí hơi, thì và chắc là tội-nhơn phá khám, lòng vội mừng khắp khởi, dạ muốn sống buôn khuân.

Cả đêm Đăn-tết thức con mắt trắng dờ mà chờ đợi.

Qua ngày thứ ngục-tốt lại vào khám đem đồ ăn cho Đăn-tết. Đồ hôm qua nhai hết rồi, nay sẵn có đồ ăn đem tới thì anh ta cứ việc nhai, và nín lặng lóng tai nghe hoài, rồi sợ dại, đây tại mình làm động ố nên bên khám bên sọ mà không dám phá tường nữa. Suy nghĩ như vậy rồi anh ta bèn đi lèn đi xuống, đi ngược đi xuôi trong khám cả ngày, đoán lại năm song sắt lõi xà hơi khám mà lăm cho gân cốt dai dẻ lại như thường, sẵn lòng chịu lao khổ mà chờ thời. Khi lun lay song sắt bề mệt thì lại ngồi nghỉ rồi lại lun lay mãi, lóng tai nghe, coi bên khám gần có tiếng chi động đĩa chǎng. Nghỉ mà cảm gan giận tội-nhơn bên sao lờ vây không bán nebi mà hiểu rằng bên này người ta cũng là tội-nhơn.

đồng thinh khí một lòng muốn thoát nạn như mình, chuyện gì mà sợ không dám phá vỡ tường nữa.

Ba ngày trường như thế, ngồi đếm từ phút mà chẳng thấy chi.

May đâu đêm kia khi ngục-tốt đi rảo thăm chừng lần chót rồi, thì Đǎn-tết cuộn lại kề tai vách mà nghe, thì đường như cái vách lay động. Đǎn-tết vùng dậy ra đi vòng một hồi, đoạn trở lại nghe nữa thấy quả bên kia khám chắc có ai mưu sự gì bẩn, đây chắc là tội-nhơn bẩn trổ cách, khi trước dùng xà-ben mà cạy đá làm khua động chúng hay, nay dùng đục mà xeo thì êm hơn, nhém hơn, chờ gì.

Kỷ xét tột xem rồi, Đǎn-tết bèn ra tav trợ lực cùng bạn đồng chí, nhưng mà biết lấy chi làm khí nghẽ, ngó quanh ngó quất kiềm hoài mà chẳng thấy vật gì đáng dùng cạy đường hố, cho rót xi-măng. Trong khám tối có ai để dao rựa gì đó hòng mong đi kiếm mà dùng, duy có song sắt ngăn lỗ nhỏ xā hơi mà nhiều khi có thử nhô hoài mà nhô không nỗi, thì có thử nữa cũng mất công. Nội khám đếm được 1 cái giường sắt, 1 cái ghế, 1 cái bàn, 1 cái lon và 1 cái vỏ.

Chung quanh giường ấy có nhiều cây thanh sắt đã khóa định ốc vào cây, muốn mở cho được mấy cây thanh sắt ấy thì phải dùng đồ mở con ốc thì mới lấy được.

Còn bàn ghế thì không có cái gì dùng được. Khi trước cái lon có quai, mà quai ấy đã mất đi hồi nào rồi. Đǎn-tết bèn tính đập bể cái vỏ lấy miến mài cho bén cạnh thì sẻ kuī công được.

Tính rồi liền lấy vỏ quăng xuống đất bể nát, lừa mấy miến to nhọn đem giấu cất trong nệm. Thường tội-nhơn hay đập bể vỏ nên ngục-tốt không nghi ngại đều chi.

Cả đêm Đǎn-tết công lứng phá đường hố, song trong khám tối mò làm không được bao nhiêu công, vì phải lấy tav lão mò mà cạy, rờ thấy miến vỏ bị đá cứng quá phải khὸn mũi ráo, anh ta bèn xô giường lại như cũ mà chờ sáng.

Cả đêm và làm và lóng tai nghe thì biết bên khám gần có người cứ việc phá vỡ.

Sáng ngày ra ngục-tốt vào khám thì Đǎn-tết nói với ngục-tốt rằng hồi hôm bằng vỏ uống nước, ruồi trật tay xáng bể nát cái vỏ. Ngục-tốt và đi lấy cái vỏ khác và cẳng răng mà không vỉ g tới mấy miến bể đó, một hồi đem vỏ vào khám giao cho Đǎn-tết mà dặn bảo phải cẩn thận đừng làm bể nữa.

Khi trước hẽ ngực-tốt ra đóng cửa lại thì Đăn-têt băng xốn xang trong dạ, nay chẳng phải vậy nữa. Mỗi lần ngực-tốt ra đi thì lòng Đăn-têt hớn hở vui mừng. Lòng tai nghe ngực-tốt đi dã xá rồi ảnh bèn nhảy xuống đất xò giường dang ra xem, té ra hồi hôm mình cứ cào nhầm mình đá chớ không trúng đường hồ. Vẫn hơi nước lâu ngày nó làm cho hồ ấy rá rời, nên Đăn-têt khẽ lấy tay rờ đến thi hồ bèn rót, anh ta mừng khắp khởi. Tuy mỗi lần gở được từ chút, mà lâu lâu cũng được một nắm tay. Nếu cứ vậy cào tới, dừng đụn đá, thì trong hai năm sẻ đào được một cái hau bể ngan 7 tấc bề dài 6 thước.

Đăn-têt ngồi mới tiết, chớ chi khi hồi mới vào khám khī sự mà đào phá thi ngày nay đã ra khỏi ngực trung rồi, cái này để mất giờ ngày than van cầu khẩn. Lọt vào khám từ đó đến nay kẽ đã sáu năm, dầu việc chi làm chậm thế mấy, ngày nay cũng đã thành.

Nghĩ vậy càng thêm nồng trí, ra sức cạo hồ, ba ngày trường cạo sạch bảy mặt đá trơn tru. Vách tường khám làm bằng đá xanh, lâu lâu có chêm một cựt đá to ở giữa cho thêm chắc. Cựt đá cạo bảy mặt đó là cựt đá to, nên phải ráng mà lay động, Đăn-têt bèn dùng móng tay bấu vào đá đặng lúc lắc mà không sao cực cửa nổi cựt đá to ấy, còn lẩy miển vò bẽ mà đúc vào đường hồ xeo nạy thi miển vò bẽ từ doan. Làm hết sức mà không kham bèn đứng dậy lau mồ hôi và lo lắng vô cùng.

Nếu như vậy thi khó trông mà thoát nạn, hoặc là cứ ngồi khoanh tay trông cho bến đụt thấu qua, mà biết người bến có chí đường ấy chẳng;

Ngân ngờ một hồi rồi vùng sanh một trí làm cho hết buồn, cười mỉm chi mà trù nghĩ :

Vẫn ngực-tốt mỗi ngày dùng *cát-son* *thiết* băng xúp vào khám. *cát-son* thường ngày đựng hai phần ăn, ngực-tốt như đem phát trước cho Đăn-têt thi để lại nữa phần xúp đem qua khám khác, còn như phát sau thi thấy đem vào khám có nữa phần *cát-son*, vốn *cát-son* ấy có một cái tay cầm băng sắt. Đăn-têt nghĩ đến đó, muốn lấy cho được cái tay cầm băng sắt ấy ; nếu phải lao khỗ ly tiết mười năm mà mua được vật ấy, thi dạ cũng hân hoan.

Mỗi lần ngực-tốt đem xúp vào thi đồ trong dĩa, đoạn Đăn-têt dùng muỗng cây mà ăn. Khi ăn rồi thi Đăn-têt rửa dĩa dẹp bên góc khám. Bữa ấy anh ta ăn rồi rửa dĩa đem để ngay cửa. Chiều

tối ngục-tốt đem xúp vào khám vô ý đập bể nát cái dĩa đi. Ngục-tốt muốn rầy Đăn-têt mà nghĩ cũng tại lỗi mình một phần vô đó. Nó không dẹp dĩa vào góc, còn mình sao vô ý đập nhầm.

Miệng thì lầm bầm, con mắt ngó cùng khám kiếm coi có vật chi mà đồ xúp vào đó.

Đăn-têt thấy vậy bèn nói : Chú để dở cát-son lại đó cho tôi, sáng mai chừng chú trở lại hãy lấy. Ngục-tốt có tật làm biếng nghe nói vạy vừa lòng, chẳng hơn là mất công chạy lên chạy xuống mà kiểm dĩa khác. Anh ta bèn để cát-son đó mà ra đi. Đăn-têt vui mừng bằng như được ngàn vàng vạy.

Chuyển này Đăn-têt ăn hối ăn hả, đoạn ngồi đợi 1 giờ đồng hồ coi ngục-tốt có trở lại mà đòi cát-son chăng, chừng nghe vẫn vẻ đâu đó thanh tịnh, anh ta mới nảy xuống giường xô ra ngoài, lấy cát-son cầm trong tay, dứt cái tay cầm bằng sắt vào két đá mà xeo mà nạy thì thấy cụt đá rụt rịt. Ráng làm một giờ đồng hồ mới đem cụt đá ra được, thi trong tường có một lỗ trống bể kinh tâm được 5 tấc tây. Đăn-têt bèn lui cui đi lượm vôi hồ nát đem lại mấy góc khám lấy miến vỏ đào đất mà phi tan. Đoạn cong lưng đào riết cái lỗ tường, vì không mấy thuở mà gặp được cơ hội như vạy, ấy cũng nhờ mưu sự mà được vừa thưa ý vạy. Rồi hùng đồng, anh ta nhặt cụt đá đem lắp lại lỗ tường, ô giường lại khích vách, đoạn nằm xuống, sáng ra ngục-tốt đem cho Đăn-têt một miếng bánh mì dặng ăn điểm tâm.

Đăn-têt bèn hỏi : Sao chú không đem cho tôi cái dĩa khác.

— Đem mà làm gì, mày hay đập phá quá. Mày đã đập cái vò rồi để dĩa giữa đường cho tao không thấy bước nhầm bẽ ngóu. Nếu mồi đưa tội-nhơn mà như mày vạy, thi nhà nước phải mạt. Tao để cát-son cho mày làm dĩa dặng đựng xúp, như vạy cho mày tốn hết đập phá nữa.

Đăn-têt nghe ngục-tốt nói vạy bèn ngược mặt lên trời mà cảm đức Thiên-công xui khiến cho ngục-tốt có lòng ấy, tưởng là làm ngặt Đăn-têt, chó không dè trao xà-ben cho đó phá khám.

Được một cái tay cầm bằng sắt như vạy Đăn-têt mừng hơn là ai cho vàng cân. Song Đăn-têt lấy làm lạ, là từ khi anh ta phá vách đến nay, thi bên kia khám lại điểm nhiên không nghe khua động gì nữa. Tuy vạy mà chẳng lẻ háng đồ nhi phế, nên Đăn-têt cứ

việc phá tường. nội đêm thứ nhì cay được 10 năm hồ. Khi gần đến giờ ngục-tốt vò khám thi Đăn-têt lo gọn dẹp và sůa tay cầm lại ngay thẳng cùng đê có nơi. Ngục-tốt đêm xúp đỗ vào đó có trộn hoặc thịt hoặc cá. Mỗi tuần lề có bốn ngày ăn thịt, ba ngày ăn cá. Cũng là một thế cho Đăn-têt nương đó mà đếm ngày.

Khi ngục-tốt ra đi thì Đăn-têt bèn muốn biết người bên kia khám thiệt bả không phá tường nứa chǎng, anh ta lóng tai nghe mà không thấy động địa gì ráo, Đăn-têt thở ra vì chắc là kẻ tội nhơn bến nghi minh. Đăn-têt tuy vậy mà không ngã lòng, cứ việc đào, cay, xeo, nạy, song qua lối nứa đêm phải ngưng lại vì gấp gỗ to nằm ngăn bít miệng lỗ của Đăn-têt đã khai được đó. Nay phải tinh hoặc đào thân trên hoặc đào thân dưới cây gỗ ấy. Đăn-têt có dè đâu mà gấp củ trối như rứa, bèn quì gối xuống mà than rằng:

— Trời đất ôi ! Hại tôi chi vậy ! Đã thinh không mà chịu hàm oan, rồi lại muốn chết mà chết không được, nay mới mừng một chút chưa kịp no, đoạn gấp cảnh buồn nữa ! Có phải là khốn kiếp hay chǎng ?

Nói vừa rồi đó có tiếng hỏi rằng : Ai than trời trách đất bến vậy.

Tiếng hỏi ấy dường như dưới đất cái nói lên.

Đăn-têt rón ốc lạnh minh thực lui mà nói thầm rằng :

— Tôi nghe tiếng người nói. Ai vậy ? xin hãy nói tôi. Tuy tôi nghe giọng nói tôi sợ, song xin ai đó hãy tỏ cho tôi biết tánh danh.

— Chú là ai mà lại hỏi tánh danh ta.

— Tôi là một đứa ội-nhơn bị hàm oan.

— Chú ở xứ nào ?

— Tôi là người Langsa.

— Tên chi ?

— Tôi tên là Et-mong Đăn-têt.

— Làm nghề gì ?

— Nghè đi biển,

— Chịu hàm oan đã bấy lâu nay.

— Từ ngày 28 Février 1815 tới giờ.

— Bị cáo về chuyện chi.

Muôn biết việc ra thế nào xin xem cuộn thứ ba thì rõ

Cirage mille exemplaires
le 10 Décembre 1914
M. G. P. PREMIER



TRUYỀN MỚI

| | |
|--|-----------------------------------|
| 1° — TIỀN-CĂN BÁO-HẬU, mỗi pho..... | 0\$30 |
| 2° SỰ TÍCH GIẶC ÂU-CHÂU, mỗi pho | 0 40 |
| 3° — NGỌC HẠP NĂM 1915 (đang in)..... | 0 20 |
| 4° — Sách bàn xăm Bà..... | 0 30 |
| | (Phải mua biên lịch mà coi ngày). |
| 5° — Sách bàn xăm Ông..... | 0 30 |

TRUYỀN CŨ

| | |
|------------------------------|-------|
| 6° — Hoàng-tô-Anh..... | 0\$40 |
| 7° — Lâm-kim-Liên..... | 0 30 |
| 8° — Phang-Yên Ngoại-Sứ..... | 0 40 |
| 9° — Thát-kim-Ngữ..... | 0 20 |
| 10° — Bạch-Viên phú..... | 0 45 |

Saigon, Chợ-lớn, Lục-châu tiệm nào cũng có bán,
hãy mua mà đọc đểng giải khuây.

