

S^e
INDO-CHINOIS

1096

Vạn Quyền Thư Lâu

DƯƠI HOA

(NGỌC-LÊ-HỒN)



TỬ-CHÂM-Á

NHƯỢNG-TỔNG

Phiên-dịch và phê-bình

CUỐN THỨ I

« Approuver ou condamner le livre
entier, mais non pas quelques phra-
ses Si l'on veut chercher le dessein
de l'auteur on ne le peut bien décon-
vrire que dans le dessein de l'ouvrage.

(MONTESQUIEU,

« Khen hay chê cả bộ chứ đừng khen
chê mấy câu. Nếu muốn biết rõ bản-
tâm kẻ viết thế nào, phải tìm ở trong
ý sách mới được. »

(MẠNH-ĐỨC-TU-CUU)

IN TẠI

NHÀ IN LONG-QUANG HANOI

1928

In lần thứ hai

Giá : 0\$12



Sách của
TRÚC-KHÈ NGÔ-VĂN-TRIỆN
ĐÃ XUẤT BẢN

Địa vị cụ Phan ở Quốc dân ta.	0\$12
Mảnh gương chuyên-chẽ trong gia-đình	0.16
Cóinh-phụ dạ-tĩnh ngâm-khúc.	0.04
Lý-Tồn-Hiếu diễn-nghĩa (2 cuốn).	0.33
Gái trả thù n bà	0.18
Danh-sĩ giai nhân I, II, mỗi cuốn.	0.12
Hồn Quê I (Trúc Khê tùng văn).	0.15
Hồn Quê II (Trúc Khê tùng văn).	0.15
Giấc mộng nàng Lê.	0.60
Khuê tú anh tài.	0.12

SẮP XUẤT BẢN

Hồn Quê III

Khuê tú anh tài. II

Danh-sĩ giai-nhân III, IV (4 cuốn trọn truyện)

Minh-vong thảm-sử,

Bắc-Mỹ độc-lập-sử

Trung-Hoa dân quốc diễn nghĩa

TRÚC KHÈ THƯ CỤC
196 Phố Hàng Bông Hanoi

Kính bạch

Danh sĩ giai nhân

Tức là Ngọc Uyên Ương, truyện hai đời tài tử giai nhân, từng trải biết bao nhiêu lưu lạc gian nan rồi sau mới được một nhà xum họp, sự tích rất hay! kết cấu rất kỳ! Đã ra quyển thứ hai, giá 0\$12.

DU'Ó'I HOA

(NGỌC-LÊ HỒN)

I. — CHÔN HOA

DEPT OF LEGAL
EDUCATION
No. 11697

Sương sớm chưa tan, vầng đông mới mọc, ánh nắng lồng vào cửa kính, đỏ-hồng như sắc hoa. Ngoài song một gốc hoa lê, trong cành trăng tàn gió sớm, thướt tha như một cô tiên so trăng mới chợt tỉnh giấc vàng, mà dì gió vô tình, không rung đã sấn vào đồi mang... Gió đưa hoa rụng rơi bời. Ủ ê mặt ngọc ngắn dài hàng châu. Quanh thềm tuyết trải trăng phau; non Bồng cùng Quảng chung màu diêm trang. Về phía tả, dưới hòn non-bộ, lại có một gốc tân-di, bông hoa mới nở, vừa nhuộm màu hồng, sương sớm la là, cành xuân deo nặng; dưới bóng mặt trời mới lên, như trăng một bức bình-phong gấm; kẻ nhìn đã đủ mê hồn choáng mắt, mà lá thêu mây dệt, dễ đâu bì được đồng quang...

Hai gốc hoa song song cùng đứng, bên như xùi xụt khóc, mà bên như nhởn nhơ cười: mỗi bên như ở một trời đất khác. Cùng trong một cành mà bên nở, bên tàn, bên tươi, bên héo, gốc hoa lê tiều-tụy kia, chính là cái bình ảnh của các chị em bạc mạnh, so với gốc tân-di đương trà khoe thắm, đua tươi, tô hồng, chuốt lục, lại càng thêm đau cho thân-phận lạc loài. « Mấy lần cửa đóng then cài, đầy thềm hoa rụng biết người ở đâu? » Hồn hoa đã chết rồi, ai là người gọi? ai là người lay? lại ai là người thương tiếc? Một, đôi chiếc oanh vắng riu rít đầu cành, như còn biết vì hoa mà thăm viếng; ngoài ra thì sân không vắng ngắt, chỉ có làn gió rung cành, làm cho cánh hoa rụng



tối bời tung trăng mà thôi. Một lát, cánh song sịch mở, một chàng thiếu-niên ngó cõi ra ngoài. Chàng người mảnh rẽ mà mặt buồn rầu, gương mặt ngậm sầu, hình như kẻ đã lo lò vì hoa mà xuất đêm mất ngủ ; thần thơ đứng tựa song, nhìn đăm đăm vào gốc lê nứa tàn rồi ngậm ngùi mà nói : Sương giờ một đêm mà đã tả tối đến thế ! Hoa ơi hoa ! phận hoa mỏng mảnh thế ru mà... Chỗ chàng đứng, cách gốc tân-di chẳng bao nhiêu ; bóng dương cầm ấm, hoa mềm miệng cười : thấp thoáng bóng hồng, ánh lại như nhuộm vào màu áo. Tuy nhiên, chàng hình như không để ý đến. Lạ thay ! gốc tân-di mới nở thì chàng ra ý hững hờ, mà gốc hoa-lê dương tàn, thì chàng lại ra tình quyến luyến, đời bỏ ta yêu, đời yêu ta bỏ, tình khi ngược đời như vậy trong tình trường ai bảo chàng không phải là một kẻ oai-ăm (1). Người ấy là ai ? Chính là chàng Mộng-Hà người ở Giang-Tô đó.

Nhà làm thơ có câu nói liều mà cũng có câu tả thực ; nói liều như câu : « Đêm xuân ngủ quên sáng, xao xác chim kêu vắng » ; tả thực như câu : « Thương hoa rã sớm nhin hoa, yêu trăng ngồi ngắm trăng tà thâu canh. » Đêm dài man mác, mặc thây hoa ngủ tắt đèn đi ; canh vắng âm thầm, đuôi phắt trăng rã gài cửa lại ; người mà như thế, thật là phường tục tử vô tình. Còn như khách đa tình thì ai không quyến luyến với trăng với hoa, mà đã quyến luyến thì ai chẳng đem lòng âu yếm. Hoa nở, trăng tròn, một năm nào mấy lúc, kẻ tự phụ à giống đa tình sao nỡ mặc cho hoa nở, trăng lên chỉ biết vùi đầu ngủ kỹ, để bỏ phi cái quang-âm quý báu vô ngăn ? Mộng-Hà một thân lưu lạc, lần lữa qua thi, nỗi nợ đường kia, sự lòng ai tố ; trong cảnh thế lương,

(1) Người yêu ta bỏ, người bỏ ta yêu, chính là vì cảm tình nó làm mê con người ta, mà cái mê ấy nhất là ở trong tình trường hay có. « Ái-tình mù mắt » (L'Amour est aveugle), nào có lạ gì đâu. Anh em, chị em thanh-niên, cõi mà tránh cho khỏi cái mê như Mộng-Hà, kéo lúc tỉnh ra thì đã ăn năn không kịp.

mong được kẻ để cùng mình bè bạn (1) thì chỉ trong có hai gốc hoa săn trước đó thôi. Bởi vậy, chàng coi hai gốc hoa ấy như sinh mạnh thứ hai của chàng, hết sức chăm nom săn sóc, đến nỗi ăn thì nhìn thấy hoa ở mâm cơm, nằm thì trông thấy hoa ở trong mộng, mà sắc hoa, hương hoa, hồn hoa, bóng hoa, lòng chàng coi hình như lúc nào cũng đi về lẩn quất bên mình. Khi ấy chàng sực nghe tiếng chim hót thảm, vội vàng xốc áo ngồi lên, bàng khuàng nhớ lại cảnh đêm qua, từ lúc còn ngồi đứng thẫn thờ, cho đến lúc đặt lưng nằm xuống... Ngày đêm trước, trăng trong như nước, hoa nở đầy cảnh; cảnh đẹp trời thanh, nào dễ mấy khi được thế. Đêm xuân một khắc nghìn vàng. Dưới hoa luống những bàng-hoàng nằm canh. Lời khấn vái, chuyện định ninh, nhìn trăng nhảy múa, vin canh thở than. Một mình ngồi đứng bàn hoàn, say mê quên cả đèn tàn đêm khuya... Mãi khi hơi sương lạnh toát người mệt như dần, chàng mới dành từ giã thần hoa, đặt lưng nằm nghỉ. Gối chiếc chăn đơn, dần dọc không sao nhắm được mắt; hồn hoa theo gót lén vào, ma ngủ tìm đường chạy mắt, mà bừng mắt coi, thì trời đã rạng đông...

Mộng-Hà đã là giống đà tinh¹, đã yêu hoa như tính mạnh minh có lẽ lại không biết đem lòng bác ái sao? Lòng chàng quyến-luyến với hoa lê mà hờ-hững với tân-di, không phải là thiên, mà chỉ vì một mảnh tình chung, chưa dễ sẻ đôi cho được. Chàng ở đây mới được có mấy tuần. Lúc mới đèn tài đã cuối mùa hoa lê: gió dập mưa vùi, trông hoa đã

(1) Đức Khổng-Tử dạy rằng: « Đừng lo người không biết mình... » Ở trong đời, làm việc đời, đã dành cần có kẻ biết mình, song nhỡ khi không ai là kẻ biết mình, thì ta phải có cái khí khái tự lập tự tôn, đem một thân mà bạo dạn phán đấu với đời; « Yêu ta ta cũng thế này, ghét ta ta cũng như ngày yêu ta », đừng vì thế mà nản lòng, đừng vì thế mà chán chường cầu cho đời biết mình, sinh ra tinh ý-lại uất-ức như Mộng-Hà này, thì mới khỏi nhầm đường lạc lối được.

muôn phần tiều tụy. Thế mà cảnh cũng chiềng người, từ khi có chàng, hồn hoa như lại hồn hở tươi cười đê đón chào chủ mới. Chàng vừa qua cơn vất vả đường trường, lại phải ở vào một chỗ trống quanh không một ai là người quen thuộc ; đường khi cảm cảnh bơ vơ, đau lòng lưu lạc, tình cờ lại gặp được gốc hoa lê cũng cùng phường bạc mệnh, tự nhiên phải đem lòng âu yếm : « lạ chi thanh khí nhẽ hăng, một giây một buộc ai giăng cho ra » ! Đến như gốc tân-di thì lúc ấy hoa còn chưa nở : gió đông mới nhuộm má đào ; bướm ong chưa biết lối vào tìm hương. Nhưng là thẹn nắng kinh sương ; đào ghen sắc thắm, mai nhường mầu thanh, Mộng-Hà thấy thế, vẫn ra ý hững hờ ; vì so sánh hai hoa, thì tuy cũng có vẻ đáng yêu, song cái vẻ đáng yêu của hoa-lê còn làm cho chàng phải đem lòng cảm. Chàng là người thường đặt mình ở trong vòng tịch-mịch, thê-lương, có thiết gì đến cảnh phồn-hoa rực rỡ : lòng yêu hoa đã khác, thì bụng thương hoa khỏi sao bên trọng bên khinh. Bấy giờ chàng đầy cửa nhìn ra, thì đã thấy đàn cánh vắng ngắt, mặt đất trắng phau, một lớp cánh hoa tàn, đua vào mắt thêm gợi lòng chua xót. Chàng thương hoa mà rật sớm, hoa sao nở bỏ chàng mà đi đâu ! Chàng đứng ngần người ra nhìn một lúc rồi quay vào, lại theo cửa phía tả đi qua lối hành lang mà bước ra sân trước. Một vùng quỳnh nát, rao tan, gót giầy thoang thoảng hương tan chưa phai.. Chàng rảo bước chạy lại, ôm gốc hoa nức nở khóc râng: Hoa ơi hoa ! Mộng-Hà đến đây rồi mà hồn hoa đi đâu thế ? Đời hoa thật là đời bạc mạnh ! Sinh ở một nơi không có ai là người lai vãng, gió đông khóa kín, cửa đóngthen cài ; không cần đèn ai, không thiết đến ai, mà lại cùng ta chấp mối tơ duyên ngắn ngủi, Hoa nở ta không hay, hoa tàn ta mới đến, « biết lối tìm xuân, xuân đã muộn », số hoa đã chẳng ra gì, mà số ta nào có ra gì... Nếu ta đến sớm mấy bữa thì vào lúc hoa nở đầu mùa, hương còn đượm, sắc còn tươi, gió sớm trăng chiều, ta còn được

đứng tựa bao lan mà nhìn cho no mắt... Nếu ta đến chậm mấy bữa thì đã là lúc gió dập mưa vùi, vàng phai ngọc nát, sắc đã tàn, hương đã nhạt, dù nhòe đến cành không sao khỏi đau lòng khác, song chu ện trăm năm cũ, có đâu như trông thấy nhỡn tiền... Có chi trước không đến, sau không đến, mà lại đến vào giữa lục hoa tàn ? Chưa vui xum họp đã sầu chia phôi, hình như con tạo trêu người, cố đem sợi tơ mảnh mà xe làm chỉ thắm. « Gây sóng đã làm phiền đến nước, rụng hoa lại để tội cho xuân », tội của gió kẽ thì to thật ! Thế nhưng bàn tay chuyên chẽ của chúa xuân mới lại càng độc địa : đã để đời hoa phải thiệt thời vì gió, lại còn đem mảnh tàn hồn của hoa để giặt ta vào cành thương tâm ! Ta muốn bắc thang lên gỗ cửa nhà trời, hỏi ông xanh sao khéo vô tình, nỡ thả rông cho giông Hương-quốc-ma-vương (1) được phá hại cái thế-giới oanh hoa (2) như thế (3).

Than ôi ! Mộng-Hà mê rồi ! hoa có biết nói đâu mà khóc than kẽ lẽ. Lớp hoa rụng quanh thềm, đã không có lúc nào là lúc chắp cánh liền cành được nữa, mà gió động chơi ác, lại nhân lúc Mộng-Hà ê chề đau đớn, cố trêu cho thêm nỗi đoạn trường : một trận gió to vùi dập, bao nhiêu hoa trên cành còn lại, rào rào rụng xuống như mưa, phấp phới bay vào đầy cả áo. Chàng nhìn ngược nhìn xuôi, bất giác chia khúc quặn đau, hai hàng lỗ chã ; trông nhau chua xót muôn vàn, lệ sầu theo cánh hoa tàn như mưa... Chàng vừa cất tiếng kêu trời, thì hồn

(1) Gió. (2) Xuân. (3) Người Á-dông có một cái « chứng chết » là chứng quá tia trời ; khổ thì kêu trời, làm thì nhớ trời, giàu sang thì bảo trời cho, tức ghét thì rủa trời đánh, bao nhiêu việc thế-gian đều phó thác mặc tay trời cả; bởi thế về vật chất thì không sao chinh phục được sức thiên nhiên, về tinh thần thì sinh ra chứng đái-thời, chứng ỷ-lại, chứng vô-huyết-tính, không còn gì là biết phán đấu, biết cạnh tranh. Than ôi! giống da vàng hèn kém vì đâu ? có lẽ nhiều người lại muốn bắc thang lên hỏi ông trời hẳn !...

hoa hinh như cũng có trieng, nghe tieng chàng khóc, đã băng hoàng chợt tỉnh, cố gương bay lên trước mặt chàng múa theo chiều gió, ra ý cảm tạ chàng về tấm thịnh tình từ trước và van vỉ chàng đoái thương cho chút phận về sau... Chàng tự nghĩ: Ta đã là chủ gốc hoa này, thì phải làm cho hết bồn phận ta. Ngồi nhìn cho hoa phải rã rời tan tác, đã đành cam chịu bạc với tình: song đắp-điêm tử sinh, việc ấy ta còn chờ ai; mà để cho hoa phải sa rãnh dây bùn, sao cho đành dạ? Nghĩ thè rồi sẽ phủi cánh hoa trên áo, trở vào khoe một chiếc bao cùng cầm một chiếc cuốc đem ra; lại đi quanh nhặt từng cánh hoa một, bỏ vào trong bao; vừa đi, vừa quét, vừa xùi xut khóc thầm; làm trong nửa tieng đồng hồ, mà đám tuyêt dưới thềm đã gói ghém vào trong chiếc bao gấm của chàng tất cả... Xong đâu đấy, chàng vác chiếc bao vào, định cất vào tủ hay để lên bàn, song nghĩ làm như thế thì xác hoa còn điêu đứng ở nhân gian, bây giờ dẫu không sao, song sau này chắc gì giữ được; đã toan thả xuống nước, song chung quanh lại không tiện hồ ao. Chàng muốn thu xếp ngay cho yên việc, song nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên theo cách nào. Bỗng sực nhớ ra mà rằng: Phải rồi! phải rồi! Lâm-Tần-Khanh (1) chôn hoa, còn đẽ chuyện đến giờ. Việc trước còn đấy, người sau học đòi, một nǎm Mai-Hương (mả chôn hoa) ba thước đất, đó chính là cái gương cho ta, khách đa linh phải thế mới được. Ta tiếc gì mấy phút chân bùn tay lấm, mà không đã thương thương trót, đẽ chịu tieng với Tần-Khanh. Nói xong lại hờn hở nói một mình rằng: Ta làm thế, họa may mới khỏi phụ lòng tri kỷ!... Vội vàng lau ráo nước mắt, gương làm ra bộ tươi tinh, bước lại bên hòn non-bộ, tay cầm cuốc, tay xách bao hoa...

Chao ôi! Gió đông lay tinh giấc vàng. Trời Nam đẽ khách mơ màng nhớ ai. Thương nhau phải lúc lỡ thời; bướm ong xiết

(1) Một vai chính trong truyện « Hồng-Lâu-Mộng »

nỗi ngâm ngùi cho hoa! ... Mộng-Hà đến bên hòn non-bộ, tìm miếng đất sạch, đào một cái hố, bỏ bao-hoa xuống, lấp đất đi, lại cơi một cái nấm để đánh dấu lên trên. Đắp điểm xong, vào trong bàn, lấy chiếc cốc thường dùng rót lấy ít rượu, đem ra tưới khắp chung quanh mồ. Nét mặt chàng, bỗng đòi ra vẻ sầu thảm vô cùng, vì chàng nghĩ đến việc chôn hoa mà chợt lại tự thương đến cái thân-thể mây trôi bèo dạt: Cảnh hoa kia còn nhớ được ta là kẻ si tình, nhặt nấm xương tàn, tìm vùng đất tốt, một nấm vùi nông, có nơi ký thác, đời hoa thôi thè cũng là may. Đến như ta thì một thân lận đận, nửa đời giờ giang, ở tạm ăn nhở, nay đây mai đó; tri âm xa vắng phương trời, nắng mưa nghĩ nối đường dài mà kinh. Vụng tu đã lỗi giờ sinh, trăm năm ai lại biết mình là ai... Nghĩ thế rồi lại cất tiếng ngâm câu: « Chôn-hea người bảo em dần. Chôn em nào biết đến lần tay ai? » của Lâm-Tần-Khanh, bắt giác tại ngâm ngùi thương cảm; trời đất vô tình, tuổi xanh ngắn ngủi; giận thiều-quang đã đi không lại, mong tri kỷ biết đâu mà tim; bên lòng trăm mối ngòn ngang, giọt lệ sầu lại không biết tự đâu dẫn đến.. Tần-Khanh đứng trước nấm Mai-hương còn có Bảo-Ngọc là người đồng-diệu, nay Mộng-Hà đứng đấy, lại làm việc của Tần-Khanh, mà Tần-Khanh nào đâu? mà người cười chàng dần là ai dần? mà người cùng chung một mối thương tâm, góp được hai hàng nước mắt, nữa là ai? Bạn tri-kỷ của chàng, có lẽ chỉ có đám hoa tàn trong mồ thời đó. Nghĩ thế thì chàng lại sa đồi hàng lệ, gọi hồn hoa mà khóc ròng; Hoa ơi hoa! giấc mộng ba sinh, hoa mê hay tỉnh? Đời hoa sao ngắn? sầu này bao người. Cỏ áy một vùng, mồ hoa đã ẩm; đất vàng một nấm, xương hoa đã vùi; chim hôm mấy tiếng, đã viếng hoa rồi, rượu n'at nửa bình, đã cúng hoa đoạn; biết chàng hoa? không biết chàng hoa? Thương ơi! nấm xương còn lại tro tro, hương

trời sắc nước bây giờ hỏi ai ? Lầu Yến-tử (1) khách đâu vắng tá, bàng khuâng cảnh những nhớ người, đình Mẫu-đơn (2) hồn có về không, mờ mịt ai nhìn thấy bong ? Tuy nhiên, tiếng kèn gọi nguết, Văn-cơ (3) chưa quên nỗi nước nhà ; vết nhẫn in tay, Ngọc-tiêu (4) vẫn nhớ nguyên kiếp trước, vậy thì sang năm xuân về, hoa nén ra sớm, đừng để phụ lòng ta đợi tháng chờ năm.

Khi ấy chàng đã khóc chẳng nên lời, vất vả suốt một buổi, người đã mệt, hồn đã mê, cả đêm không chớp mắt lúc nào, qua cơn thương cảm ấy, không sao đứng gương lại được nữa, liền quay vào trong nhà nằm nghỉ. Sản trước bấy giờ lại vắng, chỉ còn có mồ hoa ba thước, quanh mồ ướt đầm những vệt lệ của Mộng-Hà mới tươi mà thôi.(5)

(1) Quan Miện-Miện tự tử ở trong lầu Yến-tử.(2) Ngày xưa có vợ chồng người kia, lúc sống rất thương yêu nhau, lúc chết hóa làm hai cây mẫu đơn. (Theo điển truyện Mẫu-đơn đình).

(3) Sái-văn-Cơ bị giặc Hồ bắt, mượn kèn Hồ thổi để tỏ lòng nhớ quê.

(4) Ngọc-Tiêu nhận chiếc nhẫn của Vi-Cao, chờ chàng không được, uất ức mà chết, sau lộn vào một nhà kia, mới để ra ngón tay trỏ có một miếng thịt mọc vòng quanh y như người đeo nhẫn, sau gặp Vi-Cao, bấy giờ chàng đã có vợ, liền lấy làm nàng hầu.

(5) Bọn nhà nho Đông-phương toàn là hạng rất thông minh. Chỉ vì cái giáo-dục hủ bại nô-lệ cõi-nhân, thành ra cái thông minh ấy đem dùng cả vào chỗ vô dụng. Mỗi không tưởng chỉ mơ màng những tình, những cảnh, những cảm, những sầu, những gió, những giảng, những hoa, những cỏ, rồi thành ra hạng người sống bằng mộng, tri não xa hẳn với sự thực-tế ở đời. Quá đến nỗi có hạng như Ngô-Bội-Phu, giặc đuổi đến nơi còn mãi làm thơ đánh chén ?... Mộng-Hà này cũng là một người đủ đại biểu cho hạng hủ nho ấy. Cái thì giờ lúc tuổi xanh, càng gấp cảnh khó khăn lại càng phải bền gan phấn đấu, nào thiếu gì việc làm ích nước lợi nhà, thiếu gì sự đủ lợi nhân tế vật, thiếu gì sách vỏ, kiếm cung, để học tập, đúc rèn cho tấm thân hữu dụng, nói tóm lại là tùy cảnh ngộ đều có thể tìm được một con đường quang mà đi cả ; cứ chí lại ngồi mà nhặt hoa, chôn hoa, khóc hoa, rồi lại tự thương, tự tủi, tự uất ức như một thằng cuồng ? Hạng người như thế tức là hạng người xưa kia gọi là bọn « danh-sĩ », song nay thi tôi xin gọi là bọn « Chết rồi » ? Bọn « Chết

II — KHÓC ĐÊM

Buồng vân vắng khách, bóng nắng đinh đầu ; khói xanh trên nóc nhà bếp bốc nghi ngút lên lưng chừng không, ấy là lúc cơm trưa vừa chín. Mộng-Hà sớm rãy ra ngay gốc hoa, nhặt hoa, chôn hoa, khóc hoa, người đã mệt nhoài, quay vào vừa đặt lưng nằm thì thằng nhỏ đã bưng cơm đến. Ăn xong, chàng uống mấy chén nước chè cho hồn thơ tỉnh lại, đi bách bộ quanh phòng mấy lượt rồi lại ra đứng tựa vào bên sòng. Bấy giờ hoa tân-di dương đua nở ; dưới bóng nắng, mẫu hoa rực rõ như mây như gấm, lọt thẳng vào mắt chàng. Chàng nhìn hoa mà than rằng : Cây hoa mới đẹp làm sao ! Điểm tê nhờ súc gió động, trăm sáu thiều-quang hình như đè dành phần che nó cả. Thế nhưng cảnh đẹp được bao lâu, hoa tươi nào mấy lúc, dù gió về tinh kia bụng dạ vẫn công bằng song bàn tay không phải là không cay nghiệt, nay thế này, mai thế khác, đã dục đã cho hoa nở, tất có khi vùi dập cho hoa tàn. Gốc hoa này rồi tránh sao khéo được cái sổ-kiếp như đám hoa trong mồ kia, muôn hằng nghìn tia đua tươi, cứ mặt ta trông thì có khác gì muôn, nghìn giọt lệ sầu nhuốm máu !... Chàng nghĩ thế thì lòng lại buồn tanh, trăm mối tơ sầu, gỡ ra không được ; nhán lại bên bàn viết, lấy bút giấy thảo hai bài thơ rằng :

HOA LÊ

*Hoa rụng xuân về cảnh vắng tanh,
Nhìn nhau chan chúa xiết bao tình.
Cánh tàn rải rắc hương còn đượm,
Hồn lạc bơ vơ mong chửa thành.*

rồi » ấy ngày xưa thường chiếm được địa vị ở xã-hội Á-đông, cho nên xã-hội Á-đông mới có một phen « Chết dở » ? ... Mong sao các anh em, chị em thanh niên toàn là hàng thông minh cả, đừng có dùng nhầm cái thông minh như hàng Mộng-Hà này, ...

Gạt lè nào ai cùng biết cảm,
Đau lòng hỏi đến nỗi làm thinh.
Phương trời lận đận tri âm vắng,
Trong bóng hoàng hôn luống giật mình.

TÂN-ĐÌ (mộc bút)

Phản điểm son tô đượm vẻ ngoài,
Vườn xuân đua thắm dẽ nhường ai.
Gió đông ngăn đón tin còn vắng,
Sương sớm la đà mộng chửa phơi.
Chữ gấm nghìn dòng in nét máu,
Màn là bốn mặt kín hương trời.
Để thơ không phải tay tài lẻ,
Để hẹn cùng hoa biết mấy mươi.

Viết xong đọc lại một lần, gác bút ngồi rù, lòng lại nghĩ vơ
nghĩ vẫn. Chợt nghĩ hồn-hoa tuy đã được yên thân, song mồ-
mới chưa có gì đánh giấu, để không như thế, coi vào sao đang.
Chàng vốn là tay giỏi nghề chạm, liền lấy một tấm đá trắng,
vặc nhẵn đi mà khắc chữ ; trong hai tiếng đồng-hồ đã làm
xong tấm mộ-chí, có đề hai dòng chữ rằng :

« Mồ Hoa Lê »

« Năm Kỷ-dậu, tháng ba, Thanh-lặng hậu-nhân đền »

Khắc xong, chàng gọi thằng nhỏ đem ra dựng lên trên mồ.
Người lúc ấy đã mệt nhọc quá, liền nằm vật xuống giường ngủ
thiếp đi. Mãi đèn khi bóng tà đã bảng lảng non tay mà chàng
vẫn ngủ say không biết...

Vầng hồng lặn, bóng trăng lên, làn gió hiu hiu, gương ngang vắng
vặc ; lúc chàng tỉnh dậy, thì ngoài bao lan đã trăng lồng
bóng hoa... Đồng hồ trên vách, « keng keng » vừa điểm
mười giờ. Bóng trăng lọt song soi vào màn, trên chầu
đem in vô số những bóng hoa mờ tỏ. Khí trời bỗng đòi lạnh ;
chàng kèo chầu trùm kín, toan nối lại giấc mộng tàn.

Bỗng nghe có tiếng khóc vang vẳng xa đưa, chàng giật mình tung chăn ngồi lên, cặp mắt lim dim bấy giờ mới thật tỉnh. Lắng tai nghe xem tiếng khóc ở đâu thì chính là ở ngoài song, rền rĩ nỉ non, nghe dợn cả gai ốc. Chàng sầm sot tự nghĩ : Quái lạ ! Chỗ này ban ngày ban mặt còn không có ai lai vãng ; đêm hôm khuya khoắt, sao lại có kẻ đến đây mà khóc than ? Thôi phải rồi ! Có lẽ là hồn-hoa đây hẳn thôi ! Ta có công đắp diêm cho nó ban ngày, cho nên bây giờ người vắng canh chầy, nó mới hiện lên để làm bạn với ta cho qua cơn sầm lịch. Chắc độc-giả cũng rõ rằng điều đó bao giờ lại có thực được, chẳng qua chàng nghĩ vẫn ra thế đấy thôi. Nghĩ thế rồi, chàng liền đánh bạo muốn dò ra mối manh ; vai khoác áo, chân khuờ giầy, rón rén bước ra đứng nấp vào sau khuôn cửa kính để nhìn ra ngoài cho rõ. Chợt thấy dưới gốc hoa lê, thấp thoáng có một người con gái áo trắng, quần trắng, thản thơ đang đứng một mình ; trong người vừa có vẻ yêu diệu, vừa có vẻ đoan trang, tuy không son tó phấn diềm, giắt ngọc đeo vàng, mà trộm liếc dong quang thật là một vị tiên sa trên trần thế ! Lúc ấy đêm lặng như tờ, trắng trong như nước, cuối mắt đầu mày, xem rõ bằng một, nào ai biết rằng người hay hoa Tóc mây bù rối, vóc liêu thướt tha, giọt lệ vẫn dài, vụn gốc cây mà khóc. Tiếng khóc nỉ non thánh thót, trong cảnh trăng suông đêm vắng, xa nghe như tiếng loan lẻ bạn, tiếng nhạc lạc đà. Đàn chim đậu trên cành, thấy động đều vỗ tay bay kêu xào xạc. . . . Hồi lâu nàng mới rút khăn lau ráo nước mắt, cúi đầu nhú xuống đất, bỗng nhởn nhác trong quanh bốn phía, hình như đã trông thấy tấm bia trên mồ ; uốn lưng bước lại, lấy tay vỗ về tấm bia rồi làm nhẵn gật đầu ; xong đó dạo bước quanh mồ, sầm nét mặt ra chiều nghĩ ngợi rồi lại cất tiếng khóc. Tiếng khóc lần này lại thảm thiết hơn tiếng khóc lần trước, giọt lệ thương tâm như thảm đễn tận gan tận ruột, có lẽ không

kém gì tiếng khóc của Tân-Khanh, khi đứng trước mồ Mai-hương. Chàng đứng cách người ấy có chừng hai, ba thước ; dưới vàng trăng sáng, trên từ mái tóc đường ngõi, dưới đèn nếp quần vạt áo, mắt chàng trông đều rõ như vẽ, quả nhiên là một vị mỹ-nhan tuyệt sắc, tuồi độ ngoài đôi mươi... Tâm thần chàng bấy giờ đã như đại như ngày, vừa mê vì đẹp, vừa cảm vì tình, lại vừa thương cho sức vóc yêu-thơ, chịu sao nỗi đêm hôm lạnh lẽo. Trong óc chàng này ra không biết là bao nhiêu những cảm-tưởng lan man kỳ quái... Bỗng thấy « rầm » một tiếng, chàng mới như ngủ mê chợt tỉnh, thì ra nhìn mãi quá, đến nỗi chạm trán vào mặt kính, suýt xay cả da... Nhìn lại người con gái thì đã không thấy đâu nữa rồi, chỉ còn có gió đêm hiu hắt, bóng nguyệt tờ mờ, chiều trời đã quá canh ba ; chàng bâng khuâng như mất lạng vàng, lại vào giường ngủ. Đêm ấy có ngủ được không tuy Mộng-Hà không bảo kẻ chép chuyện, song cứ ý riêng mà đoán, thì tưởng ta cũng nên đem chương thứ ba trong thơ Quan-Thư (1) mà ôn lại vì chàng...

Lạ thay ! Người con gái sao lại đến đây ? Đến đây sao lại cất tiếng khóc ? cất tiếng khóc sao lại thảm thiết nhường kia ? Khóc mồ chăng ? Khóc hoa chăng ? Hay còn khóc về nồng nỗi khác ? Chắc hẳn nàng cũng cùng Mộng-Hà cùng giỗng tình-si, cùng hoa lê cùng phường mạnh bạo, tiếng khóc kia, oh! qua, mượn cớ khóc hoa mà kỳ thực là mình tự khóc mình... May mắn thay cho Mộng-Hà ! Mèuh mang đất rộng trời dài biệt đâu còn có kẻ cùng mình cùng chung một tấm tình mà sa đoi hàng lệ... Nước sông cuồn cuộn, mạch thảm chưa voi ; mảnh đá tro tro lời nguyền còn đó ; duyên gấp gối trong đêm hôm ấy, hay đâu đã giắt ai vào giấc mộng-tình...

Các bạn xem chuyện, có biết người con gái ấy là người thế nào không ? Nàng không phải là bỗn hoa lê, mà chính là bình-

(1) Chương này có mấy câu nói kẻ nhớ gái mà suốt đêm dẫn dọc.

anh hoa lê... Chàng Mộng-Hà đa tình kia, cùng người con gái bạc-mạnh ấy đều là vai chính trong chuyện này. Muốn biết lai lịch người con gái ấy ra sao, xin hãy xét xem tung tích Mộng-Hà thế nào đã.

Mộng-Hà họ Hà tên Bằng, biệt hiệu là Thanh-lăng hận-nhân, quê ở Thái-hồ, tỉnh Giang-tô. Lúc sinh chàng, bà mẹ nằm chiêm bao thấy trên trời sa xuống một đám mây ngũ sắc, nhân đặt tự là Mộng-Hà Chàng vốn con nhà gia-thế; người cha là một nhà nho hay chữ ở trong vùng, sinh được một gái, hai trai, con cả là Kiêm-Thanh mà chàng là con thứ. Vì lúc chàng sinh ra có điểm lạ, nên cha mẹ lại hết lòng thương yêu (1). Một đời người ngọc, rạng vẻ cửa nhà, ai cũng khen là nhà có phúc. Lúc chàng còn nhỏ, vừa đẹp người, vừa sáng dạ, khác hẳn mọi đứa trẻ thường: đi về học tập, cắp cặp theo anh, bé đã được tiếng là thần-đồng, lớn lại nổi danh là tài-tử. . . . Cha mẹ thấy thế vẫn có bụng mừng thầm, thường nói: « Cảnh già được con khá, ở đời còn gì sung sướng hơn ». Người cha vốn không thiết phú quý, thấy Mộng-Hà có thiên-tài như thế, không muốn cho học lối kiêm ăn, để lạc bước vào vòng lợi danh. Vì thế chàng được để cả thi giờ đọc các thơ, văn, sử sách, cùng xem rộng các tiểu-thuyết (2), trí khôn mở mang ra nhiều lắm. Trong các tiểu-thuyết, chàng thích nhất là bộ Hồng-lâu-mộng; đâu bàn, bêu gối, xem không mẩy lúc dời tay. Kiếp xưa nặng nợ, mới sinh làm giống đa tình; tuổi trẻ hay buồn, tất phải kém đường hạnh-phúc. Người ta hễ có tài thường hay

(1) Mê tín một cách vô-lý. Giá không có cái mê tín ấy thì Mộng-Hà chưa chắc đã hư hỏng. Cái tính chiêu con của người minh hủ quá, nên chỉ. « Con ghét là con ra người » thôi.

(2) Ngày xưa ông cụ để ra ông Lư-Thoa (J. J. Rousseau) dậy vỡ lòng ông bằng các tiểu-thuyết mà sau ông thành ra nửa đời vò lại và suốt đời mắc chứng thần kinh; sự đó là bởi các tiểu-thuyết thường hay tả những chuyện « tài-tử giải-nhân », mà các bạn thanh-niên thì tri-thức chưa

đa tình, mà hễ đa-tình thì thường hay lầm sầu giàu cảm, « Hồng-lâu-mộng » là ngọn bút khoe tài, bộ sách tả tình, câu chuyện gây sầu gợi cảm, mà chàng lại là kẻ có tài, kẻ đa tình kẻ lầm sầu giàu cảm, nên mỗi khi cầm đến sách là lại lo hộ cho người thiên-cồ, kêu oan cho khách si-tinh. Nguyên vì một nỗi tủi duyên hèn phận của Lâm-Tần-khanh mà trong những khi trăng chiều gió sớm. chim hót hoa cười, không rưng chàng đã phao phi mắt bao nhiêu hàng lệ... Đến khi xem đèn những đoạn Tần-Khanh đốt thư để dứt tình, chôn hoa để gửi giận, thì lại càng thương vì nỗi « người đâu hiểu nghĩa đủ đường, kiếp sao chịu những đoạn-trường thế ru ! » Có lúc bụng chàng tẩm túc, hồn chàng mê man, mong đời mình cũng gặp được một người như thế... Nhân khi ngồi rồi vô sự, chàng lại đem các vai trong truyện, trên từ « bà lợu Sứ, » dưới đèn « chị cá Sã », vịnh cho mọi người một bài thơ. Lời thơ trái chuột thanh tao, ai xem cũng thích. Có người bạn thân đã nói : Tu mấy kiếp cho được làm đời Giả Bảo-Ngọc !... Thê nhưng anh đã ao ước, thì trời xui vậy, không khéo lại có ngày

rộng, lịch duyệt chưa nhiều, thường có cái tệ đặt mình làm người trong truyện, rồi sinh ra khóc mướn, thương vay, mê-huyền tưởng hão. Cái óc thiếu-niên như tờ giấy trắng, dây một vết mực vào thì gột mãi không sạch. Lúc tuổi trẻ đã cảm-nhiễm phải một cái tư-tưởng gì thì có khi suốt đời phá mãi không tan. Điều đó là một điều có hại to, mà người chịu cái hại ấy không phải là không nhiều, như Mộng-hà này chính là một người trong số đó. Mong sao các anh em chị em đọc chuyện này có đủ tư cách trong việc đọc sách, để tránh khỏi cái hại đó. Cách ngôn iây có câu : « Kim-tiền làm đầy tó thì tốt, nhưng làm chủ tài xấu ». Sách vở cũng vậy. Ta đọc sách vở gì, phàm văn chương tư tưởng của nó đều coi là đứa đầy tó giúp việc cho ta để mở mang về đường tri thức. hay ta học dở ta dở, phải ta theo, trái ta bỏ, chứ đừng làm đầy tó cho nó để nó sai khiến được mình. Dù thánh-kinh, hiền truyện cũng thế, chứ chẳng cứ gì tiểu-thuyết sách vở là cơm nuôi cho linh hồn, thế nhưng cơm mà không biết ăn thì sao khỏi chết về bội thực được...

lạc vào vườn Đại-Quan, chịu đủ mọi đường khổ nǎo mắt thôi. Chàng biết bạn nói trêu mình, mỉm cười không đáp. Biết đâu chỉ mấy năm trời, mà lời nói bỗn kia đã thành ra sự thật : Lờ hoa thăm lẻ đã vì ai mà giắt mối to mành...

Mười năm lận đận phong trần, quyền vàng nỡ đè lửa lần ngày xanh. Chàng dù coi rẻ công danh, song cũng thi khóa sinh hai lần, lần nào cũng trượt cả, vì vậy lòng thường uất ức, thè nhưng học tài thi phận kêu mà ai thương. Gặp lúc nhà nước đòi phép thi, các bạn thanh niên đều theo nhau bỏ cũ theo mới. Chàng cũng vào học ở trường sư-phạm Lưỡng-giang, khi tốt nghiệp đứng vào hàng tối ưu, bây giờ mới hai mươi tuổi. Khi ấy người hị hứa gả về họ Dương ở Hoằng-nông, đã làm lễ cưới ; Kiêm-Thanh lấy vợ, đã sắp sửa có con. Cha mẹ muốn cho các con, như đưa có đôi, cũng toan tìm nơi xứng đáng cho chàng, song chàng không bằng lòng, hỏi không nói, mà hỏi gặng thì lại rung rưng nước mắt. Cha mẹ tưởng chàng đã có nơi yêu vung dấu thăm, cho người hỏi rõ các bạn thân, song mãi không ra mauh mỗi thi lại càng lấy làm lạ. Kỳ thực thì tấm sự của chàng thế nào, hò dẽ đã rỉ rangle cùng ai được. Nghiêng nước nghiêng thành, tìm đâu cho thấy ? Mộng hồn lận đản, ai người đồng tâm ? Một mảnh tinh sỉ, chàng những muốn được một người đa tình nhất trong thiên hạ mà thờ, đâu có dám đem mắt tục mà tìm hoa giữa chợ, vì điều đó là điều quan hệ đến hạnh phúc suốt cả một đời, có thê luộm thuộm được đâu.

Chẳng bao lâu, người cha từ trần, cửa nhà sa sút. Kiêm-Thanh sang chơi vùng Mân, Sở, Mộng-hà ở nhà buồn lắm, cũng muốn tìm cách sinh nhai bằng bút nghiên. Vừa hay có người bạn học viết thư đến, mì giùm cho một nhà trường ở Rồng-hồ. Chàng không muốn đem thân làm nghề gỗ đầu trẻ ; nhưng bà mẹ thì vì ở Rồng-hồ có một nhà bà con xa họ Thôi, đã bầy, tám năm tin tức không thông, cứ dọc chàng nhận lời đề tiệm

đường thăm hỏi. Chàng liền chọn ngày ra đi, không dám cưỡng lời mẹ. Ấy vì thế mà một mảnh chăn đơn, nửa hòm sách nát chàng đã phải bỏ cái cảnh cửa nhà vui vẻ, để nếm cái phong vị quê người bơ vơ.

Cánh buồm thuận gió, thuyền xuân áp bên Rong-hồ ; chàng lên bến bồi thăm, thì nhà trường kia xa hẳn với thị thành, mà ở vào một làng rất lẻo láng. Xa cảnh phiền-hoa, gần miền thôn dã, chàng cũng lầy làm thích; song hiềm vì nỗi phòng nấm ở nhà trường không hợp vệ sinh, vừa ẩm thấp lại vừa không thoáng gió, liền hỏi thăm nhà họ thô, thì ra ở cách tường chỉ độ nửa đường. Ngay chiêu hôm ấy, Chàng bảo phu trường đưa sang đến cửa đường mới sực nhớ ra rằng khi đi quên chưa hỏi nhà ấy họ hàng ra làm sao, bây giờ đến thì biết hỏi thê nào cho tiện ? Sau chàng lại nghĩ : Việc đã lỡ như thế rồi, ăn năn cũng vô ích, thô thi chô họ xa, cứ người hơn tuổi thì ta chào là chú, bác, người ngang tuổi ta chào là anh, chị, nhầm ra nữa chắc cũng chẳng ai cười... Tuy nghĩ vậy mà lòng vẫn thấp thỏm như cỏ dâu xấu sắp phải ra chào bố, mẹ chồng, e lệ thận thùng, không sao tả ra được.

Én non ngó cõi rờm người, vẹt lòng học nói đón mời khách xa. Mộng-hà đưa danh thiếp vào, ông chủ thấy là bà con ở Thái hồ mới sang thì tắt tá chạy ra đón. Chàng trèng lên thì ra một ông già đến ngoại sáu mươi tuổi, tóc đầu bạc phơ. Vào nhà mời ngồi xuống, ông già liền vồn vã hỏi rằng : nước non cách trở, đường xá xa xôi, vắng tin tức tính ra đã sáu năm nay rồi. Ai ngờ trời xui khiến vậy, hôm nay cháu lại sang đến đây, thảo nào con quẹt sáng ngày cứ bay quanh nhà kêu mãi... Kể đó ông già lại hỏi thăm đèn cha, mẹ chàng. Chàng rung rưng nước mắt mà rắng : Bác có lòng nhớ đến, cháu xin cảm ơn. Thấy cháu mất đã hơn một năm nay ; nhà thanh cửa vắng, mẹ góa con còi, chả có ai là người đoái hoài đèn cả. Nói đến đấy lại kè rỗ truyện sang dậy học và bà mẹ ân cần dặn vào

bởi thăm. Ông già nghe nói hu-hi cất tiếng khóc, một lúc mới bảo chàng rằng : Dớp nhà chàng may, lão nghe cũng ái ngại thay cho cháu. Thế nhưng lấy cái tài học cháu, cái khi khai cháu, đầu còn xanh, tuổi còn trẻ, lo gì cả có lúc khá ; kẻ khuất có thiêng, thấy con thế cũng được ngâm cười. Đến như cảnh lão mới thật là cảnh khồ. Muộn màng được một đứa con trai, năm ngoái lại lăn cõi ra chết. Giời xanh độc địa, già chẳng trót đời ; gần kề miệng lỗ rồi còn phải ở vào cảnh nghịch. Cõi nhân ở vào cảnh ấy còn lấy làm đau đớn, huống chi bác là người thế nào, có thể như bậc thánh nhân mà coi thường đi được sao ? Cháu thơ miệng sữa, nào tìm đâu thấy mặt cha ; đâu dại đầu xanh, biết chắp sao lành gương vỡ. Bóng ngả cảnh đâu, tuổi già mấy nǎ ; đường sau man mác, trông nhờ vào đâu ? Nay may có cháu sang đây, vì cây giây leo, còn giọt máu rơi đầy, nhờ cháu dậy hộ. May ra nó biết được dăm ba chữ, giữ được lối con nhà nền-nèp, ấy là trông về cháu cả ; ơn ấy lão sẽ không bao giờ dám quên. Mộng-hà đứng rập bầm ; Bác đã có lòng yêu mà bảo, cháu không dám chối, chỉ sợ sức kém tài hèn, để phụ lòng bác ủy thác. Chẳng hay năm nay cháu lên mấy tuổi rồi ? Ông già nói : nó mới lên tám, nũng nịu lắm, còn chưa rời được lòng mẹ ra. Cháu đã nhận lời bác, thì nên dọn lại đây cùng ở cho vui ; vừa tiện cho cháu nó học hành, vừa may cho bác có người trò truyện sớm khuya, được như thế thì hay lắm. Mộng-hà tự nghĩ : Bên trường đương khồ vì nỗi thiểu chõ năm, dọn sang ở đây cũng tiện, liền bằng lòng ngay. Ông già hờn hở mà rằng : Cháu thật dẽ tính quá ! Nhà có cái buồng sách tĩnh lắm, lúc còn thằng-cá nó vẫn học hành ở đấy. Từ khi nó mất, lão không nỡ bước chân đến nữa, vẫn kinh từ bấy đến giờ. Nếp nhà ấy đằng sau có ao, đằng trước có núi, phong cảnh rất xinh. Trước sân lai có trồng ít hoa, có thể làm chõ cho cháu uống rượu, ngâm thơ, đi dong, chơi mát được. Nếu cháu không nề-hà, thì ngay đêm nay cháu dọn đến có

được không? Mộng-hà đáp : Xin vâng. Ông già liền gọi người nhà, bảo hỏi « mợ Lê » lấy thia khóa vào quét dọn phòng sách. Mộng-hà cũng hối phu-trường về trường lấy hành-lý, đêm ấy chàng nghỉ ngay ở nhà ông già.

III. — DAY TRẺ

Muông xanh mây trắng, biến đổi không thường; gió mát trắng trong, lũa lần mây chốc. Người xưa bảo hai chữ « Nhân Duyên » của nhà Phật, đủ bù cho chỗ khuyết điểm ở trong sách thánh-hiền. Người đời gặp gỡ đâu chẳng là duyên, duyên chưa đến thì cầu không xong, duyên đã đến thì tránh không được. Mộng-Hà nhà ở Hồ-phụ, bỗng sang Rong-hồ, đã nhận nhời làm chức ông thầy, lại ở trợ dậy giùm đứa trẻ, lại chẳng phải là duyên đó sao. Tuy nhiên, chàng dù cho thế là duyên, mà duyên của chàng thực thì chưa đèn. Nửa tháng bơ vơ, mùi sầu nếm trải: mười phần tịch mịch, nỗi giận chất đầy; bất đắc dĩ mà phải đem tình gửi hoa, đem tình gửi bồn hoa, rồi nhặt hoa, rồi chôn hoa rồi khóc hoa bao nhiêu thứ kỳ tình mới đem lại bao nhiêu duyên kỳ ngộ. Ba thước mồ hoang, năm canh thoảng đến; nửa vừng trăng sáng, đôi lòng cùng soi. Một đêm thương nhớ ngậm ngùi. Trăm năm hận lấp sầu vùi tự đây. Mông-mênh bè khὸ nước đầy, đem mình deo xuống biết ngày nào lên...

Tráng ròm cửa sổ, gió lọt mành thưa, trên cánh song the, tờ mờ in một bóng người, thuỷnh thoảng lại nghè tiếng than dài thở ngắn. Lạ thay! người nhà ai thê, mà lại chịu canh tàn ngõi nhẫn, sầu khὸ một mình? Người ấy bấy giờ dang ngồi dưới ngọn đèn tàn, lấy tay tỳ má, mặt tần ngần như có điều chi bận nghĩ, hai gò má còn đầm đìa nước mắt, vẻ người ủ dột, thật chẳng khác chi đóa hoa lê nở giữa trời mưa. » Chỉ thấy lệ đầm ướt, chẳng hay lòng giận ai? » Nàng buồn dẽ ai người hay, mà nàng khóc dẽ ai người trông thấy? Một lát trong màn nghe có tiếng trẻ khóc. Nàng gạt nước mắt đứng dậy, vào màn ru con. Mai

lúc ấy nàng mới bỏ áo đí năm, thì xáo xác tiếng gà, đã thấy gáy
dồn gọi sáng...

Chao ôi ! Người bên cạnh song the ai bảo không phải người
bên mồ hoa lê ? người trong tiếng trẻ khóc, ai bảo không phải
người trong mắt Mộng-hà ? mà người ở dưới bút kẻ chép truyện
đây, ai bảo không phải là « mơ Lê » ở miệng ông già đã nói ?
Mơ Lê là ai ? tức là con gái cả họ Bạch, lại là cô dâu
góa họ Thôi. Tám năm xum họp, một sớm chia phôi ; ma
bắt người còn nề mặt ai : gái ở góa biết bao cảnh khổ. Bực mình
con vẹt liu lo, nỏ miệng còn quen tiếng cậu : ngán nỗi trướng
loan dẫn dọc, chiêm bao nào thấy mặt chồng. Mơ mòn tuổi
xanh, hoa xuân dương độ ; mông mênh bè ái, sóng gió bất kỳ.
Thương ôi ! Mồ hoang cỏ mọc xanh rì, son phai phấn nhạt còn
gì hồng nhan ! Tấm riêng riêng những bàn hoàn, nỗi mình
mình biết muôn vàn đắng cay. Đành nhẽ ngâm câu đầu bạc,
ta tu cho trọn kiếp này ; hay đâu lạc lối nguồn Đào, khách
lại tìm vào đường ? ấy Mỹ nhân xấu số, danh sĩ nặng tình.
Hương lửa ba sinh, nợ nần chưa dứt. Chưa có Mộng-hà, đời
Lê-nương đã khổ, có Mộng-hà; lòng Lê-nương lại càng thêm
trăm nỗi rót xa . . .

U-ơ miệng sùa chào thầy. Áo xanh đậm lệ những ngày năm
xưa ! Mộng-Hà từ khi đèn ở nhà họ Thôi, ngày thì hai buổi
đi về, đêm thì một mình vò vĩnh. May có đứa con Lê-Nương bé
người, song sáng dạ, khi khóc khi cười, coi rất ngộ nghĩnh,
chiều hôm ban sớm, có nó cũng vui nhỉ. Chàng thấy nó là con
bồ cõi, nên lại càng chiều chuộng chăm nom. Lắm khi
đương lúc bức mình, thấy nó đến cũng bán sầu làm tươi.
không hề nghiêm mặt, nói xẳng với nó bao giờ, sợ làm cho nó
thất đậm. Trời cho chàng vốn tính vẫn hiền-lành, chứ không
phải nó là con nhà họ Thôi mà chàng lại ăn ở khác. Nó tên là
Bằng-lang. chàng đặt tự cho là Tiên-sử, ý mong cho nó có lúc

« cánh băng bay bồng, nhẹ bước đường mây ». Học một buổi, Băng-lang đã nhận được mấy chục mặt chữ ngay. Chàng thấy nó học có khiếu, lại càng yêu quý bội phần, ôm ấp vuốt ve, tuy thầy học mà chẳng kém gì mẹ-dέ. Băng-lang đang độ thơ ngây, thấy chàng chiều thì sinh « mơ » không còn biết sợ hãi gì nữa. Câu « sớm ra cưỡi ngựa Bồ-Đề, dưới đèn tối đến mân mê trêu thầy » của Vi-Trang ngày trước, thật đã khéo tả được cảnh thầy trò Băng-lang ...

Con cõi mẹ góa, cây có một cành ; Lê-nương yêu quý Băng-lang thế nào, không nói chắc ai cũng rõ. Khi Mộng-Hà mới đến, Thôi-ông tỏ ý muốn cho Băng-lang theo học, Lê-nương tuy vững dạ song lòng vẫn lấy làm lo. Lo vì sao ? Lo vì Băng-lang nhõ ham chơi nháy học, quen thói dông-dài ; Mộng-Hà lại ít tuổi hung càn, không quen tính trẻ ; bảo ban chẳng ăn lời lại ra oai đánh đập quá tay, cố ép học hành quá sức ; bắt nhặt bắt khoan, từng ly, từng tí, thì chỉ tồ hại trẻ mà thôi. Bởi vậy, nàng vẫn nghi ngại vì chàng, có biết đâu chàng đã khéo thề lòng nàng, bao nhiêu điều nàng đoán phỏng đều không đúng cả. Cứ tối đến, sau khi Băng-lang vào học rồi, nàng lại phấp phỏng lo âu, sai con hầu đèn đứng rình ngoài cửa. Sau biết chàng hết lòng chăm chút Băng-lang, coi chẳng khác gì con đẻ thì nàng lấy làm mừng lắm. Hay đâu vì cớ thương con, mà từ đấy nàng sinh ra bụng mến chàng, Thường tự nghĩ : người đâu mà tử tế thế, tính nết đã hiền hòa như vậy, học hành chắc tài bộ hơn người : được thầy ra thầy, thôi cũng may cho con trẻ. Kẽ lại nghĩ : Tình cảnh người ấy thực cũng đáng ai ngại : lưu lạc giang hồ, bơ vơ đất khách ; trách con tạo trêu người chi thế ? ôm dạ sầu biêt ngỏ cùng ai. Bóng chiếc thân thơ, đèn khuya le lói ; bao nhiêu chí khí, mòn mỏi hết rồi ! Đời mà đèn thế thì thôi, trông ai thêm lại ngậm ngùi cho thân. Lạ thay

con tạo xoay vần, trong cơ lửa bén rơm gần ai hay (1).

« Mành thưa thấp thoáng trăng mờ tỏ, gang tấc xem bằng mấy
dặm khơi » ! Mộng-hà dẫu có bà con với họ Thôi song người nhà
họ Thôi có những ai thì chàng chưa được rõ. Tuy nhiên, chàng
đã biết Bằng-lang bồ côi cha, thì sao lại chẳng biết Bằng-lang
còn mẹ, huống chi chính miệng Thôi-ông cũng đã từng nói đến
hai tiếng mơ Lê. Tuy nhiên, chàng dẫu biết có nàng mà trạc
tuổi, tài học mà nhan sắc nàng thế nào thì chàng chưa rõ cho
lắm. Thường khi nghe lóng ở miệng thằng nhóc, con bầu vô tình
nói đến, thì chỉ biết rằng nàng hằng ngày vẫn giảng sách cho
Bằng-lang nghe, cầm tay cho Bằng-lang viết, xong việc chỉ kim
lại làm bạn với sách vở; có lúc vẫn phú câu thơ, mượn việc
ngâm nga để làm trò tiêu khiển : trên bàn tập giấy ráp xếp cao
đầy thước, bên giá sách vở chồng la liệt ; cất dọn chỉnh tề, bày
biện thanh nhã, coi khác hẳn với các nơi gác gầm buồng hương
(2) Vì vậy, chàng biết nàng là một trang tài nữ, viết chữ than lau,
đức hạnh đã không kém gì Âu-mẫu; làm thơ bông liễu tài hoa

(1) Những hạng đàn bà góá sớm, trừ một số ít đối với chồng có cái
ái tình kiên cố lắm, còn thì nên đi lấy chồng thì hơn. Nếu không di lấy
chồng, thì khó lòng khỏi có lúc bị hoàn cảnh eám-dỗ mà sinh ra bại hoại
như Lê-nương này được. Than ôi ! Luân lý Á-đông cũng không cấm gái
góá lấy chồng, chỉ vì quan-niệm thủ-trinh đã thành ra cái « xích-vàng »
rất vững của bọn đàn ông khéo đem khóa vào cổ bọn đàn bà; bọn đàn-bà
biết nó là cái xích nhưng lại tiếc nó bằng vàng, muốn lấy chồng
nhưng lại còn tham cái tiếng « tòng nhất. nhi chung », còn thích cái
biển « tiết hạnh khả phúng », thành ra trong các gia-đình bất hạnh đã xảy
ra biết bao nhiêu những chuyện thương tâm. Vì vàng mà cam lòng đeo
xích, vì cái danh-giá hão mà vắng chịu sầu khổ, có khi đến nhục nhã
một đời ; chung qui đến xích phải tháo, vàng phải phai, tấm thân đã dở
dạng mà danh glá hão cũng chẳng còn, cái ngu kẽ cũng đáng buồn cười
vậy.

(2) Tôi không tin rằng nghe lóng mà biết được rõ ràng như thế. Tôi cho
rằng sự đó tất phải hỏi dò tỷ mỷ mới biết được.

lại đủ sánh cùng Tạ-cơ (1). Tiếc thay con gái tài hoa, trời già vẫn ghét ; má-hồng nặng nợ, quen lệ đì rồi. Cảnh thiên-hương nêu không gãy nửa chừng ; duyên loạn-phượng tất nhiên chia đôi ngả. Đời hoa mỏng mảnh, thành sầu giam lồng đầu xanh ; bà Nguyệt phủ phảng, khách tục xe nhầm chỉ thăm. Cầu ly biệt bắc cao nghìn trượng, gánh tương tư xếp nặng ngang đầu. Đời như đời Lê-Nương chính là một tấm gương đau đớn soi chung cho các chị em bạc mạnh ở thê-gian này đó (2). Mộng-Hà đối với nàng, vừa có lòng thương, vừa đem bụng mê ; vì thương mê sinh ra quyền luyến, vì quyền luyến thành ra say mê. Mãi khi vắng nghe tiếng khóc, nhác thấy bóng người ; Thiều-nữ về hồn, Hằng-nga mất via ; đến, đến thoảng lại đi, đi mất ; thì chàng đã đoán chắc ngay là Lê-Nương. Gió lạnh gạt hàng nước mắt, tấm tình si ai khác ai đâu. Trăng trong treo mảnh gương nguyễn, duyên tri-kỷ may sao may thế. Từ đây Mộng-Hà không thương gì đèn hoa-lê nữa, chỉ còn thương mơ Lê mà thôi l..(3)...

Bóng người vò vĩnh, tiếng học rang rang ; mỗi tối Mộng-Hà dậy Băng-lang hai tiếng đồng hồ ; cứ chuông đánh chín giờ là lại sai thằng nhỏ bế xuống nhà, không muốn để cho đứa trẻ phải

(1) Mẹ ông Âu-Dương-Tu, vì nhà nghèo, dại con viết lấy cục than-lau vạch xuống đất. Tạ-đạo Uẩn là một tay tài-nữ, có câu thơ vịnh bông liễu, người đời vẫn truyền tụng.

(2) Cái bạc mạnh của chị em, cứ ý tôi thì không phải là trời ghen, mà chính là xã-hội áp-chế. Lẽ đó bàn ra dài lắm, xin khất đến cuối sách sẽ nói tường. Tiện đây chỉ mong sao cho phàm các người bạc mạnh, đừng phàn nán đổ tội cho trời, mà nên hăng hái ra phán đấu với hàng nghìn cái chế độ hủ bại để tự mở lối mới được.

(3) Phàm kẻ quyền oanh rú yến, tất phải tìm cách làm cho người con gái chú ý đến mình, nhất là chú ý đến mình là một kẻ lầm tình nhiều cảm. Mộng-hà chôn hoa, chính cũng cùng một tâm-lý ấy, nào phải thương gì hoa !....

chịu cái khò ngòi lâu ngủ gật... Băng-lang xuống. Lê-nương tất vồn vã hỏi : Hôm nay con thuộc được mấy chữ ? Thầy có yêu con không ? Con có lỗng đê thầy giận không ? Thầy làm gì ? xem sách hay là viết ? ... Đợi con trả lời xong, nàng mới thong dong tháo giầy, cởi áo cho: rồi đó bè đặt vào giường, buông màn ru ngủ. Con cởi mẹ góa, sớm tối trông nhau ; trăng lạnh buồng thu, dần dọc không sao ngủ ngay được; nàng lại trở dậy ngồi kề đèn mà khâu vá cho quên khắc canh dài. Còn Băng-lang thì thin thít ngủ say, có lúc nói mê, lại gọi mẹ dục sao không đi ngủ. Tiếng gọi ấy đã nhiều lần làm cho nàng phải động lòng thương cảm mà giọt chàu tăm tã tuôn mưa. Một hôm, Băng-lang hờ hở khoe với mẹ rằng : Thầy yêu con quá ! Đặt con lên gối, bế con ngồi lòng, cầm tay con, hôn trán con mà bảo : Băng-lang ! Con có thể dời được lòng mẹ, lên đây ngủ với thầy không ? Thầy nắm một mình buồn, dần dọc ngủ không yên, dễ con không biết đấy nhỉ ? (1) Lê-nương nghe lời Băng-lang, ngọn lửa lòng bỗng bén đến lửa tình, sóng bè hận lại tràn sang bồ ái, thở dài không đáp, nước mắt vùng quanh. Nàng tự nghĩ : Đời bây giờ lòng người đen bạc, trẻ côi gái góa, ai kẻ đoái hoài. Thê mà người này lại thiết tha chăm chút con ta, thật là người sốt sắng mà tình-tứ... Từ đấy lòng nàng đổi với Mộng-Hà vẫn định ninh tư tưởng, chẳng những là qui mến mà còn có khi cảm đến nỗi lệ tràn thẩm khăn...

« Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào có ai. » Nóng lạnh thói đời, ở đâu cũng thê. Người ta chẳng may phải xa cách quê nhà, bơ vơ đất khách ; đường trường vất vả, tiền

(1) Câu nói sao mà đê tiện thế ! Ngoài các cái đê tiện khác còn tỏ ra cái vẻ một kẻ nhu nhược, ỷ-lại, không biết tự-lập, không đáng sống ở đời. Khao khát được người thương, đến nỗi không có ai thương thì điên cuồng cầu đến cả một đứa trẻ con ! Khi khai nǎm-nhi đâu có thể !..

túi cạn khan : đêm vắng đèn tàn, một mình một bóng ; những lúc ấy, phỏng ngoài mình ra, còn ai là kẻ thiết tha đèn ? Tấm thân khác nào giây tăm-gửi, mọc đậu sống nhờ, không ai vun tưới, không đến nỗi chết ròn chết mồi cũng là hú-họa đó thôi. Than ôi ! Gió bụi mịt mù, đau lòng ly biệt ; nước non cách trở, tủi dạ thẫn hôn. Ngẫm đời nào được mấy gang tay ; trông xuân những ứa hai hàng lệ. Nhân tình buổi mới, ném vào mới biết chua cay. Cảnh vật quê người, trông đến càng thêm ngao ngán. Một cây đèn lụn, ba thước giường tre ; ai là người thăm hỏi chăm nom, ai là kẻ ra vào cơm nước ? Phàm kẻ đi ra ngoài đường, ai cũng phải chịu cái khổ ấy cả. Duy có Mộng-hà đến Rong-hồ thì tuy ở trọ nhưng mà còn may... Nhờ được nhà chủ chiều đãi tử tế, nên chàng không thấy có điều gì là bận đến mình : ở trọ cũng như ở nhà, quên cả cái nóng nỗi quê người dắt khách. Ban ngày thì có Thôi-ông truyện-trò, ban đêm thì có Bằng-lang quấn quít, cửa nhà rẽch đã sẵn thằng nhỏ quét tước, quần áo bẩn đã sẵn con hầu giặt giùm. Cơm nước sạch sẽ, hầu-hạ tinh tươm, tướng ở nhà cũng không được chu đáo như ở đấy. Ở với ông thầy lẽ phép mà chăm chút như thế, đều là nhờ có Lê-nương cả. Chàng biết vậy, lòng chàng vẫn lấy làm cảm, vì thế lại càng ra công rèn cặp cho Bằng-lang. Có khi chàng nói với Bằng-lang, tỏ ý cảm ơn nàng. Bằng-lang còn trẻ con, tính trẻ mỏng môi, nghe thầy nói câu gì, xuống nhà lại mách lẻo với mẹ. Ấy vì thế mà kẻ ngoài buồng văn, người trong trường gầm, tuy chưa từng đối mặt một lời, quen hơi bén tiếng, song đã tâm đầu ý hợp, khi thân chẳng lọ là cầu mới thân...

Mộng-hà hôm nào cũng phải sớm đi tối về, bảy ngày mới có một ngày nghỉ. Hôm chàng chôn hoa chính là vào hôm chủ nhật, có chủ nhật thì chàng mới được suốt ngày thong thả, tìm cách mua vui. Không ngờ đêm ấy lại được biết mặt Lê-nương, người đâu gấp gối, đêm ấy đêm gì ? chẳng hẹn mà nén, âu cũng trời

xui khiến vậy. Lúc nàng ra sân, là lúc trăng sáng tỏ, người ngủ yên, bốn bề lặng ngắt như tờ, nàng chả còn thèm đèn bấy giờ nữa. Hoa rụng đi đâu, hương thừa còn đó ; dời gót ngọc nhìn vào mồ mới, nắm đất chưa khô ; gạt hàng chàu sờ đèn bia tàn, câu văn khéo gỗ ; phận mỏng hơn hoa, lòng đau như cắt, nàng lúc ấy dù muốn thương hoa mà khóc, song mình tự khóc mình chưa chán còn hơi đâu mà khóc cho hoa. Gốc hoa gặp được Mộng-Hà là kẻ đa tình, lúc nở đã có người chăm chút lúc tàn lại được chỗ tựa nương, so lại với nàng, may mắn khác nhau nhiều lắm. Số phận long đong, việc trước đã dành như thế; tháng ngày đằng đẵng, kiếp này chi nữa mà mong. Dẫu cho tài thánh-sống, dẽ sức đâu đội đá vá trời ? trừ có bóng trăng suông, còn ai kẻ san buồn sẻ tủi ? Lòng oán hận mỗi ngày một nặng ; vẻ hồng nhan mấy lúc mà già ; « không chồng ai dẽ sống cbi lâu, » nghĩ trước trong sau, ruột takım những vò tơ chín khúc. Lòng riêng chưa xót muôn phần, làn sóng lệ dần ra bai khoe mắt, bất giác buột mồm lên tiếng khóc ; không ngờ vì tiếng khóc ấy mà Mộng-Hà đương thiêm thiếp giấc nồng phải bàng hoàng chợt tỉnh, lại được nhìn thấy hình ảnh hoa Lê, đang tả tai dưới trận mưa sầu... Chàng dẫu biết nàng, song nàng vì vẫn chưa trông thấy mặt chàng. Tuy nhiên, mảnh tình của chàng thì nàng vẫn rõ, mà van đem lòng cảm. Một sợi tơ mảnh, đã cung nhau gắn bó ; duy có sự thương thầm nhớ trộm, thì bắt đầu từ trận khóc đó thôi. Từ đấy trở đi, tai chàng đã thành ra bộ máy lưu-thanh, lắng tai nghe lại như thấy tiếng nàng nức nở non, đưa lại bên tai văng vẳng ; mắt chàng đã thành ra bộ đồ chụp ảnh, nhắm mắt nhìn lại như thấy bóng nàng thuở tha yêu điệu, hiện ra trước mắt rành rành Hôm trước gặp nàng, thì hôm sau chàng cố ý đem truyện nói hờ với Bằng-lang mà rằng : « Người xinh hơn ngọc, phận mỏng như hoa ; đã đa sầu, lại đa tình. » mấy câu ấy đáng để tặng mẹ con, con nên nhớ lấy. Bằng-lang xuống nhà, vội đem lời thầy thưa lại ; có sao nói vậy, không sót chữ nào. Nàng bấy giờ đang thẩn thơ đứng trước gương loan chợt nghe lời chàng tặng thi sợ, thi thương ; thi悲哀, thi khóc

thì gật đầu làm nhầm, thì tỳ má tần ngần ; một tấm lòng son, như tờ vò rối. Còn Mộng-Hà thì lúc ấy cũng vậy : Cái tâm sự cuối cùng, chàng chỉ sợ Băng-lang nói với nàng mà nàng giận ; lòng lại ăn năn tự trách mình là nông nỗi ; suốt đêm vợ vẫn, thức ngủ không yên... Chao ôi ! tình cảnh nàng đêm ấy thế nào, chàng có biết đâu là cũng cùng chàng một bệnh tương tư cả..

IV – DUYÊN VĂN

Còn-nhân có câu : « Được một kẻ tri-kỷ, là đủ một đời không âi hận » ; coi câu đó đã rõ bạn tri-kỷ là khó kiềm thế nào. Ta ở nào là tri-kỷ, tri-kỷ là biết mình : Lòng lại biết lòng, ta cho họ là biết ta, họ cũng cho ta là biết họ : đã biết nhau cho nên thân thiết, đã thân thiết cho nên sống thác một niềm, trước sau một dã, một lời đã hứa, suốt đời không quên. Ấy vì thế cho nên tìm được một người tri-kỷ là khó, mà nhất là trong lúc phong trào lận đận, đường cùng bơ vơ thì lại càng khó. Khách văn-chương nặng lòng ôm uối bất bình, ngày tháng lần hồi, có tài không phai ; nỗi riêng uất ức, đường thê deo neo ; soi gương xem luống theo râu mày, lão đầu nghĩ thêm buồn gan ruột ; « đầy thành ngựa ngựa xe xe, sao ai lủi thủi đi về lâm chân ? » lời họ biết gì, vận mình là thế ; trôi quanh mình không thấy kẻ là không vênh mặt vác mày, chia môi bỗi mỏ ; man mác bèi người, mình còn ai biết, cứ : chẳng đã mà trái tim ở trong ặng son phấn ; may mà được có các chị em con mắt tình đời, tấm lòng dễ cảm ; thương tình lưu lạc, trọng kẻ tài hoa ; ba sinh chắp nối duyên thừa, đi về hồn mong : một buổi hàn huyên truyện cũ, tầm tã lệ châu ; này bức khuynh thành, trước gương ngọc tảo ngàn chau mặt ; họ người tài tuấn, bên quần hồng bén lén cúi đầu ; danh-sĩ long dong, mỹ nhân đầy đọa : thế thôi dành thê, ta lại biết ta ; Hầu-Triều-tôn chung tình với Lý-Hương-Quân, Vi-Si-Châu xiêu lòng về Lưu-Thu-Ngôn, chính là vì thế. Mộng-hà với Lê-nương cũng vào hàng ấy, chỉ khác là kẻ thì ngao du ở cõi phồn-hoa, người thì lưu lạc đến nơi cung lịch, kẻ thì là cô đầu tiếp khách, người thì là gái góa không

chồng ; nào cảnh nào tình, chưa cay biết mấy ; cùng phuông bạc mạnh, chung tấm si tình, cũng vì thế mà Mộng-hà đối với Lê-nương, say đắm mê-mán, kè lại gấp mười bọn Hầu, Vi, Lưu, Lý...

Thân này thương biệt thương xuân, khác gì Đỗ-Mục ; người ấy hay buồn hay ốm, khéo giống Thôi-nương ; chàng dù trộm liếc đồng-quang, song nàng đã biết thừa công-chuyện : chàng nhớ nàng, dễ nàng quên được chàng sao ? Đã không quên nhau át tim cách đê gần nhau.... Tuy nhiên, hai người khi ấy dù sóng tình đã nỗi, mầm tình đã deo, song cũng còn nhiều điều phải e-lệ giữ gìn, chưa dễ đưa ngay nhau vào đường tình cho được. Chàng muốn ngỏ ý với nàng, song lại lo nước chảy hoa trôi, chắc gì lời đã đắt ; nàng muốn ngỏ ý với chàng, song lại sợ mạch rùng tai vách, rồi nữa tiếng ai mang... Lửa tâm nung nấu, càng dập càng nồng : tơ nhện vẫn vương, một giây một buộc ; viện sách đèn tàn, song the bóng chiếc, thật là « trong gang tấc lại gấp mười quan san »... Nhẹ bước định lên thềm Quế, chưa tiện đường mây ; bồng thuyền muốn đèn non Bồng, còn trông chiểu gió ; đưa phải đợi đến mùa mới chín, mía phải ăn đến gốc mới ngon ; tấm tình của đôi bên trước còn trăng gió, sau ra đá vàng, cho đến khi gắn bó keo sơn, kè cũng tốn công nhiều lắm... Lá thăm cạn dòng, chim xanh tuyệt lối ; tin ong sứ điệp, chỉ còn nhớ ngòi bút đó thôi...

Sương hôm pha nhạt bóng tà, gió hiu hiu thời bông hoa lìa cành, non xuân treo bức tranh tình, hoàng hôn mấy độ một mình thần thơ. Bấy giờ trời đã chiều. Mấy lớp mây tàn đường lác đác bay về núi. Ba dịp cần con, một dòng nước chảy, bóng núi in xuống mặt sông, mặt sông động, bóng núi cũng rung rinh lay chuyển, vẽ ra lắm nét rất ly-kỳ. Trên nóc chiếc nhà lá, mấy đường khói biếc vẫn vơ bay tỏa lung chừng không. Bên sườn núi, ngoài bãi sông, lũ chăn trâu đánh cùi vừa đi vừa hát nghêu ngao, như tô điểm thêm cho phong cảnh. Bên cầu mây gốc cây to, cành cây hệt như nét vẽ : đàn ác về hôm, bay đậu lấm-tắm ; vang tai nghe những tiếng kêu « ác ác », hình như bảo ai rằng : « Trời rét chiểu hôm, về đi

kéo tối »; khách qua đường nghe tiếng, trong lòng lại thấy bồi hồi. Cảnh vật bốn bề, thật là một bức tranh « Cảnh chiều nhà quê » tuyệt đẹp. Qua cầu sang Tây, trên đậu hoa dâm-bụt, thấy có một góc tường trắng. Một nếp nhà con, mẩy hàng cột nhỏ, trông cũng hơi có vẻ lâm-tuyền. Đó tức là lớp nhà sau của họ Thôi. Hai cánh cổng gỗ, suốt ngày thường khép hờ. Trong cổng có khu vườn con trồng rau, coi xanh tốt lắm. Quá vào trong chút nữa, lớp nhà nhỏ, tức là chỗ phòng sách của Mộng-hà. Bấy giờ ở dưới cầu có một người đang đi lủi-thủi, vì bước vội, vàh mũ lại thuỷn thoảng chạm vào cành cây. « Xăm xăm đè néo Lam-Kiều lẩn sang », người ấy là ai ? chàng phải Mộng-hà đó sao ? Mộng-hà đi đâu về ? Chính là ở trường về đó. Ở trường về mà sao chàng đi đứng ra ý vội vàng, mặt mũi ra dáng ngơ ngác ; sương phủ chim kêu, trời chiều đẹp thế, mà cũng không dừng chân đứng lại, nỡ bỏ hoài cái cảnh trí ưa nhìn chỉ còn lại trong giây phút ở dưới bóng tà dương ? Sở dĩ thế là vì chàng ở trường suốt ngày vất vả, chỉ mong về cho chàng đến nhà mà nghỉ ngơi ; và chàng « ngồn ngang trăm mối bên lòng, tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra », thà nǎm khẽh ở xó nhà, quyền sách câu văn, còn có thứ để mượn làm trò tiêu khiển : những thứ cỏ nội hoa hèn, mọc bên đường cái, hổ dẽ đã làm cho chàng phải bận lòng.

Về đến nơi, chàng đầy cửa bước vào thấy trong phòng vắng ngắt ; lên tiếng gọi thằng nhỏ, mãi không thấy thưa. Ngày thường chàng đi dậy học, cứ khóa phòng lại rồi mới đi, thia khóa thì giao cho thằng nhỏ. Hôm ấy không biết làm sao cánh cửa lại ngỏ, chàng vội vàng bước vào thì trong thấy nhiều cái đẽ khác mặt, trong bụng hơi sinh nghi. Sách vở trên bàn, chỗ nọ đẽ xó chỗ kia, chàng lấy làm lạ, soát lại xem thì không thấy mất gì, chỉ có tập thơ vịnh truyện « Hồng-Lâu-Mộng » thì đã không cánh mà bay, tìm mãi không sao thấy. Chợt nhìn xuống đất thấy có bỏ rơi một bông hoa trà-my đã héo ; chàng nhặt lên liều tay ngắm nghia thấy hương thừa còn ngát mà dài hoa lại có một lỗ thủng, nhận ra đích là vết trâm cài... .Thấy thế,

chàng sực nghĩ ra, đoán chắc người vào phòng tất là Lê-nương, Lê-nương biết thơ cho nên đem tập thơ của chàng đi... Bông hoa bỏ rơi lại đây, vô ý nay là hữu ý ? Chàng nghĩ thế thì vừa sợ vừa mừng, lại vừa nghi hoặc, trái tim đập mạnh, lại nặng thêm một lớp nợ tình...

Khuôn cửa tối mù, ngọn đèn sáng đỏ ; chàng đương nhìn bông hoa nghĩ vơ vắn thi thảng nhỏ đã về. Chàng cất tiếng hỏi : Mày đi đâu mà không ở nhà ? Cửa sổ chẳng đóng, trống trước trống sau, nếu có quân gian vào đây mà lén lút thì trong nhà này còn cái gì còn nữa ? Lúc ta đi đã đóng cửa rồi mới giao thia khóa, ai vào đây mà mở cửa, mày có biết không ? Thảng nhỏ đáp : Chiều hôm nay cụ sai con vào thành mua hàng, con giao thia khóa cho con Thu. Lúc đi con có soát qua, thì « Ông cụ khóa » vẫn còn nguyên 3 cửa. Còn ai mở về sau thì con không biết. Chàng lại hỏi : Con Thu là đứa nào ? Thảng nhỏ đáp : Con Thu là con nhài hầu bà Cả. Mộng-Hà không hỏi nữa, xua tay cho lui ra ; bỗng lại gọi giật lại mà dặn rằng : Ra thì ra, đừng nói bếp xếp gì với con Thu nhé ! Thảng nhỏ vâng vâng dạ dạ, song khi ra đến hiên, gặp con Thu thì hỏi ngay : ai mở cửa và thia khóa để đâu ? Con Thu nói : thia khóa bà cầm, ai mở cửa thì tao không biết, nhưng có lẽ chỉ có bà chứ cả còn ai nữa. Thảng nhỏ liền đem lời chàng dặn bảo con Thu, và dặn đừng nói cho bà biết. Con Thu vốn tinh ý, nghe lời thảng nhỏ cũng ư hữ song lại đem nói với Lê-nương ngay. Nàng lúc ấy đang ngồi cạnh song the, dưới bóng đèn, rõ tập thơ của Mộng-Hà, ngâm nga sẽ đọc ; chợt nghe lời con nhài nói, bất giác giật nảy mình. Nàng đã biết chàng mất tập thơ tắt hỏi vặt thảng nhỏ, nên bỏ bông hoa lại, để chàng biết là nàng lấy thì yên chuyện đi, không ngờ còn lôi thôi như thế. Tuy nhiên, việc mất tập thơ, chàng có nói với thảng nhỏ hay không ? Thảng nhỏ biết nói với con Thu thì không ngại : n hưng nếu ông cụ rõ chuyện thì biết làm thê nào. Tà rõ khờ dại quá, cứ chắc chàng là người ý tứ, ai ngờ lại ra cơ sự thê ! Nàng vì quá yêu chàng nên mới đem lòng giận,

giận rồi hối, hối rồi sợ, chỉ trong giây phút mà lớp sóng bè lồng dâng lên hạ xuống không biết là bao nhiêu lượt, thòn thức gan vàng, như tờ vò rỗi, nhìn đèn ngồi lặng, gập sách thở dài . . .

Chợt lại nghĩ ra rằng : Mình nghĩ quần nó ra thế đó thôi, chàng là giống đà tình, thấy hoa chắc biết ý ta, chả có lẽ lại nói với thằng nhỏ được. Nhân sê hỏi con Thu ; Thằng nhỏ nói thế thôi hay có nói gì nữa ? Con Thu thưa : không ; bấy giờ nàng mới chắc dạ, lại tươi mặt lại, cũng theo như lời chàng dặn thằng nhỏ mà dặn con Thu rằng : Từ rầy cầm mày không được bếp xếp với thằng nhỏ ; bảo không được thì ôm đòn đó, nghe chưa ? Con Thu vâng lời . . .

Nửa dimpse hương tàn, một bình nước đặc ; cái cảnh ngồi đêm ở nhà trọ, chỉ thế là cùng. Bấy giờ trăng soi vẫn vặc, gió thổi biu biu, Mộng-Hà khêu đèn ngồi chờ. Bằng-lang cắp sách vào học ; học xong buồi, chàng đưa cho Bằng-lang một phong thư mà bảo : Cầm cái này về đưa cho mẹ con ; lại nhắc lời nói với mẹ con : nợ cũ Hồng-lâu, phải liệu trả đi mới được ! Bằng-lang không hiểu ra thê nào, nhầm kỹ lấy lời thầy dặn, rồi cầm thư về nói với Lê-nương . . . Ta tiếp phong thư, thê có chẳng thế ! tai nghe câu nói, lòng âu đã tỏ lòng ; nàng liền rút trâm bóc phong thư, đè lại gần đèn mà đọc . . . Thư rằng :

« Mộng-Hà không may, xấu số mười năm, xa nhà ba tháng ;
« trăng tàn gió sớm, ném chén quỳnh từ dã quê hương ; sóng
« biếc sông xuân, buông cuộn quẽ tim sang đất khách. Nhờ được
« lượng trên không hẹp, dẫu rằng tài mọn cũng thương ; lòng
« cảnh giống nhau, cháu trúng nước giao cho dậy học, nắng mưa
« đất lạ, phận bèo mây được chỗ yêu thân. Nước rót cơm bụng ;
« đã non một tháng, ơn đèn nghĩa trả, chưa thỏa tíc lòng ; mà
« xem bè đất khách âu cần, mỗi ngày một hậu ; khiêm cho kẻ
« cùng đường cảm-khích, dẫu thác không quên



Tiểu-thuyết của TÙ-CHÂM-Á tiên-sinh

1 - GIẤC MỘNG NÀNG LÊ

ÔNG TRÚC-KHÈ dịch-thuật. Trọn truyện giầy hơn trăm trang rộng, giấy tốt, bìa đẹp, văn hay, giá 0\$60

2 - BÓNG HIỆP HỒN-HOA

Tức là « PHÙ-DUNG-NUƠNG » hiếu hiệp tiểu-thuyết, Nguyễn-tử-Siêu dịch-thuật, trọn truyện 90 trang rộng, văn hay. Giá 0\$40

3 - NHÂN-DUYÊN-MỘNG

Tức là « Hoa Hoa Mộng » ai tình tiểu-thuyết, Tử-Siêu dịch, trọn bộ một quyển giầy (đương in) giá 0\$30

4 - KÍNH-HỒN-HIỆP

Tức « Người Trong Gương » Tử-Siêu dịch (đương in)

5 - BỂ TÌNH NỒI SÓNG

Cũng Tử-Siêu dịch (hết) đương in lại.

Đây là những sách của Tử-Châm-Á mà Nhật-Nam Thư-Quán 117 Hàng-Gai Hanoi xuất-bản. Ai mua buôn mua lẻ thơ và mandat đè cho NHẬT-NAM THU-QUÁN 117 Hàng Gai Hanoi. Bản quán lại có những tay học qua trường Mỹ-thuật vẽ truyền thần rất khéo đủ các thứ.

Vạn Quyền Thư Lâu

Đã xuất bản

VĂN LAN NHẬT KÝ. — Ai tình tiểu thuyết,

Dật-công dịch, một quyển trọn bộ, giá 0\$45

THÂN GÁI DẬM TRƯỜNG - Poiêu lưu tiểu thuyết

Dật-công dịch, một quyển trọn bộ, giá 0.20

BẢN PHÒN HOA. — Xã hội tiểu thuyết,

Nhượng-Đồng dịch, đã ra cuốn thứ ba, giá . . 0.10

ĐƯỚI HOA. — Ai tình tiểu thuyết, Nhượng-

Tổng dịch, đã ra cuốn thứ tư, giá 0.10

Ai mua những sách này hỏi tại M. Nguyễn-văn-Cư 46 Hàng Tre Hanoi và ở Trúc-Khê thư cục 196 Hàng Bông Hanoi.

TRÚC-KHÊTHU-CỤC

196, Phố hàng Bông Hanoi

ĐÃ XUẤT BẢN

Hồn Quê I

MỤC LỤC : Tự ngôn — Ta nên phá bỏ cái làng cũ. — Lược sử Nhật - bản — Vận văn - Nhàn-dàm — Thư cho bạn — Truyện cũ nước nhà — Vườn hoa nữ giới (nữ cố vấn, nữ tham mưu, nữ bí thư, nữ thư ký, nữ cách-mệnh) — Một cái ý kiến về nhật lịch nước ta. Giá 0\$15

Hồn Quê II

MỤC LỤC : Phương - lược đối với cái giặc dốt ở dân ta ngày nay — Khảo về cương vực nước ta (Biên dịch tơ eo sách Thoái Thực Ký Văn của cụ Trương Quốc Dụng) — Vận văn (có dịch bài ca trường thiên của cụ Lê Quýnh) — Nhàn đàm, hài đàm — Truyện cũ nước nhà — Lợn kêu ở đâu ? (Cánh thể hoạt kê tiêu thuyết) — Vườn hoa nữ giới (nữ tướng quân, nữ quân nhân, nữ trình thám, nữ tài tử). Giá 0\$15

Gái trà thù nhà

Truyện một người con gái gặp cơn gia biến, cả nhà đều ngộ hại, nàng lập chí báo được oan cùu rồi cũng tự đâm cổ mà chết. Rất thảm mà rất hay ! Một quyền trọn truyện Giá 0p.18

KHUÊ TÚ ANH TÀI

Khuê-tú anh-tài là một bộ tiêu - thuyết có chừng mươi truyện ngắn, cực hay, đều là truyện những trang tiết liệt tài hoa trong làng khuê tú. Đã ra quyền thứ nhất có trọn hai truyện : 1o Tiều Thanh : 2o Dương Bích Thu.

Giá bán 0\$12.