

1927-11-25

01

de Arche, Haenderloo, 25. Nov '27

Hooggeachtē Professor,

Het mij door U gezonden pakket heb ik in goede orde ontvangen. Ik kan U niet genoeg danken voor de groote bereidwilligheid, waarmee U mij deze kostbare verzameling ter gebruikmaking hebt afgestaan. Ik was er zier door getroffen, dat U al deze cor. respondentie zoo zorgvuldig had bewaard, en gevoeld daaruit hoe U deze brieven op prijs stelt. Ik mag U,

mede uit naam van Dr. Kraemer,
 de verzekering gevee van on-
 ken dank en van de Hoog, die
 wij voor Uw eigendoms Kuller
 dragen.

Uer waarden ik de be-
 kniging van Uw Sympathie
 met ont daet.

Laarne naem ik uij,
 hooggeacht Professor,
 Uw dienstvr.
 P. Adrien.

'De Arcke', HOENDERLOO.

17 November, 1927.

Aan de Vrienden
van wylen DR ADRIANI.

Beide ondergeteekenden, Mej. A.E. ADRIANI en Dr H. Kraemer, zyn voornemens uit genegenheid en eerbied voor Dr ADRIANI een boek over hem uit te geven, dat pogen zal een beeld te geven van hem als mensch, als vriend van Indië, als arbeider op het Zendingveld en op het terrein der wetenschap. De wyze van zyn leven en werken is voor velen een groote inspiratie geweest.

Gedachtig juist daaraan, is het ons voornemen dit boek niet op te zetten als een nauwkeurige en omstandige biografie, maar te pogen in een aantal sprekende trekken van zyn persoon en levenswerk, eenvoudig en onopgesmukt, zyn beeld te plaatsen voor hen, die het voorrecht hadden, hem te kennen, en voor hen, die dat voorrecht misten. By ons plan denken wy niet in de laatste plaats aan de jeugd van Indië en Holland.

Dr ADRIANI was een groot en zegenryk brievenschryver. In die brieven legde hy zyn hart en daardoor veel van zyn diepe levensinzicht, dat zoovelen gesteund heeft. Zyn correspondentie buiten beschouwing te laten zou beteekenen één van de belangrykste trekken van zyn persoon en leven te verwaarloozen. De beide ondergeteekenden gevoelen daarom groote behoefte om zooveel als maar mogelyk is, van die correspondentie kennis te nemen.

Dat is de reden waarom wy ons tot U wenden met het dringende verzoek, ons in de totstandkoming van dit boek te helpen, door tydelyk de brieven, door Dr ADRIANI aan U gericht, ter overschryving of exerpierung te willen afstaan. Mocht U bezwaar hebben tegen inaage, of eventueele publicatie, van bepaalde gedeelten, dan zoudt U ons zéér verplichten door dat aan te geven, of door zelf die gedeelten over te schryven, die U wél voor gebruikmaking af wilt staan. Wy durven U deze moeite te vragen, daar wy overtuigd zyn van Uw bereidwilligheid iets voor de nagedachtenis van Dr ADRIANI te doen.

Wy verzoeken U het gevraagde zoo spoedig mogelyk toe te zenden aan Mej. A.E. ADRIANI te HOENDERLOO, en tevens te melden, of men de toegezonden stukken zoo spoedig mogelyk terugwenscht, of haar toe staat die voor onbepaalden tyd onder haar berusting te houden.

Het plan is, dat Mej. Adriani door de bestudeering van deze brieven en van andere bronnen zooveel mogelyk materiaal zal verzamelen en klaarmaken, om den tweeden ondergeteekende in staat te stellen het bedoelde boek sneller en beter te schryven, wanneer hy medio 1928 met verlof in Holland komt.

Zeër hopen de, dat U met graagte en spoed aan ons verzoek wilt voldoen, verblyven wy

Hoogachtend

Uw dienstwillige

H. Kraemer

(p.o.) H. KRAEMER.