

Illustreret Tidende.



Nr. 26.]

Audkommer hver Sondag.

København den 25. Marts 1860.

2 Udg. Kvartalet.

[1st Bind.

Indhold.

Niels Vilhelm Gade. — Indlandet. — Udlænding. — Næt og Fjern. — Konsernarneval. — Paagen med Hjelboliinden. — Gammelholm. — Weddelejer af blandede Indhold. — Burfulte Haand-Slyggeblæder.

Tilleg: Høg over Høg (Slutter).

Niels Vilhelm Gade.

Den glimrende Epoche i Musikkens Historie, som Joseph Haydn aabnede, og som fortsattes af Mozart og Beethoven, foruden af alle de øvrige store Mestere, der mere eller mindre sluttede sig til og paavirkedes af hine, synes nu at nærmest sig sin Ende. Man fejler maafree ille ved at antage, at det er blevet os Danske bestaaret at eje den sidste Repræsentant for din Periode i Niels V. Gade, der henlevede sin Ungdom med Mendelssohn og Schumann paa en lykkelig Tid, da de gamle overleverede Konstformer endnu stode faste og i fuld Gyldighed.

Bed at ledsgage denne Konstners Billede med nogle Ord, ville vi først i al Korthed kaste et Blit paa hans ydre Livsstændigheder.

Gade er Son af Instrumentmager S. N. Gade og blev født i København d. 22de Febr. 1817. Hans musikalske Anlag røbbede sig allerede i en tidlig Alder; under dygtige Muzikeres Veiledning bragte han det snart saa vidt, at han kunde indtræde i den Kongl. Capel som Violinist. Nu lagde han sig med Iver efter Compositionen; hans Bestrebelser i denne Retning kronedes med saa stort Held, at den af Musikforeningen i 1841 for en Ouverture udsatte Pris blev ham tilhændt for hans „Efterklang af Østian“. Kort efter erholdt han et anseeligt Stipendium af Regjeringen til at udbanne sig ved en Reise i Udlændet. Han indsendte en Symponi til Mendelssohn-Bartholdy, som vandt dennes Bisald; Symphonien, saavel som den nævnte Ouverture blev opførte i Leipzig og gjorde megen Lykke. Gade tilbragte Vinteren 1843—44 i Leipzig, reiste om Foraaret til Italien og kom samme Æfteraar tilbage til den nævnte By, hvor han ledede „Gewandhausconcerterne“ i Mendelssohns Fraværelse. I Sommeren 1845 var han hjemme, men tog atter til Leipzig om Vinteren, hvor han i Forening med Mendelssohn dirigerede Concertorkestret og tillige forestod et Lærerembete ved Conservatoriet, indtil han i Foraaret 1848 atter tog Boltz i København. Her blev han først Dirigent for Musikforeningens Concerter, dernæst Organist ved Garnisonskirken og endelig Organist ved Holmens Kirke. Efter dette lille biographiske Omrids ville vi gaae over til at omtale hans Virksamhed som Musiker og Componist.

I Aaret 1844 stred den bekjendte Nob. Schumann i sin musikalske Leipziger-Tidende en Artikel om Gade, der påsænde synes at kunne gjøres til Udgangspunkt, naar man nu, 16 Aar senere, atter vil anstille nogle Betragtninger over ham. Efterat Schumann har meddeelt Noget om Gades Liv og omtalt de to dengang foreliggende betydelige Arbeider, Østians-Ouverture og den første Symponi, med en Kjærlighed og Interesse, der lyser ud af hver Linie, idet han tillige fremhæver deres nordiske-folkelige Charakter, vedbliver han:

„Herved er kun Etat at opse: at Konstneren ikke maa gaae under i sin Nationalitet, at hans „nordlys-søende“ Phantasi, som en Critiker har betegnet den, maa vise sig rig og mangfoldig, at han ogsaa maa kaste sit Blit ind i andre Naturens og Livets Sphærer. Saaledes kunde man havePsi-

at tilraabe alle Konstnere, først at vinde Originalitet og derpaa at kaste den bort; lig en Slange maa han skifte ham, saa ofte den gamle Klædning begynber at strække ind. — Men Fremtiden er mørk; idet Meste Steer anderledes end vi tænkte; tun vores Forhaabninger hør vi udtale; vi ventet det Fortroligste og Skjønneste af dette ubmerkede Talent.“

At disse Forhaabninger ere gaaede i Opfyldelse, er Noget, som Alle vide; paa de alt omtalte to Værker fulgte en Række fortrolige og skjonne Compositioner. Med Hensyn til Schumanns Raab til alle Konstnere: først at vinde Originalitet og derpaa at kaste den bort, saa kan man ikke vide, om Gade nogensinde har lagt sig det paa Hjerte; at det synes ille at have været ganste uden Indsydelse paa ham, ville vi forsøge at vise. Imellem de tre Concert-Ouverturer, de tre første Symphonier, Comala, Sonaten for Claveer og Violin i A, Detetten og de mindre Sang- og Claveer-Slykker fra samme Tid er der et tydeligt Stægtstab; de ere udgaede af en bestemt Giendommelighed,

de kunne ikke tænkes borte, uden at et Hul vilde fremkomme i den musikalske Literatur, som kun Gade kunne udbyde. Charakteren i dem er nordisk, men Kraften er i sige Grad parret med Hjude, og af hjælpefulde, underlige Partier er der nok. Naar man derfor tænker ikke blot paa de kraftige Allegro-Motiver, men ogsaa paa Andante-Slykkerne, paa Comalas Parti og Andet i lignende Stil, kan man neppe forstaae Sydsterne megen Stillet i hin Tid paa Gades Nordisitthed. Alle hine Toner varer Gade naturlig medfølde, og at forefaa ham deres Giendommelighed er ligesaa urigtigt, som at bebrede Droslen, at den ikke quidder som en Være. Overhovedet er der trods det indbyrdes Stægtstab i alle Værkerne fra hin Periode dog Migmoid og Stof nok til at kunne variere og afføde nye i stadig Stigning et heelt Liv igjen. Imidlertid fremkom den fjerde Symponi i B, der paa en glimrende Maade viste, at Gade var i Stand til — om ikke at „kaste sin Originalitet bort“ — saa dog til at opgive en Deel af den og alligevel vinde ny Interesse. Et lettere,



Niels Vilhelm Gade.