

Dépot Legal

TÌNH THÚC-GIA

235 BÀI THI NÒM



CỦA

Ung - Binh, Thúc - Gia Thi

Lý - Sĩ - Chương - Học - Tri - Sĩ

VỸ - DẠ - HUE



XUAT BAN NAM NHAM-NGO

= 1942 =

8°
Indoch.
2831

2831



TÌNH THỰC-GIA

26 BÀI THI NƠM

QUA

Thầy Giảng Thực-Gia

VĨ-DA-HUE

ĐƯỢC BAN NAM NHƯM 1942

1942

Đoàn Văn

1942

1

TÌNH THÚC-GIA

235 BÀI THI NÒM



CỦA

Ung - Binh. Thúc - Gia Thi

Lữ - Bộ Chương - Thơ Tri - Sự

VỸ-DẠ - HUẾ



XUAT BAN NAM NHAM-NGO

= 1942 =

*8° Indoch
2831*

THUC-GIA
TINH

272 - KAI - THI - ZOM



CUA

Thuc-Gia Tinh

VY-DA-HUE



XUAT BAN NHI NHAM-NGO

1942

TÌNH THÚC-GIẠ



*Xem thi trước hãy xem bài tựa,
Mới dễ mua vui cuộc phàm bình.*

TÌNH THÚC-GIẠ

Tình là sao ?

Tình là mỗi cảm-giác của tâm-hồn, thi ca là tiếng ở trong tâm-hồn phát lộ ra. Tiếng phát lộ có tình với gia-đình với xã-hội, có tình với hải hà sơn nhạc, nguyệt lộ phong vân, sao âm-vận cho dễ ngâm, dễ hát, dễ hiểu, dễ nghe, mới gọi rằng có tình ; nếu trái lại thì hóa ra vô-tình mà vô-vị.

Thúc-Giạ là ai ?

Thúc-Giạ là tên chữ của tôi, bạn cũ người quen thỉnh thoảng có nhắc đến tên tôi :

Ông Nguyễn-Thuyết, tức là ông Hiệu-Thuyết, tự Mộng-Si, gởi thơ thăm tôi, có câu : « *Nghiên bút chẳng quên tình Thúc-Giạ, phấn son còn ngõ dạng Lai-Châu* ».

Ông Ưng-Tôn, tự Thúc-Thuyên đãi tiệc giữa sông Hương có câu : « *Khúc hát Kim-Quy trên nước biển, câu thi Thúc-Giạ giữa trời xanh* ».

Ông Phan-văn-Hy, tự Kinh-Chỉ đến thăm tôi tại dinh Tuần-Vũ Phú-Yên, có câu : « *Chuông vạc rõ ràng dinh Thúc-Giạ, áo xiêm mừng tượng vẽ Lai-Châu* » với câu : « *Rượu chẳng Lai-Châu không muốn uống, thi không Thúc-Giạ chẳng màng ngâm* ».

Ông Trần-mạnh-Đàn, hiệu Thuận-Giang, đề vịnh tuồng Lộ-Địch, có câu : « *Cót-nay văn sĩ đã tay thợ, Thúc-Giạ tiên-sanh lại bậc thầy* ».

Nữ-thi-sĩ là cô Như-Không xem tuồng Lộ-Địch có câu « *Ngon bút tài hoa ai đã trải, mới hay Thúc-Giạ diễn là hay* ».

Cô Công-tôn-nữ Bạch-Liên hát đưa tôi đi Bỏ-Chánh Hà-Tĩnh, có câu : « *Hỏi ông Thúc-Giạ đi mô, để câu văn thợ mô hò ai nghe* ».

Ca-nhi là Ấu-Mai hát giữa tiệc rượu đêm Trùng-Cửu năm Kỷ-Mão, có câu : « *Ai ơi muốn học thi tiên, hỏi ông Thúc-Giạ ở miền Nội Lau* ». Câu này là ông Ưng-Oanh, hiệu Hòe-Đình tức tịch đặt ra, mà bảo Ấu-Mai hát.

Đêm mồng 6 tháng giêng năm Canh-Thìn (1940) Quan viên phủ Thừa-Thiên mở tiệc đưa quan Doãn Đăng-thành-Đôn về hưu, có mời các quan Doãn nguyên là ông Nguyễn-Hy, ông Nguyễn-khắc-Niêm và tôi đến dự tiệc ; khi cô đào Hòa dâng rượu hát câu : « *Chúc mừng Thúc-Giạ Tiên-sanh, Tiên-nguyên rượu ngọt hưu-đình thi hay* ». Câu ấy là ông Kinh-Lịch Đình-xuân-Hội đặt ra cho cô đào hát.

Đêm hai mươi tháng ba năm Tân-Tỵ, các bạn làng thi Phú-Xuân và Vỹ-Hương đi chơi thuyền. Ca-cơ là Liễu-Nương hát câu : « *Chúc mừng Thúc-Gia Vương-Tôn, sông Hương núi Ngự thi hồn là đây* ». Câu ấy là ông Vĩnh-Hòa tức tịch đặt ra cho ca-cơ hát.

Bởi vậy, quyển thi ca này nhan đề ba chữ “ **TÌNH THÚC-GIA** ” là thể thể. Xin độc-giả chú-tôn giám lượng.

Vả lại thi ca của tôi, tôi tự biết là quê vụng ; quê vụng sao không giấu đi, cho hiệp chữ tàn chuyết 藏拙, mà lại biên tập, lại ấn-hành ? Vì có ba cơ :

Cơ thứ nhất là chép lại những lời thi ca, để cho nhớ tiểu-sử của mình, khi vui, khi buồn, khi thương, khi giận, có thể chan chứa bầu tâm sự, mà thay đổi tính-tình đi chẳng.

Cơ thứ hai là chép lại, để suy nghiệm đóa hoa trên ngòi bút, có thể hây hây theo vùng tuế nguyệt mà trở sắc khoe hương, hay là phải lạnh quanh trong vòng hạo-kiếp, mà dần dần tiêu sơ, rồi sẽ dần dần linh lạc.

Một cơ thứ ba nữa, là trông mong độc-giả vui lòng nhuận-chánh. Nhuận-chánh chỗ sai lầm về tài-liệu, về điển-tích, hoặc là âm vận, vân vân...

Năm Tân-Tỵ, niên hiệu Bảo-Đại thứ 16

- 1941 -

CHÂU-HƯƠNG VIÊN

ƯNG-BÌNH

Thúc-Gia-Thị

tự tự

CÂU CHUYỆN LÀM THI



Thi ca trong quyển này, bài nào làm về năm nào và khi tôi mấy tuổi, tôi có ghi theo thứ tự niên-biểu với chữ số, chỉ có hai bài trích biên ra đầu tiên không chữ số mà thôi.

Một bài, đầu đề là “**Chơi với bạn làng thi**”. Bài này ngộ ý mình vui thú ngâm nga, nên làm thi trước phải tuân theo niêm luật, thanh điệu thi thất ngôn; sau nữa mới tham dụng đến trường-thiên đoản-cú.

Một bài, đầu đề là “**Vịnh bức bóng của mình**”. Bài này chủ ý ra mắt độc-giả qui-liệt, kể qua câu chuyện đời mình, trông mong có kẻ tâm sự như mình, tưởng đến mình càng ngày càng đông, ấy là chí-nguyện.

Nói tóm lại, thời hai bài này cũng như lời tổng-mạo của quyển thi ca này, chớ không phải có đặc-sắc gì hơn các bài khác, đề rao hàng mà vọng cầu giá-trị.

Kính bút

ƯNG-BÌNH

Thúc-Giạ-Thị

CHƠI VỚI BẠN LÀNG THI
TIẾT TRÙNG-DƯƠNG NĂM KỶ-MÃO

(Bạn làng thi bảo ca-nhi là Âu-Mai tự ý ngâm một câu thi cũ để lấy vần cuối cùng làm vần túc-tịch. Ca-nhi ngâm rằng : « OI NGƯỜI MẶC-KHÁCH KỂ TAO-NHÂN ». Thế là chữ NHÂN là chữ hạn vận).

G ẫm mình chưa đúng bậc thi-nhân,
Vui thú ngâm nga phải lựa vần.
Niêm luật tám câu gieo chớ lỗi,
Trắc bình bảy chữ đối cho cân.
Thử nghề bút-chiến hơn trăm trận,
Giặt giải phong-tao nổ mấy lần.
Giữa hội Trùng-dương đông đủ mặt,
Theo đòi lão lại cứ lần dân.

1939, năm Kỷ-Mão, 63 tuổi

ĐỀ BỨC BÓNG CỦA MÌNH

Lọt lòng nhớ thuở khóc oa oa,
Giận gió quen sương mãi đến già.
Tai mắt chẳng hơn gì bạn tác,
Áo xiêm cũng đẹp với người ta.
Cái thân phù-thế còn vương nợ,
Mái tóc vô-tình lại trở hoa.
Tâm sự với mình ai tưởng tới,
Mua tơ thêu tượng của mình ra.

1937, năm Đinh-Sửu, 61 tuổi

Thúc-Giạ là con ông Tiểu-Thảo
cháu ngài Tuy-Lý ở Xuân-Kinh



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

VỊNH SỬ VỀ PHÁI NỮ-LƯU

(Giáp-Thìn, 1904, Kỵ-lục Hội-an, 28 tuổi)



1) NÀNG MỊ-CHÂU

(Con gái vua Thục-An-Dương vương)

Phính phờ cho thiệp rắc lòng nga,
Trọng-Thủy anh ơi tẻ lắm mà.
Giông ruồi cùng đường sa vó ngựa,
Tin chồng nên nổi lụy minh cha.

2) BÀ TRUNG-TRẮC

(Trung-Nữ-Vương)

Nợ nước thù chồng quyết trả xong,
Việt-Nam ta có nữ anh hùng.
Sáu mươi lăm quận cờ hưng-quốc,
Là tiếng Trung-vương giữa núi sông.

3) BÀ TRUNG-NHỊ

(Em bà Trưng-Trắc)

Giúp công cho chị trả thù chồng,
 Đồi phấn son làm dạng kiếm cung.
 Đuổi chủ giặc Ngô về ải bắc,
 Xây nền độc lập để vui chung.

4) BÀ TRIỆU-ẨU

Phẳng lạng non xanh rúc tiếng còi,
 Triệu ba thước vù cỡi đầu voi.
 Xông pha lẫm trận thân bồ liễu,
 Quán-tượng còn nghe tiếng rử còi. (1)

5) NÀNG MỊ-Ê

(Vợ vua Chăm là Sà-Đầu)

Tấm chiền xao dợn giữa giòng sông,
 Hai chữ hưng-vong trọn với chồng.
 Còn mãi tiếng thơm cô liệt-nữ,
 Chị em mình có rõ hay không ?

1) Câu ca dao : « Muốn coi lên núi mà coi, coi bà Quán-Tượng cỡi voi bạch vàng ».

6) VÔ-ĐỀ

(Bình-ngọ, 1906, 30 tuổi)

Cửa Hầu từ gửi lăm thương-yêu,
 Chẳng biết tin dâu hỏi một đều.
 Còn nước còn non còn hẹn đó,
 Qua đường chi nữ phụ chàng Tiêu.

7) ĐỘNG HUYỀN-KHÔNG

(tại núi Ngũ-Hành-sơn ở Quảng-Nam)

Vò động Huyền-Không núi Ngũ-Hành,
 Ngổ lời tâm-sự với sơn-linh.
 Rêu xanh đá bạc ghi hàng chữ,
 Là chữ « Vương-Tôn Thúc-Giạ Bình ».

Ký-Lục Hội-An 1906, 30 tuổi.

8) NHỚ-BẠN (36 tuổi)

L ời hẹn chi chi mãi rứa tề,
 Mai tròng chiều đợi đã no nê.
 Mở giây ly-hận tơ càng vương,
 Mang bệnh si tình thuốc cũng chề.
 Say lảm, đồ cho bầu rượu lạt,
 Yêu nhau không phải cái bùa mê.
 Non Bồng đó chẳng bao nhiêu dặm,
 Sao cái chim xanh chậm trở về.

9) GÁNH TƯƠNG-TU

(Bình-thìn, 1916, Tri-phủ Điện-Bàn, 40 tuổi)

Trong gánh tương-tu những vật gì ?
 Giấy hồng lá đỏ dò chơ chi.
 Sao mà bợ ngợ không sương nổi,
 Lại cứ lần dần chẳng vất di.
 San sẽ khốn ngờ cần tạo-hóa,
 Nặng nề thêm mãi khối tinh-si.
 Hỏi ai là bạn thương mình đó,
 Xin hãy xê vai rớt chút ni.

10) KHUYÊN HỌC-TRÒ

(Đinh-Tỵ, 1917, Tri phủ Hà-Trung, 41 tuổi)

Áo mẹ cơm cha đã ấm no,
 Gắng công mà học mới ra trò.
 Tay vin ngành quế nên tơ tưởng,
 Thi dán cây chanh chớ hện hò. (1)
 Giữ đạo thánh-hiền ngay với thảo,
 Ra trường danh-lợi nhỏ rồi to.
 Ai ơi phải tưởng lời ai với,
 Ai có thương ai mới dặn dò.

1) Ca dao : Làm một bài thi đem dán cây chanh,
 trai bỏ học hành gái bỏ bán buôn.

11) CỎ NƯỚC KHÔNG NON

(Mỹ-nhơn là Vị-Trang ra đề, vì khi đi với bạn là ông Vô-Thái với ông Ưng-Ân đến thăm nhà mỹ-nhơn, trước mặt nhà có cái hồ mà không có non bộ, mỹ-nhơn mượn cảnh ấy ra đề, hạn vận non)

C
ho dặng ba vuông với bảy tròn,
Sao mà cỏ nước lại không non ?
Sông Tương trắng gió tinh còn nặng.
Đánh Giáp mây mưa mắt đã mòn.
Dẹp gánh liễu-phu e cũng phải,
Giong thuyền ngư-phủ há rằng khôn.
Chi bằng vẽ lại tranh sơn-thủy,
Mượn Khổng-Lỗ xây lấy một hòn.

(Mậu-Ngo, 1918, Viên-Ngoại Bộ-Binh, 42 tuổi)

12) CHIM Ô-THƯỚC

(cũng Vị-Trang mỹ-nhơn ra đề, hạn vận ô)

C
on chim Ô-Thước ở mô mồ ?
Không đậu non Bình đậu núi mô !
Liệng nguyệt bóng in giòng Xích-Bích,
Kêu sương tinh nặng bến Cô-Tô.
Cầu xa ngái kể bao nhiêu nhịp,
Đá chập chồng xây biết mấy ô.
Trải mấy ngàn thu dèm Thất-tịch,
Nầy cô Chức-nữ nhớ chẳng cô.

(42 tuổi)

13) BỨC TRANH MỸ NHƠN

(Cung Vị-Trang mỹ nhơn ra đề, hạn vận Thương)

Sắc sảo khôn ngoan đủ mọi đường,
 Ôm cầm đề lạnh mái Tây-Tương.
 Cứ làm thính mãi vi răng rứa ?
 Ứng tinh toan chi hải ngợ ngang.
 Sơn phấn vẫn nhờ nơi chủ thợ,
 Can-trường đã gởi với người thương.
 Hỏi ai thêu tượng Binh-Nguyên đó,
 Đem dựa bên mình giữ lấy hương.

(42 tuổi)

14) ĐÊM XUÂN CÙNG BẠN DẠO THUYỀN

Chơi trăng sông Bồ - giang, trong thuyền có hai người ca cơ ;

hạn vận : Bê, Xê, Dê, Đê, Ê.

(Canh-Thân, 1920, 44 tuổi)

Con thuyền vững lái gió không bê,
 Ra giữa giòng khơi mái chèo xê.
 Trộ sảo sông sâu chài bủa cá,
 Tiếng tiêu đồng rộng trẻ chẵn dê.
 Gương in bóng nước đòi vành nguyệt,
 Liễu triu ngành xuân mấy dặm dê.
 Cùm lách ngựa nghiêng bầu Lý-Bạch,
 La-Phù một giấc cũng đã ê.

15) CHỜ BẠN (44 tuổi)

Khôn ngoan đã kém mặt khuynh-thành,
 Ngây dại thêm phiền nét Vĩ-sanh.
 Thay đổi cúc vàng mai lại trắng
 Hẹn hò sen thắm liễu còn xanh.
 Bể hoa núi Ngự gây mùi nhớ,
 Rửa nước sông Hương dọn sóng tình.
 Rày đợi mai trông ai chẳng thấy,
 Nhấn nhẹ ai nữ chịu làm thinh.

16) HỌA VẦN THI CỤ PHƯỚC - MÔN

Gởi điệu quân tưng chinh tử trận bên Pháp (44 tuổi)

Vững âu hăm hờ bước tổ-chinh,
 Giúp sức bang-giao trọn nghĩa minh.
 Chén rượu sa-trường dầu tử phạt,
 Nén hương khâm-phái cũng vui tình. (1)
 Sắc in máu đỏ hai hàng lụy,
 Danh tạc bia vàng một chữ vinh.
 Ngâm vịnh vẫn quen nghề cố-quốc,
 Câu thi làm lễ điệu chư-linh.

(1) Cụ Thượng Đẳng-ngọc-Oánh khâm-phái sang Pháp.

17) GẶP TIÊN NỮ GIAO CHƠI TRƯỚC
VƯỜN BÔNG.

Tìm hoa, lại viếng cảnh hoa thôn,
Bông thấy Tiên-Nga dạo trước bồn.
Vẻ bước lơ thơ hàng liễu yếu,
Miệng cười hớn hỡ áng đào non.
Lựa lời muốn hỏi may chi nữa...
Nhin mặt chưa quen chẳng dám nôn.
Lan-xạ bay qua luồng gió thoảng,
Hương-thừa phượng phất áo Vương-tôn.

18) Đi với ông Huyện Bỗ-trạch Bùi-Uu. Kinh-lịch Phạm-Loan,
Thừa-phái Tôn thất-Đãi, hành hạt tỉnh Quảng-Binh; khi trở về
ĐẬU ĐÒ TẠI SÔNG GIANH, HỨNG CẢNH KÝ SỰ
(Nhâm-Tuất, 1922 Án-Sát Quảng-Binh, 46 tuổi)

Kia non nọ nước một vòng quanh,
Giắt rủ đi chơi bốn đũa mình.
Bữa trước xe qua đường chợ Đón, (1)
Hôm nay dò đậu bến sông Gianh.
Trà quan Huyện Bỗ cơm Tôn-Đãi,
Sữa chú Kinh Loan bánh mẹ Binh.
Vách mấy ngày mai về Động-Hải,
Dầu ai có hỏi chớ làm thinh.

(1) Chợ Đón là cái chợ Phiên lớn thứ hai của tỉnh hạt Quảng - Binh,
gần đường thiên-lý.

Ngày tháng chạp năm Nhâm Tuất ra Thổ-ngọ, lo phòng bệnh
dịch ; dò đậu sông Linh - giang ;

NHƠN LÚC BỮA CƠM CẨM TÁC

tỏ ý mình ra với ông Tỉnh thuộc Tồn-thất-Đài. (46 tuổi)

19) Bài thứ nhất

Một chén Hàm-hương một đĩa rau,
Bữa cơm thô-lộ cũng ưa màu.
Tỉnh say búng rượu sâu chi tiết,
Mặn lạt tinh đời kể với nhau.
Thương bấy lu-diêm người tật khổ,
Xét chẳng dài-tạ kẻ sang giàu.
Sông Linh phải cậy thần-linh với.
Thổ-Ngọ là dân lúc dớn đau.

20) Bài thứ hai

Đôi củ khoai lang hột muối trường,
Gắm trong đạm bạc đủ mùi hương.
No nao biển hoạn hơn mười bữa,
Lên xuống sông Gianh mấy dặm đường.
Te rết dám khoe cần vông đỏ,
Giãi dầu nên chuộng bát cơm lương.
Hỏi ta ta biết nhơn-tình đó,
Biết lại càng thêm nỗi xót thương.

21) HOA VẦN THI KỸ SỰ NĂM MỚI

của ông Ưng - Dinh : Bá - Thành Thị, Tổng - Đốc Thanh - hóa.

(46 tuổi)

Mãi mãi tin xuân hết lại còn,
 Vui vui nọ nước những này non.
 Hoa thơm dễ đượm màu mưa móc,
 Mặt đẹp càng ưa vẽ phấn son.
 Hai chữ công danh đường cái rộng,
 Nghìn thu ngay thảo bóng gương tròn.
 Chúc nhau chuyện cũ mừng năm mới,
 Chén rượu Đồ-tô uống cũng ngon.

22) ĐI CHƠI THUYỀN

với quan Bô-Chánh Huỳnh-Kiểm ở Nhựt-Lệ (46 tuổi)

Một giải non sông một gánh tình,
 Cũng phường gái lịch với trai thanh.
 Khúc ca lưu-thủy miền Đông-Độ,
 Điệu hát hò-khoan nóc Quảng-Bình.
 Mở túi càng vui thi Lý-Bạch,
 Nghiêng hồ chẳng chán rượu Lưu-Linh.
 Đến chiều thứ bảy khi hưu-hạ,
 Đã có tri-âm bạn với mình.

23) HỌA VÂN THI VÔ ĐỀ

của ông Tôn-thất-Đái, khi đi chơi thuyền Đông-Hải (46 tuổi)

Thừa ưa gió mát lại trăng thanh,
 E phải vương mang lấy nợ tình.
 Non nước chẳng sai kỳ tái-ngộ,
 Đá vàng chi lỗi hẹn tam-sanh.
 Vi chung lạc bước thuyền Tây-tử,
 Nên nổi ham vui thú Động-dinh.
 Minh thiệt thương ai ai có biết,
 Biết chẳng chẳng biết cũng là xinh.

24) ĐI CHƠI LẦN THỨ BA TRÊN NÚI KIM-SEN

thuộc về phủ Quảng-Ninh tỉnh Quảng-Bình (48 tuổi)

Con thuyền nhẹ nhẹ tới Kim-Sen,
 Máy khúc quanh co một giây lèn.
 Mĩa mắt non sông nhìn lối cũ,
 Vui tình cây cỏ rước người quen.
 Dấu bia trắng giọt còn in chữ,
 Cửa động mây gài chẳng khác thoen.
 Năm ngoài năm ni trên đỉnh núi,
 Câu thi xướng họa đã nhiều phen.

25) ĐAU LÀNH RỬ BẠN ĐI CHƠI THUYỀN

(Ất-Sửu, 1825, 49 tuổi)

Lâu nay ta đã vắng chơi thuyền,
 Lọt cái tinh sông, hồ với duyên.
 Lỗi hẹn bura vừa năm bảy tháng,
 Ôm buồn cũng độ chín mười niên.
 Mái chèo Tây-Tử khi khoan nhạt,
 Bầu rượu Đông-Pha lúc ngửa nghiêng. (1)
 Oĩ hơi tri-âm ai mấy kẻ,
 Đầy đây leo lái hải còn nguyên.

26) HỌA VẦN THI HOÀI CẢM

của ông Phan-kính-Chí, Y-Si ở Pleiku (49 tuổi)

Đã lỡ ra rồi bước lợi danh,
 Dỡ dang lời nguyện ước ba-sanh.
 Tan-tan hiệp-hiệp Nam rồi Bắc,
 Tĩnh-tĩnh say-say bạn với mình.
 Ôm bệnh tương-tư thầy Biền-Thước,
 Đau lòng tiễn-biệt khách xuân-Kinh.
 Dầu ai có thuốc hay chi nữa,
 Khốn chữa cho ai một khối tình.

(1) Bốn vần không chữ G, mà vần nghiêng có chữ G đứng sau, tuy đọc cũng êm, nhưng theo phép làm thi, thời chưa đúng. Xin độc giả phủ chánh.

27) ĐÊM TRÙNG CỬU

đi chơi thuyền ở Lệ-Hải, họa văn Đông-chi-Thị (49 tuổi)

Đi chơi với bạn đã nhiều phen,
 Cửa bèo là nơi có ngọn đèn.
 Đò Trạm gió đưa câu hát cũ, (1)
 Cổng Quan trăng gội bóng người quen. (2)
 Cái ve, cụm lách, nghiêng rồi ngửa,
 Vở thuốc, thuyền câu, tắt lại nhen.
 Trùng-cửu năm nay sông Nhựt-Lệ,
 Khác màu năm ngoái ở non Sen. (3)

(1) Đò Trạm là bến đò đặt ra từ đời Gia-Long, để đưa trạm dịch đi phi báo việc quân sự.

(2) Cổng Quan là cửa Quảng-Bình-quan, tại lũy Thầy, Thầy tức là ông Đào-duy-Từ.

(3) Non sen là Kim Sen, tại địa-hạt phủ Quảng-Ninh.

28) CẢNH SƠN THỦY QUANH ĐỒN MINH-CẦM
thuộc huyện Tuyên-Hóa, tỉnh Quảng-Binh (48 tuổi)

(1) C hừa biết xưa kia mấy thợ thầy,
(2) M ấy tay ông thánh Khổng-Lỗ xây.
Lên giăng mặt nước cây chen đá,
Núi bủa lưng trời khói lộn mây.
Rủ rĩ dưới non câu hát mọi,
Khôn ngoan trước gió ngọn cờ tay.
Hỏi ra thời cũng đồn ông Một,
Bốn chục năm thừa tới ở đây.

29) ĐÊM NẪM KHÔNG NGỦ

(49 tuổi)

E minh mắc phải bệnh Tương-Như,
 Không ngủ ra ri có phải ừ.
 Tư tưởng chuyện này qua chuyện khác,
 Lăn hồi canh một đến canh tư.
 Non tây đã thấy trăng dòm lại,
 Biển bắc còn nghe gió thổi nư.
 Bồng chốc te te gà gáy sáng,
 Sương tan hoa nở mấy ngành du'.

30) ĐI HÀNH HẠT

với quan Công-Sứ Quảng-Bình trên đường thượng du Thanh-
 Lạng (Bình-Dẫn, 1926, 50 tuổi)

K húc ngựa rồi xe khúc bộ-hành,
 Ngõ lên Thanh-lạng núi vòng quanh.
 Qua trường đất Đỏ đường thêm ngại, (1)
 Nghe tiếng sông Vàng nước vẫn xanh. (2)
 Dặm tía đã mòn chân Đổ-Mục,
 Cầu Lam chưa thấy vẽ Vân-Auh.
 Ôn ai bảo hộ mình đi đó,
 Bước chậm theo đòi kẻ bước lanh.

(1) Trường đất Đỏ tại làng Kim-Lũ, là cái trường có tiếng nhiều cạp, nên qua đó có lòng ái ngại.

(2) Sông Vàng là con sông gần đầu nguồn, chạy xuống sông Gianh (Linh Giang).

31) AN-SÁT QUẢNG-BÌNH ĐỒI VỀ THỊ-LANG
BỘ-HỌC, LƯU - GIẢN

(50 tuổi)

Hay dỡ chi chi cũng mặc dầu,
Cũng thi Lưu-giản một vài câu.
Nợ đôi ba chủ đồn không mấy,
Tình bốn năm năm ngó chữa lâu.
Phượng phất mùi sen khi cạn chén,
Lời thôi bờ liễu lối chia bâu.
Kể về người ở nên thương nhớ,
Người nhớ non Bình kể núi Mâu. (1)

32) NĂM MƯƠI TUỔI

(Bình-Dẫn, 1926, Thị-Lang Bộ Học)

Mới đó u oa khóc lại cười,
Mây rầu nay đã đến năm mươi.
Cuộc cờ tình mãi nên long óc,
Tóc bạc thêm hoài luống hồ người.
Đồn nợ bút nghiên vay phải trả,
Đượm hơi son phấn ủ rồi tươi.
Cũng trang Bá-Ngọc châu xuân tới,
Biết phải hay chẳng cũng một người.

(1) Núi Mâu là núi Đâu-Mâu ở Quảng-Bình.

33) VỊNH HOA, THÁNG CHẠP, (50 tuổi)

Mai trông chiều đợi gió đông-phong,
 Hoa nở hoa ni cũng một lòng.
 Mưa đã nặng ngành, hương ướm trổ,
 Sương chưa đổ lá, nhụy còn phong.
 Xôn xao giữa nội phượng oanh yến,
 Nôn nức bên tường nôi bướm ong.
 Ai trước ai sau ai nở muộn,
 Xin nhờ Đổ-Mục tính cho xong.

34) ĐÊM THẮT - TỊCH (50 tuổi)

Mồng bảy đêm thu tháng bảy này,
 Là đêm Ngưu-Nữ hẹn hò đây.
 Giả ơn con quạ dành quên ngủ,
 Theo việc cầu Ngân vẫn cứ xây.
 Bóng thỏ vừa soi khi gặp mặt,
 Canh gà đã giục lối chia tay.
 Một năm một bữa hoài như rứa,
 Cho dạng như nguyên rứa cũng hay.

35) TIẾT TRÙNG - DƯƠNG
 QUÊN ĐI CHƠI NÚI (50 tuổi)

Năm ngoài Trùng-Dương ở Lệ-Thành, (1)
 Năm nay Trùng-cử Phú-Xuân kinh. (2)
 Xa xa chạnh nhớ người Mâu-lãnh,
 Lững lững quên chơi thú Ngự-binh.
 Tim vụn Thiếu-Lãng ngâm chẳng chán,
 Sẵn hoa Nguyên-Lượng ngấm càng xinh.
 Khoe khoang áo vẽ, thêm mùi rượu,
 Không múa trên non, múa giữa đình.

(1, 2) Năm ngoài An-sát Quảng-binh, năm nay Thị-lang bộ Học.

36) ĐI CHƠI THUYỀN

Đêm hăm tám tháng tám năm Bình-dần đi chơi thuyền với bạn giữa sông Hương-giang, nghe mấy câu hát mái dầy của cô Đinh, sắp lại làm bài thi thất ngôn luật. (50 tuổi)

Đêm thu quạnh vắng giữa giòng khơi,
 Ai hát ai nghe chạnh những lời :
 « Đề nhện giăng mừng thân thiếp chịu, (1)
 « Bỏ đam vô thổng tiếng chàng ơi : (2)
 « Không cho gạo nước giùm công với, (3)
 « Toan bẻ nhánh hoa kiếm chuyện chơi ». (4)
 Lượn sóng luồng theo câu mái dầy,
 Mấy phen tan hiệp nổi dầy với.

(1) Câu hát của cô Đinh : « Đi đâu đề nhện giăng mừng, năm canh thiếp chịu lạnh lòng cả năm ».

(2) « Buổi mai lòng không dạ dối, em xách cái ơi, xuống dưới ao, bắt con đam, đem về bỏ vô thổng, hấn kêu cái rổng, hấn kêu cái rảnh, hấn kêu một tiếng chàng ơi, chàng đã an phận thời thôi, đề em chích lừa lỗ đôi sao đành ».

(3 và 4) « Không cho gạo nước cho đỡ thương, đến bây chừ, chừ, cây xanh lá tốt, lại lập lường bẻ bông ».

37) HỌA VĂN « KHƠI TRƯỚC, SỐ 36 »

(làm thêm bài thứ hai này, mượn cảnh Tâm-dương Tỳ-Bà mà nói ; vì cách đây, sau mấy đêm, tôi lại cùng đi thuyền chơi lên ngô Thiên-Mộ, gặp một người đàn bà có phong thái chừng 40 tuổi, ngồi trong một chiếc thuyền con, đàn một mình)

Thuyền ai riu rít ở ngoài khơi,
 Chậm mái cho tôi ngỏ ít lời:
 « Lạc lối Tâm-Dương nên nỗi thế!
 « Đau lòng Tư-Mã lắm ai ơi!
 « Gõ sanh hát lại vài câu thử,
 « Mỡ miệng cười qua một tiếng chơi.
 « Dầu bè cuộc đời thoi chớ tủi,
 « Khi đầy sao cũng có khi vơi ».

38) HỌA VĂN THI TRÙNG-DƯƠNG ĐIẾU CỎ
 của Ông Đông-chi-Thị ở Quảng-Bình gửi vào Kinh. (50 tuổi)

Buồn thu ai có nhớ ai không ?
 Yển bắc nhân nam nỗi lạnh lòng.
 Một chén tỉnh say vầng tuế - nguyệt,
 Mấy phen cười khóc cửa vương-công.
 Cũng toan núp bóng tim hang thỏ,
 Chưa dễ bay cao cây cảnh hồng.
 Ơi bạn mình ơi, Ơi hỡi bạn,
 Thương chi giải núi chạnh giòng sông ?

39) THỊ-LANG BỘ HỌC BỎ RA BỐ-CHÁNH
HÀ-TỈNH LƯU-GIẢN

(Đinh-mão, 1927, 51 tuổi).

Trở lại thành Xuân chữa mấy hồi,
Phân-ký lại đã chén ly-bôi.
Chim dương khỏe cánh chưa mảnh ồ,
Ngựa đã quen đường cứ nhẹ roi.
Cái nợ tang bồng thân phải gánh,
Tấm gương ngay thảo dạ thường soi.
Hồng-Lam cũng một nơi danh-thắng,
Ai nhớ ai thời thử đến coi.

40) LỜI CHỨC HỘI NHƯ - TÂY DU - HỌC VÀ
KHUYẾN MIỄN HỌC SANH

(Đinh-mão, 1927 BỐ-CHÁNH HÀ-TỈNH, 51 tuổi)

Xử mình đã mở hội Như-Tây,
Ơi hỡi anh em phải biết này:
Cội đức năm thương không kẻ đại,
Ngọn cờ ba sắc có thầy hay.
Văn chương sẵn đó, thêm nhiều mặt,
Kỹ-nghệ rồi ra, sẽ lắm tay.
Xin hãy đừng nòn nhưng chớ chậm,
Mai sau sao nữa cũng từ đây.

41) LÊN CHƠI HƯƠNG-BỘC,

cách thành phố Hà-tĩnh chừng 10 cây số, (51 tuổi)

Giong xe đã đến tận chân đèo,
 Hương-Bộc là đây cảnh vắng teo.
 Vội vội mấy hòn non trọc lóc,
 Ồ ồ một giải nước trong veo.
 Chồi cây mấy tuổi khôn đơm lá,
 Cụm đá nghìn thu khéo trở meo.
 Oï bạn đồng-du ta những kẻ,
 Lên cao xin hãy gắng mà leo.

42) TIẾT TRÙNG-DƯƠNG NĂM ĐÌNH-MÃO
 Ở HÀ-TỈNH

Xa ngái nhau chi mấy đêm trường,
 Gió mưa thêm chạnh tiết Trùng-Dương.
 Hoa lau trở bạc dầu phơi tuyết,
 Đóa cúc phai vàng mặt giải sương.
 Trăm giận nghìn thương câu cảm-tác,
 Một say mười tỉnh chén tha-hương.
 Non Hồng thử dạo lên cho đến,
 Bẻ nhánh thú-nhu giữ lấy hương.

(Khi Bổ-Chánh Hà-tĩnh 51 tuổi)

43) LỜI KHEN CÔ ĐÀO TÊN LÀ TỬ

(51 tuổi)

Mời dầy thêm dặng một người thương.
 M Quê ở Cầm-sơn bạn giáo phường. (1)
 Trọ trẹ biết ca bài cổ-bản,
 Thanh thao khéo trở giọng quỳnh-trương.
 Sông Lam trắng gió từng quen nẻo,
 Đánh Giáp mây mưa chữa thạo đường.
 Nghe có em năm nhà cũng vậy,
 Cũng lảng quốc-sắc với thiên-hương.

(1) Núi Cầm-Sơn tại làng Cồ-Đạm, Cồ-Đạm là chính chỗ sản xuất các cô đào có danh tiếng.

44) TỊNH THÀNH THU NHỰT NGÂM KHIỂN

(51 tuổi)

K hông dờn không lý cũng không ca,
 Rượu cũng lơ lơ với nước trà.
 Ngảnh mặt về Kinh thôi đã ngại,
 Bước chân ra Vịnh hầy còn xa.
 Cánh hồng bay hồng sưa nghe tiếng,
 Giậu cúc trồng đầu chẳng thấy hoa.
 Nhưng rứa may may mà gặp gỡ,
 Vu-Hương thi-sĩ bạn nhà ta.

45) TẶNG THẦN-KINH TẠP CHÍ

(Mậu-Thìn, 1928, Tuần-Vũ Hà-Tĩnh, 52 tuổi)

Câu văn tạp-chí của Thần-Kinh,
 Nổi tiếng Hương-giang với Ngự-bình.
 Châu ngọc xây thêm nền tổ-quốc,
 Phong trào kể đến chuyện Hoán-dinh.
 Mỗi tinh nam bắc vương hai ngã,
 Gánh nợ non sông quảy một minh.
 Phụng gậy ve ngàm cười lẫn khóc,
 Bút hoa tô điểm lại càng xinh.

46) HỌA VÀN THI TẾT CỤ PHƯỚC-MÔN

(52 tuổi)

Cây nêu ngoài ngõ ngõ giu-giơ,
 Kể chán tin xuân kể đợi chờ.
 Cái én đưa thoi dồn tuổi mới,
 Con tằm kéo chỉ vện lòng xưa.
 Hỏi bao nhiêu tết từng qua lại?
 Thưa bốn nghìn năm có lẽ thừa.
 Chưa biết mai sau còn mấy nữa,
 Tỉnh, say, cười khóc với hơn thua.

47) TRUNG - THU CẢM TÁC

(Kỷ - Tỵ, 1929 58 tuổi)

Này tiết Trung-thu đã đến rồi,
 Đã trăng tròn đó chị em ơi !
 Cảnh hồng xa ngút tuy hai ngả,
 Bóng tỏ soi chung cũng một trời.
 Giữa bến Lam-Giang sưa tiếng hát,
 Trên lầu Vũ-viện thiếu trò chơi. (1)
 Đêm này chẳng khác đêm năm ngoái,
 Sao mỗi tơ sầu buộc chẳng lời.

(1) Vì lúc ấy có những cuộc biểu tình nổi lên ở Hà-Tĩnh, nên có vẻ buồn.

48) VINH NGUYỆT

(Điệp vận Trung-thu số 47)

Đã bấy nhiêu thu gặp gỡ rồi,
 Không quen cũng biết chị Hằng ơi.
 Phủ vành non nước đi quanh đất,
 Máy độ tinh sương đứng giữa trời.
 Thằng Cội theo đòi e cũng chán,
 Ông Tơ kết bạn để mà chơi.
 Thêm cười một nỗi xe dây thắm,
 Đêm buộc vào ai nấy chẳng lời.

49) THU NHẬT KÝ HOÀI NẠI - VIÊN TIÊN-
SANH (53 tuổi)

Hỡi thu thoảng thoảng chạnh quê nhà,
Nhờ khách tao-dân bạn cũ ta.

Vườn mít năm nay thêm mấy quả? (1)

Cúc vàng cảnh mới chắc nhiều hoa. (2)

Sẵn văn tuyết-xương cho ngâm vớ,

Kéo nợ si-tình khó gỡ ra.

Đề tặng tám câu sau bảy chữ:

« Khương cường thọ khảo phước hà sa ».

(1) Nại nghĩa là cây mít, Tiên sanh hiệu là Nại-viên, nên gọi là vườn mít.

(2) Tiên sanh mới về hưu, nên hỏi đến cúc vàng.

50) ĐIẾU - LẠC - THIỀU,

là Công-Tôn trong phòng tôi, mới hai mươi tuổi,
đậu Tham-Tá vừa từ trần.

(Họa vãn ông Vu-Hương)

Trông cuộc phú-sanh luống hỏi ôi !

Thôi thôi đã thế vậy thời thôi.

Bức tranh học-sĩ còn treo đó,

Ngọn cỏ Vương-tôn đã héo rồi.

Nửa sạt ăn-ăn mà nói-nói,

Thè khi chụng-chụng vớ tôi-tôi.

Nhưng mong như đá vẫn không chuyển,

Ai ngờ bèo trôi đá cũng trôi.

51) KINH ĐIỀU MỘ CỤ NGUYỄN-DU
TẠI LÀNG TIÊN-ĐIỀN. (53 tuổi)

Ao xiêm triều Nguyễn lúc khai-ky, 開基
 Chạnh nỗi Lê-vong đã thế thi! 黎亡
 Sông vô sông Lam mời Ngụ-Tử, (1)
 Mây giăng ngàn Hồng hạc Đĩnh-Uy.
 Bể dàu một cuộc đời không mấy,
 Hương lửa ba sanh bạn thiếu gì.
 Hồn cụ có thiêng e cũng biết,
 Văn chương quốc-ngữ chuyện đời ni.

- (1) Sông Lam là Lam-giang. Mời Ngụ-Tử là diên Ngụ-Tử-Tư trào, trào là sóng, mời là ngọn sóng, là hồn thiêng của ông Ngụ-Tử-Tư.
- (2) Ngàn Hồng là Hồng-sơn, mộ cụ táng tại làng Tiên-Điền, phía bắc chân núi Hồng-sơn, giáp bờ sông Lam-giang về phía nam. Hạc Đĩnh-Uy, là diên Đĩnh-lệnh-Uy bóa hạc về đậu trên trụ biểu, mà xem thành-quách nhơn-dân.

52) CẢNH HÀ-NỘI. (53 tuổi)

Núi Nồng sông Nhị ngó hây hây,
 Ba bốn nghìn năm cảnh vật này.
 Thành quách Trần Lê xưa ở đó,
 Tàu bè Âu Mỹ mới mô đây.
 Cũng phường với phố đương qua lại,
 Mà lợi cùng danh lắm đổi thay.
 Hồ Kiếm thử dừng xem một chốc,
 Nước trong như cũ đá còn xây.

53) TIẾT TRÙNG-DƯƠNG CẢM TÁC. (53 tuổi)

Ù' tiết Trung-thu đã quá rồi,
 Trùng-dương nay cũng nhắc di chơi.
 Lạc bầy tiếng nhận nghe sao xác,
 Vỡ ò chòm ong ngó tả lời.
 Cười khóc những câu thi xường họa,
 Tỉnh say trong chén rượu đầy vơi.
 Lau già, trúc vọ, mai đua nở,
 Xuàn đã gần đây đã tới nơi.

Tiểu chú : Vì lúc ấy có những cuộc biểu-tình nổi lên ở Nghệ-Tĩnh, nên gặp thời tiết đáng vui mà hóa ra cảnh buồn.

54) ĐƯỜNG NA-BỆ

(là con đường từ Vịnh qua Hà-Tĩnh chỉ lên hướng tây
mà qua nước Lào)

Trải khắp non sông một tỉnh này,
 Ngã đường Na-Bệ mới qua đây.
 Trước sao cả núi sau đều núi!
 Trên những lá cây dưới cũng cây!
 Năm động bảy đèo lên vơi xuống,
 Trăm khe ngàn suối chuyền rồi xây.
 Cõi Lào đất Việt phương Đông-Á,
 Mà bản phân-cương viết chữ Tây.

(53 tuổi)

55) HỌA VĂN THI ÔNG LỖ-THÀNH,
THÀN-TRỌNG-NGẬT,

Bổ-chánh Hà-tĩnh đối vò Bổ-chánh Quảng-nam, mà khi ấy tôi cũng cáo về Huế nghỉ ba tháng, nên tiệc rượu ấy thành ra hai người tiễn nhau. (54 tuổi)

C hén rượu quan-hà rót bữa nay,
Là đây tiễn đó đó đưa đây.
Thành Xuân ngảnh mặt vui non nước,
Ngàn Hồng xây lưng nhớ cỏ cây.
Yến bắc nhân nam tuy khác ngã,
Quạ đen cò trắng chẳng quên bầy.
Bánh xe danh-lợi còn xoay mãi,
Vi nợ phong-trần hãy cứ xoay.

56) ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI

(Họa văn cụ Mã-Phong)

Ô ng Táo này ông tuổi mấy mươi?
Mỗi năm ông mỗi dâng chầu trời.
Trước ngai Thượng-Đế nhìn quen lạ?
Mà chuyện nhơn-gian kể vẫn dài?
Cơm nấu không sôi ngu có kẻ,
Nồi rang khi bễ tội vì ai?
Ngò nghe có một vài câu hỏi,
Lẽ bạc lòng thành chẳng dám sai.

57) PHÚ-YÊN, GỞI VỀ HUẾ THĂM

(Tân-vị 1931, Tuấn-Vũ Phú-Yên, 55 tuổi)

O' ai người ở Huế biết hay không?
 Cảnh Phú-Yên dày quá lạ lùng.
 Sóng dợn lao xao miền Vũng-Lắm,
 Bụi bay nghi ngút ải Cù-Mông.
 Lửa tay tri-kỹ còn dương hiểm,
 Nhìn mặt da-tinh ngó cũng dòng.
 Mấy chữ xin đưa về Nội-Lách, (1)
 Gọi cầu thăm viếng tưởng rồi trông.

(1) Nội-Lách là làng Vỹ-da, da nghĩa là đồng-nội, Vỹ nghĩa là lau lách.

58) HỌA VĂN THI ÔNG PHAN-KINH-CHỈ
 Ở KONTUM GỞI THĂM. (55 tuổi)

Ôm cột cam danh túi với nhau,
 Riêng than lại nhớ kẻ qua cầu.
 Bờ dày hội-ngộ dằng lơi mũi,
 Nền gánh tương-tư quấy nặng bầu.
 Tức giận đã từng khi ném bút,
 Chạnh lòng cũng có lúc rơi châu.
 Đào hay kếp lựa chia hai ngã,
 Rạp hát năm xưa lừng tiếng châu.

59) HỌA VẪN VÀ TẠ ƠN ÔNG PHAN-KÍNH-CHỈ
Ở KONTUM VÀO PHÚ-YÊN THĂM TÔI. (55 tuổi)

O'n ai không ngại nổi xa đường,
Biết lấy chi mà ngỡ tấm thương.
Nọ nước này non xe Nguyễn-Tịch,
Lên đèo xuống ải ngựa Vương-Lương.
Đóa hoa Thượng-Uyển dầu phai sắc,
Cốc rượu Lan-Đình chứa kém hương.
Đã trót yêu nhau, ừ cạn chén,
Ơn ai không ngại nổi xa đường.

60) TIẾT TRÙNG-DƯƠNG Ở PHÚ-YÊN. (55 tuổi)

Năm ngoái Trùng-dương đỉnh núi Hồng, (1)
Năm nay lại đỉnh núi Cù-Mông. (2)
Nhánh ngô đã muện khi thay lá,
Cụm lách bura vừa tiết trở bông.
Gậy khúc Nam-cai thêm chạnh nhớ,
Ngâm câu Đường-Đệ nhưng ngủi trông.
Non xưa cảnh cũ nhìn quen lạ, (3)
Ai khách mà ai lại chủ ông. (4)

(1, 2) Vì năm 1930 Tuần-vũ Hà-tĩnh, năm 1931 Tuần-vũ Phú-yên.

(3, 4) Năm Giáp-thân, Công-tử tôn phủ Tuy-Lý chúng tôi bị an trí vô các tỉnh miền nam, khi ấy tôi phải ở tại Phú-yên là khi mới 7 tuổi; nay năm mười lăm tuổi lại làm Tuần-vũ tỉnh này, nên ghi lại cho nhớ tiều-sử.

61) ĐÈM TRỪ TỊCH

(Nhâm-Thân, 1882. Phủ-Doãn Thừa-Thiên, 56 tuổi)

Tin xuân tiếng lối nỏ bèn thêm,
 Thức dậy tung bưng sữa áo xiêm.
 Đòi kéo xấp ràu cho trẻ lại,
 Giở gương soi mặt té già thêm.
 Câu thi dờ thẹn chào năm mới,
 Cốc rượu mua cười sượng cả đêm.
 Dầu chẳng khôn qua xin chớ dại,
 Theo lẽ lối cũ cứ êm êm.

62) Ngày mồng tám tháng năm, năm Nhâm-Thân

ĐI CHƠI MAI-LÃNH

với ông Phan-vân-Hỷ, Ưng-Ân, (tức mẹ Vui) Ưng-Bộ, Ưng-Gia, Ưng-Tôn, Cung-quang-Địch, Nguyễn thành-Hưng và tôi là Ưng-Bình tám người, lại có ba người ca-nhi nữa, không nói tên. (8 câu thi sau này chỉ có tên tám người đồng du thôi).

Hỷ-Hoàng xưa chẳng khác chi nay,
 Vui thú non Mai cảnh đẹp này.
 Đường bộ đá mềm đi thẳng đó,
 Cây gia bến cũ lại ngồi đây.
 Vỡ tường Lộ-Địch nghe không chán,
 Bầu rượu Vương-Tôn uống dễ say.
 Ừ cuộc hưng-vong thôi chớ kể,
 Thăng-bình một khúc gảy làm khuây.

(56 tuổi)

63) BUỔI CHIỀU ĐI DẠO BỜ SÔNG TỨC CẢNH
(56 tuổi)

Cấm thương danh-lợi cả hai thặng,
Kẻ chống người chèo bộ xi xăng.
Ghét cụm bèo trôi che bóng nước,
Giận chòm mây nổi khuất vành trăng.
Chim khôn nhát bầy nhìn không đậu,
Cá dại ham mồi thấy phải ăn. (1)
Câu hát bên sông thêm chạnh nỗi,
Ông chài lơ lửng có nghe chăng!

- (1) Bốn vần kia có chữ G nằm sau, mà vần ăn không có chữ G là chưa đúng luật thi. Xin đọc-giả phủ chánh.

64) HỌA VẦN NGÀU-TÁC CỦA NỮ THI-SĨ
(56 tuổi)

Đi về tin nhận đón rồi đưa,
Từ lúc quen nhau dẫn đến giờ.
Tội nghiệp cho mình ham kiếm chữ,
Theo đòi với bạn biết làm thơ.
Nghe qua mấy luật còn ghi mãi,
Họa lại đòi vần mới thảo sơ.
Dầu có câu hay khuyên điếm với,
Có câu chi dại giả dò lơ.

65) QUA CẦU LANG-CÔ

(Họa văn Phước-Môn tiên-sanh)

Từ thuở Lang-cô mới bắt cầu,
 Qua cầu lại nhớ những đầu đầu :
 Nhớ cây gia cũ con dò trạm,
 Nhớ ai vãn xưa đội linh hầu.
 Còi áo cho nhau chi xiết nỗi,
 Kéo neo mà chạy nữa vì dầu.
 Kể bao nhiêu dịp sấu thêm bẩy,
 Bước trước xin diu kẻ bước sau.

(56 tuổi)

KINH TRIỆU DOẢN VỀ HƯU

(Quý-Dậu, 1938, 57 tuổi)

66) Bài thứ nhất

Biền rộng thuyền con đã đến bờ,
 Ôn trời mạnh khỏe sừng cho chơ.
 Thay xe Thủ-Hiến cờ Kinh-Triệu,
 Gài áo Hưu-Quan thẻ Thượng-Thơ. (1)
 Chén rượu hoan nghinh cười hã hã,
 Văn thi lưu-giản nói sơ sơ :
 « Tuổi nhiều sức ít lui đi phải,
 « Đi tới ai sau khỏi đợi chờ ».

(1) Vì thăng hàm Thượng-Thơ tri-sĩ, nhà-nước có cấp cho cái bài ngà.

67) Bài thứ hai

Ba chục năm dư biển hoạn rồi,
 Khởi cơn giông tố vậy thời thời.
 Thuyền quay đến bến neo neo lại,
 Ngựa trở về non bước bước lui.
 Men lợi danh nghiên lâu khó bỏ,
 Cảnh diên viên sấm sần mà chơi.
 Sông Hương Nội-Lách nền thi-xã,
 Cũng lắm đình hưu lắm chuyện vui.

68) LẬU NGÀY MỚI THẤY LẠI XỨ HUẾ

(Quý-Dậu, 1938, 57 tuổi)

Ô' xa đất Huế chục năm thừa,
 Trở lại ngày nay cảnh khác xưa.
 Cái đại Trường-Tiền đâu chẳng thấy, (1)
 Nóc nhà Thương-Bạc hỡi còn lưa.
 Quan Tham quan Thị chào không xiết,
 Ông Cố ông Nghè ngó đã sưa.
 Thêm rập Cải-lương dào kếp mới,
 Ai ơi có rõ mẹo tuồng chưa ?

(1) Đường phố Paul Bert với chỗ chợ Đông-Ba nguyên trước là đám đất hoang đề đức tiền, gọi là cái đại Trường-tiền.

69) HỌA VĂN THI EM THUC-THUYỀN

Thượng-Thơ tri-sự, đãi tiệc các quan hưu và các anh em tại
Tiểu-bồ biệt-da. (57 tuổi)

Sông Hương lại đỗ chiếc thuyền tinh,
Biển hoạn đã êm sóng lợi danh.
Bữa yến Phương-Viên mùi nhã-dạm,
Bức đồ Lạc-xã nét đơn-thanh.
Tuyết sương đã đến khi đầu bạc,
Bạc tác càng nhiều kẻ mắt xanh.
Rượu tốt thi hay, lòng cũng thảo,
Tiệc vui vui mãi với em mình.

70) HỌA VĂN THI TRÍ-CHÁNH LƯU-GIẢN
CỦA TANG-PHỔ TIÊN-SANH,

tức là cụ Phạm-Liệu, Thượng-Thơ Bộ Binh. (57 tuổi)

Cát-Đẳng thuận nẻo gió xuân đưa,
Hiền-hoạn cao-khoa rứa đã vừa.
Chén rượu thích-bình thôi gánh nặng. 釋兵
Câu thi thói-lỗ dẹp nghề xưa. 退虜
Đài Mây tượng dựng sau rồi sẽ,
Ngân Hống bia xây, trước vẫn lưa. (1)
Ra hãn khác đường về một lối,
Vây duyên Ngũ-Lão ngộ xinh chưa. (2)

(1) Vì trước có làm Tổng-Đốc Nghệ-An.

(2) Về với Cụ Nguyễn-hữu-Bái, Cụ Võ-Liêm, Cụ Tôn-thất-Đàn và Cụ Vương-từ-Đại một lần.

71) HỌA BÀI THI TRÍ CHÁNH LƯU-GIẢN
CỦA THẦN-PHÁP TIÊN-SANH,

tức là Cụ Vương-tử-Đại, Thượng-Thơ Bộ Công. (57 tuổi)

Hai chữ qui hưu nghĩa thế nào ?
 Qui về hưu nghĩ đó hay sao ?
 Lọt nồng chén rượu người say tỉnh,
 Đen đỏ bàn cờ nước thấp cao.
 Lui bước non quê tỉnh cựu-vô,
 Nghiêng tai biển rộng tiếng tân-chào.
 Chưa thu, đã chạnh mùi thu-hừng,
 Rau sẵn vườn xưa cá sẵn ao.

HỌA HAI BÀI THI TRÍ CHÁNH LƯU-GIẢN
CỦA LẠC-VIÊN TIÊN-SANH,

tức là Cụ Tôn-thất-Dàn Thượng-Thơ Bộ Hình. (57 tuổi)

72) Bài thứ nhất

Thấy khúc Dương-Xuân cảm lại mừng,
 Nói điều nghề mọn cũng xin vàng.
 Lắm đèn chẳng xiết ơn quân-phụ,
 Muốn gỡ sao rồi nợ quốc-dân.
 Gọi bước Xi-Di là phải phải, 鷓鴣夷
 Trái gan Trương-Dụ cứ khăng khăng. 長孺
 Khuây khoa chuyện cũ thôi đừng nói,
 Nói chuyện nhân chơi khỏe cái thân.

Tiêu chú : Bài này vẫn chưa được đúng nhưng họa vẫn phải theo vần.

73) Bài thơ hai (thủ vĩ ngâm)

Ngõ lời tâm sự bấy lâu nay,
 Muốn gạt không lưng lác cứ đây.
 Nặng gánh Tam-Lư' sừng mãi mãi, 三閣
 Cạn bầu Ngũ-Liêu nhấm say say. 五柳
 Cái nền lục-dạ xây đá sẵn, 綠野
 Giác mộng huỳnh-lương tỉnh mới hay. 黃梁
 Tròn nghĩa ý-thần công tề-phụ,
 Ngõ lời tâm sự bấy lâu nay.

74) TẾT NĂM GIÁP-TUẤT,
 (1934, năm mới về Lưu, 58 tuổi)

Tết mấy năm xưa ở tỉnh-du'ơng,
 Ngày rày ăn Tết ở gia-hương.
 Ba-La lễ Phật chùa quan Bó, (1)
 Gia-Lạc chen người chợ đưc Vương. (2)
 Múi áo Bông-Bay chưng lăm vẽ, (3)
 Nước hoa Viên-Đệ có mười thương. (4)
 Chuyện đời mới mãi theo năm mới,
 Nhưng cũng trong vòng sắc với hương.

- (1) Chùa Ba-La là chùa của quan Bó-Chánh Nguyễn-khoa-Luân.
 (2) Chợ Gia-Lạc là chợ của ngài Định-Viên-Vương. Cái chùa ấy và cái chợ ấy đều ở gần nhà tôi, và lại chợ Gia-Lạc một năm chỉ đông một ngày mồng một Tết mà thôi.
 (3) Ngày Tết ấy, đồ phục sức thời phần nhiều là hàng Bông-bay (của người Ấn-Độ mới bán), vì giá rẽ mà nhiều sắc đẹp.
 (4) Viên-Đệ là cháu tăng-tôn của Ngài Định-Viên-Vương, ông ấy là chủ đầu Khynch-Diệp, lại có thứ nước hoa gọi là Mười-Thương, ve nhỏ bỏ túi đi chơi xuân tiện lắm.

75) HỌA VÀN THI LƯU-GIẢN
CỦA HỒ-ĐẮC-HÀM TIỀN-SANH,

Tham Tri bộ Họa thặng hàm Thượng-Thơ về hưu. (58 tuổi)

Tôi về trước bác một năm nay,
 Câu chuyện xin thưa bác rõ này:
 Gặp chủ quan hưu đều bạn cũ,
 Không bầu rượu lạt cũng thơ hay.
 Khỏe đi ăn tiệc rồi coi hát,
 Rảnh lại trồng hoa với tĩa cây.
 Lang-miểu giang-hồ dàu cũng vậy,
 Cũng nhà con thảo nước tôi ngay.

HỌC TRÒ CÁC TRƯỜNG Ở XUÂN-KINH
CẦM CỜ ĐI VỚI BẠN HƯƠNG-ĐẠO,

chúc mừng lễ Vạn-thọ, ngày 23, tháng 9, năm Giáp-Tuất.
 (58 tuổi)

76) Bài thứ nhất

Mùa thu tháng chín bữa hăm ba,
 Vạn-thọ mừng xem lễ nước nhà:
 Mũi áo Công-Khanh xưa để lại,
 Ngọn cờ Sĩ-Tử mới bày ra.
 Chen vai Hương-đạo lẫn chân bước,
 Giồi khúc Văn-Minh dấy tiếng ca.
 Già trẻ cũng đồng dân một nước,
 Muôn năm xin chúc tuổi Hoàng-gia.

77) Bài thứ hai

Xa xa trông thấy dỏ xen vàng,
 Lễ học trò dâng sự mới mang.
 Nhẹ bước nâng cao cờ Tổ-quốc,
 Chen mình chúc hạ cửa Quân-vương.
 Áo xiêm văn võ nhieu thêm rạng,
 Con cháu Tiên Rồng ngó dễ thương.
 Ngay thảo theo con đường giáo-dục,
 Ấy là sự-nghiệp ấy văn-chương.

78) KHUYÊN HỌC PHẬT. (58 tuổi)

Đường danh nẻo lợi ngó dòng dòng,
 Chen chúc nhau chi dám bụi hồng.
 Kia bóng bạch-câu qua chẳng lại, 白駒
 Nọ tranh thương-cầu có rồi không. 蒼狗
 Dở cười dở khóc trên sân khấu,
 Khi nở khi tàn mấy cụm bông.
 Sao kiếp phù-sanh cho khỏi lụy,
 Quyền Kinh cầu kệ chớ nài công.

79) TẾT NĂM ẤT-HỢI
(1935, khi hưu-tri, 59 tuổi)

Tuất trở lui về Hợi bước sang,
Non sông rục rờ bóng thiếu-quang.
Hương lồng giải áo chưa phai lợt,
Tuyết nhuộm chòm râu khéo diễm trang.
Mừng tết dán thêm câu liễn đỏ,
Tin xuân nở lại nhánh mai vàng.
Năm này chẳng khác chi năm ngoái,
Khác một người con mới bỏ quan. (1)

- (1) Câu kết bỏ vận quan, theo phép bỏ vận thời không đúng, vì bốn vận trên : sang, quang, trang, vàng, đều thuộc vận Thất-Dương, mà chữ quan là thuộc về vận Thập-tứ-Hàn, không có chữ G năm sau; trông mong độc-giả nhuận chánh và phẩm-bình cho vui.

80) HỌA BÀI THI NĂM MỚI

của Châu-khuê tiên-sanh, Hiệp-tá Ưng-Đông. (59 tuổi)

Hoa đào cợt gió liễu giăng tơ,
Gặp chùa xuân đầu đám hững hờ.
Thăm viếng nhau không người ở bạc,
Ăn chơi cũng lắm chuyện tình cờ.
Giọt mình đưa trẻ châm phong pháo,
Vách mấy thầy nho mở túi thơ.
Vận cũ chúc mừng năm mới tới,
Ngâm qua nhớ lại cảnh giao-thừa.

81) ĐỀ NHÀ MÁT TRẠC-ANH ĐÌNH,
ở Vỹ-Dạ sông Hương-Giang. (59 tuổi)

Dưới nước trên mây giữa cái nhà,
Cuộc phong-lưu chiếm cả vira ba.
Cỏ cây cồn Hến xoay dầu lại, (1)
Trăng gió trông Ngao giống mũi qua. (2)
Sóng ngã đầu là người đỡ sóng,
Hoa trôi e lấm kẻ tìm hoa.
Thương-Lang khúc cũ ta còn nhớ,
Khi bác chài ca, ta cũng ca.

(1) Cái cồn nổi giữa sông Hương gọi là cồn Hến.

(2) Thử thuyền đưa khách đi chơi ở sông Hương là dò Dọc với
trông Ngao.

82) NGÀY TẾT NĂM BÍNH-TÝ
(1936, 60 tuổi)

Mỗi năm thoi én mỗi đưa dờn,
Rạng bóng thiếu-quang về nước non.
Giới phấn văn-minh em rủ chị,
Ra trường khiêu-vũ bố thua con.
Tro tàn chữ Hán nhen còn đượm,
Rượu lạt nhà nho uống cũng ngon.
Ngay thảo khuyên nhau chững nấy chuyện,
Dám đầu tóc bạc đổi lòng son.

83) SÁU MƯƠI TUỔI TỰ THỌ

(Bính-Tý, 1936)

Cung đàn hạ-thọ gãy lưng tung,
 Ít chuyện ăn năn cũng đáng mừng.
 Chợt thấy nổi kê khi mở mắt,
 Tức cười bát gạo thuở cong lưng.
 Cúc vàng liễu lục vun càng khéo,
 Quế đơm lan thơm nở có chừng.
 Chỉ một nghề chơi thua chúng bạn,
 Thanh-bình điệu cũ tờ còn ung.

84) HỌA VẦN THI LỤC THẬP TỰ THỌ
 CỦA MINH-VIÊN TIỀN-SANH

(tức là Cụ Hoàng-thúc-Kháng, ông chủ bút báo Tiếng-Dân)

Nước xanh xanh mãi núi không già,
 Vách mây thầy nho tra chẳng tra.
 Lấy tử sách xưa còn để lại,
 Dọn hàng báo mới cũng đông mà.
 Ngày sanh đã nhớ xuân năm Tý, (1)
 Bút sử đưng quên nhuận tháng ba. (2)
 Chút nghĩa đồng-canh thi xướng họa, (3)
 Mừng nhau đòi chữ nói qua qua.

(1), (2) Vì năm Bính-Tý có tháng ba nhuận.

(3) Năm ấy tôi cũng 60 tuổi, cũng bạn đồng-canh.

85) VIẾNG CẢNH VẬT HUYỆN HÒA-VANG
VÀ ĐẤT HÀNG.

Ngày tháng ba nhuận năm Bình-Tý. (60 tuổi)

Tôi đã từng mang ấn huyện-dàng,
Ba mươi năm trước ở Hòa-Vang.
Duyên xưa tuyết đã phơi dầu bạc, (1)
Xuân muộn mai dương trở cánh vàng. (2)
Cam-Lệ mở thêm đường cái rộng,
Hà-Thần chưa đổi bến dò ngang.
Khi mình trở lại vui vui với,
Thiếu một người thương ở đất Hàng. (3)

(1) Vì khi tôi đến huyện Hòa-vang thăm, gặp mấy ông tổng-lý ngày xưa đến chào, đều đã đầu râu tóc bạc.

(2) Khi tôi vô chơi đó là cuối tháng ba nhuận, mà mai trước Huyện còn nở.

(3) Người thương là ông Hoàng-ngọc-Thanh, Hồng-lô-tự-khanh, người có tiếng hào hoa ở đất Hàng mới tạ thế.

86) NHỚ CẢNH NHỚ NGƯỜI (60 tuổi)

Nhớ dinh Việt-Hải nhớ Lãng-Ba, (1)
 Nhớ Đốc-tơ Phan, Thái-Thú Hà. (2)
 Với dạng người chi vô đó nữa, (3)
 Theo mình bữa nớ cả vừa ba.
 Gheo Xuàn vườn Túy oanh kêu mỗi,
 Thẳng cánh non Hồng én liệng xa. (4)
 Cũng một trò chơi nhưng hiếm có,
 Phải thương nhau với bạn tài-hoa.

- (1) Dinh Việt-Hải là dinh của ông Tri-phủ Triệu-phong, tên là Hà-Ngai tự Thiếu-Trai, làm tại cửa Việt.
 (2) Lãng-Ba là cái nhà bè của ông Đốc-tơ Phan-văn-Hy, tự Kinh-Chỉ, tại sông Hảng-giang, ở Quảng-trị.
 (3) Dạng người, là Tuyết-Ngọc ca-cơ.
 (4) Khi ấy Tuyết-Ngọc đã về Nghệ rồi, ưng nghe hát mà tìm không được, nên kể chuyện lại cho Thiếu-Trai và Kinh-Chỉ liệt thi ông hay.

NGÀY THÁNG NĂM, NĂM BÍNH-TÝ ĐI CHƠI
 ĐỘNG PHONG - NHA, TỨC LÀ CHÙA HANG
 Ở QUẢNG-BÌNH. (60 tuổi)

87) Bài thứ nhất

Gọi tiếng chùa Hang ở chốn này,
 Mười lăm năm trước đã vào đây. (1)
 Rêu in cửa động nhìn thêm vẻ,
 Mà cội bồ-đề chẳng đổi thay.

(1) Lúc trước tôi làm An-sát Quảng-bình có đi chơi một lần.



88) Bài thứ hai

Trong động Phong-Nha lắm vẻ kỳ,
 Ai xây ai đắp khéo làm ri.
 Hay là bác Khổng-Lỗ ta trước,
 Lượm đá Oa-Hoàng đến chỗ ni.

89) Bài thứ ba

E động Thiên-Thai cũng chốn này,
 E chàng Lưu, Nguyễn có vô đây.
 Lạc đường ta khởi như ai trước,
 Không gặp tiên là rủi hóa may.



90) Bài thứ tư

Động tiên sao chẳng thấy người tiên,
 Chỉ thấy ông Ngư vợ chiếc thuyền.
 Hỏi tuổi thì ông không biết tuổi, (1)
 Hỏi duyên ông cũng bận trần duyên. (2)

(1, 2) Nhơn có ông chài tướng mạo râu ria đẹp dễ, lặn chiếc thuyền con cho chúng tôi vào động, tôi hỏi ông mấy tuổi, ông nói rằng không nhớ tuổi; lại hỏi ông có vợ không, ông nói rằng một vợ với hai hầu, mà người hầu thứ hai đương nằm nơi.

91) ĐỌC BÁO VIÊN-ÂM

(Bính-Tý, 60 tuổi)

Gió lọt song sa tỏa khói trầm,
 Một minh với một quyền Viên-Âm.
 Trang này đọc hết qua trang khác,
 Chữ Phật theo đòi với chữ tâm.
 Viên đá ba-sanh nhìn mường tượng,
 Thở hương mười-nguyên vái lâm thâm.
 Sẵn dải minh-kính xin soi dạ,
 Hoa nở trong gương dạ chớ lấm.

92) THẤT TỊCH

(Bính-Tý, 1936, 60 tuổi)

Cầu Ô đã bắt chị em ôi!
 Thu mới qua đây trở lại rồi.
 Gió lọt nhánh ngô toan đổ lá,
 Mưa sa chẹn cúc ươm dâm chồi.
 Giữa sông Ngân-Hán tinh Ngưu, Nữ,
 Trong điện Trường-sanh nghĩa chùa, tôi.
 Lụa vỡ tuồng xưa đêm thất-tịch,
 Kêu dào kếp mới diên coi chơi.

93) THĂM MỘ QUAN HẬU-QUÀN VÕ-TÁNH

Ngày 9 tháng 7 năm Bính-Tý (1936, 60 tuổi)

Tro lâu Bát-Giác chẳng còn lưa,
 Trăm mấy mươi năm có lẽ thừa.
 Lên cảnh núi Bàn-thành thưở trước, (1)
 Thăm mộ Cụ Võ-Tánh ngày xưa. (2)
 Tiếng ca Quan-Hậu còn nghe mãi, (3)
 Tầng tháp non-tiên đã thấy chưa ! (4)
 Qua lại lâu nay người điều-cổ,
 Hỏi ai chan chứa lụy đường mưa.

(1, 2) Đồi Bàn-Thành nguyên là Đồi-Thành của vua Chăm thưở trước, cách tỉnh thành Bình-Định 5 cây số, khi cụ Võ-Tánh giữ thành chống với Tây-Son tại đó, cụ lên giảng hỏa tại lâu Bát-giác từ tiết tại đó, phần mộ Cụ cũng an táng tại đó.

(3, 4) Có câu ca rằng : « Trông lên hòn tháp Cảnh-Tiên, nhớ công Quan Hậu thủ thiềng ba năm ». Vì chỗ Bàn-Thành ấy có cái tháp Chăm gọi là tháp Cảnh-Tiên, gần bên lăng Cụ Võ-Tánh.

94) TRÙNG-DƯƠNG NĂM BÍNH-TÝ

(1936, 60 tuổi)

Trùng-Dương năm ngoái chẳng đi chơi,
 Chơi bữa hôm nay đặng tốt trời.
 Kiểm bạn làm thi không mấy kẻ,
 Theo mình hái cúc những là ai !
 Thấy ông sư-phụ dừng chân hỏi, (1)
 Gặp chú vương-tôn mở miệng cười. (2)
 Diu dặt tay nhau lên đỉnh núi,
 Thu già mà ngộ cũng vui vui.

(1) Sư-phụ là đại-sư chùa Từ-quang.

(2) Vương-tôn là ông Bửu-Bác, trợ giáo, Công-tằng-tôn phòng Tùng-thiện vương.

95) BỮA CƠM TẠI BẾN ĐÒ SÔNG GIANH

(Kỳ tháng mười một năm Bình-Tý, 1936. đi xe điện ra xem Hội-chợ Hanoi, bạn đồng du là hai vợ chồng ông Đỗ-Phong, bà Đốc Sĩ với mẹ Phùng-Xuân. Buổi mai sớm khởi hành, đúng trưa đến bến đò sông Gianh, dừng lại, dùng cơm trưa).

Ngoài hai trăm dặm bữa cơm trưa, (1)
 Trên bãi sông Gianh cận xóm Dừa. (2)
 Bác quán không quên ông khách cũ, (3)
 Con đò vẫn đậu bến năm xưa
 Phong ba nhớ thuở mình qua lại,
 Danh lợi là đây chỗ đón đưa. (4)
 Nay đã bước sang đời lãng-mạn,
 Mặc dầu nam bắc thú vui ưa.

- (1) Từ Huế ra đến sông Gianh độ hai trăm ki-lô-mét, tạm gọi là hai trăm dặm.
 (2) Có xóm dừa là chỗ trồng nhiều dừa, gần đó.
 (3) Khi vô quán thì chủ quán mời tiếp tử tế lắm, bà Đốc Sĩ chỉ tôi mà hỏi chủ quán rằng có biết ông cụ lớn tuổi đó là ai không? Người quán thưa rằng con biết Cụ, ngày trước cụ có làm An-Sát tỉnh Quảng-Binh con đây.
 (4) Ngày trước tôi làm An-sát Quảng-binh, năng ra sông Gianh đưa đón các thượng quan, nhiều khi phong ba mạo hiểm. Nay về hưu được đi chơi giởi tự-do, nên thấy cảnh xưa mà nhắc lại.

96) TIẾT TRỌNG ĐÔNG DẠO CHƠI HÀ-NỘI

(Binh-Tỷ, 1936, 60 tuổi)

Hỏi tiết bura vừa tiết trọng-đông,
 Ở nơi Long-quận rét như đồng.
 Theo đoàn trẻ dạo đi chơi với, (1)
 Thử sức già coi có mạnh không.
 Làm khách cũng chung phiên hội chợ, (2)
 Hơn ai là thấy cảnh vườn bông. (3)
 Chả lo chi lạnh choàng thêm áo,
 Sẵn quán Đông-hưng cốc rượu nồng. (4)

(1) Đoàn trẻ là mấy người em và cháu tôi.

(2) Hội chợ phiên thứ 13 ở Hà-nội.

(3) Vườn bông là vườn của quan kỹ-sư nông-chánh tại làng Ngọc-Hà gần đô thành Hà-nội. Vườn ấy đủ các thứ hoa lá rực rỡ, mà đường sá đi qua lại trong vườn để xem hoa rất ngay thẳng, rất đẹp; không thấy một cái hoa rụng, một cái lá rụng ở trên bồn hoa, hay ở giữa đường đi đó, chúng tôi tình cờ được vào xem, ấy là sự du-lâm mà có nhân-phước đặc-biệt. Nên có bài thi tả cảnh này.

(4) Đông-Hưng là cái tửu-quán của người Trung-Hoa có danh tiếng đã lâu năm ở Hà-nội.

97) TẾT NĂM ĐINH-SỬU

(1937, 61 tuổi)

G iã nơi Kinh-Triệu bốn năm tròn,
 Vách mảy đình hưu chén rượu ngon.
 Xem báo Tràng-An nhiều bạn cũ, (1)
 Diên tường Lộ-Địch có đào non. (2)
 Áo Vương-tôn chữa pha màu mực,
 Thẻ Thượng-Thơ còn thắm chữ son.
 Mừng rước chúa xuân ửng hỏi chuyện,
 Hỏi ra e đại nín là khôn.

- (1) Vì Tết năm ấy báo Tràng-An có đăng tên những người ham học và ham vui nghề làm thi, mà những người ấy tôi cũng được quen.
 (2) Ngày mồng 4 tháng giêng khai diên tường Lộ-Địch, là tường của tôi làm, có cô đào tên là Hạnh, 18 tuổi sắm vai Chi-Manh giỏi lắm.

98) HAI CÔ THIẾU NỮ NÓI CHUYỆN
PHỤC SỨC NGÀY TẾT.

(61 tuổi)

Người khoe cùm lá kẻ khoe bông,
 Cũng áo lơ-muga bỏ nút lỏng.
 Xủ chèo chị ưng xòe cánh bướm,
 Gài khuy em khéo trở lưng ong.
 Phấn son ngấm lại tuy nhiều vẽ,
 Non nước yêu nhau vẫn một lòng.
 Ra trước vũ-đài xuân mấy độ,
 Ham vui quên lững chuyện chưa chồng.

99) CẢNH MỚI NHÀ THƯƠNG BẠC

(61 tuổi)

Thưở thầy Đại-Pháp mới sang chơi,
 Thương-bạc là đây chỗ rước mời.
 Vồng bác Thương-thư ra trước bến,
 Thuyền ông Nguyên-soái đậu ngoài khơi.
 Giảng-hòa mực ký xong hai chữ,
 Bảo-hộ cờ treo đã sáu đời.
 Nhớ lại tích xưa vì cảnh mới, (1)
 Vì hoa khoe thắm liễu khoe tươi.

(1) Nhà Thương-Bạc làm từ đời vua Tự-Đức, để tiếp sứ ngoại quốc đến thương thuyết; cái nhà dựng trước cửa Đông-Nam, kinh-thành Huế, gần bến sông Hương-giang. Từ khi có quý Đại-Pháp bảo hộ đến giờ, thời việc thương-thuyết đều tại viện Cơ-Mật ở trong thành; nhà Thương-bạc bỏ hoang, chung quanh nhà đầy những lau với cỏ, năm 1936 Chánh phủ làm lại cái nhà ấy đẹp lắm và chung quanh trồng nhiều hoa thảo rất ngoạn mục, thành ra một cái vườn thương-uuyền ở thần-kinh.

100) TÌNH ĐỜI

(Họa văn vô-danh thị, mà cũng lãnh ý vô-danh thị mà nói)

Ngao ngàn tình đời đã chường chưa!
 Lợi-danh danh-lợi mấy cho vừa!
 Nghênh ngang giữa một hai hàng suốt,
 Sấp ngửa nông gan một lẽ thừa.
 Tám chín chuyện chua mười cũng ngọt,
 Tư năm khổ hạn sáu thời mưa.
 Ai ơi phải biết quyền con Tạo,
 Mất thành đừng che tấm vải sưa.

101) KHAI DIỄN TUỒNG LỘ-ĐỊCH

(Mồng bốn tháng giêng năm Đinh-sửu, 61 tuổi)

Rạp hát Vương-tôn đã khoác màn,
 Đã ra sân khấu giữa Tráng-an.
 Hiếu tình ngấm rõ gương bi-kịch,
 Thanh sắc mừng thêm vẻ lạc-quan.
 Giá ngọc treo cho đảo Hữu-Hạnh, (1)
 Nhà vàng dựng để kếp Phương-Lan. (2)
 Ham vui điệu cũ câu tuồng mới,
 Tri-kỷ xin chào bạn khán-quan. (3)

(1) Hữu-Hạnh là tên một người thiếu-nữ, 18 tuổi, sắm vai Chi-Manh.

(2) Phương-Lan là tên một người ấu-phụ, 25 tuổi, sắm vai Lộ-Địch.

(3) Vi tuồng của tôi đặt ra, nên cảm ơn người khán-giả.

102) TẶNG EM THỨC-BÁ LÀ ỨNG-HOÁT,
 Hiệu Diên-Chi đi dự hội Đấu xảo Ba-Lê (Paris) ngày
 15 Juillet 1937 (61 tuổi).

C on dòng Vỹ-Dạ chẳng thua ai,
 Mà chú Diên-Chi đủ mọi tài.
 Thấy Phạt rây qua sông Nhĩ-sĩ, (1)
 Chơi Tiên từng đến cảnh Bồng-Lai. (2)
 Dựng cờ bác-sĩ trong y-giới,
 Rạng tiếng vương-tôn trước vũ-dài.
 Xiêm áo đua chen người vạn-quốc,
 Da vàng ta cũng đứng ngang vai.

(1) France, tiếng tàu dịch là Phạt-lãng-tây,
 Canal de Suez, tiếng tàu dịch là Tô-nhĩ-si-hà.

(2) Bồng-Lai tam đảo là Nhựt-Bồn, năm trước ông Diên-Chi có đi dự
 Hội-dồng Y-tế bên Nhựt-Bồn, nên nhắc lại.

103) GẶP LẠI BẠN CŨ LÀ LỀ-TỈNH
 TIÊN-SANH,

Ngày trước làm Đốc-học tỉnh Quảng-nam, (61 tuổi)

H ăm lăm năm trước ở Qua thành,
 Gặp gỡ nhau từ lúc tuổi xanh.
 Sơn dầu rạng trên đường giáo-hóa,
 Hạc cầm vui giữa áng công-danh. (1)
 Máy phen nam bắc ly rồi hiệp,
 Nửa gánh non sông nợ với tình.
 Bể nhánh mai vàng xin kính tặng,
 Duyên xưa cảnh mới lại càng xinh.

(1) Vì lúc ấy tôi làm Tri-Huyện Hòa-Vang.

HỌA HAI BÀI THI VÔ ĐỀ CỦA ÔNG
PHAN-KINH-CHỈ. (61 tuổi)

104) Bài thứ nhất

Bệnh da-tinh ấy nghĩa làm sao ?
 Với bệnh tương-tư nghĩa thế nào ?
 Ngân vạn thuốc hay không thấy bớt,
 Xưa nay thầy giỏi biết là bao.
 Di trắng chị gió xui nên nổi,
 Bà nguyệt ông tơ chẳng bở vào.
 Lưng đứng hồn khôn theo via đại,
 Đi về giấc mộng đã no nao.



105) Bài thứ hai

Xè lại cho tôi hỏi chút này,
 Vì ai thơ thần bấy lâu nay ?
 Úp voi dành nổi khôn nghiêng thúng,
 Đợi thỏ sao còn muốn núp cây.
 Tưởng đến con hoa hơn trận gió,
 Trông lên bóng nguyệt giận chòm mây.
 Nợ tình ít vốn nhưng nhiều lãi,
 Biết đại mà vay lờ cứ vay.

106) Em Như-Nguyễn và em Như-Không trình tôi xem bài thi
ĐỀ TẶNG NGỌC-ANH NỮ-SĨ (BÀ ÁN SƠN)

Họa văn trả lời. (61 tuổi)

Tim bạn hai em khéo rủ nhau,
 Học câu tương-ứng chữ tương-câu.
 Sinh vai Ban Tạ đừng hăm hờ,
 Dậy tiếng Lam Hồng đã bấy lâu.
 « Thỏ bạc không lờ gương diện quế,
 « Ác vàng thêm rạng vẽ ngàn đầu ».
 Thăm ai chớ vịnh thi hoài cảm,
 Hàng lệ Tương-quân dễ thấm bầu.

107) ĐƯỢC BÀI THI CỦA VĂN-SĨ GỞI ĐẾN
 HỎI THĂM TIỂU-SỬ CỦA LỆ-KHANH NỮ-SĨ

(Lệ-Khanh là con gái cụ Hiệp-Tá Ưng-Đồng, độ 30 tuổi, có nhan sắc, có tài ngâm vịnh, ở gần nhà tôi), họa văn trả lời.

Ù, Trác-văn-Quân ở Đế-Kinh,
 Con nhà Hoàng-Tộc cửa Công-Khanh.
 Độ ba mươi tuổi dòn thoi én,
 Hơn bốn năm năm lừng nợ tình.
 Gương hạnh-kiêm đã không nhuộm bụi.
 Bản phong-tao cũng có đề danh.
 Ở đây lại đó vài ba bước,
 Ai muốn thăm ai, ghé hỏi mình.

(61 tuổi)

108) ĐI ĐẠO CHƠI MIỀN CỬA THUẬN

(61 tuổi)

Độn cát lùm cây lấm ngõ đường,
 Quanh vùng cửa Thuận chốn Thai-dương.
 Trước dinh quan Tướng không quân sĩ, (1)
 Trong điện bà Giàng có lửa hương. (2)
 Gượng gạo bước lên đài Trấn-hải, (3)
 Bàng-khuàng ngó lại bãi Sa-trường.
 Nhớ Huỳnh xữ-sĩ trăm năm trước,
 Nhớ khúc Hoài-nam điệu cảm-thương. (4)

(1) Dinh quan tướng gần bến đò Thai-dương.

(2) Điện bà Giàng là miếu bà Thai-dương phu-nhơn. Ngó qua dinh quan tướng cách cái đường đi, khi qua đò Thai-dương thì thấy liền.

(3) Đài Trấn-hải đời Gia-Long dựng trước cửa Thuận.

(4) Đời đức Huệ-Tôn (chùa Nguyễn) ở Thai-Dương tức là cửa Thuận, có ông Huỳnh-Quang, hiệu Thai-Dương xữ-sĩ, học giỏi văn hay, có làm khúc hoài-nam, là một khúc ca truyền tụng (ân cảm mới, nhắc chuyện cũ).

109) HOA VÀNG THI CỦA TÁM VỊ THI-BÁ,
TRONG BÌNH-THUẬN GỞI VỀ MỜI VÀO CHƠI

(Hạ tuần tháng 7, năm Đinh-sửu)

Hoa vàng mới nở ngò tươi mười,
Được tám câu thi của tám người :
Là bạn mắt xanh làm gởi tới,
Thương mình dầu bạc rủ đi chơi.
Lỡ kỳ thất-tịch cam sai ước,
Qua tiết trung-thu sẽ vẹn lời.
Vui bước lại thêm thầy Kinh-Chỉ,
Sẵn câu ngâm hứng chuyện mua cười.

(61 tuổi)

ĐÈM TRUNG-THU LÊN CHƠI PHỤNG-HOÀNG
SÀO, TỨC LÀ LẦU ÒNG HOÀNG
(*Duc de Montpensier*)

Tại trên hòn núi Phở-Hải, khít mé biển.

110) Bài thứ nhất

(Họa văn ông La-Dung)

Lầu ai ai thặng bước lên chơi,
Lầu Ai chủ mà ai lại rước mời.
Vạc-vạc vành trăng soi quả đất,
Xa xa mặt biển dinh chum trời.
Sẵn nơi đông-bích đề đôi vạm,
Gọi khách nam-du ngỏ mấy lời.
Bạn cũ mình dày thêm bạn mới,
Tội thương tôi nhớ cũng vì tôi.



111) Bài thứ hai

(Họa văn Tùng-Trang nữ-sĩ)

Lầu của ông tây đỉnh núi cao,
Lầu Ông xây ông dựng đó khi nào?
Phụng-hoàng thấy ồ chim không thấy,
Hắn-mạn vào chơi khách cứ vào.
Trăng cũ một vầng thu sáng-rạng,
Sóng tình quanh mặt biển lao-xao.
Biết ai mà hỏi thăm con tạo,
Cảnh ấy người này tại cơ sao.

HAI BÀI THI KỶ SỰ TIỆC RƯỢU
LIÊN-THÀNH THI-XÃ,

Đêm 16 tháng 8. năm Đinh-sửu, 1937.

112) Bài thứ nhất

Cỏ vừng hạc phát về nga-mi,
Cỏ vật sơn trân món hải-kỳ.
Tiệc rượu ở nhà ông chủ rượu, (1)
Câu thi ra mắt bạn làng thi.
Mùi hương Liên-quận thêm ngào ngát,
Ngọn bút Lan-Đình dễ chép ghi.
Ngâm thảo thực-đơn hai hóa một,
Chuyện chưa từng thấy, thấy hôm ni. (2)

(1) Tiệc mở tại nhà ông Phạm-Tá, hiệu Song-Đông, là ông chủ Đại-từ cuộc ở Phan-thiết. một thi hữu ở Liên-thành.

(2) VI thực-đơn (menu), 8 món làm ra tám câu thi. thành một bài thất ngôn luật, gọi là ngâm-thảo.



113) Bài thứ hai

(Điệp vận)

Tiệc mừng đông đủ khách tu-mi,
Cỏ nữ-tao-nhơn lại quá kỳ. (1)
Tùy-phẩm chưng đầy ba thức rượu,
Thực-đơn sắp sẵn một bài thi.
Ngắm hoa quân-tử thơm mà dượm,
Ngùi dạ vương-tôn nhớ phải ghi.
Ghi dấu lạc-quan vào tiêu-sử,
Trăng tròn tháng tám chuyện năm ni.

(1) Nữ-tao-nhơn là Tùng-Trang nữ-sĩ.

114) THUẬT CHUYỆN NAM DU LẠI VỚI BẠN
THÀNH-XUÂN. (61 tuổi)

Gánh chi chi nặng quảy về kinh,
Chỉ một pho thi một khối tình.
Chuyện vắng ai mà ửng hỏi đến,
Khoe khoang tôi chẳng dám làm thình:
« Cảnh Liên-hoa quận, người phong-nhã,
« Cảnh Phụng-hoàng lâu, bóng nguyệt minh.»
Bạn Quảng không thua gì bạn Huế,
Cũng tài cũng sắc cũng xinh xinh.

115) GIẤC MỘNG ĐI CHƠI ĐẾN LIÊN-THÀNH
(61 tuổi)

Khi hôm nài chộ đèn Liên-thành,
Gặp chị Tùng-Trang với các anh.
Giấc bươm mơ-màng đương hỏi chuyện,
Tiếng gà xao-xác đã tan canh.
Sao mình cứ tưởng rồi trông họ,
Mà họ không thương nỏ nhớ mình.
Muốn cặp thầy lang đi chuyễn nữa, (1)
Gở cho xong nợ mới làm thình.

(1) Thầy lang là thầy thuốc, là ông Đốc-tơ Phan-kính-Chỉ, khi đi chơi Bình-Thuận có ông ấy.

116) ĐÁP HỌA VẦN THI PHÈ BÌNH
TUỒNG LỘ-ĐỊCH CỦA TÙNG-TRANG NỮ-SĨ,
tức là bà Phạm-thị-Loan, Đốc-giáo trường Nữ-học
tại Phan-thiết. (61 tuổi)

Vẽ bầu theo dọi nét đơn-thanh,
Chịu khó ra công hóa dễ thành.
Nhờ một tiếng khen cô nữ-sĩ,
Trả mười năm nợ chú thơ-sanh.
Trong tuồng dựng mấy khuyển son đỏ,
Giữa rạp càng nhiều áng mắt xanh.
Nghe ở Thuận-Thành ta mới hát, (1)
Khi vui có hỏi mẹ Ưng-Bình.

(1) Vì trong Bình-Thuận mới hát tuồng Lộ-Địch, đề lấy tiền giúp nạn dân bị lụt ở Bắc-kỳ.

117) GỢI LỜI NÓI CHUYỆN TIẾT LẠNH Ở
XUÂN-KINH VỚI ÔNG PHAN-KÍNH-CHỈ
(61 tuổi)

Gợi lời thưa chuyện tiết long-dông,
Ở Phú-xuân kinh quá lạnh lòng.
Đồng rộng lững lơ roi mục-tử,
Canh dài lạng lẽ mái ngư-ông.
Liều ê giọt tuyết phai màu lục,
Hoa chán cơn mưa nhợt vẻ hồng.
Chỉ có cội tùng trên đồng tuổi,
Bốn mùa lay chuyển ngó như không.

118) TẾT NĂM MẬU-DẦN

(1938, 82 tuổi)

M ứt món sơ sơ mãn tiệc trà,
 Bẻ mai đem cặm mấy bình ba.
 Xấp thơ cựu-võ vừa xem hết. 舊雨
 Tờ báo tân-văn lại dỡ ra. 新聞
 Tết nhứt thăm nhau nhà Cổ-Việt,
 Láng-giếng chạnh nỗi nước Trung-Hoa. (1)
 Biển đông sóng lặng ai là chủ ?
 Một quẻ đầu năm thử đoán qua.

(1) Thời kỳ Trung-Nhật chiến tranh, Nam-kinh mới thất thủ.

119) Bạn Xuân-Sơn ở Nha-Trang về và các thi-hữu đến thăm
 NGÀY TẾT NĂM MẬU-DẦN, ĐÁNH CHÉN RỒI
 LÀM THI. (hạn vận)

B ảy lâu qua lại giữa Thần-Kinh,
 Hỏi mấy ai thăm Thúc-Giạ Bình.
 Sương tuyết năm nay đầu đã bạc,
 Nước non bạn cũ mắt thường xanh.
 Soi hoài chẳng ngại gương chề bóng,
 Uống ít e khi rượu lấy mình.
 Nhưng cũng say đừ trong nhịp Tết,
 Say duyên gặp gỡ với say tình.

120) NGÀY TẾT CỦA ĐỜI NGƯỜI

(62 tuổi)

Vịnh Tết khi xưa nói chẳng lầm,
 Nôm na xin diễn lại mà ngâm :
 « Trăm năm tính gượng vừa trăm tuổi,
 « Một tuổi dồn thêm bớt một năm ».
 Bủa lưới làm chi thân cái nhện,
 Xe tơ rứa mãi ruột con tằm !
 Nhưng mà cũng hượm ngăn gương phấn,
 Đợi bác Đông-hoàng đến hỏi thăm.

121) GỎI THĂM ÔNG XUÂN-SƠN VÀ CÔ
 NHƯ-KHÔNG Ở NHA-TRANG. (62 tuổi)

Ai vô hòn Khôi hỏi Như-Không,
 Với gã Xuân-Sơn cặp vợ chồng.
 Chung một túi thi dồn bửu ngọc,
 Lựa hai ngòi bút vẽ non sông.
 Ấy chim cọng-mạng đà xây tổ,
 Rồi nhánh liên-chi ướm trở bông.
 Khi có tiệc vui mà tưởng tới,
 Xa xuôi tôi chẳng dám nài công.

122) MỪNG HAI VỢ CHỒNG ÒNG VÕ-XÁNG
ĐỀU SÁU MƯƠI TUỔI VÀ TỨ ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG

(Họa văn ông Đoàn-Nhiếp, Hồng-lô Tự-khanh)

Phụng với loan đã thỏa lứa đôi,
Càng thêm tuổi hạc lại càng vui.
Cái duyên giai-lão tơ bà nguyệt,
Bức vẽ thiên-nhiên bút thợ trời.
Sáu chục đã mừng, mừng bảy chục,
Bốn đời đặng thấy, thấy năm đời.
Túi thi Thúc-Giạ dâng làm lễ,
Thi lễ hai đường vẹn cả hai.

(62 tuổi)

123) GIẤC MỘNG THÀNH THAI

(Chính người mộng sản ấy cậy tôi làm)

Ri mà cũng có phước sanh trai,
Duyên chữa ra chi nợ chữa hài.
Con đã lọt lòng cha tránh mặt,
Con ơi chớ khóc mẹ buồn tai.
Bụng làm dạ chịu xui nên nổi,
Vai rộng lưng giải thử giống ai.
Cầm bốn tao nôi thương lại nhớ,
Nhớ trong giấc mộng thưở thành thai.

(62 tuổi)

124) CHUYỆN VẢI BÔNG GIẤY, GIỮA CHỢ
 PHIÊN HUẾ, 1938
 (thể trường-thiên, điệu cổ)

Bước vào cửa chợ phiên,
 Chuyện của mình trông thấy :
 Xanh đỏ lục trắng vàng,
 Giữa tầng không nhấp nháy.
 Ngõ là bướm bướm bay,
 Té ra đồ bông giấy.
 Trên đầu tóc mỹ-nhân,
 Đậu, theo luồng gió bầy.
 Thêm sắc, lại thêm duyên,
 Đi từng hàng từng dãy.
 Cô tỏ giọng vui cười,
 Cô tỏ lòng áy-náy.

Có cô đẹp như Tiên,
 Tức giận mà nói lấy.
 « Tôi đã có chồng rồi,
 « Cậu chớ đôi tầm bậy.»

Với một bà chi chi,
 Cũng miệng la chân chạy.
 « Đầu tôi đã tro hoa,
 « Tôi không màng vật ấy.»

Thấy như vậy,
 Nghe như vậy.
 Tưởng lòng ai như nấy,
 Khen câu nói của cô,
 Với Cụ bà khi nầy.

125) HỘI CHỢ HUẾ NĂM 1938

(Họa văn ông Kinh-Chí)

*H*ội chợ rày đông đã quá đông,
 Trà xu vô cửa lệ năm đồng.
 Áo xiêm gặp mãi người Nam Bắc,
 Sản-vật chưng đầy của núi sông.
 Mến trẻ lại mua lòng-bóng đỏ, (1)
 Chè tra, chẳng bán sợi tơ hồng.
 Nực cười lắm kẻ đôi bông giấy,
 Đôi lộn cho cô ả có chồng. (2)

(1) Thứ lòng-bóng đỏ để cho trẻ con chơi, Hội-chợ bán rất nhiều mà giá rẻ.

(2) Cô này với cô mà tôi nói chuyện trong bài vải bông giấy giữa chợ Phiên, cũng là một cô.

126) BƯỚM BƯỚM

*M*ình yêu hoa nó cũng yêu hoa,
 Ngó nghiêng cho con bướm bướm bà.
 Chậu cúc của mình hương ướm trổ,
 Liệng vành chơi, nó đã bay qua.

127) CON RẦY

(là một thứ sâu hình như con bừa-củi mà bé hơn, sắc vỏ và hai cánh nó dợn dợn màu nâu, như sắc con gián, đến lối tám hoặc chín giờ đêm vô nằm trong lọng bông, nhứt là về bông hường, gần sáng thời bay mất).

Con rầy cũng một giống hoa-tinh,
 Kiếp trước không tu phải hiện hình.
 Nằm giữa lọng hoa đêm đến sáng,
 Yêu hoa nó lại giỏi hơn mình.

128) BÔNG HẢI ĐƯỜNG

Biết mình đây đã có quân-vương,
 Giác ngủ Dương-Phi đẹp khác thường.
 Rửa cũng vui trong vòng hiệu kiếp,
 Màng chi trở phần lại thêm hương.

129) NÓI CHUYỆN VỚI ANH LƯỜI

(Theo lối thi cổ)

Vai anh không vác cuốc,
 Tay anh nỗ cầm cày.
 Sách, anh không ngó chữ,
 Đờn, anh nỗ lên giây.
 Ăn no rồi ba bữa,
 Làm chi cho hết ngày.
 Chẳng thè đi đánh bạc,
 Cuộc đen đỏ làm khuấy.



130) ANH LƯỜI TRẢ LỜI

(Cũng lối thi cổ)

Sách tôi đọc không hiểu,
 Đờn tôi không biết điệu.
 Cày cuốc phải ra đồng,
 Thân tôi gãy lại yếu.
 Cờ bạc ưng, vẫn ưng,
 Ngặt đồng tiền dương thiếu.
 Anh chị muốn cho vay,
 Lời bao nhiêu sẽ liệu.

131) TỰ THUẬT

(Ngũ ngôn luật, họa văn ông Kín-Chi)

Bồng hạc thường no đủ,
 Lưng tôm khởi cúi lòn.
 Thi đường ngâm chẳng dở,
 Rượu mật uống càng ngon. (1)
 Đặt những câu ca mới, (2)
 Bày cho bạn trẻ con.
 Ai thương thời trái ấu
 Méo xẹo cũng ra tròn.

(1) Rượu mật là thứ rượu lấy mật mía mà làm ra, Quảng-Nam và Quảng-Nghĩa thường có thứ rượu ấy, giá rẻ hơn rượu gạo.

(2) Vì tháng giêng năm nay là năm Mậu-dần, tôi có đặt một điệu ca mới gọi là điệu Qui-lục, dùng điệu ấy làm ra bài quốc-ca, dạy cho học trò hát được thành hiệu.

132) MỪNG CHÁU LÀ BỮU-LỘC VÀ BỮU-VIỆM
 ĐẬU LUẬT-KHOA CỬ-NHƠN

(62 tuổi)

Bác cử-nhơn Tầu cháu cử Tây,
 Bút nghiên hai chữ học hai thầy.
 Bởi vì việc võ xưa hơ hững,
 Nên nổi nghề văn mới đổi thay.
 Con hát cha khen ừ cũng phải,
 Tre già măng mọc mãi càng hay.
 Gài đai đội mũ ra sân khấu,
 Phải ngó năm châu vận-hội này.

133) ĐAU LÀNH ĐI CHƠI NÚI

Ngày Trưng-cửu năm Mậu-dần 1938. (62 tuổi)

Bài thứ nhất

Gặp tiết trưng-dương buổi tạnh trời,
 Trèo non lại rủ khách đi chơi.
 Văn thi hứng-cảnh vui xin đọc,
 Bầu rượu dâng-cao khỏe cứ xơi.
 Tuyết đượm cảnh mai hương ướm trổ,
 Sương pha giọt cúc vẽ còn tươi.
 Thái-bình mặt biển xa xa đó,
 Trận sóng dồn mây ai với ai. (1)

(1) Trưng-Nhật chiến tranh là cuộc diện Thái-bình-dương hiện thời năm Mậu-dần, nên thêm nét bút dạ-sử này cho nhớ.



134) Bài thứ hai

Cụm lách sông Hương đã rã rời,
 Chòm thông đỉnh Ngự cứ khoe tươi.
 Khỏe chân nhẹ nhẹ lên sườn núi,
 Ngảnh mặt xa xa ngắm cuộc đời.
 Biên rộng sóng xao thuyền chủ Chệt, (1)
 Non cao khói phủ tháp người Hời.
 Xóa đi sắp lại vành kim-cờ,
 Đã bấy nhiêu phen rửa thẹn Trời.

(1) Chủ Chệt là chủ khách tức là người Trung-Hoa, vì Quảng-Đông và Hà-Khải thất thủ về thượng tuần tháng chín này là tiết Trưng-dương, nên có cảm tình, mà nên câu cảm tác.

135) QUA CỬA ẨM VÂN-QUAN

Mùa đông năm Mậu-dần, 1938. (62 tuổi)

Mây ùn khói tỏa mấy thu đông,
 Cửa ẨM Vân-quan ngó lạnh lùng.
 Liệng đò bầy chim xây tổ mới,
 Đi dàu chú linh bỏ đờn không.
 Rêu xanh phủ mặt hòn bia đá,
 Cỏ lục quanh chân cổ súng đồng.
 Nỏ biết rồi đây toan sửa lại,
 Hay là xếp hẳn việc binh nhung.

136) ĐẾN THĂM NHÀ BẠN

Bạn đi làm ăn phương xa, nhà cửa tiêu-diêu, khác cảnh
 phiên-ba ngày trước. (Mậu-dần, 1938, 62 tuổi)

Ngựa tới xe lui nhớ những ngày,
 Cuộc cờ thay đổi ngó hay hay.
 Đường hoa dậm liễu chưa phai dấu,
 Cái én con oanh đã lạc bầy.
 Xơ xác dễ buồn cơn gió bụi,
 Hiệp tan thêm chạnh nỗi bèo mây.
 Ngóac đuôi lại thấy con huỳnh-khuyển,
 Mừng gặp người quen đây đến đây.

137) ĐỀ CẢNH HỒ TỊNH-TÂM

(Năm Mậu-dần. Lấy bảy chữ « LÒNG THEO MẶT NƯỚC CŨNG
VƠI VƠI » làm câu phá).

Lòng theo mặt nước cũng vơi vơi,
 Hồ Tịnh-Tâm đây lão đến chơi.
 Bèo hiệp với tan chi xiết nỗi,
 Sen tàn lại nở ấy là nơi.
 Tiếng chim tìm bạn kêu quanh núi,
 Tấm cá tha mỗi dọn giữa khơi.
 Ngư-phụ đi dầu tiêu nỗ có,
 Có tranh sơn thủy diện Bồng-lai.

138) TẾT NĂM KỶ-MÃO (1939)

Xuân lời xuân thêm đông tuổi già,
 Ừ, ừ nay đã sáu mươi ba.
 Rảnh tay năng vuốt chòm râu bạc,
 Nảy ngực quên đeo cái thẻ ngà.
 Nghiền bút Thượng-thư còn kiếm chữ,
 Áo xiêm kinh-triệu chữa lở hoa.
 Cũng bầu rượu cũ câu thi mới,
 Gọi thú thầy nho của nước ta.

139) CẢNH HỒ TỊNH-TÂM

(Ngày xuân năm Kỷ-mão. Lấy bảy chữ « LÒNG THEO MẶT NƯỚC CŨNG VƠI VƠI » làm câu kết).

T háng giêng năm mẹo bữa mồng hai,
 Vô Tịnh-Tâm chơi buổi tốt trời.
 Mừng tuổi tiếng oanh reo trước gió,
 Tin xuân cái én liệng ngoài khơi.
 Máy xanh liễu lại giăng tơ mới,
 Mòi thắm sen chưa trở nụ cười.
 Vơi vơi thần tiên đâu chẳng thấy,
 Lòng theo mặt nước cũng vơi vơi.

140) CUỘC HÒ KHOAN GIẢ GẠO
 TẠI HỘI CHỢ HUẾ (Avril 1939)

(Thấy báo Tràng-An đăng chương-trình Hội-chợ Phiên năm nay có cuộc ân-tình giả gạo. nên có bài chuyết thảo này ra trước ngày Hội-chợ gọi là quảng cáo cho vui).

C ũng đào cũng kếp cũng xinh xinh,
 Điệu hát hò-khoan của nước mình.
 Không một áo xiêm trò ồi-lồi,
 Chẳng mành son phấn dạng văn-minh.
 Trở dường qua lại câu nhơn-nghĩa,
 Gây cuộc hơn thua chữ hiếu-tình.
 Cối gạo chờ xem ai giải nhất,
 Là ngày Hội chợ Phú-Xuân kinh.

(63 tuổi)

141) NGẦU NGÂM (63 tuổi)

Sách Thánh-Hiền xưa đã dạy ta,
 Khôn ngoan sắc sảo cậy chi mà.
 Quạ không ai bầy vì đen cánh,
 Voi có người săn bởi trắng ngà.
 Ôm ngọc phải cam phiền với ngọc,
 Yêu hoa sao khỏi lụy dưỡng hoa.
 Khối tinh nỗ biết khôn hay dại,
 Muốn vứt cho rồi vứt chẳng ra.

142) PHỤNG HỌA, ĐOAN-HUY HOÀNG-THÁI-HẬU,
 NGŨ TUẦN KHÁNH TIẾT TỰ THUẬT

Ngự chế nguyên vận.

Bàn đào mở tiệc thấy năm nay,
 Cội phước vun nên quả phước này.
 Mồng bảy tháng giêng xuân rục rờ, (1)
 Năm mươi tuổi thọ tiết vui vầy. (2)
 Ngậm dương dờn châu theo gương cũ,
 Ngự bút đề thi sẵn từ hay.
 Tuyên khúc âu-ca làm dạ-sử,
 Tôi xin chép đề một pho đây.

(1, 2) Câu đầu đề của bài thi Ngự-chế là sáu chữ : « Ngũ Tuần-Khánh-Tiết tự-thuật » và câu chép niên hiệu sau có mười bốn chữ : « Cung Diên-Thọ ngày mồng bảy tháng giêng năm Bảo-Đại thứ mười bốn ». Tôi xin tuân theo chữ và nghĩa của hai câu ấy mà phụng nghĩ câu ba và câu bốn. Lại chữ giêng trong câu ba đối với chữ Thọ trong câu bốn, vì Ngài ở cung Diên-Thọ ; ấy là đối giọng, mà không đúng chữ.

143) CHOI NÚI THIÊN-THAI CHIỀU TỐI TRỞ
VỀ ĐI LẠC ĐƯỜNG

(Đêm mồng một tháng năm, năm Kỷ-mão, 1939)

Non đoái bóng ác đã chen mây,
Lạc lối Thiên-thai đến chỗ này.
Lửa dóm lập-lòe trên đám cỏ,
Tiếng chim xao-xác giữa lùm cây.
Nghe chuông Bát-nhã toan đầu Phật,
Kêu cửa Tam-quan vắng mặt thầy.
Rọi đuốc, thôn-ông chào, hỏi, rước,
Khuyên mời lại có bữa cơm chay.

144) HỌA VẦN THI VỀ HƯU LƯU-GIẢN
CỦA MINH-CHÂU TIÊN-SANH

(là ông Trần-trình-Cáp, hương thí Giải-Nguyên đời Thành-
Thái, xuất sĩ đã lâu, mà mấy năm sau làm Phiên-dịch ty-
trưởng trong Ngự-tiền văn-phòng triều Bảo-Đại, thăng hàm
Tham-tri về hưu, vào năm Kỷ-mão, 1939).

Gai dai đội mào sớm rồi trưa,
Vai lão hay chi lắm cũng thừa.
Rạp mới phải nhường cho kếp mới,
Sách xưa đành quấy lại què xưa.
Tao-dân sẵn bạn trau ngòi bút,
Chủ-soái trông ai dựng lá cờ.
Chừa món đỉnh-chung cho khỏe dạ,
Thi tiên rượu thánh chẳng nên chừa.

145) ĐỌC QUYỀN THI “ MỘT TẤM LÒNG ”
CỦA ÔNG QUÁCH-TẤN GỢI TẶNG, MỪNG VÀ ĐÁP TẠ

(21 tháng tám, năm Kỷ-mão, 1939)

Một quyền lý-tao một tấm lòng,
Lấy-lừng ngọn bút Quách-thi-ông.
Bầu trời mở rộng kho trắng gió,
Mặt đất chưng đầy cảnh núi sông.
Ngọc thốt vàng reo xen lẫn tiếng,
Sa thêu gấm dệt rõ ràng bông.
Thanh bình điệu cũ ưa người mới,
Bạn tác mình đây té cũng đồng.

146) THỜI CUỘC

(Ghi việc thập đèn xanh phòng tàu bay từ đêm 28 Aoút
đến 5 Septembre 1939, tức là đêm 15 đến 22 tháng bảy
năm Kỷ-mão).

Tàu bay địch-quốc ở đâu đâu,
Chộn-rộn chi mà khéo rủ nhau.
Thuê nốt về quê không kể ngái,
Đào hãm lánh nạn phải cho sâu.
Dẹp roi thẳng bé trâu không thả,
Cuốn chỉ ông chài cá chẳng câu.
Bồng chốc ngọn đèn xanh hóa đỏ,
Thái-bình lại gãy khúc ca-âu.

147) TIN THẾ GIỚI

(2 Septembre 1939. là ngày 19 tháng bảy, năm Kỷ-mão, niên hiệu Bảo-Đại thứ 14).

Đức với Ba-Lan đã cụng đầu,
 Gây trường chiến-họa ở Đông-Âu.
 Quen nhau cũng bạn người da trắng,
 Xáo lộn là ông đảng Áo nâu. (1)
 Mây phủ sấm vang quanh một cõi,
 Sóng xao mòi dợn cả năm châu.
 Chuyện xa xảy đến gần quên phứt,
 Biếng hỏi hơn thua Nhật với Tàu. (2)

(1) Đảng áo nâu là đảng của ông Hitler và bạn đồng chí lập ra, tiếng tây gọi là Nazi.

(2) Nhật với Tàu đánh nhau hơn hai năm nay, còn đương hăng hái, rira mà việc chiến tranh của Đức với Ba-Lan mới xảy ra có mòi nghiêm trọng hơn, nên quên phứt chuyện Trung-Nhật.

148) CHƠI THUYỀN VỚI BẠN VĨ-HƯƠNG
 THI XẢ GIỮA SÔNG HƯƠNG

(Đêm trùng-cửu, năm Kỷ-mão)

Trùng-dương chơi nước chẳng chơi non,
 Sóng dợn trắng xao thú giữa cồn.
 Sông rộng chiếc thuyền to hóa nhỏ,
 Khách đông tiệc rượu giở mà ngon.
 Mười ông bạn cũ tay nghiên bút, (1)
 Một ả đào tơ vẻ phấn son. (2)
 Tức cảnh theo làng thi nổi vận,
 Hay hèn cũng gọi tiếng vương-tôn.

(1) Mười ông bạn là : Đông-tri, Gia-phú, Hòe-Đình, Hương-Trần, Kinh-Chỉ, Trường-Hồ, Văn-Bình, Văn-Hán, Vu Hương, Xuân-Viên.

(2) Ả đào tơ là Ấu-Mai ca-cơ.

149) ĐỀ TẶNG ẤU-MAI CA-CƠ

(Là ả đào đã nói trên, mà cũng vẽ bữa tiệc đêm trăng-dương
năm Kỷ-mão)

Phong trần chưa chút tẻo tèo teo,
Chim liệng quanh non cá ản bèo.
Hoa nở đầu xuân hương sực nức,
Trăng giời mặt biển bóng trong veo
Mười hai bên nước không quen lạch,
Một chiếc thuyền tình mới thả neo.
Duyên nợ về ai ai phải nhớ,
Làng thi đây cũng có tiền cheo. (1)

(1) Vì bạn làng thi đã có người chú ý vào Ấu-Mai ca-cơ.

150) KHUYẾN ĐÓN BẠN VỀ CHỖ SI-TÌNH

(Họa vãn của bạn)

Ghê khi té nặng bởi trèo cao,
Có nhớ hay không kẻ trộm đào. (1)
Giỏi thiệt chẳng qua trò ỏi-lỏi,
Hay gì kể lại cái công-lao.
Đây thương trượng đó, đây thừa lầy,
Đó giận hờn đây, đó nói sao.
Cảnh quạnh vườn hoan hoa có chủ,
Dễ người xin chớ bợ tay vào.

(1) Chuyện Du-Đào trong sách Liêu-trai-chi-dị.

151) CẢNH VẬT PHƯỚC-SƠN

(Ngày 12 tháng 10 năm Kỷ-mão, 22-11-1939)

Rừng sâu rú rậm cảnh bao la,
 Gọi Phước-sơn đây đã đến à...
 Thấy chỗ công-phu trường khổ-hạnh,
 Khác nơi danh-lợi cõi phiến-ba.
 Quanh năm đưa muối ngày hai bữa,
 Bốn bề anh em bạn một nhà.
 Ông Chúa cũng ơn người sáng-tạo,
 Ngủ ngủ nhớ cụ Phước-Môn ta.

CUỘC CHƠI VỚI BẠN LÀNG THI
 Đêm 31 Décembre 1939

Ngâm thi Cụ Tam-Xuyên. — (Đêm 31 Décembre 1939, là đêm 21 tháng 11 năm Kỷ-mão, bạn làng thi chúng tôi đi với cô Thanh-Yên đến chơi tại nhà ông Tôn-thất-Sung, hiệu An-Sơn là con trưởng Cụ Tam-Xuyên ở làng An-Cửu, trên bờ sông Lợi-Nông. Ông chủ nhà đem di-cảo của Cụ cho chúng tôi xem. Chúng tôi cùng cô Thanh-Yên đọc rồi ngâm. Thi tuyệt hay mà ngâm cũng tuyệt.)

152) Bài thứ nhất

Ngã Lợi-Nông giang có một nhà,
 Là nhà nổi tiếng đại thi-gia.
 Di-biên thuở nớ còn ghi lại, 遺編
 Hậu-học mình đây phải biết qua. 後學
 Trăm lượng Hoàng-kim mong có nhỏ,
 Nhưng vẫn bạch-tuyết kiếm không ra.
 Hãy ngâm rồi đọc cho nghe với,
 Tài diệu ơi người của nước ta. (1)

(1) Chỉ vào Thanh-Yên mà nói.

153) Bài thứ hai

Có vừng bạch-phát vẽ thanh-nga,
 Có khách phong-tao đủ một nhà.
 Xương-họa đua nghề thi cổ-việt,
 Giao-thừa gặp bữa tết Lang-Sa.
 Bấm tay nghĩ lại đều như rứa,
 Vách mảy ngâm chơi chút gọi là.
 Ai muốn hỏi mình xuân mảy độ,
 Thừa rằng nay đã sáu mươi ba.



154) Bài thứ ba

Tả tài-mạo cô Thanh-Yên

(bài này đi liền-hoàn với bài thứ tư)

Gọi tiếng Thanh-Yên đây phải à,
 Hay người Tiên ở động Tiên ra.
 Bên khe giả dượng hình Tây-Tử,
 Dưới Nguyệt tươi cười vẽ Tố-Nga.
 Mỏ miệng đào non xinh có một,
 Xây lưng liễu yếu đẹp bằng ba.
 Khởi tình thi-sĩ cân càng nặng,
 Lão-thảo đôi câu biểu gọi là.

155) Bài thứ tư

Lảo-thảo đôi câu biểu gọi là,
Biểu cô thực-nữ khách đường xa. (1)
 Nụ đưa mới ngỏ tuần hai tám,
 Quả mạn bưa vừa lúc bảy ba.
 Đến cảnh hồ sen sao đứng lại, (2)
 Để người nội-lách cứ trông qua. (3)
 Đây đây cũng bạn bè thanh-khí,
 Cũng biết cung đàn biết điệu ca.

(1) Thanh-Yên là người ở Quảng-Ngãi.

(2) Hồ sen là biệt hiệu của một người quen, mà chính người ấy mới có Thanh-Yên trong Quảng-Ngãi ra chơi.

(3) Nội-lách là Vĩ-dạ.

TẾT NĂM CANH-THÌN, 1940

(64 tuổi)

156) VIỆC THẾ-GIỚI

Chưa rồi Đông-Á đã Tây-Âu,
Cuộc chiến-tranh lan cả địa-cầu.
 Ông Tào vẫn xây chi rứa mãi,
 Chúa xuân qua lại cũng đã lâu.
 Đóa hoa Thượng-Uyển mừng mưa móc,
 Chén rượu Sa-trường khóc bể dâu.
 Tình gọi anh em chung bốn biển,
 Thái-bình hai chữ chúc cho nhau.

157) TẾT NĂM CANH-THÌN
(1940, 64 tuổi, họa văn ông Hòe-Đinh)

Càg cỏ non sông cũng một trời,
Canh-Thìn đi tới Mão đi lui.
Rồng bay thỏ chạy đâu không thấy,
Èn liêng oanh ca đó dễ cười.
Đầu bạc, cái gương già phải phải,
Cờ vàng, câu hát trẻ vui vui. (1)
Nợ thì năm ngoài đờn chưa trả,
Đề đến năm ni họ mới đòi.

(1) Mới đây, tôi có đặt khúc hát « cờ vàng » mà tôi được nghe các trẻ em hát luôn luôn, nhất là mấy hôm Tết.

158) HỌA VĂN TRÍ SỰ LƯU-GIẢN
Của Mộng-Nham Lê-nhữ-Lâm tiên-sanh, Quốc-sử-quán
Phó-tổng-tài. (64 tuổi)

Sự nghiệp thầy nho rừa cũng hay,
Dạy Vua Vua nhớ mãi ơn thầy.
Cấp tay mấy quyền văn Tiên-Hàn. (1)
Hò giá mười năm côi Thái-Tây. (2)
Lưu-giản tài thi tình tự đó,
Tương-tư chén rượu tiên đưa này.
Tiện đây cho hỏi khi làm sử,
Thêm chuyện năm châu chép mộng đây ?

(1, 2) Trước làm quan Giáo-học theo dạy chữ Hán cho đức Kim-Thượng khi ngài du học bên Pháp.

159) CHUYỆN CÒ NGÀU, CÒ LIÊU,

Ca-nhi xứ Huế

Ngâu vàng Liêu lục đỏ xinh xinh,
Giữa chốn Hương-Giang chốn Ngự-Bình.
Mến sắc, liệng quanh vành bướm-bướm,
Tìm hương, kêu mãi tiếng oanh-oanh.
Vìn hoa bẻ lá chưa đành dạ,
Ngắm cội xem cây vẫn có tình.
Bị bạc lè-kè ai quấy đến,
Đừng cho ai bứng trầy ra Thanh. (1)

(1) Vì ông Lan-Đình có lần năm trăm bạc, hướm mua hai cò ấy ra Thanh-hóa.

160) THUYỀN ĐI NGANG TÂY-HỒ CẨM TÁC

(Canh-thìn, 1940, khi 64 tuổi)

— 1 —

Quê cô Túy-Ngọc ở Hồ-Tây,
Giây tiếng hoa-khôi nhớ những ngày.
Bờ liễu xanh xanh soi bóng nước,
Thuyền tình thưở nở đậu mô đây.

— 2 —

Trăng trong gió mát giữa Hồ-Tây,
Qua lại năm xưa ở chốn này.
Đợi khách con đò đâu chẳng thấy,
Cây gia còn đó cảnh còn đây.

161) BAN CHIỀU TRÊN BÃI BIÊN THUẬN-AN
GẦN ĐÀI TRẦN-HẢI

(Mồng mười tháng tư năm Canh-thìn, 1940)

Mây ai qua lại bãi sa-trường,
Mà chẳng bâng-khuàng lối tịch-dương.
Tinh-vệ bắc cầu đầu nỗ thấy,
Gia-trường xe cát mãi càng thương.
Mây giăng lỗ-xổ hình thương-cầu,
Sóng vỗ lao-xao tiếng đoạn-trường.
Trần-hải đài xưa nay ngó lại,
Tấm bia hòn đá vẻ tang-thương.

(64 tuổi)

162) ĐỌC TRUYỆN KIM-VÂN-KIỀU

Của Cụ Tiên-Điền

Sách ta ta đọc sẵn ông thầy,
Là Cụ Tiên-Điền tiếng thuở nay.
Tài mạng tấm gương soi mãi đó,
Hiếu tình câu chuyện kể ra đây.
Bóng người đã khuất trăm năm trước,
Nét bút còn ghi một quyển dày.
Tô diễm non sông trời Cờ-Việt,
Đành treo giải nhất áng văn hay.

163) NGẦU NGÂM

(Canh-thin 1940)

Thong-thả đình hưu mấy độ rày,
 Sách xưa bạn cũ với mình đây.
 Hoa tền lại nở xem không chán,
 Rượu ít mà ngon uống dễ say,
 Vướng nợ tam-sanh nghèo cũng trả.
 Săn kho vô-tận tưng thời vay.
 Bàn cờ thế-sự ai cao thấp,
 Ta nở màng nghe ta nở hay.

164) ÔNG THÀY ĐỒ TỰ THUẬT

Đâu cũng A, B, cũng thuộc lòng,
 Chi, Hồ, ông giữ nếp xưa ông.
 Cơ-đồ nhỏ nhỏ gian nhà lá,
 Nghệ-nghiệp thường thường quản bút lông.
 Chữ Hán tro tàn nhen lại đỏ,
 Thi Đường nước lã lọc càng trong.
 Họ khen họ mới chê mình cũ,
 Mới cũ là sao họ biết không ?

165) ÔNG THẦY ĐỒ TỰ CHÀO

(Điệu Liên-Hoàn)

Cả đời không đọc sách binh-thơ,
Chẳng bớ thanh gươm động lá cờ.
Việc võ đành thua ai đã phải,
Nghề văn sao vẫn cứ vu-vơ.



Nghề văn sao vẫn cứ vu-vơ,
Mới cũ xen nhau rồi cuộc cờ.
Trẻ đọc tiếng tây già ít hiểu,
Già khoe chữ Hán trẻ đi lơ.

166) NGƯỜI ĐÀN BÀ THAN PHIỀN VỚI BẠN
NỘI CHỒNG NĂNG ĐỌC SÁCH NGÂM THI

Vách mây ngồi trên đồng bạc tiền,
Chồng khôn nên chị sướng như tiên.
Chồng em đọc sách ngâm thi mãi,
Như đại như ngày ngó dẽ phiền.



Em giận chồng em lắm chị ơi,
Chậm chân em cũng muốn kêu trời.
Biểu đừng đọc sách ngâm thi nữa,
Va cứ lơ lơ lại mỉm cười.

Tiểu chú : Chuyện này là chuyện tôi nghe thấy, tôi sắp thành văn công hiến đọc giả, dẽ phẩm bình lời trách móc của bà vợ nó với nụ cười của ông chồng kia.

167) NGẨU HỨNG

(Canh-thìn, 1940, bộ vận ông Hòe-Đình gửi thăm)

Bảy tám năm ni trở lại nhà,
 Điền viên đã đượm thú quê ta.
 Say khi nửa tối vài chung rượu,
 Tỉnh giấc ban mai một chén trà.
 Bạn cũ tới lui kèm bạn mới,
 Người gần yêu mến rủ người xa.
 Cùng chơi với lão không chi lạ,
 Chỉ mấy vần thi mấy điệu ca.

168) TIẾT TRUNG-THU NĂM CANH-THÌN, 1940

Cũng vành thu-nguyệt đó ai ơi,
 Thu cũng thu xưa khác chuyện đời.
 Không cỡi bè tre trên mặt nước, (1)
 Lại đưa chim sắt giữa lưng trời. (2)
 Bánh xe nhơn-tạo dầu thay đổi,
 Bức vẽ thiên-công cứ rạng ngời.
 Muốn ngoác chị Hằng-Nga xuống hỏi,
 Dinh-hoàn, chị thấy cảnh gì vui ?

(1) **Sách Bức vật Chí.**— Sông Ngân-Hà thông đến biển, có người ở bờ biển mỗi năm mùa thu tháng tám, thi cỡi bè tre qua lại mặt biển với sông Ngân-Hà, không năm nào sai chày.

Thi ông Đỗ-Phủ.— Thính viên thiết hạ tam thanh luy, phụng sứ bư tùy bát nguyệt sà. 聽猿寔下三声淚,奉使虛隨八月槎.

Thi ông Ngô-Dung.— Tùy phong trực lãng niên niên biệt, khước tiếu như kỳ bát nguyệt sà. 隨風逐浪年年別,却笑如期八月槎.

Thi ông Nãi-Hiển.— Khi khan qui lộ Ngân Hà cận, nguyện tá Trương-Khiên bát nguyệt sà. 起看歸路銀河近,願借張騫八月槎.

Tiểu chú : Chữ sà nghĩa là bè, cỡi bè về mùa thu tháng tám, nên gọi là bát nguyệt sà.

(2) **Chim sắt** là tàu bay, trung tuần tháng tám năm nay là năm Canh-Thìn, (1940), chẳng những bên Âu-Châu, nước Anh với Đức giao chiến kịch liệt bằng tàu bay, mà ở bên Á-đông, nước Nhật đánh Tàu cũng bằng tàu bay, bay liệng không ngớt.

169) HỌA VĂN " THƯƠNG THỜI CUỘC "
CỦA ÔNG KINH - CHỈ

(Tháng 9, năm Canh-thìn, Octobre 1940)

Bài thứ nhất

Năm châu bốn biển một vòng vây,
Cuộc chiến tranh sao nở khuấy rây.
Trận mạc đánh cam thân tướng-sĩ,
Quê nhà, cảm khổ bạn thơ-ngày.
Đống tro binh-hỏa chưa vùi lại,
Hàng lệ tang-thương đã chứa đầy.
Rộng hẹp đánh chi nhau quả đất,
Non sông đó của thợ trời xây.



170) Bài thứ hai

Chưa yên Tấn-Sở, Trịnh dà gày,
Khói lửa tung bùng dòng đến tây.
Cát lấp nguồn tinh, tinh đã cạn,
Sông sòi biên hận, hận thêm đầy.
Ngọn rau tất đất như nhau cả,
Mũi đạn dầu tên chả thể này.
Chén rượu sa-trường ai chiến-sĩ,
Xin đừng giận gởi với hờn lây.

171) CON CHIM SẮT

(Tháng chín, năm Canh-thìn, Octobre 1940)

Cchim chi chim chẳng dậu nhánh cây,
 Có cánh không lòng lạ thể này.
 No dạ chỉ ham dầu với lửa,
 Si gan lại dôn gió cùng mây.
 Quanh vòng lục-địa xây nhiều tổ,
 Giữa chốn tam-quan liệng cả bầy.
 Sanh-động ở đâu nhiều thứ nhất, 生動
 Luân-đôn là xứ ở trời tây. (1)

(1) Vì thời kỳ đó, tàu bay Đức qua đánh Luân-Đôn rất kịch liệt, mà tàu bay Anh đánh trả cũng hăng.

172) CẢM HỨNG

(Canh-thìn, 1940)

T hế-giải ba ngàn vậy ở đâu ?
 Họa-dồ trông thấy chỉ năm châu.
 Gió mây xáo lộn tuồng thiên-diễn,
 Sông núi in nguy quả địa-cầu.
 Nước biển no lòng con chuột lúi, (1)
 Cây rừng dựa tổ cái chim sàu. (2)
 Có chi chi cũng quyền ông Tạo,
 Ai đại chi mà khóc bể dàu.

(1,2) Sách Trang-Tử: 鷦鷯巢林不過一枝,偃鼠飲河不過滿腹.

173) TIẾT TRÙNG-DƯƠNG NĂM CANH-THÌN

(1940, 64 tuổi)

Ngồi buồn cứ nghĩ chuyện dàu dàu,
 Giờ sách in xem quả địa-cầu.
 Tấn kịch dinh-hoàn thay đổi lớp,
 Bức tranh sơn-thủy ngậm ngùi thu.
 Tinh tay đã gặp ngày giai-tiết,
 Nhẹ bước đi tìm cảnh thắng-du.
 Nhưng chẳng lên non mà hái cúc,
 Đến thăm quốc-cậu giữa Hoàng-châu. (1)

(1) Quốc-cậu ở tại Ngự-viên tánh phong-lưu hiếu-khách, có nuôi một đội ca-công và nữ-nhạc, danh tiếng giữa Hoàng-châu.

Tiểu chú: Năm vận bài thi này theo quốc-ngữ không đúng, mà theo vận tập thành thời thuộc về thập-nhứt-vưu không sai.

174) HỌA VĂN THI ĐÔNG HÙNG
 CỦA THIẾU-TRAI TIÊN-SANH

Lạ chi cúc tẻ với mai gầy,
 Máy tạo xuây thời quả đất xuây.
 Ba bốn nghìn năm ôn chuyện cũ,
 Sáu mươi tư tuổi gặp ngày nay.
 Non sông có đổi cơn nòng lạnh,
 Vàng ngọc không sờn nghĩa đò dầy.
 Dầu trộ mưa chan luồng gió thổi,
 Chim khôn khéo đậu vừng nhánh cây.

175) ĐỀ TẶNG BAN HÁT HÒA-LẠC

Đượm màu son phấn vẽ cân đai,
 Vỹ-dạ ta đây có vũ-dài.
 Vỡ kếp thanh-bình không thiếu bạn,
 Cô đào Hòa-Lạc chẳng thua ai.
 Hát nam hát khách thêm nhiều điệu,
 Ba cột ba lơn đủ mọi tài.
 Chỉ tiếc chưa ra tuồng Lộ-Địch,
 Yêu hoa chưa thấy trở nhánh mai.

176) ĐÁP HỌA VẦN TỰ TÌNH CỦA
 THIẾU-TRAI TIÊN-SANH

(Thế lời cô đào Tuyết-Ngọc)

Không em không thiếu có không thừa.
 Oï bạn mình ơi đã biết chưa.
 Trà nước thứ hai hương vẫn đượm,
 Trăng đêm mười sáu vẽ cang ưa.
 Theo bờ biển dục khôn ngăn sóng,
 Đến cửa nhà nho hướm núp mưa.
 Nhớ cày ông Tơ xe chỉ vơi,
 Phách, đàn nghiên bút sẵn nghề xưa.

(1940)

177) HỌA VẦN THI THU-CẨM
CỦA ÔNG HOÀI-CỔ

(Người Huế, làm việc quan tại Bình-thuận)

Hơi sương đã nhuộm đóa hoa vàng,
Chiếc én bên Tàu đã liệng sang.
Đọc phú ông Tô càng hứng-cảnh,
Ngâm thi bác Đỗ lại tiêu-nhàn.
Tiếng ca cô-độ mình thương nhớ,
Bầu rượu tha-hương khách thở than.
Ai cũng buồn thu ai cũng thẽ,
Có riêng chi bạn ở xa đường.

Tiểu chú: Bài này ba vần có chữ G dằng sau, 2 vần không G, nhưng họa vần phải theo vần, các bài khác cũng vậy.

178) KHÔNG CHỒNG TRÔNG BÔNG LÔNG

(Lấy năm chữ để làm vần)

Của đời ai có lại ai không,
Thưa chị sao em chẳng có chồng.
Ba bảy quả mai đã quá muộn,
Mười hai bến nước những xa trông.
Tại con thanh-diều đi lăm lỏi, 青鳥
Hay đóa đồ-mi chậm trở bông? 茶藤
Xuàn hết thu qua chờ đợi mãi,
Bạc đầu e nổi quạ thay lông.

Tiểu chú: Đề này cụ Yên-Đồ, cụ Mộng-Phật và cụ Tam-Nuyên đã từng làm chung vần ấy, tôi sẵn lòng hâm mộ các Cụ, nên cũng theo nguyên vần mà làm cho vui.

179) ĐÁP HỌA NGUYÊN VẬN CỦA ÒNG
GIANG-ĐÌNH ĐỀ TẶNG

L ễ Phật tôi không vai với Ngài,
 Ngài cho mạnh khỏe sống còn dai.
 Phước xưa để lại mong nhờ phước,
 Tài mọn ra chi dám ỷ tài.
 Bảy chữ ngâm đề năm chữ vụng,
 Mười điều nguyện ước chín đều sai.
 Lòng son tóc bạc ai thương tới,
 Gánh nặng non sông tớ chẳng nài.

Tháng chạp năm Canh-thìn (Janvier 1941)

180) ANH KÉP HÁT TUỔI GIÀ TỰ THUẬT

C hân hia tay giáo bỏ đã lâu,
 Chẳng tới lui nơi rạp hát chầu.
 Quên lũng trống kèn thay đổi nhịp,
 Nhớ chẳng nam khách một vài câu.
 Mẹo tuồng xưa chỉ pho Tam-Quốc,
 Tấn kịch nay đồn chuyện Ngũ-Châu.
 Khỏe bước mình ra sân khấu lại,
 Sắm vai quan lão sẵn chòm râu.

Tiểu chú : Tuân theo Thượng Dụ ngày 29 tháng 10 năm Bảo-Đại thứ 15 (28 Novembre 1940) ra làm Tư-vấn Viện-trưởng, nên có bài này tự ngụ, cho nhớ tiểu sử.

181) CÁC BẠN LÀNG THI VỸ-HƯƠNG VÀ PHÚ-XUÂN GẶP NHAU TẠI NHÀ ÔNG HÒE-ĐÌNH

Làng Phú-Xuân chơi với Vỹ-Hương,
 Tối nay dòng dủ bạn hai làng.
 Kẻ tra người trẻ tuy nhiều bạc,
 Con thảo tòi ngay vẫn một đường.
 Nỗ vẫn không vương vòng thế lợi,
 Cứ vay rồi trả nợ văn-chương.
 Ngày lo thiếu chữ không lo thuế,
 Họ nói rằng diên họ cũng thương.

Ngày 8 tháng chạp, năm Canh-thìn
 (5 Janvier 1941)

182) HỌA VĂN THI ÔNG MAI-LÂM NÓI
 CHUYỆN THUYẾT PHÁP Ở LIÊN-THÀNH

(Janvier 1941)

C hữ tâm là Phật, Phật là minh,
 Thêm chữ từ-bi hộ chúng-sinh.
 Văng văng dài xuân reo tiếng phụng,
 Vơi vơi biển khổ lặng tăm kinh.
 Nghe chuông Bát-Nhã khuấy hồn-mộng,
 Đến cửa Bồ-Đề rạng tánh-linh.
 Hỏi khách Mai-Lâm phương đạo hữu,
 Máy phen qua lại cảnh Liên-Thành ?

183) SOI GƯƠNG SỚM MỒNG MỘT TẾT

(Năm Tân-tị, 27 Janvier 1941, 65 tuổi)

Anh thiếu-quang gội buổi bình-minh,
 Giở tấm gương ra soi mặt mình.
 Tóc hạc chữa pha màu lốm đốm,
 Da môi đã dọn dấu linh tinh.
 Rung đùi nẩy về luôn còn mạnh,
 Sửa máo gài đai lại cứ xinh.
 Nửa thẹn, nửa tươi cười với bóng,
 Tuổi thêm, thêm lắm nợ phù-sinh.

184) THÚ CHƠI NGÀY TẾT

(Tân-Tị Janvier 1941)

Lần nơi thành-thị chốn hương-thôn,
 Tết nhứt thăm nhau tục hãì còn.
 Năm mới không quên người bạn cũ,
 Tuổi tra thêm nhớ chị đào non.
 Mở hàng chực sẵn tay nghiên bút,
 Ra rạp tìm thêm vẻ phấn son.
 Mãn tiệc thi rồi nghe tiếng hát,
 Dễ say bầu rượu chú Vương-tôn.

185) ĐÁP BÀI THI KHAI BÚT NĂM TÂN-TỊ
CỦA ÔNG ĐÔNG-CHI

(Bạn tôi là ông Tôn-thất-Đãi, tự Đông-Chi thị, Thông-phán tỉnh Bình-Thuận, gởi cho tôi bài thi khai bút, lấy 7 chữ « KHAI BÚT ĐẦU NĂM VIẾT CHỮ TÌNH » làm câu phá, nên tôi theo câu ấy vần ấy làm đầu câu mà đáp phục).

Khai bút đầu năm viết chữ tình,
Chữ tình ghi nhớ lại phân-minh :
Tình hoa cỏ mới xuân Tân-tị,
Tình nước non xưa bạn Quảng-Bình. (1)
Tình với câu thi trong cửa động, (2)
Tình theo tiếng hát giữa sông Gianh. (3)
Tẻ, vui, mặn, lạt, tình chi xiết,
Tan hiệp nhiều phen bởi lợi danh.

(1) Tôi với ông Đông-Chi hai mươi năm trước đều khách hoạn ở Quảng-Bình.

(2, 3) Cửa Động là Động-Hải, sông Gianh là Linh-Giang, hai chỗ nằg xưởng ca ngâm vịnh cùng nhau.

Tháng giêng năm Tân-Tị (Janvier 1941).

186) XUÂN NHỰT CẢM HỨNG

(Theo văn thi khai bút của ông Phạm-phú-Tiết
 Ân-Sát Thanh-Hóa)

Đượm thú điền viên bảy tám năm,
 Năm nào khách cũng tới lui thăm.
 Bạc hưu tháng lãnh chừng trăm một,
 Thê hạc xuân đồn đã sáu lăm.
 Mồ túi văn-chương nhiều bạn-tác,
 Dựng nền thi-lễ có anh-tam. (1)
 Xa xa khói lửa mình không thấy, (2)
 Thấy cảnh thặng-bình nước Việt-Nam.

(1) Nửa tỉnh Thừa-Thiên dĩ bắc đến tỉnh Quảng-Trị, Quảng-Binh thường gọi anh em là anh-tam.

(2) Hiện thời Anh, Đức, Ý và Hy-Lạp đương đánh nhau ở Âu-Châu; Trung-Nhật, Xiêm, Lào đương đánh nhau ở Á-Châu.

187) QUÁN CƠM ÂM-PHỦ

(Tại ngõ ba đường Đất-Mới, là đường đặc-biệt của thú lâu xanh, lại quán này mở cửa bán buổi khuya khi 11 giờ đến 5 giờ sáng mới đóng cửa, nên tục gọi là "Quán cơm Âm-phủ").

Bài thứ nhất

Chỉ bán ban đêm chẳng bán ngày,
 Quán cơm Âm-phủ chợ rời đây.
 Đèn chong đuốc lạng khuya căng tỏ,
 Cá ngọt canh ngon thừe sẵn bày.
 Mưa móc trời xuân rơi đã khắp,
 Chị em đất mới ngủ còn say.
 Cờ trêu lão lại cười cho lão,
 Thấp đuốc chơi đêm kể chuyện này.

D

188) Bài thứ hai

Ló ngọn đèn khuya góc ngã ba,
 Tranh tre thấy chỉ một gian nhà.
 Giắt tay bạn hữu vào chơi với,
 Sẵn món cao-lương nếm gọi là.
 Tiệc khách tới lui đồn mãi mãi,
 Tiếng gà xao xác ở xa xa.
 Quán này gọi quán cơm Âm-phủ,
 Sao có người ăn chẳng có ma!

Tháng giêng năm Tân-Tị (Février 1941)

189) NÓI CHUYỆN VỚI
ĐẠO-HỮU PHẬT-HỌC

Cứ lạnh quanh mãi cuộc phiên-ba,
Tuổi sáu mươi lăm cũng đã già.
Chưa mển quyền kinh cùng quyền kệ,
Vì ham câu lý lẫn câu ca.
Nếu trò ỏi-lỗi không xem lại,
Thời chuyện luân-hồi khó hiểu qua.
Chữ Phật trong lòng tôi đã sẵn,
Rồi đây tôi cũng áo cà-sa.

Tháng giêng năm Tân-Tị (Février 1941)

190) THẾ LỜI CÔ ĐÀO TUYẾT-NGỌC
LƯU-GIẢN, KHI TRỞ VỀ VINH

(Tháng sáu năm Tân-tỵ, Juillet 1941)

G iả bạn Ô-Châu khách Đễ-Thành,
 Quê nhà quạy quả thiệp ra vinh.
 Ngửa hai tay trắng cười duyên phận, (1)
 Vin bốn tao nôi kể sự tình. (2)
 Đàn phách hãì còn theo dậm tía,
 Phấn son chưa dẽ phụ màỵ xanh.
 Nhớ ơn quân-tử thi đề tặng, (3)
 Nhớ cảnh Hương-Giang nhớ Ngự-Bình.

(1, 2) Cô Tuyết-Ngọc hát hay đàn hay mà ngâm thi lại càng hay, quán ở Vinh, khi vào ở Huế độ 20 tuổi, đến nay đã 7 năm, giá trị châu hát rất cao, mà vương-tôn qui-khách cũng không tiếc tiền mua câu hát, nên cô Tuyết-Ngọc trở nên giàu; vừa năm ngoài bỗng dưng một giấc mộng mà thành thai, cô vui với mộng triệu ấy, bỏ nghề hát; tánh cô tiêu phí quá rộng; đến tháng năm năm nay sanh được một gái, quyết kể trở về quê hương. Khi ra đi đồng tiền trong tay không được dư đủ, nhưng rứa mà cũng vui, vui vì chút con. Chúng tôi đến tiễn biệt, thấy cô ta ru con mà hát nhiều câu rất lý thú.

(3) Mặc-khách tao-nhơn tới chơi nhà cô Tuyết-Ngọc, nãng có thi đề tặng, hay là đặt ca trù cho cô ta hát. Tôi cũng có mấy bài ca trù về vấn đề cô Tuyết-Ngọc số 26, 28, 29, 40 trong bản thảo Bán-Buôn Mua-Vui.

TIỀN ĐƯA QUAN PHỦ THỪA HÀ-NGẠI

Hiệu Thiệu-Trai thuyên bổ Án-Sát Bình-Định (tháng sáu
nhuận năm Tân-Tỵ, Aoút 1941)

191) Bài thứ nhất

Vời vơi chén rượu giữa Trường-An,
Ca khúc lý-ca gảy nhịp đàn.
Xứ Quảng xứ Kinh tuy khác xứ,
Quan Thừa quan Án cũng là quan.
Mảng vui trăng gió tình qua lại,
Không ngờ mây bèo lối hiệp tan.
Còn nhớ còn thương còn gặp gỡ,
Xin đừng bợ nợ bước Dương-quan.



192) Bài thứ hai

Vời vơi biển hoạn vững con thuyền,
Đâu cũng là vui phận với duyên.
Cờ trông Niết-dài ri mấy bận ? (1)
Áo xiêm Kinh-triệu chữa đầy niên. (2)
Sóng êm biển Nại mừng quan mới,
Hoa nở thành xuân nhớ bạn hiền.
Có chuyển rồi đây thặng phải có,
Có khi thặng chuyển lại đoàn-viên.

(1, 2) Ông Hà Thiệu-Trai mấy năm trước làm Án Sát Bình-Thuận,
năm ngoái bổ về Phủ-Thừa ở Kinh, chữa đầy một năm, lại đi Án-
Sát Bình-Định.

193) Bài thứ ba

Biết mình đây sẵn tánh ngâm thi,
 Sao bạn tài-hoa nữ tách đi.
 Cô Tuyết về quê không nói nữa, (1)
 Cụ Hà vô Quảng có vui chi! (2)
 Cũng vì vương lữ dấy danh-lợi,
 Nên phải cười thắm bước biệt-lý.
 Chúc cả hai bên đều mạnh khỏe,
 Sang năm trở lại chốn Kinh-kỳ.

(1) Cô Tuyết là cô gái Tuyết-Ngọc, quán ở Vinh, ngâm thi là nghề tuyết-diệu, vô ở Kinh gần bảy năm, mới tháng sáu năm nay trở về quê cũ.

(2) Cụ Hà tức là ông Hà-Thiếu-Trai năng ngâm vịnh.

194) DẠO CHƠI TRONG VƯỜN, TỨC CẢNH

(Ngày mồng 7 tháng 8 năm Tân-Tỵ, 27 Septembre 1941)

Xởi gió sưa mưa buổi tạnh trời,
 Đạo quanh vườn cũ ngắm thu chơi.
 Mây xanh dương-liều tơ tan-tác,
 Má thắm phù-dung lụy nhỏ rơi. (1)
 Xây tổ bầy ong đương rủ bạn,
 Liệng vánh con bướm vẫn trêu người.
 Tình này cảnh ấy khi hiu quạnh,
 Khói lửa xa xa nhớ cuộc đời.

(1) Bông phù-dung nở tháng tám là chánh mùa.

195) ANH ĐỨC CHIẾN TRANH

(Tháng tám năm Tân-Tỵ, Septembre 1941)

*T*ranh quền bá chủ Đức cùng Anh,
 Biển Đại-tây-Dương biển Thái-Bình.
 Sấm đạn mưa bom bay tỏ mở,
 Thành vàng lũy sắt phá tan hoành.
 Hơn thua chữa quyết trờng ưu-liệt,
 May rủi thêm buồn cuộc tử sanh.
 Còn ỷ máy kia khoe máy nọ,
 Không kiên máy Tạo giữa tầng xanh.

196) TIỆC CHƠI ĐÊM 14 THÁNG TÁM NĂM
 TÂN-TỴ (1941) TẠI NHÀ ÔNG VU-HƯƠNG

(Bạn bè của thi-xã Vỹ - Hương và Phú - Xuân và thêm
 các bạn mới dự tiệc ấy).

*K*hách lạ tươi cười lẫn khách quen,
 Trăng soi giữa tiệc sáng như đèn.
 Anh em bốn bề nhìn đông mặt,
 Bạn tác hai làng đếm đủ tên.
 Chén rượu Vu-Hương ngon phải nhớ,
 Câu thi Thúc-Gia dở đừng quên.
 Thu này hẹn với thu sau nữa,
 Gặp chị Thương-Nga sẽ lắm phen.

197) LỜI CA-NHI CÒN THIẾU NGẠI

Ca một đôi câu mới trở nghề,
 Tuổi em còn bé lại còn quê.
 Cánh chim là gió em chưa thạo,
 Bị bạc chơi đêm khách quây về.



198) LỜI CA-NHI ĐÃ THẠO ĐỜI

Khách làng chơi cứ hỏi tên em,
 Chị đừng hai bên khách chả thèm.
 Khách hỡi còn quê chưa biết chị,
 Xin cớ dứt giải thù chơi đêm.

199) LỜI CA-CƠ ĐÃ CÓ TUỔI

I

Hà-mô dậy tiếng thuở xưa tê,
 Chũy, giốc, cung, thương, đã thạo nghề.
 Sao chị theo em đàn giữa tiệc,
 Họ không thềm ngó nỏ thềm nghe.

II

Họ không thềm ngó nỏ thềm nghe,
 Không phải dây tơ chuốt vụng về.
 Ngảnh lại trong gương rồi mới biết,
 Mặt hoa mày liễu khác năm tê.

200) TIẾT TRÙNG-DƯƠNG NĂM TÂN-TỊ (1941)

Tiếng chim hồng nhạn ở trên không,
 Đã tiết Trùng-Dương ướp lạnh lòng.
 Mưa gọi ngàn mai thay đổi lá,
 Sương pha khóm cúc đượm đà bông.
 Chạnh lòng năm trước câu thi cũ,
 Lỗi hẹn, non cao chén rượu nồng.
 Thương, giận, buồn, vui, ai có biết !
 Một lời xin nhắn hỏi tao-ông ?

201) HỌA VẦN THI TRÙNG-CỬU

Năm Tân-Tị của Vĩnh-Hòa huynh ông (1941)

Đôi ta xướng họa hãì còn nhiều,
 Tình tự bao nhiêu cảnh bấy nhiều.
 Dồn nhập gió mưa trên đất cũ,
 Nhọt phai hoa cỏ lối trời chiều.
 Câu thi bạch-tuyết nghề danh-sĩ,
 Cốc rượu hoàng-hoa thú lão-diêu.
 Say tỉnh, cho qua ngày cứu-nhật,
 Non sông lỗi hẹn với ngư tiều.

202) BUỔI CHIỀU THU DẠO CHƠI THÀNH
PHỐ HUẾ, TỨC CẢNH

(Ngày 13 tháng 9 năm Tân-Tị, 1941)

Chiều chiều xe lão đạo đi chơi,
Ngắm cảnh phiến hoa ngắm sự đời.
Tan chợ Đông-Ba người rải rác,
Kêu ì Nam-Phổ khách chơi vui.
Phấn son đất Mới màu chưa nhợt, (1)
Cây cỏ trời thu vẻ cứ tươi.
Đập đá trở lui vừa chạng vạng,
Đuốc ngư-ông đã gọi ngoài khơi.

(1) Đất mới là chỗ đặc-biệt của bạn lâu xanh.

203) CẢNH NƯỚC LỤT SÔNG HƯƠNG

Ngày rằm tháng tám năm Tân-Tị (3 Novembre 1941)

Mưa dùng, gió lại thổi vo vo,
Cái lụt chơi chơi lấp nông gò.
Dồn nhập sóng sau xô sóng trước,
Nghênh ngang thuyền nhỏ lấn thuyền to.
Nước trong ra đục chìm tăm cá,
Ruộng cạn thành sâu ngóng cỏ cò.
Một giải sông Hương này đã thế,
Trăm ngàn sông nữa biết chừng mô !

204) VỊNH BỨC BÓNG CỦA MÌNH

(Khi sung chức Tư-Vấn Hội-Đồng Hội-Trưởng
Viện Nhân-Dân Đại-Biểu Trung-Kỳ)

Cũng tai cũng mắt với người ta,
Cũng dạng huy-chương với thẻ ngà:
Hai chữ “Thượng-Thơ” thành bốn chữ, (1)
Chữ ra Dân-Viện chữ quê nhà. (2)

(1, 2) Trung tuần tháng 9 năm Bảo-Đại thứ 16, tiếp Bộ Lễ tư rằng 23 tháng ấy là lễ Vạn-Thọ, ông Viện Trưởng có đi bái khánh, thời đứng phàm-sơn chánh nhì (2-1). Vậy là theo hàng quan hưu về phàm-sơn Thượng-Thơ, mà Viện-Trưởng cũng Thượng-Thơ, nên ghi mấy vần thi này cho nhớ tiểu sử.

205) NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ĐÀO KHIÈU-VŨ

Nhãy vọt chi chi rứa dễ phiền,
Chị em ta hãy cứ ngồi yên.
Người khôn ít nói nhưng nhiều chuyện,
Hoa đẹp không cười cũng có duyên.
Rộn nét đơn-thanh mãn ồi-lỗi,
Thua đồ thủy-mặc bút thiên-nhiên.
Thôi đừng phụng múa oanh ca mãi,
Sau khỏi gây buồn lệ đồ-quyên.

206) HOÀI CỔ

Đội gạo cảm thương tình Tử-Lộ,
 Mang bầu chạnh nhớ cảnh Nhan-Uyên
 Lòn tròn giữa chợ ông Hàn-Tín,
 Thổi sáo quanh thành bác Ngụ-Viên.
 Vi nước chịu phơi thầy tráng-sĩ,
 Ngặt nhà cam lồi bước thuyền-quyên.
 Hỡi ai nệm tụy mãn loan dỏ,
 Chờ bảo ai là đại vớ diên.

XIN CHÚ Ý.— Thề thi thất ngôn luật thường kỳ lối bình-dầu tịnh-cước, vì bình-dầu hay là tịnh-cước thời âm hưởng trùng phục, mất vẻ du-dương. Sáu câu đi trước bài thi này đều bình-dầu mà lại tịnh-cước cả; nhưng cái vần mới, êm với cái diên xưa, nên tôi không nỡ loại ra, mà liệt vào đây để làm vui cho sự phẩm bình của độc giả.

207) VỢ TRÁCH CHỒNG

(Vi ông chồng có tánh ngâm thi)

Kinh-luân kinh-tế chẳng theo thời,
Thi Tống thi Đường dăm chuyện chơi.
Tài-liệu câu thi không dờ dỗi,
Ngâm hoài ngâm mãi rứa anh ơi!



208) CHỒNG TRẢ LỜI

Đối nghèo em bậu, biểu đừng lo,
Thi phú là cơm của học trò.
Vách mấy ngói ngâm Gia-Cát-Lượng (1)
Xây nên vạc Hán giữa Thành-Đô. (2)

(1) Bốn chữ « vách mấy ngói ngâm » là dịch theo bốn chữ « Bảo tác trường khiêu » về biệt truyện ông Gia-Cát-Lượng.

(2) Ông Gia-Cát Lượng giúp ông Lưu-Bị dựng nên nhà Thục-Hán, đóng đô ở Thành-Đô Vạc Hán là vì thiên hạ chia ra ba phần, Ngụy, Thục, Ngô, gọi là tam phân đỉnh túc; đỉnh túc là chun vạc, nên gọi là Vạc-Hán.

Tân Tỵ 1941

209) GƯƠNG ĐỜI

Cha hiền con thảo ấy lẽ chung
Tôi phải ngay Vua gái trọn chồng.
Đã có cơm ăn cùng áo mặc,
Khi nào cũng có nợ non sông.

Tân Tỵ 1941

THƯƠNG GHÉT TÌNH ĐỜI

210) Câu hỏi

Thương con bướm bướm ghét con ong,
 Thương ghét ai ai cũng một lòng.
 Rảo bước vườn hoa ơi các chị,
 Vì sao thương ghét rõ hay không ?

211) Câu trả lời

Cái hình con bướm chỉ trêu người
 Cái đục con ong nặn đốt người. (1)
 Minh ghét cái ong thương cái bướm,
 Chẳng qua câu chuyện nở mà thôi.

(1) Chỗ gọi là đục ong, lại có chỗ gọi là nọc ong, tuy khác nhau, nhưng cũng một vãn, cũng một ý nghĩa.

112) Ong nói với bướm

Cũng ưa nếm nhụy cũng tìm hương,
Lui tới hoa-viên cũng một phường.
Nhưng bạn áo xiêm màu rực rỡ,
Ai trông thấy bạn cũng đánh thương.

213) Bướm trả lời với ong

Áo xiêm rực rỡ ích gì đâu
Họ mển mà khinh tôi cũng rầu.
Ước được như chàng thân chiến-sĩ (1)
Thước gươm thiên-tạo quấy đảng sau. (2)

(1, 2) Chiến-sĩ-thân 戰士身, thiên-tạo-kiếm 天造劍 là hai điển tích con ong.

214) MỸ NHỰT KHAI CHIẾN KỶ SỰ
(Ngày 21 tháng 10 năm Tân-Tỵ, 9 Décembre 1941)

Mười chín tháng mười năm Tân-Tỵ, (1)
Tuyết ử mưa dòn cận Đông-Chí.

Có tin chộn rộn buổi hoàng hôn,
Là tin chiến-tranh Nhật với Mỹ.
Vị ông Đại-sứ của Phù-Tang,
Ở Hoa-thịnh-Đốn mưu đề nghị.
Nhưng câu ngon ngọt chả vào tai,
Phú cường hai bên đều ỷ-thị.
Ngoại-giao bước tới đã cùng đường,
Trắng, đỏ cuộc cờ lâm nước bí.

Ngày hai mươi một xem báo-chương, (2)

Biết hẳn tin đồn kia chẳng ngụy.

Tàu bay tàu lặn đã xông pha,

Từ vịnh Mã-Lai đến Ma-Ní. (3)

Xa vời đến đảo Hạ-uy-di, (4)

Tận đảo Lu-Lu hòn tí-tí. (5)

Lao xao mặt biển Thái-bình-Dương,

Da đỏ, da vàng lấm binh bị.

Lên trời xuống biển lệ như chơi,

Lắm mặt anh hùng tay trắng sĩ.

Lục-thao tam-lược có đồ thư,

Đủ chước nhập thần mưu xuất qui.

Này ai gây phải họa chiến tranh,

Đại-Đức Ba-Lan người xướng thi.

Làm cho các nước ở Âu-Châu,

Xáo lộn bản đồ, tay vị-trí.

Đến nay ròng rã quá hai năm, (6)

Mặt trận Đức, Nga còn chưa nghỉ.

Biển Đông bỗng chốc dợn tằm kinh,

Rộn cả nguồn Kinh đến sông Vị.

Ước sao cho cõi Việt-Nam mình,

Ao cá lửa thành khối liên-lụy.

(1) 7 Décembre 1941.

(2) 9 Décembre 1941.

(3) Mã-Lai là Malaisie, Ma-Ní là Manille.

(4) Hạ-uy-di là đảo Hawaii.

(5) Lu-Lu là đảo Honolulu, hay là Đản-hương-son.

(6) Ngày Đức với Ba-Lan khai chiến là 2 Septembre 1939, đến nay đã hai năm ba tháng.

215) CUỘC CHIẾN TRANH HOÀN-CẦU

(Đức với Ba-Lan gây cuộc chiến tranh ngày 2 Septembre 1939, (ngày 19 tháng 7 năm Kỷ-Mão) rồi chiến-họa tràn lan cả Âu-Châu : hiện giờ Đức với Nga đương kịch chiến, Nhật lại tuyên chiến với Mỹ ngày 7 Décembre 1941, là ngày 19 tháng 10 năm Tân-Tỵ).

Rõ ràng Thế-giải cạnh tranh nhau,
 Sóng gió rung rinh quả địa-cầu.
 Mỹ, Nhật, thuyền giăng trên biển Ấ,
 Đức, Nga, quân kéo giữa vừng Âu.
 Nước cờ mãn cuộc sau chưa đến.
 Lửa họa nhen mỗi trước đã lâu.
 Vi tướng Ba-Lan khinh tướng Phỗ,
 Trận bom năm Mão hóa cồn dâu. (1)

(1) Trận Ba-Lan với Đức đánh nhau tháng Septembre 1939 (Kỷ-Mão) chỉ bom trên tàu bay thả xuống, chưa dùng đến xe tăng và đại-bác.







THẬP-DI

Từ số 216 đến 235 đều là bài thi không có trong bản thảo, chỉ nhớ lại mà biên vào đây, nên gọi là Thập-di.

Những bài Thập-di sau này không có thứ tự niên-biêu, nhưng số mục cứ tiếp theo luôn với số 215 ở trước.



216) HỌA VẦN THI KỸ SỰ NẠN XE ĐIỆN
 ÔNG ĐỐC-TÒ PHAN-VĂN-HY

Ngày 20 tháng sáu năm Mậu-Dần, 1938, ông quan Tư bào-
 chế với một ông quan Ba thầy thuốc đi xe điện ở Huế ra
 Quảng-trị. Đến chiều, hai ông ấy chở ông Phó-sứ Quảng-trị
 và ông Phan-văn-Hy vào Huế; đi được nửa đường bỗng chốc
 cái xe chạm vào lan-can một cái cầu nhỏ nhỏ về địa phận
 làng Phú-trạch, thời xe ngã. Ông quan Tư và ông quan Ba
 đều chết tại đó. Ông Phó-sứ và ông Đốc Hy đều bị thương
 xoàng, có xe khách qua đường chở về nhà thương Huế điều
 dưỡng được an toàn, nên có bài kỹ sự này).

Cũng là họa gió cũng tai bay,
 Đâu phải đi xe chẳng lựa ngày.
 Khách chủ bốn người ngồi bốn chỗ,
 Mất còn hai rui với hai may.
 Lao xao biển hoạn nhiều cơn sóng,
 Rải rác rừng nho mấy cụm cây.
 Sống chẳng thừa đâu ơi hỡi bạn, (1)
 Thảo thàn ngay chúa nợ còn dày.

(1) Vì bài nguyên tác của ông Phan-văn-Hy về vận may có câu : « Chết
 ngặt cảm thương phần bạn rui, sống thừa dám nghĩ chuyện mình may. »

217) ĐỀ TẶNG BẠN HÁT QUẢNG

Diu dặt tay nhau đến vũ-dải,
 Hỏi nhau diu dặt đến coi ai.
 Hát thời bạn Quảng hay nhiều lớp,
 Đào có cô Hàng sắm đủ vai.
 Giả đại con Cơ nghề đã lâu,
 Thoát hải họ Mạnh nếp không sai.
 Tấn tuồng khi vắng còn đông rạp,
 Kể hẹn người hò bữa tối mai.

(1933, Quý-Dậu 57 tuổi)

218) ĐƯỢC THƯỞNG BẮC-ĐẦU-BỘI-TINH

(Ngũ ngôn cổ thể)

Cái Bắc-dầu Bội-tinh,
 Gọi là máy dạy dỗ.
 Bạn không mình cũng không,
 Bạn có mình cũng có.
 Mặt mũi người An-Nam,
 Phấn son thầy Bảo-Hộ.
 Công danh đức nghiệp chi,
 Lòng ai ai nấy rõ.

(1930)

219) LÊN CHƠI NUI BẠCH-MÃ

Kỷ tháng chạp năm Mậu-Dần, 1938

Non cao, cao mấy cũng lên đũa,
 Bạch-mã là nơi cận núi Vua.
 Chân bước ngợ ngang hai mắt cá,
 Đường đi quanh quẹo bảy càng cua. (1)
 Cây xây đá dựng trên ngàn thước,
 Khôi dọn mây giăng cả bốn mùa.
 So cảnh Ba-Na, cảnh Đà-Lạt,
 Không hơn mà ngó cũng không thua.

(1) Tự chân núi lên đến chóp núi, đường đi độ 10 cây số, phần nửa đã đi xe điện được, còn phần nửa đường đi bộ; mấy người phu sở tại làm nghề gánh kiệu và gánh vống vừa đi vừa nói chuyện rằng, đoạn đường đi bộ này có mười chỗ quanh quẹo khó đi, mà trong mười chỗ ấy có bảy chỗ rất hiểm gọi là càng cua.

(62 tuổi)

220) NGÀY HAI MƯƠI THÁNG SÁU NĂM KỶ-
MÃO, TIỆC ĐÀI ÔNG KINH-CHỈ, KỶ-NIỆM
KHỎI NẠN XE HƠI NĂM NGOÁI

(Lời thi cổ)

Năm ngoái bạn ngã xe,
Năm nay bạn còn đó.
Nếu bà Mụ không thương,
Thời đã xanh đám cỏ.
Sen cuối hạ còn tươi,
Cúc đầu thu ướm trờ.
Mở tiệc rượu chu-niên,
Chúc mừng thêm tuổi thọ.

(63 tuổi)

221) GỞI THĂM ÔNG QUẬT-ĐÌNH,
(Tuần-Vũ Hà-Tĩnh, 1929)

Đòi lời xin nhắn gởi về Kinh,
Hỏi khách phong tao bác Quật-Đình.
Thi đã quá ngàn câu tuyệt-xương?
Ca thêm đặng mấy bản Nam-Bình?
Tùy-Vân chữa chán đá Thiên-Mộ,
Ngọc-Trần bura chơi đến Ngự-Bình.
Giữa hội Trùng-Dương tranh bác-dật,
Râu hùm hàm én hãy phân minh. (1)

(1) Vì có bức đồ vẽ tám cụ hưu quan, trong ấy có ông Quật-Đình

222) VỊNH CHIÊU-QUÂN

(Theo văn ông Kinh-Chí, Đinh-Sửu 1987)

N gán thu ai dễ biết ai mò,
 Như chị Chiêu-Quân chẳng cống Hồ.
 Lăn với cung-nhơn nơi Cấm-dịch,
 Sao bằng Hoàng-Hậu nước Hung-Nô.
 Nửa thương nửa tiếc vua nhìn mặt,
 Bên oán bên ân thợ vẽ đồ.
 Một khúc ti-bá ra ải tía,
 Lại hơn ngũ tiết của chàng Tô.

(61 tuổi)

223) THẤY BẦY CHIM CỘC CỘC ĐẬU TRÊN
 LÙM CÂY TRƯỚC CÔNG-VIÊN,

(tại lều tòa Khâm gần đầu cầu Trường-Tiền)

C ã bầy cộc cộc xúm den cây,
 Không đậu non xanh đậu chỗ này.
 Ừ, phải, chim khôn chim khéo lựa,
 Thạo nghề săn bắn chẳng vô dây.

(1937)

224) HAI NGƯỜI PHU XE NÓI
CHUYỆN VỚI NHAU, NĂM 1937

(Thơ trường-thiên điệu cũ)

LỜI ANH GIÁP.— (Anh Giáp cầm xe mình để đón khách tại ngã ba An-Cự, thấy anh Ngựa kéo xe không trên đường Ngự-Bình đi xuống, chào rồi nói)

A nh Ngựa kéo xe không,
Rọt khách đầu về đó.
Có mỗi dừng lại đây,
Nầy nầy trên dầm cỏ.
Câu chuyện tôi mới nghe,
Chắc là anh chưa rõ.
Người nước Mỹ mới sang,
Đều thiên-hộ bá-hộ.
Hơn trăm mấy chục ông,
Sẽ dạo chơi phường phố.
Minh hãy xuống chợ Đông,
Minh kéo xe cho họ.
May dạng năm bảy đồng,
Cũng là như trúng số.

225) ANH NGỰA TRẢ LỜI

Nghe qua cũng hay hay,
 Nghĩ lại thời khó khó :
 Thầy Đại-Pháp sang đây,
 Mấy mươi năm Bảo-hộ.
 Mỗi ngày mỗi gặp nhau,
 Tiếng tăm còn chưa rõ.
 Hưởng người Mỹ-lợi-kiên,
 Ấy là người da đỏ.
 Họ nỏ biết chi mình,
 Mình không quen chi họ.
 Qua lại giữa thành xuân,
 Đi nhiều đường nhiều ngõ.
 Họ ưng trầy bên kia,
 Mình kéo qua bên nọ.
 Câu ngôn ngữ bất đồng,
 Biết đâu mà cãi cọ.
 Chi bằng ở lại đây,
 Đón khách đã có chỗ.
 Xe mình kéo người mình,
 Ít lời nhưng chẳng lỏ.

(61 tuổi)

226) HỌA VẪN THI NHÀ MỚI
CỦA VU-HƯƠNG HIỀN-ĐỆ. (Aoút 1939)

Nhà cũ xinh mà mới cũng xinh,
 Chú Vu-Hương ở cận bên mình.
 Cơ đồ dựng nổi, bàn tay trắng,
 Bạ tác nhìn nhau, vẻ mắt xanh.
 Hóng gió xe giông đường cửa Thuận,
 Chơi trăng trải đậu bến dò Gành. (1)
 Sẵn kho văn tự nền thi lễ,
 Vĩ-Dạ đây là nhứt xứ Kinh.

(63 tuổi)

(1) Đò Gành tại đập-dả Thọ-Lộc.

227) CHIM KHÓC TỔ

Con sáo trên cành giọng nỉ non,
 Sau cơn gió bão trận mưa dờn.
 Liệng quanh cái tổ tan tành đó,
 Là tổ thương-tâm mẹ vắng con.

1929, khi Tuàn-vũ Hà-tĩnh, 53 tuổi.

228) ĐẾN LÀNG CHỢ CẠN

(Tức là làng Thượng-Trạch, phủ Triệu-Phong, ở đó có hát bội gọi là ban chợ cạn, mà đức Thọ-xuân-Vương lập ra ngày xưa. Bây giờ kép hát về đời Ngài quá vắng rồi, mà ban thiếu-niên còn nổi nghề, ở chung quanh chợ, làng ấy).

Đi qua chợ Cạn viếng người thương,
Viếng kẻ ca-công giữa thị-trường.
Về thái-bình xưa nghe học lại,
Ngùi ngùi nhớ đức Thọ-xuân-Vương.

1922, Tri-phủ Triệu-phong, 46 tuổi.

229) KHAI BÚT NĂM CANH-NGỌ, 1930

(Theo văn khai bút của ông Ung-Trình Kinh-triệu-Doãn).

Năm sáu, còn mong bảy tám mươi,
Riêng ta, ta gắm lại buồn cười.
Một năm tuổi tác dồn thêm một,
Mười chuyện khôn ngoan thiếu cả mười.
Son phấn mua duyên đành hổ bạn,
Áo xiêm ra rạp cũng in người.
Nổi điều nay sẵn văn kinh-triệu,
Gọi có câu thi ngộ với đời.

Tuần-vũ Hà-tĩnh, 54 tuổi.

230) HỌA VÂN THI ÔNG LỖ-THÀNH,
THÂN-TRỌNG-NGẬT

(Khi tôi làm Tuần-Vũ Hà-tĩnh, là ông Thân-trọng-Ngật làm
Bổ-Chánh, ông Tôn-thất-Phán làm Án-Sát, năm nay tôi làm
Phủ-Doãn, thời ông Tôn-thất-Phán làm Phủ-Thừa, ông
Thân-Trọng-Ngật về Tham-Tri bộ Hình, đều ở Huế).

Một năm xa ngái cũng bừa vù, a,
Gặp gỡ nhau rày đã sương chừa !
Danh lợi hai đường theo rứa mãi,
Mây râu ba lão ngó như xưa. (1)
Sông Hương dẫu vẹn tình mây nước,
Ngàn Hồng khôn khuấy nổi gió mưa. (2)
Già chữa hết duyên thêm lắm nợ,
Còn duyên nên kẻ đón người đưa.

(1) Câu chuyện ba lão, xin coi hai bài ca trù về quyền Bán buôn mua vui

2) Nhớ lại lúc dân biểu-tỉnh năm 1929 ở Hà-Tĩnh.

231) THẾ LỜI CA-CƠ NÓI CHUYỆN
VỚI THI-SĨ

(1904, Ký-Lục Hội-An)

Dưới nguyệt vui vui một chén đồng,
Non vàng không đổi khối tình chung.
Bút nghiên ai đó đùng đen bạc,
Son phấn tôi đây vẫn mận nòng.
Hát khách đờn nam xin chớ ngại,
Gương trong nước đục kẻ sao cùng.
Phen này phải cậy ông tơ với,
Xe buộc cho sẵn mối chỉ hồng.

232) TIỀN BIỆT NGƯỜI TÌNH

(1904, Kỳ-Lục Hội-An)

Ngọn gió ngành xuân thổi phát phơ,
 Khi đưa khi đón lại khi chờ.
 Câu thi tiên-biệt càng ngao ngán,
 Chén rượu tương-phùng lưỡng ngẩn ngờ.
 Ngoác bạn bạn đành chân bước tới,
 Kêu ai ai đã bộ làm lơ.
 Thôi thôi đã thế thôi thì thế,
 Thương cũng xin vâng ghét cũng nhờ.

233) COI TÀU BAY ÔNG MẠC-BẮC, (MARC
 POURPRE) NĂM 1912,

là Đông-Dương mới thấy tàu bay lần đầu.

Tàu đi dưới nước hầy còn thường,
 Bay giữa hư-không mới lạ dường.
 Lèo lái ấy ai gan quá lớn,
 Là ông Mạc-Bắc ở Tây-Dương.

Tri-Huyện Hòa-Vang, 36 tuổi.

234) VẤN ĐỀ DẦU XĂNG, RƯỢU CHÁT
THIỆT DÙNG

(Năm Tân-Tị 1941, vì cuộc hoàn cầu chiến-tranh,
đường xuất cảng nhập cảng không giao thông, nên dầu
xăng và rượu chát đều thiếu dùng)

Chớ một đùng ham của Thái-Tây,
Chán chi nguyên liệu của mình đây.
Dầu xăng thiếu đã dư dầu phụng,
Rượu chát không thời sẵn rượu cay.
Chong lăm ngọn đèn lu cũng sáng,
Ngâm đôi vị thuốc bổ mà say.
Lối văn-minh cũ quanh vòng lại, (1)
Năm chục năm trên vẫn thế này. (2)

(1, 2) Truyện Kim-Vân-Kiều có câu : « Nồi riêng riêng những bàn hoàn;
dầu chong trắng đĩa lệ tràn thắm khăn ». Câu ca dao rằng : « Lu-
ly nửa nước nửa dầ, nửa thương cha mẹ nửa sầu non duyên ».
Ấy là đủ lăm chứng cho lối văn minh ngày xưa.

235) KHUYÊN CON

Chớ ý giàu sang chớ thị quyền,
Học hành con phải gắng cho chuyên.
Hiếu trung hai chữ ngàn thu rạng,
Sẵn tấm gương soi đạo Thánh Hiền.







XUẤT BẢN

Năm Nhâm - Ngọ, 1942

Châu - Hương Viên

ƯNG-BÌNH, THỨC-GIÀ-THI

VỸ-DẠ -:- HUE

IMPRIMERIE MIRADOR (VIEN-DE)
HUÉ - ANNAM

Visa de la Censure n° 97 du 4-2-42