

**NỘI
SÂN**

THỦY QUÂN LỤC CHIẾN 11

Tháng 2 năm 1964

Huân Giáp Thìn

PHÒNG SỰ TRANH ẢNH

Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến



USMC ADVISORS IN
ĐẠI PHONG 35 OPERATION



— Hình Trên :

Ban Cố Vấn Quân sự T.Q.L.C.
Hoa-Kỳ trong cuộc hành quân
Đại Phong 35.



NỘI DUNG

SỔ II Xuân Giáp Thìn

Tháng 2 năm 1964

Gồm có :

-Thư Đầu Xuân của Trung Tá Tu lệnh	3
-Ý kiến Chúng Tôi	7
-Tổ Quốc Ghi ơn	10
-Tổ Đổng Tâm gương mẫu	11
-Đề Nghị Thiết Lập Lộ Trình Xe Bụi	13
-Cười Mí Thiết Giáp Binh	17
-Sinh Hoạt Nội Bộ	19
-Cười ra nước mắt	27
-Kết Quả Thi Đua lập Chiến Công đợt III	29
-Đi Tìm Một Giải Pháp Quân Sự	31
-Nửa cười nửa mếu	37
-Lượng Lặt và tin cuối cùng	38
-Hồi Ký đường RỪNG	39
-Bản Thêm dò ý kiến Bạn Đọc	44
-Hộp Thư	

Nội San T.Q.L.C.

Do BTL Phòng 5 AN HÀNH

Chủ Nhiệm Trung Tá Nguyễn Bá Liên

Chủ Bút : Nguyễn Minh



Nội San Thủy Quân Lục Chiến
thân ái chúc
CÁC BẠN
Một năm Mới
Hạnh Phúc
Nhiều chiến công và
Thành tích diệt Cộng



Thư đầu Xuân năm Giáp Thìn
của Trung Tá Tư Lệnh
gửi Quân Nhân các cấp trong LD/TQLC

Các Bạn Sĩ Quan
Hạ Sĩ Quan
Binh Sĩ
Nữ Trợ Tá thuộc LD/TQLC

-Nhân dịp Xuân về, Tôi thân ái gửi tới Các Bạn và gia
quyển lời cầu chúc nồng nhiệt một năm mới Hạnh Phúc và
Thắng Lợi, riêng các Bạn lúc nào sức khỏe cũng dồi dào
đầy đủ nghị lực và ý chí để theo đuổi cuộc chiến đấu
chống Cộng cho đến thắng lợi cuối cùng

-Trong năm vừa qua, Các Bạn đã cùng tôi trải qua nhiều
giờ phút quan trọng của Lịch Sử cũng như đã thu lượm
được nhiều thắng lợi vẻ vang trên chiến trường.

Những chiến thắng Thất Sơn, Đố Xá, Dầm Dơi... và mới
đây Phương Hoàng I Tiền Giang đã nói lên sự trưởng
thành của các Bạn về kỹ thuật tác chiến, sức chịu đựng
dẻo dai, bền bỉ, tinh thần hy sinh, lòng can đảm, ý chí
cương quyết vượt qua mọi trở ngại để đi tới thành công.

Các Bạn đã chiến đấu với tất cả lòng hăng say của lớp người chỉ biết phục vụ mà không màng đến danh lợi

Bất cứ lúc nào, dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng vậy Các Bạn đã luôn luôn là những người lập công đầu.

Tôi thành thực khen ngợi các Bạn và rất hài lòng về những kết quả tốt đẹp mà các Bạn đã gặt hái được trong năm qua.

Nhưng cuộc chiến đấu của chúng ta đến đây không phải là hết. Đoạn đường phải đi còn dài. Ôn lại quá khứ nhân dịp đầu năm, tôi chỉ muốn cùng các Bạn sáng suốt nhận định đường lối đấu tranh cho năm tới, một năm đòi hỏi nhiều nỗ lực và cố gắng hơn nữa để đẩy mạnh cuộc Cách Mạng và Chống Cộng đi đến những thành quả tốt đẹp hầu mang sớm lại thanh bình về cho đất nước

Các Bạn nên nhớ, trong mọi cuộc đấu tranh, sự Đoàn Kết Nhất Trí là điều kiện tiên quyết để đưa đến thắng lợi cuối cùng. Trong năm Giáp Thìn này tôi muốn TINH THẦN ĐOÀN KẾT giữa anh em phải nâng cao tới tột độ và đẩy rộng ra tới các Binh Chung Bạn. Công cuộc chống Cộng, việc xây dựng đất nước, nỗ lực đặt một nền tảng tự do dân chủ thực sự đòi hỏi sự đóng góp tích cực của hết mọi tầng lớp dân chúng và Quân Đội. Một cánh tay không làm được nhưng muôn vạn cánh tay hợp lại thì dù có phải lấp biển và sông chúng ta cũng thực hiện được.

Điều thứ hai tôi ao ước mong các Bạn mang ra thực hiện trong đầu năm Giáp Thìn này là giữ sao cho kỷ luật được nghiêm minh, tác phong cho đứng đắn, hợp với tinh thần

Cách Mạng. Từ trước tới nay chúng ta đã được dân chúng tin yêu vì chiến đấu giỏi, tôi muốn năm nay các Bạn sẽ được dân chúng mến thương vì các Bạn là những chiến sĩ kỷ luật, có tác phong đứng đắn, gương mẫu. Chắc tôi khỏi phải nhắc các Bạn câu Kỷ Luật là sức mạnh của Quân Đội nhưng tôi sẽ không quên nhắc mạnh đến điểm các Bạn cần phải giữ cảm tình của dân chúng bằng những hành động thân dân, phục vụ dân và tác phong đứng đắn. Có dân chúng làm hậu thuẫn thì cuộc chống cộng mới hữu hiệu được. Những kinh nghiệm bản thân mà các Bạn rút tỉa được trong các cuộc hành quân nơi vùng có dân chúng ở đã chứng minh cho điều đó.

Điều thứ ba và cũng là điểm cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở anh em, đó là tiếp tục lưu giữ truyền thống của Binh Chung Thủy Quân Lục Chiến chúng ta bằng một tinh thần cầu tiến học hỏi không ngừng, luôn luôn nêu cao gương hy sinh, tinh thần phục vụ, biết ghé vai gánh trách nhiệm, chịu rèn luyện thể xác, trau dồi tinh thần để nâng cao khả năng tác chiến, dốc toàn lực vào việc diệt trừ Cộng Phỉ, xây dựng xứ sở.

Các Bạn Thân Mến,

Trong không khí tung búng nhộn nhịp của buổi

Ý KIẾN CHÚNG TÔI :

Tất cả cho Chiến Sĩ Tiên tuyến

Cái ý nghĩ đầu tiên của tôi khi tham dự cuộc Hành Quân Đại Phong 35 là một ý nghĩ nghề nghiệp : viết một bài phóng sự cho Nội San TQLC .

Nhưng một việc đã xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ : chiếc trực thăng chở chúng tôi từ Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn đi thăm hai đơn vị của ta hành quân ở trong rừng bị Việt Cộng bắn lên từ dưới đất lên. Viên đạn xuyên thủng mặt sàn của trực thăng, sệt một gót giày của một người trong bọn chúng tôi và cắm vào mái không sát hại một ai.

Tôi bàng hoàng cả người lo âu chờ đợi những viên đạn tiếp nối...

Nhưng nỗi lo âu của tôi ^{dài} chưa đầy năm phút thì trực thăng đã hạ cánh rồi

Thật là mỉa mai

Mới có năm phút mà ^{tôi} chúng như một thế kỷ



Xuân về, tôi muốn các bạn, dù ở nơi tiền tuyến hay hậu phương, hãy cùng tôi dành đôi phút tưởng niệm những chiến hữu của chúng ta đã bỏ mình vì nghĩa vụ.

Một người nằm xuống, miễn người vùng lên, chúng ta thế trong ngày tân Xuân sẽ quyết tâm bảo vệ đất nước trả thù cho những người đã khuất

Một lần nữa, nhân dịp xuân sang, tôi cầu chúc các bạn và Gia Quyên một năm mới Bình An và Thịnh Vượng.

Trung Tá Nguyễn Bà Liên
Trư Lệnh Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến



Trong khi đó các chiến sĩ của ta sống trong lo âu ngày nọ sang ngày kia, có khi kéo dài hàng tháng. Bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng có thể đến với họ được.

Một bước chân đi trên cỏ mượt...

Một cử động nhẹ,

Một tiếng ho khẽ trong đêm tối...

Tất cả đều có thể đưa đến chết chóc.

Thời gian đối với họ chắc phải dài hàng trăm ngàn thế kỷ.

Tôi nghĩ đến các anh ở Đại Đội thám báo, các khóa sanh CCI luôn luôn ở tiền đồn trong suốt thời gian cuộc Hành Quân Đại Phong 35

Tôi nghĩ đến những chiến sĩ của Tiểu Đoàn 2 và Tiểu Đoàn 4 hành quân lũng địch trong rừng suốt Năm ngày liền

Và hàng trăm ngàn các chiến hữu khác của chúng ta nằm, thàng lặn lội, không quản gian nan nguy hiểm, không ngại mìn bẫy hầm chông xông pha nơi chiến trường để chúng ta được an toàn nơi hậu phương

Vì thế tôi từ bỏ ý nghĩ viết một bài phóng sự về cuộc hành quân Đại Phong 35. Tôi cũng không viết một bài Quan Điểm nói về Tết như anh em toà soạn yêu cầu

Tôi chỉ muốn làm sao nói lên trong khuôn khổ bé nhỏ của tờ báo này tất cả nỗi gian nan khổ cực của người chiến sĩ nơi tiền tuyến

-Sự hy sinh vô bờ bến của họ...

-Để trong những ngày đầu xuân âm áp này ý tưởng đầu tiên của chúng ta là phải hướng về họ

Thăm cảm ơn họ

Tất cả cho người Chiến Sĩ nơi tiền tuyến.

Trịnh viết Tâm



- Người quân tử mới được nhưng không dụ được, bỏ được nhưng không khinh được.

Văn Trung Tử

- Nuốt được cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người.

Lục Tài Tử

-Khí tượng như chim Phượng Hoàng liệng trên mây xanh, thả những lợi hại con con không động được đến

tâm nữa.

Trình di

TỔ QUỐC GHI ON

-Trong các cuộc hành quân vừa qua,
chúng tôi được tin buồn:

-Bạn T HAO HỒNG

-Bạn MAI VĂN ĐỨC

-Bạn PHẠM VIỆT THÀNH

đã anh dũng hy sinh đến nợ nước

Sự vắng mặt vĩnh viễn của các Bạn
đã để lại một mối thương tiếc lớn lao
trong Lữ Đoàn

Nội San TQLC thành thực chia buồn
cùng tang quyến và cầu chúc anh hồn các
tử sĩ sớm phiêu diêu miền cực lạc.

NỘI SAN TQLC

TỔ ĐỒNG TÂM GƯƠNG MẪU

Trong tháng I năm 1964, những Tổ
Đồng Tâm sau đây được chọn làm Tổ Đồng
Tâm gương mẫu :

Tổ Đồng Tâm do Hạ Sĩ Nguyễn Văn Be
làm tổ trưởng, Binh I Nguyễn Văn Dũng,
Binh II Nguyễn Văn Sang làm tổ viên,
thuộc Đại Đội 3 Tiểu Đoàn 2.

Thành tích của tổ này gồm có :
Tinh thần phục vụ cao, học tập khá, quân
phục chỉnh tề, tác phong đúng đắn, kỷ luật
ng nghiêm. Với những yếu tố trên tổ này xứng
đáng làm Tổ Đồng Tâm gương mẫu của TD2

Nếu Tổ Đồng Tâm gương mẫu của TD2
có thành tích về tác phong thì Tổ Đồng
Tâm gương mẫu của Tiểu Đoàn 3 lại có
nhiều thành tích chống cộng.

Tổ này do Hạ Sĩ Nguyễn Văn Tiêu
làm tổ trưởng với các tổ viên sau đây :
Binh Nhì Lê Văn Thêm, Binh I Trịnh Văn
Thành, Binh II Hồ Văn Ưt.



Theo bản kê khai công trạng thì tổ này đã tỏ ra gương mẫu trong các cuộc hành quân tiến trừ cộng phi. Đặc biệt trong cuộc Hành Quân Đục Thủng TG ngày 11 tháng 11 năm 1963. Trong lúc chạm súng dữ dội với Việt Cộng, tổ này đã anh dũng và gan dạ bỏ sát địch để tiêu diệt ở trung liên, yểm trợ cho đồng đội tiến chiếm mục tiêu khiến Việt Cộng phải rút lui để lại hai xác chết, ta tịch thu 1 súng lục Trung Cộng.

Riêng Binh 11 Lê Văn Thêm đã lập được chiến công sau : Trong cuộc Hành Quân Đại Phong 31 mặc dù bị thương nhưng anh Thêm vẫn bình tĩnh cố gắng sử dụng vũ khí của mình, chiến đấu đẩy lui nhiều đợt xung phong của đối phương hạ một tên Việt Cộng, tịch thu được một súng Carbine, bảo toàn được vũ khí và tính mệnh đồng đội.

Tiểu Đoàn Pháo Binh cũng đưa ra một tổ gương mẫu về tác phong như TD2. Đó là tổ 22 Pháo ĐỘI C/105

Tổ này do Trung sĩ Bùi Văn Lây làm tổ trưởng, Hạ Sĩ Hoàng Năm, Binh Nhất Hoàng Chương, Binh Nhất Lương Huệ làm tổ viên.

Thành tích : trong tháng 1 không có quân nhân nào trong tổ phạm lỗi. Siêng năng làm việc, công giao phó được thi hành nhanh chóng, biết giúp đỡ lẫn nhau. Các tổ viên đều có kỷ luật.

Tổ viên xuất sắc nhất : Hoàng Chương.

Chúng tôi đề nghị :

Thiết lập lộ trình xe BUÝT

từ các căn cứ TQLC ở Thủ Đức về BTL tại Thị Nghè

Bài của Chính Y

Trước khi đi vào đề nghị thiết lập lộ trình xe Buýt (GMC biến cải) chạy từ các căn cứ TQLC Thủ Đức (gồm có TD1, TD2, TD3, TDPB, ĐDTB và ĐĐKL) về Bộ Tư Lệnh ở Thị Nghè tôi xin đưa ra một vài nhận xét sau đây để "yểm trợ" cho đề nghị của tôi, hy vọng đề nghị đó sẽ sớm được cấp trên chấp thuận hầu giúp phương tiện chuyên chở cần thiết cho các quân nhân TQLC và gia đình xê dịch mau chóng và đỡ tốn kém về tài chính

Nếu chúng ta có dịp du học tại trường TQLC Hoa Kỳ ở Quantico hoặc du hành sang Okinawa Nhật Bản, chúng ta nhận thấy trong các căn cứ này hàng ngày có nhiều chuyến xe Buýt (xe này giống như xe thường nhưng sơn màu nhà binh ch o để phân biệt) chạy trong các căn cứ này để chuyên chở các quân nhân và gia đình xê dịch đó đây. Ngoài ra không những TQLC mà hầu hết trong các Căn cứ Hải Lục Không quân Mỹ đều có những đường xe buýt tương tự như vậy.

Trở về TQLC Việt Nam. Chúng ta nhận thấy các vị trí đóng quân đều ở xa nhau. Do đó việc chuyên chở và liên

lạc thường gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết tôi xin đề nghị thiết lập một lộ trình xe buýt như sau :



I Chúng ta có thể chia các trạm và lộ trình như sau:

Theo sơ đồ I, chuyến xe đầu tiên sẽ khởi hành lúc 7 giờ sáng ở Bộ Tư Lệnh. Ta gọi là TRẠM I (TI) và sẽ chạy lên xa-lô dừng lại ở trạm kiểm soát 5 phút (T2). Ở đây các quân nhân TQLC đi phép có thể ra đây đón xe về Thủ Đức

Từ T2 xe chạy thẳng đến T5 tức trước cửa TD2 rồi nghỉ mười phút ở đây để đón khách. Sau đó xe sẽ bắt đầu lộn trở về BTL qua các trạm T4 (Tiểu Đoàn 3), T3 (TĐ1 và TĐPB) T2 và T6. Mỗi trạm nghỉ 5 phút. Ở trạm T6 các quân nhân và gia đình có thể lấy xe Bút dân-sự đi SAIGON hoặc Bệnh-viện Cộng-Hòa.

Như vậy độ 9 giờ chúng ta lại tiếp-tục chuyến 2 (C2) cũng khởi hành ở TRẠM I (TI). Tổng cộng trong một ngày chúng ta có 4 chuyến xe khởi-hành ở BTL và ở T5 :

TI C1 - 7 giờ	T5 C1 - 7 giờ 50
TI C2 - 9 giờ	T5 C2 - 9 giờ 50
TI C3 - 11 giờ	T5 C3 - 11 giờ 50
TI C4 - 14 giờ	T5 C4 - 14 giờ 50

2 Điều kiện sử-dụng xe.

Đặc biệt dành riêng cho quân-nhân TQLC và gia-đình binh-sĩ chúng ta nhận thấy hằng ngày luôn-luôn có một số quân-nhân TQLC ở Thủ-Đức phải công tác về Bộ Tư-Lệnh.

Trong số chúng ta ghi nhận một số quân-nhân cùng gia-đình đi khám bệnh ở Bệnh-Xá Cửu-Long hoặc Bệnh-viện Cộng-Hòa. Ngoài ra còn một số công-tác khác như liên-lạc các Phòng 1, 2, 3, 4, đi thụ-huân, công-văn và có thể đi phép

Trong tình trạng bây giờ chúng ta đang cần phải tiết kiệm nhiên-liệu. Nếu chúng ta có những chuyến xe như vậy thì cỡ tốn kém. Hơn nữa việc kiểm-soát quân-nhân được dễ dàng. Không một binh-sĩ nào lấy lý-do này kia mà "đủ" ra xe đồ một cách bất hợp pháp trong giờ làm việc. Gia-đình binh-sĩ sẽ có đủ phương-tiện nếu có thể săn-sóc chu toàn việc binh-hoạn của các con em họ.

3 Tổ-chức xe Bít cùng nhân-viên :

Chúng ta có thể lấy GMC biên-cải bằng cách để trên xe một số ghế ngồi và có một chiếc thang để lên xuống được dễ-dàng. Xe sẽ có một tấm bảng treo 2 bên hông có thể để : "xe chuyên chở TQLC" ... Trên xe có một người tài-xe và một trưởng-xa. Người trưởng-xa bắt-buộc ngồi cạnh tài-xe và có nhiệm-vụ kiểm-soát và giúp đỡ việc lên xuống của các quân-nhân và gia-đình. Ngoài ra chúng ta phải thiết lập những tấm bảng Trạm xe ở mỗi trạm.

Xe sẽ chạy mỗi tuần 6 ngày và nghỉ ngày chúa nhật và các ngày lễ.

Kết luận : Bài đề-nghị này tôi hy vọng nhận được ý kiến xây dựng của quý vị và xin đóng góp một phần vào NSTQLC.

CHINH Y

TIN CUỐI CÙNG : Thiếu Tá Tư Lệnh Phó kiêm TMT đã chấp thuận đề nghị này và hồ sơ sẽ được chuyển sang Đại Đội Yểm trợ nghiên cứu kỹ càng hơn và gấp rút thực hiện.



MÍ
THIỆT
GIÁP
BINH



-Trời ơi . Chồng em đi thiết giáp trở về kia kìa !!!



-Tại sao chú lại nấu bẹp trong xe?
-Em phát huy thi đua sáng kiến đấy chứ ạ !



-Các anh là tù binh của tôi rồi. Giơ tay lên và ra khỏi xe !



-Tôi không hiểu hãng Hàng Không của cô có đứng đến không mà tại sao viên phi công kia đang nhể phải nhìn đường hẳn lại cứ nghe ra-đi-ô hoài ???

SINH HOẠT

NỘI BỘ



Thông Tướng Tư Lệnh TQLC Hoa kỳ viếng thăm LB/TQLC/VN

Ngày 11 tháng 1 năm 1964, Thông Tướng Wallace M. Greene Tư Lệnh TQLC Hoa kỳ đã đến viếng thăm Bộ Tư Lệnh LB/TQLC Việt Nam tại Trại Cửu Long Thị Nghè.

Ra tiếp đón Thông Tướng có Trung Tá Tư Lệnh, Thiếu Tá Tư Lệnh Phó, Các Đơn Vị Trưởng và Trưởng Phòng Bộ Tham Mưu Lữ Đ. Trung Tá Tư Lệnh đã hướng dẫn Thông Tướng Greene duyệt qua hàng quân danh dự với thành phần vũ khí cơ hữu của một Tiểu Đoàn tác chiến. Sau đó Thông Tướng đã đến quan sát các chiến lợi phẩm do các đơn vị TQLC đã tịch thu được của Việt Cộng trong các chiến thắng Đầm Dơi, Đức Tháng 38-39, Đại Phong 33. Những Chiến lợi phẩm gồm đủ loại vũ khí. Bé nhỏ và thô sơ như khẩu súng lục nội hóa. To lớn và tối tân như khẩu Đại Bác 75 ly.

Trong cùng ngày Thông Tướng đã cùng Trung Tá Tư Lệnh đi thăm một đơn vị TQLC hành quân tại Vùng IV chiến Thuật

Thiếu Tướng Trung Hoa Dân Quốc thuyết trình tại BTL

Hồi 14 giờ ngày 10-1-64 Thiếu Tướng Nguyễn Chân Á đã đến thuyết trình tại BTL/LĐ/TQLC về đề tài: Vai trò công tác chính trị trong sự thành bại của quân đội Trung Hoa Dân Quốc.

Buổi thuyết trình được đặt dưới quyền chủ tọa của Trung Tá Tư Lệnh LĐ/TQLC. Thành phần tham dự gồm toàn thể sĩ quan trong Binh Chung. Trong buổi thuyết trình này Thiếu Tướng nhấn mạnh đến sự lãng quên về việc giáo dục chính trị trước đây. Sự lãng quên đó đã đưa đến thất bại: Trung Cộng chiếm toàn thể lục địa và đẩy Quân Đội Trung Hoa Dân Quốc ra đảo Đài Loan.

Suốt trong hai tiếng rưỡi đồng hồ Thiếu Tướng Nguyễn Chân Á đã thu hút được toàn thể hội trường bằng những lập luận vững chắc và những thí dụ điển hình

Buổi thuyết trình chấm dứt vào lúc 16 giờ 30

Ông Bà Đại Tá Baerker trao tặng Gia Đình Tử Sĩ 50 Mỹ Kim

Col and Mrs BAKER give to Marine Dead Soldier Family US\$50

On 7th January 1964 Col and Mrs Baker have come to Marine Brigade Headquarters to give US\$50 for Marine Dead Soldier Family. As Mrs Baker's statement this represented the remuneration she receives from an US Magazine for the article she wrote about the dead of a VN Marine.

The Major Deputy VNMC representing CMC thank Col and Mrs Baker and received this amount in the present of the Senior Marine Advisor and the officers of the VNMC Headquarters.

Lễ Bàn Giao Chức Vụ Tiểu Đoàn Trưởng TD I

Ngày 7-1-64, Trung Tá Tư Lệnh Lữ Đoàn TQLC đã đến

chủ tọa lễ Bàn Giao chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng TĐ I/TQLC. Trong lễ Bàn Giao này còn có sự hiện diện của các Đơn Vị Trưởng, các Trưởng Phòng Bộ Tham Mưu, Lữ Đoàn.

Buổi Họp rút kinh nghiệm về cuộc Hành Quân Đại Phong 35

Chiều ngày 7-1-64 Trung Tá Tư Lệnh đã triệu tập một buổi họp nhằm mục đích rút ưu khuyết điểm của cuộc Hành Quân Đại Phong 35. Nhiều nhận xét đã được đưa ra về ánh sáng, tiếng động cần phải được ngay trang, và phản ứng của ta khi một đoàn quân xa bị phục kích.

Nhân dịp này Trung Tá cũng nhắc nhở các đơn vị trưởng quan tâm đến vấn đề kỷ luật của quân nhân thuộc hạ để giữ gìn nền tin yêu của dân chúng.

Tin Tức Du Học và Huấn Luyện

Nhằm mục đích đào tạo những cán bộ nòng cốt có khả năng chuyên môn, Bộ Tư Lệnh LĐ/TQLC vừa gửi một số Sĩ Quan và Hạ Sĩ Quan đi du học tại ngoại quốc.

Trong tháng I năm 1964 có 11 sĩ quan và hạ sĩ quan được gửi đi du học quan sát 3 tuần lễ tại Okinawa về các khóa Liên Lạc, Tiếp Liệu, Y khoa. Một sĩ quan cấp tá du học học kỳ khóa Tham Mưu Thiết Kế Đồ Bộ.

Cũng nằm trong chương trình đào tạo cán bộ, 69 quân nhân ưu tú của các đơn vị TQLC được tuyển chọn theo học lớp CCI Bộ Binh tại Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp. Khóa học kéo dài ba tháng.

Các quân nhân này đã lên đường ngày 22-1-64

Chương trình giúp đỡ Gia Đình các quân nhân

Trung Tá Tư Lệnh vừa ra chỉ thị cho Phòng 5 Bộ Tham Mưu Lữ Đoàn phải hướng trọng tâm công tác trong năm 1964 vào việc giúp đỡ gia đình các quân nhân hiện đang phục vụ trong Lữ Đoàn.

Người chiến sĩ ở tiền tuyến nếu biết gia đình mình ở hậu phương lúc nào cũng được cơm no áo ấm, vợ con ốm đã có người săn sóc, có nhà cửa chắc chắn, đầy đủ tiện nghi làm nơi trú ngụ cho gia đình thì sẽ để hết tâm trí mình vào công tác do đó khả năng chiến đấu sẽ tăng thêm.

Đây là một quyền lợi mà người chiến sĩ có quyền đòi hỏi nơi chúng ta cũng như chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ họ. Đợt đầu của chương trình này sẽ hướng vào việc xây cất các Trại Gia Đình Binh Sĩ.

Viếng Thăm Thương Bệnh Binh

Ngày 22-1-64 hồi 2 giờ chiều, Đại úy Trưởng P5 đại diện Trung Tá Tư Lệnh và Ban Xả Hội đã tới viếng thăm một số thương binh của TQLC hiện đang nằm điều trị tại TYVCH

Mỗi thương binh đều nhận được một gói quà và một lá thư của chính Trung Tá viết. Đại Úy Trưởng P5 đã ân cần hỏi thăm từng thương binh. Phái đoàn này cũng đã xuống tận Định Tường để ủy lạo một số thương binh khác bị thương trong cuộc Hành Quân Phương Hoàng hiện đang nằm điều trị tại đó.

Một cử chỉ đầy ý nghĩa của các Sĩ Quan Cố Vấn.

Không những đã đóng góp xương máu trong công

cuộc chống Cộng, các sĩ quan cố vấn tại Lữ Đoàn TQLC vừa yêu cầu Bộ Tư Lệnh chấp thuận cho họ được đóng góp tiền tương tế đặc biệt như những sĩ quan Việt Nam khác trong Lữ Đoàn

Thật là một cử chỉ đáng làm ta suy nghĩ và cảm phục. Nội San TQLC xin thay mặt toàn thể quân nhân trong Lữ Đoàn thành thực cảm ơn các sĩ quan cố vấn Hoa Kỳ.

Một cuộc hành quân đầy gian khổ.

Ngày 13 tháng 1 năm 1964 qua một cuộc hành quân mệnh danh là Hành Quân Phương Hoàng I TG đã khởi diễn với sự tham dự của một chiến đoàn TQLC

Không hiểu do một sự ngẫu nhiên nào mà chỉ danh của cuộc hành quân này lại lấy đúng tên loài chim tượng trưng cho binh chủng TQLC, chim Phượng Hoàng mà mỗi chiến sĩ mũ xanh đều đeo trên vai và Việt Cộng mỗi khi nghe thấy đều thất hồn lạc vía.

Cuộc hành quân phải nói thực là gian khổ. Địa thế rậm rạp, lầy lội. Ở trên thì nắng cháy da, ở dưới thì nước mặn chát. Rừng cây chà là đầy gai góc gây trở ngại cho ta khá nhiều.

Quân ta chia làm bốn cánh vừa trực thăng vận, vừa đổ bộ bằng chiến hạm. Bị đánh bất ngờ, địch quân rối loạn hàng ngũ bỏ chạy. Ta truy kích theo. Cuộc truy kích gay go và vất vả. Địch lẩn trốn dưới bờ lạch có những lùm cây rậm rạp che dấu bần chim sẽ dễ cản bước tiến của ta. Chúng cũng gây trở ngại cho việc tiếp liệu bằng cách bắn lên phi cơ

Dù vậy đoàn quân Cọp Biển vẫn không sờn lòng nản chí, quyết tâm khắc phục gian khổ, san bằng mọi trở ngại để

để tận diệt bọn quý đò. Nhiều chiến sĩ của ta bị cá độc cắn, kiến đò đốt mà vẫn chiến đấu hăng say. Một số khác đau bụng vì uống nước mặn. Nhưng tất cả đều không một lời than vãn kêu ca.

Kết quả là hầu hết cơ cấu hoạt động của địch bị phá tan. Theo tin tức đầu tiên cho biết thì đến nay địch bị ta hạ sát 6, bắt sống 21, bắt giữ vì tình nghi 30. Ta tịch thu 3 súng cối 60 ly, II tiểu liên, 4 súng trường, một súng ngựa trời, I súng lục, 40 lựu đạn, I máy đánh chữ, 3 hỏa châu, nhiều đạn dược tài liệu, máy đẩy tàu, máy làm vỏ đạn. Phá hủy : 300 dạ lúa, 103 căn nhà, 31 lựu đạn gai, 2 trung tâm huấn luyện của VC, 4 công binh xưởng, I chiếc ghe, Trạm thông tin, 4.660 ký gạo, Bên ta 28 chiến sĩ bị thương.

Trước sức chịu đựng dẻo dai và tinh thần chiến đấu bền vững của đoàn quân Mũ Xanh trong một địa thế sinh lầy bất lợi nhiều Tướng Tá đã tới tận nơi quan sát và thăm viếng Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn cùng khuyên anh em nên cố gắng hơn nữa để sớm đem an ninh thịnh vượng về cho đồng bào.

Riêng Trung Tá Tư Lệnh Lữ Đoàn TQLC gởi lời ban khen và chỉ thị cho toàn thể anh em phải tiếp tục cuộc chiến đấu gian khổ với một tinh thần hy sinh tột bực để mang nhiều thắng lợi về vang hơn nữa cho thành tích diệt cộng chào mừng Xuân Cách Mạng của Lữ Đoàn đồng thời giựt giải Tiểu Đoàn xuất sắc nhất trong năm.

Thao dượt hành quân ban đêm

Được mệnh danh là Đoàn Quân Thiệt chiến. Nhưng không phải vì thế mà các chiến sĩ Mũ Xanh kiêu căng tự mãn. Lúc nào họ cũng cố gắng học tập để hoàn bị kỹ thuật tác chiến

Trong tinh thần cầu tiến đó ngày 24-I-64 vừa qua BTL đã tổ chức một cuộc thao dượt hành quân ban đêm cho hai đơn vị TQLC : Tiểu Đoàn II và Tiểu Đoàn 3. Tất cả đều được đặt trong tình trạng hành quân thực sự. Cuộc thao dượt khai diễn từ 8 giờ tối đến 1 giờ đêm thì chấm dứt.

Nhìn các chiến sĩ TD2 và 3, những anh hùng của trận U Minh, Thất Sơn, Đỗ Xá Đầm Dơi tự gò bó mình trong cuộc thao dượt chúng ta không khỏi thán phục. Thì ra chính những người chiến đấu giỏi lại chính là những người phải học tập nhiều.

Sáng hôm sau 25-I-64 một cuộc kiểm thảo đã được tổ chức tại doanh trại của TD3. Những kinh nghiệm rút tỉa được trong cuộc thao dượt này gồm mấy điểm sau đây :

1/Trong các cuộc hành quân ban đêm, việc điều động quân rất khó vì thế trong khi di chuyển ta nên dùng những đội hình nào mà ta có thể KIỂM SOÁT được. Tốt hơn hết nên thu hẹp mọi cuộc điều động quân vào mức tối thiểu.

2/Cần phải phổ biến tới cấp Tiểu Đội Trưởng kế hoạch hành quân Đại cương. Thí dụ cho họ biết sẽ tiến như thế nào, đánh chiếm nơi nào, mục tiêu ở đâu, địa thế vùng hành quân ra sao, sinh lầy hay đồng khô, có thể kiếm được nước uống hay không. Lễ dĩ nhiên chỉ cho họ biết khi cuộc hành quân bắt đầu để giữ yếu tố bí mật.

Thiếu Tướng Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 3 TQLC Hoa Kỳ tới VN

Cuộc thao dượt kể trên đã có một vị thượng khách bất ngờ đó là Thiếu tướng Davis Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 3 TQLC Hoa Kỳ. Thiếu Tướng đã thân chính tới tận nơi cùng Trung Tá Tư Lệnh quan sát cuộc thao diễn. Trước khi ra về Thiếu Tướng đã không ngớt lời khen ngợi TQLC Việt Nam.

TẾT TREE AND U.S.M.C ADVISOR

To consolidate the Friendship between The Marine, US Marine Advisor have contributed US\$30 and \$1300 piaster to the year of the Dragon's Tết Tree wich will be organized by G5 for Marine Family

Lt Col NOREN Senior Advisor has handed this amont to Deputy CMC to be forwarded to G5

One more The Marine Magazine Staff Extends its with thanks to the Advisors

Viếng Mộ Tử Sĩ Nhân dân quân dân

Một Phái Đoàn do Thiếu Tá Tư Lệnh Phó hướng dẫn gồm đại diện các đơn vị TQLC sẽ đi viếng mộ các Tử Sĩ của Lữ Đoàn, nhân dịp Tết đến, tại hai nghĩa trang Quân Đội và Đ. Thành

Chúng ta hãy theo lời Trung Tá trong lá thư đầu xuân : "dành đôi phút để tưởng niệm những chiến hùm của chúng đã chết vì nghĩa vụ "

Thư chúc Tết của Trung Tá tư Lệnh gửi gia đình các Tử sĩ

Tưởng niệm người đã khuất chúng ta cũng nên nghĩ đến những người hãy còn sống.

Nhân dịp Tân Xuân Trung Tá Tư Lệnh đã gửi thư chúc tết đến cho tất cả các gia đình tử sĩ và thương ^{bình} trong Lữ Đoàn. Đối với mọi gia đình, Trung Tá luôn luôn muốn được duy trì mỗi giây liên lạc mãi mãi.



Không nên bi quan quá

Một người đàn bà đẹp bỗng nhiên từ già cõi đời. Đứng cạnh giường kẻ bạc mệnh lúc ấy có người chồng và một người tình cũ của bà ta. Người tình cũ vẫn còn si tình, nước mắt ràn rụa, thiếu não. Người chồng cảm động quàng tay vào vai người tình cũ của vợ mình an ủi : -Thôi không nên bi quan quá, tôi còn cúai vợ nữa cơ mà.

Chải bụi :

-Nhỏ sáng nay mày vẫn chưa chải bụi quần tao ?

-Dạ con chải rồi.

-Chải rồi sao bao thuốc trong quần tao còn nguyên?

Lau súng :

-Trước khi lau súng chú phải làm gì ?

-Thưa Trung Sĩ trước khi lau súng em phải nhìn số

súng

-Tại sao lại phải nhìn số súng ?

-Vì em không muốn lau nhầm súng của người bên cạnh

-Trung Sĩ ???

Lạng tây :

Đứng bên giường một bệnh nhân Bác Sĩ bảo : Tôi phải

nói thật với anh rằng bệnh anh nặng lắm. Anh có muốn gặp người nào khác không ? Bệnh nhân rên rỉ :

-Thưa Bác sĩ muốn

-Ai ?

-Một bác sĩ khác

Vâng lệnh cấp trên

Trong giờ học quân kỹ, Trung Sĩ B huấn luyện viên bảo binh nhì X : -Bây giờ một lệnh gì của cấp trên ban ra ta phải triệt để thi hành. Hôm sau Trung sĩ B dẫn tiểu Đội đi thực tập chiến thuật. Mưa đường xe hết xăng. Trung sĩ B hỏi Binh nhì X : -Xe mới đổ xăng hôm qua sao hôm nay đã hết ? Tôi sẽ phạt anh 4 củ. Binh nhì X trả lời : -Thưa Trung Sĩ nếu Trung Sĩ phạt em thì em oan quá. Chính là cái xe Simca núp của Trung Úy Y nó uống xăng đấy chứ.

-Tại sao anh lại để nó uống xăng ?

-Tại em triệt để thi hành lệnh cấp trên mà ./.

Có một tật :

-A lô. Có phải nhà xác Mỹ Tho Đây không ?

-Phải

-Thế ông có thấy vợ tôi trong số những xác chết?

-Trời ơi tôi làm sao biết được vì tôi có biết mặt vợ ông đâu. Hay vợ ông có tạt, dấu gì không ?

-Có. Vợ tôi nói cà lăm.



Thành Tích Thi đua

LẬP CHIẾN CÔNG ĐỢT BA ĐỀ CHÀO MỪNG

Xuân Cách Mạng

Đề thi đua lập chiến công chào mừng Xuân Cách Mạng các Đơn vị Thủy Quân Lục Chiến đã đưa ra những thành tích sau đây :

I/Giải đơn vị : Đại Đội 3 Tiểu Đoàn I nhất với số điểm 2.609 điểm. Thành tích của Đại Đội này gồm có sau hai cuộc hành quân tại Kiên Hoà ngày 14-1-64 và 19,20-1-64 :

Nhân mạng : Bạt sống 2, bắn chết 6, tịch thu : 3 súng cối II tiểu liên, 1 colt, 55 lựu đạn, 4 đạn 57 ly. 7 máy đánh chữ, 3 máy tàu, 23 băng trung liên. Phá hủy : 1 công binh xưởng gồm có 4 bình

át xít, 1 bình chữa lửa, 3 máy khoan, 3 kềm, 1 dũa, 1 máy ép, 6 khuôn làm mìn và lựu đạn, 1 trại huấn luyện gồm 12 căn nhà, 1 bàn ping pong, 1 thùng tài liệu, 4 cuốn giấy điện thoại, 5 sơ đồ chế súng và lance bombe, 100 thùng gỗ đựng đạn, Thiêu hủy : 12 tấn gạo, 2 tấn lúa.

II/Giải Cá Nhân : Hạ Sĩ I CHÂU SENG
Đại Đội 4 Tiểu Đoàn II

Theo bản báo cáo thành tích thì trong cuộc chạm súng với địch tại Hậu Nghĩa ngày 25 tháng II năm 1964, Hạ Sĩ I Châu Seng đã bắn chết 11 Việt Cộng, bắt sống 4, tịch thu được của địch 2 Đại Liên 50, 1 súng trường anh, 1 súng trường TC, 4.000 viên đạn, 5 túi đeo lưng.

Trong buổi họp ngày 3 tháng 2 năm 1964 tại phòng họp của Bộ Tư Lệnh dưới quyền chủ tọa của Thiếu Tá Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng và sự hiện diện của các Trưởng Phòng Bộ Tham Mưu, Trưởng phòng 5 các Tiểu Đoàn, Đại Đội 3/TĐI và Hạ Sĩ I Châu Seng thuộc Tiểu Đoàn 2 đã được bầu với những thành tích kể trên là Đơn Vị xuất Sắc nhất và cá nhân xuất sắc nhất Lữ Đoàn trong cuộc Thi Đua lập chiến công đợt III để chào mừng Xuân Cách Mạng.

Nội San TQLC hoan hỉ loan tin trên cùng các Bạn và xin có lời mừng Đại Đội 3/TĐI, Hạ Sĩ I Châu Seng.



Một giải pháp Quân sự

trong vấn đề CHỐNG DU KÍCH CỘNG SẢN
tại Miền NAM VIỆT NAM

Đại Úy Hoàng Tích Thông

Đây là tiếng nói và cũng là những cảm nghĩ chân thành của một quân nhân đã tham gia chiến đấu suốt 9 năm ngoài tiền tuyến - Tôi hy vọng rằng những nhận định về đường lối và những biện pháp, tuy rằng rất nhỏ hẹp và không mới mẻ gì trong một chương trình rộng lớn mà tất cả những quân nhân có thiên chí với sự tiên bộ của Quân-Đội, sẽ phụ vào những ý kiến mới mẻ hơn.

Sau cuộc Đảo-chánh ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, chúng ta vẫn nghĩ rằng lật đổ một chánh quyền tồi nát chưa đủ, mà sự cần thiết là cần phải thay đổi cả một chế độ, một đường lối chủ chương chống Cộng khác biệt hơn.

Riêng lối với quân-đội, chúng ta nghĩ rằng cũng cần thiết phải có một sự chấn chỉnh rộng lớn, song song với đường lối cách-mạng về chính trị và dân sự. Do đó thuộc phạm vi của một quân-nhân, tôi không đề cập tới vấn đề chính trị mà chỉ đề cập tới về mặt quân sự, tuy rằng nó có ảnh hưởng mật thiết với nhau.

Tất cả chúng ta đều quan niệm rằng Quân-sự và chính trị là hai việc làm phải song song nhau trong việc tranh thủ với Cộng-Sản. Cái nọ hỗ trợ cái kia, và nếu thiếu một trong hai cái, việc tiêu diệt Du-kích C.S. tại miền Nam Việt-Nam có thể nói là sẽ đi tới thất bại. Chế độ chính trị trước ngày Đảo-chính mùng 1 tháng 11 năm 1963 như chúng ta đã rõ thì kết quả của nó ra sao rồi. Còn về Quân-sự thì đã có gì hơn? Chúng ta không thể phủ nhận rằng đã có một phần lớn có tinh thần, thiện chí chống Cộng, nhưng thử hỏi khi một phần làm tốt, một phần cứ làm rêu thì cái danh nghĩa của Quân-đội Quốc-Gia có còn bảo vệ được không? Nhất định là không và quá trình chiến đấu đã chứng minh điều đó. Tỷ dụ như một đơn-vị đóng đầu một thời gian, ra công hoạt động gây cho dân chúng địa phương tin tưởng vào chánh nghĩa, vào Quân-Đội, thì chỉ một thời gian sau khi trở lại thì dân chúng đã bỏ đi hết, ruộng vườn cỏ mọc um tùm, hỏi ra thì các đơn-vị khác tới đã làm xấu rất nhiều nên đã đẩy họ chạy theo Việt-Cộng.

Việc Chánh quyền Diệm tiết diệt các lực lượng giáo phái cũng nằm trong sự làm suy bại lực lượng Quốc-Gia chống cộng rất nhiều. Nếu không thì hỏi làm sao Việt-Cộng có thể len lõi trà trộn vào địa phận của các tôn giáo đó. Phải chăng các tôn giáo đó tuy rằng không tiếp tay, nhưng cũng làm ngõ cho Việt-Cộng hoạt động chống lại Chánh quyền Diệm. Vùng Tây-Ninh, miền Tây Nam Phần, Việt-Cộng lần giáo phái lập căn cứ địa chống lại Quân-Đội. Bởi vậy trong những năm đầu của cuộc bộc phát vô trang tuyên truyền của Việt-Cộng, nhiều khi chúng ta đã chiến đấu cả với lực lượng giáo phái ly khai. Thật là đau buồn khi nghĩa đến hoàn cảnh trên của một chiến-sĩ Quốc-Gia chân chánh. Nhiều khi tự hỏi, nếu các lực lượng giáo phái mà hợp lực với Quân-Đội thì có lẽ nạn Du-kích Cộng-sản đã chấm dứt lâu rồi. Ai có thể hiểu lòng dân và địa thế của địa phận mà lực lượng giáo-phái đã từng chiến-đấu và sinh sống. Nhưng tất cả đều đã không làm mà còn đi ngược lại nữa. Quyền lợi và địa vị của chánh quyền Diệm là hơn hết thấy.

Trong Quân-Đội, vốn là một tập đoàn rộng lớn chỉ biết có phụng sự dân-Tộc và Tổ-Quốc trên hết, đến nay cũng bị những đoàn thể chính trị Cán-lao, Phong-trào C.M.Q.G. sen vào. Các sự nghi kỵ bắt đầu chớm nở. Các cấp chỉ huy thuộc Cán-Lao, Phong Trào cầm giữ các chức vụ chủ chốt. Các phần tử bất tài, giới nịch hót, bị đỡ được nâng đỡ triệt để. Không khí hoạt động trong mọi đơn-vị có tính cách chia rẽ, chia tắng nhóm và không tin ở nhau. Khả năng chiến đấu và phục vụ rút kém trông thấy, lý do người làm việc nhiều, kẻ làm việc ít, người chiến đấu quanh năm, kẻ ngồi không hưởng lợi. Việc thưởng phạt bất công - Tất cả đã hỏng Quân-Đội, làm suy giảm tiềm lực chống Cộng. Chánh quyền Diệm dùng Quân-đội để bảo vệ chế độ thối nát. Trái lại Quân-đội cũng chán ghét chánh phủ, và những chiến sĩ cách-mạng chân chánh cũng sẵn sàng, chỉ thời cơ thuận tiện là lật đổ Diệm - Ngày 11/60, vụ ném bom dinh Độc-Lập - ngày đảo chánh 1/11/63 đã nói lên sự căm hờn chế độ Diệm của Quân-đội vậy.

Một trang lịch sử tồi của dân tộc đã lật qua. Một tương lai sáng lạn đang chờ đợi chúng ta. Một chế độ dân chủ, tự do và công bằng đang được thực hiện. Guồng máy chánh quyền đang từ từ cải tổ - Luồng gió cách mạng đang lan rộng khắp đất nước, và hứa hẹn một chế độ đẹp đẽ hơn. Trước hiện cảnh đó, Quân-đội đã có những gì đáp ứng lại chưa? Chúng ta phải nhận rằng một luồng sinh khí mới đã thổi vào hàng ngũ chúng ta. Sự tái tổ rộng lớn ở bộ óc Quân-đội, các cấp chỉ-huy thuộc thành phần tay sai chế độ cũ một số đã được thay thế và sẽ tiếp tục trong tương lai - Chúng ta cũng nghĩ rằng, việc cải tổ về nhân sự cũng là một việc cần yếu, nhưng chúng ta cũng không quên rằng việc cải tổ lễ lễ làm việc, gây một tinh thần chống cộng mạnh mẽ, tạo những kế hoạch tác chiến phù hợp, mới là chánh yếu vậy.

Sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong quân ngũ phải được tái lập - Việc làm chánh trị cũng đã được lệnh chấm dứt, nhưng không phải vì thế mà không học tập chính trị. Một

Quân-Đội Cách-mạng phải biết mình chiến đấu cho ai, cho lý tưởng gì, chứ không phải nhắm mắt mà ra chiến trường. Phải thành thật mà nói trong thời gian qua, quân nhân đã chỉ được học hỏi, hướng dẫn một cách hời hợt, và cho rằng chỉ chống Cộng-Sản là đủ, nhưng đã không giầy cho họ phải chiến đấu ra sao, đường lối phục vụ Quân-đội và Dân-tộc như thế nào, nêu khuynh hướng, tinh thần quân nhân bị lệch lạc và sinh ra nhiều tư tưởng yếu hèn và đê ngu - Phải kiện toàn hàng ngũ. Thay thế, thanh lọc những kẻ bất tài mà thời Diệm đã cất nhắc lên, phục vụ Quân-đội thì ít, mà làm mật vụ thì nhiều. Những kẻ có tài phải được trọng dụng và đặt đúng chỗ - Phải thay đổi lề lối làm việc, san bằng sự cách biệt giữa các cấp, giữa tiền tuyến và hậu tuyến, tác chiến, văn-phòng và chuyên môn. Không thể cứ xua đơn vị ra chiến trường mà không lo cho gia đình của các chiến-sĩ; Gia đình họ có êm ấm, có chỗ cư trú hẳn hoi thì họ mới yên tâm ra trận mà không còn e ngại nữa. Sự thăm viếng thường xuyên, tương trợ, thành lập các hợp tác xã để nâng cao đời sống binh-sĩ, giáo huấn con em v.v... đều là những việc làm cần thiết nhất. Khi ra trận chẳng may bị thương tích, trở về bệnh viện thì đã được săn sóc chu đáo. Tổ chức các cuộc thăm viếng thường xuyên, các cuộc vui v.v... để giữ tinh thần chiến đấu cho họ, nghĩa là làm sao khi mà họ xuất viện trở về đơn-vị, là họ thấy thích thú trở ra chiến trường, thì lúc đó mới chống Cộng hữu hiệu hơn. Nhưng tất cả trong thời gian qua chánh quyền Diệm đã quên lãng và gần như không lưu ý tới. Chiến đấu không phải chỉ cần có vũ khí tối tân là đủ, mà phải có tinh thần. Cuộc tranh đấu của chúng ta là một cuộc tranh đấu lý tưởng, nên không thể bỏ rơi vấn đề quan trọng đó được.

Quân-Đội ta có chừng 160 ngàn quân, nhưng thử hỏi ra mặt trận được bao nhiêu. Huế-Kỳ cũng đã phải nhận định là chỉ có chừng 60 ngàn chiến đấu thực sự mà thôi, số còn lại chỉ ngồi ở hậu tuyến và làm những công việc không ích lợi gì cho công cuộc chống Cộng cả. Đúng như vậy, sự cải tổ và thành lập thêm các cơ cấu quân sự đã tạo thành nhiều trở ngại trong vấn đề chỉ huy, tham

mưu và chiến thuật. Việc quân số tham chiến đã ít ỏi, từ nay lại mắc thêm vào sự sinh hoạt của các bộ tham mưu Tiểu-khu, Chi-khu, Khu chiến-thuật, Vùng chiến-thuật và các cơ quan bán quân sự cũng như bên dân sự. Thử hỏi trên toàn lãnh thổ miền Nam, nhân số đó sẽ đòi hỏi mất bao nhiêu cán bộ. Vấn đề chỉ huy và liên lạc thêm rườm rà và đòi hỏi nhiều thủ tục, giầy tờ phiền phức. Đồng thời vấn đề điều động tác chiến cũng mất tính cách thời gian tính đòi hỏi với tin tức tình báo.

Để tranh thủ thời gian cũng như để dằn trong việc sử dụng đơn-vị tham gia hành quân được nhanh chóng, và cũng là để tăng cường tiềm lực và tinh thần chiến đấu, cần nên giản tiện hóa vấn đề chỉ-huy và tham mưu - Việc bổ nhiệm không cần thiết vào các cơ sở dân chính cũng nên nghiên cứu lại - Vì chiến thuật, hành quân phải tỏ ra lưu động, nhanh chóng và có sự mật thiết giữa những lực lượng yểm trợ như không quân, pháo-binh, hải-quân, công-binh v.v... chúng ta cũng nhận định rằng hiện nay vấn đề quây phá của V.C. đã trở nên đại quy mô. Hình thái chiến tranh du-kích đã gần biên dạng sang vận động chiến. Các đơn-vị tham chiến đã trở nên cấp Tiểu-đoàn - Trung-đoàn và ngược lại V.C. cũng tập trung các lực lượng ngang như vậy để phục kích và tấn công ta. Các khu vực kiểm soát đã thu hẹp dần. Dân chúng hoang mang và rơi vào vòng kiểm soát của V.C. Ta chỉ còn có tung ra các cuộc hành-quân lớn xâm nhập vào một khu địch trong một thời gian rồi lại rút về các quận lỵ hoặc các cơ sở đóng quân. Mà các cuộc hành quân đó thì đôi khi không mang lại một kết quả khả quan nào, lý do thiếu tin tức tình báo đích thực, và ngược lại ta thường bị thiệt hại về mình, cam bẫy hoặc du kích bắn lẻ tẻ. Binh-sĩ mệt mỏi và chán nản vì không gặp địch và di chuyển quá nhiều trong rừng rậm và xình lầy. Tinh thần binh-sĩ trở nên giao động, đôi khi tỏ ra kiên cường khinh địch, và cho đến lúc sẽ bị V.C. lừa đánh những đòn tai hại. Rút cuộc lại, rừng xanh và nông thôn hẻo lánh lại thuộc về V.C. kiểm soát, và ta mất dần cho đến ngày V.C. sẽ xiết dần vòng đai ở chung quanh các quận lỵ. Sự việc này chúng

Nửa Miền Bắc

Nửa Cửu

tỏ rằng ta đã vô tình bị đẩy vào thế thụ động và mất dân nông thôn.

Để tranh thủ lại nhân dân và chiếm lại thế chủ động trên chiến trường, ta cần phải thay đổi lại sách lược mới cứu vãn được tình thế. Hiện thời ai cũng hiểu rằng, những trận đánh lớn đã diễn ra, một phần vì sự trưởng thành của du kích C.S., một phần vì nằm trong kế hoạch dùng sự tấn công mạnh để gây áp lực cho chính sách Trung-Lập miền Nam, và cũng đồng thời làm sao động một phần nào tinh thần chiến đấu của quần dân ta để dễ bề tuyên truyền cho chủ nghĩa của chúng.

Chiến thuật vết dầu loang có thể chiếm lại thế chủ động vậy. Kế hoạch này đòi hỏi một phần vào việc xử dụng lực lượng khá hùng hậu và linh động tính. Cũng biết rằng quân số của ta tương đối ít không thể cho ta làm cùng một lúc trên toàn lãnh thổ miền Nam, thì ta có thể dùng cách cắm chân đôi phương ở một vùng nào, rồi sau đó bình định song hoàn toàn ở vùng khác, lực lượng sẽ được chuyển đi để tiếp tục hoàn thành sứ mạng. Do đó ta cho rằng phải tận dụng hết quân số sẵn có, mà chỉ để những nhân số cần thiết ở hậu tuyến mà thôi. Nếu cần, quân đội cũng có thể gia tăng quân số trong lúc đầu để yểm trợ cho kế hoạch, vì xét rằng những số tiền viện trợ quốc phòng, trong thời gian qua, chánh phủ Diệm đã xử dụng bữa bãi và ăn cắp, thì với chánh phủ hiện tại, không phải là không giải quyết được một phần nào, có thể sát nhập các đội quân Hòa-Hảo, Cao-Đại vào Bảo-An, Dân-vệ, trả lương đầy đủ, tung ra để hoạt động tại địa phương của họ, để dễ dàng hiểu rõ dân tình địa thế, nhưng dưới sự kiểm soát cán bộ ta, để tránh những sự hiệp đáp dân quê. Ta phải nhận định rằng trong thời gian qua, vì chủ trương chống giữ các cơ sở quận lý, hay nói cách khác không đủ lực lượng để bảo vệ an ninh thôn ấp, nên ta đã hoàn toàn bị cô lập. Các đường giao thông sẵn có từ thời pháp thuộc, hoặc mở mang thêm sau ngày hội nghị Genève 54, đã gần như bị phá hủy hoàn toàn, hoặc không còn an ninh nữa. Ngay cả đến trục giao thông chính cũng bị uy hiếp và thường bị V.C. đặt mìn phá hoại.

(Còn tiếp)



-Anh gọi như thế là đi theo đội hình hàng dọc đây hả ?



-Chủ định thu cả thuế cư trú của tôi nữa hay sao???



-Không phải ở đây ? Thế tôi không phải là hàng Bình nhất hay sao ?



-Như thế để cho anh nhớ lần sau đừng có nhảy xuống xe khi không có đủ



BỐI LỢI : 3 Huy Chương Vàng, 1 Huy Chương Bạc :

Tại HỒ POI ĐỀ Thành trong khuôn khổ vận
Động HỘI LIÊN TỈNH chào Mừng Cách Mạng Thành Công, Lễ Đoàn TQLC
đã đoạt được những giải sau đây :

I/ Hạ Sĩ Nguyễn Văn Phan đoạt giải

-200 thước tự do : Huy Chương Vàng

-400 thước tiếp sức 3 kiểu : Huy Chương Vàng

-400 thước tự do : Huy Chương Bạc

II/ Hạ Sĩ Huỳnh Văn Hai đoạt giải :

-200 thước ếch : Huy Chương Vàng

-và được bầu làm LỰC SĨ SỐ I về BỐI LỢI năm 1963

HỘI AI ĐAI NHỮNG NGƯỜI SỐNG SỐT

Đó là một hội độc nhất trên thế giới vừa được
thành lập. Hội chỉ thu nhận những người lính nhảy dù thoát chết
mặc dù dù không nổ. Người vừa nhận được làm hội viên là một
thiếu tá người Hòa Lan tên Smith. Smith rơi từ trên 4.000 thước với
chiếc dù bị kẹt không nổ, đi qua một mái nhà làm bằng plastic
rồi ngã trên đồng len của rừng làm đệm giường.

Thiếp chực bắt không lồ : Tại Hoa Kỳ người ta vừa cho
ra một loại thiếp chực bắt không lồ to bằng cái bảng đen.

Những thiếp này được treo ngay ở cửa ra vào.



Một vài giông

HỒI KÝ

Đường Rừng

của một

THẦY LANG TAY

Nhà Binh

của Hoàng Quý

Thân tặng gia đình

các Binh sĩ

Nếu các bạn thấy tôi bắt đầu tiêu-đổ bài này với hai
chữ " một vài..." như Bạc-sĩ Anh-Tuân, tác giả " Một vài cảm
nghĩ của người thầy thuốc ", thì cũng xin đừng ngạc nhiên, vì
chúng tôi ... đều là " tây-yêu " cả. Bây giờ xin được phép vào
đề.

x
x x

Hồi ấy, đơn-vị tôi đóng ở một vùng trên cao nguyên,
một vùng có núi rừng trùng điệp, khí nắng : cát đỏ bay mù, khi
mưa : sinh lầy đầy vất. Từ nơi bọn tôi đồn trú đến một thị
trên gần nhất, dãn ở đây - phân đồng là đồng bào Thượng - phải
" lộn bộ " cả ngày đường, phải qua những lồi mòn hun-kút, mới
ra tới đường lớn đón xe. Cho nên, vừa đến nhận việc, tôi đã
thấy ngay cần phải thu xếp lại cái bệch-ká thô sơ và chật hẹp
của họ, để có một buồng hộ sinh, cho các " bà xã ", người
Kinh lẫn người Thượng, đỡ được phần nào vất vả mỗi khi " vượt
cạn ". Thế là một căn buồng, đủ chỗ cho một cái bàn để băng
cây và một lối đi, vừa cho hai người tranh nhau, được ngăn ngay

ra với những tấm liếp bằng tre đan. Một tấm chắn gió (bức bình phong), cũng bằng tre đan, dựng sau cánh cửa ra vào chừng sáu bảy tấc, làm cho căn buồng vừa thoáng, vừa kín đáo, lại vừa để lập ra hai lối đi một chiều để khỏi đụng đầu nhau. Đi vào, theo "ngách" phía mặt; đi ra, theo "ngách" phía trái. Ra khỏi cửa vài bước, đang nghĩ cách tận dụng tấm chắn-gió, thì gặp ngay một ông Cô-Văn Mỹ của đôn-vị, đứng ở gần cột cờ, vẫy tay "He-lô" chào tôi. Tôi vội nhếch mép cười, vẫy tay chào lại, tính nói "He-lô" đáp lễ, nhưng "tộp" ngay kịp, vì sợ ông ta tưởng mình là "một cây Anh văn" mà tiên-lại "tàu láo" thì "mệt" quá. Sự thế có lẽ đã, nếu tôi đi ra ngã khác. Là vì gặp ông ta, nên tôi mới nhớ đến tấm bảng thông kê trẻ sơ-sinh. Sự thực, người Mỹ thích thông kê, ưa những con số. Nên họ mới đánh số những đường phố, thay vì dùng tên các danh nhân. Nên mới có một công dân "Kinh-xây" (Kinsey) nào đó của Hợp-chúng-quốc đã thông kê luôn cả những sự việc liên quan mật thiết đến đời sống lứa đôi, rồi đem kết quả in thành sách "bán chạy như tôm tươi". Nghĩ đến đây, tôi tự hỏi, sao mình lại không để cái bảng thông kê ở tấm chắn-gió cho mọi con mắt cùng trông thấy, có phải là hay hơn không. Rồi tôi "tự-động" đồng ý luôn. Lập cái bảng kê khai này, kể ra có nhiều cách. Chẳng hạn, như bằng một biểu-đồ vẽ trên giấy với hai đường xanh đỏ ngoằn-ngoèo, lên xuống, hoặc bằng những vệt màu đặt thẳng đứng kê tiếp nhau, nhấp nhô. Song nghĩ kỹ, tôi chê ngay hai kiểu ấy. Lý do: "Trịnh trọng" và "cao siêu" quá! Chả hợp với cái bệnh-xá "đường rừng" của bọn này. Tôi bèn chọn kiểu hai cái đĩa bằng giấy cứng, mỗi cái to bằng cái đĩa hát cỡ lớn, có ba vòng số đồng tâm quay tròn được. Thước trông, các bạn trẻ "chịu chơi" để liên tưởng đến tâm "lịch an toàn" - loại lịch định ngày thụ thai theo phương pháp "Ôđinô-Nốt" (Ogino-Knauss). Còn bạn nào máu mê cờ bạc, từng "cay-cú" ở sông Kim-chung thời "Anh Bảy", sẽ cho là một loại bàn "rulét". Mật tin của y-tá tôi cho biết, bên Đại-Đội 4 có nhiều anh lính thợ xuất sắc về tài kẻ chữ, tô sơn, Tôi

lại gặp ngay anh Đại-đội Trưởng - rất "hồ" với tôi. Anh là một con người "phi-nhiều", vui-vẻ, thích hoạt động. Tôi bày tỏ, anh tán thành ngay ý kiến của tôi và hứa sẽ ra tay giúp sức. Tôi cho anh mẫu mực. Ba ngày sau anh đã đích thân mang lại tôi thứ "hàng" anh đã hứa. Sự sốt sắng của anh làm tôi cảm động hết sức. Trông thực là đẹp. Màu sắc rực-rỡ. Rõ ràng đĩa trái có dấu "dương", đĩa bên phải có dấu "âm", mỗi khuôn số lại một màu. Chúng tôi đem gắn ngay vào phía ngoài liếp chắn-gió, đĩa "dương" ghi số sinh con trai để bên trái, đĩa "âm" ghi số sinh con gái để bên mặt (Nam tả nữ hữu mà!) Lạ mắt, ai đi qua cũng phải dừng lại. Anh Trưởng phòng 5 trông thấy, lây làm thích thú lắm. Bệnh-xá lại được sáng sủa thêm một tí... Có một số người lại tưởng, Tết nhất đến nơi, "Quân-y" giở trò quay số hay đánh cá gì đây... Báo hại, tại tôi lại phải làm phen giải thích, anh em mới chịu tin.

Căn buồng trang trí xong thì tháng một âm-lịch cũng vừa hết. Ngày ngày, tôi chờ người "thần-chủ" đầu tiên tới khai trương. Nhưng ngày ngày cứ theo nhau tàn lụi... Táo quân đã về trời, mà buồng hộ sanh của chúng tôi, vẫn chưa có ai đến "cất bãng" cả...

Một hôm, đang đứng trầm ngâm trước cửa buồng hộ sanh, nghĩ đến gia đình âm cúng ở hậu phương, thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, làm tôi trở về trí thực tế. Ấy là anh bạn Trưởng phòng 5:

- "Nghĩ gì vậy "bô" ?"
- "Nghĩ đến Tết chớ cái gì"

Rồi chợt thấy tay anh đang cầm một tập thiệp chúc Tết, tôi hỏi:

- "Thiệp chúc Tết ở đây mà nhiều thế"
- "Mới nhận được. Thích cái nào thì lựa đi, cho "bô" lựa trước đây."

Vừa nói, anh vừa đưa tập thiệp cho tôi hai cái : một cái có hình một bông cúc, một cái có hình một con rồng đang uốn khúc. Tôi gài thiệp hình rồng vào đĩa "dương", thiệp in hình hoa cúc vào đĩa "âm". Anh bèn hỏi cháu này, có ý muốn tìm hiểu. Tôi giải thích : "Đây là lời chúc Tết của tôi cho các đứa bé mà tôi sẽ giúp mở mắt chào đời. Tôi muốn, các bé trai khi lớn lên sẽ dũng mạnh phi thường trên biển, các bé gái sẽ là những đóa hoa thơm của xã hội..."

Rồi đêm ba-mười ập đến. Tôi đóng cửa buồng, nằm "tĩnh số" đời mình. Đang triển miên với những ý-thưởng đông dài, thì đồng hồ báo thức reo vang, nhắc tôi giờ giao-thừa đã đến. Tôi nhón giầy với tay tắt tiếng chuông. Đêm đó chiếc gạt tàn thuốc đầy ắp, mới nhận ra là từ chập tối, tôi đã đốt bay hết một bao thuốc Quân tiếp-vụ. Tôi xé thêm bao khác để hun nóng dòng suy tư... Chừng 5 giờ sáng, có người đến gõ cửa phòng tôi. Nghe tiếng nói, tôi nhận ra anh Trung-sĩ Phụng-tá. Anh đem cho tôi hay, có một người đàn bà Thượng vừa "vở đầu ôi" (chuyến bưng, bấp sanh), đang nằm chờ tôi ở buồng hộ sanh. Tôi bảo anh đi sửa soạn ngay các dụng cụ cần thiết. Rồi/khoác chiếc áo trắng đi thẳng với tôi.

Được hộ sanh không có gì là khó khăn. Người Thượng cũng mộc mạc, hồn nhiên, nên cái việc sinh nở của họ cũng hồn nhiên, mộc mạc lắm. Không thoát ra lấy một tiếng, người sản phụ mỉm cười, bình thân chịu đựng hết đau đến thế xác, như muốn tránh "hi thẩm hóa" cái chức-vụ vừa thông liêng vừa cao quý ấy của mọi người phụ nữ. Chỉ một lát phút sau, một bé trai kháu khỉnh đã cọ-quẩy trên tay tôi. Nó vừa cất tiếng ce-ce chào đời thì gà cũng vừa gáy sáng. Tôi rửa tay, trở ra ngoài, lấy tay quay vòng sờ ngoài của đĩa "dương" bên trái để sờ số 1 (một), và báo tin vui cho người chồng đang đi đi lại lại ở ngoài. Nghe tin, anh bành miệng ra hai bên, phác một biểu hiệu mãn nguyện, sung sướng, trước khi lấy cái ống điều ra khỏi miệng, để lắp-hấp nói với tôi

vài câu cảm ơn. Tự nhiên, tôi cảm thấy vui lây cái vui của người cha hạnh phúc. Tôi lấy thiệp ra hát, mỉm cười nhìn trời lơ đãng. Đĩa trở lại vừa ce-ce, tiếng gà đâu đây lại vừa gáy sáng, một góc trời óng vàng, sương còn mỏng dần, mỏng dần... Tôi chợt nghĩ đến kinh phật Rashomon (Rashomon) của Nhật :

"Giữa núi rừng nan đại. Một căn nhà đổ nát. Một xã hội đảo điên. Những đứa bé vừa chào đời lúc bình sáng. Nó đã đem lại một niềm hy vọng, chan chứa khiến ta quên những nỗi khổ ải trên gian, một niềm vui cho những người đã đến tuổi xế chiều..."

X
X X

Tuy xa cảnh núi rừng đã ngoài hai năm. Những hình ảnh những người Thượng mộc mạc, hiền hòa, sáng sủa mang "gùi" (một thứ giỏ đeo lưng của người Thượng) theo nhau vào rừng kiếm lâm sản, như củi, như nấm, như măng... những trẻ Thượng ăn tròn, áo quần thiếu thốn... những người vợ lính chịu đựng, tháo vát, thủy chung, chằng quản chi gian khổ, theo chồng đến cả chỗ "sơn cùng thủy tận"... những anh lính chiến giàu ý-chí, nhiều "tài mọn" đang anh dũng gần-giữ biên cương... Tất cả những hình ảnh ấy vẫn còn gần-gũi với tôi. Mùa gió đây, trước một "Mùa Xuân Cánh-Màng", tôi ghi vội vài hàng, lòng hướng nhiều về thế-hệ của bé trai năm nào... Tôi nói hy vọng, lớn lên, chúng sẽ được xã hội ban Cúc thành những "Con Người của Thời-Đại", sẽ đem lại cho chúng ta một "Mùa Xuân Đen-Tộc", một mùa Xuân : tiếng súng không còn thay tiếng pháo, một mùa Xuân : Đất nước hết phân chia. Tôi mong mỗi mùa Xuân ấy lắm...

HỒNG-QUY
Xuân Giáp-Thìn.

THĂM ĐỒ Ý KIẾN

Trong giai đoạn mới, để Nội San TQLC phản ánh đúng nếp sinh hoạt cũng như ước nguyện của các Bạn từ hình thức đến Nội Dung, chúng tôi mong các Bạn trả lời những câu hỏi sau đây và gửi về BTM/P5 KBC 333I càng sớm càng hay

1/ Bạn có muốn duy trì tờ Nội San TQLC nữa hay không?

.....
Nếu có Bạn nghĩ thế nào về

2/ Hình thức của tờ Nội San ? Cách trình bày có vừa ý Bạn không ? Đó khuyết điểm nào ?

.....??

3/ Trong Nội Dung Bạn thích những mục nào ?

Tin tức nội bộ.....Mở rộng kiến thức.....

Phóng Sự đủ loại.....Mục xã thuyết.....

Tài liệu học tập.....Khảo luận.....

Tranh cười.....Y khoa thường thức.....

Truyện vui.....Nói Thẳng.....

Truyện ngắn.....Kinh nghiệm chiến trường.....

Tùy Bút.....Nêu cao những thành tích của Đơn vị

Thơ.....hoãn cá nhân xuất sắc.....

4/ Ý kiến riêng của Bạn về tờ Nội San ? Về mục Phóng Sự Tranh ảnh ?

.....K.....

-Mong đợi sự hợp tác nồng nhiệt của các Bạn

Bộ Biên Tập

THAO DUỢT

lại

Thủ - Đức

Ngày 24 - 1 - 64



BRIGADIER GENERAL DEPUTY COMMANDANT 3rd MARINE Div Arrived in VN

During the exercise for VNMC we unexpectedly welcome a high ranking visitor

He came in person with VNMC to observe this exercise

cuộc thao duợt này.

— Một pha trong cuộc tấn công mục tiêu địch của Tiểu Đoàn III



HÀNH QUÂN

PHƯỢNG HOÀNG I TIỀN GIANG



— Trong cuộc hành quân này ta tịch thu được: 3 súng cối 60 ly, 11 tiểu liên, 4 súng trường, 1 súng ngựa trời 1 súng lục... Hạ sát 6, bắt sống 21, bắt giữ vì tình nghi 30 Phá hủy 103 căn nhà, 2 Trung tâm Huân luyện, 1 Công binh xưởng ..

— Đồ bộ vốn là môn tác chiến chuyên môn của các chiến sĩ Cọp Biển.

