

22 - 1 - 22

ĐOÀN-THIỀN TIỀU-THUYẾT

VÌ NGHĨA QUÊN TÌNH

Tiếng ai gọi. – Chuyện đêm xuân
Xứ tôi mình. – Ai giet người. – Cô Tuê-châu
Cô-dâu Tuyết.

MÀN-CHÂU

NGUYỄN-MẠNH-BỒNG

DÉCEMBRE 1921

Phi 530



HANOI

IN TẠI VĨNH THÀNH CÔNG TY

1921

Sách này đã trình phủ Thống-sử để giữ bản quyền.

Thư-viện
Trung-ương

M 23
2286

Ms.286 (23)

I
ĐOÀN-THIỀN TIỂU-THUYẾT

VÌ NGHĨA QUÊN TÌNH

Tiếng ai gọi. — Chuyện đêm xuân

Xử tội mình. — Ai giết người. — Cô Tuệ-châu

Cô-dầu Tuyết.

MÂN-CHÂU

NGUYỄN-MẠNH-BỒNG

DÉCEMBRE 1921

0 \$ 30



HANOI

IN TẠI VĨNH THÀNH CÔNG TY

1921

Sách này đã trình phủ Thống-sứ để giữ bản-quyền.

TẠI SAO QUYỀN SÁCH NÀY LẠI XUẤT-BẢN ?

Quyền sách này thật không phải là tôi muốn cho ra đời để khoe văn, hoặc cầu danh cầu lợi chi chi. Giả tôi có khoe văn thì dù hay đến đâu ra nứa bọn bình-phẩm chè-bai đã sẵn có rồi, tất họ nhao-nhao lên mà dèm cho ra giở, họ đã dèm ra giở thời hay tuyệt đó cũng vì thế mà tồn danh, vì thế mà tồn lợi, danh lợi còn đâu mà cầu ! Vả lại cầu-danh ở văn-giới nước ta cũng chẳng có danh gì, cầu lợi ở văn-giới nước ta cũng chẳng có lợi gì. Nếu muốn danh muốn lợi thời ở xã-hội này có thiếu gì cách cầu, danh to lợi nhơn ở nước ta ngày nay thực không ở văn-học !

Thế thời xuất-bản làm gì quyền sách này ? Chỉ tại tôi không muốn cầu danh, tôi không muốn cầu lợi ở chỗ huy-văn mà ông Nguyễn-Thống biết-hiệu Kinh-dài tự-nhiên làm mấy câu khen ngợi quá tài quá đức tôi ở quyền « Hai giác mộng » của ông xuất-bản tháng Juin năm 1921, khiến cho có người tưởng tôi s-ui ông làm-quảng-cáo cho tôi để tôi cầu danh cầu lợi chi chi, lại có người cho là hay tôi có cái ác-cảm riêng gì với ai mà lợi-dụng mấy giác ngủ mê của ông, nên tôi phải cho quyền sách này ra đời để đáp lại cai hận-tinh của ông mà giải tỏ với các ngài độc-gia.

Xin các ngài biết cho rằng ông Nguyễn-Thống làm quyền « Hai giác mộng » ấy bao giờ tôi cũng không biết, ông định đê-tặng tôi thế nào tôi cũng không hay. Đến khi sach ông xuất-bản, ông cho tôi một quyền thời tôi mới biết rằng ông có bụng yêu tôi mà đê-tặng cho tôi. Ông khen tôi có tài làm tiểu-thuyết, tài ấy tôi xin thú thực rằng hèn vụng. Tiểu-thuyết của tôi đương tập làm, tưởng chũ khả-dĩ để các ngài mua vui rồi dạy bảo lại cho đê tôi được nhờ đó tiến vào con đường chính-dáng ; may mà những thiên tiểu-thuyết mà ông dẫn ấy, tôi đã nhờ được lòng tốt của các ông bạn đồng-nghiệp Trung-Bắc Tân-Văn quá yêu dăng báo cho, cùng những ông cao-hữu của tôi là ông Phạm-Quỳnh, ông Trần-Văn-Quang dùng dăng vào

Nam-Phong Tạp-Chí và Thực-Nghiệp Dân-Báo để tôi được thu-dụng với dời, nào đã có đâu là « kiệt-tác » như lời Ông Thống nói.

Ông Thống khen tôi « sớm có giá-trị trong làng văn ». Chết nỗi ! Làng văn Nam-Việt mà đến tôi đã sớm có giá-trị chẳng hóa ra một làng văn non-nớt quá lăm le ? Đến câu « thanh-danh vang động cả miền Nam cõi Bắc » của ông, thời tôi tưởng tôi chưa có gì là thanh mà cũng chẳng có gì là danh, lấy chi mà vang động miền Nam cõi Bắc được ? Còn như ông nói đến những chuyện tôi già Thị-Bồng và sự tôi đăng bài trong các báo Nam Bắc cùng sự tôi ký tên trong Nam-Phong, và ông trích những câu thơ non đai của tôi ra ông tán-dương cho. Thực điều là quá-dáng cả. Những cái đó chẳng qua là cái việc tôi phải làm, cái nghệ tôi sinh-nhai, cái tam-sự riêng của tôi đối với tôi, nào đã có cái gì là công với xã-hội quốc-dân, mà nào có phải là tôi vì cái tình-thể riêng gi nô khu-khiền....

Ông có nói tôi « chỉ bị những kẻ dỗ-tài lật-nắng, luống tranh-danh đoạt-vị với mình ». Ông lời ấy thật là ông nhầm to. Tôi có tài đâu mà ai dỗ, tài có năng đâu mà ai tật, tôi có danh gi mà ai tranh, tôi có vñ gi mà ai đoạt !

Ông bảo tôi « chưa gặp được tri-kỷ ». Câu ấy ông lại nhầm to nữa. Có lẽ riêng ông là tri-kỷ của tôi ! Người tri-kỷ là người biết mình có điều-hay mà yêu mình dùng mình. Vây ông Phạm-Quỳnh chính là một người tri-kỷ của tôi vì ông ấy đã yêu tôi cho tôi cùng theo một cái chủ-nghĩa tốt của Nam-Phong Tạp-Chí, ông Trần-Văn-Quang cũng là một người tri-kỷ của tôi vì ông ấy đã yêu tôi cùng tôi trong việc gagy dựng Thực-Nghiệp Dân-Báo lúc đầu ; ông Nguyễn-Huy-Hợi cũng là một người tri-kỷ của tôi, vì ông hiện dương cho tôi cùng ông trong việc Hữu-Thanh Tạp-Chí và Ich-Hữu-Thư-Xã này. Còn biết bao nhiêu người thân yêu với tôi như các ông ấy nữa, thiết-tưởng điều gọi là người tri-kỷ ở dời này của tôi được cả.

Ông nói đến việc Ich-Hữu-Thư-Xã vây xin thưa rằng cái đó là ở ông Nguyễn-Huy-Hợi chủ-trương, tôi đâu có một

chút công-lao : ông lại nói đến việc Thực-Nghiệp Dàn-Bảo thời công-nghiệp ấy là của ông Nguyễn-Hữu-Thu, ông Bùi-Huy-Tin, ông Trần-Văn-Quang, tôi chẳng qua chỉ là các ông ấy có lòng yêu thời được giúp đỡ mà thôi !

Nói tóm lại thì những lời ông Nguyễn-Thống đề-tặng tôi, tôi cũng phải cảm ơn, song ông khen tôi không có lấy một lời nào xứng-dáng tài đức tôi cả : vậy tôi xin phép cải-chinh lại cho khỏi hóa ngoa-ngôn.

Tôi chỉ là một kẻ muốn giữ cái chủ-nghĩa hữu-ái suốt đời, ai tôi cũng yêu, dù người ghét tôi tôi cũng mến, ở đời tôi thường chỉ có cái chủ-nghĩa ấy là rất êm-dềm rất thú-vi. Vậy tôi xuất-bản quyển sách này xin để tặng cả cho người quen, người lạ, người bạn, người thù, đọc những chuyện tâm-báy của tôi in đây xin biết cho tôi rằng bao giờ tôi cũng một lòng thán-ái chira-chan. Tôi thường nghĩ người quen tôi có danh, danh ấy tôi cũng có một phần, người lạ tôi có lợi, lợi ấy tôi cũng có một phần, người bạn tôi có tài, tài ấy cũng như là tài tôi, người thù tôi có vị, vị ấy cũng là vị tôi. Vì hết thảy ai ai cũng là đồng-loại với tôi cả. Tôi đối với ai tôi cũng một lòng hữu-ái.

Trong đời tôi thường đọc câu cách-ngôn của thầy Giáo tôi dạy tôi khi xưa rằng : « Nó dốt nát tôi thương nó ; nó yếu-ớt, tôi bảo-hộ cho nó ; nó chửi rủa tôi, tôi săn-lòng tha-thú cho nó ; nó thù ghét với tôi, mà tôi thì bao giờ cũng yêu mến nó ». Ôi ! hữu-ái thay lời nói !

Áy vi l'hé mà quyển sách này ra đời.

Nguyễn-Mạnh-Bồng

HÌNH ĐỀ

I

Hết chuyện luân-thường đến chuyện chơi,
 Khen chè âu cũng gác ra ngoài,
 Chơi văn đã viết in thời bán,
 Hiến khách tinh-chung một cuộc vui.

II

Cuộc vui in hiến khách tinh-chung,
 Cái giá văn-chương có mấy đồng,
 Góp nhặt trò đời vài mảnh giấy,
 Tinh-chung ai đó thử xem cùng.

III

Cùng xem xem thử thử xem sao ?
 Những chuyện in dày những thế nào ?
 Có đủ trò đời cùng nỗi thế ?
 Ba hào một quyền có là bao.

Ngày mồng 5 Décembre 1921

NGUYỄN-MẠNH-BỒNG

hi-đề

VÌ NGHĨA QUÊN TÌNH

(Câu chuyện người đi Tây về kể lại)

Khi vợ chồng tôi đã từ-giã nước Việt-Nam qui-báu nhà ta thời tôi sang nước Pháp, ở một nơi gần bờ biển.

Hai vợ chồng tôi ở liền nhà với một ông lão thuyền chài.

Hè nhà tôi cần đến cá, tôm, sò, hến thời đều trống cá vào một ông lão.

Mọi công việc mua bán gì cung-cấp trong gia-dinh tôi thời vợ tôi đều cảng-đang cá.

Một hôm nhà tôi đi chơi ở ngoài vè bão tôi rằng:

— Nay cậu này, con gai ông lão thuyền chài đã đăng vào quân-tịch, tình-nghuyện làm lính tống-chinh rồi đấy.

Tôi vốn biết ông lão ấy tuổi đã già nua, người thời yếu ớt, đeo bệnh-tật luôn ở trong mình, có một chút con gai tuổi đã hai mươi ba mà người tinh-anh hoạt-bát lắm.

Tình ông lão trầm-mặc ít cười nói với người thiên-hà nhưng đối với cậu con ông thời ông hỉ-hả rủ-rỉ chò-chuyện cả ngày không chán.

Là vì ông yêu mến con ông mà cậu thiếu-niên cũng yêu mến cha mình, cái ái-tình thật là thâm-chí.

Tôi dù ở gần nhà ông lão, tiếng là hàng xóm láng giềng mà cũng chẳng biết tên họ ông lão là gì. Chỉ có tên cậu con gai ông lão, là vì ông lão thường gọi con trước mặt khách rằng:

— Thằng Jean ra lấy cá cho ông đây!

Hay là:

— Thằng Jean đi xâu tôm để bà đem vè con.

Gọi lần nào thời cậu ta tưứi-tinh chạy lại, cái vẻ hoạt-bát lanh-lợi lưu-lộ cả ra ngoài, trông rất đáng yêu.

Bởi đó nên ai cũng được biết tên cậu là cậu Jean, mà ông là ông lão thuyền chài mà thôi.

Tôi nghe tiếng cậu Jean tinh-nguyện tòng-chính, đêm hôm sau tôi bèn đến nhà ông lão để mua tôm cá thay nhà tôi và xem tinh-hình nhà ông lão nhân-thể..

Tôi vừa tới nơi thấy ông lão đương ngồi đếm sò, nhà xem vắng-vé, chỉ có cái tiếng dùi của ông lão dẽ sò mà thôi.

Tôi vào nhà nhìn lên trên vách thấy có một lá cờ treo trên, dưới có một khẩu súng cồ.

Tôi cho chinh đó là cái dấu hiệu của cậu con ông lão đi tòng-quân đó. Tôi mới thư-thả mà hỏi ông lão rằng :

— Con nghe cậu cả nhà cụ tinh-nguyện đầu-quân rồi có phải không ?

Câu hỏi của tôi buột mồm ra mà tai chờ mãi không được nghe tiếng ông lão đáp. Tôi cũng không hỏi nữa, ông lão cứ nghiêm-nhiên ngồi đếm sò. Chợt cái, thấy dừng dùi lại mà nói rằng :

— Vàng, cũng mong cho chàng Jean nhà tôi nở được hết nghĩa-vụ đối với Tồ-quốc tôi.

Tôi nói rằng :

— Khẩu súng cồ ở trên vách kia là thế nào ?

Ông lão rằng :

— Đó là của ông anh tôi để lại, anh tôi đánh trận mà chết.

Tôi rằng :

— Thế thì khẩu súng ấy sao lại đến tay cụ được !

Ông lão rằng :

— Lúc tôi mới 16 tuổi, trốn học ra đi lính, vào làm lính trong trong đội quân anh tôi. Nên khi anh tôi chết trận, tôi nhặt lấy khẩu súng còn sót lại ấy làm một vật kỷ-niệm vĩnh-viễn bi-thảm cùng với đời tôi cùng già.

Tôi rằng :

— Thế ra cụ cũng từng phen tám đạn gọi tên phải chăng ?

Ông lão rằng :

— Vàng, tôi đi trận đã bị thương chữa mãi mới khỏi.

Nói xong cởi áo chia vai ra cho tôi xem, vết thương hãi còn.

Tôi nghĩ trong bụng rằng cậu Jean lúc bình-nhật cũng đã từng nghe quen những chuyện sét-máu góm-ghè, ông lão mà hay nói chuyện với con là nói những truyện đánh đồng dẹp bắc lúc bình-sinh cả.

Ông lão lại nói rằng :

— Bác tôi cũng đi đánh giặc bị quân thù bắn chết. Ông thân-sinh ra tôi cũng tòng-quân xuất-chinh bị gươm đâm thành tần-tật. Làm dân nước một phen nước có việc cần đến mình, gấp cơ-hội giúp nước được, đem mình hăng-hái mà làm hi-sinh cho nước mới khỏi phụ nghĩa-vụ làm dân.

Đến sau nhàn việc riêng nhà tôi mà vợ chồng tôi phải di nơi khác, khi lại được trở về chỗ đó thi trong các tờ nhật-báo đã thấy biên dày những tên người chiến-sĩ trận-vong.

Về tối noi được vài hôm đến thăm ông lão, thành ra ông đã quên hẳn việc con ông đi tòng-quân rồi.

Nhàn tôi ngồi nói chuyện buôn lôm-bán-cá với ông lão, cái thái-độ của ông vẫn như ngày trước.

Trong nhà im lặng chỉ có một vài tiếng xe đi ngoài đường xoc-xạch đưa vào, làm cho mắt cái tinh-mịch nhà ấy đói lúc mà thôi.

Tôi lại đưa mắt bên tường thời cái cờ trước trong có sao trắng đã thấy đòi ra cái cờ trong có sao vàng, trong cái sao vàng ấy đã có cái ảnh cậu thiếu-niên ăn-mặc đồ binh-phục, phong-tư phùng-sang, chung quanh cái ảnh lại viền đèn thực giầy thời biết rằng người con ông lão thuyền chài này đã vì nước mà hết già trung-thành.

Tôi nhìn thấy thế, mắt hóa quảng, thân hóa run, tai đinh lên không nghe tiếng gì ở ngoài rõ nữa, nước mắt tôi dàn-dưa, trong lòng tôi láng-lênh.

Tôi nghĩ đến cậu con ông lão thuyền chài, than ôi! vừa ngày nào còn làm người với chúng tôi mà tới nay té ra đã làm ma chín suối!

Sao mà thế? Bởi chiến-trường, quân Đức gây nên mà trượng-phu-phải vì nước bỏ mình.

Bấy giờ tôi muốn kiểm một câu yêu-Ủy ông lão mà thảng-thốt không nghĩ ra nhời nói.

Mãi tôi mới nói rằng :

— Tôi xin có lời chia buồn cùng cụ trong cài tang đau-dớn nhà cụ, là tang cậu Jean đi tòng-quân tử-trận.

Ông không nói nửa lời. Tôi biết rằng trong lòng ông lão cũng đau-dớn.

Lúc bấy giờ ông lão cứ xâu chặt cho tôi xâu cá, tôi xách xâu cá muốn đi, song lại dừng chân đứng lại hỏi một lời rằng :

— Thưa cụ chỉ có một mình cậu ấy là trai có phải không?

Ông lão nói rằng :

— Vâng, tôi lấy vợ muộn, thằng Jean đẻ chưa được mấy năm thời mẹ nó ốm mà từ-biệt nhàn-thế!

Tôi lại hỏi nữa rằng :

— Thế thời cụ ngâm-ngùi thương tiếc cậu Jean lắm đây!

Ông lại vựt đứng dậy, quên cả hình-giặng ốm yếu, hăng-hái mà tỏ ra một cái thái-độ nhã quán-nhàn nước Pháp rồi nói rằng :

— Không.... không.... tôi không tiếc.... tôi không co tiếc chỉ con tôi được vì nghĩa mà bỏ mình. Tôi mà có tiếc chỉ là tiếc ở sự già mà thằng Jean nó lại không được cái vinh-dự vì Tổ-quốc hi-sinh tinh-mệnh mà thôi.

Cảnh-tượng nhà ông lão thuyền chài, câu chuyện nhà ông lão thuyền chài, thái-độ của ông lão thuyền chài, đến bảy giờ tôi đã về nước Nam ta rồi vẫn còn ở trong thẫn-trí tôi không bao giờ quên.

Tôi là ai ?

Là một người đem vợ sang làm ăn bên Pháp vào quãng năm 1914-15-16-17....

Viết năm 1919.

TIENG AI GỌI ?

Người ta có tinh thiêng-liêng, cảm-súc nhiều, trải biết rộng, thành ra lầm tư-tưởng, vì thân-thể mà tư-tưởng, vì núi sông mà tư-tưởng, vì gió trăng mà tư-tưởng, vì thể-thái nhàn-tinh thiên-thời địa-thể mà tư-tưởng. Đã tư-tưởng thời nám ngồi cũng tư-tưởng, đi đứng cũng tư-tưởng. Càng cảm biết bao nhiêu thời tư-tưởng càng man-máy...

Than ôi ! Đất rộng giới cao, non xa bề thẳm, bao-la mènh-mác, khiến cho bạn tư-tưởng muốn thôi mà không được, mê-mỗi tinh-thần, hao-mòn thân-thể, vẫn khăng-khăng một mực hết tư-tưởng cái này, lại tư-tưởng cái khác, tư-tưởng mãi vô-cùng...

Ký-giả có ông bạn cõi-giao, biệt-hiệu *Tiểu-Hoa* cũng là một nhà hay tư-tưởng, mới rồi chép một truyện giao cho ký-giả bảo rằng :

— Tôi tặng nhà tiều-thuyết một cái tài-liệu đem làm ra văn.

Ký-giả xem xong, mới biết ông *Tiểu-Hoa* tư-tưởng thành văn ; vậy cứ nguyên-văn xin ghi lại tưởng cũng thành một thiên tiều-thuyết hữu-tình :

« Một hôm, chiều xuân tịch-mịch, giờ mây mù-mịt, Tiểu-Hoa một mình chôn thư-lâu — giờ xuống đều là lời Tiểu-Hoa thuật cả — anh em xa, bạn-bè vắng, buồn ngắt buồn tèn. Sách chẳng muốn coi, đàn không muốn gảy, nghĩ vơ nghĩ vẩn, hết chuyện nọ ra chuyện kia, như ngày như dại, bâng-lảng tâm-tinh. Trông ra đường-phố thời bụi hồng tung bay, ngựa xe rộn-rập, kẻ lại người đi, trăm nghìn huyền-náo, thấy bóng thiều-quang, những mong ước được gặp một lần hài-kịch nào họa may có tiều-sâu cho khách cảm-tưởng này được không ? Óc tưởng-tượng, tú-chi theo, bèn chụp khăn lụa xếp nếp, mặc áo xuyễn Sài-gòn phủ ngoài áo đoạn, xỏ chân vào đôi giầy Gia-định, bit tất trắng phan. bước chân xuống thang gác, quay ra theo hướng phô mà dời gót khoan-thai, gọi là ngoạn cảnh cho người con sâu-não.

Tiểu-Hoa đương khi buồn-bã, mà bước chân ra đi, trông thấy phong-cảnh thị-thành rộn-rã như thế, thời ai chẳng tưởng rằng có thể làm cho khói sầu kia tan ngay đi, được. Nào hay đâu đã mang mối sầu trong dạ, thời càng gặp cảnh phồn-hoa bao nhiêu, lại càng thấy chán-ngán ủ-ê, mà sầu thành lại càng dày nèn bèn chặt. Cho nên Tiểu-Hoa khi đó gót chân tuy-nhiên lang-thang lững-thững, hết phố này sang phố khác, mà mối tơ sầu vẫn quấn-quýt như bao bọc lấy mảnh gương tinh-thần không sao chút dời ra được! Ôi! Sao mà sầu thế? Cũng không biết tại vì đâu! Thật sầu không có mối. Tiểu-Hoa bấy giờ lại ước ao rằng: Giá mà gặp được người cố-hữu tâm-giao để cùng dắt tay nhau cùng đi, cùng nói chuyện nỗi gần xa thời cái thuốc giải-sầu không còn gì hơn nữa. Vì thế vừa đi vừa nghĩ, lầm-bầm một mình, chẳng còn biết phố-phường quanh đó là chi cả. Bỗng may sao! Chợt có một người chạy đến, cầm lấy tay Tiểu-Hoa ra lòng thận-thiết hỏi rằng: — Kia Tiểu-Hoa hiền-huynh, đi đâu mà ra dáng àu-sầu làm vậy?

Ngàng mặt lên thời ra bác Ái-Yến. Hai chữ « Ái-Yến » cũng không biết vì đâu mà đặt hiệu, ấy hoặc lại có ý-tự riêng gi. Ái-Yến lại nói luôn rằng:

— Xem ra thực là bác có vẻ ưu-tư lầm. Thời tôi vốn đã biết hiền-huynh chỉ hay ham-mê vào những sự thần-bí, hay tư-tưởng những cái viễn-vông. Sao đương lúc phong-trào rộn-rã, giống văn-chương giá-trị ở dời, anh em ta cùng hội đầu xanh, tiến-thủ há thiếu gì phuơng, mà không đem thân-thể thực-hành. Tôi chỉ mải-mết thần-tri, hao-tốn tâm-lực chỉ vò vòn-vòn một dời như người trong mộng.... Uồng lầm!

Tiểu-Hoa ôn-hòa mà đáp:

— Xin cảm-tạ nhời vàng tiếng ngọc của nhân-huynh. Chao ôi! Như thế chẳng hóa ngô-huynh nhầm lầm ư? Ngô-huynh nhầm rồi! Con người ta ở trên dời sở-dĩ hơn được các giống động-vật khác là vì có cái tư-tưởng cao xa mà thôi. Huống chi là đương quãng dời dời Á Âu chung hội, mới cũ giao nhau, cách sinh-hoạt, càng ngày càng khó-khăn, cuộc cạnh-tranh

càng ngày càng kịch-liệt. Nếu không hết cái nǎng-lực tư-tưởng của mình để vì người vi-dời, thời minh phỏng có được hơn ai.

Ái-Yến cười mà nói rằng:

— À ra quan báu quyết chí làm quốc kêu đồng, ve kêu bụi, chuông báo thức, đuốc soi đường đó ư? Vậy thời mỗi người một chí. Có người tư-tưởng có kẻ thực-hành. Người tư-tưởng để giúp kẻ thực-hành, kẻ thực-hành lại giúp người tư-tưởng.

Ái-Yến nói xong, thời nắm tay Tiểu-Hoa rủ đi chơi đong lát nữa.

Mặt giờ hầu gác non doài, bóng cây xế chiều, ngọn gió đông hiu-hiu thổi trên cành lá, chim-chóc rieu-rau như chiều tim tồ, mặt đường xe ngựa rầm-rầm, những người làm việc ở các nơi công-sở tư-gia đã dắt tay nhau ra về. Hai người thiếu-niên ăn mặc tura-tura nhau, kẻ cao người thấp cùng quàng tay nhau cùng khoan-thai bước một, lững-thững cùng đi, vừa đi vừa ngắm, để mảnh gương mặt mà chụp lấy phong-quang phố-xá.

Giờ tà, đường bụi, óc nghĩ, chán đi, chợt qua đường « Julien Blanc » đến chốn nhà in, chữ đè « Trung-Bắc-Tân-Văn » trông mà suy nghĩ. Than ôi! Bề đâu thay đổi, trước kia nơi này nhà nát rào nghiêng, nay đã nên co-ngoi dò-xộ, chốn bảo-đường, nơi thư-cục, khiến người ai cũng chú-mục lưu-tâm. Song trước khi mà nhà nát, rào nghiêng, bỏ hoang, bỏ hủy, há chẳng phải là một chốn guy-nga, một nơi rực-rỡ hơn lúc bày giờ ư? Vật đổi sao dời sau này nào biết ra sao?

Bàng-khuảng tư-tưởng, đồng-hồ giáo-đường đã gọi sáu giờ, cùng nhau thẳng đường đi vào « Trung-ương-thư-viện » (Bibliothèque centrale). Đường đi, chợt thấy tiếng gọi:
— Ông Tiểu-Hoa! ông Tiểu-Hoa! . . .

Ngoảnh lại thời chẳng thấy chí, mà chẳng biết ai người gọi khách. Than ôi! Cái tiếng thanh-tao nhẹ-nhàng kia, không biết từ đâu ra, mà chỉ nhìn thấy buồng « Henri Rivière » nhà thương bên cạnh, bờ rào găng vườn rau nhà

đạo cũng gần kề, con đường cái một vài cái xe phu kéo. Đì chưa được mấy thời lại thấy :

— Ông Tiếu-Hoa tư-tưởng đã được mồi gì chưa ?

Ồ hay ! Ai chòng nghèo chi Tiếu-Hoa khiến cho chân chẳng buồn đi, đứng ngồi-ngần mặt. Thoái-thác dễ bạn đi mà mình ở lại. Bay giờ chiều cũng không về nhà ăn cơm nữa.

Đêm khuya người vắng, đường ngắn bước không cùng, sương reo ngọt cổ, đèn chen lá cây. Bốn bề tịch-mịch thanh-u, trông phong-cảnh như chiều muôn khóc. Khách qua qua lại lại, chỉ thấy gần đó có cái cảnh bên trong, cái tường bao ngoài, cây xanh nhà trắng, cửa đóng người rèn. Những tiếng gọi hãi còn như văng-văng ở bên tai. Ôi ! Có phải là trường thi đây ngày trước, vẫn-tự tàn-hòn muôn cùng người than khóc nỗi trâm-luân song lại ngượng lối đó chăng ? Hay là giang-sơn linh-khí, từng tang thương làm muôn cùng người bàn-bạc nỗi-niềm ai-oán đó chăng ? Chắc không phải oan-hòn những bệnh-nhàn vì sự bất-bình vào nhà thương nằm ở buồng này mà thá, gọi người bạch nỗi thương-tích trong lòng ! Cũng không có lẽ, những cò « sa-phẩm » hay những cò « anh-phe-mi-e » còn đương hiện-tại đến ngày gác ngồi đó ngó cò ra dùa khách qua đường !

Thôi, đêm sâu gió lạnh, băn-khoăn vô-ich từ cảnh về nhà để ăn cơm : Người ta ai cũng phải ăn mồi sống. Các nhà chính-trị Âu-châu có nói : « Trị-dân phải nhớ lấy cơm ăn cho sống đã rồi hãy nói triết-học sau ». Tiếu-Hoa nghĩ đến sự người ta cần phải ăn mà biết rằng tạo-hóa hèn người không sao chối được. Càng thêm tư-tưởng vẫn-vơ hoài. Tiếng gọi là ai gọi ? Vân chưa nghĩ ra ai ».

Ký-giả cứ ý nguyên-cảo của ông Tiếu-Hoa mà viết lại. Tư-tưởng ông thế nào ? Ký-giả yêu ông, mà không biết ! Những nhời ông tả như thực như hư, thực cũng không thể nào mà hiểu được. Ký-giả chỉ xin đoán phỏng rằng cái tiếng gọi ấy hoặc là tiếng gọi của tư-tưởng ông. . .

CHUYÊN ĐÊM XUÂN

Trên một cái gác cao ở phố Gia-long trông ra đường, bốn bề kín cửa. Ba gian rộng-rãi, theo lối cổ xưa, giữa kè một cái bàn ngang, chồng-chất sách Tây sách Tàu, báo mới báo cũ, truyện cổ truyền kim, nào sách triết-học, sách chính-trị, nào báo quốc-văn, báo ngoại-quốc, nào tiền-thuyết nôm, tiểu-thuyết các nước; đĩa nghiên lọ mực, ống bút hộp ghim, tập giấy viết thư, bể đựng danh-thiếp, ngọn đèn Tây trùm cái « a-ba-dua » ngũ-sắc in vào gác, nhìn thấy thế cũng biết ngay rằng chủ-nhân là một nhà văn-học ở nước Việt-Nam trong buổi đời này.

Nhận quanh tường thấy tranh chấm phá, đổi liên hoa, cùng những bức ảnh các bức hào-kiệt vĩ-nhân, thời ta cũng biết ngay chủ-nhân là một người phong-nhã, khảng-khai.

Đêm xuân êm-â, những chậu cây bình hoa hớn-hở, chủ-nhân gấp được bạn tâm-giao cùng nhau pha ấm chè hương, khêu ngọn đèn sáng, nói chuyện quốc-văn.

Khách tên họ là gì?

— Trần-Quốc-Cán, sinh-viên trường Cao-đẳng, vừa tuần tháng trước hỏng thi tốt-nghiệp, vốn người Nam-kỳ.

— Mà chủ-nhân là ai?

— Lưu-Thời-Dược, thiếu-niên tàn-văn-ký-giả ở Bắc-kỳ.

Hai người đối-diện chung nhau một quyền sách, mà cùng ngâm cùng đọc, những tiếng ngâm đọc sen lẩn với những tiếng mưa xuân tí-tách mái ngoài, gió động lay động lá sấu rào-rào, xe đi người lại, chó xua gà gáy cùng muôn vạn âm-urong ở lồng trời và giữa khoảng trần-gian. Đọc hết văn đến báo, xem xong báo đèn chuyện, đồng-hồ nhà thờ đạo Gia-Tô phố Chàm-cầm đã đánh hai giờ khuya, thời vừa xem quyền « Hoa-tiên » đến quãng Ngọc-Khanh deo mình xuống sông tự-tử :

« Nguyên vì cha mẹ Ngọc-Khanh trước kia đã định-ước
« gả nàng cho Lương-Diệc-Thương, chàng đi đánh giặc có

« Tin đồn bậy rằng chết. Cha mẹ mới định gả nàng Ngọc-Khanh cho công-tử họ Tiền, không cho nàng giữ tiết. « Nàng đã nói rằng :

« — Phàm con gái không có hứa minh hai bạn, xin đừng tang chồng mà tòng-nhất nhi-chung.

« Cha mẹ Ngọc-Khanh không nghe, mà nàng dành phó thác xuống sông theo chàng. Thế nhưng không biết rằng chàng Diệc-Thương mê người con gái khác là Giao-Tiên, chàng đi đánh giặc cùu cha tình-nhân mà bị vây trong trận ».

Đọc đến đây thời Trần-Quốc-Cán ngừng lại, thở dài mà nói với bạn rằng :

— Khen thay ! Người con gái cao-thượng thật, không nỡ hứa với hai người, cốt lấy tiết-trinh làm qui. Đọc truyện này, tôi nghĩ lại bồn-chồn tắc giả. Anh thử nghĩ xem, không biết con gái nước ta bây giờ họ xem truyện này họ có muốn theo gương tốt cõi-nhân không nhỉ ? Thế mà cô ả

Nói đến đây thi lại ngừng, mặt trái-xoan, da đen-den đổi ra hồng-hồng sam-sám, hai mắt đỏ ngầu lên, chắp hai tay lên gáy, gục đầu xuống bàn mà thồn-thức không nói ra lời.

Vốn xưa nay Trần-Quốc-Cán là một người ít nói, nhân xem truyện cõi cảm-súc mạnh quá buột miệng ra, nói ra rồi lại nghĩ ngượng, ngượng miệng nên lại chẳng muốn nói ra.

Chủ-nhân biết ngay rằng chắc tình-duyên lại bị lật-lường chi đây, thôi đêm đã khuya rồi thời hãy mời bạn đi ngủ, để tìm lời khuyên-giải cho người tấm lòng.

Hai người chung gối, chung giường, chung chăn, chung đệm, màn the buông nhủ, hoa cúc hương dưa, cái tình chí lan nghĩa Lưu-Bình Dương-Lê dễ đã có vui bằng Lưu-văn-sĩ cùng Trần-sinh-viên này chăng ?

Chủ-nhân cõi tim chuyện nói cho bạn khuây mà bạn thời gượng nói gượng đáp, tràn-trọc đến ba giờ rưỡi đồng-hồ, nhà thờ khua vang, tiếng gà quanh vùng đã gáy giục vẫn chưa thôi nỗi bức-tức.

Chủ nhân im chuyện đê ngủ, ngủ mà thấy bạn thở ngắn
thở dài bên cạnh sao nhắm mắt được yên, nên mới liều
hở ngay rằng :

— Vậy thời, chẳng hay sao mà ngô-huynh đa-cảm nhường
này ? Đáng lẽ tiêu-de cũng không dám hỏi chi cái bí-hiểm
riêng ở trong lòng bạn e phạm lối thóc-mách không phải,
song chõ đôi ta cái tình « giường treo », « đàn gầy » : Từ,
Trần, Chung, Bá sánh tầy, dám phiền ngô-huynh ngô nỗi
gioc-ngang, may ra có phương nào giúp được nhau trong
vòng u-uất này chẳng ?

Khách thấy chủ-nhân nói vậy, đương trùm đầu trong
chăn, nhò cõi ra ngoài, ngoảnh mặt đối nhau mà thưa rằng :
— Giấu nhau thì không phải đạo bè-bạn thân-yêu, nói ra
thời mang tiếng bêu xấu người cố-cựu, đê lòng thời bực-
tức khôn mang, thời thà đeo cái lối còn hơn chịu cái khổ !
Thưa với anh, tôi xin thú với anh rằng vì tình mà tiêu-de
đây ảo-não can-tràng đó mà thôi.

— Trong bài tựa cụ án Trinh đê trên quyền Kiều rằng :
« Tôi vốn đa-tinh, cảm người đồng-diệu », tôi xin lấy câu
đó mà nói với anh rằng ; « Cái mè vò-tich mè mê giài mè giài
mà mè mãi chẳng thời » là tả những kẻ đa-tinh đã mắc vào
thời lụy, đã lụy thời sầu ; tiêu-de đây cũng đã nhiều phen
rơi lụy về tình, nghĩ đến những bực thánh-hiền chính-định,
soi gương mình thận cho mình, bị « ngũ-trọc » sai khiến,
mà « tâm vi hình dịch » ; thương vay khóc mướn, cười hão
vui phèo, Cụ Không-tử đã phải kêu rằng : « Chưa thấy ai
hiếu-đức như hiếu-sắc », thời mới biết « thành nghiêng quán
đỗ tan-tành » là thường, chắc anh lại bị ngô liễu đường hoa,
ai lừa ai dối đó hẳn thôi ?

— Không phải là ngô liễu đường hoa, « những con người
ấy ai cầu mà chi. » Số là khi tôi mới bước chân lên đất
Bắc-kỳ này, học cùng với anh ở trường Bảo-hộ cho đến khi
học ở Pháp-chánh, tôi được cái hàn-hạnh mà quen
biết mấy cậu ấm con quan lớn Án kia. Lân-la biết đến cả
nhà, bà-lớn Án coi tôi như vàng nén, trao cho tôi dạy mấy
cậu trai cùng mấy cô gái học Pháp-văn. Tôi thành-tâm

dạy bảo, ai cũng chóng hay cả. Thật tôi thề, tôi mà có đem lòng gì khêu hoa ngợi nguyệt để làm bại-tiết người ta thì tôi không phải là người nữa. Tự-nhiên thấy bà-lớn Án hỏi tôi đã có vợ chưa. Tôi cứ thực nói rằng còn đợi ở trường Đại-học ra sẽ định, bởi thăm nhà cửa tôi cũng bao thường thường có tiếng mà không miếng, tuy đeo cái danh thế-phíết mà cũng chẳng được lồng-lẫy bạc vàng như người, bà liền hẹn gả cô Bảo-Tuệ cho tôi. Nghĩ mình đã lớn, nay mai mãn-hạn ra trường, lại được bà lớn đem mắt xanh mà tặng vị thiêng-kim-tiều-thư, cảm-tinh vô-hạn. Đinh-ninh vinh-quí cùng với vu-quí một ngày, thời cũng mãn-nguyễn. Bởi thế mới liền viết giấy về trình ba má tôi ở Vĩnh-long. Rồi mà rơm lửa gần nhau, cô Bảo-Tuệ cùng tôi thật là hiền Lâm-thúy, vườn Tụ-hiền, chốn Tây-sương, cũng đà thè-thốt dưới trăng. Không ngờ rủi tôi bị hỏng kỳ thi tốt-nghiệp vừa rồi, mà bà Án đã đem gả cô ả cho một cậu con ông cự-phú ở tỉnh Hải-phòng rồi...

— Thế đã cưới chưa ?

— Cưới tháng một năm ngoái, đi toàn bằng ô-tô cả ; anh không biết ư ? Đề vây tôi kể nốt anh nghe. Khi bà nhận nhời người ta bà lại nói với người bạn tôi rằng : « Trường nhà cậu Cán người Sài-gòn thời giàu, chẳng là cũng nghèo. Không đỡ thời làm trò-trổng gì ! » Tôi không chấp chi bà cái lỗi quên lời hứa với tôi ; tôi chỉ nghĩ đến lời bà mà tôi bi. Tôi riêng bức vì nỗi cô Bảo-Tuệ, chính cô đã học tôi, đã yêu tôi, đã hẹn-hò với tôi, mà công minh đáp nấm trồng tranh, ăn quả chẳng được vin cành cũng không ? Đối với nhà ra người nói phách, đối với bạn ra đứa khoe càn, đem hết tâm-sự kẽ cả với tinh-nhân, tinh-nhân lại về tay người khác. Minh không muốn phạm tội trăng hoa, quyết định bách-niên giai-lão, mà người khiến minh thành ra kẻ dăng-đò, trai Trinh Vệ. . . .

— Than ôi ! Anh tinh đại-gia thế-phíết bây giờ nói làm chi cho ngứa gan nóng mặt. Phong-hóa suy-đồi rồi ! Nhân-tâm bại-hoại rồi ! Bùn dưới đáy ao đã lên cả mặt nước ao rồi ! Danh-nghĩa bây giờ họ coi là một đồ vất bỏ, bạc vàng

ngày nay chúng lầy làm một thứ thánh-thần. Các cô tiểu-thư thời này cũng đến « đồng tiền », vòng hoa phẫn hột, thấy ai túi nặng là yên. Ngày trước đã có người đăng báo nói « khuè-các » với « bình-khang » chỉ khác nhau có cái tiếng gọi, thực là người biết đời lầm. Buổi giao-thời nghỉ lầm nỗi thương-tâm : người trong nước nhặt-nhénh được dăm ba cái bã-giả văn-minh, một vài cái cầu-cận tự-do, chẳng còn nhìn đến liêm-sỉ nữa. Những kẻ tu-my nam-tử ngày nay biết cầm ngòi bút viết câu văn còn chỉ vì đồng tiền mà bỏ cả cha, rầy cả vợ, gọi kẻ nợ là cha, gọi người kia là cụ, chẳng là con gái, như cò Bảo-Tuệ ấy thật nhiều, nở mũi ra đã thơ thơ, giấy giấy, tinh tinh, ngãi ngãi, kẻ từ lúc biết xuân cho đến khi xuất-giá, thè-thốt cũng được dăm chàng, chung-chạ cũng được vài kẻ, trai khôn bảy giờ mười người đến tám chín người phải lấy vợ thừa thế-gian. Hỗng từ trên hỗng xuống, gai cũng như gái, trẻ cũng như già. Than ôi ! trong một nước đã không còn biết danh-dự là cái gì nữa, tài-hoa là cái gì nữa, chí-khi là cái gì nữa, chỉ tối mắt cả vào « xu » mà thôi, thật là một cái nước đảo-diện bai-hoại lầm. Trách chi bà Án tham của, giận chi Bảo-Tuệ lỗi nguyền, deo làm gì cái khò-não, xin cùng nhau ta cùng xám-hối, cõi gọi hồn liêm-sỉ lại, làm sao cho nhân-tâm được thuần-chinh, danh-dự được xương-minh, phong-hóa được lương-thiện, kẻ làm quan người làm bao làm sách, đời bên cùng hợp nhau lại ta cùng làm, vất cái tình ái-luyến đi mà thi-hành cái nghĩa cao-thượng, cho non sông hoa cỏ nêu vỗ-vang cùng với hoàn-cầu. Bọn minh mà còn phóng-khi trách-nhiệm, này thanh-nôi phụ-tình, mai sầu đường duyên-bạc, thời-trong nước còn ai là đứng trọng-phu ?

Đồng-hò đánh bốn giờ khuya hai người trần-trọc cả hai không sao yên ngủ...

Vừa chợp mắt đã thấy tiếng xe rầm đường cái, bừng mắt ra sáng bạch rồi, giày rửa mặt uống nước, hai người cùng nhau trò truyện, một lát, đồng-hò đánh 7 tiếng, khách chào lui về.

Chủ-nhàn ngồi bàn cất bút làm văn.

Viết năm 1918.

XỨ TỘI MÌNH

(*Thần Thiên-lương*)

Trên con đường cái thiên-lý từ huyện Yên-mỹ đi xuống Đại-lỵ Bân-yên-nhân, giữa trưa trời mát mẻ quang vè ngày xuân năm Đinh-tị, rằm tháng giêng người đi lè bái rất đông, thấy một người trạc ngoại ba mươi, râu-ria tua-tủa, quần áo tả-toi, bị mẩy nhát giao ở cổ và rốn, máu chảy đầm-dìa, ngực thoi-thóp thở, tay cầm một con dao « ca-níp » nhỏ, mắt dương trừng-trừng ở quang làng Liêu-thượng. Dân làng đương xúm-xít lại để sấp-sửa cảng lên Huyện trinh. Người đó tên gi, quê họ nơi nao, tại sao mà thế? Khách hàng-quan không ai là kẻ biết. Người gần đây chẳng ai là người hay. Than ôi! Thua cờ đại bạc, hực thân dận nhà nỗi chí mà tự-sát, hay bị kẻ hung-đồ dang tay hại dò?

Ôi! Nếu mà ta biết rõ đầu-đuôi duyên-cớ thời ta cũng nên ghê-góm cho con ma « Tình-dục », sợ hãi đến vị thần « Lương-tâm ». Vì con ma Tình-dục ác-nghiệt kia nó xui giục người ta xàng bậy đủ điều, nếu không biết tim phuơng mà yêm-trí nó thời dễ phạm tội nọ lỗi kia, trái đạo này nghĩa khác, mà ông Thần Lương-tâm có khi nào xét đến minh thời sẽ sửa phạt cho đến điều tàn-tệ. Than ôi! Sắc không sóng gió, chìm đắm người thật dễ như chơi. Tình là chi? Ai là chi? Sao không nghĩ đến điều đạo-nghĩa. Nay xem truyện ông Phán Lưu-Phan thời nửa thương mà nửa ghét. Thương là thương mắc bả hồng-nhan, ghét là ghét đem tâm tàn-ác, nghĩ lại lo cho đời không biết khi trước mắt thấy phấn son mà trong lòng có giữ được vững-chãi đạo-đức hay chăng?

Ông Phán Lưu-Phan là người thế nào?

— Là Thông-ngôn phủ Thống-sir trước, quê ở làng X..., thuộc huyện Kim-động, đã xin nghỉ việc về vui thú diền-viên, chính là người râu-ria tua-tủa, quần áo tả-toi, nằm ở vệ đường mà thuật-giả kê trên kia đó.

Ông vốn trước con nhà nho-nhã, lỡ bước sành vòi, lưu-lạc tự thuở mười ba, ra kéo quạt ở sở máy đèn Hà-nội, tro ở một nhà bà hàng nước ở phố Sinh-tử. Bà tuy làm nghề hèn kém mà vốn cũng có ít nhiều, nhận thấy thằng bé kéo quạt đi làm có chí-thú mà chăm-chỉ siêng-năng, ngày làm tối về lại đi học những người đã biết, bà có lòng yêu. Thằng bé đã ngoan mà lại đẹp trai, hỏi giòng-giỗi ra con nhà nho-sĩ, vì cha mẹ chết sớm lưu-lạc nên phải theo đời chúc-phận ti-tiểu; ăn nói lễ-phép, ra vào ý-tú, bà yêu mà bà lại thương. Bà ở góa sớm, được một gai tên là Nguyễn-Thị-Dần, rau cháo nuôi con cho đi học ở trường Hàng Trống, nhân hiếm người trông sóc việc nhà mới bảo Lưu-Phan rằng:

— Nếu con có muốn làm con nuôi ta thời ta nuôi cho, sau nay sẽ gày dứng cho nêu thân nêu phận.

Lưu-Phan xin làm nghĩa-tử, gọi bà là mẹ, gọi Dần là chị; tuổi Phan khi đó 14, tuổi Dần 13. Dần bấy giờ đã học lớp năm trường Hàng Trống bèn dạy Phan, Phan thông-minh chẳng mấy mà nhân Dần dạy học lại vượt sức Dần, Dần đem lòng àu-yếm xin với mẹ cho cả Phan đi học trường Yên-phụ.

Ngày tối mai qua, sen tàn cúc nở, quả địa-cầu quanh đường quí-dạo năm vòng, thời bà mẹ nuôi Phan đã chơi nơi Bồng-linh, Dần thưa-tự cơ-nghiệp, thôi học về nối cửa hàng mẹ, song lợi-dụng cái vốn nhỏ ấy mà mồ-mang sự buôn-bán cho rộng ra. Phan bấy giờ học đã giỏi, thi Thông-ngôn thua ấy còn dễ, nên Dần cố cho Phan dấn bước đường mày, hai năm nữa Phan đã so-bồ làm Thông-ngôn tại tòa Đốc-ly.

Lửa sẵn gần rơm, tài em chị đã rõ, mạo em chị cũng tường, em đã thành-danh, chị chưa xuất-giá. Tiếng dù em dù chị, song khác mẹ khác cha, gái tờ đứng đó một mình phải sớm tinh tim nơi nương tựa; trai mòn đương thi đắc-ý cũng mong rằng sánh-phượng đẹp đẽ. « Cái ái-tình này, chó nói cùng ai, chỉ có hai người, biết nhau mà thôi. »

Trước còn ân-nghĩa, sau ra đá-vàng, sự đó là thường vậy. Ôi! một giây một buộc ai giáng cho ra?

Con người ta trong khi ưu-hoạn thường là người tốt, đến lúc đắc-chỉ dẽ ra người hư, thế cho nên cõi-nhân có câu « sống

ở chỗ lo-lắng thời được chết ở chỗ yên-vui, sống ở chỗ yên-vui mà không nghĩ đến sự lo-lắng thời chết ở nơi lo-lắng ». Than ôi ! Thế mới biết câu thơ Tây : « *L'homme est un apprenti, la douleur est son maître* ». — Người là học-trò, sự khổ là thầy dạy, — cái khổ không có phụ ai, chỉ có cái vui hay giết người mà thôi.

Khi dàn sở-tại đó cảng lên quan huyễn thời mới biết là ông là ông Phan Lưu-Phan, song chưa hiểu sự thế nào mà đến thế, ông bèn nói với quan huyễn rằng :

— Không có ai hại tôi cả, xin ngài sai dàn đưa tôi về ngay nhà thương Hưng-yên rồi tôi sẽ kể rõ-ràng câu truyện, kểo bảy giờ đầu lâm không tài nào nói được.

Xuống đến nhà thương thời ông thầy-thuốc xem biết vết thương ông tuy vậy mà nhẹ. Bèn sai đem vào giường bệnh. Nguyên ông cùng với ông thầy-thuốc này là chồ bạn thân, nên khi nằm yên trong giường bệnh, ông thầy thuốc vào chῆa, ông liền nắm lấy tay ban-gat nước mắt khóc mà nói rằng :

— Anh Nguyễn-Ngô-Hữu ơi ! Xin anh đừng nén chῆa chạy chi cho thẳng khổn mặt này, khắp thê-gian không ai tồi tệ chó-dều đến như tôi, anh à, ngày nay là ngày Thần Thiênlương đã định lôi tôi xuống Diêm-cung để cho quỉ lôi lui, chồ cắn chan, chịu những cái cực-hình ở trong địa-ngục đây.

Nguyễn-Ngô-Hữu tức là tên ông thầy-thuốc ấy. Ông đương sắp thi-hành cái bồn-phận, cứu-tế, thầy bạn nói như thế thời ngạc-nhiên mà rằng :

— Anh này hoảng ! ĐIÊN mất rồi ! Cố thương-tich mà không cho chῆa là có làm sao ?

Nói dứt lời, thi ông Phan Lưu-Phan liền nói ngay rằng :

— Chao ôi ! Thương-tich ! Nào ai đâm chém tôi vì sự giđau, thương-tich này là từ ông Thần Thiênlương sai tay tôi đâm chém cho chết cái thân tội-ác bần-thủn của tôi. Tôi là tội đáng chết, không nên cứu tôi mà làm gì.

Nói đến đây, ông thầy thuốc nhìn vào những chồ thương-tich của ông, thời thầy đã được các người dân Yên-mỹ lấy lá dịt

cho yên-hàn rồi, cho nên thấy ông nói cũng ngồi nghe, bấy giờ bên cạnh giường ông Phán Lưu-Phan có hai người khán-hộ đứng bên ông thầy thuốc cùng nghe chuyện :

Này tôi xin kể để ông anh nghe :

— Tôi được đỗ Thông-ngòn cũng là nhờ vợ tôi là Nguyễn-Thị-Dần thương yêu mà được thành-danh, nếu không có cái ân bà mẹ vợ, cái nghĩa người vợ hiền, đâu tôi được no cơm ấm cật, ăn học kịp người. Thế mà đến con sưng-sướng tôi nỡ đem lòng bất-nhân. Trời ơi ! Thiên-hạ có ai lại bạc-hạnh như thằng tôi không hử ? Anh ơi ! Từ khi mà vợ chồng tôi xe tơ kết tóc cùng nhau, một hai yêu đương, muôn vàn chân-trọng, không hề có lấy nửa điều trái nhau. Trái khi đồi Yên-bái, Lào-kay, Thái-bình, Nam-định, giòng-giā sáu năm trời, đôi vợ chồng tôi chẳng khác đôi uyên, thật tam tú núi đã trèo, thất bát giang đã lội. Cái gia-đinh tôi đương êm như mùa xuân, sáng như trăng rằm, hồn-hồ như hoa nở gió đông, trong ngàn ấy năm sinh ba cháu, còn có hai đứa là nuôi được, đứa trai lên 7, đứa gái lên 5 mà đã nêu con nhà mất mẹ ! Trời ơi, mẹ nó là ai ? Có phải là Nguyễn-Thị-Dần vợ tôi đó không ? Hỡi minh ơi, hồn minh có thiêng nên chứng-giám cái giờ biết tội của tôi này ! Trời đất ơi ! Cái con Đát-kỷ kia ! Vì mày mà tao thành ra xa vợ xa con, kẻ dương-gian người âm-phủ ! Anh ơi, ấy cũng bởi vợ chồng tôi làm ăn nhờ trời nhờ quan trên một ngày một khâ, lung-vốn cũng đã hơn người làm việc khác, vào một tay tư-bản-gia rồi. Bởi thế mà vợ chồng bàn nhau « phú-quí qui cố-hương » chẳng hơn là « vinh-hoa cư khách-địa » hay sao ? Bèn đem vốn về quê, cáo việc nghỉ ở nhà, cái đoạn này thật là thần-tiên lạc-thú. Tiêu-diêu phóng-khoảng sinh-kế mà ăn; không còn phải ở trong vòng thúc-phọc nữa, thật là sướng là vui.

Nói đến đây thời ông thầy thuốc Nguyễn-Ngô-Hữu đáp rằng :

— Thôi, để chữa cho khỏi đi rồi hãy kể, năm yên mới được.

Ông Phán Lưu-Phan nói dận-dộ lên rằng :

— Thật tôi không biết đau là cái gì nữa, nó è rồi, nó quen rồi, tôi bây giờ chỉ được nói là sướng là thỏa mà thôi. Bác và các ông khán-hộ cứ bắc ghế ngồi đây để tôi xin kể hết cho bác nghe, rồi tôi chết ! Nay bác ơi, Vợ chồng con cái đoàn-tụ một nhà, bức tranh ngoạn-mục ấy thật là vẽ ra cảnh thú. Thế mà no cơm đắng mõi, nằm lâu nhớ đến chỗ phồn-hoa lại lần về Hà-nội. Ôi ! Hà-nội ! Hà-nội !! Vì người mà ta vể-vang, cũng vì người mà ta ra cầm-thú ! Song rút lại cũng là tại tôi đó mà thôi. Năm kia tôi nhàn mẩy tháng hè sang chơi Hà-nội ở nhà một người bà con gần một trường nữ-học ! Bóng hồng thấp-thoảng, một cô giáo-học trạc ngoại đói mươi ăn mặc thật là hoa-hoét, làm cho tôi choáng mắt, phấn son tô-diểm, khiến tôi mè-tơi ! Tôi bèn dò-la đến chỗ ở, biết rằng: Cô cũng lõ-làng duyên-phận, sinh-nhai tuy trong vòng giáo-dục, mà tinh-tú cũng quen thói gió trăng ! Vì thế mà dục-tâm tôi như lửa, muốn được làm cam-tâm. Bèn nhờ người giới-thiệu, trước còn tài-bàn đánh chẵn, sau thời ra đồng-tịch đồng-sàng. Tôi càng gần nhau-ngãi bao nhiêu càng đem lòng chán vợ bấy nhiêu ! Nào ngầm vuốt khéo, ăn nói béo-léo, khéo chiều khéo nịnh, khéo ngả khéo nghiêng, chẳng khác chi những bà phu-nhàn phong-nhã trong các tiểu-thuyết ngôn-tình cả...

Nói đến đây, giây-đưa quá máu các chỗ thương chảy ra lèn-kang, ông Nguyễn-Ngô-Hữu đòi chữa, ông Phán Lưu-Phan không cho, nói rằng :

— Bác để tôi kể cho hết tội tôi rồi cho tôi chết. Đừng ai mó vào tôi. Nay con giáo học Hoàng-Thị-Xuân kia. Nào là con nhà thế-phật, cha mẹ song-toàn, cha về hưu trí, cửa nhà thanh-bạch ở tại miền Nam. Nào là tơ duyên ép uồng, ngựa hay vào người ngày cưỡi, thế không sao kham được mà phải, nghiên răng bé một chữ « đồng » làm đỏi. Nào là suốt Bắc-kỳ trong làng nam-nhi đến tôi là non hết, tài mạo kiêm-toàn, vui lòng gửi thân làm lẽ mọn cũng cam. Những cách đó vợ tôi điều kém, vợ tôi chỉ có tài nội-

trợ là hơn mà thôi. Không biết ma sui qui àm thế nào
khiến cho óc tôi trái hẳn đi, trí khôn không còn một chút
nào nữa, người tôi như là một con « búp-bê » của con
Hoàng-Thị-Xuân mà thôi. Ôi! Hoàng-Thị-Xuân! Hoàng-
Thị-Xuân!! Thưa với ông anh, ấy chính là một con yêu-
tinh, con Đát-Kỷ đeo cái lốt cô giáo mà deo cho tôi mấy
nhát dao này !...

Nói đến đây ông Phán Lưu-Phan chỉ vào mấy chỗ
thương máu lại chảy ra càng chảy dữ, ông Nguyễn-
Ngô-Hữu bảo rằng :

— Bác hãy khoan kẽ, để tôi sai nó dít vải vào mấy chỗ
thương cho trọn bồn-phận cùu-tế của tôi đã. Rồi bác có
chết hãy chết.

Ông Phán Lưu-Phan không nghe. Ông Nguyễn-Ngô-Hữu
cứ sai mấy người khán-hộ đè giữ chân tay rồi lấy
thuốc dít, ông cự không được dành để cho dít. Dít xong
lại nói :

— Nay bác ơi, bác đừng nghe tôi kể cho hết câu truyện.
Số là từ khi tôi ran-riu cùng nó thời rέ-rung vợ nhà,
nặng tình nhân-ngãi, tôi chiều nó hết cách, nó bắt
tôi đủ điều, trước còn lấy dấu vợ, thuê nhà ở hàng
Gà cho tinh-nhan ở, chuyên bòn của-cải sắm-sứa và
cung-đốn nó tiêu-pha bài-bạc, ăn-mặc chơi-bời,
bấy giờ giá nó đòi ông trăng trên trời mà tôi có thể
lấy xuống được tôi cũng chiều. Sau rồi vợ tôi biết truyện,
tôi bèn dùng hết cách giǎ-man áp-chế, khi đánh-đập,
lúc chửi rủa, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bố mày mè
tao, cái đó là thường. Than ôi! Như vợ tôi mà gặp phải
chồng như tôi, lại đến nước cạn tàu ráo máng, như thế
thì đá cũng nát gan lợ người! Chẳng bao lâu vợ tôi đeo bệnh
thất-tình mà tôi thì bỏ vợ cho-lơ, vui cùng nhàn-ngãi, thuốc-
thang đã chẳng được bồi-bồ phải đường, lại thêm khi
phải tát tai, lúc phải chửi rủa, hoa ngày héo, ngọc ngày tan,
chẳng mấy lúc mà vợ tôi uất-muộn, thành ra bệnh nặng,
thế mà tôi cũng chẳng đoái-hoài đến, chỉ cứ nay cùng nhàn-
ngãi rạp hát này, mai cùng nhàn-ngãi hàng cờm khác, khi
song-mã, lúc diện ô-tò. Ôi! Vợ tôi cùng tôi từ thủa hàn-

vì mà không được sưng-sướng bằng nhàn-ngải tôi, ngồi mát ăn bát đầy. Đến khi vợ tôi mất mà tôi vẫn còn ôm-ấp với người yêu giục đường ! Thảm-đáp thay ! cho em, hỡi Nguyễn-Thị-Dần mình hỡi, cùng với ta từ thủa còn hồn, mà lúc làm-chung có chồng thành ra không được nhìn nhau trong trận thở cuối cùng ! Đau lòng mình mà tôi bây giờ cũng sót già lắm !

Nói đến đây ông Phán Lưu-Phan khóc nức-nở dàn-dưa nước mắt ra. Ông Nguyễn-Ngô-Hữu an-ủy thế nào cũng không được một lát ông Phán lại nói : Anh ơi, tôi cùng Thị-Xuân về quê tống-táng cho vợ tôi xong, thôi cờ đã đến tay, phất cho thỏa sức, cái gia-tài của tôi theo chân nối gót nó mà khánh-kiệt. Nó chuyên bòn cũng lắm, mà nó phung-phá cũng nhiều, tôi bây giờ không còn một tí gì cũng do từ yêu nó mà đến nỗi. Hai con tôi từ khi mang về Hà-nội, quản-dưỡng không có người, một đứa trai chết xe điện chết, một đứa gái bị mẹ mìn bắt mất. Rồi ra tro có một mình tôi với nó, sau nó lấy có lương nó ít không đủ nuôi nhau, lại sui dục tôi đi xin việc. Cùng bất-đắc-dĩ tôi cũng phải theo. Tôi vừa đè giấy đi xin việc được vài hôm thời nó đã theo một người « a-dăng té-cнич » xuống tàu vào Sài-gòn mà bỏ tôi lại ở chốn Hà-thành tro-vơ, đắt khách một thân tiêu-tuy, ấy vừa hôm nào tôi vừa cùng nó cùng ăn Tết ở phố hàng Gà mà thế nào đến mồng mười Tết nó đã theo người ta nỡ lòng dứt nghĩa tôi cho dành được.

Nói đến đây ông Phán Lưu-Phan uất lên, nằm yên một lúc, rồi mới lại nói :

— Than ôi ! Sau khi nó đi ba ngày tôi mới được biết đích thực tin-tức, bấy giờ giấc say đắm mê-man của tôi mới tỉnh ! Hồi-tưởng lại thi tội-lỗi chừa-chan ! Tôi muốn trở về cố hương thăm mà vợ xưa khóc vài tiếng giải chút lòng đau. Bèn dọn-dẹp bán-chác đi được ít tiền, sáng ngày lên xe hỏa về. Bước lên xe hỏa bấy giờ cái mồi nghĩ-ngợi đã bời-bời, xuống đến la-ga Đinh-dù chèo lên cái xe tay mỗi bước là một bời-hời. Bèn tai tôi nghe hình như có tiếng con Thị-

Xuân gọi ở đằng sau mà nhiếc mắng tôi rằng: « Thằng ngốc-hán kia mày phụ vợ mày, mày phi con mày, cái tâm-địa mày độc-dữ thế ai lại là người còn dám cưng mày ở vẹn cho đến già được! » Tiếng gọi quả như ở đằng sau, ngoài hồn cõi lại, lại không thấy gì nữa. Tay tôi sờ vào túi thấy có một tờ giấy, bụng tôi tưởng là một cái thư của con Thị-Xuân nó viết lại, bèn móc ra, cầm lên đọc nhìn vào thấy rõ-ràng có chữ nói rằng: « Hồi thằng vong-ân bội-nghĩa kia, ta đây là một cỗ ma ác-nghiệt hiện-hìnhra một gurnời nǚ-giáo-học mà thủ mày xem bụng dạ có bền không, nay mới biết là mày lòng lang dạ thú, mê sắc quên nghỉ, thoi thi hối cũng không sao lai được, ở lại đó mà chịu tội trời. » Nhìn rõ ràng như thế mà té ra là một mảnh giấy trắng nhặt được khi còn ở ga Hàng-Cỏ. Mỗi một tiếng sôc-sách của bánh xe là tôi một nghe ra tiếng kêu khóc của hai đứa con tôi, tiếng than-vân của vợ tôi, tiếng mắng-nhiếc của người nhàn-ngãì tôi. Than ôi ! Bấy giờ tôi lại tỉnh ra rằng: lôi là lôi tôi, Thị-Xuân không làm, gi nền lôi, tôi lại còn đeo cái tội quyến oanh như yến phá hại cái tư-đức của một người cò giáo. Vì ví phỏng Thị-Xuân có hư đầu mà không phải vì tôi mày-mò chim-chuột thời cái đó mặc kệ trò dời. Song dù nó có phung-phá co-nghiệp tôi chẳng nữa cũng là tại tôi không biết cái tư-cách tốt của người mà dạy-dỗ, lại đem tiền đem bạc là một vật để làm cho người hư đến cho nó, lại vê trò ra để chiều nó, thời cái hư của nó càng ngày càng ở tôi ra. Than-ôï ! Tôi, thằng Lưu-Phan này là đầu mối tội trong cái bi-kịch ấy. Tôi hối, tôi nghĩ, tôi hoa mặt lén, tôi choáng-váng người lại, tôi sinh điên không thể ngồi yên trên xe được nữa, đến phố Bàn tôi với nhảy xuống xe đi dắt về. Vừa đi vừa tư-niệm mọi lẽ, tôi thấy như một cái màng u-ám đè ép trên mặt tôi, tối-tăm cả mặt mũi lại không sao đi được nữa, trong lòng bấy giờ nghĩ nếu về mà nhìn vào cái má kia càng thèm tủi-thẹn với nấm cỏ dám mồ thôi ! Tai tôi ù-ù như tiếng ong kêu, nghe văng-vẳng có lời nói trên đầu trên cõi rằng: « Hồi hối thằng tội-nhàn

kia, tòa án Lương-tâm đã xét tội mày rồi, báo cho mày biết rằng không thể nào dung-tha được nữa.» Bấy giờ tôi nghĩ mới biết phàm những tiếng gọi từ lúc lên xe đến giờ thuần-nhiên là những tiếng gọi của Thần Thiên-Lương cả. Tôi biết rằng tội tôi không dung được nữa, mới nhìn lên mặt trời, tôi tự-xử lấy tôi, cho nó đáng cái tội mình và nó khỏi phải những sức vô-hình vật-vã đau-đớn khổ-sở lắm. Anh ơi ! nói càng thêm nhục trăm chiêu, thời xin anh làm phúc mà đừng phiền chũa chạy làm chi...

Nói đến đây liền lấy tay móc vào chỗ thương trong bụng rút ruột ra tự-tử chết, không ai cầm giữ được.

Bữa chín giờ hôm 17 Annam tháng giêng năm... có một cái đám ma rặt người bạn-bầu quen biết đi đưa và người hàng xú đi xem, tuyệt-nhiên không có một tiếng khóc nào, đưa từ nhà thương Hưng-Yên ra nghĩa địa, vừa lúc mặt trời mới mọc được ít lâu, sương sa mây ám, có chăng mấy giọt nước trên không rơi đó là giọt lệ thương ai. Than ôi ! Chẳng phải nhắc lại các độc-giả cũng biết đó là đám ma ông Phán Lưu-Phan mà ông thầy-thuốc đã vì ông mời các bỗng-hữu quan-thân đưa ông ra nghĩa địa.

Kìa mồ mới ở kia, người xưa nằm đó, khách nay qua lại, ai cũng biết câu truyện của ông, cùng nhau truyền ngôn mãi, bia miệng biết đến bao giờ mòn. Thương thay !

Ôi ! Cái uy-quền cùu ông Thần Thiên-lương ! Cái luật-phép của Toà-án Lương-tâm ! Phàm người đời làm những điều sắng-bậy, nên sợ khi mình tỉnh giấc mê !

AI GIẾT NGƯỜI ?

Tôi cũng không nhớ năm nào, chỉ nghe các cụ trong làng tôi kể chuyện rằng : Trong xóm Cầu-đá ở làng Hội-xá tôi ngày trước có một người đàn-bà, goá chồng tuổi ngoài bốn mươi.

Từ khi đức phu-quản vui thú non Bồng còn bà ở lại chốn hồng-trần, chăn tằm hái dâu, hàng say hàng sáo, giữ tiết thờ chồng nuôi hai đứa bé con bồ-côi đi học.

Bà vốn người họ Nguyễn, năm hai mươi tuổi tơ xe chỉ kết về họ Lê, lấy kế một ông đồ tuổi ngoài ba chục, đã có đứa con riêng vợ trước để lại lên bốn. Không ngờ trăng già đọc-địa, giữa đường vội cắt gánh loan-hoàng, gối uyên-ương nỡ đem chia nửa, gày nên một cái bi-kịch kẽ dương-gian người âm-phủ, đôi đường cách trở rất bi-ai ! Năm bà chăn ba mươi tuổi thời ông từ-biệt bà mà chơi nơi Lạc-quốc.

Có một hôm mặt trời đã xuống núi, vùng trăng mới lên non, chuông chiêu-mộ trong làng đỗ hồi khắp chốn, người làm trong các khu ruộng chiêm đã đuổi trâu về nghỉ tối, kẻ đi người lại vắng tanh, trên con đường vào chùa Hương-tich, cách mé trong cái quận Địa độ chừng hai mươi thước Tây, có một cô con gái trạc ngoại đài mươi, nón quai thao, giầy mõm-nhai, quần lĩnh áo băng, khăn xa-tanh, yếm nhiều đỉ, vòng hoa nhẫn hột, coi rất phong-lưu, bị mấy nhát giao ở cuống họng và cạnh sườn, nằm sóng-sượt ra ở dưới rạng tre bên bờ mạ, hành-trang đồ-vật y-nguyên không mất tí gì cả. Lạ thay ! Không biết tiền-oan nghiệp-chướng ra làm sao, ai thù, ai ghét, mà mảnh hồng-nhan phơi nỗi đất khách thảm-đáp nhường vầy ! ở đâu đến đó ? Cơ cơ những gì ? Biết ai mà hỏi ?

Tuần-phiên làng Yến-vỹ đi canh tuần đêm vừa đến đó, thời thấy dưới búi tre thấp-thoáng bóng người mặc

áo trắng đương ngồi bên bờ mặ, bèn đi xuống thời bắt gắp hai chàng thiếu-niên hai bên mà cái thây người con gái ở dứa, đứa lớn tay cầm dao, đứa nhỏ áo giày máu, liền hò-hoán nhau lại bắt, trói đặt cánh khỉ cả đòn đem giải về điểm.

Trong lúc tuần-phiên làng Yên-vỹ bắt được hai kẻ giết người, thời trên con đường khuất-khúc ở bờ sông Đào, sông Hát, dưới bóng trăng lờ-mờ ở men làng Thượng làng Sêu, có một người thiếu-niên thành-thị, chân bước vội-vàng, lòng lo ngay-ngay, đi một quãng lại ngoảnh cổ lại sau nhìn, nhưòng e nhưòng sợ tai vạ đến mình. Nhưng xem vẻ ra có ý vui lòng thỏa giã, miệng lầm-bầm rằng: « Xin đức Thượng-đế ngài chiếu-giám cho tấm lòng thành-tín của tôi đối với bạn tôi, những kẻ hại-nhân thời nhàn-hại, ngài soi xét cho chúng tôi được phận nhờ ».

Cách sau người ấy độ năm cây-lô-mét thời không biết rằng người ấy có biết đến hai kẻ giết người cổ deo gông tre, tay bị thừng buộc, theo những người tuần-phiên và kỳ-dịch làng Yên-vỹ giải nộp quan huyện Hoài-yên đó không? Ai ngờ cùng chung một con đường, cùng chung người đi đường, mà có cái bi-kịch diễn ra cùng trong một thời-khắc, một bên hai người bị gông bị trói trong lòng ngòn-ngang, một bên lùi-thủi một người không ai gông trói mà lòng cũng ngòn-ngang. Vậy các độc-giả cao-minh cho cái bi-kịch nào thảm hơn?

Hột hồi ba tiếng trống buồi hầu chiều, quan ra công-đường, nha-lại dân-sự đều chực h้า-rất đông, ở hàng cõm công phủ các bậc tuần-phiên đã cột hai tên ác-phạm, vào cột nhà hàng mà ngồi h้า cõm cụ Chánh-tòng tòng minh và thầy Lý thầy Phó làng minh, người nào người ấy điều cõm no rượu say cǎ rồi, nghe trống bấy giờ mới diệu tội-nhân vào nộp trước quan phụ-mẫu.

Quan phủ nhận giấy giải nộp xong, nhất-diện ngài sai thầy Đề cùng mấy tên lính lệ tùy-phái đi ngay với Chánh-tòng Phù-lưu-thượng về Lý-trưởng Yên-vĩ về chõ người bị giết nằm, khám-nghiêm lại để cho chôn, nhất-diện ngài

sai thầy thông nhất lấy cung hai tên ác-phạm, rồi ngài truyền cai-lê đem xuống trại giam.

Trong khẩu-cung thời một người khai tên là Lê-Văn-Hữu, 25 tuổi, cha mẹ chết cả rồi, một người khai tên là Lê-Văn-Cung, 18 tuổi, cha chết mẹ còn, chỉ khác tên khác mẹ còn họ và tên cha cùng các lời cung về việc giết người con gái thời giống nhau hết. Hai cậu cùng khai tên cha là Lê-Văn-Tử ở làng Hội-xá, duy cậu bé thời còn mẹ là Nguyễn-Thị-Nhân mà đều nói rằng : « Vốn con nhà học-trò, xưa nay lương-thiện không có làm xẳng bao giờ ». Sự giết người thời cùng chối rằng : « Tình-cờ bắt gặp chờ không phải anh em mình giết. »

Nguyễn-Thị-Nhân là tên nào ? Các độc-giả hẳn cũng biết ngay rằng tên bà cụ ngoài bốn mươi tuổi, góa chồng từ năm ba mươi ở xóm Cầu-đá mà Lê-Văn-Tử chính thức là tên ông đồ chồng bà, còn Lê-Văn-Hữu là con người vợ trước.

Đêm hôm ấy mà Hữu và Cung phải bắt thời bà ở nhà vẫn tưởng như mọi khi hai con mình di chơi cùng các bạn học quanh vùng, hoặc ở Phú-yên hoặc sang Bài-lâm, hay là ở Bạch-tuyết, không ngờ sáng ra bà vừa cắt gánh gạo ra chợ Đục-khé bán, đến công chợ đã thấy người ta xôn-xao chuyện con bà giết người phải bắt nộp quan. Ôi ! Tin đâu xét đánh lung giờ, khiến cho lòng người mẹ góa kia không nung mà nóng, chẳng cắt mà đau. Sụt-sùi giọt lệ trở lại gia-đinh, nào hai con đâu ? Mà chỉ thấy một miếng đất vườn, ba gian nhà gỗ. Lê đâu tin ấy lại là thật ? Hay hai con ta ở trong nhà ? Nào có đâu ! Chỉ thấy mấy ban thờ : Đây là thồ-công, đây là tiên-tồ, đây là đức phu-quân ! Nghĩ mà thương thay cho con trẻ, tưởng lại giận thay với giờ-già ! — Kìa mặt giờ đà đứng bóng, trẻ đâu làng đi xem về đã thấy đồn đến tai rằng quan phái cụ Tá về khám thày người con gái trẻ, thời thế nào mà chẳng lụy đến thân già này thôi. Khóc chán lại nghĩ, nghĩ chán lại khóc, không còn biết tinh ra sao, bà chỉ còn có lên đèn hương mà cầu-nguyên trước từ-đường mà thôi.

Ở dưới hương-thôn người mẹ góa kia thương con vật-vã lúc ấy đương là lúc thầy Thông văn-vẹo lấy khẩu-cung

hai người con ở chốn công-đường quan huyện Hoài-yên. — Lấy xong khầu-cung thời Phó-lý và tuần-phiên làng Yến-vỹ kỳ dự-thính khầu-cung chu-tắt mới ra chào quan xin về. Các bác tuần-phiên với thầy Phó ra ngoài cửa huyện thời anh em ai đã xuống đến trại sở chân vào cùm rồi.

Quan xem cung xong, liền phê hỏa-bài cho thầy Đề lập-tức khị đệ biên-bản về huyện thời phải đòi kỳ-lý làng Hội-xá lên để chất-vấn tinh-hạnh và cǎn-cước hai tên chối rằng không giết người này.

Hỏa-bài một xuống, thời kỳ-lý đi ngay theo cụ Đề về huyện. Song, trước khi đi, những lẽ trình-diện cụ Tả, lẽ trình tờ khai Quan, hiện đã tổng nhà người gái góa kia bắt phải biện cả. Nhưng dân Hội-xá lên Quan, cụ này thời khai rằng anh em nhà ấy vốn lương-thiện, còn sự giết người này có hay không không dám chắc, thầy kia thời khai rằng không dám quyết rằng anh em nhà ấy có giết người hay không, song vốn là người đáng tình-nghi xưa nay.

Đủ cả giấy má, bấy giờ Quan phủ ngài mới đem hỏi mỗi người một lúc để tra xét cho ra.

Lê-Văn-Hữu bị hỏi trước.

— Sao mà trời vừa mới tối, hai anh em bay đã cả gan giết người? Quán này gồm thật!

— Dạ bầm lạy quan-lớn, đèn trời sói sét, chúng con quả-thị hiền-lành.

— Không giết người thời sao bay giết đấy làm gì? Mà khi chúng nó bắt được bay, tay mày cầm dao, áo ém mày đăm máu, chúng bay đương lúi-huí lấy cửa của con bé ấy. Cǎn-cước của chúng bay dặn bay khai cũng đáng tình-nghi thời bay còn chối thế nào được?

— Dạ bầm lạy quan-lớn, sinh-phúc cho chúng con được nhờ, nhân lệ thường của anh em chúng con cứ đến chiều thời rủ nhau đi đồng, vừa mới ở dưới đồng lên đến đấy thấy lạ mà xem, thực không có giết.

— Mày nói thật vô-lý! Có thể nào cứ thú thực đi, ông liêu đường cứu cho, không có thời cứ-lý kết-án, bay chối sao khỏi được.

— Dạ bầm quan-lớn là cha mẹ dàn, xin ngài xét cho, quả thực là hai anh em con vừa đi đến đây, thấy lò-mờ mà không rõ rằng người hay là cái gì mà giống như người, mới bảo nhau rẽ vào đó thời em con mò vào trước xem người dò hay là phải bệnh lại nằm đấy, sau em con kêu lên là người con gái Hà-nội đi chùa bị giết chết, sườn có con dao cùm đó, con vội-vàng xuống, rút con dao vừa xong, thời thích-ngoè tuần-phiên đán.

Quan nghe xong, lại đòi Lê-Văn-Cung lên hỏi, rồi sai lính đem Hữu xuống trại. Quan hỏi Cung thời cũng khai như lời anh. Quan bẻ răng :

— Sao bay thấy thế, bay không hô-hoàn ngay dàn làng đến, rồi bay hãy xem có được không? Thực là bay giết.

Cung thưa rằng :

— Chúng con vừa mới gặp, cái lòng thương người chết nó làm cho quên mất lẽ quốc-gia, bởi sơ-ý có thể mà nay nên tội.

Quan hỏi xong, lại sai đem xuống trại giam.

Buổi hâu hòm sau đóng đủ cả quan, nha, cơ, lè cùng mấy ông chánh-tồng tuần-huyện sở-tại, đem việc ra bàn định, vẫn lấy làm ngò.

Linh đem Cung ra, đóng cọc rồi trói dặt cánh khỉ ra đằng sau, chia đầu gối ra để đợi khảo. Lê-Văn-Hữu trông thấy thế, nghĩ thương em úa hai hàng nước mắt ra, xin ngay vào trước cửa quan để thú tội cho em khỏi phải khảo.

— Bầm lạy quan-lớn, ngài ngồi cao xét rõ, nay cái lý đã hiền-nhiên rằng anh em chúng con giết người, không sao chối được. Vậy con xin thú quan-lớn rằng con giết, còn em con nó ngu-dại, nó chẳng biết gì cả. Mẹ ghê con có một mình nó, xin quan-lớn làm tội con, mà tha cho nó.

Cung thấy anh nói thế liền bầm to lên rằng :

— Anh con sợ con phải khảo đau khổ, mà ra nhận tội trước đi đó, thôi quan trên đã định tội cho chúng con giết người, chúng con không thể chối được; vậy con xin thú

thực rằng con giết, chờ anh con vốn xưa nay là người lương-thiện, trong bọn nho-lâm đều yêu-quí cả.

Hữu thấy em nói thế, liền thưa với quan rằng:

— Bầm lạy quan-lớn, em con không biết giết người, nó lành lặn, chẳng qua nó thương con mà nó nhận liều đó mà thôi, quả-thị con cầm dao con đâm con bé ấy, em con không biết sự-tình gi, xin quan-lớn tha cho nó về để nó phụng-dưỡng mẹ hai con cho mẹ con được vui lòng, còn con mới chinh là có tội.

Cũng lại thưa quan rằng:

— Bầm lạy quan-lớn, anh con nhận bậy, chờ chinh con giết nó, vì con thấy của mà ham, giết xong đưa dao cho anh con cầm, chờ không phải là anh con giết, chẳng qua anh con thương con bé đại mà muốn cứu con, gánh lấy tội đó thôi, chinh con mới là có tội.

— Em ơi, sao em nhận chi thế, chinh anh là cái thằng tham-sắc hiếp-gian không được mà giết người ta, em còn thương làm gì thằng hung-ác nữa. Bầm quan-lớn con đây mới thật là có tội.

Hai anh em, anh nhận là anh giết, em nhận là em giết, làm cho xuất từ quan-đến nha, cả bên cơ lân bên lê, không ai biết là người nào giết người, kẻ thi nhận vì tham-tài mà giết, kẻ thời nhận vì tham-sắc mà giết, không biết rằng ai oan ai tội.

Hữu và Cung đều nói phàn-vàn như vậy. Quan huyện Hoài-yên không biết làm thế nào, mới bầm đè cả hồ-sơ và giải cả hai người ấy lên quan Tòng-đốc Cầu-đơ.

Ra đến tỉnh, đóng đủ cả quan Thượng, quan Án, quan Thương cùng bên phiên bên niết, hỏi thời hai anh em nhà ấy đều cùng cứ kẻ này khăng-khăng vì tham-tài mà giết, kẻ kia khăng-khăng vì hiếu-sắc mà giết, quan tỉnh cũng lấy làm khó xử, mới bầm lên quan Kinh-lược. Quan Kinh-lược bèn súc cho đòi người mẹ lên hỏi? Mà cái tiếng hai anh em Lê-Văn-Hữu yêu-mến thương-sót nhau đã lùng-lẫy lên ở Bắc-kỳ, co-hồ cả nước Nam đều đã biết, ai nghe cũng lấy làm cảm-động. Trong lúc ấy thời cái người thành-thị

cùng đi một đường với anh em nhà họ Lê cách nhau năm
cây-lô-mét kia đường thênh-thang ở trong chốn Thăng-long,
dưới non Nùng trên sông Nhị.

* * *

Thì giờ như tên bắn, ngày tháng như thoi đưa, bà Nguyễn-quả-mẫu ngồi nhà tĩnh đốt ngón tay đã được hai tháng lẻ.
Ờ! mới ngày nào một vẻ thiều-quang thiên-hạ nô-nức chơi
xuân trầy hội, mà đến nay còn một tháng nữa đã đến tết
đoan-dương.

Nghĩ tới lúc tàn-xuân trăng vọng, con mình phải bắt, mà
cái sầu này đã đến cùng-cực không biết thế nào rồi! Xiết
bao nhiêu tốn kém về dàn-làng khai-báo, mà đến nay chợt
lại có lính cho đòi ra đến kinh-kỳ. Mảng tưởng đến chồ
chồng con du-học xưa nay, ra đến nơi lòng càng thảm-dạm.

Này, buổi hồn sáng, trống vừa thời điềm, cậu lính tuần
đã giải một bà cụ mặt mũi àu-sầu chua sót từng đi qua cái
con đường người con trai thành-thị đi trước năm cây-lô-mét,
tuần-phiên làng Yến-yy giải con mình đi sau, mắt đã nhìn
thấy cửa huyện Hoài-yèn, cửa dinh quan Tông-đốc Cầu-
đơ, bấy giờ mới đến tòa Kinh-lược mà vào hồn.

Vào tới nơi sụp xuống lạy, quan liền hỏi:

— Con mụ kia, xưa nay trong gia-dình sao không biết dạy
con, để cho con làm điều phi-pháp.

— Dạ bầm lạy cụ-lớn, ngài là sao phúc của muôn nhà, Phật
sống của trăm họ, xét thấu tình cho con. Cha chúng nே
ngoài bốn mươi thời chết, vốn cũng là người học-trò thi hai
ba khoa tam-trường về nhà dạy học, con hơn mươi năm
nay chẳng may ở góa, giữ tiết thờ chồng, cũng mong nuôi
cho con nối nghiệp thư-hương, không dè tai bay và gió hay
con con đại-dột thế nào, sinh con ai nỡ sinh lòng, cụ-lớn
thương cho con phận nào con nhờ phận ấy.

— Không, ta không có làm tội mụ làm gì, ta chỉ hỏi mụ
cứ thực mà nói, trong hai đứa đứa nào ác hơn.

Trầm lạy cụ-lớn, hai thằng con con xưa nay, chúng nó
chăm-chỉ học-hành, nể-na đứng-dẫn cả, người trong vùng

con ai cũng khen ngợi, chẳng hay sự giết người này ra thế nào, con không dám biết. Duy con có nghe trong sách mà chồng con thường giảng đọc xưa nay rằng : « Sát-nhân giã-tử », vậy thời phép nước hê giết người thời phải làm tội chết, nay con xin cụ-lớn có làm tội thì làm tội thằng em còn tha cho anh nó được về, thời chúng con được nhờ ơn cụ-lớn lắm lắm.

Quan Kinh-lược thấy nói lấy làm lạ lắm, bèn hỏi luôn rằng :

— Thường tình con người ta, ai cũng yêu con bé hơn lớn, nay con bé lại chính là con mụ đẻ ra, con lớn lại là con người vợ trước, sao mụ lại không xin tội cho đứa bé mà lại vì đứa lớn là nghĩa làm sao ?

— Dạ bầm lấy cụ-lớn ngàn năm, thằng Lê-Văn-Cung là con con đẻ ra, thằng Lê-Văn-Hữu là con chỉ cả con đẻ ra thực. Nay bố nó đã vì nó bồ-côi mẹ mà lấy con về để làm rì ghẽ nó. Lúc bố nó hấp-hối chết, có gọi con lại gần cạnh giường, cầm lấy cổ tay con, trỏ vào thằng ấy mà dặn lại con hai ba lần rằng : « Bà mày vì tôi mà chăm nom cho nó, may ra mà nó nên người được thời tôi và mẹ nó ở dưới suối vàng được đội ơn ». Con đã có nhận nhời mà rằng : « Xin ông đừng có ngại, trăm sự tôi xin chu-tất. chẳng may trời phán rẽ hai vợ chồng ta, nay người mất kế còn, cái đau lòng kẽ sao cho xiết » ! Thời mệnh trời đã thế, ông cứ an giấc ngủ trăm năm, hai đứa đứa nào cũng là con tôi cả, tôi hết lòng gây dựng ». Nay nếu con làm mẹ kế nó thời cũng là mẹ nó, đã là mẹ mà không yêu-thương lo-liệu được cho con, sao cho là có « nhân » ? Coi con chồng là con chồng, con mình là con mình, chỉ biết àu-yếm con mình mà phi-hoài con chồng, sao cho là có « nghĩa » ? Khi bố nó chết đi có án-cần dặn lại như thế, con đã nhận nhời phân lại nhường kia, nếu bây giờ không chu-toàn lại được cho nó thời là nói dối người chết, không giữ được lời sao là có « tin » ? Làm người cốt lấy cương-thường làm trọng, nay bỏ cả « nhân » cả « nghĩa » cả « tin » đi thời còn định làm mẹ người mà sống ở trên đời sao được ?

Quan nghe thấy lời bà cụ nói rất là cảm-động, bèn gọi linh đúra vào nhà trong cho yết-kiến bà-lớn, rồi ngài tiễn chàm năm tám lúa và hai nén bạc, hứa rằng sẽ nghĩ phuong kế mà círu cả cho hai người con.

Cái tấm lòng liệt-nữ của bà Nguyễn quả-mẫu hôm trước, hôm sau người Hà-nội đã truyền-tụng vang lừng đâu đâu cũng biết.

Cách hai hôm sau, buổi hǎu chiều, trước công-đường nhà Kinh-lược có một người tuổi trẻ mặt mũi khôi-ngoè, chân tay mập-mạp, khăn lượt áo the, hình-dung nho-nhã, sụp lạy quan Kinh-lược xin chịu cái tội của hai người anh em nhà họ Lê mà đi sau người ấy hôm nào cách năm cây-lô-mét ở con đường lên huyện Hoài-yên kia.

Quan Kinh-lược lấy làm lạ, người ấy lạy xong, đứng chắp tay ngang ngực mà bầm rằng:

— Bầm lạy cụ-lớn, tên là Lương-Xuân-Tin, năm nay 28 tuổi, học-trò trường Đốc-học, ngụ ở phố hàng Thiếc Hà-nội. Từ năm 13 tuổi có kết bạn được một người anh em rất thông-minh hào-hiệp tên là Dương-Đức-Nghĩa ở phố hàng Bông. Cha anh ấy đỗ Cử-nhan có tiếng, mất từ khi anh ấy lên bốn, bà cụ Cử người rất trinh-tiết trung-hậu; kết tóc năm 19 tuổi với người con gái 18 tuổi ở phố hàng Đào, tên là Lý-Thị-Lợi, nhà vợ cũng giàu có xưa nay. Cưới vợ về một năm, để được đứa con trai, năm sau đứa bé ấy mất mà bà thân-mẫu cũng từ-trần; đến năm kia bỗng nhưng vô-cố mà bạn con đã phải nằm trong nấm cỏ ở đồng làng Kim-lũ gần đây! — Chao ôi! giòng nhà ấy bày giờ tuyệt-tự. Nghĩ đến bạn con lúc nào con nhũng thâm gan tim ruột, dận thay! cho kẻ ham-dâm nỡ hại khách anh-hào! Thương thay! nỗi oan không làm sao bộc-bạch được! — Cái đám cưới tháng chạp năm ngoái mà linh-đình ở chốn kinh-đô, tuy cụ-lớn ngồi cao nhưng nghe xa, nói tới chắc cụ-lớn còn phảng-phất rằng đã có kẻ thura lọt tai ngài cái ngày tèn khách minh-hương ở hàng Ngang đón vợ. Ồi! Vợ nó đấy là ai? Chính là tên Lý-Thị-Lợi. Ngày ấy là ngày hai đứa giết người nó đã về ở với nhau. — Nguyễn từ khi bà cụ Cử qui-ần đi rồi,

anh Dương-Đức-Nghĩa anh trên chǎng cỏ, em dưới thời không, trọi có hai vợ chồng àu-yếm nhau vò-hạn. Ngờ đâu chồng đức-hạnh vợ hư-càn, chồng ngay lòng mà vợ gian-giảo, Thị-Lợi từ khi mẹ chồng chết, việc nhà cờ đã đến tay, mưu với chồng mở hàng tẩm ở Hàng Đào bán. — Được ít lâu Thị-Lợi giao-thiệp với một tên khách hàng Ngang, đem ngay lòng tham của, rắp những sự quên-nghi, dở lời chênh-lệch cùng tên khách, ra giã bắc nam với lại chồng. Tên khách kia cũng tham vẻ má hồng, đậm tìn ân-ái, bởi thế mới đồng-tâm mà hại bạn con ! Than ôi ! Nó giết bằng gì ? Bằng giao ? Hay bằng gươm ? Bầm chǎng giao, chǎng gươm, chỉ bằng một gói thuốc độc. Anh Dương-Đức-Nghĩa của con kia, nghĩ mà thương hại, chiều nghe binh văn trong trường quan Đốc con về, ăn cơm xong thời buồn ngủ ngay, sáng mai có tin rằng mất ! Chúng nó làm khéo cho đến nỗi cái áy ấy mất tích, đến năm nay con mới dò xét được ra, thời việc cũ ấy đã nguội lạnh không còn có chút ghi gì trong tâm-trí người ta cả. Con không thể nào mà đi cáo quan được nữa. Một là vì chứng-cớ của con ít, hai là tiền của của chúng nó nhiều. Chúng nó có thể mua chứng đút tiền, án lên đến cù-lớn thời con chắc con cũng là thằng vu-cáo, mà thù bạn con cũng không có người trả cho. Nhận con nghe con ở nhà ró mách con rằng vợ chồng nó sắp đi chùa Hương để làm chay sám-hối, đi thì đi lâu đến một cữ mới về. Con bèn quyết-chí đi theo để liệu cơ báo-phục. Không biết phật Tồ ngài thiêng, ghét kẻ gian-tà mà dun-dủi ra hay sao, con gặp được dịp rất tốt. Chúng nó đã làm chay xong, chồng thời sốt ruột về, vợ thời mải đồng-bóng, nên con thấy vợ nó hẹn chồng nó cứ về đến ngày kia nó sẽ về sau. Con mừng quá, thay hình đòi rạng đi theo ngay thẳng chiệc, đến bến đò nó xuống thuyền con cũng xuống thuyền, nó trả bội tiền lên để cho rộng, đi ra giữa sông thuyền đến quãng sông Tế-tiêu, con thấy nó ngủ đã say, con mới giờ giây cầm con giao đập một cái vào sống mũi rồi con đâm lấy đâm đè, nó dậy-dựa thời con cứ kêu rằng : « Chủ khách này mê hoảng chưa ! Ngủ mê mà hoảng lạ ! »

Người trong thuyền ai cũng tưởng thật, còn mấy đứa bơi chèo chúng mải làm việc cũng chẳng nghĩ chi đến. Nó dãy một lúc thời chết, khoang thuyền ấy ở về đằng lái nên máu chảy ra cũng không ai biết. Thuyền đi đến chỗ quá phủ Mỹ-đức gần đến bến Vân-đinh, đẩy thuộc làng Phùng-xá, con mồi bảo lái đò dừng thuyền lại cho con lên bờ đi đồng, con liền gọi con mẹ ngồi cầm lái lên hỏi rồi con kể sự tình thẳng khách bất-nhàn là thế, con vi bạn bảo thù là thế. Nó dật minh lo sợ, con bèn cho nó trăm bạc và xui nó về bảo nhau vất cái sác ấy xuống sông, rồi đồ mau khách ở đò lên bến đi, không thời lộ chuyện rồi nó rầy-rà. Nó xuống thuyền thời con theo con đường men bờ sông đi một quãng được chỗ khuất lại đồi quần áo về chùa Hương để đón giết con vợ nó là đứa chính tay đã giết bạn con mà là chồng nó trước kia. Bởi con vợ nó biết con rõ mặt lắm, nên con phải làm giả kẻ ăn mày, bù đầu, xỏa tóc, bôi nhọ mặt, cắt da chân chảy cả máu ra để cho được hết. Tối hôm trước về ngủ ở quán Đia, sáng dậy ra chợ Đục-khê ăn cơm, con đi đường quán Ông-Thang vào đò Suối, trưa thời đến Thiên-trù, nó còn ở đó; chờ mãi đến nhả-nhem tối nó lên đồng xong mới ra hàng ăn cơm rồi cùng với bạn lũ nó di ra bến Hội-xá. Con liền theo, bọn nó ở bến đò suối bước lên đã gần qua hết làng Yên-vĩ con đương bối-rối không biết hạ-thủ bằng cách nào. — Nguyên con ấy nó rất bạo-dạn thích-ngoại đến đó nó bảo các bạn nó cứ đi ra bến trước, để nó rẽ đi đồng đã. Thật là giờ báo-phục của con đã đến, con bèn theo nấp ngay ở dưới gốc bùi tre ước 15 phút đồng-hồ thời nó lên qua đó, con nhìn trước nhìn sau thấy vắng, nên con ra liền nắm lấy tay nó, vốn nó hay trang-diễm, nhân hôm ấy lại nắng ráo nên y-phục nó chỉnh-tề, nó tưởng con là người ở đấy ra cướp giật, con không dè cho kêu, một tay giữ nó, một tay rút giao ra, mà bảo nó rằng : « Muốn nghe lời tôi nói thời im, hē kêu : hòi giao này vào cổ ngay ». Nó van lạy xin vàng. Con liền hỏi :

— Chị có biết tôi là ai không ?

Nó đáp rằng :

— Nghe tiếng thời giống bác Lương-Xuân-Tin bạn với

nha tôi xưa, song hình-thù thời khác, vì cớ gi mà ám-ánh tôi ; đây, vòng, thoa, nhẫn, hột của tôi đây, muốn lấy hết đi tôi cũng xin vâng.

— Không, tao đây không phải là giết người lấy của. Ủ, tao chính là Lương-Xuân-Tín, phen này nguyện có trời cao làm chứng, tôi xin báo thù cho anh Dương-Đức-Nghĩa đây. Hỡi anh Dương-Đức-Nghĩa ơi ; anh đến ngày nay, mới thực là an giấc ở dưới suối vàng không còn ân-hận ! Nay, mày giết chồng trước đi theo thẳng Chiệc, nay thẳng Chiệc cũng đã chết trong tay tao rồi, thôi, bụng cá là mả thẳng Ngò, đây thời là mồ con dĩ...

Nói đến đây, con e dùng-dắng lâu thời lỡ, bụng con đã thấy đợn, con liền đâm mạnh một nhát vào cổ, nó kêu «úc» một cái thời ngã, con lại sợ chưa chết, liền rút dao đâm mấy nhát rồi cắm vào cạnh sườn, vừa xong thời chọt nghe có tiếng người nhủ-nhỉ với nhau trên con đường quán Địa, con liền gạt nó vào bụi tre, rồi lẩn vào trong cái ruộng đậu gần đấy, nhìn ra thấy có hai người quần áo trắng đi xuống ruộng mạ. Con lượn ra quán Địa lấy những bì, gậy, áo-troi, rồi qua cầu Hạ-doạn đi một mạch. Đến chợ Sêu, người thấy mệt, bèn ra bến tắm rửa sạch-sẽ, thay quần áo mới, vào hàng ăn quà, nghỉ một lúc lâu, đến quá nửa đêm thời đó. Ôi ! Tôi con thật là đáng tội, song lòng con rất là hỏa lòng, con nghe rằng nghĩa bè bạn là một đạo lớn trong nhân-luân, trong kinh Lê có nói : « *Bằng hữu chí thù, bất giữ đồng quốc* », thù bè bạn không cho nó ở cùng nước với mình, thành-nhân đã dạy như thế, nghĩa làm người thời phải có nhân-luân, giống người mà hơn giống vật chỉ có thể, nếu không có nhân-luân thời thà chết đi còn hơn. — Khi bạn con sống, ước hẹn những cứu nhau trong lúc nguy-hiểm, thương nhau trong lúc nghèo-nàn, v. v.. nếu mà nay quên thời là «thất-tín» ; bạn chết ở trong tay kẻ hung-ác nếu mà không báo-thù cho thời là «bất-nghĩa» ; sợ deo tội giết người, nếu mà không tiết được cái oán-hận cho bạn ở dưới cữu-tuyền, thời là «vô-hiệp» ; giết người nếu mà bỏ tron

thời là «vô-dũng»; minh làm nên tội, nếu đề cho kẻ khác mang thời là «hất-nhân»; làm điều phi-pháp để lụy đến gia-đình tộc-thuộc thời là «vô-trí»; đã không có tín, nghĩa, hiệp, dũng, nhân, tri, sao cho được làm người nam-tử. — Con mà chậm đến đây, chỉ còn chút tình trong gia-tộc nay thu-xếp đã xong, xin đem minh chịu tội trước cửa Cụ-lớn.

Năm 1919.

CÔ TUỆ-CHÂU

Mưa xuân phơi-phót, lũ-xá buồn tênh, nhớ bạn tri-âm, phương trời khuất nẻo, muốn cầm bút mà chép chuyện, lại bối-rối mối sâu riêng. Chỗng tay tỳ lên má nghĩ đến ngày hôm nay người nũ-hữu lại thăm kẽ cho nghe câu chuyện cô Tuệ-Châu là một người trâm-anh thế-phệt, chẳng may gặp bước rủi mà mang thân cao-quí rãnh miền yên-hoa. Dẫu san Hợp-phố cô về chau, cũng đã ra cảnh liều Chương-dài, dù không thất-đức, cũng mất trinh-danh, ký-giả lại vì ngậm-ngùi nòng-nỗi. Nên chi cất bút ghi đây, để cùng các độc-giả tiêu-khiển.

Than ôi ! đàn-bà con-gái chẳng may phải bước giang-hồ, người quân-tử thương thay, thường vất bỏ nghìn vàng chẳng tiếc để vì ai gõ rồi. Những kẽ đã đến đê-tiện cài thân đi như thế, mà gặp những người hào-hiệp cùu-vớt cho ra khỏi bể trâm-luân, thời tưởng không bao giờ lại sa vào địa-ngục nữa mới phải. Song le đã quen thói «mèo mả gà đồng», thời thường lấy sự thíc-phọc theo lễ nghĩa làm «chim lồng cá chậu», đã tập-nhiêm thói hạ-lưu thời tam-trí để khuynh-xu vào đường tà-ám. Thế cho nên mười kẽ mới được một kẽ «biết thân đến bước lạc-loài», gặp người cùu-vớt thời thói đến già. Chứ phần nhiều thời mèo lại muốn hoàn mèo, rước về reo vạ cho gia-đình, gày hại đến con

cái, người hảo-khách thường có lúc hối-hận rằng khờ. Nay ta hãi đọc đầu đuôi chuyện này thời biết.

Cái họ Nguyễn ở phủ Mỹ-đức là thế tộc ở Bắc-ký vậy. Ông Nguyễn-Ngọc đỗ Tú-tài khoa Dậu ai là người không biết : Văn-chương tài-mạo tốt đẹp gồm hai, phù-quí phong-lưu, hảo-hoa đủ vẻ, cảnh nhà ông không phải làm cái gì, chỉ ngày thường ngâm thơ Đỗ-Phủ, nâng chén Thanh-Liên, theo thói Mạnh-Thường làm vui mà thôi. Phu-nhàn người họ Tạ đậm-đang rất mực, phong-nhã đến điều, sắc đã chẳng thẹn Tày-Thi, tài cũng không thua Đạo-Uân, cái vui hàng-lệ thật khôn tả ra nhời. Song hai vợ chồng kết-phát đã được lâu năm, sân hòe mới được một ả Tố-nga, thông-minh tuệ-mỹ, ông bà yêu như hòn châu chuốt, nên mới gọi Tuệ-Châu. Từ đó mà đi, phu-nhàn ngâm thơ « Thạc-nhản » than minh không giai nỗi dài, muốn cho phu-quán « Tiểu-tinh » nổi vận để người có kẻ phụng-thờ. Nghĩ đến tôn-đường, tiền tài há tiếc, thế cho nên cũng mong sớm tinh cho chồng. Cái tư-tưởng ấy xã-hội ta cùng nhau thể cả, nào có ai nỡ theo đòi thói tục Âu-phương cho sự nạp-thiếp làm điều không phải ? Ông Nguyễn-Ngọc dốc đạo sướng tùy, lo đường kế-tự, trong lòng đã sẵn kẽ tàng-kiều, nay được vợ tán-thành, cảm-tinh kia kẽ biết muôn vàn, lòng hi-vọng được người tri-kỷ nữa, ngày đêm luống những đợi chờ tin !

Quê ông ở cạnh làng Hội-xá, con đường sông Hát, tiện xuống Hà-nam. Chốn phố Hà-nam có mấy nhà phong-nguyệt, dịp phách cung đàn chờ người hảo-khách, câu ca chén rượu đón mặt tầm-phương ; bấy giờ vừa tiết tháng hai, tiện tầu thủy chờ khách chơi chùa Hương-tich, nhìn người trầy hội vô-số vẻ-hoa, ông động lòng xuôi chơi tim thú. Xuống đến nơi rủ ngay ông bạn họ Trần đương làm Hậu-tuyền đi trực-làng thường-xuân, dắt nhau ngay vào xóm Bình-khang. Ôi ! Một chuyến chơi vui, ai ngờ lại một phen gầy họa, thương hại cho cô Tuệ-Châu vì cha mà lênh-dênh bầy nồi

ba chìm, đe:n thàn vàng ngọc đì gím bẽ oan! Song ông Nguyễn-Ngọc, nào có ngờ đâu đến thế.

Trong nhà ấy, có tên đầu Phụng, lừng tiếng sắc đẹp hát hay, xôn-sao oanh-yến dập-diệu trúc mai, muôn nghìn người thấy cũng mè-tơi; ông Nguyễn-Ngọc tới nơi hồn siêu phách lạc, bị cài sắc phấn sơn đánh úp mất người, đã đem lòng muôn chung nghìn tú cũng là với ai. Phụng lại khéo béo-léo, khiến cho khách yêu hoa càng nặng bệnh Trương-sinh lâm nữa. Lạ gì cài thói ả-dâu xưa nay, tuy chưa hẳn là chốn giở đủ «tám nghè», song cũng là nơi dùng bằng «bầy chữ», chẳng yêu ai mà ai cũng bắt nhân-tình, không thực giả vẫn ra tuồng tri-kỷ, họ tên cũng không tỏ thật cùng ai, chẳng là điều khác. Than ôi! Cuốn chiếu nhàn-tình sạch, đa-tiền mời đa-tinh, mà phấn đùi non, của chung thiên-hạ, khăn là quần tia, dãi khách tú-phương, có tiền ra ai cũng như ai, kẻ Choi lõi lõi ai là không rõ. Thế mà ông Tú Ngọc ta, men tình vừa nhấp đã nèn say! Hoặc-giả xưa nay đóng cửa ngồi nhà, chừa giải sự tình phong-nguyệt, nền lăn-lóc đá, mè-mần vàng vậy...

Trong tiệc rượu, ông hỏi Phụng rằng:

— Cò có bằng lòng lấy tè tôi không?

— Em chỉ sợ nhà em không có phúc, mà quan lại nói nhiếc em đó, chứ mấy khi đưa mốc dám chòi móm son.

Phụng trả lời là nói câu sáo-ngữ, mà ông Tú Ngọc thời tố thực chân-tình, ông Hậu Trần lại đưa một câu rằng:

— Thế bác không sợ bác gái bắt vênh râu lên mà tát ư?

— Không nhà tôi đã cho phép tôi tăng-phòng rồi, vì số phận tôi hiếm-hoi lắm.

Câu ông Tú Ngọc trả lời lại là câu thực mà ông Hậu Trần hỏi là hỏi đưa vậy.

Tiệc tan, ông Tú ở lại mà ông Hậu về nhà, tiếng gà đã gáy nửa đêm.

Vùng đông vừa sáng, ông Tú ở nhà ả-dâu đã trở về nhà bạn, thời ông Hậu Trần hãy còn trùm chăn chưa tỉnh giấc nồng, người nhà đánh thức ông giật tiếp bạn. Ông Tú Ngọc liền nói ngay rằng:

- Tôi làm mất giấc ngủ bác, bác tha-thú cho, song lẽ tôi muốn về chuyen tầu thủy chín giờ này thời đến để chào bác, mà muốn nhờ bác mưu cho tôi lấy cõi đầu Phụng, bác có làm ơn được không?

Bác muốn thực à? Lấy nó là một con danh-ca, chắc bảo-mẫu nó tất sách nhiều tiền kia đầy, vàng, để tiêu-de đánh tiếng giùm.

Than ôi! Ông Hậu này cùng ông Tú ấy thật là chiêu nhau mà dắt nhau xuống cái vực sâu. Ấy cái đó là cái thường-thái của các ông, há các độc-giả, lại không rõ các ông ấy thiết-đãi nhau thời chí rặt quần bài câu hát, tiệc rượu tranh cười, thường cho những cái ấy là cuộc vui tao-nhã ư?

Bảo mẫu đầu Phụng, đương nhờ đầu Phụng mà được khách, ý không muốn cho Phụng ra khỏi cửa nhà mình mà vây duyên cá nước cùng ai, nên chỉ đến khi ông Tú Ngọc khuôn xếp ở nhà xong, xuống hỏi thời thách cưới bạc nghìn. Vợ hiền chiêu đức lang-quàn cũng chịu phi để cho thỏa tình ao-ước. Ôi! cái con yêu tinh kia từ nay đã làm vào nhà ông Tú Ngọc rồi.

Đầu Phụng thực tuổi 20, nhưng khai giả ra làm mười bảy, đào non sớm đã xe lô được người. Ông Tú Ngọc ta rước về thật là của vưu-vật trăm chiêu chì-chút trốc tay..... phu-nhân vốn người hiền-thục có lê-nghĩa, kinh nề lang-quàn đã không có lấy sự cả sòng đong đơ làm phiền, thời cũng không lấy sự chồng yêu vợ lẽ làm giận, cái tình yêu đương nhau lúc nào cũng đầm-thắm chẳng phai, nên không có tiếng « Hà-đông sú-tử-hống ».

Thì giờ như nước chảy, ngày vui ngắn chẳng được bằng gang tay, đã lại đến hội chùa Hương-tích, tinh ra vừa được năm tròn.

Tuệ-Châu đã lên tám tuổi ông bà cho học đã hết quyển « Tam-tự-kinh » đương bắt vào học đến « Nam-sử »

Than ôi! vì đâu suối nén, tai bay vạ gió, chiếc lá lia rùng, con chim lạc tő, há chẳng phải vì chạ nên con gái nhỡ-nàng đó ư?

Số là từ khi đầu Phụng về đất ba-chạ đồng chiêm chán núi, cấy lúa giống dâu, khó nhọc vất-vả, không chịu đựng được sự làm ăn, nghĩ đến cái cảnh ăn nhưng bán phẩn buôn son ngày năm ngoái trở về trước, thời liền mong sao tránh khỏi trong vòng lương-gia. . . .

Xãy ngày tháng hai năm..... ông Tú bà Tú tiếp bọn khách thân ở Hà-nội về lễ « ngũ-bách-danh » trong chùa Thiên-trù, ông bà yui bạn đều cùng nhau theo bạn tham-thuyền. Thương thay ! Cái gia-đinh êm-ái kia tính từ hôm ông bà Tú bước chân xuống con thuyền « tam-bản » theo đường suối hẻm vào chùa Chò mà u-sầu thảm-đáp muôn vàn. Than ôi ! lòng người ai dẽ đo cho được, cái con đầu Phụng kia, ai ngờ được chốn lương-gia lại còn mong-mỗi cái thú giang-hồ thuở nọ ? « Chúa vắng nhà gà mộc đuôi tôm » câu ngạn-ngữ xưa kia đã nói, đần Phụng muốn đi, nghĩ không đem Tuệ-Châu đi giả-giang đi chơi quanh đây thời không xong bèn đưa xuống tàu thủy từ bến Đục-khe xuôi về Phủ-lý. Thời thế là góc hè bên giờ, quê người một thân Tuệ-Châu từ hôm ấy.

Khi ông bà Tú ba hôm sau ở chùa Hiron-g-tich về tới nhà ; chồng tim vợ bé, mẹ nhỏ con thơ, bỏ ngược bồ xuôi, đầm ngang đầm ngửa, thời đầu Phụng đã do đường xe-hỏa mà lên Hà-nội vào một nhà ở phố hàng Giấy, lại chia trầu, lại mời rượu, lại nhận hát, đổi tên là Trang, lại lừng danh ở đất Thăng-long cổ-đô. Phụng nhận Tuệ-Châu là em, đặt tên cho là Bích ; dạy hát dạy đàn, ghép vào làng trăng-gió. Thương hại cho Tuệ-Châu ! Lên 8 tuổi đầu đã phải ra vào theo lũ thanh-y, dài-dầu tóc rối da chỉ một thân ! Phụng dạy Tuệ-Châu học hát học đàn, nếu không thời đánh, hễ nhớ nhà khóc thời bị vả mồm, khi dọa nạt, lúc dỗ-dành, khiến cho đến nhập-gia phải cứ phép nhà mới nghe.

Tuệ-Châu ở trong nhà, đầu Phụng không cho đi đâu hết, cũng không cho dàn mặt đến chiếu rượu bao giờ, cố ý làm cho quên hẳn mẹ cha, vui-vầy nghè hát, đợi khi lớn tuổi, bắt ra kiếm tiền cho mình. Thời đưa thảm-thoắt, đã đến hai năm, mà nhà ông bà Tú Ngọc cũng chưa tìm thấy, hết thuê

người nọ, lại trình sở Cầm các tinh, song le pháp-ngoại dí-gian, đâu đời thành-minh đến đâu cũng không tài nào xét nét hết được việc xã-hội ẩn-tinh. Năm thứ ba, cái tiếng đồn ấy đã dậy các nơi, đầu Phụng lại e khi lộ chuyện mới dọn xuống Thái-hà-apse, Tuệ-Châu bấy giờ đã 11, tuy trong lòng vẫn nhớ mẹ cha, song tuổi còn thơ dại, đã biết đâu được cách làm cho được thấy. Tập-nhiễm lấy làm tự-an, ngón ca lý, điệu xầm-xoan, bài chầu văn, cau hát hăm, đọc phú, ti-bà, ngâm-vọng, hát nói đều thuộc được làm lòng cả. Ở Thái-hà-apse được một năm thời là 12 tuổi, bấy giờ Phụng xuống đó lại đổi tên là Hảo, lại hoa-khôi ở xóm ấp. Phụng thấy Tuệ-Châu như quên sâu vui thú rồi, mới bắt ra hầu-hạ đòn điếu quan khách. Than ôi! Những tiếng dàm-ò, những nhời thô-tục, những giọng xỏ-lá, những ngón ba-que, những cách xuồng-xã, những sự lảng-lo, từ nay ngày ngày trực-tiếp luôn đến thận, trực-xúc luôn đến mắt, nghe vào tai, trông thấy rõ, Tuệ-Châu còn bé-bóng đã phải chịu ngay. Thiên-lương còn tốt, thấy những đau lòng, mà không biết tỏ cùng ai để mà được thoát cái vòng dàm buộc nhớ-nhuốc này được.

Ở Thái-hà-apse được hơn một năm thời đầu Phụng nhận-tình với một ông Tham-biện Lục-lộ, nhà ông cũng đã sẵn giàu, người lại đẹp trai tuổi trẻ, Phụng cũng mè-mệt, mà ông cũng yêu-dương. Nhận ông đổi về Nam-định, nên Phụng lại dọn về hàng Thao, thời Tuệ-Châu đã 13 tuổi chẵn. Phụng lại đổi tên cho là Lan. Ông Tham ngày nào cũng đến chơi nhà Phụng, khéo lâm tuần lẽ chỉ độ một hai ngày có việc ông phải đi đâu thời ông mới chịu vắng mặt ở làng phong-nguyệt.

Tuệ-Châu được ra vào trong nhà, ông Tham thấy sinh-sắn cũng có lòng yêu — khi ôm vào lòng, lúc hôn ở má, vuốt mặt bắt tay, tuy bé-bóng cũng đem lòng àu-yếm lắm. Đôi khi Tuệ-Châu muốn đem chuyện gia-đình ra ngỏ với ông Tham, lại sợ ông Tham nói lại với Phụng, thời lại thôi. Song, Tuệ-Châu chỉ nghĩ viết thư về cho cha mẹ là hay hơn hết, mà khὸ cái chữ Nho không đủ biết viết, cũng không biết ngồi chỗ nào mà viết cho trôi được, lại không

biết viết được thời nhò ai gửi được. Mời xin ông Tham-dạy cho học chữ quốc-ngữ, bốn tháng Tuệ-Châu đã xem được nhật-trình, chỉ chữ không được tập thời viết không thành chữ mà thôi...

Than ôi ! danh-ca như đầu Phụng, thời vét bao của đời, lấy bao tiền thiện-hạ, phá bao sản-nghiệp của khách làng chơi ? Thế mà được bao nhiêu lại cúng vào thần cờ bạc tất cả. Ông giờ quả-báo, nghĩ cũng đáng thán. Bởi vậy cho nên tuổi xuân ngày qua, khách trẻ ngày xa, ông Tham Lục-lộ kia chơi hoa cho dũa nhị dần lại thôi ! Khi ông đổi về Thanh-hóa, Phụng cũng biết rằng không còn tinh đậm-dà như trước nữa, cho nên cũng cuốn gánh-gồng về ở Sơn-tây đổi tên là Hậu. Bấy giờ Tuệ-Châu đã 14 tuổi, Phụng chưa cho hầu rượu, song vẫn bắt ngồi ca, các quan Phủ, quan Huyện, quan Huấn, quan Giáo ở Sơn-tây ai ra hát nhà Phụng cũng đã là rầy-vò bể âm Tuệ-Châu. Nhưng Tuệ Châu xem mặt ra cũng chẳng có thể tò với ai nồng-nỗi, mình được. Nghĩ thàn liêu yếu đào tơ, phải bị ngâu vày, chuột vọc : quan trái, lại trái, ba-que trái, só-là trái, thầu khoán buôn bán trái, mà ai cũng là đem tâm đậm-ngược ép nài mình mà thôi ! Không biết bao giờ cho ra khỏi nơi hồ-huyệt. Đôi khi ngồi nhớ đến mẹ cha, không biết sân Lai xa cách bấy giờ làm sao ? Lắm lúc trông hoa đèn mà sụt-sùi với bóng, đâu sao cũng ở tay người ! Nhiều hôm trời tĩnh đêm thanh, Tuệ-Châu ra đứng sân trông lên trời khẩn-nguyện, song giờ cao nào có thấu tình !

Ở Sơn-tây một năm, Phụng lại theo tình-nhân mới là một ông Phán tòa sứ về Hà-nội, lại ở hàng Giấy. Tuệ-Châu bấy giờ đã đến 15, Phụng bèn chia trầu cho đi mời rượu. Từ đó mà đi, mặt dạn mày dày, ngày càng thêm lộ, túi thân đến bước lạc-loài, biết bao giờ mới ra ngoài bể oan. Thương-sót thay ! cho Tuệ-Châu, con nhà thế-phíet, ngọc đúc hoa thêu, không phải là người hư thản mất nết, không phải là gia-vận suy-vi, mà cũng hóa ra con đĩ. Các cậu công-tử Bột ta thi nhau đến cửa, kẻ nọ bắt nhân-tinh, người kia hòng kết tóc, nhưng khi trưởng phụng la-đà, đem lời tâm-phúc kề với những người quen biết, nhưng mà

« Trưởng-khanh thời ít, Sở-khanh thời nhiều » cho nên vẫn chịu trông vời cố-quận mít-mù mắt xanh » mà thôi ! Than ôi ! lương-tâm chưa đến mắt, nghè mới dẫu thạo nghè, song những khi đèn mờ đêm vắng, soi gương luống những lệ sa ròng-ròng. May đâu gặp được một người qua chơi thấy cũng yêu vì, xét ra là người khá-giả, đem tâm-sự giải tỏ thời người đó vì Tuệ-Châu mà thảo hộ mấy bức thư, bức thời gửi về cho mẹ cha, bức thời gửi cho các công-sở (nào tòa Án, nào sở Cầm) mới thoát được cái vực tối-tăm, lại được nhìn nhận mẹ cha, trong 7 năm giờ xa cách đến nay, cửa nhà đã khác những ngày năm xưa ! Người ấy là ai ? Là một ông cử thiếu-niên đỗ khoa thi trường Nam năm.... họ là Trịnh hiếu là Bá-Tần, là chồng Tuệ-Châu sau này đó.

Than ôi ! Trinh-danh dẫu mắt, mà lương-tâm chưa mờ, thời dù bẽ ngoài cỏ ong-bướm gió-trăng, song đáo trá-my vẫn còn chưa ngõ, dẫu thân sa vào đám Bình-khang, mà lòng vẫn gửi ở nơi khuê-các, ông Cử thiếu-ni n kia cũng không phải là lấy vợ thừa-thế-gian. Thôi ! người năm ba đắng, của tám vạn loài, chưa hẳn là ở chốn Bình-khang thuần-thị là những con người yô-liêm-sĩ, song-le chơi hoa phải biết mùi hoa, trăm năm tình cuộc vuông tròn, chó-nên có lấy dục-tình làm chủ-định. Thỏa một cơn thích lồng, nhưng bị áu-sầu mãi mãi. Nghĩ truyện nhà ông Tú-Nguyễn-Ngọc cũng nên đem làm gương cảnh-thế.

Năm 1920.

CÔ ĐẦU TUYẾT

(Câu chuyện của cô đầu Tuyết tự-thuật)

Từ khi em bước chân đi hát cẩm vũng thia rượu thời lại đổi tên ra làm Tuyết. Đắng-đắng mấy tháng giờ ở phố Hàng Thao Nam-định, tuổi ngồi tinh dốt đã đói mươi, mà thanh-danh vang động trong làng chơi thời hơn cả chị em.

Khi bấy giờ cò em có một người bà-con Hà-nội xuống, thấy vẻ người em mà vội than rằng :

— Cái cò Hằng-nga giáng-thế của nhà chị đây, sao lại đẽ mãi ở trong chốn này, vi đem lên Hàng Giấy tỉnh Hà treo cao cờ dẹp thời những lạy giàu mới, những mặt phá-gia ai là không mong liếc dung-quang ? Của này kiếm tiền cho bà chị thật là nhọn lắm đấy.

Cò em nghe lời nói ấy liền muốn cho em lên tới chốn Thăng-long, mới đem lịch ra xem ngày, định ngày 23 tháng 8 là bước lên xe hỏa tới phố Đồng-xuân. Bấy giờ hẵy còn tạm-ngụ ở số nhà 56. Loan đầu chưa được một tháng, tiếng cò đầu Tuyết, truyền khắp đô-thành. Em làm cho thiên-hạ điên-dảo, không phải là ở cái nhan-sắc kiều-my hay ở cái tư-phong yêu-điệu của em; em chỉ nhờ ở cái công-phu thù-ứng mà được đồng bạn tình-nhàn đó thôi. Cái quyền-thuật của em dẫu cho các nhà ngoại-giao chuyên-môn hồ dẽ em đã chịu thua nào. Nay nhân em kể một vài ngón, cũng là tỏ ra răn lấy người đời, ai còn mắc quäch là người còn ngu :

Có một ông Lãnh-binh trao-nha cụ Khàm-sai, ở tỉnh xa về, một người đưa lên nhà em uống rượu, liền bắt tinh-nhàn với em ngay, khi cho em cái này, khi tặng em cái khác, thật là hết giá với em, mà em thời bỉ ông là người vô-học vũ-phu, không muốn cùng ông thân-thiết. Song cò dẫu dâu dám cự quan-viên, có lầm tinh-nhàn thời kiếm tiền mới dẽ. Em giả vờ thân-mật, cứ lấy lời ngon- ngọt rót vào lỗ tai anh chàng. Thường ông Lãnh-binh ấy thiết tiệc anh em đồng-liêu ở nhà em, rượu say hưng hết, khách đã tản-tác về cả. Duy còn ông Lãnh ở lại đẽ mong tận-lạc cùng em. Em soi biết cái ần-tinh của cu-cậu, lúc đưa rượu vẫn-khôi, lúc em dâng các thức sơn-hào hải-vị, hết sức àn-cần không mỏi mệt. Nửa đêm quạt màn đưa ngài đi nghỉ, thời em ngồi cạnh một lát rồi kêu đau bụng rầm nhà, lăn-lộn chốc giường, nghiến răng trợn mắt, như bệnh nặng sắp nguy, cả nhà nghe tiếng điều giật thuốc thang, ngài còn rở trò vào đâu được, đành nằm xuốt sáng, than rằng quả tu diêm-

nhúc chưa tròn ! Chắc các độc-giả cũng biết rằng em không
đau bụng đau bão gì, chẳng qua chỉ không muốn để cho
người phạm đến thân mình ; những sự thâm-tình dành để
cho người thanh-nhõn. Nghẽ cô-dầu nào có phải nghè nhà
chứa ở đâu ! Lại có một hôm, một ông Hậu-tuyền hẹn
em đi xem hát tuồng, em đi về thì trong nhà đã có cụ
Tuần-phủ X*** là một người tinh-nhàn của em tới nhà rồi.
Cụ-lớn thấy em đi cùng ông Hậu vào nhà trong, thời vé
Cụ-lớn hăng-hái tưởng như ở công-đường tinh cát mặt giận
ấy trình-lộ ra thì biết bao dàr con quan nhỏ chết oan. Em
đẩy ông Hậu vào nhà trong liền ra hầu Cụ-lớn, đưa mắt
hiếc, mím miệng cười, nói với Cụ-lớn rằng :

— Sao Cụ-lớn về chậm, thế . . ? Ông ấy đánh giầy đến
mời em đi xem hát để nhờ nói việc quan với Cụ-lớn đó.
Em thực lòng tin người, vì chắc ai chẳng biết em tinh-nhàn
rất thân với Cụ-lớn, Cụ-lớn giận em thời oan em.

Nói xong liền ngả lưng nằm vào lòng Cụ-lớn rồi hôn vào
đôi bên má Cụ-lớn những râu quai nón xồm-xoàm, Cụ-lớn
vẫn còn ra mặt giận, thời em liền móc tay vào túi lấy
ngón tay đính vào nút lò « bà-khà » (dẫn Vạn-ứng như-ý) rồi
bôi lên mắt, nước mắt chảy ra dày-dặn, khiến Cụ-lớn mềm
lòng mủn giã, bao cái giận đồ cả ra ngoài biển ngoài sóng.
Em nhìn biết Cụ-lớn bớt giận, vẻ mặt đã hòa vui, liền ôm
ngang ngực Cụ-lớn, nói rằng :

Thôi em cũng là nhẹ già mới đề phiền lòng Cụ-lớn, xin
Cụ-lớn tha-thúr cho, từ sau giờ đi xin việc gi cũng phải chờ
lệnh Cụ-lớn, không dám tự-ý làm gi cả.

Nói xong, em liền với ra cái hộp thuốc lá, lấy một điếu
thuốc ăn vào miệng Cụ-lớn, rở hết cách nịnh-hót nũng-nựu
ra làm cho Cụ-lớn sảng-sặc cười, em đánh diêm chàm. Cụ-
lớn liền hút, em thấy Cụ-lớn sai làm chào với gọi cô-dầu,
em biết là em chuyện lại lảng vào nhà trong. Ông Hậu khi
cùng em về nhìn thấy Cụ-lớn Tuần ngồi đó, nhà cô-dầu
không thể chứa được hai tinh-nhàn trong một lúc, em
khéo đẩy được ông Hậu vào nhà trong đã là dụng-tâm.
Ông ở trong lâu không thấy em vào, mà không biết Cụ-

lớn Tuần ấy với em là thế nào, nghĩ-ngờ nói lên, lảm-nhảm nói một mình mãi.

Em đứng nấp nghe thấy hết, lòng khó tính ra kể, chợt xoay một câu nói, bước vào ôm cõi ông Hậu hòn lầy hòn đẽ, mà rằng:

— Cụ-lớn quen cõi ngày xưa, nhân về Hà-nội vào chơi thăm cõi tôi có bão làm rượu, cậu còn lạ gì Cụ-lớn quen thân với quan Thống-sứ, cậu có muốn thăng-quan xin cậu ngỏ ý với em, em nói với cõi em bách Cụ-lớn phải vào quan Thống-sứ cho cậu như-nguyễn. Nhà chật, Cụ-lớn đêm nay nghỉ đây cướp mất cả chỗ của chúng ta, cậu hãy về rồi mai lên, em nghĩ phiền hôm nay lại phải ngủ một mình ở bụi rượu đây.

Ông Hậu nghe xong lấy làm phải lầm, định-ninh dặn-dò rồi ra chào Cụ-lớn, xưng-danh, xưng-tinh, hai người trên dưới tương-đắc, rồi ông Hậu chào Cụ-lớn ra về.

Than ôi ! nghĩ minh ở trong cái nghề « xướng ca vô-loài » giữ cái nghiệp vợ ghét thế-gian, chồng vò thiêng-hạ, cái thân-danh nhục-nhã mà đòi khi ngồi nghĩ thế-gian lầm kẽ cũng khờ, người đời biết đến bao giờ cho khôn.

Em khoét tiền của những bác khờ, anh ngốc, kẻ dại, người ngày đẽ tiêu-phá phung-phá. Ôi ! Xa chân vào chốn hồng-lâu kĩ-quán, cái thân è-trệ đủ trăm đường. Song tĩnh mà xem ngồi mà xét ; người thiêng-hạ khôn có một mà giại đến trăm nghìn. Không cứ ông quan-to, ông phú-hộ, tiền nhiều chúc nhơn cái giại lại càng xù, mình có quyền xoay phải xoay trái được họ mà họ đến trước mình ra hồn xiêu phách lạc, rặt tin ở những cách vò, nghe mọi lời dối. Càng vò càng dõi thời họ lại càng mê.

Ấy ai xóm tuyết làng huê,
Vì tình mà có đi về phải tinh,
Mấy nhời ký-ngữ định-ninh.

THƠ ĐÁP KHÁCH

Nhàn mời rồi ngẫu-hứng làm một bài thơ đáp khách hỏi,
gặp được quyển sách này in còn thừa một trang giấy trắng
bỏ không, xin bắt trước lối « vè voi » ngày xưa mà lục in
ra đây, cũng là để đáp những ông nào muốn hỏi nữa. Xin
docket lượng cho.

Khách hỏi : « Ông bao tuổi ? »

Ta đáp : « Ngoại đồi mươi. »

Khách lại hỏi : « Nghề-nghiệp ? »

« — Bút nghiên làm sinh-nhai. »

Khách lại hỏi : « Què-quán ? »

Ta thưa : « Người Hà-dông,

Hội-xá là làng cũ,

Chùa Hương ngay bên trong. »

Khách lại hỏi : « Cha mẹ ? »

Ta thưa : « Còn song-toàn :

Mẹ ở nhà cày cấy,

Cha đi xa làm quan. »

Khách hỏi : « Sở làm việc ? »

Ta thưa rằng : « Hữu-Thanh,

Là một tòa tạp-chí,

Phố Mã-vỹ Hà-thành. »

Khách hỏi : « Có vợ chưa ? »

Ta thưa rằng : « Có rồi.

Vợ cả và vợ lẽ,

Vừa-vận là một đôi.

Hai vợ cùng ở chung,

Ghen tuông nhau tuyệt không,

Như hai chị em ruột,

Không đến nỗi lung-tung. »

Khách thấy ta nói vậy,

Lấy làm sự lạ-lùng.

Khách rằng : « Không có lẽ,

Hai gái lấy chung chồng,

Ghen tuông lại không có,

Họa chỉ có nhà ông ? »

Ta cười không đáp nữa,

Khách cũng chỉ ngồi tròng.

Ngày 10 Décembre 1921

Màn-Châu hi-tác

IMPRIMERIE DU TRUNG-BẮC-TÂN-VĂN

THU VIEN QUOC GIA
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE
NATIONAL LIBRARY OF VIETNAM

THU VIEN QUOC GIA VIETNAM
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU VIETNAM
NATIONAL LIBRARY OF VIETNAM

BÃ XUÃT BÃN RÕI

Ngọn Đèn Khuya (<i>Văn thơ từ-khúc các lối</i>)	0 \$ 25
Vì Nghĩa-Quên Tình (<i>Đoán-thiên tiểu-thuyết</i>)	0 30

CÁC SÁCH KHÁC

Chén Thuốc Độc (<i>Hi-khúc</i>)	
Soạn-già VŨ-ĐÌNH-LONG	0 40
Còn Chơi (<i>Thơ ca từ-khúc các lối</i>)	
Soạn-già NGUYỄN-KHẮC-HIỀU	0 30
Hai Giác Mộng (<i>Tiểu-thuyết</i>)	
Soạn-già KÍNH-ĐÀI-NGUYỄN-THỜNG	0 20
Duyên Văn (<i>Thơ ca từ-khúc các lối</i>)	
Soạn-già TRÌNH-ĐÌNH-RU	0 25

Có bán ở hiệu AN-CHÍNH là hiệu bán dường mứt
và tạp-hóa ở số nhà 38, Phố Hàng Đường, Hà-nội.
Và hiệu VĂN-HƯNG, Phố Hàng Gai, số 75, Hà-nội.