

8°
INDO-CHINOIS
1689

(5)

LA PENSÉE DE L'OCCIDENT
BIBLIOTHÈQUE DE TRADUCTIONS

Fondée par M. le Résident Supérieur RENÉ ROBIN
Dirigée par MM. ÉMILE VAYRAC et NGUYỄN VĂN-VĨNH

TRUYỀN CÁC DANH-NHÂN
HI-LẠP LA-MÃ ĐỐI NHAU

LES VIES PARALLÈLES DES HOMMES
ILLUSTRES DE LA GRÈCE ET DE ROME

Của PLUTARQUE tiên-sinh soạn
NGUYỄN VĂN-VĨNH diễn quốc-âm
theo các bản dịch tiếng Đại-pháp



FASCICULE V

17110



114

115

116

TRUYỆN CÁC DANH-NHÂN
HI-LẠP LA-MĀ ĐỐI NHAU

QUYỀN THỨ NĂM





đâm nát ra rồi trộn với sữa mà ăn. Có khi lại làm nên một thứ bánh, rồi tiến sang đến giáp trận giặc, đem vào chỗ quân giặc núp mà bảo rằng: « Hết đất còn mọc ra thứ rễ cây này thì quân Xê-da còn giữ được kín vòng vây Bông-bê mãi mãi. » Bông-bê phải cấm quân sĩ không ai được nói lại những lời ấy, và không ai được nhặt lấy những bánh ấy, e rằng quân sĩ thấy giặc chịu được kiên-nhẫn kham-khổ như thế mà sợ mất duệ-khi chăng. Mỗi ngày quân Xê-da sang phục đánh mấy trận ở ngay bên trại Bông-bê trận nào quân Xê-da cũng được, duy chỉ có một trận là quân Xê-da đại bại, xuýt nữa thì mất cả đến trại tướng đóng.

TIẾT THÚ XLVI

POMPÉE ĐÃ THẮNG MÀ
CHẮNG BIẾT THÙA CƠ-HỘI

Bông-bê hôm ấy đem quân ra đánh riết quân Xê-da phải chạy cả, xác người chết đã lấp đầy các hào hố, đuổi mãi sang cho đến trại của Xê-da, Xê-da thấy quân mình bỏ chạy, phải đuổi theo mà bắt trở lại. Ngài phải bắt láy cờ hiệu mà đứng chắn ngang đường, thì chúng rầy đồ cả cờ hiệu mà chạy qua lên trên, để cho giặc

bắt được ba mươi hai người. Tí nữa Xê-da bị hại. Nhân ngài thấy trong đám quân sơ chạy, có một tên cao lớn khỏe mạnh lắm, ngài nắm nó lại nói sỉ nhục mà bắt trở lại đánh giặc. Tên ấy sợ chết không muốn trở lại, bèn giơ gươm lên toan chém ngài, may có quan thị-mã đi sau ngài biết ý tuốt ngay gươm ra mà chém một nhát xă vai thẳng cao lớn ấy. Xê-da khi ấy tưởng thế mình là nguy lâm rồi, trong bụng chắc phen này phải thua, bỗng thấy Bông-bê, hoặc là nhát quá, hoặc là thời vận ngài còn đó mà nó xui ra thế, đã đánh đuổi được quân ngài đến đó, mà không đuổi rắn, lại cho quân lui về. Xê-da thấy vậy quay cổ bảo các tướng rằng: «Trận hôm nay đáng lẽ giặc phải thắng, mà nó không thắng là vì tướng nó không biết thắng. »

Khi ngài về đến trại, ngài đi nằm, cả đêm không ngủ, chỉ những lô ngại buồn rầu suốt đêm, trách mình làm sao trước đương ở chỗ đất tốt dân giàu, thô-s'n lắm, như đất Ma-xê-doan, đất Tê-xa-li thi sao chẳng đủ cho giặc đến đó mà đánh, lại đi kéo quân đến chỗ bờ biển này, là nơi giặc đã giữ vững, ta đến đây phần vây được nó thì kém, mà phần bị cái đói khát nó vây minh thi nhiều.

TIẾT THÚ XLVII

CÉSAR DỜI THẾ TRẬN ĐI NƠI KHÁC,
POMPÉE BẤT-ĐẮC-DĨ PHẢI ĐÁNH ĐUỖI

Xê-da nghĩ đến tình-cảnh ấy mà lơ, bèn quyết bỏ thế trận cũ mà đem quân sang đất Ma-xé-doan (Macédoine) đánh người Xi-bi-ông (Scipion). Ngài tính rằng một là Bông-bê theo mình lên xứ ấy, là chốn không tiện cho sự vận tải lương qua biển. Bằng Bông-bê không chịu theo lên đó, thì là bỏ Xi-bi-ông cho mình đánh dễ như chơi. Quân của Bông-bê thấy Xê-da nhồ trại mà đi, thì tự-đắc lắm, các tướng cũng tự-đắc, coi Xê-da như đã thua rồi, chỉ đuổi rắn lên là bắt được. Nhưng Bông-bê nào có phải là người cǎ gan đem cả vận-mệnh mà tính trong một đại trận đâu. Nguyên đóng quân ở chỗ đó thế lợi, đường tải lương rất tiện, để mà dùng kế hoán binh, để cho quân Xê-da chẳng phải đánh cũng mòn mỏi dần đi, và quân tướng của Xê-da, dẫu rằng đã luyện-tập nhiều, xưa nay đi đánh nhiều trận đã thao-lược lắm, nhưng phần nhiều người đã có tuổi không đương được những việc gian-lao quá. Lương ăn lại hiếm, phải ăn uống kham-khổ, trong quân sinh ra những bệnh truyền-nhiêm chết dần chết mòn. Lại thêm một điều nguy nữa, là tiền

bạc cũng hết cả, không biết sau này rồi Xê-da làm ra thế nào mà nuôi quân. Bông-bê cũng nghĩ bấy nhiêu điều, mà duy-trì không chịu đánh. Trong các tì-tướng của Bông-bê, duy chỉ có ông Ca-tôn là cùng một lòng với chủ dùng kế hoãn binh. Vốn Ca công ý cũng không muốn giết hại người đồng-bang cho lắm. Trận mới rồi, Ca công thấy máu đào La-mã lênh-láng đầy đồng, mà lụy rõ, khi đi coi trở về, phải lấy vật áo phủ mặt khóc than. Còn các tướng khác thi đều trách Bông-bê hèn-nhát cho nên không dám đuổi đánh; lại tìm cách trêu Bông-bê mà gọi là A ga-men-non, là vua cả các vua thiên-hạ, vân vân. Làm cho Bông-bê dẫu lòng chẳng muốn mà cũng phải nhồ trại đem quân đi đuổi Xê-da.

TIẾT THỨ XLVIII

QUÂN XÊ-DA LẠI GẶP THỜI PHONG-TỊNH

Mấy hôm mới cất quân di, Xê-da gấp nhiều nỗi khó-khăn trắc-trở lắm, không ai muốn cấp lương cho. Từ khi thua trận, ai cũng khinh dẽ. Nhưng khi đến đất Tê-xa-li đã hạ được thành Gom-pha (Gomphes) rồi, thì quân lính lại được tha hồ ăn uống thỏa-thích, bệnh truyền-nhiễm tự-dưng thấy khỏe hẳn. Quân lính đã lâu nhịn miệng, từ giờ được dư lương, vừa đi vừa ăn no uống

say, hát ầm đờng cái, vui-vẻ quá cho nên khôi bệnh, mà người nào người nấy trong mình thấy khoan-khoái mạnh-khỏe. Khi hai bên cùng đem quân cả vào đất Tè-xa-li, đóng quân đối diện nhau rồi, Bông-bê cũng không muốn khởi chiến, cứ một niềm giữ kế hoãn binh. Vả đêm nǎm chiêm-bao lại thấy nhiều điềm gở. Một khi thấy mình vào rạp hát lớn thành La-mã, dàn vỗ tay mǎng. Trong khi dàn vỗ tay thì mình thản đường bầy đồ nghi-tiết trong đèn nữ-thần Vệ-nữ-xi (Venus). Khi tỉnh dậy, phần thi yên lòng vì trong mộng thấy dàn vỗ tay mǎng, phần thi khiếp-sợ vì trong mộng thấy mình đứng bầy lễ trên ban thờ nữ-thần, vì Xê-da thường tự xưng là dòng-dối nhà nữ-thần, mình đứng bầy đồ thờ nữ-thần, tất là điềm minh mạt, mà để cho con cháu nữ-thần hung-vượng lên.

TIẾT THỨ XLIX

QUÂN HAI BÈN ĐẤU NHAU Ở ĐẤT PHARSALLE

Bông-bê thi lo sợ như thế, nhưng các ti-tướng và quân-sĩ thi ai nấy đều phẫn-chấn trông-cây ở cơ thắng trận cả. Người Đô-mi-chi-úc (Domitius), người Xī-binh-tề (Spinther) người Xi-bi-ông (Spicion) đã tranh nhau trước cái chức giáo-chủ của Xê-da. Có mấy tướng lại sai người về mướn trước

những nhà-cửa lịch-sự ở La-mã, chọn những nhà sang-trọng, vào bậc tổng-thống lãnh-sự, và bậc tư-pháp ở, trong bụng chắc pheu này được tranh tất về La-mã, người nào cũng được cất-nhắc lên những chức ấy. Nhưng trong các đội quân của Bông-bê thì có đội quân Mã-hiệp là nóng đánh nhứt. Phần thi tự-phụ có khí-giới tốt, cưỡi ngựa khỏe, người nào cũng giỏi trai tráng-kiện, số lại đông (số quân Mã-hiệp của Bông-bê những bầy nghìn, mà bèn Xê-da chỉ có một nghìn). Bọn ấy nhứt quyết là thắng. Quân bộ thi Bông-bê có bốn vạn rưỡi, Xê-da chỉ có hai vạn hai. Xê-da bèn họp các tướng sĩ mà nói rằng: Hiện có bài đạo quân của ông Cô-ni-phi-ri-úc (Cornificius) đương đem lại tiếp-ứng đá gần tới nơi; ông Ca-lé-nút (Calenus) lại đương dẫn mười-lăm cơ (1) (cohortes), hiện ở quanh thành Mé-ga (Mégaré) và thành A-ten (Athènes). Vậy các tướng sĩ nghĩ xem nên chờ cho quân tiếp-ứng tới nơi hãy đánh, hay là nên đánh liền ngay, một chọi với hai. Ngài vừa hỏi thế, thì các tướng sĩ đồng thanh xin đánh lập tức, dẫu giặc không muốn đánh cũng xin lập kế mà bắt giặc phải đánh.

1 Một cơ La-mã (cohorte) chia làm năm 'răm bát uồi. Mười cơ thành một đạo (légion)

TIẾT THỨ L

CÉSAR XEM QUẺ, RỒI KHAI CHIẾN

Ngài làm lẽ khai-quang tây-uế cho quân, khi mỗ bò tế, thầy quẻ xem ruột bò rồi tàu với ngài trong ba ngày tất quân hai bên phải giao chiến. Ngài lại hỏi thầy giao chiến thì bèn nào thắng, bèn nào bại. Thầy quẻ thưa : « Việc ấy thì ngài biết hơn tôi. Tôi xem ruột bò chỉ thấy có điềm biến-cải, mọi việc đều thay đổi, đương lành hóa dữ, đương dữ hóa lành ; đương hay hóa dở, đương dở hóa hay ; đương lợi hóa hại, đương hại hóa lợi mà thôi. Vậy xin ngài xét lấy hiện-tình của ngài mà suy lấy. Hễ đương hay thì nên lo hóa dở. Bằng thế đương bĩ, thì nên màng sắp đến tối tuần thái-lai đó ».

Trước hôm định giao chiến, đương nửa đêm, ngài thân đi kinh-lược trong các trại quân, thịnh-linh trông lên trời, thấy một đường lửa sáng rực, chạy từ bên mình sang bên quân giặc. Sáng ngày, lúc quân ra dồi canh thì thấy bên trại *Bông-bê* xòn xao. Tuy vậy mà *Xê-da* cũng chưa định đánh ngay vội, lại hạ lệnh truyền ba quân nhỏ trại mà kéo vào thành *Xi-cô-tu* (*Sco use*). Trại vừa nhỏ xong thì có quân vào báo giặc ra khiêu chiến. Ngài nghe tin

Ấy cả mồng, cầu nguyện thần-minh, rồi bày quân thành thế trận, chia quân ra làm ba đạo. Trung-quân thì giao cho ông Đô-mi-chi-úc Can-vi-núc (Domitius Calvinus); tả-quân thì giao cho ông An-toan (Antoine), còn mình thì đứng cầm hữu-quân, để khiến lấy đạo quân thứ mười. Bên giặc thì dùng kị-mã mà đối với hữu-quân Xê-da. Xê-da thấy quân kị-mã ấy nhiều khi-giới sáng quắc, bèn xuống hàng hậu-quân trich lấy sáu cơ, đem lên bầy ở sau hữu-dực, dặn dò cẩn thận, khi kị-mã giặc xông sang đến nơi thì phải làm những thế nào.

Bông-bê cũng cầm quân hữu-dực, đối với tả-dực Xê da; tả-quân thì giao cho người Đô-mi-chi-úc (Domitius), trung-quân thì giao cho cha vợ là người Xi-bi-ông. Bao nhiêu quân kị-mã, Bông-bê đem hết ra tả-dực, để đánh rắn vào chỗ đại-tướng cầm quân, thi tất phải thua ngay. Đã chắc rằng bấy nhiêu kị-mã thi đấu hàng quân, đầy đặc đến đâu mà chẳng xông được qua.

Khi hai tướng đã sắp ra hiệu-linh khởi chiến, Bông-bê hãy còn dặn dò bộ-quân phải đứng cho mau hàng, cho vững chỗ, chờ khi quân giặc sẵn sang đến vừa tầm tên đạn, bấy giờ hãy động. Trong sách kí-sự Xê-da có chép rằng Bông-bê dặn quân như thế thật là trái-phép dùng binh, há lại

chẳng nghĩ quân kị-mã khi mươi xông vào trận thì khỏe vô-dịch, duệ-khí còn nguyên, trong lúc ngựa phi nhanh, quân tướng đều phán-chấn, can-dám dẫu một cũng hóa ra mười. Nếu bộ-quân đứng sững mà chờ cho quân-kỵ ấy đến gần mới đánh, thì còn đánh làm sao kịp nữa, thật là đứng giương bia cho ngựa xéo chết.

TIẾT THÚ LI
CÉSAR ĐẠI THẮNG

Khi Xê-da đã hô quân tiến sang trận giặc rồi, thì nom thấy một viên đại-úy giỏi nhứt và có nghĩa nhứt trong đám tì-tướng của mình, đương giục giã quân phải tận tâm mà đánh. Ngài bèn hỏi tướng ấy rằng : « Ca-ra-xi-ni-úc ôi ! (Carassinius) hôm nay ngươi liệu ta thắng hay bại, ngươi nghe trong lòng có thấy phán-chấn chẳng ? » Ca công giơ tay bắt tay Xê-da mà rằng : « Hôm nay quyết ta đại thắng. Tôi dù chết dù sống hôm nay chắc cũng được lời khen của chúa-công ». Nói đoạn, hùng hổ mà đem đội quân trăm hai mươi người xông thẳng vào trận giặc, đánh tau mấy hàng tiền-quân, mà chạy vào đến giữa quân giặc, chém giết huyễn thièn, giặc chết ngổn ngang quanh mình. Giữa lúc ấy thì bị một mũi gươm đâm vào mồm suốt ra sau gáy,

Khi quân hai bên đã giáp chiến như thế rồi, quân kị-mã ở tả-dực của *Bông-bê* mới chàng-dàng mà tiến, đi rải-rác dài hàng ra để vây bọc lấy hữu quân *Xê-da*. Nhưng chưa đi được đến nơi, sáu cơ hậu-quân của *Xê-da* đã xông ra mà đánh, cứ nhè mặt những quân tướng kị-mã mà phóng lao mà chém, chứ không theo phép thường, đứng đằng xa mà phóng lao, mà chém vào chân vào đùi. Đó là theo như lời dặn của *Xê-da*. Số là *Xê-da* đã biết những quân kị-mã ấy, xưa nay chưa thao luyện là mấy, và lại toàn là những bậc thiếu-niên, hay khoe bộ mặt khôi-ngoô tráng-kiện, sợ nhứt là những thương vào mặt, cho nên dùng kế ấy tất là phải nhụt, phần sợ cái nguy trước mắt, phần sợ tàn-tật ngày sau. Ngài đoán chẳng sai chút nào. Các cậu giời trai ấy thấy đánh vào mặt, thấy những mũi lao mũi gươm sáng quắc ngang mắt, thì cậu nào cũng thất kinh, không dám nhìn thẳng, phải ngẩn mặt đi, có cậu thi che kín mặt đi mà đánh. Như thế phỏng được mấy lát mà tan đàn chạy trốn, làm cho cả đại-quân *Bông-bê* hôm ấy phải thua to. Quân *Xê-da* đánh đuổi được kị-mã rồi, vây bọc lấy bộ-quân của *Bông-bê* rồi, mà đánh từ đằng sau đánh lại, quân *Bông-bê* thua chạy tan đàn.

TIẾT THÚ LỊ

LỜI LỄ VÀ CÁCH CỨ XỬ CỦA
CÉSAR SAU KHI THẮNG TRẬN

Khi *Bông-bê* đứng ở hữu-quân, nom thấy kị-mà thua chạy, thi phách lạc hồn xiêu, quên cả bùn-phận mình là đai-tướng, quên cả mình là một bậc đại-danh trong nước La-mã, lùi thối chạy vào trong trường mà ngồi thử ra, chờ xem thắng bại thế nào, không nói không rằng gì cả. Khi cả ba quân cùng thua chạy cả rồi, quân Xê-da xông đến tận trại mà đánh. Bấy giờ *Bông-bê* mới tỉnh lại mà la-lèn rằng: « Ủa ! chúng đánh vào đến tận trại ta rồi ư ? » Rồi lột áo giáp, bỏ khí-giới, và phầm phục ra, ăn bận như binh-dân mà lén ra ngoài trường đi trốn. Về sau phải đi lưu lạc những đầu, sang đến Ai-cập bị hại thế nào, đã nói tóm-tắt trong Truyện *Bông-bê*. Khi Xê-da vào trong trại *Bông-bê* thấy thây người ngổn ngang dưới đất, quân mình lại đương chém giết, thở dài một tiếng mà than rằng: « Than ôi ! vì chúng nó cho nên nỗi này. Chúng nó bắt ta phải làm nên việc tàn-ac này ! Thật thế, ví chẳng khi ta đã đi đánh đồng dẹp bắc rồi, mà về bắc quân đi, thì chắc chúng nó làm tội ta, chứ chẳng để yên » *A-xi-ni-úc Bô-li-óng* (Asinius Pollio) i ói rằng khi

ngài than mẩy câu ấy thì than bằng tiếng *la-tinh*, thày dịch ra văn *Hi-lạp* mà chép truyện. Thày lại chép rằng: phần nhiều quân của Xê-da bị giết trong khi cướp trại *Bông-bê*, toàn là những kẻ đi theo các tướng sĩ làm gia-nhân thủ-hạ, chứ không phải là quân lính. Vậy mà tính cả số người chết trong trận ấy tới sáu nghìn. Bao nhiêu những quân bắt được, Xê-da cho đăng vào quân mình. Còn các tướng thì phần nhiều ngài tha tội cho. Trong số ấy có ngươi *Buru-lúc-xi* (Brutus), sau chính là kẻ giết ngài. Khi trận đánh xong rồi, ngài nhìn trong các tướng bị bắt không thấy *Bu* tướng-quân thì hình như ngài lo-ngại lắm. Được một lát thì *Bu* tướng-quân mới vào lạy ngài, ngài thấy không phải thương-tích gì, thì ngài mỉm-riờ ra mặt.

TIẾT THÚ LIII

QUẺ THẦY CORNÉLIUS ĐOÁN TRÚNG.

CÉSAR THẤY THỦ-CẤP CỦA POMPÉE MÀ HÃI

Trước khi hai bên giao chiến trận to ấy, xảy ra nhiều điểm rút lìa. Lại nhứt là điểm thấy ở *Tra-lir* (Tralles). Chốn ấy có một cái đèn thờ thần Chiến-thắng, trong đèn có một bức tượng Xê-da. Đất xung quanh đèn đã là đất rắn, lai còn lát đá thật rắn nữa.

Vậy mà tự-dưng ở bên bức tượng thấy mọc lên một cái vòng hoa (là cái dấu hiệu thắng trận). Ở Ba-du (Padoue) người Cai-úc-xi Cô-nê-li úc (Caïus Cornélius) là một thầy bói giỏi có tiếng, mà lại là người đồng hương và bạn thân với nhà sử-ký đại-gia Tit-li-va (Tite-Live), hôm ấy ngồi nhìn chim bay, giữa lúc đại trận đương đánh. Dẫu ở nơi xa nhưng thấy chim bay cũng biết mà bảo với mấy người cùng ngồi với mình rằng: Hai bậc đại-tướng đương giao-chiến. Lại xem quẻ một hồi rồi reo lên rằng: « Xê-da thắng ». Thầy nói thế, thấy bạn không tin, thì cởi mũ đội trên đầu ra, bỏ xuống đất mà rằng: Hễ việc này không thật thì không bao giờ ta còn đội mũ nữa. Đó là theo lời của Tit-li-va tiên-sinh chép.

Xê-da khi đã khôi-phục tự-do lại cho đất Tê-xa-li rồi, lại đem quân đi đuổi Bông-bê. Khi ngài sang đến Á-châu, ngài tha trị tội cho dân xứ Co-ni-di (les Cnidiens), chỉ vì xứ ấy có nhà văn-sĩ giỏi, tên là Tê-ô-bông (Théopompe) đã làm ra pho thần-sử. Còn dân cả châu Á thì ngài xá cho chia ba một phần thuế. Khi thuyền ngài tới bến Á-lich-xan-di (Alexandrie) thì ông Bông-bê đã bị người bản-xứ giết mất rồi. Đến lúc người Tê-ô-dích (Théodote) đem thủ-cấp người đại-tướng ấy mà trình ngài thi ngài ngạnh

mặt đi không nhìn. Khi họ đê trình ngài cái tư ấn của Bông-bé thì ngài sa nước mắt khóc người anh-hùng khốn nạn. Bao nhiêu những tướng cũ của Bông-bé, ngài đều ban thưởng cho. Những tướng ấy khi đã thua trận tâu-tán đi, đều bị vua Ai-cập bắt được. Ngài bèn xin tha cho, rồi lấy cách-nhân-tử đại-lượng mà xí, ai cũng qui-phục cả. Trong thư ngai gửi về thăm bạn ở La-mã ngài nói rằng cuộc đại-thắng kết-quả hay nhứt cho ngài, là để mỗi ngày ngài cứu được vài người đồng-bang cầm gươm giáo làm phản ngài.

TIẾT THƯ LIV CÉSAR GẶP NỮ-VƯƠNG CLÉOPÂTRE

Các nhà làm sử nói về việc Xê-da sang đánh Ai-cập, mỗi nhà bàn một khác. Người thi nói rằng Xê-da chỉ vì đam mê nhan sắc nữ-hoàng Cor-lè-ô-bát (Cléopâtre) mà đem quân đi đánh thành Á-lịch-xan-di, chẳng quản đê nhuốc đến danh tiếng ngày sau, chẳng quản nguy hiểm đến thân nghìn vàng. Cũng có người thi đổ tội cho các quần thần vua Ai-cập, nhứt là cho tên hoạn-quan Bô-tinh (Pothin) là tôi tin yêu của vua Bô-tô-lê-mê (Ptolémée) chính tên ấy đã giết Bông-bé, rồi lại đuổi nữ-vương

Cơ-lê-ô-bát đi, nay lại âm mưu để hại Xê-da. Có người đồn rằng bởi Xê-da biết có mưu hại mình, cho nên khi ở tại triều Ai-cập đêm nào cũng đặt tiệc chơi bời suốt sáng, cốt để lấy nê mà thức giữ mình. Vả người Bô-tinh có ý ghét Xê-da ra mặt. Thường đi đến đâu cũng nói nhิếc Xê-da, để xui người ta khinh ghét. Khi phát lương ăn cho quân lính La-mã thì tên ấy chọn những thứ bánh cũ, bánh mốc mà phát cho, nói rằng an chực của người thì phải chịu khó ăn kham-khổ một chút. Khi vua Ai-cập cùng với Xê-da ngự tiệc, thì tên thái-giám lại bày toàn đồ gỗ, đồ xanh, nói rằng bao nhiêu đồ vàng, đồ bạc, Xê-da đã bắt nợ mất cả rồi. Nguyên vương-phụ vua Bô-tô-lê-mê ngày xưa có vay của Xê-da mười bảy triệu rưỡi xết-tết-xor (sesterce) (chừng ba triệu rưỡi francs bây giờ) Xê-da xá cho vua Bô-tô-lê-mê chõ sổ lẻ bảy triệu rưỡi, còn chỉ đòi mười triệu để nuôi quân mà thôi. Người Bô-tinh thường cứ giục Xê-da đ- đâu thì đi cho mau, khi về vua sẽ trả đủ sổ. Xê da đáp lại rằng việc ngài nên đi hay chẳng nên đi, thì ngài tự liệu chứ không phải hỏi đến người Ai-cập. Trong khi ấy, ngài mật sai người vời nữ-hoàng Cơ-lê-ô-bát về Á-lich-xan-di. Nữ-hoàng đi ngay tức thì, chỉ đem theo có người A-

bô-lô-dồ (Apollodore de Sicile). Đêm nǚ-hoàng xuống thuyền, chở lén cho đến trước Điện Á-lich-xan-di, rồi lấy quần áo cũ gói mình làm một gói, bão A-bô-lô-dồ cù cửa trước mà khiêng vào cho đến phòng Xê-da.

TIẾT THÚ LV

CÉSAR CẤT NỮ-HOÀNG CLÉOPÂTRE LÊN NGÔI AI-CẬP

Cái mưu của *Cơ lê-ô-bát* đó, là cái vේ có duyên thứ nhứt, làm cho xiêu dại anh-hùng. *Xê-da* thấy người đàn-bà mà có can-đảm, có chí-khi, nhan-sắc lại tuyệt-vòi, dáng điệu ung-dung, miệng cười như hoa nở, đem ngay lòng yêu-mến, bèn dùng hết tài thương-thuyết để cho nàng hòa-thnận với vua anh, mà vේ kinh-sư chia đôi thiên-hạ với vua *Bô-tô-lê-mê*. Việc huynh muội tái hòa áy xong rồi, triều-dình mở một tiệc lớn để ăn mừng. Giữa lúc đương tiệc thì có một tên nô-lệ của *Xê-da*, vừa làm quan cao râu cho ngài, vừa là kẻ đa nghi nhứt trong đám thủ-hạ, tên áy nhân lúc bá quan đương dự tiệc, đi vòng quanh điện, nghe-ngóng hết chỗ này chỗ nọ, thì tỏ được ra một việc mưu phản của người *Bô-tinh* (Pothin) và người *A-chi-la-xi* (Achillas) là quan đe

đốc coi lính ngự-lâm, đương mai-phục quân ngoài Điện, để rình Xê-da ra thì giết. Xê-da thấy sự quả tang như thế, tức-khắc mặt sai quân bắn-bộ mình đến vây-bọc lấy nơi ngự tiệc, rồi bắt Bô-tinh mà giết tức-khắc. A-chi-la-xī thấy mưu đà tiết-lộ, phải trốn ra ngoài thành, rồi đem quân chống-cự với ngài một phen rất nguy-hiểm, ngài có ít quân bắn-bộ đi theo, lại ở tại đất giặc, thật là thế kém. Trước hết giặc bịt hết các cống thông-thủy, không cho nước ngọt đến chỗ quân ngài đóng. Cái nguy thứ nhứt là quân chết khát. Nguy thứ hai là giặc muốn cướp lấy cả hải-đạo của ngài, ngài phải thân ra biển đốt hết chiến thuyền cho giặc khỏi lấy. Lửa cháy ở xuồng đóng tàu và đúc khi-giới, rồi từ đó cháy lan vào đến cung-diện, mà lây đến cả nhà Đại-thư-tàng của mấy đời vua Ai-cập tích-rữ lại đó. Việc đó rất hại cho việc tấn-bộ của thế-giới, mấy thế-kỷ về sau còn phải tiếc. Trong một trận đánh ở gần cù-lao đèn biển, ngài đứng từ trên đê mà nhảy xuống một chiếc thuyền, để ra cứu hải-quân. Quân giặc nom thấy bèn chạy đổ xô ra đuổi bắt, ngài phải bỏ thuyền mà nhảy xuống biển, vừa bơi vừa cầm một nắm những giấy má quan-hệ. Dẫu rằng tên giặc bắn như mưa mà ngài nhứt định không

buông ra, nhiều khi phải lặn xuống sâu, mà đến lúc nổi lên tay vẫn cầm chặt cuộn giấy. Khi ngài lên được bờ bên kia, thì cái thuyền ngài bỏ nổi cũng chìm.

Bấy giờ vua *Bô-tô-lê-mê* cũng theo quân mà làm phản ngài. Ngài đuổi mà đánh một trận, giết được hàng-hà sa-số giặc. Trận ấy ngài đại thắng. Vua *Bô-tô-lê-mê* thì biến đi đầu mất, từ đó không ai được tin-tức gì nữa. Ngài bèn đem cả nước *Ai-cập* mà giao cho nữ-hoàng *Co-lê-ô-bát* cai-trị. Cách đó ít lâu, thì nữ hoàng sinh hạ được một hoàng-nam, đình-thần đặt tên là *Tiểu Xê-da* (Césarion). Xê-da thi binh xong *Ai-cập* lại đem quân sang đất *Xy-ri* (Syrie).

TIẾT THỨ LVI

NGÀI ĐẠI THẮNG Ở CHÂU Á. CÁCH NGẠO NGƯỢC CỦA BỌN ANTOINE

Khi Xê-da sang đến Á-châu thì nghe tin rằng *Đô-mi-chi-úc* (Domitius) bị thua *Phác-na-xơ* (Pharnace) là con trai *Mi-tri-dá'* (Mithridate), rồi cùng với quân tướng từ bờ đất *Bông* (le Pont) mà trốn đi. *Phác-na-xơ* đánh riết lấy được đất *Bi-li-ni* (là Bithynie) và đất *Cáp-ba-đốt* (Cappadoce), lại định lấy nốt đất *Tiểu A-mê-ni* (la Petite Arménie) đã xui cả vua quan nước ấy làm phản rồi.

Xé-da tức thì đem ba đạo quân đi càn, giao chiến gần thành Dé-la (Zéla). Quân Phá-na-xor thua tan đàn, phải bỏ đất Bòng mà chạy. Ngài việc đại-thắng ấy, ngài viết thư báo-liệp về cho bạn ở La-mã, chỉ viết có ba tiếng: « Ta-den, ta-thúy, ta-thắng » vẫn từ cung gọn gàng như việc đánh giặc vậy. Ba tiếng la-tinh ấy, cùng vần với nhau, đọc nó gọn gàng, dịch ra tiếng nước nào cũng không hết được cái tinh-thần lời ấy.

Khi ngài đã dẹp xong việc ấy rồi, ngài trở về Ý-đại-li, tới thành La-mã thi vừa hết hạn nhiếp-chánh lần thứ hai. Ngài được cử tổng-thống lãnh-sự năm sau. Thiên-hạ bấy giờ trách oán ngài vô cùng về sự dung túng quân lính quá. Mấy tên lính ấy nhàn một ngày có việc loạn trong kinh-sư đã giết chết hai người qui-phái là ông Cốt-cô-nុu-xi (Cosconius) và ông Can-ba (Galba). Vậy mà ngài chỉ phạt nhẹ, bắt xưng là dân không được xưng là binh nữa mà thôi; lại phạt mỗi tên một da-ra-sơ-ma (drachmes) (*độ chín trăm francs bảy giờ*) rồi lại thường đắt ruộng cho nhiều lâm. Thiên-hạ lại còn trách ngài dung-túng các ti-tướng, để cho người Đô-la-bê-la (Dolabella) làm việc hung-bạo; để cho người A-man-chi-úc (Amanius) tham-lam; để cho

người An-toan (Antoine) uống rượu quá say làm cạn, để cho người Cô-ni-phi-chi-úc (Conficius) hoành hành lộng ngược, chiếm lấy nhà đất của Bông-bê, rồi phá đi mà làm lại nhà lớn hơn đè ở. Dân La-mã thấy sự ấy tức-giận lắm. Xê-da cũng muốn ngăn cấm, nhưng thế sự bắt phải dung túng những người ấy, cho nên phải làm ngơ.

TIẾT THÚ LVII

CÉSAR QUA SANG PHI-CHÂU

Sau trận Phác-xan (Pharsale) rồi người La-tôn (Caton) và người Xi-bi-ông (Scipion) là ti-tướng của Bông-bê cũ, chạy trốn sang Phi châu, nhờ có vua Giu-ba (Juba) giúp việc, gày được một đạo quân to lắm. Xê-da được tin ấy, quyết chí đem ngay quân sang tận Phi-châu mà đánh. Vừa tiết dòng-chi, thi ngài qua đất Xi-xinh (Sicile), cất dinh cắm trại ngay ở bờ biển mà đóng ba nghìn bộ quân và ít ki-mã, chờ có gió thuận thi cho xuống thuyền đi thẳng. Ngài làm như thế, để các tướng dẫu có ai ý muốn ở lại cũng phải mất hy-vọng ấy. Khi ngài đã đem được ba nghìn quân ấy qua biển rồi, mà quân giặc vẫn chưa biết, ngài lại đem thuyền trở về đón nốt quân nữa. Về đến nửa đường thì gặp, ngài bèn đem

cả quân cắm trại một nơi. Trong khi ấy thì ngài được tin rằng quân giặc có ý sùng tin ở câu sấm-ngữ rằng dòng-dõi nhà Xi-bi-ông tại đất Phi-châu bao giờ cũng thắng. Ngài bèn nghĩ ra một mưu, chẳng hay là để cợt người Xi-bi-ông, hay là chỉ ngài muốn khiến cho câu sấm của giặc lợi về mình. Ngài bèn kén chọn ở trong quân được một tên lính mạt-hạng, tên là Xi-bi-ông Xa-lu-xieu (Scipion Salutio) cũng là dòng-dõi nhà Xi-bi-ông, nhưng người hèn-mạt, quân lính ai cũng khinh bỉ. Trong khi giao-chiến, trận nào ngài cũng cho tên ấy cưỡi ngựa đứng đầu tiền-quân hình như một vị đại-tướng vậy.

Xé-da, quân lương đã ít, cỏ ngựa lại hiếm, thường phải sai lính đi nhặt những rêu biển, thạch, rồi ngâm nước ngọt mà thay làm cỏ cho ngựa ăn. Nhiều phen phải sai quân xông sang tận trại giặc mà cướp lương. Trong quân giặc, có những quân Nu-mịch-đa (les Numides) là một giống người chạy nhanh lầm, ngày nào quân ấy cũng ra đông quá, đóng la-liệt cả các làng xung quanh. Một hôm quân kị-mã của Xé-da nhận khi rôi việc, ra đứng coi một người bản-xứ thiỗi sáo múa-may làm trò. Tiếng sáo tiếng hát hay quá, những quân kị-mã mè-mẫn ngồi nghe bỗng ngựa cho đứa ở giữ.

Bỗng thấy những quân Nu-mich-da ở đâu chạy đến cướp ngựa rồi vây kín, giết người này, đuổi đánh người kia, về cho đến tận đồn Xê-da đóng, rồi cùng với bọn lính chạy hồn độn mà vào cả trong trại. Vì chăng ông Xê-da và ông Bô-li-ông (Pollio) hôm ấy mà không chạy ra cứu nhanh, thì thua được quyết ngay ở trận ấy mất rồi.

Sau-quân hai bên đánh nhau một trận nữa. Quân Xê-da lại thua chạy. Ngài nom thấy một tên cầm cờ hiệu vác cả cờ mà chạy, ngài theo cho kịp nắm cổ tay xoay nó trở lại mà bảo rằng: « Giặc ở đây này kia mà, người chạy đi đâu? »

TIẾT THỨ LVIII

MỘT NGÀY ĐÁNH NỒI ĐƯỢC BA TƯỚNG, CƯỚP ĐƯỢC BA ĐỒN

Xi-bi-ông thấy vậy đã cậy mình lắm, quyết chí đánh một đại trận. Một bên thi sai người A-pha-ra-nuu (Afranius), một bên thi sai vua Gin-ba đóng quân xa nhau, còn mình thi đem đại quân cắm trại ở trên một cái hò, gần thành Tap-xor (Thapse), lấy thành ấy làm xưởng khí-giới, và làm chỗ tháo cho quân lùi. Đường sửa-soạn xây lũy đào hào, thi Xê-da thích-linh xông qua một cánh đồng lầy rất là hiểm-trở, nhanh như

sầm như chớp mà chạy vào đánh huyên-thiên, nơi thì đánh tập hậu, chỗ thì xông mặt trước đánh vào, quân Xi-bi-ông thua chạy tán loạn. Ngài thừa thắng chạy vút sang đồn người A-pha-ra-nūn lấy phăng ngay được, rồi từ đấy lại sang cướp nốt trại của quân Nu-mịch-đa, chính là chỗ vua Giu-ba ần-núp. Thành ra trong một buổi ngài lấy được ba đại đồn, giết được năm vạn quân giặc, mà quân ngài không hao-tốn đến năm-mươi người. Cứ theo lời một vài nhà làm sử thì trận ấy đầu-đuôi như thế. Cũng có nhà thì lại nói rằng khi ấy Xê-da không đứng cầm quân. Giữa lúc ngài bầy quân thành thế trận, đương truyền lệnh động quân thì ngài bị bệnh động-kinh, phải sai người khiêng vào một cái tháp mà nằm nghỉ chờ cho qua cơn. Khi tỉnh dậy thi trận đã xong rồi. Phản nhiều những tướng của Xi-bi-ông thoát chết trong trận, sau bị Xê da bắt làm tù, cũng có nhiều người bị ngài giết chết

TIẾT THÚ LIX

SÁCH PHẢN-ĐỐI CATON BỞI ĐẦU MÀ RA

Ngài đánh xong trận ấy, lại còn có ý muốn bắt sống được người Ca-ton (Caton), ngài bèn đem quân đến đánh thành U-tich

(Utique) là chỗ Ca-tôn đóng quân. Khi ngài đem quân đến nơi giao chiến thì không thấy Ca-tôn cầm quân ra đấu chiến. Hỏi ra thì Ca-tông-quân đã tự tận mất rồi, không ai biết vì cớ gì cả. Ngài thương tiếc mà than rằng: « Ca-tôn ông hỡi! xưa kia ông thèm cái vinh-quang của tôi được tha chết cho ông. Nay tôi cũng thèm cái chết của ông biết mấy! » Vậy mà sau khi Ca-tôn đã chết rồi, Xê-da còn làm ra một quyển sách để kể xấu Ca-tôn, nói tàn nhẫn quá, không phải là lời kể thấy chết quên giận. Vậy thì chưa biết giả-sử Xê-da bắt sống được Ca-tôn thì có tha giết cho chăng? Cũng có lẽ tha, vì như ông Xi-xê-rôn, ông Bieu-ru-túc-xi (Brutus) và mấy ông cầm khi-giới kháng cư với ngài mà ngài cũng quên được giận, thi đối với ông Ca-tôn có lẽ ngài cũng ở được cách đại-lượng ấy. Khi ông Ca-tôn đã chết rồi mà ngài còn làm sách nói xấu, chăng qua là vì một lẽ tranh nhau chút tiếng-tăm với hậu-thế mà thôi. Nhân thời ấy ông Xi-xê-rôn có soạn ra một quyển sách để ca-tụng đức-tinh ông Ca-tôn đã chết rồi. Xê-da thấy vong-hồn người thù cũ của mình, nhờ được ngọn bút nhà đại-danh hùng-biệt mà hiển danh với đời sau, thi có ý ghen-tị buồn-rầu coi những lời ca-tụng ấy như những lời gièm-báng mình

Cho nên ngài cũng cất bút viết nên quyển sách kẽ tội *Ca-tôn*. Hai quyển sách phản đối nhau ấy cùng di-truyền lại đến đời sau, mỗi bên gây nên một phái đông người theo phục.

TIẾT THỨ LX

VIỆC KHỐI LOẠN LA-MÃ LÀM TỔN HẠI SỐ DÂN
BIẾT NGẦN NÀO

Xê-da đi đánh dẹp Phi-châu về đến La-mã thì lập tức lèn diễn-đàn mà dụ trăm họ, lấy những lời hoang-đường mà kẽ công-trạng. Ngài khoe rằng những đất ngài đi tiếm được rất rộng, mỗi năm dân La-mã lợi ra được hai-mươi vạn *mê-dim-na* (*mē-dimnes attiques*) lúa, và ba triệu cân dầu. Ngài về tới nước khi vào kinh-sư làm lễ mồng thằng trận ba lần, lễ thứ nhứt để mồng thằng *Ai-cập*, lễ thứ hai để mồng thằng đất *Bông* (*le Pont*), lễ thứ ba để mồng thằng *Phi-châu*. Trong lễ thứ ba lòng văn không nói đến tên *Xi-bi-ông* chỉ nói đến vua *Giu-ba* mà thôi. Con vua *Giu-ba* bấy giờ còn bé phải bắt làm tù đem theo xe Xê-da thằng trận khải hoàn. Cùng nhờ cái nạn ấy mà người con vua rợ mọi đó ngày sau nêu một sứ-gia đại-bút trong lịch-sử văn-chương *Hi-lap*. Khi 'tế mồng

xong rồi ngài hậu thưởng cho quân lính, mở hội đặt tiệc cho cả dàn La-mã được vui mầy, đặt ra một tiệc lớn hai vạn hai nghìn cô, mỗi cô phải kê tối ba giường. Ngài lại mở hội riêng để giỗ con-gái ngài là nàng Giu-li (Julie) là vợ hóa Bông-bé mất đã lâu. Khi hội hè yến tiệc xong cả rồi, ngài hạ lệnh đếm số dân, thì chỉ thấy có mười-ba vạn xuất. Lần trước đếm được những ba-mươi-hai vạn thì mới biết việc nội loạn rất là tồn hại cho dân La-mã. Ấy là không kể những việc tồn hại cho cả đất Ý-dại-li và cho các tỉnh thuộc.

TIẾT THỨ LXI

NGÀI SANG Y-PHA-NHO ĐÁNH HAI CON POMPÉE

Khi đã đếm dân xong rồi, Xê-da được cử lên làm tổng-thống lĩnh-sự một hạm thứ tư nữa. Ngài được cử xong tức-khắc đem quân sang Y-pha-nho đánh nốt mấy người con Bông-bé. Hai người con Bông-bé tuy tuổi còn nhỏ mà đã luyện được một đạo quân lớn, đã tỏ được can-đảm to, thật là đáng bậc đại-tướng. Xê-da vì mấy người niêm-thiếu ấy đã trải một phen nguy-hiểm. Hai bên đánh nhau một trận dữ ở bên thành Mông-dô. Quân Xê-da thế đã núng lăm, người nào người ấy đánh giặc không

thấy mạnh-bạo. Ngài thấy vậy nhảy xổ vào giữa đám quân hai bên đánh lõn nhau mà kêu với các tướng sĩ rằng: « Các tướng sĩ để cho ta phải thua mấy thắng con-trẻ này, mà chẳng sợ xấu-hổ à ! » Từ đó quân ngài ra sức mới đánh lại được, giết được hơn ba vạn quân giặc mà quân ngài chỉ chết độ nghìn người thôi, nhưng nghìn người ấy toàn là những tinh-binhh mãnh-tướng. Khi trận xong, ngài về trại bảo các tướng rằng: « Xưa nay kể ta ra trận cũ g đã nhiều phen, lần nào cũng là để tranh lấy cuộc thắng, duy có lần này là ta phải đánh để bảo-thủ lấy tính-mệnh. Hôm thắng trận ấy chính giữa ngày đã bốn năm về trước, *Bông-be* từ bỏ thành *La-mã* đi ra ngoài mà gây nên việc nội loạn. Con út *Bông-be* thì thua trận trốn đi đâu mất, còn thắng còn cả thì cách mấy bữa có tên *Đi-di-úc* (*Didius*) đem thủ-cấp đến nộp *Xê-da*.

TIẾT THỨ LXII

NGÀI ĐƯỢC LÀM NHIẾP-CHÁNH MÃN-ĐẠI

Việc chiến-tranh ấy là việc chiến-tranh sau cùng của *Xê-da*. Khi ngài về kinh-sư làm lễ màng thắng trận, thì cả dân *La-mã* buồn-rầu, bởi vì lễ màng ấy không phải là màng đã thắng được tướng nước khác, hay là đã bắt được vua nước mọi-giè nào, thật

là mảng đã tiệt-diệt được cả dòng-dõi một người đại anh-hùng *La-mã*, chẳng may thất thế. Như vậy thì *Xê-da* ăn mảng chẳng hóa ra mảng việc làm hại tổ-quốc mình. Vả chẳng *Xê-da* tự mình đã biết việc dẹp loạn này là việc bắt-dắc-dì, cho nên được trận nào, cũng không có thư tín về báo-tiệp cho nghị-viện cả. Ngài vẫn biết việc thắng trận ấy là việc nhục cho nòi-giống, sao khi về lại còn khao quân ăn mảng. Tuy nhiên trăm họ thấy con người đương vận thắng, thì đâu ngài làm gì mà chẳng phải theo. Vả ai cũng nghĩ sau phen nội loạn, giang-sơn đã đồ-nát, phi tay một người chuyên-chế cũng không sao khôi-phục nổi. Bởi thế, cả dân đều công-nhận để cho *Xê-da* lên làm nhiếp-chánh, cầm hết quyền văn-võ suốt đời. Thật là một cảnh chua-cay, cả một dàn *La-mã* xưa nay hiếu-tự-do đã có tiếng trong thiên-hạ, mà đồng thanh công-nhận chính chuyên-quyền áp-chế, lại tệ gấp mấy lần vương-chính khi xưa, vì vương-chính dân còn có quyền cách-mệnh, đến nay cả dân đã công-nhận giao quốc-chính cho một người trong suốt một đời, thi không còn ai có phép được cưỡng-nữa. Kỳ thủy ông *Xi-xê-ròn* còn bàn nghêu-h(tiếp) *Xê-da* theo những lẽ-nghi của người thường, nhưng mấy kẻ a-dua nịnh-hót lai bàn thêm

những cách nghênh-tiếp theo lẽ đăng-quang, rất là trọng-thể, rồi mỗi người lại bày thêm ra một cách đăi Xê-da như thần như thánh, làm cho ai cũng phải túc, những kẻ xưa nay rất hiền-hòa mà cũng không sao chịu nổi. Nghe đâu trong việc ấy chẳng những bọn nịnh ngài bàn ra những cách nghênh-tiếp trọng-thể thái quá, mà bọn thù ngài cũng hùn vào, để lấy cớ mà bài bác ngài về sau. Không có những cớ ấy thì kẽ cũng khó mà trách được ngài, bởi vì từ khi việc nổi loạn dẹp xong trở đi, thì ngài ăn ở thật là chính đinh, không có điều gì để ai trách được cả.

TIẾT THỨ LXIII

CÁCH NGÀI CỰ-XỬ SAU KHI DẸP LOẠN ĐÃ YÊN

Dàn La-mã về sau cất iên đèn thờ thần Khoan-dung để mắng ngài thật là đích-đáng. Bởi vì ngài đã tha tội cho phần nhiều những kẻ làm loạn phản ngài khi trước; ngài lại còn cất nhắc cho nhiều ông cựu-thù của ngài lên những ngôi rất cao, nhưt là ông *Bu-ru-túc-xi* (Brutus) và ông *Cát-xi-úc-xi* (Cassius) ngài cất nhắc lên làm đến Tư-pháp. Ngài thấy bao nhiêu tượng đồng của *Bông-bê* bị hủy-hoại cả, thi ngài có ý ân-hận, rồi lại sai người lập tượng khác để thờ

người hào-kiệt năm xưa, chẳng may thất-thế mà bị hại. Ông Xi-xê-rôn nói rằng: Xe da xay lại những tượng Bông-bè là cốt dể cho vững nền những tượng của mình. Các bạn ngài, nhiều kẻ khuyên ngài, đi đâu nên đem quân hầu đi theo, để ủng-hộ qui-thể. Có ông xin thân đi kèm luôn bên mình ngài, mà ngài cũng nhứt định không ngh , cứ một niềm nói rằng: Chẳng thà chết lúc nào, chết ngay một lúc, còn hơn sợ chết luôn luôn. Ngài lại còn nghĩ rằng không có quân hộ-vệ nào danh-giá cho bằng và vững-vàng cho bằng cái lòng ái-mộ của trăm họ, cho nên ngài lại ra sức thu nhặt lòng người. Nay đặt tiệc mời bách-tính, mai phát lúa cho cùng dinh. Quân lính cũ thì ngài chia đất ruộng cho mà khai khẩn làm ăn, ngài sai đi khẩn những đất xa mà làm thuộc-địa. Trong những đất đòn-diền ấy, có hai nơi to nhứt là thành Cô-linh (Corinthe) ở Hi-lap và thành Cat-ta-giơ (Carthage) ở Phi-châu. Hai thành ấy vốn quân ngài cũng lấy được, cùng phá tan trong một-lúc. Nay ngài lại sai quân đến dựng lại mà ở, làm nên hai nơi thành-thị lớn cũng đều một lúc. Còn nhữug bậc thương-lưu xã-hội, thì người ngài cất lên làm tổng-thống lãnh-sự, kẻ ngài cất ra làm tư-pháp. Những người đương quyền-

cao chức-trọng mà hết hạn phải về, thì ngài lại kiểm cho địa-vị khác, vừa được phong-lưu, vừa được danh-giá, thành ra không phải ai ép mà cũng phục tùng ngài hể cả. Quan tổng-thống lãnh-sự *Pha-bi-úc Mæc-xi-mục* (Fabius Maximus) còn có một ngày hết hạn thi mất, ngài không đợi sang hạn mới hãy cử người khác, lại cử ngay ông *Ca-ni-ni-úc Rè-bi-úc* (Caninius Rebilius) lên làm tổng-thống lãnh-sự trong một ngày để tác thành danh-mệnh cho ông ấy. Cứ theo tục La-mã thì ai được cử làm lãnh-sự, dân thường kéo đông đến nhà chào mồng rồi rước ra nghị-viện. Ông *Xi-xê-rôn* nhàn việc ấy có nói rằng: «Anh em chúng ta khá mau mau đến mồng ngài, kěo nǔa ngài không thu kịp lẽ mồng của ta đã phải từ chức mất.» Một khi khác *Xi* tiên-sinh lại nói rõn rằng: «Nước ta được quan tổng-thống lãnh sự cần mẫn quá, từ lúc vào trọng nhậm cho đến lúc từ chức, không ngủ một giấc nào. Ngài khắc tinh quá, đến nỗi trong khi ngài làm quan, chẳng ai được ăn được ngủ cả.

TIẾT THƯ LXIV Chí Lớn CỦA CÉSAR

Xê-da thật là người có thiên-tư hay đồ-toan việc lớn. Sự-nghiệp đã to như vậy

rồi, mà chí còn chưa phỉ, chưa muốn ngồi
thảm-thơi, mà yên hưởng cuộc vinh-quang,
lại còn muốn đồ toan nhũng cuộc lờn-lao
tây trời biển nữa. Ngài lấy mắt ngài mà
nhìn cuộc vinh-hiển trước, đã hình như
thấy còn nhỏ-mọn quá, muôn làm nê
những cuộc to gấp trăm gấp nghìn sự-
nghiệp cũ. Cái lòng sờ-dục ấy tự-hồ một
cái tinh ghen-tị với mình; như là đem
cái chí-khi bây giờ mà chơi nhau với cái
chí-khi ngày trước, cố súc làm cho ông
Xê-da khi đã gặp vận rồi lại được lùng-
lãy hơn ông Xê-da khi chưa gặp vận, mới
thỏa lòng. Ngài tinh đem quân sang đánh
nước Bạc-ta (les Parthes), khi đã định
được nước ấy rồi thi đi xuyên qua đất
Hịch-ca-ni (l'Hircanie), quanh Lý-hải (la
mer Caspienne) và quanh núi Cô-ca-du
(Caucase). (Tàu gọi là Cao-gia-sách); rồi
tiến quân vào đến đất Xy-i-i (la Scythie)
mà kiêm-tinh hết cả những nước xung
quanh Nhật-nhĩ-man (Germanie) và cả nước
ấy nữa, rồi đi qua đất Gô-la (les Gaules)
mà về Ý-dai-li, kiêm tinh hết cả Âu-châu,
để bờ cõi La-mã cho tròn, bốn phía đều
có biển. Trong khi ngài trù-tinh việc ấy,
thì ngài lại đồ việc xé eo đất Cổ-linh (Is-
thme de Corinthe). Ngài đã phái ông A-
niên (Anienus) đi thi-hành việc lớn ấy

và lại sai ông nghĩ cách đào một con sông khởi từ La-mã mà đi sang cho đến Xich-xê-um (Circéum), để khiến cho sông Ti-ba (le Tiber) chảy vào biển Ta-ra-xinh (Terracine) để việc thông-thương với La-mã cho tiện. Ngài lại muốn tắt cạn những đầm ao ở trong đất Bông (Pont) gần thành Xê-xi-um (Sétium) để đổi cả một xứ đất lầy-lội ra đất khô ráo cày cấy được, để sang di dân sang ở đó. Ngài lại còn muốn đắp một con đê lớn ở phía ngoài thành La-mã để ngăn nước thủy-chiêu không vào được. Sau nữa ngài tính bặt hết núi đá lớn nhỗn ở cửa biển Ôt-chi (rade d'Ostie) làm nguy hiểm cho tàu bè ngoại-quốc vào, rồi xây thành cửa biển có cầu, có bến cho tàu bè thông-thương được tiện. Nhưng các việc ấy đều là trù tính, họa đồ ra cả mà không thi-hành.

TIẾT THỨ LXV NGÀI CẢI-LƯƠNG KỶ-LỊCH

Duy có việc cải-lương kỷ-lịch của ngài nghĩ ra thì sau thi-hành được tiện lắm. Vốn ngày xưa bên La-mã cách tính năm tháng thật là lôi-thôi và ngoắt-ngoéo, khó nhớ khó tính quá. Ngài bèn nghĩ ra một phép rất tiện, dễ tính dễ nhớ, cách ấy dùng

cho đến bây giờ. Dân La-mã trong thời quân-chủ ngày xưa, không có cách nhứt định mà tính cho năm tháng hợp thời tiết. Thành ra nhiều tết, đặt ra trong một mùa, rồi cứ mỗi năm một lùi mãi lại, lâu dần tết mùa này chuyển sang mùa khác, đến nỗi tết mùa rét mà lùi đến giữa mùa nóng, tết mùa hè lại trùng vào giữa mùa lạnh. Dương thời ông Xê-da, chỉ lấy mặt trời chuyển-vận làm cốt, binh-dàn không mấy kẻ biết tính đường nhứt-dạo, thành ra quyền định ngày tháng ở các thầy-dòng. Có một khi, các thầy-dòng theo ý vua Nu-ma thốt nhiên thêm ra một tháng nhuận để kéo dài những ngày đã tính hụt từ trước. Chẳng may phép ấy cũng tính sai chỉ hợp thời tiết được ít lâu, rồi năm tháng lại lộn-xộn cả. Đến thời ngài, thì ngài phải ngay mấy quan bác-sĩ, cùng với những nhà toán-học chuyên-môn, lãnh ý ngài mà tính lại năm tháng, cho năm nào khí-tiết cũng đều. Khi các quan đã tính xong trình ngài rồi, ngài in ra thành sách cho cùng xem, ai ai cũng được biết mà dùng làm niên-hiệu. Từ ấy đến bây giờ nước La-mã cứ một phép ấy mà dùng được mãi. Tuy phép ấy là hay mà đương thời bây giờ cũng có nhiều người lấy nè việc ấy phản-dối với ngài, và làm văn nhạo-báng.

với ngài mãi mãi. Ông Xi-xê-rôn, nhân hôm ấy nghe có người bảo rằng hôm sau trên trời có sao *Lyre* mọc, tiên-sinh túc mình nói rằng: « Phải, sao ấy cũng phải tuân phụng mệnh-lệnh của nhiếp-chính mà mọc đó ». Tiên-sinh nói vậy là có ý phàn-nàn nước phải chịu quyền chuyên-chế.

TIẾT THÚ LXVI

VÌ NGÀI MUỐN LÀM VUA
MÀ MẤT LÒNG BÁCH-TÍNH

Song bao nhiêu những sự ấy chẳng qua có một đỗi người ghét mà phản-đối thôi. Duy có việc ngài muốn đổi chính-thể ra chính quân-chủ là khiến cho bao nhiêu người La-mã cùng đem bụng ghét ngài từ đó. Bởi một việc ấy mà rồi sau này lụy đến tánh-mệnh ngài. Những kẻ muốn tôn ngài lên đế-vị, thì phao ngòn đi khắp các xứ rằng trong sách Sấm-truyền đã nói, quân La-mã phi cỏ một vị hoàng-đế đi ngự-giá thần-chính thi không đánh nổi được dân *Bac-ta* (les Parthes). Một hôm ngài ở *An-ba* (Albe) về La-mã, phe ấy ra nghênh-tiếp ngài mà tôn là Hoàng-thượng. Ngài coi dạng người ta, thấy trăm họ đều không bằng lòng, thi ngài làm ra mặt giận mà quở lù kia sao không cứ tên ngài là *Xê-da*

mà gọi. Ngài nói như thế thì hết thảy không ai nói gì cả, ngài bèn lui-thủi về dinh, có ý buồn-rầu oán-giận.

Một hôm Ki-lão-viện định làm lễ trọng-thể đặc-biệt mà màng ngài, khi nghị-viện định xong, phái các quan tổng-thống và các quan tư-pháp đi ra tận chỗ công-đồng của thủ-dân hội-nghị mà tuyên đọc nghị ấy để ngài nghe. Ngài đương ngồi trên diên bệ, thấy các quan tới noi ngài cũng không đứng dậy. Ngài tiếp các quan đầu nước mà cũng như tiếp kẻ thủ-dân vậy, lại gửi lời về xin nghị-viện nên giảm bớt nghi-tiết trong lễ màng ngài đi, chứ đừng bày vẽ ra nhiều như thế. Việc ấy làm cho nghị-viện tức-giận, mà trăm họ cũng tức-giận vô cùng. ai cũng bảo là ngài khinh-bỉ các quan đại-biểu của nước, tất là khinh-rẻ cả nước vậy. Các viên ki-lão-ông nào chức-dịch bắt phải ở lại thì mới ở, còn các viên khác được tin ấy thì kéo nhau đi ra, lui-thủi mà về, có ý căm-tức quá. Ngài biết ý như vậy, ngài cũng đứng phắt dậy về nhà, cởi áo ra, vạch ngực mà bảo các bạn rằng ai muốn đến đâm chết ngài, ngài sẵn lòng đưa ngực ra cho mà đâm chết. Sau rồi ngài lấy nê cố-tật mà nói rằng hễ ngài đứng thì tiếng nói run, rồi đâm ra chóng mặt. nhiều khi ngất đi ở

giữa chỗ đông người. Điều ấy thật là ngài đặt để, ki thực thi khi các quan đại-biểu đi gần tới, ngài đã toan đứng dậy, chẳng may lại có một người nịnh-hót bấy giờ đứng sau lưng ngài, tên là *Cô-nê-li-úc Ban-buru* (Cornélius Balbus), giữ ngài lại mà rằng : « Ngài há lại quên mình là Xê-da ru ! Sao lại từ chối những cách trọng-vọng của nước nợ mình »

TIẾT THỨ LXVII

ANTOINE DÂNG MŨ, NGÀI ĐẨY RA KHÔNG LẤY

Khi ngài đã làm cho các dân đảng đều giận ngài như thế rồi, ngài lại còn phạm thêm một điều lộng ngược đối với những viên đại-biểu của thứ-dân ở Bảo-dân viện nữa.

Thời ấy ở La-mã có mỗ hội *Lir-bach-can* (les Lupercales) nguyên là một hội của trẻ mục-đồng. Lệ hội hôm ấy, bao nhiêu những trai nhà thế-tộc trong thành La-mã đều trần truồng ra mà chạy khắp trong kinh-thành, mỗi người cầm một cái dây da, hãy còn cả lông, gặp ai thì đánh vào người ấy. Đàn-bà con-gái, từ các nhà lê-dân cho đến các nhà qui-phái, cũng đi ra đường đứng ngóng những người ấy. Khi họ chạy gần tới nơi thi giơ tay ra chịu

đánh, tin rằng hễ có chửa thì đẻ con tốt-lành, hiếm-hoi thì chóng thụ-thai. Xê-da ra chỗ công-dồng hội-nghị mà ngồi xem cuộc chạy đó, bắc một cái ỷ vàng lèn rạp mà ngồi, mình bận áo ngày thắng trận khải-hoàn. Ông An-toan (Antoine) thân-phận là lãnh-sự, cũng phải chạy như người ta. Khi chạy gần tới nơi chỗ rạp, người đứng xem phải rẽ ra hai bên cho mà đi, thi An-toan chạy đến trước ghế Xê-da mà dâng một cái mũ bình-thiên bằng ngọc, quấn một cành lá trúc-đào. Người đứng xung-quanh thấy vậy thi chỉ có một vài người sẽ vỗ tay, mà vỗ gượng, hình như những kẻ gia-nhân thủ-hạ sai ra chực vỗ tay, để cho người khác vỗ theo. Xê-da thấy vậy bèn đầy tay An-toan ra, thi thiên-hạ vỗ tay ầm ầm. An-toan lại dâng mũ lần nữa, thi lại thấy ít người vỗ tay lắm. Xê-da lại đầy ra, thi tiếng vỗ tay như vang trời nồ đất. Xê-da thử hai lần như thế thi biết rõ lòng dân, bèn đeo mũ ấy lên đèn Ca-bi-tôn. Cách đó mấy hôm thi không biết có ai đem võng-cân của vua ngày xưa mà quấn vào tượng ngài. Có hai viên thứ-dàn đại-biểu là ông Pha-la-vi-úc (Flavius) và ông Mạc-xe-lục (Marcel-lus) đến trèo lên tượng ấy mà xé tan võng-cân thảm ấy ra. Rồi đi xuống, hò gấp

người nào gọi Xê-da là vua, thì bắt mà giải vào nhà ngục. Trăm họ kéo lũ lượt đi theo hai ông ấy, mà gọi hai ông ấy là nhũng bậc *Bu-ru-túc* (Brutus), bởi vì ông *Bu-ru-túc* ngày xưa đã diệt được quân-chủ, và đem quyền quốc-chính mà giao cho Kì-lão-viện và cho quốc-dân. Xê-da nổi giận lên, truất ngôi hai ông đi. Ngài lại đến chỗ công-đồng mà lăng-mạ hai ông ấy, gọi là đồ súc-vật với đồ sắt-phu, chẳng quản tranh đến lòng cả trăm họ đã đồng thanh mà khen hai ông ấy.

TIẾT THỨ LXVIII

VIỆC MUU PHẢN CỦA ÔNG BRUTUS VÀ ÔNG CASSIUS PHÁT XUẤT TỪ LÚC NÀO ?

Từ việc đó trở đi, mắt thiên-hà nom cǎ vào ông *Bu-ru-túc* là dòng-dõi nhà ông *Bu-ru-túc* ngày xưa, lại có ngoại tổ ở trong họ *Xe-vi-li-a* (Servilia) cũng là một nhà thế-tộc trong thành *La-mã*. Vả lại vừa là cháu, vừa là rě ông *Ca-lôn*, thì chắc hẳn là một tay thù-gia của chính quân-chủ. Ngặt vì ông *Bu-ru-túc* đã nhiều lần chịu ân của ông Xê-da, không nỡ mưu đồ việc bội-phản. Nguyên sau khi ngài đã đại thắng ở *Phác-xan* (*Pharsale*), ông *Bông-bé* đã chạy trốn rồi, ngài chẳng những đã tha giết cho ông *Bu-ru-*

túc, mà lại còn vì ông Xê-da mà tha giết cho nhiều tướng cũ của Bông-bê nữa. Đoan rồi ngài lại tỏ lòng tin-mến Bu công vô cùng, mà cất-nhắc cho lên làm tư-pháp và làm tổng-thống lanh-sự trong bốn năm. Khi ông Bu-ru-túc với ông Cát-xi-úc (Cassius) tranh nhau chức tổng-thống, tuy rằng ngài vẫn biết Cát công là xứng-đáng hơn, ngài đã nói ra miệng, mà ngài cũng bèn Bu công lấy được, nói rằng Cát công không thể lên trước Bu công được. Bởi thế cho nên khi có người tố-giác với ngài rằng ông Bu-ru-túc âm-mưu làm phản, thì ngài nhứt định không tin. Ngài lại véo da mà bảo rằng: « Minh này chờ dao của Bu-ru-túc ». Ngài có ý nói rằng ngài tin ở đức-hạnh ông Bu-ru-túc là người đáng nỗi nghiệp làm vua ngày sau, nhưng Bu công đã có chí muốn nỗi nghiệp ngài, thì hẳn không bao giờ nỡ phụ-bạc mà phạm tội phản-nghịch ngài được.

Những người lòng muốn cách-mệnh, chỉ trông vào có một tay Bu công, hoặc trông-cậy ở Bu công hơn ở người khác, biết tinh như vậy cho nên cũng không ai dám ngỏ lời với Bu công. Nhưng cứ đêm đêm, họ lại đến tại tòa Tư-pháp mà bỏ tờ và dán giấy đặc quanh ghế ngồi của Bu công. Những giấy ấy nhiều tờ viết chữ rằng:

« *Bu-ru-túc* hè ! *Bu-ru-túc* ! ngủ đó ư ? Vậy *Bu-ru-túc* chẳng phải là *Bu-ru-túc* ! » Ông *Cát-xi-úc* thấy ông *Bu-ru-túc* đọc xong những giấy bỏ lời ấy có ý chuyền lòng, cũng muốn mua chuộc danh vọng với đồng dân, thì *Cát* công lại phỉnh già vào. Bởi vì *Cát* công có cớ thù riêng *Xê-da*, việc ấy rồi ta sẽ nói trong *Truyện ông Bu-ru-túc*, *Xê-da* chỉ nghi riêng một *Cát* công, cho nên một ngày kia ngài có hỏi bạn rằng : « Vậy chứ các ông có biết *Cát-xi-úc* đương mưu đồ việc gì chẳng ? Như ý ta, thì ta không ưa hắn chút nào, vì mặt hắn xanh lấm ».

Một lần nữa có người đến tố-giác với ngài rằng ông *An-toan* và ông *Đô-la-bê-la* (Dolabella) đương mưu đồ việc gì lạ, thì ngài nói rằng : « Những kẻ đầy đà, chải-chuốt như thế, thì phỏng có làm nên việc gì mà ta sợ. Ta chỉ e những kẻ gày-gò xanh-sao mà thôi. » Ngài có ý nói ông *Bu-ru-túc* và ông *Cát-xi-úc*.

TIẾT THÚ LXIX

ĐIỀM GỎ

Người ta biết trước được số-mệnh thì dễ, mà tránh được số-mệnh thì khó. Số-mệnh ông *Xê-da* ngày xưa, thật là có ubiều

điều lạ hiển ra cho biết trước: Kỳ thực thí những điểm nhỏ như sao tưống-tinh di lạc, như những tiếng rên ban đêm ở trên trời dưới đất, những giỗng chim ăn đêm, như cú vọ, đương ban ngày ra đậu giữa chốn công-đồng, thì cũng không mấy người để trí vào. Nhưng cứ theo lời thày Xī-tra-bōng chép, thi có khi người ta nom thấy thiên-binh sáng như lửa giao-chiến ở trên trời. Trong trại quân, có một tên đầy-tớ linh, làm được bật lửa ở tay ra, ai cũng tưởng bỗng cháy tay, mà nhìn lại thì không có vết tích gì cả. Một hôm Xē-da làm lễ tế thần, khi mổ bò thì không thấy trái tim. Điểm ấy là điểm gở nhứt. Có nhiều người thuật lại rằng có thày-bói tên là Xī-bu-ri-rσ (Spurina) đã bảo trước cho Xē-da biết rằng, đến ngày vọng tháng ba, thì có nguy to. Giữa hôm ấy, Xē-da đi ra nghị-viện gấp thày-bói, bèn chào mà nhạo-báng rằng: Hôm nay đến ngày vọng tháng ba rồi đây, thày! — Thày đáp rằng: «Đã thừa phải, nhưng ngày vọng chưa đến mà chưa qua». Hôm trước ngày ăn cơm tối ở nhà ông Lê-bi-đúc (Lépidus). Cứ tuân lệ thường, các quan hay nhân lúc ngày ăn cơm mà đưa các giấy má còng vắn để lấy chữ kí ngày. Trong khi ngày đương kí, thì khách ăn cơm ngồi

hỏi nhau: « Chết cách nào hay nhứt? » Chưa ai kịp đáp thì ngài vừa kí vừa nói rằng: « Cách chết hay nhứt là cách chết vỗ phỏng. »

Tan tiệc rồi, ngài trở về dinh. Dương cùng với phu-nhân nằm ngủ, bỗng thấy các cửa sổ mở ra ầm ầm như người phả. Ngài giật mình thức dậy, thì thấy phu-nhân dương ngũ say mà rền-rĩ khóc-than, ôm lấy ngài hinh như ôm thây chồng mới bị ai đâm cõi. Cứ theo lời nhiều nhà chép sách nữa, thì đêm hôm ấy *Can bu-ni-a* phu-nhân (*Calpurnia*) nằm chiêm-bao thế khác. Nguyên Ki-lão viện có nghị-định làm cho dinh Xê-da một cái dấu nhà riêng, để phân-biệt với các dinh khác. Đêm hôm ấy phu-nhân nằm mơ thấy dấu nhà tự-dưng vỡ đổ, cho nên rền-rĩ khóc-than. Sáng ngày ra, phu-nhân khuyên ngài chờ nên đi đâu suốt ngày hôm ấy, nghị-viện có hội-nghị, thì cũng nên hoãn lại ngày khác. Phu-nhân nói: « Thiếp chiêm-bao như vậy. Ví bằng chàng chẳng để lòng tin, thì xin chàng đặt ngay ban thờ lên bói một quẻ ». Xê-da thấy vợ hoảng-hốt như thế, thì cũng lấy làm loso, bởi vì phu-nhân xưa nay thường có can-đảm như trai, mà không hay tin mộng-mị. Các thầy bói bèn lập tức dựng đàn gieo quẻ, xong rồi nói rằng quẻ xấu lắm. Ngài

bèn sai ông An-loan ra nghị-viện mà xin hoãn hội-nguyễn đến ngày khác.

TIẾT THỨ LXX
NGÀI CỨ RA NGHỊ-VIỆN

Giữa lúc ấy thì ngài thấy ông Đê-xi-mục Bu-ru-túc (Decimus Brutus), tiểu-tự là Attibi-núc (Albinus) ở ngoài chạy vào. Ngài tin mến ông ấy lắm, cho làm con nuôi và làm kế-tự thứ hai. Ngờ đâu ông ấy cũng âm-mưu với ông Bu-ru-túc (Brutus) kia và ông Cát-xi-úc. Để cung-sơ rằng nếu Xê-da không ra nghị-viện thi lỡ mất mưu, mà lại tiết-lô, bèn chạy vào nhạo-báng lũ thầy bói, rồi kêu với ngài rằng hoãn nghị-viện là một việc quan-trọng, lẽ đâu lại vì một sự tin mông-ảo mà đi làm một sự mất lòng cả nghị-viện : « Nghị-viện hôm nay đến họp » cũng là vâng tờ thông-đạt của chúa-công. « Cả nghị-viện đã bàn định tôn chúa-công » lên làm vua cả các thuộc-địa ở ngoài cõi « Ý-dai-li, và để chúa-công được quyền đội » mũ vua ở khắp-mọi nơi, chỉ trừ trong « thành La-mã. Bây giờ các viền ki-lão » trong nước đã đến đồng cả nghị-viện, « duy còn chờ có chúa-công ra nữa là » xong. Bỗng dừng lại thấy người ra bảo « các quan ai về nhà này, chờ hôm nào

« phu-nhân nǎm mông lanh hơn, bấy giờ
 « hãy sē họp, thì tôi tưởng biết bao nhiêu
 « kẻ ghét chúa-công, nhán độ mà nghị
 « luận gièm-báng chúa-công. Vì chúng tôi
 « là người thàn-tín và đệ-tử của chúa-công
 « có ra nghị-viện mà cãi rằng, đó chẳng
 « phải áp-chế, đó chẳng phải chuyén quyền,
 « thi phỏng còn ai nghe nǔa? Bằng chúa-
 « công có tin hôm nay là ngày xấu nǔa,
 « thi tưởng chúa-công cũng nên thản
 « hành đến nghị-viện mà xin định hội-nghị
 « mới phải. » Nói đoạn. Đέ công cầm tay
 Xê-da mà dắt đi. Vừa bước qua bậc cửa
 ra đường cái, thì có một tên nô-lê ở đâu
 chạy đến, nhứt định xin bầm riêng việc
 gấp với quan nhiếp-chinh. Chẳng may
 các quan cùng đi với ngài đông lâm, tên
 ấy không sao đến gần được, bèn chạy vào
 trong nhà bàn với phu-nhân, xin phu-
 nhân cho ở đó mà chờ khi ngài về, để
 mật trình một việc quan-trọng.

Thầy A-tê-mi-dô (Artémidore de Cnide) dạy tiếng *Hi-lạp* ở *La-mã*, biết được ít
 nhiều mưu-cơ của bọn *Bu-ru-iúc*, cũng
 thảo mây cnū vào tờ giấy mà đem đến
 đưa cho Xê-da. Nhưng tiên-sanh thấy Xê-
 da vội quá, ai đưa giấy gì cũng giao cho
 các tướng theo hầu cả. Tiên-sanh bèn cố

chen đến tận ngài, đưa tờ giấy mà nói rằng: Giấy này có việc rất mật, quan-bệ đến chúa-công, xin chúa-công đọc ngay, mà đọc một mình chờ giờ cho ai biết ». Ngài cầm lấy tờ giấy, mấy lần đã giơ lên đọc, mà không đọc được, cứ hờ đưa mắt coi được vài ba chữ đầu, thì lại có người trình bẩm việc khác, phải ngừng lại nghe, không sao đọc được. Thành ra khi vào đến nghị-viện rồi, tờ giấy vuỗn cầm ở trong tay, không tài nào đọc được. Cũng có sách chép rằng hôm ấy thày A-tê-mi-dô đi theo ngài mãi mà chẳng giáp được mặt, phải nhờ tay người khác đưa hộ tờ báo nguy cho ngài, vậy nên ngài không xen vội.

TIẾT THỨ LXXI

NGƯƠI CÁT-XĨ-CA ĐÂM TRÚNG NGÀI TRƯỚC

Bấy nhiêu việc cũng có lẽ là tình-cờ mà sinh ra thế. Duy có việc nghị-viện hôm ấy lại họp trong một cái đèn của nghị-viện mới cất nê, mà dâng nhà-nước để làm công-ca-quán, trong đèn ấy lai có tượng Bông-bê, thì hình như có vị thần-minh nào xui khiến cho ra như thế. Trong sách chép rằng người Cát-xi-úc khẽ sắp thi-hành mưu phản, đến ngửa mặt lên nhìn tượng Bông-bê mà khấn thầm,

Vốn ông Cát-xi-úc xưa hằng theo tôn-chỉ của thày E-bi-cù (Epicure) nhưng khi ấy bỗng dung trong bụng thấy nhiệt-thành mà làm ra sự trái nghĩa-lý ấy.

Còn ông An-toan, thi bọn phản-nghịch sợ ông ấy có nghĩa với Xê-da quá, và lại có quân bản-bộ rất nhiều, cho nên giữa lúc thi-hành mưu phản, thì sai người An-bi-núc (Albinus) đem ông ấy đi nơi khác, kiểm chuyện gì mà nói lâu lăm. Khi ngài tới nơi, thi cả nghị-viện đứng dậy chào. Còn bọn đồng mưu với Bu-ru-túc, người thi đứng sán quanh ghế ngài mà đợi ngài đến nơi; kẻ thi kéo nhau ra tận cửa đón ngài, mà kêu giùm cho ông Mê-tê-lưu Xanh-be (Métellus Cimber) xin cho em phải đầy đi xa, được ăn xá trở về. Họ vừa đi theo chân ngài vừa kêu nài hộ, ki đến lúc ngài vào tới chỗ ngồi. Ngài ngồi xuống mà xưa đầy họ ra, nói điều xin đó không chuẩn y cho được. Họ kêu nài nữa thi ngài giận mà quở riêng từng người một. Giữa lúc ấy thi người Mê-tê-lưu quờ hai tay ra mà giằng lấy áo ngài, để ngài chật hở vai ra. Bọn hành-thích lấy đó làm hiệu lệnh. Người Cát-xi-ca tuốt gươm ra chém ngài trước nhứt, nhưng nhát gươm đó không vào sâu mà không trúng chỗ hiểm. Cũng có lẽ bấy giờ Mê Ông run, cho nên chém hụt mà không

mạnh. Xé-da ngảnh cỗ lại mà nắm lấy thanh gươm, rồi hai người cùng hòa thanh mà kêu lên. Xé-da thì kêu bằng tiếng la-tinh rằng: « Cát-xi-ca phản-tặc, mi làm chi đó? » Cát công thì kêu bằng tiếng Hi-lạp rằng: « Anh tội đâu, lại cứu tôi với! »

TIẾT THỨ LXXII

RỒI BỌN BU-RU-TÚC GIẾT CHẾT NGÀI SAU

Lúc đầu tiên bao nhiêu những người không đồng mưu trước, đều khiếp-dâm rụng-ròi. Người nào người ấy ngẩn-ngo không dám chạy, không dám lại cứu Xé-da, mà cũng không ai dám thở một câu gì hết. Bấy giờ thì cả bọn nguy cùng rút gươm ra mà vây kín lấy Ngài. Ngài ngảnh về phía nào cũng thấy gươm đâm tú tung vào đầu, vào mặt, vào mắt, vào mũi. Ngài bấy giờ khác nào như con thú dữ, mấy người đi săn, đương đồ xò đến mà băm-vằm xâu-xé. Khi Ngài đã ngã rời thì ai cũng đồ xò đến mà tranh nhau lấy một phần ở trong việc hành-thích, như là để được ném mỗi người vài giọt máu của Ngài, như là tranh nhau mó tay vào một việc cúng tế để cầu lấy một cái khước riêng. Ông Bu-ru-túc đâm Ngài một nhát vào bẹn. Ngài đương chống đỡ tú tang, đương nép mình vào một bên

thì nom thấy *Bu* còng cầm gươm chạy đến. Thấy vậy thì ngài không giữ mình nữa, đành để cho chúng giết, ngài chỉ lấy vật áo mà trùm đầu. Không biết là tinh-cờ hay là tại bọn kia chí như thế, ngài lánh dần mãi đến tận dưới bệ tượng *Bông-bé* làm vẩy máu ra cả quanh bệ. Tưởng chừng như vong-hồn *Bông-bé* đứng làm chủ-trương việc báo-cứu đó, khiến cho Xê-da phải mang thương-tích đầy mình mà đến chết tại trước tượng. Đến ra vừa hai-mươi-ba dấu. Nhiều người xúm quanh lại đâm ngài, đâm lẫn phái nhau cũng có thương-tích.

TIẾT THỨ LXXIII

BRUTUS VÀ CASSIUS KỀ CÔNG VỚI TRĂM HỌ

Khi Xê-da đã chết rồi, người *Bu-ru-túc* tiến ra trước nghị-viện mà kề các lẽ, làm sao bọn y phải hành-thích. Nhưng các viên kỉ-lão không ngồi yên được mà nghe, nhốn-nháo cả lên mà chạy trốn, đi đến đâu làm náo-động đến đó. Nhà thì đương bán hàng phải đóng cửa lại, có nhà ngân-hàng thì bỏ cả hiệu và sổ sách mà đi. Ngoài đường cái thi kề chạy xuôi, người chạy ngược. Có kề thi chạy đến nghị-viện để xem tình-trang làm sao; có

người thì đi coi thấy rồi chạy trở về. Ông An-toan và ông La-bi-dúc (Lapadius), là hai người bạn chí thân của Xê-da phải ẩn lánh vào nhà người ngoại-quốc, sợ bách-tinh xúm nhau lại mà giết. Duy có bọn Bu-ru-túc thì đã chẳng chạy trốn đi đâu, lại còn cầm guơm vẩy máu, khói còn bốc lên ngùn-ngụt mà từ nghị-viện, chạy lên đèn Ca-bi-tôn bộ mặt vui vẻ đặc chí như là những kẻ anh-hùng mới làm xong một đại thủ-doạn. Bọn ấy vừa đi vừa phủ dụ trăm họ, khuyên ai nấy bảo thủ lấy quyền tự-do làm nghĩa cả, gặp bọn qnan to hoặc đại-biểu nào thì bọn ấy còn đứng lại mà tuyên cáo tin hay cho mà biết. Có nhiều kẻ tuy không can dự gì đến việc giết Xê-da mà cũng vò đi theo họ, để lấy sī-diện với kẻ khác. Trong số theo đóm ăn tàn ấy thì có người Cai-úc-xi Ốc-ta-vi-úc (Caïus Octavius), người Læng-lư-lư Xî-binh-tề (Lentulus Spinther). Về sau hai người ấy cũng vì thế mà bị hại, thật là đáng kiếp. Sau ông An-toan và ông Xê-da-trẻ bắt hai người ấy mà giết đi, lại tố-cáo cho ai nấy đều biết rằng hai người ấy không can thiệp gì đến việc giết Xê-da, song cũng bắt tội vì khoe tội tất là có tình muốn phạm tội. Thế vi-

chỉ là hai người vừa uổng mạng vừa không được cái hú danh sờ-cầu của mình.

Sáng hôm sau, bọn *Bu-ru-túc* ra tại chốn công-đồng hội-nghị của trám họ mà diễn-thuyết, thì trám họ chẳng ai khen mà cũng chẳng ai chê. May mắn người mà cứ đứng im tiếng như thế, tỏ nghĩa ra rằng dân *La-mã* cảm thương *Xê-da* mà lại có lòng vì nể *Bu-ru-túc*. Kì-lão-viện hội-nghị bàn định rồi sẽ làm nghị đại-xá cho những tội đã qua ; lại định làm đại lễ mà tế *Xê-da*, còn những mệnh-lịnh của *Xê-da* tuyên-bố trong khi nhiếp-chính, thì cứ việc thi-hành. Còn bọn *Bu-ru-túc* thì nghị-viện cũng chia cho mỗi người một đất mà cai-trị, và ban cho những danh-vọng phải chẳng. Ai cũng đã tưởng thế là khéo khu-xử lắm rồi, mà *La-mã* cộng-hòa quốc từ đây vững nền thịnh vượng.

TIẾT THỨ LXXIV
LÒNG DÀN BIẾN ĐỔI, BỌN
BRUTUS PHẢI TRỐN ĐI

Nhưng đến khi mở chúc-thư của *Xê-da*, thấy ngài đem gia-tài mà chia cho hết cả người trong nước. Gia-tài ấy rất lớn, chia cho cả nước mà mỗi người còn được một phần khá. Khi khiêng di-thể ngài ra, thấy

máu-me đẫm-đìa, dày những dấu tích, mặt mũi tan nát, vì những nhát gươm đậm chém, thì trăm họ tự-dưng xúc-động thương tám, than khóc vang-lòng trời đất, cảm thương con người anh-hùng đại-lượng từ lúc còn sống đã lưu tâm ở nghĩa công-cộng, trăm họ bèn nhổ hết những hàng rào, những ghế ngồi cùng bàn, mỗ kê ở chốn công-dồng rồi chất lên một đống củi to mà hỏa-tàng cho ngài. Trong khi lửa cháy, thi dân đốt đuốc mà chạy đến đốt sạch nhà cửa bọn cách-mệnh. Nhiều người đi tìm kiếm bọn ấy, để đem xác xác cả ra, nhưng bọn ấy trốn ở đâu kín lầm, không ai tìm thấy.

Ông Xinh-na (Cinna) là một người bạn thân của Xê-da nhàn việc ấy mà phải chết oan. Nguyên đêm hôm trước ông Xinh-na nằm chiêm-bao thấy Xê-da mời đi ăn tiệc, không đi thì Xê-da nắm tay mà kéo đi cho được. Thức dậy thì nghe thấy người ta đồn bách-tính đương thiêu hài-cốt ông Xê-da ở chốn công-dồng, ông ấy bèn trở dậy, chẳng quản mộng-triệu bất tường, chẳng quản mình đương sốt-rét, lật-đật chạy ra viếng bạn. Vừa ra tới nơi thi có một người trả tay bảo người khác rằng chính mình là Xinh-na. Hai người vừa nói xong thi thấy xôn-xao, ai cũng trỏ vào

mình mà bảo mình là một đứa trong bọn giết Xé-da, rồi họ xùm đông lại xè tan xác ra mà chết. Số là trong bọn giết Xé-da, có một người trùng tên với Xinh-na thật.

Bu-ru-túc và Cát xi-úc thấy việc xoay ra như vậy, sợ quá phải ẩn lánh trong một vài ngày, rồi lên ra ngoài thành mà trốn đi mắt. Trong truyện ông Bu-ru-túc rồi sẽ kể những vận-nạn của hai người ấy, từ hồi đó trở đi ra làm sao.

TIẾT THỨ LXXV CASSIUS CHẾT

Xé-da mất năm ấy năm-mươi-sáu tuổi, nghĩa là chỉ sống lâu hơn ông Bông-bê được có bốn năm nữa mà thôi. Thi ra cái quyền chuyên-chế, cái quyền một mình cầm một nước trong tay, bấy nhiêu lâu ngài trải biết bao nguy-hiểm gian-lao, để mà giành cho lấy được. Đến khi được thỏa chí rồi, thì cái quyền ấy chẳng qua là một cái hư-danh, một cái vinh-quang mỏng-mảnh, làm cho người đồng-bang ai nấy phải ghét. Nhưng khen thay các Ủng-hộ thần đã đưa dắt ngài trong khi còn sống, đến khi ngài đã mất rồi cũng còn luôn luôn theo linh-hồn mà ủng-hộ, thần ấy đi đuổi những kẻ phản ngài, bất cứ là can-

dự đến tội ác nặng hay nhẹ, cả từ đến những kẻ tuy không nhúng tay mà cũng đồng-chí với bọn ngụy, về sau đều bị hại sạch, không còn lấy một người nào thoát cả. Trong các việc báo-ýng ấy là nhứt là việc người Cát-xi-úc. Cát công thua trận Phi-lip rồi, phải tự tận, chính thanh gươm cầm giết Xê-da ngày trước, nay lại đem mà đâm ruột mình. Mà trong các điềm trời lạ nhứt là ngôi tuệ-tinh năm ấy. Xê-da chết hôm trước, thi hôn sau sao ấy mọc, luôn trong bảy đêm rồi biến đi mất. Điềm thứ hai là từ khi Xê-da mất, mặt trời tự dừng hóa ra mờ tối suốt trong năm ấy, làm cho tiết khí hóa độc, hoa quả muộn không nở nang được như mọi năm.

TIẾT THÚ LXXVI BRUTUS CŨNG CHẾT

Nhưng lại có điều nữa, tỏ ra rằng quỉ cũng giận, thần cũng hờn vì mất một người hào-kiệt. Là sự hung-thần hiện lên hai lần trước mắt người Bu-ru-túc.

Giữa lúc Bu-ru-túc rắp đèn quân qua sông ở bên A-by-đa (Abyde), một đêm kia Bu công nằm trong trường còn đương băn-khoăn nghĩ-ngợi, chưa ngủ. Các tướng La-mã, thì Bu công có tiếng là ít ngủ nhứt.

Đêm hôm ấy, *Bu* còng đang nằm tinh cuộc xa xôi, tự-dưng nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa trại. *Bu* còng nhìn vào ngọn đèn để đêm, thì thấy đèn lù mù sắp tắt, mà bên minh thì lù lù một đám đèn xì, hình dạng gòm ghè quá đồi. Kỳ thủy *Bu* còng giật mình sợ hãi. Sau thấy đám đèn ấy không làm điều gì dữ chỉ cứ lù lù mà tiến đến bên giường nằm thì *Bu* còng đánh bạo mà hỏi ai. Hung-thần đáp rằng: «Ta là hung-thần của người đây, *Bu-rutúc* à, rồi ta lại sẽ gặp nhau ở *Phi-lip* nữa». — *Bu* còng làm rá mặt bạo dạn mà rằng: «Được, rồi ta gặp mi ở *Phi-lip*.»

Đám đèn tự dừng tan. Các đó ít lâu, thi *Bu-rutúc* giao chiến với *An-toan* và *Xê-dastré* tại *Phi-lip*. Kỳ thủy *Bu* còng thắng trận, đuổi được quân bên kia đến tận trại *Xê-dastré*, lại cho quân vào cướp phá tan được trại ấy ra. Nhưng đến đêm hôm ấy, *Bu* còng đương tinh thế trận ngày mai thì tự dừng lại thấy hung-thần hôm nọ, hiện lên mà chẳng nói chẳng rằng gì cả, *Bu-rutúc* biết rằng số-mệnh mình đến đó là hết, sáng hôm sau hăng hái mà ra trận, cố lấy chết ở giữa nơi chiến trường, ai hay không được cái chết vinh-hiển đó.

Khi đã thua trận to, quân chạy tan dàn

cả rồi, *Bu* công ẩn lên một nơi sườn núi dốc, nhờ một người bạn thân cầm gươm của mình mà giơ mũi gươm ra, rồi chạy sòng sộc vào mũi gươm mà chết ngay tức thì.

HẾT

Hai truyện Alexandre và César đem sóng nhau

Đoạn sóng nhau này nguyên bản của Plutarque tiên-sanh thất-lạc mất. Ricard tiên-sanh là người dịch ra Pháp văn, có tưởng-tượng mà đặt ra sau đây :

I. — Hai người đại-tướng ta vừa mới chép truyện đây, danh tiếng lừng lẫy khắp trong thiên-hạ, cổ kim đều công-nhận là đệ-nhất-luu-nhân, nay khó nói được ông nào hơn, ông nào kém. Hai ngài giống nhau cũng nhiều điều mà khác nhau cũng lại nhiều điều.

Xét từ tính nết hai ngài, cho đến nguyên cớ từng việc của hai ngài, và cách cử binh của hai ngài ; xét những số quân giặc mà hai ngài phải đi đánh ; những thủ-đoạn của hai ngài tại chỗ chiến-trường : chính-sự của hai ngài ở trong nước ; sau nữa lấy hai cách chết ra mà suy bì với nhau, thì biết bao nhiêu chỗ giống nhau, mà biết bao nhiêu chỗ khác nhau.

Sau này ta thử đem suy bì bấy nhiêu mối, mà xét xem hai ông khi hơn nhau, lúc kém nhau những điều gì.

II. — Hai tiếng Á-lịch-xan, và Xê-da lâu nay đã thành ra hai tiếng bóng, để gọi

người anh-hùng, hào-kiệt. Vua Á-lịch-xan thi suốt đời không thua trận nào. Ông Xê-da thi chỉ thua một vài trận nhỏ, lại thắng liền mấy trận lớn làm cho không ai nhớ đến những trận thua, cho nên hai đấng anh-hùng đó, ai cũng coi như là hai bậc hoàn-toàn cực-diểm ở trong nghề võ. Muốn ca-tụng một viên đại-tướng, thi không gì danh-giá cho bằng tì với Á-lịch-xan hoặc tì với Xê-da.

Bao nhiêu những đức-tính của nhà đại-tướng cần phải có, thi hai ngài gồm đủ hết cả. Nhưng bên thi nóng-nẩy hùng-dũng, mà bên thi khoan-hòa diềm-tĩnh. Song hai người dùng kế cùng khôn-ngoan, mà cùng chắc công-hiệu như nhau. Một bên thi như hùng-nur-hồ, đi đâu đi cho lấy được, không có rào lũy nào ngăn trở được lối đi. Một bên thi cứ lì lì kiên-nhẫn không bao giờ nóng, mà không bao giờ biết nản, biết nhọc. Một bên thi cái gan thách hết mọi sự nguy-hiểm; một bên thi con mắt tinh đời thoát nhìn đã biết ngay thế lợi hại. Ông này thi khéo vây thành cắm trại. Ông kia thi khéo làm cho quân sĩ nhầm mắt tin theo, mà đánh cho đến kì được. Đem số trận của hai ông thắng ra mà tính thi đời sau ai cũng phải giật mình, mà cho vào bậc thần

thánh không phải là người trần. Trong mấy năm trời mà đánh dẹp được biết bao nhiêu nước, gần khắp cả thế giới của người ta biết ngày xưa. Người tầm thường những đi qua được bấy nhiêu đường đất cũng đã đủ thở rồi, lưa là còn phải vừa đi vừa đánh dẹp.

Hai ông tuy chết mỗi ông một cách, nhưng cùng là chết đương lúc sự-nghiệp sắp được hoàn-toàn, đương lúc mơ-màng những công-việc lớn-lao ; làm cho dở-dang một cuộc mơ-tưởng cao như trời, rộng như biển. Đó là đem những điều đại-cương của hai ngài mà so-sánh. Nay ta thử đem những điều nhỏ-nhỏt mà sóng xem ra làm sao.

III. — Vua Á-lich-xan đẻ ra ở nơi nhà vàng điện ngọc, là con một vì đại-de ở trong thiên-hạ, mà vì đại-de ấy lại là học-trò một người hiền-triết có danh-tiếng lớn nhất trong nước Hi-lạp là E-ba-mi-nông-dát (Epaminondas) tiên-sinh. Vua Á-lich-xan từ thuở nhỏ đã được chịu ơn giáo-dục của những thầy xứng-đáng làm vương-giả chi sư, như là thầy A-lý-xi-tốt, thật là khéo làm cho rực-rỡ cái thiên-tư sáng-láng sẵn của học-trò. Chẳng những dạy học luân-lý, dạy học chính-trị, là hai học-khoa yếu dụng cho kẻ cầm quyền quốc-chính, mà

lại còn dạy cả triết-học và những khoa bí-hiêm, như lý-số-học. Vậy mà Á-lịch-xan học những bi-thuật ấy dễ-dàng như bỡn, thông-thuộc hết cả. Không chịu cho học-thuật nào là ở trên được tài-trí của mình. Không có điều gì là khó-khăn đến nỗi làm được chán-nản cái lòng hiếu học ấy, càng thấy khó bao nhiêu lại càng học ra riết bấy nhiêu, bởi cái chí-khi con người ấy, khi gặp sự khé thi chỉ biết thèm cái danh-giá đạp đồ được chô khó mà thôi.

Còn như Xê-da thì ta đã kè cứu mãi cũng không tìm thấy ngày thuở nhỏ học hành ra làm sao, chịu cái giáo-dục nào mà nên được người hào-kiệt ấy. Duy chỉ biết rằng ngài có sang qua thành Rô-da (Rhodes) mà học nghề hùng-biên, làm môn-đệ thầy A-bô-lô-ni-u-xi (Apollonius) là một ông thầy dạy học có tiếng thời ấy. Nhưng dùu tiếng thầy hay đến đâu mặc lòng, Xê-da chắc không phải nhờ giáo-dục của thầy mà nên người anh-hùng hào-kiệt lạ lùng ấy. Chắc hẳn rằng cái phần thiên-tư của ngài lại là to nhứt.

IV. — Vua Á-lịch-xan thì suốt đời lúc nào cũng trọng văn-chương, cách-trí. Không thiết những cách luyện-tập thân-thể, không bay khoe những võ tài, chỉ

biết được người có học thức mà đàm-luận, để luyện lấy tri-khôn, lấy tư-tưởng. Ngài thích nhứt đọc thơ *Hô-mê* (*Homère*), khi ngài ghen với *A-chi-la* kiệt-sĩ là chỉ ghen kiệt-sĩ được nhà thi-gia đại bút cùng sống một thời với mình, mà ca-tụng những thủ đoạn anh-hùng của mình. Vậy mới biết người anh-hùng phải nhờ người văn-sĩ làm, mới lưu danh được cho hậu-thế. Khi *À-lich-xan* mở hội ăn mừng, thường chỉ hay đặt giải làm thơ, giải diễn-kịch, giải văn-chương mà thôi.





MỤC-LỤC

	Trang
Tiểu-dán	3
Tiểu-truyện ông Plutarque	6
 TRUYỆN VUA ALEXANDRE	
Tiết thứ I. — Plutarque tiên-sinh kể truyện vua Alexandre và truyện ông César, cốt để làm gì?	13
Tiết thứ II. — Lời truyền-tụng về gốc- tích vua Alexandre	14
Tiết thứ III. — Lại có nhiều lời truyền- tụng khác	16
Tiết thứ IV. — Ngày sinh-nhurt vua, đèn nữ-thần Diane ở (Éphèse) cháy.	17
Tiết thứ V. — Chân tướng vua Alexan- dre	18
Tiết thứ VI. — Chí-khí vua từ thuở nhỏ	20
Tiết thứ VII. — Cách giáo-dục của vua	22
Tiết thứ VIII. — Thái-tử trị được ngựa Bucéphale	23
Tiết thứ IX. — Thái-tử theo học Aris- tote tiên-sinh.	25
Tiết thứ X. — Vua Alexandre chuộng sách của Homère thi-sĩ	28
Tiết thứ XI. — Những thù-doạn đầu tiên của vua Alexandre	30
Tiết thứ XII. — Cha con giận nhau. .	31

Tiết thứ XIII. — Nhờ Démarate cha con hòa-hiệp, vì vua Philippe cuộc hôn-phối không xong.	32
Tiết thứ XIV. — Vua Philippe bị giết, Alexandre nối nghiệp làm vua.	34
Tiết thứ XV. — Ngài dẹp giặc Triballes, phá thành Thèbes	36
Tiết thứ XVI. — Ngài tha cho Timoclée phu-nhân và khen người can-dám .	38
Tiết thứ XVII. — Vua hối lại việc tàn phá thành Thèbes	40
Tiết thứ XVIII. — Anh-hùng tương ngộ	41
Tiết thứ XIX. — Những điểm hay trước khi ngài sang A-châu	42
Tiết thứ XX. — Vua làm lẽ tể thần Minerve ở Ilion.	44
Tiết thứ XXI. — Ngài đem quân qua sông Graniique, trước mắt vua Ba-tur Darius.	45
Tiết thứ XXII. — Clitus cứu được ngài khỏi chết, quân ngài đại thắng.	47
Tiết thứ XXIII. — Ngài bình được nước Cilicie, nước Phénicie và nước Pamphylie	49
Tiết thứ XXIV. — Ngài cởi được cái nút khó ở Gordium, vua Darius nằm mộng	51
Tiết thứ XXV. — Vua Alexandre bị bệnh, tin ở tay thầy Philippe	53

— III —

Trang

Tiết thứ XXVI. --- Vua Ba-tư bàn kế với tham-mưu Amyntas, trận Issus	55
Tiết thứ XXVII. --- Lời ngài bình-phẩm về cách xa-hoa của vua Darius . . .	56
Tiết thứ XXVIII. --- Cách ngài đãi mẹ, vợ và con-gái vua Ba-tư	58
Tiết thứ XXIX. --- Vua có tiết-độ. . .	59
Tiết thứ XXX. --- Ngài có tiết-độ trong sự ăn uống.	61
Tiết thứ XXXI. --- Ngài có tính tự-phụ lại ưa lời ca tụng. Việc ăn uống của ngài mỗi năm tốn kém bao nhiêu .	63
Tiết thứ XXXII. --- Ngài sai quân đi lấy của vua Ba-tư ở thành Damas. Ngài vây thành Tyr.	64
Tiết thứ XXXIII. --- Ngài nhàn khi vây, đem quân đi đánh quân A-rập	66
Tiết thứ XXXIV. --- Ngài hạ được thành Tyr	67
Tiết thứ XXXV. --- Ngài lấy được thành Gaza, kiểm được tráp quí mà bỏ sách Iliade	68
Tiết thứ XXXVI. --- Ngài đắp nê thành Alexandrie	70
Tiết thứ XXXVII. --- Ngài vào đèn chúa-thần xin quẻ.	71
Tiết thứ XXXVIII. --- Quẻ chúa thần .	72
Tiết thứ XXXIX. --- Ý riêng của ngài về câu dòng dõi chúa-thần	74

Tiết thứ XL. --- Ngài mở hội tại các thần-minh	76
Tiết thứ XLI. --- Vua Ba-tư xin chuộc tù chuộc đất, ngài không chịu . . .	77
Tiết thứ XLII. --- Lời hoan-quan tâu vua Darius.	78
Tiết thứ XLIII. --- Trò đua đúra-ở, điềm gở Ba-tư.	81
Tiết thứ XLIV. --- Ngài không chịu đánh đêm, vào trường ngũ kỹ . .	83
Tiết thứ XLV. --- Bạc tướng-quân lo giặc cướp dinh, bị ngài quở mắng.	85
Tiết thứ XLVI. --- Ngài dàn thể trận	86
Tiết thứ XLVII. --- Quân ngài đại thắng	87
Tiết thứ XLVIII. --- Ngài xây lại thành Platée	89
Tiết thứ LI. --- Ngài lấy được thành Suze rồi lấy nước Ba-tư	90
Tiết thứ LII. -- Ngài nghe lời kỹ-nữ mà đốt mắt cung-diện vua Xerxès.	92
Tiết thứ LIII. --- Ngài đại-lượng hay ban lộc cho quần-thần.	95
Tiết thứ LIV. -- Thái-hậu đưa thư can ngài việc xa-xỉ.	97
Tiết thứ LV. --- Ngài quở các thần tường xa-xỉ	98
Tiết thứ LVI. --- Lòng ngài ân-cần với các cõi-thần.	100

Tiết thứ LVII. --- Ngài chí công chí chính	102
Tiết thứ LVIII. --- Lúc đi trận mạc ngài khéo giục lòng người	104
Tiết thứ LIX. -- Darius chết	105
Tiết thứ LX. — Ngựa Bucéphale mất rồi lại thấy	107
Tiết thứ LXI. — Ngài phá rợ Scythie, tiếp nữ chúa giặc Amazones. . . .	108
Tiết thứ LXII. — Ngài đem quân đi lấy nốt các nước ở Á-châu	110
Tiết thứ LXIII. — Ngài theo phong- tục bản thô lấy nàng Roxane . . .	111
Tiết thứ LXIV. — Cận-thần ghen nhau, ngài phải ngăn-cản	112
Tiết thứ LXV. — Con Bạc tướng-quân mạnh tâm muốn phản	113
Tiết thứ LXVI. — Việc người Lymnus mưu phản	115
Tiết thứ LXVII. — Cha con Parmé- nion và Philotas cùng phải tội. . .	116
Tiết thứ LXVIII. — Điềm gở cho Clitus.	118
Tiết thứ LXIX. — Người Clitus say rượu nói càn	119
Tiết thứ LXX. — Người Clitus chết .	121
Tiết thứ LXXI. — Vua hối-hận. Thầy Anaxarque khuyên-giải.	123

Tiết thứ LXXII. — Hai nhà hiền-triết khích-bác lỗn nhau	125
Tiết thứ LXXIII. — Ca tiền-sinh nói quá, chúa đem lòng ghét.	126
Tiết thứ LXXIV. — Phe nịnh-thần chí hại người cương-trực.	129
Tiết thứ LXXV. — Thầy Callisthène và thầy Démarate chết.	130
Tiết thứ LXXVI. — Ngài đốt đồ-đạc để đem quân đi cho nhẹ	132
Tiết thứ LXXVII. — Những điều tìn-mì của ngài trước khi sang Ấn-độ .	133
Tiết thứ LXXVIII. — Ngài phá được đồn Sisiméthrès, tiếp sứ các rợ . .	134
Tiết thứ LXXIX. — Vua Alexandre gặp vua Taxile. Ngài xử tàn-nhẫn với dân Ấn-độ	137
Tiết thứ LXXX. — Ngài qua sông Hydaspe	139
Tiết thứ LXXXI. — Voi khôn và có nghĩa.	140
Tiết thứ LXXXII. --- Ngài hậu đãi vua Porus. Ngựa Bucéphale chết. . . .	141
Tiết thứ LXXXIII --- Quân Ma-xê-doan không chịu tiến nữa. Ngài trở về .	143
Tiết thứ LXXXIV. --- Ngài hạ được thành Malles, bị trọng thương suýt chết	145

Tiết thứ LXXXV. --- Cách ngài đãi bọn khỏa-thân lý-học phái.	147
Tiết thứ LXXXVI. --- Ngài sai người Onésicrite đi dụ những người hiền- triết trong đạo phái Bà-la-môn. . .	149
Tiết thứ LXXXVII. --- Ngài ngự ra Ấn- độ đại-dương.	151
Tiết thứ LXXXVIII. --- Sướng này bõ với những ngày khổ kia.	152
Tiết thứ LXXXIX. --- Trong nước biển loạn	154
Tiết thứ XC. --- Ngài giữ mả cho vua Ba-tư Cyrus.	155
Tiết thứ XCI. --- Ca-la-nữu tiên-sinh chết	156
Tiết thứ XCII. --- Ngài lấy nàng Statira.	158
Tiết thứ XCIII. --- Ngài thải những người Ma-xê-đoan già yếu trở về. .	159
Tiết thứ XCIV. --- Thầy Ephestion ăn tham mà chết.	161
Tiết thứ XCV. --- Trước khi vào thành Babylone ngài thấy điem gỗ . . .	163
Tiết thứ XCVI. --- Ngài sinh ra buồn- rầu lo-ngại	165
Tiết thứ XCVII. --- Ngài tin điem gỗ. Sợ mà mang bệnh	166
Tiết thứ XCVIII. --- Vua Alexandre thắng-hà	168

Tiết thứ XCIX -- Chẳng biết ngài mất tại bệnh hay tại thuốc độc	170
Tiết thứ C. -- Hoàng-hậu Roxane giết Hoàng-phi Statira.	171
Tóm tắt lịch-sử vua Alexandre.	172

TRUYỆN CÉSAR

Kê tóm tắt sự-tích César	183
Tiết thứ I. --- César cùng với Sylla hiềm-khích.	193
Tiết thứ II. --- Bị cướp biển bắt, đói hai, cho nầm.	194
Tiết thứ III. --- Ngài có tài hùng-biện.	196
Tiết thứ IV. --- Ngài thu được lòng dân	198
Tiết thứ V. --- Ngài đọc văn tế vợ, rồi lấy nàng Pompéïa làm kế-thất. . .	199
Tiết thứ VI. --- Ngài đem những tranh kỉ-niệm các công-trạng Marius mà treo tại điện Capitole	201
Tiết thứ VII. --- Ngài được cất lên làm Giáo-chủ.	203
Tiết thứ VIII. -- Lời trách Cicéron tài hùng-biện để đâu?	204
Tiết thứ IX. --- Kì-lão-viện tranh nhau lòng dân với César	206
Tiết thứ X. --- Người Clodius nhân ngày lễ mầu-nhiệm mà lọt vào nơi mật-thất của César	208

Tiết thứ XI. --- César rẫy vợ, Clodius trắng án.	210
Tiết thứ XII. -- César sang làm Toàn- quyền xứ Y-pha-nho	211
Tiết thứ XIII. --- Ngài giảng hòa cho Pompée và Crassus.	213
Tiết thứ XIV. -- César nhờ thế hai người mà được cử lên làm Tổng- thống lĩnh-sự.	215
Tiết thứ XV. -- César sai bắt Caton rồi lại tha ngay	218
Tiết thứ XVI. --- Kẻ qua những công trạng của César tại đất Gaules. . .	219
Tiết thứ XVII. --- Ngài khéo cư-xử, quân tướng đều mến phục	221
Tiết thứ XVIII. -- Cách ngài dãi quân tướng	223
Tiết thứ XIX. -- Tinh ngài dẽ-dãi . .	225
Tiết thứ XX. --- Ngài đánh Gô-la phen thứ nhứt. . . . ,	226
Tiết thứ XXI.	228
Tiết thứ XXII. -- Ngài đánh tan quân Bỉ-lị-thì	230
Tiết thứ XXIII. -- Ngài phá tan quân Serviens.	231
Tiết thứ XXIV. -- Ngài được lưu chức trong năm năm.	232

Tiết thứ XXV. --- Ngài đem quân đi đánh dân Uspiens và dân Teuchtères, vượt qua sông Rhin	234
Tiết thứ XXVI. --- Ngài sang đánh Anh-cát-lị	236
Tiết thứ XXVII. --- Dân Gô-la phản. Ngài thắng được tướng giặc Ambiorix . . ,	238
Tiết thứ XXVIII. -- Tướng Gô-la là Vercingentorix	239
Tiết thứ XXIX. – Xê-da vây Vercingentorix tướng-quân ở thành A-lê-xi-a.	241
Tiết thứ XXX. -- Quân giặc đến cứu, ngài phá được tan, Vercingentorix phải hàng	242
Tiết thứ XXXI. -- Bố vợ chàng rể tranh-cạnh nhau	244
Tiết thứ XXXII. -- César xin làm Tổng-thống và xin lưu chức Tổng-đốc . .	246
Tiết thứ XXXIII. -- Pompée lầm về thế quân César	247
Tiết thứ XXXIV. --- César xin hẽ Pompée bãi binh thì mình cũng bãi binh	248
Tiết thứ XXXV. --- César xin giữ một tỉnh Gô-la bên này núi An ba mà thôi	250
Tiết thứ XXXVI. --- Ngài kéo quân đến đánh thành Ariminium	251

Tiết thứ XXXVII. --- Ngài lấy được thành Ariminium	252
Tiết thứ XXXVIII. --- Tin đến La-mã, ai nấy rụng-ròi.	254
Tiết thứ XXXIX. --- Pompée phải đi trốn	255
Tiết thứ XL. --- Cảnh-tượng thành La-mã	256
Tiết thứ XLI. -- César vào thành La-mã	258
Tiết thứ XLII. -- César sang Y-pha-nho	260
Tiết thứ XLIII. -- César đi đuổi Pompée	261
Tiết thứ XLIV. -- Ngài định đi thuyền nhỏ mà về Bi-linh	263
Tiết thứ XLV -- Quân hết lương. . .	264
Tiết thứ XLVI. -- Pompée đã thắng mà chẳng biết thừa cơ-hội . . .	265
Tiết thứ XLVII. --- César dời thế trận đi nơi khác, Pompée bất-đắc-dĩ phải đánh đuổi	267
Tiết thứ XLVIII. --- Quân Xê-da lại gặp thời phong-thịnh	268
Tiết thứ XLIX. --- Quân hai bên đấu nhau ở đất Pharsalie.	269
Tiết thứ L. --- César xem quẻ, rồi khai chiến	271
Tiết thứ LI. -- César đại thắng. . .	273
Tiết thứ LII. -- Lời-lẽ và cách cư-xử của César sau khi thắng trận . .	275

Tiết thứ LIII. --- Quẻ thầy Cornélius đoán trúng. César thấy thủ-cấp của Pompée mà hãi	276
Tiết thứ LIV. -- César gặp nữ-vương Cléopâtre	278
Tiết thứ LV. --- César cất nữ-vương Cléopâtre lên ngôi Ai-cập	280
Tiết thứ LVI. --- Ngài đại thắng ở châu Á. Cách ngạo-ngược của bọn An- toine	282
Tiết thứ LVII. --- César qua sang Phi- châu	284
Tiết thứ LVIII. --- Một ngày đánh nỗi được ba tướng, cướp được ba đồn.	286
Tiết thứ LIX --- Sách phản-đối Ca- ton bởi đâu mà ra	287
Tiết thứ LX. --- Việc khởi loạn La-mã làm lỗn-hại số dân biết ngàn nào .	289
Tiết thứ LXI. --- Ngài sang Y-pha-nho đánh hai con Pompée	290
Tiết thứ LXII. --- Ngài được làm nhiếp-chính mãn-đại	291
Tiết thứ LXIII. --- Cách ngài cư-xử sau khi dẹp loạn đã yên	293
Tiết thứ LXIV. --- Chí lớn của César	295
Tiết thứ LXV. --- Ngài cải-lương kỷ-lịch	297
Tiết thứ LXVI. --- Vì ngài muốn làm vua mà mất lòng bách-tính	299

Tiết thứ LXVII. --- Antoine dâng mū, ngài đẩy ra không lấy.	301
Tiết thứ LXVIII. --- Việc mưu phản của ông Brutus và ông Cassius phát xuất từ lúc nào ?	303
Tiết thứ LXIX. --- Điểm gở.	305
Tiết thứ LXX. --- Ngài cứ ra nghị-viện	308
Tiết thứ LXXI. --- Người Cát-xī-ca đâm trúng ngài trước	310
Tiết thứ LXXII. --- Rồi bọn Bu ru-túc giết chết ngài sau . . . ,	312
Tiết thứ LXXIII. --- Brutus và Cassius kề công với trăm họ	313
Tiết thứ LXXIV. --- Lòng dân biến đổi, bọn Brutus phải trốn đi.	315
Tiết thứ LXXV. --- Cassius chết . . .	317
Tiết thứ LXXVI. --- Brutus cũng chết	318
Hai truyện Alexandre và César đem sóng nhau.	321





1880-1881 TET - 3K

LA PENSÉE DE L'OCCIDENT
BIBLIOTHÈQUE DE TRADUCTIONS

SÉRIE A

Oeuvres Classiques, Antiques ou Modernes
(Couverture crème)

SÉRIE B

Oeuvres Populaires, Françaises ou Étrangères
(Couverture rouge)

SÉRIE C

Ouvrages Didactiques et Livres de Vulgarisation
(Couverture verte)

Il paraît par mois au moins deux fascicules de 64 pages au minimum.

ÂU-TÂY TƯ-TƯ ỞNG
DỊCH-VĂN THU-XÃ

LOẠI A

Những sách kinh-diễn cổ hoặc kim
(Bìa vàng)

LOẠI B

Những sách quốc-dân đọc nhiều,
nguyên-trước tiếng Pháp hoặc tiếng ngoại-quốc
(Bìa đỏ)

LOẠI C

Những sách dạy học và sách phồ-thông
(Bìa xanh)

Mỗi tháng xuất-bản ít ra hai quyển, mỗi quyển
số ít là 64 trang.