

Smaastyffer.

Syttende Bindes fjerde Hefte.



Innehold: N. J. Termannsen: Abraham Lincoln. En Levnedstegning. Et esterladt Brudstykke. Med Lincolns Portræt. — Om Udvalgets Bogbærerbevilling. — Chr. Grønlund: Mindre kendte Nytteplanter fra de varme Jordhælter. 7—11. Fem Palmer. Med 4 Figurer.

Bed Udvalget for Folkeoplysnings Fremme.

Kjøbenhavn.

I Kommission hos G. E. C. Gad.

1892.

Nr. 189.

Aargangen 1892.

Pris 50 Øre.

Udvalget for Folkeoplysnings Fremme, stiftet 1866.

Udvalget bestaar nu af følgende Medlemmer:
Direktør **A. Andresen** og Dr. **M. Steenstrup** (Formand
og Redaktør).

Udvalgets Kontor, Brolæggerstræde 12, 2. Sal,
Kjøbenhavn K., er aabent hver Søgnedag fra Kl.
1—3, undtagen i Sommerferien fra Midten af Juli
til Midten af Avgust.

Subskriptionsprisen

paa „Folkelæsning“ er 4 Kr. aarlig, som opkræves halvaarlig med
2 Kr. — For Tiden udgives der omtrent 55 Aar aarlig; Afket
koster saa omtrent 7 Ore. Alle Boghandlere og alle Postkontorer
modtage Subskription.

Der tilstaas Subskribentsamlere følgende Friexemplarer: paa 10:
1, paa 25: 3, paa 50: 8.

Bed Udgivelsen af større Billedhefter forbeholder Udvalget sig,
ligesom tidligere i lignende Anledning, at kunte astorte saa meget i
Afketallet, at Besparelsen derved svarer til den forøgede Udgift til
Billederne.

Nye Tilladelser for Bogbærere.

De, som ønske at kolportere Udvalgets Skrifter efter
dette Aars Udleb, maa indsende Begjæringen til Udvalgets
Kontor med de Oplysninger og Atester, som kræves af
Indenrigsministeriets nye Bevilling af 7. December 1892.
(Se S. 282 i dette Heste Smaastrykter).

Bogbærerens Fortjeneste er $33\frac{1}{3}\%$ af Bogladeprisen,
naar han kjøber til Partipris. Han opnaar denne Godtgjørelse af $33\frac{1}{3}\%$, ligegyldigt om han tager vore Skrifter
hos Hovedkommissionæren eller hos en Provinzboghandler.
Det er Bogbærerens egen Sag at skaffe sig Kredit hos en
Boghandler.

December 1892.

Udvalget for Folkeoplysnings Fremme.

Partipris.

Enhver Kjøber, som paa een Gang tager 25 Exemplarer
af et enkelt Skrift af „Folkelæsning“ eller af et Særtryk,
eller paa een Gang et Parti af de forskellige Skrifter og
Særtryk efter frit Valg til et Beløb af 50 Kr., faar dem
til $\frac{2}{3}$ Bogladepris.

AL 3254



Abraham Lincoln.

De nordamerikanske Fristaters Præsident 1861—1865.
Født 12. Februar 1809. Myrdet 14. April 1865.

Abraham Lincoln.

En Levnedstegning af N. J. Termannsen.

Et efterladt Brudstykke.

Med Lincolns Portræt.

Forord.

Alle ældre i Slægten mindes endnu tydeligt den store Krig, der blev ført mellem de nordlige og sydlige amerikanske Fristater 1861 — 65, og som endte med Negerslaveriets Døphævelse, og ikke mindst ville de have en tydelig Erindring af Nordstaternes Præsident Abraham Lincoln, en af de mærkeligste „selvgjorte“ Mænd, der havde høvet sig til Samfundets Spidse fra de ringeste Åar ved sin overordentlige Flid, store Begavelse og fremfor alt ved den Erlighed, Sanddruhed, Retskaffenhed og Retfærdighed, der vandt ham Medborgernes ubetingede Tillid. Termannsen havde en særdeles stor Sympathi for Abraham Lincoln og særlig for dennes ødle, energiske Selvudvilling igjennem Ungdomsaarene, og foresatte sig at skrive en fuldstændig Levnedstegning af ham. Han hen vendte sig i 1881 til Danmarks daværende Repræsentant i Washington, nuværende Amtmand C. St. A. Bille, og denne meddelte ham med stor Redebonhed en lang Liste over de Bøger, der fortrinsvis behandlede Lincolns Levned og Samtid, og gav ham gode Oplysninger til Bedsmelte af de forskellige Værkers Paalidelighed.

Termannsen havde faaet de første Afsnit af sit Arbejde over Lincoln færdige, inden han ophørte med at være Landstingsmand. Da han senere ikke kunde op holde sig i København

havn, saae han sig ikke i Stand til at føre Arbejdet videre. Den 4. Maj 1892, saa Dage før sin Død, sendie han Udvælget det færdige Manuskript, der behandler Lincolns Barndom, Ungdom og første Manddom, og dikterede et Brev til Udvælget, hvori han henstiller, om det vilde optage dette Brudstykke af Lincolns Liv. „Jeg har tænkt,” siger han, „at Ungdomshistorien har Betydning i og for sig. Jeg har været meget kjed af, at jeg aldrig i noget Skrift paa Dansk har set Lincolns Ungdomsforhold skildrede med virkelige Farver, men altid upaalideligt.... Det næste Afsnit skulde have indeholdt hans Gistermaal og Virksomhed som Sagfører i Springfield, hvorved han vandt Ry for sin store Retskaffenhed, Erlighed og Sandhed. Jeg vilde saa bag efter have ledsgaget ham gjennem de store parlamentariske Kampe, indtil han blev Præsident, hvorimod jeg ikke vilde have dvelet ved Krigen. Jeg vilde saa have forsøgt at samle det hele til et Karakterbillede og slutte med at skildre hans sorgelige Død.“

Det har selvfølgelig været Udvælget kjært at opfylde et Ønske af den Mand, der i hele 26 År havde været et altid trofast og nidskjært Medlem af det. Det efterfølgende er et smukt Bidnesbyrd om den Alvor og Samvittighedssfuldhed, hvormed Termannen drev sine historiske Studier. Helt igjennem vil Læseren blive opmærksom paa, med hvilken Ære han streber efter at fjærne alt det af Abraham Lincolns Udviklingshistorie, der i de tidligere Fremstillinger viste sig at være paasat Farve. Artiklen kommer derved ogsaa til at bære Bidnesbyrd om den Sandhedskjærlighed og det Frisind, der var et dybt Træk i vor afdøde Medarbejders aandelige Personlighed.

Anmærkningerne under Siden ere tilhøjede af Redaktionen.

I. Abraham Lincolns Barndom.

Om Lincolns Forfædre veed man ikke meget med Vis-
hed. Dr. Holland, som er den af Lincolns Levnedstegnere,
der har gjort sig mest Umage for at bringe nogen Op-
lysning til Veje med Hensyn til Familiens Stamtable,
fortæller, at omkring ved Aaret 1750 kom en Familie
med Navnet Lincoln fra Berks County i Pennsylvanien
og nedsatte sig i Rockingham County i Virginien. Der-
fra udvandrede senere to Brødre, Abraham og Thomas,
til Kentucky. Den førstnævnte er Farfader til den til-
kommende Præsident. Men allerede saa tidlig som Aarene
mellem 1633 og 37 meldes der om Udvandrere fra England
med Navnet Lincoln, der bosatte sig i Massachusetts,
hvor deres Efterkommere endnu leve. Om det end for-
modes, at baade de, der saaledes tidligt nedsatte sig i
Ny England, og de, der senere findes i Pennsylvanien, til-
høre een Slægt, saa lader dette sig dog ikke nærmere
eftervise. Det Bidnesbryd for Familieenheden, som man
har ment at finde deri, at de samme Fornavne: Abra-
ham, Isaak, Mordechæi og Thomas m. fl., begge Steder
ere de almindelige, kan ikke afgjøre noget, da det er be-
fjendt nok, at baade Puritanere og Kvæfere fortrinsvis
gav deres Børn bibelske Navne. Det antages, at den
pennsylvaniiske Familie Lincoln tilhørte Kvæfersæften, hvad
enten den saa er kommen lige fra England, efter at Wil-
liam Penn havde erhvervet det skønne Land, der kom til
at bære hans Navn, eller den er vandret hid fra Massa-
chusetts.

Det var i Aaret 1780, at Abraham Lincoln for-
lod sit Hjem i Virginien for at blive Nybygger i Ken-
tucky. Hvad der har bevæget ham til at ombytte en
fredelig Hjemstavn i et frugtbart Land med det farlige

Nyhbyggerliv i en hidtil udyrket og ubeboet Egn, hvor der var Udsigt til en haard Kamp for Tilværelsen, ej blot mod den vilde Natur, men ogsaa mod de endnu vildere Indianere, er ikke bekjendt. Dog var der allerede i længere Tid gaaet Ry af disse vestlige Egnes overordentlige Skønhed og Frugtbarhed. Sagnet meldte, at Sukkerrør skød vildt op i Skovene, saa frødige og tøtte, som de kunde staa paa Jorden. En berømt „Pioneer“, Daniel Boone fra Syd Carolina, havde allerede i 1769 i Spidsen for en lille Fløk af driftige Eventyrere under utallige Besværigheder og Farer gjennemrejst en stor Del af disse Egne. Sagnet vil dog vide, at en anden Eventyrer ved Navn Kenton allerede tidligere havde fundet Sukkerrøret og begyndt at dyrke Korn ved Siden af. Daniel Boone vendte hjem efter et Par Aars Forløb, men kom i 1775 tilbage med sin Familie og flere andre, der havde Lyft og Mod til at søge Lykken i Urskoven. Faren syntes kun at øge disse driftige Mænds Mod, og i Alarenes Løb tiltog Nybyggernes Tal.

De Indfødte var dog ingenlunde til Sinds at lade sig godvillig drive bort fra det, de kaldte deres Hjemland. Her, i disse umaadelige Skovstrækninger, hvor talrige Hjorder af Bøfler og andre Slags Båldt havde Tilhold, havde de fra Arilds Tid haft et af deres bedste Jagtomraader. Her havde de i indbryrdes Krige leveret hinanden blodige Slag og vundet Sejre, af hvis Minder de vare stolte. Hvorledes kunne de rolig se paa, at de Hvide tilegnede sig det Land og de Goder, som de hidtil udelukkende havde anset for at være deres retmæssige Arv og Eje? Nybyggeren maatte derfor være forberedt paa idelig at kæmpe for Livet saa vel som for Udkommet. „Oste naar han gif bag Plogen, blev han skudt mellem

dens Handler; gif han paa Tagt, var det tit ham selv, der blev Bildtet. Det Hjem, der omstillede hans Famille, maatte han befæste som en lidet Borg, hvis han ikke en sjøn Dag vilde se det givet til Pris for Flammerne og sig selv med Hustru og Børn for grusom Mishandling og Død."

Saaledes stod Sagerne, da Abraham Lincoln rejste dit med sin Hustru og flere smaa Børn. Man kender ikke nøje Stedet, hvor han tømrede sin Hytte, og veed i det hele ikke mere om ham, end hvad der vedkommer hans Død.

En Dag i 1784 var han gaaet til sin Gjerning i Marken, som sædvanlig med sin Bøsse i Haanden. Men just som han havde lagt den fra sig for at begynde sit Arbejde, blev han ramt af en Pil og sank død til Jorden. Den celdste af hans Drenge, der arbejdede et Stykke derfra, løb tilbage til Huset, fra hvis Gavl han sendte Indianerne nogle velrettede Skud, der strakte een af dem til Jorden, mens de andre tog Flugten.

Moderen turde nu ikke længere fortsætte den stedse truede Tilværelse i hine vilde Egne, men rejste med sine 5 Børn til en mere bebygget og mere fredelig Plads i Nærheden af Byen Springfield, hvor hun boede til sin Død, og hvor ogsaa Børnene blev ved at bo, med Undtagelse af den yngste Søn, Thomas, Præsident Abraham Lincolns Fader. Hans Brødre omtales som rolige og hæderlige Landmænd, men Thomas derimod som en urolig og ustadic Karakter, der holdt mest af at flække om og søge sin Lykke snart paa eet og snart paa et andet Sted. I Aaret 1806 træffe vi ham i den nuværende Hardin County, og her syntes han endelig at have i Sinde at slaa sig til No.

Thomas Lincoln skildres som en velvozen Mand,

5 Fod og 10 Tommer høj, og droj i Forhold dertil. Han var af et godmodigt Sindelag; men naar han for Alvor blev vred, var han en frygtelig Modstander, og mere end een af de Slagsbrødre, hvorpaa der i hine Egne ikke var Mangel, kom til at bære Mærke af hans Styrke og Boldsomhed, naar han var bleven ophidset. Hvad der særlig udmaerkede ham, var en ualmindelig Evne til at opsamle og fortælle Anekdoter og morsomme Historier, ligesom han altid havde Forraad af vittige Indsald og lyftig Skjæmt og blev derved en stedse velsæt Gjæst, hvor han kom. Ved Siden deraf var han ødruelig og nøjsom, samt ørlig og tro i ethvert Hverv, han overtog i andres Tjeneste, men synes hele sit Liv at have manglet Evne til at styre sin egen Bedrift, hvad vel nærmest var Grunden til, at han blev ved at være yderst fattig til sin Død. I Hardin County havde han lagt sig efter Tømrerhaandværket og snedkrede lidt ved Siden af. Der skal endnu findes adskilligt Bohave, forfærdiget ved hans Haand, der bører det ejendommelige Præg af sin Meisters Færdighed „eller maaske rettere Mangel paa Færdighed i sit Haandværk“.

Thomas Lincoln var født i Aaret 1778 og var altsaa nu 28 Aar gammel. Han begyndte nu for Alvor at tænke paa at sætte eget Bo og gifte sig. Han friede først til Sally Bush, en stort og smuk Pige, der var Datter af en ansæt Nybygger, men sit Afslag. Saavært man kan skjonne, var det mest af den Grund, at hendes Familie ikke syntes om at faa hende gift med en Mand, der var ikke blot saa fattig, men saa ustadic i sit Liv som Thomas Lincoln. Han friede derefter med bedre Held til Nancy Sparrow, Datter af Henry Sparrow og Lucy Hanks. Familierne Hanks og Sparrow vare begge indvandrede fra Virginien. Nancy var op-

draget hos en Moster, der ligeledes var gift med en Sparrow. Hun skildres som en slank, velboxen Pige med brunt Haar og brune Øjne, et alvorligt, noget vedmodigt Udtryk i sit Ansigt. Hendes blide, følsomme Natur synes at maatte være mindre skikket til at tage det op med de yderst trange Hår, der blev hendes Lod i Livet. Der figes ogsaa, at Ienge før hendes Død var hendes slanke Skikkelse bøjed, og et noget haardt, tungfindigt Udtryk havde lagt sig over de oprindelig fine Træf. Det var i Aaret 1806, de blev gift, hvad Tid paa Aaret er ikke bekjendt, heller ikke hvor eller af hvem de blev viede. Nancy var da 23 Aar. Hun blev Moder til 3 Børn, en Datter, Sara, der kun 14 Aar gammel blev gift og døde Aaret efter, Sønnen Abraham og een Søn til, der døde som Barn.

Det Hjem, hvortil Th. Lincoln førte sin Brud, var i enhver Henseende Armodens Præg. Det var opført af raa Træstammer og lignede mere et Skur end en menneskelig Bolig. Det havde kun det allernødtørstigste Bohave, tilmed af en kummerlig Bestaffenhed. Det hele var Th. Lincolns eget Arbejde. Her blev deres første Barn, Sara, født i Februar 1807.

Th. Lincoln blev snart fjed af at være Haandværker og vilde nu forsøge sig som Landmand. Det Fordstykke, han kjøbte, var en temmelig ufrugtbar Plet. „Rundt om Stedet, hvor hans Hytte havde staaet, dvæler Øjet ved smaa Bakker, bevoxede med Krat, og en tør Græsart, der gror i Sandet,” siger en Rejsende, der har besøgt Stedet. En dejlig, klar Kilde, der sprang frem under en Klippe, var Ejendommens største Herlighed. Det triste i de øde Omgivelser oplivedes noget ved flere smaa, vakre Aar og Bække, der rislede gjennem Egnen. Selv paa Vildt var Stedet fattigt, og det var

fun ved ihærdigt Arbejde, der just ikke var Th. Lincolns Lyft, en Mand kunde afteninge den lidet giftige Jordbund det nødvendige Livsophold. Her fødtes Sønnen Abraham den 12. Februar 1809. Øvnenævnte Rejsende, der besøgte Stedet 1866, fandt fun, som det eneste synlige Minde om Præsident A. Lincolns Fødested, nogle løse Stene væltede hid og did og nogle saa forkoblede Pæretræer, plantede af Th. Lincoln.

I Året 1813 forlod Th. Lincoln denne mindre heldige Ejendom og føjte 238 Acres*) Land i Nærheden af Byen Hodgenville. Det var denne Gang en baade skønnere og frugtbare Egn, han havde valgt. En skøn Flod strømmede forbi hans Ejendom, og Jordsmønnet bestod af bløde Bakker og frugtbare Smaadale. Der siges ogsaa, at han i Førstningen arbejdede flittigt og fik 6 Acres Land under Plogen. Men det gif med ham her som overalt: ingen Sinde drev han det til den stadige Virken, der kunde have skaffet ham en virkelig Fremgang til Velvære. Han hørte til de overdrevent nøjsomme Folk, hvis Onske ikke strækker sig videre end til det allernødwendigste. En Hytte, der netop kunde yde den tarveligste Beskyttelse mod ublidt Vejrlig, og „et Stykke groft Brød med en Skaal Mælk til“ var alt, hvad han attræaede. I øvrigt var det for ham Livets Maal at more sig paa sin Maade, særlig ved at høre og fortælle morsomme Historier og „ved lyftig Skjæmt saa Tiden til at lide“. En Fætter til Nancy Lincoln, Dennis Hanks, der boede i Nærheden, lignede Thomas Lincoln i Hæng til Morstab. Hans Fortællinger led ikke saa lidt af Overdrivelser, naar det gjaldt hans egne eller Venners Bedrifter, og de Meddelelser om Familiens Liv,

*) En Acre er omtr. $\frac{3}{4}$ Dd. Land g. M.

som man senere har faaet af ham, har man anset det for højligt at sammenholde med andres af mere solid Beskaffenhed, inden man tog dem med. Naar han og andre af samme Slags om Vinteraftener samledes i Hytten hos Th. Lincoln, git det muntret til. Den ene lystige Historie afløste da den anden, Skjæmt og vittige Indfald blev givne til bedste, og da Abraham voxede til, var han ikke den ringeste til at give sin Skjærv med i Laget.

Th. Lincolns Røjb af saa stort et Jordstykke var visstnok en Slags Spekulation; thi efter nogen Tids Forløb solgte han igjen de 200 Acr. Land. Sine egne og sin Families Forødenheder staffede han sig, som sædvanlig, mest ved at tage Tjeneste hos andre og navnlig ved at fare som hyret Brammand ned ad Floderne Ohio og Mississippi til Ny Orleans.

Da Abraham var 8 Aar gammel, fulgtes han ofte med Dennis Hanks paa Fiskefangst. I Selskab med et Par andre Dreng i Nabolaget tumlede han sig i alle Slags Lege og Legemssøveller, klatrede op ad Klipperne og op i Træerne for at søge Fuglereder og git paa Jagt efter vilde Kaniner og andet mindre Bildt. En Dag, da han og en af disse hans Legekammerater vilde forfølge en Baskebjørn tværs over Floden, greb han fat i en Gren paa et Platantræ og vilde svinge sig over, men var saa uheldig at dumpe i paa et Sted, hvor der var meget dybt Vand, saa det var kun ved den yderste Anstrengelse af den anden Dreng, han frelstes fra at drukne. Ulagtet hans Barndom saaledes ikke savnede Leg og Adsprædelse, var han dog ofte i en alvorlig og sorgmodig Stemning. Det Hang til Tungsind, der fulgte ham hele Livet igjennem, ytrede sig meget tidlig og var maaske i sin første Oprindelse en Arv fra Moderen.

Det er sandsynligt nok, at denne dybe, indre Alvor har haft sin Del i, at hans Sjæleevner udvikledes saa tidlig og saa ualmindelig. Men de Midler, Hjemmet kunde tilbyde den rigt begavede Dreng med Hensyn til hans aandelige Traug, var yderst ringe. Faderen kunde, da han blev gift, hverken læse eller skrive, og det skal have været ved hans Kones Bejsledning, han lærte at skrive sit Navn — paa en Maade; thi Folk, der kendte ham, har sagt, at det var ikke saa let at skjonne, om der stod Lincoln, Linkern eller Linken, men han lærte aldrig at læse. Nancy Lincoln kunde vistnok baade læse og skrive; men om hun havde Tid til at give sig af med Børnenes Undervisning, veed man ikke med nogen Bis-hed. En lille Skole var der en Tid i Nærheden af Th. Lincolns Hytte, og den har Abraham og hans Søster søgt en kort Tid. Senere gif de til en anden Skolemester en Mil fra Hjemmet „med deres Stavebog i Haanden og et Stykke groft Brød til Middagsspise“. Det var kun den farveligste Undervisning, Skolen kunde tilbyde, og Abrahams hele Skolegang, mens de boede i Kentucky, var ikke mere end en 3 Maaneders Tid.

I Aaret 1816 tog Th. Lincoln den Beslutning at rejse bort fra Kentucky og sætte Bo paa den anden Side af Ohio i den nuværende Stat Indiana. Hvad der har beveget ham til dette Skridt, veed man ikke med Bis-hed. Kun saa meget kan anses for afgjort, at den Grund, som flere af Lincolns Levnedstegnere har angivet: Had til Slaveriet, ikke har været den ledende. Det er oplyst, at der den Gang kun var saa Slaver i Kentucky, saa der flet ikke kunde være Tale om, som det hedder, „at den fattige hvide Arbejder i et Land, hvor Slaveriet havde nedværdiget Arbejdet, var dømt til de usleste Haar, saa en Mand som Thomas Lincoln, der kun kunde

aande i Frihed, besluttede at fri sig selv og sine Børn for samme". Heller ikke har han selv angivet denne Grund. Dr. Holland fortæller, at der i Kentucky i hine Dage var saa store Banskeligheder ved at komme i retsgyldig Besiddelse af Jord ejendomme, at selv Daniel Boone og flere af de Familier, der sammen med ham nedsatte sig der, maatte forlade deres Ejendomme af Mangel paa retslig Aldkomst, efter at de havde gjort et stort Arbejde paa samme, og han antager, at det har været Grunden. Troligst er det dog, at det har været den samme Uro og Lyst til at flække om, der aldrig forlod Th. Lincoln. Nok er det, han solgte dem af sine Ejendele, som han ikke funde føre med sig, for 10 Tønder Brændevin og 20 Dollars*) i Penge, byggede en Bram, hvorpaa han ladede sine Tønder og en Del af sit Værktøj, og styrede dermed ned til Ohio. Men da han vilde sætte over denne store Flod, havde han det Uheld at støde imod et Brag eller en Træstamme, saa han led Skibbrud, hvorved en Del af hans Redskaber saa vel som hans Tønder gik over Bord. Han fik dog noget af Værktøjet og de fleste af Tønderne fisket op og kom dermed lykkelig til den anden Bred, hvor han gav sine Sager i Forvaring hos en Nybygger, og fortsatte saa Rejsen til Fods for at søge en Plet i Urskoven, hvor han kunde grunde sig et nyt Hjem. Om trent 4 (danske) Mil fra Floden fandt han, hvad han søgte, og vendte saa tilbage for at hente sin Familie. Denne Gang gift han landværts med lejede Heste. Rejsen varede 7 Døgn, og flere Steder maatte han bane sig Vej med Øren. Den Omstændighed, at han valgte at modtage Brændevin for det meste af Salgsjumlahen, maa ikke udtydes, som om han nærede nogen Forkærlighed for denne

*) En Dollar = omtr. $3\frac{3}{4}$ Kr.

Drif. Tvært imod, han drak ikke stærke Drifke nogen Sinde i sit Liv. Det var visstnok Udsigten til i hine lidet bebyggede Egne, hvortil han drog, at afhænde med Fordel en Bare, som der ellers ikke var let Adgang til at faa. Det Sted, hvor Lincoln byggede sin Hytte, var snukt beliggende mellem tvende Flodarme, „store og lille Pigeon“. Hele Egnen var dækket med Skove af Ege, Bøge, Ahorn og Valnødtræer. Af og til frembød Skoven aabne Steder, hvor det frødigste Græs dækkede Grunden. Unaadelige Masser af Agern og Olden afgav Føde for Svinene, og i Nærheden af Lincolns Bolig var der en stor Græsslette (Prærie) i Skoven, hvor store Hjørder af Daavildt gjørne samlede sig, og som derfor var i stort Ny hos Egneus Ægere. Jordbunden var overalt af frugtbar Beskaffenhed og ventede kun paa en flittig Dyrker for at lønne sin Ejær med en rig Høst.

Paa en venlig Høj i disse skønne Omgivelser opførte Th. Lincoln nu sin Bolig. Hans Bygningsmaade har været temmelig ensartet. Hytten blev opført af raa Stammer, 14 fod i Hjørkant, uden Gulv, vinduer og Døre. I et Hjørne stod en Seng, der var lavet paa følgende Vis: en fløstet Gren var gravet ned i Jorden, paa dens øverste adskilte Enden var fastgjorte 2 Stokke, der med den anden Ende var stukne ind i Væggen. Derover var lagte nogle Brædder og paa disse en Hømattras og et Skindtæppe. Nogle trebenede Skamler tjente som Stole, og Bordet var en tilhugget Blok paa fire Ben.

Der var en Stegeovn — og de allernødvendigste Røgeredstaber, nogle faa Tinskaale og Tallerkener, men Overflødighedsartikler som Knive og Gafler fandtes ikke. Om Natten hængtes, i den ublide Aarstid, Skind op for de Aabninger, der tjente som vinduer og Dør.

Op til Loftet, hvor Abrahamsov, førte en Trappe af Binde, der var borede ind i Trævæggen. Saaledes fædret ud i Abraham Lincolns Barndomshjem.

En stor Ullæmpe ved den ny Ejendom var, at der ingen Kilde fandtes, og at der heller ingen Brøndvand var at fåa. Man var henvist til at bruge Regnvandet, der samledes i Huler; men da dette var meget slet, maatte Abraham og hans Søster hente Driftekvand fra en Kilde en Fjerdingsvej borte. En Mand, hvis Fader boede i Nabølaget, har fortalt, at han og Abraham, der var paa samme Alder, maatte følges ad til Mølle med det Korn, som begge Familier brugte. Møllen var over 3 Mil fra deres Hjem. Det var i Førstningen funn en Haandkværn, siden byggedes der en Hestemølle. Hveden, der avledes, kunde de ikke fåa renset tilstrækkelig, da der slet ikke i Egnen fandtes Redskaber dertil. De to Drenge gifte ogsaa til Skolen sammen; thi der fandtes en såadan, men af samme Slags som de, vi kendte fra Kentucky. Ogsaa gifte de paa Jagt sammen; men Meddeleren siger, at Abraham ikke var nogen god Skytte og havde heller ikke rigtig Lyft til Jagten. Det eneste Billed, der vides, han har studt, var en vild Kalkun. Men hans Fader var en desto ivrigere Jæger, og det er troligt, at Udbryttet af hans Jagt har hjulpet ikke lidt paa det i øvrigt tarvelige Forraad af Fodvarer i hans Hjem. Heller ikke dyrkede han mere af sin Jord, end hvad der var nødvendigt for at fåa det fornødne Brødkorn.

I Året 1818 hjemhøgtes Egnen af et sorgeligt Ønde, som er kendt under Navnet: „Mælkeshygdommen“. Røerne blev først angrebne og dervede de, der nød det syge Dyrs Mælt. Sygdommen var en Tid meget dødelig. Manch Lincolns Plejeforældre, Thomas og Betsy Sparrow, der var fulgte med fra Kentucky, døde først, og

Nancy fulgte snart efter. Hun døde den 5. Oktober 1818 og efterlod de to Børn, Sara og Abraham, den ene 11, den anden 9 Aar gammel. Thomas Lincoln forsærdigede Kisterne til de døde af raa, uhøvlede Brædder. Paa en lille Høj et Stykke Vej fra Hytten blev Træerne bortryddede og Gravene fastede. De nærmeste Naboer fulgte Lincolns Hustru til Graven, men der var ingen Præst til at lyse Freden over den; thi der fandtes ingen Præst og ingen Kirke i Egnen. Nogle Maaneder efter kom en Rejsespræst af Baptistskolen ved Navn Elkin, som de kendte fra Kentucky, til Egnen, og ham fik de til at indvie den lille Kirkegaard med en Tale og en Bøn. En Rejsende, der besøgte Stedet efter Præsidentens Død, siger, at da var der skudt unge Træer op, hvor de gamle havde staaet, og at den vilde Vin med frødige Ranker dækkede de sammensunkne Grave. Men ingen kunde sige ham, hvilken af dem det var, der gjemte Støvet af Abraham Lincolns Moder.

Om Livet i hans tidlige Barndoms Hjem talte Lincoln sjælden og kun lidt. Til en, der malede hans Portræt og gjørne vilde have ham til at fortælle noget derom, svarede han blot: „Derom er der kun lidt at sige, og det kan udtrykkes med Digterens Ord: „de fattiges sorte, simple Saga“.“

Tretten Maaneder efter sin Hustrus Død rejste Lincoln til Kentucky for at søge en anden Kone. Sally Bush, til hvem han først havde friet, var samme Aar, som Th. Lincoln ægtede Nancy, bleven gift med en Mand ved Navn Johnston, der var Arrestforvarer i Byen Elisabethstown. Men allerede i 1814 var hun bleven Enke og levede siden i smaa Kaar med sine 3 Børn. Der fortelles nu, at Th. Lincoln en Dag uventet

traadte ind i hendes lille Hjem og fort og godt frembrir sit Erinde paa følgende Vis.

„Mistres (Fru) Johnston, jeg har ingen Kone, og I har ingen Mand. Jeg er kommen med den Hensigt at fri til jer. I kjender mig, og jeg kjender jer allerede fra de unge Aar. Men jeg har knap Tid, saa jeg ønsker Svar paa Stedet.“ Det kan man kalde „at falde med Døren ind i Huset“. Svaret var imidlertid ikke avisende: „Tommy, jeg kjender jer nok og har heller ikke nogen egentlig Indvending imod jert Ønske. Dog kan jeg ikke afgjøre Sagen i Øjeblikket; thi jeg har en Gjeld, som jeg først maa klare.“ Hvad hun mente med de sidste Ord, er ikke nærmere oplyst. Rimeligvis er Meningen den, at hun skyldte sine Slægtninge at raadsføre sig med dem; thi det meldes udtrykkelig, at de gav deres Samtykke. Med en af hendes Frænder havde Th. Lincoln gjort flere Rejser til Ny Orleans, og desuden skinner det igjennem, at han havde forstaet at indgyde dem den Tro, at han nu var en velstaaende Landmand. Det være nu, som det vil, men Stedets Præst, S. Haycraft, der ogsaa nævnes som den, der har meddelt Frierhistorien, har bekræftet, at han viede dem den næste Dag, hvorpaa de strax afrejste til Lincolns Hjem, og han saae dem ikke tiere. Sally Johnston var ikke velhavende; men i Forhold til den Fattigdom, der raadede i Th. Lincolns Hjem, maatte hun synes at være det. Hun havde et ordentligt Bohave: Bord og Stole, Sengklæder og Køkkentøj, ja endog saa et Skrivebord til en Værdi af 40 Dollars, som Thomas vilde have haft hende til at sælge, da han næsten ansaa det for en Synd at have saadan en overdaadig Gjenstand i Huset. Det var en stor Skuffelse for hende at se, hvad det var for et yderst fattigt Hjem, der nu for Fremtiden skulde være hendes. Men med et

Taalmod, der hun kan findes i et fromt Kvindehjerte, sandt hun sig i at tage Forholdene, som de vare, og arbejdede usortrødent paa at bedre dem. Hun var en kraftig og dygtig Kvinde, og Th. Lincoln maatte nu sætte Hytten ordentlig i Stand, navnlig ved at lægge Gulv og forsyne den med Binduer og Dør. Børnene gif halvt nøgne, skjønt det var Vinter; hun tog af sine egne Børns Tøj og flædte dem deri; de var forsomte og urenlige; hun vaskede og plejede dem. Første Gang i deres Liv fik de nu en god, varm Seng at hvile i. Det har altid været mig et tungt Sted at komme over i vor gamle danske Rimkroniske, naar det som Udtryk for en gammel Erfaring hedder: „Det siges, at Stevet*) er ej saa godt, man saae jo heller, at det vaare dødt“. At blive Moder for moderløse Børn er maa ske den vanskeligste Opgave, der kan blive stillet for en Kvinde. Gud ske Lov, at det dog ofte viser sig, at den kan løses, et Vidnesbyrd om den sande Kjærligheds Magt.

Særligt var det Abraham, der vandt hendes Hjerte, og hendes Kjærlighed til ham blev gjengjældt. Daar Børn har funnet elsker deres egen Moder mere inderlig end Abraham sin Stifmoder. Hun mærkede snart, at der ikke blot var et godt Sindelag hos Abraham, men ogsaa en rig Begavelse. Hun gjorde, hvad der i de fattige Kaar var muligt, for at give ham Lejlighed til at udvikle sine Evner. Daar Lincoln senere i Livet talte om sin „engelsige Moder“, var det Stifmoderen, han mente. Oberst W. H. Lamont, der i de senere Aar stod Lincoln meget nær, har vidnet, at han ofte hørte ham omtale hende paa den Maade, og ansører ved Siden af sit eget flere Vidnesbyrd fra Lincolns Frænder.

*) Stev, her Stifbarn.

„Det var hende, der først lærte mig at føle mit Menneskeværd, og at haardt Arbejde og stræng Behandling ikke skulde være min eneste God i Livet,” sagde han selv en Gang til sine Venner. „Da jeg kom til Indiana,” sagde Stifmoderen til en af Lincolns Venner efter hans Død, „var Abraham 10 Aar og Stedet trist og øde.” Hendes Kjærlighed har fjerner meget af det triste og øde fra hans Vej. Vi har allerede omtalt den første Skole, som Abraham besøgte; den næste styredes af Andrew Crawford, og den tredje og sidste Lærer, hvis Undervisning han fik, var en Mand ved Navn Swaney, hvis Skole var over en (dansk) Mil fjernet fra hans Hjem. Det skal have været i 1826, da han altsaa var 17 Aar. Senere søgte han ingen Skole, dels af Mangel paa Tid, og dels ogsaa fordi der i Skoler intet mere var at lære for ham. Hele den Skolegang, han fik, har næppe naaet op til saa stort et Antal af Dage, som der er i et Aar. Men var saaledes den Bejledning, Skolen gav ham, meget ringe, saa arbejdede han des ivrigere paa egen Haand, baade hjemme og ellers alle Begne, hvor der var Lejlighed til at læse og lære noget. Hans Stifmoder har sagt, „Abe læste hver en Bog, han kunde faa i Hænde,” og naar han i disse Bøger traf noget, der rigtig tiltalte ham, skrev han det af paa en Læp Papir, og naar han ikke havde Papir, skrev han med Kridt eller Trækul paa et Bræt, indtil han kunde faa et Stykke Papir at optegne det paa. Alle disse Lapper Papir af forskellig Form og Farve syede han sammen. Da Bøgerne, han læste, vare laante, maatte han paa den Maade sikre sig de Enkeltheder i samme, han især satte Pris paa at bevare, inden Bøgerne skulde bæres hjem. Han gif ofte paa sin Fod lange Veje for at laane en Bog, hvor han hørte, der var en, der ejede en saadan, og var Bogen ikke at faa

til Laans, gif han gjerne milevis frem og tilbage for at læse den paa Stedet. En Mand ved Navn D. Turnham fortæller saaledes, at han ejede et Exemplar af „Den gjennemsete Forfatningslov for Staten Indiana“, som han ikke kunde laane ud, da han selv stadig nyttede den. „Abe kom da flittig til mig i sine Fritimer og sad og læste den.“ Hans Morbroder, John Hanks, siger: „Beghvert et Arbejde, vi gjorde sammen, hvad og hvor som helst, læste Abraham hvert Øjeblik, han havde fri. Naar vi kom hjem for at spise, var han ikke sen med at faa et Stykke Brød, og med det i den ene Haand og en Bog i den anden at slaa sig ned paa en Stol og læse, medens han spiste sin Mad. Om Aftenen, ja ofte til langt ud paa Natten sad han og læste ved Skimlet af Trespaander, som han lagde i Kaminen; thi Lys og Lampe var ikke at faa i hans Barndomshjem.“

Blandt de Bøger, der udgjorde hans Læsning i de tidligere Aar, nævnes Wjops Fabler først og fremmest. Disse øeldgamle, græske Fabler med deres simple, tiltalende Billeder, især hentede fra Ørreriget som Spejl for visse Livssandheder, har fjendelig nok gjort et undsletteligt Indtryk paa Drengen. Hans senere saa berømte Taler bære helt igjennem Spor deraf. En anden Bog, der fremhæves som hans Ungdomslæsning, er „Bunhans Pilgrimsvandring“, en Baptistsbog, der i stærke, malende Træk skildrer de to Veje, til Himmel og til Helvede. En af Frenderne har udtalt, at Bibelen, der tilhørte Stifmoderen „hørte ikke til hans Læsning, men at han søgte beslægtede Bøger og ytrede sig aldrig selv om religiøse Ting“.

Det sidste kan vel være sandt; men det forekommer mig utroligt, at den læse- og videlystne Dreng, der kun havde Adgang til saa saa Bøger, naar Bibelen

sandtes i Huset, ikke skulde have læst i alt Fald det gamle Testamente historiske Skrifter, selv om den lidet udviklede religiøse Træng og Sans for det poetiske afholdt ham fra at læse alle Bibelens Bøger. Flere Gange har han i sine Taler afsørt Bibelsprog, der ere Bidnesbyrd nok for, at han har læst i det mindste en Del i Bibelen, og det ligger nærligt at antage, at han snarere i sine yngre Aar end i de senere saa travle Manddomsaar har stiftet Bekjendtskab med samme.

En tredje Bog, som man thdelig spører har været hans Yndlingsbog, var en Levnedstegning af Washington. Denne Amerikas store Frihedshelt, der ved egen Kraft og ved uplettet Hæderlighed steg fra lave Kaar til de højeste Stillinger i Samfundet, blev General og Præsident, og fremfor alt de forenede Staters Befrier fra Englands tyramiske Herredømme, har vistnok fra de tidligste Aar staet for Abr. Lincoln som et Ideal, han ønskede at naa. Denne Bog havde han laant af Josiah Crawford, ikke Skolemesteren, Andrew Crawford, som nogle sige. Crawford var Landmand, og Drengen lejedes af og til ud til ham for Dagløn. Denne Mand ejede flere Bøger, som Abraham enten laante eller læste hjemme hos ham. Crawford var i øvrigt ingen god Mand og dorfors ikke vel lidt. Oppe paa Loftet, hvor Abraham sov, havde han en lille Hylde, hvor han lagde sine Bøger fra sig, naar han vilde til at sove. Men han tog sig ikke nok i Agt for, at Trævæggen, der var af raat tilhugget Tømmer, ikke var tæt. En Aften, da han havde lagt sin Bog om Washington paa Hylden, drev en Tordenbyge over Egnen. Regnen pispede ind og gjennemblødte Bogen. Den næste Morgen, da han vaagnede, saae han til sin store Sorg, at Bogen var saa ilde tilredt, og strax tog han den og gik hen til Ejeren. Denne var haardhjærtet nok til at nægte

at tage imod Bogen og til at twinge Drengen til at arbejde for sig i flere Dage uden Løn, for at erstatte Tabet. Denne Haardhed følte Drengen som en stor Uret, og han hævnede sig siden ved at digte en Skjæmtevisse om Crawford. Visen blev synget med stor For-nøjelse af Folk i Egnen, der alle mindte ham denne Revselse. Crawford var af Udseende meget grim; men især var hans Næse af en uheldig Skabelon, og tilmeld af forskellige Farver, og den var da heller ikke glemt i Visen, som mest gik under Navnet: Crawfords Næse. I lang Tid afholdt denne sig fra at komme i større Forsamlinger for ikke at udsætte sig for at høre Visen synge. Bitterheden hos Abraham var sagtens grundet i, at Faderen næppe har behandlet ham blidt, fordi han saaledes spildte 3 Dages Løn. I øvrigt var han den godmodigste Dreng, velvillig mod enhver, rede til i Hjemmet som alle Steder „at gjøre alt for alle“ og ved Siden deraf at more Folk med sine Historier, Skjæmt og vittige Indsald. Han havde en overordentlig tro Hukommelse og let ved at gjengive, hvad han havde hørt eller læst. Kom der en Rejspræst til Egnen, og Abraham var med til hans Forsamlinger, funde han Dagen efter i det væsentlige huske og gjengive Talen og mesterlig efterligne Prædikantens ofte sære Tagter, til stor Morskab for sine Tilhørere. Saaledes var der en Søndag kaldt sammen til at mødes med og høre en omvankende Prædikant af en eller anden Sekt, og Abraham var med. Prædikanten teede sig, som han var besat, larmede og slog i Prædike-stolen, rullede Øjnene i Hovedet, suffede, skreg og tordnede løs i et Væk, saa Abraham havde den største Møje med at holde Latteren tilbage. „Denne mindeværdige Tale“ blev et af hans Yndlingsæmner at gjengive, og han gjorde det med et Mesterskab, saa de af hans Tilhørere, der

havde været med, forsikrede, at det var umuligt at paavise noget, hvori Prædikanten ikke fuldstændig var efterlignet.

At en saadan Evne til at opfatte og efterabe en andens Person, især det uheldige ved samme, ikke ubetinget er en god, men tvært imod en meget farlig Gave, behøver ikke nærmere at paavises.

Vistnok har de fleste af disse omvankende Prædikanter hverken i Dannelse, Oplysning eller Tilegnelse af Kristendommens Land staaret synnerlig over dem, som de vilde vejlede, og i Reglen var det sekterist Lære, de vilde udbrede. Men overalt er der en stor Fristelse og Fare ved saaledes at udvile Sansen og stærpe Synet for det uheldige og mangelfulde i ydre Form og Bæsen, der kan findes ved de bedste Menneskers Person, deres Tale og øvrige Færd. En saadan stærkt udviklet kritisk Sans virker let slovende paa Evnen til at opfatte det virkelig gode, der kan være tilstede under en uheldig Form. Den straffende Følge heraf har Lincolns indre Liv næppe undgaaet, hvilket senere skal blive nærmere omtalt.

Men det var ikke blot andres Taler, han vilde efterligne, men tidlig begyndte han med at holde Taler paa egen Haand. Hans Stiffoster, Matilde Johnston, har i den Henseende fortalt adskillige Træk fra Barneaarene. „Om Søndage, naar vore Forældre var gaaede til gudelig Forsamling et eller andet Sted, var det ikke sjældent, at Abe tog Bibelen ned fra Hylden, sprang op paa en Bænk, læste et Stukke som Text og begyndte at prædike derover. Vi andre Børn skulde saa besørge den tilhørende Sukken og Græden, og af og til hjalp han selv til dermed.“ „En Søndag,“ fortæller hun videre, „kom min Broder John med en Skildpadde hen, hvor Abraham stod og prædikede, og fastede den saa haardt ind imod et Træ, at Skallen knustes, og Dyret laa og vred sig af Smerte.

Abraham slap da strax Traaden i sin Prædiken og holdt en sharp Formaningsstale mod en saadan umyttig Grusomhed. Baade John og de andre Drenge i Nabolaget havde den slemme Vane at pine de Smaadyr, de kunde fange, og det var mere end een Gang, Abraham holdt en Tale imod denne Usik og søgte at lægge dem paa Sinde, hvor synligt det var at volde et stakkels Dyr unødig Smerte, hvis Liv var lige saa godt for det som vores for os, og som havde samme Ret til at leve som vi.“ Der fortelles ogsaa, at den første Afsanding, han førte i Pennen og fik optaget i en lille Avis, var over samme Emne. Disse Smaatræk fra Lincolns Barndom er det værd at lægge Mærke til. Driften og Evnen til at holde Taler, hvorved han senere blev berømt langt uden for sit Hødelands Grænser, ytrer sig saa tidlig, som Tanken begynder at vækkes i Barnesjælen. Og det er heller ikke uden Interesse, at det første, han anvender sine Talegaver paa, er Forsvar for uskyldig lidende Smaadyr, mens det blev hans Manddoms store Idret at bruge denne sin ualmindelige Beltalenhed i lidende, undertrykte Menneskers Tjeneste, og han vandt ved den Adgang til at saa Magten i Hænde til at føre Missioner af Slaver fra den dybeste Hornedrelse til Frimandskaar.

Det varede ikke længe, inden Abraham blev klog paa, at han kunde fornøje flere end sine Søfende og Legekammerater med sine Taler. Og man saae ham da ikke sjælden staa og holde Foredrag for en Flot Markarbejdere, der morede sig ved at høre paa ham. „Det var at fornøje alle,“ siger hans Stifmoder. Men Thomas var ikke altid enig med hende heri, og han stal enkelte Gange have revet Abraham ned af det Gærde eller den Træstub, han brugte som Talerstol, og tildelt ham en alvorlig Revselse. Dertil kunde han maaße nok have Grund en

Gang imellem baade for Talens Indhold og maaſke ogsaa for det Tidsspilde, Abraham ved ſin Preædiken voldte ſig ſelv og andre tillige. Men det fremgaar af Frænders Udsagn, at, om han end holdt af ſin Søn, behandlede han ham ofte haardt. Faderen har næppe forſtaaet Sønnens Væſen, der var ſaa forſkelligt fra hans eget. Abraham har ſenere sagt: „Min Fader lærte mig at arbejde, men han kunde ikke lære mig at elſke Arbejdet.“ Hos Stifmoderen fandt han imidlertid fuld Forſtaaelse. Efter Abraham Lincolns Død besøgte en af hans fortrolige Venner, W. H. Herndon, den gamle Kone, der den Gang var Enke. Med dyb Bevægelse talte hun om den Tid, da Børnenes og navnlig Abrahams Kjærſlighed mildnede for hende de trange Kaaer, ſom hun ved ſit andet Giftermaal var gaaet ind til. „Min egen Søn John,“ sagde hun, „var en god Dreng; men jeg syntes altid, Abraham var bedre, ja den bedste Dreng, jeg har kjendt. Jeg kan ſige, hvad maaſke ikke een Moder blandt Tusende kan ſige om ſit Barn: Abraham har aldriг viiſt mig en ſur Mine, aldriг givet mig et vrantent Svar. Han har aldriг paa nogen ſom helſt Maade viiſt ſig uwillig til at gjøre, hvad jeg bad ham om, og jeg har heller ikke i hele vort Samliv sagt et ondt Ord til ham. Mit Sindelag og hans stemte altid overens. Efter at han var bleven valgt til Preæſident, var han her for at besøge mig,“ — her maatte hun standſe for at give sine Taarer frit Løb — „og jeg fandt, at hans Kjærſlighed til mig var uforandret. Jeg vilde ønske, at jeg havde fulgt min Husbond i Graven; jeg følte med Hensyn til Abraham en Frygt i mit Indre, ſom jeg ikke kunde forſklare, og da han tog Afsked med mig, auede jeg, at der vilde times ham noget ondt, og at jeg aldriг ſkulde ſe

ham mere." Hendes Aluelje gif i Øpshylde, hun saae ham ikke mere.

Da Herndon rejste sig for at tage Afsked, trykkede hun med Taarer i Øjnene hans Haand i begge sine og sagde: „Farvel, min kjære Sons Ven, Farvel!"

At Abraham tidlig maatte gjøre Gavn ved at tage Del i Hus- og Markarbejdet, var noget, der fulgte af sig selv i de fattige Haaer, hvorunder Familien levede. Ogsaa i Faderens Arbejde som Tømrer maatte han være med, men det var slet ikke efter hans Sind. Da han blev ældre, maatte han den mestre Tid arbejde for Dagløn hos andre. Han paatog sig alt, hvad man kunde bruge ham til, pløjede, tærskede og kløvede Ræster. Inde i Huset gif han Kvinderne til Haande. Han stod op om Morgen, gjorde Ild paa og hang Kjedlen over, savede Brænde og bar Vand og vuggede Barnet, naar det behøvedes — det sidste saa meget hellere, som det gav ham Lejlighed til sanitidig at læse sin Bog. Hos den før omtalte Josiah Crawford synes han at have været stadig paa Arbejde en lang Tid. Hans Søster tjente der som Enepige, og Crawfords Kone skildres som en brav og kjærlig Kvinde, der holdt meget af baade Abraham og hans Søster. Desuden havde Crawford adskillige Bøger og holdt endogsaa et Tidsskrift. I øvrigt var han en særsindet og haard Mand, der gjerne greb enhver Lejlighed til at trække Abraham noget af i hans fattige Dagløn.

Til Simpelheden og Tarveligheden med Hensyn til Boliger, navnlig hos den fattigere Del af Nybyggerne, kom en lignende Simpelhed og Tarvelighed i hele deres Levesæt. At der var nogen Raahed i Sæderne, og at der navnlig hos en Del fandtes Hang til Drunkenstab, vil man ikke finde saa^{er} paafaldeude. I øvrigt skildres disse

Nybhyggere i det hele som godmodige og nøjsomme Folk. Enhver given Lejlighed, f. Ex. en Førsamling, som en Rejsespræst holdt i et af Husene, kunde samle et stort Selstab. Man saae dem da komme fra alle Sider, de fleste til Fods, de mere velhavende til Hest, undertiden flere paa een Hest. Var Husets Ejer noget formuende, sik Gjæsterne gjørne en lille Forfriskning; saa blev Piberne tændte, mens de slog sig ned i mindre eller større Grupper, fortalte Jagtæventyr og andet, som de havde oplevet. Naar Timen kom, da Tjenesten skulde begynde, indtog de med Werbarhed deres Sæder paa Bænkene. Præsten besteg Talerstolen, foreslog Salmen og læste Texten, „og prædikede da undertiden, til Sveden trillede ned ad hans Kinder“. Saal blev der efter sunget, og man skiltes med et kraftigt Haandtryk. Ved andre Lejligheder, f. Ex. et Bryllupsgilde, en Husrejsning og deslige, gif det muntret til. Ganske vist var det ikke flotte Maaltider, der vankede, men de nødes med desto bedre Appetit. Mændene drak dertil deres „Whisky“, Kvinderne et Glas af det samme blandet med Vand, og saa dansedes der til den lyse Dag, tit barfodet for at spare Skoene. Klædedragten var mestendels af hjemmegjort Tøj, Agerbruget som det kunde være, inden den nyere Tids forbedrede Redskaber og Driftsmaade kom i Brug. Naar der tillige figes, at Overtroen var meget udbredt og stærk hos disse Folk, at de troede paa Hexe, Underkure o. m. a., havde visse Dage til dette eller hint Gjøremaal, saaede een Slags Sæd i den tiltagende, en anden i den astagende Måane, da er dette jo slet ikke andet, end hvad vi ved var meget almindeligt hos Almuen her til Lands i hine Dage.

2. Abraham Lincolns Ungdom.

Abraham var allerede i sin tidlige Ungdom voget op til den ualmindelige Højde: 6 Fod og 4 Tommer, og han var ikke alene højere, men stærkere end de fleste Mænd. En af Th. Lincolns Naboer, Mr. Richardson, har senere fortalt, at de Styrkeprøver, Abraham aflagde, maatte forbavse enhver, der var Bidne dertil. „Jeg saae ham ene magte Værder, som 3 Mænd kunde have nok i. Han kunde hugge en Øxe dybere ned i en Træstamme end nogen Mand, jeg ellers har kendt.“ Men i øvrigt blev han intet mindre end en smuk Mand. Han havde skarpt fremstaaende Kindben, lange Arme og var i det hele noget leddeløs og fejtet i Gang og Bevægelser. Brydekunsten og flere andre Legemsøvelser, hvor det gjaldt om Smidighed og Styrke, var stærkt i Mode i Abrahams Fødeegen, og han var en Meester i dem alle. Fra hans 19de Åar var der ingen, der kunde kasie ham i Brydeleg. Overalt, hvor der var Førsamling i en eller anden Anledning, var han gjerne med, tog Del i Lyftigheden, morede ved sit Bid og ved sine Historier og Skjæmtewiser, der ikke blot gif ud over Crawfords Næse, men over meget andet. I Regelen var hans Bid og Viser uden egentlig Bitterhed og havde kun til Maal at more han selv og andre. Han kunde godt tage Del i grovkornet Skjæmt, men hverken i at drifke eller ryge.

I 1825 kom Abraham til at tjene hos en vis Taylor, der lønnede ham med 6 Dollars om Maaneden. Som sædvanlig blev han brugt til al Slags Arbejde, baade inde ogude; særlig nævnes, at han roede en Færgebaad, som Taylor ejede, dels over Ohio og dels til Frachtsart paa en mindre Flod, der faldt i Ohio. Desuden siges der, at han var meget søgt i Slagetiden.

Ikke blot for Taylor, men for mange andre flagtede han og drev det i den Tid, det varede, til en Løn af 31 Cents*) om Dagen.

Dr. Holland meddeler følgende ret mærkelige Træk af hans Liv, der maa være fra denne Tid. Efter at han var blevet Præsident, fortalte han en Dag Udenrigsministeren, W. Seward, hvorledes han en Gang i sit attende Åar havde tømret en Baad i den Tanke, at han kunde bruge den til at sejle til Markedspladserne med det Korn, hans Fader kunde sælge. Dertil blev der imidlertid ingen Lejlighed, da hans Fader ikke drev det til at avle saa meget, at han kunde sælge noget. Men en Dag stod han ved sin Baad paa Bredden af Ohio og saae et Dampskib komme op ad Floden og stoppe. Med det samme kom der to Rejsende og bad ham om at sætte dem over til Dampskibet med deres Tøj. Da de Rejsende var om Bord, saae Abraham, at de havde lagt en halv Sølvdollar hver i Baaden. „Jeg kunde næppe tro mine egne Øjne, at jeg, den fattige Dreng, havde funnet tjene en hel Sølvdollar i saa kort Tid. Mr. Seward, De kan synes, at det er en ringe Ting at tale om; men jeg kan næppe sige Dem, hvor stor Bethdning det havde for mig. Jeg følte fra den Dag af mere Tillid til mig og min Fremtid. Verden syntes mig at være bleven baade større og lysere end før.“

Saaledes gjengiver Dr. Holland dette Træk efter W. Sewards Meddelelse. Ward Lamont mener, at der maa være en Missforstaelse tilstede, uden at han nægter Kjendsgjerningen. Abraham har i sit 18de Åar været Færgemand for Taylor, siger han, men ingen Baad bygget og ejet i Indiana. Man maa altsaa tænke sig,

*) omtrent $1\frac{1}{6}$ Kr.

at det er med Taylors Baad, han har besørget de Rejsende med deres Fragt, og at Sølvdollaren er givet ham som Drifkepenge.

Paa denne Tid begyndte der at rejse sig en Handelsplads i Nærheden af Lincolns Hjem. En driftig Mand ved Navn Gentry havde paa et besærtet Strøg aabnet en Butik og udvidede senere sin Bedrift, saa han tillige drev en større Urtekramhandel (Grocery), havde Oplagshus og Smedje. Urtekramhandelen blev ledet af en Mand, der hed Jonas. Han var ikke alene en kundig Handelsmand, men tillige en stor Politiker, en fuldstro „Jackson Mand“. „Gentryville“ blev snart Samlingsstedet for Omegnens Ungdom. Her gif Brydekampen og de andre Lege for sig, og her tog de unge deres Grog. Abraham spildte ikke Tid eller Penge paa Groggen, men var desto ivrigere, naar der var noget at tjene og noget at lære. Han kom snart i stor Gunst hos Jonas, hvem han hjalp at pakke Varer ind og stuve dem i Kjælderen. Jonas, der var en fremfynet Mand, opdagede snart, at der var Tømmer i Abraham til i Fremtiden at blive en Politiker af Bethydning. Saaledes har han i alt Fald senere fremstillet det. Derfor sørgede han for at støtte Abraham de Bladé, der virkede for hans egen Politik; men han skaffede ham tillige Skrifter af et mere solidt Indhold, blandt disse nævnes: „De forenede Staters Historie“. En anden af Aulægets Mænd, med hvem Abraham særlig var Ven, var Grovsmedden John Baldvin. Han var en Fortæller og Vittighedsjæger af første Klasse. Mangfoldige af sine Fritimer anvendte Abraham paa at høre Baldvin fortælle sine lystige Historier, og af og til gav han selv en til bedste. „Generaler og Statsmænd har siden i det hvide Hus i Washington faaet sig en god latter ved at

høre Baldwin Smeds Historier gjenfortalte af Præsident Lincoln."

En Dag havde Abraham og en jøvnaldrende Fætter ved Navn Turnham tørsket Hvede og derefter tilbragt Aftenen i Gentryville. Det var sent hen paa Natten; de fulgtes ad hjem, og de traf da en Mand liggende paa Bejen som død. Ved næjere Eftersyn viste det sig imidlertid, at Manden var døddrukken. Turnham mente, at han kunde ligge, som han havde redet, og gif derfor videre. Men Natten var kold og fugtig, og Abraham indsaa, at han næppe vilde vaagne mere, hvis han blev liggende uden Hjælp. Han tog ham da paa Nakken og bar ham et godt Stykke Vej til Dennis Hanks's Hytte. Der sik han Manden indsvøbt i et uldent Tæppe, og efter at have tændt Ild vaagede han hele Natten for at tilse og pleje den uheldige, der senere hele sin Tid mindedes Abraham som den, der havde reddet hans Liv.

Blandt dem, der holdt af Abraham og laante ham Bøger og Blade, nævnes en vis „Onkel Wood“, hos hvem han ogsaa tit gif paa Arbejde. En Gang sik han hos denne Mand to Blade, det ene af politisk Indhold, det andet et Maadeholdsblad. Det sidste tiltalte ham saa meget, at han skrev et lille Stykke, som Wood læste og derpaa sendte til Gladets Udgiver, der ogsaa optog det. Senere skrev han en politisk Artikel, som en Sagfører syntes saa godt om, at han sørgede for, at det blev indrykket i en lille Avis. Han var den Gang 19 Aar, og Tanken om at træde ud af de suævre hjemlige Forhold begyndte at røre sig hos ham. Crawfords Kone har senere sagt, at hun en Gang ved den Tid havde spurgt ham, hvad han egentlig agtede at blive. Han svarede hende med et Smil: Præsident for de forenede Stater. „En Dag,“ har Wood siden fortalt, „kom han til mit

Hus og blev længe staaende tavø med en sorgfuld Mine. Hvad er der i Vejen, Abe? sagde jeg. Han svarede mig efter noget Ophold: Jeg længes efter at fare ned ad Floderne og vilde gjerne bede jer om en Anbefaling. Abe, sagde jeg, du er endnu ikke kommet til den Alder, da du kan raade dig selv, saa uden din Faders Samtykke kan det ikke ske." Sit Ønske sik han for saa vidt opfyldt, som Hr. Gentry i Sommeren 1828 lejede ham til at følge med sin Søn til Ny Orleans. Lønnen var 8 Dollars om Maanedens, som ikke han, men Thomas Lincoln fik.

En Aften, da de to unge Bramførere havde hundet Brammen fast og lagt sig til Ro, hørte de pludselig en Larm og saae snart, at Brammen var bleven angrebet af røverske Negre, der havde ligget paa Ur i Sivene ved Flodbredten. Den unge Gentry raabte til Abraham, at han skulde komme med Geværerne. Men i Stedet for dem kom han med en veldig Brygl i Haanden og slog saa voldsomt løs paa Røverne, at de skyndsomst tog Flugten, forfulgte et Stykke op paa Landjorden af Abraham og hans Nejsefælle. Det var hans første Møde med Negre. I denne Kamp fik han en Skramme, som han beholdt til sin Død. I øvrigt er det troligt nok, at han paa denne og senere Bramfarter til hine sydlige Egne, hvor Slaveriet var herskende, tillsige har faaet et undslettesigt Indtryk af denne umenneskelige Indretning.

Efter denne 3 Maaneders Rejse til Ny Orleans, det første Syn af den store Verden, der undtes ham, tog han fat paa det vante Arbejde, dels hos Faderen, dels hos dem, der vilde leje ham for Dagløn. „En Dag," fortæller Wood, „saae jeg ham følde et Træ i Skoven og save Planker deraf, der skulde bruges til et myt Hus, som hans Fader vilde bygge." Men inden dette blev

begyndt, tog Th. Lincoln den Beslutning at forlade Indiana og ned sætte sig i Illinois. Planerne blev følge til Josiah Crawford, der lagde dem hen, og senere efter Præsidentens Død skal Rejsende have fået Strimler af samme for at ondanne dem til Spæserestofke.

Det var i Foraaret 1830, at Th. Lincoln, Dennis Hanks og Levi Hall, der var gift med Lincolns Stif-datter, brøde op for at bosætte sig i Illinois. Abrahams Søster, Sara, der var gift med en Grigobij, var den gang død. Allerede i 1828 var Abrahams Mor-broder, John Hanks, rejst til Illinois, og sagtens har det været medvirkende til, at Thomas fik Lust til at prøve sin Lykke der. Alle tre Familiens Bohave — de tog kun det nødvendigste med — blev læsset paa en stor Vogn, for hvilken der spændtes 4 Par Øxer. Rejsen var yderst besværlig. Floden Kaskasia var steget over Bredderne, og en lang Straækning maatte Mændene, der gif ved Siden af Køretøjet, vade i Vand og dybt Mudder. Efter 15 Dages Rejse naaede de endelig Bestemmelsesstedet. $4\frac{1}{2}$ Mil vest for Decatur, i Nærheden af Sangamon Floden, grundede Th. Lincoln sit nye Hjem. Abraham hjalp sin Fader at bygge hans Hytte op og tillige med Dennis Hanks at ploje femten Acres Land, der blev indhegnede med et Gærde af flere Tusende Rafter, som de ved fælles Hjælp havde hugget og kløvet.

En og tyve Aar gammel forlod han nu sin Faders Hus for selv at bane sig sin Vej i Livet. Thomas Lincoln levede til Aaret 1851. Abraham besøgte sine Forældre enkelte Gange og hjalp dem af og til med Penge. Efter Faderens Død sørgede han for at støtte sin Stifmoder et sorgfrit Udkomme. Den første Tid, efter at han havde forladt Fædrenehjemmet, tog han Arbejde i Omegnen af al Slags, som det tilbød sig. Han

blev med rette kaldt en fri Arbejder, men han var langt fra at være nogen Omstrefser. I Regelen var det i Fællesskab med John Hanks, han paatog sig Arbejde. Den første Vinter skal de saaledes have hugget og splittet Raaster for en Major Warrsich og havde daglig 3 Tjerdingsvej at gaa frem og tilbage. John Hanks har senere fortalt, at det var paa den Tid, Abraham holdt sin første politiske Tale. Der kom en Mand til Egnen, der ønskede Valg og holdt en Tale, der var meget daarlig. John opmuntrede Abraham til at imødegaa ham, og det gjorde han saa godt, at Manden ikke kunde gjøre sig Haab om Stemmer der fra Egnen. Det var et stedligt Spørsgsmaal, der var Tale om, og Abraham viste, at han var fuldelig inde i Sagen. Manden tog ham til Side og udspurgte ham om, hvor og hvordan han havde lært saa meget, og Abraham gav ham villig og venlig Besked. Manden opmuntrede ham til at blive ved, som han havde begyndt; han vilde da vist have en god Fremtid for sig.

I 1831 lejede en Skjøbmand ved Navn Offutt Abraham, John Johnson, hans Stifbroder og John Hanks som Prammeend til Ny Orleans. Det var den første Gang, Abraham tjente en rigeligere Løn. Rejsen var heldig, og da de var vendte tilbage, lejede Offutt dem til at bygge en ny Bram, hvad de ogsaa paatog sig. Da Prammen var sat i Vandet, blev den ladet ned Barer, og Offutt gik selv om Bord, mens Abraham gjorde Ejendom som Styrmand. I Nærheden af Byen Ny Salem, hvor Abraham senere boede i 5 Aar, løb Prammen fast, trak Vand og truede med at synke. Men Abraham klarede Sagen saa godt, at Prammen efter blev flot, uden at nogen af Barerne tog Skade, og fortsatte Rejsen. Ny Salems Beboere, der var Bidne til hans Bedrift, har senere omtalt denne med stor Ros, og Offutt svor,

at naar han en Gang blev Ejer af et Dampskib, skulde Abraham blive Kaptejn paa samme. Endnu en Gang paa denne Rejse fik han Lejlighed til at vije sin Dygtighed. En Flok Svin skulde bringes om Bord, men var ikke til at drive over Broen ud til Brammen. Abraham greb med sine lange Arme det ene efter det andet og bar dem om Bord. John Hanks har fortalt, at, da de i Ny Orleans havde set en Del lønkede og ilde behandlede Negre, sad Abraham i lang Tid sammenhunk i dyb og tøjs Smerte. Det var, efter hans senere Udsagn, som om han havde faaet et Knivstik i Hjærtet, og dette Indtryk glemte han ingen Sinde.

Omrent 5 Mil nordvest for Springfield, paa den vestre Bred af Floden Sangamon, havde i 1829 tvende Idrætsmænd, Nutledge og Cameron, bygget et Bjæltehus og anlagt en Mølle ved Floden. Det var paa Mølledæmninger her, at Offutt var ved at lide Skibbrud. Landskabet beskrives som sjælden smukt. Bølgeformige Højdedrag voklede med frugtbare Dalstrøg, mens Øjet paa den anden Side af Floden mødte endeløse Streninger af Urskov, ligeledes paa et bølgeformigt Fordsmon. Lidt efter lidt rejste sig flere Boliger i det ny Areal, der fik Navnet Ny Salem. Det var i August 1831, Lincoln først kom hid. Offutt, i hvis Tjeneste han endnu var, havde sendt ham did for at modtage en Del Kjøbmandsvarer, som han vilde sende ned ad Floden fra en anden By, hvor han da opholdt sig. Men indtil Barerne ankom, var Abraham uden Arbejde. „Jeg kom til Byen som et Stykke Drivtømmer,“ har han siden sjæmtende sagt.

I denne Maaned skulde der netop være Valg, og Abraham drev med ud til Valgstedet. Formanden for Valgbestyrelsen manglede en Mand til at skrive, fik til-

fældigvis Øje paa Abraham og spurgte, om han kunde skrive. „Ja lidt,” svarede han og var villsig til at prøve, om han kunde gjøre Hyldest. Formanden erklærede sig ved Valghandlingens Slutning sørdeles tilfreds med hans Arbejde. Valgbogen findes endnu i Springfield. Saa paatog han sig at lodse en Bram, der skulle føre en Familie med sammes Gods et Stykke ned ad Floden. Abraham slap godt fra sit Hverv, skønt Nejzen foregik under særegne, vanskelige Forhold, da Floden gif langt over Bredderne, og han undertiden sejlede et godt Stykke fra Flodlejet. Endelig ankom Offutts Barer, og Abraham lossede og stivede dem ind i Magasinet. Pen og Blæk og en splinterny Barebog var givet i hans Haand, og han var nu Bogholder og Medhjælper i Offutts Handel. Det var hans første Ophøjelse fra simpel Daglejer.

Forretningen i Offutts Butik var ikke mere anstrengende, end at der levnedes Abraham Tid til at læse. Det randt ham nu i Sinde, at hvis han en Gang skulle naa sit Ønske, at komme i en offentlig Stilling, vilde det være en stor Ulempe for ham, at han slet ikke kendte noget til den engelske Sproglære. Men en saadan havde han hidtil ikke kummet faa fat paa. Nu traf det sig, at han en Dag kom til at tale med en Skolemester, der vidste, hvor der var en Mand, der ejede en saadan. Abraham rejste sig fra sin Frokost, ved hvilken han netop sad, og begav sig uopholdelig paa Vej efter Bogen. Manden boede flere Mil derfra, men derom spurgte Abraham ingen Sinde. Det lykkedes ham at laane Bogen, og nu blev den studeret til Gavn, baade mens han stod bag sin Disk og i alle hans Fritimer. Var der en Stund ingen Hjøbere i Butikken, gif han gjørne udenfor og lagde sig under et stort Træ. Men var han

helt fri, yndede han at gaa rent bort fra Byen ud i Skoven, og her sad han da timevis sysselsat med sin Bog eller fordybvet i Tanker. Sin gamle Skif, at sidde oppe til sent ud paa Natten for at læse," fortsatte han her; men da Lys kostede Penge, sit han hos Bhens Bødker Lov til at sidde i hans Værksted og gjøre Ild med Spaanerne, der da, som tidligere i hans Hjem, maatte træde i Stedet for Lys eller Lampe.

Siden Flodturen havde Offutt faaet en ubetinget Agtelse for Abraham. Men saa som han var i hele sit Væsen, var han ikke saa lidt af en Storpraler. I høje Toner omtalte han Abrahams Fortrin og sagde blandt andet, at han vidste mere end nogen anden Mand i Staten, og at han en Gang vilde blive en stor Mand. Dette kunde nok passere i Ny Salem; men naar han saa føjede til, at Abe var i Stand til at „lægge“ hver en Mand i Egnen, saa var dette mere, end der kunde taales. Der var i Egnen en Kreds af bomstærke Karle, som kaldte sig „The Clary's Grove Boys“ og i Kraft af deres Styrke gjorde Krav paa Herredømmet. Jack Armstrong var deres Førstemand, og han foer ikke med Lempe. Kom en fremmed til Egnen, blev han gjerne ved Lejlighed udforskeld og tirret saa længe, indtil han ved en Brydekamp eller anden Styrkeprøve havde vist, om han var værdig til at optages i deres Lav, eller han maatte finde sig i at taale, hvad de vilde gjøre ved ham. En Hæder som den, Offutt havde tillagt Abraham, maatte først vindes, inden den kunde ydes. De indfandt sig nu i Boden og hæppede Kiv. De tilbød et Væddemaal paa, at Armstrong var en dygtigere Brydekæmper end Abraham. En Styrkeprøve fandt Sted, ved hvilken det snart viste sig, at Armstrong havde fundet, om ikke sin Overmand, saa dog sin Ævnlige. Men da Kammeraterne saae, at

der ingen Udsigt var for dem til at vinde Bæddemalet, blandede de sig i Striden og behandlede Abraham paa uørlig Vis. Det var deres Mening at tirre ham til Brede for at faa Sag med ham og give ham en ordentlig Overhaling. Abraham tog imod Fornærmelserne med gemyldig Ro og vandt derved Armstrongs Vensteb. „Det er sært at sige,” tilføjer Holland; „men denne Tildragelse var som et Vendepunkt i Abrahams Liv, som det senere viste sig.”

Ved alle Lejligheder tog Abraham sig af de forurettede, ogsaa over for sine ny Venner. En Dag hæppede Armstrong Riv med en fremmed og skjældte ham ud, saa Manden, overvældet af Brede, slog ham lige i Ansigtet. Men nu redte Armstrong sig til at give ham en ordentlig Dragt Præg, da Abraham kom til og holdt ham tilbage. „Hvis I havde været fremmed paa et fremmed Sted, og nogen havde skjældt jer for Løguer o. s. v., hvad vilde I saa gjøre?” „Prægle ham, saa sandt jeg lever.” „Ser I det; Manden har jo saa ikke gjort andet, end hvad I selv vilde have gjort.” „Det er sandt, Abe, det er fuldkommen rigtigt,” sagde Armstrong, hvorpaa han rakte den fremmede Haanden.

Tidlig i Føraaret 1832 satte et Kompagni i Springfield et Dampskib i Fart paa Sangamon Floden, og ved dets første Rejse blev Abraham antaget som Lods. Rejsen gif heldig, og her viste det sig, at Abraham allerede begyndte at blive kjendt. Men snart indtraf en Begivenhed, der skulde gjøre ham bekjendt i videre Kredse.

3. Lincoln i Krigen mel „den sorte Falk“.

Med Offnuds Forretning var det gaaet tilbage, og i Føraaret 1832 maatte han høre op med den. Abraham

var som Følge heraf sat ud af Virksomhed; men nu indtraf den Begivenhed, der skulle føre ham frem til det første Skridt paa en offentlig Løbebane. Over en af de indfødte Indianerhorder, Sakstammen, raadte den Gang en mægtig Høvding, der kaldte sig „den sorte Falk“. Han var en dygtig Kriger og, hvad mere var, i stor Ry for den profetiske Gave, der gav saa stor Anseelse blandt de Wilde. I Aaret 1804 havde General Garrison faaet en Overenskomst i Stand med Søllerne, hvorefter de forpligtede sig til at blive paa den vestre Side af Mississippi, saa alle de Strækninger øst for denne Flod, som deres Fædre havde haft inde, blev overladte til de Hvide. Nu fortalte imidlertid den sorte Falk sit Folk, at ingen Sakhøvding havde sat sit Navn derunder, Underskriften og Seglet var falske, og Traktaten altsaa ugyldig. Dersor vilde han nu gaa over Floden og tage tilbage, hvad der var deres retmæssige Eje. Den store Land, sagde han, havde besalet det. Hvor han gif, i Skovens Susen og i Mattens Stilhed, hørte han Landens Røst, der sagde: Gaa! Denne Alabenbaring var han nødt til at bringe til sit Folks Kundskab og at formane det til at lyde og følge Landens Bud. Da det var gjort, saae han sig om efter Hjælp. Foxstammen var let vunden, da den ogsaa havde Krav paa Landstrækninger øst for Floden; men end videre sluttede han Pagt med flere andre Stamme, der lovede at hjælpe ham. I 1831 havde han gjort det første Forsøg paa at overskride Floden, men var bleven drevet tilbage. Nu kom han imidlertid igjen med en langt større Styrke, hærjede Egnen omkring ved Klippefloden med den for Indianerne vanlige Grusomhed og sagde, at han nu var kommen for „at saa Korn“, det vil sige: tage Landet i varig Besiddelse. General Atchinson, dengang Besalingsmand over Regeringens Tropper, satte

sig nu i Bevægelse, samtidig med at Guvernøren udstedte Øpraab til at samle frivillige Afdelinger. Inden det endnu kom til Sammenstød, blev den sorte Falk forladt af alle sine allierede, med Undtagelse af Foxstamnen, men var ikke desto mindre opsat paa at fortsætte Krigen. I Ny Salem og omliggende Egne var der saa mange, der meldte sig som frivillige, at de kom til at danne et Kompagni. Abraham og de stærke Brydekomper fra „Clary's Grove“ var iblandt dem. Da Kompagniet skulle til at vælge sine Officerer, blev Abraham valgt til Kaptein. Den anden, der var Kandidat til denne Post, var en vis Kirkpatrick, en ansigt Mand, der blandt andet ejede den Savmølle, hvor Abraham og John Hanks sikkedes Planter savede, som de brugte til den Bram, de byggede for Offutt. Ved denne Lejlighed skal han have behandlet dem paa en mindre honnet Maade, saa der nu havde været Lejlighed for Abraham til at gjøre Gjengjeld, da han blev denne Mandes foresatte. Men personlig Hævn var fjern fra hans Karakter. Kun til een af sine Venner sagde han: „Deg har sejret over ham, det har han fortjent, fordi han tidligere har gjort mig Uret“. Da Lincoln var valgt, holdt han en fort Tale og takkede for den Tillid, de havde viist ham saa uventet og usortjent; han skulle gjøre sit bedste for at vise sig værdig dertil. Han skal siden have sagt, at ingen senere Udmærkelse havde haft en saa løftende Indtryk paa hans Sind som dette første Vidnesbyrd om Medborgeres Agtelse og Tillid, og dette vil man finde forklarligt nok. — De fleste af de frivillige var stærke og uregulære Karle, der kun med den største Moje kunde holdes til Hyndighed og Mandstugt. Lincolns Kompagni især bestod af haarde Halse, der ingen anden Hyndighed vilde agte end hans, og selv for ham var de ikke altid lette at styre. En Aften havde saaledes nogle

Bovehalse vidst at røve en hel Del Driftevarer og faaet et Sviregilde i Stand, der havde til Følge, at, da Kompaniet næste Morgen skulde stille til Aftmarsch, var de fleste fulde, saa Kompaniet maatte blive tilbage, da den øvrige Sthrke brød op. Lincoln var aldeles uvidende om det hele, men alligevel maatte han bøde derfor. Sabelen blev taget fra ham, og i 2 Dage maatte han bære en Træsabel.

Det første Hverv, der blev betroet Lincoln, var at slaa Bro over en Flod, et Arbejde, der var meget vanskeligt. Hestene, som skulle slæbe Tømmeret til over stejle Bakker, styrte, og Vognene maatte trækkes af Arbejderne selv. Ved ihærdigt Arbejde en Dag og en Nat blev dog Værket heldig bragt til Ende. Da de kom til Mississippi fik de Øje paa de første Indianere og redte sig til Kamp. Men det viste sig da, at det ikke var Fjender, men fredelige Indsøgte, der morede Soldaterne med at opføre en Krigsdans.

Militstræppernes første Møde med Fjenden var ulykkeligt. En Major Stillman, der brændte af utsaamlig Iver efter at udmaerke sig, bad General Whiteside saa indstændig om at maatte angribe et af Fjenden besat Punkt, at han mente ikke at burde afflaa det. Stillman rykkede frem og stodte ved Aftens Tid paa en fjendtlig Forpost, som han angreb; han dræbte nogle og drev Resten paa Flugt, men blev ved u forsigtig at forfølge loffet i et Baghold, fra hvilket han blev angrebet af den sorte Halk selv i Spidsen for en større Sthrke. Stillmans Tropper, der bestod af usvede og ikke krigsvante Folk, blev slaaede og kom tilbage i vild Flugt. Den næste Dag rykkede Generalen, til hvis Tropper ogsaa Lincolns Kompani hørte, frem med hele Sthrken. Men da var

Hjenden forsvindet, og de træf paa Valpladsen kun de sorgelige Vidnesbyrd om hans Sejr og Grusomhed.

Lincolns Kompagni mødte vel ingen Sindে Hjenden, men derimod led det meget ved trættende Marscher frem og tilbage i uvejbare og øde Egne og ikke sjælden tillige af følselig Mangel paa ordentlig Forplejning. „Et kan jeg sige med Sandhed, at jeg under denne Krig tit led af Sult,” hærede Lincoln ved en Lejlighed, hvor han i øvrigt udtalte sig spøgende om sine Krigsbedrifter. Der kan være nok under saadanne Forhold, som kan sætte en Mandes Udholdenhed paa Prøve, men Lincoln var vant til Slid og Savn og delte trofast alt med sine Baaben-fæller. Men ogsaa disses ustyrlige Sind og Væsen var godt egnede til en Gang imellem at sætte en Førers Mod og Fasthed paa Prøve. En Dag, da Kompagniet holdt Raast, kom en gammel Indianer til Lejrpladsen, synlig udmattet af Sult og Nød, og bad om Skaansel og Hjælp. Men Soldaterne vilde strax have hugget ham ned, nagtet han forklarede, at han var en Ven af de Hvide, og træk et Stykke krøllet Papir frem, der indeholdt et Vidnesbyrd fra en af Hærens Officerer for, at han havde gjort hans Tropper Tjenester. De vilde hverken høre ham eller agte paa Brevet, som Lincoln læste for dem. „Vi er dragne ud for at slaa disse Indianere, og det vil vi.” Lincoln traadte imellem dem og den stakkels Vilde og raabte med Tordenrøst: „Det maa ikke ske, Manden maa ikke dræbes.” „Han er en fordømt Spion,” streg de, og Lincoln nærfede nok, at det vilde Sind var kommet frem hos dem, saa at hans eget Liv maa ske var i Fare lige saa vel som Indianerens. Men han veg ikke et Skridt; det var, siger et Øjenvidne, som hans mægtige Stilkelse rejste sig nogle Tommer højere endnu, end han var, som om hans overordentlige Legemsstyrke og Viljes-

Kraft gav sig Udtryk i Mine, Blif og Armbewegelser, og uvilkaarlig veg Soldaterne nogle Skridt tilbage. Men et Øjeblik efter raabte en raa Stemme: „Det er skurkagtigt af jer, Lincoln.“ Alter traadte han et Skridt hen imod dem og raabte: „Er der nogen her, der mener, jeg er en Skurk, saa lad ham træde frem og bevise det!“ „J stoler paa, I er større og stærkere end nogen af os,“ blev der raabt tilbage. „Det er der Raad for, tag til jer Vaaben!“ svarede den forbitrede Kaptejn. Larmen stilledes, og Indianeren var frelst. Lincolns sidste Opsordring var rigtignok et Brud paa alle Mandstugtens Love, men han kendte sine Folk til Bunds og vidste, at i et saadant Øjeblik var det ikke Officeren, men kun Manden, der kunde magte dem. I øvrigt var hans Færd som Bebefalingsmand ogsaa vel skiftet til at vinde hans undergivnes Hjørter. Ej alene delte han overalt baade ondt og godt med den menige Soldat, men gjorde tillige, hvad der stod i hans Magt, for at skaffe dem deres Ret. Officererne af de regulære Tropper var tilbøjelige til at tro, at de maatte have Forret for Militssoldaterne, ogsaa hvad Lønning og Forplejning angik. Saaledes havde en Gang en af disse Officerer givet Lincoln en Ordre i den Retning — dens Indhold omtales ikke nærmere —, og Lincoln adlød. Men bag efter gif han til Officeren og forklarede ham, at han ansaa Ordren for uretmæssig, og at den, hvis den gjentoges, vilde møde Indsigelse. Militstropperne stod ikke under Krigsministeriet i Washington, men under Staten Illinois's Myndighed, og de havde Ret til at behandles lige med de regulære Tropper. Officeren gav ham Ret, og Militzens Krav paa Eigestilling blev siden taget til Følge.

At Brydelegen blev drevet som en hndet Tidsfordriv, ikke mindre i Felten end i det hjemlige Liv, var noget,

der fulgte af sig selv. Lincoln nød nu ubestridt den Anseelse, at han var Førstemand i den Retning i sit Kompanui, og nogle mente, endog i hele Hæren. Men her fandt han dog en Gang sin Overmand. En Hr. Thompson meldte sig en Dag, ledsgaget af en Del Fæller fra en anden Hærafdeling, og tilbød et Bøddemaal paa en Styrkeprøve med Lincoln. Dennes Mænd var strax villige til at tage det op med dem. Knive, Tæpper og anden rørlig Ejendom, der tilhørte Soldaterne eller „for nogles Vedkommende maaesse ikke tilhørte dem“, blev satte ind paa Bøddemalet, og Kampen fandt Sted. Lincoln mærkede snart, at han havde fundet sin Overmand, maaesse ikke saa meget i legemlig Styrke som i „Kunsten“. Alabent erklærede han til sine Hammerater, at han vilde blive fastet og de tage deres Indsats, med mindre han maaatte indskrænke sig til blot at værge sig. Men selv paa den Vis blev han overvindet og fastet to Gange i Træk, dog saa, at han tog Modstanderen med sig i Faldet. Hans Venner, der nødig vilde miste deres Ejendele, hæppede nu Riv og erklærede Lincolns Fall for ufuldstændigt, og det truede med et almindeligt Slagsmaal. Men Lincoln endte Striden ved en ørlig Tilstaaelse af, at han var „fastet“ paa lovlig Vis.

Det korte Felttogs tusende Besværigheder, med Anstrængelse og idelig Kampe med allehaande Savn, især af tilstrækkelig Føde, uden nogen synlig Nutte, gjorde om sider Militisen saa led og kjed af det hele, at Maabet paa Afsted blev almindeligt, inden den paatagne Tjenestetid var udløbet, saa Guvernøren, der fulgte Hæren, ikke længere troede at burde holde dem tilbage. — Paa Milits-troppernes sidste Marsch til Stedet, hvor de skulle oploses, oplevede de et ejendommeligt Eventyr. „En Nat,“ fortæller en af dem, der var med, „havde vi lejret os paa

en Slette, og alle vore Heste græssede ved Siden af. Paa en Gang blev Hestene grebne af en panikt Skræf og satte afsted i vildste Løb, nogle midt gjennem Lejren, hvor de rendte mange af os over Ende. Ingen kan gjøre sig nogen Forestilling om, hvad for en Larm et Tusend Heste i et saadant Stormløb gjør, uden de, der har været tilstede ved en Lejlighed som denne. Torden rystede under os, som om et Jordsskjælv var brudt løs, og Rødslen var almindelig. Geværskud, Trommeslag og Trompetskrald lød som Allarmsignal, hvad da ikke skulle tjene til at bringe Hestene til at standse. Hele Matten stod vi under Gevær, hvert Øjeblik ventende Indianernes Angreb. Men ingen Fjende viste sig, og heller ikke formaaede vi at opdage eller blot formode, hvad det var, der havde indtaget vore Heste en saa vild Skræf."

I Slutningen af Maj blev Militisen opløst. Men Lincoln traadte nu ind i Hæren som Menig; det samme var Tilfældet med mange af Officererne, hvoriblandt General Whiteside selv. En af Lincolns Fæller har vidnet, at han hele Tiden som Fører for sit Kompani overalt havde vist sig som en brav Soldat, der delte alt med sine Folk og talte hver en Trængsel uden at flage. Ved hver Udsigt til Fare, eller hvor der var vanskelige Forhold at overvinde, var han altid den første til at sige: „Gaa paa!“ Endelig kom der Forstørkning af regulære Tropper, og efter en Del mindre Træfninger kom det onsdag i Slutningen af Juli til en afgjørende Kamp ved Bad Axe i Nærheden af Mississippi. Indianerne led et fuldstændigt Nederlag, og den sorte Falt selv blev fanget tillige med sin Søn. De bleve sendte til Washington, hvor Præsidenten, General Jackson, maa have faaet den sorte Falt overbevist om, at han havde taget fejl af den store Alands Mening. Thi efter sin Frigivelse gjorde

han intet forsøg mere paa at bestride Traktatens Gyldighed, men levede rolig som en højt anset Høvding for sit Folk, indtil han 80 Aar gammel døde og blev højsat i hele sit fyrstelige Skrud.

Lincoln søgte saa lidt at give sig Anseelse ved at omtale sin Krigerfærd, at den eneste Gang, han udtalte sig herom, var for at spøge dermed og rigtig nok tillige for at ramme en Modstander med en hwas Vittigheds-pil. Da han var Medlem af Kongressen, havde Demokraterne opstillet General Cass som deres Kandidat til Præsidentposten og blandt andet til hans Fordel fremhævet hans Deltagelse i Krigen mod den sorte Folk. „Bud at høre Tale om Generalens Bedrifter,” sagde han, „mindes jeg om mine egne. Jeg var ikke med i Stilmans Kamp, men lige saa nær ved den som Generalen. Ligesom han saae jeg først Balpladsen bag efter.” — — — „Hvis han nogen Sinde har set en levende Indianer i nogen Fægtning, saa er det mere, end jeg har set. Jeg førte mange blodige Kampe med — Moskiterne, men kan dog ikke sige, at Blodtabet voldte mig nogen Fare. Derimod kan jeg med Sandhed sige, at jeg ofte led af Sult.” Og han endte med at sige, at hvis Demokraterne nogen Sinde skulde opstille ham som deres Kandidat, haabede han, at de ikke vilde gjøre Løjer med ham for hans Heltebedrifter i Krigen. Imidlertid var denne hans korte Soldaterstand ingenlunde uden Betydning for hans Liv. Til flere Mænd af Anseelse var han traadt i et Venstreksforhold, der senere kom ham til gode, og blandt sine nærmeste Omgivelser havde han vundet en Anseelse, hvis Indflydelse paa hans Fremtid snart skulde visse sig.

4. Lincolns senere Liv i Ny Salem 1832—37.

Da Lincoln var vendt tilbage til Ny Salem, forestod Valgene til den lovgivende Forsamling i Staten Illinois, og hans Venner ønskede nu, at han skulle stille sig som Kandidat. Det var ikke uden Betænkeligheder, han gik ind paa denne Opsordring, ogsaa af den Grund, at han mente at være for lidt kjendt af den største Del af Kredens Bølgere; men ved Siden deraf var han sig vel bevidst, hvor vanskeligt det vilde være for en Mand med hans mangefulde Dannelse at udfylde sin Plads i en saadan Stilling, saaledes at ikke blot Bølgerne, men han selv kunde føle sig tilfreds dermed. James Rutledge, der synes at have været Ny Salems mest anseete Mand, var imidlertid af en anden Mening, og han fik en stor Del Bølgere, ikke blot i Ny Salem, men i videre Kredse, til at tiltræde Opsordringen, og Lincoln samtykkede i at møde ved Prøvevalgene. Hans første Taler udmarkede sig mest ved Korthed; i faa Sætninger udtalte han sin politiske Anskuelse, der ikke var storpolitis, men holdt sig til de indre Spørgsmaal, som paa den Tid var oppe i Illinois. Den første Tale endte han med at erklære: „Bølger De mig, vil jeg sige Tak; bølger De mig ikke, vil jeg sige det samme.“ Politikerne i Illinois var dengang Demokrater, men delte i twende Grupper, eftersom de nærmest fulgte Jackson eller Henry Clay som Førere. Bilde man øje bekjendte Navne for at udtrykke Forskjellen mellem de to Grupper, funde man maaske kaldet de „fuldstro Jackson Mænd“ de radikale og H. Clays Meningsfæller moderate Demokrater. Lincoln sluttede sig nærmest til de sidste. Til „Sangamon Journal“ skrev han en syldigere Udvikling af sit Syn paa de offentlige Anliggender, der nærmest laa for til Be-

handling, ved hvilken Lejlighed han endnu maatte nytte Ny Salems Skolemester Grahams Besledning med Hensyn til Retskrivningen. Lincoln faldt igjennem ved det endelige Valg, hvad enten det var, fordi hans Navn endnu ikke var kjendt nok, eller det var af politiske Grunde; thi den Gruppe, han hældede til, var dengang afgjort i Mindretal. Men han havde den Tilsfredsstillelse at modtage alle Stemmerne fra Ny Salem og omliggende Distrikt, nemlig 277, een Stemme mere, end der fra samme Valgdistrikt blev afgivet for 2 Kandidater til Valget af et Medlem af Kongressen.

I Ny Salem boede Lincoln hos en Familie ved Navn Herndon, af hvilken han var sørdeles afholdt, men det var naturligt, at han trængte til og længtes efter at faa en Virksomhed og skabe sig en egen Levevej. Man kan vel forstaa, at hans Tanke først faldt paa Handelen, en Næringsdrift, han mente at være stikket til, da han havde haft Væremestre som Jonas og Offutt. Til Lykke, eller maaestke snarere til Ulykke for ham, tilbød sig snart en Lejlighed til at komme ind i en saadan Stilling. I Byen var der en Kjøbmand, der hed Radford; han var raget uklär med de „Clary's Groves Boys“, som sloge hans Binduer ind og gjorde ham kjed af sit Ophold i Ny Salem. Han solgte sin Butik og hele sit Oplag til en Hr. Green, og denne tilbød Lincoln at overdrage det hele til ham. Lincoln tog imod Tilbuddet; en Børdering sandt Sted, hvorefter han skulde give Green 250 Dollars i Fortjeneste. Han slog sig nu sammen med en anden Mand ved Navn Berry. De kjøbte dernæst to mindre Butikker, hvoraf den ene tilhørte Nut ledge og den anden Brødrene Herndon. Firmaet Lincoln og Berry var saaledes ene om Handelen; men det viste sig snart, at Lincoln havde forregnet sig ved at stole paa sit Snille som Kjøbmand,

og at hans Handelsfælle var baade en slet og uduelig Mand. Efter et Aars Tids Forløb maatte de, for at undgaa Fallit, sælge det hele til en Hr. Trent. Men denne havde ikke bedre Held, og efter nogle Maaneders daarlig Forretning løb han bort uden at have betalt det mindste af Kjøbesummen. Da Berry fort efter døde, stod Lincoln ene tilbage med Gjæld op over Ørerne, som man siger. Alle disse Handeler var udelukkende paa Spekulation. Green havde kjøbt paa Kredit af Radford og solgt til Lincoln paa samme Vis. Lincoln og Berry havde kjøbt paa Kredit af Herndon og Rutledge og solgt til Trent paa Kredit. Radford havde faaet Lincolns Forstkrivning til Green overdraget til Sikkerhed for Greens Gjæld til ham, og denne Fordring blev senere inddrevet ved Rettens Hjælp. De andre Kreditorer, der tillige var hans Venner, trængte aldrig ind paa ham. Han talte ofte til dem om sin „National-Gjæld“, men sagtens har de ment, at den kunde de slaa en Streg over. Ikke des mindre blev hele Gjælden lidt efter lidt betalt til Punkt og Priske; men det varede rigtignok til 1849, inden det lykkedes Lincoln at klare den helt.

I den Tid, han boede hos Herndon, skal han have begyndt at studere Lovkynighed, skjønt næppe planmæssig. Der fortelles, at han ved Laan staffede sig et Udtog af „Blackstone“ *), et retsvidenskabeligt Skrift, der var i stor Anseelse. Han havde for Skif at sætte eller lægge sig under et stort Træ og flytte sig med Skæggen af samme. Undertiden saae man ham ligge paa Ryggen med de lange Ben op ad Træstammen. En Mand ved Navn Squire Godbey saae ham en Dag ligge i denne besynderlige

*) Engelsk Retslærd, død 1780, blev Hovedværker om den engelske Stats- og Rettsordning.

Stilling og spurgte, hvad det var, han studerede saa ivrig. „Net,” var Svaret. „Store Gud!” udbrød Manden, idet han vendte sig bort. En saadan Skiffelse, i saa taabelig en Stilling, studere Netsvidenskab — det forekom ham som intet mindre end en Forargelse.

Før sine Venner og Naboeer var han stedse villig til uden Betaling at skrive allehaande Dokumenter, saa-som Gjeldsbreve, Kontrakter o. m. a. Ved slige Lejligheder hjalp han sig frem med en gammel Formularbog og en lille Ordbog. I øvrigt var det ikke blot Lovbøger, han gav sig af med, men alt, hvad han ellers kunde faa at læse. Der nævnes saaledes femiske, astronomiske og selv naturfilosofiske Skrifter. Derimod følte han sig ikke særlig draget til Historien. Det er bekjendt, at han en Gang som Præsident med sin sædvaulige Vittighed afsærdigede en Mand, der vilde hente Bevis for en politisk Betragtning ved at henwise til Karl den førstes Historie, med følgende Svar: „Bil I tale om Historie, saa maa I gaa til Mr. Seward; jeg veed ikke andet om Karl den første, end at han mistede sit Hoved.“ I øvrigt siges der dog, at han i Ny Salem med Fornujselje havde læst Rollins „Gamle Tiders og Folks Historie“ og Gibbons „Det romerske Riges Smyken og Undergang“. Den, der laante ham disse og flere andre videnskabelige Bøger, var en Mand ved Navn Bowlin Greene, der boede i Nærheden af Ny Salem, om hvem man i øvrigt ikke faar mere at vide, end det, at han havde laant Lincoln Bøger fra den første Tid af deres Bekjendtskab og med Kjærlighed taget sig af ham i en af de tungeste Tider i hans Liv. Da Greene døde i 1842, fulgte Lincoln ham til Graven og vilde der have talst et Mindeord over sin Ven. Men han fik næppe begyndt at tale, før han blev saa overvældet af sin Følelse, at han maatte standse. Taarerne strømmede

ned ad hans Kinder, og uden at være i Stand til at faa et Ord mere fremi maatte han vende sig og gaa hulkende fra Graven. Maaske har faa gode Mænd faaet et mere veltalende Eftermæle ved deres Grav.

Til Ny Salem kom paa denne Tid en lystig Broder ved Navn Kælso, der var „Skolelærer, Kjøbmand eller Bagabond“, som det kunde falde sig for ham. Maar andre i et lyftigt Lag sif en Taar over Tørsten, gik det gjerne ud paa at klamres, knipse hinanden paa Næsen eller træde paa sin Sidemands Tæer. Men Kælso havde sin egen Skil. Ved en flig Lejlighed kom han ret i Aande og fremsagde hele Perioder af Shakspeare eller Digte af Robert Burns. Men han var tillige en lidenskabelig og dertil heldig Fisker. Han kom sjælden hjem uden Faangst, „selv naar ellers ingen anden var Mand for at faa Bid“. Uagtet Lincoln hadede denne Idræt, kunde Kælso dog lokke ham med sig, og ofte saae man dem vandre hele Dage tilsammen op og ned ved Flodbredden, Kælso med sin Medestang og Lincoln lyttende til, naar han foredrog sine Digtere eller lod sit Bid spille. Det er rimeligt, at Lincoln først ved ham blev fjendt med Shakspeare, som han siden læste en Del af, og Burns, for hvem han sif en Forfjærighed, som han altid beholdt, mens poetisk Læsning i øvrigt ikke synderlig var hans Sag. Om Kælso for Resten var en god Omgangsfælle, kan være tvivlsomt nok. Hans Belæsthed og Vittighed er klart nok bevidnet, men hans Grundsetninger, hvis han ellers havde nogen, har næppe været af den solideste Art. Til sidst forsvandt han pludselig fra Ny Salem, ligesom i sin Tid Offutt. Et Rygte meldte siden, at han skulle være set et Sted i Missouri; men hvis han efter at have forladt Ny Salem nogen Sinde har haft „en mere

fast Bopæl end en Landsbykro, en Høstak eller en Bust, saa er der ingen, der har funnet sige, hvor den stod".

Det var langt fra, at Lincoln følte sig tilfreds med at leve i længere Tid af sine Venners Godhed. Han længtes efter at komme i Virksomhed for at tjene sit Brød og begynde at betale af paa sin Gjeld.

I Springfield boede den senere som Politiker bekjendte John Calhoun. Han var Landmaaler og virkede som saadan just paa denne Tid i Sangamon County. Han var „Demokrat“ med Liv og Sjæl og som Politiker allerede en meget populær Mand i hele Illinois. Denne Mand lærte Lincoln at hænde og fattede Yndest for ham. Det Vensteb, de to Mænd kom til at nære for hinanden, varede Livet ud. Den politiske Meningsforskel, der under de senere Tiders Kampe stedse blev større, kunde ikke rokke det.

Tilstrømningen af Nybyggere, der søgte Landejendomme i Illinois, var paa de Tider meget stor og Spekulationen ved Køb og Salg af Jordegods paa sit højeste. Calhouns Forretning blev derfor snart uoverkomeligt for ham selv, og han maatte se sig om efter en Medhjælper. Hans Tanke faldt paa Lincoln, som han vel vidste, var aldeles ukjendt med Landmaalingen, men som han tillige vidste, var i Besiddelse af saa ualmindelige Evner og tilsvarende Flid, at han i kort Tid vilde kunde lære den. Calhoun havde tillige lært at agte ham for hans redelige Karakter saa vel som for hans sunde Menesteforstand, og det var Egenstaber, som den Mand maatte have, han skulde vælge til Medhjælper. Han søgte i den Anledning Lincoln, der strax var villig. Hans store forbillede, Washington, havde jo ogsaa været Landmaaler i sine unge Dage. Calhoun forsynede ham med de nødvendige Lærebøger, og nu tog han fat paa

Studiet med sin vante Thærdighed. Han tog Ophold hos Skolemester Graham, der tidligere havde hjulpet ham med Retskrivningen og nu ogsaa i de Uger, Lincoln læste i hans Hus, vejledede ham efter Evne. Saa meldte han sig til Calhoun, der prøvede ham og siden satte ham i Arbejde. Efter nogen Tids Forløb drev han Forretningen paa egen Haand. Nøjagtigheden af hans Arbejder i den Retning skal ingen Sindt være bleven omtvistet. I 1834 blev hans Forretning en kort Tid afbrudt, idet Netten lagde Beslag paa hans Landmaaler-redskaber, da Dommen var falden i Gjeldssagen med Radford. Men en af hans Venner kjøbte dem ved Auktionen og gav ham dem tilbage.

I Maj 1833 var han blevet udnevnt til Postmester i Ny Salem. Det har næppe været noget indbringende Embede; thi det hedder, at der var ingen andre af dem, som havde Dygtighed nok til at forestaa det, der vilde have det. Men det var til Gjengjeld heller ikke meget børdefuldt, saa der kunde godt drives andre Forretninger ved Siden af. Der kom kun Post een Gang hver Uge, og Antallet af de Breve, der i Reglen kom med den, var ikke større, end at de kunde rummes i Postmesterens Hat. Lincoln havde da ogsaa for Skik at give dem Plads der, og dette havde den Fordel, at Folk overalt, hvor de mødte Postmesteren, kunde modtage og aflevere deres Breve. For Lincoln havde denne Stilling en ikke uvæsentlig Bethydning, idet den gav ham Lejlighed til at læse alle de Blade, der blev omfendte til Distriftet gjennem Ny Salems Postkontor. Selv havde han ikke Raad til at betale noget Blad. I 1836 blev Postkontoret i Ny Salem hævet og et nyt oprettet i en By ved Navn Petersborg. — Nogle Aar derefter, da Lincoln var Sagfører og boede i Springfield, meldte sig en Mand med

Guldmagt fra Postkontoret til at opkræve en Fordring, som Postkassen havde paa Lincoln, fra den Tid, han sthrede det ophævede Postkontor i Ny Salem. Sammenhængen med denne Sag oplyses ikke nærmere. Det synes underligt, at Postvæsenet først efter Aars Forløb har faaet sit Regnskab faaledes klaret, at det har kunnet opgive og indkræve sit Tilgodehavende hos Lincoln. En tilstedevarende Ven mente at se et Udtryk af Forlegenhed i Lincolns Ansigt ved dette Budskab og tilbød ham Penge, hvis han trængte dertil. Lincoln svarede ikke herpaa, men rejste sig og tog en gammel Veske ud af sit Bogskab, hvori han havde det opkrævede Beløb — 17 Dollars — gjemt. „Feg har gjort mig det til en ufravigelig Regel,“ sagde han senere til Vennen, „aldrig at bruge Penge, der ikke tilhøre mig selv.“ I de Aar, han saa trofast havde gjemt paa disse Penge, havde han ofte været i Trang; des mere vidner det for hans uroffelige Retskaffenhed, at han ingen Sinde lod sig friste til at bruge dem.

Da Valgene til Statens lovgivende Församling i 1834 efter stulde foretages, blev han paa ny opfordret til at stille sig, og denne Gang lykkedes det at sætte hans Valg igennem. For at kunne vise sig med et anstændigt Ydre i sin ny Stilling maatte han laane Pengene til de nødvendige Klæder. Han var kun i sit 26. Aar, da han første Gang indtog sit Sæde blandt Folkets udvalgte Mænd. I den første Samling, hedder det, talte han kun lidet, men lærte meget.

I Krigen med den sorte Falk havde Lincoln gjort Bekjendtskab med en anset Mand, en Sagfører fra Springfield ved Navn John Stuart, der gjorde Tjeneste som Officer ved Militsen. Nu traf de efter sammen som Medlemmer af den lovgivende Församling. John Stuart, der havde lagt Mærke baade til hans Karakter og hans Evner, raadede ham

til at studere Lovkynigheden saaledes, at han kunde blive Sagfører. Da Lincoln indvendte, at han var for fattig til at ansætte sig de nødvendige Bøger, tilbød Stuart ham fri Adgang til sin Bogsamling, og nu var han rede til at tage fat med den utrættelige Flid, der altid havde udmærket ham. Der var flere Mil mellem Springfield og Ny Salem; men Lincoln regnede det kun for Smaating at gaa den lange Vej frem og tilbage med sin Bogpakke, og ikke sjælden læste han paa Vejen for at nytte Tiden. Naar han ingen Penge havde til at støtte sig sine faa Fornødenheder, tog han ud paa Landmaaling. Denne Syssel støttede ham ikke blot det farvelige Udkomme, men stedse flere Venner og Bekjendte, og dermed Stemmer til Valgene. Han fortsatte sin gamle Skik, at ligge i Skryggen af et Træ og læse med en Iver, saa han glemte alt omkring sig, og tit, naar han gifte paa Vejen og mødte sine Venner, var han saa opfyldt af sine Tanke, at han gifte forbi dem uden at bemærke eller hilse dem.

1836 blev han gjenvalgt. Denne Gang traadte han frem ved Prøvevalgene paa en Maade, der viste, at han allerede havde lært ikke saa lidt i den politiske Skole, som den første Samling havde været for ham. Et Par Træk anføres som ret betegnende baade for ham selv og Forholdene. Det er før omtalt, at Demokratiet i Illinois delte sig i twende Grupper, der paa denne Tid begyndte at give sig Navnene: „Demokrater“ og „Whigger“. Ved et Prøvevalg i Springfield blev der et skarpt Ordskifte mellem to Mænd, der tilhørte hver sin Gruppe. Demokraternes Ordfører hed Edwards og Whiggernes Early. Da den sidste kom til fort, blev Lincoln opfordret til at komme ham til Hjælp. Det gjorde han saa godt, at hans Modstander blev fuldstændig slaaet af

Marken. Under dyb Stilhed i den store Førsamling imødegik han sin Modpart Punkt for Punkt og udfoldede en Skarpsindighed, der forbavsede alle Tilhørerne. Da han blev varm, syntes hans ellers ikke smukke Skiffelse at antage Præget af Storhed, og hans dybe, drømmende Øjne lyste med Udtryk af den indre Kraft og Bevægelse. Det var hans første betydelige Tale. Ved et andet Prøvevalg optraadte en Demokrat ved Navn Taylor, der holdt en lang Svada om sin store Forkærighed for ringere stillede i Samfundet, „for Arbejderne og Bønderne med de barkede Hænder“. Nu var han fjendt nok for sin Rigdom saa vel som for sin Luxus, og midt under hans Tale lyster Lincoln sig hen til Talerstolen, griber ham i Trækkestjødet og giver den sammenknappede Trække et hastigt Ryk opad, saaledes at den aabner sig og viser Taylors Bryst frem for Førsamlingen med dets Phnt af det fineste Lintøj, Guldkjæder med vedhængende Signeter og kostbare Stene. Modsetningen mellem dette Shn og Talerens Selvros for folkelige Grundsætninger, samtidig med at han tordnede løs paa „Whiggerue“ som Aristokrater, bevirkede en Lattersalve fra Tilhørerne. Lincoln fik Ordet efter ham og drog en Parallel mellem de rige Kaaer, hvormed denne Mand altid havde været begunstiget, og sine egne, med Savn og Slid, der aldrig havde kunnet give ham mere end det nødtørstigste Udkomme. „Dersom det er det, man kalder Aristokrati,“ sagde han, „ja saa maa jeg vedkjende mig Navnet.“

Et andet Sted optraadte en Mand imod ham, der var gaaet over fra Whiggerne til Demokraterne, og som Overløbere plejer, udtalte han sig om sine tidligere Meningsfæller med stor Videnskabelighed. Lincoln nævnte han flere Gange som „den unge Mand“, der maatte og skulde falde. Da Lincoln fik Ordet, bemærkede han først

til Manden, at vel var han ung med Hensyn til politisk Erfaring og især Erfaring i politiske Kneb og Rænker, men ikke saa ung af Aar. Derpaa vendte han sig til Bælgerne og sagde: „Om jeg, som han stadig kalder den unge Mand, skal falde eller sejre, beror paa eder. Jeg attraar at leve og komme frem ad den politiske Østebbane; men jeg vilde hellere dø i denne Time end leve den Dag, da jeg, som denne Herre, skulde have behov at opresse en Lynafleder for at beskytte en brødefuld Samvittighed mod en fortørnet Gud.“ Manden havde uys bygget et prægtigt Hus og sat en Lynafleder paa samme. Det kan ikke nægtes, at det kan se ud som et Fis af Lincoln at hentyde til denne i og for sig uvæsentlige Ting, især hvis man kan antage, hvad dog ikke nævnes, at en Del Folk var overtroiske nok til at se en Formastelse deri, at Manden vilde skyrme sit Hus mod Himplens Lyn; men i øvrigt udtrykker den hele Udtalelse godt Lincolns Tænke-maade: frem vilde han, men kun ved at være sin Overbevisning tro og ikke som hin Mand ved at svigte den.

I øvrigt begyndte hans Parti, der hidtil havde været i Mindretal, efterhaanden at hæve sig, og han selv var godt paa Vej til at vinde Anseelse som en af dets bedste Mænd. Som en Shyderlighed anføres, at alle de 9 valgte Tillidsmænd for Sangamon County var over 3 Alen høje, hvorfør de gif under Navnet „de lange ni“. I denne Samling mødtes Lincoln med ikke saa Mænd, der senere kom til at indtage betydelige Stillinger i de forenede Stater. Særlig nævnes Stephen A. Douglas, den Gang kun 23 Aar gammel og efter Lincolns Udsagn i ydre Henseende den mindste Mand, han havde set, lige saa tynd, som han var lille af Væxt. Ingen af dem anede vistnok den Gang, at de senere som Modstandere skulde komme til at udkæmpe den største og betydningsfuldeste

Balgkamp i de forenede Staters Historie og ende paa saa forskjellig Maade, den ene gjennem Kampen gaa til Vre og Øphøjelse, den anden til Nederlag og Ydmygelse. I Samlingen 1836—37 tog Lincoln betydelig Del i Forhandlingerne; det tilskrives særlig hans Indflydelse, at Hovedstaden blev Springfield i Stedet for som hidtil Vandalia, hvilket især i Sangamon County gjorde ham agtet og afholdt. Han tog virksom Del i Behandlingen af de Forflag, der sigtede til Øphjælpning af Statens Belvære, ved at sørge for Aulæg af Veje, Jærnbaner, Kanaler og Havne. Det var det saakaldte „indre Forbedringssystem“, der var den ene af de ledende Tanker i Whiggernes Politik. En anden var Ordningen af et fastere Pengevæsen, navnlig ved en Statsbank. Pengevæsenet var i en sorgelig Forfatning i hine Dage. En vild Spekulationsaand havde raadet i mange Aar, usolide Banker havde udstedt Papirspenge, som der ingen Gulder eller Sølvbeholdning var til Sifferhed for. Verdi-papirer af blot Navneværdi gif fra Haand til Haand; men da Præsidenten i 1837 forbød de offentlige Kasser at modtage andet end Sølv- og Guldmønt, hidførte dette med Nødvendighed en kritisk Tilsstand. Lincoln blev Medlem af det nedsatte Finansudvalg, der skulde overveje og tage Beslutninger sigtende til en bedre Ordning af Statens Pengevæsen og var et af dettes mest virksomme Medlemmer.

Slaverispørgsmalet var begyndt at komme frem, og rundt om i de forenede Stater hævede sig Røster mod Slaveriets Ummenneskelighed og for Slavefriheden. Det var især Kvækkere og andre filantropiske og religiøse Netninger, der fostrede Talsmænd for den ved Slaveriet nedværdigede Menneskesølelse. De kaldtes Abolitionister (de, der vil ophæve Slaveriet); men overalt, hvor de

vovede at udtale deres Anskuelser, blev de bekæmpede med den største Bitterhed. Det er vanskeligt at sige, hvilket Navn der var mest forhadt og affphetamine, enten Thy og Røver eller Abolitionist. Netop i dette Aar havde Kongressen besluttet, at ethvert Skrift eller Andragende angaaende Slavernes Frigivelse, der indsendtes til den, skulle henlægges uden at blive enten forhandlet eller læst. Ogsaa i Illinois var den offentlige Mening imod Slavefrihedsbestræbelserne. Da en Gladudgiver skrev eller optog nogle Artikler i sit Blad i den Land, var det endog kommet til voldsomme Optin. Det var nu ikke af den Grund, at Indbyggerne i Illinois var personlig interesserede i denne Sag; thi der fandtes kun faa (500) Slaver i hele Staten, og Dr. Holland anmærker, at det kan ikke oplyses, at det var med nogen som helst Lovhjemmel, de var der. Men der var mange Indvandrere fra de nærliggende Slavestater, og Staten var paa to Sider omgivet af saadanne. Staten vilde ikke lægge sig ud med sine Naboer angaaende dette Spørgsmaal, og selv om den offentlige Mening ikke juist var udtrykkelig stemt for Slaveriet som Indretning, saa var den afgjort for Slaveejernes Ret til at holde Slaver og til at fordre dem tilbage, naar de rønte og søgte Tilflugt i de Stater, der ikke var slaveejende. I den Henseende var begge politiske Partier enige. Thi begge var enige i strængt at hævde Forfatningen, og ingen af dem nærede nogen som helst Tvivl om, at Slaveriet var fuldt ud hjemlet ved de forenede Staters Forfatning.

Den begyndte Bestræbelse for Slavernes Frihed var imidlertid rykket ogsaa disse Vestens Stater saa nær, at man troede, det var paa Tide at træffe Forholdsregler imod den, og der blev da ogsaa i Illinois's lovgivende Forsamling indbragt og vedtaget Forslag til Beslutninger,

der gif ud paa at slaa fast, at Slaveriet var en lovlig og forfatningsmæssig Indretning, og at udtale en haard Dom over alle dem, der paa en eller anden Maade rakte Frihedsmændene og deres Stræben Haand. Ikkun Lincoln og een til af Sangamon Countys Tillidsmænd, Dan Stone, havde Mod til at nedlægge en Indsigelse imod disse Beslutninger. Hvorledes disses Ordlyd har været, faar man ikke nærmere Ophørsning om. Lincolns Indsigelse — thi det var ham, der var Forfatteren — gif ud paa at erklære, at de ansaa Slaveriet for at være grundet i en lige saa uretfærdig som uslog Politik; men ved Siden deraf udtalte de, at Abolitionisternes Færd var kun stadelig. De vedkendte sig den Betragtning, at Kongressen ingen Ret havde til at modvirke Slaveriet i de forskellige Stater, hvor det bestod ved Lovhjemmel, men derimod Ret til at forbyde Slaveriet i Distriktet Columbia*), dog først efter at Befolkingen var spurgt. Det vil let ses, at denne Indsigelse er præget af stort Maadehold og uslog Forsigtighed. Naar imidlertid kun eet Medlem tør underskrive den, saa viser det tydelig nok, hvordan Stemningen i det hele var, og at der ikke hørte saa lidt Mod til at gjøre blot dette Skridt.

Efter Hjemkomsten fra denne Samling blev der holdt et Festmaaltid til Ere for Sangamon Countys Tillidsmænd. Lincoln blev særlig fejret ved denne Fest og hilset med Hædersnavnet „een af Naturens Adelsmænd“ (d. e. en af Naturen selv udnevnt Adelsmand).

Sine Lovstudier havde han nu fremmet saa vidt, at han kunde tænke paa at blive Sagfører, og John Stuart

*) Columbia er det Distrik, hvori Washington ligger, omtr. 3 □ Mil stort; det hører ikke til nogen enkelt af de forenede Fristeder, men regeres umiddelbart af Kongressen.

var rede til at antage ham som Medhjælper i sin Praxis. I Foraaret 1837 forlod han da Ny Salem for at grunde sig sit Fremtidshjem i Springfield. Derved er et Afsnit af hans mærkelige Levnedsløb til Ende, og et nyt begynder. Ved egen Hjælp, under Savn, som faa vilde have kunnet udholde, og Anstrengelser, som de allerfleste vilde have veget tilbage for, har han arbejdet sig frem til Ære og Anseelse hos sine Medborgere og udviklet sine af Naturen sjældne Evner saaledes, at han baade ved Kundskafer og aandelig Dannelse i det hele staar paa et højt Trin iblandt dem. Hans Kyndinge og Venner ere længst fortrolige med den Tanke, at han en Gang vil naa en høj Ærespost og maa ske med Glans skrive sit Navn ind i Historiens Marbøger. Der kan heller ingen Twivl være om, at dette har været hans Barndoms Drøm og for hans Ungdoms Stræben det Maal, der lyste for ham i det fjerne; men jævnført med hans Evner har Karakteren udviklet sig, og han har bevaret sit Hjærte for at overvindes af Fristelser, der ligge fremadstræbende Naturer saa nær. Hverken Forfængelighed eller Egenmytte har formaaet at frarøve ham det retskafne Sindelag, der tidlig erhvervede ham det Tilnavn, som han beholdt hele Livet igennem: „den ærlige Abe“. Hvor stærk Ærelysten og Driften til at komme frem end var hos ham, kan det figes med Sandhed: der klæber ingen Plet ved hans Minde med Hensyn til de Midler, han brugte for at naa sit Maal.

Der er allerede tidligere hentydet til den dobbelte Side i hans naturlige Væsen, der snart gav sig Udtryk i den store Lyst og Evne, han besad, til at opfatte og gjengive lystige Historier og vittig Skjæmt, og snart i et dybt Tungsind, der ytrede sig tidligt i Barneaarene og tiltog med Alderen. I den ene Time funde han synke

sammen under den tunge, nedtrykte Stemning, som Følelsen ikke blot af egen Kunnen, men af Menneskehedens Videlser i det hele kaldte frem hos ham. Og strax der efter kunde man se ham som et Barn glæde sig ved, hvad alle andre kaldte Smiling, og ingen Sind var han gladere, end naar han kunde fornøje andre enten ved sit Bid og Skjæmt eller endnu mere ved at række dem en hjælpende Hånd. Særlig var det de fattige, de oversete og forurettede, som det var hans Hjærtes Trang at komme til Hjælp efter Evne. En Gang paa en Rejse, da han red sammen med en Ven, fortæller denne, at han sank sammen under et af sine tungfindige Anfauld og red længe tavss med et smerteligt Udtryk i sit Ansigt. Saa brød han ud i Klage over den, som det synes ham, stedse voxende Fordærvelse i Verden baade i politisk og sædelig Henseende. „O, hvor maa det være tungt at dø uden at have bidraget det mindste til at bedre disse Menneskehedens sorgelige Åar!“ sagde han, og det var tiere, hans Venner hørte ham tale i den Retning. „Men,“ tilføjter Vennen, „da vi saa kom i Kvarter, lo og spøgte han hele Aftenen og gav sine Vittigheder og sit lystige Lune Lust.“

Hans Vittigheder og Anekdoter var ingenlunde altid af den fineste Slags. Der skal have været en hel Del af den Art, at det ikke kunde gaa an at komme frem med dem i Kvinders Nærværelse. „Det nytter ikke,“ siger Dr. Holland, „at nogle af hans Levnedstegnere har søgt at nægte dette; thi det er en Kjendsgjerning. Hele Besten er fuld af den Slags Historier, der skylder ham deres Oprindelse. Det maa synes os at være underligt, at en Mand, hvis eget Liv var uden Plet i den Henseende, kunde more sig ved Vittigheder og Historier om saa usfjonne Ting. Men de, der har hørt dem, vil indrømme, at disse Historier høre til de vittigste og mor-

somste i sit Skags, og der har vi tillige Forklaringen paa, at Lincoln kunde fortælle dem. Overalt, hvor der var Lejlighed til at faa en god Bittighed i Stand og Stof til en morsom Historie, der kunde han ikke modstaa Fristelsen." Det er gaafse vist en Skyggeside ved Lincolns Historiefortællingen og et Bevis mere for, at Bittigheden ikke blot er en god, men tillige en farlig Gave. Men naar vi ikke helt har kunnet forbrigaa dette, saa skal det strax siges, at den største Part af hans Historier var af en anden Art. Det var saa almindeligt, at han, naar han vilde klare en eller anden Sag, begyndte med at fortælle en Historie, og der er næppe Twivl om, at han tit selv lavede dem. Og lige saa vittige som de var i sig selv, lige saa træffende var de gjørne med Hensyn til det, han sigtede til. Hver en Sandhed, han ønskede at lægge sine Tilhørere paa Sinde, syntes som af sig selv at klæde sig i Formen af en eller anden Historie, som han sagde, han havde oplevet.

I en af de Samlinger af den lovgivende Forsamling, som Lincoln var Medlem af, var der en Mand, der idelig traadte op i næsten enhver Sag, der kom til Forhandling, og udtalte Twivl om, hvorvidt det og det ikke var imod Forfatningen. Til sidst blev man saa kjed af denne Lettie, at man bad Lincoln om at stoppe Munden paa ham. Dette paatog han sig, og da Manden næste Gang kom igjen med sin vante Snak, forlangte Lincoln Ordet. „Hr. Formand!" sagde han, „det ørede Medlems Angreb paa Forslaget som ikke forfatningsmæssigt minder mig om en gammel Bekjendt, en ejendommelig Karl med langhaaret, busket Øjenbryn og Briller inden for dem." — Alles Øjne vendtes mod Manden; thi det var netop saadan, han saae ud. — „En Morgen, da min Ven var lige staet op og saae ud af sin Dør, forekom det ham, at han saae et Egern i Træet lige over for.

Han tager da sin Bøsse og fyrer; men Egernet rører sig ikke af Stedet. Han fhrede atter og atter, indtil han efter det 13de Skud utsalmodig satte Bøssen fra sig og sagde til sin Dreng: „Der er noget i Ullave ved den Bøsse.“ „Bøssen fejler intet, men hvor er det Egern?“ „Der, midt i Træet,“ sagde den gamle, „kan du ikke se det?“ „Nej, jeg kan ikke;“ men idet han vendte sig og saae sin Fader ind i Ansigtet, udbrød han: „Ah! nu ser jeg det, I har skudt efter en Måg i eders Øjenbryn.“ Huset ledsgagede Talen med en Lattersalve, og Manden kom aldrig tiere frem med sine Twivl paa Forsatningens Begne.

Fleste af hans Levnedstegnere har omtalt hans religiøse Liv paa en Maade, der ikke kan udholde en strængere Prøvelse; naar de tillige fremhæve den kristelige Paa-virkning, han skal have facet i Barndomshjemmet, trenger dette vijsnok ogsaa til nogen Rettelse. Om hans Moder veed man kun lidt, og hun gif tidlig bort. At hans Stifmoder har været en from og stærk Kvinde, derom er der ingen Twivl; men om hendes Indflydelse paa Drengens Sind i religiøs Henseende veed vi ikke noget. Hans Fader var ustadic i den Retning som i alt andet. Han siges først at have sluttet sig til Baptisterne, siden til Presbyterianerne og endelig til en tredje Retning. Sagen er, at med Hensyn til religiøs Opbyggelse var de spredte Nybyggere i hine Egne henvist til de For-samlinger, som onrejsende Præster, snart af den ene og snart af den anden Sekt, holdt i Husene. Man hører intet om noget ordnet Kirkevæsen og faar intet at vide om, hvordan det stod sig med Forvaltningen af Sakramenterne. Det er muligt, ja vel sandsynligt, at Lincoln

hverken i sin Barndom eller sin Ungdom har mødt en levende, kristelig ForkynELSE. Og tidlig udviklede sig hos ham den stærke Sans for det uheldige ved mange af disse Rejsespræsters udvortes Væsen, der næppe har undladt at sløve hans Øre for Talens Indhold, selv om det kan tænkes, at dette har haft noget indre Værd. Det siges, at han senere i Ny Salem kom i Forhold til flere Mænd med fritænkerske Ansuelser. Hvad de stærke Brydekæmper angaar, i hvis Kreds han blev optaget, da er det troligt nok, at de, ligesom adskillige af de gamle Kæmper, hvorom vore Sagaer melde, kun troede paa sig selv og deres egen Styrke og mente, at de nok kunde slaa sig igjennem med den Tro. Men der siges ogsaa, at der var andre, der var mere bevidste i deres Fritænkeri, og vi fejle næppe ved blandt andre at tænke paa Kelso. Ogsaa meldes det, at Lincoln paa denne Tid havde læst adskillige Fritænkerskrifter, navnlig Th. Paines „Fornuftens Tidsalder“ (*). En af Lincolns Venner, Bill Greene, har senere som sin Mening udtalt, at de Digtere, Kelso gjorde Lincoln kjendt med, navnlig Burns, har haft stor Indflydelse paa hans religiøse Syn. At han maatte føle sig mægtig draget til denne talentfulde, berømte skotske Bondedigter, er forklarligt nok. De havde meget til fælles baade med Hensyn til ydre Livsførelse og til deres indre Væsen. Som Lincoln var Burns i Besiddelse af et stort Fond af Vid og Lune; som han var han en tungfindig Natur og havde en dyb Følelse for menneskelig Nød og Lidelse. Et menneskefærligt Hjerte udmaerkede dem begge, og vi kan vist tilføje, at der hos dem begge laa en dyb religiøs Følelse paa Hjærtebunden. Men begge maatte leve under uheldige kirkelige Forhold. Skotlands Kirke var i Burns's

*) Fra Slutningen af forrige Aarhundrede.

Ævetid (sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede) rystet af heftige Kampe mellem Tilhængerne af „det ny og det gamle Lys“, Nationalismen og den ældre kalvinistiske Kirketro. De forbitrede Kæmper for de forskellige theologiske Væresætninger revsede Burns med sit skarpe Vid, og dette undgik næppe at ramme Kirkelæren selv tillige med det theologiske Uvæsen. Burns troede paa Gud, men kom ham næppe nærmere end til at kalde ham „du Allmægtige, du store Væsen, hvo du er“, „du Menneskenes store, ukjendte Ven“, hvis Retfærdighed han dog påafalder, hvis Forsyn han tror paa. Og om Lincoln høre vi, at han i eet af de Aar, han levede i Ny Salem, har skrevet en Pæce, der skal have gaaet ud paa at søge at vise, „at Jesu ikke var Guds Søn, og at Bibelen ikke var Guds Åabenbaring“. Hvorledes dette var udtalt, og hvad han deri har udtalt om sit religiøse Syn for Resten, vides ikke, da Pæcen ikke blev trykt.

En Dag, da han viste Manuskriptet til en af sine Venner, Samuel Hill i Ny Salem, raadede denne ham stærkt fra at udgive det, nagtet det siges, at han delte Lincolns religiøse Standpunkt. En Søn af S. Hill derimod talte meget alvorlig imod Bogens Indhold. Enden blev, at S. Hill snappede Manuskriptet ud af Lincolns Haand og kastede det ind i Kaminen, hvor det i saa Øjeblikke blev forvandlet til Aske. Hvad der var Hills Menning med dette Kjætterbaal, vides ikke med Visshed; maaske har han ment, at det kunde skade Lincoln paa hans Fremtids Livsbane, naar han traadte saa offentlig frem med sine fritankerske Ansuelser. Vist er det, at disse ikke saa let kunde bændes ud af hans Indre, som Ilden kunde fortære det synlige Udtryk deraf, og vist er det, at han ingen Sinde mere skrev om disse

Ting. Vi skal senere nærmere komme til at omtale og oplyse hans religiøse Livssyn.

Under sit Liv i Ny Salem havde Lincoln maattet friste en tung Prøvelse. Hos den tidligere omtalte J. Rutledge var Lincoln Kostgænger fra 1833 til senere Åar. Rutledge havde en Datter ved Navn Ann, der omtales som en tækkelig og højst elskværdig Pige med et færligt og trofast Sind, saa hun var afholdt af alle, der kendte hende. Til Ny Salem var for en Tid siden kommen en fattig, ung Mand ved Navn Mac Neill for at søge sin Lykke. Ved Flid og Stræbsomhed havde han arbejdet sig op til at blive velhavende. Han friede til Ann og fik hendes Ja; men da de var blevne forlovede, aabenbaredes han for hende, at det var ikke hans rette Navn, han gif under. Han hed Mac Namur og var Søn af en tidligere anset Mand i Ny York, der ved en mislykket Forretning havde mistet sin Formue og nu levede i trange Skår. Han havde da taget den Beslutning at rejse ud for at søge sin Lykke og se at erhverve sig saa meget, at han kunde sørge for sine Forældre. Nu vilde han sælge ud og rejse hjem for at ordne sin Faders Sager og tage begge sine Forældre med tilbage. Ann lovede at vente paa ham, og en Tid lang voklede de regelmæssig Breve; men saa antog hans Breve en særegen forbetholden Tone, blevе sjældnere og ophørte til sidst helt. Pigen biede dog stadig i Haab om, at han uok stulde komme, og flere Friere gav ham Aflag; men 2 Åar gif hen og stadig ingen Efterretning. Da aabnede Lincoln sit Hjerte for hende og bad om hendes Haand, som hun heller ikke afslog at give ham, men bad dog endnu bestandig om, at Afgangelsen maatte vente, til

hun kunde faa sit Øøste til Mac Namur tilbage. Men imidlertid blev hun angrebet af en Sygdom, der snart viste, at hendes Dage var talte. Paa sin sidste Levedag bad hun om at maatte tale med Lincoln. I to Timer sad han ene ved Dødslejet, og hvad der blev talt, har han aldrig betroet til noget Menneske. Men da han havde fulgt hende til Graven, var han saa overvældet af Sorgen, at Tungfindet brød frem med en Styrke, saa hans Forstand i længere Tid var omptaaget, og hans Venner maatte vogte ham som et Barn. Det var i denne sorgelige Tid, Bowlin Greene tog sig af ham med en Kjærlighed, som han aldrig glemte. Dag og Nat vilde han idelig hen til Graven, som han sagde, han ikke talte, at Sneen dækkede eller Regn og Storme piskede hen over. Efter nogle Ugers Forløb antog Sindssygdommen en mildere Skikkelse, saa Vennerne atter turde lade ham gaa alene og søgte at opmuntre ham til at begynde at arbejde. Men i lang Tid gif han endnu sine ensomme Vandringer til Kirkegaarden og sad nedbøjset og tavls i sine Venners Kreds. Idelig, baade under sine enlige Vandringer, og ofte naar han var sammen med andre, udbrød han i nogle Ord, der altid var de samme: „Hvordan kan et Menneskes Sind blive hovmodigt?“ Længe efter sik en af hans Venner den Oplysning af Lincoln, at det var en Linie af et Digt, han en Gang havde lært, fordi det havde grebet ham saa dybt. Dets Indhold var en dyb, tungfindig Skildring af Menneskelivets Forkrænkelighed, der afmejer alle Livets Blomster: Ungdom, Skønhed, Ere, Højskab, Magt og Storhed, og sender alt og alle til den mørke Grav, hvor der ingen Forstjel er paa den usle Tigger og Tyrsten i sit Purpur. Det var den første og den sidste Linie, der lød, som ovenfor er afsørt. Det var, som den Sandhed,

at intet Menneske har noget at hovmøde sig af, skulde strives med Oldskrift ind i hans Hjerte, ham, der var kaldet til at naa frem fra Livets usleste Åar til den højeste Erespøst i Samfundet.

Aar gik hen, og Tiden øvede ogsaa paa Lincolns Sind sin mildnende Virkning. Om Hjærtesaaret nogen Sinde fuldstændig blev lægt, er derimod tvivlsomt. I det mindste een Gang senere brød det op og fremkaldte et sorgeligt Efterspil. Det skal vi siden nærmere omtale.

Det synes, som om en Del af hans Venner har bestrebt sig for at faa ham til at indgaa et Egtestab, der kunde bidrage til at hæve hans sociale Stilling. Nogle Aar efter Anns Død blev han ført sammen med en ældre Pige af en god Familie, der var Søster til en af hans Venners Hustru. Hun var ikke smuk, men rig og dannet. De kom ofte sammen, uden at det dog førte til et nærmere Forhold. Efter hendes Afreise til sit Hjem i Kentucky vekslede de Breve, og i et af disse har Lincoln tydelig nok udtalt sig for at vise, at han ønskede at erholde hendes Haand. Men det maa imidlertid være gaaet op for dem begge, at de ikke passede for hinanden. Lincoln udtaler sig senere i et Brev til en Veninde med Bitterhed om dette Forhold og tilføjer, at han nu ikke mere tænker paa Giftermaal, da det ikke er at vente, at nogen Kvinde vil være dum nok til at knytte sin Skæbne til hans.

Om Udvælgets Bogbærerbevilling.

Før at kunne omordne Kolportagevæsenet har Indenrigsministeriet bestemt, at de nuværende Bogbærerbevillinge ophøre at gælde den 31. December 1892.

En ny Bogbærerbevilling fra Indenrigsministeriet af 7. December 1892 fordrer bl. a:

at der til Kolportører kun antages Mænd, der opfylder Lovgivningens almindelige Betingelser for at vinde Næringsadkomst.

Som Følge heraf udkræves: 1. at den paagjældende er fuldmåndig; 2. at hans Bo ikke er under Opbuds- eller Fællitbehandling; 3. at han ikke ved Dom er funden skyldig til Straf paa Eren eller offentligt Arbejde eller er under Tiltale for en Forbrydelse, der kan medføre saadan Straf; 4. at han, saafremt han ikke har Indsøds-ryet, oplyser, at han i det mindste i 5 Aar har opholdt sig og ernæret sig ørligt her i Riget.

Kolportørerne kunne efter den nye Bevilling kun antages for højest et Aar ad Gangen.

Bogbærere, som ville fortsætte det vandrende Bog-
salg, maa altsaa hvert Aar indsende Begjæring om For-
nyelse af deres „Tilladelse“ (Legitimationsbevis) med de
fornødne Oplysninger.

Udv. f. f. f.

Mindre kendte Nytteplanter fra de varme Jordbælter.

Af Chr. Grønlund.

7—11. Fem Palmer.

Med 4 Figuren.

(Oliepalmen, Donmpalmen, Dolebpalmen, Palmyrapalmen,
Spaniskørspalmen.)

Vi ville tænke os hejsatte til Vestkysten af Afrika, denne store Verdensdel, som i Kartusender næsten har været for os som en lukket Bog, men som nu lidt efter lidt åbner sine Blade. Dette sidste skyldes dels de mange Opdagelsesrejsendes ihærdige Besirøbelser, dels Missionærernes opofrende Virksomhed og dels forskellige Stormagter, som hver især har opdaget sin saakaldte „Interessesscære“, i hvilken de erobre Land fra de Indfødte og hente Binding af Africas Rigdom paa nyttige Naturfrembringelser.

Store Partier af Verdensdelen, om hvilke man før troede, at de bestode af mennesketomme Højlande og Ørkener, have nemlig viist sig at være meget frugtbare og at have en tæt Befolkning. Derfor søge nu en Mængde Hvide til Afrika for Handelens Skyld; men derved udvides tillige stedse mere og mere vores Kunstdfaber endog til de Egne, om hvilke man før troede, at man var Dødsens, naar man nedsatte sig i dem. Dette var

saaledes Tilsældet med Guineahyphen eller Landstrækningerne nord og øst for den store Guineabugt. Hertil er det, at vi nu ville begive os uden at frygte for at blive an-grebne af Klimatfeberen.

7. Oliepalmen*).

Blandt de mange Planter, som møde vort Øje, efter at vi ere stegne i Land, er der en høj og smuk Palme, som strax fængsler vor Opmærksomhed, nemlig den baade for de Indfødte og for Europæerne meget nyttige Oliepalme.

Denne (Fig. 1) har en slank, opret, ugrenet Stammme, som kan blive over 60 Fod høj. Den bærer kun levende Blade i Toppen; men langs op ad Stammen sidder der ofte Reste af visne Blade, der dog hyppig blive skjulte af Slyngplanter og Snylteplanter, som dække Stammen, saa den bliver beklædt med en Rigdom af hyppige og skønne Væxter. Naar Menneskene ville drage Fordel af Palmen, aftages dog i Regelen Bladresterne, for at man lettere kan klære op til Toppen. Her findes de friske Blade, af hvilke der kan forekomme fra 12 til 30. De største ere 15 Fod lange. Ligesom hos Kokospalmen, Daddelpalmen og mange andre Palmer ere de fjerformede, idet de ere indskårne fra Siderne af og delte i en Mængde mindre Afsnit; disse kunne blive 20 Tommer lange og halvanden Tomme brede. De nederste Blade bøje sig nedad, de mellemste staa vandret ud til Siderne, de øvre vende opad, og det hele danner en stor og prægtig Palmekrone.

I Hjørnerne af nogle af Gladene fremkomme Blomsterne i store Samlinger, der ere omgivne af store, brune

*) *Elaeis guineensis.*

Hylstre; nogle af Blomsterstandene indeholde kun Støvblomster, andre kun Frugtblomster. Støvblomsterstandene ere dannede af indtil 100 stift oprette Grene, paa hvilke



Fig. 1. En Øliepalme med Frugt.
Palmen nærlænt, Frugten lidt formindsket.

Blomsterne sidde; Hunblomsterstandens Grene ere fortære, og Blomsterne ere samlede i et rundt Bundt, saa stort som et Hoved; man har sammenlignet det med et fæmpemæs-

sigt Jordbær. Selve Blomsterne ere ligejom hos de andre Palmer jmaa og uanselige; de ere jerbladede ligejom Lilieblomster, der høre til en Familie, som er i nær Slægt med Palmerne. Støvblomsterne have 6 Støvdragere, Frugtblomsterne en enfelt, trebladet Støvvej, hvis Frugtknude bliver til Frugt.

Esterhaanden som Frugterne voxer, bøje Frugtstandenes Stilke sig nedad paa Grund af de mange Frugters Tyngde; hver Frugtstand kan nemlig veje fra 60 til 90 Pund og bære indtil 800 Frugter; paa et eneste Træ kan der undertiden findes 4000 af disse.

Frugten er ligejom Kirschbærret og Blommen en Stenfrugt; denne er, naar den er bleven moden, lysegul eller graagul; paa den ene Side er den ofte karminrød med viollette eller næsten sorte Afslagninger. Efter Farvesfjellighederne adskille de Indsøgte fire Afarter, som kaldes den kongelige, den hvide, den røde og den sorte. Frugtkjødet lugter som Violrod, er svampet og Sædet for Olien.

Oliepalmen har hjemme i det varme Afrika, navnlig paa Beskytten, hvor den voxer i Mængde lige fra Senegambien mod Nord til den portugisiske Besiddelse Angola mod Syd, med andre Ord i en Strækning paa mellem 20 og 30 Breddegrader. Den er dog ikke udelukkende en Kjøtplante, men naaer over 100 Mile ind i Landet, ja ved de store Floder Nîger og Kongo endnu længere ind. Ellers er den sjælden i det indre, og den findes kun spredt paa Ostkysten, hvor man dog nu paa enkelte Steder har begyndt at dyrke dette nyttige Træ. I Vestafrika voxer denne Palme derimod paa mange Steder i store Selskaber og er et af Skovenes mest fremragende Træer, og paa Grund af denne Mangfoldighed af Individer bliver Oliepalmen en overordentlig vig-

tig Plante; Kulturplante kan man næppe falde den, sjældent den ofte danner Lunde i Nærheden af menneskelige Boliger; men dette hidrører fra, at Frøene i de bortkastede Frugtstene med Væthed spire, saa der opvokser Træ ved Træ.

Bed Høsten af Frugterne bestaar det sværeste Arbejde i Klatringen op ad Stammeerne, hvilken Negeren udfører ved Hjælp af en af en Slyngplante dannet saafaldet Klatrering. Han lægger denne om sine Høfter og om den ru Stamine og støtter sin Overkrop paa sine Fødder, som han klemmer ind imod Stammen. I denne Stilling hæver han Klatreringen højere op, støtter den mod et Sted, hvor der før har siddet et Blad, og står nu sit Legeme efter. Saaledes vedbliver han, til han har naaet Tøppen.

Frugterne sidde ofte saa tæt sammen, at det er vanskeligt at skille dem ad; ofte maa man skære de øverste Frugter bort for at funne løsne de øvrige fra Stilkene. Disse Arbejder udføres mest af Kvinder, Slaver og Børn, og det samme er Tilfældet med Tilberedelsen af Olien. Denne sker paa forskellige Maader.

Før at faa en flydende Olie lægges Frugterne i 14 Dage i Jorden, hvorpaa de blive stampede i Kar af Ler eller Jærn. Den grødede Masse foges dernæst med Vand, de faste Dele fjernes, og efter at Vædsklen er aftølet, afstumes Olien, som flyder oven paa Vandet. Dersom man vil have en fastere Olie, lægges Frugterne i 30 Dage i Jorden, hvorved de gaa i Gjæring; senere behandles de omtrent som de alt omtalte. Den ved den sidste Fremgangsmaade vundne Olie er blødere end grøn Sæbe, er mørk orangegul eller brun og lugter ligesom Frugterne som Violrod. For saa vidt den skal føres til Europa, renjes den endnu en Gang paa Europæernes Handelspladser, og den bliver da lysere gul.

Før bortkastede man Stenene med de deri indesluttede Ør; men da man lærte, at disse ogsaa indeholdt Olie, blev de samlede, knuste og fogte med Vand, hvorpaa man afflukkede Olien. Denne føres ikke til Europa, hvorimod selve Kjærnerne udføres efter en stor Maalestok; de kunne nemlig holde sig længe friske, og først efter deres Ankomst til Europa blive de pulveriserede, og de give nu et rigeligt Udbytte af Olie. Oliefagerne, som blive tilbage efter Pressningen, afgive et meget godt Kvægfoder.

De indfødte Afrikanere anvende næsten alt af Oliepalmen, som derfor ogsaa kaldes Palmernes Fader og Negerens Ven, og allerede fra første Halvdel af det 16de Aarhundrede har man Meddelelser om, at Olien var i Brug blandt Negrene.

Selv Frugten er appetitvækfende ligesom Olien. Den friske Palmeolie har en meget behagelig Smag og nydes baade af Europæere og især af de Sorte, der bruge den til Tilberedelse af mange Retter, blandt andet til Palmejsuppe, som laves af jmaatskaaret Hønse-, Bede- eller Gedefjød, tørrede eller ferske Fisk med stærk Tilsætning af Spanj-Peber, alt kogt i Palmeolie. Dette er Negrenes Nationalret i Oliepalmelandene.

Olien bruges desuden til Indgnidning mod Gigt-smerter og til Salvelse af Legemiet; de sorte Skjønheder anvende den tillige til Haarpomade. Af Bladene flettes der Maatter, Sække m. m., og de bruges til Tækning; af de fine Trævler, som Bladslederne efterhaanden oplöses i, forsørdiges der Børster og andre Sager.

Oliepalmen har endnu en vigtig Betydning for de Indfødte, nemlig den, at den giver dem Vin. Palmevinen vindes af flere Palmesorter og paa forskellig Maade; for Oliepalmens Bedkommende gaar det meget nemt til. Naar Støvdragerne have afgivet deres Blomsterstøv, af-

størres Blomsterstandene, og der flyder da en stor Mængde Saft ud af Saaret. Af et stort Blad dannes der en Tragt, gjennem hvilken Saften løber ned i et udhulet Græskar. Sex Aar gamle Palmer give i fem Uger daglig halvanden Pot Vin. I Førstningen er denne sjælden sur, siden skal den, efter at have gjærret, smage som Champagne; men den holder sig ikke længe og bliver snart eddikesur. Den taaler ikke lang Transport. Da Palmerne, som voxe paa Bjergene, give bedre Vin end de ved Kysten, bliver den af Negerinderne ført flere Møile bort fra Høilandet til Kysten; men paa denne lille Rejse bliver den ofte sur. Man medfører derfor Bærrene af en Plante, som er i Slægt med Guttaperchatræet*); de have den Egenskab, at de bedøve Smagsnerverne og forårsage, at det sure smager godt.

Handelen med Palmeolie er temmelig ny. Da Europæerne, navnlig Englelenderne, hæmmede Slaveudførslen, kunde de Indsøgte ikke tilbytte sig europæiske Produkter for Mennesker; de maatte da søge at erhverve dem paa anden Maade: de begyndte at handle med Olie. 1826 bestod Handelen endnu kun i Blytning af denne for Glasperler, Spejle og andre Smaating, som stak de Sorte i Øjnene; men senere blev Handelen større og større. 1840 førtes der allerede omtrent 40 Millioner Pund Olie til Europa, 1880 omtrent 140 Millioner Pund til en Værdi af 36 Millioner Kroner; desuden indførtes der 250 Millioner Pund Palmefjerner til en Værdi af 32 Millioner Kroner. Senere er Udførslen steget endnu mere, og Olien føres ogsaa til Amerika.

I Europa anvendes en stor Del af Olien i Sæbefabrikkerne, hvor den bl. a. bruges til Sæbe med Biollugt;

*) Sidoroxylon dulciferum.

den bruges tillige til Vognsedt og Mastinsmørelse, og navnlig sif den stor Betydning, da man i England havde udfindet en Fremgangsmaade, hvorved den blandet med andre Fedtstoffer kunde blive saa fast, at man kunde anvende den til Fabrikation af en vis Slags Vhs.

Handelen med Palmeolie har vistnok hæmmet Slavehandelen noget, idet en Del af Negrene fra Slavehandlere og Menneskejægere ere blevne til fredelige Oliehandlere; men Englændernes Forhaabninger om, at denne Handel aldeles skulle standse Slavehandelen, er des værre ikke gaaet i Opfyldelse.

8. Dommpalmen*).

Foruden Oliepalmen findes der i Afrika flere andre vigtige Palmer. Daddelpalmen, som er en Livsbetingelse for mange af Beboerne af Nordafrika og af Saharas Daser, er saa vel kjendt, at jeg kun vil nævne den. Efterhaanden som det regnløse Bælte afsløses af Mellemafrikas eller Sudans vandrige Landstrækninger, aftager Daddelen i Tal, og andre Palmer træde i Stedet for den. En af disse er Dom= eller Doompalmen (Fig. 2), som kan blive 40 Fod høj. Den adstiller sig fra de fleste andre Palmer ved, at Stammen forgrener sig, saa at Kronen udbreder sig til Siderne. Bladene ere visteformede, idet Indsnittene gaa ned imod Bladpladens Grund, saa at Bladet kommer til at ligne en Bifte. Dommpalmens Blomster og Blomsterstande ligner de fleste andre Palmers; Stov= og Frugtblomsterne findes ikke som hos Oliepalmerne paa samme Træ, men nogle af disse bære kun Stovblomster, andre Frugtblomster; Frugten bliver en Stenfrugt af Størrelse som et

*⁾ *Hyphaena thebaica*.

middelstort Æble. Dens Kjærne er meget haard, saa man kan udskære forskjellige Sager af den, s. Ex. Skabrikker m. m. Nærmest inde imod Stenen er Frugtfjødet haardt og uspiselig; men den ydre Del af det er af en melet Beskaffenhed og ligner i Smag Peberkager. Dels af denne Grund, og dels fordi Frugten er brun af Farve, falder man ogsaa Doumpalmen Peberkagetraet.



Fig. 2. En Doumpalme.

Denne Palme er udbredt i hele Mellemafrika mellem 20de og 12te Breddegrad nordlig Bredde, og paa nogle Steder, navnlig hvor der er tilstrækkeligt Vand, vokser den i en saadan Mængde, at den bliver det fremherskende Træ.

Den bekendte tyske Rejsende Doktor Barth, som fra 1849 til 55 rejste gjennem Nord- og Mellemafrika,

fortæller, at han vest for den store Tjadjø paa Vejen til Karavanebyen Kano mødte en lang Række af Mænd, hver med en Kurv Doumpalmefrugter paa Hovedet. I det hele betragter han Frugten som et meget vigtigt Næringsmiddel og som et behageligt Kryderi, der tjener til at sætte Smag paa forskellige Retter. En anden tyk Afrikarejsende, Doktor Nachtigal, som berejste Mellemafrika fra 1869 til 71, tillægger derimod Frugten ringe Næringsværdi, men fortæller dog, at den anvendes meget.

Bladene bruges til Maatter og Kurve, og rimeligtvis benyttes forskellige andre Dele af denne ligesom af mange andre Palmer; men vort Ændrskab hertil er endnu meget mangefuld, hvorfør jeg kun i Korthed har omtalt denne Palme.

9. Delebpalmen*).

Hvor Doumpalmen har sin Sydgrænse, bliver den erstattet af ovennævnte Palme, som har sin største Udbredelse syd for den 10de Breddegrad nordlig Bredde. Den vokser her gjennem hele Verdensdelen lige fra Vest til Øst, og hvor der er vandrigt, især ved Bredderne af stillestaaende Bande, danner den udstrakte Skove, hvorimod den paa tørre Steder kun vokser enkeltvist.

Delebpalmen naaer sædvanlig en Højde af 60 eller 80 Fod; men enkelte Individer blive 100 Fod høje. Stammen er rauk, glat og ugrenet, og den bærer overordentlig store, vistesormede Blade. Stenfrugterne blive 8 til 9 Tommer lange og 6 til 7 Tommer tykke, og de kunne veje 4 til 5 Pund; de ere ovale og udvendig mørkegule.

*⁾ *Borassus Aethiopum.*

Palmernes Frugtknude er dannet af tre Blade og er trerummet med eet Egg i hvert Rum; men hos de fleste Arter gaa de to Egg til Grunde, og kun eet bliver til Frø. Den Slægt, hvortil Delebpalmen hører, gjør en Undtagelse fra denne Regel, idet Stensfrugten i Allmindelighed har tre Frø. Hos de Palmer, som bære Stensfrugter, kan disses Kjød være af forskellig Beskaffenhed. Hos Oliepalmen er det, som vi have set, saftigt og fuldt af Olie, hos Kokosfrugten er det trævlet, hos Delebpalmen er det vel trævlet, men indeholder dog en tyk Saft, som er noget bitter, men dog har en meget behagelig Smag, der minder om Ananas. Paa Grund af Trævlerne kunne Frugterne dog ikke thygges; men de udjuges efter at være slængede i mindre Stykker.

Efter at Kjødet er borttaget og Saften fortærret, slaas Stenene i Stykker, og Frøene saas. De unge Kimplanter, som efter 14 Dages Forløb ere blevne en halv til en hel Fod lange, afgive et meget hndet Næringsmiddel. Ifølge Barth ere Spirerne, inden man bruger dem, stukte op af Jorden, hvorimod de efter Nachtigals Beretning opjsøges, medens de endnu ere under Jorden. Hvorledes dette forholder sig, formaar jeg ikke at afgjøre, men eet er sikkert, nemlig at Delebpalmen i de Egne, hvor den har hjemme, spiller en lige saa stor Rolle som Daddelen længere nord paa. Vi savne imidlertid nøjagtige Oplysninger i saa Henseende, hvorför jeg ogsaa kun i Korthed har omtalt denne vigtige Palme; men der til har jeg ogsaa en anden Grund, nemlig den, at man langt nøjere kjender Delebpalmens nære Slægting, Palmyrapalmen, som vi nu skulle omtale.

10. *Palmhyrapalmen**).

Denne (Fig. 3) er en af Jordens mest udbredte Palmer og en af dem, der spille den største Rolle i Folkenes Liv. For at funne tagtage den ville vi forlade Afrika og foretage en Rejse gjennem hele det sydlige Asien, hvor Palmhyrapalmen, som har faaet Navn efter den gamle By Palmhyra paa den syriske Højslette, har sit Hjem. Den vokser i det nordlige Arabien, paa



Fig. 3. En Palmhyrapalme.

en Rejsende har endog set et Træ med sex Kroner.

Bladene ere vifteformede med 70 til 80 Afsnit, og de funne blive 6 til 9 Fod lange. Hvert Træ bærer 25 til 40 friske Blade; men i Regelen affører man aarlig 12 til 15 af disse, dels for at bruge dem i forskellige

**) Borassus flabelliformis.*

Øjemed og dels for at fremstykende Modningen af Frugterne.

Træerne ere tvebo, og Frugtræernes Stenfrugter ligner dem hos Delebpalmen; men der forekommer forskellige Afændringer baade med Hensyn til Form, Farve, Lukt og Smag. Faa Træer hde forskellige Arter Dyr en bedre Beskyttelse end Palmyraen. Den tjener om Natten mange fugle som Tilflugtssted, og om Dagen bebos den af Aber, Egern og mange andre Pattedyr. Øste er Stammen beklædt med Reste af visne Blade, som det er farligt for Menneskene at stikke sig paa, men som bebos af en talløs Mængde Flaggermus. Hele Bladets Bygning er stikket til at opfange Regnen; derfor ernære disse Træer, især naar de ikke tages i Brug af Menneskene, en Mængde Smylteplanter, som Gjøgeurter, Bregner o. fl., der voxe i Bladhjørnerne og hvor de ellers kunne sætte sig.

Som vi nu skulle se, er Anvendelsen af denne Palme overordentlig stor. Frøene blive saaede i løst Sand, og naar Planterne ere to til tre Maaneder gamle, blive de optagne og ere navnlig paa Ceylon et vigtigt Næringsmiddel. Kimplanterne blive enten spiste raa eller tilberedte paa mange forskellige Maader.

Stammen er meget haard, især de ydre Partier af den, medens den inderst inde er blødest; den er haardere hos Hun= end hos Hantræerne og bliver med Alderen haardere og tillige mørkere, saa den til sidst kan blive næsten sort. Den er meget varig, og man fjender Bygninger, hvis Palmebjælker have holdt sig i over 100 Aar. Stammen bruges derfor efter en stor Maalestok til Huse, Verandaer, Brøndrør, Tagrender m. m. Den anvendes ogsaa til forskellige Skibsdele; men hele Skibe kunne ikke bygges af Palmyratræ, da det er for tungt. Af den yderste, mørkeste

Del af Træet forførdiges der flere Smaagjenstande, som Stokke, Vinealer, Øsfer, Penneskifter m. m.

Et vigtigt Produkt, som man vinder af Palmyraen, er Toddhen, men Fremgangsmaaden er mere omstændelig end den, vi have omtalt ved Oliepalmen. En Mand klatrer, ofte ved Hjælp af en Klatrering, op i et Træ, forsynet med forskellige Redskaber. Idet han støtter sig til nogle af de nederste Blade, renser han Træet for al ophobet Urenlighed, hvorpaa han bortskærer de fleste Blade. Dette Arbejde foretages, før end Blomsterne ere fuldt udviklede; Hylsterbladet, som omgiver en Blomstersamling, bliver med stærke Remme bundet fast til en af de tilbageblevne Bladstilkene og dernæst med andre Remme snoret saa stærkt sammen, at Blomsterne ikke kunne bryde frem. Dernæst pisker man det med et Træinstrument, og dette gjentager man tre Dage i Træk; de fire følgende Dage skærer man et lille Stykke af Hylsterbladets eller rettere af hvert Hylsterblads Spids, hvilket alt sører dels for at holde Blomsterne i Stampe og dels for at fremme Tilstrømning af Saft til Bladet. Paa den ottende Morgen begynder den øde Saft at flyde ud af Saaret, og at dette er begyndt, slutter man af, at Krager og den saakaldte Toddhyfugl omhvørmer Træet. Nu stiger Toddhymanden op og hænger et Fad under Spidsen af Hylsterbladet, og om Aftenen henter han dette, som oftest fuldt af Saft. Dette gjentages flere Maaneder i Træk, indtil Hylsterbladet er bortskaaret; thi hver Dag skærer der et nytt lille Stykke af dette, hvorved Blomsterknopperne tilsige fjærnes. Mere end tre Aar i Træk kan man dog ikke anvende et Træ paa denne Maade. Toddhen drikkes dels raa, dels efter at have gjæret, og anvendes paa mange Maader. Den bruges bl. a. til at bringe andre Sager, f. Ex. Brød, i Gjæring, den bliver omdannet til Eddike

og bruges til Syltning af Agurker, Limoner, unge Kokos- og Palmhyrabladknopper m. m. Største Delen bliver dog indkøgt til Tørring, hvorved der vindes Sukker eller „Faggerh“, som dels bruges i Palmens Hjemstavn, dels udføres til Europa.

Vi have nu set, hvilken Rolle Hylsterbladene spille som Vinkilder; men ogsaa de egentlige Blade have Betydning. Man bruger dem til Tæfning, sjældent et Palmhyratag ikke er saa sterk som et Kokostag og kun kan være i to Aar. I Indien graver man en stor Del af Bladene ned i Rismarkerne og lader dem raadne der, hvorpaa de blive til en fortrinlig Gødning. Af Palmhyrablaade sletter man Maatter, Gulvtæpper, Sække, Kurve, Huer, Hatte og mange andre Ting. Den mærkligste Anvendelse af Bladene er dog den, at de bruges til at skrive paa. Palmhyrabøgerne ere sjælden længere end to Fod, og de ere to Tommer brede, da Afstanden imellem Bladribberne ikke tilsteder noget bredere Format. Man trykker Bogstaverne ind med en Griffel, og før at gjøre dem mere læselige bestrynger man de indgravede Linier med Kogdning eller med en Blanding af Kul og Olie.

Der staar endnu kun tilbage at omtale Brugen af Frugterne, der ligner dem hos Delebpalmen. De modent affaldne Frugter blive undertiden mydte raa; men sædvanlig blive de først ristede. Mænd, Kvinder og Børn samle sig under et stort Tamarindetræ eller et andet styggefuldt Træ, rive Trævlerne af Frugten og udsvuge dem. Frugtmodningstiden er imidlertid fort, og alle Frugter kunne ikke fortørres i denne, hvorfor man tilbereder en Slags Syltetøj af dem.

Palmhyrafrugter ere meget billigere end Ris og andre Fødemidler; derfor nydes de meget af den fattigere Befolkning, og Englænderen Berthold Seemann, hvis

Bog om Palmerne jeg har benyttet, antager, at mellem 6 og 7 Millionser Mennesker hovedsagelig faa Næringsmidler af Palmhrapalmen.

11. Spanskrørspalmen*).

Naturen er meget rig paa Planteformer. Denne Sandhed kan ikke blot gjelde i Almindelighed, men hvad enten vi tage den ene eller den anden Familie for os, se vi, at der inden for Lighederne, som knytte Medlemmerne af Familien sammen, findes en rig Afverkling. Hvad nu

Palmerne angaar, da udmarkede sig i Regelen ved den slanke, oprette, ugrunede Stamme, som i Toppen bærer indskarne Blade. Disse sidde tæt sammen, eller, som Plantefjendere sige: Palmerne have forte Stængelslykker.

Blomsterne ere ensbhæggede, kun Frugterne vise nogen Forskjel, idet de funne være enten Stenfrugter, Nødder eller Bær. Inden for Lighederne have vi altsaa her en Afver-



Fig. 4. Gren af en Spanskrørspalme med Frugter.

*) Calamus Draco, C. Rotang og mange andre Arter.

ling; en saadan viser sig ogsaa i, at Stammen kan være forgrenet. Vi skulle nu omtale nogle endnu mere afgivende former, som dog ved deres Blomsters og Blades Bygning ikke kunne høre til nogen anden Familie end Palmernes. Jeg tænker herved paa Spanskrørspalmerne, som i mange Arter vore i Ostindien og paa de ostindiske Øer, altsaa til Dels i samme Egne som Palmyrapalmen. Disse Palmer (Fig. 4) have, i Modsetning til alle de andre, strakte Stængelstykker, saa der bliver en tydelig Afstand mellem de enkelte Blade, der kunne blive sex Fod lange og have meget smalle Afsnit; baade Stængler og Grene ere torneflædte. Saa længe Planterne ere mindre, ere de bukformede med mange Grene og Blade, men endnu ikke klatrende; men naar de ere blevne 15 til 18 Fod høje, udskyde de lange, thynne Grene, som ikke kunne bære sig selv, men som maa holde sig fast til andre Træer. Dette funne de gjøre ved en egen Omdannelse af Gladene, idet disse ende i piskeformede Klatretraade.

Spanskrørspalmerne ere stærkt forgrenede og naa en større længde end nogen som helst anden Vandplante, idet de kunne blive 4 til 500 Fod lange. De klatre nu fra det ene Træ til det andet, men saa aldrig nogen Palmekrone. Frugterne ere smaa Nødder af et ejendommeligt Udseende, som om de vare besatte med Skjæl, hvilket dog ikke er Tilfældet.

Af Spanskrørspalmerne findes som alt bemærket en Mængde Arter, og nogle af disse give den bekendte Handelsartikel Spanskrør, hvis Anvendelse jeg ikke behøver at omtale. Hos en af Arterne, Drageblods-Spanskørret, som vokser i Ostindien, navnlig paa Java og Sumatra, ere Nødderne røde og udskille en Gummi, som kaldes Drageblod, og som har et sortersødt, glinsende Udseende. Den vindes, idet man ryster Frugterne i Sække,

til hvis Indre Drageblodet flæber sig. Tidligere brugtes det en Del i Medicinen, bl. a. til Tandpulver; nu anvendes det kun i ringe Grad.

Ogsaa en anden Plante giver Drageblod, nemlig en *Dracæna**), som hører til samme Familie som Konvallerne og Asparges. Den vokser paa de kanariske Øer og bliver i sin Hjemstavn til et tykt, forgrenet Træ; hos os funne mindre Exemplarer dyrkes i Værelser.

*) *Dracæna Draco*.

Nærgangen 1891 af „Folkelæsning“ omfatter:

(Subskriptionspris 4 Kr.)

- Nr. 179. Grønlund, Chr.: Skildringer fra den forsvundne og forsvindende Øyreverden. Med 30 Figurer 60 Øre.
- Nr. 180. Munch, A.: En Aften paa Giske, historisk Stuesspil i een Akt. Tredje Oplag 35 Øre.
- Nr. 181. Grove-Rasmussen, A. C. L.: Viti før og nu eller Kristendom blandt Menneskeædere. Med 1 Kort og 41 Billeder. 1 Kr.
- Nr. 182. Thrigé, S. B.: Frederik den sjettes Historie. Med 16 Portrætter og 4 andre Billeder. 1 Kr. 20 Øre.
- Nr. 183. Smaastykker: Syttende Bind's første Heste: A. Ingerslev: Slaverne i det gamle Rom. — A. C. L. Grove-Rasmussen: Maanebjærgene, efter H. M. Stanleys nye Bog: I det mørkeste Afrika. Med 3 Billeder. — Chr. Grønlund: Om Egetræernes Galler. Tillæg til „Om Planternes Galler“ i „Folkel.“ Nr. 166. Med 12 Figurer. — „Tilbud“ fra „Udvalget for Folkeoplysningens Fremme“. 55 Øre.
- Nr. 184. Smaastykker. Syttende Bind's andet Heste: L. Køhl: Hvordan man ser paa himlen med væbnet Øje. Med 15 Figurer. — S. Nielsen: Da Jens Kristoffersen døde. — Chr. Grønlund: Mindre kjendte Nutteplanter fra de varme Jordbælter. 1. Baobabtræet. Med 3 Figurer. 2. Det afrikanske Smørtræ. Med 2 Figurer. — d.g.: Hasselbusken og dens Snudebille 45 Øre.
- Nr. 185. Schröder, L.: Det danske Hedeselskab 1866—1891. Med et stentrykt Oversigtskort, to Kort og 21 Figurer i Træsnit 75 Øre.
- Nr. 186. Dorph, Chr.: Kongespejlet i Uddrag, oversat fra Islandsk 80 Øre.

Af nye Opplag er i 1892 udkommet:

- Baupell, O.: Fredericiaslaget. Med Kort, Billeder og et Tillæg om „den danske Landjøsoldat“. 3. Opplag („Folkelæsning“ Nr. 8.) 50 Øre.
Jørgensen, A. D.: Fyrrehyve Fortællinger af Fædrelandets Historie. Med 5 stentrakte Kort og 58 Billeder. Tredje Opplag. („Folkelæsning“ Nr. 123.) 3 Kr.
Baupell, O.: Generalerne Bülow og Rye's Levnedsløb. Med Portrætter. 2. Opplag. (Særtryk Nr. 86.) 75 Øre.

Under Pressen er:

- Blicher, Steen Steensen: Tre Fortællinger. (De tre Helligaftener. — Præsten i Vejlby. — Nøverstuen.) 3. Opplag 66 Øre.

Af Aargangen 1892 er udkommet:
(Subskriptionspris 4 Kr.)

- Nr. 187. Smaastykker. Syttende Bind s tredje Heste:
A. Ingerslev: Kvinderne i det hedeniske Rom i de første Hundredaar efter Kristus. — Chr. Grønlund: Mindre kjendte Nyteplanter fra de varme Jordbælter.
3. Kolatræet og 4. Paraguai-Thebusken. Med 6 Figurer. 5. Jordnødden. Med 2 Figurer. 6. Den amerikanske Agave. Med 2 Figurer 40 Øre.
Nr. 188. Jørgensen, A. D.: Fortællinger af Nordens Historie. Første Del. Indtil Reformationen. Med 2 stentrakte Kort, 3 Kort og 18 Billeder i Træsnit 2 Kr. 40 Øre.
Nr. 189. Smaastykker. Sytende Bind s fjerde Heste:
N. J. Termannsen: Abraham Lincoln. En Levnedstegning. Et esterladt Brudstykke. Med Lincolns Portræt. — Om Udvalgets Bogbørerbevilling.
Chr. Grønlund: Mindre kjendte Nyteplanter fra de varme Jordbælter. 7—11. Fem Palmer. Med 4 Figurer 50 Øre.

December 1892.

G. E. C. Gad,

Universitetsboghandler,
Bimmersgata 32, København, K.