

# Illustreret Tidende.



Nr. 37.]

udkommer hver Søndag.

Kjøbenhavn den 10. Juni 1860.

2 Rdlr. Kvartalet.

[1<sup>te</sup> Bind.

## Indhold.

Dronning Lovisa af Sverig og Norge. — Ugens Politik. — To Sulttaninder, af Carl Bernhard (fortsat). — Holbergs Støtteaar. — Kroningen i „Storkyrkan“ i Stockholm. — Circus Kent. — Ungdom, Digt efter det Islandske af Thorsteinson. — Meddelelser af blandt Indhold. — Breve fra Paris I. II.

### Dronning Lovisa af Sverig og Norge.

Dronning Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa er født den 5te August 1828 og Datter af Prinds Wilhelm Fredrik Carl af Nederlandene (den nuværende Konge af Nederlandenes Onkel) samt Prindsesse Louise (Søster til Kongen af Preussen).

Den 15de Juni 1850 var den Dag, da denne Prindsesse, daværende Kronprinds Carls „udkaarede Brud“, ankom til Sverigs Hovedstad ombord paa Orlogsdamperen „Gefle.“ D. D. M. M., Kronprinds Carl samt de øvrige Medlemmer af det svenske Kongehus vare reiste hende imøde til „Biskopsuddén“, det yndige Sted i „Djurgården“, hvor Landsligningen skulde ske. Efterat Prindsessen og hendes høie Familie vare gaaede iland under Kanonerens Torben og Leveraad af en uhyre Mennekesmasse, begave samtlige kongelige og fyrstelige Herkaber sig gennem Djurgården og over det s. k. „Ladugårdsgårde“ til Lyfflotten Haga (Gustaf den 3dies smukke Trianon), hvor den fyrstelige Brud skulde opholde sig de følgende Dage indtil Formælingshøitiden, saaledes som Kong Oscars Brud i sin Tid ligeledes havde gjort.

Den 19de samme Maaned skete Formælingen i Slotskirken „Storkyrka.“ Prindsessens Indtog til Hovedstaden var glimrende og begunstigedes af det deiligste Sommerveir. Ved „Norrtull“ blev hun modtaget af Stadens „Sverstättällare“ med Borgerrepræsentanterne og Magistraten, og Prindsessen bevarede hans Velkomsttale med nogle Ord paa Svensk. Hele Veien, Toget havde at passere gennem Byen til Slottet og lidt senere derfra til Kirken, vare Husene decorerede med Flag og Krands, fra alle Vinduer kastedes der Blomster ned over Prindsessens Bogn og da denne førte ned paa Gustaf Adolfs Torv, var dens Tag saaledes bedækket med „Floras Gaver“, at den formelig lignede en Blomsterkuro, der bevægede sig, langsomt vuggende, frem mellem de tætte Skarer af Tilskuere og Tilstuerinder.

Den Begeistring, hvormed den svenske Hovedstad saaledes hilste den unge Fyrstinde, Datteren af det blomsterelstende Holland, er siden bleven efterfulgt af en almindelig Hengivenhed og Agtelse, helliget de kvindelige Dyder, der smykke den nuværende svenske Dronning. Forenende den Hjertensgodhed og den Forkjærlighed for Familieleivets stille Glæder, der udgjøre hendes Kjæns smukkeste Pryd, med mange saadanne Talenter, der forlene selv en Fyrstedatter en høiere Adel, har Dronning Lovisa forfaaet at hævde sin fremragende Stilling i Kredsen af et Konge- og Fyrstehof, hvor Musen og Charakter ellers synes at være hjemme næsten mere end ved noget andet samtids Hof. Uden at hun gjør Fordring paa at være en ny Dronning Christine og uden at hun viser sig med „Blækpletter paa Manchetterne“, veed man dog, at Dronning Lovisa ingenlunde er fremmed for literaire Syssler og det antages almindeligt, at en vis for nogle Maaned siden i Trykken udgiven Oversættelse paa Svensk af en berømt moralisk Fortælling af en engelsk Forfatterinde, er udført af „en høi Dame, der ønsker at være ukjendt.“

De svenske Ord, hvormed den unge hollandske Prindsesse bevarede Døerpræsidentens Hilsen ved Indtoget i Stockholm Formælingsdagen, vare ikke en smøjommelig indøvet Lectie, en „tour d'adresse“, saaledes som f. Ex. Carl Johans kelsjendte svenske Tale til Bondestanden paa Rigsdagen 1812. Prindsessen havde et Par Maaned i Forveien taget Underviisning i Svensk af nuværende Professor i den nyere Literatur i Lund, Olde, og da hun kom til Sverig, besad hun allerede den Færdighed i Landets Sprog, at hun talte det baade godt og gjerne; efter kun nogle faa Maaneders Ophold i Sverig var hun allerede fuldkommen svensk ogsaa i denne Henseende. Samtlige de tre fremmede Fyrstinder, der i Løbet af de sidste Decennier ere komne til Sverig for at formæles og leve der, have været bejærede af saamegen

Agtelse for deres nye Fædreland, at de med Kjærlighed have tilegnet sig dets Sprog, og skjøndt den svenske kongelige Familie for Tiden teller to Fyrstinder fra Tydskland og een for hvem det tydske Sprog har været Modersmaal, bliver der vist aldrig et Dieblit talt Andet, end Svensk, i denne Hoffreds, ligesom alle disse Fyrstinder ogsaa fra først af have omgivet sig med Hofdamer udelukkende af indfødte svenske Familier.

I Ægteskabet mellem Carl d. 15de og Lovisa af Nederlandene ere fødte en Datter, Lovisa Josephina Eugenia, der næstkommende 31te October fylder sit niende Aar, og en Søn, der er død i en meget tidlig Alder.



Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa, Sverigs og Norges Dronning.