

# Illustreret Tidende.



Nr. 4.]

Udkommer hver Søndag.

\* Kjøbenhavn den 23. October 1859.

2 Ndlr. Quartal.

[1<sup>re</sup> Bind.

## Innhold.

Anton Martin Schweigaard. — Nælandet. — Udlandet. — Stadsborg. Moses' Broncestatue af Bispen. — Esmeralda. — Det nye Kloster i Slagelse. — Ved Diligenzen. — Meddelelser af blandede Indholds. — Betændsgjørelser.

## Anton Martin Schweigaard,

Professor i Rettsvidenskab ved det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania, er født den 11te April 1808 i Kragerø, hvor hans Fader var Kjøbmand. I denne Byes Borgerstole blev han sat 8 Aar gammel; men allerede dengang var den høitbegavede Drengs Videlyst saa stor, at han i Fritimerne ved læsning af alle Bøger, han kunde overkomme, sogte den tilfredsstillelse for sin aandelige Torst, som Skolen ei kunde yde ham. Læsning var hans Leeg. Hørældreløs fra sit 10de Aar kom han til sin Bedstemoder; 13 Aar gammel sendtes han tilhøes og gjorde 3 Reiser for at opstøres til Sømand, men blev i det følgende Aar bestemt for Handelen; for grundig at lære det Sprog, som dengang holdtes for det vigtigste af den nordiske Kjømandstand, nemlig det tydste, sendtes han til Presten Røppen i Westerholz, en Landsby i Østfriesland, nær Aurich. Denne Mand mærkede suart, at hans unge Leerling var Enne til en Videnskabsmand, og underviste ham i de lærde, saavel som flere levende Sprog, og da han efter 2 Aars Hørløb og efter at have konfirmeret ham, sendte ham hjem 1824, lagde han Drengens Hørsafte alvorlig paa Hjerte, at lade ham gaae den videnskabelige Vej. Tette Maad blev fulgt og den unge Schweigaard indtraadte det følgende Aar i Skiens lærde Skole, som dengang stod under Rector Orns lyndige Ledelse, for hvis venlige Imodekomst og lærerige Beileitung Schweigaard senere som Storthingsmænd havde Lejlighed til at udtales sin dybe Taknemmelighed. Efter 3 Aars Ophold ved denne Skole, fra hvilken flere af Norges senere bekjente Mænd udgik, tog Schweigaard Examen artium og Aaret derpaa 2den Examen med Udmærkelse i alle Fag, og var i endel af Mellentiden mellem begge disse Prøver Leerer ved den nævnte Skole. Han studerede nu de lærde Sprog og deres Literatur og samtidig Rettsvidenskab, og tog allerede ved Julen 1831 Embedsegamen i selskab med saadan Udmærkelse, at særligt Jubleretning derom af Facultetet blev gjort til Kongen.

Paa den Tid herstede blandt det unge akademiske Folk 2 Partier, der mødte hinanden i det samtidig med Universitetet opstaaede Studentersamfund. I det ene af disse Partier oppealede sig den med Nationalitetens og den ydre Selvstændigheds Gjenfødsels mynkleste Folkeand ved en stærkere Overstromning af den ungdommelige Kraft, der med en noget eensidig Djærvhed og Ubundethed hyldede Friheden og Norskeden og som i det selskabelige Studenterliv paa den Tid ikke synes at have været fri for en vis Ryhed. Det andet parti søgte mere at gøre den højere europeiske Almændselses, den mere rensede Smags og den strengere Videnskabeligheds Krav gjældende og at modarbeide hin Ensfidighed, hvorev det dog under Stridens Hede ikke funde undgaas, at ogsaa det saakaldte Intelligentens Parti blev noget eensidig i sin Opræden. I 1832 kom det til et aabent Brud mellem begge disse Partier, der havde til Folge Dannelsen af Studentersamfundet, i hvil Spids traadte Schweigaard, nuværende Statsraad Birch-

Reichenwald, Høiesteretsassessor U. A. Moyseld, Høiesterets-advocat Tunfer, Professorerne Welhaven og P. A. Munch, af hvilke dengang kun Moyselds havde nogen Embedsstilling. Forbundet udgav flere Margange af et Tidsskrift „Bidar“, i hvilket Schweigaard meddelede flere Arbeider, bl. A. en Afhandling om „Mødvendigheden af at indstrænge Sproghistoriets Omsfang i den lærde Undervisning“, „om den litteraire Antidanskhed“, der dengang fremtraadte meget stærk hos det nationale Parti, om Bank og Pengesæsen o. s. v. Da Lederne af dette Forbund faldtes til anden Virksomhed, formaade den s. k. „Trop“ ikke længer at have en Stilling, som Representation af det yngre „Intelligentens Aristokrati“ og Selvstabet udslnkedes, medens paa den anden Side Studentersamfundet var gaet fremad med Tiden og ved sin Aldershævd og sin mere folkelige Aand havde bevaret Studenternes Interesse.

Schweigaard fik i 1833 offentlig Understøttelse til en Udenlandsreise og gik om Høsten over Lund, hvor han op holdt sig en fort Tid, til Berlin, hvor han blev et halvt Aar. Herfra stred han, som man har sagt, tilskyndet af Orla Lehmann, „Betrægninger over Rettsvidenskabens nærværende Tilstand i Tyskland“, der blev indrykket i 23de Bind af juridisk Tidsskrift. I denne Afhandling traadte Schweigaard med megen Grimodighed og Styke op imod det hellige romerske Riges philosophiske Studierdom, der endnu dengang gjaldt som et Evangelium i Morden. Siden besøgte han Østerrig, Bayern, Schweiz og Frankrig, i hvil Hovedstad han op holdt sig et halvt Aar. Den franske Videnskabelighed og Frankrias daværende politiske System synes at have tiltalt den unge Normand meget mere end den Aand, som paa den Tid rådede i Tyskland, og han synes altid at have bevaret en levende Interesse for den constitutionelle Tids-



Anton Martin Schweigaard,  
Professor i Rettsvidenskab ved Norges Universitet p. p.