



Zondag

De Bredasche Courant verschijnt, voor lang
als gebeurtenissen in het zuiden voortduren, da-
ranne, en is door het gehele Koninkrijk bij
alle Postkantoren, en voornamelijk Boekhandela-
ren verkrijgbaar. Dezelve wordt daags voor den
verschijnsdag afom verzonden.

De geabonneerden ontvangen hunne gewone Cou-
ranten op heele vellen per week, voor de be-
paalde Abonnements-prijs van 2,25 per kwartaal.
Liefhebbers zal men niet meer dan 20 stuks
voor een 3 of 4 extra-couranten, per week, betalen.

**DE KOLONEL, PLAATSELIJKE KOMMANDANT DER SCHIEDEN-
TING BRED.**
De dispositie van het departement van Oorlog, de dato den 23sten September 1830, N^o. 13, inhoudende instructien en bevelen op het *dadelijk* openen eener **BIL-
TENGWERVING** voor de achtien afdelingen Infanterie, gegrond op het besluit van S. M. van den 20sten September te Xoren N^o. 17,

Noodigt alle geschikte officieren op pensioenen of non activiteit of ook zoodanige officieren, die ter dispositie van het departement van oorlog zijn gesteld, tot den graad van kapitein ingesloten, alsmede de gepasseerde of gepasporteerde onderofficieren welke binnen de stad Breda of ligt in de ommestrecken van zijn kommandement woonachtig, en genegen mogten zijn, zich, onder zijne orders en toezigt, met het waarnemen dier werving te chargeren, onder zoodanige *gunstige voorwaarden*, als in meer-gemeld besluit speciaal zijn vermeld, en van welk besluit, gelijk mede van de bijlagen, daartoe behorende, bij hem kommandant, ter zijner burea, in de stad Breda, in de Halstraat, N^o. 464 kennis kan worden genomen, om zich *onverwijld* bij hem aan te melden, ten einde, als zoodanig, tusschen aan den heer generaal majoor, provinciaal kommandant van Noord-Brabant, door hem te kunnen worden voorgesteld.

Breda, den 1sten October 1830.
De Kolonel Kommandant voornoemd,
J. VERTHOLEN.

N E D E R L A N D E N.
Breda, den 2den October.

Wij hebben, in ons nummer van gisteren, de eerste artikelen van het provisioneel gouvernement te Brussel grootendeels gemeld. Het zal echter onzen lezer misschien niet ongevallig zijn, hem met een paar van die stukken in haar geheel bekend te maken, zoo als die in den nu *Officielen Courant des Pays-Bas* gevonden worden.

Het eerste stuk bevat het constitueren van het provisioneel gouvernement en luidt als volgt:

Provisioneel Gouvernement.
Aangezien het gebrek aan alle regeringsmagt, zoo wel te Brussel als in de meeste steden en gemeenten van België,

Overwegende, dat, in de tegenwoordige omstandigheden, een algemeen middelpunt van operatiën het eenig middel is, om onze vijanden te overwinnen en de zaak van het Belgische volk te doen zegeren;

Wordt het provisioneel gouvernement thans geconstitueerd op de volgende wijze:

De heeren baron *Vander Linden d'Hoogvorst*, Ch. Rogier, graaf *Edik de Mérode*, *Gendebien*, advocaat bij het gerechtshof te Brussel, *Sikwan van de Wijn*, *Jolly*, oud-officier der Genie, J. *Vander Linden*, *Blanchier*, baron *de Coppin*, secretaris en J. *Wissel*, secretaris, advocaat bij het gerechtshof te Brussel.

Den 26sten September 1830.

Deze stuk bestaat in eene soort van victoriekreet, is van deszelfs aard geteekend en van den volgenden inhoud:

„Dapper! Belgien! niet tot nu toe genegen, uwe vijanden binnen Brussel overwonnen te hebben, en moet ook nog uwe overwinning haar beslag geven, door de middelen te organiseren, om ook buiten de stad te strijden. Dienavolgens zullen de vrijwilligers van alle de steden en ge-

Deze opgave uit den officielen *Courant*, overgenomen van de opgave der officiële *Staats-Courant*, in ons nummer van vrijdag, overgenomen. De heer *de Potter* is kort naderhand, zoo als bekend is, medelid van hetzelfde geworden.

Scharen, alwaar zij eene provisionele organisatie in compagnieën en bataillons zullen bekomen.

Deze uitboezeming of victoriekreet is mede door alle de leden van het provisioneel gouvernement geteekend, want de lezer zal weten, dat hetzelfde, bij eene akte van den 28sten, een jegelijk verwilligd heeft, dat het geene andere akten als van hetzelfde gemaneerd zal erkennen, dan de zoodanigen, welke door alle de leden geteekend zijn.

Onze lezers moeten zich echter de uitdrukking, in deze uitboezeming voorkomende, „gij moet ook nog uwe overwinning haar beslag geven, door de middelen te organiseren, om ook buiten de stad te strijden,” niet te veel aantrekken, want het *Journal d'Anvers* bevat deswegens het volgende geruststellend artikel:

„Vreesachtige lieden duchten, dat de Brusselaars, dronken van vreugde over de door hen behaalde voordeelen, de nationale troepen tot onder onze muren (*van Antwerpen*) zullen vervolgen. Daar zijn er zelfs, die de bespottelijke vrees, van onze stad belegerd te zien bijna dnet duizelen. Dat denkbeeld is aller-ongerijmt. De Brusselaars, die tot dusverre slechts op hunne verdediging zijn bedacht geweest, weten wel, dat hunne positie niet meer zoo gunstig wezen zou, indien zij *afzandig* gingen en dat zij al hun voordeel in het open veld zouden verliezen; hun deel zou alsdan overschreden zijn; zij willen niets anders en hebben niets anders gewild dan de troepen van hunne te stad verwijderen en zijne de orde aan te handhaven; steeds beregenissen zij de burgerwacht, bij welke alle minspersonen van 18 tot 50 jaar worden opgeroepen. Zoo de Brusselaars tot de *Drie Fontainen* voortgetrokken zijn, kunnen wij gerust gelooven, dat zulks alleen geweest is, om den marsch der troepen gade te slaan en op hunne hoede te blijven. De roorgaanatie der burgerwacht te Brussel is een gelukkig voortteeken voor het herstel der orde aldaar; de tegenwoordigheid der troepen alleen was oorzaak van zene verhitting der gemoederen, die niet meer heetaat; derzelver vertrek belooft de zoo noodige kalme, om elkander te verstaan, en zoudes tusschenkomst van vrienden, uit deze politieke crisis te geraken.”

Zie hier voorts nog eenige losse berichten uit Brussel:

Gisteren (26) heeft de majoor *van der Smissen*, naauwrig om zich te zuiveren van de beschuldiging, die op hem drukte, het provisioneel gouvernement een order komen vragen, om op twee punten, eene expeditie ten uitvoer te brengen, welke hij zich groote gevolgen, beloofde.

Gisteren (mede 26) hebben er nieuwe *arrondissements* plaats gehad; men noemt onder anderen den heer *de Maess*, welke met zijn geheel huizegezin, naar de Amigo gebragt is; indien men de deswegens in omloop zijnde geruchten gelooven mag, zou hij patronen hebben doen vervaardigen, die vervolgens, door vrouwen, aan de militairen gebragt zouden zijn.

De door het provisioneel gouvernement aangestelde nieuwe directeur der posten, met name *L. Brants*, heeft de ingezeten, bij advertentie van den 28 September 1830, aangekondigd, dat alle dienst-afbrekking met het bestuur der posten in 's Gravenhage, tot neder order, verboden is.

Gelovwaardigen berichten melden ons, dat in *Oudenaarden* (prov. *Oostvlaanderen*) eergisteren, donderdag, den 30sten Septembat, onlusten zijn losgebarsten. Het gevecht, dat tusschen niet sterk was, scheen in de karnag gesonsigneerd te zijn. De zonderheden zijn ons overigens niet bekend.

De Leik heeft de nieuw gekozen kommandant van het nieuwe legioen *van der Dore*, de burgers ernstig gemaand, om geene straatnamen meer uit de straat te halen, of om weder te barikaderen, maar om integendeel de aangerichte schade zooveel mogelijk te herstellen.

