

01. 133

1/2  $\frac{1}{2}$  inzicht de werkelijkheid in haar  
oedernoste deelen van.



I Liefde nu is zelf gegrond in  
inzicht, het is een waar woord,  
dat wie begrijpt, vergeeft, en  
het is nog rijker als men zeft,  
dat wie begrijpt, vakkomen zal beuinen.

II In de oer die de rechtvaardige per  
aankomst schep, is geen schep  
aan beloning en aan straf, maar  
men zee vormen opvat in hooge  
ren, dieperen zin.

III Intuïtief heeft de pupil, dat  
de mentor het herte met hem vóór  
heeft, dat hij in hem wakker  
maakt zijn. Het, nobelen ik,  
inderdaad is dit dan ook de  
kin van opvoeding en oedernis  
in iederen vorm, dat zij den  
geest beoogen, de berg van  
het in iedereen aanwezig hooger  
zelf.