

Class PS 2056

Book .A 63



10

# Blaumhøra.

---

af

Washington Irving.

---

Oversat

af

Frederik Schaldemose.



Første Deel.

---

Kjøbenhavn.

Forlagt af H. G. Brill. Trykt i det Martiniske Officin.

1833.

PS2056  
A63

117774

186.

Deres Excellence

Hr. Alphonso d' Aguirre y Gadea,

Greve af Holdi,

Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmænd, Ridder af  
Carl den Tredies Orden, Overkammerjunker.



**D**e **Skjonne Sagn fra Sydens Paradis,**  
Hvor Hverken rødmer, hvor Granaten gløder,  
Hvor Darro fra sin Seng af Sne og Is  
I Guldorangelunde Xenil møder ;  
Hvor alt for længst henvundne Secler stod  
Til al Europas Held Culturens Vugge ;  
Hvor end der boer et folk, hvis Heltemod  
Ei Seclers Tyranni har funnet slukke —  
De **Skjonne Sagn** hist fra Granadas Sletter  
Ser i en yndig Brands en ædel Digter sletter.

Selv er De født i Xenils Blomstervang;  
De saae, som Barn, Snebjørgets Sølverkroner;  
Den første Lyd, ved Deres Vugge Klang,  
Var Heltesange til Gitarrens Toner.  
Hvert yndigt Sagn, som Barnet hørde tit,  
End Klinger lisligt i den Gamles Ore.  
Og godt det er, det Land man Falder Sit,  
Lovpriset høit på fjerne Ryg at høre —  
Lad dersor, Herre! mig for Dem frembære  
En Brands, der flettet blev til Deres Fædres Ere!

Fr. Schaldemose.

---

Eil David Wiskie.

### Min kjære Ven!

De vil erindre at vi paa de Vandringer, vi engang foretog os sammen gjennem adskillige af Spaniens gamle Byer, især Toledo og Sevilla, lagde Mærke til en stærk Blanding af det Saracenske og Gothiske, der er en Lævning fra Maurernes Tider, og at vi mere end een Gang blev overrasket ved Scener og Begivenheder, der mindede os om Eventyr af Tusind og een Nat. De anmodede mig dengang om at skrive noget, for at oplyse disse Eiendommeligheder, „noget i Haroun Alraschids Stil,” der skulle have en Smag af de arabiske Brydderier, der gjennemtrænger enhver Ting i Spanien. Jeg falder dette tilbage i deres Erindring, for paa en vis Maade at gjøre dem ansvarlig for nærværende Værk, i hvilket jeg meddeler nogle saa Arabesker, Malerier af Folkelivet, og Fortællinger af Folkesagn, der for det meste ere blevne udarbeidede under mit Ophold i de fleste mauriskeanske Stæder paa Halvøen.

Jeg helliger Dem disse Bladé, som en Grindring  
om hine Oprin, hvortil vi begge være Vidner i dette  
Eventyrenes Land, og som et Beviis paa min Agtelse  
for deres Værd, der Kun bliver overtruffen af min Be-  
undring for deres Talenter.

Deres Ven og Reisefælle  
**Forfatteren.**

---

---

## Reisen.

---

**I** Foraaret 1829 gjorde Forfatteren til dette Værk, som Nysgjerrighed havde drevet til Spanien, en Udsflugt fra Sevilla til Granada, med en Ven, der var ansat ved det russiske Gesandtskab i Madrid. Tilfældet havde ført os sammen fra de fjernehste Lande paa Jordens, og Overeensstemmelse i Smag bevægede os til at gjøre en Vandring sammen gjennem Andalusiens romantiske Bjørge. Dersom disse Bladé skulde komme ham for Divine, maae de, i hvilken Stilling hans Pligter end har sat ham, om han vandrer i Hoffets Glands, eller betragter Naturens ødlere Skønheder, erindre ham om mange Begivenheder under vort æventyrlige Samlevnet og minde ham om en Mand, i hvilken hverken Tid eller Frastand nogensinde kan udslette Erindringen om hans Artighed og Værd.

Og her tillade man mig da, førend jeg gaaer videre, nogle faa Bemærkninger over Spanien og Reiser i Spanien. Mange pleie i deres Indbildningskraft at forestille sig Spanien som et mildt sydligt Land, begavet med alle det vellystige Italiens blomstrende Undigheder, da det dog tvertimod, med Undtagelse af nogle af de Provindser, der

ligge ved Havet, for det meste er et sorgeligt, alvorligt Land, med steile Bjørge og lange nogne Sletter uden Træer, ubeskriveligt stille og eensomt, næsten ligt det vilde, øde Afrika. Denne Taushed, denne Ensomhed bliver endnu forhojet ved Mangel paa alle Sangfugle — en naturlig Folge af Mangelen paa Skove og Buske. Kun Glenten og Ørnen seer man omkredse Bjergtoppene og svæve over Sletterne, Skarer af frygtsomme Trappgjæs stryge hen over Hederne; kun i meget faa af Spaniens Provindser finder man de Myriader af mindre fugle, der oplive hele Naturen i andre Egne, og ogsaa i disse, især kun mellem Frugttræerne og i Haverne, der omgive Menskernes Boliger.

I de indre Provindser kommer Vandringsmanden ofte igjennem store Sletter, der, saavidt Diet rækker, ere besaaede med Korn, som hist og her gynger i grønne Bolger, men paa mange Steder ogsaa er assvedet af Solen. Omsider seer han en By paa en steil Hoi, eller raae Klipper, med sammenstyrtede Bygninger og et forstyrret Bagtaarn, en Fæstning i gamle Dage mod Borgerkrigs og mod Maurernes Indfaid, thi i de fleste Egne af Spanien bestaaer endnu, formedelst Angreb af omstroifende Rovere, den Skik, at Landfolket forener sig til følelseds Forsvar.

Men endskjondt nu en stor Deel af Spanien mangler smykende Skove og Buske, saavelsom den siirrigere Jorddyrknings Skjonheder, har Egnene der dog et Anstryg af Hoihed, der opveier denne Mangel. De besidde ligesom en Deel af Indbyggernes Charakteer, og siden jeg saae det Land, hvori Spanieren lever, troer jeg bedre at

forstaae dette stolte, dristige, tarvelige og afholdne Menneske, hans mandige Udholdenhed i enhver Besværlighed og hans Foragt for alle yppige Nydelse.

Der ligger noget i det spanske Landstabs simple og alvorlige Træk, der indpræger en Følelse af Høihed i Sjælen. De umaadelige Sletter i Castilien og Mancha, der udstrække sig saa vidt Diet kan naae, erholde en vis Interesse ved deres Nogenhed og Umaadelighed, og have noget af Verdenshavets høitidelige Storhed. Maar Diet glider hen over disse umaadelige Drkener, opdager det hist og her en omflakkende Hjord, bevogtet af en øneste Hyrde, der staar stiv og ubevægelig, som en Billedstøtte, med sin lange, tynde Stang, der udstrækker sig i Lusten, som en Landse; eller det seer et langt Tog af Muuldyr, der bevæge sig langsom gjennem den øde Egn, som en Flok Kameler i Drkenen; eller en enkelt med en Bosse og en Dolk bevæbnet Landmand, der vandrer over Sletten. Saaledes har Egn, Sæder, ja endogsaa Folkets Udseende noget Arabisk. Den almindelige Usikkerhed i Landet sees tydeligt af den almindelige Brug af Vaaben. Landmanden paa sin Ager, Hyrden paa Sletten bærer Bosse og Kniv. Sjeldent over en velhavende Landsbybeboer fig til Torveflækken uden sin Trabuco, og undertiden ledsager ham ogsaa en Ejener til Gods med en Bosse paa Nakken. Den mindste Dagreise bliver foretaget med saa mange Forberedelser, som om man skulde i Krigen.

Farerne paa Landeveien ere ogsaa Aarsag til en Maade at reise paa, der, sjældt efter en ringere Maalestok, ligner Karavanerne i Østerlandene. Muulæselriverne, Artieres, forene sig i Selskaber og brække op paa be-

stemte Dage i store velbevæbnede Skarer. Reisende, der tilfældigvis komme til, formere deres Antal og bidrage til deres Styrke. Paa denne oprindelige Maade bliver Handelen drevet der i Landet. Muulæselriveren er den almindelige Handelsmøgler, den lovmæssige Bissekremmer, der gjennemkrydser Halvøen fra Pyrenæerne til Alpujarrenerne og Serrania da Ronda, ja lige indtil Gibraltars Porte. Han lever farveligt og haardt. Hans Alforjas af grovt Læder indeholder hans ringe Forraad af Levnetsmidler. En Læderflaske, der hænger ved Sadelbommen, er fyldt med Viin eller Vand, til en Vederqvægelse, naar han vandrer over nogene Bjerge eller torre Sletter. Et Muuldyrdækken, udbredt paa Gulvet, er hans Seng om Matten, og hans Pakkadel tjener ham til Hovedpude. Hans forte, men kraftige og muskuløse Skikkelse vidner om Styrke; hans Ansigt er brunladent og mørknet af Solen; hans Øje bestemt og roligt i sit Udtryk, undtagen naar det opflammes af en pludselig Bevægelse. Hans Opførelse er aaben, mandig og oprigtig, og aldrig gaaer han forbi nogen, uden at hilse alvorligt: "Dios guarde a usted!" — **Va uste con Dios, Caballero!**" (Gud bevare Eder! — Gud være med Eder, Ridder!).

Da disse Mennesker ofte føre hele deres Formue med dem i deres Muulæslers Ladninger, har de altid deres Baaben ved Haanden; de hænge ved deres Sadler, og de ere altid beredte paa den meest fortvivlede Modværge. Deres store forenede Antal beskytter dem dog mod et ringe Antal Rovere, og den enkelte, lige til Tænderne beväbnede Bandolero omsværmer dem paa sin andalusiske Hest, som en Sorover om en Kofardiesflode, uden at vove at angribe dem

Den spanske Muulæsedriver besidder et uudtommeligt Forraad af Viser og Ballader, hvormed han forkorter sine bestandige Reiser. Melodierne ere raae og simple og have kun faae Forandringer. Han synger dem med hoi Rost og lange, slæbende Kadencer, medens han sidder paa sit Muulæsel med begge Benene ud til den ene Side, og Dyret synes at lytte til Sangen med overordentlig Opmerksomhed og at holde Takten. Disse Viser, der blive sjungne paa denne Maade, ere ofte gamle mauriske Romanzer eller Helgenlegender eller Elskovsviser, men endnu oftere Ballader om en kjæk Smugler eller en dristig Bandolero, thi Smuglere og Røvere ere, hos den simple Mand, Spaniens poetiske Helte. Ikke sjeldent bliver Muulæseldriverens Sang digtet paa Stedet og har da Hensyn paa en lokal Omstændighed eller paa en Begivenhed paa Reisen. Dette Talent til at synge og digte paa staaende Fod er hyppigst i Spanien og skal endnu være en Arvedeel fra Maurerne. Der ligger en vild Bellyst i at høre disse Sange i de eensomme og raae Egne, som de besynde, især naar de af og til blive ledsagede af Tonerne af Muuldyrenes Klokker.

Ogsaa gjør det en meget malerisk Virkning at møde et Tog af Muulæseldrivere i et Bjærgpas. Først hører man Klokkerne af de forreste Muulæsler, der med deres simple Toner afbryde Stilheden i denne lustige Hoide, eller vel endogsaa Muulæsedriverens Stemme, der opmuntrer et dovent eller nølende Dyr, eller med sine Lungers hele Kraft synger en gammel Ballade. Endelig seer man Muulæslerne, hvorledes de langsomt vinde sig frem paa Klippestien, undertiden stige ned af steile Klipper, saa at

de fremvise deres hele Skikkelse mod Horizonten, og undertiden ogsaa flattre op af dybe Kloster. Kommer de nærmere, saa opdager man deres muntre Pynt af uldne Baand, Qvaster og Sadeldækkener, medens, i det de gaae forbi, den aldrig manglende Trabuco, der hænger bag Pakker og Sadler, giver et Vink om Beiens Usikkerhed.

Det gamle Kongerige Granada, i hvilket vi just ere i Færd med at trænge ind, er et af de bjærgrigeste Lande i Spanien. Store Sierras eller Bjærgkjæder, uden mindste Træ eller Busk, og glindsende af de forskjelligste Marmorarter og Granitter, oploste deres soelbroendte Tøppe i den blaae Himmel. Men i deres Klippestjød ligger omhegnet den grønneste og frugtbareste Dal, hvor Ørk og Have stride om Fortrinet og Klippen selv synes at være tvungen til at frembringe Figurer, Oranger og Citroner og at blomstre med Myrther og Roser. I de vilde Passer i disse Bjærge hensætter Synet af ommurede Stæder og Borge, der som Drnereder hænge paa Klipperne og ere omgivne af mauriske Tinder, Manden i de fjerne Ridder-tider, da Maurere og Christne kæmpede med hverandre, og i den romantiske Old, da Granada blev erobret. Drager den Reisende over de luftige Seiras, seer han sig ofte nødt til at stige af og at lede sin Hest paa de steile Stier, der ligne de sonderslagne Trin af en Bindetrappe. Mangengang snoer Stien sig om bratte Afgrunde uden Rækværk til at beskytte Vandreren mod det forfærdelige Dyb og gaaer derpaa ned i steile, dunkle og farlige Kloster. Oftè fører den gjennem raae Barrancos eller Flodleier, dannede af Winterstrommen, Smughandlernes dunkle Bei, medens hist og her det betydningsfulde

Kors, et Minde om Lov og Mord, opreist paa en Steen-hob i en affides Krog, erindrer den Reisende om at han er utsat for Banditternes Efterstræbelser, ja maa skee i samme Dieblik bliver taget paa Sigte af en lurende Bandolero. Mangengang, naar Vandreren vinder sig igjen-nem en snoever Dal, overraskes han af en raa Brolen og seer ovenover sig paa Siden af Fjældet en Hjord vilde andalusiske Tyre, der ere bestemte til Kamp paa Arenaen. Der ligger noget Eiendommeligt i Betragtningen af disse frygtelige Dyr, der, begavede med uhyre Styrke, i utæm-met Bildhed rase paa deres fødrene Græsgange og næsten aldrig have seet et Menneske for. De kjende kun deres eensomme Hyrde, der passer dem, og selv denne vover til visse Tider ikke at komme dem nær. Disse Tyres dybe Brolen og truende Blit, naar de see ned fra deres Klip-pehoide, meddeler Egnen trindt omkring en endnu sterre Bildhed.

Teg har, uden at mærke det, ladet mig forlede til en større Vidtløftighed i Henseende til de almadelige Omrids af en spansk Reise, end jeg havde foresat mig, men over alle Erindringer paa denne Halvs er der udgydet noget Romantiskt, der gjør dem dyrebare for Fantasien.

Det var den første Maii, da min Reisekammerat og jeg begav os paa Veien fra Sevilla til Granada. Vi havde truffet alle de Forberedelser, som en Reise fordrer, der gaaer gjennem Egne, hvor Veiene ikke ere meget andet end Stier for Muulæsler og kun alt for ofte blive gjorte usikre af Rovere. Den kostbareste Deel af vor Bagage var allerede blevet besordret ved Arrieros. Vi beholdt blot Klæder og det Nodvendige for en saadan Reise hos os, tillige-

med de Penge vi behovede paa Veien; dog havde vi lidt mere hos os af det sidste for at tilfredsstille Roverne, hvis vi skulde blive anfaldne og for at sikre os mod en haard Behandling, som sparsomme eller fattige Reisende ofte ere udsatte for. Et Par dygtige Heste var bestemte for os, og en Tredie for vor ringe Bagage og for en firtaares biskayse Knøs paa henimod tyve Aar, der skulde være vor Beviser gjennem deane Labyrinth af Bjergstier, passe vore Heste, ved Leilighed tjene som Opvarter og bestandigt være vor Beskytter, thi han havde en frygtelig Trabuco hos sig, for at forsvare os mod Rateros — enkelte Stratenrsvere. Ogsaa gjorde han sig ikke lidt til af dette Baaben, skjøndt jeg, til ringe Ere for hans Generalskab, maa tilstaae, at det sædvanligt hang uladt ved hans Sadel. Imidlertid var han en trofast, brav, godhjertet Knøs, fuld af Talemaader og Ordsprog, som Biundret blandt alle Baabendragere, den berømte Sancho selv, hvis Navn vi ogsaa tillagde ham; og endskjøndt han, som en ægte Spanier, behandlede os med venskabelig Fortroelighed, overskreed han dog aldrig, ikke engang i det muntreste Lune, Grøndserne for en ørbodig Anstændighed.

Saaledes udrustede og ledsagede, begyndte vi da vor Reise, i det faste Foræret, at more os, og hvilket Land er Spanien ikke for en Reisende af den Tænkemaade, da det usleste Vertshuus er fuldt af Eventyr, som et fortryllet Slot, og enhver Deel udgjør for sig selv et Heelt. Lad Andre kun klage over Mangel paa banede Veie og prægtige Gjæstgivergaarde, saavelsom over de udsøgte Bequemmeligheder, der findes i en til Plathed og Flauhed kultiveret Egn, jeg for min Deel holder mere af den besvær-

lige Bjærgsti, den vildsomme, forvovne Klattren, de friske gjæstfrie, skjøndt halvvilde Søder, der meddeler det romantiske Spanien det ægte Anstrøg af en Drk.

Vor første Aftenunderholdning havde et Slags Smag deraf. Efter Solens Nedgang kom vi, efter en trættende Dagreise over en vidtløstig, øde Slette, hvor vi ofte blevet gjennemblodte af Regnskyl, udmattede til en lille Stad mellem Bjærgene. I Vertshuset befandt der sig en Trop Miqueletes, der sogde efter Røvere der i Egnen. Synet af Fremmede, som vi, var noget usædvanligt i en Stad der laa saa affides. Min Vert studerede med to eller tre gamle, nysgjærrige Kammerater i brune Kapper, vore Passer i en Krog af Posadaen, medens en Alguazil nedskrev Be- mærkninger ved det matte Skin af en Lampe. Passene vare forfattede i fremmede Sprog og satte dem derfor i For- legenhed; men vor Sancho stod dem bi i deres Studeringer og oploftede vor Vigtighed med en Spaniers Pral. Imid- lertid havde den ødelmodige Uddeling af nogle Cigarrer vundet os alle Hjerter og efter en fort Tids Forløb var alt i Bevægelse, for at hyde os velkomne. Corregidoren selv gjorde os sin Opvarming og vor Vertinde slæbde med Moie en stor Lænestoel med røde Hynder ind i Stuen, for at vore høje Personer kunde gjøre sig det ret bekvemt. Kommandeuren for et Stroifekorps spiisde til Aften med os, en levende, snakkesalig Andalusier, der lo af Hjertens Grund, havde gjort et Felttog med i Sydamerika, og fortalte os med de prægtigste Talemaqader, de høeftigste Gebærder og en hemmelighedsfuld Rullen med Dinene sine Krigsbedrivter og Kjærlighedshandler. Han meddelede os, at han besad en Liste paa alle Røvere i Egnen, og

meende at han nok skulde faae Fingre paa dem alle, hvorhos han tillige tilbød os nogle af sine Soldater til Led sagere. „En er nok til at beskytte dem, Sennores! Roverne kjende mig og mine Folk; Synet af en eneste af dem er tilstrækkeigt til at udbrede Forfærdelse over den hele Sjerra.“ Vi takkede ham for hans Tilbud, men forsikrede ham med ligesaa megen Pral, som han selv havde brugt, at vi ikke var bange for alle Andalusens Stimænd, naar vor frugtelige Baabendrager Sancho beskyttede os.

Medens vi spisste til Aften med vor storpralende Ven, hørde vi Klangen af en Guitarre, en Klappren af Castagnetter og undertiden et Chor af Stemmer, der begyndte en Folkevise. Verten havde virkelig faaet samlet nogle Sangere og Musikantere fra Maboelauget tilligemed nogle landlige Skjonne, og saaledes frembød Vertehuset lidt efter lidt en Scene af sand spansk Festlighed. Vi toge Plads tilligemed Verten, Verteinden og Anforeren for Patrouillen under Husets Buegang; Guitarren gik fra Haand til Haand, men en munter Skomager var Landsbyens Orpheus; det var en Knos af et vakkert Udseende med tykke sorte Bakkenbarter. Hans Werner var opsmogede til op over Albuerne; han spillede med megen Færdighed paa Instrumentet og sang smaae Viser med udtryksfulde Sideblik til Kvinderne, hvis Yndling han syntes at være. Derpaa dansede han Fandangoen med en brunladen andalusisk Pige, til stor Moerskab for Tilskuerne. Men ingen af de Kvinder, der var tilstede, kunde sammenlignes med vor Verts skjonne Datter Pepita, der var smukt ud, for at pynte sig, og nu traad ind med Roser i Haaret, og udmaerkede sig i en Bolero, som hun dansede

med en ung smuk Dragon. Vi havde anmodet vor Vert om at fordele Forfriskninger blandt de Tilstedeværende uden Betaling; men endskjønt Selskabet bestod af en Blanding af Soldater, Muulceseldrivere og Bonder, var der dog ikke en eneste, der nød mere, end han funde taale. Dette Optrin var et Studium for en Maler; den pittoreske Gruppe af Dandsende, Soldaterne i deres halv Krigeriske Dragt, Landmændene i deres brune Kapper, ikke at forglemme den gamle magre Alguazil, med hans sorte Kappe, der ikke lagde Mærke til det der foregik, men sad i en Krog og skrev flittigt ved det matte Skin af en elendig Kobberlampe, der maaskee havde figureret i Don Quixotes Dage.

Teg har ikke i Sinde at levee nogen ordentlig Fortælling og endnu mindre at meddele de forskjellige Begivenheder paa en flere Dages Vandring over Bjørge og Dale, Moradser og Hoie. Vi reisde som sande Smuglere, toge til Takke med Alt hvad vi fandt, og satte os i et Slags Landstrygerkammeratskab med alle Stænder og Klasser. Dette er den rette Maade at reise paa i Spanien. Da vi kjendte de tomme Spisekammere i Vertshusene og de øde Egne, som den Reisende ofte maa gjen-nemvandre, bare vi altid Omsorg for, naar vi brod op, at vor Baabendragers Alforjas eller Saddelposser rigeligt vare forsynede med koldt Kjøkken, og at hans Bota eller Læderflaske, der just ikke horde til de mindste, var fyldt til Halsen med den udsøgteste Vin fra Valdepennas. Da dette var en for vor Reise endnu vigtigere Munition, end selv hans Trabucco, formanede vi ham til at have et narvaagent Die med den, og jeg maa ogsaa

tilstaae, at hans Navner, Sancho selv, der elskede et godt Bord, ikke kunde overgaae ham i Forsigtighed. Skjendt baade vores Alforjas og Læderflasker blev dygtigt medtagne om Dagen, syntes de dog at besidde den underfulde Egenskab, aldrig at blive tomme, thi vor paapassende Baabendrager har Omsorg for at indpakke alt hvad der blev tilovers fra vores Aftensmaaltider i Værtshusene, for deraf at berede os en Midaftensmad for den følgende Dag.

Hvilke yppige Maaltider af dette Slags have vi ikke holdt paa det gronne Græs ved en rislende Bæk eller Kilde, under et skyggefuld Træ, og derpaa hvilke kostelige Siestaer, indhyllede i vores Kapper, paa de duftende Græstoppe.

En Eftermiddag holdt vi stille paa et saadant Sted for at nyde vort Maaltid. Det skeede paa en venlig lille grøn Eng, omgiven af Høie, der vare bevoxede med Olivetræer. Vore Kapper vare udbredte paa Græsset under en Alm ved Siden af en rislende Bæk. Vore Heste græssede i Nærheden, hvor Engen var yppigst, og Sancho kom frem med sine Alforjas med en triumpherende Mine. De indeholdt Bidrag fra en fire Dages Reise, men vare især blevne fortræffeligt forsynede ved en Fouragering forrige Aften i en rigtforsynt Gjøstgivergaard i Antiquera. Vor Baabendrager kom frem med det blandede Indhold, Stykke for Stykke, og det syntes slet ingen Ende at ville faae. Først kom en Bov af en stegt Gjed, — just ingen tung Byrde at bære — derpaa en heel Agerhone, saa et stort Stykke saltet Stokfisk, indviklet i et Stykke Papir, derpaa Lævningerne af en Skinke, Halv-

delen af en Høne, tilligemed adskillige Stykker Brød og en Mængde Dranger, Tigener, Rosiner og Valdnødder. Ogsaa hans Vota var blevet recrutteret med en fortæffelig Malagaviin. Hver Gang noget Nyt kom frem af Forraadskammeret, morede han sig med vor lystige Overraskelse, i det han vœltede sig paa Ryggen i Græsset og var færdig at briste af Latter. Intet gjorde den ørlige Knos større Glæde, end naar vi, formedelst hans Graadighed efter Mad og Drikke, sammenlignede ham med Don Quixotes beromte Vaabendrager. Han var meget vel bevandret i denne Dons Historie, og troede, som de fleste simple Folk i Spanien, at den var fuldkommen sand.

„Men det er skeet for længe, længe siden, ikke sandt Sennor?“ — sagde han en Dag til mig med et spørgende Blik.

„Ja, for længe, længe siden!“ — svarede jeg.

„Teg tør sige for mere end tusinde Aar siden?“ — vedblev han med et tvivlende Blik.

„Og jeg tør sige, at det ikke er fortære siden.“

Derved var vor Vaabendrager tilfredsstillet.

Da vi holdt det ovenfor beskrevne Maaltid, og morede os med vor Vaabendragers snurrige Enfoldighed, nærmede en enkelt Betler sig til os, der aldeles saae ud som en Pilegrim. Han var, som man tydeligt kunde see, meget gammel, havde et graat Skjæg, og støttede sig ved en Stok, skjøndt han ellers holdt sig fuldkommem rank. Han var lang og smækker, med Lævninger af en ødel Skabning. Han bar en rund andalusisk Hat, en Matrosstroie og Skindbuxer, Kamascher og Sandaler. Skjøndt

hans Klæder vare gamle og forslidte, var han dog anstændigt klædt, hans Opførsel var mandig og han tiltalte os med den alvorlige Høflighed, som man bemærker, endog hos den simpleste Spanier. Vi vare meget fordeelagtigt stemte for et saadant Besøg, og gav ham i et Anfald af lunefuld Medlidenhed, nogle Selsvpenge, et Stykke fint Brød og et Bæger udsøgt Malagaviin. Han modtog dette med Tak, men uden krybende Ydmyghed. Efterat han havde smagt Vinen, holdt han den mod Lyset, med et Anstryk af Forundring, og tomde derpaa Bægeret i eet Drag. „Det er mange Aar siden“ — sagde han; — „at jeg drak saadan en Viin. Det er en Hjertestyrkning for en gammel Mand.“ — Derpaa raabde han, i det han betragtede det smukke Brød: „Bendito sea tal pan! (vel-signet være saadant Brød!)“ Hvorpaa han stak det i sin Tværskæ. Vi opmuntrade ham til at spise det strax, men han svarede: „Nei Sennors! Vinen kunde jeg vel drikke nu, men Brødet maa jeg tage med hjem, for at dele det med min Familie.“

Bor Sancho saae paa os, og da han læsde Tilladel-sen i vore Hine, gav han den gamle Mand nogle af de betydeligste Lævninger af vort Maaltid, dog under den Be-tingelse at han skulde sætte sig ned og gjøre sig tilgode.

Han tog derfor Plads i nogen Afstand fra os og begyndte at spise langsomt, og med en Anstand og et Maadehold, der kunde have anstaaret en Hidalgo. Der laa noget saa afmaalt og roligt i den gamle Mand, at jeg maatte troe, at han vel forдум havde haft det bedre; desuden havde hans Maade at tale paa, hvor simpel den end var, dog undertiden noget Maleriskt og Digteriskt i

sine Udtrek. Jeg holdt ham dersor for én eller anden forarmet Adelsmand, men tog meget feil, thi alt dette var slet ikke andet end Spanierens medfødte Høflighed, og den digteriske Bending i Tanker og Ord, som man saa ofte finder blandt de nederste Klasser af dette skarp-sindige Folk. Han fortalte os, at han for halvtredsindstyve Aar siden var en Hyrde, men at han nu ingen Beskjæftigelse havde. „Da jeg var en ung Mand,” — sagde han; — „kunde intet forvirre mig eller nedslaae mit Mod; jeg var stedse frisk og munter, men nu er jeg tredstyve Aar gammel og en Betler, og da forlader Modet mig dog undertiden.”

Men alligevel var han dog ingen Betler af Profession; først for kort Tid siden havde Mangel bragt ham saavidt, og han gjorde os en rorende Skildring af hans Kamp mellem Stolthed og Hunger, da denne bitre Plage stormede ind paa ham. Han kom just tilbage fra Malaga uden Penge, havde i lang Tid ikke spist noget og gjennemvandrede en af de største Sletter i Spanien, hvor der kun findes faa Boliger. Da han var nær ved at bukke under for Hungeren, bankede han paa Døren til en Venta eller Kro paa Landet. „Perdon usted par dios, hermano!” (Undskyld os Broder! for Guds Skyld!) var Svaret, — det sædvanlige i Spanien til en Betler, naar man ikke vil give ham noget. „Jeg gik videre, — sagde han, — „og min Skamfuldhed var større, end min Hunger, thi mit Hjerte var endnu for stolt. Saaledes kom jeg til en Flod, der strømmede meget rivende hen mellem steile Bredder, og føelde mig fristet til at styrte

mig i den. „Hvorfor skal en gammel, unyttig og elendig Mand endnu leve længere?“ Men da jeg stod ganske tæt ved Randen, tænkede jeg paa den hellige Tomfrue og gjøs tilbage. Saaledes gik jeg da videre indtil jeg i en kort Afstand fra Landeveien saae et Landsæde og traad igjennem den yderste Port ind i Gaarden. Huusdøren var lukket, men ved et vindue stod der to unge Damer. Jeg nærmede mig og betlede: „Perdon usted par dios, hermano,“ var ogsaa her Svaret, og Vinduet sloi i. Jeg sneeg mig ud af Gaarden, men Hungeren overmandede mig og jeg blev afmøgtig. Nu troede jeg, at min sidste Lime var slaaet, lagde mig ned udenfor Porten, anbefalede min Sjæl til den hellige Tomfrue og bedøkkede mit Hoved, for at døe. Kort efter kom Husets Herre hjem. Da han saae mig ligge udenfor Porten, blottede han mit Hoved, havde Medlidenhed, med mine graae Haar, tog mig ind med i sit Huus og gav mig Næring. Saaledes seer De, Sennors! at man stedse maa forlade sig paa den hellige Tomfrues Beskyttelse.“

Den gamle Mand befandt sig paa Veien til sin Fødeby Archidona, der ligger nær ved Toppen af en steil, nøgen Klippe. Han pegede paa Ruinerne af en maurisk Borg og sagde: „I denne Borg boede der under Krigene med Granada en maurisk Konge. — Dronning Isabella angreb Kongen med en stor Krigshær, men Kongen saae ud fra sit Slot mellem Skyerne og lo haanligt. Derpaa viisde den hellige Tomfrue sig for Dronningen og førde hende og hendes Hær ad en hemmelig Bei mellem Bjergene, som de ikke før havde kjendt. Da nu den mauriske Konge saae hende komme, blev han fortvivlet, styrtede sig

med sin Hest ned i Afgrunden og blev sonderknust. Sporene af Hestens Hov ere endnu den Dag i Dag at see paa Klippeskraaningen, og hist, Sennores! er Stien paa hvilken Dronningen kom derop med sin Hær. Den vinde sig, som et Baand, om Siden af Bjørget; men det forunderligste derved er, at man blot kan see den i en vis Frastand, og at den forsvinder, saasnart man kommer nærmere. Den ideale Vei, som han pegede paa, var blot en sandig Bjærgklost, der i en vis Afstand viisde sig smal og bestemt, men blev bred og uthydelig, naar man kom nærmere.

Den gamle Mands Hjerte var bleven opvarmet af Biin og Spise, og nu fortælde han os endnu en Historie om en nedgravet Skat, som den mauriske Konge havde efterladt i Slottet. Hans eget Huus laae nær ved Slotsmuren. Præsten og Notaren drømde tre Gange efter hverandre om Skatten, og gik til Arbeidet paa det Sted, der var antydet i Drømmen. Hans egen Sviger-son hørte om Matten Lyden af deres Ører og Spader. Hvad de fandt veed ingen; de blev pludseligt rige, men taug ganske stille. Saaledes havde den gamle Mand været ganske nær ved Lykkens Dør, men var dog aldrig traadt ind ad den.

Jeg har bemærket, at Historier om Skatte, der ere blevne nedgravede af Maurerne, ere almindelige over hele Spanien, især blandt de fattigere Stænder. Saaledes troster den algode Natur med Skyggebilleder ved Mangel paa det Virkelige. Den Vorstige drømmer om Kilder og Bække, den Hungrige om idealske Gjæstebud, og den Fattige om Dynger af nedgravet Guld. Intet er i Grun-

den mere gavmildt og pragtfuld, end en Betlers Indbildningskraft.

Det sidste Reisemaleri, som jeg her vil meddele, skal være en Aftenscene i den lille Stad Lora. Denne Bye var i Maurernes Tider en berømt Grændesfæstning, og drev Ferdinand tilbage fra sine Mure. Her havde den gamle Aliatac, Boabdis Svigerfader, sit første Tilholdsted, da denne dristige gamle Kriger, med sin Svigersøn vovede hiint ulykkelige Indfald, der endtes med Hærsørerens Død og Monarkens Fangenskab. Lora ligger meget romantisk i et steilt Bjærgpas ved Bredden af Genil, mellem Klipper og Skove. Folket der synes endnu at besidde Oldtidens dristige Aand. Det Gjæstgiversted, som vi tog ind i, laa paa Torvet. Vertinden var en ung, smuk, andalusisk Enke, hvis nette Basquina, der var af sort Silfetsø og besat med Glaskoraller, fortræffeligt fremhævede hendes yndige Skikkelse og fulde, men fine Former. Hendes Gang var fast og fri; hendes Øie sort og fuldt af Sild, og det cokette i hendes Miner, saavel som Ziirligheden af hendes Paaklædning, beviisde, at hun var vant til at blive beundret.

Et værdigt Sidestykke til hende var hendes Broder, der næsten var af samme Alder. De vare begge de fuldkomneste Mønstre for en andalusisk Maio og Maia. Han var rank, kraftfuld og velbygget, af en lys Olivenfarve, med sorte brændende Øine, og nøddebrune, frøllede Bakkenbarter, der naaede ham lige til Hagen. Hans meget nette Dragt bestod i en fort tætlættende Troie af grønt Fløiel, rigeligt besat med Selvknapper, og med et hvidt Lommeklæde i hver Lomme. Han bar Beenklæder

af samme Slags Løi, med en dobbelt Række Knapper fra Hosterne til Knoerne, om Halsen et Kjødfarvet Silketørklæde, der foran gik igjennem en Ring, og hang ned over en Skjorte i sijrlige Læg; et Bælte af samme Slags om Livet; smukt syede Halvstøvler eller Kamascher af det fineste brunrsde Læder, der kun gik til Læggene for at vise de pyntelige Strømper; og endelig Skoe, der ogsaa vare af brunrodt Læder og robede en meget veldannet Fod.

Da han saaledes stod ved Døren, kom en Reisende til ham og begyndte en sagte, men ivrig Samtale med ham. Han var kleædt paa samme Maade og ligesaa fint; omrent tredive År gammel, bredskuldret, med øgte romerske Træk, smuk, sjondt noget koparret og havde en fri, stolt, ja næsten kjeæk Holding. Hans kraftfulde Hest var smykket med Kvaster og phantastiske Pynt, og et Par Boss'er med vide Mundinger hang ved Sadlen. Han saae ud som en af de Smuglere, som vi havde mødt mellem Bjærgene ved la Ronda, og det var tydeligt, at han stod i god Forstaelse med vor Bertindes Broder, om han ikke endog var hendes begunstigede Tilbeder. Overhovedet havde hele Bertshuset og alle dets Beboere et temmeligt stærkt Anstrøg af Smugleri, og Bosserne stode i Kroen ved Siden af Guitarene. Den nylig omtalte Rytter tilbragde Aftenen i Posadaen og sang nogle dristige Bjærgromanzer med megen Livlighed. Da vi saade ved Aftensmaaltidet, kom et Par fattige Asturier og bade om noget at spise og et Matteleie. De vare paa deres Reise fra et Marked i en By inde mellem Bjærgene, blevne overfaldne af Røvere, og en Hest, der bar deres hele Varesorraad, var bleven taget fra dem; i øvrigt havde

man ogsaa taget deres Penge og næsten alle deres Klæder, slaaet dem, fordi de satte sig til Modværge og ladet dem ligge næsten nøgne paa Landeveien. Min Reisekammerat lod dem, med den ham saa egne Edelmodighed, strax give Aftensmad og Matteolie, og skjønkede dem desuden en Sum Penge, at de kunde fortsætte deres Reise hjemad.

Eftersom det blev mørkere, blev Selskabet større. En tyk Mand, omtrent tredindstyve Aar gammel, men stærkt bygget, kom løntrende ind, for at sladdre med Vertinden. Han var klædt i en sædvanlig andalusisk Dragt, men havde en mægtig Sabel under Armen, bar store Bakkenbarter; og havde et vist stolt Udseende. Alle de tilstede vorende syntes at have megen Werbodighed for ham.

Bor Sancho hviskede til os, at det var Don Ventura Rodriguez, Helten og Forfægteren i Lora, der var berømt baade formedelst sin Tapperhed og formedelst sin Arms Styrke. Under den franske Krig havde han overfaldet sex fiendtlige Ryttere, dersov; først forsikrede han sig deres Heste, derpaa angreb han dem med Sablen, dræbde nogle af dem og gjorde Resten til Fanger. For denne Bedrift bevilgede Kongen ham dagligt en Peseta (den femte Deel af en Duro eller Daler), og benaadeede ham med Titelen Don.

Det morede mig, at lægge Mærke til hans hoitrande Talemaader og hans praleriske Gebærder. Det var tydeligt, at han var en øgte Andalusier, ligesaa storprælende, som tapper. Hans Sabel var altid i hans Haand, eller under hans Arm. Han førde den med sig overalt, hvor han gif, som et Barn sin Dukke, kaldte den sin

hellige Theresia og sagde, at naar han trak den „tembla la tierra“ (Skjæver Jorden).

Jeg lyttede til langt ud paa Aftenen til den brogede Gruppes forskjellige Samtaler, der blandede sig med en spansk Posadas Utvungenhed. Saaledes hørte vi Smuglernes Sange, Røverhistorier, Krigsæventyr og mauriske Legender. Disse sidste fortælde vor smukke Bertinde, der gav os en poetisk Beskrivelse til bedste om los Infiernos, de underjordiske Egne ved Lora — mørke Huler, i hvilke skjulte Stromme og Vandfald frembragde hemmelighedsfulde Toner. Almuen paastaaer at der endnu gives Falskmontnere der fra Maurernes Tider, og at de mauriske Konger havde skjult deres Skatte i disse Huler.

Havde det været Hensigten af dette Værk, kunde jeg have syldt det ganske med Begivenheder og Oprin, der fandt Sted paa vor Vandring, men denne lille Bog har et andet Formaal. Ved saaledes at reise kom vi omsider ud af Bjærgene og naaede den skjonne Vega ved Granada. Her nød vi vort sidste Middagsmaaltid under nogle Olietræer paa Bredden af en Bæk; langt borte sinede vi den gamle mauriske Hovedstad, besjælet af Alhambras forfaldne Taarne, medens langt bag dem Sierra Nevadas Snetoppe glindsede som Sølv. Himmelnen var fuldkommen reen og Solens Hede blev dæmpt af den kjølige Luftning fra Bjærgene. Da vi havde holdt vort Maaltid, bredte vi vores Kapper ud, og holdt vor sidste Siesta, indlullede af Bierne, der summrede om Blomsterne, og af Ringduernes Kurren i de nærliggende Olietræer. Da den hede Tid var forbi, fortsatte vi vor Reise, og kom mellem Hækker af Aloer og indiske Figentræer, og gjennem en

Labyrint af Haver, henimod Solens Nedgang til Granadas Porte.

---

For den Reisende, hvis Sind er fuldt af Følelser for det Historiske og Poetiske, er Granadas Alhambra ligesaa meget en Gjenstand for Erefrygt, som Kaaba, eller det hellige Huus i Mekka, er det for alle trofaste, mohammedanske Pilgrimme. Hvor mange Legender og Sagn, sande og opdigte, hvormange Sange og Romancer, Spanske og Arabiske, om Elskov, Krig og Ridderstab, knytter der sig ikke til dette romantiske Sted? Læserne kunne deraf slutte sig til vor Henrykelse, da, kort efter vor Ankomst til Granada, Gouverneuren af Alhambra meddelede os Tilladelse til at beboe sine tomtstaende Børrelser i det mauriske Palads. Min Reisekammerat blev snart kaldt bort af sine Embedsforretninger, men jeg blev i flere Maaneder som bunden ved Trolddom til denne gamle Bygning. De følgende Bladé ere Resultaterne af mine Undersøgelser og Drømmerier under dette behagelige Ophold. Besidde de den Kraft blot at forestille nogle af dette Steds henrivende Undigheder for mine Læseres Indbildningskraft, vil det ikke angre mig, at jeg har dvælet nogen Tid i det sagnrige Alhambras Haller.

---

## Alhambra.

---

Alhambra er en gammel Fæstning eller, rettere sagt, et befæstet Palads, hvorfra de mauriske Konger i Granada herskede over deres berømte jordiske Paradis og hvor de havde deres sidste Styttepunkt i Spanien. Palladset selv indtager kun en Deel af Fæstningen, hvis med Taarne besatte Mure snoe sig uregelmæssigt om den hele Rand af en betydelig Høi, der behersker Staden og udgør en Green af Sierra Nevada eller Snebjørget.

Paa Maurernes Tid funde denne Fæstning optage en Krigshær af fyrettyve tusinde Mand inden sine Mure, og tjende tillige til et fast Tilflugtssted for Herskerne mod deres oprørre Undersætter. Efterat Kongeriget Granada var kommet i de Christnes Hænder blev Alhambra et kongeligt Sæde, hvor de castilianske Monarker under tiden opholdt sig. Keiser Karl V begyndte Bygningen af et prægtigt Palads, men blev ved talrige Hordsfjælvp hindret i at fuldføre det. De sidste kongelige Beboere af Alhambra var Philipp V og hans smukke Dronning Elisabeth af Parma, i Begyndelsen af det aattende Aarhundrede. Man havde gjort store Tilberedelser til deres Modtagelse. Paladset og Haverne var istandsatte og en ny Række af Værelser var blevet bygt til og udsmykket af italienske Kunstnere. Dog var dette Fyrstepars Ophold

der kun kort, og efter deres Afreise blev Paladset igjen eensomt, men Fæstningen blev dog nogenlunde holdt i Stand. Kronen udnevnde umiddelbart Gouverneuren og denne udstrakte sin Jurisdiction lige til Stadens Forstæder, uafhængig af Generalcapitainen af Granada. Man holdt en talrig Besætning; Gouverneuren havde sin Boelig i Hovedsloien af det gamle mauriske Palads, og steg aldrig ned til Granada uden med en vis militair Pomp. Bistnok dannede Fæstningen ogsaa en lille Stad for sig selv, da der inden for dens Mølle befandt sig flere Gader, et Franciskanerkloster og en Sognekirke.

Et ulykkeligt Sted for Alhambra var dog Hoffets Bortreise. Dets skjonne Haller stode øde, og mange af dem sank hen i Ruiner; Haverne blev forstyrrede og Vandspringene hørte op med at springe. Lidt efter lidt blev Boligerne opfyldte med slet, løvlost Pak, Smuglere, der benyttede Alhambras uafhængige Jurisdiction til at drive det toiseløseste, farligste Smugleri, og Tyve og slette Personer af alle Slags, hvilke der søgte et Tilflugtssted, hvorfra de kunde brandskatte Granada og Omegnen. Endelig lagde Regjeringens stærke Arm sig derimellem. Hele Selkfabet blev undersøgt og Ingen fik Tilladelse til at blive der, uden de, der kunde bevise, at de vare skikkelige Folk. Den største Deel af Bygningerne blev nedbrudt, og blot nogle fåae Huse blev tilbage tilligemed Franciskanerklosteret og Sognekirken. Under de nye Uroligheder i Spanien, da Granada befandt sig i Transfæmændenes Hænder, laae deres Tropper paa Alhambra, og den franske Hærfører boede for det meste i Paladset. Med den oplyste Smag, der for det meste udmerkede Transfæmændene ved deres Erobringer, sikrede de dette Mindesmærke om

mauriske Pragt og Storhed for ganske at styrte sammen. Tagene blev udbedrede; Salene og Gangene beskyttede mod Veir og Wind; Haverne dyrkede, Vandrenderne istradsatte, Vandspringene endnu engang bragte til at udspredde deres gnistrende Straaler i Solens Glands, og Spanien kan takke disse sine Fjender for, at det har beholdt det skjønneste, mest tilstrækende historiske Mindesmærke.

Men ved deres Bortgang sprængde dog Transkmændene flere Taarne paa de yderste Mure i Luften og forlode Fæstningen i en saadan Tilstand, at den neppe kunde holdes. Siden den Tid er dette Punkts krigelige Vigtighe d til Ende. Besætningen udgjør kun en Haandfuld Invalider, hvis fornemste Tjeneste bestaaer i, at bevogte nogle af de ydre Taarne, der undertiden bruges som Statsfængsler. Gouverneuren har forladt Alhambras luftige Hoie og boer midt i Granada, for bedre at kunne passe sine Embedspligter. Jeg kan ikke slutte disse forte Anmærkninger angaaende Fæstningens Tilstand, uden at lade den nærværende Commandant, Don Francisco de Sernas agtværdige Bestræbeler vedefares Retsærdighed. Han anvender alle de Midler, hvor indskrænkede de end ere, som hans Stilling byder ham, for at bringe Fæstningen i en bedre Stand og i det mindste for nogen Tid at sikre den for aldeles at forfalde. Havde hans Ho mænd opfyldt deres Embedspligter med den samme Trofast, stod Alhambra maaskee endnu i sin forrige Skjønhed, og dersom Regjeringen vilde understøtte ham med Midler, der svarede til hans Tver, vilde denne Bygning endnu kunne pryde Landet, og lokke de Nysgjerrige og Oplyste fra enhver Himmelegn, gjennem mange Menneskealdre.

## Det Indre af Alhambra.

---

Alhambra er allerede blevet saa ofte og saa noigagtigt beskrevet af Reisende at et blot Udkast vil være nok for igjen at opfriske Læserens Hukommelse. Jeg vil derfor kun i Korthed fortælle vort Besøg der Morgenen efter vor Ankomst til Granada.

Da vi havde forladt vort Gjestgiversted Sværdet, la espada, gik vi over den berømte Plads Vivarambla, forдум Skuepladsen for de mauriske Kamplege og Turneringer, men nu et meget besøgt Torg. Derfra vandrede vi hen ad Bacatin, hvis mellemste Gade i Maurernes Tid var det store Bazar, og hvor endnu de smaae Boder og snoevre Tilgange vidne om den østerlandske Oprindelse. Vi kom derpaa over en aaben Plads, ligeoverfor General-Captainens Palads, og steg op ad en snoever og krum Gade, hvis Navn mindede os om Granadas Riddertid. Den heed nemlig calle de los Gomares, eller Gomarernes Gade, efter en i Kronniker og Sagn meget berømt maurisk Slægt. Denne Gade førde os til en Steenport af græsk Bygningsmaade, som Karl den V havde bygget og som danner Indgangen til Alhambras District.

Bed denne Port befandt der sig to gamle pjaltede Soldater, Efterkommere af Zegrierne og Abencerragerne, der vare sovede ind paa en Steenbaenk, medens en lang

mager Karl, hvis skidenbrune Kappe udentvivl skulde skjule hans indre Klædningsstykkers betenkelige Forfatning, stod og lænede sig i Soelskinnet og snakkede med en gammel Skildvagt. Han traad hen til os, da vi vare komne igjennem Porten og tilbød at vise os Føstningen. Jeg har en uovervindelig Afskye for saadanne tjenstfærdige Ciceroni, og dennes Udvortes behagede mig heller ikke.

„De er vel godt bekjendt her?“

„Ninguno mas; pues Sennor soy hijo de la Alhambra! (Ingen kan være det bedre, Herre! eftersom jeg er en Son af Alhambra.)“

Den simple Spanier har dog virkelig en egen digterisk Maade at udtrykke sig paa. En Son af Alhambra! Denne Bencøvnelse greb mig paa Stedet, og mit nye Bekjendtskabs meget ringe Udseende erholdt derved i mine Nine en vis Værdighed. Det var ligesom et Symbol paa dette Steds Skjæbne og passede meget godt for en Afskom af disse Ruiner.

Jeg henvendte endnu nogle Spørgsmaal til ham og fandt at han havde en Ret til denne Titel. Hans Familie havde fra Slegt til Slegt levet i Føstningen siden dens Erobring. Hans Navn var Mateo Ximenes. „Saa er De maaskee“ — spurgde jeg — „en Efterkommer af den store Kardinal Ximenes?“ — „Dios sabe! (Det maa Gud vide!)“ svarede han. „Det kan vel være muligt. Vi ere den ældste Familie i Alhambra — Christianos viejos, gamle Christne, uden nogen Blanding af Maurer eller Jøde. Jeg veed nok at vi ere beslægtede med adskillige store Familier, men jeg glemmer det altid igjen. Men min Fader veed det altsammen. Han har endnu

Ridderkappen hængende i sin Hytte deroppe paa Fæstningen." — Der gives ingen Spanier, han være nok saa arm, der ikke gjør Fordring paa en hoi Herkomst. Men den første Titel, som denne pjaltede Adelsmand gav sig, havde dog indtaget mig saa meget for ham, at jeg med Fornsielse antog Sonnen af Alhambras Tilbud.

Vi befandt os nu i et dybt, snoevært Kloft, bevoret med skjonne Træer, og gjennemskaaret af adskillige Gangstier med Steenbænker og Vandspring ved Siderne. Paa venstre Haand saae vi Taarnene af Alhambra; ligeover os og til Høire paa den anden Side af Kloftet vare vi overragede af lignende Taarne paa en Klippetop. Det var, sagde man, torres vermejos eller de carmoisinsrøde Taarne, saaledes kaldte af deres rødagtige Udseende. Ingen kændte deres Oprindelse. Det er vist, at de ere langt ældre end Alhambra; efter Nogle skulle de være byggede af Romerne, efter Andre af phœnisiſke Udvandrere. Da vi vare stegne op ad den steile, skyggefulde Høi, naaede vi Toden af et stort, mauriskt Taarn, der dænnede et Slags Udenværk, gjennem hvilket den midterste Indgang førde til Fæstningen. Indenfor denne Skandse befandt der sig en anden Gruppe af Invalider, af hvilke een stod Skildvagt ved Porten, medens de Andresov, indhyllede i deres pjaltede Kapper, paa Steenbænkerne. Denne Port kalder man Retfærdighedsporten, efter den Net, der i Maurernes Tider blev holdt i dens Forhalle, hvor ubetydelige Stridigheder strax bleve afgjorte, en Skif, der er almindelig hos alle østerlandske Folk, og som der undertiden sigtes til i den hellige Skrivt.

Den store Forhalle ved denne Port danner en uhyre

arabiske Bue i Form af en Hestesko, der hæver sig til den halve Hoide af Taarnet. Paa en Steen i denne Hvælving er der indgravet en Kjømpehaand. I Forhallen selv seer man ligeledes paa en Hjørnesteen Afbildningen af en uhyre stor Nøgle. Personer, der foregive at besidde nogen Kundskab om de mahomedanske Symboler, forsikke, at Haanden er et Sindbillede paa Religionslæren, og Nøglen paa Troen. Denne Sidste, sagde de, befandt sig ogsaa paa Moslemernes Tane, da de bragde Andalusien under Aget, og dannede en Modsætning af det christelige Sindbillede Korset. Men den legitime Son af Alhambra gav os en anden Forklaring der syntes at stemme mere overeens med Almuens Forestillinger, der bilder sig ind, at der med enhver mauriske Ting, er forbundet noget Hemmelighedsfuldt og Magiskt, og som nærer en Mængde Overtro i Henseende til denne gamle mauriske Fæstning. Ifølge Matteos Beretning er det nemlig et herskende Sagn, der skriver sig fra de ældste Beboere og er gaaet i Urv fra Fader til Son, at Haanden og Nøglen vare Tryllebilleder, med hvilke Alhambras Skjæbne stod i Forbindelse. Den mauriske Konge nemlig, der byggede Borgen, var en stor Troldmand, eller havde efter Andres Beretning, endogsaat folgt sig til Djævelen, og sat hele Fæstningen under en vild Trolddom. Derved var den ogsaa blevet staende gjennem flere Aarhundreder trods Storm og Jordskælv, medens alle Maurernes andre Bygninger vare sjunkne i Ruiner eller forsvundne. Denne Trolddom skal, ifølge Sagnet, bestaae saalænge til Haanden paa den yderste Bue rækker ind og griber Nøglen; da skal den hele Bygning synke i Første Deel.

Ruiner, og alle de Skatte som Maurerne have nedgravet der, skulle komme for Lyset.

Trods denne betenkelige Spaadom vovede vi dog, at gaae igjennem den fortryllede Port, da vi troede at finde nogen Beskyttelse mod den sorte Kunst i den hellige Tomfrues Maade, hvis Billeder vi saae ovenover Portalet.

Da vi vare komne igjennem dette Udenvaerk, gik vi op ad en snoever Vei, der snoede sig mellem Mure og naaede til en aaben Esplanade i Fæstningen, som man kalder plaza de los Alcibes, Vandbeholdningernes Plads, af den store Vandbeholdning, der af Maurerne er bleven indhugget i Klippen selv, for at forsyne Fæstningen. Her findes der ogsaa en Brønd af umaadelig Dybde, der indeholder det reneste og friskeste Vand, et andet Mindesmærke om Maurernes fine Smag, der vare utroettelige i at forskaffe sig dette Element i dets oprindelige Kleenhed.

Ligeoverfor denne Esplanade ligger den kostbare Bygning, som Karl V begyndte at opføre, for, som man siger, at fordunkle den mauriske Herskers Borg. Men uagtet al dens Storhed og architechtoniske Fortjeneste forekom den os dog som en næsviis Fremmed, og ved at gaae forbi den, traad vi ind i en simpel, pragtlos Portal, gjennem hvilken man kommer ind i det Indre af den mauriske Borg.

Overgangen lignede et Trylleri. Det forekom os, som vi paa engang vare hensatte i andre Tider og Egne og at vi befandt os paa den arabiske Histories Grund. vi stode nemlig i en stor Gaard, der var brolagt med hvidt Marmor, og i hver Ende smykket med lette, mauriske Peristyler. Denne Gaard kaldtes Alberca. Midt i den

var der et uhyre Basin eller Fiszedam, et hundrede og tredive Fod langt, og tredive bredt, i hvilket der svommede Guldfisk, og som var omgivet af Hække af duftende Roser. Ved den øverste Ende af denne Gaard høver sig det store Taarn Comares.

Fra den nederste Ende kom vi igjennem en maurisk hvælvet Gang ind i den berømte Løvegaard. Ingen Deel af Bygningen giver et fuldstændigere Begreb om dens oprindelige Skønhed og Pragt, thi ingen har lidt saa ubetydeligt af Tidens Land. I Midten staaer det i Sagn og Sange saa berømte Vandspring. Vandkummen af Alazbast udspreder endnu sine Diamantstraaler, og de tolv Løver, der bære den, udgyde endnu deres Chrystalstrømme ligesaas godt som i Boabdils Dage. Gaarden er bleven benyttet til Blomsterbede og omgivet af lette arabiske Arkader med fint gjennenembrudt Gitter baarne af smække Piller af hvidt Marmor. Architecturen udmaerket sig her, som alle vegne i Palladset, mere ved Elegants, end ved Storhed, i det den rober en fin og behagelig Smag, tillige med Hang til Nydelse, der ingen Moie koste. Seer man paa de skjonne Zirater paa Peristylen og paa det, som det lader, meget skrøbelige Gitterværk paa Væggene, kan man neppe begrive, hvordan saameget af det har funnet modstaae Aarhundreders Indflydelse, Stod af Jordskælv, Krigens Voldsomheder og de roligere, men ikke mindre ødelæggende Plyndringer af begjærlige Reisende; og Folkesagnet at det hele beskyttes af en Trolddom finder derved sin Undskyldning.

Paa den ene Side af Gaarden fører en rigtsmykket

Portal til en høi Halle, der er brolagt med hvidt Marmor; den falbes de to Søstres Halle. En Kuppel lader tilstrækkeligt Lys falde ned og frisk Luft strømme ind i Hallen. Den nederste Deel af Murene er indlagt med smukke mauriske Teglstene, paa hvilke de mauriske Herfferes borgede Bacener ere indbrændte; paa den øverste Deel seer man det skjonne i Damascus opfundne Stucco, der bestaaer af brede, i former støbte Plader, der ere kunstigt sammenfæiede, saa at det seer ud som om det med Hænderne var formet til let ophsiede, phantastiske Arabesker, mellem hvilke der er blandet Sprog af Koranen og poetiske Indskrivter med arabiske og cufiske Bogstaver. Disse Birater paa Kuppel og Mure ere stærkt forgylde, og Mellemrummene udmalede med Lapislazuli og andre glindsende og varige Farver. Paa hver Side af Hallen er der Nischer for Ottomaner og Loibænke. Ovenover en indre Forsal befinder der sig en Balkon, der staer i Forbindelse med Kvindernes Værelser. Man seer endnu vinduesgitterne, bag hvilke Haremets sortviede Skjønheder, uden at sees, kunde betragte dem, der opholdt sig i Hallen.

Man kan umueligt betragte dette Yndlingsopholdssted for østerlandske Søder, uden at erindre sig de gamle arabiske Romanzer, og hvert Dieblik vente, at en eller anden hemmelighedsfuld Prindsesse vinker ned med sin hvide Arm eller at et dunkelt Die titter gjennem Gitterverket. De Skjønnes Bolig er endnu saadan, som om den var beboet igaar, men hvor ere Zoraiderne og Lindararerne?

Ligeover for Lovegaarden er Abencerragernes Halle, der har sit Navn af denne tappre, ridderlige Stamme, der her saa trostløst blev myrdet. Nogle tvivle endnu om Sand-

heden af denne Fortælling; men vor ydmyge Ejener Matteo viisde os endog den lille Dør gjennem hvilken de blevе forte ind, En efter Anden, og det hvide Marmorvandspring midt i Hallen, ved hvilket de blevе halshuggede. Han viisde os ogsaa nogle store rødagtige Pletter paa Gulvet, som Spor af deres Blod, der efter Folkeovertroen aldrig kan udslettes. Da han mærkede at vi lod til at troe ham, foiede han strax til, at man ofte hørde om Natten sagte Tammertoner i Løvegaarden, lig den sagte Mumlen af en stor Mængde Mennesker, og undertiden ogsaa en svag Klinge, som en fjern Klirren af Lænker. Ustridigt frembringes disse Toner af det sprudlende og neddryppende Vand, der føres gjennem Rør og Kanaler under Jorden; for at holde Vandspringene i Gang. Men ifølge det Sagn, som Sønnen af Alhambra fortalte os, komme disse Toner fra de myrdede Abencerragers Mandar, der hver Nat besøge denne Skueplads for deres Lidelser og nedkalde Himmelens Hævn over deres Mordere.

Fra Løvegaarden gik vi igjen tilbage gjennem Gaarden Alberca, eller den store Fiskedams Gaard og tværs over samme til Taarnet Comares, der er kaldet saaledes efter ham, der byggede det. Det er massivt, stærkt og meget høit, rager op over Bygningerne og staer paa den steile Side af Bjærget, der her gaaer lodret ned til Bredden af Darro. En maurisk Ruegang bragde os til en viid, hoi Hal, der danner det Indre af dette Taarn og var de mauriske Fyrsters store Audiencesal, som man den Tid kaldte Gesandternes Hal. Den bærer endnu Spor af sin fordums Pragt, Væggene ere rigt belagte med Stucco, smykket med Arabesker. Den øverste Hvælvning af Cedertræe, der for-

medelst sin Hoide ganske taber sig i Mørket, glindser endnu af en rig Forgyldning og af den arabiske Pensels brændende Farver. Paa de tre Sider af Salen er der dybe Bindver, der ganske gaae igjennem de uhyre tykke Mure, og fra hvis Balkoner man har Udsigt over den grønne Darrodal, Gaderne og Klostrerne i Albaycin og langt ud over de fjerneste Dele af Vegaen.

Teg gad endnu gjerne beskrive de andre yndige Værelser i denne Side af Palladset, f. Ex. Tocador, eller Dronningens Pynteværelse, et aabent Belvedere paa det Overste af Taarnet, hvor de mauriske Sultaninder indaandede den rene Bjærgluft, og frydede sig ved Synet af Paradiset rundt omkring dem; den indelukte lille Patio eller Lindaraxos Have, med sit Vandspring af Alabast og sine Roser og Myrther, Citrontræer og Orangebuske; de kjølige Haller og Grotter ved Badene, hvor Dagens Hede og Klarhed bliver dæmpet ved en bestandig Friskhed og et mildt, hemmelighedsfuldt Lys; men jeg maa vegte mig for at opholde mig altfor længe ved disse Gjenstände, da jeg blot vil give Læseren et almindeligt Overblik over et Opholdssted, hvor han, hvis det maatte behage ham, kan dvæle med mig i denne Bygning, der endnu ganske er tilbage, og derved lidt efter lidt blive bekjendt med alle dens Egenheder.

Betydelige Vandmasser, der fra Bjærgene føres, hid gjennem gamle mauriske Vandledninger, gjennemstromme Paladset, fylde dets Bade og Fiskedamme og sprudle i Vandspring i Hallerne eller risler i Kanaler under Marmorgulvene. Har Vandet ydet Kongeborgen sin Tribut og gjennemrislet dens Haver og Enge, flyder det ned ad den lange Skrændte, der fører til Staden, rinder i Smaa-

bække, skummer i Vandspring og vedligeholder i de Lunde, der omgive hele Bjørget, hvorpaa Alhambra ligger, et bestandigt Grønt.

Kun den, der har besøgt det brændende, sydlige Klima, forstaaer behørigt at skatte det behagelige ved et Opholdssted, der forener Bjørgets luftige Kjøling med Dalens friske Gronne.

Medens Staden nedenunder sukker i Middagens Hede og den udstrakte Vega sittre for Diet, spille de friske Luftninger fra Sierra Nevada gjennem de høie Haller, og medføre de omliggende Havers Bellugt paa deres Vinger. Alt indbyder her til den magelige Hvile, de sydlige Egnes Salighed, og medens det halvlukte Dør fra de skyggefulde Balkoner seer ned paa det funkende Landskab, indslulles Dret af Lundenes Susen og de levende Strømmes Rislen.

## Taarnet Comares.

---

Læseren har nu erholdt et Omrids af det Indre af Alhambra, og vil nu længes efter at erholde en almindelig Anskuelse af dets nærmeste Omgivelser. Morgenen er klar og venlig, Solen har endnu ikke Kraft nok til at forjage Nattens Kjølighed; vi ville altsaa bestige Taarnet Comares og betragte Granada og dens Omegn.

Saa kom da værdige Læser og Kammerat! følg mine Skridt i denne med rige Zirater udsmykkede Forhal, der fører til Gesandternes Sal. Men ind i denne ville vi ikke træde, men vende os til Venstre til en lille Dør i Muren. Se dig for! Her finder Du en steil og temmelig skummel Vindetrappe, og dog ere paa disse mørke, snevre Trin, der vinde sig i Sneglegang, Granadas stolte Beherstere og dets Dronninger ofte stegne op paa Tindingerne af Taarnet, for at bespeide den christelige Hær eller for at betragte Kampene paa Vegaen. Endelig have vi naaet det overste terrasseformige Gulv, og kunne nu et Dieblik trække Ande, medens vi flygtigt oversee det kostelige Panorama af Landet og Staden, Klippebjerge, grønne Dale, frugtbare Sletter, Slotte, Kirker, mauriske Taarne, gothiske Domer, hensyndende Ruiner og blomstrende Lunde.

Vi ville nærme os Tinderne og rette vort Blik lige ned. Se! paa denne Side have vi hele Planen af Alham-

bra liggende for os, og kunne oversee alle dets Gaarde og Haver. Ved Foden af Taarnet er Gaarden Alberca, med sin store af Blomster omgivne Fiszedam, og længere borte Lovernes Gaard med sit beromte Vandspring og sine lette mauriske Arkader, men hist midt i Bygningen Lindarapas lille Have med sine Roser og Citrontræer og smaragdgronne Buske, ligesom begravet i Hjertet af det Hele.

Det Boelte af Mure, besatte med firkantede Taarne, der trækker sig rundt omkring Randen af Hoen, er den yderste Grændse af Fæstningen. Nogle Taarne ligge, som Du seer, i Gruus og deres vældige Ruiner ere skjulte under Viinranker, Figentræer og Aloer.

Lad os nu see hen til den nordre Side af Taarnet. Det er en steil Hoide, thi Grundvolden af Bygningen stiger ud af Buskene paa den steile Side af Bjørget. Og se! en lang Spalt i den massive Muur viser at Taarnet er blevet rystet af et af de Jordskælv, der fra Tid til anden have sat Granada i Forfærdelse og tidligt eller sildigt ville ogsaa gjøre disse forfaldne Bygninger til blotte Grulusdynger. Det dybe snævre Kloft neden under os, som udvider sig lidt efter lidt, jo mere Høiene træde tilbage, er Darrodalen. Du seer hvorledes den lille Flod snoer sig mellem dyrkede Terrasser, Frugt- og Blomster-Haver. Det er en Flod, om hvilken man i gamle Dage paastod at den forde Guld med sig, og man søger endnu undertiden i dens Sand efter dette kostbare Metal. Nogle af hine hvide Lysthuse, der fremglindse i Lunde og Viingaarde, vare i Maurernes Dage Lyststeder, hvor de forfriskede sig i deres Haver.

Dette høie Palads med de smække, hvide Taarne og

lange Arkader, høst paa Bjærget, mellem herlige Lunde og hængende Haver, er Generaliset, de mauriske Kongers Sommerpalads, hvortil de begav sig i de hede Sommermaaneder, for at nyde et endnu luftigere Opholdssted, end Alhambra. Den nogene Bjærgtop høst, paa hvilken Du seer den usormelige Ruin er la sillæ del Moro, Maurerens Sæde, saaledes kaldet fordi den var den ulykkelige Boabdis Tilflugtssted under en Opstand, hvor han opholdt sig og skuede sorrigfuld ned paa den oprørsk Stad.

En Rislen af Vand høres undertiden fra Dalen. Den kommer fra Vandledningen under en maurisk Molle nøer ved Foden af Højen. Alleen høst er Alameda, der strækker sig langs med Bredden af Darro, en Undlingsspadsergang om Aftenen, og en Samlingsplads for de Elskende i Sommernætterne, hvor man siligt paa Aftenen hører Toner af Guitarrer fra Bænkene langs med Alleen. Nu seer man blot nogle dogne Munke der og en Gruppe af Personer, der bringe Vand fra Bandspringet Avellanos.

Bliv ikke bange! det var blot en Høg, som vi opfremmede af sin Røde. Dette gamle Taarn er en Liggeplads for omstrøifende fugle. Alle Slags Svaler bygge Neder i alle Revner og Spalter, og omkredse det hele Dagen, medens om Natten, naar alle andre fugle have sat sig til Ro, Steenuglen forlader sit Smuthul og lader sit Skrig lyde fra Tindingerne. Se kun, hvor Høgen som vi have opfremmet, flyver hen under os, over Træernes Toppe til Ruinerne af Generaliset.

Lad os forlade denne Side af Taarnet og vende vore Dine mod Vesten. Her see vi langt borte en Række af Bjærge, der omfatte Begaen, den gamle Grændse imellem

det mosleinske Granada og de Christnes Lande. Paa deres Toppe kan Du endnu see Krigstaarne, hvis graae Mure og Tinder synes at være et med den Klippe, paa hvilken de ere byggede, medens hist og her et eensomt Atalaya el-ier Bagtaarn staar paa et højt Punkt, og seer, som fra Himlen, ned i Dalene paa den anden Side. Gjen-nem Passene i disse Bjørge, især gjennem det ved Lope, steeg de christelige Hære ned i Vegaen. Om Foden af hūnt graae, nogene Bjerg, der staaer ganske adskilt fra de Andre og udstrækker sin kjække Klippesod langt ud i Sletten, saae man de indbrydende Skarer med flyvende Faner drage frem ved Klangen af Pauker og Trompeter. Hvor forandret er nu ikke alt dette? Istedet for den skin-nende Linie af bevæbnede Krigere see vi nu et taalmodigt Tog af Muulæseldrivere, der bevæger sig langsomt langs med Skraaningen af Bjørget. Hün Side dette Forbjørg findes den historisk bekjendte Bro Pinos, bekjendt af mange blodige Kampe mellem Maurer og Christne, men endnu mere berømt, fordi den var det Sted, hvor Dronning Isabellas Sendebud indhente og tilbagekaldte Columbus, da han var afreist fuld af Fortvivelse, for at bringe sin Op-dagelsesplan til Frankerig.

Hist er der endnu et andet Sted, der er bekjendt i Ver-densopdagerens Historie. Hün i Middelpunktet af Vegaen, i Morgensolen glindsende Linie af Wolde og Taarne, er Staden Santa Fé, som de katholske Fyrster byggede under Granadas Besleiring, efterat en Gldebrand havde forstyrret Leiren. I disse Mure blev Columbus kaldet tilbage af den heltemodige Dronning, og her sluttedes den Over-eenskomst, der førde til Opdagelsen af den vestlige Verden.

Her, henimod Syden, svælger Diet i Vegaens nyppe  
Skjonheder, blomstrende Lunde og Haver, yndige Plant-  
ninger af Frugttræer, mellem hvilke Xenil snoer sig i sol-  
verne Bugter og nærer utallige smaa Bække, i hvilke den  
bliver ledet gjennem Kanaler fra Maurernes Tider, hvor-  
ved Egnen er klædt i et bestandigt Grønt. Her ere de  
berømte Haver, Landsteder og Boliger, for hvilke Mau-  
rerne kæmpede med saa fortvivlet Mod. Selv Bonder-  
gaardene, der beboes af simple Landmænd, bære endnu  
Spor af Arabesser og andre smagfulde Prydelsær, der  
bevise at de paa Maurernes Tid have været meget siirlige  
Boliger.

Henover den dyrkede Deel af Vegaen seer man imod  
Syden en Række af skaldede Høie, ned ad hvilke et langt  
Tog af Muulæsler langsomt bevæger sig. Fra Toppen af  
en af disse Høie kastede den ulykkelige Boabdil det sidste  
Blik tilbage til Granada, og gav sin Sjæls Smerte frit  
Løb. Det er det i Sange og Sagn saa berømte Sted:  
„Maurerens sidste Suk.“

Nu ville vi hæve vore Blikke til Snetoppen af hin  
Bjærggrække, der glindser som en hvid Sommersky paa den  
blaue Himmel. Det er Sjerra Nevada, Granadas Stolt-  
hed og Glæde, Kilden til dets kjølige Lustninger, til dets  
bestandige Grønt, til dets skummende Bandspring, og  
altid vandrige Stromme. Det er den navnkundige Bjærg-  
kjøde, der staffer Granada den Forening af Nydelser, der  
er saa sjeldan i en sydlig Stad, et nordligere Climas friske  
Plantevoert og kjøligere Luft forenet med den tropiske Soels  
oplivende Varme og en sydlig Himmels skylose Azur. Det  
er denne luftige Skat af Sne, der ved at smælte, naar

Soelheden tager til, sender Bække og Stromme ned gjen- nem enhver Kloft og Rende i Alpurrerne, og udbreder et smaragdfarvet Grønt og yppig Frugtbarhed over en Række af lykkelige, affidesliggende Dale.

Man kan med Rette kalde denne Bjærgstrækning Granadas Gre. Den behersker den hele Strækning af Andalusien og kan sees fra den fjernehste Dal. Muulæseldriveren hilser den, naar han seer den hæve sine kjolige Toppe op af Slettens lumre Fævnhed, og langt ude paa det blaae Middelhav betragter den spanske Matros fra Dækket af sin Baad den endnu med tankefulde Blikke, tænker paa det fortryllende Granada og nynner en gammel Romance om Maurerne.

Dog nok! — Solen staaer allerede hoit over Bjærgene og lader sine hede Straaler nedstromme paa vore Hoveder. Taarnets terrasseformige Gulv er allerede hedt under vore Hodder; vi ville forlade det, stige ned og forfriske os i Buegangen ved Løvernæs Vandspring.

## Betrægtninger over Moslemernes Herredømme i Spanien.

---

En af mine Yndlingspladser er Balkonen udenfor det midterste vindue i Gesandternes Sal i Taarnet Comares. Nylig har jeg siddet der, og glædet mig ved Slutningen af en lang, soelklar Dag. Da Solen sank ned bag Alhamas Purpurbjørge, sendte den endnu en Strom af Lys over Darro-Dalen, og omgav Alhambras rødagtige Taarne med en tungfndig Glans, medens Vegaen, der var beækket med en let, varm Taage, der indsugede de sidste Straaler, saae ud som en vidtudbredt gylden So. Ikke et Windpust forstyrrede denne Times Stilhed, og endskjøndt af øg til de sagte Toner af Musik og Glæde steg op fra Haverne ved Darro, gjorde dette dog den alvorlige Taus-hed i det ophøjede Mindesmærke, der overskyggede mig, endnu mere indtryksfuldt. Det var en af de Timer og Scener, i hvilke Erindringen udøver en virkelig Trolddomskraft, og ligesom Aftensolen, der belyser de hensmuldrende Taarne, udsender den sine tilbagevirkende Straaler for at belyse henvunden Herlighed.

Som jeg sad der og betrægtede Virkningen af det meer og meer svindende Daglys paa den mauriske Bygning, henvendtes mine Tanker paa den lette, yndige og vellystige Charakteer, der hersker overalt i dens indre Archi-

tetur, i Modsetning af den ødle men mørke Høihed ved de gothiske Bygninger, som de spanske Crobrere opførde. Saaledes udtrykker Architecturen selv disse to krigerriske Folks modsatte, uforenelige Natur. Lidt efter lidt hensank jeg i Grublerier over de arabiske eller mauriske Spaniers besynderlige Skjæbne, hvis hele Tilværelse er som et gammelt Eventyr og danner en af de eiendommeligste, men tillige mest glimrende Perioder i Historien. Saa vældigt og varigt deres Herredomme end var, vide vi dog neppe hvorledes vi skulle falde dem. De ere en Nation, ligesom uden et anerkjendt Land eller et bestemt Navn. En fjern Bolge af den store arabiske Oversvømmelse, kastet op paa Europas Kyster, synes de at besidde al den første Boldsomhed af en Sommerstrøm. Løbebanen for deres Crobringer ligefra Gibraltars Klippe til Pyrenæernes Bjerge var saa glimrende og herlig som Moslemernes Seire i Syrien og Egypten. Ja, dersom de ikke havde lidt Skibbrud paa Sletterne ved Tours, vilde de have overstømmet hele Frankrig og Europa, med samme Lethed som de østlige Lande, og Halvmaanen vilde maaßke have glimret paa Zaarnene i Paris og London.

Drevne tilbage bag Pyrenæerne opgav de blandede Horder fra Asia og Afrika, der dannede dette store Udbrud, Moslemernes Grundsætninger ved deres Crobringer og sogde i Spanien at grunde et varigt og fredeligt Herredomme. Som Crobrere lignede deres Hætemod kun deres Maadehold, og i begge overgik de en Tid lang de Nationer, med hvilke de kjømpede. Bortfjernede fra deres fødrene Egne, elskede de det Land, om hvilke de antogte, at det var sjænket dem af Allah, og stræbde, at forståenne det

med Alt hvad der kan befordre menneskelig Lyksalighed. De lagde Grunden til deres Magt i et System af vise og billige Love, befordrede flittigt Kunster og Videnskaber, Agerdyrkning, Manufacturer og Handel, og dannede saaledes lidt efter lidt et Rige, med hvilket intet af de christelige kunde sammenlignes i Henseende til indvortes Velstand. Men i det de saaledes omhyggeligt forenede al den Dannelse og Forfinelse, der udmærkede det arabiske Rige i Østen i dets meest blomstrende Periode, udbredte de ogsaa Orientens Oplysning i de vestlige Egne af det endnu i Mørke liggende Europa.

Stæderne i det arabiske Spanien blev Læresteder for de christne Kunster, hvor de indsamlede nyttige Kundskaber. Universiteterne i Toledo, Cordova, Sevilla og Granada blev besøgte af den blege Studerende fra andre Lande, for at han der kunde gjøre sig bekjendt med Arabernes Videnskaber og Oldtidens opdyngede Skatte. Venner af de muntre Videnskaber gif til Cordova og Granada, for at indsuge Østens Digtekunst og Musik, og Nordens staalklædte Krigere iilde ogsaa derhen, for at uddanne sig i ødle Øvelser af Ridderkabets fine Sæder.

Dersom Moslemernes Mindesmærker i Spanien, der som Moscheen i Cordova, Alcazar i Sevilla, og Alhambra i Granada endnu bære Indskrivter, der stoltelig forkynde deres Herredommes Vælde og Varighed, kan da denne Stolthed udlees som forståelig, eller anmassende? Menneskealder efter Menneskealder, Narhundrede efter Narhundrede forsvandt og dog forbleve de endnu i Besiddelse af Landet. Et længere Tidstrum randt hen, end det der var forsvundet siden Engeland blev underkuet af den normanniske Kro-

brer, og Efterkommere af Musa og Taric kunde ligesaa lidet troe at de igjen skulle vandre i Landsflygtighed ad den samme Vei, paa hvilken deres seierige Forfædre vare dragne ind i Landet, som Efterkommerne af Rollo og Vilhelm og deres gamle Pairer nu kunne drømme om, at de nogensinde skulle blive fastede tilbage til Normandiets Kyster.

Alligevel var Moslemernes Rige i Spanien ikke andet end en glindende erotisk Plante, der ingen varige Rødder slog i den Jordbund, som den forskjønnede. Af sondrede fra alle Naboer, i Vesten ved Troens og Sædernes uoverstigelige Grøndser, og adskildte fra deres Frender i Østen ved Sør og Ørkener, vare de et eensomt Folk. Deres hele Tilværelse var en forlønget, skjøndt tapper og ridderlig Kamp, for at faae fast God i et eroberet Land.

De vare Forposter og Grændsevagter for Islam. Halvøen var den store Valplads, hvor de gothiske Crobrere fra Norden og de moslemiske fra Østen stødte sammen og strede om Overherredømmet, og Arabernes driftige Mod blev endelig overvældet af Gothernes kraftige og varige Tapperhed.

Aldrig var et Folks Tilintetgjørelse fuldstændigere, end de mauriske Spaniers. Hvor ere de nu? Spørg Kysterne af Barbariet og dets øde Steder! Den fordrevne Lævning af et forдум saa mægtigt Rige forsvandt iblandt Afrikas Barbarer og hørde op at være en Nation. Ikke engang et eget Navn have de efterladt sig, endskjøndt de næsten i aatte Aarhundrede have været et eget Folk.

Det Hjem, de valgte, og som de besadde i Aarhundreder undslaaer sig for at erkjende dem undtagen som Voldsmænd og indtrængte Grobrere. Kun Ruiner af nogle Mindesmærker ere alt, hvad der endnu er tilbage, for at aflægge Vidnesbyrd om deres Magt og Herredomme, saaledes som eensomme Klipper, der staae langt inde i det Indre, aflægge Vidnesbyrd om en vidtudstrakt Oversvømmelse. Et saadant Mindesmærke er Alhambra, en musselmanse Grundsteen midt i et christeligt Land, et østerlandsk Palads blandt Vestens gothiske Bygninger, et sirligt Memento mori over et tappert, kyndigt og elskværdigt Folk, der erobrede, herskede og forsvandt.

---

## Huusholdningen.

---

Det er paa Tiden at give Læseren en Forestilling om mine huuslige Indretninger paa dette besynderlige Op- holdsted. Det kongelige Palads paa Alhambra er overgi- vet til en god gammel Jomfrues Opsyn, ved Navn Don- na Antonia Molina, men som man paa spansk Viis pleier at kalde med den fortroeligere Bencøvnelse Tia Antonia (Tante Antonia). Hun holder de mauriske Sale og Haver i Orden og foreviser dem for Fremmede. Derfor erholder hun ogsaa Foræ- ringer af de Fremmede, og alt hvad Haven indbringer, med Undtagelse af en Afgivt af Blomster og Frugter, som hun maa aflevere til Gouverneuren. Hendes Bolig befinder sig i et Hjørne af Paladset, og hendes Familie bestaaer af en Broderdatter og en Brodersøn; Born af to af hendes Brødre. Brodersønnen, Manuel Molina, er en ung Mand af sandt Værd og af øgte spanske Gravitet. Han har tjent i Ar- meen i Spanien og i Vestindien, men studerer nu Medicin, i Haab om at blive Fæstningslæge, en Post der indbringer i det mindste et hundrede og fyrtetyve Rigsdaler om Året. Hvad Broderdatteren angaaer, da er det en lille, plump, sortøjet, andalusisk Pige, ved Navn Dolores, men som formedelst sine klare Nine og sin muntre Characteer fortiende et bedre Navn.

Hun er erklaaret Arving til alle sin Fasters Besiddelser, der bestaae i nogle forfaldne Huse indenfor Foestningen, der afgive en aarlig Indkomst af omrent Eet hundrede og halvtredsindstyve Rigsdaler. Jeg havde ikke været længe i Alhambra, førend jeg allerede bemærkede, at der bestod en stille Kjærlighedsforstaelse mellem den sindige Manuel og hans smukkede Sødkendebarn, og at der ikke var andet, der hindrede dem i at forene deres Hoender og Forhaabninger, end at han først skulde have sit Doctordiplom og formedelst Slægtskabet tilkjøbe sig Dispensation af Paven.

Med den gode Dame Antonia har jeg sluttet en Accord, ifølge hvilken hun forsyner mig med Gode og Bozpæl, medens den lyftige lille Dolores holder mit Værelse i Orden, og opvarter mig under Maaltidet. Desuden har jeg en lang, stammende, guulhaaret Knæs, ved Navn Pepe, til min Tjeneste, der arbeider i Haven, og vilde ogsaa have tjent mig som Opvarter; men deri blev han stukket ud af Sonnen af Alhambra, Matteo Ximenes. Denne muntre og tjenstfærdige Karl har nemlig vidst at mage det saaledes, at han fra det Dieblik, da jeg traf ham ved den yderste Port af Foestningen, ikke har forladt mig, og han har saaledes indvikklet sig i alle mine Planer, at han har indsat sig selv hos mig som Tjener, Cicerone, Ledsager, Vægter og oldgranskende Baabendrager, saa at jeg har været nødt til at forbedre Tilstanden af hans Garderobe, for at han ikke skulde gjøre sine mange forskjellige Forretninger alt for stor Skam. Han har dersor bortslængt sin gamle brune Kappe, som en Snegl sit Huus, og viser sig nu i Foestningen med en Hat og en øen andalusisk Troie, til sine Kammeraters uendelige Welbehag

og store Forbauselse. Den ørlige Matteos Hovedfeil er hans alt for store Tjenstagtighed. Da han føler, at han selv har paatrængt sig, for at blive min Opvarter, og at min simple og rolige Levemaade gjor hans Post til et sandt Sincure tænker han altid paa hvordan han skal gjøre sig vigtig og nyttig for mig. Jeg er derfor i en vis Henseende et Offer for hans Tjenstfaerdighed. Jeg kan ikke sætte en God uden for Paladsets Port, for at see mig om i Fæstningen, uden han ogsaa strax er i Hælene paa mig, for at forklare mig alt, hvad jeg kaster et Die paa. Men vandrer jeg nu endogsaa paa Nabohøje, paastaaer han, at ville tjene mig som Beskytter, skjondt jeg har temmelig stærk Mistanke om at han i Tilfælde af et Angreb mere vilde forlade sig paa Længden af sine Been, end paa Kraften af sine Arme. Alligevel er den arme Djævel en ret underholdende Person. Han er trohjertet, og af ubeskrivelig god Lune, snakkesalig som en Landsbyebarbejer, og vel underrettet om alt hvad Sladderagtighed smeder sammen paa Stedet eller i Omegnen. Men hvad der især giver ham Værd er en Skat af Localkundskaber, da han veed at fortælle en mærkværdig Historie om ethvert Taarn, enhver Hvælvning, enhver Port i Fæstningen, og selv anseer alt hvad han fortæller for den fuldkomneste Sandhed.

De fleste af disse Historier har han, efter sin egen Tilstaelse arvet fra sin Bedstefader, en lille Skredder, der var uudtommelig rig paa Sagn, næsten hundrede Aar gammel, og saaledes hjemme i Fæstningen, at han kun to Gange var kommen udenfor dens Omkreds. Hans Bod havde næsten i et heelt Aarhundrede været Samlingsstedet

for en Hob ægte Sladderbrødre, der tilbragde den halve Nat der, for at tale om forgangne Tider, og om Alhambras skjulte Hemmeligheder og underfulde Eventyr. Med Murene af dette Sted havde den lille historiske Skrædders hele Liv, Lænken og Biden været noie forenede, indenfor dem var han født, indenfor dem aandede og syslede han, indenfor dem døde han, og indenfor dem blev han begravet. Men til Lykke for Verden døde hans Kundskab om de gamle Sagn ikke med ham. Da den sandhedelskende Matteo endnu var en Dreng, hørde han allerede opmærksomt paa sin Bedstefaders og Sladdersons Fortællinger, og der ved kom han i Besiddelse af kostelige Kundskaber betræffende Alhambra, som man ikke finder i Bøger, og som dog fortjene enhver nysgjerrig Læzers Opmærksomhed.

Disse Personer er det, der bidrage til min huuslige Beqvemmelighed i Alhambra, og jeg kan med Rette spørge om nogen af de Potentater, Moslemin eller Christne, der før mig have boet i dette Pallads, ere blevne opvartede med mere Troskab eller have glædet sig ved en muntre Regjering?

Saa snart jeg staar op om Morgenens, bringer Pepe, den stammende Gartnerdreng, mig en Afgift af nysplukede Blomster, som Dolores' mere kunstige Hånd sætter en Ere i at smykke mit Værelse med eller i at ordne i Blomsterglas. Mit Middagsmaaltid holder jeg hvor det falder mig ind; undertiden i en af de mauriske Sale, undertiden under Buegangene i Levernes Gaard, omgivet af Blomster og Vandspring, og naar jeg gaaer ud, fører den utrættelige Matteo mig til de meest romantiske Afkroge mellem Bjærgene og til de meest fortryllende Punkter i

de omliggende Dale, af hvilke enhver et Skuepladsen for en viunderlig Fortælling.

Skjøndt det er mig behageligt at tilbringe den største Deel af Dagen alene, begiver jeg mig dog undertiden om Aftenen til Donna Antonias lille huuslige Krebs. Denne pleier at komme sammen i et gammelt mauriskt Værelse, der tjener baade til Dagligstue og til Kjøkken, da der i den ene Ende af samme er opmuret et simpelt Urnested, hvis Røg har sværtet Væggene og næsten udslukket de gamle Arabesker. Et vindue med en Balkon, der vender ud mod Darrodalen, indlader den kjølige Aftenluft, og her holder jeg da mit tarvelige Aftensmaaltid af Frugter og Mælk, og blander mig i Familiens Samtaler. Spanierne besidde et naturligt Talent eller rettere sagt, god sund Forstand, der gjør dem til behagelige Selskabsbrodre, hvilken Stand de endog høre til, og hvor ufuldkommen deres Opdragelse end har været; desuden falde de aldrig i det Gemene, fordi en vis aandig Værdighed er dem medfødt. Den gode Fæster Antonia er en Dame af en kraftig, forstandig, skjøndt udannet Aand, og den klarsiede Dolores besidder, skjøndt hun i sit hele Liv kun har læst to eller tre Bøger, dog en tillokkende Blanding af Naturlighed og Fornuft, og overrasket mig ofte med det træffende i sit ukunstlige Spøg. Mangengang underholder Fætteren os, ved at forelæse os et gammelt Skuespil af Calderon eller Lope de Vega, hvortil man seer tydeligt at han bliver dreven af Lyst til at danne og more sit Søskendebarn Dolores, skjøndt Gluttonen til hans store Uregrelse i Almindelighed begynder at sove ind, endnu forend han er ved Enden af den første Act. Undertiden

har Fæster Antonia et lille Selskab af underdanige Venner og Undergivne, Beboere af den nærliggende Landsby, eller af Invalidernes Koner hos sig. Disse betragte hende med den største Erefrygt som den, der har Opsyn over Paladset, og søge at behage hende ved at bringe hende de Nyheder der ere i Omløb i deres By, eller de Rygter, der udspredes i Granada. Ved at lytte til disse Aftensamtaler, har jeg opsnappet meget Mærkværdigt, der kan tjene til at forklare Folkets Skikke og Ejendommeligheder der i Egnen. Det er simple Beskrivelser af simple Fornoisler; kun Stedets Beskaffenhed giver dem Værd og Interesse. Jeg betræder en fortryllet Jordbund, og er omgivet af romantiske Minder. Siden min første Barndom, da jeg først ved Breden af Hudson læsde en gammel spansk Krønike om Krigene med Granada, havde denne Stad bestandigt været Gjenstanden for mine vaagne Drømme, og i tankerne havde jeg allerede ofte betrædt Alhambras romantiske Haller. Nu ere Drømmene fra hine Dage blevne virkelige, og endnu kan jeg neppe troe mine Øine, eller troe at jeg virkelig beboer Boabdils Pallads, og seer fra dets Balkoner ned paa det ridderlige Granada. Naar jeg vandrer igjennem disse østerlandske Gemakker og hører Vandspringsene plaske og Nattergalene slaae; naar jeg indaander Duften af Roserne og mørker Indflydelsen af dette balsamiske Clima, fristes jeg stedse til at troe, at jeg er i Mahomed's Paradis, og at den lille, buttede Dolores er en af de klarsiede Houris, der ere bestemte til at bidrage deres til at forsøge de sande Troendes Lyksalighed.

---

## Flygtningen.

---

Siden jeg nedskrev de foregaaende Sider, have vi havt et lille behageligt Oprin i Alhambra, der lod en Sky fare hen over Dolores' soeklare Ansigt. Den lille Pige havde en øgte qvindelig Forkjærlighed for alle Slags Huusdyr, og som en Folge af sin overordentlige Ejekjærlighed havde hun opfyldt en af Gaardene i Alhambra med sine Yndlinger. En statelig Paafugl med sin Høne syntes her at føre Herredømmet over prægtige Fasaner, trættekjære Perlehøns og en heel Hær af almindelige Haner og Hons. Men Dolores' største Glæde havde i nogen Tid været et Par Duer, der nylig vare traadte ind i den hellige Wegtestand, og endogså havde udstukket en broget Kat og dens Killinger.

Som Bølg for dette Par, hvor det skulde begynde sin Huusholdning, havde Dolores indrettet et lille Kammer tæt ved Kjøkkenet, hvis vinduer gik ud til en af de stille mauriske Gaarde. Her levede det i et lykkeligt Ubekjendtskab med en Verden hin Side Gaarden og dens soelbestraalte Tag. Endnu havde det aldrig stræbt efter at flyve over Rygningerne eller at svinge sig op paa Taarnene. Endelig blev, til stor Glæde for dets omme lille Herskerinde, dets dydige Forbindelse lyksaliggjort med to uplettede, melkehvide Eg. Intet kunde være mere roesværdigt, end

det unge Egtepars Opførsel ved denne interessante Lejlighed. De sad bestandigt paa deres Nede, indtil Eggene vare udklækkede, og saalænge deres nøgne Smaa behovede Varme og Beskyttelse. Medens den ene saaledes blev hjemme, sloi den anden ud efter Føde, og bragde rigeligt Forraad hjem med sig.

Men dette Billede paa huuslig og øgtefæbelig Lykke forestod desværre en pludselig Forandring. En Morgen tidligt, da Dolores forede Hannen, faldt det hende pludselig ind, at lade ham kaste et Blik paa den store Verden. Hun aabnede altsaa et vindue, der gik ud til Darrodalen, og kastede ham pludseligt ud paa den anden Side af Alhambras Mure. Første Gang i sit Liv maatte den forbausede Fugl prøve hele Kraften af sine Vinger. Saaledes svævede han ned i Dalen, og svang sig derpaa pludseligt igjen næsten op i Skyerne. Aldrig før havde han naaet en saadan Høide, eller følt en saadan Henrykelse ved at flyve. Ligesom en ung, rig, munter Arving, der nylig er kommen til sine Godser, syntes han beruset af sin uindskrænkedie Frihed, og henrykt over den ubegrændsede Mark, der aabnede sig for hans Bedrivter. Hele Dagen kredsde den i forunderlige Svingninger fra Taarn til Taarn, fra Træ til Træ. Ethvert Forsøg paa at lokke ham ned, ved at strøe Edde paa Taget, var forgjøves. Han syntes at have tabt alle Erindringer om Hjemmet, om sin kjære Mage, om sine nøgne Smaa. For at gjøre Dolores' Angst endnu større, kom den i Følge med trenende palomas ladrones, eller Røverduer, hvis Instinct det er at lokke Vandringssuerne til deres egne Dueslag. Flygtnin-

gen syntes, som saa mange andre ubetænksomme Ynglinger ved deres første Udsflugt i Verden, at finde en særdeles Behag i disse velerfarne Kammerater, der havde foretaget sig at lære ham at kjende Livet og at indføre ham i Sel-skaber. Med dem svævede han omkring alle Tage og Spire i Granada, et Tordenveir trak op over Staden, men han sogde dog ikke sit Hjem, det begyndte allerede at blive mørkt, og han var endnu ikke tilbage. For endnu at forsøge det Hjerteskjærende i dette Oprin, sloi nu ogsaa Hunnen efterat hun havde siddet i flere Timer paa Reden, uden at blive afsløst, ud efter sin trolose Egtesfelle, men blev saalænge borte, at Ungerne døde af Mangel paa Varme og Ly ved det moderlige Bryst. Først langt ud paa Aftenen bragde man Dolores den Efterretning, at den flygtende Fugl havde sat sig paa Generalisets Daarne. Nu traf det sig at Opsynsmanden over dette gamle Slot ogsaa havde et Dueslag, blandt hvis Beboere der skulde befinde sig to eller tre af hine forforskede Fugle, der vare en Skæk for alle Dueelserne i Nærheden. Dolores sluttede i Dieblikket beraf, at de to befjerede Gavtyve, i hvis Sel-skab hun havde seet sin Flygtning, vare Beboere af Generaliset. Nu blev der strax holdt Raad i Tante Antonias Børrelse. Generaliset staaer under en anden Jurisdiction end Alhambra, og derfor fandt der en vis Formelighed, for ikke at sige Skinsyge, Sted imellem de to Bevogtere af Slottene. Der blev derfor besluttet, at sende Pepe, den stammende Gartnerdreng, som Gesandt til Slotsforvalten, med den Begjæring, at han vilde udlevere den flygtende Undersaat af Alhambra, hvis han skulde lade sig

finde paa hans District. Pepe afgik strax til sin diplomatiske Reise, gjennem de af Maanestinnet oplyste Buske og Gange, men vendte en Time efter tilbage med det sorgelige Svar, at der ikke havde ladet sig see en saadan Fugl i Generalifets Dueslag. Dog gav Slotsforvalteren det høitidelige Lovte, at dersom en saadan Landstryger skulde indfinde sig, om det saa var ved Midnatstid, skulde han i Dieblikket blive anholdt og sendt tilbage som Fange til sin lille forsøiede Hærskerinde.

Saledes stod det sig med denne sorgelige Sag, der foraarsagede megen Kummer i Paladset, og voldte den utrostelige Dolores en sovnlos Nat.

„Efter en Nat fuld af Sorger, kommer Glæden om Morgenens,” — siger Ordsproget. Det Første mine Dine saae, da jeg i Morges forlod mit Bærelse, var Dolores med den trolose Durk i Hænderne, og med Mine der funkslede af Glæde, han havde ganske tidligt ladet sig see paa Tinderne, var flojet frygtsomt fra Tag til Tag, og endelig ind igjennem det velbekjendte Bindve, hvor han overleverede sig selv som Fange. Dog vandt han just ikke megen Tiltro ved sin Tilbagekomst, thi den Forslugenhed, hvormed han fortærede den Føde, man satte for ham, viisde at han, ligesom den forlorne Søn, blot vendte tilbage, fordi Hungeren plagede ham. Dolores skjændte paa ham, for hans trolose Opførsel, og gav ham alle de Ægengivne som en saadan Ustadighed fortjende, skjøndt hun paa samme Tid paa sand Qvindeviis trykede ham til sit Bryst og beækede ham med Rys. Men jeg bemærkede ogsaa, at

hun havde været saa forsiktig at stække Vingerne paa ham  
for at forebygge al Ømflakken for Fremtiden, en Forsig-  
tighed, som jeg anmelder til Bedste for alle dem, der  
have flygtige Elskere eller vandrelystne Egtemænd. Mere  
end een vigtig Lærdom kunde man uddrage af Historien  
om Dosores og hendes Durk.

---

## Forfatterens Værelse.

---

Da jeg tog min Bolig i Alhambra, var den ene Ende af en Nække tomme Værelser afnymodens Bygningsmaade der vare bestemte til Bolig for Gouverneuren, satte i Stand for at modtage mig. De laae i Hovedbygningen af Pasladset og havde Udsigt til Esplanaden; den ene Ende af dem stodte til en Mængde smaa Kamre, deels mauriske, deels nyere, som Tante Antonia og hendes Familie beboede, og disse endte med en stor Sal, som den gode gamle Dame brugde som Taleværelse, Kjøkken og Audiencesal, I Maurernes Dage havde den Kunnet rose sig af nogen Glands, men da man havde bygget et Arnested i den ene Ende, havde Røgen sværtet Væggene, tilintetgjort næsten alle Birater og udbredt en mørk Farve over det Hele. Fra disse uvenlige Værelser førde en Forsal og en skummel Bindetrappe ned til en Floi af Taarnet Comares, hvor man, naar man gik ned ad den og aabnede en lille Dør ved Enden af Samme, pludseligt stod som fortryllet i det prægtige Forgemaak ved Gesandternes Sal, og havde foran sig Vandspringet der plaskede i Gaarden Alberca.

Det var mig ubehageligt at boe i et af de nymodens Værelser, der laa i Forbygningen af Slottet, og jeg længtes efter at fordyebe mig i Hjertet af den egentlige

Bygning. Da jeg nu en Dag vandrede om i de mauriske Haller, fandt jeg i et afsidesliggende Gallerie, en Dør, som jeg ikke før havde bemærket, og som sandsynligvis førde til vidtloftige Gemakker, der var slukkede for Publicum. Her gaves der altsaa en Hemmelighed; her var den fortynede Fløj af Slottet. Jeg stakkede mig Nøglen til Døren, sjældt ikke uden Vanskelighed. Den førde til en Række tomme Værelser af europæisk Bygningsmaade, sjældt de vare byggede over en maurisk Buegang langs med Lindaraxos lille Have. Blandt dem fandtes der to høje Sale, hvis Loftet bestod af Paneelværk af Cedertræ, der var kunstigt og rigt udsmykket med udskærne Frugter og Blomster, mellem hvilke man saae groteske Masker eller Ansigter, sjældt hist og her beskadigede. Væggene havde, som man tydeligt saae, i gamle Dage været beklædte med Damask, men nu vare de nægtig og overalt bedækkede med overmodige Reisendes ubetydelige Navne. vindverne der vare itu og aabne for Wind og Veir gik ud til Lindaraxos Have, og Orange- og Citron-Træerne strakte deres Grene ind i Værelset. Længere henne befandt der sig to mindre høje Sale, der ogsaa gik ud til Haver. I Tavlene paa de panelede Loftet saae man Frugtkurve og Blomsterkande, der ikke hidrørde fra nogen usvet Haand, og endnu vare temmelig vel vedligeholdte. Ogsaa Væggene havde været malede al fresco i italiensk Stil, men Malerierne vare næsten ganske udslukkede. vindverne befandt sig i samme ødelagde Tilstand, som de i de andre Værelser. Den phantastiske Række af Værelser endte i et aabent Gallerie med Ballustrader, der løb i en ret Vinkel hen langs en anden Side af Haven.

Denne hele Bolig besad en vis Nethed og Styrkhed i sine Prydelsær, og der var noget saa udsøgt og eiendommeligt i Beliggenheden langs med den eensomme lille Have, at det opvakde en vis Deelstagelse i dens Historie. Ved at spørge mig for, erfarede jeg, at denne Bolig var blevet anlagt, i den første Gjerdendeel af det afvigte Aarhundrede, af italienske Kunstnere, den Tid, da Philipp V. og den skjonne Elisabeth af Parma bleve ventede til Alhambra, og at den var bestemt for Dronningen og hendes quindelige Følge. Et af de høieste Værelser var hendes Sovekammer, og en snoever Trappe, der dog nu er muret til, havde ført derfra til det kostelige Belvedere, der oprindeligt var en Balkon for de mauriske Sultaninder, men som blev omdannet til et Boudoir for den smukke Elisabeth, hvorför det ogsaa endnu fører Navn af Dronningens Locador eller Pynteværelse. Sovekammeret, som jeg talde om, havde gjennem det ene vindue en Udsigt til Generaliset og dets med Træer bedækkede Terrasser, medens Alabastervandspringet i Lindaraxos Have sprudlede under det Andet. Denne Have førde mine tanker endnu længer tilbage til den Tid, da et andet Skønhedsrige herskede, til de mauriske Sultaninders Dage. „Hvor skøn er denne Have!“ — siger en arabisk Indskrift, — „Hvor Jordens Blomster kappes med Himmelens Stjerner. Hvad kan der sammenlignes med Vasen paa højt Vandspring af Alabast, fuld af chrystallart Vand? Intet uden Maanen i sin Hylde midt paa en skyfri Himmel.“

Aarhundreder ere forsvundne, men hvormeget er der blevet tilbage af denne Scene af, som det lod, henfalende Skønhed? endnu var Lindaraxos Have smykket med

Blomster, endnu frembod Vandspringet sit chrystalklare Speil; vel havde Alabasteret tabt sin Hvidhed, og Vandkummen, der var begroet med Ukrud, var blevet et Smuthul for Fjærbeen, men selv i dette Forfald laa der noget, der hævede Deeltagelsen for det Hele, da det tælde om en Grossfældighed, der er uundgaaelig for alle Mennesker og Menneskeværker. Ja, Eensomheden i disse Værelser, der engang vare det Sted, hvor den stolte og skønne Elisabeth opholdt sig, havde en mere rørende Unde for mig, end om jeg havde seet dem i deres forrige Tilstand, straalende af al en talrig Hofstats Herlighed. Jeg besluttede derfor, at opslaae min Bolig i denne Deel af Paladset.

Denne Beslutning vakte stor Forundring hos Famlien, da den slet ikke kunde tænke sig nogen fornuftig Grund for at jeg skulde vælge saa eensomme, afsidesliggende Værelser. Den gode Antonia ansaae det for meget farligt. Det i Nabolavet, sagde hun, er det ikke sikkert for Landstrygere; i Hulerne i de tilgrændsende Høje, opholder der sig en Mængde Tatere. Paladset er meget beskadiget og man kan let komme ind fra flere Sider. Rygtet om, at en Fremmed har opslaaet sit Herberg ganske alene i et af disse forfaldne Værelser, langt borte fra de andre Beboere af Slottet, der slet ikke kunne høre ham, kunne lokke uvelkomne Gjæster derhen om Natten, især da det er en almindelig Troe at Fremmede ere vel forsynede med Penge. Dolores forestillede mig den frygtelige Eensomhed der paa Stedet; hvor Ugler og Flagermuus sloi omkring i Mørket; desuden gaves der ogsaa

der en Ræv og en vild Kat, der huserede i Hvælvingerne og om Natten gjorde en frygtelig Alarm.

Man kunde ikke afbringe mig fra min Grille. Jeg forsøkkede mig altsaa en Sommermand, og, med hans og den altid tjenstvillige Matteo Ximenes' Hjælp, blev Døre og vinduer snart satte i taalelig Stand. Trods alle disse Forsigtighedsregler tilbragde jeg dog, for at tilstaae Sandheden, den første Nat meget øengstligt i min nye Bolig. Hele Familien ledsgede mig til mit Værelse, og dens Afsked og Tilbagegang gjennem de øde Sale og dønende Gange erindrede mig om hine Spøgelsehistorier, hvori Helten blev ladt alene tilbage, for at bestaae et Eventyr i et fortryllet Huus.

Selv Tanken om den yndige Elisabeth og Skønherne ved hendes Hof, der engang havde forskjønnet disse Væresser, formerede, ved en vis Forstemning af Phantasien, endnu mere det Rædselsfulde. Her altsaa havde Skuepladsen været for forsvundne Munterhed og Elleværdighed. Her fandtes endnu Spor af deres Smag og deres Munterhed, men hvad og hvor ere de selv? — Stov og Aske! Beboere af Graven! Skyggebilleder af Grindringen!

En ubeskrivelig, ubestemt Angst overvældede mig. Jeg vilde gjerne have tilskrevet Tanken om Rovere den, og anseet den som en Følge af vor Samtale om Aftenen, men jeg føelde kun altfor vel, at det var noget langt mindre væsentligt, langt mere taabeligt. Med eet Ord, de for lange siden begravne Indtryk fra Ammestuen oplevede igjen og anmassede sig Herredømmet over min Indbildningskraft. En hver Ting tjende til at ophidse mit Sind. Windens Raslen i Citrontræerne under mine vinduer havde noget Gyldigt. Jeg

saae ned i Lindararos Have; Buskene frembode et Hav af Skygge, af hvilken nogle Træer ragede frem, som uthydelige, spogelseagtige Skikkeler. Jeg var glad ved at kunne lukke Mindret igjen, men mit Værelse selv var blevet smittet. En Flagermuus havde fundet sin Wei ind i det og surrede snart omkring mit Hoved, snart omkring den eensomme Lampe. De groteske Ansigter, der vare udhugne i Cederloftet, syntes at grine og brøle ad mig. Jeg fattede mig, lo saa godt jeg kunde over denne sieblikkelige Svaghed, besluttede at bekæmpe den, tog Lampen i Haanden og gik ud for at foretage mig en Vandring gjennem det gamle Palads. Uagtet al Unstrængelse af min Aand var dette dog et vanskeligt Forehavende. Lysset af min Lampe udbredte kun et kort og meget svagt Skin omkring mig; jeg gik altsaa fremad, i det jeg alene befandt mig omgivet af en Smule Lys, medens alt andet laa i et dybt Mørke. De hvælvede Forsale vare som Huler; Loftene i Værelserne vare ganske indhyllede i Mørke. Hvilkens usynlig Fjende kunde ikke lure paa mig der, enten foran mig, eller bag ved mig? Min egen Skygge paa Væggen og Lyden af mine Trin satte mig i Forfærdelse.

Da jeg i denne ophidsede Tilstand kom igjennem Gesandternes store Sal, forenede virkelige Toner sig med dem min Indbildningskraft skabde. En sagte Stonnen og uforstaaelige Udraab syntes at lade sig høre under mine Fodder. Jeg stod stille og lyttede. Da var det, som om de kom udenfra Taarnet. Mangengang lignede de et Dyrshulen, mangengang vare de blandede med et rasende Menneskes qvalte Skrig og uarticulerede Toner. Det gjennemtrængende Indtryk af denne Lyd, i en saa stille-

Tidme og paa et saa besynderligt Sted, tilintetgjorde al min Lust til at fortsætte min eensomme Vandring. Jeg kom hurtigere tilbage til mit Værelse, end jeg var gaaet ud af det, og aandede først friere, da jeg var inden mine fire Vægge og havde lukket Døren i Laas efter mig.

Da jeg næste Morgen vaagnede ved Solen, der skinede igjennem mine vindver og oplyste enhver Deel af Bygningen med sine milde, fortroelige Straaler, kunde jeg neppe erindre de Skyggebilleder, som Mørket havde fremmanet Natten i Forveien, eller tænke mig hvorledes disse simple, nøgne Omgivelser kunde opfylde alt omkring mig med en saadan indbildt Skræk.

Men den høeslige Hylen og Stønnen, som jeg havde hørt, var set ikke indbildt. Min Opvarteriske Dolores viisde mig snart hvorledes det hang sammen dermed. Det var nemlig en stakkels Vanvittig, en Broder til Fader Antonia, der var underkastet høftige Unfald, under hvilke han blev indsluttet i et hvælvet Værelse under Gesandternes Sal.

## Alhambra i Maanestkin.

---

Jeg har givet en Beskrivelse over min Bolig saaledes som den var, da jeg først tog den i Besiddelse; men et Par Aftener have frembragt en fuldkommen Forandring baa-de i den og i mine Følelser. Maanen, der den Gang ikke var synlig, er lidt efter lidt bleven fuld, og staer nu i sin reneste Glands over Daarnene, i det den udgyder en Strom af mildt Lys over enhver Gaard, i enhver Sal. Haven nedenunder mit vindue er venligt oplyst; Orange- og Citron-Træerne ere overdryssede med Sølv; Bandsprin- get funkler i Maanestkinnet og selv de udsprungne Roser ere næsten kjendelige.

I hele Timer har jeg sidset ved mit vindue, for at indaande Havens Mildhed, og at gruble over de Menne- skers brogede Skjæbne, hvis Historie affpeiler sig dunkelt i de prægtige Mindesmærker rundt omkring mig. Ofte er jeg staet op ved Midnat, naar alt var fuldkommen roligt og har vandret gjennem den hele Bygning. Hvem kan fuldkomment beskrive en Maanestkinsnat i et saadant Clima, og paa et saadant Sted? Lusten af en andalusisk Midnat ved Sommertid er fuldkommen øtherisk. Vi sy- nes opløftede i en reen Atmosphære; vi føle en Sjælsmun- terhed, en Landsfrisshed, en Lethed i Legemet, der qjer den

blotte Silværelse til en Nydelse. Vickningen af Maaneskinnet har desuden i Alhambra noget der ligner Fortrylelse. Enhver Revne, enhver Ridse, som Tiden har frembragt, enhver afbleget Farve forsvinder; Marmoret antager igjen sin oprindelige Hvidhed; de lange Søllerækker glindse i Maaneskinnet; Salene ere oplyste af en mild Glands, saa at den hele Bygning erindrer os om et Trylleslot i et arabisk Eventyr.

I saadanne Timer er jeg steget op til en Pavillon, som man kalder Dronningens Pyntekammer, for derfra at nyde den mangfoldige, vidtudbredte Udsigt. Til Høire glindede de snedækte Topper af Sierra Nevada, som Solvskyer paa den dunkle Nathimmel, og alle Omridsene af Bjørget vare finere betegnede, men dog ejendelige. Men min største Fornsielse bestod i at løne mig ud over Næværket paa Tocador, og se ned paa Granada, der laa ned den under mig, som et Landkort, hensunken i dyb No-lighed, medens dets hvide Paladser og Klostre syntes at slumre i Maaneskinnet.

Mangen Gang hørde jeg sagte Toner af et Dandselfselskabs Kastagnetter, der sværmede paa Alameda, og undertiden den ubestemte Lyd af en Guitarre og Klangen af en enkelt Stemme, der steg op fra den eensomme Gade og afmaelde mig en ung Ridder, der bragde sin Dame en Serenade under hendes vindve; en gallant Skik fra fordums Dage, men som nu desværre er i Forfald, undtagen i de meest affidesliggende Stæder og Landsbyer i Spanien. Saadanne Scener holdt mig mange Timer

tilbage i Gaardene eller paa Balkonerne, i det jeg glædede mig ved den Blanding af Drømmeri og Følelse, der henstjæler Silvcerelsen i et varmt Clima; og saaledes brød Morgenens mangengang frem, førend jeg gik til Sengs og lod mig lulle i Søvn af de neddrybbende Draaber af Lindarapos Vandspring.

---

## Beboerne af Alhambra.

---

**O**ftest har jeg allerede bemærket, at, jo stolttere Beboerne af et Sted vare i dets skønneste Blomstren, desto ydmygere ere de naar det forfalder, og at der af Kongernes Paladser i Almindelighed blive Braer, hvortil Betlere ruge deres Tilflugt.

Alhambra er i den hurtigste Fremskriden til en saadan Overgang. Naar et Daarn kommer i Forfald, bliver det strap taget i Besiddelse af en eller anden pjaltet Familie, der, næst efter Ugler og Flagermuus, blive de trofaste Beboere af dets gyldne Sale, og udstikke deres Pjalter, Armodens Bannere, af dets Windver og Skydeskaar.

Teg har moret mig selv ved at iagttage somme af de pjaltede Væsner, der paa denne Maade have anmasset sig Kongedømmets gamle Søde, og der, ligesom med Forfæt, ere forplantede herhid, for at give den menneskelige Stoltheds Drama en pusseerlig Ende. Et af dem bører endogsaa for Spot den kongelige Titel. Det er et lille bedaget Qvindmenneske, ved Navn Maria Antonia Sabonca, som man i Almindelighed kalder Reyna Coquina eller Snegledronningen. Hun er tynd nok til at være en Fee, og en Fee maa hun ogsaa efter alle mine Undersøgelsser være, da Ingen fjender noget til hendes Herkemst.

Hendes Bolig er et Slags Skur under den yderste Trappe i Paladset, og hun sidder der paa det kolde Steengulv i Forsalen, arbeider med Maalen og synger fra om Morgen til langt ud paa Natten, til bestandig Morskab for enhver, der gaaer forbi, thi omendkjøndt hun er et af de fattigste Fruentimmer, er hun dog tillige et af de Lydigste i Verden. Hendes største Fortjeneste bestaaer i den Gave at fortælle Historier, thi der staaer ligesaa mange til hendes Tjeneste, som den uudtommelige Scheherazade fortalte i Tusinde og een Nat. Nogle af dem har jeg hørt hende fortælle i Donna Antonias Aftentertulier, i hvilke hun undertiden aflagde et underdanigt Besøg.

At der maatte være noget feeagtigt ved den hemmelighedsfulde lille Kjælling, var allerede klart af hendes overordentlige Lykke, thi omendkjøndt hun var meget lille, meget hæslig og meget fattig, havde hun dog efter sin egen Fortælling haft fem og en halv Mand, naar man regner for en halv, en ung Dragon, der døde som hendes Bruudgom. En Medbeiter til denne lille Feedronning, er en stout, gammel Karl, med en purpurroed Næse, og som altid sees i en grov Kjole med en trekantet Hat af Vorstaft og en rød Kokarde. Han er en af Alhambras legitime Sonner og har levet her siden han blev født, og forestaaet adskillige Poster, f. Ex. en deputeret Alguazils, Degneembedet ved Sognekirken, og en Markeurpost ved en Nøvefægteskole, der er anlagt ved Foden af et af Taarnene paa Alhambra. Han er saa fattig som en Kirkerotte, men ligesaa stolt som han er fattig, da han roser sig af at nedstamme fra det berømte Huus Aguilar, hvorfra Gensalvo af Cordova, den store Hærforer, er udsprun-

gen. Ja, han fører virkelig ogsaa Navnet Alonzo d'Aguilar, der er blevet saa berømt i Historien om Granadas Erobring, og alligevel have de ubarmhjertige Spottefugle i Fæstningen givet ham den Titel el padre santo, eller den hellige Fader, en Bencævnelse, som jeg havde anseet for alt for hellig i fromme Katholikers Dine, til at man saaledes skulde gjøre den til et Ægenavn. Det er en leierlig Lune af Skjæbnen, at fremstille en Navner og Frende til den stolte Alonzo d'Aguilar, det andalusiske Ridderkabs Speil, i denne Pjalts groteske Person, der nu lever af at betle i den samme Fæstning, som hans Stammefader engang hjalp til at bætvinge. Men denne Lod vilde sandsynligvis ogsaa have truffet Efterkommerne af Agamemnon og Achilles, dersom de bestandigt havde drevet om rundtom Troias Ruiner.

Af denne brogede Menighed danner, som jeg har bemærket, min snaksomme Baabendrager, Matteo Ximenes' Familie, i det mindste efter Antallet at regne, en meget vigtig Deel. At han praler af, at han er en Søn af Alhambra, er ikke uden Grund. Hans Familie har boet i Fæstningen siden Erobringten og oversørt en arvelig Armod fra Fader til Søn. Ingen af dem har nogensinde havt en Maravedi i Formue. Hans Fader, der er Baandvæver af Haandværk, og som fulgte efter den historiske Skrædder, som Hoved for Familien, er nu næsten halvfjerdssindstyve Åar gammel, og lever i en Hytte af Leer og Rør, som han har opført med egen Haand lige over for Terngitterporten; Boehavet bestaaer af en brøtfældig Seng, et Bord, og to eller tre Stole. En Trækiste indeholder hans Klæder og hans Familiearchiv, det vil

sige, nogle Papirer, der angaae gamle Processer, som han ikke kan læse. Men hans Hyttes Stolthed er hans Familievaaben, der hænger, prægtigt malet, i en Ramme paa Bæggen. Af de forskjellige Dvarterer i dette Vaaben seer man tydeligt med hvilke fornemme Huse denne forarmede Familie roser sig af at være beslægtet.

Hvad Matteo selv angaaer, da har han gjort sig al muelig Umage for at forplante sin Slægt, da han har skaffet sig en Kone og talrige Efterkommere, der boe i en foralden Hytte i Landsbyen. Hvorledes han og hans børe sig ad for at leve, kan han kun sige, der seer i det Skjulte. For mig er det en fuldkommen Gaade, hvordan en spansk Familie af dette Slags kan ernære sig, og dog leve de, og, hvad der er mere, de glæde sig ved deres Tilværelse. Konen gaaer om Søndagen og Helligdagen og spaderer i Paseo i Granada, med et Barn paa Armen og et halvt Dusin i Hælene paa sig; og den øldste, nu temmelig vorne Datter smykker sine Haar med Blomster og dandser lyftigt efter Castagnetterne.

Der gives her to Klasser Mennesker, for hvem Livet synes at være en lang Festdag, de meget Rige og de meget Fattige; de Første fordi de ikke behøve at foretage sig noget, de Sidste fordi de intet have at gjøre.. Men Ingen forstaaer den Kunst intet at bestille, og at leve af Intet, bedre end de fattige Klasser i Spanien. Climatet bidrager det Halve dertil og Temperamentet det andet Halve. Giv en Spanier Skygge om Sommeren, og Soel om Vinteren, et lille Stykke Brød, Hvidløg, Olie og Werter, en gammel brun Kappe og en Guitarre, da lader han Verden dreie sig som den vil. Hvad er Armod?

Tor ham har dette Ord ingen ufordeelagtig Betydning. Den sidder paa ham i hoi Stiil, som en lustlidt Kjole; han er en Hidalgo, endogsaa i Pjalter.

Sønnerne af Alhambra ere udmerkede Exempler paa practisk Philosophi. Ligesom Maurerne bilda sig ind, at det himmelske Paradis svævede over denne saa begunstigede Plet af Jorden, er jeg undertiden tilboelig til at troe, at der endnu hviler en Straale af Guldalderen paa denne pjaltede Menighed. Den besidder Intet; den gjør Intet; den sørger for Intet. Men hvor isiefaldende deres Le-  
viggang end er om Søgnedagene, feire de dog alle Son-  
dage og Festdage ligesaa omhyggeligt, som den flittigste  
Arbeidsmand. De besøge alle Gilder og Dandsepladser i  
Granada og Nabcelavet, antænde Tld paa Høiene St.  
Hans Aften, og har endnu ganske nylig dandset en klar  
Maanestkinsnat til et Høstgilde, paa en lille Mark, der  
har et Par Skjæpper Hvede, indenfor Fæstningens Ind-  
hegning.

Førend jeg slutter disse Anmærkninger maae jeg  
endnu omtale en Lystighed i Alhambra, der især synes  
mig paafaldende. Jeg havde ofte bemærket en lang, tynd  
Karl paa Spidsen af et af Taarnene, der manovrerede  
med to eller tre Medesnore, som om han vilde fange Stjer-  
ner. I nogen Tid satte denne Lustfiskers Bevægelser mig  
i Forundring, og denne tiltog endnu mere, da jeg paa  
andre Taarne og Bastioner saae endnu andre i samme  
Stilling og befolkede paa samme Maade. Endelig  
spurgde jeg Matteo Ximenes hvad det var og han løsde  
mig Gaaden.

Det synes at Fæstningens rene og lustige Beliggen-

hed gjør den, ligesom Macbeths Slot, sørdeles stillet til Rugeplads for Svaler, der i tusinde Tal sværme om dens Taarne og larme som Drenge, der ere slupne ud af Skolen. At fange disse Fugle, medens de beskrive deres hurtige Kredse, med Kroge, hvorpaa der er sat Fluer, er en Yndlingsfornsielse for Alhambras pjaltede Sonner, der med deres Lediggjængervid have opfundet den Kunst at angle i Lusten.

---

## Lövegaarden.

---

Den eiendommelige Unde ved dette gamle Trylleslot, be-  
staaer deri, at det fremkalder tusinde Drømme og Bille-  
der af det Forbigangne, og derved indhyller den nogene  
Sandhed i Erindringens og Indbildningskraftens skuffende  
Slør. Da jeg saa gjerne vandrer i disse forfængelige  
Skygger, op søger jeg ogsaa især de Dele af Alhambra, der  
meest begunstige disse Sjælens Phantasmagorier, og det  
er især Lövegaarden og de Haller, der omgive den. Her  
har Tidens Haand truffet lettest og Sportene af mau-  
riske Pragt og Herlighed ere forhaanden næsten endnu i  
deres oprindelige Glands. Jordskjælv have rystet Grund-  
voldene til denne Bygning og nedstyrtet dens stærkeste  
Taarne, men se, ikke een af disse smække Soiler er for-  
rykket, ikke een af de høje Buer i den lette, skræbelige Ko-  
lonnade er veget og al det skjonne Gitterværk paa denne  
Kuppel, der, efter det Udvortes, er saa forgjængelig, som  
et Chrystalværk af Morgenfrosten, staaer endnu, efter  
Aarhundreders Forlob, næsten ligesaa friskt, som da det  
kom fra den mauriske Kunstners Haand. Omringet af  
disse Minder om det Forbigangne, skriver jeg i den fjos-  
lige Morgenstund, i Abencerragernes berømte Halle. Det  
blodbestenkte Bandspring, Sagnet om deres Mord, staaer  
for mig, den høje Vandstraale er nær ved at sprøjte sin

Dug paa mit Papir. Hvor vanskeligt falder det ikke at forene de gamle Fortællinger om Boldsomheder og Blod med det rolige og milde Anstrog, som det Hele har. Her synes alt at være beregnet paa, at indgyde blide og glade Føleller, thi alt er blidt og skjønt. Selv Lyset falder svagt og mildt ned fra oven gjennem Kuppelen, der synes bygget og malet af Feer. Gjennem Portalets vide, udsirede Bue seer jeg ind i Løvegaarden, der langs med sine Soilerader glindser i Soelskinnet og funklar af sit Vandspring. Den munstre Svale dukker ned i Gaarden, og stiger igjen op, idet den qvidrende skyder hen mellem Tagene; den travle Bi sværmer summende over Blomsterbedene, og brogede Sommerfugle flagre fra Blomst til Blomst, og svæve op og jage efter hverandre i den klare Luft. Der behøves kun en lille Dvelse af Indbildningskraften, for at afmale sig en tankefuld Skjønhed fra Haremmet, saaledes som hun fordum svævede hen paa disse eensomme Steder, Skuepladsen for østerlandsk Yppighed.

Men dersom nogen hellere ønsker, at betragte dette Opholdsted i et Lys, der staarer mere i Overensstemmelse med dets Skjæbne, saa lad ham komme, naar Aftenens Skygger mildne Gaardenes Glands, og Mørket begynder at udbrede sig over Hallerne. Da kan man ikke tænke sig noget Vemodigere, eller noget, der staarer mere i Samklang med Sagnet om forsvundnen Storhed.

I saadanne Timer opsoeger jeg Retfærdighedens Hal, hvis dybe, skyggefulde Arkader trække sig langs hen over den øverste Ende af Gaarden. Her blev i Nær værelse af Ferdinand og Isabella og deres triumphererende Hof Høimessen feiret med den største Pragt i Anledning af Over-

givelsen af Alhambra. Man seer endnu Korset paa Muren hvor Alteret var opreist, for hvilket Storcardinalen af Spanien, tilligemed de andre høie geistlige Embedsmænd holdt Messen. Jeg udmales mig selv denne Scene, da dette Sted var opfyldt med den seierrige Hær, en Blanding af Prælater med Bispehuer, kronragede Munke, staalklædte Riddere, og Hoffolk i Silke og Fløiel; da Kors og Bispestave og religiøse Faner blandede sig med de mægtige spanske Høvdingers Vaabenskjolde og Bannere, der valede triumphherende i de mauriske Haller. Jeg forestiller mig Columbus, den tilkommende Opdager af en Verden, hvorledes han indtager sin beskedne Plads i en Krog og staaer som en ydmyg, lidet agtet Beskuer af al denne Herlighed. Jeg seer i Indbildningen de katholske Herskere kaste sig ned for Alteret, og bringe deres Tak for deres Seier, medens Hvælvingerne gjenlyde af den hellige Handling og det dybttonende Te Deum.

Det flygtige Fantasiebillede er forsvundet — Skuespillet hensmælter for Indbildningskraften — Fyrster, Præster og Krigere vende tilbage til Forglemmelsen, ligesom de stakkels Moslemin, som de juble over. Deres Triumphs Haller ere tomme og øde. Flagermusen sværer gjennem deres skumle Hvælvinger og Uglen tuder i det nærliggende Taarn Comares.

Da jeg for nogle Aftener siden traad ind i Løvegaarden, studsede jeg ved at see en Maurer i Turban sidde roligt ved Siden af Bandspringet. For et Dieblik var det mig, som om et af de overtroiske Sagn om dette Sted var traadt ind i Virkeligheden, og en af Alhambras gamle Beboere havde løst Aarhundredernes Trolddom, og var blevet synlig.

Dog viisde det sig snart, at det blot var en almindelig Dodelig, fra Tetuan i Barbariet, der besidder en Bod i Zacaian i Gránada, hvor han følger Rhabarbara, Legetsøi og lugtende Sager. Da han talede det Spanske flydende, var jeg i Stand til, at indlade mig i en Samtale med ham, og fandt at det var en Elog og forstandig Mand. Han fortælde mig, at han ofte besøeg denne Høi om Sommeren, for at tilbringe en Deel af Dagen i Alhambra, der erindrede ham om de gamle Paladser i Barbariet, der vare byggede og udsmykkede i samme Stiil, skjøndt de ikke vare saa prægtige.

Da vi vandrede gjennem Paladset, viisde han mig flere arabiske Indskrivter af særdeles digterisk Skønhed. „Ak Sennor!“ — sagde han; — „da Maurerne endnu vare i Besiddelse af Granada, vare de et muntrere Folk, end de nu ere. De tænkde kun paa Kjærlighed, Musik og Poesi. De dagede Vers ved enhver Leilighed, og satte dem alle i Musik. Den af Mændene, der dagede de skønneste Vers, og den af Kvinderne, der havde den skønneste Stemme, kunde være vis paa at blive hndet og foretrukken. Naar nogen den Tid bad om Brod, var Svaret: „Gjør mig et Vers!“ — og den fattigste Betler blev ofte, naar han blot kunde betle i Poesi, belønnet med Guldstykker.“

„Og er almindelig Følelse for Digtekunsten ganske og aldeles tabt iblandt Eder?“ — spurgde jeg.

„Paa ingen Maade, Sennor!“ — svarede han; — „Folket i Barbariet, endog de af de lavere Klasser, gjøre endnu Vers, og vel endog undertiden ligesaa gode, som forдум; men dette Talent bliver ikke saaledes belønnet Første Deel.

som i gamle Dage. De Rige foretrække Klangen af Guldet for Digt og Musik."

Medens han saaledes taelde, faldt hans Blik paa en af de Indskrivter, der spaaede, de musselmaniske Monarkers Magt og Roes, Evigheden. Han rystede paa Hovedet og trak paa Skuldrer, da han oversatte den for mig.

"Ja! ja! Saaledes har det vel været Tilfældet," sagde han; — "Moslemerne herskede vel endnu i Alhambra, dersom Boabdal ikke havde været en Forræder, der overgav sin Hovedstad til de Christne. De spanske Monarker vilde aldrig have været i stand til, at tage den med Magt."

Teg forsøgte at rense den ulykkelige Boabdils Minde for denne Plet, og at bevise, at de Uenigheder, der bidrog til den mauriske Thrones Undergang, havde deres Oprindelse i hans tigerhjertede Faders Grusomhed, men Maureren vilde ikke lade disse Undskyldninger gjoelde.

"Muley Hassan" — sagde han; — "kan vel have været grusom, men han var ogsaa tapper, aarvaagen og patriotisk. Granada vilde endnu have været vort, dersom hans Son Boabdal ikke havde hindret hans Planer, svækket hans Magt, og saaet Forræderi i Paladset og Uenighed i Leiren. Sid han maa være evig forbandedt for dette Forræderi!" Med disse Ord forlod Maureren Alhambra.

Min turbannede Ledsagers Harme stemmer overeens med en Anecdote, som en Ven fortalte mig, der paa en Reise i Barbariet havde en Samtale med Paschaen af Tetuan. Den mauriske Hovding forespurgde sig meget noie om Jordbunden, men især om de fortrinligste Egne i Andalusien, om Granadas Undigheder og om Lævnin-

gerne af det kongelige Palads. Svarene opvækde hos ham alle hine smigrende, og for Maurerne saa ejere Erindringer om deres forrige Riges Magt og Glæds.

I det han vendte sig til sit Folge af Moslemin, rev Paschaen sig i Skjøget og udbrod i hæftige Klager over at et saadant Scepter var falset af de Nettroendes Hænder. Dog trøstede han sig med den Overbevisning, at den spanske Nations Magt og Velstand nærmede sig sin Ende, at den Tid vilde komme, da Maurerne igjen skulde erobre deres retmæssige Besiddelser, da der igjen skulde holdes mahomedansk Gudsdyrkelse i Moscheen i Cordova, og en mahomedansk Fyrste vilde komme til at sidde paa Thronen i Alhambra.

Dette er det Maurerne i Barbariet i Almindelighed troe og tragte efter, thi de ansee Spanien og i Særdeleshed Andalusien for deres retmæssige Aarv, som de med Forræberi og Magt ere blevne fordrevne fra. Disse Forestillinger blive nærede og forplantede ved Efterkommerne af de fra Granada bandlyste Maurere, der leve adspredte i Stæderne i Barbariet. Flere af disse opholde sig i Tetzuan og have beholdt deres gamle Navne som Paez og Medina; ligesom de heller ikke indlade sig i nogen øgtefskabelig Forbindelse med en Familie, der ikke er af ligesaas høi en Herkomst. Denne deres berømmelige Byrd bliver af Almuen ogsaa betragtet med en vis Erbodighed, som man blandt Mahomedanerne sjeldent pleier at vise Andre, end den Kongelige Slægt.

Disse Familier skulle, som man siger, endnu stedse sukke efter deres Forfædres jordiske Paradiis, og om Fredagen holde Bønner i deres Moscheer, hvori de bede Al-

lah, at han vil fremskynde den Tid, da Granada skal gives tilbage til de Rettroende; en Begivenhed, hvorpaa de haabe ligesaa fast og inderligt, som de christelige Korsfarere paa Crobringen af den hellige Grav. Ja, man paastaaer endog, at Nogle af dem endnu gjæmme de gamle Tegninger og Documenter over deres Forfaedres Besiddelser og Haver i Granada, ja endogsaa Nøglerne til Portene, som ligesaa mange Beviser paa deres Arvret, for strax at kunne komme frem med dem, naar den saalænge forventede Dag, da Alt skal gjengives dem, endelig kommer.

Ogsaa Løvegaarden har sin Deel af overnaturlige Sagn. Jeg har allerede omtaelt Troen paa mumlende Stemmer og klirrende Lønker, der om Natten skulle komme fra de myrdede Abencerragers Under. Men Matteo Ximenes fortalte for nogle Aftener siden, i en Forsamling i Donna Antonias Besøgværelse, noget der var foregaaet i hans Bedstefaders, den historiske Skrædders Tid.

Der var nemlig paa den Tid en invalid Soldat, der havde det Hvør at vise Fremmede om i Alhambra. Da denne en Aften i Skumringen gik igjennem Løvernes Gaard, hørte han i Hallen Fodtrin af Abencerragerne. Da han troede, at der endnu var nogle Fremmede der, gik han derhen, for at tilbyde dem sin Tjeneste; da han til sin Forbauselse saae fire rigtklædte Maurere med Guldbrynier, og gyldne Sværd, og Dolke, der vare besatte med Edelstene. De vandrede frem og tilbage med høitidelige Skridt, og blev nu staaende og vinkede ad ham, men den gamle Soldat smurde Haser, og kunde fra det Dieblik ikke mere overtales til at betære Alhambra. Saaledes

vende Menneskerne ofte selv deres Lykke Ryggen, thi Matteo er fast overtydet om, at Maurerne havde i Sinde at vise ham det Sted, hvor deres Skatte ligge begravne. En af denne Invalids Eftermønd var Klosgere. Han kom ganske fattig til Alhambra, men efter nogle Aars Forløb gik han til Mallaga, Kjøbde Huse, holdt Heste og Vogn, og lever endnu der som en af de dældste og rigeste Indvænere, og alt dette, som Matteo viseligt forudsætter, som en Følge af at han har opdaget disse mauriske Spøgelsers gyldne Hemmelighed.

---

## Boabdil el chico.

---

Min Samtale med Manden i Løvegaarden bragde mig til at eftertænke Boabdis besynderlige Skjæbne. Aldrig var et Ægenavn mere passende, end det, hans Undersatster gav ham, el Zogoybi, eller den Ulykkelige. Hans Ulykker begyndte næsten i Buggen. I sin spædeste Ungdom blev han indspærret af en umenneskelig Fader og truet med Døden, som han kun undgik ved sin Moders List. I de paafølgende Aar blev hans Liv forbittret og ofte bragt i Fare, ved Fjendtligheder af hans Farbroder, der vilde bemægtige sig Thronen. Hans Regjering blev forurligt ved bestandige Indfald udenfra, og ved indvortes Twistigheder; snart var han en Fjende, snart en Fange, snart en Ven af Ferdinand, men stedse hans Legetøj, indtil han ved denne trolose Fyrstes forenede List og Magt blev overvunden og stødt fra Thronen. Udgaget af sit Fædreneland, sogde han Tilslugt hos en africansk Fyrste, og faldt ukjendt i et Slag, hvori han kjømpede for en Fremmeds Sag. Ikke engang med hans Død endte hans Ulykke. Dersom Boabdil satte Priis paa at efterlade et ærefuldt Navn paa Historiens Sider, hvor grusomt er da hans Forhaabninger ikke blevne skuffede? Hvem har anvendt den mindste Æpmærksomhed paa de spanske Mauvers romantiske Historie, uden at gyse af Rødsel over de

Grusomheder, der fortælles om Boabdil? Hvo er ikke blevet rørt, ved hans elskværdige og ødle Gemalindes Lidser, da han underkastede hende en Kamp paa Liv og Død paa Grund af en Beskyldning for Utroskab? Hvo er ikke blevet rystet ved det Mord, han i et Unfald af Raseri, skal have udøvet paa sin Søster og begge hendes Born? Hvo har ikke følt sit Blod syde ved det umenneskelige Mord paa de tappre Abencerrager, af hvilke han skal have ladet halshugge sex og tredive i Lovernes Gaard? Alle disse Beskyldninger ere blevne gjentagne i mangehaande Skikkeler; de ere gaaede over i Ballader, Skuespil og Romanzer, indtil de saaledes have slaaet Rødder i Folks Sind, at man ikke saa let kan fordrive dem igjen. Der gives ingen Fremmed af Opdragelse, der besøger Alhambra, uden at spørge efter det Vandspring, hvor Abencerragerne ere blevne halshuggedede, eller som ikke med Gyssen betragter det tilgittrede Galleri, hvori Dronningen skal have siddet i Fængsel; ja der gives ingen Landmand i Vegaen, der ikke synger disse Historier i raae Vers til Guitarren, medens hans Tilhørere af dem lære at forbanne Boabdis Navn.

Og dog er aldrig et Navn blevet falskfæligere og paa en uretfærdigere Maade beskjæmmet. Jeg har undersøgt alle troværdige Krønicker og Breve af spanske Skribenter, der levede paa Boabdis Tid, og af hvilke nogle endog nød de katholske Monarkeres Tillid og befandt sig i Leiren under Krigen; jeg har ligeledes benyttet alle arabiske Kilder, som jeg kunde komme til, ved Hjælp af en Oversættelse, og jeg har intet fundet, der kunde retfærdiggjøre disse hadske, sorte Beskyldninger. Alle disse Fortællinger

have ustridigt deres Oprindelse fra et Værk, som man i Almindelighed kalder: „De borgerlige Krig i Granada,” og som indeholder en saakaldet Historie om Feiderne mellem Zegrierne og Abencerragerne under det mauriske Riges sidste Kamp. Dette Værk udkom oprindeligt paa Spansk og skulde være oversat af det Arabiske af en vis Gines Perez de Hita, en Borger fra Murcia. Det er siden blevet oversat i flere Sprog og Florian har af det laant meget til sin Fortælling Gonsalvo af Cordova, ja, det har siden den Tid vidst at skaffe sig Udseendet af en virkelig Historie, og har fundet Tiltro hos Folket, men især hos Landalmuen omkring Granada. Alligevel bestaaer det Hele af en Masse af Opdagelses, blandede med nogle faae forvanskede Kjendsgjerninger, hvorved det har faaet et Anstrog af Sanddruhed. Det bæerer den indre Bisped om sin Uægthed ved sig, da Maurernes Sæder og Skikke deri ere skildrede paa den meest overdrevne Maade, og der fremstilles Scener, der ere saa ufordragelige med deres Baner og Troeslærdomme, at det er en Umuelighed, at en arabisk Skribent kan være Forfatteren.

Det forekommer mig, at der ligger noget virkeligt Forbryderiskt i de overlagte Fordræielser i dette Værk. Ustridigt maa man tilstaae den romantiske Digting en viid Mark; dog gives der visse Skranker, som man ikke tor overskride, og de Navne paa berømte Døde, der tilhøre Historien, bør ligesaalidet bagvadskes, som berømte Levedes. Månen skulde virkelig troe, at den ulykkelige Boabdil havde lidt nok for sin meget undskyldelige Gjøstfrihed mod Spanierne derved, at han blev berøvet sit Rige, uden at hans Navn tillige burde paa saa uretfærdig en Maade

beskjæmmes og tjene til Øgenavn for alt Skammeligt i hans Fædreneland, endogsaa i hans Fædres Boliger.

Det er paa den anden Side heller ikke min Hensigt, at paastaae, at alt det, man beskylder Boabdil for, ganske er uden historisk Grund, men saa vidt jeg har funnet udforiske dette, synes det, at det snarere maa lægges hans Fader Aben Hassan til Last, der baade af christelige og af arabiske Kronnikeskrivere bliver skildret som et Væsen af et vildt og grusomt Sindelav. Ham var det, der domde Abencerragernes berømte Slegt fra Livet, paa den blotte Mistanke, at de havde indladt sig i en Sammensværgelse, for at styrte ham fra Thronen.

Historien om Anklagen mod Boabdis Dronning, og om hendes Fangenskab i et af Taarnene i Alhambra kan ogsaa antages som en Begivenhed i hans tigerhjertede Faders Liv. Aben Hassan givtede sig nemlig, da han var blevet gammel, med en smuk, christelig Fange af ædel Stammme, der antog det mauriske Navn Zoraide, og med hende avlede han to Sonner. Hun var ørgjerrig, og hendes Bestræbelser gik ud paa at hendes Born skulde arve Thronen. Til den Ende anvendte hun al sin Indflydelse paa Kongens mistroiske Sind og indgjod ham Mistanke mod Børnene af hans andre Hustruer og Medhustruer, hvilke hun beskyldte for, at de havde sammensvoret sig mod hans Throne og Liv. Flere af dem blev dræbte af den grusomme Fader. Ogsaa Ayra la Horra, Boabdis dydige Moder, der før havde været hans meest elskede Hustrue, blev nu en Gjenstand for hans Mistanke. Han indspærrede hende og hendes Son i Taarnet Comares, og vilde have opoffret Boabdil til sit Raserie, dersom

hans dydige Moder ikke om Natten havde heiset ham ned, ved Hjælp af sit eget og sin Kammerpiges Bælte, hvorved det blev ham mueligt at flygte til Cadix.

Disse ere de eneste Spor, jeg har kunnet finde, af en anklaget og fængslet Dronning, og af dem seer man, at Boabdil var den Forfulgte og ikke Forfølgeren.

Under hans hele, korte, urolige og ulykkelige Regjering, finde vi hos Boabdil kun Beviser paa en mild og venlig Charakteer. Han vandt strax sit Folks Hjerter, ved sin behagelige, huldsalige Opførsel; han var stedse fredeligt sindet og straffede aldrig dem haardt, der satte sig op imod ham. Han besad personlig Tapperhed, men han manglede moralskt Mod, saa at han ved betenkelige og vanskelige Omstændigheder viisde sig vaklende og ubestemt. Denne Aandsvaghed fremskyndte hans Undergang, fordi den berovede ham den heltemæssige Anstand, der vilde have givet hans Skjæbne Storhed og Holdning, og gjort ham værdig til at ende det glimrende Skuespil af Moslemernes Herredømme i Spanien.

## Erindringer om Boabdil.

---

Medens mit Sind endnu er varmt af den ulykkelige Boabdis Skjæbne, gaaer jeg videre for at skildre de Erindringer, der ere forbundne med hans Historie, og som endnu ere forhaanden paa denne Skueplads for hans Bølde og Glendighed. Blandt Malerierne i Galleriet i Generalifets Palads hænger hans Portrait. Hans Ansigt er mildt, smukt og har noget Tungsindigt. Farven af hans Hud er fin, og han har blondt Haar. Et dette et tro Billede af hin Mand, saa kan han vel have været vakkende og ubestemt, men noget grusomt og uvensligt viser der sig ikke i et eneste Træk. Jeg besøgte derpaa det Fængsel, hvori han sad fangen som Barn, da hans haarde Fader ponsede paa hans Undergang. Det er en sædvanlig Høvelving i Taarnet Comares, under Gesandternes Hal. Et lignende Rum, der var skilt deraf ved en Gang, var det Fængsel, hvori hans Moder, den dydige Aypa la Horra, sad. Murene ere uhyre tykke, og de smalle vinduer forsynede med Jernstænger. Et snevert Steengallerie, med et lavt Brystværn gaaer paa de tre Sider omkring Taarnet, men dog i en betydelig Højde over Jorden. Fra dette Gallerie er det, at Dronningen skal have heiset sin Son ned, med sit og sin Kammerpiges Bølte, i den mørke Nat, paa Siden af Højen, ved Joden

af hvilken en Ejener stod færdig med en hurtig Gang, for at bringe Prinsen til Bjærgene.

Da jeg gik over Galleriet afmaelde min Indbildningskraft mig den angstfulde Dronning, hvorledes hun boede sig ud over Brystværnet og med bankende Moderhjerte lyttede til den ringeste Gjenlyd af Hestens Hov, da hendes Son sprængde gjennem den snævre Darrodal.

Derpaa saae jeg mig om efter den Port, gjennem hvilken Boabdil drog bort fra Alhambra, da han stod i Begreb med at overgive sin Hovedstad. Med et knust Hjertes sorgelige Lune forlangde han af de katholske Monarker, at det aldrig mere skulde være nogen tilladt at gaae igjennem denne Port. Hans Begjæring blev, ifølge de gamle Krønniker, ogsaa opfyldt ved Isabellas Deeltagelse og Porten muret til. Forgiæves spurgde jeg i nogen Tid efter en saadan Port, endelig erfarede min underdanige Ejener Matteo af en gammel Beboer af Fæstningen, at der endnu var en forfalder Port, gjennem hvilken, ifølge Sagnet, den mauriske Konge skulde være gaaet ud af Fæstningen, og som, saavidt de ældste Indvaanere kunde huske, aldrig var bleven aabnet meer.

Han førte mig til dette Sted. Døren var i Midten af noget, der forдум havde været et umaadeligt Taarn, la Torre de los siete suelos, Taarnet med de syv Stokværk. Dette er et i Nabolavets overtrøffede Historie meget berygtet Sted, da det skal være Skuepladsen for underlige Syner og maurisk Trolddom.

Dette forдум saa frygtelige Taarn er nu ikke andet

end en Ruin, eftersom det er bleven sprængt i Luften af Transkmændene, da de forlode Fæstningen. Store Masser af Mure ligge adsprede omkring i det høie Græs, eller overskyggede af Viinranker og Figentræer. Portbuerne have vel faaet Revner af Stødet, men de staae dog endnu, og saaledes har man igjen, sjøndt uden at tenke paa det, opfyldt den stakkels Boabdis sidste Ønske, ved at opfylde Porten med de nedstyrtede Ruiner, hvorved den er blevet ganske utilgjængelig.

I det jeg fulgte den mahomedanske Monarks Vej, saa langt, man endnu erindrer den, reed jeg op ad Martyrernes Høi, langs med Haverne ved Kloftret af samme Navn, og derfra ned igjennem en raa Kloft, der er besvaret med et Krat af Aloer og indiske Figentræer, og indsat tet af Huler og Hytter, fulde af Tatere. Dette var den Vej, som Boabdil havde taget, for ikke at komme igjennem Staden. Skraaningen var saa steil og ujevn, at jeg maatte staae af Hesten og lede den.

Da jeg kom ud af Kloftet og var redet forbi Molleporten, puerta de los molinos, naaede jeg den offentlige Spadseregang, som man kalder Prado, og endelig, ved at følge Løbet af Xenil, til en lille maurisk Moschee, der nu er blevet forvandlet til et Kapel for den hellige Sebastian. En Tavle i Muren fortæller, at Boabdil her overgav Granadas Negler til de spanske Herrer. Dersra reed jeg langsomt over Vegaen til en Landsby, hvor den ulykkelige Konges Familie og Kyndte ventede paa ham, thi han havde Matten i Forveien sendt dem bort fra Alhambra, for at hans Moder og Egtefælle ikke skulde tage

Deel i hans personlige Ydmygelse, eller blive utsatte for Krobrernes Blikke. Ved at følge den Vei, som den lille Hob Kongelige Flygtninger havde taget, naaede jeg til Foden af en Rekke af steile, ufrugtbare Høje, der denne Bæltet af Alpurrerbjærgene. Fra Toppen af en af disse saaen den ulykkelige Boabdal for sidste Gang tilbage paa Granada, og den bærer denne udtryksfulde Bencævnelse efter hans Sorg, la cuesta de las lagrimas, Taarehsien. Hün Side samme vinder en sandig Vei sig igjennem en raa, uvenlig Ørk, der maatte forekomme den stakkels Konge dobbelt sorgelig, da den førde til Forviisning.

Teg sporedé min Hest og naaede Toppen af en Klippe, hvor Boabdil udtælde sine sidste smertelige Ord, da han vendte Vinene bort fra det sidste Afskedsblik paa Staden. Den hedder endnu el ultimo suspiro del Moro, Maurerens sidste Suk. Hvem kan forundre sig over hans Sorg, da han blev fordrevet fra et saadant Rige og en saadan Bolig. Med Alhambra syntes han at opgive al sin Slægts Ære, al sit Livs Noes og Glands.

Her var det ogsaa, at hans Græmmelse blev endnu mere forbittret ved Bebreidelser af hans Moder Abyxa, der saa ofte havde staet ham bi i Farens Dage, og nu forgjæves sogde at indgyde ham sit eget bestemte Mod. „Du gjør vel i“ — sagde hun, — „at græde som en Quinde over det, Du ikke har kunnet forsøre som en Mand!“ — Ord der mere robe en Fyrstindes Stolthed, end en Monders Omhed.

Da Bisshop Guevara fortalte Karl V denne Anecdote, istemmede Keiseren dette Udtryk af Foragt for den

ustadige Boabdis Svaghed. „Havde jeg været i hans Sted, eller han i mit“ — sagde den stolte Fyrste, — „vilde dette Alhambra være blevet min Grav, førend jeg vilde have levet som en Flygtning i Alpurarrerne.“

Hvor let er det dog for Mennesker, der ere i Magt og Lykke, at præke Hæternod for den Overvundne! Hvor lidt forstaae de, at Livet selv maa stige i Værdi hos den Ulykkelige, naar han intet har mere tilbage end Livet.

---

## Balkonen.

---

Audenfor det midterste vindue i Gesandternes Hal er der en Balkon, som jeg allerede har taelt om. Den stikker frem af Siden af Taarnet, som et Buur, høit i den frie Luft over Træernes Toppe, der voxe paa den steile Side af Høien. Den tjener mig til et Slags Observatorium, hvor jeg ofte sætter mig ned, og betragter baade Himmelnen ovenover mig og Jorden nedenunder mig. Foruden den kostelige Udsigt, som man har herfra over Bjørge Dale og Veie, gives der ogsaa her en lille vrimlende Skueplads, der liggeraabten for mine Dine. Ved Goden af Høien nemlig befinder der sig en Alameda eller offentlig Spaderegang, der vel ikke er saaledes i Moden, som den nyere og prægtigere Spaderegang ved Xenil, men dog kan rose sig af en afværlende maleriske Menneskevrimmel. Her møde de rigere Borgere fra Forstæderne, tilligemed Præster og Munke, der for Appetittens og Fordsielsens Skyld gaae frem og tilbage, Maioer og Maiaer, Straafunkere og Skjonne af de simplere Klasser, i deres andalusiske Dragter, storpralende Smuglere, og mangen Gang ogsaa tottilhyllede, hemmelighedsfulde Friere af de høiere Stænder, ifølge lønlige Vink.

Der findes her et bevæget og broget Malerie af det spanske Liv og af spanske Characterer, som det morer mig at

studere, og ligesom Naturforskeren besidder sit Microskop, til Hjælp i sine Grandskninger, har jeg ogsaa en lille Lommekegert hos mig, der bringer mig nærmere til Skikkelserne i disse blandede Grupper, saa at jeg virkelig mangen engang troer, at kunne gjætte Indholdet af deres Samtaler af deres Miner og Gebørder. Saaledes er jeg paa en vis Maade en usynlig Tilskuer, og kan, uden at forlade min Ensomhed i et Dieblik hensætte mig midt i et Selskab; et sjeldent Fortrin for et Menneske af en sky og stille Sindsbestaffenhed, der, som jeg, saa gjerne betragter Livets Skuespil, uden selv at ville fremtræde som en af de Spillende.

Neden under Alhambra ligger der en betydelig Forstad, der ganske udfylder den snævre Dal og trækker sig op ad den modsatte Høi Albaycia. Mange af Husene ere byggede i maurisk Stiil, med runde Patios eller Gaarde der afskøles af Vandspring og for oven ere aabne; men da nu Indvaanerne tilbringe den største Deel af Sommeren i disse Gaarde og paa de flade Tage, saa er det en Følge, at en øetherisk Tilskuer, som jeg, der kan see ned paa dem fra Skyerne, er i Stand til at kaste mangt et Blik paa deres huuslige Liv.

Jeg nyder i en vis Henseende de samme Fordele, som Studenten i den berømte spanske Fortælling\*), der saae Madrid ligge for sig uden Tage, og min snaksomme Vaabendrager Matteo Ximenes staar mig af og til bi som Asmodi, for at give mig de forskellige Underretninger om Husene og deres Beboere.

\*) El diablo coxuelo, Haltesanden.

Dog foretrækker jeg det, selv at søge at udfinde des-  
res Historie, og kan sidde saaledes i hele Timer, og af til-  
fældige Vink og Kjendemærker, der falde mig i Vinene,  
danne mig det hele Væv af nogle af de travleste Døde-  
liges Planer, Rønker og Beskjæftigelser. Der gives næsten  
intet smukt Ansigt eller nogen isienfaalende Figur, som jeg  
daglig seer, uden at jeg lidt efter lidt har udtaenk mig  
en dramatisk Historie om den, endskjont nogle af mine  
Characterer undertiden handle lige imod de Roller, som  
jeg har anvist dem, og derved bringe mit hele Drama i  
Forvirring.

For nogle Dage siden, da jeg saaledes med mit Glas  
betragtede Gaderne i Albaycia, bemærkede jeg en Proces-  
sion med en Novice, der skulde indklaedes, og derved for-  
skellige Omstændigheder, der opvakde hos mig den inder-  
ligste Deeltagelse i et ungts Væsens Skjæbne, der paa denne  
Maade var bestemt til at begraves levende. Jeg forsik-  
rede mig til min Glæde om at hun var smuk, og hendes  
blege Kinder overbeviisde mig om, at hun snarere var et  
Offer, end en, der frivilligt indviede sig. Hun var klædt  
i prægtige Klæder og bar en Krands af hvide Roser;  
men det var tydeligt at hendes Hjerte var oprørt ved dette  
Gjøgleværk af en aandig Forbindelse, og sukkede efter sin  
jordiske Kjærlighed. En hoi, mørktudseende Mand gik  
ved Siden af hende i Toget. Det var klart at han var  
den tyranniske Fader, der af en bigot eller uødel Hensigt  
havde fordret dette Offer af hende. I blandt Mængden  
befandt der sig en mørk, smuk ung Mand i andalusisk Dragt,  
der syntes at hæste et Blik paa hende fuldt af Græmmelse.  
Sikkert var denne den hun elskede i Løndom, fra hvem

hun for evigt maatte skilles. Min Ergrelse streg endnu høiere, da jeg paa Ansigterne af de Munke og Geistlige, der ledsagede hende, fandt et Udtryk af Ondskab; Toget naaede Klosterkirken. Solen skinnede for sidste Gang paa den stakkels Novices Krands, da hun skred over den ulykkelige Dørtærsel og forsvandt i Bygningen. Mængden trængde nu efter med Kappe, Kors og Sang; Elskenen dvelede et Dieblik i Døren. Jeg kunde tænke mig Tummelen af hans Følesser, men han blev Herre over dem, og traad ind. Nu fulgte der et langt Mellemrum — Jeg udmaelde mig imidlertid Scenen derinde; den stakkels Novice børsovært sin fortvarende Stads, iført den grove Klosterdragt; hendes Brudekrands taget af hendes Pande, hendes sjonne Hoved børsovært de lange Silkelokker — jeg hørte hende fremstonne det grusomme Lovte. Jeg saae hende udstrakt paa Baaren, med Liigklædet over sig, medens Liigmessen blev holdt; jeg hørte Orgelværkets dybe Toner, og det sorgelige Requiem, istemmet af Nonner; Faderen saae til med haarde, usolsomme Ansigtsstræk. Elskenen — dog nei! min Indbildningskraft nægtede mig at male Elskenen. Maleriet blev her usfuldendt.

En føje Tid efter strømmede Mængden igjen ud, og fordeelde sig paa forskjellige Veie, for at nyde Solens Lys og at styrte sig ind i Livets travle Virksomhed; men Offeret blev tilbage. Blandt de Sidste, der kom ud, befandt Faderen og Elskenen sig. De var i en alvorlig Samtale med hinanden. Den Sidste var meget høftig i sine Bevægelser. Jeg ventede en voldsom Ende paa Skuespillet, men Hjørnet af en Bygning traad i Veien og skulde

Skuepladsen. Med smertelig Deeltagelse har mine Blie siden den Tid ofte vendt sig imod Klosteret. Førgangen Nat saae jeg Lys i et affidesliggende vindve i et af dets Taarne. „Der,“ — sagde jeg ved mig selv; — „siddet nu den ulykkelige Nonne og græder i sin Gelle, medens hendes Elske maakee gaaer forbi hendes vindve med unyttig Angst.

Den tjenstfærdige Matteo afbrød mine Betragninger og forstyrrede paa een Gang min Indbildningskrafts Spindelvæv. Med sin sædvanlige Iver havde han indhentet Efterretninger angaaende hin Scene, der gjorde alle mine Drømme til Skamme. Heltinden i min Roman var hverken ung eller skjøn; hun havde ingen Elske — var frivilligt gaaet i Kloster, som et agtværdigt Tilflugtssted, og var følgelig en af dets gladeste Beboerinder.

Det varede nogen Tid, førend jeg kunde glemme den Uret, som Nonnen havde gjort mig, ved saaledes mod alle Romantikens Regler at være lykkelig i sin Gelle; dog forjog jeg min Spleen derved, at jeg et Par Dage iagttog en fortøjet Brunettes nydelige Coquetterier, der fra Skjulet af en med blomstrende Buske og et Solskjerm af Silke forsynet Balkon, forde en hemmelig Brevværling med en smuk, brun Cavaleer med store Bakkenbarter, der meget ofte besøgte Gaden under hendes vindver. Undertiden saae jeg ham snige sig derhen meget tidligt, indhyllet i sin Kappe lige til Dinene; mangen Gang lurede han ogsaa i forskjellige Forklædninger ved et Hjørne, og det var tydeligt at han ventede paa et Signal for at snige sig ind i Huset. Om Matten hørde

man Klangen af en Guitarre, og saae en Legte, der bevägede sig frem og tilbage fra Balkonen. Jeg forestillede mig derved en Intrigue, der lignede Grev Almavivas, men blev igjen skuffet i alle mine Forudsætninger, da jeg erfarede, at den formeentlige Elsker var Damens Egtefælle, og en bekjendt Smugler, saa at alle disse hemmelighedsfulde Tegn og Bevægelser ustridigt havde Hensyn til et eller andet Smuglerie.

Det morede mig ogsaa mangengang fra min Balkon at betragte de forskjellige Forandringer, der efter de forskjellige Afdelinger af Dagen foregik paa Skuepladsen neden under mig.

Neppe havde det første Daggry farvet Himmelen og den tidligste Hane galet i Hytterne ved Hsien, førend Forstæderne allerede gav Tegn til levende Virksomhed, thi de kjølige Morgentimer ere om Sommeren meget kostbare i dette hede Klima. Enhver gjør sig Umage for at benytte Solens Opgang til sit Dagværk. Muulæseldrive- ren begynder sin Dagreise med sine Lastdyr; den Reisende gjør Karabinen fast ved sin Sadel, og bestiger udenfor Doren af Gjæstgivergaarden sin Hest; den brune Landmand driver sine Esler afsted, belæssede med Kurve fulde af moden Frugt og friskbedugget Grønt, thi de omhyggelige Huusmodre ile allerede til Torvet.

Nu er Selen staet op og Skinner langs med Dalen, idet den forgylde Randen af Buskenes gjennemsigtige Blade. Morgenklokkerne tone melodisk gjennem den rene, skjonne Luft og forkynde Andagtstimen. Muulæsel- driveren holder med sine Lastdyr udenfor Kapellet, stikker sin Stav gjennem Bæltet, og træder med Hatten i Haan-

den, i det han glatter det ravn sorte Haar, ind, for at høre Messen og gjøre en Bon for en lykkelig Reise gjennem Bjørgene. Og nu stjøler ogsaa paa sine sūrlige Fodder den yndige Sennora sig bort, i den nette Basquina, med den urolige Bispe i Haanden, med det dunkle Die fremlynende under den ørne Mantillas rige Folder. Hun op søger en meget besøgt Kirke, for at forrette sin Morgenbøn; men den omhyggeligt ordnede Klædning, de nydelige Skoe, Strømperne saa fine som Spindelvæv, det omhyggeligt flettede Ravnehaar, den friskt afbrudte Rose der fremstår under det som en Juvel, viser tydeligt, at Jorden deler hendes Tanker med Himmelen. Slip hende ikke af Syne, omhyggelige Moder, eller jomfruelige Tante, eller aarvaagne Duenna, hvem Du endogsaa er, der følger bag efter hende!

Som Morgenens skrider frem, formerer Arbeidets Trængsel sig fra alle Sider. Gaderne ere opfyldte med Mennesker og Lastdyr, og der er en Summen og Brusen, som af Oceanets Bolger. Eftersom Solen skrider frem mod Middagshøiden aftager Larmen lidt efter lidt. Om Middagen indtræder en formelig Pause. Den efter Luft snappende Stad hensynker i Mathed, og i flere Timer er der en almindelig Rolighed. vindverne ere lukkede, Gardinerne trukne for, Indvaanerne flygtede til de kæligste Børrelser i deres Boliger. Den velmødskede Munke snorker i sit Dormitorium; den kraftige Lastdrager ligger udstrakt paa Stenebroen ved Siden af sin Byrde; Landmanden og Dagleieren sove under Træerne i Alameda; inddyssede af Græshoppens hæse Sang. Gaderne ere forladte af Alle, undtagen af Vandbærerne, der forfriske

Dret ved at udraabe deres perlende Driks Fortjenester:  
„Koldere, end Sneen paa Bjærgene!“

Naar Solen igjen daler, bliver alt levende paa ny,  
og naar Aftenklokken forkynder dens Nedgang, synes hele  
Naturen at glæde sig ved at Dagens Tyran falder. Nu  
begynder Larmen af Fornsielserne, naar Indvaanerne ile  
ud for at nyde Aftenlufsten og den korte Skumring paa  
Spadseregangen og i Haverne langs med Darro og Xenil.

Naar Natten indtræder, antager den lunefulde Skue-  
plads en ny Skikkelse. Et Lys efter et andet begynder  
at funkle; her en Fakkel fra et Balkon vindve, hist en  
Botivlampe foran et Helgenbillede. Saaledes træder Sta-  
den lidt efter lidt ud af det almindelige Merke, og straa-  
ler i enkelte Lys, som Stjernehimmelen. Nu lyder fra  
Gaarde og Haver og Gader og Stræder Klangen af utsal-  
lige Guitarrer, Larmen af Kastagnetterne, og sammen-  
smælter i denne luftige Hoide til en sagte almindelig  
Concert. Nyd Dieblifikket! dette er den muntre, forelskede  
Andalusiers Tro, og paa ingen Tid udøver han den med  
mere Iver, end i de balsamiske Sommernætter, hvor han  
hylder sin Herfferinde ved Dands, Elskovviser og lidens-  
kabelige Serenader.

En Aften sad jeg paa min Balkon, glædende mig  
ved den lette Luftning, der vifte fra Bjærget gjennem  
Træernes Toppe, da min underdanige Historieksriver Matteo  
pegede paa et rummeligt Huus i en dunkel Gade i Al-  
baysia, og fortalte mig, følgende Anecdote, som jeg vil  
fortælle saa godt jeg kan erindre den.

## Murerens Eventyr.

---

Der var engang for længe siden en fattig Murer eller Steensætter i Granada, der meget omhyggeligt feirede Festdage og Søndage og hellige Mandage ovenikjøbet, og dog, uagtet al sin Gudfrygtighed blev fattigere og fattigere, saa at han neppe kunde fortjene Brødet til sin talrige Familie. En Nat blev han opvakt af sin første Sovn ved en Banken paa Døren. Han lukkede op og saae en lang, mager Præst, der saae ud som et Lig, staae for sig.

„Hør engang, min ørlige Ven!“ — sagde den Fremmede; — „Teg har bemærket at I er en god Christen og at man kan stole paa Eder. Vil I paataage Eder et Arbeide endnu i Nat?“

„Hjerteligt gjerne, Sennor Padre! paa det Vilkaar, at jeg bliver ordentligt betaelt.“

„Det skal skee, dog maa I tillade, at Teg binder Eder for Dinene.“

Ogsaa derimod gjorde Mureren ingen Indvending, og saaledes blev han da med tilbundne Nine af Præsten ført igjennem flere ujævne Gader og Stræder, indtil de stod foran Indgangen til et Huus. Præsten fremtog nu en Nogle, stak den i en knagende Laas og aabnede noget, der lod som en tung Dør. De traad ind; Døren blev igjen lukket og laaset, og Mureren ført igjennem en

Førstue og et rummeligt Værelse ind i den underste Deel af Bygningen. Her tog man ham Bindet fra Dinene, og han befandt sig i en Patio, eller Gaard, der blev svagt oplyst af en eneste Lampe. I Midten saaes et gammelt, udtorret, mauriskt Vandspring, og Præsten befaalede ham, at bygge en lille Hvælving under det, hvortil der var Teglstene og Kalk ved Haanden. Mureren arbeidede nu hele Natten, uden dog at kunne blive færdigt med Hvælvingen. Kort forend Daggry trykede Præsten ham et Guldstykke i Haanden, bandt ham igjen for Dinene og førde ham tilbage til hans Bolig.

„Vil I komme igjen og fuldende Eders Arbeide?“ — spurgede han.

„Meget gjerne, Sennor Padre! da man betaler mig saa godt.“

„Godt! saa skal jeg hente Eder i Morgen ved Midnat.“

Dette skeede da ogsaa og Hvælvingen blev fuldkommen færdig.

„Nu,“ sagde Præsten; — „maa I hjælpe mig at bære de Legemer hid, der skulle begraves i denne Hvælving.“

Ved disse Ord reisde Haarene sig paa Hovedet af den fattige Muurmester. Dog fulgte han Præsten med sittrende Kneer til et affidesliggende Værelse, hvor han troede at finde et gyseligt Syn af Død og Forraadnelse, men blev meget behageligt overrasket, da han blot saae tre eller fire anseelige Kar, der stode i en Krog. Det var klart, at de vare fulde af Guld og Kun med Møie kunde han og Præsten bringe dem afsted og ned sætte dem i de-

res Grav. Nu blev Høælvingen lukket, Stenebroen igjen lagt over den og ethvert Spor af den udslettet. Bindet blev igjen bundet for Dinene af Mureren, og han blev ført tilbage ad en anden Vei, end den, hvorpaa han var kommen hid. Efterat de en Tid lang vare gaaede igjennem et Virvar af Gader og Streder, stode de stille. Præsten trykkede Muurmesteren to Guldstykker i Haanden og sagde til ham: „Bliv her, indtil Klokkens i Domkirken lyder til Hora. Dover Du at blotte Dinene før, vil der vedersares Dig en stor Ulykke.“ Da han havde sagt dette, bortfjernede han sig. Muurmesteren ventede troeligt, og fordrev sig imidlertid Tiden med at veie og lade Guldstykkerne klinge i Haanden. Men saasnart Klokkens i Domkirken forklyndte Morgenen, tog han Bindet fra Dinene, og saae, at han stod ved Bredden af Xenil, hvorfra han ilede hjem og levede høit med sin Familie i hele fjorten Dage, af det han havde tjent i de to Nætter, hvorpaa han igjen var ligesaa fattig som før.

Dog vedblev han at arbeide lidet, men at bede meget og at feire Helligdagene Aar ud og Aar ind, medens hans Familie opvorde saa mager og pjaltet, som øgte Tatere. Da han nu en Aften sad udenfor Døren af sin Hytte, traad en riig, gammel, gjerrig Mand, der var bekjendt for at besidde mange Huse og at være en stor Gnier, hen til ham. Pengemanden betragtede Muurmesteren et Dieblik med et Par Øyne, der stirrede frem under de øengsteligt sammentrukne Dienbryn.

„Man har sagt mig, min Ven!“ — begyndte han derpaa, — „at I er meget fattig.“

„Det er den fuldkomne Sandhed, Herre! og det er noget, der strax vil falde Eder i Dinene.“

„Jeg tænker altsaa, at det vil være Eder kjært at faae Arbeide hos mig, og at I vil gjøre det for godt Kjøb.“

„For saa godt Kjøb, kjære Herre! som nogen Muurmester i Granada.“

„Det er godt. Jeg eier et gammelt, forfaldent Huus, der kostet mere i Reparationer, end det indbringer, thi ingen vil blive boende i det; derfor maa jeg søge at faae det istandsat for saa godt Kjøb som mueligt.“

Muurmesteren blev altsaa ført til et gammelt, øde Huus, der truede med at falde ind. Han gik igjennem flere tomme Stuer og Kamre, og kom endelig ind i den indre Gaard, hvor et gammelt maurisk Vandspring strax faldt ham i Dinene. Han blev et Dieblik staaende, som om han dunkelt erindrede Stedet.

„Hvem har før boet i dette Huus?“ — spurgde han. „Gid Handen tage ham!“ — raaabde Eieren af Husset; — „Det var en gammel karrig Geistlig, der ikke sorgede for nogen, undtagen for sig selv. Han skal have været ümaadelig riig, og da han ingen Slægtninger havde, troede man, at han vilde skjække Kirken sine Rigdomme. Pludseligt døde han og nu ilde Geistlige og Munke til, for at tage hans Formue i Besiddelse. Men de fandt ikke andet, end nogle Dukater i en Læderpong. Men det stemmeste Arvegods er blevet mig til Deel, thi siden den gamle Mand er død, vedbliver han at beboe mit Huus, men uden Leie, og over en Død kan man ingen Net faae. Folk paastaaer nemlig, at man hver Nat kan høre

Guld Klinge i det Værelse, hvori han pleiede at sove, som om han tæller sine Penge, og ofte vil man ogsaa have hørt en Stønnen og Sukken i Gaarden. Enten det nu er sandt eller ikke, saa har dog denne Historie bragt mit Huus i et ondt Rygte, saa at Ingen mere vil boe i det."

"Hør engang," — sagde Muurmesteren ganske roligt; — „lad mig boe i Eders Huus uden Leie, indtil J finder en bedre Leier, og jeg lover Eder, ikke alene at sætte det i Stand, men ogsaa at bringe Plageaanden til No. Jeg er en god Christen og en fattig Mand, og er ikke bange for Fanden selv, om han saa kommer i Skikelse af en stor Pengepung."

Den ørlige Mands Tilbud blev antaget med Glæde, og nu drog han da ind i Huset med sin Familie og opfyldte alle sine Løvter. Lidt efter lidt satte han det igjen i Stand og man hørde om Natten ingen Klang af Guld mere i den Afsødes Værelse, men begyndte at høre den om Dagen i den levende Muurmesters Lomme. Med eet Ord hans Formue formeredes til Naboernes store Forundring Dag for Dag, og han blev en af de rigeste Mænd i Granada. Nu gav han Kirken betydelige Summer, udentvivl for at berolige sin Samvittighed, men aabenbaredes Ingen Hemmeligheden med Hværingen, undtagen sin Søn og Arving, da han laa paa Sygeleiet.

---

## En Vandring over Höien.

---

Naar Dagen begynder at gaae til Ende og Heden bli-  
ver ringere morer jeg mig ofte med at foretage mig lange  
Vandringer over de omliggende Höie og i de dybe, skyggefulde  
Dale, blot ledsaget af min historiske Vaabendrager Matteo, hvis Lyst til at lade Munden løbe jeg ved saadanne  
Leiligheder, ingen Twang lægger paa. Da gives der sjel-  
dent en Klippe, en Ruin, en ødelagt Brønd, et eensomt  
Kloft, om hvilke han ikke veed en viunderlig Historie, men  
fremfor alt et gyldent Sagn, thi aldrig har endnu en  
fattig Djævel været saa gavmild med at uddele skjulte  
Skatte som han.

For et Par Aftener siden gjorde vi igjen en saadan  
lang Spadseretour, ved hvilken Matteo var endnu mere  
snakkesalig, end sædvanligt. Henimod Solens Nedgang  
vandrede vi nemlig ud af den store Justitsport, og da vi  
stege op ad en Allee, blev Matteo staaende foran en Gruppe  
af Eigentræer og Granattræer, der vorde ved Foden af  
et stort forfalder Taarn, som man kalder Taarnet med de  
syv Stokværk (de los siete suelos). Her fortalte han  
mig, i det han viisde mig en lav Ruegang i den nederste  
Deel af Samme, om en vanskabt Land eller Nisse, der  
fra Maurernes Tid bevogter dette Taarn tilligemed en  
musselmanisk Konges Skatte. Mangen Gang kommer  
han til Syne i den mørkeste Nat, og gaaer omkring, som  
en Hest uden Hoved, forfulgt af sex Hunde, under en

frygtelig Gjøen og Tuden, paa Veiene, der føre til Alhambra og gjennem Granadas Gader.

„Har Du da seet dette Spøgeri paa nogen af Dine Vandringer, Matteo?“ — spurgde jeg.

„Nei, Sennor, Gud være lovet! men min Bedstefader, Skædderen, kjendte flere Personer, der havde seet det, thi den Tid lod det sig see oftere end nu, snart i denne, snart i hin Skikkelse. Hver Mand i Granada har hørt om den gamle Ballado thi gamle Kjællinger og Ammer kyse Børn med hans Navn. Nogle sige, at det er Gjenfærdet af en grusom maurisk Konge, der ombragde sine sex Sønner og begrov dem i Kjælderne, hvorfor de om Matten jage ham som Hunde.“

Jeg dvæler ikke længere ved de forunderlige, nærmere Omstændigheder, som Matteo endnu fortalte om dette frygtelige Syn, der i utenkelige Tider har været et Yndlingsstof for Ummestueeventyr og Folke-Sagn i Granada og om hvilket en gammel og lerd Historie-skriver, der har leveret en Beskrivelse over denne Stad, taler paa en cærfuld Maade.

Vi forlode nu denne øeventyrlige Bygning og fortsatte vor Vandring langs med Generalisets frugtrige Haver, i hvilke en eller to Nattergale udgjøre en Strøm af de yndigste Melodier. Bag disse Haver kom vi forbi en Mængde mauriske Vandbeholdninger, med en i Klippen udhugget, men lukket Dør. Disse Vandbeholdninger havde, som Matteo sagde mig, været Yndlingsbadesteder for ham og hans Kammerater i deres Borneaar, indtil de blev bortskæmmede ved en Fortælling om en hæs-

lig Maurer, der ofte træder ud af Klippeporten for at gribe dem, der bade sig.

Disse fortryllede Vandbeholdninger lode vi bag os og fortsatte vor Vandring paa en eensom Sti for Muulæsler, der snoede sig om Bjørget, hvorpaa vi snart befandt os i en vild, gyselig Bjærgegn, uden Træer og kun hist og her begroet med sparsomt Græs. Alt hvad vi her saae, var uvenligt og nogent, og neppe lod det sig tænke, at Generalifet laa i saa ringe Afstand bag os med sine blomstrende Haver og duftende Terrasser, og at vi befandt os i Nærheden af Granada, denne Lundenes og Vandspringenes Stad. Men saaledes er Spanien beskaffen — vildt og mørkt, hvor Jordbunden ikke er dyrket; Drkener og Haver ligge tæt ved hinanden.

Den snævre Huulvei, som vi stege opad, kaldes, efter Matteos Beretning, el Barranco de la tinaja (eller Krøkkens Kloft), fordi man her i gamle Dage fandt et Kar med mauriske Guldstykker. Matteos Hjerte er altid fuldt af gyldne Legender.

„Men hvad betyder Korset paa hin Steendyng — i den snævreste Deel af Kloftet?“

„O, det er intet!“ — „En Muulæseldriver er blevet myrdet der for nogle Aar siden.“

„Altsaa har I Røvere og Mordere tæt udenfor Alhambras Porte?“

„Nu ikke mere, Sennor! det var forдум, da der endnu fandtes saameget lidrligt Pak i Fæstningen. Men nu er det altsammen drevet ud. Kun Taterne, der endnu leve i Hulerne paa Siden af Bjørget udenfor Fæstningen, vare vel endnu i Stand til at gjøre saadan noget;

deg have vi i lang Tid ikke haft noget Mord her i Nørsheden. Den Mand, der myrdede Muulæselriveren, blev hængt i Fæstningen. —"

Vor Vej gik op igjennem Bjærgklostren, medens vi, paa vor venstre Haand, havde et steilt, skaldet Bjærg der kaldes Silla del Moro, eller Maurerens Stoel, med Hensyn til det foromtaelte Sagn, at den ulykkelige Boabdil under en Folkeopstand var flygtet hid, og hele Dagen havde siddet paa Klippetoppen, med de bekymrede Blik henvendte paa den oprørsk Stad.

Endelig naaede vi det høieste Punkt af Forbjærget ovenover Granada, der kaldes Solens Bjærg. Det var allerede Aften. Den dalende Sol forgylde de høieste Bjærgspidser: Hjist og her drev en eensom Hyrde sin Hjord ned i Dalene, for at skaffe den Beskyttelse mod Matten, eller en Muulæselriver ilde med sine trætte Dyr ned af Bjærgstien, for endnu før Dagens Ende at naae Stadens Porte.

Nu klang de dybe Toner af Domkirvens Klokker igjennem Dalene og forkyndte Bedetimen. Hver Kirke og enhver Klosterklokke i Bjærgene gjentog Tonerne. Hyrden dvælede ved Skraaningen af Bjærget, Muulæselriveren midt paa Vejen; enhver tog sin Hat af og blev en Tid lang ubevægelig, i det han mumlede sin Aftenbon. Der ligger noget behageligt Høitideligt i denne Skif, ifølge hvilken hvert menneskeligt Væsen i det hele Land, paa et melodiskt Tegn, i eet og samme Dieblik opsende sin Tak til Gud, for hans Belgjærninger. Dette udbreder et Diebliks Hellighed over Landet, og den i al sin

Pragt neddalende Soel bidrager ikke lidet til dette Øp-  
trins Høitidelighed.

I det nærværende Sieblit blev Virkningen endnu mere forhøjet ved det Steds milde og eensomme Natur, paa hvilket vi befandt os. Det var nemlig den nogne, steile Top af et fortryllende Soelbjerg, hvor ødelagte Vandgjæmmer og Eisterner, og de forfaldne Mure af en mægtig Bygning tælde om en tidligere Befolkning, men nu vare fuldkommen stille og forladte.

Da vi nu vandrede hen blandt Minderne fra længst-hensvundne Dage, viisde Matteo mig en kredsformig Bygning, der syntes at sænke sig dybt ind i Klippen. Det var klart, at det var en meget dyb Brønd, som de utrættelige Maurer havde gravet her, for at erholsde deres Yndlingselement i dets største Reenhed. Men Matteo vidsde allerede igjen en anden Historie, der langt bedre passede til hans Tænkemaade. Det var nemlig, ifølge Sagnet, Indgangen til de underjordiske Huler i Bjærget, i hvilke Boabdal og hans Hof vare hentryllede, og af hvilke de stege op om Matten, til bestemte Tider, for at besøge deres forrige Boliger.

Det stærkt tiltagende Tusmørke, der i denne Himsmelegn kun er af kort Varighed, erindrede os om at forlade denne fortryllede Jordbund. Da vi stege ned gjen-nem Bjærgklosterne var der ingen Hyrde eller Muulæsel-driver mere at see, eller andet at høre, end Lyden af vores Godtrin, og en Græshoppes eensomme Piben. Skyggerne i Dalene blev dunklere og dunklere, indtil alt omkring os laa hensjunket i Mørke. Kun de luftige Toppe af Sierra Nevada beholdt endnu en glindsende Straale

af Daglyset; dets snebedækte Top skinnede paa den mørkeblaue Himmel, og syntes, formedelst Dunstkredsns overordentlige Neenhed, os ganske nær.

„Hvor dog Sierra Nevada i Aften kommer os saa nær!“ — sagde Matteo: — „Det er jo, som om man kunde række den med Haanden, og dog er der flere Mile derhen.“ — S det vi saaledes tælde sammen, blev en Stjerne synlig over dette Bjergs Snetop, den eneste, der endnu var at see paa Himmelen, og saa reen, saa stor, saa klar og skøn, at selv den ørlige Matteo udbrod i Forundringsudraab.

„Que estrella hermosa! que clara y limpia es!  
— No pueda ser estrella mas brillante!“ (Hvilken skøn Stjerne! Hvor den er reen og klar! En mere glimrende Stjerne kan der ikke gives.)

Teg har ofte gjort mine Bemærkninger over den simple Spaniers Modtagelighed for Naturens Unde. En Stjernes Glands, en Blomsts Skønhed eller Duft, en Krystalklar Kilde kan opfylde ham med et Slags digterisk Henrykkelse, og hvilke fuldttonende Ord frembyder da ikke hans herlige Sprog, for at give hans Følelser Udtryk!

„Men hvad er det for Lys, Matteo, der skinne der langs med Sierra Nevada, lige under Snelaget, og som man kunde holde for Stjerner, naar de ikke vare saa rødagtige og naar man ikke saae det mørke Bjerg bag ved dem?“

„Det er Ild, Sennor! som de Folk antænde, der hente Sne og Is til Granada. Hver Eftermiddag drage de derop med Vesler og Muulcæsler og afvexe, i det Nogle blive ved Ilden, for at varme sig, medens Andre fylde

Kurvene med Jis. Derpaa komme de igjen ned af Bjærget, saa at de naae Granada endnu forend Dagen bryder frem. Sierra Nevada, Sennor! er en Jisklump midt i Andalusien, for at kunne vedligeholde alt kjøligt om Sommaren."

Det var nu blevet ganske mørkt. Vi gif igjennem Bjærgklosten, i hvilken Korset for den myrdede Muulæsel-driver stod, og jeg saae en Mængde Lys, der bevægede sig i nogen Afstand, og som man tydeligt kunde see, kom op af Klosten. Det var, som vi saae, da vi kom nærmere, Fakkler, som en Trop felsomme, sortklædte Skikkeler bar. Til enhver Tid vilde dette have været et gyseligt Tog, men paa dette vilde og eensomme Sted var det det især.

Matteo gif nærmere og hvidskede til mig, at det var en Ligskare, der vilde begrave en Død paa en Kirkegaard inde imellem Bjærgene.

Da Toget kom forbi, gjorde det mørke Skin af Fakklerne, da det faldt paa Ligskarens raae Ansigtstræk og Sorgeklæder, et fuldkommen phantastiskt Indtryk; men da det gjorde Liget selv synligt, der efter spanske Skik blev baaret i en aaben Kiste, fuldkommen ubedækket, blev det virkelig spøgelseagtigt. Jeg blev nogen Tid staende og stirrede paa dette Sorgetog, medens det vandt sig op i det dunkle Bjærgpas. Da erindrede jeg det gamle Sagn om Dæmonernes Tog, der bragde en Synders Lig til Krateret paa Stromboli.

"Ak, Sennor!" — raabde Matteo; — „jeg kunde fortælle Dem en Historie om en Procession, som man engang har seet i disse Bjærge, men De vil lee mig

ud og sige, at det er et Arvestykke fra min Bedstefader,  
Skrædderen."

"Aldeles ikke, Matteo. Jeg holder meget af saa-  
danne forunderlige Historier."

"Nu da, Sennor! Den angaaer en af de Folk, som  
vi førtaelde om, der hente Sne paa Sierra Nevada. For  
mange Aar siden altsaa, i min Bedstefaders Tid, levede  
der en gammel Mand, ved Navn Tio Nicolo, der havde  
syldt Kurvene paa sit Muulæsel med Sne og Eis og nu  
igjen gik ned af Bjærget. Da han var meget træt, satte  
han sig paa sit Muulæsel og faldt snart i Sovn, i det  
han vakkede frem og tilbage med Hovedet, medens hans  
sikkere Dyr skred langs hen med Randen af Afgrunden,  
ligesaa roligt og fast, som om det gik paa jævn Jord.  
Endelig vaagnede Tio Nicolo, saae sig om, gneed sine  
Dine, — og gjorde ganske ret deri. Maanen skinnede  
ligesaa klart, som om det var lys Dag, og saaledes saae  
han da Staden ligge neden under sig, saa flad som Deres  
Haand, og glindende med dens hvide Huse, lig et Sølv-  
fad i Maanestkin. Men Du min Gud, Sennor! Det  
var slet ikke som den Stad, han havde forladt for nogle  
saa Timer siden. Istedetfor Domkirken med dens store  
Kuppel og Taarne, og Kirkerne med deres Spire, og Klo-  
sterne med deres Tinder, paa hvilke det hellige Kors staaer,  
saae han intet andet end mauriske Moskeer, og Mina-  
retter og Kuppler, alle smykkede med skinnende Halv-  
maaner, saaledes som man seer dem paa Berbernes Flag.  
Godt, Sennor! Nu kan De vel tænke, at Tio Nicolo var  
en Smule forbauset derover; men som han endnu saa-  
ledes saae ned paa Staden, drog en mægtig Krigshær op

ad Bjørget, gjennem Kloften, snart i Maanestkinnet, snart i Skyggen. Da den kom nærmere, saae han, at baade Fodfolk og Rytttere var klædte i maurisk Dragt. Dio Nicolo føgte at ride af Beien, men hans gamle Muulæsel stod saa stivt som en Pind og veeg ikke et Skridt, men sittrede som et Espelov, thi de uformuftige Dyr, Sennor! ere ved saadanne Leiligheder ligesaa bange, som Menneskerne, Altsaa, Sennor! den spøgelseagtige Krigshær drog tæt forbi ham. Der var der Mænd, der blæsde paa Trompeter, og Andre, der slog paa Pauker eller spillede paa Cymbler, og dog hørde man ikke den sagteste Tone; de drog Alle forbi uden den mindste Larm, lige som jeg har seet malede Armeer drage forbi paa Theatret i Granada, og alle saae blege ud som Doden. Endelig reed i Bagtroppen af Krigshæren mellem to sorte mauriske Rytttere, Storinquisitoren af Granada paa en snehvid Ganger. Dio Nicolo undrede sig meget over at see ham i et saadant Selskab, thi Inquisitoren var berømt for sit Had til Maurerne og overhovedet til alle Slags Vandtroende, Jøder og Kjætttere, og pleiede at forfölge dem med Ild og Sværd. Dog følede Dio Nicolo langt mindre Frygt, da en Præst af en saa hellig Vandel var i Nærheden. Han gjorde derfor Korsets Tegn og bad om hans Belsignelse, da han pludseligt bekom et Slag, der kastede ham og hans gamle Muulæsel over Randen af den steile Høi, saa at han hulter tilbulster rullede ned ad Skraningen. Først længe efter at Solen var staet op, kom Dio Nicolo igjen til sine fem Sandser og befandt sig da nede i en dyb Kloft, hans Muulæsel græssede ved Siden af ham og Sneen i hans Kurve var ganske smæl-

tet. Han kæb ligesom sonderknust paa alle Lemmer tilbage til Granada, og var kun glad ved, at han fandt Staden af samme Udseende, som da han havde forladt den, med alle dens christelige Kirker og Kors. Da han fortalte Historien om sit natlige Eventyr, lo enhver ham ud. Nogle sagde, at han kun havde drømt det Hele, da han var slumret ind paa sit Muulæsel; Andre holdt det for en Opdigtsel af ham; men det besynderligste, og det, der siden gav Folket Anledning til Eftertanke, var, at Storinquisitoren døde i det samme Aar. Jeg har ofte hørt min Bedstefader, Skædderen, sige, at dette Spøgeri om en Armee, der førde Præstens Skikkelse bort med sig, vel har betydet noget mere, end simple Folk bildte sig ind."

„Du vil vel dermed give tilkjende, Ven Matteo! at der i det Indre af dette Bjærg findes et Slags. maurisk Limbus eller Purgatorium (Skjørsild), hvortil man slæbde Storinquisitoren?“

„Gud bevare mig, Sennor! jeg veed slet intet om den hele Sag. Jeg fortalte Dem blot hvad jeg havde hørt af min Bedstefader.“

Imidlertid havde Matteo endt sin Fortælling, som jeg her kun har meddeelt i Udtog og som endnu var spækket med en Mængde Anmærkninger, hvorved den var spundet saa langt ud, som muligt, og vi befandt os igjen udenfor Porten af Alhambra.

## Local-Sagn.

---

Den simple Mand i Spanien har en østerlandsk Liden-skab for Fortællinger og Eventyr og finder megen Behag i det Viunderlige. Om Søndagaften sidder han uden-for Døren af sin Hytte, eller om Vinteren ved den store Kamin i Ventaen og hører med umættelig Begjærlighed viunderlige Historier om Helgener, farlige Reiseeventyr og dristige Foretagender af Røvere og Smuglere. Det Vilde og Ensomme ved disse Egne, den mangefulde Fordeling af Kundskaber, Mangelen paa almindelige Gjenstande at tale om, og det romantisk-eventyrlige Liv, som Enhver fører i et Land, hvor det at reise endnu er i sin Barn-dom, alt dette bidrager til at gjøre ham de mundtlige Fortællinger dyrebare og at kryddre dem med et Tillæg af det Utroelige og Unaturlige. Men intet Emne er saa herskende eller bliver saa meget brugt som det om Skatte, som Maurerne skulle have nedgravet. Det gaaer gjennem hele Landet. Neiser man gjennem de vilde Sierrer — disse Skuepladse for gamle Foretagender og Kampe — kan man intet maurisk Atalaya (Vagttaarn) se, der ligger skjult i en Kloft, eller rager frem over den op til Klippen lønede Landsby, uden at Muulæseldriveren, naar man spørger ham i Fortroelighed, holder op med at roge sin Gigarilla for at fortælle en Historie om det musselmaniske Guld, der er begravet der. Der gives intet sam-menstyrket Alcazar i en Stad, der ikke tillige har sine gyldne, blandt de fattige Folk i Nabolauget fra Slægt til Slægt forplantede Sagn.

Alle disse Sagn ere, ligesom de fleste af vore Folke-digtninger, udprungne af en eller anden lille historiske Grund. Under Krigene mellem Maurerne og de Christne, der i Aarhundreder ødelagde dette Land, omstiftede Staeder og Slotte meget ofte deres Eiere, og Indvaanerne søger derfor ved Beleiringer og Storme at nedgrave deres Penge og Kostbarheder i Jorden, eller at skjule dem i Kjeldere og Brønde, saaledes som det endnu ofte er tilfældet i de despotiske og krigsførende østlige Lande. Da Maurerne blevne forhenvne, skulde ogsaa mange deres kostbareste Ejendomme, i det Haab, at deres Landsflygtighed ikke vilde være af lang Varighed, og at de snart vilde være i Stand til at vende tilbage og igjen komme i Besiddelse af deres Skatte. Det er ingen Twivl underkastet, at saadanne skjulte Skatte af Guld- og Sølv-Monter undertiden efter mange Aarhundreders Forloeb ere blevne udgravne under Ruinerne af de mauriske Fæstninger og Huse og nogle faae Kjendsgjørninger af dette Slags vare tilstrækkelige til at give Stof til tusinde Opdagelser.

Saadanne Historier have i Almindelighed noget Østerlandskt hos sig, og udmaerk sig ved hin Blanding af det Arabiske og Gothicke, der synes at udmaerk Alt i Spanien, især i de sydlige Provindser. Den skjulte Skat ligger stedse under en magisk Trolddom og er beskyttet ved en Talisman og ved Forbandelser. Mangengang bliver den bevogtet af hæslige Uhyrer eller ildsprudende Drager, undertiden af fortryllede Maurere, der med dragne Sværd, men ubevægelige som Billedstotter, sidde hos dem og i Aarhundreder holde en sørnlos Nat.

Fremfor Alt er Alhambra, ifølge dets ejendommelige

historiske Forhold. Hovedstedet for Folkesagn af dette Slags og adskillige gamle Lænninger, som man Tid efter Anden har udgravet der, have endnu mere bestyrket Troen. Engang blev et Leerkar, fuldt af mauriske Monter og Beenrader af en Hane fundet, der efter en vis meget Elog Tagttagers Mening maatte være blevne levende begravet. En anden Gang blev der udgravet et Kar, i hvilket der fandtes en stor Scarabœus eller Hestebæmse af brændt Leer, bedækket med arabiske Indskrivter, og denne blev erklæret for en viunderlig Amulet, fuld af hemmelige Kræfter. Paa denne Maade have de skjonne Aander blandt Lumpenpakket, der beboer Alhambra, bemægtiget sig Alt, saa at der nu ikke findes en Halle, et Taarn eller en Kjølder meer i denne gamle Fæstning, som man ikke ved at fortælle et eller andet viunderligt Sagn om. Da jeg i det Foregaaende har, som jeg smigrer mig med, nogenlunde gjort Læseren fortroelig med Egenhederne ved Alhambra, vil jeg nu omstændeligere fordybe mig i de med samme forbundne Sagn. Jeg har paa samme Maade, som en Oldgransker af nogle faa, adspredte Bogstaver pleier at udbringe en næsten ganske udslettet Indskrift, ogsaa omhyggeligt samlet dem af forskellige Sagn stumper, og givet dem en regelmæssig Form og Skikkelse.

Skulde noget i disse Sagn alt for meget ryste den altfor betænkelige Læsers Tro, maa han erindre sig Stedets Beskaffenhed og see igjennem Fingre med det. Han maa ikke her vente de samme Love for det Sandsynlige, der fordres ved Hverdagsscener i det sædvanlige Liv, men han maa betænke, at han vandrer i Hallerne af et fortryllet Pallads og at alt her er en forheret Grund.

## Veirhanens Huus.

---

Paa Toppen af Albaycias luftige Høi, den høieste Deel af Staden Granada, staar Lævningerne af et gammelt Kongeligt Palads, der blev bygget af Araberne kort efter Granadas Erobring. Man har nu gjort en Fabrik af det, og det var kommet saaledes i Forglemmelse, at det kostede mig Umage at finde det, endskjøndt den skarpsindige og alt vidende Matteo Ximenes hjalp mig i at lede. Bygningen fører endnu det Navn, under hvilken den i Aarhundreder har været bekjendt, nemlig la casa del gallo de viento, det vil sige, Veirhanens Huus. Man faldte den saaledes formedelst en Kobberfigur, der forestillede en Kriger til Hest, bevæbnet med Skjold og Spyd, der stod paa et af dens Taarne og blev dreiet af enhver Wind. Den havde ogsaa en arabisk Indskrift, der lod saaledes paa Spansk:

Dice el sabio Aben Habuz;  
Que asi se defiende el Andaluz.

(Saa, siger den vise Aben Habuz,  
Forsvarer sig stedse en Andaluz.)

Denne Aben Habuz var, ifølge mauriske Kronniker, en Høvding i Tarics Hær, der faldt ind i Spanien og blev af denne Sidste udnævnt til Alcayde i Granada. Han skal have opstillet dette krigeriske Billede, til et bestandigt Minde for de musselmaniske Indbyggere, om at deres

Sikkerhed, da de vare trinct omgivne af Fjender, stedse var afhængig af deres Narvaagenhed, og at de altid maatte være rede til Kamp.

Gamle Sagn fortælle dog noget ganske Undet om denne Aben Habuz og hans Palads, i det de forsikke, at denne Kobberridder oprindelig var en meget kraftig Talisman, men som i de senere Tider har tabt sine magiske Egenskaber, og er udartet til en blot Veirhane.

Følgende ere de Sagn, som jeg nylig tælde om.

---

## Sagnet om den arabiske Astrolog.

---

I gamle Dage, mange hundrede Aar tilbage, levede der en maurisk Konge, ved Navn Aben Habuz, der herskede over Kongeriget Granada. Han var en Grobrer, der havde slaæt sig til Rolighed, det vil sige, en Fyrste, der, efterat han i sine yngre Dage havde ført et Liv fuldt af bestandige Feider og Plyndringer, nu, da han var blevet gammel, længdes efter Rolighed, og ønskede intet hellere, end at leve i Fred med den hele Verden, holde Huus med sine Laurbær, og i Magelighed besidde de Eiendomme, som han havde revet fra sine Naboer.

Men det traf sig, at denne meget fornuftige og fredelskende gamle Konge fik at bestille med unge Medbeilere, Fyrster, fulde af hans egen tidligere Utilbøielighed til Hæder og Krigs, der nu lavede sig til at kræve ham til Regnskab for de Twistigheder, han havde haft med deres Fædre. Ogsaa nogle langtbortliggende Districter af hans eget Land, som han i sine kraftfuldere Dage havde behersket med tung Haand, vare nu, da han længdes efter Ro, ikke utilbøelige til at gjøre Opstand og at true ham i hans Hovedstad selv. Saaledes havde han Fjender paa alle Sider, og da Granada er omgivet af vilde Bjerge og Klipper, der volde, at man ikke vel kan mærke, naar en Fjende nærmer sig, saa levede den ulykkelige Aben Habuz i bestandig Uroe og øengstlig Marvaagenhed, da

han ikke vidsde fra hvilken Side Fjendtlighederne vilde bryde løs.

Forgjøves byggede han Bagttaarne paa Bjærgene og udsatte Bagter i Passerne med den Befaling at tilfjendegive Fjendens Fremrykken om Natten ved Bauner, og om Dagen ved Røg. Hans virksomme Fjender gjorde al hans Arvaagenhed til Skamme, brød ganße uformodentlig frem af et eller andet Kloft, ødelagde hans Land lige for hans Nine, og trak sig derpaa igjen tilbage til Bjærgene med Bytte og Fanger. Havde en fredelækkende Brobrer vel nogen Tid været i en ubehageligere Stilling?

Medens Aben Habuz saaledes blev plaget af disse Ubehageligheder og Drillerier, kom en gammel arabisk Naturkyndig til hans Hof. Hans graae Skæg naaede lige ned til Bæltet, og han fremvistte Spot af den høie Alderdom, men var dog gaaet næsten hele Veien fra Egypten og hid til Gods, uden at være understøttet af Andre, end af hans med Hieroglypher betegnede Stav. Han heed Ibrahim Ebn Abu Ajib, og man sagde om ham, at han havde levet lige siden Mahomeds Tid og var en Son af Prophetens sidste Ledsager, Abu Ajib. Som Barn havde han fulgt Almrus erobrende Hær til Egypten, hvor han havde opholdt sig i mange Aar og under de øgyptiske Præsters Veiledning studeret de hemmelige Bidenskaber, men især Magi.

Saaledes blev der da ogsaa paastaaet, at han havde lært den Hemmelighed, at forlænge Livet, hvorved han selv havde naaet den høie Alder af tohundrede Aar; men da han selv havde opdaget denne Hemmelighed som Ol-

ding, havde han ogsaa blot funnet faae sine graa Haar og Rynker til at vare ved.

Kongen, der, som de fleste gamle Fyrster, begyndte at holde meget af Naturkyndige, optog ham med mange Cresbevisninger. Han vilde anvise ham et Bærelse i sit Palads, men Astrologen foretrak en Hule ved Siden af det Bjerg, der høvede sig over Granada, og som var det samme, paa hvilket Alhambra siden blev bygget. Han lod Hulen saaledes udvides, at den blev til en hoi og rummelig Sal med en rund Kuppel over, gjennem hvilken han, som fra en Brond, kunde see Himmelten og kjende Stjernerne endog ved lys Dag. Væggene i denne Halle var bedekkede med øgyptiske Hieroglypher, cabalistiske Sindbilleder og Stjernernes Figurer i Himmeltegnene. Denne Halle forsynede ham ogsaa med alle Slags Redskaber, der under hans Opsyn bleve forfærdigede af de dueligste Kunstnere i Granada, og hvis hemmelige Egenskaber var ham alene bekjendte.

Det varede ikke længe, førend den vise Ibrahim var Kongens fortroligste Raadgiver, til hvem Monarken i ethvert Tilfælde tog sin Tilflugt. En Dag klagede Aben Habuz over sine Naboers Uretfærdighed og beklagede sig over den bestandige Karvaagenhed, som han var nødt til at vise, for at sikre sig mod deres Indfald. Da han havde endt, taug Astrologen et Øieblik, derpaa svarede han: „Min Konge! Du skal vide, at jeg, da jeg var i Egypten, saae et stort Underværk, der hidrørde fra en gammel hedenst Preest. Paa et Bjerg ovenfor Staden Borsa, der hvor man har Udsigt over den store Nildal, stod en Skikkelse af en Bøder, og ovenover den Billedet af en

Hane, begge af støbt Malm, der dreiede sig paa en Axel. Maar et fiendtligt Indfald truede Landet, dreiede Væderen sig imod den Egn, hvorfra Fjenden kom, og Hanen begyndte at gale. Derved erfarede Stadens Indvaanere Faren, tilligemed den Kænt, hvorfra den kom og kunde i Tide tage de nødvendige Forholdsregler."

"Gud er stor!" — raabde den fredelige Aaben Hæbz; — "hvad for en Skat maatte ikke en saadan Væder være, til at have et vaagent Die paa Bjærgene trindt omkring; og ovenikjøbet en Hane, der galter, naar der er Fare paa Færde! Allah Akbar! hvor sikkert og roligt kunde jeg da ikke sove i mit Palads, naar jeg havde saadanne Vægttere paa Taget!" —

Astrologen ventede indtil Kongens Henrykkelse var forbi, derpaa vedblev han:

"Efterat den seierrige Amru, — gid han maa hvile i Fred! — havde endt sin Erobring af Egypten, blev jeg endnu længe blandt de gamle Præster der i Landet, studerede deres afgudiske Troes Sæder og Skifte og sogde at sætte mig i Besiddelse af de hemmelige Videnskaber, for hvilke de vare saa berymte. Da jeg saaledes sad en Dag ved Bredden af Nilen og tælde med en af disse Præster, sagde han til mig, i det han pegede paa de mægtige Pyramider, der som Bjærge hævede sig over den nærliggende Slette: „Alt hvad vi kunne lære Dig, er intet mod de Kundskaber, der ere indesluttede i disse uhyre Bygninger.

I Middelpunktet af den midterste Pyramide befinder der sig et Begravelsesværelse, i hvilket Mumien af den Øpperstepræst ligger, der hjalp til at opføre denne over-

ordentlige Bygning, og med ham er der begravet en forunderlig Bog fuld af Kundskaber, der indeholde Magiens og Kunstens Hemmeligheder. Denne Bog blev givet Adam efter Faldet, og gif fra Slægt til Slægt til Kong Salomon den Vise, der ved dens Hjælp byggede Templet i Jerusalem. Hvorledes den siden kom i hans Besiddelse, der byggede Pyramiderne, er kun den bekjendt, der ved alle Ting."

„Saasnart jeg fornam disse Ord af den ægyptiske Præst, brændte ogsaa mit Hjerte efter at komme i Besiddelse af Bogen. Jeg kunde byde over mange Soldater af vor Erebringshær og over en Mængde indfødte Egyptere, begyndte altsaa paa Værket med disse og arbeidede mig ind i den faste Masse af Pyramiden, indtil vi efter mange Besværigheder naaede en af de indre og skjulte Gange. Den fulgte jeg, kom igjennem en frystelig Labyrint og endelig ind i Hjertet af Pyramiden, det samme Gravkammer, hvori Upperstepræstens Mumie i Aarhundreder havde ligget. Jeg gjennembrød de yderste Kister om Mumien, afdækkede Baandene og Linnedet, og fandt endelig den kostbare Bog i Ligets Skjød. Jeg greb den med sittrende Haand, tilde igjen ud af Pyramiden og efterlod Mumien i dens mørke, stille Grav, for der at oppebie Opstandelsen og Dommens Dag."

„Son af Abu Ajib!“ — raabde Aben Habuz; — „Du har været en stor Reisende og seet forunderlige Ting; men hvad kan Hemmelighederne i Pyramiden og Bogen med den vise Salamons Kundskaber hjælpe mig?“

„Derved, o Konge! at jeg ved at studere i denne Bog er blevet undervist i alle magiske Kunster, og kan

vel bekjendt, og jeg kan ogsaa berede en saadan Talisman, ja, en med endnu langt større Kraft."

"O, vise Son af Abu Aljib!" — raaabde Aben Habuz igjen; — "en saadan Talisman vilde være mere værd, end alle mine Bagttærne paa Hoiene og alle mine Skildvagter i Passerne. Giv mig en saadan Beskytter og alle Rigdommene i mit Skatkammer ere til Din Ejeneste!" —

Astrologen begyndte nu strax paa Værket, for at opfylde Monarkens Ønske. Han lod et stort Taarn bygge paa det kongelige Palads, der stod paa Toppen af Hoien Albaycin. Taarnet var bygget af Stene, der var bragte hid fra Egypten, og, som man sagde, tagne af en af Pyramiderne. I den øverste Deel af Taarnet befandt der sig en rund Halle med vinduer mod alle Streger paa Kompasset, og for ethvert vindue stod der et Bord, paa hvilket der, som paa et Schakbræt, var opstillet en lille Armee til Hest og til Fods, med den Fyrstes Billeder, der havde at befale i den Retning; alt udskaaret af Træ. Paa ethvert af disse Borde laa der ogsaa en lille Landse, ikke tykkere, end en Preen, paa hvilken der var indgravet chal-dæiske Bogstaver. Denne Sal var stedse tillukket med en Kobberdør, der var forsynet med en stor Ternlaas, til hvilken Kongen havde Nøglen i Forvaring.

Paa det Øverste af Taarnet hævede sig et Kobberbillede i Skikkelse af en maurisk Rytter, med Skjoldet paa Armen og Landsen oploftet perpendikulært, og denne Skikkelse dreiede sig paa en Axel. Rytterens Ansigt var vendt imod Staden, som om han holdt Vagt over den; men saasnart en Fiende nærmede sig, dreiede Rytteren sig

i den Retning, hvori han viisde sig, og lagde Landsen an, som til Strid.

Aben Habuz var nu, da denne Talisman var bragt i Stand, høist utaalmodig efter at prøve dens Kraft, og løngdes nu ligesaa meget efter et fjendtligt Indfald, som for efter No. Hans Ønske blev snart opfyldt. En Morgen berettede den Skildvagt, der stedse maatte give Agt paa Taarnet, at Koberrytteren vendte sit Ansigt mod Bjærgene ved Elvira, og pegede med sin Landse lige paa Passet ved Lope.

„Lad Trompeter og Trommer falde til Vaaben, og hele Granada være paa Venene!“ — sagde Aben Habuz.

„O, Konge!“ — svarede Astrologen; — „Lad Din Stad dog ikke foruroliges herover, kald heller ikke Dine Krigere til Vaaben. Vi behøver ikke at tage vor Tilflugt til Magten, for at fordrive Dine Fjender. Send Dit Folge bort, og lad os alene begive os ind i Taarnets hemmelige Sal.“

Den gamle Aben Habuz steeg op ad Taarntrappen, i det han støttede sig paa den endnu ældre Eben Abu Ajibs Arm. De lukkede Kobberporten op og traad ind. Det Windve, der vendte imod Passet ved Lope, var aabent. „I denne Retning kommer Faren;“ — sagde Astrologen; — „kom nærmere, o Konge! og betragt Hemmeligheden med Bordet!“

Kong Aben Habuz nærmede sig det Bord, hvorpaa Schakbrettet stod, paa hvilket de smaae Træfigurer vare opstillede, da han til sin Forbauselse bemærkede, at de alle vare i Bevægelse. Hestene stelede og gjorde Kabrioler; Krigerne svang deres Vaaben, og man hørde en sagte

Larm af Trommer og Trompeter, Klang af Vaaben og Hestevrindskæn, dog ikke højere eller tydeligere, end naar en Bi eller'en Flue summer for et Menneskes sovnige Ører, der om Middagen ligger udstrakt i Skyggen. —

„Se, o Konge!“ — vedblev Astrologen; — „Se her et Beviis for, at Dine Fjender i dette Dieblif staae i Felten. De maae være komne ud af Bjærgene gjennem Passet ved Lope. Vil Du udbrede panisk Skæk og Uor, den iblandt dem, og tvinge dem til at trække sig tilbage: uden at det koste noget Menneskes Liv, saa slaa paa disse Figurer med den stumpe Ende af den magiske Landse men vil Du bevirke et Blodbad mellem dem, saa slaa med Spidsen.“

En sorte guul Skygge træk sig over den fredsommelige Aben Habuz Ansigt; han greb den lille Landse med sitrende Hæftighed og vakkede hen til Bordet; hans graae Skjæg reisde sig af vild Glæde, og han raabde: „Son af Abu Usib! jeg tænker, vi ville see en Smule Blod!“

Som han sagde dette, stodte han den magiske Landse i nogle af Dværgeskikkelserne, medens han berørde de Andre med den stumpe Ende. De Forste faldt strax, som døde, om paa Brettet, og de Andre begyndte at styrte mellem hverandre og at løbe dersra i vild Uorden.

Kun med Moie kunde Astrologen bringe den Fredsommeligste af alle Monarkers Haand til Hvile igjen, for at han ikke aldeles skulde ødelægge sine Fjender; men endelig sik han ham til at forlade Zaarnet, og at sende Speiderne ud i Omegnen af Passet ved Lope.

De kom tilbage med den Efterretning, at en christelig Armee var trængt igennem Sjerra næsten til Om-

egnen af Granada, hvor der da pludseligt var opstaet Uenighed mellem Tropperne, saa at de havde angrebet hverandre og efter et stort Tab igjen vare gaaede tilbage over Grænsene.

Men Aben Habuz var ude af sig selv af Glæde, da han paa denne Maade havde prøvet Talismanens Virkning. — „Endelig“ — sagde han, — „vil jeg kunne føre et roligt Liv og have alle mine Fjender i min Magt. O, vise Søn af Abu Usib! hvilken Løn kan jeg give Dig for saadan en Skjænk?“

„Eidet og simpelt, o Konge! er det, en gammel Mand behøver. Skaf mig blot Midler til at indrette min Hule til en beboelig Eremithytte, og jeg er tilfreds.“

„Hvor ædelt er dog den sande Vises Maadehold!“ — raabde Aben Habuz, og var i sit Hjerte meget glad over den ringe Betaling, han fordrerde. Han lod derfor sin Skatmester kalde, og besalede ham, at udbetale alle de Summer, som Ibrahim maatte forlange, for at sætte sin Eremithbog i behørig Stand.

Nu gav Astrologen Besaling til at udhugge flere Kamre i Klippen selv; saa at de dannede en Række Værelser, der hang sammen med hans astrologiske Halle. Denne lod han udsmykke med de yppigste Ottomaner og Divaner og Væggene behænge med de kostbareste Silkestoier fra Damaskus. „Jeg er en gammel Mand,“ — sagde han; — „og kan derfor ikke længere hvile mine Lemmer paa et Steenleie; desuden fordre de fugtige Vægge en Beklædning.“

Derpaa lod han indrette Bade og forsyne dem med alle Slags vellugtende Sager og aromatiske Olier; —

"thi et Bad" — sagde han; — "er nødvendigt for at hindre Alderdommens Stivhed og give det af Studering udmattede Legeme, ny Friskhed og Smidighed."

Ogsaa blev utallige Solv- og Chrystal-Lamper op-hængte i Værelserne, fulde af duftende Olie, der var til-lavet efter en af ham i de ægyptiske Grave funden Recept. Denne Olie kunde ifolge sin Natur ikke fortøres, og udbredte en blid Klarhed, som et ikke alt for stærkt Dagstjør. „Solens Lys" — sagde han — "er for blændende og stærkt for en gammel Mands Dine, og Skinnet af Lamper mere passende for en Philosophs Studeringer."

Kong Aben Habuz' Skatmester sukkede over de Sum-mer, som han hver Dag maatte udbetale for denne Eremit-bolig, og beklagede sig derover hos Kongen. Men denne havde engang givet sit kongelige Ord, dersor trak han blot paa Skulden og sagde: „Vi maae have Taalmobidighed; denne gamle Mand har nu engang dannet sig et Model til en philosophisk Eremitbolig efter det Indre af Pyramiderne og de uhyre Ruiner i Egypten; men alle Ting have jo en Ende, og saaledes vil det ogsaa være Tilsfældet med Indretningerne i Klippehulen."

Kongen havde Ret. Eremitboligen blev omsider færdig og dannede nu et kostbart underjordiskt Palads. „Nu er jeg tilfreds," — sagde Ibrahim Eben Abu Ajib til Skatmesteren; — „nu vil jeg indslutte mig i min Celle og opoffre al min Lid til mine Studeringer. Jeg forlanger nu intet mere, end blot en Smaating for at kunne underholde mig i mine Hviletimer efter mine aandige Anstrengelser."

„O, vise Ibrahim! siig, hvad ønsker Du? Jeg er

forpligtet til at give Dig alt hvad Du behøver til Din Indretning i Din Eensomhed."

"Så ønskede jeg gjerne at faae nogle Dandserinder;" — sagde Philosophen.

"Dandserinder!" — gjentog Skatmesteren forbauset.

"Ja, Dandserinder;" — svarede den Vise alvorligt; — "jeg behøver blot nogle, thi jeg er en gammel Mand og en Philosoph af simple Sæder, der let kunne tilfredsstilles. Blot at de ere unge og smukke at see til, thi Synet af Ungdom og Skønhed er styrkende for Alderdommen."

Medens Philosophen Ibrahim Eben Abu Ajib vistligt henlevede sin Tid paa denne Maade i sin Eremitbolig, førde den fredsomme Aaben Habuz i sit Laarn ræsende Felttog in effigie. Der laa for en gammel, til Rolighed vant Mand, som han var, noget hæderligt deri, at han havde gjort sig Krigen saa let, og at han kunde forlyste sig i sin Stue med at forjage hele Armeer, som Fluesværme.

En Tidlang morede han sig med paa denne Maade at følge sine Luner, og drillede og fornærmede endog sine Maboer, blot for at faae dem til at gjøre et Indfald i hans Land; men lidt efter lidt blev de dog formedelst deres hyppige Uheld kjede af Sagen, saa at ingen vovede mere at angribe hans District. I mange Maaneder forblev Kobbererrytteren i sin rolige Stilling med oploftet Landse, og den værdige gamle Monark var ganske fortrædelig over, at han ikke mere kunde more sig med sin sædvanlige Jagt, og maatte kjede sig i sin eensformige Rolighed.

Endelig dreiede denne Talisman af en Rytter sig pludseligt om, lagde sin Landse an og stak med den hen

efter Bjørgene ved Cadir. Aben Habuz tilde til sit Taarn; men det i denne Retning staaende magiske Bord forblev roligt, og ikke en eneste Kriger var i Bevægelse. Bestyrtet over denne Omstændighed, udsendte han et Kommando til Hest for at speide og gjennemstreife Bjørgene. Tre Dage efter vendte det tilbage.

„Vi have undersøgt ethvert Bjørgpas;“ — berettede Krigerne; — „men intetsteds opdaget en Hjelm eller et Spyd. Alt hvad vi have fundet paa vort Streifetog, bestaaer blot i en christen Tomfrue af usignelig Skønhed, der sad og sov om Middagen ved en Kilde, og som vi nu have bragt med som Fange.“

„En Tomfrue af usignelig Skønhed!“ — raabde Aben Habuz, og hans Nine funklede af Liv; — „bring hende strax hid!“

Den skønne Tomfru blev altsaa strax bragt for ham. Hun var iført al den rige Pynt, der var brugelig hos de gothiske Spanier paa den Tid, da Araberne faldt ind i Landet. Perler af en forbausende Hvidhed flyngede sig gjennem hendes Ravnehaar, og paa hendes Vande funklede Edelstene, der kappedes med Glandsen af hendes Nine. Om Halsen havde hun en Guldkjøde, ved hvilken der var fastgjort en Solvluth, der hang ned ved hendes Hoste.

Straalerne af hendes dunkle, glindende Nine vare ligesaa mange Ildgnister for Aben Habuz' vel udlevede, men endnu bestandigt letfængende Hjerte, og den bølgesormige Bevægelse af hendes Gang bragde hans Sandser i Oprør. „Skønneste af alle Kvinder!“ — raabde han, fuld af Henrykelse; — „hvem og hvad er Du?“

„En Datter af en af de gothiske Fyrster, der endnu

for kort Tid siden herskede over dette Land. Min Faders Høre ere som ved Trolddom blevne tilintetgjorte i dette Land, han er jaget i Landflygtighed og hans Datter en Fange."

"Tag Dig i Agt, min Konge!" — hviskede Ibrahim Eben Abu Ajib; — „det kan være en af de nordiske Høre, som vi have hørt fortælle om, og som kunne antage forføreriske Skikkelser, for at føre de Sorglose bag Lyset. Mig forekommer det, som om jeg løser Trylle-kraft i hendes Nine og Hereri i enhver af hendes Bevægelser. Ustridigt er hun den Fjende, som Talismanen har betegnet."

"Søn af Abu Ajib!" — svarede Kongen; — „Du er vistnok en viis Mand, og, som jeg veed, en stor Besværger, men i Kjendskab til Fruentimmerne har Du ikke bragt det ret vidt. Deri troer jeg at kunne sætte mig ved Siden af enhver, ja, selv af den vise Kong Salomo, trods det store Aantal af hans Hustruer og Medhustruer. Hvad derimod denne Tomfrue angaaer, da seer jeg intet Ondt ved hende; hun er skøn at see til og har fundet Maade for mine Nine."

"Saa hør da, o Konge!" — sagde nu Stjernetyderen. „Teg har ved Hjælp af en Talisman skaffet Dig mange Seire, men aldrig havt Deel i Dit Bytte. Giv mig derfor denne ubekjendte Fange, for at hun kan troste mig i min Ensomhed med sin Luth. Dersom hun virkelig er en Troldqvinde, besidder jeg Midler til at gjøre hendes Hereri til Skamme."

"Hvad? Endnu flere Kvinder!" — raabde Aben

Habuz; — „Har Du da ikke allerede Dandserinder nok, der kunne troste Dig?“

„Dandserinder har jeg vel, men ingen Sangerinder. Jeg gad nu ogsaa gjerne have en der spiller paa Luth, for at forfriske mit Sind, naar jeg er træt af at studere.“

„Nu er det nok med Dine Fordringer!“ — sagde Kongen utsaalmodig; — „denne Tomfrue har jeg udsgot til mig selv; jeg venter mange Glæder af hende, ligesaa mange som David, den vise Salomons Fader, fandt i Selskab med Abishag, Sulamitten.“

Stjernetyderens gjentagne Bonner og Forestillinger frembragde hos Monarken blot et endnu mere bestemt Svar og saaledes skildes de ad, begge meget misfornøjede. Den Vise indsluttede sig i sin Eremitbolig, for at pønse paa Hævn; men førend han gif, advarede han Kongen endnu engang om at tage sig i Agt for den farlige Fange. Men naar har en forelsket Olding nogensinde agtet, paa gode Raad? Aben Habuz overlod sig aldeles til sin Lidenskab. Hans eneste Bestræbelse var, at behage den gothiske Skjonne. Vel besad han ikke Ungdom, der kunde anbefale ham, men dersor eiede han store Rigdomme, og naar en Elske er gammel, er han i Almindelighed ogsaa gavmild. Zucatinet i Granada blev reent udplyndret, for at erholde de kostbareste Varer fra Østerlandene; Silke, Edelstene, kostelige Gemmer, udsggte lugtende Sager, alt hvad Asien og Afrika frembød af Sjeldent og Udsøgt, blev lagt for Prinsessens Fodder. Alle Slags Skuespil og Festligheder bleve anstillede, for at underholde hende, Væddesange, Dandse, Turneringer og Tyrefægtninger. Granada var en Tid lang Skuepladsen for bestandige Lyftig-

heder. Den gothiske Prindsesse betragtede al denne Glands, som et Væsen, der var vant til en saadan Pragt. Hun modtog alt, som en Hylding, der skyldtes hendes Rang, eller meget mere hendes Skønhed — thi Skønhed pleier at gjøre endnu større Fordringer, end Rang — ja hun syntes endog, at finde en hemmelig Fornsielse i at forlede Monarken til Udgivter, der mere og mere udtomde hans Skat, og derpaa at betragte hans udsævende Gavmildhed, som noget ganske Sædvanligt. Heller ikke kunde den cerværdige Elsker smigre sig med, uagtet al sin Opmærksomhed og Wedelmodighed, at have gjort endog det ringeste Indtryk paa hendes Hjerte. Hun vredtes vel aldrig paa ham, men smilede heller aldrig til ham. Naar han begyndte at tale om sin Kjærlighed, begyndte hun at spille paa sin Solvluth. Der laa et mystisk Tryilleri i dens Toner. Neppe tonde den første Klang, førend Monarken allerede begyndte at nikke; et Slags Sovnighed bemægtigede sig ham, og han hensank lidt efter lidt i en Slummer, efter hvilken han folde sig paa en forunderlig Maade forfrisket, men tillige for Vieblikket ganske afkjølet for sin Lidenstab. Dette behagede ham vel ikke ganske, men derimod var ogsaa denne Slummer forbunden med høist behagelige Drømme, der fuldkommen stengslede den sovnige Elskers Sandser. Saaledes vedblev han da at drømme, medens hele Granada spattede over denne Daarskab og over de Skatte, der blevne bortslede, alene for Sang.

Men endelig brød en Fare løs over Aben Habuz' Hoved, som hans Talisman ikke kunde advare ham for. I hans egen Hovedstad nemlig udbrød der en Sammensværgelse. Hans Palads blev omringet af en bevæbnet

Flok, der truede ham og hans christne Elskede med Døden. Da opvagnede i Monarkens Bryst en Gnist af hans forrige Krigeriske Land. Han gjorde et Udfald i Spidsen for en lille Skare af sin Livvagt, slog Oprørerne paa Flugt og qualde Oprøret i Fødselen.

Da Roligheden igjen var oprettet, opsøgte han Stjernethyderen, der endnu bestandigt holdt sig indelukket i sin Eremitholig, og tærede paa sin bitre Harme.

Aben Habuz nærmede sig til ham og sagde i en forsonende Tone: „O, vise Son af Abu Aljib, sandt var det, Du forud' sagde mig om de Farer, denne fangne Skjonne vilde bringe mig. Siig mig derfor ogsaa, da Du saa grant veed at forudsæe det onde, der skal komme, hvad jeg skal gjøre for at afvende det?“

„Vise den vantroende Tomfrue bort fra Dig, der er Skyld i det altsammen.“

„For vilde jeg bortgive mit Kongerige!“ — raabde Aben Habuz.

„Du staaer Fare for at miste begge Dele.“ — svarede Stjernethyderen.

„Vær ikke vred og vranten, Du dybeste af alle Philosopher! betenk en Monarks og Elskers dobbelte Smerte, og opfind et Middel, til at afvende den Ulykke, der truer mig. Jeg stræber ikke efter Storhed, jeg stræber ikke efter Magt, jeg længes blot efter Rolighed. Gjerne vilde jeg ønske mig et eller andet roligt Sted, hvorhen jeg kunde trække mig tilbage fra Verden og alle dens Sorger og hellige Kjærlighed og den stille Fred Resten af mine Dage.“

Stjernetyderen stirrede et Dieblik paa ham under sine buskede Dienbryn.

„Og hvad vilde Du give mig, dersom jeg kunde skaffe Dig en saadan Plads?“

„Du maa selv bestemme Din Løn, og hvori den endog bestaaer, sværger jeg Dig til, at jeg vil give Dig den, hvis det staaer i min Magt, saasandt min Sjæl lever.“

„Du har, o Konge! hørt tale om Haven Trim, et af det lykkelige Arabiens Underværker?“

„Det har jeg. Denne Have omtales i Koranen, i det Kapitel der har til Øverskrift: Dagens Frembrud. Ogsaa have Pilegrimme, der have været i Mekka, fortalt mig viunderlige Ting om den; jeg har dog anset alt dette for et Eventyr, af det Slags, som Reisende, der have besøgt fjerne Egne, pleie at fortælle.“

„Siig intet mod de Reisendes Fortællinger, o Konge!“ — falbt Stjernetyderen ham alvorligt i Talen; — „thi de indeholde kostbare og sjeldne Beretninger, samlede fra Verdens Ender. Hvad Paladset og Haven Trim angaaer da er det altsammen sandt, hvad man i Almindelighed fortæller om dem. Jeg har seet begge med mine egne Øine. Hør altsaa paa mit Eventyr, thi det har Hensyn paa Gjenstanden for Dit Ønske.“

„I mine yngre Aar, da jeg var en blot Araber fra Drøgen, vogtede jeg min Faders Kameler. Da vi drog igjennem Drøgen Aden, foer en af dem vild fra de Andre. Jeg sogde flere Dage efter den, men forgjæves, indtil jeg en Middag lagde mig træt og svag ned under et Palmetræ, ved Siden af en sparsom Kilde, ogsov ind. Da jeg

vaagnede, befandt jeg mig ved Porten af en Stad. Jeg gik ind og saae herlige Gader, Pladser og Torve, men alt var taust og uden Beboere. Saaledes vandrerde jeg da videre, indtil jeg kom til et prægtigt Palads og en Have, der var smykket med Vandspring og Fiskedamme, Smaalunde, Blomster og Frugtræer, belæssede med de kosteligste Frugter. Dog endnu lod Ingen sig see. Da nu denne Ensomhed gjorde mig bange, ilede jeg igjen afsted, og fastede blot, da jeg traad ud af Stadens Port, et Blik tilbage til Stedet, men det var ikke mere at see; intet andet, end en taus Ørk udstrakde sig for mine Blikke.

Ikke langt derfra traf jeg en gammel, i denne Egns Sagn og Hemmeligheder erfaren Dervisch, som jeg fortalte hvad der var mødt mig. „Dette,“ — sagde han mig, — „er den vidthersomte Have i Frem, et af Ørkenens Underværker. Den viser sig kun undertiden for en Vandrer som Dig, glæder ham med Synet af Slotte og Paladser, og Havemure, behængte med de rigeste Frugter, og derpaa forsvinder alt igjen og lader blot den eensomme Ørk tilbage. Folgende er denne Haves Historie. I gamle Dage, da Ørkenen endnu blev beboet af Additer, grundede Kong Scheddad — en Søn af Od — en Efterkommer af Noah — her en herlig Stad. Da den var fuldført og han saae dens Storhed, svulmede hans Hjerte af Stolthed og Hovmod, og han besluttede, at bygge et kongeligt Palads med Haver, der skulde overgaae alt, hvad der i Koranen staar skrevet om det himmelske Paradis. Men Himmelens Forbandelse faldt paa ham, formedelst hans Hovmod. Han og hans Undersætter blev udslettede af

Jorden, og hans kostelige Stad med Palads og Haver belagt med en evig Trolddom, der skjuler den for menneskelige Dine, undtagen at den ofte bliver seet, for at holde hans Synd i en bestandig Grindring."

"Denne Historie, min Konge! og de Underværker, som jeg saae, ere stedse blevne indpræntede i min Hukommelse, og i sildigere Aar, da jeg levede i Egypten, og var i Besiddelse af den vise Salomons Kundskabsbog, besluttede jeg at vende tilbage, for igjen at besøge Haven i Frem. Dette gjorde jeg ogsaa, og fandt den affløret for mit skjærpede Die. Saaledes tog jeg da Scheddads Palads i Besiddelse og tilbragde flere Dage i dette eftergjorte Paradiis. De Mander, der bevogtede Stedet, vare undergivne min Tryllemagt, og aabenbaredi mig den Trolddom, ved hvilken hele Haven, saaledes som den er, er frembragt og igjen gjort usynlig. Et saadant Palads og saadanne Haver kan jeg, o Konge! gjøre Dig endogsaa her paa Bjærget ovenover Din Stad. Kjender jeg ikke enhver hemmelig Trolddom? Og er jeg ikke i Besiddelse af den vise Salomons Kundskabsbog?"

"O, vise Son af Abu Alib!" — raabde Aben Hazzuz, sittrende af Begjærlighed; — "Du er virkelig en Reisende, som han bør være, og har seet og lært underlige Ting! Skaf mig et saadant Paradiis og begjør da Din Lon, om det saa var Halvdelen af mit Kongerige!"

"At!" — svarede den Anden; — "Du veed, at jeg er en gammel Mand og en Philosoph, og let at tilfredsstille; alt hvad jeg forlanger af Dig, er det første Last-

dyr med sin Ladning, der gaaer igjennem Slottets fortryllede Port."

Monarken tilstod ham en saa beskedent Førdring og Stjernetyderen lagde Haand paa Arbeidet. Paa Tuppen af Høien, umiddelbart ovenover hans underjordiske Enebo, lod han bygge en stor hvælvet Portgang eller Barbican, der gik midt igjennem et fast Taarn.

Toran samme var der en Forhalle med en hoi Bue, og indenfor en Port, der kunde lukkes med Kobberdørre. Ovenover Porten indmurede Ejernetyderen med egen Haand en kjømpemæssig Møgle og paa Hjørnestenen af den yderste Bue af Forhallen, der var høiere end Porten, en uhyre Haand. Dette var mægtige Talismanner, over hvilke han mumlede Tryllespørg af et ubekjendt Tungemaal.

Da dette Arbeide var færdigt, indsluttede han sig i tre Dage i sin astrologiske Halle, og dem tilbragde han med hemmelige Besværgelser. Tredie Dag besteg han Høien og forblev hele Dagen paa Tuppen af den. Først filde om Natten vendte han tilbage og traad frem for Aben Habuz. „Endelig, o Konge!“ — udbød han; — „har jeg fuldført mit Arbeide. Paa Tuppen af Høien staaer et af de yndigste Paladser, som noget Menneske har tænkt sig, eller noget Hjerte har ønsket. Det indeholder prægtige Gemakker og Gange, kostelige Haver, kjølige Vandspring og forfriskende Bade; med eet Ord, hele Bjørget er forvandlet til et Paradis. Lig Haven i Frem er det ogsaa beskyttet af en mægtig Trolddom, der skjuler det for alle Øsdeliges Blikke og Undersøgelser, undtagen for deres, der besidde Talismannens Hemmelighed.“

„Nok!“ — raabde Aben Habuz fuld af Glæde; —

„I Morgen tidligt, naar Dagen bryder frem, ville vi gaae op for at tage Slottet i Besiddelse.“ — Den lykkelige Monark kunde ikke lukke et Øje om Natten. Neppe havde altsaa Solens Straaler begyndt at beskinne Sne-toppene af Sierra Nevada, forend han besteeg sin Hest, og blot ledsgaget af nogle udvalgte Djener, red op ad den steile og snoevre Bei, der fører til Toppen af Bjærget. Ved Siden af ham sad paa en hvid Ganger den gothiske Prindsesse, hvis Klædning funkede af Edelstene, medens hendes Solvluth hængende om Halsen. Stjernetyderen gik ved Siden af Kongen, og styttede sig ved sin med Hieroglypher betegnede Stav, thi han havde endnu aldrig besteget nogen Hest.

Aben Habuz saae sig om, i Haab om at see Paladets Taarne straale ovenover sig i Solskinnet og at opdage de skyggefulde Terrasser, tilligemed Haverne langs med Høien; men da han slet ikke saae noget af det Slags, sagde han til Stjernetyderen:

„Det er just Hemmeligheden, der skal beskytte dette Sted, at man ikke kan see noget af det, forend man er kommen igjennem den fortryllede Port og har taget det Hele i Besiddelse.“

Da de nærmede sig til Porten, holdt Stjernetyderen inde og viisde Kongen den mystiske Haand og Nøglen, der vare anbragte ovenover Porten og Buen. „Disse“ — sagde han; — „ere Talismanner, der beskytte Indgangen til dette Paradis. Indtil hün Haand udstrækker sig og griber Nøglen, kan hverken nogen dodelig Magt eller nogen Trolddomskunst foretage sig noget mod dette Bjærgs Herre.“

Medens Aben Habuz betragtede disse mystiske Talsmanner med aaben Mund og stille Forundring, gik Prindsessens Ganger videre og bar hende gjennem Porten til Middelpunktet af den bedækte Gang.

„Se der,“ — raabde Stjernetyderen; — „den Løn, I har lovet mig. Det første Dyr med sin Ladning, der gaaer igjennem den fortryllede Port.“

Aben Habuz smiilte, thi han holdt det for en Spøg af den gamle Mand; men da han mærkede, at det var hans Alvor, fittrede hans graa Skjæg af Raseri.

„Son af Abu Ajib!“ — sagde han harmfuldt; — „hvad er det for en Spidsfindighed? Du kjender Meningen af mit Lovte, det første Lastdyr med sin Ladning, der gaaer igjennem denne Port. Tag det sterkeste Muuldyr af mine Stalde, belæs det med de største Kostbarheder i mit Skatkammer, og det er Dit; men vov ikke, at oploste Dine Tanker til den, der er mit Hjertes Glæde.“

„Hvad behøver jeg Rigdomme?“ — raabde Stjernetyderen foragteligt; — „Besidder jeg ikke den vise Salomons Kundskabsbog, og med den Herredommen over alle Jordens hemmelige Skatte? Prindsessen er min med Nette; Du har givet Dit Kongelige Ord i Pant, jeg fordrer hende som min Eiendom.“

Prindsessen saae stolt ned fra sin Ganger, og et let spodst Smiil fordreiede hendes Rosenlæber ved denne Kamp mellem to graahærdede Oldinger, der strede om Besiddelse af Ungdom og Skjonhed. Endelig seirede Monarkens Bredde over hans Besindelse. „O, Du Drøgenens grumme Son!“ — skreeg han; — „Du kan være Mester i saa forste Deel.

mange Kunster Du vil, men her føler jeg, at jeg er Din;  
vov ikke at opsette Dig mod Din Konge!"

"Du min Mester!" — gjentog Stjernetyderen; —  
"Du min Konge? En Monark over et Muldværpskud for-  
langer Herredømmet over den, der besidder Salomons Za-  
lisman? Lev vel, Aben Habuz? herst over Dit jammerlige  
Kongerige og gjør Dig tilgode i Daarernes Paradis! Hvad  
mig angaaer, da vil jeg lee Dig ud i min philosophiske  
Eansomhed."

Da han havde sagt dette, greb han Prindsessens  
Ganger i Toilen, stodte paa Jorden med sin Stav, og  
sank tilligemed den gothiske Prindsesse ned i Jorden; denne  
lukkede sig over ham og intet Spor var at see af den Aab-  
ning, gjennem hvilken de forsvandt.

Aben Habuz forblev en Tid lang stir af Forbauselse.  
Da han kom til sig selv igjen, befoel han tusinde Arbej-  
dere at grave med Hækker og Spader paa det Sted, hvor  
Stjernetyderen var forsvundet. De gravede og skuffede,  
men forgjæves; Steenklippen modstod deres Bestrebelser,  
og naar de vare trængte et Stykke ned, blev Hullet igjen  
fyldt med Jord. Aben Habuz opsoegde ved Foden af Høien  
Indgangen til den Hule, der forde til Stjernetyderens  
underjordiske Palads, men ogsaa denne var ikke mere at  
finde. Der hvor Indgangen før havde været, saae man  
nu Klippens sammenhængende Overflade. Med Ibrahim  
Ebn Abu Ajibs Forsvinden ophorde ogsaa Virkningerne af  
hans Talisman. Koberrytteren blev staende fast, med  
Ansigtet vendt imod Bjærget og Landsen udstrakt mod  
det Sted, hvor Stjernetyderen var forsvundet, som om  
Aben Habuz' dodeligste Fjende luredede der.

Fra Tid til Anden kunde man høre sagte Toner af Musik og Lyden af en qvindelig Stemme i det Indre af Bjørget, og en Landmand berettede en Dag Kongen, at han Matten i Forveien havde opdaget en Spalte i Klippen, i hvilken han var kroben ind, indtil han havde kiget ind i et underjordiskt Værelse, hvori han havde seet Stjernethyderen ligge paa en prægtig Divan, nær ved at slumre ind ved Prinsessens Stængeleeg, der syntes at udøve en Trolddomsmagt over ham.

Aben Habuz sogde efter Spalten i Klippen, men den var allerede lukket igjen. Han forsøgte paa ny at udgrave sin Medbeiler, men alt forgjøves. Haandens og Nøglets Tryllekraft var for mægtig til at nogen menneskelig Magt kunde formaae noget imod den. Paa Toppen af Bjørget er nu Stedet, hvor det belovede Palads med sine Haver skulde ligge, en nogen Ørf, enten fordi det saa hoitpriiste Elysium ved Trylleri er skjult for Alles Øine, eller fordi det var blot en Opdigtsel af Stjernethyderen. Den skaansomme Verden antager det Sidste, og Nogle pleie derfor at kalde dette Sted „Kongens Daarskab,” mens Andre kalde det „Paradieses Port.”

For at gjøre Aben Habuz' Ulykke fuldstændig, begyndte Maboerne, som han før havde tirret, opfordret og overvundet, saalænge han endnu var Herre over den fortryllede Rytter, nu, da de vidsde at han ikke mere blev beskyttet af denne Talisman, at gjøre Indfald i hans Rige fra alle Kanter, og denne, den fredsommeligste Monarks sidste Levedage vare et Væv af Uroligheder.

Endelig døde Aben Habuz og blev begravet. Siden den Tid ere Aarhundreder henrundne. Alhambra er byg-

get paa hūnt mærkværdige Bjærg, og saaledes er i en vis Henseende de fabelagtige Glæder i Paladset i Frem blevne virkelige. Endnu staaer den fortryllede, fuldstændige Indgang, ustridigt beskyttet ved de mystiske Tegn, Haanden og Noglen, og danner nu Netsporten, den store Indgangsport til Fæstningen. Under den skal ifolge Sagnet den gamle Stjernetyder endnu boe i sin underjordiske Hal, og nikke paa sin Divan, lullet i Sovn af Solvtonerne af Prindsessens Luth.

De gamle Invalider, der bevogte Indgangen, høre ofte i stille Sommernætter disse Toner, og snorke, overvældede af deres bedøvende Kraft, roligt paa deres Poster; ja der hviler en saadan sovnbringende Magt over dette Sted, at man endogsaa ofte finder dem, der staae Vagt om Dagen, nikke paa Steenbænkene, eller sove under Træerne, saa at denne Post virkelig er den sovnigste i den hele Christenhed. Og dette vil, efter det gamle Sagn, saaledes blive ved fra Aarhundrede til Aarhundrede. Prindsessen vil blive i Stjernetyderens Gangenskab og Stjernetyderen igjen ved Prindsessen i sin Tryllesovn indtil den sidste Dag, indtil den mystiske Haand griber efter den skjæbnesvængre Nøgle og forstyrrer hele Trolddommen ved dette fortryllede Bjærg.

## Infantindernes Taarn.

---

Paa en Aftenspadseretur gjennem en snæver, af Fjengtræer, Granattræer og Myrter overskygget Dal, der skiller Fæstningens District fra Generaliset, lagde jeg Mærke til det romantiske Syn af et mauriskt Taarn, i den yderste Muur af Alhambra, der hævede sig høit over Trætoppene og straalde i den dalende Soels Rosenlys. Et eneste Bindue, der var anbragt høit oppe, frembød en Udsigt over Dalen, og da jeg nærmere betragtede det, bemærkede jeg en ung Pige med Blomster i Haaret, der saae ned i Dalen. Det var klart, at hun ikke hørte til den sædvanlige Menneskekasse, der beboer Fæstningens gamle Taarne, og det pludselige, maleriske Syn af hende erindrede mig om Beskrivelserne over fangne Skjenne i Fehistorierne. Denne phantastiske Tankeforbindelse blev endnu formeret ved Matteos Bemærkning, at dette var Prindsessernes Taarn, la torre de las infantas, saaledes kaldet, fordi det, ifolge Sagnet, havde været Opholdsstedet for Maurerkongernes Døtre. Siden efter har jeg selv besøgt Taarnet. Det bliver i Almindelighed ikke viist Fremmede, endefjondt det fortjener at sees, da dets Indre ikke staar tilbage for nogen anden Deel af Paladset i Henseende til Architecturens Skønhed eller Prydelsernes Flinshed. Eleganzen af den mellemste Halle med dens Bandspring, dens høie Buer, og paa Billedhuggerarbeide

lige Kuppel, Arabeskerne og Stuccaturarbeidet i de smaa, men vel proportionerede Bærelser, der vel er beskadiget af Tiden og forsomt, stemmer godt overeens med den Be- retning, at det i gamle Dage har været et Opholdssted for kongelige Skjønheder.

Den lille, gamle Fedronning, der lever under Trap- pen til Alhambra og tager Deel i Donna Antonias Af- tentertulier, fortæller nogle æventyrlige Sagn om tre mau- riske Prindsesser, som deres Fader, en tyrannisk Konge i Granada, i gamle Dage indsluttede i dette Taarn, og som blot havde tilladelse til at gjøre et Lystridt ud blandt Høiene, om Natten, da det under Dodsstraf var forbudt enhver at møde dem paa deres Vei. Endnu skal man ifølge Sagnet undertiden see dem ved Maanestkin paa den eensomme Vei paa Siden af Bjærget, ridende paa kostbarstmykkede og af Juveler straalende Gangere; men de forsvinde strax saasnart nogen taler til dem.

Men førend jeg fortæller mere om disse Prindsesser, vil Læseren vist ogsaa gjerne høre noget om den smukke Veboerske af Taarnet med det blomsterkandste Haar, der fagede ned fra det høie Windve. Det viisde sig at hun var nylig bleven givt med den værdige Adjutant ved In- validerne, der, skjondt temmelig til Alders, dog havde fat- tet Mod til at tage en ung, munter, andalusisk Pige til sit Hjerte. Gid den gode, gamle Ridder maae være ly- felig i sit Valg og i Prindsessernes Taarn finde en sik- krere Bolig for Skjønheden, end det var tilfældet i Mos- lemernes Dage, hvis vi kunne troe det efterfølgende Sagn.

## Saguet om de tre deilige Prindsesser.

---

I gamle Dage regjerede der i Granada en maurisk Konge, ved Navn Mahomed, der af sine Undersaatter fik det Ogenavn, El Hangari, eller den Keithaandede. Nogle sige, at man har kaldet ham saaledes, fordi han virkelig var mere behændig med sin venstre Haand, end med den Høire, men Andre, at det var fordi han begyndte altid forkeert og fordærvede Alt, hvad han gav sig af med. Saa meget er vist, at han altid befandt sig i stor Forlegenhed, enten det nu var af Ulykke eller af Ubehændighed. Tre Gange blev han stødt fra Thronen, og reddede sig engang med Moie, til Afrika, forklaerd som Fisker, dog var han ligesaa tapper, som ubesindig, og forde, skjondt keithaandet, sit Sværd saa vakkert, at han hver Gang satte sig paa Thronen igjen efter svære Kampe. Men istedetfor at blive klog af Ulykken, blev han mere stivnakket, og brugde sin venstre Haand endnu mere vilkaarligt. De offentlige Ulykker, han paa denne Maade bragde over sig selv og sit Rige, kunne de læse, der have Lyst til at ransage Granadas Aarbøger. Nærvoerende Sagn har blot med hans huuslige Anliggender at gjøre.

Da denne Mahomed en Dag reed med sit Folge af Hofmænd ved Goden af Bjærget Elvira, mødte han en

Skare af Ryttere, der kom tilbage fra et Streifetog i de Christnes Land. Den forde en lang Række af Muulæsler med, belæssede med Bytte, tilligemed en Mængde Ganger af begge Kjøn, blandt hvilke en deiligt, rigtklædt Dame, der sad grædende paa en Ganger, og ikke vilde høre paa sin Duennas Trost, især tiltrak sig Monarkens Opmærksomhed.

Han føelde sig rort af hendes Skjønhed og erfarede, ved at spørge Ansøreren for Skaren, at hun var en Datter af en Alcayde i en Grændsefestning, som man havde indtaget og plyndret paa dette Streifetog. Mahomed tog hende som sin Deel af Byttet, og lod hende bringe til sit Harem paa Alhambra. Her blev nu alt anvendt, for at overvinde hendes Tungsindighed, og Monarken, hvis Kjærlighed til hende endnu steeg højere, tilbød hende endelig, at ophoie hende til Dronning. Den spanske Tomfrue forsmæde i Forstningen hans Tilbud, — han var en Vantroende, — han var en aabenbar Fjende af hendes Land — og hvad der var endnu værre, han var temmelig til Alders.

Da Monarken saae, at hans Bestrebelser ikke vilde lykkes, besluttede han at face Duennaen, der var blevet fanget tilligemed Damen, paa sin Side. Hun var en født Andalusierinde, hvis christelige Navn dog er tabt, da man i de mauriske Sagn ikke kalder hende andet, end den forstandige Kadiga, og forstandig var hun vist nok, som det Folgende af denne sande Historie vil vise. Neppe havde nu den mauriske Konge haft en lille hemmelig Samtale med hende, forend hun indsaae det Hornstige af hans

Grunde, og paatog sig at befordre hans Unliggender hos sit Herskab.

„O, gaa dog!“ — sagde hun til hende, — „hvortil skal al den Greeden og Jamren? Er det da ikke bedre at være Herskerinde over et smukt Palads, med alle dets Haver og Vandspring, end at leve indspærret i Eders Faders gamle Grøndsesslot? Er denne Mahomed endog en Vantroende, vil det da sige noget? I øgter jo ham og ikke hans Tro, og om han end ikke er den Ungste, vil I desto snarere blive Enke og Herre over Eder selv. Sovrigt er I i hans Magt og maa altsaa enten blive Dronning eller Slavinde. Er man engang i en Rovers Hænder, er det bedre at bortgive sine Varer for godt Kjøb, end at lade dem tage fra sig med Magt.“

Disse den forstandige Kadigas Grunde gjorde deres Virkning. Den spanske Dame astørrede sine Taarer og blev Mahomed den Keithaandedes Gemalinde; ja hun bekjendte sig, efter Skinnet, endog til sin Kongelige Egtesfølles Tro, og hendes forstandige Duenna blev paa Stedet en ivrig mahomedansk Proselyt, hvorved hun da erholdt det arabiske Navn Kadiga tilligemed Villadelse til at blive i sin Herskerindes fortroelige Tjeneste.

Efter den behørige Tids Forlob blev den mauriske Konge en stolt og lykkelig Fader til tre yndige Dottre, der blev fødte paa en og samme Dag. Han havde vel funnet onse, at det havde været tre Sonner, men han trostede sig med den Tanke, at tre Dottre paa een Gang heller ikke var saa lidt for en bedaget, og ovenikjøbet feit-haandet Mand.

Efter de musselmaniske Tyrsters Skik raadspurgde

han sine Stjernetydere betraffende denne lykkelige Tildragelse. De stillede strax de tre Prindsesser deres Nativitæt og rystede paa Hovederne. „Dottre, min Konge!“ — sagde de; — „ere altid en meget uvis Eiendom, men disse ville, naar de have naaet deres mandbare Alder, især behove Eders Narvaagenhed. Maar den Tid kommer, maa I tage dem under Eders Vinger, og ikke betroe dem til nogen Andens Bevogtning.“

Mahomed den Keithaandede blev af sine Hofmænd, og folgelig ogsaa af sig selv erkjendt for en meget viis Konge. Stjernetydernes Forudsigelse foraarsagede ham derfor ikke megen Uro, da han forlod sig paa sin Klogskab til at bevogte sine Dottre og overvinde Skjæbnen.

Dette Klooverblad var Monarkens sidste øgtefæbelige Trophæ. Hans Dronning fødte ham ingen Børn meer, og døde nogle Aar derefter, i det hun anbefaeldt sine Dottre til hans Kjærlighed og den forstandige Kavigas Omhu.

Flere Aar vare henrundne, indtil endelig Prindseserne havde naaet det farlige Tidsrum, den giftefærdige Alder. „Man maa dog være forsigtig itide,“ — sagde den vise Monark, og besluttede derfor at bringe dem til det Kongelige Kastel i Salobrenna. Dette var et prægtigt Palads, men indsluttet i en stærk maurisk Fæstning paa Spidsen af et Bjerg, hvorfra man havde Udsigt over det middellandske Hav. Altid havde det tjent til et kongeligt Opholdssted, hvorhen de mauriske Monarker sendte dem af deres Slægtninger, der kunde blive farlige for deres Sikkerhed, og tillod dem der al Slags Uppighed og

Tidsfordriv, saa at de tilbragde deres Liv i den vellystigste Lediggang.

Her vare Prindsesserne indmurede for Verden, men omgivne af Fornsielser, og opvartede af Slavinder, der forekom alle deres Ønsker. De havde yndige Haver, fulde af de sjeldneste Blomster og Frugter, samt duftende Lunde og vellugtende Bade til deres Fornsielse. Fra de tre Sider af Slottet saae man ned i en rig Dal, der var smykket med al Slags Dykning og blev begrændset af de høie Alpuparrer, medens man fra den fjerde Side overskuede det af Solen bestraalede Hav.

I dette kostelige Opholdssted, i et venligt Clima og under en skyfri Himmel opvoredé de tre Prindsesser til beundringsværdige Skjønheder, men omendskjøndt de alle Tre blevne opdragne paa een Maade, gav de dog tidligt Beviser paa forskjellig Sindsbeskaffenhed. Deres Navne vare: Bayde, Barayde og Zorahayde, og saaledes fulgde de og paa hverandre ifolge Alderen, da den Ene netop blev født tre Minutter efter den Aanden.

Bayde, den Eldste, besad en dristig Mand og gik foran for sine Søstre i Alt, ligesom hun havde gjort, da hun kom til Verden. Hun var nysgjørrig og sogde gjerne at komme efter Grunden af Alt.

Zorayde havde mere Følelse for Skjønhed, og deraf kom det ustridigt, at hun saa gjerne betragtede sit eget Billede i Speile og i Kilder, og fandt megen Smag i Blomster, Juveler og andre sittlige Smykker.

Hvad Zorahayde, den Yngste, angik, da var hun blid, undseelig og overordentlig følsom, hvorved hun besad en betydelig Mængde disponibel Ømhed, hvilket var tydeligt

af den Mængde Yndlingsblomster, Yndlingsfugle og Yndlingsdyr, som hun alle elskede med den største Inderslighed. Ogsaa havde alle hendes Fornsielser noget Blidt, der var blandet med tankefulde Drømmerier. Hun funde sidde hele Timer paa en Balkon og betragte en Sommernats funklende Stjerner, eller Havet, der blev beskinnet af Maanen, og da var en Fiskers Sang, der Elang blidt fra Strandbredden, eller Tonen af en maurisk Fløjte fra en forbiligende Baad, nok til at høve hendes Folelser indtil Erstace. Derimod syldte det ringeste Oprør af Elementerne hende med Skæk, og et Tordenkrald var nok til at bringe hende i Afmagt.

Aar rullede roligt og venligt forbi. Den forstandige Kadiga, til hvem Prindsesserne vare overgivne, var trofast i sin Omsorg og bevogtede dem med den omhyggeligste Forsigtighed. Som vi allerede have bemærket, var Kastellet Salobrenna bygget paa et Bjærg ved Kysten af Havet. En af de yderste Mure gik ned ad Siden af Bjærget indtil en fremragende Klippe, der hang ud over Soen, og ved hvis Fod der befandt sig en smal, sandet, af de krusede Bolger bestykket Bred. Et lille Bagttaarn paa Klippen var bleven indrettet til et Lysthuus med tilgittrede vindver, for at indlade den kjølige Soluft.

En Dag stod den nysgjerrige Zayde ved et vindue i Lysthuset, medens hendes Søstre holdt deres Siesta, liggende paa en Ottoman. Hendes Opmærksomhed var henvendt paa en Galei, der med afmaalte Aareslag foer hen langs med Kysten. Da den kom nærmere, bemærkede Prindsessen, at den var fuld af Bevæbnede. Galleien fastede Anker ved Foden af Zaarnet. En Skare

mauriske Soldater steeg i Land paa den smalle Bred, og med dem nogle christelige Fanger. Den nysgjørrige Bayde vækkede sine Sostre, og alle Tre kigede nu forsigtigt gjennem Gitterværket, der gjorde at de ikke selv kunde sees. Iblandt Fangerne befandt der sig tre rigtklædte spanske Riddere. De var i deres Ungdoms Blomster og af den ødlesteste Holding. Den kjække Maade, som de gik frem paa, skjondt de var belæssede med Lænker og omgivne af Fiender, robede deres Sjælsstørhed. Prinsesserne betragtede dem opmærksomt og med tilbageholdt Aan-dedrøet. Da de blot var opdragne i dette Slot blandt quindelige Tjenestetynde, og ingen Personer af Mandkjønnet havde seet, undtagen nogle sorte Slaver eller raae Kystfiskere, var det ikke at undres over, at Synet af tre ødle Riddere i Ungdommens Blomster frembragde en ikke lille Bevægelse i deres Hjerter.

„Har man nogensinde seet et ødlere Væsen paa Jorden, end denne Ridder i Carmoisin?“ — raabde Bayde, den Eldste af Sostrene. — „Se kun hvilken stolt Holding, som om de Andre omkring ham varer Slaver!“

„Men betragt ogsaa ham i Gront!“ — raabde Zorayde; — „Hvilken Unde! Hvilken Skjønhed! Hvilken Aand!“

Men den hulde Zorahayde sagde ikke noget, dog gav hun i Løndom Ridderen i Blaat Fortrinnet.

Prinsesserne saae forbausede efter dem, indtil Fangerne ikke mere vare at see; derpaa sukkede de dybt, vendte sig bort, betragtede hverandre et Dieblik og satte sig derpaa sorgmodige og tankefulde paa deres Otomaner.

Saledes fandt den forstandige Radiga dem.

Denne fortalte de nu hvad de havde seet, og gjorde selv Duennaens gamle Hjerte varmt. „Arme Knose!“ — raaabde hun; — „Teg vil vædde, at mangen skjon, høi- baaren Troken i deres Fædreneland græmmer sig i Hjer- tet over deres Fangenskab! Åk, mine Børn! I har slet intet Begreb om det Liv, disse Riddere føre i deres Land. Hvilken Tapperhed ved Turneringerne! Hvilken Werbodig- hed for Damerne! Hvilke Serenader og Hyldinger!“

Zaydes Nysgjærrighed var stegen til det Høieste; hun var umøttelig i sin Efterspørgsel, og Duennaen maatte gjøre hende de meest levende Skildringer af Scener fra hendes Ungdom og Fædreneland. Den skjonne Zorayde brystede sig, og skottede til Speilet, da Talen var om de spanske Trokeneres Unde, medens Zorahayde undertrykede et sagte Suk, da Talen var om Maanekinsserenaderne.

Hver Dag gientog den nysgjerrige Zayde sine Spørgs- maal, hver Dag begyndte den vise Duenna sine Histoi- rier forfra, medens hendes Tilhørere lyttede til hendes Fortælling med den største Deeltagelse, skjønt under hyp- pige Sukke. Endelig faldt det dog den forstandige gamle Kone ind hvad for en Skade hun kunde anrette derved. Hun havde været vant til bestandigt at tænke sig sine Prinsesser som Børn; men disse vare umærkeligt vokede op under hendes Øine, og nu stod der tre yndige, fuld- vorne Piger for hende i deres skjønneste Blomster. Nu er det paa Tiden, at give Kongen Esterretning, tænkede altsaa Duennaen.

Mohamed den Keithaandede, sad en Morgen paa sin Divan i en af Alhambras fijolige Haller, da en Slave ankom fra Fæstningen Salobrenna med et Bud-

skab fra den vise Kadiga', der onskede ham til Lykke til hans Dottres Fodelsdag. Tillige overbragde Slaven en lille pen med Blomster smykket Kurv, i hvilken der laa paa Viin- og Egen-Blade, en Tersken, en Aprikos og en Nectarine med deres friske Duft og Dug og blode Floiel, og alle paa det første Trin af forsorerisk Modenhed. Monarken, der var erfaren i det østerlandske Frugt- og Blomstersprogs, gjættede strax hvad denne billedlige Gave skulde betyde.

„Saa er altsaa“ — sagde han, — „Det farlige Tidrum kommet, som Stjernetyderne taelde om. Mine Dottre have naaet den modne Alder. De ere skjulte for Menneskernes Dine og under den forstandige Kadigas Opsyn — det er vel ret godt, — men de ere dog ikke under mine Dine, som Stjernetyderne foreskrev mig. Jeg maa tage dem under mine Vinger, og ikke forlade mig paa negen anden Vægter.“

Da han havde sagt dette, befalede han, at man skulde sætte et Taarn i Alhambra i Stand til at modtage dem, og drog i Spidsen for sin Livvagt til Fæstningen Salobrenna, for personligt at føre sine Dottre tilbage.

Omtrent tre Aar vare forlobne, siden Mahomed sidst saae sine Dottre, og han kunde neppe troe sine Dine, saadan en viunderlig Forandring havde dette korte Tidrum frembragt i deres Udvortes. I dette Mellemrum havde de overskredet hin underfulde Grændselinie i den qvindeelige Tilværelse, der adskiller den raae, udannede og tankeføle Pige fra den blomstrende, blyfærdigtrodmende, tankefulde Tomfrue. Det er, som man træder ud af

Manchas flade, blege, uinteressante Sletter, ind imellem Andalusiens vellystaandende svulmende Hoie.

Zayde var rank og fint bygget, havde en stolt Holding og et gjennemtrængende Øie. Hun traad frem med faste, bestemte Skridt, og neiede dybt for Mahomed, i det hun behandlede ham mere som sin Fyrste, end som sin Fader. Zorayde var af Middelstørrelse, med et fortryllende Blik og en svævende Gang, en glindsende Skønhed, endnu forhojet ved Hjælp af Pyntebordet. Hun nærmede sig til sin Fader med et yndigt Smil, kysede hans Haand, og hilsede ham med nogle Vers af en bezkjendt arabisk Digter, hvorover den Gamle glædede sig. Zorahayde var bly og frygtsom, mindre end sine Søstre og af hin blide, fortryllende Skønhed, der synes at løenges efter Kjærlighed og Beskyttelse. Hun var ikke skikket til at byde, som hendes ældste Søster, heller ikke til at vække Forbauselse, som den Ander, men snarere til at indsmigre sig i det mandlige Hjertes Huld, der at bygge og være tilfreds. Hun nærmede sig til Faderen med frygtsomme, næsten nedslagne Blik, og vilde have grebet hans Haand for at kysse den, men da hun saae ham i Ansigtet og dette var overstraalset af et faderligt Smil, henrev hendes Sjæls Omhed hende og hun slyngede sine Arme om hans Hals.

Mahomed den Keithaandede betragtede sine blomstrende Dottre med en Blanding af Stolthed og Angst; thi medens han glædede sig ved deres Undigheder, tænkde han tillige paa Stjernetydernes Spaadomme. „Tre Dottre! Tre Dottre!“ — sagde han flere Gange ved sig selv, — „og alle Tre giftesærdige! Det er fristende He-

speridefrugter; til dem behøves der en Drage til Bogter!"

Han gjorde sig nu færdig til at vende tilbage til Granada, i det han sendte Herolder forud, med Befaling, at holde enhver borte fra den Wei, han tog, og at alle Bindver og Dorre skulde være lukkede ved Prindsessernes Ankomst. Da dette var skeet, reisde han, ledsaget af en Skare sorte Nytttere af et hæsligt Udseende, men i glimrende Rustninger.

Prindsesserne reed ved Siden af Kongen, tætindhyllede, paa hvide Heste med broderede Floielsdækner, der hang ligened til Jorden. Stigboilerne og Bidslerne vare af Guld, og Silketommerne besatte med Perler og Edelstene. Ogsaa bar Gangerne smaa Sølvklokker, der, mens de drog langsomt frem, foraarsagede en behagelig Klang. Dog ve den Ulykkelige, der havde suret ved Wei'en, naar han havde hørt Lyden af disse Klokker! Bagten havde Ordre til at hugge ham ned uden Skaansel.

Toget havde næsten naaet Granada, da det ved Bredden af Xenil indhentede en lille Afdeling af mauriske Soldater, der ledsagede nogle Fanger. Det var for sildigt for disse, til at gaae af Wei'en, og de kastede sig altsaa ned med Ansigtene mod Jorden, i det de befalede deres Fanger at gjore det Samme. Men iblandt de Sidste befandt sig nu de samme tre Riddere, som Prindsesserne havde seet fra deres Lysthuus. Enten forstod disse ikke Befalingen, eller de vare for stolte til at adlyde, kort sagt, de blev staende og saae forbausede paa Toget, der nærmede sig.

Monarkens Harme blev vækt ved denne skrigende  
Første Deel.

Ulydighed mod hans Besalinger. Han greb sit Sværd, sprængde frem og vilde allerede fore et Hug med sin venstre Haand, der i det mindste vilde have været dodeligt for en af Tilskuerne, da Prindsesserne trængde sig om ham og bad om Maade for de Fangne. Selv den frygtsomme Zorahayde glemde sin Undseelighed og blev veltalende. Mahomed holdt med oploftet Sværd; da kastede Anføreren for Bagten sig for hans Fodder: „Store Monark!“ — sagde han; — „fuldfør ikke en Daad, der vilde volde stor Kummer i Dit hele Rige. Det er tre tappre og ødle Riddere, der ere blevne fangne medens de fjæmpede som Löver i Slaget; de ere af hoi Byrd, og man vil erholde rige Lösepenge for dem.“ — „Nek!“ — sagde Kongen; „jeg vil skaane deres Liv, men straffe deres Forvovenhed. Lad dem kaste i det røde Taarn og hold dem til strængt Arbeide!“

Mahomed gjorde her igjen en af sine sædvanlige feitede Streger. I den Tummel og Uro, der fulgte med dette stormende Oprin, var de tre Prindsessers Sler skudt en Smule tilfæde og den fulde Glands af deres Skønhed blev synlig; ja, Kongen havde ved at forlænge Samtalen givet disse Skønheder Tid til at gjøre den meest fuldstændige Virkning. Den Tid kom Menneskerne langt hurtigere i Elskovsflamme, end nu; hvilket man tydeligt kan see af de gamle Historier. Intet Under derfor, at de tre Ridderes Hjerter fuldkommen blevе fangne, især da Taknemmelighed endnu forenede sig med Beundringen, dog er det en Smule forunderligt, skjøndt det er ikke mindre vist, at enhver af dem forelskede sig i en Anden af disse Skønheder. Hvad Prindsesserne an-

gaaer, da vare de endnu mere end før henrevne af disse Fangers ødle Væsen, og de gloedede sig i deres Hjertet over alt hvad de hørde om deres Mod og ødle Herkomst.

Toget fortsatte nu sin Reise. De tre Prindsesser rede tankesulde paa deres klingende Gangere, i det de af og til kastede et Blik tilbage efter de christelige Fanger, og disse blev hensorte i det for dem bestemte Fængsel i det røde Taarn.

Den Bolig, der var gjort i Stand til Prindesserne, var en af de Yndigste, man kunde tænke sig. Det var et Taarn, der laa noget assondret fra Alhambras Hovedbygning, men som dog hang sammen med den ved den Muur, der omgav hele Toppen af Høien. Paa den ene Side var der Udsigt til det Indre af Fæstningen og ved Hoden af det var der en lille Have fuld af de sjeldneste Blomster. Paa den anden Side havde man Udsigt over en skovrig Dal, der skiller Bjærget, hvorpaa Alhambra staar, fra Generaliset. Det Indre af Taarnet var inddeelt i smaa, venlige Gemakker, der alle vare rede i den lette arabiske Stiil, og omgav en hoi Halle, hvis hvælvede Loft gik op til Spidsen af Taarnet. Vægene og Loftet i denne Hal vare prydede med Arabesker og Billedhuggerarbeide, der glindsedt af Guld og kostelige Malerier. Midt i Marmorgulvet fandtes der et Vandspring af Alabast, der var omgivet af duftende Buskværter og Blomster, og skjed en Vandstraale i Beiret, der forfriskede den hele Bygning ved sin sagte Pladsken. Rundt omkring Hallen var der Bure ophængte af Solvo og Guld-Traad, der indeholdt Sangfugle med de sjønneste Fjere og yndigste Stemmer.

Prindsesserne vare, saalænge de boede i Kastellet Sabrenna, blevne affskildrede som meget muntre; Kongen ventede altsaa, at de skulde blive henrykte over Alhambra. Men til hans store Forundring begyndte de at klage, blive tungsindige og at kjede sig ved alt hvad der omgav dem. Blomsterne duftede ikke for dem; Nattergalens Sang forstyrrede deres Nattero, og de ørgrede sig over Alabastvandspringet med sin evige Dryppen og Pladsk'en fra Morgen til Aften, og fra Aften til Morgen.

Kongen, der var noget knarvurren og herskesyng, optog i Forstningen dette meget ilde; men da han betenkde, at hans Døtre vare traadte ind i en Alder, da den qvin-delige Forstand udvides og deres Ønsker toge til, sagde han til sig selv: „Det er ingen Born mere, men vorne Piger, der længes efter de Ting, der ere passende for dem. Han satte derfor alle Skræddere, Juvelerer og Arbeidere i Guld og Solv paa det hele Bacatin i Granada i Arbeide, og Prindsesserne bleve oversvømmede med Klæder af Silke, og Broderi, og Brokade, og Gaschemirs Shawler og Halsbaand af Perler og Diamanter, og Ringe, og Armbaand, og alle Slags kostbare Sager.

Men alt forgjøves. Prindsesserne bleve midt iblandt al denne Stads blege og sygelige, og saae ud, som henvisnende Rosenknopper, der hænge med Hovedet paa Stilken. Nu vidsde Kongen ingen Udvei meer. Han havde i Almindelighed en stor Tillid til sin egen Dommekraft, og vilde aldrig høre andres Raad; dog sagde han nu: „Tre saadanne givtesfærdige Døttres Luner og Griller ere tilstrækkelige til at forvirre endog det klogeste Hoved,” og derfor saae han sig for første Gang i sit Liv evungen til, at spørge Andre til Raads.

Den Person, som han henvendte sig til, var den erfarte Duenna. „Radiga!“ — sagde Kongen; — „jeg veed at Du er en af de forstandigste Kvinder i hele Verden, saavel som en af dem, der fortjener den meste Tillid; derfor har jeg ogsaa altid ladet Dig blive hos mine Døtre. Fædre kunne ikke være omhyggelige nok i Henseende til Valget af dem, de skjønke en saadan Til-lid. Jeg ønsker nu, at Du kan udgrunde den hemme-lige Sygdom, der har angrebet Prindsesserne, og udfinde et Middel til igjen at faae dem friske og muntre.“

Radiga lovede ubetinget Lydighed. I Grunden kjendte hun ogsaa mere til Prindsessernes Sygdom, end disse selv. Hun indsluttede sig derfor med dem, og pro-vede paa at indsmigre sig i deres Fortrolighed.

„Kjære Børn! hvorfor ere I da saa nedstaaede og fortædelige i et saa yndigt Opholdssted, hvor I jo have alt, hvad Eders Hjerter kunne ønske sig?“

Prindsesserne saae tankeløst hen for sig og sukkede.

„Hvad ville I da have endnu? Skal jeg skaffe Eder den viunderlige Pappegoie, der taler alle Sprog, og som henrykker hele Granada?“

„Jo vist!“ — raabde Prinsesse Bayde; „En afskyelig Skrighals, der plapprer Ord uden Mening. Man maa ikke have en Gnist Forstand, naar man kan taale en saadan Plage!“

„Skal jeg da lade hente en Abe fra Klippen ved Gibraltar, for at den kan more Eder med sine Kunster?“

„En Abe! Ty!“ — raabte Bayde; — „det afskyelige Dyr, der efteraber Menneskerne! Jeg kan ikke lide det for min Død.“

„Hvad mene I da om den beromte sorte Sanger Casem, fra det Kongelige Harem i Marokko? Han skal have en Stemme saa fiin, som en Dvindestemme.“

„Teg bliver forskrækket blot ved at see saadan en sort Slave;“ sagde den blide Zorahayde; — „og desuden har jeg tabt al Lyst til Musik.“

„Ae, mit Barn!“ — svarede den listige Gamle; —

„Det vilde Du vist ikke sige, dersom Du havde hort den Musik, som jeg horde i Aftes af de tre spanske Riddere, som vi mødte paa Reisen. — Men siig mig dog, Børn! hvorfor blive I da saa røde og saa forlegne?“

„Slet ikke, aldeles ikke, kjære Moder! Bliv kun ved!“

„Nu da, da jeg i Aftes kom forbi det røde Taarn, saae jeg de tre Riddere hvile efter deres Dagværk. Den Ene spillede ret henrivende paa Guitare, og de Andre sang afværlende, og det gjorde de saa smukt, at selv Bogterne stode som Billedstøtter, eller som fortryllede Menner. Allah tilgive mig, men jeg kunde ikke for det; det rørde mig i mit Indersste, da jeg saaledes hørte mit Fædrenelands Sange. Og saa — at see tre unge, skjonne Riddere i Baand og Lænker!“

Her kunde den godmodige Gamle ikke mere holde sine Taarer tilbage.

„Maa skee, Moder! kunde Du ogsaa skaffe os disse Riddere at see?“ — spurgte Bayde.

„Teg skulde næsten tree, at saadan en Smule Musik vilde opmunstre os;“ sagde Zorayde.

Den frygtsomme Zorahayde sagde Intet, men slyngede sin Arm om Kadigas Hals.

„Allah staa mig bi!“ — raabde den tause Gamle; — „hvad er det for en Tale, Born! Eders Fader vilde ombringe os Alle, hvis han fik saadan noget at høre. Ridderne ere vistnok, som man tydeligt kan see, velopdragne og høihertede unge Mænd. Men hvad hjælper det? De ere Fjender af vor Tro, og I maae ikke tænke paa dem, uden med Afsky.“

Der ligger i Qvindens Villie, især naar hun har naaet den givtefærdige Alder, en beundringsværdig Dristighed, der hverken lader sig skremme af Forbud eller Farer. Prindsesserne klamrede sig aitsaa om den gamle Duenna, og smigrede og bade, og erklærede at et Aflag vilde faae deres Hjerter til at brioste.

Hvad skulde hun gjøre. Det var viist, at hun var en af de forstandigste Qvinder i hele Verden og en af Kongens trofasteste Ejenerinder, men skulde hun faae de tre smukke Prindsessers Hjerter til at brioste for en Smule Klimprens Skyld. Desuden var hun nu engang, skjøndt hun havde været længe blandt Maurenne, og efter sin Herrskerindes Exempel forandret sin Tro, dog en født Spazierinde og nærede endnu en christelig Hengivenhed i sit Hjerte. Derfor pondsede hun paa hvorledes det kunde blive mueligt, at opfyldte Prindsessernes Ønske.

De christne Fanger, der vare indespærrede i det røde Taarn, stode under en bredskuldret Renegats Opsyn med et mægtigt Knebelsbart; han heed Hussein Baba, og man sagde om ham, at det ofte kleede ham inden i den hule Haand. Til denne gif hun hemmeligt, stav ham et stort Guldstykke i Næven og sagde: „Hussein Baba! mine Prindsesser, der ere indespærrede derhenne i Taarnet, og

som længes efter ogsaa at more sig engang, have hørt tale om de spanske Ridderesmusikalske Talenter, og ere derfor begjærlige efter ogsaa engang at høre en Prove paa deres Kunst. Jeg veed, at Du ikke vil være saa ubarmhjertig at nægte dem en saa uskyldig Turnoieselse."

"Hvad? Og faae mit Hoved naglet fast over Porten af mit eget Taarn! Det vilde sikkert blive min Lon, dersom Kongen sik det at vide."

"Du har ikke det ringeste at frygte for. Sagen kan blive indrettet saaledes, at man kan tilfredsstille Prinsessernes Luner, uden at deres Fader faaer det mindste at vide deraf. Du kjender den dybe Kloft uden for Muren, der gaaer taet forbi Taarnet. Sæt de tre Christne til Arbeide der, og lad dem i deres Hvilestimer spille og synde, som om de gjorde det til deres egen Tidsfordriv. Paa denne Maade ville Prinsesserne være i Stand til at høre dem fra vindverne i Taarnet, og Du kan forlade Dig paa, at de ville belonne Dig godt for din Freielighed."

Da den gode Gamle her sluttede sin Tale, trykede hun endnu engang venligt Menegatens Haand, og lod igjen et Guldstykke glide ned i den.

Hendes Veltalenhed var uimodstaelig; strax den følgende Dag blev de tre Riddere satte til Arbeide i Kloftet. Saalænge Middagsheden varede og medens deres Medarbeideresov i Skyggen og Wagten nikledes sovnig paa sin Post, satte de sig i Græsset ved Foden af Taarnet og sang spanske Romanzer, som de ledsgagede med Gustarten.

Kloftet var dybt, Taarnet hoit, men deres Stemmer

vare i Sommerdagens Stilhed tydelige at høre. Prindsesserne lyttede paa deres Balkon. Deres Duenna havde lært dem det spanske Sprog, og saaledes rørde det Omme i disse Sange dem ret inderligt. Derimod var den forstandige Kadiga i høieste Grad forskrækket. „Allah staa os bi!“ — raabde hun; — „nu synge de endog en Kjærlighedsvise, der er henvendt til Eder. Har man nogensinde hørt en saadan Forvovenhed! Jeg vil strax lobe til Øpsynsmanden over Slaverne, og lade dem give hver en dygtig Bastonade.“

„Hvad! Saadanne ødle Riddere Bastonade, og det ovenikjøbet fordi de synge saa smukt!“ — Ved denne Tanke kunde de tre smukke Prindsesser ikke agholde sig fra at sittre. Trods al sin tugtige Harme var den gode Gamle dog af en forsonlig Natur og let at berolige. Desuden syntes Musikken ogsaa at havt gjort et meget fordeelagtigt Indtryk paa hendes unge Hærskrinder. Allerede havde der udgydet sig et Rosenskjær over deres Kinder, og deres Nine begyndte at funkle, og derfor gjorde hun ingen videre Indvending mod Riddernes Kjærlighedsviser.

Da alt var forbi, taug Prindsesserne en Tid lang ganske stille; men derpaa tog Zorayde en Luth, og sang med sin sode, men sagte og sittrende Stemme en lille arabisk Vise, hvis Indhold var følgende: „Rosen blomstrer skjult under sine Blæde, men hører med Glæde Mat-tagalens Sang.“

Fra den Tid af arbeidede Ridderne næsten dagligt i Kloftet. Den forstandige Hussein Baba blev bestandig mere og mere eftergivende, og dagligt mere og mere

tilboielig til at sove ind paa sin Post. En Tid lang fandt et saadant ubestemt Bæsen med Folkesange og Romanzer Sted, hvorved de paa en vis Maade svarede hinanden, og udtrykede deres gjensidige Følelser. Lidt efter lidt viisde Prindssesserne sig ogsaa selv paa Balkonen, naar de turde vove det, uden at blive bemærkede af Bagten. De forde ogsaa Samtaler med Ridderne ved Hjælp af Blomster, med hvilket Tegnsprog de Alle bare bekjendte. Vanstelighederne ved saadanne Meddelelser forhoiede det Behagelige ved dem, og formerede den Tilbøielighed, de havde fattet paa en saa besynderlig Maade; thi Kjærlighed kjæmper jo saa gjerne med Hindringer og skrider dristigt frem paa de steileste Veie.

Den Forandring, der ved denne hemmelige Tingang var bleven frembragt saa vel i Prindssessernes Udseende som i deres Luner, overraskede den Keithaandede Konge; men Ingen var mere henrykt derover, end den forstandige Radiga, der ansaae alt dette for en Folge af sin kloge Opførels.

Men endelig indtraf der en Afbrydelse i denne telegraphiske Brevverxling. Thi i flere Dage vare Ridderne ikke komne til Kloftet. Forgjæves saae de tre sjonne Prindssesser ned fra Balkonen; forgjæves sang de som sangne Matternale i deres Bure, ingen af de christne Elskere lod sig see, ikke en Tone svarede dem fra Bustene. Den forstandige Radiga gif altsaa ud, for atindhente Efterretning, men vendte tilbage igjen med en meget angstfuld Mine. „Ak, Børnslille!“ — raabde hun; — „jeg har længe indseet hvad der vilde komme ud af alt dette, men I vilde have Eders egen Billie; nu. kunne I hænge Eders

Luther paa Pillerne, de spanske Riddere ere blevne udloste af deres Familier, og lave sig nu til at vende tilbage til deres Fædreneland."

De tre skjonne Prindsesser varde ude af sig selv over denne Esterretning. Den fortryllende Bayde var forvivlet over den Skam, man havde tilfojet hende, ved saaledes at forlade hende uden at tage Afsked. Borayde vred sine Hænder og skreeg, og saae i Speilet og astorrede sine Taarer, og skreeg paa ny; den blide Borahayde lønede sig ud over Balkonen, og græd i Stilhed, og hendes Taarer faldt draabeviis paa Blomsterne ved den Bænk, hvorpaa de trolsсе Riddere saa ofte havde siddet.

Den forstandige Kadiga gjorde Alt, hvad der var hende muligt for at lindre deres Smarter. „Troster Eder, mine Born!“ — sagde hun; — „det er jo slet ingen Ting, naar I først blive vante dertil. Det gaaer nu engang saaledes i Verden! Åh! naar I først blive saa gamle som jeg, saa ville I ret godt vide, hvad Mandfolkene ere værd. Jeg vil vædde, at disse Riddere allerede have deres Kjærester blandt de spanske Skjønheder i Cordova eller Sevilla, og nu inden fort Tid bringer dem Nattemusik under deres Balkoner, og ikke tænke mere paa de mauriske Skjonne i Alhambra; derfor troster Eder, Bornsille! og fordriver dem af Eders Hjerter.“ Men denne trostelige Tale formerede kun de tre Prindsessers Kummer, og i to hele Dage vare de ganske ude af sig selv, den tresdige Morgen traad den Gamle, ganske rød af Brede ind i Værelset. „Hvem skulde have forestillet sig en saadan Frækhed af dodelige Mennesker?“ — raabde hun, saasnart hun kunde finde Ord til at give sin Brede Lust; — „Men

mig er skeet min Net, fordi jeg har hjulpet Eder i at skuffe Eders ørværdige Fader. Tael mig intet Ord mere om Eders spanske Riddere!"

"Hvad er der da forefaldet, gode Kadiga?" — raabde de tre Prindsesser aandesløse af Angst.

"Hvad der er forefaldet? — Forræderi er der forefaldet; eller, hvad der endnu er værre, Forræderi har man foreslaet, og det ovenikjøbet mig, den Trofasteste af alle Undersætter, den Paalideligste af alle Duennaer. Ja, ja, Bornlille! de spanske Riddere have understaet sig i at ville bestikke mig, for at jeg skulle overtale Eder til at flygte med dem til Cordova, og blive deres Egtefæller."

Her bedækkede den fortræffelige Gamle sit Ansigt med begge Hænder og udbrod i lydelige Ytringer af sin Harme. De tre smukke Prindsesser blev blege og røde, og røde og blege, og sittrede, og slog Dinene ned, og saae saa igjen paa hverandre, men taelde ikke et Ord. Imidlertid rykkede den Gamle frem og tilbage paa sin Stoel i den hæftigste Bevægelse, og udbrod af og til i det Udraab: "Hvorfor har jeg maattet opleve en saadan Fornær-melse, jeg, den Trofasteste af alle Djenerinder!"

Endelig traad den ældste Prindsesse, der havde mest Mod, og som altid foregik de Andre med sit Exempel, hen til hende, lagde sin Haand paa hendes Skulder og sagde: "Men, Moerlille! dersom vi virkelig ville flygte med de christne Riddere, var det da mueligt?"

Den gode Gamle standsede pludseligt i sin Kunimer, saae op, og gjentog: "Mueligt? det forstaer sig; meget mu-ligt! Have Ridderne da ikke allerede besjukket Hussein Baba, Renegathovdingen for Bagten, og astaelt hele Planen med

ham? Men jeg! bedrage Eders Fader! Eders Fader, der sætter saa megen Tillid til mig!" — Her begyndte den værdige Kone paa ny at jamre sig, rykkede frem og tilbage paa Sædet og vred sine Hænder.

"Men vor Fader har aldrig sat Tillid til os," — sagde den ældste Prindsesse — „men indspørret os under Laas og Lukke, og behandlet os som Fanger."

"Ja, det er rigtigt nok sandt;" — svarede den Gamle i det hun atter holdt stille med sin Jamren; — „han har rigtigt nok behandlet Eder meget ufaderligt, har indelukket Eder her, for at I skulde see Eders Ungdom henfalme i et gammelt, fugtigt Taarn, som Roser, der staae og hensmægte i et Blomsterglas, — men at løbe fra Eders Fædreneland!" —

"Og er det Land, som vi da tog vor Tilflugt til, ikke vor Moders Fødeland, hvor vi vilde leve i Frihed? Og vilde enhver af os da ikke istedetfor en gammel stræng Fader, have en ungdommelig Egtemand?"

"Ja, det er rigtigt nok atter sandt; og Eders Fader er virkelig noget tyrannisk; men hvad skal der blive af mig," — og her saldt hun atter tilbage i sin Jammer, — „naar I forlade mig, og udsette mig for hele Vægten af hans Hævn?"

"Ih, Gud bevare os, gode Radiga! Kan Du da ikke flygte med os?"

"O, hvorfor ikke det, Ejere Born! Og, for at tilstaae Sandheden, saa har Hussein Baba ogsaa, da jeg taelde med ham om denne Sag, lovet mig, at han vilde sørge for mig, naar jeg ledsgagede Eder paa Eders Flugt.

Men betenk dog blot, Ejere Born! ville I da ogsaa afsværge Eders Faders Tro?"

"Den christelige Tro var jo oprindelig vor Moders;" — sagde den ældste Prindsesse; — "jeg er beredt paa at antage den, og mine Søstre tænke sikkert ligesom jeg."

"I har igjen Ret!" — raaabde den Gamle og sprang op; — "Den var oprindelig Eders Moders Tro, og hun angrede ofte paa sin Dogsseng, at hun havde affvoret den. Da lovede jeg hende, at bære Omsorg for Eders Sjæle, og det glæder mig meget at see, at I nu ere paa den rette Vei til Frelsen. Ja, ja, mine Born! jeg er ogsaa en født Christen, og er bleven en Christen i mit Hjerte og har besluttet at vende tilbage til den sande Tro. Jeg har derfor taelt med Hussein Baba, der er en Spanier af Fodsel og født ikke langt fra min Fodeby. Han længes ogsaa meget efter at see sit Fædreland igjen, og at forsone sig med Kirken; og Ridderne have lovet, at, der som vi ville øgte hinanden, naar vi komme tilbage til vort Hjem, ville de sørge rigeligt for os."

Ned eet Ord, det lod til at den overordentlige forstandige og forsigtige Gamle havde gjort Aftale med Ridderne og Renegaten, og at hele Planen til Flugten allerede var udkastet. Den ældste Prindsesse gav paa Stedet sit Samtykke, og hendes Exempel fulgte, som det pleier at være Tilfældet, hendes Søstre. Blot den Yngste betenkede sig noget, thi hun var frugtsom og blid af Naturen, og i hendes Bryst opstod der en Kamp mellem barnlig Folelse og ungdommelig Tilbøjelighed. Men denne Sidste beholdt her, som næsten overalt, Overhaand, og med stille Zaarer og undertrykte Sukke beredte hun sig til Flugt.

Det steile Bjærg, paa hvilket Alhambra ligger, var i gamle Dage gjennemfaaret af underjordiske, gjennem Klippen huggede Gange, der førde fra Fæstningen til forskjellige Dele i Staden, og til længere bortliggende Udgange ved Bredderne af Darro og Xenil. De vare blevne anlagte i forskjellige Tidsrum af de mauriske Konger, for at de kunde flygte igjennem dem ved pludselige Oploeb og for at kunne have Udgange ved hemmelige Foretagender. Flere af disse Gange ere nu ganske ubekjendt, medens Andre ere tilstoppede med Jord eller med Villie blevne tilmurede. De ere Mindesmærker om den mauriske Regjerings Skinsyge, Forsigtighed og Krigeriske List. Gjennem en af disse Veie vilde Hussein Baba nu bringe Prindsesserne til en Udgang udenfor Stadens Mure, hvor Ridderne ventede med Heste, for at føre hele Selskabet over Grøndserne.

Den dertil bestemte Nat kom; Prindsessernes Taarn var blevet lukket som sædvanligt, og Alhambra laa i en dyb Slummer. Henimod Midnat kigede den forstandige Radiga ned fra Balkonen af et vindue der gik ud til Haven. Renegaten, Hussein Baba, var allerede dernede, og gav det astaelte Tegn; Duennaen gjorde Enden af en strikkestige fast ved Balkonen, lod den anden glide ned i Haven, og steeg ned. De to ældste Prindsesser fulgte hende med bankende Hjerter, men da Raden kom til den yngste Prindsesse, nolede hun og zittrede. Flere Gange satte hun den lille, nydelige God paa Stigen, men ligesaa ofte trak hun den ogsaa tilbage, og jo mere hun nolede, jo mere bævede hendes arme Hjerte. Hun kastede et smertefuldt Blik tilbage til det Værelse, hvori hun før havde levet, indsluttet som en Fugl i sit Buur, men dog sikker.

Hvem kunde sige hende hvilke Farer der forestod hende, naar hun flagrede ud i den vide Verden. Dog nu tænkte hun atter paa sin ædle christne Ridder, og hurtigt stod den lille God endnu engang paa Stigen, men saa igjen paa sin Fader, og atter trak hun den tilbage. Dog vilde det være forgjøves at beskrive den Kamp, der fandt Sted i en saa ung, høftigt elskende, men tillige saa frygtsom, og med Verden ubekjendt Piges Barm.

Forgjøves bade hendes Søstre, sjældne Duennaen, bad Renegaten nedenunder Balkonen. Den lille mauriske Pige stod twivlaadig og uvis ved Døren til Flugt, fristet af Syndens Sødhed, men ogsaa afskrecket af dens Farer.

Med ethvert Dieblik vorde Faren for at blive opdaget. Man hørte Skridt langt borte. „Patrouillerne gjøre deres Ronde;“ raabde Renegaten; „nøle vi, ere vi forlorne. Stiig hurtigt ned, Prindsesse, eller vi forlade Eder.“

Zorahayde var for et Dieblik fuld af den frygteligste Uro, men derpaa løsde hun pludseligt Strikkestigen og fastede den ned fra Balkonen.

„Nu er det afgjort;“ — raabde hun; — „jeg kan ikke flye! Allah lede og velsigne Eder, mine kjære Søstre!“

De to ældste Prindsesser forskrækkes over den Tanke at lade hende tilbage, og være nær ved at falde i Afsmagt; men Patrouillen kom bestandigt nærmere, Renegaten var rasende, og de blevne drevne afsted til Longangen. De kom gjennem en frygtelig Labyrinth, trængde midt igjennem Klippen, og naaede endelig uopdagede en Terndor udenfor Murene. Her ventede de spanske Riddere paa dem, forklædte som mauriske Soldater af den Bagt, Renegaten havde Overbefalingen over.

Zorahaydes Elsker var ude af sig selv, da han erfarede, at hun ikke havde villet forlade Taarnet; men der var ingen Tid at spilde. Man satte de to Prindsesser bag ved deres Elskere, den forstandige Kadiga steeg op bag ved Renegaten, og de sprængde nu alle afsæd til Passet ved Lope, der fører gjennem Bjærgene til Cordova.

De vare ikke redne ret langt, førend de hørte Lar-  
men af Trompeter og Trommer fra Tinderne af Alhambra.

„Der Flugt er opdaget,” — sagde Renegaten.

„Vi have hurtige Heste; Matten er mørk, og altsaa behøve vi ikke at frygte for at man skal sætte efter os;” — svarede Ridderne.

De gave deres Heste af Sporerne og fæl亨 over Væggen. Saaledes kom de til Goden af Bjærget Elvira, der strækker sig, som et Forbjærg, ud i Sletten. Her holdt Renegaten stille og lyttede. „Hidindtil er endnu ingen paa Spor efter os,” — sagde han; — vi undslippe vel igjennem Bjærgene.” Medens han talede saaledes funklede et blegt Lys pludseligt op paa Bagtaarnet i Alhambra.

„Se os!” — raaabde Renegaten; — „denne Ild vil gjøre alle Bagtposterne i Bjærgene opmærksomme. Afsted! afsted! Stoder Hestene Sporerne i Siderne; der er ingen Tid at spilde.”

Dg saaledes foer de afsted. Klangen af Hestenes Hove gjenlod fra Klippe til Klippe, da de rede hen ad Beien langs med Fjældet Elvira. Men jo længere de kom, jo tydeligere saae de, at man i enhver Retning besvarede den blege Ild paa Alhambra. Det ene Lys ef-

ter det Andet opblussede i de Atalayas, eller Bagtaarne, der høvede sig paa Bjærgene.

„Afsted! Afsted!“ — skreeg Renegaten under en Strom af Eder, — „over Broen! over Broen, forend Larmen kommer derhen!“

De naaede nu Spidsen af Bjærget og saae den beromte puente del pinos, der gaaer over en rivende Strom, der ofte har drukket Blodet baade af Christne og Maurer. Til deres store Skræk. funklede Taarnet ved Broen af Ild og bevæbnet Mandskab. Renegaten standsede sin Hest, høvede sig i Stigbøilerne og saae sig nogle Dieblik om, derpaa vinkede han ad Ridderne, bøiede af fra Veien, reed en Tid lang langs hen med Strandbredden, og satte derpaa ud i Strommen. Ridderne formanede Prindsesserne til at holde sig fast. Strommen rev dem et temmelig Stykke med sig, Bolgerne bruusde omkring dem, de smukke Prindsesser klyngede sig fastere til Ridderne og udstødte ingen Klager. Lykkeligt naaede Ridderne den modsatte Bred, og Renegaten førte dem paa ujøvne, kun sjeldent betraadte Stier og gjennem vilde Kloster lige ind imellem Bjærgene, saa at de undgik alle sædvanlige Passer. Kort sagt, de naaede endelig den gamle Stad, Cor-dova, hvor deres Tilbagekomst til deres Fædreneland og Slægtninger blev hoitideligholdt med den største Pragt, thi de nedstammede fra de ødleste Familier. De sjonne Prindsesser bleve nu optagne i Kirkens Skjod, og derpaa, da de i behørig Form var blevne gjorte til Christne, og saa lykkelige Egtesæller.

I det Hastværk, vi havde for at sikre Prindsessernes Flugt over Floden og igjennem Bjærgene, glemde vi at

melde noget om den forstandige Kadigas Skjæbne. Hun havde paa Farten over Vegaen klamret sig som en Kat til Hussein Baba, hvorhos hun skreng ved ethvert Spring af Hesten og aflokkede den skæggede Renegat mangen Ged; men da han gjorde Anstalter til at sætte ud i Floden, kjendte hendes Angst ingen Grændser meer. „Tryk mig dog ikke saa bandsat!“ — raaabde Hussein Baba; — „Hold Dig ved mit Bælte, og vær ikke bange,“ — Nu holdt hun da af alle Kræfter fast i Læderbæltet, som den bredskuldrede Renegat, bar om Livet. Men da han og Ridderne holdt stille paa Toppen af Bjørget, for igjen at drage Ande, var Duennaen ikke mere at see.

„Hvad er der blevet af Kadiga?“ — skreng Prindsesserne fulde af Angst.

„Det maa Allah vide!“ — svarede Renegaten; — „Midt i Floden gik mit Bælte løst, og Kadiga faldt med det i Strommen. Allahs Willie ske! Men det var et broderet Bælte af stor Værdi.“

Man kunde nu ikke spilde Tiden med unyttige Klag-  
ger; men Prindsesserne gik dette Tab af deres forstandige Raadgiverinde nær til Hjerte. Dog mistede den fortræf-  
felige Gamle kun Halvdelen af hendes ni Liv i Strommen.  
En Fisker, der havde udkastet sit Garn ikke langt deraf,  
træk hende i Land, og blev ikke lidet forbauset over denne  
forunderlige Fangst. Tovrigt fortæller Sagnet ikke, hvad  
der siden blev af den forstandige Kadiga. Saameget er  
vist, at hun viisde sin Forstand derved, at hun aldrig mere  
kom inden for Grændserne af Mahomed den Keithaan-  
dedes Land.

Næsten ligesaalidet vide vi om denne skarpsindige

Monarks Opførsel, da han opdagede sine Dottres Flugt og det Puds, som den meest trofaste af alle Ejenerinder havde spillet ham. Det skal have været den eneste Gang, han saae sig om efter gode Raad, og han skal siden aldrig mere have gjort sig skyldig i en saadan Svaghed. Han var nu saamegen mere Omhu for i det mindste at bevogte den eneste Datter, han endnu havde tilbage, sejondt hun isvrigt slet ingen Anlæg havde til at løbe bort. Dog skal hun hemmeligt have angret, at hun var blevet. Man saae hende undertiden læne sig til Linden af Taarnet, og stirre sorgfuldt hen ad Egnen af Cordova, og mangen Gang hørde man hende spille sorgelige Sange til Luthen, i hvilke hun beklagede Tabet af sine Søstre og sin Elske og udtælde sin Smerte over sit eensomme Liv. Hun døde ung, og blev, ifolge Rygtet, begravet i en Hvælvning under Taarnet. Hendes tidlige Død afgav Stof til mange Sagn og Eventyr.

---

# Forsamling.

---

af

Washington Irving.

---

Oversat

af

Frederik Schaldemose.



Anden Deel.

---

Kjøbenhavn.

Trykt og forlagt af H. C. Brill.

1834.



## Besøget paa Alhambra.

**D**et er nu næsten ni Maaneder siden jeg op slog min Bolig paa Alhambra, og Aarstidens Fremskridt har imidlertid frembragt mange Forandringer. Da jeg kom hid stod Alt endnu i Vaarens Blomster; Bladene paa Træerne var endnu fine og gjennemsigtige; Granattræet havde endnu ikke afkastet sine brændende, mørkerode Blomster; Frugthaverne ved Xenil og Darro stode endnu i deres fulde Pragt; Klipperne var behængte med vilde Blomster, og Granada syntes ganske omgivet af en Skov af Roser, mellem hvilke utallige Matternale sang, ikke alene om Matten, men hele Dagen igjennem.

Den fremskridende Sommer havde faaet Rosens Blomster til at falde og Matternalen til at tie, og de fjerne Egne begyndte at blive skaldede og at se forbrændte ud, ssjondt et bestandigt Grønt herskede umiddelbart omkring Staden og i de dybe, snævre Dale ved Foden af de sneedækte Bjerge.

Alhambra besidder Værelser, der ganske ere indrettede efter Lustens Hede, og deriblandt udmaerkte sig især det Underjordiske med Badene. Dette har endnu beholdt sin gamle orientalske Charakteer, endssjondt det hist og her

bærer Spor af Tidens Tand. Ved en Indgang, der fører til en lille Gaard, der ellers har været smykket med Blomster, befinner der sig en middelmaadig stor, men meget behagelig og let bygget Halle. Man overseer den fra et smalt Galleri, der bliver baaren af Marmorpiler og mauriske Buer. Et Vandspring af Alabast i Midten af Gulvet kaster endnu en kjølende Vandstraale i Beiret. Paa hver Side seer man dybe Alkover med ophoede Platformer, hvor de Badende, efterat have afvadsket sig, hvilte paa svulmende Puder og blev indvuggede i en vellystig Rosighed, ved Duften af den af Bellugt gjennemfrydrede Luft og ved Tonerne af en blid Musik fra Galleriet. Paa den anden Side af denne Hal ligge de indre Værelser endnu mere affides og eensomme, i det de kun blive oplyste ved smaa Aabninger i det hvælvede Loft. Her var den qvindelige Eansomheds sanctum sanctorum, hvor Haremets Skjonne nøde Badenes Uppighed. Et svagt, hemmelighedsfuldt Lys herskede overalt, og endnu bemærker man der forstyrrede Bade og Spor af fordums Pragt. Denne bestandige Taushed og Dunkelhed har gjort disse Boliger til et Undlingsopholdsted for Flagermusene, der om Dagen opholde sig i morke Kroge og Hjørner og, naar de blive forstyrrede flagre hemmelighedsfuldt gjennem de skumle Værelser, for derved endnu paa en ubeskrivelig Maade at formere deres forladte, forfaldne Udseende.

I dette kjølige og behagelige, skjøndt meget forfaldne Opholdssted, der besidder en Grottes Kjølighed og Eansomhed, har jeg i den senere Tid tilbragt de varme Tider paa Dagen, forladt det henimod Solens Nedgang, og om Natten badet mig i den store Dam i den mellem-

ste Gaard, eller meget mere svommeligt omkring i den. Saaledes har jeg været i Stand til temmelig at modstaae dette Klimas slappende, svækende Indflydelse.

Dog er min Drom om et fuldkommen Overherredomme til Ende. For ikke længe siden blev jeg forstyrret ved Knald af Skydegeværer, der gjenlod mellem Taarnene, som om Fæstningen blev taget ved Overfald. Da jeg traad ud, fandt jeg, at en gammel Kavaleer med en Mængde Tjenere havde taget Gesanternes Hal i Besiddelse. Det var en gammel Greve, der var kommen op fra sit Pallads i Granada, for at opholde sig en kort Tid paa Alhambra, for den renere Lufts Skyld. Som en ivrig og erfaren Tæger havde han, ved at skyde efter nogle Svaler fra Balkonen, søgt at skaffe sig Appetit til Frokosten. Det var en uskyldig Hornsielse, thi endskjondt han, ved sine Tjeneres Virksomhed i at lade Bøsserne, blev sat i Stand til at vedligeholde en bestandig Tid, havde han dog ikke at bebreide sig en eneste Svales Død; ja, Dydrene syntes selv at finde Behag i denne Tagt og at spotte hans Mangel paa Behændighed, thi de kredsede tæt omkring Balkonen, og quiddrede, i det de sloi forbi.

Denne gamle Herres Ankomst havde paa en Maade forandret Forholdene og tillige givet nyt Stof til behagelige Spekulationer. Vi have, ligesom de sidste Konger af Granada, stiltiende deelt Riget imellem os, blot at vi paa en venstabeligere Maade holde vor Overenskomst. Han hersker uindskrænket over Lovegaarden og dens tilgrændsende Haller, medens jeg er i fredelig Besiddelse af Badenes Region og Lindaraxas lille Have. Under Gaardens Buegange, hvor Vandspringene afkjole Lusten, og sprudlende Smaa-

bække rinde i Kanalerne i Marmorgulvet, spise vi i Følledsksfab.

Om Aftenen forsamler der sig en huuslig Kreds om den værdige gamle Cavaleer. Fra Staden kommer Grevinden herop med sin kjøreste Datter, en sextenaarig Glut. Derpaa indfinder sig ogsaa de til Grevens Huus henholdsrende Officianter, hans Kaplan, hans juridiske Raadgiver, hans Secretair, hans Huushovmester og Andre, der ere ansatte paa hans vidtløftige Besiddelser. Saaledes holder han et Slags lille Hof, hvor enhver søger at bidrage til hans Underholdning, uden dersor selv at opoffre sin egen Fornsielse. Thi hvad man end siger om den spanske Stolthed, i det selfkabelige eller huuslige Liv traenger den aldeles ikke ind. Der er intet Folk, hos hvilket Forholdet mellem Stægtninger er hjerteligere, eller friere, og mere utvunget mellem Overherrer og Undergivne. I denne Henseende finder man i Spaniernes Provindsialliv endnu meget af den gamle Tids høitpriste Simpelhed.

Men det interessanteste Medlem af denne Familie er Grevens Datter, den elskværdige, men endnu næsten barnlige lille Carmen. Hendes Gestalt har endnu ikke naaet den fuldkomne Modenhed, men besidder allerede den udmarkede Symmetri, og den smidige Unde, der er saa herskende i dette Land. Hendes blaae Øine, lyse Haar og hvide Farve er noget usædvanligt i Andalusien og giver hendes Bevægelser, i Modsætning til de spanske Skjønnes sædvanlige Tild, en vis Mildhed og Unde, der staar i fuldkommen Samklang med den Godtroenhed og den fortroelige Uskyldighed i hendes hele Opførsel. Dog besidder hun al sine fortynnende Landsmandinders medfødte Smi-

dighed og Behændighed, og synger, og danser og spiller paa Guitar og paa flere andre Instrumenter beundringsværdigt skjont.

Nogle Dage efter at Greven var draget ind i Alhambra, gav han paa sin Skytshelgens Dag en huuslig Fest, hvortil alle Medlemmer af hans Huus og Familie forsamlede sig, medens flere gamle Tjenere fra hans langt bortliggende Besiddelser kom til, for at bevidne ham deres Erefrygt og at tage Deel i Gildet. Den patriarchalske Aaland, der udmærkede den spanske Adel i dens Velstands Dage, har aftaget tilligemed dens Formue; men Nogle af dem, saasom Greven, have endnu beholdt deres gamle Besiddelser, haandthøve endnu paa en Maade det gamle System, men see tillige deres Godser opfyldte og næsten fortærede af hele Generationer af dagdrivende Tjenere. Ifølge dette gamle spanske pragtelskende System, i hvilket Nationalstolthed og sand Wedelmodighed havde lige stor Deel, blev en gammel Tjener aldrig afskediget, men faldt i sin hele øvrige Levetid Familien til Byrde, ja, endog hans Born og Børneborn og ikke sjeldent deres Slægtninger til Høire og Venstre bleve gradevis indlemmede i Familien. derfor var den spanske Adels uhyre Paladser, der formedes delst deres vidtløftige Omfang i Sammenligning med deres sparsomme Bohave, havde et saadant Udseende af tom Opblæsthed, i Spaniens gyldne Dage, formedes delst denne patriarchalske Skik, aldeles nødvendige for deres Besiddere De vare kun meget lidet mere end vidtløftige Barakker for arvelige Slægter af Snyltekjøster, der mækkede sig paa en spansk Stormands Bekostning. Den værdige gamle Greve, der havde Besiddelser i forskjellige Dele af

Kongeriget, forsikrer mig, at nogle af dem neppe ere i Stand til at ernære den Sværm af Undergivne, der opholder sig hos dem, og som anseer sig for fuldkommen berettiget til at blive underholdt i Huset, fordi deres Forfædre i flere Generationer ogsaa have været det.

Grevens huuslige Fest afbrød det sædvanlige stille Liv i Alhambra. Musik og Latter gjenlød igjen gjennem de hidindtil saa tause Haller; der gaves der Grupper af Gjæster, der underholdt sig med hverandre i Gallerier og Haver, og tjenstfærdige Opvartere fra Staden, der ilde gjennem Gaardene og bare Kjød til de gamle Kjøkkener, der atter vare oplivede af Kokkenes og Kokkedrengenes Syslen, og oplyste af en usædvanlig Flid.

Festen, thi et spanskt regelmæssigt Middagsmaaltid er i egentligste Forstand en Fest, blev holdt i den skjonne mauriske Hal, der bærer Navn af la sale de las dos hermanas (de to Søstres Sal). Bordene sukkede under deres Byrder, og munter Hjertelighed omkredsde dem, thi endskjøndt Spanierne i Almindelighed ere et farveligt Folk, blive de dog ved en Fest til sande Fraadsere. For mig laa der noget ganske eiendommeligt Interessant i at sidde ved en Fest i de kongelige Haller, som Repræsentanten for en af deres beromteste Grobrere gav, thi den ørværdige Greve er, skjøndt selv ukrigerisk, en Esterkommer i lige Linie af den beromte Gonsalvo af Cordova, hvis Sværd han endnu opbevarer i Archivet i hans Palads i Granada.

Da Maaltidet var til Ende, begav Selskabet sig til Gesandternes Hal. Her bidrog nu enhver, ved Anpændelsen af et særeget Talent, efter Evne, til den alminde-

lige Underholdning; man sang, man improviserede, man fortalte viunderlige Historier, eller dansede til den bestandige Talisman for enhver spanske Fornoielse, Guitarren.

Men den, der oplivede og henrykkede det hele Sel-skab, var den rigtbegavede, lille Carmen. Hun spillede med i nogle Scener af spanske Lysspil, og robede et fortryllende, dramatiske Talent; hun efterlignede med en søregen, humoristisk Behændighed og en sjælden fortæffelig Stemme italienske Folkesange; ligeledes gav hun Efterligninger af Taternes og de omkringboende Landmænds Dialecter, Dandse og Ballader; og det altsammen med en saadan Lethed, Bestemthed og uimodstaelig Ynde, at man blev ganske henrykt.

Men det Skjønneste ved alt dette, var at hun der ved forblev ganske fri for enhver Fordring eller Forsongelighed. Hun syntes slet ikke at kjende Omfanget af sine egne Talenter, og er virkelig vant til at udøve dem tilfældigt, som et Barn, blot for at underholde den huuslige Kreds. Hendes Opsattelsesevne, hendes Takt maa være beundringsværdigt hurtig, thi sit hele Liv har hun tilbragt i sin Families Skjød, og har dersor blot funnet kaste meget forbogaaende, tilfældige Blik paa de forskjellige Charakterer og Træk, hvilke hun da gjengiver som Impromptu i muntre Dieblik, ligesom det ogsaa nu var tilfældet. Det er glædeligt, at bemærke den Glæde og Beundring, med hvilken enhver i Huset behandler hende. Selv Tjenestefolkene tale aldrig om hende, uden under Venœvnelsen la ninna „Barnet,” et Navn, der, saaledes anvendt, i det spanske Sprog har noget eiendommelig Venligt og Yndigt.

Jeg vil aldrig tønke paa Alhambra, uden at mindes den elseværdige, lille Carmen, hvorledes hun i lykkelig Uskyld syslede i dets Marmorhaller, dansede ved Klangoen af mauriske Kastagnetter, eller blandede sin Stemmes Solvtoner med Vandspringenes Musik.

Bed denne festlige Lejlighed blev der fortalt adskillige forunderlige og moersomme Sagn og Historier. Flere af dem har jeg atter forglemt, dog af dem, der morede mig meest, vil jeg prøve paa at skabe mine Læsere en Underholdning.

---

# Sagnet om Prinds Achmed al Kamel eller Kjærlighedspilegrimmen.

---

Der var engang en maurisk Konge i Granada, der havde en eneste Søn, ved Navn Achmed, der af Hoffolke fik det Tilnavn al Kamel, det vil sige, den Guld-komne, formedelst de umiskjendelige Tegn paa Storhed, der allerede yttrede sig hos ham i hans Barndom. Stjernetyderne understøttede dem i denne Forudsigelse, i det de spaade ham Alt, hvad der kan udgjøre en fuldkommen Prinds og en lykkelig Regent. Kun en eneste lille Sky var udbredt over hans Skjæbne, men selv denne havde et rosenfarvet Skjør. Han skulde nemlig blive af et meget forelsket Sindelav, og have mange Farer at frygte af denne smme Tilbørelighed. Men funde han til den modnere Alder blive fri for disse Kjærlighedstillokkelser, vilde han undgaae disse Farer, og hans Liv vilde siden efter være en uafbrudt Kjæde af Lykke.

For altsaa at forebygge alle Ulykker af dette Slags, besluttede Kongen, at bringe Prinsen til et eensomt Sted, hvor han hverken faae et quindeligt Ansigt at see, eller høre et Ord om Kjærlighed. Til den Ende byggede han paa Toppen af Bjærget ovenfor Alhambra et prægtigt Pallads, midt imellem kostelige Haver, men

omgivet af hoie Mure, nemlig det Slot, der endnu er bekjendt under Navnet Generalifet. I dette Palads blev den unge Prinds indspærret, og overgivet til en af de lærdeste og meest prøvede arabiske Vise, Eben Bonabbens Opsyn og Underviisning. Denne Mand havde tilbragt den største Deel af sit Liv i Egypten, studeret Hieroglypher og anstillet Undersøgelser i Gravene og Pyramiderne, hvorför han ogsaa fandt mere Behag i en ægyptisk Mumie, end i den meest forførende Skjønhed. Denne Vise fik nu Befaling til at undervise Prindsen i alle Slags Videnskaber, men stedse at lade ham uvidende i Kjærlighed. „Brug alle Forsigtighedsregler, som Du anseer for nødvendige til Din Hensigt,” sagde Kongen til ham; — „men husk stedse, o Eben Bonabben! at dersom min Søn, saalænge han staar under Din Opsigt, lærer noget af denne forbudne Kundskab, skal Dit Hoved bøde dersør.” — Ved denne Trussel foer et let Smil over den vise Bonabbens torre Ansigt. „Eders Majestæts Gemylt være ligesaa roligt betræffende Eders Søn, som mit er det angaaende mit Hoved; er jeg da den Mand, der skulde give ham Underviisning i saadanne fordærvelige Tilboieligheder?”

Under Philosophens aarvaagne Opsyn opvorde Prindsen i Paladsets og hans Herres Ensomhed. Han havde sorte Slaver til sin Opvartering — hæslige Tjenere, der ikke kjendte til Kjærlighed, eller, hvis dette ogsaa var Tilføldet, dog ingen Ord besad, hvormed de kunde meddele den. Eben Bonabben sorgede fornemmelig for hans aandige Uddannelse, og han sogde dersør at indvie ham i Egyptens dunkle Læromme; men deri gjorde Prindsen kun ringe Fremstridt,

og snart viisde det sig tydeligt at han ingen Anlæg havde til Philosophien.

Dog var han til Forbauselse lærvillig, af en ung Prinds at være, rede til at folge ethvert Raad, og stedse ledet af den, der gav ham det sidste Raad. Han undertrykde saameget mueligt sin Gaben og hørte taalmodigt paa Eben Bonabbens lærde Taler, af hvilke han lærde et Rustumsnuß af forskjellige Slags Kundskaber, og naaede lykkeligt sit tyvende Åar, som et Underværk af fyrtelig Viisdom, men aldeles ubekjendt med Kjærlighed.

Men paa denne Tid indtraf der en Forandring i Prindsens Opførelse. Han lod aldeles sine Studeringer hvile og slentrede blot omkring i Haven eller dromde paa Randen af Vandspringet. Blandt andre Talenter besad Prinsen ogsaa en musikalisk Uddannelse, denne borttog nu den største Deel af hans Tid, ja han viisde endogsaa Anlæg til Digtekunsten. Dette foruroligede den vise Eben Bonabben, og han forsøgte paa at fordrive disse unyttige Griller ved et strængt algebraiske Kursus; men fra dette hvertvendte Prinsen sig med Afsky. „Jeg kan ikke udstaa Algebra;“ — sagde han; — „den er mig fuldkommen forhadt; jeg maa have noget, der ene taler til Hjertet.“

Bed disse Ord rystede den vise Eben Bonabben sit torre Hoved. „Her er det til Ende med Philosophien!“ — tænkte han. — „Prinsen har opdaget at han har et Hjerte.“ Nu lagde han paa det noieste Mørke til sin Myndling og bemærkede, at den hidtil skjulte Inderlighed af hans Følelser var traadt i Virksomhed, og blot trængde til en Gjenstand. Prinsen gik omkring i Generalifets Haver i en Kuus af Følelser, til hvilken han ingen Grund vidsde

at angive. Undertiden sad han hensunken i Drømmerier, derpaa greb han sin Luth og afslokkede den de meest rørende Toner, men fastede den strax derpaa bort igjen og begyndte at sukke og stønne.

Lidt efter lidt overgik hans Sjæls Tilbøielighed til livløse Gjenstande. Han havde sine Undlingsblomster, som han pleiede med den ommeeste Omhu, derpaa sluttede han sig til forskjellige Træer og deriblandt især til et af yndig Skikkelse, med nedhængende Løvværk, som han ydede den ommeeste Hylding. Han indgravede sit Navn i dets Bark, ophang Krandse paa dets Grene og sang Vers til dets Wre, som han ledsagede med Luthen.

Eben Bonabben satte denne hans Myndlings op-hidsede Tilstand i den største Urolighed. Han saae ham ved den yderste Rand af den forbudne Kundskab — det ubetydeligste Vink kunde forraade ham den ulyksalige Hemmelighed. Sittrende for Prindsens Sikkerhed og for sit eget Hoved skyndte han sig med at unddrage ham fra hine Forførelser, og indsluttede ham i det høieste Taarn i Generalifet. Der gaves smukke Voerelser i det og en næsten grændseslos Udsigt, men det var hosit opført over den yndige Dusts Atmosphære og over hine fortryllende Løhytter, der truede med at blive saa farlige for den letmodtagelige Achmeds Førelser.

Men hvorledes skulde han nu bære sig ud, for at gjøre ham denne Evang taalelig og dræbe Kjedsomheden? Han havde udtømt næsten alle behagelige Kundskaber og om Algebra turde man ikke tale. Lykkeligvis havde Eben Bonabben, da han var i Egypten, lært Fuglenes Sprog af en jodisk Rabiner, der havde arvet denne Kundskab i lige

Linie fra den vise Salomon, der igjen havde faaet den af Dronningen af Saba. Allerede da han blot nævnede dette Studium funklede Prindsens Nine, og han lagde sig efter det med en saadan Fver, at han inden fort Tid bragde det endnu videre end sin Lærer.

Nu var Generalisets Taarn ingen Eremitbolig mere for ham; han havde Staldbrodre ved Haanden, som han kunde underholde sig med. Det første Bekjendtskab gjorde han med en Falk, der byggede sin Nede i en Nægne i den høie Taarntind, hvorfra den sloi vidt og bredt omkring efter Fode. Dog fandt Prinsen ikke noget Elskværdigt eller Behageligt ved den. Det var blot en Lustpirat, opblæst og vindig, der ikke taelde om andet, end om Rov og Mord og kjække Foretagender.

Hans næste Bekjendtskab var derpaa med en Ugle, en Fugl, der saae meget lœrd ud, med et stort Hoved og stive Nine, der hele Dagen sad blinkende og stirrende i et Hul i Muren, men sværmede omkring om Matten. Den gjorde store Fordringer paa Lærdom, snakkede en Deel om Astrologi og om Maanen, og lagde sig efter forborgne Videnskaber; men den var alt for meget hengiven til Metaphysik, og Prinsen fandt derfor dens Talemaader endnu mere tungladne, end den vise Eben Bonabbens.

Nu kom Raden til en Flagermuus, der hele Dagen over hang ved sine Lœer i en mørk Krog af Hvælvingen, men sloi halv sovndrukken ud i Tusmorket. Ogsaa den havde kun dunkle Ideer om alle Gjenstande, udlo Ting som den kun havde et meget ufuldstændigt Begreb om, og syntes ikke at glæde sig ved noget.

Toruden denne gaves der endnu en Svale, for hvil-

ken Prindsen i Forstningen blev meget indtaget. Den var en vittig Taler, men aldrig rolig, bestandigt fuld af Larm og altid paa Flugten; sjeldent blev den saalænge paa eet Sted, at den kunde føre en ordentlig Samtale. Tilsidst viisde det sig, at det blot var en Sladderhank, der kun streifede hen over Tingenes Overflade, paastod at vide Alt, og dog ikke forstod noget fra Grunden af.

Disse ware de eneste fjerede Omgivelser, med hvilke Prindsen kunde øve sig i det Sprog, han nylig havde lært, thi Taarnet var for høit for andre Slags Fugle. Saaledes blev han da snart igjen kjed af sit nye Bekjendtskab, hvis Underholdning talede saa lidet til Forstanden og slet ikke til Hjertet, og lidt efter lidt hensank han igjen i sin forrige Ensomhed. Vinteren forsvandt, Vaaren begyndte med alle sine Blomster, sit Grønt og sin milde Luft, og den lykkelige Tid kom da Fuglene parre sig og bygge Neder. Pludseligt syntes et almindeligt Chor af Sang og Melodi at bryde frem af Generalists Lunde og Ha-ver, og naaede op til Prindsen i Taarnets Ensomhed. Fra alle Kanter hørde man det samme følleds Emne — „Kjærlighed — Kjærlighed — Kjærlighed —“ klinge og besvares i alle Afværlinger af Toner og Melodier. Han lyttede taus og forlegen. „Hvad mon dog denne Kjærlighed være?“ — tænkte han ved sig selv. — „som Verden synes at være saa fuld af, og som jeg slet ikke kjender det mindste til.“ Han spurgde sin Ven Falken. Nov-fuglen svarede i foragtelig Tone: „Derom maa Du vende Dig til de sædværdige fredelige Fugle, der blive ved For-den, og som ere bestemte til Bytte for os Fyrster i Luf-ten. Min Forretning er Krig, og Kamp er min For-

noielse. Med eet Ord, jeg er en Kriger, og kjender intet til den Ting, man kalder Kjærlighed."

Med Modbydelighed vendte Prinsen sig bort fra den, og op sogde Uglen i dens Hule. „Dette er en Fugl af fredelige Sæder," — sagde han; — „og vil altsaa noek kunne besvare mit Spørgsmaal." — Han spurgde altsaa Uglen om den ikke kunde sige ham, hvad Kjærlighed var, som alle Fuglene sang om durnede i Buskene?"

Uglen antog en Mine, der robede fornærmet Vær-dighed, og sagde: „Mine Nætter tilbringer jeg i Studer-ringer og Undersøgelser, og mine Dage i Estertanke i min Celle over det, jeg har udgrandset. Hvad hine Sang-fugle angaaer, som Du taler om, da har jeg aldrig lagt Mærke til dem — jeg foragter dem og deres Sange. Allah være lovet, jeg kan ikke synge; jeg er en Philosoph og kjender ikke til den Ting, man kalder Kjærlighed."

Nu gik Prinsen til den Hvælving, hvor hans Ven-inde, Flagermusen, hang ved sine Tæer, og forelagde hende det samme Spørgsmaal. Flagermusen slog Kyn-ker paa Næsen med et meget knibst Udtryk. „Hvi for-styrrer Du mig i min Morgensøvn med saadanne unyt-tige Spørgsmaal?" — sagde hun stodt; — „Teg flyver blot ud i Tusmørket, naar alle Fugle sove, og afgiver mig ikke med deres Anliggender. Teg er hverken Fugl eller Pattedyr og takker Himlen derfor. Teg har ud-grundet deres Slethed alle tilsammen, og hader dem til-hobe. Kort sagt, jeg er en Misanthrop — og kjender ikke til den Ting, der kaldes Kjærlighed."

Som sidste Tilflugt op sogde Prinsen nu Svalen, og standsede den, da den just omkredsede det Øverste af

Taarnet. Svalen var, som sædvanligt, i høieste Grad iilfærdig, og havde derfor neppe Tid til at svare Folgende:

"Paa min Ere, jeg har saa mange offentlige Forretninger, og saa mange Undersøgelser at anstille, at jeg endnu ingen Tid har haft til at tænke over denne Gjenstand. Dagligt har jeg tusinde Besøg at gjøre, og tusinde vigtige Anliggender at besørge, saa at jeg ingen Tid har til at bekymre mig om saadanne Bagateller; kort sagt, jeg er en Verdensborger — jeg kjender ikke den Ting, man kalder Kjærlighed." Da den havde sagt dette, sjød den ned i Dalen, og var i Dieblikket forsvunden.

Prinsen var fortrædelig og forlegen, men hans Nysgjerrighed blev endnu mere vakt ved det Vanskelige i at faae den tilfredsstillet. Medens han var i denne Stemning, træd hans gamle Bevogter ind i Taarnet. Prinsen gik ham hurtigt imode og raabde: "O, vise Eben Bonabben! Du har aabenbaret mig saa meget af Din Viisdom, men der er dog blevet meget tilbage, som jeg ikke veed det ringeste af, og dog gjerne vilde underettes om."

"Min Prinds behover blot at spørge, og Alt, hvad der ligger indenfor hans Ejers indskrænkede Forstands-kræfter, staer til hans Befaling."

"Saa siig mig da, Du Dybeste af alle Vise! hvad er det for en Ting, som man kalder Kjærlighed?"

Den vise Eben Bonabben var som truffen af Lykken. Han sittrede, blev bleg, og foelde om hans Hoved endnu sad imellem hans Skuldre.

„Hvor kommer da min Prinds paa et saadant Spørgsmaal? Hvor har han da lært et saa unhyttigt Ord?“

Prinsen førte ham hen til Winduet af Taarnet. „Hør kun, Eben Bonabben!“ — sagde han. Den Vise lyttede. Nattergalen sad i en Busk under Taarnet og sang en Elskovssang til Rosen. Af enhver blomstrende Busk, og af de tætte Lunde frembrød en Strom af Melodier, og — Kjærlighed — Kjærlighed — Kjærlighed — var den bestandige Sang.

„Allah Akbar! Gud er stor!“ raabde den vise Bonabben. „Hvem vil nu være saa forvoven at holde denne Hemmelighed fremmed for et Menneskes Hjerte, naar selv Fuglene i Lusten sammensværge sig for at udpluddre den!“ — Derpaa vendte han sig til Achmed og sagde: „O, min Prinds! tilstop Eders Ører mod disse forføreriske Toner, tilluk Eders Aand for denne farlige Kundskab. I maa vide, at Kjærlighed er Aarsagen til i det mindste Halvparten af alle den ulykkelige Menneskeheds Lidelser. Det er den, der frembringer Had og Strid mellem Brødre og Venner, den avler forræderiskt Mord og langvarige Krige; Sorg og Ned, mørke Dage og sovnløse Nætter ere dens Ledsgere. Den lader Blomster visne, forgifter Ungdommens Glæder, og fremskynder en alt for tidlig Alderdoms Plager og Elendigheder. Allah bevare Dig min Son! og vedligeholde Dig i fuldkommen Uvidenhed om den Ting, man kalder Kjærlighed!“

Den vise Eben Bonnabben skyndte sig nu bort, og lod Prinsen tilbage i en endnu større Forlegenhed end før. Forgjæves sogde han at fordrive denne Tanke af sit Sind; den kom stedse frem og pirrede og trættede ham

med tusinde unyttige Gisninger. „Saa meget er vist,” sagde han til sig selv, i det han lyttede til Fuglenes melodiske Sange, „i disse Toner udtaler ingen Sorg sig; Alt synes kun Omhed og Glæde. Dersom Kjærlighed var Aarsag til saadan Elendighed og Tvedragt, hvorfor levede da ikke disse Fugle eensomt og alene, ellerreve hverandre i Stykker, istedet for at flagre saa muntre om i Buskene, eller at vugge sig i Selskab paa Blomsterne?”

Medens han grubledé over denne uforklarelige Gjenstand, laa han en Morgen paa sit Leie. Windvet i hans Værelse stod aabent, for at indlade den blide Morgenluft, der bragde Duften af Orangeblomsterne op fra Darrodalen. Svagt hørte man kun Nattergalens Stemme, der bestandigt lod den samme Sang tone. Imedens Prinsen nu saaledes lyttede og sukkede, hørte han paa een Gang en Brusen i Lusten. En skjon Due, der fulgtes af en Høg, sloi ind gjennem Windvet og faldt udsmattet ned paa Gulvet, i det dens Forsølger, der var gaaet Glip af sit Bytte, igjen vendte tilbage til Bjærgene.

Prinsen tog den aandeløse Fugl op, strog dens Fjere, og lagde den ved sit Bryst. Da han nu saaledes havde gjort den tam med sine Kjærtregn, satte han den i et forgylt Buur, og rafde den med egne Hænder den fineste Hvede og det reneste Vand. Men Fuglen forsmaaede Foderet, og sad sorgfuld og øengstlig, og udstodte Klagetoner.

„Hvad feiler Du da?” — spurgde Achmed; — „har Du ikke alt hvad Dit Hjerte kan ønske?”

„Af, nei!” — svarede Duen; — „er jeg ikke skilt

fra mit Hjertes Ledsagerinde, og det ovenikjøbet i det lykkelige Toraar, Kjærligheds sande Aarstid!"

"Kjærlighed!" — gjentog Achmed; — „O, jeg beder Dig, skjonne Fugl, kan Du ogsaa sige mig hvad Kjærlighed er?"

"O, kun altfor godt, min Prinds! Den er en Qval for Gen, en Salighed for Do, Strid og Fiendskab for Tre. Den er en Trolddom, der trækker to Væsner til hinanden, og forener dem med sød Sympathi, saa at det er en Lykke for dem, at være sammen, men Elendighed at være alene. Gives der intet Væsen, til hvilket I faler Eder hentrukket ved en om Tilboieligheds Baand?"

"Jeg har min gamle Lærer, Eben Bonabben Kjærere end alle andre Væsner, men han er ofte kjedsommelig, og da faler jeg mig lykkeligere uden hans Selskab."

"Dette er ikke den Sympathi, jeg mener. Jeg taler om Kjærlighed, den store Hemmelighed og Grundstoffet til alt Liv, Ungdommens berusende Henrykelse, Alderdommens milde Glede. Se Eder omkring, min Prinds! og se hvorledes hele Naturen i denne velsignede Aarstid er fuld af Kjærlighed. Ethvert ståbt Væsen har sin Elskede; den ubetydeligste Fugl tilsynger sin Elskede, selv Insectet elsker sin Mage i Støvet, og hine Sommersugle, som I seer flagre høit over Taarnet, og spøge i Luften, ere lykkelige i Kjærlighed til hverandre. Ne! min Prinds! har I da tilbragt saa mange af Ungdommens kostelige Dage uden at vide noget om Kjærlighed? Gives der intet yndigt Væsen af et andet Kjøn, ingen skjøn Prindsesse eller elskværdig Dame, der har føengslet

Eders Hjerte og opfyldt Eders Bryst med salige Smertter  
og omme Duskers sode Uro?"

"Jeg begynder at begribe," — sagde Prinsen sukkende, — "at jeg mere end eengang har følt en saadan Urolighed uden at vide Aarsagen dertil. Og hvor skulde jeg finde en Gjenstand som Du beskriver den, i denne sorgelige Eensomhed?"

Efter en kort Fortsættelse af denne Samtale, var den første Elskovsundervisning for Prinsen fuldstændig.

"Af!" — sagde han, — "dersom Kjærliged virkelig er en saadan Vellyst, og dens Forstyrrelse en saadan Elen-dighed, saa bevare Allah mig fra at afbryde et Væsens Glæde der har indviet sig til den!" — Og derpaa luf-kede han Buret op, tog Duen ud, kyssede den omst og bar den til vinduet. "Gaa, lykkelige Fugl!" — raabde han til den, — "glæd Dig med Dit Hjertes Mage, ved Ungdommens og Foraarets Dage! Hvorfor skulde jeg beholde Dig som en fangen Kammerat i dette sorgelige Taarn, til hvilket Kjærliged aldrig kan finde Adgang?"

Duen udbredte henrykt sine Vinger, hævede sig kredsende i Lusten, og svævede derpaa paa lette Vinger ned til Darros Blomsterlund.

Prinsen fulgte den med Dinene og overslod sig derpaa til sin bittere Kummer. Fuglenes Sang, der før glædede ham, forsøgede nu hans Smerte. "Kjærliged! Kjærliged! Kjærliged!" Af, stakkels Yngling, nu forstod han Sangen.

Hans Dine sprudede Ild, da han næste Gang saa den vise Bonabben. "Hvorfor har Du ladet mig blive i denne lave Uvidenhed?" raabde han til ham, — "Hvor-

for et denne Livets store Hemmelighed og Princip bleven skjult for mig, da det dog er noget som det ringeste Insect kender. Se kun hvor hele Naturen svommer i Henrykelsens Jubel! Enhver Skabning glæder sig ved en Mage. Dette — dette er Kjærlighed, efter hvilken jeg saa længe har forsøet forgjøves. Hvorfor er jeg alene udelukket fra dens Saligheder? Hvorfor maatte saa stor en Deel af min Ungdom gaae spildt uden at jeg kjendte dens Glæder?"

Den vise Bonabben indsaae nu vel, at al videre Tilbageholdenhed vilde være forgjøves, thi Prinsen havde erhvervet sig denne farlige, forbudne Kundskab. Han aabenbaredes ham dersor Stjernethydersnes Spaadom og de Forsigtighedsregler, som man havde valgt ved hans Opdragelse, for at undgaae den Ulykke, man frygtede for. — „Og nu, min Prinds!" — lagde han til, — „er mit Liv i Eders Hænder. Dersom Kongen, Eders Fader, opdager, at I har lært at kjende Kjærligheds Lidenskab, medens I var under mit Opsyn, maa jeg miste Hovedet."

Prinsen var ligesaa forstandig som de fleste andre unge Mænd af hans Alder, og hørde gjerne paa sin Formynders Forestillinger, da intet taelde imod dem. Desuden var han virkelig den vise Bonabben meget hengiven, og da han hidindtil kun var blevet theoretisk besjendt med Kjærligheds Lidenskab, indvilligede han i, hellere at forvare denne Kundskab i sit eget Bryst, end at sætte Philosophens Liv i Fare.

Men deg var det hans Taushed bestemt at blive sat paa endnu haardere Prøver. Da han en Morgen tidligt atten paa Linden af sit Taarn overgav sig til sine Drøm-

merier, svævede den Due, som han havde givet Friheden, hen imod ham gjennem Luftten, og satte sig uden Frygt paa hans Skulder.

Prinsen trykede den til sit Hjerte: „Lykkelige Fugl,” — sagde han; — „der med Morgenens Vinger kan flye indtil den fjerneste Ende af Verden, hvor har Du da været siden?”

„Langt, langt herfra, i et Land, fra hvilket jeg, til Tak for min Befrielse, bringer Eder Efterretninger. Da jeg engang paa min dristige Sværmen over Bjerg og Dal kredsede igjennem Luftten, saae jeg neden under mig en kostelig Have med alle Slags Frugter og Blomster. Den laa i en grøn Eng ved Bredden af en Strom og midt i Haven stod et prægtigt Pallads. Jeg daledes ned paa en af Løvhytterne, for at udhvile mig efter min anstrengede Flugt. Paa Græsbænken neden under mig sad en ung Prindsesse i sin Skønheds Fylde og Alders Blomster. Hun var omgivet af sine Døerner, unge som hun, der smykkede hende med Blomsterkrans, men ingen af Havens eller Markens Blomster kunde sammenlignes med hendes Yndigheder. Men her blomstrede hun dog i Landom, thi Haven var omgivet af høie Mure, og Indgangen nægtet enhver dødelig Mand. Da jeg saae denne skønne, saa unge og uskyldige og endnu af Verden uforværente Pige, tænkede jeg ved mig selv: „Her er det Væsen, der et født til at indgyde min Prinds Kjærlighed.”

Denne Beskrivelse var en Gnist i Achmeds letantændelige Hjerte. Al hans Sinds skjulte Elskovsglod havde nu fundet en Gjenstand, og han fattede paa Stedet en grændseslos Lidenskab for Prindsessen. Han skrev

derfor et Brev i den meest brændende Lidenskabs Sprog, og fuldt af den inderligste Hengivenhed; men skildrede tillige den ulyksalige Skjægne der afholdt ham fra selv at opsoge hende, og at kaste sig for hendes Fodder. Til dette foiede han Vers fulde af den ømmeste Kjærlighed og den meest rørende Weltalenhed; thi han var af Naturen en Digter, og nu begeistret af Kjærlighed. Han gav sit Brev den Udskrift: Til den ubekjendte Skjonne, fra den fangne Prinds Achmed," gjennemrøgede det med Moskus og Roser, og bandt Duen det under Vingen.

"Flyv nu hen, Du troeste af alle Sendebud!" — sagde han; — "Flyv over Bjærg og Dal, over Floder og Sletter; ophold Dig i ingen Buss, og sæt ingen Fod paa Jorden, førend Du har bragt dette Brev til mit Hjertes Herfferinde."

Duen svang sig høit op i Luften, og sloi derpaa i en uforandret, lige Retning. Prindsen fulgte den med Dinene, indtil den blot var et sort Punkt paa Himlen, og lidt efter lidt forsvandt bag Bjærgene.

Den ene Dag efter den Aanden ventede han nu paa dette Kjærlighedsbuds Tilbagekomst, men han ventede forgjæves. Allerede begyndte han at beskylde den for Glemme, da en Aften henimod Solens Nedgang den trofaste Fugl sloi ind i hans Værelse, sank ned for hans Fodder og opgav Aanden. En Skyttes Piil havde gennemboret dens Bryst, men den havde endnu kjæmpet med det svindende Liv for at udføre sit Wrinde. Da Prindsen bukkede sig bedrøvet ned over denne Martyr for sin Troskab, saae han en Perlesnor om dens Hals, ved hvilken der ligeunder Vingen hang et lille emailleret

Brystbillede. Det forestillede en fortysende Prindsesse i hendes Alders skønneste Blomster. Uden Twivl var dette den ubekjendte Skønne i Haven; men hvem og hvor var hun, hvorledes havde hun faaet Brevet, og igjen sendt ham dette Bevis paa at hun billigede hans Tilhøierelighed? Ulykkeligiis lod den trofaste Dues Død al dette i Twivl og Hemmelighed.

Prinsen stirrede paa Billedet, indtil hans Dine svømmede i Zaarer. Han trykede det til sine Læber, til sit Hjerte, og sad i hele Timer der betragtende det i saelig Forglemmelse af alt andet. „Fortysende Billedet!“ — raabde han; — „ak, at Du blot er et Billedet! men dog see Dine svømmende Dine kjærligt paa mig; Dine Rosenlæber synes at tilhvidske mig Mod. Forsængelige Drømme! Har de maaskee tilhvidslet en mere lykkelig Elske det Samme? Men hvor i den vide Verden skal jeg haabe at finde Originalen? Hvem veed hvilke Bjørge, hvilke Riger der skille mig fra hende — hvilken ugunstig Skjæbne, der kan træde imellem os? Maaskee nu, nu i dette Dieblik, bliver hun omringet af Medbeilere, medens jeg sidder her, som en Fange, i Zaarnet, og tilbringer min Tid med at tilbede en malet Skygge.“

Prinds Achmeds Beslutning var fattet: „Teg vil flye ud af dette Pallads,“ sagde han, — „der er blevet mig til det piinligste Fængsel, og som Kjærligheds Pilgrim vil jeg gjennemreise hele Verden, for at opsoe den ubekjendte Prindsesse.“

At flygte bort fra Zaarnet om Dagen, da Alle vare vaagne, vilde have været en vanskelig Opgave, men om Natten var det kun sjødesløst bevogtet, thi ingen funde

befrygte et saadant Forløg af Prindsen, der hidindtil bestandigt havde opført sig roligt i sit Gangenskab. Men hvorledes skulde han finde Veien ved denne natlige Flugt, da Egnen var ham fuldkommen ubekjendt? Da tænkte han paa Uglen, der var vant til at flyve ud om Natten, og derfor maatte kjende alle Veie og Stier. Han opføgte den i dens eensomme Bolig og udspurgde den angaaende dens Kundskab om Landet. Derpaa antog Uglen en meget vigtig Mine og sagde: „J maa vide, min Prinds! at vi Ugler ere af en meget gammel og udbredt Familie, der vel er kommen i Forfald, men som dog besidder Slotte og Pallader i alle Dele af Spanien. Der gives neppe et Taarn paa disse Bjerge eller paa Fæstningerne i Sletten, eller paa de gamle Borge i Stæderne, hvori der ikke boer en Broder, en Onkel eller en Fætter af mig. Maar jeg nu saaledes har gjort min Ronde, for at besøge mine talrige Freender, har jeg kiget ind i enhver Krog, i ethvert Hul, og gjort mig bekjendt med alle Landets Hemmeligheder.“ — Prindsen var fuld af Glæde over at finde Uglen saa vel erfaren i Topographien, og betroede den nu sin ømme Lideneskab og den Flugt, han havde for, i det han anmodede den om at være hans Raadgiver og Veileder ved denne Leilighed.

„Gaa, gaa!“ — sagde Uglen med misfornøjede Blikke; — „Er jeg da en Fugl, som man kan betjene sig af i Kjørighedsanliggender? Jeg, hvis hele Tid er helliget Eftertanke og Maanen.“ —

„Vær ikke vred derover, ørværdigste Ugle!“ — svarede Prindsen; — „Unddrag Dig blot en kort Tid Din

Eftertanke og Maanen, og hjælp mig med min Flugt, da skal Du ogsaa gaae alt hvad Dit Hjerte kan ønske sig."

"Det har jeg allerede;" — sagde Uglen; — "et Par Muus ere tilstrækkelige til mit tarvelige Maaltid, og dette Hul i Muren giver mig Plads nok til mine Studeringer. Hvad kan da en Philosoph, som jeg, forlange meer?"

"Betænk blot, allerviseste Ugle, at medens Du kryber sammen i Din Celle og betragter Maanen, gaae alle Diue Talenter tabte for Verden. Jeg bliver engang regjrende Herre og vil befordre Dig til de høieste Cresposter."

Endskjondt Uglen var en Philosoph og ophojet over alle Livets Nødvendigheder, var den det dog ikke over Forsængelighed — den gav altsaa sit Samtykke til at flye med Prindsen, og være hans Fører og Veileder paa hans Valfart.

En Elskers Planer blive hurtigt udførte. Prindsen tog sine Juveler til sig og skjulte dem i sine Klæder for at have noget at bestride Reiseomkostningerne med. Endnu samme Nat lod han sig heise ned fra Balkonen af Taarnet med sit Skjærfs, klættede over den yderste Muur om Generaliset, og udførde ved Hjælp af Uglen sin Flugt til Bjærgene, førend Morgenen brød frem.

Nu overlagde han med sin Veileder hvorhen han nu skulde vende sig.

"Efter min Mening," — sagde Uglen; — "skulde I gaae til Sevilla. I maa vide, at jeg for mange Aar siden aflagde et Besøg hos en Onkel, en Ugle af stor Værdighed og Unseelse, der boede i en forfalden Klo i af

denne Stads Alcazar. Naar jeg nu der svævede om Natten hen over Staden, bemærkede jeg ofte et brændende Lys i et eensomt Taarn. Endelig satte jeg mig paa Tinden af Taarnet og saae, at Lyset kom fra en arabisk Magiers Lampe. Han var omgiven af sine Troldomsbøger, og paa hans Skulder sad hans trofaste Djener, en gammel Ravn, der var kommen med ham fra Egypten. Jeg er bekjendt med denne Ravn og skylder den en Deel af de Kundskaber jeg besidder. Siden er Magieren død, men Ravnen beboer endnu huint Taarn, thi dette Slags Fugle have et forunderligt langt Liv. Jeg vilde raade Eder, min Prinds! at opsoge denne Ravn; thi det er en Tegnudtyder og Manner, der ogsaa arbeider i den sorte Kunst, for hvilken alle Ravne, men især de Egyptiske ere meget berømte." —

Det Fornuftige i dette Raad var indlysende for Prinsen, og han tog Veien til Sevilla. Han reisde for at føie sin Ledsgader, blot om Natten, og forblev om Dagen i en mørk Hule, eller i et forfaldent Bagtaarn; thi Uglen kjendte alle saadanne Smuthuller og besad en sand antiquarisk Forkjørighed for Ruiner.

Endelig naaede de en Morgen ved Daggry Staden Sevilla, hvor Uglen, der hadede Larven og Lyset i de meget besøgte Gader, blev udenfor Porten og indquaterede sig i et huult Træ.

Dog gik Prinsen ind ad Porten, og fandt snart det gamle Taarn, der hævede sig over Stadens Huse, som et Palmetræ over Drknens Buske. Det var virkelig det samme Taarn, som endnu staaer der, og er bekjendt under Navnet Giralda, det berømte mauriske Taarn i Sevilla. Ad en høi Bindeltrappe steg Prinsen op til

det Overste af Taarnet, hvor han virkelig ogsaa fandt den kabalistiske Ravn, en gammel, hemmelighedsfuld, graahovedet Fugl, halv fjerløs, med en Hinde over det ene Øje saa at den fuldkommen saae ud som en Spøgelse. Den stod paa eet Been, havde Hovedet drejet til den ene Side, og stirrede med eet Øje paa et Diagram, der var tegnet paa Loftet.

Prinsen nærmede sig til den med Ærefrygt og Kædsel, en naturlig Følge af dens ørværdige Udseende og overnaturlige Wiisdom. „Tilgiv mig, ældgamle og forskrækkeligt vise Ravn!“ — raabde han; — „om jeg for et Dileblik afbryder disse Studeringer, der ere Verdens Underværk. I seer en for Eder, der er føengslet af Kjærlighed, der gjerne vilde have gode Raad af Eder, hvorledes han skal komme tii Gjenstanden for sin Lidenskab.“

„Med andre Ord,“ — sagde Ravn med et betydningsfuldt Blik, — „I vil forsøge min Duelighed i Chiromatien. Nu, viis mig Eders Haand og lad mig forklare Eder Eders Skjæbnens hemmelighedsfulde Linier.“

„Om Forladelse!“ — svarede Prinsen; — „Jeg kommer ikke for at ville udforske Skjæbnens Raadslutninger, som Allah har skjult for de Dødeliges Øyne; men jeg er en Kjærleheds-Pilegrim og ønskede blot at erholde et Vink, en Traad, der kunde lede mig til Gjenstanden for min Walfart.“

„Og kan I da være i Forlegenhed angaaende en saadan Gjenstand i det elskovsfulde Andalusien?“ — sagde den gamle Ravn, og skælede til ham med det eneste Øje, den havde; — „men især kan I dog vel ikke være i en

sandan Forlegenhed i det udsvævende Sevilla, hvor sort-siede Piger dandse Zambraen i enhver Drangelund?"

Prindsen rødmede og var noget fornærmet ved at høre en gammel Fugl, der allerede havde den ene Fod i Graven, tale saa letsindigt. — „Tro mig!" — sagde han alvorligt; — „jeg er ingen af de letsindige Ven-tyrere, som I synes at holde mig for. Andalusiens sort-siede Piger, der dandse i Drangelunden ved Guadalquivir, ere ikke for mig. Jeg søger en ubekjendt, men en magelos Skønhed, Originalen til dette Billede, og besværger Eder, stormægtigste Ravn, hvis det ellers ikke overgaaer Eders Kunst og Viisdom, at sige mig hvor jeg kan finde hende."

Den graahørdede Ravn ørgrede sig over Prindsens Alvorlighed.

„Hvad veed jeg" — svarede den tørt, — „om Ungdom og Skønhed? Mine Besøg aflægger jeg hos de Gamle og Falmede, ikke hos de Skønne og Friske. Jeg er Skjæbnens Herold, der fra Skorstenen forkynner Dødens Nærmelse og slaaer med Vingerne paa de Syges vind-ver. I maa andetsteds søge Underretning om Eders ubekjendte Skønne."

„Og hvor kan jeg det, uden hos Viisdommens Sønner, der ere bevandrede i Skjæbnens Bog? Jeg er en kongelig Prinds, udvalgt af Stjernerne og udsendt til et hemmeligt Foretagende, af hvilket maaskee hele Riges Skjæbne er afhængig."

Da Ravn'en hørde, at det var et saa vigtigt Anliggende, som Stjernerne selv toge Deel i, forandrede den sin Tone og Opsæsel og hørde med stor Opmærksomhed paa

Prindsens Fortælling. Da den var til Ende, svarede den:  
 „Hvad Prindsessen angaaer, kan jeg ikke selv skaffe Eder  
 nogen Oplysning, thi jeg flyver ikke omkring i Haver og  
 Pigernes Lysthuse, men gaa til Cordova og opsoeg der den  
 store Abderahmans Palme, der staar i Gaarden ved Ho-  
 vedmoskeen. Ved Foden af den vil J finde en stor Reis-  
 sende, der har besøgt alle Lande og Hoffer og har været  
 en Undling af Konger og Prindsesser. Han vil give Eder  
 Esterretning om den Gjenstand J søger.“

„Tak, tusinde Tak for denne herlige Underretning!“ —  
 sagde Prinsen; — „Lev vel, ørværdige Troldmand!“

„Lev vel, Elskovs-Pilegrim!“ — sagde Ravnen tørt  
 og hensank igjen i Betragtninger over Diagrammet.

Prinsen gik nu igjen ud af Sevilla, opsoegde sin  
 Reisekammerat Uglen, der endnu kinkelurede i det hule Træ,  
 og begav sig paa Veien til Cordova.

Allerede var han nær dens hængende Haver, dens  
 Orange- og Citron-Lunde og overskuede Dalen paa begge  
 Sider af Guadalquivir. Men ved Porten sloi Uglen igjen  
 ind i en mørk Rævne i en Muur, og Prinsen maatte  
 alene opsoege Palmetræet, som den store Abderahman i  
 gamle Dage havde plantet. Det stod midt i Moskeens  
 store Gaard, og ragede høit op over Orange- og Cypres-Træer-  
 ne. Dervischer og Fakirer stod i Grupper under Gaar-  
 dens Korsgange og mange Troende forrettede deres Afvad-  
 skelse i Bandspringet, førend de traad ind i Moskeen.

Bed Foden af Palmen befandt der sig en Mængde  
 Mennesker, der hørte paa en, der syntes at fortælle med  
 overordentlig Lungefærdighed. „Denne“ — sagde Prind-  
 sen ved sig selv, — „maa være den store Reisende, der

vil give mig Underretning om den ubekjendte Prindsesse." — Han blandede sig mellem Mængden, men forbausedes ikke lidet, da han mørkede, at de Alle hørde paa en Papegoie, der med sin smukke gronne Klædning, sit forstansdige Øje, og sin hensigtsmæssige Nikken med Hovedet, havde Udseendet af en Fugl, der var overordentlig tilfreds med sig selv.

"Men hvorledes er det mueligt" — sagde Prinsen til en af de Omkringstaaende, "at saa mange alvorlige Folk kunne finde Forstielse i en plapprende Fugls Sladsvervrenhed?"

"J ved slet ikke hvad J siger;" — svarede hin; — "denne Papegoie er en Etling af den berømte Papegoie fra Persien, der var saa berømt for sit Talent til at fortælle. Al Østens Lærdom sidder paa Spidsen af dens Tunge, og den kan ligesaa godt fremstige Digte, som tale. Den har besøgt flere fremmede Hoffer, hvor den er blevet anset for et Underværk af Lærdom. Tillige har den været almindeligt yndet af det smukke Kjøn, der overhovedet nærer en hoi Beundring for lærde Papegoier, der kunne fremstige Vers."

"Nok!" — sagde Prinsen; — "jeg gad have en Samtale i Gentum med denne fornemme Reisende."

Dette epnaaede han da ogsaa, og foredrog den sit Anliggende. Men neppe havde han berørt det, forend Papegoien udbrød i en saa heftig Latter, at Taarerne traad den i Dinene. "Undskyld min Lyftighed," sagde den; — "men naar man taler om Kjærlighed, kommer jeg altid til at lee."

Dette utidige Speg ørgrede Prinsen. „Er da ikke

Kjærlighed," — sagde han; — „det store Mysterium i Naturen, Livets hemmelige Princip, Sympathiens almindelige Baand?"

„Pokker heller!" — saabde Papegsien, i det den afbrød ham; — „Siig mig kun hvem I har lært denne følsomme Snak af? Tro mig, Kjærlighed er ganske ube af Moden. I Selskaber af aandrige og dannede Mennesker hører man intet mere om den."

Prinsen sukkede, da han tænkede paa det ganske forskellige Sprog, som hans Veninde Duen forde. Men, tænkede han igjen ved sig selv, han forestiller den aandrige og frie Mand, han veed intet af den Ting, man kalder Kjærlighed. Da han nu ikke gjerne vilde give Anledning til mere Spot over en Hølelse, der saa ganske opfyldte hans Hjerte, hen vendte han sig til den med Spørgsmaal angaaende den umiddelbare Aarsag til hans Besog.

„Siig mig," vedblev han derfor; — „hviltdannede Papegsie! Du, som har funden Adgang til de Skjonnes hemmeligste Gemakker, har Du paa Dine Reiser seet Originalen til dette Billedet?"

Papegsien tog Billedet i Kloen, dreiede Hovedet snart til Høire, snart til Venstre og undersøgte det omhyggeligt med hvert Øje. „Paa min Ere!" — sagde den; — „et meget smukt Ansigt, meget smukt. Men man seer paa Reiser saa mange skjonne Kvinder, at man neppe — dog holdt! I Sandhed! — jo mere jeg betragter det — det er uidentvivl Prindsesse Adelgunde! — Hvorledes kunde jeg forglemme et yndigt Væsen, der var mig saa overordentligt bevaagent?"

„Prindsesse Adelgunde?" — gjentog Prinsen; — „hvor er hun at finde?"

„Roligt! Sagte!“ — svarede Papegsien; — „For at finde, end at erholde. Hun er eneste Datter af en christelig Konge, der regerer i Toledo, og bliver, ifølge en Spaadom af de Herrer Astrologer, der have deres Næse allevegne, opdraget indtil sin syttende Fødselsdag, skjult og adskilt fra den hele Verden. Jeg vil ikke faae hende at see — intet dødeligt Mandfolk kan faae hende at see. Jeg fik Adgang til hende for at underholde hende, og jeg kan forsikre Eder paa en Papegsies Åre, der har seet Verden, at jeg allerede havde taelt med langt taabligere Prindsesser.“

„Et Ord i Fortroelighed, Ejere Papegøie!“ — sagde Prinsen; — „Jeg er Arving til et Kongerige og vil engang bestige Thronen. Jeg mærker at Du er en forstandig Fugl, der kjender Verden. Hjælp mig til at erobre Prinsessen, og jeg lover Dig den meest udmærkede Post ved mit Hof.“

„Af Hjertet gjerne!“ — svarede Papegsien; — „men i ethvert Tilfælde maa jeg have saa lidt at gjøre dermed som mueligt, thi vi Mennesker af Hoved ere store Habere af Arbeide.“

Nu blev den fornødne Aftale truffet paa Stedet. Prinsen reisde igjen fra Cordova, ud af den samme Port, gjennem hvilken han var kommen ind, opsgæde Ugen i Røvnen af Taarnet, forestillede den sin nye Reisekammerat, som en meget lerd Medborger, og derpaa droge de afsted alle tilhobe.

Dog gik det ikke saa hurtigt, som Prinsens Utaalmodighed ønskede det. Papegsien var nemlig vant til et fornemt Levned, og lod sig ikke forstyrre tidligt om

Morgenen. Paa den anden Side holdt Uglen af en Mid-dagsluur, og spildte en god Tid af Dagen med sin Siesta. Ogsaa var hendes antiquariske Studium hende bestandigt hinderligt, thi hun paastod, at hun vilde blive staende ved enhver Ruin og undersøge den, og hun vidsede at fortælle lange, lange Sagn om ethvert gammelt Slot i Landet. Prinsen havde troet, at Uglen og Papegsien vilde finde Behag i at omgaaes med hinanden, da de begge var meget lærde Folk; men heri tog han mørkeligt Feil. Der herskede en evig Riv. Den Enne var et vittigt Hoved; den Anden en Philosoph. Papegsien reciterede Digte, kritiserede alle nye literariske Produkter og var meget veltalende om alle ubetydelige Gjenstande i Literaturen; Uglen derimod behandlede alle saadanne Ting som Ubetydeligheder, og vilde ikke vide af andet, end Metaphysik. Men saa sang Papegojen Viser, sagde Bittigheder, drev Spøg med sin hoitidelige Nabo, og lo ganske umaneerligt ad sine egne Indfald, medens Uglen ansaae alt dette som en strafværdig For nærmelse mod sin Værdighed, og knurrede og brummede, og pustede sig op, og var i stand til ikke at sige et Ord en heel Dag.

Prinsen, der var hensunken i sine Drømmerier og i Betragtning af den smukke Prindsesses Billede, gav ikke i mindste Maade Agt paa sine Neisekammeraters Uenighed, og saaledes reisde de da sammen gjennem det frugtbare Sierra Morena, over Manchas og Castiliens soelbrændte Sletter, og langs med Bredden af den gyldne Tajo, der slynger sit fortryllende Løb igjennem det Halve af Spanien og Portugal. Endelig saae de en stor Stad,

med Mure og Taarne, bygget paa en fremstændende Klippe, om hvis God Tajo bruisde med larmende Hæftighed.

„Se der“ — raabde Uglen; — „den gamle og beromte Stad Toledo, en Stad, der er udmærket ved sine Oldsager. Betragt den ørværdige Kuppel og Taarne, der ere graanede af Tiden og beklede med Mindets Storhed, hvor saa mange af mine Forfædre have overladt sig til deres Eftertanke.“

„Tys!“ — afbrod Papegoien denne hoitidelige, antiquariske Henrykelse; — „hvad rager Oldsager, og gamle Minder og Dine Forfædre os? Se hellere, min Prinds! hvad der angaaer os nærmere; se hellere her den Bolig og det Opholdssted, i hvilket den Prinsesse befinder sig, som Du længes saa meget efter.“

Prinsen saae hen i den Retning, som Papegoien angav, og saae i en fortryllende Eng ved Bredden af Tajo et anseeligt Palads, der hævede sig op af Buskene i en kostelig Have. Det var just et saadant Sted, som Duen havde beskrevet ham som det, hvorpaa Originalen til hans Billedes opholdt sig. Med bankende Hjerte saae han derhen — maafee, — tænkte han — vandrer den skjonne Prinsesse i dette Dieblik mellem hine skyggefulde Træer, eller betræder med sin lille God hine herlige Terrasser, eller hviler i disse høie Gemakker. — Da han kom nærmere, bemærkede han, at Havemuren var meget høi og forbød enhver Adgang, medens flere end hundrede Bevæbnede patrouillerede udenfor.

Prinsen vendte sig til Papegoien; „O, Du allersærligste Fugl!“ — sagde han; — „Du besidder den Gave, at tale Menneskernes Sprog. Til derfor ind i

denne Have, opføgt mit Hjertes Afgud, og siig hende, at Prinds Achmed, Kjærligedens Pilgrim, er kommet hid, ledet af Stjernerne, for at opføge hende ved Tajos blomsterklædte Bred."

Papegojen sloi, stolt af dette Budskab, hen til Haven, svang sig over den høie Muur, og efterat den i nogen Tid havde svævet over Buskene og de aabne Pladsen, neddalede den paa Balkonen af et Lyshuus paa Breden af Floden. Her saae den, da den kigede ind i Værelset, Prinsessen ligge paa en Sopha, med Vinene hæftede paa et Papir, medens milde Taarer trillede ned over hendes blege Kinder.

Nu pyntede den sine Vinger, bragde sine smukke, grønne Fjer i Orden, reisde sin Top og satte sig paa den artigste Maade ved Siden af hende. Derpaa antog den den meest smigrende Tone og sagde: „Aftor Dine Taarer, Skjonneste af alle Prinsesser! Jeg bringer Dit Hjerte Trost.“

Prinsessen blev forskrækket, da hun hørte en Stemme; men da hun vendte sig om, og saae, at det blot var en lille grønklaedt Fugl, der nikede ad hende og trippede frem og tilbage, raabde hun: „Åh, hvilken Trost kan Du bringe mig? Du er jo kun en Papegoje!“

Papegojen blev stødt over dette Spørgsmaal. Den svarede: „Jeg har allerede trostet mange smukke Damer i mit Liv; dog lad os ikke tale derom. Nu kommer jeg som Gesant fra en kongelig Prinds. Du maa vide, at Achmed, Prinds af Granada, har opføgt Dig her, og er nu kommen til disse blomstrende Bredder af Tajo —“

Ved disse Ord funklede den skjonne Prinsesses Dine

klarere end Diamanterne i hendes Krone. „O, sødeste af alle Papegøier!“ — raaerde hun; — „Dine Efterretninger ere meget glædelige, thi jeg var allerede svag og sorrig- fuld og syg til Doden, fordi jeg twivlede om Achmeds Troføab. Til hurtigt tilbage og siig ham, at Ordene i hans Brev ere indgravede i mit Hjerte, og at hans Digt var Nøring for min Sjæl. Men siig ham ogsaa, at han maa bevise sin Kjærlighed ved sine Vaabens Kraft, thi i Morgen er det min syttende Fødselsdag, paa hvilken Kongen, min Fader, holder en stor Turnering, hvorved flere Prindser vise sig i Skrankerne, og min Haand er bestemt til Belønning for Seierherren.“

Papegøien begav sig strax igjen paa Tilbageveien, smuttede gjennem Buskene og floi derhen, hvor Prinsen ventede paa dens Tilbagekomst. Achmeds Henrykkelse over at have fundet Originalen til sit Billeder, og erfaret at det elskede og var tro, kan kun de lykkelige Dødelige bes- grieve, som Skjæbnen forundte det, at forvandle Drøm- meri til Sandhed og Skygger til Virkelighed. Dog var der endnu noget, der formindskede hans Henrykkelse — den forestaaende Turnering. Ogsaa glimrede Bredderne af Tajo allerede af Vaaben, og gjenløde af de forskjellige Ridderes Trompeter, der i stolt Holdning sprængde til Toledo, for at bivaane hün Hoitidelighed. Den samme Stjerne, der afgjorde Prinsens Skjæbne, havde ogsaa raadet over Prindsessens, og hun var til hendes syttende Fødselsdag bleven affondret fra Verden, for at vogte hende for enhver øm Tilbøielighed. Men Rygtet om hendes Skønhed var ved denne Indspørrelse snarere blevet for- øget, end formindsket. Gløre mægtige Hyrster havde beiset

til hendes Haand; men hendes Fader, der var en Konge af beundringsværdig Klogskab, havde, for at undgaae alt Fjendskab, hvis han viisde nogen Partisched, betydet disse Beilere, at de maatte afgjøre Sagen med Vaaben i Hænderne. Blandt disse stridende Medbeilere gaves der adskillige, der vare berømte for deres Styrke og Tapperhed. Hvilken Udsigt for den ulykkelige Achmed, der hverken besad Vaaben, eller var øvet i riddelige Kunster! „Jeg Ulykkelige!“ — raabde han; — „hvorfør er jeg saaledes blevet opdraget under en Philosophs Nine! Hvad hjælper Algebra og Philosophi i Kjærlighedsanliggender? Af, Eben Bonabben! Hvorfor har Du undladt at undervise mig i at føre Vaaben?“ — Nu brød Uglen Tausheden, i det den indledte sin Tale med et fromt Udraab, thi den var en retroende Muselman.

„Allah Akbar! Gud er stor! I hans Hænder ligger alt det Skjulte! Han alene regjerer Fyrsternes Skjæbne! Viid, min Prinds! at dette Land er fuldt af Hemmeligheder, der ere skjulte for Alle, undtagen for dem, der, som jeg, kunne forske i Mørket, efter Viisdommens Lys. Saa hor da, at der i et nærliggende Bjerg gives en Hule, og i denne Hule et Bord af Erts, og paa dette Bord en fortryllet Rustning, og ved Siden af dette Bord en fortryllet Hest, der i mangfoldige Menneskealdre har været indsluttet der. —“

Prinsen stod ubevægelig af Forundring medens Uglen, der dreiede sine store runde Nine og spidsede sine Ører, blev saaledes ved:

„Engang for mange Aar siden ledsgagede jeg min Fader på en Reise gjennem hans Stater til dette Sted,

og vi forbleve Dagen over i Hulen, ved hvilken Leilighed jeg blev bekjendt med Hemmeligheden. Men nu gives der i vor Familie et Sagn, som jeg har hørt af min Bedstefader, da jeg endnu var en ganske lille Ugleunge, nemlig at denne Rustning tilhørde en maurisk Troldmand, der, da Toledo blev erobret af de Christne, flygtede til denne Hule, hvori han døde, efterat han først havde stillet baade Hest og Rustning under et Trylleri, at Ingen skulde betjene sig af dem, uden en Muselman, og heller ikke en saadan uden fra Solens Opgang til Middag. Den der betjende sig af dem i denne Tid, vilde overvinde alle sine Fjender."

„Godt! saa lader os lede denne Hule op!“ — raabde Achmed. Veiledt af sin sagnrige Mentor fandt Prinsen da ogsaa Hulen, der laa i et af de vildeste Kløfter af de steile Bjerge, der hæve sig rundt omkring Toledo. Kun en Ugles eller en Antiquars forskende Øje var i Stand til at opdage Indgangen. En Gravlampe, fyldt med evig Olie, kastede et høitideligt Lys gjennem dens indre Rum. Paa et Bord af Erts midt i Hulen laa den magiske Rustning, en Landse stod lænet op til det, og ved Siden stod en arabisk Hest, fuldkommen opsadlet til Kamp, men ubevægelig, som en Billédstotte. Rustningen var endnu glindsende og skøn, saaledes som den havde straaleet i tidlige Dage; Hesten var saa godt i Stand, som om den nylig var kommen fra Græsgangen, og da Achmed lagde Haanden paa Halsen af den, stampede den i Jorden og vrindskede saa høit af Glæde, at Væggene i Hulen gjenløde. Paa denne Maade fortæffeligt forsynet med „Hest til at ride paa, og Vaaben til at føres,“ be-

sluttede Prinsen at indfinde sig modigt ved den fore-staaende Turnering.

Den skjøbnesvængre Morgen brød frem. Paa Be-gaen eller Sletten, lige under Murene af det paa Klipper grundede Toledo, hvor man for Tilsuerne havde opført Gallerier og Sæder, behængte med rige Tæpper, og opreist Silketælte for at beskytte sig med Solen, havde man opstillet Skrankerne. Alle Landets Skjonne vare forsamlede paa disse Gallerier, medens Riddere med vaiende Hjerbuske, med deres Svende og Vaabendragere, spankede om imellem dem, blandt hvilke især Fyrsterne udmærkede sig, der havde i Sinde at fæmpe med i Turneringen. Dog blev alle Landets Skjonne fordunklede, da Prindsesse Adelgunde viisde sig i det kongelige Palads og for første Gang fremstillede sig for en beundrende Verdens Blikke. En Mumlen, der robede Forbauselse, opstod iblandt Mængden og hyldede hendes overordentlige Unde, og Prinserne, der hidindtil kun paa Tro og Love havde beiset til hendes Haand, følde sig nu tidobbeligt begejstrede til Kamp.

Men Prinsessen saae ganske bedrovet ud. Hendes Kinder blev snart røde, snart blege, og hendes Øie sloi med et uroligt og utilsredst Blik hen over den besjerede Ridderstære. Just vilde Trompeterne give Tegnet til Kampen, da Herolden forkyndte en fremmed Ridders An-komst og Achmed traad til Skrankerne. En riig med Edelstene besat Staalhjelm hævede sig af hans Turban, hans Rustning var indlagt med Guld, hans Sværd og Dolk vare forfærdigede i Fez og glimrede af kostbare Stene. Paa hans Arm hang et rundt Skjold og i Haanden bar han den fortryllede Landse. Dækkenet paa hans

arabiske Hest var rigt broderet og naaede ned til Jorden og det stolte Dyr steilede og prustede og vrindskede af Glæde, da det igjen saae Glandsen af Vaaben. Prindsens høie og behagelige Holdning satte Alle i Forbauselse og da hans Tilnavn: „Kjærligeds Pilegrim“ blev bekjendt- gjort, opstod der blandt de skjonne Damer paa Gallerierne en almindelig Bevægelse og Urolighed.

Da Achmed meldte sig ved Skrankerne, vare de lukkede for ham. Man forsikrede ham, at kun Prinsen blevet stedede til Kamp. Han aabenbarede derfor sit Navn og sin Rang. „Endnu meget værre!“ — Han var en Muselman, og kunde følgelig ikke tage Deel i en Turnering, hvor Prisen var en christelig Prindsesses Haand.

Prinserne, hans Medbeilere, omringede ham med overmodige, truende Blikke, og en af dem af usommelig Opsærlig og herkulisk Skikkelse spottede over hans smække, ungdommelige Udseende og gjorde Mar ad hans elskovaandende Tilnavn. Da vaagnede Prindsens Brede. Han udfordrede sin Medbeiler til en Evekamp. De toge Fart, svingede om, og sprængde løs paa hinanden. Men strax ved det første Stød af den fortryllede Landse blev den firskaarne Spotter løftet af Sadlen. Her vilde nu Prinsen holde inde, men ak! han havde at gjøre med en fortryllet Hest og Rustning — engang i Virksomhed kunde han ikke mere standse dem. Den arabiske Hest trængde ind i de tætteste Hobe; Landsen kastede alt, hvad der forekom den til Jorden; den vakre Prinds blev uden Modstand henrevet paa Banen, besaaede den med Høje og Lave, Fornemme og Ninge, og var ude af sig selv over

sine egne Bedrivter. Kongen snos og rasde over denne Fornærmelse mod hans Undersaatter og Gjæster. Han lod alle Vagter rykke frem, men de blev lettede af Sadlen, saasnart de lod sig see. Da kastede han selv sin festlige Klædning af, greb Skjold og Landse, og red mod den Fremmede for at sætte ham i Skræk ved Synet af Majestæten selv. Uf! Det gif ikke Majestæten bedre end Trosset — Hest og Landse kjendte ingen Persons Unseelse. Til Achmeds største Misfornøielse blev han med hængende Toile drevet henimod Kongen, og i næste Dieblik vare de kongelige Godsaaler i Luften og Kronen ruldede paa Jorden.

Men i dette Dieblik naaede Solen ogsaa Middags-høiden og det magiske Trylleri gjorde sin Virkning. Den arabiske Hest sloi over Banen, sprang over Skrankerne, styrtede sig i Tajo, svommede gjennem den rivende Strom, bragde den forbausede, aandesløse Prinds til Hulen, og indtog der sin forrige Stilling ved Ertsbordet, hvor den blev staende som en Støtte. Guld af Glæde steg Prindsen af og lagde Rustningen hvor han havde taget den, for at opbebie hvad Skjæbnen havde besluttet. Derpaa satte han sig i Hulen og tænkte paa den fortvivlede Tilstand, i hvilken den forhexede Hest og Landse havde sat ham. Efterat han havde anrettet et saadant Nederlag blandt Ridderne i Toledo, og tilfojet dets Konge en saadan Fornærmelse, turde han ikke mere vise sig der. Hvad maatte Prindsessen ogsaa tænke om en saa raa og voldsom Opsørel? Guld af Bekymring sendte han derfor sine vingede Sendebud ud, for at indhente Efterretning.

Papegojen sloi til de offentlige Steder og til de meest besøgte Pladser i Hovedstaden og vendte snart igjen tilbage med en Mængde Tidender. Hele Toledo var i Bestyrtelse. Prindsessen var bleven bragt uden Bevidsthed tilbage til Paladset. Enhver taelde om den musselmaniske Ridders pludselige Komme, forbausende Bedrifter og forunderlige Forsvinden. Nogle erklaerede ham for en maurisk Troldmand, Andre holdt ham for en Djævel, der havde antaget en menneskelig Skikkelse, medens atter andre fortalte Sagn om fortryllede Krigere, der vare skulste i Bjærgenes Huler, og troede, at det havde været en af disse, der pludseligt var kommen frem af sit Skjul. Alle stemmede overeens i, at ingen sædvanlig Dødelig kunde udføre saadanne Underværker, eller løfte saadanne fortræelige, tappre, christelige Riddere af Sadlen.

Henimod Aften sloi Uglen bort, sværmede omkring i den mørke Stad, og satte sig paa Tage og Skorstene. Derpaa henvendte den sin Flugt til det Kongelige Palads, der stod paa en Klippe i Toledo, svævede om dets Tinder og Terrasser, eftersporedes i enhver Rævne, og kigede med sine store, stirrende Øine ind af ethvert vindue, bag hvilket der var et Lys at see, saa at to eller tre Hofdamer faldt i Afmagt derover. Først da Morgenröden begyndte at lyse over Bjærgene, vendte den tilbage fra sin Udflygt og fortalte Prinsen hvad den havde seet.

„Da jeg speidede omkring det Höieste paa Paladset,“ — sagde den; — „saae jeg ind ad Winduet, og saae den skønne Prindsesse. Hun befandt sig udstrakt paa et Leie, omgivet af Læger og Tjenere, men tillod ingen at staae hende bie eller hjælpe hende. Da nu Alle vare gaaede

bort, saae jeg, hvordan hun trak et Brev frem af Barnen, læsde det, kyssede det, og begyndte at jamre sig høit, hvorved jeg, hvor stor Philosoph jeg end er, ikke kunde afholde mig fra at blive rørt."

Denne Efterretning bedrøvede meget Achmeds ømme Hjerte. „O, vise Eben Bonabben!“ — raabde han; — „Dine Ord vare kun altfor sande! Sorger, Ned og sovnloose Nætter ere de Elskendes Lod. Allah bevare Prindsessen for den forstyrrende Indflydelse af den Ting, man kalder Kjærlighed.“

Andre Efterretninger, der indtraf fra Toledo, bekræftede Uglenes Fortælling. Staden var et Bytte for Uro og Angst. Man havde bragt Prindsessen til det høieste Taarn i Paladset, hvis Adgange paa det strængeste vare bevogtede. Tillige var hun blevet overfaldet af en mørk Tungsindighed, som Ingen kunde angive Aarsagen til. Hun forsmaaede Mad og Drikke og lukkede sit Øre for enhver Trost. Forgjæves havde de dueligste Læger forsøgt deres Kunst; man troede nu, at hun stod under en eller anden ulykkelig Troldmands Indflydelse, og Kongen lod deraf bekjendtgøres, at den, der kunde helbrede hans Datter, skulde erholde det herligste Klenodie i hans Kongelige Skat.

Da Uglen, der fukelurede i en Krog, fik at høre om denne Belønning, rullede den sine store Øine, og saae endnu mere hemmelighedsfuld ud. „Allah Akbar!“ — raabde den endelig; — „hvor lykkelig var ikke den Mand, der fuldbragde denne Helbredelse, dersom han vidste hvad han skulde vælge af den Kongelige Skat!“

"Hvorledes mener Du det, holcærværdige Ugle?" —  
spurgte Achmed.

"Hør, min Prinds! hvad jeg nu vil fortælle Eder! Vi Ugler ere, som I veed; et lærdt Folk og meget hensigtsmæssige til dybe og morke Undersøgelser. Da jeg de sidste Gange sværmede omkring Domkirken i Toledo, opdagede jeg en Forsamling af gamle Ugler, der holdt deres Sammenkomst i et stort hvælvet Taarn, hvor den kongelige Skat bliver opbevaret. Her anstillede man nu de dybsindigste Undersøgelser om Gestalten, Indskrivterne og Tegningerne paa de gamle Gemmer og Juveler, og Gulds- og Solv-Kar, der ere opstablede i Skatkammeret og som bære Præget af enhver Tidsalder og ethvert Land. Men især beskjæftigede man sig med visse Reliquier og Talismaner, der have været i Skatkammeret siden Gothen Roderiks Tider. I blandt disse befinner der sig en Kasse af Sandeltræ, omgivet af Staalbaand af orientalsk Arbeide og beskrevet med mystiske Charakterer, der blot ere forståelige for nogle faa Lærde. Denne Kasse og dens Indskrivter har i flere Møder beskjæftiget højt Collegium og givet Anledning til langvarige og store Stridigheder. Da jeg aflagde mit Besøg der, stod just en gammel Ugle, der ganske nylig var kommen fra Egypten, paa Randen af Kassen, læsde Indskrivten og beviisde deraf, at denne Kasse indeholdt Silkesodtæppet til den visse Salomons Throne, som Jøderne ustridigt havde bragt til Toledo, da de efter Jerusalems Forstyrrelse flygtede derhen.

Da Uglen havde endt denne antiquariske Tale, blev Prinsen en Tid lang hensunken i Eftertanke, men derpaa sagde han: "Jeg har hørt af den vise Eben Bonab-

ben, hvilke underlige Egenskaber denne Talisman besidder, der forsvandt ved Jerusalems Crobring, og som man i Almindelighed holder for tabt. Uden Twivl er denne Hemmelighed skjult for de Christne i Toledo. · Hvis jeg kan erholde dette Tæppe er min Lykke sikkret."

Den følgende Dag aflagde Prinsen sin kostbare Klædning, og iførde sig den simple Dragt, der er i Brug hos Araberne i Drøgen. Han farvede sit Ansigt sorte-guulst, saa at ingen i ham kunde gjenkende den glimrende Kriger, der ved Turneringen havde vakt saa megen Beundring og Harme. Med en Stav i Haanden, en Taske paa Siden og en Hyrdefløsite viisde han sig i Toledo, begav sig til Porten af det kongelige Palads, og meldte sig, som den, der vilde søge at fortjene den Belønning, man havde udsat for den, der kunde helbrede Prinsessen. Bagten vilde vise ham tilbage med Prygl: „Hvad kan" — sagde de til ham; — „en elendig Araber, som Du, gjøre i et Tilfælde, hvori de lærdeste Folk i Landet ikke have funnet udrette noget?" — Men da Kongen hørde Larmen, befalede han, at man skulle bringe Araberen for ham.

„Stormægtigste Konge!" — sagde Achmed; — „J seer her en Beduinaraber for Eder, der har tilbragt den største Deel af sit Liv i Drøgens Ensomhed. Drøgen er, som J vel ved et Opholdsted for Dæmoner og onde Ander, der overfalde os, arme Hyrder, ved vore eensomme Nattevagter, fare i vore Hjorder, og gjøre ofte selv de frommeste Kameler rasende. Vort Middel imod dem er da Musikken, og saaledes besidde vi gamle Melodier, der gaae i Urv fra Fader til Søn, og som vi synge og bløse

for at fordrive de onde Mænder. Jeg er af en særdeles begavet Stamme og besidder denne Magt i fuldeste Maal. Dersom Eders Datter er blevet forhæret ved en eller anden ond Indflydelse, sætter jeg mit Hoved i Pant paa, at jeg skal befrie hende fra hendes Sygdom."

Denne Prindsens tillidsfulde Tale indgjod Kongen nyt Haab, thi han var en Mand af Forstand og vidsde meget vel hvilke forunderlige Hemmeligheder Araberne besad. Han førte ham strax til det høje, ved flere Dørre sikkrede Taarn, paa hvis Top Prindsessens Bærelse var. Windverne gik ud til en Terrasse med Brystværn, hvorfra man havde en Udsigt over Toledo og hele Omegnen. Dog var der Gallerier for Windverne, thi Prindsessen laa derinde som et Rov for den meest fortærende Smerte, der afvisste enhver Lindring.

Prinsen satte sig nu paa Terrassen og spillede paa sin Hyrdefløjte flere uregelmæssige arabiske Melodier, som han havde lært af Tjenestethyndet i Generalifet i Granada. Prindsessen blev uselsom, og Lægerne, der vare tilstede, rystede paa Hovedet og smilte vantrø og foragteligt. Men endelig lagde Prinsen Fløjten til side og sang efter en simpel Melodi Versene af det Kjærlighedsbrev, hvori han havde tilstaaet sin Lidenskab. I Dieblikket gjenkjendte Prindsessen Sangen — en stille Glæde udbredte sig over hendes Ansigt, hun løftede sit Hoved i Veiret, Tårer strommede ned ad hendes Kinder, hendes Barm hævede sig og sank i Folessernes Oprør. Hun vilde allerede spørge efter Sangeren, og lade ham bringe for sig, men qvindeelig Forsigtighed bevægede hende til at tie. Kongen gjættede hendes Ønske, og Achmed blev paa hans Befaling

ført ind i Værelset. De Elskende vare fattede; de væxlede blot Blikke, men disse Blikke indeholdt lige saameget som hele Boger. Aldrig havde Musikkens Seier været større og fuldstændigere. Roserne vare vendte tilbage paa Prindsessens nysselige Kinder, Friskheden paa hendes Læber og det vaade Lys i hendes smægtende Dine.

Alle Lægerne, der vare tilstede, saae med Forbauselse paa hverandre. Kongen betragtede den arabiske Sanger med en Beundring, der var blandet med Trefrygt. — „Viunderlige Yngling!“ — raabde han; — „Du skal herefter være min første Livlæge, og jeg vil ingen andre Lægemidler tage, end Dine Melodier. Men tag nu for det Første Din Løn, det kostbareste Klenodie i min Skat.“

„O, Konge!“ — svarede Achmed; — „jeg spørger ikke efter Sølv og Guld, eller kostbare Stene. Du besidder en Reliquie i Din Skat som Du opbevarer fra Muselmændenes Tid, der engang vare Herrer over Toledo, en Kasse af Sandeltræ, der indeholder et Silketæppe. Giv mig denne Kasse og jeg er tilfreds.“

Alle forbausedes over Araberens Noisomhed, men endnu mere da Kassen blev bragt og Tæppet taget ud. Det var af grønt Silke og bedækket med hebraiske og chaldaiske Bogstaver. Livlægerne saae paa hverandre, trak paa Skuldrerne og loe ad den nye Collegas Einfoldighed, der vilde være tilfreds med saa ussel en Løn.

„Dette Tæppe“ — sagde Prinsen; — „var engang udbredt over den vise Salomons Throne; det er værdigt til at lægges under Skjønhedens Fodder.“

Som han sagde dette udbredte han det paa Terrassen under den Ottoman, som man havde bragt for Prind-

sessen. Derpaa satte han sig ved hendes Fødder og sagde „Hvem kan modstaae hvad der er skrevet i Skjæbnens Bog? Se hvordan Stjernetydernes Spaadomme opfyldes. Viid da, o Konge! at Din Datter og jeg længe har elsket hinanden hemmeligt. Erkjend i mig Kjærlighedens Pilgrim!”

Neppe vare disse Ord over hans Læber førend Tæppet hævede sig i Luften og bortbar baade Prinsen og Prinsessen. Kongen og Lægerne saae efter dem med aabne Munde og stive Dine, indtil man endelig saae dem blot som et lille mørkt Punkt paa en hvid Sky, hvorefter de forsvandt i det blaae Himmelrum.

Kongen lod fuld af Raseri sin Skatmester komme. „Hvad skal det betyde?” — raabde han; — „hvorfor har Du tilladt, at en Vantroende kom i Besiddelse af en saadan Talisman?”

„Aa, o Konge! vi kjendte ikke dens Egenskaber og kunde ikke læse Indskrivterne. Men dersom det virkelig er Tæppet af den viise Salomons Throne, besidder det rigtignok magiske Kræfter, og bringer sin Besidder igjenem Lusten fra det ene Sted til det Andet.”

Kongen samlede nu en stor Hær og brod op imod Granada, for at forfolge de Flygtende. Hans Marsch var langvarig og misommelig. Men da han endelig havde opslaaet sin Leir paa Vegaen, assendte han en Herold for at fordre sin Datter udleveret. Kongen gif ham imøde med sit hele Hof. Da saae han i Kongen den straffskylige Sanger; thi Achmed havde efter sin Faders Død besteget Thronen og den skjonne Adelgunde var hans Sultaninde.

Da den christne Konge fik at høre, at hans Datter var blevet ved sin Tro, var han let forsonet, ikke fordi han just ellers var saa from, men hos Fyrster er Religion ofte en Gjenstand for deres Stolthed og Etiquette. Istedetfor blodige Slag fulgte nu Fester paa Fester, hvor paa Kongen vendte fuldkommen glad tilbage til Toledo, og det unge Par regjerede ligesaa lykkeligt som viist i Alhambra.

Endnu maae vi soie til, at Uglen og Papegoien fulgte efter Prinsen paa en beqvem Maade, skjondt hver for sig; den Første reisde om Matten og holdt stille i sin Families forskjellige arvede Besiddelser; men den Sidste lod sig underveis beundre i de muntre Kredse i enhver Stad. —

Achmed gjengjældte dem med Taknemmelighed de Tjennester, de havde viist ham paa hans Pilegrimsfart. Han gjorde Uglen til sin første Minister, men Papegoien til sin Ceremonimester. Vi behøve derfor ikke at forsikre, at et Rige aldrig er bleven visere bestyret og aldrig en Hofstat besørget med nosiagtigere Punktlighed, end der,

## Maurerens Arvegods.

---

Lige indenfor Fæstningen Alhambra, lige overfor det kongelige Palads, befinder der sig en stor aaben Esplanade, der kaldes Cisternernes Plads (la plaza de los algibes). Den fik dette Navn, fordi den er undermineret med Vandbeholdninger, der ikke ere synlige, men som allerede ere der fra Maurernes Tid. Et Hjørne af denne Esplanade befinder der sig en meget dyb, i den levende Klippe udhugget Brønd, hvis Vand er koldt som Is og klart som Chrystal. De Brønde, der ere gravede af Maurerne, ere stedse fortøjelige, thi man veed hvilken Umage de gjorde sig, for at trænge ind til de reneste og meest velsmagende Kilder. Den ovenomtalte er saa berømt i hele Grana-  
da, at Vandbærerne, af hvilke nogle bære store Vandkru-  
ker paa Skuldrene, men Andre drive Wæller, belæssede med  
Leerkar, feran sig, stige op og ned ad de steile, skovbegroede  
Aldgange til Alhambra, ligetil langt ud paa Matten.

Kilder og Vandspring har man allerede fra Bibelens Dage anset for Forsamlingssteder i de hede Jordstrøg; og ogsaa ved det omtalte Vandspring finder man hele Dagen igjennem en bestandig Klub af Invalider, gamle Kjællinger og andre nysgjerrige Lediggjængere, der sidde paa Steenbænke under et over Kilden udspændt Telt, snakke om Fæstningens Historie, spørge enhver ankomende Vandhenter om Nyt fra Staden og gjøre deres lange Bemærkninger over alt, hvad de høre og see. Der

hengaaer ingen Time paa Dagen, uden at man der seer snakkesalige Huusmødre og ledige Tjenestepiger med Vandkrukker paa Hovedet eller i Haanden, høre andægtigt paa det Nyeste af denne endeløse Snak.

Blandt de Vandhentere, der henvendte sig til denne Brønd, var der ogsaa en undersætlig, bredskuldret, krumbenet, lille Karl, ved Navn Pedro Gil, som man ogsaa for Korthedens Skyld kaldte Peregil. Som Vandbærer var han naturligvis en Gallego, det vil sige, født i Galizien. Det synes, som om Naturen, ligesom den har gjort i Dyreverdenen, ogsaa har bestemt visse Racer af Mennesker for visse Slags Haandteringer. I Frankrig ere alle Skopudsere Savoyarder, Portnerne i alle Hoteller Schweizere, og i Toupeernes og Pudderets Dage kunde i England ingen give en Bærestol det regelmæssige Sving uden en, der var født blandt Irlands Moradser. Saaledes er da ogsaa alle Vand- og Byrde-Bærere i Spanien Gallizier. Ingen siger: „Hent mig en Siouer!“ men: „Hent mig en Gallego!“

Dog igjen til Hovedsagen: Peregil havde begyndt sin Haandtering alene med en stor Leerkrukke, som han bar paa Skuldrer, men efterhaanden steeg han i Verden, og kunde anskaffe sig en Medhjælper af en beslægtet Dyrekasse, næmlig et stærkt, graahaaret Wesel. Paa hver Side af denne hans langbenede Kammerat hang nu i et Slags Kurve hans med Figenblade, til Beskyttelse mod Solen, bedækte Vandkrukker. I hele Granada gaves der ingen roligere Vandbærer end denne, og intetsteds en mere lystig. Gaderne gjenklang af hans muntere Stemme, naar han travede afsted bag ved sit Wesel og quæd

den sædvanlige Sommersang, der pleier at tone gjennem de spanske Stæder:

"Quien quiere agua, agua mas fria que la nieve?"  
 „Hvem vil have Vand, Vand, der er koldere en Sne?  
 Hvem vil have Vand fra Bronden i Alhambra, der er koldere end Jis og klarere end Crystal?" Naar han opvartede en Kunde med et perlende Glas, skeede det stedse med et venligt Ord, der frembragde et Smil; og naar det og var en smuk Dame eller en Pige med Smilehuller i Kinderne, skeede det vist altid med et listigt Ansigt, og med et smigrende Ord om hendes usorlignelige Skønhed. Saaledes var da Gallegoen Peregil bekjendt i hele Granada som en af de høfligste, moersomste og lykkeligste Dødelige. Men den, der synger høiest og spørger mest, har derfor ikke det letteste Hjerte. Uagtet alt dette Skin af Lystighed havde den ørlige Peregil sine Sorger og sin Nød. Han havde et stort Antal pialtede Børn at underholde, der vare saa hungrige og fræge som en Nede fuld af unge Svaler, og beleirede ham med deres Plagen om Brød, naar han kom hjem om Aftenen. Og saa havde han en Egtesælle, der gjorde alt, undtagen at bære Halvdelen af hans Sorger. Førend hun givtede sig med ham var hun en smuk Bondepige, der havde udmerket sig ved sin Færdighed i at dandse Boleroen og slæe med Castagnetter, og hun beholdt ogsaa endnu sine tidligere Tilbøreligheder, i det hun anvendte den ørlige Peregils Fortjeneste til Pynt, og endogsaa tog det vakkre Wsel i Beslag, for om Søn- og Hellig-Dage, der i Spanien ere talrigere end Søgnedagene, at ride om i Egnen til Lystpartier. Alligevel var hun noget af et Fodenød,

noget mere end en blot Dagdriverske, og fremfor alt en Sladdersøster af første Rang, der forglemde Huus og Huusholdning og alt, for at drive om fra Huus til Huus og holde Sladder med ligesindede Naboersker.

Men den der engang er vant til at lade fem være lige, gjør sig ogsaa Egtesandsaaget paa den nedboiede Hals saa taaleligt som mueligt. Peregil talde al sin Kones trykkende Uppighed med saa megen Taalmodighed, som hans Wesel bar sine Vandkrukker, og skjondt han vel mangengang i Stilhed rystede paa Hovedet, vovede han dog aldrig at drage sin smukke Egtesælles huusholderiske Dyder i Twivl.

Saaledes elskede han ogsaa sine Børn, som en Ugle elsker sine Unger, i det den i dem seer sit eget Billede mangfoldiggjort og foreviget, thi det var en haandfast, krumbenet lille Yingel. Den ørlige Peregils største Fornoielse var, naar han selv engang gjorde sig en sjeldent Helligdag og kunde spare sig et Par Maravedier, tage hele Sloenget med sig, nogle paa Armene, andre hængende ved Kjoleskjødet, saa at de traad ham i Hælene, og saaledes aflagge et Besøg i Frugthaverne paa Vegaen, meddens hans Kone dandsede med sine Helligdagsvenner i las Angosturas ved Darro.

Det var allerede sildigt ud paa en Sommernat og de fleste Vandbærere havde endt deres Arbeide. Dagen havde været usædvanlig lummer, og Natten var nu en af de kostelige Maanestinsnætter, som forføre Beboerne af denne sydlige Himmellegn til, for at holde sig skadesløse for Dagens Hede og Uvirkshed, at opholde sig under aaben Himmel og at nyde den milde Luft til efter Mid-

nat. Der gaves derfor endnu Kunder for Vandbærerne. Peregil tænkde som en besindig, omhyggelig Fader paa sine hungrige Born. „Endnu engang til Brønden,” — sagde han ved sig selv, — „for at fortjene et Søndagsmaaltid til mine Smaa.” Medens han tælde saaledes steg han rækket op ad den steile Vei til Alhambra, sang en Vise medens han gik, og gav sit Vesel et dygtigt Rap i Siden med sin Knippel, enten som Takt til Sangen, eller som et Opmuntringsmiddel for Dyret; thi dygtige Slag gjælde i hele Spanien for alle Lastdyr som Foder.

Da han kom til Brønden fandt han den fuldkommen forladt med Undtagelse af en eensom Fremmed i maurisk Dragt, der sad paa en Steenbenk i Maanestkinet. Peregil blev først staaende og betragtede ham med Forundring, hvormed der vel ogsaa var forenet lidt Frygt; men Maureren tilvinkede ham mat, at han skulde nærme sig. „Jeg er svag og ikke frisk,” — sagde han; — „hjælp mig tilbage til Staden, og jeg vil give Dig dobbelt saa meget, som Du kan fortjene med Dine Vandkrukker.”

Den lille Vandbærers ørlige Gemyt blev ved den Fremmedes Bon beveget af Medlidenhed. „Gud bevare mig” — sagde han; — „fra at tage Belønning eller Gjengjæld for noget, som den blotte Menneskelighed fordrer!” — Og dermed hjalp han Maureren op paa sit Vesel, og drev dette langsomt tilbage til Granada, i det den stakkels Musselman var saa svag, at han maatte holde ham paa Veslet, for at han ikke skulde falde ned.

Da de kom til Staden, spurgde Vandbæreren hvor han skulde bringe ham hen. „Aa!” — svarede Maureren mat; — „jeg har hverken Huus eller Hjem, men et fuld-

Kommen fremmed her. Tillad mig derfor i Nat at hvile mit Hoved under Dit Tag, og jeg vil gjengjælde Dig det rigeligt."

Den ørlige Peregil saae sig paa deune Maade ganske uventet forsynet med en vanstroende Gjæst, men var altfor menneskekjærlig til at nægte et Menneske, der befandt sig i en saa sorgelig Stilling, et Nattelie, hvorfor han førde Maureren til sin Bolig. Børnene, der, da de hørde Wælets Fodtrin, som sædvanligt ilede til med aabne Mundt, løb forfærdede bort igjen, da de saae den Fremmede med Turbanen, og skulde sig bag deres Moder. Men denne stillede sig uforfært foran dem, som en Høne foran sine Kyllinger, naar en gjøende Hund farer imod dem.

„Hvad er det for en vantro Karl“ — raabde hun; „som Du saa sildigt bringer med hjem, for at unddrage ham for Inquisitionens Vise?“

„Vær rolig, Kone!“ — svarede Gallegoen; — „det er en stakkels syg Fremmed, uden Bekjendte og uden Bolig. Vilde Du lade ham omkomme paa Gaden?“

Konen vilde vel have gjort endnu flere Indvendinger, thi endskjøndt hun kun levede i en ringe Hytte, holdt hun dog overordentlig meget over sit Huses Ere; men den lille Vandbærer vilde dog ogsaa engang sætte sin Willie igennem og ikke boie sin Nakke under hendes Tag. Han hjalp altsaa den arme Maurer ned af Wælet, og beredte ham et simpelt Leie, der bestod af en Maatte og et Faareskind, paa Gulvet, i den kjøligste Deel af Huset, da dette var det eneste Slags Seng, som hans Fattigdom kunde tilbyde ham.

Det varede ikke længe førend Maureren blev angrebet af en høftig Krampe, der spottede al den ulærde Vandbærers Hjælp. Kun med Blikke funde den stakkels Liddende takke for hans Godhed. Dog kaldte han ham i et roligt Dieblik hen til sig og sagde med svag Stemme: „Min Ende er nær. Dør jeg, saa tag denne Kasse, som en Tak for Din Godhed!“ — Derpaa aabnede han sin Albornez eller Kappe, og viisde ham et lille Skriin af Sandeltræ, som han bar, bundet fast paa sit Legeme. — „Gud give“ — svarede den retskafne lille Gallego; — „at endnu maa leve i mange Aar, for at glæde Eder ved Eders Skat, hvori den saa bestaaer.“ — Maureren ryggede paa Hovedet, lagde Haanden paa Skinet, og vilde endnu sige noget om den, men Krampen vendte tilbage med forsøgt Magt og efter en føie Stundsov han hen.

Vandbærerens Kone bar sig nu ad som en Affindig. „Det har Du nu“ — skreg hun; — „for Din taablige Godmodighed! Altid vil Du hjælpe Andre, og bringer Dig selv i Ulykke. Hvad skal der nu blive af os, naar de finde Liget i vort Huus? Man vil fæste os i Fængsel som Mordere, og slippe vi end derfra med Livet, vil Prokuratorer og Alguaziller dog reent ødelsegge os.“

Den stakkels Peregil var ikke mindre i Angst, og angrede nu selv at han havde gjort denne gode Gjerning. Endelig fik han folgende Indfald: „Det er endnu ikke Dag,“ — sagde han; — „jeg kan jo skaffe den Døde ud af Staden og begrave ham i Sandet ved Bredden af Xe-nil. Intet Menneske har seet Maureren komme ind i vort Huus, og altsaa vil ingen erfare hans Død.“

Som sagt, saa gjort. Hans Kone hjalp ham. De

indvikkede den ulykkelige Maurers Legeme i Maatten, paa hvilken han var død, lagde det tværs over Øslet og Pe-regril bрев nu dette til Bredden af Floden.

Men ulykkeligvis boede der ligeoverfor Vandbærerens Huus en Barbeer, ved Navn Pedrillo Pedrugo, en af de meest sladderagtige, spionerende og ondskabsfulde af sit hele sladderagtige Laug. Det var en huulkindet, tyndbenet Karl, høflig og indsmigrende; den berømte Barbeer i Sevilla kunde ikke overgaae ham i sine Universalkundskaber om Andres Unliggender, og han havde ligesaa lidet Kraft til at holde dem hos sig som et Sold. Man sagde at hansov blot med eet Øie paa een Gang, og at han altid holdt det ene Øre aabent, for at han endogsaa i Sovne kunde see og høre alt hvad der foregik. Saa meget er vist, at han var et Slags forargelig Krønike for Nyhedskräammerne i Granada, og havde flere Kunder end hele sit øvrige Broderskab.

Denne urolige Aand hørde Peregil komme hjem paa en usædvanlig Tid om Matten og lagde Mærke til hans Kones og Børns Udraab. Han stak derfor Hovedet ud af det lille vindue, der tjende ham til Udkig, og saae, hvorledes Naboen førde en Mand i maurisk Dragt ind i sin Bolig. Dette var et saa besynderligt Tilfælde, at Pedrillo Pedrugo ikke kunde lukke et Øie hele Matten igjennem. Hvert Dieblik gik han til sit Righul, betragtede Lyset, der skinnede gjennem Naboen Dørsprække, paa det noigtigste, og saae, førend Dagen brød frem, hvorledes Peregil drog ud af Huset med sit paa en usædvanlig Maade belæssede Øsel.

Den speculative Barbeer sikk nu overordentligt travlt.

Han kastede sig i sine Klæder, stjal sig sagte ud af Huset og fulgte Vandbæreren i en vis Afstand, indtil han saae ham grave en Grav i Sandet ved Xenil og nedlægge noget deri, der lignede et Lig.

Barberen sneg sig tilbage til sit Huus, og syslede i sin Bod indtil Dagen brød frem. Da tog han et Barberbækken under Armen, og vandrede hen til sin daglige Kunde, Alkaldens Huus.

Alkalden var nylig staet op. Pedrillo Pedrugo satte sig paa en Stol, bandt ham en Serviet om Halsen, holdt ham et Bækken med varmt Vand under Hagen og begyndte at indsøbe ham.

„Mærkværdige Ting!“ — sagde Pedrugo, der paa een Gang agerede Skjægskraber og Nyhedskræmmer; — „forunderlige Ting! Rov og Mord, og Begravelse! og alt i een Nat!“

„Hem! Hem! — Hvad vil det sige?“ — raabde Alkalden.

„Det vil sige,“ — svarede Barberen, i det han foer med et Stykke Søbe hen over hans Velviiheds Næse og Mund, thi en spansk Barber anser det for uværdigt at bruge en Pensel; — „det vil sige at Gallegoen Peregit har plyndret og myrdet en maurisk Musselman, og i denne ulykkelige Nat begravet ham. Maldita sea la noche! Forbandet være denne Nat for ham!“

„Men hvoraf veed I da alt dette?“ — spurgde Alkalden. —

„Hav kun Taaalmodighed, strænge Herre! og I skal faae alt at vide!“ — svarede Pedrillo, i det han tog ham ved Næsen, og led Kniven glide over hans Overlæbe. —

Nu fortalte han ham alt, hvad han havde seet, i det han paa eengang udøvede begge Forretninger, nemlig at rage, vadse og igjen aftørre ham med et smudsigt Haandklæde, og plyndre, myrde og begrave Musselmanen.

Men nu traf det sig, at Alkalden var en af de meest opblæste, og tillige gjærrigste og meest forvorpne Gniepinde i Granada. Dog kunde man ikke nægte, at han satte stor Priis paa Retfærdigheden, thi han folgte den efter Gulbvægt. Han antog derfor strax Sagen for Rov og Mord. Udentvivl var der ved denne Leilighed blevet gjort et rigt Bytte. Men hvorledes skulde man bringe dette i Lovens legitime Hænder? Thi naar han alene fik fat paa Delinqventen, fik Galgen blot hvad der tilkom den, men naar han ogsaa fik fat paa Rovet, blev ogsaa Dommeren beriget, og dette var efter hans Overbeviisning Formaalet for al Retfærdighed. Med disse tanker lod han sin meest paalidelige Alguazil kalde, en tor, hungrig Karl, klædt, som hans Embede fordrede det, i gammel spansk Dragt, med en stor sort, paa begge Sider opkrampet Hat, et sūrligt Kalvekryds, en lille sort, fra Skuldrene nedhængende Kappe, lugslidte sorte Underklæder, der tydeligt afgrenede hans skindtorre Gestalt, og en tynd hvid Stok, det frygtelige Kjendetegn paa hans Bestilling, i Haanden. Dette var Lovens Støverhund af øgte gammel spansk Race, som han sendte paa Farten efter den ulykkelige Vandbærer, og han var saa hurtig og saa vis paa sin Sag at han allerede var i Hælene paa den stafkels Peregil, inden denne endnu var kommen hjem, og bragde baade ham og hans Wesel i Dieblikket for Retfærdighedens Udøver.

Alkalden kastede et frygteligt Blik til ham. „Tag Eder i Agt!“ — tiltaelde han ham med en Stemme, der fik Knærne til at sjælve paa den lille Gallego; — „tag Eder i Agt, Skurk! I kan slet ikke nægte Forbrydelsen, thi jeg veed alt. Galgen er den Løn, som Eders Udaad har fortjent; men jeg er barmhjertig, og antager gjerne Fornuftgrunde. Den Mand, der er blevet myrdet i Eders Huus, var en Maurer, en Vanstroende, en Fjende af Eders Tro. Sikkert har I dræbt ham i et Unfald af from Iver. Derfor vil jeg see igjennem Tingre, naar I ubleverer det, I har røvet fra ham, og lade Sagen beroe derved.“

Den stakkels Vandbærer kaldte alle Helgener til Bidne for at bevise sin Uskyldighed, men ak! Ingen af dem lod sig fee, og vare de endog komne, havde Alkalden dog fornægtet den hele Almanak. Vandbæreren fortalte nu Historien om den doende Maurer med Sandhedens meest overtydende Simpelhed, men alt var forgjøves.

„Bliver I endnu ved at paaftaae,“ — spurgde Dommeren, — „at denne Musselman hverken besad Guld eller Edelstene, der have opvakt Eders Begjærlighed?“

„Saa sandt jeg ønsker at blive salig, Eders Velviished!“ — svarede hin; — „han havde intet andet hos sig end et lille Skrin af Sandeltræ, som han overgav mig til Løn for de Tjenester jeg havde beviist mig.“

„Et Skrin af Sandeltræ! Et Skrin af Sandeltræ!“ — raabde Alkalden, og hans Dine funklede ved Tanken om de kostbare Edelstene; — „og hvor er dette Skrin? Hvor har I skjult det?“

„Det staar hjerteligt gjerne til Eders Velviisheds

Befaling," — svarede Vandbæreren; — „og befinde sig i en Kurvene paa mit Wsel."

Neppe havde han sagt dette, førend den fiffige Alguazil iilde aften, og et Dieblik efter kom tilbage med det hemmelighedsfulde Skrin af Sandeltræ. Alkalden aabnede det i en Hast med zittrende Haand. Alle trængde sig til for at see de Skatte, som man ventede i det, men til deres store Misfornøielse viisde der sig alt intet andet end en med arabiske Bogstaver beskreven Pergamentsrolle og Enden af et Voxlys.

Naar der intet er at vinde ved at overbevise en Fange, saa er endogsaa i Spanien Netsærdigheden i stand til at være upartisk. Efterat Alkalden var kommen sig efter sin Ergrelse, og havde fundet, at der virkelig intet brugbart var i Skrinet, hørde han uden Lidenskab paa Vandbærerens Forklaring, der blev bekræftet ved hans Kones Bidnesbyrd. Overbeviist om hans Uskyldighed lod Alkalden ham derfor ud af Arresten; ja han tillod ham endogsaa at medtage Maurerens Efterladenskab, Skrinet af Sandeltræ, tilligemed dets Indhold, som en velfortjent Løn for hans Menneskekjærlighed, hvorimod han i Omkostninger og God maatte betale med — Wsel.

Saaledes var da den ulykkelige lille Gallego igjen bragt til den Nødvendighed at maatte være sin egen Vandbærer og vandrede med en stor Leerkrukke paa Skulderen til Brønden paa Alhambra.

Naar han nu saaledes en heed Sommermiddag puistede op ad Bjørget, forlod hans sædvanlige gode Lune ham. — „Hund af en Alkalde!" — raabde han da; — „at frataage en fattig Mand Midlet til hans Underhold-

ning, den bedste Ven han har paa Jorden!" — Og derpaa skaffede al hans Sjæls Venlighed sig Lust i Erindringen om hans elskete Staldbroder. „O, Du, mit Hjertes Øsel!" — sikkede han derpaa, stillede sin Byrde paa en Steen og torrede Sveden af Panden; — „jeg vil vædde, at Du endnu tænker paa Din gamle Herre! Jeg vil vædde, at Du savner Vandkrukkerne — Du stakkels Dyr!" —

For endnu at formere disse Lidelser modtog hans Kone ham, naar han kom hjem, med Klager og Bebreidelses. Hun havde rigtigt nok fuldkommen Ret dertil, da hun havde advaret ham mod at udøve haint fortræffelige Træk af Gjæstevenskab, der havde bragt ham i al denne Ulykke, og nu benyttede hun, som en klog Kone, enhver Lejlighed til at kaste ham sin overveiende Skarpsindighed i Næsen. Behøvede Børnene et nyt Klædningstykke, eller freg de efter Brød, var det spydige Svar altid: „Gaa til Eders Fader; han har arvet Kong Chiko paa Alhambra; siig ham, at han skal give Eder Penge af Maurerens Skriin."

Var nogensinde en Dodelig bleven straffet saa haardt for saa god en Gjærning? Den ulykkelige Peregil blev krænket paa Sjæl og Aand, og dog taalde han alt dette, tilligemed sin Kones Knirren, med Taalmodighed. Men en Aften, da hun efter en heed Dags Arbeide plagede ham paa sædvanlig Maade, tabde han Taalmodigheden. Dog vovede han ikke at gjengjælde hende det, men hæftede blot sit Blik paa Skinet af Sandeltræ, der stod paa et Bret med halvaabent Laag, som om det spottede hans Nod. Guld af Ergrelse greb han det, slængde det hæftigt mod Gul-

vet og raabde: „Ulykkelig var den Dag, da jeg første Gang saae Dig eller modtog Din Herre under mit Tag.“

Saa snart Skrinet berørde Gulvet, sloi Laaget vidt op og Pergamentet rullede ud. Nu sad Peregil en Tid lang i taus Ergrelse og betragtede Rollen. Endelig fattede han sig og tænkte: „Men hvem veed ogsaa, om denne Skrivt ikke er af Vigtighed, da Maureren syntes at forvare den med saa megen Omhu?“ Han tog den derpaa op af Jorden, stak den i sin Barm, og da han næste Dag drog igjennem Gaderne, og raabde med Vand, holdt han stille ved en Maurers Bod, der var fra Tanger, og i Bacatin solgte Galanterievarer og lugtende Sager. Ham bad han nu om at forklare ham Indholdet.

Maureren læsde Rollen med megen Opmærksomhed, ryftede derpaa paa Hovedet og smilte: „Dette Manuscript“ — sagde han; — „indeholder et Slags Besværgelse til at erholde skjulte Skatte, der ligge under et vist Trylleri. Det skal besidde en saadan Kraft, at de stærkeste Laase og Hernstave, ja endogsaa Diamantklipper maae vige for den.“

„Bah!“ — raabde den lille Gallego; — „hvad kan det hjælpe mig? Jeg er ingen Maner og veed slet intet af skjulte Skatte.“ — Som han sagde dette, tog han igjen sin Vandkrukke paa Skuldrene, lod Rollen blive i Maurerens Hænder, og vedblev at forrette sin daglige Dont. —

Men da han en Aften hviledede i Skumringen ved Brønden paa Alhambra, fandt han en Mængde Sladdersøstre forsamlede der, der som det ikke er sjeldent i Tusmørket, snakkede om gamle Sagn og overnaturlige Ting.

Da de Alle vare saa fattige som Kirkerotter, dvælede de i Sørdeleshed gjerne ved Folkesagnene om fortryllede Skatte, som Maurerne havde efterladt paa forskjellige Steder i Alhambra. Men især vare de Alle enige i, at der laa overordentlig store Rigdomme begravede dybt i Jorden under Taarnet med de syv Stokværk.

Denne Historie gjorde et usædvanligt dybt Indtryk paa den ørlige Peregil, og han indprægede sig den bestandigt mere og mere, da han igjen gik den mørke Vej tilbage. „Om der nu virkelig laa Skatte skjulte under dette Taarn — og om den Nolle Maureren har efterladt mig virkelig kunde sætte mig i Stand til at faae dem!“ — I den pludselige Henrykkelse, som denne Tanke satte ham i, havde han nær ladet Vandkrukken falde.

Hele Natten fastede han sig frem og tilbage paa sit Leie, og kunde neppe sove et Kvarteer for den Tanke, der løb ham om i Hovedet. Allerede meget tidligt begav han sig derfor til Maurerens Bod, og fortalte ham alt det, der voldte ham denne Uro. „I kan læse Arabisk,“ sagde han til ham; — „hvad om vi To gik sammen til Taarnet og forsøgte Virkningen af Trolddommen? Slaaer det feil, saa ere vi jo ikke værre farne end før, og lykkes det, og vi finde en Skat, ville vi dele den.“

„Holdt!“ — sagde Musselmanen; — „denne Skrift alene er ikke tilstrækkelig, den maa læses ved Midnatstid ved et Lys, der er sammensat og indrettet paa en ganske besynderlig Maade, og hvis Ingredienzer jeg ikke er i Stand til at skaffe. Uden et saadant Lys er Skriften uden Virkning.“

„Nok! Nok!“ — raabde den lille Gallego; — „jeg

har just et saadant Lys og vil i Dieblikket hente det." — Derpaa skyndte han sig hjem og kom snart igjen tilbage med den Stump guult Vorlys, som han havde fundet i Skinet af Sandeltræ.

Maureren føelde og lugtede til det. „Deri ere de sjeldne og kostelige vellugtende Sager," — sagde han; — „blandede med guult Vor. Det er af det Slags Lys, som der tales om i Nollen. Saalønge det brænder blive de sterkeste Mure og lønligste Huler staaende aabne. Men Ve den, der bliver derinde, naar det er slukt. Han bliver fortryllet tilligemed Skatten selv."

Nu aftaede de To, at de endnu samme Nat skulle prøve Besværgelsen. Meget sildigt altsaa, da Ingen mere var vaagen, uden Ugler og Flagermuus, steg de op ad det skovbegroede Bjerg, hvorpaa Alhambra ligger, og nærmede sig til det skjæbnesvangre Taarn, der var beskygget af Træer og frygteligt ved saa mange underfulde Sagn. Ved Skinnet af en Løgte krøb de gjennem Buske og over nedfaldne Stene indtil Aabningen af en Hvælving under Taarnet. Her steg de sittrende af Rødsel ned af en Række Trin, der vare udhuggede i Klippen. Disse førde til et tomt, fugtigt, rødsomt Værelse, hvorfra der igjen gik en Steentrappe ned til en dybere Hvælving. Paa denne Maade steeg de ned af fire forskjellige Trapper, der førde til ligesaa mange oven over hverandre liggende Hvælvinger. De vare altsaa nu i den fjerde Kjølder, men, endskjondt der efter Sagnet endnu laa tre andre Hvælvinger nedenunder, fortalte man dog at det var umueligt at komme længere ned, fordi det Øvrige var belagt med en fast Kolddom. Luften i dette Værelse var tyk og fugtig,

og havde en Jordlugt, saa at Lyset neppe kastede nogle Straaler omkring. I aandelos Forventning dvoede de her en Tid lang, indtil de hørte Klokken i Bagttaarnet ganske svagt slaae Tolv; derpaa vendte de Vorlyset, der udbredte en Lugt af Myrrha, Virak og Borax.

Maureren begyndte nu hurtigt at løse. Neppe havde han holdt op, førend man hørte en Larm som en undersjordisk Torden. Torden bævede, Grunden aabnede sig og lod dem see en lang Trappe. Sittrende af Angst steeg de ned, og befandt sig ved Lyset af Lygten i en anden Høvælding, der var bedækket med arabiske Indskrivter. Midt i den stod en stor, med syv Ternbaand omgivet Kiste, dog ved hver Ende af den sad der en fortynlet Maurer i fuld Rustning, men ubevægelig, som en Billedstøtte, fængslet ved Trolddom. Foran Kisten saae man flere Kar, fulde af Guld, Sølv og Edelstene. Et af de største af dem stak de nu deres Arme ned indtil Albuerne, og optog Nævesulder af store, gule, mauriske Guldstykker, eller Armbaand og andre Smykker af det samme Metal, medens mangen Gang et Halsbaand af orientalske Perler blev hængende ved Fingrene. Endskjønt de nu syldte deres Lommer med Byttet, sittrede de dog og kunde neppe trække Ande, i det de kastede mangt et frygtsomt Blik til de fortynlede Maurere, der sadde ubevægelige og glubskede og saae paa dem med deres stive Dine. Endelig greb, ved en Larm som de selv havde gjort, pludseligt en panisk Skræk dem; de styrtede op ad Trappen, den Ene ovenpaa den Anden, naaede saaledes det øverste Værelse, kastede Vorlyset om saa at det slukkedes og med et Tordenbrag lukkedes Gulvet igjen.

Endnu nølede de nogle Dieblik, kjæmpende med deres Angst; endelig fandt de Veien ud af Taarnet og saae nu Stjernerne glimte igjennem Toppene af Træerne. Derpaa satte de sig begge i Græsset, delde deres Bytte, besluttede for det første at være tilfredse med blot at have skummet Gryderne, men snart at komme igjen for at tømme dem til Bunden. For nu at være sikre paa hinanden delte de Talismanerne imellem sig, saa at den Enne beholdt Pergamentsrollen, men den Anden Lyset. Da dette var skeet gik de med et let Hjerte og velfyldte Kommer til Granada.

Da de stege ned af Høien hvidskede Maureren et godt Raad i Dret paa den lille eenfoldige Vandbærer.

„Ven Peregil!“ — sagde han; — „vi maae være fuldkommen tause indtil vi have bragt Skatten i Sikkerhed og gjemt den saaledes, at man ikke mere kan tage den fra os. Ahner Alkalden blot det mindste deraf, er det forbi med os.“

„Ganske sikkert!“ — svarede Gallegoen; — „Intet er vissere.“

„J er en taus Mand, Ven Peregil!“ — sagde Maureren; — „og jeg forstaer ogsaa vel at bevare en Hemmelighed; men J har en Kone —“

„Hun skal ikke faae et Ord at vide derom!“ — svarede den lille Vandbærer ivrigt.

„Saa er det godt!“ — tilfoede Maureren; — „saa kan jeg forlade mig paa Din Taushed og Dit Løfte.“

Aldrig var et Løfte oprigtigere eller mere bestemt; men, ak! hvilken Mand kan have en Hemmelighed for sin Kone? J det mindste sikkert ingen som Vandbæreren

Peregil, der var en af de lydigste, meest forelskede Egtemænd. Da han kom hjem, fandt han sin Kone sidde fortædelig i en Krog. „Altsaa kommer Du dog engang!“ — raabde hun ham imøde, da han traad ind; — „ligetil Midnat løber Mennesket om! Det underer mig blot, at Du ikke igjen har faaet en Maurer hjem med Dig.“ Og nu brast hun i Graad, vred Hænderne, slog sig for Brystet, og raabde høit: „Ak, jeg Ulykkeligste af alle Kvinder! hvad skal der nu blive af mig? Mit Huus er bleven plyndret af Dommere og Alguaziller; min Mand er en Dogenicht, der ikke bringer Brød hjem til sin Familie, men Dag og Nat sværmer omkring med vantroe Maurere. O, mine Børn! O, mine arme Børn! Hvad skal der blive af os? Vi ville alle tilsidst komme til at betle paa Gaderne!“

Den ørlige Peregil blev saa rørt ved sin Kones Kummer, at han ogsaa maatte begynde at græde. Hjertet var ham saa fuldt, som hans Lomme, og han kunde ikke holde sig længere. Han stak altsaa Haanden i Lommen, tog tre eller fire Guldstykker frem, og lod dem falde i hendes Skjød. Den arme Kone blev stiv af Forbauselse og kunde ikke begribe, hvad denne Guldregn havde at detyde. Førend hun endnu kunde komme til sig selv igjen, træk den lille Gallego en Guldkjæde frem og lod den glimre for hende, i det han sprang frem og tilbage, som om han var forrykt, og opspærrede Munden fra det ene Øre til det andet.

„Den hellige Jomfru staar os bi!“ — raabde Konen; — „hvad har Du gjort, Peregil? Du har dog vel ikke begaaet Mord og Rov?“

Nøppe var denne Tanke opstaet hos den stakkels Kone, førend den ogsaa allerede var blevet til Visched. Hun saae Fængsel og Galge i det Fjerne og den lille krumbenede Gallego hænge i den. Greben af disse Skræk-fabilleder af sin Fantasie faldt hun i den meest hæftige Krampe.

Hvad skulde den arme Mand begynde paa? Der blev intet andet tilbage for at berolige hans Kone, end at fortælle hende hele Historien om hans Lykke. Dette gjorde han dog først, efter at hun havde givet ham det høitidelige Lovte, at fortie det for ethvert levende Væsen.

At beskrive hendes Glæde vilde være umueligt. Hun flyngede sine Arme om sin Mands Hals og var nær ved at quæle ham med sine Kjærtregn. „Nu, Kone!“ — raaabede den lille Mand med den ørligste Glæde; — „hvad siger Du nu om Maurerens Efterladenskab? Skjænd her-efter ikke mere, naar jeg staer et fattigt Menneske bi i Noden.“

Den brave Gallego lagde sig paa sit Leie af Faare-skind, og sov saa herligt som paa en Seng af Edderduun.

Men ganse anderledes var det med hans Kone. Hun tomde hele Indholdet af hans Lommer ud paa en Matte og blev hele Natten siddende for at tælle de arabiske Guldmønter, prove Halsbaand og Ørenringe og forestille sig den Figur, hun engang vilde gjøre, naar det blev hende tilladt at nyde al denne Rigdom.

Morgenen derpaa tog den ørlige Gallego en stor Guldmønt og gik med den til en Juveleerbod paa Bacatin hvor han falbød den, i det han bemærkede at han havde fundet den i Ruinerne af Alhambra. Guldsmeden saas;

at den havde en arabisk Indskrift og var af det pureste Guld; han bød derfor kun en Trediedeel af dens Værdie, hvormed Vandbæreren var fuldkommen tilfreds. Peregil føjede nu nye Klæder til sin lille Flok, og alle Slags Legetøj, tilligemed en Overflodighed af kraftige Levnedsmidler; Børnene dansede omkring ham og han sprang omkring iblandt dem som den lykkeligste blandt alle Fædre. —

Vandbærrens Kone holdt sit Taushedsloft med den beundringsværdigste Strenghed. En heel Dag og endnu en halv gik hun omkring med et hemmelighedsfuldt Blik og et Hjerte, der var saa fuldt, at det var nær ved at briste, men hun taug dog, endføndt hun var omringet af sine Sladdersøstre. Rigtigt nok kunde hun ikke andet end give sig en Smule Unseelse, lod et Ord falde om sine slette Klæder, og yttrede, at hun havde bestilt en ny Basquina heelt besat med Guldsnorer og Knapper, tilligemed en splinterny og guldbremmet Mantilla. Derpaa ymitede hun om, at hendes Mand vilde opgive sin Haandtering, da den begyndte at blive skadelig for hans Sundhed. De vilde maafee alle begive sig paa Landet i Sommer, for at Børnene kunde indaande den sunde Bjærgluft, thi i den varme Aarstid var det jo reent umueligt at holde ud i Staden.

Naboerskerne saae paa hverandre, og troede, at den gode Kone var en Smule fortumlet i Hovedet, og saas snart hun havde vendt dem Ryggen, tjende hendes Miner, fornemme Opsæt og kostbare Talemaader til Stof for almindelig Moerskab og Underholdning.

Men holdt hun sig tilbage udenfor Huset, vidsde

hun ogsaa at søge Erstatning hjemme. Hun slyngede en Snor af de skønneste østerlandiske Perler om sin Hals, smykkede sig med de mauriske Armbaand, stak en Naal af Diamanter i Haaret, og spankede nu i sine elendige Pjalter frem og tilbage i Stuen, stod af og til stille og beundrede sig i et Skaar af et ituslaet Speil. Ja, i et Anfald af sin taablige Forfængelighed kunde hun ikke bare sig for endog at vise sig for Windvet, for at glæde sig ved Virkningerne af sin Pynt paa de Forbigaaende.

Men nu føiede Skjæbnen det saaledes, at Pedrillo Pedrugo, den altid travle Barbeer, i det Sieblik sad ledig i sin Bod, da pludseligt Glandsen af en Diamant funklede i hans altid aarvaagne Die. I næste Sieblik stod han allerede ved sit Lurehus og saae Vandbærerens smudsige Egtesælle smykket med al en østerlandsk Bruuds Glands. Næppe havde han optaget en noiagtig Fortegnelse paa alle disse Smykker, førend han i den største Til begav sig til Alkalden. Ikke længe derefter var Alguazzillen med de hundrede Nine igjen paa Sporet og førend Dagen endnu var til Ende, var den ulykkelige Peregil igjen slæbt for Dommeren.

„Hvad er det, Skurk?“ — raaabde Alkalden med rasende Stemme; — „I sagde mig, at den Vantroende, der døde i Eders Huus, ikke har efterladt andet end en tom Kasse, og nu hører jeg, at Eders Qvinde spanker om i sine Pjalter, bedækket med Perler og Diamanter. O, Du Skurk! Ud med det Bytte, som Du har taget fra det ulykkelige Slagtoffer, og bered Dig paa at dingle i Galgen, der saa længe har ventet paa Dig.“

Den forskräckede Vandbærer faldt paa Knæ, og af-

lagde en omstændelig Beretning om den forunderlige Maade, hvorpaa han var kommen til sin Velstand. Alkalden, Alguazillen og den skjægskrabende Støverhund hørde med aabne Ører paa dette arabiske Eventyr om fortryllede Skatte. Alguazillen blev strax sendt afsted for at bringe Maureren, der havde været Deeltager i Sagen. Maureren blev forskrækket og kunde slet ikke begribe hvad der havde bragt ham i Klaerne paa Lovens Harpyer. — Men da han fik Die paa Vandbæreren, der stod der med nedslagne Øyne og et sandt Faareansigt, mørkede han strax hvad Talen var om. — „Jammerlige Dumrian!“ — hvidskede han til ham, da han gik forbi; — „advarrede jeg Dig ikke mod Din Kones Sladderagtighed?“

Hvad Maureren fortalte stemmede fuldkommen overeens med hans Staldbroders Bekjendelse; dog anstillede Alkalden sig som om han var vantrøende og truede med Fængsel og stræng Undersøgelse.

„Saa sagte, gode Sennor Alkalde!“ — sagde Maureren, der nu igjen havde vundet sin sædvanlige Rolighed og Forslagenhed; — „lader os ikke forspilde Lykkens Gunst ved det at vi stride derom. Endnu veed ingen, uden vi, noget om Sagen. Lader os bevare Hemmeligheden! I Hvælvingen er der Skatte nok, til at berige os Alle. Lov os at dele billigt med os, og alt skal blive bragt for Dagens Lys, — hvis ikke, saa bliver Hulen lukket for evigt.“

Alkalden raadsførde sig hemmeligt med Alguazillen. Denne var en gammel Ræv i sin Haandtering. — „Lov Alt,“ — sagde han; — „indtil I er i Besiddelse af Skatten. Da kan I jo tage det Hele, og dersom han

og hans Stalbbroder vover at knurre, kan I jo true dem som Vantroende med Baulet og Poelen."

Alkalden fandt dette fuldkommen indlysende. Han satte derfor et venligere Ansigt op, og sagde, i det han vendte sig til Maureren: „Det er en forunderlig Historie, der nok kan være sand, men som jeg dog personligt maa overbevise mig om. Endnu i Nat maae I gjentage Besværgelsen i min Nærvoerelse. Gives der nu virkelig en saadan Skat der, saa ville vi venskabeligt dele den imellem os, og ikke tale mere om denne Sag, men har I bedraget mig, saa venter ingen Medlidenhed af mig. I midlertid maae I dog blive i Forvaring.“

Maureren og Vandbæreren vare tilfredse med disse Betingelser, og fast overbeviste om, at Udfaldet vilde stadfæste deres Ord.

Henimod Midnat drog altsaa Alkalden aften, ledsgaget af Alguazillen og den geskjæftige Barber, Alle bevæbnede fra Top til Taa. De førde Maureren og Vandbæreren med sig som Fanger, og tog ogsaa den Sidstes Kraftige Esel med, for at bringe de Skatte hjem, som de haabede at bemægtige sig. Uden at blive bemærkede kom de til Taarnet, bandt Eselet ved et Gigentræ og steg ned i Bygningens fjerde Hvælvning.

Pergamentrollen blev taget frem, det gule Borlys tændt og Maureren læsde Besværgelsen. Jorden bøvede som første Gang, Grunden aabnede sig under et Tordenbulder og fremvæisde den snævre Trappe. Alkalden, Alguazillen og Barberen bleve grebne af Skræk og kunde ikke driste sig til at stige ned. Maureren og Vandbæreren gik altsaa alene ned i den nederste Hvælvning og fandt

ligesom før, de to Maurere siddende tause og ubevægelige. De tog nu to af de største med Guldmønter og Edelstene fyldte Kar. Vandbæreren bar dem, det Enne efter det Andet paa Skuldrene; men endskjøndt han var en stærk lille Mand, og vant til at bære Byrder, vakkede han dog under Byrden, og fandt, da han havde gjort dem fast paa begge Sider af Muulæslet, at dette havde mere at bære, end det formaaede.

„Lad os for det første være tilfredse," — sagde Maureren; — „her har vi saa mange Rigdomme, som vi kunne bringe afsted, uden at Nogen bemærker det, og nok til at gjøre os Alle lykkelige."

„Er der da endnu flere Skatte dernede?" — spurgde Alkalden.

„Endnu er der den Største af dem alle," — svarede Maureren; — „en uhyre Kiste med Ternbaand, fuld af Perler og Edelstene."

„Den Kiste maae vi ogsaa have!" — raaabde den gjærrige Alkalde.

„Teg vil ikke stige derned igjen," — svarede Maureren fortrædelig; — „nok er nok for et forstandigt Mensesse — mere er overflødig."

„Dg jeg," — sagde Vandbæreren; — „vil ikke bringe mere herop, for ikke at brække Rygbenet paa mit arme Wesel."

Da Alkalden fandt Trusler og Bonner lige uvirk somme, vendte han sig til begge sine Staldbrodre. „Hjælp T mig," — sagde han, — „med at bringe Kisten op, og hvad der er i den ville vi dele." — T det han taelde

saaledes, steg han ned af Trappen og Alguazillen og Barberen fulgte ham, sittende af Angst.

Men neppe saae Maureren dem fuldkommen nede under Jorden, førend han slukkede det gule Voxlys; Gulvet lukkede sig med en usædvanlig Bragen og de tre værdige Mænd blevne begravne i Jordens Skjød.

Nu ilde han op ad de forskjellige Trapper og standede ikke førend han var kommen i den frie Luft. Den lille Vandbærer fulgte ham saa hurtigt, som hans korte Been vilde tillade det.

„Hvad har Du gjort!“ — raabde Peregil, saasnart han igjen kunde trække Aande; — „Alkalden og de Andre ere nu indsluttede i Hvælvingen.“

„Det er Allahs Billie!“ sagde Maureren med Andagt.

„Og vil Du ikke forløse dem igjen?“ — spurgde den lille Gallego.

„Det bevare Allah mig for!“ — svarede Maureren og streg sig om Skjægget; — „det staer skrevet i Skjæbnens Bog, at de skulle blive der, indtil et nyt Eventyr kommer og løser Trolddommen. Guds Billie ske!“ — Da han havde sagt dette, slængde han Voxlysstumpen langt ind i Krattet, der bedekkede Bjærgkloften.

Nu gaves der intet Middel mere. Maureren og Vandbæreren drog altsaa til Staden med deres rige Ladning, og den ærlige Peregil kunde ikke bare sig for at klappe og kysse sin langøredre Staldbroder, som han paa denne Maade havde faaet tilbage af Netfærdighedens Kloer, saa at det var uafgjort hvad der i dette Dieblik voldte den lille, godmodige Mand meest Glæde, den vundne Skat eller det gjenvundne Wesel.

Benskabeligt og redeligt deelde nu begge de Lykkelige deres Bytte, undtagen at Maureren, der havde en vis Forkjørlighed for Smykker, lagde de fleste Perler, kostbare Stene og andre saadanne Smaating til sin Halvdeel, men dog til Gjengjæld gav Vandbæreren endnu fem Gange saa meget i kostbare Sager af gedigent Guld, hvormed denne da ogsaa var fuldkommen tilfreds. De bar nu Om-sorg-for, ikke mere at udsette sig for noget Tilfælde, men uforstyrret at nyde deres Formue i andre Egne. Maureren gik tilbage til Afrika, til sin Fodebyre Tetuan, og Gallegreen begav sig med Kone, Børn og Wsel til Portugal. Her blev han ved sin Hustrues Raad og For-mynderskab en Person af Betydenhed, thi hun lod den lille Mand stikke sit lange Liv og sine Korte Been i Troie og Buper med en Tjer i Hatten og en Kaarde ved Siden, og i det han aflagde sit gemene Navn Peregil, antog han den veiklingende Titel, Don Pedro Gil. Hans Efterkommere lykkedes og trivedes, skjønt de vare korte og krumbenede, medens Sennora Gil, pyntet fra Top til Taa med Snorer, Fryndser og Baand, og smykket med funklende Ringe paa hver Finger, blev en Model for en forfængelig Modedame.

Hvad Alkalden og hans Staldbrodre angaaer, da blev de indesluttede og fortryllede under det store Taarn med de syv Stokværk, indtil den Dag i Dag. Skulde der engang i Spanien indtræffe Mangel paa uforstamme-de Barberer, bedrageriske Alguaziller og bestikkelige Alkalder, kan man opsoge dem der; men dersom de maa vente saalsænge paa deres Befrielse, staae de Fare for at blive i deres Fængsel lige til Dommedag.

# Sagnet om Alhambras Rose, eller Pagen og den tamme Falk.

---

Nogen Tid efter at Maurerne havde overgivet Granada, var denne herlige Stad de spanske Herskeres titbesøgte Yndlingsopholdsted, indtil de ved hyppige Jordskælv, der forstyrrede flere Bygninger, ja endogsaa rystede de mauriske Taarne i deres Grundvold, blev bortskremmede derfra.

Mange, mange Aar hengik, i hvilke Granada sjeldent nød den Ere at modtage kongelige Gjæster. Ade-lens Paladser blev stille og tillukkede, og Alhambra stod, som en forladt Skønhed, i sorgelig Ensomhed midt imellem sine forsomte Haver.

Infantindernes Taarn, der engang var Opholdstedet for de tre skønne mauriske Prindsesser, delde den almindelige Ødelæggelse, Wedderkoppen spandt sit Næt over de forgylte Hvælvinger, og Flaggermuus og Ugler byggede Neder i de Gemakker, der ellers blive gjort lykkelige ved Zaydes, Zoraydes og Zorahaydes Nær værelse. Dette Taarns forladte Tilstand havde vel ogsaa sin Grund i Naboernes overtroiske Anskuelser. Man fortalte nemlig at Aanden af den unge Zorahayne, der var død i dette Taarn, ofte lod sig see ved Maanestkin, og enten stod ved Vandspringet i Hallen, eller klagede omkring Linderne, saa at Klangen af hendes Sølvsluth ofte blev hørt af de Vandrere, der ved Midnatstid drog igjennem Dalen.

Endelig blev Staden Granada engang igjen glødet ved kongelige Personers Nærvarelse. Enhver veed at Philipp V var den Første af Familien Bourbon, der bar det spanske Scepter. Enhver veed, at hans anden Gemalinde Elisabeth eller Isabella (thi begge disse Navne ere eet og det samme) var den skjonne Prindsesse af Parma, saa at ved denne Forening af Forhold en fransk Prinds og en italiensk Prindsesse sadde sammen paa den spanske Throne. For at modtage dette Par blev nu i største Hurtighed Alhambra istandsat og indrettet. Hoffets Ankomst forandrede dette endnu for saa fort Tid siden eensomme Steds Udsænde. Trompeternes og Pauernes Klang, Hestenes Stampen i Tilgangene og de ydre Gaarde, Baabnes Glands og Fanernes Bajen paa Tinderne og Udenværkerne erindrede om denne Fæstnings forrige frigeriske Røes. Dog herskede der en mildere Aand i det kongelige Palads selv. Der hørte man en Raslen af Klæder og forsigtige Trin, tilligemed de ørbødige Hoffolks hvidskende Stemmer, Pagernes og Hofdamernes Snakken i Haverne og Lyden af Musikken, der sjal sig ud af de aabne vindver.

I Monarkens Følge befandt sig ogsaa Dronningens meest yndede Page, Ruyz af Alarcon. Derned at han var Dronningens Yndlingspage udtælde man allerede hans Røes, thi den, der blot befandt sig i den prægtige Elisabeths Følge, udmærkede sig ogsaa ved Ynde, Skjønhed og Guldkommenheder. Han havde just fyldt sit attende Aar, var smidig og smækker af Gestalt og fuld af Ynde, som en ungdommelig Antinous. Mod Dronningen var han lutter Erefrygt og Ydmyghed, men forresten

i Hjertet en fuldendt Skjølm, forvænt og forkjælet af Damerne ved Hoffet, og mere erfaren i Truentimmeranliggender, end man skulde vente det af hans Alder.

En Morgen slæntrede den ledige Page omkring i Generalifets Lunde, hvorfra man kan overse hele Alhambra. Han havde til sin Tidsfordriv taget en af Dronningens tamme Falke med. Da han nu saaledes slæntrede om og saae en Fugl flyve op af Dykningen, tog han Hætten af Falken og lod den flyve. Falken hævede sig høit i Lusten, stødte derpaa ned paa sit Bytte, men da han forseilede det, flog han, uden at agte paa Pagens Skrig, langt bort. Pagen fulgte den utro Fugl i dens lunefulde Flugt med ufravendte Dine, indtil han saae den dale ned paa Spidsen af et fjernt og eensomt Taarn paa Udenværkerne om Alhambra, ved Randen af den Kloft, der skiller denne kongelige Fæstning fra Generalifets District. Det var netop paa Prinsessernes Taarn.

Pagen steeg ned i Kloftet og gik til Taarnet, men dette havde ingen Nabning ud til Dalen, og dets store Høide gjorde ethvert Forsøg paa at klætte op, aldeles frugteslæst. For derfor at opsege en af Fæstningens Porte gjorde Pagen en lang Omvei til den Side af Taarnet, der laa indenfor Muren.

En lille, med et Stakit af Nør og overhængende Myrtebuske indsluttet Have laa foran Taarnet. Pagen aabnede en Laage og gik nu mellem Blomsterbede og Buske til Porten. Den var lukket og laaset. En Sprække i Døren lod ham see ind i det Indre. Han saae en lille maurisk Halle med Stucco-Vægge, smække Marmorsoiler, og et med Blomster omgivet Vandspring af Alab-

bast. I Midten hang der et forgylt Buur med Sangfugle og derunder saa paa en Stoel mellem Sikketøi og quindeligt Arbeide, en smuk stribet Kat. En med Baand smykket Guitarre hang paa Vandspringet.

Ruyz af Alarcon forundrede sig over disse Kjendtegn paa Smag og Ziirlighed i et eensomt, og som han havde troet, ubeboet Taarn. De erindrede ham om de i Alhambra saa gjengse Sagn om fortryllede Haller, og den stribede Kat kunde jo let være en fortryllet Prindsesse.

Han bankede sagte paa Døren. Af et lille Vindue ovenover tittede et smukt lille Hoved ud, men trak sig strax igjen tilbage. Han ventede nu paa at Døren skulle blive aabnet, men forgjøves. Intet Fodtrin lod sig høre indenfor — alt var stille. Havde hans Sandser bedraget ham, eller var dette skjonne Syn Taarnets fortryllede Dame selv? Han bankede igjen paa og endnu sterkere. Et Dieblik efter kom det samme fortryllende Ansigt igjen til Vinduet. Det tilhørde en blomstrende Pige paa femten Aar.

Pagen tog strax sin med Fjer smykkede Hue af, og bad i de høfligste Udtryk om Tilladelse til at stige op i Taarnet, for at faae sat paa sin Falk.

„Teg tor ikke aabne Døren, Sennor!“ — svarede den unge Pige rødmende; — „min Tante har forbudet mig det.“

„Men jeg besværger Dem, fortryllende Pige! Det er Dronningens Undlingsfalk. Uden den tor jeg slet ikke vende tilbage til Paladset.“

„Er I da da en af Herrerne ved Hoffet?“

„Ja, smukke Barn! men jeg taber Dronningens Maade og min Post, dersom Falken bliver borte.“

„Santa Maria! men det er just for Eder Herrer ved Hoffet at jeg omhyggeligt skal holde Døren lukket, har min Tante befalet.

„Ja sikkert for de listige Herrer ved Hoffet; men jeg er ingen af dem, men blot en uskyldig Page, der er ulykkelig og elendig, dersom I ikke vil vise mig denne lille Føielighed.“

Pagens Ulykke rørde den ømme Tomfrues Hjerte. Det vilde dog være tusindfold Skade, dersom han skulle blive ulykkelig for en saadan Smaatings Skyld. Det var ogsaa klart, at han ikke kunde være nogen af de farlige Skabninger, som hendes Tante havde beskrevet hende som et Slags Menneskeædere, der altid staae paa Springet for at fange uskyldige Piger; han var jo saa artig og beskeden, og stod der for hende saa ydmyg med Huen i Haanden, og saae saa allerkjøreste ud.

Den snilde Page mærkede, at Garnisonen begyndte at vækle, og gjentog derfor sin Begjøring paa en saa rorende Maade, at ingen dødelig Pige kunde afslaae ham den. —

Den rødmende lille Portneriske steeg altsaa ned, og aabnede Døren med sittrende Haand, og dersom blot et Blik paa hendes Ansigt i Bindvet havde henrykt Pagen, blev han nu fuldkommen fortryllet af den Skikkelse, der stod for ham.

Hendes andalusiske Livstykke og nette Kjole viisde de runde, nydelige Omrids af en Skikkelse, der just gik over fra det Barnlige til det Ungdommelige. Hendes glatte

Haar var meget omhyggeligt skilt ad i Panden, og, efter Landets Skik, smykket med en nylig plukket Rose. Vistnok var hendes Ansigt noget brunet af den sydlige Soels brændende Hede, men dette tjende kun til at give hendes Kinders fulde Rødme en endnu større Varme, og Glandsen af hendes smæltende Dine et endnu stærkere Skin.

Ruyz af Alarcon oversaae alt dette med et eneste Blik, thi han turde ikke nöle; han mumlede derfor blot i en Hast sin Taksigelse og sprang derpaa hurtigt op ad Vindeltrappen, for at opsoe sin Falk.

Men snart vendte han dog tilbage med den trolose Falk paa Haanden. I midlertid havde Pigen sat sig ved Vandspringet i Hallen og vandt Silke, men lod i den Bevægelse, hvori hun befandt sig, Neglet falde paa Forden. Pagen islede til, tog det op, sank paa den siirligste Maade ned paa det ene Knæ og rakte hende det. Men pludseligt greb han den Haand, hun udstrakde for at tage det, og trykkede paa den et mere glødende, mere inderligt Kys, end han nogensinde havde trykket paa sin Herskerindes skjonne Haand.

„Ave Maria, Sennor!“ — raabde Pigen, og blev af Forvirring og Overraskelse endnu rødere; thi endnu var hun aldrig bleven hilset paa den Maade.

Den beskedne Page undskyldte sig tusinde Gange og forsikrede, at dette var den Maade, hvorpaas man ved Hoffet udtrykde den dybeste Erefrygt og Hylding.

Hendes Vrede — hvis hun virkelig føelde Vrede — var ikke saa let at dæmpe, men hendes Uro og Forlegenhed steeg bestandigt, og saaledes sad hun, i det hun bestandigt rødmede mere og mere, med Dinene

hæftede paa sit Arbeide og gjorde Silken, som hun vilde vinde, mere og mere uredt.

Den listige Page bemærkede Forvirringen i den sjældtige Leir, og vilde meget gjerne have fort sig den til Nyttet; men de fine Talemaader, der allerede svævede paa hans Læber, hændede paa dem; hans Forsøg paa at vise sig galant vare keitede og uwirkssomme, og til sin Forundring føelde den øvede Sladderhane, der havde figuret hos de meest erfarme og aandrige Damer med den største Unde og Dristighed, sig nu forlegen og skamfuld i en simpel femtenaarig Piges Nærvoerelse.

Virkelig besad ogsaa den ukunstlede Pige i sin egen Beskedenhed og Uskyldighed mere paalidelige Vægttere, end de Laase og Skaader, som hendes aarvaagne Tante havde foreskrevet hende. Men hvilket qvindeligt Bryst er bepandsret mod Kjærligheds første Hvisken? Uagtet al sin Kunstsloshed begreb dog den unge Pige instinctmæssigt alt det, som Pagens stammende Lunge ikke formaaede at udtrykke, og hendes Hjerte hoppede af Glæde over for første Gang at see en Elske for sine Fodder og saadan en Elske!

Skjøndt Pagens Angstlighed var oprigtig, varede den dog kun kort, og han vandt snart igjen sin sædvanlige Rosighed og Sikkerhed, da man noget borte hørte en skingrende Stemme.

„Min Tante kommer tilbage fra Messen!“ — raaede Pigen fuld af Angst; — „jeg beder Eder, Sennor, gaa!“ —

„Ikke førend I giver mig den Rose, der sidder i Eders Haar, til et Minde.“

Hun tog hurtigt Rosen af sine ravn sorte Løkker. — „Tag den!“ — sagde hun rodmende og bevæget; — „men før Guds Skyld gaa!“

Pagen tog Rosen og bedækkede tillige den skjonne Haand, der gav ham den, med Kysse. Derpaa stak han Blomsten i sin Hue, tog Falken paa Haanden og ilede bort gjennem Haven, tagende den hulde Facintas Hjerte med sig.

Da den aarvaagne Tante traad ind i Taarnet, bemærkede hun sin Sosterdatters Uro og et Slags Uorden i Hallen; dog et Ord til Forklaring var nok. „En tam Falk har forfulgt sit Bytte lige herind i Hallen.

„Himlen staa os bi! Skulde man troe, at en Falk flyver ind i Taarnet! Har man i sine Dage seet et mere blodtørstigt Dyr! Ja, ja! selv Fuglen i Buret er ikke mere sikker!“

Den aarvaagne Fredegunde var en af de meest forsigtige af alle gamle Tomfruer. Hun bar en vedbørslig Skræk og Afsky for alt hvad der kaldte sig „det andet Kjøn“ der endnu var bleven formeret ved et langt Liv i eenlig Stand. Tilfældet var just ikke, at den gode Dame nogensinde havde haft noget at klage over Mandfolkenes Efterstræbesser, thi Naturen havde i hendes Ansigt givet hende en Skildvagt, der af sig selv afværgede ethvert Angreb; men de Fruentimmer, der mindst have havt Aarsag til at fragte, ere nu engang de meest tilbøielige til at holde stræng Vagt over deres mere for Forsørelse udsatte Maboersker.

Sosterdatteren var en Datter af en i Krigen falden Officier. Hun var blevet opdraget i et Kloster og

forst for fort Tid siden kommen fra sit hellige Fristed under sin Mosters umiddelbare Opsigt, under hvis Vin-gers Skygge hun levede skjult, som en udpringende Rose, der blomstrer under en Tornebuske. Heller ikke var denne Sammenligning ganske tilfældig, thi, for at tilstaae Sand-heden, havde hendes friske, fremblomstrende Skønhed, hvor skjult hun end blev holdt, allerede henvendt den al-mindelige Opmærksomhed paa hende, og Landfolket i Om-egnen havde med hin digteriske Bending, der er Andalusierns egen, givet hende det Tilnavn: „Alhambras Rose!“

Den omhyggelige Moster vedblev, saalænge Hoffet opholdt sig paa Alhambra, at holde sin fortryllende lille Søsterdatter under sin søregne Bevogtning, og smigrede sig med at hendes Arvaagenhed vilde være af den bedste Virkning. Sandt er det, at den gode Dame af og til blev sat i en ikke ringe Forlegenhed ved Klangen af Guitarrer og Tonerne af Elskovsviser fra de af Maanen be-skinnede Buske nedensfor Taarnet; men saa formanede hun ogsaa sin Søsterdatter til at stoppe Drerne for saadant forfængeligt Musikvæsen og forsikrede hende, at dette var et af de Kunststykker hvorved det „modsatte Kjøn“ ofte lokkede eenfoldige Piger i Fordærvelse. Åh, hvad for-maaer hos en eenfoldig Pige en tør Forelæsning mod en Maaneskinnerade!

Endelig afbrød Kong Philipp pludseligt sit Ophold i Granada og drog med sit hele Folge ud af Alhambra. Fredegundes aarvaagne Die saae efter det kongelige Tog, hvorledes det drog igjennem Dørporten og ned ad den brede Wei, der fører til Staden. Da nu den sidste Jane

forsvandt for hendes Dine, vendte hun, ude af sig selv af Glæde, tilbage til Taarnet, thi al hendes Angst var forbi. Men til hendes store Forundring stampede endnu en flygtig arabisk Hest Jordens udenfor den lille Hovedst, og til hendes store Skræk saae hun gjennem Rosenhaekken en ung Mand i rigtbroderede Klæder for hendes Søsterdatters Fodder. Da denne hørte Godtrinene, tog han en øm Afsked, sprang let over Hegnet af Nor og Myrter, kastede sig paa sin Hest og var hende i et Dieblik ude af Syne.

Den omme Facinta havde, bedøvet af Smerte, glemt enhver Tanke om sin Mosters Brede; hun kastede sig altsaa i hendes Arme og brod ud i Graad og Hulken.

„Ai de mi!“ — raabde hun; — „han er borte! — Han er borte! — Han er borte! — Jeg vil aldrig mere saae ham at see!“

„Borte! — Hvem er borte? — Hvad var det for et ungt Menneske, som jeg saae for Dine Fodder?“

„En af Dronningens Pager, Tante! der sagde mig Farvel.“

„En af Dronningens Pager, Barn!“ — gientog den aarvaagne Fredegunde ganske mat; — „og naar blev Du da bekjendt med Dronningens Page?“

„Den Morgen, da den tamme Falke sloi ind i Taarnet. Det var Dronningens Falke, og han ledte efter den.“

„O, Du ulykkelige Pige! Beed Du da ikke, at saadanne Falke ikke ere halv saa farlige, som en saadan ung Page? Og paa saadanne uerfarne Fugle, som Du er, er det just at de slae ned.“

I Begyndelsen var Tanten meget vred, da hun maatte erfare, at der, trods hendes berømte Narvaagenhed og næsten lige under hendes Dine, var opstaet en Kjærighedssforstaelse mellem begge de unge Mennesker; men da hun fandt, af hendes uskyldige Søsterdatter, endskjøndt hun paa denne Maade uden Laas og Skaader havde været utsat for det modsatte Kjens Nænker, dog var sluppet skadeslos fra denne svære Prøvelse, trofestede hun sig med den Overbeviisning, at hun havde ene og alene de kydske og forsigtige Grundsætninger at tække derfor, som hun havde indpræntet hende.

Medens Tanten lagde denne beroligende Balsam paa sin Stolthed, tænkde Søsterdatteren paa Pagens utallige, gjentagne Eder og Trofaksabslovter. Men hvad er et ubestandigt, omsværmende Mandfolks Kjærighed? En rislende Bæk, der et Dieblik kjæler med enhver Blomst paa Bredden, men derpaa flyder forbi og efterlader dem alle i Taarer.

Dage, Uger, Maaneder gik hen, og man hørde intet til Pagen. Granaterne modnedes, Vinen frembød sine Druer, Efteraarsregnens faldt i Stromme fra Bjærgene, Sierra Nevada bedækkede sig med sin Snekappe, og Vinterstormen hylede gjennem Alhambras Haller — men han kom ikke. Vinteren forsvandt. Paa ny begyndte den oplivende Vaar med Sange og Blomster og balsamiske Bestenvinde; Sneen smæltede paa Bjærgene, indtil der ikke var mere tildage, undtagen paa de høje Toppe af Sierra Nevada, der glindede i den lumre Sommerluft. Endnu hørde man intet om den glemsomme Page.

Men imidlertid blev den lille Facinta bleg og tan-

kesuld. Hun forlod sine forrige Bestjæftigelser og Fornoielser; hendes Silke laae uredt, hendes Guitar var uden Strænge, hendes Blomster blevе forsømte, hun hørde ikke mere paa Fuglenes Sang, og hendes ellers saa klare Dine være morke af stille Graad. Gives der nogen Ensomhed der er skikket til at nære en ulykkelig eisende Piges Kjærlighed, saa er det saadant et Sted som Alhambra, hvor alt synes indrettet til at hensynke i sode, romantiske Drommerier. For Elskende et sandt Paradiis, men hvor sorgeligt at være alene i et saadant Paradiis — og ikke blot alene, men forglemt!

„Th, Du slemme Barn!“ — pleiede den adstädige og fornuftige Fredegunde at sige, naar hun saae sin Søsterdatter i et saadant Unfald af Tungsindighed; — „advarede jeg Dig ikke for disse Mandfolks Bedragerier og Rænker? Hvad kunde Du ogsaa vente af en fornem og storagtig Familie, Du, der en forældreløss Pige, et Barn af en Familie der er forarmet og kommet tilbage? Bær overbeviist om, at om det unge Menneske ogsaa var Dig tro, vilde dog hans Fader, der er en af de stolteste Adelsmænd ved Hoffet, forbyde ham at forbinde sig med en saa ringe og fattig Pige, som Du er. Tat Dig altsaa, og slaae saadanne unyttige Tanker ud af Hovedet.“

Disse Uttringer af den forstandige Fredegunde tjenede kun til at formere hendes Søsterdatters Tungsindighed, som denne i sin Ensomhed hengav sig til.

En Sommernat, temmelig silde, da hendes Tante allerede var gaaet til Sengs, blev hun siddende alene i Hallen ved Alabastrandspringet. Her var den trolose Page først sjunket ned for hendes Fodder og havde knæset

hendes Haand; her havde han ofte lovet hende evig Trost. Pigens Hjerte var opfyldt med omme og sorgelige Erindringer; hendes Taarer begyndte at flyde, og der faldt nogle Draaber i Vandspringet. Lidt efter lidt blev det chrystallare Vand uroligt, satte Bobler og fogde og strømmede over Randen, indtil en Dvindestikkelse i mauriske Dragt steeg op af det.

Jacinta blev saa forskrækket, at hun flygtede ud af Hallen og ikke vovede at vende tilbage. Den følgende Morgen fortalte hun sin Tante hvad hun havde seet; men den gode Dame behandlede det sam et Spil af et øengstet Gemyt, eller meende, at hun var sovet ind ved Vandspringet og havde kun drømt det. „Du har tænkt paa Historien om de tre mauriske Prinsesser, der forдум beboede dette Taarn.“ — sagde hun; — „og derfor er det forekommet Dig i Drømme —“

„Hvad er det for en Historie, Tante?“ — afbrød Jacinta hende; — „den kjender jeg slet ikke til.“

„Du har dog ganske sikkert hørt om de tre Prinsesser Bayde, Zorayde og Zorahayde, som Kongen havde indespærret i dette Taarn, og som vilde flygte med tre christelige Riddere? De to Eldste flygtede ogsaa, men den Tredie angrede sit Forsæt og skal være død i dette Taarn.“

„Ja, nu erindrer jeg det; noget har jeg hørt derom,“ — sagde Jacinta; — „og jeg har ret begrædt den arme Zorahaydes Skjæbne.“

„Ja, det kan Du ogsaa,“ — vedblev Tanten; — „thi Zorahaydes Elsker var Din Stammefader. Han begræd sin mauriske Elskede længe, men Eiden helbredede

områder hans Smerte, og han øgteede en spansk Dame som Du nedstammer fra."

Jacinta eftertankede disse Ord. „Hvad jeg har seet var intet Hjernespind," — sagde hun ved sig selv; — „det veed jeg kun altfor vist. Dersom det nu virkelig har været den hulde Zorahaydes Land, der, som man siger, skal gaae omkring i dette Taarn, hvorfør skulde jeg da være bange? — Jeg vil i Nat atter vaage ved Bandspringet — maaßke kommer den endnu engang."

Henimod Midnat, da alt var til Ro, satte hun sig igjen i Hallen; da Klokkens i det langtbortliggende Vagttaarn paa Alhambra slog tolv, bevægede det sig igjen i Bandspringet, Vandet kastede Bobler, fogde, strømmede over, indtil endelig den mauriske Kvindeskikkelse igjen steg op af det. Hun var ung og skøn. Hendes Klæder straalde af Edelstene og i Haanden holdt hun en Sølvsluth. Jacinta sittrede og var nær ved at falde i Afmagt, men Synets milde og flagende Stemme styrkede hende igjen, saavelsom det blide Udtryk i det blege, førgmodige Ansigt.

„Hvi er Du saa sorrigsuld, Du Dødelighedens Datter?" — sagde hin; — „hvi gjøre Dine Taarer mit Bandspring uklart, hvi forstyrre Dine Sukke og Klager mine Nætters rolige Baagen?"

„Jeg græder over Mændenes Troløshed og bejamrer min eensomme og forladte Skjæbne."

„Vær trostet; Din Nød vil ogsaa faae en Ende. I mig seer Du en maurisk Prinsesse, der ligesom Du var ulykkelig i Kjærlighed. En christelig Ridder, Din Stamfader, vandt mit Hjerte og vilde bringe mig til sit

Fædreneland, i Kirkens Skjød. I Hjertet var jeg allerede omvendt, men jeg manglede Mod, der lignede min Tro, og jeg nolede for længe. Dersør er det forundt de onde Mander at have Magt over mig, og jeg bliver fortryllet i dette Taarn, indtil en eller anden reen Christen vil gjøre mig lykkelig og løse Trolddommen. Vil Du foretage Dig dette?"

"Jeg vil!" — svarede den sittrende Pige.

"Velan da, saa kom hid og vær ikke bange. Dyp Din Haand i dette Vand, bestenk mig med det, og døb mig efter Din Troes Skif, da vil Trolddommen svinde og min urolige Mand vil erholde No."

Med vakkende Skridt nærmede Pigen sig, dyppede Haanden i Vandspringet, øsde Vand af det og bestenkede Synets blege Ansigt.

Dette smilede med ubeskrivelig Unde. Det lagde sin Solvluth ned for Jacintas Fodder, lagde de hvide Arme overkors paa Brystet og forsvandt, saa at det blot syntes, som om en Stovregn af Dugdraaber faldt i Vandspringet.

Jacinta forlod Hallen, fuld af Frygt og Forundring. Hun kunde næsten slet ikke sove hele Matten igjennem, og da hun med Dagens Frembrud vaagnede op af en urolig Slummer, forekom det Hele hende som en svær Drøm. Men da hun gik ned i Hallen, blev hun forvisset om Virkeligheden af Synet, thi ved Vandspringet saae hun Solvluthen, der straalde i Morgenlyset.

Hun ilede til sin Tante, for at fortælle hende Alt, hvad der var foregaaet og kaldte hende ned for selv at see Luthen, Beviset for Sandheden af hendes Fortælling.

Nærede den gode Dame endnu nogen Twivl, saa blev denne fuldkommen tilintetgjort, da Facinta berørde Instrumentet, thi hun aflokkede det saa fortryllende Toner, at det endogsaa optoede den forstandige Fredegundes folde Bryst, denne evige Vinters Kisregion, til en kraftigere Blomstring. Kun overnaturlige Melodier kunne frembringe en saadan Virkning.

Luthens overordentlige Magt viisde sig hver Dag mere og mere. De, der gik forbi Taarnet, bleve staaende og lyttede, ligesom fortryllede, i aandeslos Henrykelse. Selv Fuglene samledes i de omkringstaende Træer og lyttede, forglemmende deres egne Sange, i sod Taushed.

Rygtet udbredte snart denne Begivenhed. Indvænnerne af Granada trængde op til Alhambra, for at høre nogle Toner af den henrivende Musik, der omsvøvede Infantindernes Taarn.

Endelig trak man den elskværdige lille Spillerske ud af hendes Eensemhed. De Rige og Mægtige i Landet kappedes om hvem der skulde underholde hende og vise hende Wre, eller, rettere sagt, hvem der kunde forsikre sig hendes fortryllede Luth, for at lokke Mængden til deres Sale.

Men hvorhen hun end gik, holdt dog hendes omhyggelige Tante, som en Drage, Vagt ved hende, og viisde den Mængde af lidenskabelige Beundrere tilbage, der henrykt svonimed i hendes Melodier. Fra Stad til Stad udbredte Efterretningen sig om hendes viunderlige Kunst. Mallaga, Sevilla, Cerdova, alle blevе efterhaanden ligesom taablige over den, og i hele Andalusien taelde man ikke om andet, end om den skjonne Luthspillerske paa Alham-

bra. Og hvorledes kunde dette ogsaa være anderledes blandt et Folk, der er saa musikalskt og galant, som Andalusierne, da Luthen besåd Tryllekraft og Spillersten var begejstret af Kjærlighed?

Medens hele Andalusien paa deitne Maade var musikalskt-forrykt, herskede der en ganske anden Stemning ved det spanske Hof. Philipp V var som almindelig bekjendt en elendig Hypochondrist og givet til Prism for alle Slags Indbildninger. Øfste blev han i hele Uger i Sengen og stønnede og drømde sig Lidesser. En anden Gang paafstod han, at han vilde frasige sig Thrvnen, til stor Vergrelse for hans Gemalinde, der fandt sørdeles megen Behag i Hoffets Glands og Kronens Herlighed, og som med fast og erfaren Haand holdt sin svage Gemahls Scepter.

Intet var virksommere til at fordrive de kongelige Griller, end Musikkens Magt; dersor sorgede Dronningen for at drage de meest udmarkede Kunstmere, saavel i Sang som i Musik, til sit Hof, og beholdt den berømte italienske Sanger Farinelli, som et Slags Livlæge, i Nærheden af Kongen.

Men i det Sieblik, som vi nu tale om, havde denne vise og ophøjede Bourbons Aand lidt et Anfauld, der endnu langt overgik alle hans forrige Galsskaber. Efterat han længe havde bildt sig ind at han var syg, og denne indbildte Sygdom ikke vilde vige for alle Farinellis Melodier og et heelt Hoforchesters Maadslagninger, opgav Monarken i Tankerne formeligt sin Aand og betragtede sig fuldkommen som død.

Dette havde nu i og for sig selv været uskadeligt, ja maastee endogsaa behageligt for Dronningen og Hof:

folkene, dersom han blot havde været tilfreds med at forblive i Ærlighed, som det anstaaer en død Mand; men han paastod, at man skulde begrave ham paa det Høitideligste og begyndte til deres ubeskrevelige Angst endogsaa at blive utealmodig og bitterlig at klage over Mangel paa Erbædighed, fordi de saa længe lod ham ubegravet. Hvad var herved at gjøre? Ikke at adlyde Kongens egne Befalinger var i de tjenstvillige Hofmænds Nine, der ere vante til at mærke paa det Ringeste, noget Uhort — men at adlyde ham og begrave ham levende, vilde ogsaa lige frem have været et Kongemord.

Midt i denne frygtelige Forlegenhed kom Rygtet om Luthspilleren, der forrykkede Hovedet paa hele Andalusien, ogsaa til Hoffet. Dronningen sendte dersor i en Hast et Bud afsted, for at indbyde hende til St. Ildefonso, hvor Hoffet den Tid opholdt sig.

Nogle Dage efter, da Dronningen og hendes Damer just vandrede i en prægtig Have, der med sine Gange, Terrasser og Vandspring skulde fordunkle den i Versailles, blev den vidberømte Luthspilleriske forestillet hende. Den keiserlige Elisabeth saae med Forbauselse paa den unge fordringsfrie Pige, der havde gjort hele Verden forrykt. Hun gik i sin maleriske andalusiske Dragt, med Sølvluthen i Haanden, og stod der med beskedne, nedslagne Nine, men dog i Skønhedens Simpelhed og Friskhed, der endnu bestandigt gjorde hende til Alhambra's Rose. —

Som sædvanligt, var hun ledsgaget af den utrættelige Fredegunde, der, paa Dronningens Spørgsmaal, fortalte hele Historien om hendes Stægtæk og Herkomst. Handede

det blotte Syn af Jacinta allerede behaget den ødle Elizabeth, saa føerde hun endnu mere Deeltagelse for hende, da hun hørde, at hun nedstammede fra en hoitfortjent, men forarmet Slægt og at hendes Fader var blevet paa Valpladsen i Kronens Tjeneste. „Dersom Din Kunst ligner Dit Rygte,” — sagde hun til hende; — „og Du forjager den onde Mand, der har grebet Din Konge, skal Din Lykke herefter være min Sorg og Ere og Rigdom vente paa Dig.”

Guld af Utaalmodighed efter at lade hende gjøre et Forsøg paa sin Duelighed, førde hun strax Pigen ind i den syge Monarks Børrelse.

Jacinta fulgte hende med nedslagne Dine gjennem Rækker af Bagter og Skarer af Hoffolk. Endelig kom de til et stort, med Sort behængt Børrelse. Bindverne vare lukkede for at holde Daglyset ude. En Mængde gule Borlys i Solvlampetter udbredte et sorgeligt Skin, og oplyste kun dunkelt de Skikkeler af Stumme i Sor geklæder, og Hoffolk, der gik forbi med sagte Trin og sorrigfulde Ansigter. Midt paa en ophøjet Baare laa, med Hænderne foldede over Brystet, og saaledes, at kun hans Næsespids var synlig, den indbildte Døde, og længdes efter at blive begravet.

Dronningen traad taus ind i Børrelset, og pegede paa en Skammel i en mørk Krog, i det hun gav Jacinta et Vink, at hun skulde sætte sig paa den og begynde.

I Førstningen berørde hun sin Lurh med sittrende Haand; men jo længere hun spillede, desto mere Selvtillid og Begeistring følede hun, og hun afsløkkede Strøengene saadanne himmelske Harmonier, at alle de Tilstede-

værende neppe kunde holde hende for en Dødelig. Men Monarken, der allerede troede, at han var i Andernes Verden, holdt det for en Musik af Englene eller for Sphæternes Harmonier. Lidt efter lidt forandrede hun Melodierne og ledsgagede Instrumentet med sin Stemme. Hun quad en af hine Folkesange om Alhambras Herligheder og Maurernes Bedrivter. Hendes hele Sjæl udgjod sig i Tonerne, thi til Erindringen om Alhambra knyttede Historien om hendes Kjærlighed sig. Ligværelset gjenlod af hendes begeistrede Sang. Den trængde ind i Monarkens mørke Sind, Han oploftede Hovedet og saae sig om, derpaa satte han sig paa sit Leje, hans Nine begyndte at funkle — endelig sprang han ned paa Gulvet og raabde paa Sværd og Skjold.

Musikkens, eller rettere sagt den fortryllende Luths Triumph var fuldkommen. Tungsindighedens Dæmon var forjaget og Livet var gjengivet en Død. vindverne i Værelset blev aabnede, et spanske Solskins hele Straalesyldte strommede ind i det nys saa sorgelige Værelse; Alles Nine sogde den yndige Tryllerinde, men Luthen var falden af hendes Haand, hun selv var segnet om og hvilede i næste Dieblik ved Ruyz af Alarcons Hjerte.

Kort efter blev det lykkelige Mars Formæling feiret med stor Pragt; dog holdt — jeg hører Læseren spørge, hvad Ruyz af Alarcon kunde frembringe, for at undskylde sin langvarige Forsommelighed? Denne havde sin Grund i en stolt, gjerrig, gammel Faders Modstand, og desuden komme jo unge Folk, der elskede hinanden, snart i en venstabelig Forstaelse, og glemme, naar de sees igjen, den forgangne Kummer.

Men hvorledes blev den gamle, gjærtige, stolte Far  
ber overtaelt til at give sit Samtykke?

Et Par Ord af Dronningen overvandt let hans  
Twivl, især da Gre og Belonninger strømmede ned over  
det kongelige Pars blomstrende Yndling. Desuden besad  
jo ogsaa Facintas Luth, som vi vide, en magisk Kraft,  
og kunde overvinde det meest haardnakkede Hoved og det  
steenhaardeste Hjerte.

„Og hvad blev der af den fortryllede Luth?“

Dette er det forunderligste af Alt, og afgiver det  
uimodsigeligt Vidnesbyrd om Sandheden af vor Fortæl-  
ling. Luthen blev en Tid lang i Familien, men siden  
skal den berømte Sanger Farinelli af bare Misundelse  
have stjaalet og bortkaffet den. Efter hans Død kom  
den i Italien i andre Hænder, der ikke kjendte den magi-  
ske Kraft, udsmæltede Solvet og trak Strængene paa en  
gammel Violin fra Cremona. Dog beholdt ogsaa der  
Strængene deres fortryllende Egenskaber. Et Ord i Lon-  
dom, kjære Læser! — men Du maa ikke sladdre det ud  
igjen — Violinen fortryller endnu hele Verden — den  
tilhører Paganini.

## Veteranen.

---

Til de besynderlige Bekjendtskaber, som jeg gjorde paa mine Vandninger i og udenom Fæstningen, hører ogsaa det med en brav og erfaren Oberst for Indvaliderne, der, som en Falk, har sin Nede i et af Alhambras Taarne. Hans Historie, som han meget gjerne fortæller, er et Væv af hine Eventyr, Ulykkestilfølde og Forhold, der gjøre næsten enhver Spaniers Liv ligesaa afværlende og mærkværdigt, som Gil Blas' Levned.

I sit tolvte Åar var han i Amerika og han regner den Omstændighed til de meest udmærkede og lykkeligste Begivenheder i sit Liv, at han har seet General Washington. Siden har han taget Deel i alle sit Lands Krigs; om de fleste Fængsler kan han tale af Erfaring; han er halt paa det ene Been, lemlestet paa begge Hænderne, ogsaa forhugget og forskudt, at han er et Slags vandrende Mindesmærke om Spaniens Uroligheder, paa hvilket der findes et Saar for hver Træfning og for hver Tumult, ligesom paa Robinson Crusoes Træe en Skure for hvert Åar. Men det største Uheld for den gamle, brave Kavaller syner at have været, at han i hijn Tid, der var saa rig paa Fare og Uorden, kommanderede i Mallaga, og af Indvaanerne blev udnevnt til General, for at han skulde beskytte dem for de Franskes Indmarsch. Dette havde skaffet ham en Deel vistnoe retsærdige Fordringer paa

Regjeringen paa Halsen, der, som jeg frygter, vil bestjæf-  
tige ham lige til hans Livs Ende med Skrivelser, Bon-  
skrivter og Memorialer, hvilket volder ham megen Be-  
kymring, udtømmer hans Pung og ørgter hans Venner,  
der ikke kunne besøge ham uden at maatte høre paa et  
endeløst Dokument, der varede i det mindste en halv Ti-  
me, og tage et heelt Dusin trykte Piecer med hjem. Dog  
er dette tilfældet overalt i Spanien. Overalt støder man  
paa en eller anden værdig Person, der sidder i en Krog  
og nager paa en Yndlingskummer eller paa en Uret, som  
han har faaet kjær. En Spanier, der har en Fordring  
paa Regjeringen har isvrigt Bestjæftigelse nok for sin  
hele Levetid.

Teg besøgte Veteranen i hans Bolig, den øverste  
Deel af Torre del vino eller Viintaarnet. Hans Bæ-  
relse var lille, men reenligt og havde en meget skøn Ud-  
sigt over Begaen. Det var indrettet med en militair  
Noiagtighed. Tre Boss'er og et Par Pistoler, alle smukke  
og blanke, hang paa Væggen ved Siden af en Sabel og  
en Stok, og ovenover dem to Hatte med Krampe, den  
Ene til Paraden, den Anderen til sædvanligt Brug. Et lille  
Bret, paa hvilket der stod et Dusin Bøger, udgjorde hans  
Bibliothek. En af dem, et gammelt, smudsigt Bind med  
philosophiske Maximer, var hans Yndlingslæsning. I  
dette bladede og studerede han hver Dag, og anvendte  
hver Maxime, naar den blot havde en lille Bismag af  
gavnlig Bitterhed og handlede om Verdens Uretsærdighed,  
paa det Tilfælde, hvori han selv befandt sig.

Dg dog er han selfskabelig og godmodig, og naar  
man blot kan afvende ham fra hans Philosophi og den

Uret, han har lidt, en moersom Selskabsbroder. Jeg har en føregen Forkjærlighed for denne gamle, forvittrede Son af Lykken, og lader ham gjerne fortælle Anecdoter fra hans Felttoge. Ved mine Besøg hos ham hørde jeg nogle mærkværdige Ting om en gammel Commandant over Fæstningen, der i flere Henseender maa have lignet ham og oplevet en lignende Skjæbne. Jeg har formeret disse Meddelelser ved Efterspørgsel hos nogle af Alhambras gamle Beboere, især hos Faderen til Mateo Ximenes, i hvis fabelagtige Fortællinger den vakkre Krigsmand, som jeg nu vil underholde mine Læsere med, er Yndlingshæsten.

## Gouverneuren og Notaren.

---

For længere Tid siden var der i Alhambra en gammel brav Gouverneur, som man, fordi han havde mistet en Arm i Krigen, sædvanligt kaldte Gobernador manco, det vil sige, den eenarmede Gouverneur. Han gjorde sig meget til af at han var en gammel Kriger, bar et Knebelbart, der naaede lige op til Næbene, et Par Nytterskøvler og en Kaarde, saa lang som et Spyd, med et Lommeklæde inden i Pareerpladen.

Han var usædvanlig stolt, tog alt paa det næste, og holdt sterkt paa sine Privilegier og Værdigheder. Under hans Regimenter bleve Alhambras Privilegier, som Kongelig Residents og Ejendom, haandhævede paa det strængeste. Det var Ingen tilladt, at træde ind i Fæstningen med Skydegevær, ja ikke engang med Kaarde eller Stok, naar han ikke var af en vis Rang, og enhver Nyttre maatte staae af ved Porten og lede sin Hest ind ved Toilen. Da nu det Bjerg, hvorpaa Alhambra staaer, hæver sig midt i Staden Granada, og ligesom synes at være en Udvort af Hovedstaden, maa det stedse være ubehageligt for den General-Kapitain, der kommanderer i Provinsen, at have et saadant imperium in imperio, en allerkjørreste uafhængig Post, midt i sit eget District. Men dette var i ovennævnte Tilfælde endnu pijnligere ved den gamle Gouverneurs overordentlige Pirrelighed og Iversyge,

der strax kom i Fyr og Flamme ved det ringeste Jurisdictions- eller Autoritæts-spørgsmaal, saavelsom med den Pøbels ustadige og letfindige Charakteer, der lidt efter lidt nedsatte sig i Høstningen, som i en Helligdom, og derfra, paa Stadens ordentlige Borgeres Bekostning systematisk drev Røveri og Plyndring.

Der fandt derfor bestandigt Strid og Feide Sted imellem General-Kapitainen og Gouverneuren, og den Sidstes Vergrelse blev bestandigt høftigere, jo næiere den Ringeste af to Nabopotentater altid pleier at tage det med sin Verdhed. General-Kapitainens anseelige Palads var paa den nye Plads, plaza nueva, umiddelbart ved Foden af Alhambrabjørget, og der gaves stedse en Trængsel og et Skuespil af Bagter og Tjenere og Statsembedsmænd. En fremragende Bastion af Festningen bestrod denne Plads og det offentlige Torv ligeover for den. Paa denne Bastion marscherede nu meget ofte den gamle Gouverneur frem og tilbage med en stor Kaarde ved Siden, og holdt et aarvaagent Øie med sin Medbeiler, som en Falk, der fra sin Nede i et udgaaet Træ surer paa sit Bytte. —

Kom han engang ned i Staden, skeede det i stor Parade til Hest og omgivet af sin Livvagt, eller i sin Stadskareth, en gammel brostfældig Bygning af forgylt Læder og sittligt udskaaret Træ, trukken af aatte Muulæsler, omgivet af Tjenere til Gods, Forridere og Lakaier, ved hvilken Leilighed han da smigrede sig med, som Kongens Viceregent, at indgyde enhver Tilskuer Trefrygt og Beundring, endførsont Vittighedsjægerne i Granada og i Særdeleshed de, der drev omkring ved General-Kapitai-

nens Palads, vare i Stand til at lee ad hans Komiske Optog, og, med Hensyn til hans meget fordægtige Undersaatters Charakteer at falde ham Staaderkongen. En af Hovedaarsagerne til Stridighederne mellem begge disse to høie Medbeilere var at Gouverneuren havde gjort Fordring paa, at alt hvad der var bestemt til hans og Garnisonens Brug skulde passere toldfrit igjennem Staden. Dette Privilegium havde lidt efter lidt givet Anledning til betydelige Smuglerier. En Skare af Smuglere opflog deres Bolig i Hytterne indenfor Fæstningens Mure og i de mange Huler i Nærheden af den, og drev, begrundigede af Soldaterne af Besætningen en fordeelagtig Næring.

Dette vakde General-Kapitainens Opmærksomhed. Han roaadsørde sig med sin lovknydige Raadgiver og sit Fac-totum, en fiffig, næsviis Skriver, Notar eller Escribano, der glæddede sig over denne Leiiighed til at sætte den gamle Potentat paa Alhambra i Forlegenhed, og indvikkle ham i en Mængde lovmæssige Spidsfindigheder. Han gav General-Kapitainen det Raad, at han skulde paastaae, at han maatte undersøge hver Transport, der gik igjennem Stadens Port og opsatte en lang Skrivelse for at begrunde denne Ret. Gouverneur Manco var en kjæk Soldat, der gif frem uden Omsvob og hadde en Escribano mere end Djævelen, men især denne Ene mere end alle andre Escribanoer.

„Hvad?“ — sagde han og dreiede fuld af Harme sit Knebelsbart med Fingrene; — „sender General-Kapitainen sin Penneslikker for at sætte mig i Forlegenhed?

Ho! ho! han skal faae at see, at en gammel Soldat ikke lader sig hovmesterere af en Skoledreng!"

Nu tog han selv Pennen og kradsede et fort Brev med en næppe læselig Haand, i hvilket han, uden at gjøre sig den Uleilighed at give sig af med Sagen selv, paastod sin Ret til en fri Transito uden minste Undersogelse, og svoer hver Toldbetjent Hævn, der turde lægge en vanhelsig Haand paa nogen Tilførsel, der blev beskyttet af Alhambras Flag. Medens disse Stridigheder fandt Sted mellem de to Potentater traf det sig, at et med Tilførsel til Fæstningen belæsset Muuløsel en Dag kom til Xenilporten, hvorfra det paa sin Wei til Alhambra maatte igjennem en Deel af Forstaden. Denne Transport blev anført af en gammel, tapper Korporal, der længe havde tjent under Gouverneuren og just var en Mand efter hans Hjerte, gjæv og ligefrem, som en gammel Klinge fra Toledo. Da de naaede Stadens Port, ogstak Korporalen Alhambras Banner paa Muuløslets Pakkadel og marscherede afsted saa stiv som en Pind, med Hatten trykt ned i Panden, men med en Støverhunds forsigtige Sideblik, naar den streifer hen over fiendtlig Grund, fuldskommen beredt til at bide og knurre.

"Hvem der?" — raabte Skildvagten ved Porten.

"Soldat fra Alhambra!" — svarede Korporalen uden at dreie Hovedet.

"Hvad er Fragten?"

"Provision til Garnisonen!"

"Passeer!"

Korporalen marscherede ligefrem; Transporten bag efter ham; men neppe var han kommen nogle Skridt vi-

videre, forend en Flok Toldbetjente styrtede ud af et Accisehuus.

„Holdt!“ — skreg Ansøreren; — „Muulæseldriver, holdt! los Pakken op!“

Korporalen gjorde omkring og stillede sig i Kamp-positur. „Respect for Alhambras Flag!“ — raabde han; — „disse Sager tilhøre Gouverneuren.“

„Teg giver Gouverneuren og hans Flag Tanden! Muulæseldriver, holdt! siger jeg.“

„Vover I at opholde Transporten!“ — skreg Korporalen, og lagde an med Geværet; — „Muulæseldriver, afsted!“

Muulæseldriveren gav sit Dyr et dygtigt Slag, men Toldbetjenten sprang frem og greb det i Tøilen, hvorpaa Korporalen fyrede og skjod ham ihjel.

Hele Gaden kom strax i Oprør. Den gamle Korporal blev grebet og efterat han havde erholdt en anseelig Mængde Puf og Stød, der af Pobelen i Spanien for det meeste bliver uddeelt paa staaende God, som en Forsmag paa den Straf Loven siden tildeles, kastede man ham i Lænker og forde ham til Stadens Fængsel. Hans Kammerater blev det imidlertid tilladt at begive sig til Alhambra med Transporten, efter at den var bleven behorigt undersøgt.

Da den gamle Gouverneur fik Underretning om denne Hornærmelse mod sit Flag og om sin Korporals Fængslung, kom han ganske ud af sig selv af Brede. En Tid rasde han omkring i de mauriske Haller og paa Batterierne og nedbad Ild og Svovl over General-Kapitaines Palads. Men da den første Opbrusen af hans Brede

var forbi, sendte han et Bud og forlangde Korporalen udleveret, da det alene tilkom ham at affige Dom, naar hans Undergivne havde forbrudt sig. General-Kapitainen svarede ved Hjælp af den henrykte Escrivanos Pen meget udførligt, og forestillede ham, at da Misgjerningen var blevet begaaet indenfor Stadens Mure og mod en af hans civile Embedsmænd, var det klart, at Korporalen horde under hans Jurisdiction. Gouverneuren gjentog endnu engang sit Forlangende; General-Kapitainen gav derpaa et endnu meget længere og med mere juridisk Kundskab udarbeidet Svar; Gouverneuren blev hidsigere og mere bestemt i sin Fordring, og General-Kapitainen koldere og mere ordriig i sine Svar, indtil den gamle, løvehjertede Soldat ikke mere kunde styre sit Raseri over at han var blevet saaledes indvirkket i Lovens Snare.

Medens den snedige Escrivano paa denne Maade morede sig paa Gouverneurens Bekostning, fortsatte han tillige Undersøgelsen mod Korporalen, der, indespærret i et snoevrt Hul i Fæstningen, kun havde et lille tilgittret vindue, bag hvilket han kunde vise sit jernfaste Ansigt og modtage sine Venners Trost.

Efter spanske Viis blev der af den utrættelige Escrivano opdyntaget et Bjærg af Acter, saa at Korporalen fuldkommen blev begravet under dem. Han blev overbevist om Mord og Dommen lod paa Strikken.

Forgjøves sendte Gouverneuren paa Alhambra Forestillinger og Trusler ned i Staden. Den ulykkelige Dag var nær og Korporalen blev bragt in capilla, det vil sige, til et Fængselskapel, hvorhen man bringer Forbryderne

Dagen før deres Henrettelse, for at de kunne overveie deres nær forestaaende Endeligt og angre beres Synder.

Da Gouverneuren saae, at Sagen gif saa vidt, besluttede han i egen Person at drive dette Anliggende. — Han lod deraf sin Stadskarosse trække ud, og humpledé, omgivet af sin Livvagt, ned ad Veien fra Alhambra til Staden. Derpaa holdt han udenfor Escribanoens Dor og lod ham falde til Vognen.

„Hvad maa jeg høre! Jeg vil henrette mig min Soldat?“

„Alt ifølge Loven — alt efter den strængeste Netfærdighed!“ — sagde den selvtilfredse Escribano, i det han bukkede og gned sine Hænder; — „jeg kan forelægge Eders Excellence Acterne i denne Sag.“

„Bring dem!“ — raabde Gouverneuren. Escribanoen iilde til Skriverstuen med sand Glæde over at han fik Lejlighed til at vise sin Skarpsindighed paa den haardnakkede Veterans Bekostning.

Han kom altsaa tilbage med en stor Pakke Acter og begyndte at opramse en Mængde Bidners Forklaringer med haandværksmæssig Hurtighed. Imidlertid havde en Mængde Mennesker forsamlet sig, der, hørde til med udstrakte Halse og opspærrede Munde.

„Hav den Godhed, kjære Mand! at komme hid til Vognen og ud af denne pestilentialiske Trængsel, for at jeg bedre kan høre“ — sagde Gouverneuren.

Escribanoen steeg ind i Vognen; da blev paa et Vink Døren lukket til, Kudskæn løftede sin Pidse, Muulceslerne, Vognen, Bagten, alt sprængde med Lysets Hurtighed aafsted og lod den gabende Folkesværn tilbage; heller

ikke lod Gouverneuren holde, forend han havde bragt sit Bytte til det fasteste Fængsel i Alhambra.

Nu sendte han et Vaabenstilstands-Flag i ægte militair Stiil til Byen, og foreslog en Cartel eller Udvexling af de Fangne — Korporalen for Notaren. General-Kapitainens Stolthed var fornærmet; han gav et foragteligt, afflaaende Svar, og lod strax opføre en hoi og fast Galge til Soldatens Henrettelse paa den nye Plads.

„Oho! gaaer det saaledes til!“ — raabde Gouverneur Manco. Han besalede nu ogsaa at opføre en Galge paa Spidsen af den store Bastion, der bestryger hün Plads. Nu lod han et Sendebud sige General-Kapitainen: „Hæng kun min Soldat, hvis I har Lyst, men i samme Dieblik, da han dingler paa Pladsen, seer I ogsaa Eders Skriver heises op over Horizonten.“

General-Kapitainen var uboelig. Tropper paraderede paa Pladsen; Trommen blev rørt; Klokkerne lod. En utallig Mængde Tilskuere var forsamlet for at see Henrettelsen. Paa den anden Side lod Gouverneuren sin Garnison paradere paa Bastionen og Ligklokk'en for Notaren tone fra Klokketaarnet, torre de la campana.

Notarens Egtefælle trængde sig igjennem Mængden med en heel Ængel af tilkommende Escribanoer i Hælene, kastede sig for General-Kapitainens Fodder og bad ham ikke at gjore hendes Mands, hendes eget og hendes Børns Vel til en Wressag; — „thi,“ — sagde hun; — „I kjender den gamle Gouverneur altfor vel, til at I kan tvivle paa, at han vil udføre sin Trusel, saasnart I hænger Soldaten.“

Hendes Tårer og Klager, forenede med Børnenes

Skrig overvældede General-Kapitainen. Korporalen blev i sin Galgedragt, som en Pater med Hætten, men med kneisende Hoved og stolt Mine sendt med en Bagt til Alhambra, hvorimod man ifølge Cartellet udbad sig Escrivanen. Den ellers saa gessjæftige og selvtilfredse Tingstud blev, mere død end levende, bragt ud af sit Fængsel. Al hans Snaksomhed og Paatrøengenhed var forsvunden. Man siger, at hans Haar var bleven graat af Angst, og at han havde seet saa nedbøjet og sonderknust ud, som om han endnu bestandigt følede Strikken om Halsen.

Den gamle Gouverneur satte sin ene Arm i Siden og betragtede ham et Dieblik smilende; derpaa sagde han: „Min Ven! hold for Fremtiden Maade med Eders Iver for at bringe Andre til Galgen; vær ikke altfor vis paa Eders egen Sikkerhed, endog om I skulde see Loven paa Eders Side, og tag Eder i Særdeleshed en anden Gang i Agt for herefter at lade Eders Skoleviisdom glimre paa en gammel Soldats Bekostning.“

---

## Gouverneuren Manco og Soldaten.

---

Da Gouverneur Manco, eller den Genarmede, holdt en militair Parade i Alhambra, blev han endelig fortædlig over den Bebreidelse man gjorde hans Fæstning, at den var en Røde fuld af Spidsbuber og Smuglere. Den gamle Potentat besluttede derfor formelig en Reform, og da han gik til Værks med Kraft, jog han hele Sværme af Landstrygere ud af Fæstningen og af de Taterhuller, der ligesom Biceller vare anbragte i de Høie, der omgav den. Ogsaa udsendte han Soldater, der skulde patrouillere paa de Veie og Stier, der førde til Fæstningen, med den Besfaling, at de skulde grike alle mistænkelige Personer.

En ssjen Sommermorgen sad en af disse Patrouiller, der bestod af den trodsige Korporal, der havde udmerket sig i Historien med Notaren, en Trompeter og to Gemegne, under Generalisets Havemuur ved Siden af Landeveien, der fører ned af Soelbjerget, da de hørte Hestetrav og en Mandsstemme synge en gammel castilianisk Krigssang i ikke umusikalske Toner.

Strax derpaa saae de en kraftfuld, soelbrændt Knøs, i en forreven Infanteriemundering, der førde en arabisk Hest, med maurisk Sadel og Lomme.

Forbauset ved Synet af en fremmed Soldat, der

steeg op ad det eensomme Bjærg med en Hest ved Haanden, traad Korporalen frem og tilraabde ham:

„Hvem der?“

„God Ven!“

„Hvem er I?“

„En fattig Soldat, der kommer lige fra Krigen med et sonderstaaet Hoved og en tom Pung til Belonning.“

Nu vare de i Stand til at betragte ham nærmere. Hånd havde et sort Plaster over Panden, der tilligemed et graaligt Skjæg gav ham et vist djævelagtigt Udseende, medens et halvt skjelende Blik udbredte et Slags Spidsbubelune over det Hele.

Da Soldaten saaledes havde besvaret Patrouillens Spørgsmaal, holdt han sig berettiget til ogsaa paa sin Side at henvende nogle Spørgsmaal til denne. „Tør jeg nu vel spørge,“ — sagde han, — „hvad det er for en Stad, der ligger dernede ved Foden af Bjærget?“

„Hvad det er for en Stad!“ — skreg Trompeteren; — „det er dog alt for dumt! Her er en Karl, der driver emkring paa Soelbjerget og spørger om Navnet paa den store Stad Granada!“

„Granada! Hellige Tomfrue! Er det vel muligt?“

„Maaskee ikke!“ — svarede Trompeteren; — „og maaskee har I heller intet Begreb om at det derhenné er Taarnene paa Alhambra?“

„Hør, Du Trompeter!“ — raabde den Fremmede; — „driv ingen Spøg med mig! Dersom dette virkelig er Alhambra, har jeg vigtige Esterretninger at bringe Gouverneuren.“

„O! dertil vil I faae god Leilighed,“ — sagde Kor-

poralen; — „thi vi have i Sinde at bringe Eder for ham.“ — Ved disse Ord havde Trompeteren grebet Tommen af hans Hest og begge de Gemene hver en af Soldatens Arme, men Korporalen stillede sig i Spidsen og kommanderede: „Fremad, marsch!“ — og nu gik det afsted til Alhambra.“

Synet af den psaltelede Infanterist tilligemed en smuk arabisk Hest, som en Patrouille bragde fangen med sig, tildrog sig alle de Lediggængeres og Sladdertaskers Opmærksomhed, der pleie at forsamle sig fra den tidligste Morgen ved Bandspringene og Boekkene i Alhambra. Hjulet i Eisternen standsede og Tjenestepigen med sine Løffler paa blev staende med Spanden i Haanden og opspørret Mund, da Korporalen drog forbi med sin Fange. Et broget Folge fulgte Bedækningen som Bagtrop.

Vink og Bemærkninger og Formodninger gik fra den Enne til den Anden. „Er det en Deserteur?“ — sagde denne. — „En Smugler?“ — spurgede hiin. — „En Bandalero?“ — raabde en Tredie, indtil det endelig blev bekjendt at Hovidsmanden for en skæckelig Roverbande var bleven taget til Fange ved Korporalens og hans Patrouilles Tapperhed. „Ja, ja!“ — raabde en gammel Kjærling til en Anden; — „Hovidsmand eller ikke, naar han blot falder i Hænderne paa den gamle Gouverneur Manco, sjøndt han kun har een Arm.“

Gouverneur Manco sad i en af de indre Haller paa Alhambra og drak sin Morgenchocolade i Selskab med sin Skrivtefader, en feed Franciskaner fra det nærliggende Kloster. En ørbar, sortøjet Tomfrue fra Malaga, en Datter af hans Huushovmester, vartede dem op. Verden

paastdod, at denne Tomfrue, uagtet hendes Erbarhed, dog var en udlært Skjælm, der havde fundet en blød Plads i Gouverneurens Staalhjerte, saa at hun havde ham fuldkommen under sin Kommando. Dog, det være som det vil, de høie Potentaters huuslige Anliggender maa man ikke saa noie undersøge.

Da man bragde Gouverneuren den Efterretning, at man havde fanget en mistænklig Fremmed, der spionerede omkring Fæstningen, og som nu befandt sig i den yderste Gaard, ledsgaget af Korporalen, hvor han ventede paa hans Excellences Befaling, hævedes den Edles Bryst af hans Embedes Stolthed og Værdighed. Han gav sit Chocoladebæger tilbage i Opvarterskens Hænder, raabde paa sin Kaarde med Pareerpladen, spændte den om, dreiede sit Knebelsbart i Veiret, satte sig i en stor Lænestoel med et høit Bagsmæk, antog en stræng og grum Mine og befalede at bringe Fangen ind. Soldaten blev altsaa bragt ind med Hænderne bundne paa Ryggen og under Korporalens Bevogtning. Han beholdt dog en tillidsfuld Mine og besvarede Gouverneurens skarpe, gjennemtrængende Blik med en let Skelen, der paa ingen Maade behagede den gamle egensindige Potentat.

„Nu, Skurk!“ — sagde Gouverneuren, efter at han en Tid lang havde betragtet ham taus; — „hvad har I at anføre til Eders Forsvar? Hvem er I?“

„En Soldat, der kommer lige fra Krigen og ikke har medbragt andet end Saar og Buler.“

„En Soldat! Hm! En Infanterist, som det lader? — Jeg hører, at I har en skøn arabisk Hest. I har

dog bragt noget med fra Krigen foruden Eders Saar og Buler!" —

„Dersom det maatte behage Eders Excellence havde jeg vel noget at meddele betræffende denne Hest. Det er sandelig det Forunderligste man kan høre. Desuden angaaer det tillige Fæstningens Sikkerhed, ja hele Granadas Sikkerhed. Men jeg kan kun meddele Eders Excellence det ganske hemmeligt, og blot i saadanne Personers Nær-værelse, som besidde Eders hele Tillid."

Gouverneuren betænkede sig et Diblik, derpaa besludede han Korporalen og Mandskabet at gaae ud, men at opstille sig uden for Døren og komme ind saasnart der blev kaldt.

„Denne hellige Broder," — sagde han, — „er min Skrivfader, I kan gjerne sige alt reent ud i hans Nær-værelse — og denne Tomfrue" — han pegede paa Tjenestepigen, der med den største Nysgjerrighed hørde til, — „denne Tomfrue er meget taus og tilbageholden, saa at man kan betroe hende Alt.

Soldaten betragtede den ørbare Tjenestepige med et Blik mellem Skelen og Spotten, og sagde endelig: „O, jeg er meget veltilfreds med at denne Tomfrue bliver!"

Da nu de Øvrige vare ude af Værerset, begyndte Soldaten sin Historie. Han var en snedig og veltalende Karl og havde Sproget bedre inde, end man skulde have ventet det af en af hans Stand.

„For at opvarte Eders Excellence," — begyndte han; — „er jeg, som jeg allerede har bemærket, Soldat og har havt en svær Tjeneste, men da nu min Tid er udloben, blev jeg for fort Tid siden afskediget fra Hæren ved Val-

ladolid og begav mig til Gods til min Fodeby i Andalusien. Igaar Aftes gik just Solen ned, da jeg vandrede over den store Slette i Gammel-Castilien — ”

„Holdt!“ — raaabde Gouverneuren; — „hvad skal det betyde? Gammel-Castilien er mere end halvhundrede Mile herfra.“

„Meget rigtigt!“ — svarede Soldaten koldblodigt; — „men jeg har allerede sagt Eders Excellence, at jeg har forunderlige Ting at fortælle, men dog ikke mere forunderlige end sande, hvilket Eders Excellence vil finde, hvis De vil høre roligt paa mig.“

„Videre da!“ — sagde Gouverneuren og strøg sin Knebelsbart.

„Da Solen var gaaet ned,“ — vedblev Soldaten; — „saae jeg mig om, hvor jeg skulde opslaae mit Natteleie, men saavidt jeg saae mig om, fandt jeg intet Spoer af Beboelse. Jeg mærkede derfor nok, at jeg mgatte lægge mig paa den bare Jord med min Tornister under Hovedet. Men Eders Excellence er en gammel Krigsmand og veed derfor nok at saadan et Natteleie just ikke er nogen stor Ulykke for en, der har været i Felten.“

Gouverneuren tilnikkede ham Bisald og træk sit Lommeklæde frem, for at jage en Flue bort, der surrede ham om Næsen.

„For ikke at være altfor vidtløftig,“ — vedblev Soldaten; — „bemærker jeg blot, at jeg endnu gik en halv Miles Vej længere, indtil jeg kom til en Bro over en dyb Kloft, i hvilken der floss en lille Bæk, der næsten var udtomt af Solens Hede. Ved den ene Ende af Broen stod et mauriskt Taarn, hvis øverste Deel var ganske ind-

faldet, men i den Nederste viisde der sig endnu en fuldkommen vedligeholdt Hvælving. „Her,” — tænkte jeg; — „er der et godt Hvilested!” — steeg altsaa ned til Bækken, drak en dygtig Slurk, thi Vandet var reent og friskt og jeg overmaade tørstig; derpaa åbnede jeg min Tornister, tog et Log og en Brodskorpe ud, hvilket udgjorde alle mine Levnetsmidler, og satte mig, for at fortere min Aftensmad, paa en Steen ved Bredden af Bækken, da jeg tænkte siden at indqvartere mig i Taarnhvoelvingen og det prægtigt nok for en Soldat, der kom lige fra Krigen, som Eders Excellence, der er en gammel Soldat, nok kan troe.”

„D, jeg har vel selv i mit Liv taget til Takke med det, der var langt slettere!” — sagde Gouverneuren og stak sit Lommeklæde i sit Kaardeføste.”

„Medens jeg nu saaledes tyggede ganske roligt paa min Brodskorpe,” — vedblev Soldaten; — „hørde jeg noget røre sig inde i Hvælvingen. Jeg lyttede, det var Hestetrampen. Kort efter traad en Mand ud af en Port i den nederste Deel af Taarnet, nær ved Bredden af Bækken og trak en anseelig Hest i Doilen. Ved det blotte Stjerneskin kunde jeg ikke kjende ham saa noie; dog forekom det mig mistænkligt, at han boede paa dette vilde eensomme Sted i Ruinerne af et gammelt Taarn. Det kunde nu være en Reisende, ligesom jeg selv, eller ogsaa en Smugler, ja vel ogsaa en Bandalero! Men hvilken af Delene var han nu? Dog havde jeg, takket være Himmeslen og min Armod! intet at tage og derfor sad jeg ganske stille og blev ved at tygge min Skorpe.”

„Han forde nu sin Hest til Vandet, tæt ved det

Sted, hvor jeg sad, saa at jeg havde god Leilighed til at betragte ham nærmere. Til min Store Forundring var var han Klædt som en Maurer, havde et Pantser af Staal og en glindsende Hjælm, hvilket jeg tydeligt kunde see ved Stjerneskinnet. Ogsaa hans Hest havde en maurisk Sadel, med store, brede Stigboiler. Denne førde han nu, som sagt, til Bækken, i hvilken Dyret stak Hovedet ned til Dinene, og drak saa at jeg troede at det maatte bryste." —

„Kammerat!" — raabde jeg til ham; — „Eders Hest drikker dygtigt; det er et godt Tegn, naar en Hest stikker Næsen brav dybt ned i Vandet."

„Det er ikke saa ført at den drikker!" — svarede den Fremmede med en maurisk Udtale; — „da det i det mindste er eet Alar siden den drak sidst."

„Bed St. Jago!" — svarede jeg; — „det gaaer jo endnu videre, end selv ved Kamelerne, som jeg har seet i Afrika. Dog hør, I lader til at være et Slags Soldat; kom hid, hvis I vil tage Deel i en Soldats Aftensmad. Thi jeg følede virkelig en Trang til Selskab paa dette eensomme Sted, og var beredt til at søge det, endogsaa hos Vanstroende. I øvrigt tager, som Eders Excellence meget vel veed, en Krigsmænd det ikke saa noie med en Kammerats Tro og paa en fredelig Grund ere Soldater fra alle Lande Kammerater."

Gouverneuren tilnakkede ham efter Bisald.

„Og dermed indbod jeg ham da, som sagt, til at tage Deel i mit Aftensmaaltid, hvor ringe det end var, thi til fælleds Gjæstevenskab kunde jeg ikke gjøre noget ringere. — „Jeg har ingen Tid til at spise eller drikke" —

svarede Manden, — „thi jeg maa endnu gjøre en lang Reise inden Dagen bryder frem.“

„Hvorhen da?“ — spurde jeg.

„Til Andalusien!“ — svarede han.

„Just den samme Vej skal jeg,“ — var mit Svar, — „og dersom I ikke vil vente og spise med mig, saa kan I lade mig stige op og ride med Eder. Jeg seer, at I har en sterk Hest, der nok kan bære os begge To.“

„Som I vil!“ — sagde den Anden, og det vilde heller ikke have været høfligt, eller anstaet en Kammerat at afslaae mig det, især da jeg havde villet dele min Aftensmad med ham. Saaledes steeg han da op og jeg bag ved ham.“

„Hold Eder fast!“ — raabde han; — „min Hest farer afsted som Binden.“

„Vær ubekymret!“ — svarede jeg; og nu gik det afsted.

„Fra Skridt faldt Hesten snart i Trav, fra Trav i Galop, og fra Galop i en flyvende Fart. Det var som om Klipper og Treer og Huse, fort sagt, alt sloi hulter til bulter forbi os.“

„Hvad er det for en Stad der ligger?“ — spurde jeg. —

„Segovia!“ — svarede han; og endnu førend Det var ham ude af Munden vare Taarnene i Segovia os ogsaa ude af Syne.

„Saaledes sloi vi over Guadaramabjærgene ned forbi Eskorial, derafra forbi Murene af Madrid og tværs over Sletten i La Mancha. Paa denne Maade gik det Bjærg op, Bjærg ned, forbi Stæder og Slotte, hvor Alt laa i

hen dybeste Sovn, hen over Bjørge og Dale og Gloder,  
der funklede i Stjerneskinnet."

"For at fatte mig fort og ikke trætte Eders Excellence, siger jeg blot, at Soldaten pludseligt holdt stille ved Siden af et Bjerg."

"Her ere vi" — sagde han, — „ved Enden af vor Reise." Jeg saae mig om, men kunde ikke see Spor af nogen Bolig, intet uden Indgangen til en Hule. Medens jeg nu saae mig saaledes omkring, blev jeg vaer en Mængde Mennesker i maurisk Dragt, Nogle til Hest, Andre til Fods, der Alle kom, som om Binden førde dem hid fra alle Streger af Kompasset og de stimlede ind i Indgangen til Hulen, som Bier i et Bistade. Men for end jeg kunde spørge min Nyttet om hvad dette havde at betyde, stodte han selv Hesten i Siden med sine lange, mauriske Sporer og trængde sig ind tilligemed de Andre. Nu kom vi til en steil Wei, der vendte sig ind lige til Bjærgets Indvolde. Da vi kom noget længere frem, begyndte pludseligt et Lys at glimte, først ganske svagt, som det første Morgenskjær, men hvor det kom fra kunde vi ikke see. Nu blev det klarere og klarere, saa at jeg tydeligt kunde kjende Alt omkring os. Jeg bemærkede altsaa, estersom vi reed videre frem, store Huler, der aabnede sig til Hoire og Venstre, ligesom hvælvede Haller i et Arsenal. I Nogle saae jeg Skjolde, Hjælme, Brynier, Landser og Sværd, der hang paa Væggene; men i Andre befandt der sig store Hobe af Krigsmunition og Feltredskaber, der laae paa Gulvet."

"Det vilde have gjort Eders Excellence, som en gammel Soldat, stor Glæde, at see saadan en anseelig Mængde

Krigsforraad; thi i andre Huler saae man igjen lange Rækker af Ryttere, bevæbnede fra Top til Taa, med oploftede Landser og flyvende Faner, ganske færdige til at rykke ud; men Alle sadde de ubevægelige som Billedstøtter i deres Sadler. I andre Haller saae man Ryttere sove ved Siden af deres Heste paa Gulvet, og Godfolk i store Hobe, fuldkommen bevæbnede. Men Alle har de ældgamle mauriske Klæder og Vaaben.

„Endelig, for at gjøre det kort, Eders Excellence! Kom vi ind i en umaadelig Hule, eller, jeg kunde snarere sige, i et Palads af Grottearbeide, hvis Vægge syntes gjennemtrukne af Guld- og Solvaarer, og glindsede af Diamanter, Saphirer og alle Slags kostbare Stene. Ved den yderste Ende sad en maurisk Konge paa en Throne af Guld, med sine Hofmænd ved Siden og omgivet af en Livvagt af afrikanske Sorte med dragne Sværd. Hele Mængden, der strømmede ind, og som beløb sig til mere end tusinde Gange tusinde, trak den Ene efter den Anden forbi Thronen, hvor da enhver Forbigaaende bragde sin Hyldestning. Nogle Skarer vare klædte i kostbare Klæder, uden Plet eller Lyde, og glimrede af Edelstene; Andre bare indlagte og emaillerede Rustninger; men endnu Andre gik i forraadnede, lasede Klæder og i Harnisser, der vare bedækkede med Rust.“

„Hidindtil havde jeg tiet stille, thi det sommer sig, som Eders Excellence vel veed, ikke for en Soldat, naar han er i Ejendom, at gjøre mange Spørgsmaal, men længere kunde jeg dog ikke holde mig.“

„Siig mig nu, Kammerat!“ — spurgde jeg; — „hvad alt dette skal betyde?“

„Dette“ — svarede Krigsmanden; — „er en stor og frygtelig Hemmelighed. Viid altsaa, o Christen! at Du her seer Boabdis, den sidste Konge af Granadas Hof og Armee.“

„Er det mueligt!“ — raabde jeg; — „Boabdis og hans Hof ere jo allerede for meer end hundrede Aar siden drevne ud af Landet og Alle dode i Afrika.“

„Ja! saaledes staer der i Eders loognagtige Kronniker;“ — svarede Maureren; — „men Du maa vide at Boabdis og de Krigere, der stred i den sidste Kamp om Granada, Alle ere indsluttede i dette Bjerg ved en maegtig Trolddom. Kongen og Hæren, der efter Overgivelsen droge ud af Granada vare blotte Skyggebilleder, da det var blevet tilladt Aanderne og Dæmonerne at antage des res Skikkeler, for at skuffe de christelige Fyrster. Lad mig overhovedet sige Dig, min Ven! at hele Spanien er et Land, der befinder sig under en Trolddoms Magt. — Der gives ingen Bjærghule, intet eensomt Bagtaarn paa Sletterne, ingen forstyrret Borg paa Bjærgene, hvori der ikke sover nogle fortryllede Krigere fra Slægt til Slægt, indtil de Synder ere affonede, for hvis Skyld Allah tillod, at Herredommen for en Tid gik over i de Vanroendes Hænder. Men een Gang hvert Aar, Aftenen først St. Hans Dag blive de fra Solens Nedgang til dens Opgang løste fra deres Trolddom og det er dem da tilladt at komme hid, for at bringe deres Fyrste deres Hylding. Alle de Skarer, som Du har seet i Hulerne, ere musselmaniske Krigere, der ere strømmede hid fra deres skjulte Smuthuller i hele Spanien. —

Hvad mig angaaer, da saae Du det forstyrrede Zaarn ved Broen i Gammel-Castilien, hvor jeg nu har boet i over hundrede Aar baade Winter og Sommer, og hvorhen jeg igjen maa tilbage, inden Dagen bryder frem. Hvad de Skarer til Hest og til Fods angaaer, som Du har seet hist i Hulerne, opstillede i Slagorden, da er det de fortryllede Krigere fra Granada. Det staaer skrevet i Skjæbnens Bog, at naar Trolddommen er løst, vil Boabdil stige ned fra Bjærget i Spidsen for sin Hær, igjen indtage sin Throne i Alhambra og sit Herredømme over Granada, samle de fortryllede Krigere fra alle Dele af Spanien, erobre Halvoen tilbage og paa ny bringe den under de Rettroendes Scepter."

„Og naar skal dette skee?" — spurgede jeg.

„Det veed kun Allah! Vi haabe at Besvielsens Dag er nær, men nu byder paa Alhambra en aarvaagen Gouverneur, en dygtig gammel Krigsmand, den velbekjendte Gouverneur Manco. Saalænge en saadan Helt staaer paa Forposten og er rede til at tilbagevise det første Udbrud af Bjærget, er jeg meget bange for, at Boabdil og hans Skarer endnu maa lade Baabnene hvile."

Her rettede Gouverneuren sig noget i Veiret, bragde sin Kaarde i Orden og rykkede i sit Knebelsbart.

„For at gjøre det kort og ikke at trætte Deres Excellence, siger jeg endnu blot, at da Maureren havde sagt dette, steeg han af sin Hest."

„Sov her og hold min Hest," — sagde han; — „imedens jeg gaaer hen og boier Knæ for Boabdil." — Da han havde sagt dette trængde han sig ind igjennem Mængden hen til Boabdils Throne."

„Hvad skal jeg nu gjøre?“ — tænkte jeg, da jeg saaledes var overladt til mig selv; — „skal jeg bie til den Vantrøende kommer tilbage og paa sin forhexede Hest bringer mig Gud veed hvorhen? eller skal jeg benytte Dieblikket og søge at komme bort fra dette forhexede Selskab? En Soldat fatter hurtigt sin Beslutning, som Deres Excellence nok veed. Hvad Hesten angik, da tilhørde den jo en erklæret Fjende af vor Tro og Regjering, og var alt-saa efter Krigsbrug et retmæssigt Bytte. Følgelig satte jeg mig tilrette i Sadlen, dreiede høire om, stødte Hesten de mauriske Stigboiler i Siderne og drev den saaledes saa hurtigt som muligt tilbage ad samme Vej, hvorfra vi vare komne. Da vi kom forbi den Halle, hvori de vantrøende Ryttere holdt i ubevægelige Skarer, troede jeg at høre Klang af Vaaben og en dyb Mumlen af Stemmer. Jeg gav Hesten endnu et Stød med Stigboilerne og bevingede dens Hurtighed. Nu hørde jeg en Larm bag ved mig, som af en Hvirvelwind, jeg fornød Trav af tusinde Hove; en tallos Sværm indhentede mig. De tog mig midt imellem sig og hvirvlede saaledes med mig ud af Aabningen af Hulen medens tusinde Skygge-gestalter blevne bortsejede til alle Verdens fire Hjørner.“

„I den Forvirring og Uorden, der ledsgagede denne Begivenhed, styrtede jeg uden Besindelse til Jorden. Da jeg igjen kom til mig selv, laa jeg paa Randen af en Høi, og den arabiske Hest stod ved Siden af mig, thi i det jeg faldt af, var min Arm kommet ind i Toilen, hvor ved den sandsynligviis var bleven forhindret fra at undslippe med til Gammel-Castilien.“

„Deres Excellence kan let forestille sig min Forun-

dring, da jeg nu saae mig om og opdagede Alوهækker og indianske Figentreer og andre Kjendetegn paa et sydligt Clima, og neden under mig en stor Stad med Taarne og Paladser og en høi Domkirke."

"Forsigtigt steeg jeg ned af Høien, førende min Hest ved Tommen, thi jeg var bange for at bestige den igjen, af Frygt for at den skulde spille mig et nyt Puds. Det jeg saaledes steeg ned, stodte jeg paa Deres Excellences Patrouille, der aflenørede mig Hemmeligheden, at den Stad der laa nedenunder heed Granada, og at jeg virkelig befandt mig tæt ved Murene af Alhambra, den Fæstning, hvori den frygtede Gouverneur Manco, der er en Skræk for alle fortryllede Musselman, kommanderer. Da jeg horde dette, besluttede jeg paa Stedet at opføge Deres Excellence, for at give Dem Esterretning om Alt, hvad jeg havde seet, og advare Dem for de Farer, der omringe og undergrave Dem, for at De i Tide kan tage saadanne Forholdsregler, som kunne beskytte Deres Fæstning og det hele Kongerige mod den Armee, der lurer i Landets Indvolde."

"Velan da, kjære Ven!" — sagde Gouverneuren; — "da Du er en gammel Krigsmand og har tjent længe, saa siig mig, hvad Du vilde raade mig for at forebygge denne Ulykke."

"Det sommer sig ikke en ringe, simpel Soldat," — svarede den Anden beskedent, — "at fordriste sig til at at ville lære Deres Excellences Skarpsindighed; men dog synes mig, at Deres Excellence skulde lade tilstoppe og forvare alle Huler i dette Bjerg med fast Muurværk, for at Boabdil og hans Krigshær kunde blive fuldkommen

indspærrede i deres underjordiske Bolig. Dersom saa denne ørverdige Pater her;” — og ved disse Ord bukkede Soldaten meget ydmigt for ham og betegnede sig med Korset, — „vilde indvie disse Barricader med sin Velsignelse og anbringe nogle Kors, Reliquier og Helgenbilleder paa dem, troer jeg at de ville modstaae al de Vantroendes Magt.”

„Det vilde vist nok være meget virksomt!” — sagde Pateren.

Nu satte Gouverneuren Armen i Siden og lagde Haanden paa Hæstet af sin Toledaner, saae stift paa Soldaten og hovedet Hovedet fra den ene Side til den anden. „Saa bider Du Dig da virkelig ind, min Ven!” — begyndte han, — „at Du kan holde mig for Nar med denne fabelagtige Historie om fortryllede Bjørge og forherede Maurere? Tag Dig i Agt, Knægt! Intet Ord mere. En gammel Soldat kan Du vel være, men Du skal see, at Du ogsaa har med en gammel Soldat at gjøre, og ovenikjøbet med en, der ikke saa let lader Kommandoen tage fra sig. Heida, Bagt! herind! Kaster den Karl i Lænker!”

Den ørbare Opvarterske vilde gjerne have indlagt et godt Ord for Fangen, men Gouverneuren bragde hende med et Blik til Taushed.

Da man nu vilde binde Fangen følde en af Vagten noget Tykt i hans Lomme, og da man trak det frem, fandt man at det var en som det syntes velfyldt Læderpung. Han tog fat paa den ene Ende og rystede Indholdet ud paa Bordet for Gouverneuren. Endnu aldrig kom der et rigere Indhold ud af en Tribytter-pung, thi

Ringe og Juveler, Rosenkrans af Perler og funklende Diamantkors tilligemed en Mængde gamle Guldmontre styrtede ud, saa at nogle faldt klingende paa Gulvet og rullede hen i den fjernehste Ende af Værelset.

Et Dieblik standede Netfærdighedens Funktioner og der blev en almindelig Jagt efter de skinnende Flygtninger. Kun Gouverneuren, der var gjennemtrængt af øgte spanske Stolthed, beholdt den strængeste Værdighed, endskjondt hans Dine robede en Smule Angst indtil den sidste Guldmont og den sidste Juvel var kommen i Pun- gen igjen.

Pateren var ikke saa rolig. Hans hele Ansigt glødede som en Øvn og hans Dine funklede og straalde ved Synet af Rosenkrandsene og Korsene.

„O, Du gudsorgaaede Nidding!“ — raabde han; — „i hvilken Kirke eller i hvilket Kloster har Du stjaaledt disse hellige Reliquier?“

„Hverken i det Ene eller det Andet, hellige Fader! Er det virkelig Sager, der ere røvede fra Kirker eller Klosterne, da maae de for meget lønge siden være stjaalne af den vantroende Krigsmann, som jeg taelde om. Teg vilde juft fortælle Hans Excellence, da han afbrød mig, at jeg, da jeg tog Maurerens Hest i Besiddelse, løsde den Læderpong, der hang ved Sadelbuen, og som ustridigt indeholdt Bytte fra Felttoge i gamle Dage, da Maurerne endnu befrigede dette Land.“

„Ganske fortæffeligt! men nu maa Du belave Dig paa at komme i Qvarter i et Værelse i det røde Taarn, der, om det end ikke er fortryllet, dog vil holde lige saa fast som negen af Dine forherede Maureres Huler.“

„Deres Excellence maa gjøre hvad der behager Dem,“ — svarede Fangen med koldt Blod; — „jeg vil takke Deres Excellence for ethvert Qvarter i Fæstningen. — Naar jeg blot faaer et reenligt Fængsel og ordentlig Kost, vil jeg nok vide at finde mig i det. Jeg vilde kun bede, at Deres Excellence, der er saa naadig at sørge for mig, ogsaa vil have et Die med Deres Fæstning og tænke paa den Advarsel, som jeg erholdt under mit korte Ophold i Bjørget.“

Her endte dette Oprin. Fangen blev forvaret i et fast Fængsel i det røde Taarn, den arabiske Hest i Hans Excellences Stald og Maurerens Pung i hans Chatulle. Angaaende den Sidste gjorde Pateren vel nogle Bemærkninger, og spurgde om ikke de hellige Reliquier, der dog aabenbart nok vare bortrøvede fra en Kirke, igjen skulde gives Kirken i Forvaring? Men da Gouverneuren udtrykede sig meget bestemt angaaende denne Gjenstand og var uindskränt Hersker i Alhambra, taug Pateren beskedent, men besluttede at give Kirkens Overhoveder i Granada Underretning derom.

For at forklare denne hurtige og strænge Forholdsregel af Gouverneur Manco maa man vide, at Alpuarrer-Bjærgene i Nørheden af Granada omrent paa denne Tid bleve hjemsøgte af Røverbander, der bleve anførte af en dristig Hovidsmand ved Navn Manuel Barasco. Denne var vant til at streife omkring i Egnen under forskjellige Forklædninger, ja, endog at snige sig ind i Staden for at indhente Efterretning om naar der blev sendt Varer bort, eller naar der indsant sig Reisende med en velspækket Pung, efter hvilke han da lagde sig paa Luur paa de

een somste og fjerneste Punkter af deres Vei. Disse hyp-  
pige og kjække Angreb havde tilstrækket sig Regjeringens  
Opmærksomhed og Kommandanterne paa de forskjellige  
Poster havde erholdt Befaling til at være aarvaagne og  
at bemægtige sig alle mistænkelige Landstrygere. Forme-  
delst de forskjellige Begivenheder af dette Slags, der våre  
forealdne i Nørheden af Fæstningen, var Gouverneur  
Manco blevet særdeles ivrig, og han troede nu sikkert at  
have fanget et frygteligt Medlem af denne Bande.

I midlertid var Historien blevet bekjendt, og man  
taelde om den ikke blot i Fæstningen, men ogsaa i Gra-  
nada. Man sagde, at den berygtede Røver Manuel Bar-  
asco, denne Rødsel for Alpujarreerne, var falden i Gou-  
verneur Mancos Kløer og sad i et Fængsel i det røde  
Taarn. Alle de, der var blevne udplyndrede af ham strøm-  
mede til for at gjenkjende Stimanden. Som bekjendt  
stode de røde Taarne i Alhambra affondrede paa en bety-  
delig Hoi, saa at der mellem dem og Fæstningen var en  
Bjærgkloft, gjennem hvilken Veien gif. Der var ingen  
Udenværker ved dem, men en Skildvagt gif frem og til-  
bage udenfor Taarnet. Windvet i det Fængsel, hvori  
Soldaten sad, var forsynet med stærke Jernstænger og  
havde Udsigt til en snæver Esplanade. Her samledes nu  
de gode Indbyggere af Granada, for at see ham, som man  
betrakter en hylende Hyene indenfor Jernstængerne i et  
Menagerie. Men ingen gjenkjendte dog i ham Manuel  
Barasco; thi den skrækkelige Røver var bekjendt for sine  
vilde Ansigtstræk, og skelede ingenlunde saa godmodigt  
som denne Fange. Der kom ikke allene Besøg fra Sta-  
den, men ogsaa fra alle Dele af Landet, men Ingen kjendte

ham, og den almindelige Mand begyndte endelig at tvivle paa, om der ikke dog kunde være noget sandt ved Historien. At Boabdal og hans Armee vare indsluttede i Bjerget var et gammelt Sagn, som mange havde hørt af desres Forældre. En Mængde Mennesker besteg Soelbjærget, eller meget mere St. Helenebjærget, for at lede efter Hulen, som Soldaten havde taelt om, og fandt en dyb, mørk Hule, der gifte, hvem veed hvor langt, ind i Bjærget, og som endnu den Dag i Dag er at see der, som den fabelagtige Indgang til Boabdils underjordiske Bolig.

Lidt efter lidt blev Soldaten fortrolig med Pøblen. En Stratenrøver fra Bjærgene er i Spanien ingenlunde en saa vanærende Bencævnelse, som i ethvert andet Land; han er meget mere et Slags ridderlig Person i de ringere Klassers Dine. Ogsaa er man stedse og overalt tilbøielig til at gjøre sine Bemærkninger over den regjerende Øvrigheds Opførsel; og saaledes begyndte da Mange at knurre over den gamle Gouverneur Mancos voldsomme Forholdsregler, og betragtede allerede Fangen som en stakkels Martyr.

Men Soldaten var en lystig, munter Karl, der drev sit Spøg med alle dem, der kom nær til Bindvet og taelde venligt med ethvert Fruentimmer. Desuden havde han forsøkket sig en Guitarre, og sad nu ved Bindvet og sang Ballader og Eskovsviser til megen Moerskab for Fruentimmerne i Nabolauget, der om Aftenen forsamledes paa Esplanaden og dansede Boleroen til hans Musik. — Da han nu ogsaa havde røgt sit store Skjæg, fandt hans forbændte Ansigt Maade i de Skjønnes Dine, og Gouverneurens ørbare Opvarteriske erklarede, at hans Smule

Skelen var ganske uimodstaaelig. Denne godmodige Tomfrue havde fra det første Dieblik af yttret megen Deeltagsel i hans Skjæbne, eg da hun forgjøves sogde at bevæge Gouverneuren, anvendte hun privatim alt muligt for at lindre hans Ulykke. Hver Dag bragde hun Fangen nogle Brokker Trøst, der vare faldne af ved Gouverneurens Bord, eller practiserede ud af hans Forraadskammer, og af og til ogsaa en Trøsteflaske med udsgåt Valde pennas eller øgte Malaga.

Medens dette lille Forræderi blev opspundet midt i den gamle Gouverneurs Fæstning, rustede Fjenderne sig udenfor til en aabenbar Storm. Den Esterretning, at man havde fundet en Pung fuld af Guld og Juveler hos den formeentlige Røver, var med mange Overdrivelse bleven udbredt i Granada. Gouverneurens avindsyge Medbeiler, General-Capitainen, begyndte i Dieblikket en Strid angaaende Territorial-Jurisdictionen. Han stottede sig paa, at Fangen var bleven sat fast udenfor Alhambras District og indenfor Grænderne af det, der stod under hans Befaling. Derfor forlangte han ham udleveret, tilligemed de ham fratagne spolia opima. Da nu ogsaa Pateren harde meldt Stor-Inquisiteren alt angaaende Korfene, Rosenkrandsene og de andre i Pungen værende Reliquier, paastod denne, at Forbryderen havde gjort sig skyldig i Kirkeran og at hans Bytte tilhørde Kirken og hans Legeme den næste Auto da sé. Kampen blev hidsig, Gouverneuren opbragt; han svoer endelig, at han, istedefor at udlevere Fangen, hellere vilde lade ham hænge som en Spion, der var bleven fanget i Fæstningens Omkreds. General-Capitainen truede med at sende Trepper for

at lade Gangen bringe fra det røde Taarn til Staden; ogsaa Stor-Inquisitoren havde i Sinde at assende nogle af den hellige Inquisitions Haandtlangere. Alt dette sikte Gouverneuren først at vide sildigt om Aftenen. „Lad dem kun komme!“ — sagde han, — „de skulle finde, at jeg er hurtigere end de. Den skal staae tidligt op, der vil narre en gammel Soldat!“ Han gav derfor strax Befaling til, saasnart det gryede ad Dag, at bringe Gangen fra Taarnet til et Fængsel indenfor Alhambras Bolde. „Dg hører Du mit Barn!“ — sagde han til sin ørbare Opvarteske; — „bank kun paa min Dør, og væk mig, førend Solen staaer op og Hanen galter, for at jeg selv kan see efter om alt er i sin Orden.“

Det gryede ad Dag, Hanen galtele, men Ingen bantede paa Gouverneurens Dør. Solen hævede sig højt over Toppen af Bjærget, og skinnede klart ind i hans Sovekammer, førend Generalen blev vækket af sin Morgendrom af den gamle Korporal, der stod for hans Seng med et Udtryk af Skræk i sit jernhaarde Ansigt.

„Han er borte! Han er borte!“ — skreg Korporalen aandesløs.

„Hvem er borte.“

„Soldaten — Roveren — Djævelen vilde jeg sige. Hans Fængsel er tomt, men Døren er lukket og man ved ikke hvordan han er kommet ud.“

„Hvem saae ham da sidst?“

„Eders Opvarteske. Hun bragde ham Aftensmaden.“

„Hun skal strax komme.“

Dog, nu var der Nød paa Færde igjen. Den ørbare Tomfrues Bærelse var ligeledes tomt og hendes Seng

endnu ubetört. Uden Twivl var hun rømt bort med Fan-  
gen, da hun nogle Dage i Forveien havde havt hyppige  
Samtaler med ham.

Det var at angribe den gamle Gouverneur paa hans  
svage Side, men han havde næppe Tid til at ørgre sig  
derover, førend allerede en ny Ulykke brød ind paa ham.  
Da han gik ind i sit Kabinet, fandt han sit Chatulle  
aabnet og Maurerens Læderpong var borte tilligemed et  
Par tykke Poser med Dubloner.

Men hvorledes og hvorhen vare Flygtningerne und-  
slupne? En gammel Bonde, der boede i en Hytte ved  
den Wei, der fører til Sierra, forklarede, at han kort før  
Dagens Frembrud havde hørt Lyden af en dygtig Hest,  
der travede til Bjergene. Han havde dersør stukket Hos-  
vedet ud af Windvet og seet en Rytter, der havde et  
Fruentimmer foran sig paa Hesten.

„Seer efter i Staldene!“ — raabde Gouverneur  
Manco. Man saae efter; alle Hestene vare rigtigt der-  
inde, undtagen den arabiske Hest. I Stedet for den var  
der bundet en dygtig Knippel ved Krybben og paa Haand-  
taget stod de Ord: „Foræring til Gouverneur Manco fra  
en gammel Soldat.“

---

## Sagnet om de to tause Billedstötter.

---

Der levede engang i de øde Gemakker i Alhambra en lystig lille Karl, ved Navn Lope Sanchez, der arbeidede i Haver, sang hele Dagen igjennem og var saa munter og fornøjet som en Græshoppe. Han var Livet og Sjælen i Fæstningen; naar hans Arbeide var forbi, sad han paa en af Steenbænkene paa Esplanaden og spillede paa sin Guitar og sang til Glæde for de gamle Soldater i Fæstningen, lange Viser om Cid og Bernardo del Carpio og Fernando del Pulgar og andre spanske Helte eller lod en munter Melodi tone og Pigerne dansede Boleroer og Fansangoer.

Ligesom næsten alle smaa Folk havde Lope Sanchez en stor, stærk og rørig Kone, der saa temmelig havde Kunnet putte ham i Lommen; dog gif det anderledes med ham, end det sædvanligt pleier at gaae med fattige Folk; istedet for ti Børn havde han kun eet. Dette var en lille sorteit Pige, omrent tolv Aar gammel, ved Navn Sanchica, der var ligesaa lystig som han, og hans Djesteen. Naar han arbeidede i Haven, legede hun omkring ham; dansede til hans Guitar, naar han sad i Skyggen, og løb som en ung, vild Raar gjennem Buske, Alleer og Alhambras forstyrrede Haller.

Det var just St. Hans-Aften, og de livslystige Be-

boere af Alhambra, der især gjorde meget af denne Festdag, steeg, Mænd, Kvinder og Born, op ad Soelbjærget ovenfor Generaliset, for paa dets høje Top at høitideligholde deres Midsommeraften. Det var en meget skøn Maanestinsaften, og alle Bjørge vare graae og solvhvide, og Staden med dens Kuppler og Spire laae nede i Skyggen, og Vegaen var at see til som et Fjælland med fortryllede Stromme, der glimtede frem mellem dens mørke Lunde. Paa den første Top af Bjærget antændte de, ifølge en gammel fra Maurerne nedarvet Skik, en dygtig Ild. Beboerne af Omegnen feirede den samme Helligaften, og lignende Ild steeg hist og her op i Vegaen og langs med Bjærgklosterne.

Aftenen var svundet muntert hen med Dands til Lope Sanchess's Guitarre, der aldrig havde klingen lystigere ved nogen Fest. Medens man nu var bedst ifærd med at dandse, streifede den lille Sanchica med nogle af sine Legekammerater gjennem Ruinerne af den gamle mauriske Festning, der ligger paa Toppen af Bjærget, og da hun sågde Flintestene i Klosterne, fandt hun en stiftlig, af Agat udskaaen lille Haand, med lukkede Finger og fasttrykt Tommelfinger. Glad over denne Lykke ilde hun med det, hun havde fundet, til sin Moder; den blev strax en Gjenstand for klog Undersøgelse, og tillige betragtet med overtroisk Frygt. „Kast den bort,” — sagde En; — „den er maurisk! I kan forlade Eder paa, at der er Ulykke og Trolddom ved den!” — „Bevares,” — sagde en Anden; — „I kan sælge den hos en Juvelerer paa Zacatin, og faae en god Skilling for den.” — Medens man tælde saaledes, traad en gammel sortebruun Soldat

til, der havde tjent i Afrika og selv saae ud som en Maurer. Han undersøgte Haanden med et Kjenderblik. „Teg har seet saadanne Ting før hos Maurerne i Barbariet,” — sagde han; — „de ere til stor Nutte mod onde Dine og alle Slags Trolddom og Besværgelser. Teg ønsker Dig til Lykke, Ben Lope! Det betyder Godt for Dit Barn.”

Da Lope Sanches's Kone hørde dette, bandt hun den lille Haand ved en Snoer og hang sin Datter den om Halsen.

Bed Synet af Talismanen vaagnede hin Undlingsovertro betræffende Maurerne. Dandsen gik i Staa; og man satte sig i Grupper paa Jorden, hvor man fortalte hinanden gamle Sagn, der vare nedarvede fra Forfædrene. Nogle af disse Fortællinger angik Underhistorier om det Bjerg, paa hvilket man befandt sig, da det var forskækkeligt i Ry for Trolddom. En gammel Kone fortalte vidtlostigt om det underjordiske Palads midt inde i Bjærgets Indvolde, hvor Boabdil og hele hans musselmaniske Hof endnu skulde befinde sig fortryllede. „Blandt hine Ruiner,” — sagde hun, og pegede paa nogle Gruusdynger og Jordhoie paa en sferntliggende Deel af Bjærget, — „er der et dybt Hul, der gaaer lige ind til Bjærgets Indvolde. For alle Granadas Skatte vilde jeg ikke see derned. For lang Tid siden krøb engang en fattig Mand fra Alhambra, der vogtede Geder paa Bjærget, ind efter et Kid, der var faldet derned. Han kom igjen ganske fortumlet og forvirret ud, og fortalte saadanne Sager om det han havde seet, at enhver troede at han havde en Skue løs. Han snakkede et Par Dage om fortryl-

lede Maurere, der havde forfulgt ham i Hulen, og var næppe at overtale til at drive sine Geder tiere op paa Bjørget. Endelig gjorde han det dog. Men den stækels Mand kom aldrig mere tilsyne. Naboerne fandt hans Geder græssende omkring i de mauriske Ruiner, og hans Hat og hans Kappe, der laae ved Uabningen af Hulen; om ham selv har Ingen hørt det mindste siden."

Den lille Sanchica lyttede med aandeslös Opmærksomhed paa denne Fortælling. Hun var af Naturen nysgjærrig og føerde paa Stedet stor Lyst til at kige ind i det farlige Hul. Hun stjal sig derfor bort fra sine Lege-søstre, opsgæde Ruinerne, og kom, efter at hun havde krobet en Stund om iblandt dem, til en lille Fordybning, ikke langt fra Randen af Bjørget, hvor dette løber steilt ned i Darrodalen. I Midten af denne Fordybning gæbede Uabningen af Hulen hende imøde. Sanchica vovede sig til Randen og kigede derned. Alt var fulsort og synstes at antyde en umaadelig Dybde. Hendes Blod iisnede, hun gjos tilbage, men saae dog igjen derned, vilde derpaa løbe sin Vei, men kigede dog endnu engang derned — selv denne Skræk havde noget tilstrækende for hende. Endelig rullede hun en stor Steen hen til Randen og led den falde ned. En Tid lang var det stille, derpaa slog den med en vældig Bragen mod de fremragende Klipper, klang saa fra denne, saa fra hin Side, i det den bestandigt rullede dybere ned med et sandt Tordenbrag; derpaa plumpedede den dybt, dybt ned i Vandet — og alt var atter stille.

Dog varede denne Stilhed ikke længe. Det syntes

som om Nogen var blevet vakt i den frygtelige Afgrund. Der lød lidt efter lidt en Mumlen op af Hullet, som naar en Bisværm brummer. Det blev mere og mere lydeligt. Nu klæng det som en Blanding af Stemmer af en fjern Menneskemængde og tillige som en svag Larm af Vaaben og Klang af Trompeter og Zinker, ret som om en Armee opmarscherede i Slagorden midt inde i Bjørgets Indvolde.

Nu vilde Barnet bort, fuldt af Angst og tilbage til det Sted, hvor det havde forladt sine Forældre og Legesøstre. Alle vare borte. Ilden var udslukket og dens sidste Rosghvirvler krusede sig i Maanesskinnet. Alle de fjerne Baal, der havde været antændte langs med Bjørget og paa Vegaen, vare ogsaa slukkede og alt syntes nedfunket i Noelighed. Sanchica kaldte paa sine Forældres og paa nogle Slægtningers Navne, men fik intet Svar. Hun løb ned ad Bjørget og hen ved Generalisets Have, lige til den Allee, der fører til Alhambra, hvor hun endelig satte sig paa en Bænk ved et lille Krat, for at puste en Smule. Klokkens paa Bagtaarnet i Alhambra slog Tolv. Der herskede rundt omkring en dyb Roslighed, som om den hele Natur var indslumret; man hørde blot den sagte rislende Tone af en useet Strøm, der flod gjennem Krattet. Ogsaa hende selv dyssede Nattens Mildhed i Sovn, da der pludselig fra en vis Afstand skinnede hende noget Glindsende i Vinene, og hun til sin Forundring blev vær et langt Tog af mauriske Krigere, der kom ned af Bjørget igjennem Alleerne. Nogle vare bevæbnede med Landser og Skjolde, Andre med Sabler og Stridsøxer og med polerede Pandser, der glindede i Maane-

finnet. Deres Heste vrindstede modigt og skummrede ved Bidslerne; men deres Hovslag foraarsagede ingen størkere Lyd, end om de vare beslagne med Tilt, og Rytterne vare alle blege som Døden. Blandt dem reed en skjøn Dame med en Krone paa Hovedet og det lange gule Haar gjen-nemflettet med Perler. Dækket paa hendes Ganger var af carmoisinrødt Fløiel med Guldbroderi, og naaede lige ned til Jorden; dog reed hun ganske trøstesløs, med Vinene hæftede paa Jorden.

Derpaa fulgte et Tog af kostbart klædte Hoffolke i Klæder og Turbaner af forskellige Farver; og blandt dem reed paa en melkehvid Ganger Kong Boabdal el Chico, i en med Juveler bedækket Kongekaabe og med en af Diamanter straalende Krone. Den lille Sanchica kjendte ham paa hans gule Skjæg og paa Ligheden med et Portrait, som hun saa ofte havde set i Billedgalleriet i Generalis-fet. Hun saae fuld af Forundring og Forbauselse paa dette kongelige Tog, som det drog forbi under Træerne. Men endføndte hun vidste, at disse blege og tause Krigere og Hofsmaend ikke være naturlige Mennesker, men blot Skyggebilleder, saae hun dog ganske dristigt paa dem; saa-dant Mod gav Talismanen, den lille Haand, som hun bar om Halsen, hende.

Da Toget var forbi, stod hun op og fulgte efter.— Det gik nu igjennem Domporten, der stod vidt aaben. De gamle invalide Skildvagter laae paa Steenbænkene i en dyb, og, som det syntes, fortryllet Sovn; og saaledes drog dette Tog af Spøgelser uden Larm, med flyvende Faner og i triumpherende Holding forbi dem. Sanchica vilde gaae endnu længere efter dem, men hun saae til sin

største Forundring i Jorden ved Bagtaarnet en Aabning, der førde ind under dette. Hun prøvede paa at trænge derind; da fandt hun raae, i Klippen udhuggede Trin, og en Hvælving oplyst af en Sølvlampe, der, i det den udbredte Lys, ogsaa duftede af den ypperligste Bellugt. Hun skreed altsaa modig frem og naaede til sidst en stor, i det Indre af Klippen udhugget, i maurisk Stil prægtigt udpyntet og med Sølv- og Chrystal-Lamper oplyst Hal. Her sad paa en Ottoman en gammel Mand i maurisk Dragt, med et hvidt Skjæg, der bestandigt nikkede frem og tilbage, saa at den lange, hvide Stav, som han ligeledes bar i Haanden, stedse stod i Fare for at falde fra ham. Ikke langt derfra sad en skjøn Dame i gammel-spanisk Dragt, med en af Diamanter straalende Krone og med Haaret gjennemflettet med Perler, hun spillede yndigt paa en Luth af Sølv. Nu erindrede den lille Sanchica en Historie; som hun havde hørt gamle Folk i Alhambra fortælle om en gothisk Prinsesse, som en gammel maurisk Troldmand holdt fangen midt inde i Bjærget, medens hun selv ved Musikkens Magt vuggede ham i en bestandig Tryllesøvn. Damen holdt forundret inde da hun saae en Dodelig i denne fortryllede Hal. „Er det St. Hans-Aften?“ — spurgte hun.

„Ja vist!“ svarede Sanchica.

„Da er Trolddommen løst for een Nat. Kom hid mit Barn! og vær ikke bange. Jeg er en Christen, som Du, skjøndt fængslet af Trolddom. Berør mine Lænker med den Talisman, der hænger ved Din Hals, og jeg er fri for denne Nat.“

I det hun tælde saaledes aabnede hun sit Klædebon

og viisde en bred Guldring, der gif hende om Livet og en Guldkjøde, der fængslede hende til Gulvet. Barnet noslede intet Dieblik med at holde den lille Haand af Agat til Guldringen, og i Dieblikket faldt Lænkerne til Jorden. Ved Klangen vaagnede den gamle Mand og begyndte at gnide sig i Dinene. Men Damen spillede strax igjen paa Luthen, og paa Stedet begyndte den Gamle igjen at sove ind og at nikke, og Staven vakkledes i Haanden paa ham ligesom før. „Berør nu!“ — vedblev Damen, — „denne Stav med din Talisman af Agat!“ — Barnet gjorde det, Staven sank af den gamle Mands Haand; og han selv faldt i en dyb Søvn om paa Ottomanen. Damen lagde nu ogsaa ganske sagte Solvoluthen hen, tæt ved Troldmandens Hoved, og berørde dens Strænge tæt ved hans Øre. „O, Harmoniens mægtige Land!“ — raabde hun derpaa, — „bliv ned at holde hans Sandser saaledes bundne indtil Dagen bryder frem! Følg mig nu mit Barn!“ — blev hun ved, — „og Du skal see Alhambra, som det var i sin Herligheds Dage, thi Du besidder en Talisman, der hæver enhver Fortryllelse.“ — Sanchia fulgte taus efter Damen. De gif nu igjen ud af Hulen indtil Bagtaarnet ved Domporten og derfra til plaza de los Algibes, eller Esplanaden indenfor Fæstningen. Denne var ganske opfyldt med mauriske Krigere til Hest og til Fods, som der stode afdeelte i Eskadroner og med flyvende Faner. Ved Portalet vare de Kongelige Skildvagter at see, og hele Rækker af afrikanske Negere med dragne Sabler. Ingen taelde et Ord, og Sanchia fulgte uden Frygt sin Ledssagerinde. Da hun traad ind i det Kongelige Pallads, blev hendes For-

bauselse endnu større. Det klare Maanestkin oplyste alle Haller og Gaarde og Haver, næsten saaledes som om det var lys Dag, men fremvistede et ganske andet Syn, end det, hun ellers var vant til. Væggene i Børrelserne vare ikke, som ellers, smudsige og forfaldne. Istedetfor med Spindelvæv vare de nu behængte med kostbare Silketøjer fra Damaskus, og Forgyldningerne og de malede Arabester glindede i deres oprindelige Pragt og Friskhed. Hallerne vare, istedetfor ellers tomme og nogene, nu forsynede med Divaner og Ottomanner af de sjeldneste Stoffer, broderede med Perler og besatte med de kostbareste Stene, og alle Bandspringene i Gaarde og Haver spillede.

Kjokkenerne vare ogsaa igjen i den fuldkomneste Virksomhed. Kokke tillavede phantastiske Borde og stegde og kogde Skyggebilleder af Høns og andet Vildt. Djernerne ilde frem og tilbage med Sølvfade fulde af Lækkerbidkener og tillavede et prægtigt Gæstebud. Løvegaarden var propfuld af Basar, Hofcembedsmænd og Alfaquier, ligesom i de gamle, mauriske Tider; og i den yderste Ende af Samme, i Domsalen sad Boabdil paa sin Throne, omgivet af sit Hof, og holdende sit Skyggescepter i sin Haand. Men uagtet al denne Menneskemængde og den tilsyneladende Trængsel, hørde man dog hverken en Stemme, eller et Fodtrin; intet afbrød Midnattens Taushed uden Bandspringenes Pladsken. Den lille Sanchia fulgte sin Førerinde i stum Forbauselse gjennem Paladset, indtil de kom til en Dør, der førde til de hvælvede Gange under det store Taarn Comares. Paa hver Side af denne sad en af Alabast udhugget Nympheskikkelse. Deres Hoveder vare vendte til Siden, og Deres Blikke vare

rettede paa det samme Punkt i Hvælvingen. Den fortryllede Dame stod her stille og vinkede ad Barnet at det skulde træde nærmere. „Her“ — sagde hun; — „ligger en stor Hemmelighed skjult, som jeg vil afsløre Dig til Tak for din Trostebog og dit Mod. Disse tause Stotter bevogte en stor Skat, som en maurisk Konge skulde have i gamle Dage. Siig din Fader, at han maa bruge den med Forstand og for en Deel af den hver Dag lade læse Messer for min Befrielse fra denne ulykksalige Trolddom.“

Da Damen havde sagt disse Ord, førde hun Barnet videre ind i Lindataras lille Have, der befinder sig nærværd denne Hvælving med Billedstøtterne. Maanen sittrede paa Bolgerne i det eensomme Vandspring midt i denne Have, og udgjed et mildt Lys paa Orange- og Citron-Træerne. Den skønne Dame afbrød en Myrthe-green og flettede den om Barnets Hoved. „Lad dette“ — sagde hun, — „være Dig et Minde om det, jeg har aabenbaret Dig og et Beviis paa at det er sandt. Min Time er nu kommen, — jeg maa igjen tilbage til den fortryllede Hal; følg ikke efter mig, Du kunde let komme til Ulykke — Lev vel! Tænk paa det jeg har sagt Dig, og lad læse Messer for min Forløsning.“ Som Damen sagde dette, traad hun ind paa en mørk Bei, der gaaer ind under Taarnet Comares, og var ikke mere at see.

Nu hørde man svagt en Hane gale i Hytterne i Darrodalen, nedenfor Alhambra, og over de østlige Bjerge begyndte der at vise sig en bleg Lysstripe. En sagte. Wind hævede sig; det klang, som om torre Blad råslede gjennem Gaarde og Gange, og Dør efter Dør blev smækket i med en skingrende Klang.

Sanchica ilede tilbage til det Sted, hvor hun havde set det besynderlige Syn af den phantastiske Skare; men Boabdal og hans Hof af Skyggebilleder vare forsvundne. Maanen skinnede i de tomme Børrelser og Gange, der igjen vare berøvede deres Glands, besmudsede af Tiden og behængte med Spindelvæv. Flagermusene flagrede endnu om i Morgenstumringen og Frørerne quækkede i Fiskedammet.

Nu ilde Sanchica gd en assidesliggende Trappe til de farvelige Børrelser; der vare beboede af hendes Familie. Døren stod som sædvanligt aaben, thi Lope Sanchez var for fattig, til at han behøvede Laas og Skaader. Hun sneeg sig sagte hen paa sit Straaleie, lagde Myrthekranseen under sin Hovedpude og sov snart ind.

Om Morgenens fortalde hun sin Fader alt hvad der var mødt hende. Men Lope Sanchez behandlede det Hele som en Drøm og udlo det lettroende Barn. Han gik til sit sædvanlige Arbeidé i Haven, men havde endnu ikke været der ret længe, førend hans lille Datter kom løbende ganske forpusset — „Fader! Fader!“ — raabde hun ganske aandesløs; — „see, her er Myrthekranseen, som den smukke Dame selv vandt mig om Hovedet.“

Lope Sanchez betragtede Kranseen med Forbauselse, thi Grenen var af det reneste Guld og hvert Blad en glindsende Smaragd. Da han ikke var ret vant til Edelstene, kjendte han vel ikke Kranseens sande Værdi, men han saae dog tilstrækkeligt deraf, at dette var noget Væsentligere, end det Stof, hvorfaf de sædvanlige Drømme ere vævede, og at Barnet i ethvert Tilfølde ikke havde drømt uden Hensigt. Hans første Sorg var, at paa-

lægge sin Datter den dybeste Taushed. Dog kunde han være rolig i denne Henseende, thi hun var langt mere taus, end hendes Alder og Kjøn i Almindelighed bragde det med sig. Derpaa gik han til Hvælvingen, hvor begge Alabastnympherne stod. Han bemærkede, at de vendte Hovederne bort fra Portalet og at begge saae paa det samme Punkt i det Indre af Værelset. Lope Sanchez kunde ikke noksom beundre denne høist sindrige Indretning til at holde en Hemmelighed skjult. Nu trak han fra Billedstøtternes Dine en Linie til det Punkt, hvorpaa de saae, gjorde et Mærke i Muren og gik sin Wei.

Men hvært Miput spøgede nu tuſinde Sorger i Lope Sanchez Hoved. Han kunde ikke bare sig for bestandigt at lure i en vis Afstand fra begge Støtterne, og fik Krampe, naar han tænkde paa at denne gyldne Hemmelighed kunde blive forraadt. Ethvert Fodtrin, der nærmede sig til Stedet, fik ham til at sittre. Han vilde give, Gud veed hvormeget, til at han havde kunnet dreie Hovederne af begge Billedstøtterne til Siden, og betænkede slet ikke, at de nu allerede havde staet nogle hundrede Aar i den selv samme Retning, uden at nogen havde lagt Mærke dertil.

„Gid Pokker have dem!“ — sagde han ved sig selv; — De vil til sidst robe Alt! Men har da ogsaa noget Menneske hørt, at man har forvaret en Skat paa den Maade! — Naar han nu hørde Nogen nærmere sig, sneeg han sig bort, som om hans blotte Luren i Nærheden af Stedet kunde vække Mistanke. Men derpaa vendte han igjen meget forsigtigt tilbage, og saae sig allerede langt borte om, for at see om altting ogsaa var sikkert; men

han blev strax ørgerlig igjen, saasnart han fik Die paa Støtterne. „Der staae de“ — sagde han ved sig selv, — og stirre, og stirre, og sticke just derhen, hvor de ikke skulde. Det er dog fordomt! De ere netop ligesom alle Andre af deres Kjøn; har de ingen Tunger at sladdre med, saa gjøre de det dog med Dinene.“

Endelig nærmede til hans store Beroligelse denne angstfulde Dag sig til sin Ende. Men han hørde ingen Lyd af Fodtrin meer i Alhambras gjentonende Haller; den sidste Fremmede spreed over Dørtærskelen; den store Port blev lukket og laasset, og Flagermusen, og Kroen og den tudende Ugle begyndte lidt efter lidt at røgte deres natlige Kald i det eensomme Palads.

Lope Sanchez ventede endnu til det var blevet rigtigt mørkt, førend han vovede sig med sin Datter til Nymphernes Hal. Han fandt dem stirre, ligesaa tause og forstandige som før, paa det hemmelighedsfulde Gjæmested. „Dersom I tillader det, skjonne Damer,“ — tænkde Lope Sanchez, da han gik hen mellem dem, — „wil jeg nu befrie Eder fra den Byrde, der i to til tre Aarhundreder maa have hvilet tungt paa Eders Hjerter.“ Han begyndte nu at arbeide paa det Sted i Muren, som han havde sat Mærket ved, og det varede ikke længe, førend han stodte paa en skjult Slabning, i hvilke der stod to store Krukker af Porcelain. Han prøvede paa at løfte dem ud, men de varer ubevægelig, indtil hans lille Datters Haand havde berørt dem. Ved hendes Hjælp bragde han dem ud af Nischen, hvori de stod, og saae til sin kore Glæde, at de varer fyldte med mauriske Guldsmykker, Juveler og andre kostbare Stene. Endnu førend Dagen

sted frem sic han dem bragte til sit Værelse, og lod nu begge Billedsisterne stirre paa den tomme Bæg.

Lope Sanchez var paa denne Maade pludseligt blevet til en rig Mand; men Rigdommen styrtede ham ogsaa som sædvanligt i et Hav af Sorger, af hvilke han hidindtil ikke havde vidst det mindste. Hvorledes skulde han nu paa en sikker Maade bringe sin Rigdom bort? Hvorledes skulde han blot begynde at nyde den, udeh ac vække Mistanke? Nu faldt det ham ogsaa for første Gang i hans Liv ind at være bange for Rovere. Han betragtede med Skræk Usikkerheden ved hans Bolig, og begyndte at tilspærre Dørre og vinduer. Men uagtet alle disse Foranstaltninger, kunde han dog ikke sove roligt. Hans sædvanlige Munterhed var forbi; han havde intet Spog, ingen Viser mere for sine Naboer; fort sagt, han blev den elendigste Skabning i hele Alhambra. Hans gamle Kammerater saae denne Forandring, beklagede ham hjersteligt, og begyndte at trække sig tilbage fra ham, da de troede, at han var kommen saa dybt i Armod, at de stode Fare for, at han skulde henvende sig til dem om noget. Ingen af dem Alle faldt det i mindste Maade ind, at hans eneste Ulykke var Rigdom.

Lope Sanchez' Kone delede hans Angst, men sogde at troste sig paa en aandelig Maade. Vi burde allerede have omtalt, at, da Lope var en temmelig ubesindig og letsindig lille Mand, havde hans Kone den Vane i alle vigtige Anliggender at soge Raad og Hjælp hos sin Skriftestader Pater Simon, en undersættig, bredskuldret, blaa-skjægget, tykhovedet Broder i et nærliggende Franciskanerkloster, der var aandelig Raadgiver og Troster hos mere

end Halvdelen af de brave Kvinder i Omegnen. Tovrigt stod han ogsaa i stor Agtelse hos adskillige Søstre-skaber af Monner, der belønnede hans aandelige Ejener med hyppige Forøringer af saadanne Lækkerbidskener og Slikkerier, som man tillaver i Klostrene, f. Ex. lækkre Syltetsier, sode Erebakker og Flasker med kryddrede Hjertestyrkninger, der gave underfulde Kræster efter Fasten og Baagen.

Pater Simon trivedes synligt i Udvælseren af sit Kald. Hans fede Hud glindede i Soelskinnet, naar han en hed Sommerdag vraltrede op ad Hsien, hvorpaa Alshambo laa. Men uagtet hans glatte Udvortes, viisde dog Knudestriften om hans Liv Strængheden af hans Selvdisciplin. Folk tog Hatten af for ham, som for et Monster paa Fromhed, og selv Hundene lugtede Duften af hans Hellighed, der strømmede ud af hans Klæder, og tudede ad ham, naar han gik forbi Hytterne.

Saadan en Mand var Pater Simon, den aandelige Raadgiver hos Lope Sanchez fortræffelige Egtefælle, og da Skrivtefaderen i Spanien er den huuslige Fortrolige hos alle Kvinder af de lavere Klasser, blev Historien om den skjulte Skat ham snart meddeelt i den største Fortrolighed.

Pateren opspærrede Næse og Mund og korsede sig et Dusin Gange, da han hørte dette. Men derpaa sagde han efter en kort Taushed: „O Du, min Sjæls Datter! Du maa vide at din Mand har begaet en dobbelt Synd — en imod Staten og en imod Kirken. Da den Skat, som han paa denne Maade har tilegnet sig, er blevne funden i de kongelige Besiddelser, tilhører den

folgelig Kronen; men da den bestaaer af de Vanstroendes Gods, og altsaa er reven ud af Satans Kloer, tilhører den igjen egentlig Kirken. Dog kan Sagen endn ret godt blive sævnet. Bring mig engang Myrthekrandse hid."

Da den gode Pater saae denne, funklede hans Øine mere end nogensinde før af Forundring over Smaragdernes Storrelse og Skjønhed. „Denne her“ — sagde han, — „maa som den første Frugt af denne Opdagelse, anvendes til et fromt Brug. Jeg vil ophænge Kransen i vort Kapelle, som en Offergave, som J har bragt den hellige Franciscus, og bede hele Natten med Inderlighed, at han vil lade eders Mand forblive i rolig Besiddelse af denne Formue.“

Den gode Kone var henrykt over, at hun for en saa ringe Priis kunde slutte Fred med Himmelten, og Pateren gik, efterat han havde stukket Kransen ind under sin Kappe, med fromme Skridt tilbage til sit Kloster.

Da Lope Sanchez kom hjem, fortalte Konen ham hvad der var foregaaet. Han blev overordentlig vred derover, thi han besad slet intet af sin Kones Fromhed, og Paterens huuslige Besøg havde længe i Londom været ham imod. „Kone!“ — sagde han altsaa, — „Hvad har Du gjort! Du har ved din Sladder bragt alt i Fare.“

„Hvad?“ skreeg den gode Kone, — „Skal jeg da ikke lette min Samvittighed for min Skrivtesader?“

„Nei, siger jeg! Bekjender dine Synder, saa tit Du vil; men dette Skattegrov ei, det er blot min Synd, og min Samvittighed er ikke i mindste Maade bebyrdet dermed.“

Dog Klager kunde ikke hjælpe noget; Hemmeligheden

var nu engang forraadt, og kunde, som Vand udgydet paa Sand, ikke mere vende tilbage. Det eneste Haab var, at Pateren skulde være taus.

Den næste Dag, da Lope Sanchez var fraværende, bankede det sagte paa Øren og Pater Simon traad ind med en blid og cærbar Mine.

„Datter!“ — sagde han, — „jeg har bedet indstændigt til den hellige Franciscus og han har hørt min Bon. Midt om Natten viisde Helgenen sig for mig i en Drom, men med et forbittret Asyn. Hvorfor, sagde han, beder Du til mig om at tilvende Andre denne de Vantroendes Skat, naar Du betragter mit Kapels Armod? Gaa til Lope Sanchez's Huus, begær i mit Navn en Deel af det mauriske Guld til to Lysestager for mit Høialter og lad ham besidde det Øvrige i Fred.“

Da den gode Kone hørde om dette Syn, forsede hun sig med Grefrygt, gik til det hemmelige Sted, hvor Lope havde skjult sin Skat, fyldte to store Læderpunge med mauriske Guldstykker og gav Pateren dem. Den fromme Munk forlenede hende dersor med saa mange Velsignelser, at hendes sidste Efterkommere vilde have haft nok af dem, dersom de vare blevne udbetaelte af Himmelten, smuttede afsted med Pengene i de vide Wrmer, foldede anægtigt Hænderne over Brystet og gik bort med en Mine fuld af ydmyg Taknemmelighed.

Da Lope Sanchez hørde om denne nye Foræring til Kirken, var han nær ved at miste Forstanden. „O, jeg ulykkelige Mand!“ — raabde han; — „hvad skal der blive af mig? Jeg bliver formelig bestjaalen! Jeg bliver ruineret, bliver bragt til Bettelstaven!“

Kun med stor Misie lykkedes det hans Kone at berolige ham, i det hun førde ham den umaadelige Formue til Gemyt, som han endnu havde tilbage, og hvorfor standigt det dog var af den hellige Franciscus at lade sig noie med saa lille en Deel.

Ulykkeligvis havde Pater Simen at sørge for en Mængde fattige Slægtninger, nogle Dusin tykke, firskaarne forældreløse og forladte Hittebørn, som han havde antaget sig. Han gjentog deraf hver Dag sine Besøg med Bonner i den hellige Dominikus's, den hellige Andreas's og den hellige Jakobs Navn, indtil den arme Lope blev bragt til Fortvivelse og indsæce, at hvis han ikke gik af Veien for den hellige Pater, vilde han blive nødt til at tilkjøbe sig Fred af enhver Helgen i Kalenderen. Derfor besluttede han at indpakke det han endnu havde tilbage og at stjæle sig hemmeligt bort om Natten, for at begive sig til en anden Deel af Kongeriget.

Fuld af denne Plan kjøbde han et dygtigt Muulæsel og bandt det i en mørk Høvelving under Taarnet med de syv Stokværk, just der, hvorfra Belludo, eller den fortryllede Hest uden Hoved, kommer ved Midnatstid, og, forfulgt af et Kobbel Holvedhunde, skal sprænge igennem Gaderne i Granada. Lope Sanchez satte kun liden Tro til denne Historie, men benyttede sig nu af den almindelige Frygt, da han vel vidsde, at ingen saa let vilde snige sig ind i Spøgelsehestens underjordiske Stald. Hen paa Dagen sendte han sin Familie bort med den Besaling, at den skulde bie paa ham i en fjærntliggende By i Vegaen. Som nu Natten brød frem, bragde han sin Skat ned i Høvelvingen under Taarnet og efterat han havde

læsset sit Muulæsel, drev han det, forsigtigt ned ad den mørke Vei.

Den ørlige Lope havde truffet sine Forholdsregler paa det hemmeligste og ikke betroet Andre, end sin elskede trofaste Kone dem. Men ved en eller anden viunderlig Abenbaring vare de dog ogsaa blevne Pater Simon beskjendte. Den ivrige Pater saae nu disse vantroende Skatte i Færd med for evigt at unddrages ham, og han besluttede derfor at gjøre endnu et Greb i dem til Bedste for Kirken og den hellige Franciscus. Men saasnart Klokk'en havde aflydt til Sjælemessen, og alt var roligt i Alhambra, sneeg han sig ud af sit Kloster, hen til Domporten og skulde sig under de Rosen- og Laurbærbuske, der indsatte Hovedopgangen til Fæstningen. Her blev han og talde Timerne, eftersom de slog paa Wagtaarnet, og lyttede paa Ugernes hule Tuden og den fjerne Gjøen af Hundene i Zigeunerhulerne.

Endelig hørde han Hovslag og opdagede gjennem Mørket af de overhængende Træer et Muulæsel, der kom ned ad Veien. Den kjække Pater kildrede Tanken om den Streg, som han nu havde i Sinde at spille den stakkes Lope.

Han opkiltede omhyggeligt Enden af sin Kappe og ventede, som en Kat paa Musen, indtil hans Bytte var ligeover for ham; derpaa sprang han pludseligt ud af sit Skjul under Gladene, lagde den ene Haand paa Halsen af Dyret og den anden paa Sadlen, gav sig et Swing, der ikke vilde have gjort den erfarneste Berider nogen Skam, og sad nu fuldkommen fast paa Dyret. „Ha! Ha!“ raabde nu den kjække Pater; „nu ville vi see, hvem

der bedst forstaer Spillet." — Men neppe havde han sagt dette, forend Dyret begyndte at steile og slæe ud, og derpaa rendte i Galop ned af Hsien. Pateren forsøgte, at berolige det, men forgjøves. Det sprang fra Klippe til Klippe, fra Bush til Bush; Paterens Kappe blev reven i Laser og flagrede i Binden; hans Kronragede Hoved fik manget haardt Stød af Træernes Grene, og mængen Rivt af Tornebuske. For endnu at formere hans Skræk og Nød, begyndte en Flok af syv Hunde at førfølge ham lige i Hælene under lydelig Gjsen, og han bemærkede for sildigt, at han virkelig reed paa den frygtelige — Belludo.

Saaledes gik det fremad efter det gamle Ordsprog: „Løb Djævel, løb Pater!" ned ad Hovedveien, hen over den nye Plads, langs med Zacatin, rundt omkring Vibarambla — aldrig har endnu en Fæger og en Hund gjort et mere rasende Løb eller en saadan Helvedes Larm. Forgjøves anraabde Pateren alle Helgener i Almanakken og den hellige Tomfru ovenkjøbet; saa ofte han nævnede et saadant Navn, var det, som om han paa ny havde jaget Dyret Sporerne i Siden og Belludo gjorde med det samme et Spring saa høit som et Huus. Hele Natten igjennem blev den ulykkelige Pater Simon jaget frem og tilbage imod sin Billie, indtil ethvert Been i hans Legeme var saa sørderknuset, at han ingen sund Plet havde mere paa sig. Endelig gav et Hanegal Signalet til den frembrydende Dag. Ved denne Lyd vendte Hesten sig pludseligt og sprængde tilbage til Taarnet. Saaledes gik det da endnu engang gjevnem Vibarambla, Zacatin, den nye Plads op ad Veien til Bandspringet; de syv Hunde gisede og tuedede og sprang op ad Hesten og

snappede efter den forsækkede Pater's Hæle. Nu viisde den første lyse Stribe sig i Østen, og de naaede Laatnet; her steilede Spøgelset endnu engang ganske forfærdeligt, lod Pateren støde en Kulbytte i Lusten, styrtede tillige med Helvedhundene ind i den mørke Hvelving, og paa den meest bedøvende Larm fulgte den dybste Taushed.

Har man nogensinde hørt at en saa djævelst Streg blev spillet en saa hellig Munk? En Bonde, der tidligt om Morgenen gik til sit Arbeide, sandt den ulykkelige Pater Simon liggende under et Fjentree ved Hoden af Laatnet, men saa forslaaet og forheret, at han hverken kunde tale eller rore sig. Man bragde ham omhyggeligt og forsigtigt i hans Celle, og det heed, at han var bleven overfaldet og mishandlet af Rovere. Nogle Dage gik hen, førend han igjen fik Brugen af sine Lemmer. I denne Mellemtid trøstede han sig med den Tanke, at han, sjøndt Muulæslet med dets Skatte var undgaaet ham, dog allerede havde erhværet sig nogle kostelige Prøver af det vanstroende Bytte. Hans første Sorg, da han igjen fik Brugen af sine Lemmer, var, at see efter under sin Halsmæk, hvor han havde skjult Myrtegrenen og Læderpungene med Guldet, som han havde fraløkket Moer Lopes Fromhed. Men hvor stor var ikke hans Smerte, da han vel fandt en Krands, men kun en visnet Myrtegreen, og Læderpungene fyldte med Sand og Glin-testene!

Dog var Pater Simon, uagtet hans Uergrelse, saa klog, at han holdt Mund, thi havde han røbet Hemmeligheden, havde han utsat sig for Pøbelens Latter og ovenikjøbet paadraget sig Straf af sine Foresatte. Først

mange Aar efter aabenbarede han paa sin Sotteseng sin Skrivtesader det natlige Ridt paa Belludo.

Om Sanchez hørde man længe efter hans Forsvinden fra Alhambra intet mere. Han blev endnu bestandigt i Folks Minde som en lyftig Fugl, endskjøndt man af den Tungsinighed og Engstlighed, man havde bemærket hos ham kort før hans hemmelige Forsvinden, havde villet bemærke, at Armod og Kummer havde forledt ham til et ulykkeligt Skridt. Flere Aar efter blev engang en af hans forrige Kammerater, en Invalid, der just var i Malaga, fjort omkuld af en Vogn med sex Heste for. Vognen holdt stille; en gammel, prægtigt klædt Herre med Haarpung og Kaarde steeg ud, for at staae den stakkels Invalid bi. Men hvor stor var ikke dennes Forbauselse, da han i den fornemme Herre gjenkjendte sin gamle Ven Lope Sanchez, der just havde givt sin Datter Sanchica med en af de første Grander i Landet.

I Vognen sad det hele Brudefølge. Han sagde der Donna Sanchez, nu saa trind som en Tonde, og smykket med Fjere og Juveler, Perlehalsbaand og Armbaand med Diamanter, samt Ringe paa hver Finger, kort sagt, saa prægtigt klædt, at man ikke havde seet Mage siden Dronningen af Sabas Tider. Den lille Sanchica var nu ogsaa en voren Pige, som man efter hendes Ynde og Skjønhed at domme, kunde holde for en Hertuginde, om ikke endogsaa for en Prinsesse. Ved Siden af hende sad Brudgommen — en udlevet, tyndbenet, lille Mandsling; dog beviisde dette ret tydeligt, at han var af ægte, gammelt Blod, da en legitim spansk Grande sjeldent er over tre God hoi. Givtermaalet havde iøvrigt Mama stiftet.

Den ærlige Lopes Hjerte var ikke blevet fordærvet ved Rigdom. Han beholdt sin gamle Kammerat i flere Dage hos sig, bevertede ham som en Konge, tog ham med paa Komedie og til Tyrefægtning, og sendte ham endelig tilbage med en tung Pengepung for sig og en Anden, som han skulde uddele blandt hans gamle Kammerater i Alhambra.

Lope sagde i Almindelighed, at han havde arvet en rig Broder i Amerika, der havde efterladt ham Kobberminer, men de eloge Sladdersøstre i Alhambra blev ved, at hans Rigdom skrev sig derfra, at han havde opdaget den af de to Marmornympher i Alhambra bevogtede Hemmelighed. Man har ogsaa bemerket at disse to saa tause Billedstotter endnu meget betydningsfuldt rette deres Blik paa det samme Sted i Muren, hvorfør Nogle ogsaa troe, at der endnu er en Skat skjult der, der vel kunde fortjene en driftig Reisendes Opmærksomhed; endskjøndt Andre, og især gamle, qvindelige Besøgere betragte dem med stor Welbehag som blivende Mindesmærker om den Kjendsgjerning, at Kvinder ogsaa kunne bevare en Hemmelighed.

---

## Muhammed Abu Alahmar, Grunden af Alhambra.

---

Da jeg har døelet saa længe ved de viunderlige Sagn som Alhambra, synes det at være Pligt for mig at meddele Læseren noget af dets sande Historie, eller meget mere af hine pragtfuldende Fyrsters, der grundede og fuldendte det, og hvem Verden har at takke for et saa skønt og romantisk østerlandsk Mindesmærke. For at komme til disse Kjendsgjørninger, steg jeg ud af Fantasiens og Fablens Gebeet, hvor enhver Ting saa let antager indbildte Farver, og fortsatte mine Grandstninger i det gamle Jesuitbibliotheks støvede Bind. Dette forдум saa høitpriste Rustkammer for Lærdom, er nu kun en Skugge af hvad det før var, da de Franske, den 11. de wäre Herrer over Granada, børvede det dets Haandskrivter og sjeldneste Boger. Dog indeholder det endnu blandt mange tykke Bind polemiske Skrivter af Jesuiter, adskillige interessante Afhandlinger om spansk Literatur og især en Mængde af hine forældede, støvede, i Pergament indbundne Kronniker, som jeg ører saa høit.

I dette gamle Bibliothek har jeg uforstyrret tilbragt mange behagelige, rolige Timer paa literairt Fribytteri, thi Nøglerne til Dørrene og Bogstabene havde man været saa artig at betroe mig, og man lod mig alene der for

at jeg kunde rode om efter Behag — en i disse Lærdommens Helligdomme meget sjeldent Begunstigelse. Ved disse Besøg samlede jeg følgende Bemærkninger angaaende de ovennævnte historiske Characterer.

Maurerne i Granada ansaae Alhambra for et Underværk af Kunst, og havde et Sagn, at den Konge, der grundede det, havde drevet Trolddom, eller i det mindste været erfaren i Alchymi, hvorved han havde skaffet sig de uhyre Pengesummer, der vare blevne anvendte paa dets Bygning. Et flygtigt Blik paa hans Regering vil strax vise den sande Hemmelighed ved hans Rigdom.

Monarkens Navn, der endnu staaer skrevet paa Bæggene i nogle Børrelser i Alhambra, var Abu Abdallah, d. i. Abdallahs Fader, men i den mauriske Historie er han mere bekjendt under Navnet Muhamed Abu Alahmar, eller Muhamed Alahmars Son, eller ogsaa ligefrem for Korthedens Skyld, Abu Alahmar.

Han var født i Arjona i Aaret af Hedschra 591 og efter den christelige Tidsregning i Aaret 1195, af en ødel Families Beni Nasar, d. e. Nasars Born, og hans Forældre havde ingen Dinkostninger sparet, for at gjøre ham skikket til den høje Bestemmelse, hvortil Familiens Formue og Anseelse hervede ham. Sarazenerne i Spanien vare komne meget langt frem i Dannelse, enhver fortrinlig Stad var et Sæde for Lærdom og Kunster, saa at man let kunde have de dneligste Lærere for en ung Mand af Stand og Formue. Da Abu Alahmar havde naaet den modnere Alder, blev han udnævnt til Alcayde, eller Gouverneur i Arjona og Jaen, og erhvervede sig ved sin Mildhed og Retsfærdighed Folkets Hengivenhed. Nogle

Aar efter adsplittedes, efter Abu Huds Dod, Mauternes Magt. Spanien var deelt i flere Factioner og mange Stæder erklærede sig for Muhamed Abu Alahmar. Da han var af et levende Gemyt og fuld af Ergjørrighed, greb han denne Leilighed, gjorde en Reise gennem Landet, og blev overalt modtaget med Jubel. I Aaret 1238 kom han til Granada under Mængdens entusiastiske Fynderaab. Han blev med den almindeligste Henrykelsen udraabt til Konge, og stod snart i Spidsen for Muselmændene i Spanien, som den første af den berømte Stamme Beni Nasar, der sad paa Thronen. Hans Regjering erhvervede ham hans Undersaeters Velsignelse. Han overdrog Besfalingen over adskillige Stæder til saadanne Mænd, som havde udmerket sig ved Mod og Klogskab, og som syntes at være Folket meest behagelige. Han oprettede et daarvaagent Politi og foreskrev strænge Regler for Retsfærdighedens Haandhævelse. De Fattige og Betrængte funde stedse og let faae ham i Tale, og han sorgede personligt for at de fik Hjælp og Understøttelse. For Blinde, Bedagede, Syge og Alle, der ikke mere kunde arbeide, oprettede han Hospitaler og besogde disse ofte, ikke paa fastsatte Dage med Pomp og Formelighed, saa at man havde Tid til i Forveien at bringe Alt i Orden og skjule Misbrugene, men uventet og pludseligt, hvorved han da med egne Hænder og ved noiagtig Efterforskning blev underrettet om, hvorledes de Syge bleve behandlede, og hvorledes de opførde sig, som han havde betroet Bestyrelsen. Han stiftede Skoler og Kollegier, som han ligeledes besøgte; for personligt at vaage over Ungdommens Underviisning. — Han indrettede Slagterboder og offentlige Bagerovne, for

at Folket kunde blive forsørget med sunde Levnedsmidler til billige, regelmæssige Priser. Han lod lede rige Vandmasser ind i Staden, lod bygge Bade og Vandspring, og Vandledninger og Kanaler, for at vande og befugte Begaen. Paa denne Maade herskede Velstand og Overflodighed i denne skjonne Stad; dens Torve vrimalde af Handlende, og dens Warehuse var fyldte med Overdaadighedsartikler og Kjøbmandsgods fra enhver Himmellegn, fra ethvert Land.

Medens Muhamed Abu Alahmar regerede sine skjonne Besiddelser saa viist og lykkeligt, blev han pludseligt truet med Krigens Rædsler. De Christne benyttede den Lid den musselmaniske Magts Forfald, og vandt deres forrige Lande snart igjen. Jakeb, Crobreren, havde underkastet sig hele Valencia, og Ferdinand den Hellige forde sine seerrige Skarer til Andalusien. Saaledes beleirede han da ogsaa Staden Jaen, og swoer, at han ikke vilde drage bort fra den, förend den var i hans Hænder. Muhamed Abu Alahmar følede vel, at hans Krøfter ikke vare tilstrækkelige til at føre Krig med Castiliens mægtige Hærske. Han fattede derfor en pludselig Beslutning, bezag sig selv til den christelige Leir og traad ganske uventet frem for Kong Ferdinand. „Du seer i mig,” — sagde han, — „Muhamed, Konge af Granada, jeg sætter Lid til Din Retskaffenhed, og begiver mig selv under Din Beskyttelse. Tag alt hvad jeg besidder og antag mig som Din Basal.” — Som han sagde, dette knælede han ned, og kyssede til Tegn paa Underkastelse Kongens Haand.

Kong Ferdinand blev rort ved dette Bevis paa tilidsfuld Tro, og besluttede, ikke at lade sig overtræffe i

Ædelmodighed. Han løftede sin forrige Medbeiler op, omfavnede ham som Ven, antog vel ikke de Besiddelser han tilbød ham, men ham selv som Basal, og overlod ham Herredømmet over hans Stater, under den Betingelse, at han skulde betale en aarlig Skat, træde ind under Cortes, som en af hans Riges Edle, og stille et vist Antal Ryttere i Krigstilfælde.

Ikke længe derefter blev Muhamed opfordret til at staae Ferdinand bi ved den beromte Beleiring af Sevilla. Den mauriske Konge drog ud af Granada med fem hundrede udvalgte Ryttere, der bedre end nogen Ander i Verden forstode at tumle en Hest og at føre en Landse. — Men dog var det et sorgeligt og ydmygende Krigstog, thi de skulde drage Sverdet mod deres Troesforvandte.

Muhamed erhvervede sig i dette beromte Felttog en smertelig Berommelse for sin Tapperhed, men sand Gre ved den Menneskelighed, hvormed han sik Ferdinand til at føre Keigen. Da den beromte Stad Sevilla i Aaret 1248 havde overgivet sig til den castilianske Monark, vendte Muhamed sorrigfuld og fuld af Bekymringer tilbage til sine Stater. Han saae det overhængende Onde, der truede Muselmændenes Sag, og betjende sig af de Udraab som han sædvanligt pleiede at bruge i angstfulde og urolige Dieblikke: „Hvor elendigt og indskrænket var ikke vort Liv, dersom vort Haab ikke var saa vidt og omfattende!“ (Que angoste y miserable seria nuestra vida, sino fueran tan dilatada y espasiosa nuestra esperanza!)

Da den sorgmodige Crobrer nærmede sig til sit elskede Granada, ilede Folket ud med utsalmodig Glæde ved at see ham; thi det elskede ham som en Belgjører.

Det havde opreist Triumphbuer til Gære sor hans Krigsbedrivter, og, hvor han kom forbi, blev han hilset med det Udraab: El ghalib eller Crobreren. Muhamed ryggede paa Hovedet, da han hørte dette Tilnavn. Wa la ghalib il Ala! raabde han. (Der gives ingen Crobrer uden Gud.) Fra denne Dag beholdt han dette Udraab som sit Mundheld. Han lod det skrive paa en Tverstribe over sit Skjold, og det har stedse været hans Efterkommeres Dankesprog.

Muhamed havde tilkøbt sig Freden ved at bøie sig under det christeligeлаг, men han vidsde vel, at denne hverken kunde være sikker eller varig, hvor Bestanddelene var saa ulige og Bevæggrundene til Fjendtligheder saa gamle og dybtindgrøede. Han handlede derfor efter den gamle Grundsetning: „Man bør vægne sig i Fred og holde sig varm om Sommeren,” og benyttede den Fred han nød til at befæste sine Besiddelser, fylde sine Loihuse og befordre alle nyttige Kunster, der kunde grundfæste et Riges Velstand og sande Magt. Han gav de bedste Kunstnere Belønninger og Forrettigheder, forbedrede Hestearvelen, opmuntrade Landbruget og forsøgede Jordens naturlige Frugtbarhed, ved sin Understøttelse, saa at man hørstede det Dobbelte, hvorved han gjorde de meest fortrylende Dale i sit Rige til sande Blomsterhaver. Han understøttede ogsaa Silkearvelen og dens Fararbeidelse, indtil Væverstolene i Granada endogsaa overgik dem i Syrien i Finheden og Skønheden af deres Frembringelser. Han gav ogsaa Anledning til, at Guld- og Sølv-Miner, saa vel som de andre Miner, der fandtes i Bjærgene i hans Stater, bleve flittigt bearbeidede og han var den første

Konge i Granada, der slog Guld- og Sølv-Mønter med sit Navn, hvorved han bar megen Omsorg for at de bleve godt prægede.

Paa denne Tid var det, hennimod Midten af det trettende Aarhundrede og just efter hans Tilbagekomst fra Sevillas Grobring, at han begyndte at bygge den prægtige Borg Alhambra. Han forestod i egen Person Bygningen, blandede sig ofte mellem Kunstnerne og Haandværkerne og ledede deres Arbeider.

Skjøndt han var saa pragtfuld i sine Værker, og saa stor i sine Foretagender, var han dog simpel i Henseende til sin Person og maadeholden i sine Fornøjelser. Hans Paaklædning var ikke uden al Glands, men dog igjen saa simpel, at han ikke adskilte sig fra sine Undersaater. Hans Harem talde kun nogle saa Skjønheder, og selv disse besøgte han kun sjældent, skjøndt de blev underholdte med stor Pragt.

Hans Koner vare Døtre af de fornemste Adelsmænd, og han behandlede dem som sine Veninder og forstandige Ledsagerinder i Livet; ja, hvad der var endnu mere, han bragde det dertil, at de endogsaa levede som Veninder indbyrdes. En stor Deel af sin Tid tilbragde han i sine Haver, især i den ved Alhambra, som han havde beriget med de sjældneste Planter og de skjønneste, mest vellugtende Blomster. Her var det hans Glæde at læse historiske Værker eller lade sig forelæse dem, og man gen Gang beskjæftigede han sig i sine ledige Timer med selv at undervise sine tre Sønner, som han havde givet de dydigste, dueligste Lærere.

Da han frivilligt og aabenbart var blevet Ferdi-

nands Basal, holdt han ogsaa bestandigt fast ved sit Ord, og gav denne Fyrste mange Beviser paa sin Hengivenhed og Troskab. Da denne beromte Monark i Aaret 1254 døde i Sevilla, sendte Muhamed Abu Alahmar en Gesandt til hans Efterfolger Alonzo X, og med denne et anseeligt Folge af hundrede mauriske Riddere af første Rang, der, hver med en brændende Fakk i Haanden, stode omkring Baaren, medens Begravelseshøitideligheden foregik. Dette høie Beviis paa Agtelse blev gjentaget af den musselmaniske Monark, saa længe han levede, paa Marsdagen, da Kong Ferdinand den Hellige døde. Hvergang drog da hundrede mauriske Riddere fra Granada til Sevilla og stillede sig med brændende Fakkler i Hænderne midt i den prægtige Kathedralkirke omkring den Dødes Gravminde.

Muhamed Abu Alahmar beholdt sine Lands- og Legems-Kræfter indtil i en høi Alder. I sit ni og halv-fjerdhindstyvende Åar drog han endnu, ledsgaget af Kjæren af sit Ridderstab, til Hest i Felten for at tilbagedrive et Indfald i sit Gebeet. Da Armeen drog ud af Granada, brød en af de fornemste Adalider, eller Anførere, der reed i Fortroppen, ved et Tilfælde sin Landse paa Porthvælvingen. Kongens Raadgivere holdt dette for et ondt Tegn, og anraabde ham, fulde af Forfærdelse, om at vende tilbage igjen. Men deres Bonner vare forgjøves. Kongen vedblev sit Forehavende, og samme Dags Middag gik Forvarslet, som Kronikeskriverne paastaae, desværre allerede i Opfyldelse. Et pludseligt Ildebesindende overfaldt Monarken og han var nær ved at falde af Hesten. Man lagde ham paa en Baare og bragde ham

tilbage til Granada; hans Ildebefindende tiltog i den Grad, at han saae sig nødt til, at lade sit Telt opslaae i Begaen. Hans Læger vare fulde af Forsørdeelse, da de ikke vidsde, hvad for Midler de skulde anvende. Saaledes døde han da efter nogle saae Timers Forløb af Blodbrækning og i hæftige Krampetrækninger. Den kastilianeiske Prinds, Don Philipp, Broder til Alonzo X, stod ved hans Side, da han døde. Hans Legeme blev balsameret, lagt i en Sølvkiste og bisat i Alhambra, i en Gravhøveling af kosteligt Marmor, under hans Undersaatters oprigtige Klager, der begræd ham som en Fader.

Denne var den oplyste, patriotiske Fyrste, der grundede Alhambra; hans Navn er endnu indgravet mellem Borgens skjønneste og behageligste Zirater, og hans Minde gjenkalder de meest ophøjede Grindringer hos dem, der betroede dette forfaldne Sted, der vidner om hans Pragt og Hæder. Skjøndt hans Foretagender vare vidtudseende og hans Udgivter umaadelige, var hans Skatkammer dog bestandigt fuldt, og denne tilsyneladende Modsigelse gav Anledning til det Sagn, at han var bevandret i Magien og forstod den Hemmelighed at forvandle ringere Metaller til Guld. Men den der kaster et opmærksomt Blik paa hans indre Indretninger, saaledes som de her ere blevne skildrede, vil snart begribe den naturlige og simple Magie, ved hvilken hans store Skatkammer stedse kunde være fyldt.

## Yusef Abul Hagig, Fuldenderen af Alhambra.

---

Under Gouverneurens Bolig i Alhambra findes den kongelige Moschee, hvori de mauriske Monarker holdt deres Privatandagt. Skjøndt den er blevet forvandlet til et katholsk Kapel, bærer den dog endnu Spor af sin mauriske Oprindelse. Endnu kan man see de sarazeniske Soller med deres forgylde Kapitoler og det tilgittrede Galerie for Haremmet, og de mauriske Kongers Baaben blande sig paa Bæggene med de kastilianske Fyrsters.

Paa dette indviede Sted døde den berømte Yusef Abul Hagig, den højhertede Fyrste, der fuldendte Alhambra, og som formedelst sine Øyder og store Egenskaber fortjener samme Noes, som dets ophoede Stifter. Med Fornojelse drager jeg disse Fyrsters Navne af en uddød og næsten ganske forglemmt Stamme, der med saa megen Glads og Hæder herskede i Andalusien, da hele Europa var nedssunken i Barbari, frem af Forglemmelsen.

Yusef Abul Hagig, eller, som han ofte bliver skrevet, Hapis, besteg Granadas Throne i Aaret 1333; han vandt alle Hjerter, og vakte allerede ved sit Udvortes og sine aandige Evner Haabet om en velgjørende og lykkelig Regjering. Han besad et meget ødelt Udvortes og stor lejemlig Kraft, forbunden med mandlig Skønhed. Hans

Ansigtssfarve var overordentlig smuk, og ifølge de arabiske Kronniker forøgede han det Majestætske og Alvorlige ved sit Udseende derved, at han lod sit Skjæg vøxe til en anseelig Løngde og farvede det sort. Han besad en fortroef-  
selig Hukommelse, mange Kundskaber og megen Lærdom.  
Han var af en meget levende Mand, gjaldt for sin Tids  
bedste Digter, og hans Opførel var blid og venlig. Yu-  
sef besad det Mod, der er alle ødle Gemütter eget, men  
han var mere tilboielig til Fred end til Krig, og da han  
ofte maatte grieve til Vaaben, var han dog sædvanligt  
uheldig. Maat han forde Krig, fornægtede han ikke sin  
blide Tænkemaade, forbød al unyttig Grusomhed og an-  
befalede Medlidenhed med Kvinder og Born, Oldinger og  
Syge, saavelsom med alle Geistlige og Personer af en  
hellig og affondret Vandet. Blandt andre ulykkelige Fo-  
retagender forde han, i Forbindelse med Kongen af Ma-  
rocco, en blodig Krig med Kongerne af Castilien og Por-  
tugal, men blev slaaet i det mærkværdige Slag ved Sa-  
lado; et sorgeligt Nederlag, der næsten gav Muselman-  
denes Magt i Spanien Naadestodet.

Yusef erholdt efter sit Nederlag en langvarig Va-  
benstilstand, under hvilken han bestjæstigede sig med sit  
Folks Oplysning, og med at befordre dets Sædelighed og  
gunstige Forhold. Deraf oprettede han Skoler i Lands-  
byerne med et simpelt, men eensformigt Opdragelsessystem.  
Han paalagde hvert Sted, der havde mere end tolv Huse  
at have en Moschee, og forbød adskillige Misbrug og Usæ-  
deligheder, der havde indsneget sig i Folkets Religion, Fe-  
ster og offentlige Forlystelser. Paa Hovedstadens Politi  
gav han noie Agt, indførde Mattevagter og Patrouiller,

og forestod selv alle offentlige Anliggender. Ogsaa paa at fuldende de store architectoniske Værker, som hans Fødre havde begyndt paa, henvendte han sin Opmærksomhed, og foretog sig andre efter egne Planer. Alhambra, som den ødle Abu Alahmar havde grundet, blev nu fuldendt. Yusef byggede den skønne Retsport, som Hovedindgang til Fæstningen, og fuldendte den i 1348. Ogsaa udsmykkede han flere Gaarde og Haller i Palladset, hvilket man kan see af Indskrifterne paa Væggene, i hvilke hans Navn ofte forekommer. Saaledes byggede han og det herlige Alcazar eller Citadel ved Malaga, der nu desværre kun er en Masse af Ruiner, men som udentvivl i sit Indre har fremvist den samme Elegance og Pragt, som Alhambra.

En Fyrstes Genie indpræger hans Charakteer i hans Tidsalder. De Store i Granada efterlignede Yusefs sirlige og behagelige Smag og opfyldte Staden Granada med prægtige Paladser. Deres Haller var brolagte med Mosaik, Væggene og Lofterne udarbeidede af Stucco, forgylde og malede med Himmelblaat, Skarlagenrødt eller andre glindsende Farver, eller indlagte med Ceder eller andet kostbart Træ, af hvilket endnu Prøver i deres fuldeste Glands have overlevet Aarhundreder. Mange Huse havde Bandspring, der kastede Straaler i Beiret, for at afkjøle og forfriske Luften; ogsaa havde de høje Taarne, besynderligt byggede og firede og bedække med Metalplader, der straalde i Solen. En saadan ødel og forsinet Smag i Bygningskunsten herskede hos dette dannede Folk, saa at man maa finde en arabisk Skribents Lignelse meget passende: Granada var i Yusefs Tid et Sølvkar, fyldt med Smaragder og Hyazinther.

En Anecdote vil være nok, for at vise denne Fyrstes Hoimodighed. Den lange Baabenstilstand, der havde fundet Sted efter Slaget ved Salado, var til Ende, og alle Yusefs Anstrengelser for at faae den fornyet vare forgjøves. Hans dodelige Fjende, Kong Alonzo XI af Castilien rykkede med en stor Magt i Felten og beleirede Gibraltar. Yusef greb, ssjondt nødig, til Baaben, og assendte Tropper, for at undsætte denne Plads. Da erholdt han midt i sin Forlegenhed pludselig den Efterretning, at hans frygtelige Modstander var blevet et Offer for Pesten. Ifstetfor at yttre Glæde derover, erindrede Yusef den Afdødes store Egenskaber og hensank i en ødel Sorg: „Af!“ — raabde han; — „Verden har tabt en fortæffelig Fyrste; en Konge, der forstod at øre sand Fortjeneste saavel hos Fjende, som hos Ven.“

Selv de spanske Kronikere bevidne denne Hoimodighed. Ifølge dem tog de mauriske Riddere Deel i deres Konges Sindelag og bare Sorg for Alonzo. Selv Gibraltar, der var saa strængt indsluttet, besluttede, da det hørde, at den fjendtlige Monark var dod i sin Leir, ikke at foretage sig noget Udfald mod de Christne, og paa den Dag, da Leiren blev opbrudt, og Hæren drog bort med Alonzos Lig, kom Maurerne i stor Maengde ud af Gibraltar, og stode stumme og sorgfulde for at see paa Ligtoget. Den samme Wrefrygt for den Afdøde blev viist af alle mauriske Befalingsmænd paa Grændsen. De lode Ligtoget, der bragde den christelige Fyrstes Legeme fra Gibraltar til Sevilla, drage uforstyrret forbi.\*)

---

\*) “Y los moros, que estaban en la villa y castillo de Gibraltar, despues que supieron, que el Rey Don

Yusef overlevede ikke længe den Ejende, han saa høimodigt havde beklaget. I Aaret 1354 styrtede, da han en Dag bad i den kongelige Moschee i Alhambra, en Vandvittig sig bagfra over ham og stodte ham en Dolk i Siden. Kongens Skrig kaldte Bagter og Hoffolke til hans Bistand. De fandt ham svømmende i sit Blod og i Krampetrækninger. Han blev bragt til sit kongelige Bærelse, men døde næsten paa Stedet. Morderen blev hugget i Stykker, og disse bleve offentligt brændte, for at formilde Folkets Raseri.

Kongens Lig blev lagt i et kostbart Gravminde af Marmor, og følgende lange Indskrift med Guldbogstaver paa blaa Grund erindre om hans Dyder: „Her ligger en Konge og Martyrer af berømt Stamme, mild, lerd og dydig; berømt for sin Persons Unde og Sæder, og priset i hele Kongeriget Granada for sin Nedladenhed, Fromhed og Velvillie. Han var en stor Fyrste, en berømt Hærforer, et skarpt Sværd for Muselmændene og en kraftfuld Fanedrager blandt de mægtigste Monarker.“

Endnu staer den Moschee, der engang gjenlød af Yusefs Dødskrig, men det Mindesmærke, der taelde om hans Dyder, er for længe siden forsvundet. Dog staer hans Navn indskrevet mellem Ziraterne paa Alhambra, og vil vedblive at leve i denne berømte Bygning, som det var hans Stolthed og Glæde at forsejonne.

Alonzo era muerto, ordenaron entresi que ninguno non fuese osado de fazer ningun movimiento contra los Christianos, ni mover pelear contra ellos, estovieron todos quedos y dezian entre ellos, quæ aquel dia muriera un noble rey y gran principe d I mundo.“



Deacidified using the Bookkeeper process.  
Neutralizing agent: Magnesium Oxide  
Treatment Date: Sept. 2009

## **Preservation Technologies**

A WORLD LEADER IN COLLECTIONS PRESERVATION

111 Thomson Park Drive  
Cranberry Township, PA 16066  
(724) 779-2111



LIBRARY OF CONGRESS



0 018 597 737 7