



DE CURAÇAOOSCHE COURANT.

Deel X.

ZATURDAG den 2den NOVEMBER, 1822.

N. 44.

Gedrukt en Zaturdag's morgens uitgegeven by WILLIAM LEE, Drukker voor Zyne Majesteit den Koning der Nederlanden.

Het volgende is een uittreksel der Bulletin van generaal Morales, die wy in onze laatste belooefd hebben onze Lezers in dit nummer vóór te leggen.

BULLETIN No. 1 begint met de ontvangst van tyding wegens de aanstelling van generaal Moreles tot het kapitein-generalschap van Venezuela, terwyl hy in Coro was. Vervolgens geeft hetzelve een verhaal der gebeurtenis in Dabajura, en de gevangen neming van kolonel Pflango, &c. De generaal kwam op den 3den Augustus te Puerto Cabello aan, en den volgenden dag aanvaerde hy het opperbevel van Venezuela; behelst tevens het ontheffen van het beleg van Puerto Cabello op den 29sten July, en van de algemeene bezeging op den 8aten Augustus, door den weg van St. Esteban tegen Valencia—zyne ontmoeting met den vyand—het verzaam van Sicilia om met zyne afdeeling zich op den bepaalde tyd en plaats met hem te vereenigen—de terugtocht van Soublette uit Coro, en zyne veressiging; met Paes—de terugkomst van Morales en zyne troepen op den 19den in Puerto Cabello—de inscheping van zyn leger, en het vertrek der expeditie op den volgenden dag.

[Das hebben wy kertelyks den inhoud van het lste Bulletin aangehaald, terwyl onze Lezers uit al dat bovengemelde zullen aantrekken, dat de byzonderheden van hetzelve reeds in dit blad uitgegeven zyn.]

BULLETIN No. 2 geeft een omstandig verhaal van de landing van generaal Morales en zyne troepen te Cojoro op den 30-ten Augustus des avonds, met niet meer dan een beschuit en een handvol mais voor ieder tot zyn onderhoud. Van Cojoro vervoegde Morales zyne weg langs de kust naar Maracaybo, zonder gids, of water tot den 1sten September, wanneer hy eenen Indianen ontmoette, die door geschenken en vlees-ry bewogen werd, de armee naar eenen plaats te brengen waar verscheidene bronnen zyn, en die hen ook zeide, dat hy hen das anderen daags naar eenen plaats zoude brengen, alwaar zy huijen en overloed van hoornee zouden vinden. Op den 2den met het aanbreken van den dag de armee in hoop zynde om verlichting aan hunne ongemakken te bekomen, ging dezelve voorwaarts door eenen onmeetbare vlakte; en nauw walyke had zy twee mylen afgelegd, of zy ontdektte op eenen korte afstand verscheidene huizen met een beschagterzich. Op dit gezicht was de vreugde van de armee algemeen. Dadelijk daarna hoerde men het gebulder van drie kanonnen; en toen de armee vooruit ging, ontdekte men dat zy zich de oude versterkte lyn van Garabuya naderde, die de provincie Maracaybo van het gebied der Guajira Indianen scheidt, en berekend was tot eenen slagboom voor den inval. De armee maakte halt op den afstand van een kanon schot van de lyn, en de generaal en verscheidene officieren gingen voorwaarts om des vyands stelling te verkennen, de welke bevonden werd sterk met palissaden voorzien te zyn, hebbende op korte tussehen ruimte zeven kleine huizen ieder met veldstukken en dracibassen voorzien. De hoofd post had een halve maan battery in het front. Eene grote menigte Indianen met geweren gewapend, vertoonde zich, die vooruit gingen als wilden zy erkennen, en begonnen te vuren. Van de linkerzyde van de hoofd post deed een ander geestelte, bestaande uit des vyands infanterie eenen uitval, en ter gelijktijd begon de halve maan battery te vuren. Op het oogenblik dat de voorhoede van Morales op verschillende punten door den vyand gezien werd, dat zy het vuur terachtende met het geweer in den sloop op hen aankwamen, dechten zy op niets den vliegten; na dat zy vooraaf het kruid in de lucht sprong en de stukken vernageld hadden. Het gevolg van dit nietsbeduidende gevecht was, de bezittingen van de scheidings lyn, 21 kanonnen, bestaande uit 2, 3, en 4 ponders, verscheidene geweren, eene grote menige pylen en bogen, de archiven van den commandant, en al het vee van Garabuya.

Dit bulletin is gedateerd Campo de las Guardias, op de grenzen van Guajira, den 3den September 1822.

(w. g.)

ITURBE,
Kommandant van de staf.

BULLETIN No. 3 beschrijft den voortgang der armee op denzelfden avond ten 5 ure, aan de Hato van Peña, alwaar dezelve dien nacht overbleef, en waar generaal Morales tydingen ontving, walke in de archiven van Garabuya gevonden dokumenten bevestigen, dat de vyand

zich re. Sinamaica wilde ophouden. Op den 3den met het aanbreken van den dag was de arme in beweging, en na twee uren march kwam dezelve aan de vlakte in het front van de stad van Sinamaica. In een klein bosch aan de linkerzyde van de stad, had de vyand een sterke guerrilla geplant, en in deszelfs front was een soort gelyke magt in optogt, veel sterker dan de audere. Generaal Morales trok met zyne voorhoede tot onder het bereik van een geweerschot, wanneer de vyand een maskette vuur begon, vergezeld van een vlag pylen, maar toen hy met geveld geweer ontvangen werd, verstrooide hy zich haastiglyk, latende zyne lyken op het veld. De luitenant kolonel der Indianen Gomez, die, met andere hoofd officieren gewond werden, vielen in de handen van de aanranders, en een party wapens, welke de vyand weggesmeten heeft om zyne vlag te verhaasten, als mede verchriften bundels pylen, en de ordinantie van Sinamaica. In deze schermutseling had Morales slechts een sergeant door een pyl gewond. Eene genoegzame krygsmagt geplaatst zynde, om de plaats te verdedigen tegen eenig aanval der Indianen, ging de armee met den dageraad van den volgenden morgen in optogt naar de rivier Sucui, en kwam na eenen march van die uren aan derzelver oevers. De doorgang wurd terstond onderzocht, en onweerbaar gevonden, wyl de rivier twee mylen breed is, en er niet meer dan 5 kleine kanoos waren, groot genoeg om slechts drie mannen op eenen tyd over te voeren. In deze zetelheid kwam een Indianen, die de tyding gaf dat er 5 grote kanoos de rivier afgewamen. De generaal beval terstond de troepen om zich verscholen te houden, en op den aankomst van de kanoos werden zy in bezit genomen. Twee honderd mannen van de voorhoede onder kolonel Lopez, waren terstond ingeschept, en aan de andere kant van de rivier geland, in weerwil van een zware tegenstand die zy ontmoetten, van vier gewapende kanoos, welke kort na dat zy vertrokken waren, afgewamen; en zy bleven de troepen hinderen tot dat er aan de wal een vier ponder gezet werd. Door de gronte breedte van de rivier duurde het tot 's avonds om zes ure, 'oor dat de voorhoede en een gedeelte van de eerste divisie de rivier overgetrokken waren. Zy plaatsten zich terstond op den groten weg van St. Martha naar Maracaybo, en maakte de sodige schikkingen tegen een overassing van den vyand.

Dit bulletin is gedateerd Campo del Peso de Guerrero, op de Sucui, den 4den September 1822, en getekend volgens de voorgaande.

BULLETIN No. 4 behelst dat de vyand omstrent middernacht 5 à 600 man sterk in twee kolonnen op de voorposten van de troepen die des vorigen avond over de rivier gegaan waren afgewamen. Het teken van alarm werd dadelijk gegeven, en de hoofdmagt onder bevel van kolonel Lopez, vorgaderde met de grootste stilte. De vyand kwam voorwaarts en begon een listig en wel bestierd vuur op de voorposten, maar toen zy terug getrokken waren om het front van de hoofdmagt te bereyden, kwamen 4 compagnies van den dapperen kolonel Lopez, om de aanvallers te ontmoeten, en dwongen hen in minder dan een half uur terug te trekken, maar zy vergaderden zich weder en gingen naar 't gevecht terug, betweezy weder met een sterk vuur met het klein geweer begonnen. Op dit oogenblik waren de cezadores ongeduldig om een einde aan den stryd te maken, en vielen met geveld bayonet op de aanvallers, en omtrent in hetzelfde oogenblik was het gevecht beslist. De vyanden verstrooide zich in alle richting en wierpen hunne wapenen, matzen en alles weg, wat hen in hunne vlieg hinderlyk was. Hun verlies wordt gezegd zeer aanzienlijk te zyn, een groot aantal doden werden op de plaats gevonden, en dag voor dag werden grote platen bloed op de rigting hunner vlieg gevonden. Kolonel Don Tomas Garcia, de tweede in bevel van Morales, onleyv een dodelijke wonde, terwyl hy zyne troepen dapperlyk naar het vuur leide. Wy verloren buiten een gesnevelde gekweste, warender een officier van het regiment kavallerie. De troepen die aan de linkerzyde van de rivier gelaten waren, bewerkstelligden kunnen overtocht vóór het aanbreken van den dag; met zons opgang trokken al de troepen vooruit. De generaal onbewust van het lot zynner vaartoeigen die hem van Puerto Cabello hadden overgebracht, zond zynen adjudant luitenant kolonel Don Manoel Lebroun, om berichten henzelven intewinnen, en om den kommandant van het fortres van de Bar, eervolle voorstellen tot eenekapitulatie te doen. Daar-

mes maakte voor eenigen tyd halte om versterkingen te nemen, en trokken dan vooruit naar de veeweide van los Romeros, waar zy om 7 ure des avonds aankwamen en hun nachtkwartier maakten.

Dit bulletin is gedateerd Campo del Hato de los Romeros, den 5den September 1822, en getekend als de vorige.

BULLETIN No 5 geeft het volgende verhaal der neerlaag van generaal Lino de Clemente te Salina Rica: — Vroeg in den morgen van den 6den September, vervolgde de armee den march op Maracaybo door den grooten weg; en ten 10 ure ontving generaal Morales de tyding dat de vyand zyne aanvoering te Puerto del Mono in de Salina Rica afwachtte. Ten 12 ure ging de armee door eenen smallen weg, kwam in eenen vlakte in front der positie van den vyand, en trok in de volgende order af: de eerste afdeeling in geslotene kolonnen, hebbende het battaljon van Barinas aan de regter vleugel, dat van Navarra in het midden, en het battaljon van Valencia aan de linker vleugel, de artillerie was geplaatst tuschen het centrum en de linker vleugel; de tweede afdeeling trok op in gelyke wyse, vormde eenne andere lyn achter de eerste, hebbende het battaljon van Cazadores van den General aan de regter en dat van Burgos aan de linker vleugel. In de achterhoede was geplaatst een kolonne, bestaande uit verschillende piketten met een compagnie in guerrilla, bedekkende de linker flank van deze positie. De krygsmagt des vyands bestond uit 1200 man voetvolk, en 60 man ruitory, de achterhoede was door een ondoorkankelyk dik begroeid bosch beschermd, waartan de zyde de regter vleugel bedekt, de linker strekt zich tot op den weg uit, en langs eenne hoogte welke de geheele vlakte gebiedt, en in het front had men de legioen van Salina Rica, en de Puente del Mono in een moeras. Toen generaal Morales de zwarigheden bemerkte, welke hy door de natuurlyke ligging van den grond, in zyne eerste positie te ontmoeten had, deed hy een beweging naar de regter vleugel, welke gunstiger was, doordien het door de gencende hoogte zonde beschermd worden. De vyand op het ontdekken van deze beweging, zond terstond zyne kavallerie en een guerrilla, zynde een gedeelte van het voetvolk af om derzelver uitvoering te beletten. Deze waren door de Cazadores van den General ontmoet, die hen dwoog om in wanorder in hunne lyn terug te keren.— Er nam een schermutseling plaats tuschen de guerrillas der beide partyen, waarin de vyand groote moed betoond, strekte zich langs het front uit en bedreigde de linker flank van Morales. Het vuur was aan beide zyde buiten geene hevig, en Morales ziende geen voordeel er uit volgeude, gaf order om met geveld geweer aanterrukken. De regter vleugel der eerste afdeeling werd aangevoerd door kolonel Lopez, de linker door kolonel Lorenzo; de tweede afdeeling bestond uit reserve, en was toevertrouwd aan het bevel van luitenant kolonel Preto. De vyand ziende de aanrukking van de kolonne van Morales, zyne guerrillas verslagen, en gevolgelyk de hoogte waarop zyne linker vleugel berustte, in gevaar van genomen te worden, deed een beweging om deze positie te versterken; maar op dat oogenblik waren de aanvallers slechts op 800 passen afstands, en was gekommandeerd om met verdubbelden march aanterrukken, welke met het grootste besluit uitgevoerd was. De linker vleugel van den vyand, dezen schock niet kunnenne uithouden, deinde af; en het middelpunt ziende dat het niet tot huip kunde opkomen, plaatste zich onder bedekking van het kreupelbosch, maar werd tas door het battaljon van Navarra aangegrepen, en met geveld bijgevoegd van dat punt verdreven. De regter vleugel van den vyand bleef nog in goede order, en hield zich in zyne stelling met grote standvastigheid staande, tegen het battaljon van Valencia. Generaal Morales den hardnekkigen tegenstand van dit ligghum in gevolg van meerderheid in manschappen zieende, zond het battaljon van Burgos tot huip van dat van Valencia, maar eer het eerstgenoemde kunde bykomeo had het dappere laste reeds het gevecht beslist; en het geschreeuw van overwinning weergalmde op alle punten. Dus was de vyand geheel over heop geworpen, en werd door de overwinnaar meer dan anderhalf myl vervolgd. De voorhoede van het battaljon van Barinas, onder Lopez en Lorenzo ontsingel het bevel om bezit van Maracaybo te nemen, en met het opgaan van de maan trokken de battaljons van Navarra en Valencia op, om zich by hem te vervoegen. De laurieren van dezen roemryken

De Curaçaosche Courant.

dag, een der schitterensta in de jaarboeken van Venezuela, waren 653 gearangen, waaronder 13 officieren, 762 wapenuitstingen, 17 trommels, 9 walhoorns; een aantal vragten krygs en mondbehoestens en 43 paarden, het verlies in doden en gekwisten van den vyand was aan merkelyk, de lantsgenoemden werden naar het hospitaal gebracht, alwaar hen de hulp die de menschlievendheid vordert toegebragt werd. Het verlies van de overwinnaars was 17 doden en 58 gewonden, waaronder 9 officieren waren.

Dit bulletin is gedagteekend Campo de Salsa Rica, in de lagoon van Maracaybo, 6den September, en getrekkend zoo als de vorige.

BULLETIN No. 6 zegt dat de troepen die op den nacht van den 6den in optogt waren, om bezit van de stad Maracaybo te nemen, vóór den dag op een vrije myl af-tands voor eenen korte tyd halte hielden, en kort na zons opgang kwamen sy de stad binnen, middien de luidste uitroepingen van vreugde, door een grote menigte inwoners die zich vergaderd hebben om hen geluk te wenchen. De stad was voor eenen korte tyd vóór de bezitneming zonder oppergezag; verscheidene huizen die aan uitgeweken toebehoorden zyn door het gemeen geplunderd geworden; echter werd er spoedig door de overwinnaars order gesteld.— Het is nu beweerd geworden dat generaal Clemente zich met slechts 100 man ingeschept, en den weg van Trujillo genomen heeft. Ter stond na de bezitneming der stad bracht men verscheidene officieren en soldaten van den vyand. Generaal Morales die in het slagveld gebleven was, ten einde zelve het verlies des vyands te onderzoeken, en om order te geven tot het voorzien der gekwisten, als mede hetgeen van den vyand in zyne handen gevallen is, over wist naar de stad, kwam eerst op den 8den met zonsondergaang de hoofdstad binnen, en werd door de inwoners met lude welkom begroet en als hunnen verlosser toegejuichd. De eerste daed van den generaal was om eenen burger r-gering daartestellen. Door de inneming van Maracaybo is de armee overvloediglyk met alle soorten van benoodigheden voorzien geworden. Tevens heeft men boven de 1500 stuks wapenen, een grote hoeveelheid artillerie en andere krygsbehoestens gevonden. Op den 10den nam men bezit van het kasteel San Carlos, ingevolge kapitulatie tuschen den kommandant van hetzelv en den lieutenat kolonel Lebroux.— Drie dagen naderhand kwamen al de vaartuigen die te Los Taques waren de logen binnien, met vitzondering van de flechters Vale en Ilerkules, de eerste heeft schipbreuk geleden, en de andere is aan de kust van Coro genomen geworden. De vloot heeft zeer veel geleden, uit gebrek aan mondbehoestens en water. Thans ontbreekt niets aan het volkomen welgelukken van des generals eerste verrichting dan het gehele gebied over de jaggen, en de bezitneming der posten aan den overkant, hetgene men verwacht spoedig te doen.

Dit bulletin is gedagteekend Maracaybo, den 13den Sept 1822, en getrekkend als de vorige.

CURACAO.

Vaartuigen in en uitgeklaard sedert tonzelaaftste INGEKLAARD—OCTOBER.

26. bark Ellen, Johnson, St. Eustatius
golet Madison, De Leon, Spaansche kust
brik Petomae, Richard, Newburyport

28. bark Diana, Johnson, Porto Rico
Chance, Dewindt, Spaansche kust
golet Maria, Robin, Porto Rico

bark Jeune Estelle, Scott, ditto
golet Maria, De Groot, Bonaire

29. bark Peter, Bernardus, Porto Rico
31. golet Frances, Leeward, Norfolk

NOVEMBER.

1. brik Zeno, Slade, St. Thomas

UITGEKLAARD—OCTOBER.

26. bark Vergenoeging, Coudeville, P. Rico
golet Juliana, Cherino, Zee
Only Son, Collins, Boston

28. — Juliana, Loydens, Spaansche kust
bark Antonie, Dewindt, ditto

Experiment, Colombia, St. Thomas
29. lantje Arrogante, Pedreira, Puerto Cabello
bark Fortuna, Rio, St. Thomas

30. — L'Union, Cruz, Spaansche kust
bark Marian Slaney, Brigant, Jamaica
bark Chance, Dewindt, Aruba

golet Governor, Wade, Noburypoint
Harmony Hall, Penso, Hayti

La Fortune, Rignom, Porto Rico
Anna, Dominguez, ditto

31. — De Goede Hoop, Dore, Sp. kust
Admiral van der Kapellen, Rusman, Hayti

Diana, Leon, Cuba
Helena, Eltino, St. Thomas

NOVEMBER.

1. — Maria, De Groot, Bonaire

De Spaansche oorlogs brik de Herkules, kwam op verlieden Zondag alhier aan, en vertrok op Woensdag weder naar Puerto Cabello.

Z. M.'s brik de Zwaluwe, kapitein Bodell, kwam op Donderdag morgen van La Guayra alhier aan.

By dit vaartuig ontvingen wy de Iris van Venezuela tot den 24sten II. Het volgende is een uittreksel van dezelve:

"Op den 18den deser kwam te La Guayra aan, met 15 dagen reis van New York, het oorlogs korvet de Herkules, van 500 tonnen, met 22, 32 ponders caronades, en 3, 12 ponders, gekommandeerd door J. D. Daniels, hebbende in gezelschap de private gewspendo brik de Vender, kapitein Kamino. Deze vaartuigen hebben naast hun beide 500 man. Het korvet is

door dit gouvernement aangenomen, en zal waarschynlyk gekocht worden. Het is een uitmuntende vergroting van onze marine, maar het is noodzakelyk te belyden, dat het niet toereikend is, en dat deze provintien over al toegankelyk, eene sterke zeemagt vereischen om de aanslagen van den vyand te verdelen, die onbekwaam zynde, om eenig voordeel by land te verkrygen, onze kusten zullen nemen en plunderen. Onze verdediging is die van de gantsche republiek; en zoo er op zekere punten zware vaartuigen zyn, die niet gevoerd kunnen worden, behoorden sy naar Venezuela gesonden te worden, waar sy van zeer veel nut kunnen strekken."

Uittreksel van eenen brief gedagteekend La Guayra, den 28sten October.

"Ongetwyfeld zult gy der aankomst van Daniels van Amerika, met een oorlogs korvet en eenne brik gehoord hebben. Dit gouvernement heeft het korvet gekocht, en gy zult in kort hooren van deszelfs vertrek van hier. Er is weinig twyfel van het aankopen der twee Engelsche brikken in Engeland, aangezien er brieven zyn, welke behelzen, "het origineel per de brik Mosquito."

Uittreksel van eenen anderen brief gedagteekend La Guayra, den 29sten October.

"Zoo even is hier een buitengewone kourier van Bogota aangekomeo, waarby de Intendant orders ontvangen had, om geene troepen buiten Venezuela te zenden, dewyl er manschappes voor het leger tegen Maracaybo uit Candina marca en Cartagena zouden aangeschaft worden, daar deze plaats onder dat departement behoort. Zeven duizend mannen zyn gewapend om naar Cucuta te vertrekken, alwaar sy hun hoofdkwartier zullen houden. Generaal Motia met de zee en land magt zal zich by hen verenigen. De kourier en twee Spaansche officieren, die tevens van Bogota aangekomen waren, zeggen dat er vier battaljons reeds op weg zyn."

"Gisteren den (28sten) hyschte het oorlogs korvet welke Daniels uitgebracht heeft, de Columbiënsche vlag op, en zat, in gezelschap van de Vencedor vertrekken om het Spaansche front op te sporen. De brik en de schoener de Independence met de ketch zullen zullen om in den ingang van de Gouf van Maracaybo te kruisen."

Het volgende uittreksel van eenen brief, gedagteekend Maracaybo 12den October, is een maand jonger in dagtekening dan de Bulletin van Generaal Morales, die hier ontvangen zyn, en geeft de byzonderheden van zyne opvolgende verrichtingen in de lagoon, &c. :

"Zoodra de Spaansche vaartuigen de lagoon binnien waren, generaal Morales, verlengend zynde om het overschot des vyand dat Clemente, De gudo en andere bevelhebbers, naar de oostkust gevuld is intekalen, en wenschende om het gevoelen der inwoners in die wyk te door gronden, en te weten wat vertrouwen hy in hen stellen kan, en tevens met een oogmerk om vertrouwen teboezemmen, en aan hunne huizen terug te geven, de talryke uitgeweken, schepte hy zich in met twee battaljons aan boord der zeilver, en de andere van 1100, welke prys gemaakt zyn, of vanden Columbiënschen majoor Villamil gekocht. Op den 18den September vertrok de vloot naar Moporo en Gibraltar, alwaar men de tyding ontving dat de vyand bezig was zich te verschansen; maar op de aanname ring der vloot verliet hy zyne verschansingen, en week naar Betij que, na vooraf het beste gedeelte der lading uit zyne vaartuigen genomen te hebben, en wierp in de rivier 200 quintals (20,000 lb.) buskruit, 500 geweren, waarvan de helft weder gevonden zyn. Zyne vaartuigen bestonden uit twee brikken, een polacre, en negen schoeners, waarvan generaal Morales bezit nam. De inwoners vergaderden zich van alle kanten op de aankomst van hunne vrienden, om hunne vreugde te betoonen. Vier wel gewapende kapers, welke door den vyand daar gestationeerd waren om de kust en den mond van de rivieren Zulia en Catatumbo te bewaken, gaven zich over aan Morales, vertrouwen stellen de in zyne edelmoedigheid. Hy had tevens de voldoening, te vernemen, dat de stad van San Carlos de Zulia, zameo met derzelver dorpen het Spaansche gouernement erkend hebben, nietegenstaande den wederstand door de welbekende Pancho Delgado, de Echeverrias, en andere individuen, die ten dien gevolge hun leven verloren hebben. Terwijl de zaken dus stonden, ontving Morales de tyding dat Clemente te Moporo terug gekeerd was om het zout, de producten, en andere dingen, die hy in het custom-huis gelaten had, in zekerheid te stellen, en om dezelve naar de binnenlanden te vervoeren, waar hy zyn hoofdkwartier genomen heeft. Om dit snortekomen, zond Morales 60 man met een dapper officier af om hen weg te jagen, hetgene spoedig gedaan werd, en de goedaren genomen, als mede de officiële korrespondentie van den kommandant generaal van de kust, welke zeer belangryke tydingen verschafft heeft.

"De generaal en chef deed op zynen weg naar Zulia, St. Martha en St. Pedro aan, op welke plaatsen hy met de grootste geestdrift ontvangen werd, en aldaar verscheidene dagen bleef, om de wettelyke autoriteiten daartestellen.— Van daar vervolgde hy zynen weg naar den mond van de Zulia, en toen hy bezig was geschikte vaartuigen in order te brengen, om de Bar over te gaan en de rivier opteklimmen, ontving hy de tyding, dat de inwoners van Cucuta op het honen van zyn welslagen, ten gunste van de nationale zaak eenen opstand gemaakt hebben, en by het volk van San José de las Palmas en an-

dere plaatsen vereenigd zynde, hebben sy zich by de bongos geplastet, en besloten tegen zondigen te gaan, die zich in de valeien van Cucuta mogten wagen. Zy verwachten tevens spoedig door de colorados van Ocana versterkt te worden. Generaal Morales bewust zynde der voordeelen welke uit deze vrywillige bewegingen van het volk ontstaan kunnen, en voordeelende zyne tegenwoordigheid noodzakelyker in Maracaybo, dan in Zulia, ten einde hunne pogingen meer moed en nadruk by tezetten, keerde naar de hoofdstad terug en zond terstond eenen officier en eenige uitgezochte troepen tot hunnen bystand af. Alles gaat thans geregeld in de stad. De voorposten van Guajira, de kasteelen van de Bar en Perija, zyn allen in beter staat van verdediging gebracht; en de armee is grootlyk vermeerderd. Een van Morales voorname zorgen was het daaretellen van een flotilla, ten einde het bezit van dit belangryke lagoon te verzekeren. Zyne bongos beheerschen op dezen tyd de rivieren Catatumbo, Zulia, en in de Pilar, zoo ver als tot op de Buenavista."

Het volgende is een uittreksel uit een New Yorksche nieuwspapier van den 28sten September:

De Nederland-cha gewspendo brik de Henrietta, kwam op den 4den September met 45 dagen reis van Amsterdam te Curaçao aen.— Zy bracht bevelen van het Nederlandische hof om de Columbiaansche vlag als vriend binnen te laten.

Uit de Londensche Courant, 30sten July.

Wy vernemen door de uit Holland ontvogene brieven, dat het niet waar is, gelyk sommige ouzer mede tydgenoten zeggen, dat het Hollandsche gouernement het besluit genomen had, om de onafhankelykheid van Zuid Amerika te erkennen.

Uit Londensche Couranten tot den 24sten Augustus.

In Spanje was een groot gedeelte der provincien Catalonië en Navarre, benevens vele andere districten in handen der opstandelingen; dezen hadden zelfs eenne soort van gouernement, en gaven bulletins uit getiteld: officieele berigt der voortgangen van het leger des geloofs. Generaal Mina was met een leger tegen Catalonië in aanmarsch. Het Spaansche ministerie was alweder door een nieuw vervangen. De koning was genoodzaakt geweest vele personen van zyne hofhouding weg te zenden.

Aan een vredesbreak tuschen Rusland en Turkyen werd niet meer gedacht. De Porte had voor de prinsdommen hospaders benoemd uit de Boyarden des lands; de Turksche troepen hadden bevel gekregen om de beide vorstendommen te ontruimen, doch deze begeerden eerst hunne achterstallige soldy betaald te hebben. Na den dood van den kaptein Pacha, welke omgekomen is by het oprijzen van zyn schip van 84 stukken en 2264 man, in hetwelke het grootste gedeelte der gevoerde schatten van Scio waren, heeft de Turksche vloot zich in verscheidene havens verstooid. Het grootste deel der Grieksche zeemagt was naar het eiland Candia getekeven, waar de Pacha van Egypte enige duizend man op Engelsche transport-schepen aan land gezet had, en volgens geruchten zou de vloot van Egypte en Algiers aldaar door de Grieksche zeemagt geslagen geworden zijn.

De Grieken hadden na vele wanhopige en bloedige gevechten het grootste gedeelte van Tessalië bevryd, en den Turkschen opper bevelhebber Choorchid Pacha was door hen in Larissa opgesloten.

De berigten uit alle Europische hoofdsteden komen overeen met te melden, dat er te Wenen een kongres zal gehouden worden tuschen de ledien van het Heilige Verbond. Keizer Alexander stond reeds Petersburg te verlaten.

De koning van Pruisen heeft een groot aantal studenten uit onderscheidene akademien in de vestingen doen opstellen, wyl sy door heimelyke teekenen en uitdrukkingen met elkaander in verbintenis waren.

In Petersburg is met den 1sten July den invoor in het Russische ryk verboden geworden van alle dagbladen welke den naam hebben van liberaal te zyn. De Engelsche en Amerikaansche dagbladen bevatten tydingen uit Lima, welke bebelzen dat er den 16den April II. nabij Pisco een gevecht heeft plaats gehad tuschen het koningryk leger 5 à 6000 man, en de Independents, in hetwelke de Independents volgens hunne eigen opgave 2000 man aan dooden, gekweten en gevangenen verloren hebben.— Te Lima hadden de inwoners uit vrees der aanvordering der koningsgezinden hunne kostbaarste goederen naar Callao gezonden.

AMERIKAANSCHE KOURANTEN.

MEXICO.

New York, 6den Sept.—Men heeft tydingen ontvangen van de kroning van Iturbide en zyne vrouw, als keizer en keizerin van Mexico.— Hy bereld dat alle plegigheden die men gewoon was te doen in zulke gelegenheden, volbrengt zouden worden; hy heeft reeds seventeen kapellen voor zyne huishouding bestemd, bevalen een biegtvader voor elk een van zyn huizegezin, en acht predikers daar en boven. De keizer heeft een nieuwe ridder order gesticht, welke de order van Guadalupe genoemd wordt; en heeft moestukken met zyn beeld doen sien, te zamen met de teekens van de vryheid. Hoe lang deze diogen mogen voortduren, hangt van de Mexicanen zelven af; zoo zy niet geschikt zyn voor een vry gouernement, dan kan deze ydele pracht wel plaats hebben; maar het volk

De Curaçaoche Courant.

van dit land kan niet met onverschilligheid een keizer aan de grenzen van zyne republiek nien. Indien alleenheersching in Zuid Amerika niet voortdurend, dan is het ons belang dat de wrecheloze Spaansche alleenheersching nog bestaat.

PORTE-AU PRINCE.

Den 22sten Aug.—Ons vooruitzigt tot eenen goede oogst van koffy, is in geen tyd zoo veel belovend geweest als nu; en indien wy geene oorkomen krygen om dezelve te vernielen, en de wylde fondsen in handen der Europeanen zeer beperkt zyn, en zy niet speculeren kunnen, zoo mogen wy voor het aanstaande jaar een groote daling in de pryzen verwachten.

HAVANA.

Den 14den Aug.—Onze berigten uit Spanje melden dat het Spaansche fregat Constitution uitgezeild is om kommissarissen voor deze plaats en voor Mexico over te voeren, ten einde een handel verdrag nantegaan.

De laaste berigten uit Vera Cruz zyn gunstiger voor de regering van Iturbide; men zegt dat hy thans de uitvoering van specie toestaat; alles is evenwel onzeker en onbepaald in die streken.

Den 20sten Aug.—Er waren gisteren avond buiten de Mero 12 zeilen van Britische koopvaardi schepen die van Jamaika naar huis bestemd waren. Men vermoedt dat zy wachten om onder de bescherming van het fregat Iphigenia, dat nog in de haven liegt, te zeilen. Twee vaartuigen behorende aan de vloot, werden op hun overtocht van Jamaica genomen, en het is drie dagen geleden dat de oorlogs sloop Tyne deze haven verlaten heeft om za optezoeken.

Van Cartagena.—De schoener William Bayard, kwam verleden avond met 21 dagen reitahier aan. Kapitein Peter Anner, zonder testament gestorven zynde, was het vaartuig, door de overgheden aangehaald, ingevolge erne van de wet, dat eigendommen van vreemdelingen die ongetoesteerd sterven, aan het gouvernement vervallen. Ter tyde herer aanhaling, waren zoo wel de officieren als het volk ziek, en de Herr Robinson was afwezend. Gelukkig kwam op dat tydstip de V. S. schoener Porpoise, luit Ramage, alhier aan, brengende den Heer R. als passagier van St. Martha, die de zaak dadelyk onderzocht, en voor kapitein Ramsga bracht, die hare teruggevorderde, maar den intendant zeer onwillig vindende om aan zyne begeerte te voldoen, nam hy bezit van de schoener en verkleerde haar onder de bescherming van de Verenigde Staten te zyn. Na enige veranderingen en het besluit van kap. R. om het vaartuig naar zee te brengen, werd de schoener teruggegeven. Luit. Curtis werd een boord geplaatst, en zeide op den 13den Augustus in gezelschap van de Porpoise uit de haven.

SPANJE.

Wat zullen de Mexicanen met hunnen nieuw opgerapten keizer doen, als zy vernemen dat de laaste poging om de constitutie van Spanje vernietigen, geheel mislukt is? Onder de bestaande staat van zaken kan het niet gebeuren dat deze overweldiger zyne slecht verkregen mag kan staande houden. Er bestaat patriottische deugd genoeg onder de Mexicanen om zyne troon in zyn binnenste te doen beven.

Men berigt dat de prins regent van Portugal zich tot keizer van Brazilië uitgeroepen heeft.

Charleston, 16den Sept.—Op verleden Saturday zyn er zes en zeventig zeeroovers door de Grampus aan land gebracht, en in bewaring van den Provoost geleverd. Wy twyfelen niet of zy zullen hun loon ontvangen. Den grootsten lof zyn wy aan kapt. Gregory en de officieren en manschappen van de Grampus verontuldigd, voor hunne wakkerheid in het beschermen en zes handels, en byzonderlyk voor de neming van de Palmyra, (ander) Panchita, welke bekend was, door hare schendingen aan den Amerikaansche handel. Het is te hopen dat eigeuwaars van vaartuigen, en schippers, die door dit vaartuig genomen of geplunderd zyn geworden, hadden vorderingen zullen voortbrengen, ten einde der gerechtigheid haren loof moge hebben.

The Spanish brig of war Hercules, arrived here on Sunday last, and sailed again on Wednesday for Puerto Cabello.

His Majesty's brig Swallow, captain Bodel, arrived on Thursday morning from La Guayra. By this conveyance we received the Iris de Venezuela of the 24th ult. The following is an extract:

"On the 18th inst. the sloop of war Hercules, of 500 tons, 22 32-pound caronades, and 3 12 pounders, commanded by J. D. Daniels, arrived at La Guayra, 15 days from New York, having in company the private armed brig Vendor, capt. Kammon. These vessels have between them a crew of 500 men. The sloop has been taken up for this government, and it appears she will be purchased. She will be an excellent accession to our marine, but it is necessary to confess it is not sufficient, and that these provinces, accessible in all ports, require a strong naval force to frustrate the designs of the enemy, who unable to obtain any advantages by land, will invade and rob our coasts. Our defence is that of the whole republic; and if at certain points there are large vessels which are not wanted, they ought to be sent to Venezuela, where they may be useful."

Extract of a letter dated La Guayra, Oct. 28.

"You have no doubt heard of the arrival of com. Daniels from America with a sloop of war and a brig. This government has purchased

the sloop of war, and you may shortly hear of her sailing from this. There is little doubt of the purchase of the two English vessels herefore mentioned, and of their having sailed from England, as letters have been received here which mention "original per brig Mosquito."

Extract of another letter dated La Guayra, October 29.

"An extraordinary courier has just arrived from Bogota, by which the Intendant received orders not to send any troops out of Venezuela, as men for the campaign against Maracaibo would be furnished from Cundinamarca and Cartagena, it belonging to that department. Seven thousand men are prepared to march for Cucuta, were they will establish their head quarters. General Montilla, with forces by sea and land, will join them. The courier, and two Spanish officers who have also arrived from Bogota, passed on the road four battalions already on their march.

"Yesterday (28) the sloop of war which Daniels has brought out, hoisted the Columbian flag; and, in company with the Vencedor, will proceed to meet the Spanish frigate. The brig and schooner Independence, with the ketch will sail to cruise at the entrance of the Gulf of Maracaibo."

The following extract of a letter, dated Maracaibo, October 12, is one month latter in date than the Bulletin of General Morales, received here, and gives the particulars of his subsequent operations on the Lagoon &c.:

"As soon as the Spanish vessels entered the Lagoon, general Morales, anxious to overtake the remainder of the enemy who had followed Clemente, Delgado and other chiefs, towards the eastern coast, wishing to sound the opinion of the inhabitants in that quarter, and to know what reliance he could place in them, and also with a view to inspire confidence and restore to their homes the numerous emigration which had left the city, embarked with two battalions on board the fleet and the other vessels that had been captured, or purchased from the Colombians major Vilasini. On the 18th September the fleet sailed for Moporo and Gibraltar, where intelligence was received that the enemy were entrenching themselves, but on the approach of the fleet they abandoned their entrenchments and retired to Betijoque, having previously taken out of their vessels the best parts of their cargoes, and thrown into the lake 200 quintals of powder, and 500 stand of arms, half of which were, however, recovered. Their vessels consisted of two brigs, a plocere, and nine schooners, which general Morales took possession of. The inhabitants crowded in from all quarters to testify their joy at the arrival of their old friends four privateers, well armed, which had been stationed by the enemy to guard the coast and the mouth of the rivers Zulia and Catatumbo, surrendered to Morales, confident of his generosity. He had likewise the satisfaction to learn, that the town of San Carlos de Zulia, together with its dependent burrows, had acknowledged the Spanish government, notwithstanding the resistance of the well known Peneho Delgadino, the Echeverrias, and other individuals, who lost their lives in consequence. While things were thus going on, Morales received intelligence that Clemente had returned to Moporo, to secure the produce, salt, and other articles he had left in the custom house, and to convey them into the interior, where he had fixed his headquarters. To prevent this Morales ordered 60 men, with a superior officer, to drive them off, which was speedily effected, and the property taken, together with the official correspondence of the commandant general of the coast, which has furnished intelligence of great importance.

"The general in chief, on his way to Zulia, touched at St. Martha and St. Pedro, in which places he was received with the greatest enthusiasm, and remained there several days to establish the legal authorities. From thence he proceeded to the mouth of the Zulia, and as he was preparing proper vessels to pass the bar, and ascend the river, intelligence reached him of the loyal part of the inhabitants of Cucuta having risen in favor of the national cause, on hearing of his successes; and these having been joined by the people of San Jose de las Palmas and other places, had seized upon the bongos, and were determined to oppose such as might be fitted out in the valleys of Cucuta. They expected likewise to be speedily reinforced by the colorados of Ocaña. General Morales, conscious of the advantage to be derived from these spontaneous movements of the people, and deeming his presence more necessary at Maracaibo than at Zulia, in order to encourage and give greater energy to their efforts, returned to the capital, and immediately despatched an officer and some chosen troops to their assistance. Every thing is now on a proper footing in this city, The frontiers of Guajira, the castles on the bar, and Perija, have all been put in a better state of defence; and the army has been considerably augmented. One of Morales' principal cares has been the formation of a flotilla, in order to secure possession of this important lagoon. His bongos by this time command the rivers Catatumbo, Zulia, and in the Pilar, as far up as Buenavista."

We have frequently observed in the American papers extracts of letters written in this island, giving exaggerated accounts of the operations of the contending parties on the opposite continent. In a late New York paper we find also a statement of occurrences at the island of Aruba, which never existed but in the imagination of

the writer. Our Readers will perceive from the subjoined articles, the inconsistency of these communications, and how much they are calculated to mislead the public. To similar misrepresentations doubtless must be ascribed the security which mercantile men placed in the Republican forces at Maracaibo, but the easy capture of that place by general Morales, and consequently the immense loss of property sustained, shows how much their confidence was misplaced.

"New York, Sept. 13

"Morales Dead.—It will be seen from the following letter from an attentive correspondent at Curacao, that a battle had been fought on the Spanish Main, between gen. Poez and gen. Morales, which terminated in the death of the latter, and a victory by the republican.

"Just anchored, a Spanish schr. from Porto Cabello, confirming the defeat of gen. Morales, at Berginina, by gen. Poez. Morales died of his wounds the next day. She also confirms the defeat and capture of gen. Cecilia, by gen. Soubrieite, at Ocumare.

"New York Sept. 24.

"Extract of a letter from our Correspondent dated Curacao. 31st August

"A Danish schr. arrived here yesterday from the Main, with general Cecilia and Staff, and 40 other Spanish officers; they publicly declare that Morales is such a tyrant that they will not serve any longer under him; they have therefore abandoned the cause of the mother country. The Spanish frigate Legiera, of 56 guns, unhooked in this harbor to day, under command of Com. Luburde; he also expresses his disapprobation of Morales' conduct, and has of his own accord abandoned the cause of Spain; he will suit no more against Colombia.

"Gen. Morales, with 700 men, are at Aruba. The Dutch Government, mistaking his honor, has ordered the inhabitants of Aruba under arms, and the Dutch brig of war now here will sail thence with troops to morrow. So you see all is lost to Spain. Three days ago 4 Spanish brigs and 3 schrs. have too off this harbor, and communicated with the shore; they had on board 900 men, and reported that they were going against Maracaibo.

"The Colombian schr. of war St. Ellis. Capt. Hoffner, is in port, refitting, having received damage in an action with the Spanish brig of war Hercules, off Ligua, 8 days ago. She was in co. with the Colombian brig Condore, Capt. Peior, which vessel was captured by the Hercules, after 25 minutes hard action."

In addition to the above we find in a New York paper of the 28th September, a long article from this island, relative to the expedition of Morales. The following are a few extracts, from which the incorrectness of the statement will be at once perceived. Comments are unnecessary.

"On the 26th August, gen. Morales passed the harbour of Curacao, with 15 sail of vessels; his flag ship being the Moriton, of 18 guns. The fleet had on board 1100 troops, destined against Maracaibo. The next day, they landed at Los Taques, to make up a band of guerrillas. (Taques lies 10 miles to the eastward of Cora)—They were so warmly received by the troops composing the legion of Carabobo, under command of general Davie, that they were obliged to make a precipitate retreat, with the loss of 85 men; they then steered to the eastward.

"On the 10th Sept., at 1 o'clock P. M. part of the expedition disembarked their troops at Bia-hunda, (on the Indian coast,) and commenced a general pillage; from the reception they met with from the aborigines of the country, they thought proper to reembark and try the strength of Bassora, which lies between Tocacas and Maracaibo; this insignificant post they made themselves masters of."

"On the 29th August the Colombian forces marched from Cora, for the protection of Maracaibo. Accounts from Maracaibo to the tenth September state, that the place is prepared at every point for an attack from the enemy.

"The fleet of general Morales pursues a system of piracy. A Dutch brig, and a schooner belonging to Curacao, were captured by the Moriton and robbed of every moveable article; and from the schooner they plundered \$1000 in cash, and then released them both. This occurred on the 30th August, off Aruba.

"The Dutch armed brig Henrietta, arrived at Coracao on the 4th Sept. in 45 days from Amsterdam. She brought orders from the Dutch court to admit the Colombian flag—as friends."

From the London Courier, July 30.

We learn by the receipt of letters from Holland, that it is not true, as stated by some of our contemporaries, the Dutch government had adopted the resolution of recognizing the independence of South America.

Charleston, Sept. 16.—On Saturday last seventy six pirates were landed from the Grampus, and given into custody of the Marshall. We doubt not that they will meet with their deserts. To capt. Gregory, and the officers and crew of the Grampus the greatest praise is due for their vigilance in protecting our commerce, and particularly for the capture of the Palmyra, alias Panchita, which has been notorious for her depredations on American commerce. It is to be hoped that the owners of vessels, and captains who have been captured, or plundered by this vessel will forward their statements in order that justice may have its course.

Het gewigt van het Brood, blijft als de verloede Week.

De Curaçaoche Courant.

The following are extracts from the Bulletins of General Morales, which we promised in our last to lay before our Readers in the present Number.

BULLETIN No. 1. commences with General Morales receiving information, while operating in Coro, of his appointment to the Captain Generalship of Venezuela. It then gives an account of the affair of Dabajura, and the capture of colonel Piñango, &c. The general arrives at Puerto Cabello on the 3d of August, and on the following day takes over the command in chief of Venezuela. It then takes notice of the raising of the siege of Puerto Cabello on the 29th of July, and of the general's movement on the 8th of August, by way of St. Esteban, towards the plain of Valencia—his encounter with the enemy—the mistake of Sicilia in not joining him with his division at the appointed time and place—the return of Soubret from Coro, and his union with Paez—the return of Morales with his troops to Puerto Cabello on the 10th—the embarkation of his army on the evening of the 20th, and the sailing of the expedition on the following day.

[We have thus briefly noticed the contents of the first bulletin, as our Readers will perceive from the heads of the different affairs, given above, that the particulars have already appeared in this paper.]

BULLETIN No. 2 gives a detail of the landing of general Morales and his troops at Cojoro, on the 30th of August, in the evening, with only one biscuit and about three handfuls of Indian corn per man, for their subsistence. From Cojoro Morales proceeded along the coast towards Maracaybo, without guides or water, till the 1st September, when he fell in with an Indian, who by presents and caresses was induced to guide the army to a spot where there were several wells; and who also gave information that on the following day he would conduct them to a place where they would find houses and plenty of cattle. On the 2d at day-break, the army, in hopes of a speedy relief to their suffering, moved forward through an immense plain, and scarcely had it proceeded two leagues, when at a short distance several houses were descried, with a forest in their rear. At this sight the joy of the army was general. Almost immediately after, the report of three guns were heard, and as the army advanced it was discovered that it was drawing near to the old fortified line of Garabuya, which separates the province of Maracaybo from the territory of the Guagira Indians, and intended as a barrier to their incursions. The army halted within shot of the line, and the general and several officers advanced to reconnoitre the enemy's position, which was found to be strongly palisaded, having at short intervals seven small houses, each supplied with mountain pieces and swivels.—The principal post had a half moon battery in front, with artillery planted on it. On the right of the palisades a strong party of Indians presented themselves, armed with muskets, who approached as if with an intention to reconnoitre, and began firing. From the left of the principal post, another party, composed of the enemy's infantry, made a sally, and at the same time the half moon battery opened its fire. The advance of Morales' columns at this moment, on different points, with supported arms, despising the fire showered upon them, being perceived by the enemy, it thought of nothing but saving itself by flight, having previously blown up the ammunition and spiked the guns. The result of this trifling affair was the occupation of the line of demarcation, 21 pieces of artillery, consisting of 2, 3, and 4 pounders, several muskets, a large quantity of bows and arrows, the archives of the commandantcy, and all the cattle of the Garabuya.

This bulletin is dated Campo de las Guardias, on the frontiers of Guagira, Sept. 2, 1822.

(Signed) **ITURBE,**
Chief of the Staff.

BULLETIN No. 3. gives an account of the advance of the army the same evening, at five o'clock, to the Hato (cattle penn) of Peña, where it rested that night, and where general Morales received intelligence, corroborating documents found in the archives of Garabuya, that the enemy would make a stand at Sinamaica.—On the 3d, at day-light, the army was in movement, and after two hours march arrived on the plain in front of the town of Sinamaica. In a small wood to the left of the town, the enemy had posted a strong guerrilla, and in its front a similar description of force was drawn up, but much superior in numbers. General Morales having pushed his advance to within musket shot, the enemy opened a fire of musketry, accompanied by a shower of arrows, but being vigorously charged at the point of the bayonet, they were speedily dispersed, leaving their killed on the field. The Indian lieut.-col. Gomez, who with other chiefs commanded the enemy, was wounded, and fell into the hands of the assailants; together with a quantity of arms, which the enemy had thrown away to accelerate their flight, several bundles of arrows, and the ordnance of Sinamaica. In this skirmish Morales had only one sergeant wounded by an arrow.—A sufficient force having been posted to defend the place against any incursion of the Indians, the army moved forward at day-break the following morning, to the river Sucui, and arrived on its western bank after a march of three hours. The passage was immediately examined, and found to be impracticable, the river being two miles broad, and there being but five small

canoes, capable of carrying only three men each at a time. At this juncture an Indian arrived, and gave intelligence of five large canoes coming down the river. The general immediately ordered the troops to conceal themselves, and accordingly, on the arrival of the canoes they were taken possession of. Two hundred men of the vanguard, under colonel Lopez, were immediately embarked, and landed on the opposite side of the river, notwithstanding some considerable opposition they met with from four armed canoes which came down the river hasty after the division had sailed, and it was not until a 4 pounder, was brought to bear upon them from the shore, that the canoes desisted from annoying the troops. Owing to the great breadth of the river, it was six o'clock in the evening before the vanguard, and the greater part of the first division had crossed over. These immediately took post on the mainroad leading from St. Martha to Maracaybo, and made the necessary arrangements against a surprise by the enemy. This bulletin is dated Campo del Paso de Guerrero, upon the Sucui, Sept. 4, 1822, and signed the same as the foregoing.

BULLETIN No. 4 states, that about midnight the enemy, from 5 to 600 strong, advanced in two columns on the advanced posts of the troops which had crossed the river the previous evening. The alarm was immediately given, and the main body under colonel Lopez, formed with the greatest silence. The enemy pushed forward and opened a dreadful and well directed fire on the advanced posts, but these having fallen back to clear the front of the main body, four companies, under the gallant colonel Lopez, advanced to meet the assailants, and in less than half an hour compelled them to retire. They, however, rallied, and returned to the combat, which they recommenced with a heavy fire of musketry. At this moment the cazadores, impatient to put an end to the contest, rushed upon their assailants with fixed bayonets, and almost instantly decided the action, the enemy dispersing themselves in every direction, throwing away their arms, caps, drums, and every thing that could impede their flight. Their loss is stated to have been considerable; a great number of dead was found on the field, and day after day large tracks of blood were seen in the direction of their flight. Colonel Don Tomas Garcia, Morales' second in command, received a mortal wound whilst bravely leading his troops to the charge. They lost besides one man killed and seven wounded, among the latter an officer of the regiment of Valencey. The troops left on the west bank of the river effected their passage before day light. At sun rise the whole moved forward. The General ignorant of the fate of the vessels which conveyed his forces from Puerto Cabello, despatched his adjutant lieut.-col. D. Manuel Lebroun, to gain information respecting them; and to offer honorable terms of capitulation to the commander of the castle on the Bar. The army was halted for a short time to take some refreshment, and then pushed forward to the cattle penn of los Romeros, where it arrived at seven o'clock in the evening, and took up its quarters for the night.

This bulletin is dated Campo del Hato de los Romeros Sept. 5 1822, and signed as the preceding.

BULLETIN No. 5 gives the following detail of the defeat of general Lino de Clemente, at Salina Rica:—Early this morning (Sept 6) the army continued its march upon Maracaybo, by the main road, and at 10 o'clock general Morales received intelligence that the enemy was waiting his approach at Puente del Mono, in Salina Rica. At 12, the army having passed through a defile, entered upon a plain in front of the enemy's position, and drew up in the following order: the first division in close column, the batt. of Barinas on the right, that of Navarra in the centre, and the batt. of Valencey on the left, the artillery occupying a space between the centre and the left. The second division drew up in a similar manner, formed another line in rear of the first, having the Cazadores of the General on the right, and the batt. of Burgos on the left. In the rear of all was stationed a column formed of different platoons, with a company in guerrilla covering the left flank of this position. The enemy's force consisted of about 1200 infantry, and 60 cavalry. The rear was protected by an impenetrable thicket, the borders of which supported the right, the left extending to the road and along an eminence which commanded the whole plain, and in front lay the legion of Salina Rica, and the Puente del Mono in a swamp. General Morales perceiving the difficulties he had to encounter, in his first position, from the nature of the ground, made a movement to the right, which was the more favorable as it would be protected by the eminence already mentioned. The enemy on perceiving this movement immediately detached his cavalry and a guerrilla party of infantry to prevent its execution; these were met by the Cazadores of the General, who compelled them to retire in disorder upon their line. Skirmishing now ensued between the guerrillas of both parties, in which the enemy displayed great courage, and extending along the front threatened Morales' right flank. The firing became extremely warm on both sides, and Morales seeing no advantage resulting from it, gave orders to charge the enemy at the point of the bayonet. The right wing of the first division was led on by colonel Lopez, the left by colonel Lorenzo; the second division composed the reserve, and was entrusted to the command of lieut. colonel Pinto. The enemy seeing the advance of Mo-

rales' columns, his guerrillas defeated, and consequently the eminence on which his left rested in danger of being taken, made a movement to strengthen that position, but at this moment the assailants being only 600 paces distant they were ordered to charge at double quick time, which was executed with the greatest decision. The left of the enemy, unable to sustain the shock gave way, and the centre seeing that it could not come up to its assistance, posted itself under cover of a small thicket, but was soon attacked by the battalion of Navarra, and driven off at the point of the bayonet. The right of the enemy still remained in good order, and maintained its first position with great firmness against the battalion of Valencey. General Morales seeing the obstinate resistance of this body, in consequence of its superiority in numbers, ordered the battalion of Burgos to the assistance of that of Valencey, but before the former could come up the latter gallant battalion had decided the contest, and the cry of victory resounded in every quarter. Thus the enemy was completely routed, and pursued by the victors for more than a league and a half. The vanguard and the battalion of Barinas, under Lopez and Lorenzo, were ordered to occupy the city of Maracaybo, and on the rising of the moon the battalions of Navarra and Valencey marched to join them. The trophies of this glorious day, one of the brightest in the annals of Venezuela, were 653 prisoners, including 13 officers, 762 stand of arms, 17 drums, 9 bugles, a number of loads of ammunition and provision, and 43 horses. The loss of the enemy in killed and wounded was considerable; the latter were carried to the hospital, where that assistance would be administered to them which humanity required. The loss of the victors was 17 killed and 58 wounded, among which were 9 officers.

This bulletin is dated Campo de Salina Rica upon the Lagoon of Maracaybo, Sept. 6, 1822, and signed the same as the preceding ones.

BULLETIN No. 6. states that the troops who marched on the night of the 6th to occupy the city of Maracaybo, having arrived within a quarter of a league of it before day-light, halted for sometime. Shortly after sun-rise they entered the city amidst the loudest acclamations of joy from an immense crowd of the inhabitants assembled to greet them. The city having been for a short time previous in a state of anarchy, several houses belonging to persons who had emigrated, were plundered by the populace; order, however, was speedily restored by the victors. It was now ascertained that general Clemente had embarked with only 100 men, and proceeded in the direction of Traxillo. Several straggling officers and soldiers of the enemy were brought in immediately after the city was occupied. General Morales, who had remained on the field of battle to ascertain personally the loss sustained by the enemy, and to give directions for the conveyance of the wounded to the city by water, together with the spoils that had fallen into his hands, entered the capital on the 8th, at sun-set, and was loudly welcomed by the inhabitants, and hailed as their deliverer. The first act of the general was to establish the proper civil authorities. By the capture of Maracaybo the army has been abundantly furnished with every kind of necessities.—Upwards of 1500 stand of arms, and a large quantity of artillery and ammunition have also been taken. On the 10th the castle of San Carlos was taken possession of, agreeable to a capitulation entered into between its commander and lieut.-col. Lebroun. Three days after, all the vessels that had been stationed at Los Taques, entered the Lagoon, with the exception of the flecheras Valle and Hercules, the former having been wrecked, and the latter captured on the coast of Coro. The fleet had suffered very much from the want of provisions and water. Nothing is now wanting to complete the success of the general's first operation, but the entire command of the Lagoon, and the occupation of the ports on the opposite side, which it is expected will be speedily accomplished.

This bulletin is dated Maracaybo, Sept. 13, 1822, and signed as the preceding ones.

LOTTERY.

DE ondergetekende doet mits deze kennis geven aan die gene die daar belang in hebben, zoo er gene verdere hinderpaal zal voorkomen, als dan de 4de Klasse van Ps. 2000, Ps. 1000, &c. &c. zal getrokken worden binnen zeer weinige weken, zoo verzoekt hy zeer vriendelyk, die weinig loten die er nog overgebleven zyn, om die te komen Fourneren.

S. S. DELVALLE,
Directeur der Lotterij.
Den 18den October 1822.

Den 5den October 1822.
WAARSCHOUWING.

VOOR een ieder welke aan het Fonds der Afgekeurde Johanniessen wegens de 4 per cent Belasting op Eigendommen schuldig is, om hunne rekening te komen voldoen aiterlyk voor ultimo December eerstkomende, zullende de salatigen zonder aanzien van persoon met het begin van aanstaande jaar worden gedagvaard.

Uit naam van Directeuren van het Fonds voornoemd,

FERGUSON, Boekhouder.