

APRIL-DAG

Parade Officiëren, die commanderen, Soldaten die lopen en transpireren, In de rondte dames en heren die zich bij 't schouwspel amuseren. En te Paard hoog in 't zadel, De Generaal! Na afloop houdt zijn Excelentie met de officieren een conferentie, Maakt op- en aanmerking, die compagnie was goed, Die Compagnie was niet precies zo 't wezen moet, D' officieren wachten, in eerbiedig zwijgen, Of ze een veeg of een pluim zullen krijgen, En na afloop van 't critiseren zegt de Generaal onder deftig salueren, Ik dank de Heren! Dat is het bewijs dat ze kunnen retireren. Ik dank de Heren! Lag de Generaal in z'n mond bestorven, Al was een hele veldslag bedorven, Al had-ie geraasd, gevloekt en gejankt, 't slot was steeds: De Heren worden bedankt! De Generaal was tamelijk oud, Maar had een heel lief vrouwtje getrouwd, Daarom gaf hij tussenbeide, daar vrouwlief het wilde, bals en partijen, En werd zo'n feestje georganiseerd, Werd 't hele officierskorps erbij geïnviteerd. En niemand der krijg'ren kreeg 't in zijn hersens d' invitatie te weig'ren. Ze dansten tot diep in de nacht met wezens van 't vrouwelijk geslacht, Zoals van hen werd verwacht. En allemaal Danste ze met 't vrouwtje van de Generaal. De Generaal zelf danste niet meer 't was een gemoed'lijke ouwe heer, Hij voelde niet veel voor een toertje, Maar speelde liever in 'n hoek een pandoertje. Bij't afscheid sprak de Generaal Meneren, er was stemming in de zaal! De beentjes waren fameus van de vloer, En ik won een tientje met pandoer, 'k Ben trots op mijn officieren, Die dansers zijn in hart en nieren, En mijn dames lieten draaien naar harteluste, De heren worden bedankt - Wel t' rusten. Weer was 't parade. In voortreffelijke orde, Wachten de troepen tot ze g'inspecteerd zullen worden, En allemaal Wachten ze op de Generaal! Daar komt over 't veld, De Generaal op een paard aangesneld, En met breed gebaar Roept hij d'officiëren snel bij elkaar, En spreekt: Mijne Heren, Wil mijn ietwat late komst excuseren, Maar in vreugdevolle agitatie, Vergat ik een ogenblik 't belang van de natie, Hier wordt de generaal een beetje bewogen, En spreekt, met een traan in de hoek van z'n ogen, En met een stem die z'n vreugde verklankt, meneren, van morgen om kwart over negen, heeft mijn vrouw een flinke jongen gekregen, Daar had 'k zolang reeds naar verlangd..... De Heren worden bedankt!

# DE GENERAL

MONOLOGO  
DOOR NAP DE LA MAR



UITGEVERIJ JONGENEEL GOUDA