

Ltk Beets A. 1

Fredericq, Paul

1 (1884)

1

Gent, 2 Dec. 1884.

Hooggeacht Heer,

Ik ontvang daar
zoo even uw hartelijk
woord van bedanking.

Wij, de inrichters van het
feest en al de deelnemers,
zijn U integendeel dank
verschuldigd, dat Gij ons
stof hebt gegeven tot die
zoo roerende nationale
betooging, die ik nimmer
vergeten zal.

In België heeft zij ook

eenen algemeenen werkklank
gevonden. Wat mij persoon-
lijk betreft, als opvolger
van Prof. Heremans die
hier de apostel der camera
obscura is geweest, heb ik
zijn taak overgenomen.

Voor een paar weken
hield ik in de Geutsche
Afdeling van 't Willems-
Fonds een volksoor-
dracht over niemand
anders dan Nicolaas
Beets ofte Hildebrand.

In mijnen leergang der
Hogeschool heb ik
mijne eerste lessen gewijd
aan de herleving der

Nederlandsche letteren in
Flaamsch. België na 1830 en
aan de nieuwe richting
onzer gemeenschappelijke
letterkunde in 't hoorder
ouwtreets den zelfden
tijd. Te dier gelegenheid
heb ik mijnen leerlingen
enkele stukken voorgelzen
van eenen ik welbekende
schrijver: Mijne verzucht,
geen partijman, Wajaars-
mijmeringen, Aan Serena,
Mijngang aan Aleide, Twit-
erland, Jan Janszen,
Wanneer de kinderen groot
zijn, en de geschiedenis
van Keesje en van Buitje.
Gij ziet het, Hildebrand

wordt hier in eere gehouden.

al zijn tabyke Vlaamsche
vrienden wenschen hem met
mij nog vele rustige en
vruchtbaar levensjaren
en hopen dat hij ons nu
en dan bij gelegenheid
in 't Zuiden eens de hand
gal komen drukken.

Met hoogachting—

Uw dw. d.

Fant Fredericq