

01.055

2/1

05.179 (1-2)

Leiden 1 November 1918

Geachte Heer!
 Ondanks de groote vreemde die mij beving bij het
lezen van Uw artikel in het Congresnummer der "Hindia
Petra", ondanks mijn groote dankbaarheid voor de mededeeling
dat genoemd orgaan binnenkort weder verschijnt salve thans
temand op breedere grondslagen, ~~toch~~ vermocht ik niet een
glimpje bitterheid van me te zetten - en bitterheid die in Uw
allerhoogste wellicht overdreef nog voorkomt, maar daarom
toch hopen bedes van bestaan pfeift!

"Hindia Petra" heb ik geschreeft - zal me niet meer uitsluitend
het orgaan zijn der "Konen van Indië", in den engere zin van
het woord, maar hij zal in zijn tegenwoordige reïncarnatie
ook aandachtig aandachtig spreken van allen, die eenmaal hun
krachten aan Indië zullen hebben te geven. Niet toevallig
staat de redactie van het homende blad dan ook niet een
Chinees, een Nederlander en een Indonesiër.

Dere worde, door U alligtht zonder eenige diepere bijbedoe-
ling, alomtegenwoordig, doet mij weer voor de voorkeste
maal blijken, dat ook door ~~was~~ het Indonesisch Verbond
voor Strekkenden der Indonesische Nederlanden over het hoofd
gezien wordt! Immers ook hier weer een uitsluiting van zoo
veel iemand uit de redactie, het moege dan onbewust geschied zijn!

Dit toevallig ~~wordt~~ bestaat de redactie uit een Chinees,
een Nederlander en een Indoneesier, met voorbedachte rade
dus werd deze keuze zoo bepaald en, mijns insiens, ~~altes~~
daarom, omdat zij, die later meest hunne werkzaamheid
in Indië zullen hebben, uit Chinese, Nederlanders en
Indoneesiërs hoofdzakelijk bestaan. Federalschiet ware dus
een bepaalde klasse vertegenwoordigend, zijne nu daartoe
redacteure!

Maar 't dringt zich nu de vraag aan mij op: hoe zij
onbescheiden blinken — hoort dan ook niet een Nederlander
in de redactie die die groep van studerende vertegen-
woordigt die in het koninkrijk Insulinde hun jeugd sletten
en voor studie alles naar Holland kwamen? Hun aan-
tal is toch niet gering in onze studentenwereld! En ook
zij toch zullen hunne bekante geest van de betere Indische
schouwleering, juist zij, die hier in Holland, maar al te
dikwijls hebben ervaren dat Indië hun vaderland is en niet
Nederland!

Maar dan slechts een Chinees, een Nederlander en een Indoneesier
in de redactie en geen Indoneesisch Nederland, die, gezien
het grootste aantal hier studerende Indoneesische Nederlanders,
zeker een groep vertegenwoordigende zou, die recht op vertegen-
woordiging heeft! Maar ook hier weer die achterstelling —
ik zeg nogmaals: misschien onbewuster, maar zij te Indië (en
ook in Holland!) maar al te vaak, vooral bij het solliciteeren