

PD

3111
H4

Schlüssel
zu den Aufgaben
in
Dr. J. Heckscher's
Dänischer Grammatik
nach
Plendorff's Methode.

56 64 —————



25

LIBRARY OF CONGRESS.

Chap. PD 3111

Shelf H 4

UNITED STATES OF AMERICA.

Fred. Hall
Yarm Coll.

Schlüssel

zu den Aufgaben

in der

Dänischen Grammatik

nach

Ollendorff's Methode

von

Julius Heckscher,
Dr. phil.



Frankfurt a. M.

Carl Dügels Verlag.

1862.

РДЗІІ
Н4

Літературна хроніка

Відомості про книжки

Історичні



Друк від C. Krebs-Schmitt в Frankfurt am Main.

P o r w o r t .

Indem wir hiermit den Schlüssel zu den in unserer, nach Ollendorff's Methode verfaßten dänischen Sprachlehre sich vorfindenden Übungsaufgaben dem Gebrauche übergeben, erlauben wir uns, demselben nur wenige begleitende Worte beizufügen.

Wenn irgend ein Lehrbuch, so ist es besonders das nach der Ollendorff'schen Methode verfaßte, das sich zum Selbstunterrichte eignet. Ein besonderer Faktor aber in dem selbstständigen Erlernen einer Sprache ist ohne Zweifel, daß der Lernende Gelegenheit habe, sich von der Richtigkeit seiner Arbeit zu überzeugen. Dem soll der Schlüssel in die Hand arbeiten. Der Lernende möge sich durch denselben vergewissern, daß er die Regeln der Sprache zur Anwendung zu bringen verstehe, um mit jener Sicherheit voranzugehen, die allein zum Ziele führt; er möge aber auch an der Hand desselben einsehen, wo er noch zu arbeiten hat, oder wo er eingeschlichene Unkorrektheiten im Ausdrucke gegen den Sprachgebrauch sich zu Schulden kommen ließ.

Ein etwaiger Mißbrauch, der in Schulen mit dem Schlüssel getrieben werden könnte, kann diesen Gründen, die für die Veröffentlichung desselben sprechen, kaum entgegengestellt werden, da ihm gegenüber der besonnene Lehrer sein Gewicht und seine Umsicht gestend machen wird.

Synonyma haben wir beim erstmaligen Vorkommen in Klammern gegeben.

Der Verfasser.

1.

Har Du det store Bord? — Ja, jeg har det store Bord.
— Hvor have de den smukke Bog? — Her har jeg den
smukke Bog. — Har han et Skib? — Ja, han har et Skib.
— Hvor har Du Hestene? — Der har jeg Hestene. — Har
De den lille Stol? — Nei, min Ven, jeg har ikke den lille
Stol. — Har han det smukke Skib? — Nei, jeg har Skibet.
— Hvor har Du Bordet? — Der har jeg Bordet. —
Har Du Bogen? — Ja, her har jeg den smukke, store Bog,
og jeg har ogsaa den smukke Stol. — Kun (oder: blot) jeg
har den smukke Bog. — Har De ogsaa et Skib? — Nei,
min Ven. — Har han kun Stolen? — Nei, han har ogsaa
et Bord. — Har Du en Kniv? — Ja, her har jeg en lille
Kniv. — Har De et Værelse? — Ja, jeg har det store og
smukke Værelse. — Drengen har en Stol og en Kniv. —
Har Du et Værelse? — Nei, min Ven. — Ogsaa jeg har
et Værelse. — Blot han har et Skib. — Du har det store
Skib. — Drengen har det smukke Bord. —

2.

Har Du Bogen, min lille Dreng? — Ja, her har jeg
den lille Bog, min Herre. — Hvor har De den sorte Snor?
— Her har jeg Snoren. — Han har en smuk Skov. —
Hvor har Du Brevet? — Drengen har Brevet. — Har
Drengen Hestene? — Nei, han har ikke Hestene. — Har De
det sorte Brev? — Ja, her har jeg det sorte Brev. — Har
Du Brevene? — Nei, min Ven, Drengene have Brevene. —
Har kun han en Snor? — Nei, min Herre, ogsaa jeg har
en lille Snor. — Har den lille Herre den smukke Skov? —

Ja, han har Skoven. — Have Drengene Knivene? — Ja, Drengene have Knivene. — Min Ven har det smukke Skib og det store Bærelse. — Har Drengen den gode Kniv? — Ja, han har den gode og store Kniv. — Hvor har De den smukke Hest? — Der har jeg Hesten. — Den smukke Herre har den store Bog. — Min Ven har det store Bærelse. — Jeg har Bærelserne, og Du har Skibene. — Ogsaa min Ven har et Skib. — Den gode Dreng har en smuk Bog. —

3.

Har Du Afslet? — Nei, men jeg har Pæren. — Hvor er Kønen? — Kønen er ikke her. — Er Hatten meget stor? — Nei, Hatten er meget lille. — Det tomme Bærelse er mit. — Ere begge Bordene mine eller dine? — De ere mine. — Hvor er den store Hest? — Han har ikke den store Hest. — Hvor er hele Folket (oder: det hele Folk)? — Her er ikke hele Folket. — Hvor er den hvide Kniv? — Jeg har ikke den hvide Kniv. — Hvor er det grønne Bord? — Jeg har ikke det grønne Bord. — Hvor er din Kone? — Min Kone er ikke her. — Binduet er mit, men ikke dit, min Ven. — Har De endnu den smukke Bog? — Nei, jeg har ikke den smukke Bog. — Er hele Folket der? — Ja, min Ven, her er hele Folket. — Din Bog er meget stor; men min er kun meget lille. — Er Binduet endnu idag fort? — Nei, idag er Binduet ikke fort. — Er din Hest fort eller hvid? — Nei, min Hest er rød. — Min Ven har en meget stor Bog. — Hatten er fort.

4.

Har De begge Bordene og begge Stolene? — Nei, jeg har kun begge Bordene. — Er Bogen lang? — Nei, Bogen er meget kort. — Har Drengen endnu det store, smukke Bærelse? — Nei, men jeg har Bærelsen. — Er min Bog ikke smuk? — Nei, min Ven, din Bog er ikke smuk. — Er Pæren sød? — Ja, Pæren er meget sød. — Er hele Stykket der? — Ja, her har Du det hele Stykke. — Hvor er den store Mængde? — Her er den store Mængde. — Din Stok

er meget styg (oder: hæslig), men min er smuk. — Er Hatten smuk? — Nei, Hatten er meget styg. — Er den grønne Hat din? — Nei, den sorte Hat er min. — Her er det tomme Skib. — Er Sommet dit eller mit? — Ogsaa Sommet er mit. — Kun Du er styg, men din Ven er smuk. — Ere de røde Heste dine? — Nei, blot de hvide Heste ere mine; men alle de røde ere dine. — Det hele Stykke er endnu idag meget fort. — Sommet er meget fort. — Hvor er det grønne Værelse? — Der er Værelsen. — Du har en meget god Kniv. — Her er min Kniv. — Endnu er hele Folket ikke der. — Jeg har kun den sorte Stok, men den lange har jeg ikke. — Det store Som er ikke der. — Har De de store Knive? — Ja, her ere alle Knivene. — Vinduet er ganske fort. — Min Kat er ganske hvid. — Pæren er ikke sød. —

5.

Er Du lykkelig? — Ja, min Ven, jeg er meget lykkelig. — Er det hvide Lam dit? — Ja, Lammet er mit. — Her er den smukke, grønne Skov. — Hvor er min Knabe? — Pigen har Knaben. — Er Pæren sød? — Nei, Pæren er meget suur. — Myggen er meget lille. — Her er det sure Vble. — Er Snoren lang? — Nei, Snoren er fort og smal. — Hvor er det grønne Bord? — Her er Bordet. — Pigen er ikke ganske lykkelig. — Hvor er din Tjenestepige? — Min Tjenestepige er ikke der. — Er det store Lam dit? — Nei, mit Lam er meget lille. — Katten er meget hæslig. — Hvor er Kniven? — Konen har Kniven. — Hvor er Brevet? — Herren har Brevet. — Er De lykkelig? — Nei, jeg er ikke lykkelig. — Har de Knivene? — Nei, Pigen har alle Knivene. — Hvor er den store Bog? — Drengen har Bogen. — Er Brevet fort? — Ja, Brevet er meget fort. — Har De det smukke Værelse, min Herre? — Ja, jeg har Værelsen. — Drengen er meget lykkelig, men Pigen er ikke lykkelig. — Har De den lange Snor? — Jeg har ikke den lange Snor, men den sorte. — Myggen er ikke smuk. — Er din Familie her? — Nei, min Familie er ikke her. —

Er din Haabe rød? — Nei, min Haabe er sort. — Ogsaa min Snor er smal. — Hvor ere begge Hestene? — De ere begge to her. — Hvor er den hvide Kat? — Pigen har Katten. —

6.

Bringer De mig Hagen? — Ja, her bringer jeg Dem en stor Hage. — Hvor er Vyset? — Her bringer jeg Dig et Vys. — Seer De Brødet? — Ja, her er Brødet. — Er den røde Ko din? — Nei, kun den hvide Ko er min. — Bringer De mig Brevet? — Ja, her er Brevet. — Hvor er Barnets Kniv? — Jeg seer ikke Barnets Kniv. — Hvor er Kjødet og Brødet? — Her bringer jeg Dem Kjødet; men Brødet seer jeg ikke. — Seer Du ikke mit Vys? — Nei, jeg seer ikke Vyset. — Seer De Skoven? — Ja, jeg seer den gronne Skov. — Min Fader kjøber mig en Hage. — Hvor er Pigens Haabe? — Jeg har ikke Haaben. — Kjøber din Fader et Brød? — Ja, min Fader kjøber et Brød. — Jeg kjøber mig en Ko og et Lam. — Min Fader er meget lykkelig. — Drengen bringer Dem den smalle Snor. — Kjøber Du den sorte Hest? — Nei, jeg kjøber kun den hvide. — Hvor er Deres Tjenestepige? — Min Tjenestepige er ikke her. — Min Fader har en stor Hund og en lille Kat. — Jeg bringer Dem et Vble og en Pære. — Pæren er meget suur. — Koen Farve er hvid. — Hvor er Barnets Hage? — Han seer ikke Barnets Hage. —

7.

Bringer De mig Brød? — Ja, her bringer jeg Dem hele Brødet. — Hundens og Hestens Trostak er meget stor. — Hattens Farve er sort. — Jeg kjøber Dig en Stok. — Hvor er din Moder, min Dreng? — Min Moder er ikke her. — Seer De ikke min Sax? — Nei, jeg seer ikke Deres Sax; men Deres Kniv seer jeg. — Det stigge Børrelse er ikke mit, men Deres. — Giver Du mig Ringen? — Ja, her har Du en Ring. — Min Fader kjøber mig et Uhr. —

Bringer De mig Kjødet? — Ja, her bringer jeg Dem Kjødet. — Seer Du mit Uhr? — Ja, min Ven, her er dit Uhr, men din Ring seer jeg ikke. — Ogsaa Barnets Flid er meget stor. — Begge de sorte Hunde ere her. — Jeg bringer Dem det røde Ebble og den øde Pære. — Min Fader er idag ikke her. — Kun Saxon seer jeg ikke, men Kniven er der. — Drengen har den smukke Bog. — Seer De hele Mængden? — Ja, jeg seer Mængden. — Seer Du Hatten? — Der er den hvide Hat. — Skibets Farve er rød. — Drenagens Brod er ikke der. — Hvor er Pennen? — Jeg bringer Dem en Pen. — Jeg giver Dem en Ring. — Bhens Befolkning er her. — Fiskens Farve er ikke grøn. — Er Stadens Befolknings stor? — Nei, Stadens Befolknings er ikke stor. — Barnet bringer Dem Deres Stol. — Faderen giver Drengen den smukke Bog. — Katten er meget sthg, men Hunden er smuk. — Er det tomme Værelse Deres? — Nei, det tomme Værelse er dit. —

S.

Jeg giver Dig et Gulduhr. — Min gode Broders Trostebud er stor. — Seer Du Maanen? — Nei, jeg seer ikke Maanen. — Blot min gode Fader er nu her, men min gode Moder er ikke her. — Er Ebblet godt? — Ja, dette Ebble er meget godt. — Bringer De mig Deres gode Broders store Hat? — Ja, her bringer jeg Dem min Broders Hat. — Dette Kobber er ikke smukt. — Er Brodet idag godt? — Ja, idag er Brodet meget godt, men ofte (oder: tit) er Brodet ikke godt. — Min gode Moder er død. — Min Søster hjører Dem en Silkehøf. — Vort store Huns er ganske hvidt. — Dette store Huns er vort, men denne smukke Hest er din. — Gode Dreng, er Du her? Jeg seer Dig ikke. — Øfste er Maanen ganske lille. — Har De Deres lille Sons Bog? — Ja, her er min Sons smukke Bog. — Har De nu et godt Værelse? — Ja, nu har jeg et meget godt og smukt Værelse. — Hun er en ond (oder: slet) Moder. — Solen er meget stor. — Er denne store Stjerne smuk? — Nei, Stjernen er meget sthg. —

9.

Min Son har et Træhus. — Har De Sølvniven? — Ja, her er Sølvniven. — Er denne Silkehæt smuk? — Ja, Hatten er meget smuk. — Guldpennen er min. — Dette Skib er ikke stort. — Vor lille Datters Flid er stor. — Seer De en lille Stjerne? — Nei, jeg seer kun den store. — Denne Ven er endnu ikke god. — Min Broder bringer mig et Kobberbæger. — Hvor er den lille Sax? — Jeg seer ikke Saxen. — Hvor er Kjødet? — Her har Du Kjødet. — Jeg giver Dem en smuk Fisk. — Hvor er vort Søm? — Jeg seer ikke Sømmet. — Denne By er meget smuk. — Bægeret er ganske tomt. — Hele Befolningens er der. — Min Søster bringer mig et Træbæger. — Denne lille Drengs Søster er død. — Den hvide Hund er min, og den sorte Hest Deres. — Jeg giver Dem en Guldring. — Min Broder har et smukt Skib. — Deres Datter har en smuk Silkehæt. — Er dette Skib støgt? — Ja Skibet er meget støgt. — Min Broder bringer mig et lille Bord og en stor Stol. — Min Datter giver Dem det hele Stykke. — Hvor er den gode Kone? — Hun er endnu ikke her. — Har Deres Moder god Silke? — Ja, hun har meget god Silke. — Har De et Træbord og en Træstol? — Jeg har idag kun et Træbord. —

10.

Hvor er min Faders Stok? — Her er Stokken. — Seer Deres Søster mit store Huus? — Ja, hun seer Deres Huus. — Vor gode Fader er ikke her. — Hvor er Deres lille Datter? — Min Datter er her. — Dette er ikke Jern, men Kobber. — Er Kjødet godt? — Ja, idag er Kjødet meget godt. — Hvor er din Søsters smalle Snor? — Jeg seer ikke Snoren. — Hvor er Drengens store Kage? — Kagen er ikke her. — Jeg seer ikke min gronne Silkekaabe. — Bigen har Deres Kaabe. — Denne sorte Åo er ikke Deres, men min. — Idag er Brødet ikke godt. — Min Ven hjæber mig en Guldring. — Hvor er vort Lys? — Jeg seer det ikke. — Vor gode Datter er endnu ikke der. — Jeg bringer

Dig denne store Kage. — Er dette hvide Lam smukt? — Ja, det er meget smukt. — Hvor er mit Brev? — Konen har Brevet. — Er Brevet langt? — Nei, Brevet er ikke meget langt. — Denne store Kat er meget syg. — Seer Du ikke min store Bog? — Nei, jeg seer ikke din Bog. — Ogsaa min store Datter er her. — Tjenestepigen bringer Dem Silfekaaben. — Er Du lykkelig, min Ven? — Ja, jeg er meget lykkelig. — Ere begge Stolene mine? — Nei, begge Stolene ere Deres. — Binduet er ganske grønt. —

11.

Bringer Snedkeren et nyt Bord? — Nei, Snedkeren bringer ogsaa idag kun et gammelt Bord. — Hunden er et tro Dyr, men Ræven er et smu Dyr. — Din lille Broder er et kaad Barn. — Seer De det franske Skib? — Der kommer et Skib; men det er intet fransk, men et hollandsk Skib. — Er min Datter flittig? — Nei, hun er et lad Barn. — Dette stakkels Barns Moder er død. — Dette hvide Huus er mit. — Deres Søsters smukke Bog er ikke her. — Hvor er Lagenet? — Her er intet Lagen, min Ven. — Der gaaer den smukke, sorte Hest. — Min lille Datter har et smukt Agle og en stor Pære. — Min gode Moder er død, min Broder er meget syg, og min Fader er ikke her. — Seer De den smukke Stjerne? — Nei, men jeg seer Maanen. — Min Broder har endnu den troe, thdske Tjener. — Hvor er Solvskeen? — Her er ingen Solvskee. — Han giver mig en Solvgaffel og en Trætallerken. — Hvilket Bord bringer Du? — Jeg bringer Dem kun det store Bord; det lille Bord er ikke der. — Begge Drengene ere her. — Kjøber De Saxon? — Nei, jeg kjøber Kniven. — Hele Familien er meget flittig. — Ulven er et høesligt Dyr. — Skomageren er her. —

12.

Hvor er Dyret? — Dyret er nu bundet. — Himmelnen er idag ganske blaa. — Hvor er din Farbroder? — Han er ikke her. — Fængselet er meget stort. — Hunden er idag

megen doven. — Hvor er Tallerkenen? — Jeg seer ikke Tallerkenen. — Der gaaer Deres Tjener. — Min Morbroder har et godt Sølvuhr. — Hvor er Deres Silkehæt? — Jeg har ingen Silkehæt. — Stoffen er ganske fort. — Har De noget Sølv? — Nei, Sølv har jeg ikke, men jeg har meget Jern. — Har Deres Farbroder ingen Stok? — Nei, han har ikke nogen. — Har Deres Søster god Silke? — Ja, hun har meget god Silke. — Har De en god thyds Bog? — Nei, jeg har ingen. — Har Du ikke noget Sølvuhr? — Nei, jeg har ikke noget. — Den stakkels Mand er meget syg. — Har Manden en Son? — Ja, han har en stor Son og en lille Datter. — Denne Stok er ganske glat. — Bringer Du mig noget Kjød? — Nei, jeg bringer Dem en lille Fist. — Hvor er mit Guldbæger? — Her bringer jeg Dem Bægeret. — Har De en god Solvskee og en Solvkniv? — Jeg har en Solvskee, men ingen Solvkniv. — Dette Lagen er ikke ganske hvidt. — Denne ødle Mand er idag meget syg. — Den dogne Dreng er endnu ikke her. — Der kommer min Skomager; men min Skredder seer jeg ikke. — Hvor har De Sømmet? — Her bringer jeg Dem Deres store Søm. — Deres eget Skib er der. — Nei, dette Skib er ikke mit. — Min egen Son er mig ikke tro. — Hvor er Dreengens sorte Hat? — Hatten er her. — Min Tallerken er nu tom. — Himmelnen er ofte ganske rød. — Der gaaer den flittige Snedker. — Her er ikke sikkert. — Denne brogede Farve er meget smut. —

13.

Har De en Bog? — Jeg har en thyds og en dansk Bog. — Snedkeren bringer en anden Stol og et andet Bord. — Dette Bord er meget bredt. — Hvor er din Kobberkjedel? — Jeg seer ikke Kjedlen. — Er dette nette Barn Deres? — Ja, Barnet er mit. — Horatius var eensiet. — Er Arbeidet let? — Nei, Arbeidet er ikke let. — Hvor er det eensiede Menneske? — Det eensiede Menneske er ikke her. — Seer Du Dyret? — Der er Dyret; det er bundet. — Hvor ere din Farbroder og din Morbroder? — De ere begge to her.

— Er den smukke Kobberkjedel Deres? — Ja, Kjedlen er min. — Hvor er den brede Snor? — Jeg seer ikke Snoren. — Hvilket Lagen er dit? — Det lille er mit. — Dette Lagen er ganske fort. — Hvor er den gamle Strædder? — Strædderen er idag meget syg. — Hvor er min Tallerken? — Pigen bringer Dem Deres Tallerken. — Hvor er min blaae Silfekaabe? — Konen bringer Dem Kaaben. — Hvor er den dogne Dreng? — Han er ikke her. — Faengselet er meget stort. — Vort nye Bord er ikke bredt. — Hvor ere vore Gafler? — Tjenestepigen har alle vore Gafler. — Min Morbroder er meget syg. — Dette Barn er meget bly. — Den gamle Strædder har et lille Træhus. — Har Du den brede, grønne Snor eller den smalle, blaae? — Jeg har blot den brede Snor. — Dette Menneske er meget bly. — Katten er ikke noget tro Dyr. —

14.

Hvor er den hvide蒲de? — Jeg har ikke蒲den. — Hvor ere de ni Bræder? — Jeg seer ikke Bræderne. — Nu ere Mætterne meget forte. — Min Fæster har mangeender, men faa Koer. — Seer De ikke Tængerne? — Nei, jeg seer ikke Tængerne. — Dette Dyr har meget store Kloer. — Dronningen har smukke Fodder. — Har din Moster ikke otte Sør? — Nei, hun har blot fem. — Her ere mange Stu-denter, men faa Professorer. — Hvor ere begge Generalerne? — Her ere de ikke. — Barnet har rede Kinder. — Hvor ere vore Lagener? — Jeg seer ikke Lagnerne. — Min lille Søster har ti Snore: sex grønne, tre blaae og en fort. — Stangerne ere meget store. — Jeg kjøber mig nye Skoe. — Ere her ikke to Broer? — Nei, her er kun een Bro. — Hvor ere mine tre Kammere? — Jeg har ikke Deres Kammere. — Dette Arbeide er ikke let. — Der kommer et engelsk Skib. — Dette Barn er meget bly. — Jeg kjøber mig en ny Kobberkjedel. — Er den smalle Vogn Deres? — Nei, den brede Vogn er min. — Tjenestepigen bringer Eder to Silfekatte. — Bræderne ere meget smalle. — Hvor er den store Myg? — Jeg seer ikke Myggen. — Stovene ere grønne. — Hvor er vort

Lys? — Jeg seer ikke Lyset. — Hvilken Farve har Deres Silkekaabe? — Min Kaabe er blaa. — Konen bringer den lille Dreng en Kage. — Er dette Ebble godt? — Nei, Ebble er meget suurt. — Min Søster har tre Kaaber: to sorte og en blaa. — Hvor ere mine Tøfler? — Her ere Deres Tøfler ikke. —

15.

Nu bringer Skrädderen Deres Frakke, og Skomageren bringer Dem Deres Støvler. — Har De mange Hænder? — Nei, min Herre, jeg har kun faa Hænder. — Jeg giver Dig ti Eg. — Mennesket har to Hænder, ti fingre, ti Tæer, to Øyne og to Øren. — Denne gamle Mand har kun ni fingre. — Hvor ere alle Deres Døtre? — Mine Døtre ere ikke her. — Har Du et langt Som? — Nei, jeg har et kort Som. — Er dette Suffer godt? — Ja, Sufferet er meget godt. — Hvor ere de syv Flasker? — Jeg har blot fem Flasker. — Barnet har smukke Øyne, men lange Øren. — Deres Børn ere meget flittige, men dine ere ofte meget dogne. — Har Børrelset to eller tre vinduer? — Børrelset har fire vinduer. — Hvor ere Eders Lam? — Jeg seer ikke lammene. — Drengene ere dogne. — Gjerningerne ere smukke. — Min blaae Frakke er meget syg, men Deres sorte Kjole er smuk. — Her ere otte Skibe: tre engelske, to franske, to danske og et thysk. — Denne Snedker er en meget flittig Mand. — Seer Du disse smukke Bygninger, min lille Dreng? — Ja, min Herre, jeg seer alle Bygningerne. — Ulven er ikke noget smukt Dyr. — Den lille Dreng bringer os to Tallerkener og fire Knive. — Denne Stads Bygninger ere meget smukke. — Han har et stort Hoved. —

16.

Deres Brødre have mange Kundskaber, men Deres Datter har kun faa Kundskaber. — Hvor er dette lille Barns Moder? — Hun er meget syg. — Dine Øyne ere ganske røde, min Ven. — Hvor ere Skrädderne og Skomagerne? —

Her ere begge Skomagerne og begge Straædderne, og her kommer en god Snedker. — Hvilket Agle er dit? — Det røde. — Fængselet er en styg Bygning. — Der kommer Kongen, og her den smukke Dronning. — Deres Søster har smukke Fingre, men stygge Tænder. — Hvor ere alle Byens Beboere? — Jeg seer kun Konerne og Børnene. — Alle disse ødle Mennesker ere bundne. — Hvor ere vore Solvskær? — Her bringer jeg Dem tre store Skeer. — Her er Du ganske siffer, min Ven. — Er Ørkenen Sahara stor? — Ja, denne Ørken er meget stor. — Hvor er Deres nye Snor? — Jeg har kun gamle Snore. — Min Son har nemt nye Bøger. — Har De mange Værelser? — Jeg har kun tre Værelser. — Har Deres Moder ogsaa et Gulduhr? — Nei, hun har et Solvuhr. — Jeg har en ny Trakte og to nye Hatte. — Min stakkels thyske Tjener er død. — Dette lille Barn er meget snu og kaad. — Har jeg Deres Solvkniv? — De har min store Kniv. — Hvilket Bord har De? — Jeg har et nyt Trebord. — Seer Du Snorens Farve? — Ja, jeg seer Snorens Farve. — Mine to Brødre have mange Venner, men jeg har kun meget faa Venner. — Har De ikke noget Kjed? — Nei, jeg har ikke noget Kjed. — Kæven er endnu ikke der. — Dette Stylle er ganske grønt. — Deres Søster har hvide Hænder. — Har De mange Bøger? — Jeg har syv Bøger: fire thyske og tre danske. — Din Tantes Dumhed er meget stor. — Helligdommene ere meget smukke. — Deres sorte Hatte ere stygge. — Jeg har to Kær. — Bonderne bringe Eder Brød, Kjed og Egg. — Er Himmelten idag blaa? — Nei, idag har Himmelten mange sorte Skær. — Er dette Brød eders? — Nei, det er ikke vort. —

17.

Hvor ere Smedens Tænger? — Jeg seer ikke Smedens Tænger. — Hvormange (oder: hvor mange) Søkkende har Du, min lille Dreng? — Jeg har syv Søkkende: tre Brødre og fire Søstre. — Hvormange Gæs og Wender have dine Forældre? — Mine Forældre have ti Gæs, men kun tre Wender. — Hvor mange Børn har De? — Jeg har nemt

Born: tre Døtre og to Sønner. — Hvor ere mine Strompebaand? — Jeg har ikke Deres Strompebaand. — Hvor ere mine Hatte og mine Stokke? — Jeg seer hverken Deres Hatte eller Deres Stokke. — Har De min Frakke og min Kjole? — Nei, men Pigen har baade (oder: saavel) Deres Frakke og (som) Deres Kjole. — Ere de tre Lam mine eller eders? — Lammene ere dine. — Hvormange Eg bringer Bonden? — Bonden bringer os ti Eg. — Hvor mange Glas har De? — Jeg har fire Glas: tre smaa og et stort. — Ere Mændene Russere? — Ja, de ere alle Russere. — De smaa Myg ere stygge. — Har Du mange Penge? — Nei, jeg har meget faa Penge; men begge mine Brodre have mange Penge. — Hvor ere mine Solbriller? — Glassene ere her; men Stængerne seer jeg ikke. — Er dette Ølglass Deres eller mit? — Det er enten Deres eller mit. — Hvormange Baand har De? — Jeg har ti Baand: sex store og fire smaa. — Dine Klæder ere ikke smukke. — Hvor ere Deres Søskende? — Her ere mine Søskende ikke. — Hvor ere Barnets smaa Snore? — Jeg seer ikke Snorene. —

18.

Hvor ere mine blaae Beenklæder (oder: Buxer)? — Tjenestepigen har Deres Beenklæder. — Jeg kører mig et Par nye Beenklæder. — Kongen har to Par Guldbriller. — Hvor ere begge Pigerne? — Her ere Pigerne ikke. — Begge Russerne have mange Penge. — Hvormange Professorer ere her? — Her ere otte Professorer. — Hvormange Baand har din Søster? — Hun har ni Baand: fem blaae og fire grønne. — Denne Kones Godhed er stor. — Hvor ere Deres smaa Heste? — Jeg har ikke Hestene. — Idag har Himmelens mange Skyer. — Seer Du ikke den lille蒲de? — Nei, jeg seer ikke蒲den. — Denne gamle Mand er meget ulykkelig. — Paaske er en smuk Fest. — Har De noget Salt? — Nei, jeg har ikke noget Salt. — Skomageren bringer mig et Par nye Støvler og Skoe. — Har Tjenestepigen mine Tøfler? — Ja, Tjenestepigen har Deres Tøfler. — Hvormange Tallerkener, Knive og Gafler bringer Du? — Jeg

bringer her ti Tallerkener, otte Knive og sex Gafler. — Ere begge Vognene Deres? — Nei, de ere ikke mine. — Hvor mange Vogne har Kongen? — Kongen har syv Vogne, og Dronningen tre. — Hvormange Kamme har Du? — Jeg har tre Kamme; to smaa og en stor. — Begge mine Breve ere ikke der. — De to Bønder have ti Lam og otte Sører. — Eders Puder ere idag ikke ganske hvide. — Dine Kinder og Hænder ere ganske røde. — Hvor ere Deres to smaa Kobberkjedler? — Jeg har blot een Kjedel. — Mine Forældre kære mig et Par Silketøfler. — Her ere fem Ulve og tre smaa Røvere. — Dette Dyr er enten en Røv eller en Ulv. — Har De Webler eller Pærer? — Jeg har hverken Webler eller Pærer. — Er denne gamle Mand Smed eller Snedker? — Han er hverken Smed eller Snedker, men Skrædder. — Hvor mange Broer har denne lille By? — Byen har syv Broer. — Denne Neger har smukke, hvide Tænder. — Bringer den gamle Snedker Bordet eller Stolen? — Han bringer både Bordet og Stolen. —

19.

Ere de svenske Bøger billige? — Nei, de ere meget dyre. — Iforgaars havde min Søster tre Malerier; men idag har hun kun to. — Begge Deres Brødre vare igaar her. — Paris er en meget smuk Stad, men ogsaa København er smukt. — Min Broder har meget Sølv og Kobber, men kun lidet (oder: lidt) Guld. — Hvor er Fruentimmeret? — Her er intet Fruentimmer. — Dine Finger ere ganske sorte. — Frankrig og Thyskland ere store Lande, men Danmark er kun et lidet Land. — Det var ikke noget lille Spring. — Min Datter har ni smaa Bøger: tre franske, tre thyske, to engelske og en dansk. — Begge mine Østre vare iforgaars her. — Hvormange Baand har De? — Jeg har ti Baand: fire græ, tre hvide, to sorte og et blaat. — Naar var Deres Onkel her? — Igår var han her. — Det var en smuk Søndag. — Er Himmelten idag blaa? — Nei, idag er Himmelten ganske græ. — Hvormange Knive og Gafler havde I? — Vi havde sex Knive, men blot fire Gafler. — Hjortens Hurtighed er stor. — Nu ere Mætterne meget sorte. —

20.

Bringer dette Fruentimmer Wg ? — Ja, Fruentimmeret bringer os ti Wg . — Deres nye, sorte Hat er meget billig, men min Frakke var mig meget dyr. — Nu have vi en smuk Marts. — Smuk er denne Kone ikke, men hun har smukke Dine. — Min lille Broder bringer os to Penne. — Hvor mange Malerier har De? — Jeg har ti Malerier: tre store og syv smaa. — De to Børns Dumhed er meget stor. — Alle Bhens Beboere ere syge. — Hvilken Kone bringer Eder Wblerne ? — Den lille Kone. — Har jeg ikke Ret? — Nei, De har Uret. — Begge Kongerne og begge Dronningerne vare igaar her. — Imorgen kommer min Bræder. — Er dette Hertugdomme stort? — Nei, det er meget lille. — Hvor mange vinduer har Værelset? — Det har tre vinduer. — Havde Du meget Suffer? — Nei, jeg havde kun meget lidt Suffer. — Min engelske Tjener var mig utro. — Mai er en smuk Maaned. — Dette Børn har smukke Tænder. — De to Mænd ere meget smaa. — Her ere fire Smede, tre Bøvere og to Snedkere. — Seer De de smaa, hvide Lam? — Ja, jeg seer Lammene. — Ikke altid ere Menneskene lykkelige. — Wfselet har lange Øren. — Var denne Hat dyr? — Nei, Hatten var meget billig. — Her ere to gamle Bonder. — Hvor vare \mathfrak{I} ? — Vi vare her hele Dagen. — Hvilken Farve har eders Husus? — Det er rødt. — Hvor er det brede Lagen? — Her bringer jeg Dem Lagenet. — Idag var det en smuk Dag; Himmelnen var ganske blaa. — Hvor er den norske Bæver? — Her er han ikke. — Har De brede eller smalle Bræder? — Jeg har saavel brede som smalle. —

21.

Har min Søster Ret eller Uret? — Hun har Ret; men Deres Møster har Uret. — Naar havde Du den hollandske Bog? — Iforgaars havde jeg denne Bog. — Hjorten er et ødelt Dyr, men Ræven og Hatten ere meget smue Dyr. — Seer Du Faaret, mit kjære Barn? — Nei, men dette stygge Svin seer jeg. — Er det idag Onsdag eller Torsdag? — Idag

er det hverken Onsdag eller Torsdag, men Fredag. — Denne Skov har mange Bege. — Er denne smukke Tulipan Deres? — Ja, Tulipanen er min. — Denne gamle Mand er en Thy. — Hvor er din brogede Fugl? — Jeg har ikke nogen broget Fugl. — Der gaae begge Føllene og begge Kiddene. — Varmen er nu meget stor. — Denne lille Piges Længsel var stor. — Har Danmark mange Bege? — Ja, Danmark har mange Bege. — Er Fængslelet en smuk Bygning? — Nei, det er ikke nogen smuk Bygning. — Denne Hunds Kløgskab er stor. — Det var en stor Forandring. — Er Brættet langt? — Ja, dette Bræts Længde er meget stor. — Hvor er Deres graae Kjole? — Jeg seer ikke Kjolen. — Hvor er min Blikdaase? — Her er Daasen. — Hvor ere mine Guldbriller? — Jeg har ikke Deres Guldbriller. — Naar kommer Deres Kone? — Min Kone kommer i overmorgen. — Denne gamle Russers Bedrøvelse var meget stor. — Kongen har to Gulddaaer. — Hvor er vor lille Bliffjedel? — Ejendstæigen har Kjedlen. — Hvormange Dage har Ugen? — Ugen har syv Dage. — Naar kommer din Farbroder? — Han kommer imorgen. — Naar var den thdske Smed her? — Han var igaar her. — Har De mange Søskende? — Jeg har otte Søskende: fem Søstre og tre Brodre. — Denne eensiede Mand er en Russer. — Er din Son endnu ikke ni Aar? — Nei, han er blot otte Aar. — Hvor ere mine Skoe og mine Tøfler? — Jeg seer hverken Deres Skoe eller Deres Tøfler. — Her var en stor Strigen. — Hvor er Thyen? — Jeg seer ikke Thyen. —

22.

Tulipanen er en smuk Blomst, men Rosen er den smukkeste og meest velsugtende af alle Blomster. — I denne Helligdom ere vi sikrere end hos Eder. — Min Søsters Længsel var større end min. — Er din Broder øldre end Du? — Min Broder er nitten Aar gammel, og jeg er kun sytten. — Denne Pige er beskednere end Deres Datter. — Min Broder er yngre end jeg, men min Søster er øldre end jeg. — Thysland er større end Danmark; men Rusland er det største af

alle europæiske Riger. — Rosen er den allersmukkeste af alle Blomster. — Hvilken Konge er den ældste i Europa? — Kongen af Würtemberg er den ældste af alle europæiske Konger. — Hvormange Maaneder har Året? — Året har tolv Maaneder. — Dette Suffer er meget lyst. — Ere Deres Østre her? — Nei, iforgaars vare alle mine Østre her; men nu ere de i Kjøbenhavn. — Haren er det frugtsomste af alle Dyr. — Hvor boer Deres Datter? — Hun er nu i Norge. — Marts er længere end April; men Februar er den korteste af alle Maaneder. — Hvormange Born har din Fætter? — Min Fætter har elleve Born: otte Sønner og tre Døtre. — Hjorten er det smukkeste og Hundten det troeste af alle Dyr. — Denne unge Pige er idag endnu mere bedrøvet end igaar. — Hvormange Konger havde Rom? — Rom havde syv Konger. — Denne thyske Smed er mig ganske fremmed. — Hvilken蒲de er Deres? — Den øverste蒲de er min. — Hvormange Kager har dette Barn? — Barnet har elleve Kager. — Baade min Onkel og min Tante vare iforgaars hos os. — Hamborg er en stor Stad, Berlin er endnu større, men London er den største af alle europæiske Stæder. — Jeg spørger Dem: hvor er mit Solvuh? — Jeg har ikke Deres Uhr, min Herre. — Giv mig mine Støvler. — Jeg seer ikke Deres Støvler. — Min Frakke er brunere end Deres. — Reiser De til Thysland? — Nei, jeg reiser til Sværig. — Mit eget Barn var mig ikke tro. — Begge mine Østre vare et heelt Aar i Paris. — Pigen bringer os tyve Eg. — I Danmark er Kjøbenhavn den smukkeste og største By. —

23.

Kommer Du idag til mig, min kjære Ven? — Nei, idag kan jeg ikke komme. — Han er den bedste af alle Brødre. — Er dette Skib et svensk eller et norsk? — Det er hverken et svensk eller et norsk, men et engelsk Skib. — Bring mig fjorten Ebler og tolv Pører. — Seer De denne lille Pige? — Jeg seer ikke nogen lille Pige. — Havde Tjeneren Deres Gulduhr og Deres Solvring? — Han havde hverken mit Uhr eller min Ring. — Kjøb mig en fort Silkehøf. —

Ere Deres Broders Heste store eller smaa? — Min Broders Heste ere meget smaa. — Min Son reiser meget ofte til Hamborg. — Igaar var min Broder her, og iforgaars min Søster; men nu ere de begge to i Frankfurt hos vor Onkel. — Naar kommer Deres Tante? — Hun kommer imorgen. — Kommer din Fader idag? — Nei, han kommer iovermorgen. — Kommer Dronningens Søster tit til Dem? — Ja, hun kommer tit til os. — Det var ganske rigtigt. — Han er den fattigste i hele Byen. — Denne Bonde bringer os Egg. — Har De flere Stole i Deres Værelse end jeg i mit? — Jeg har flere i mit end De i Deres: jeg har sexten, og De har kun tretten. — Har Deres Onkel flere Heste end Deres Fætter? — Ja, min Onkel har atten Heste, og min Fætter har blot femten. — Kongen af Portugal er hungre end Kongen af Danmark. — Solen er større end Maanen. — Vort Huis er mindre, men smukkere end Deres. — Hvor boer De? — Nu boe vi paa Landet. — Her ere vi sikrere end hos Dig. — Kjøb mig to Skeer og en Sax. — Have vi ikke Ret? — Nei, I have Uret. — Denne lille Drengs Flid er meget ringe. — Deres Kjole er mere broget end min. — Bogen er tungere (oder: sværere) end Pennen. — Denne Rose er den meest vellugtende af alle mine Blomster. — Eders Fader er her. —

24.

Min Snor er længere og bredere end Deres. — Denne Russer er den eneste Smed i den lille By. — Varmen er idag større end igaar. — Seer Du ikke mine Strompebaand? — Nei, jeg seer ikke Deres Strompebaand. — Bring os tre Olglas. — Jeg har kun et eneste Olglas. — Er denne hollandske Væver rig? — Ja, han har mange Penge. — Bring mig min Solvdaase. — Jeg seer ikke Deres Daase. — Veslet er mindre end Hesten. — Din Kjole er meget net. — Hvor ere begge mine brogede fugle? — Her ere fuglene ikke. — Denne unge Snedker har altid røde Kinder. — Kjøb mig et Par nye Silketøfler. — Boer De endnu paa Landet? — Nei, nu boe vi i Staden. — Naar reiser De til Dänischer Schlüssel.

mark? — Fovernorgen. — Naar vare I hos mine Forældre? — Vi vare iforgaars hos dine Forældre. — Mine kjære Forældre ere syge. — Har din yngste Broder flere Bøger end Du? — Jeg har færre Bøger end han: han har femten, og jeg har kun tolv. — Hvor ere de graae Hatte? — Her ere de ikke. — Giv mig ikke hele Stykket. — Dette Barn er meget beskedent og bly. — Har De min Blidelse? — Nei, jeg har ikke Deres Daase. — Komme Mændene til os? — Nei, de komme til min Morbroder. — Hvilkens Ær er Deres? — Den bagerste er min. — Idag have vi den første December. — Tarquinius Superbus var Roms sidste Konge. — Theodor er den flittigste af alle Børnene. — Ere eders Værelser lyse? — Ja, alle vore Værelser ere meget lyse. — Hvor vare mine graae Beenklæder? — Pigen havde Deres Beenklæder. —

25.

Er Deres Kone syg? — Hun er endnu meget svag. — Naar er De idag hjemme? — Jeg er hele Formiddagen hjemme. — Er Russeren endnu paa Bjerget? — Nei, han er i Byen. — Hent mig den lille Brødkurv. — Jeg seer ikke Brødkurven. — Kommer De nu hjemmefra? — Nei, jeg kommer fra min Faster. — Denne sorte Hest er et meget kraftfuldt Dyr. — Seer De denne store, smukke, kraftfulde Bjergbeboer? — Ja, jeg seer Bjergbeboeren. — Kjøbenhavn, Danmarks Hovedstad, er Rigets største og smukkeste Stad. — Denne Tømmermand er den rigeste Mand i hele Byen. — Bring mig den store Kurv. — Her er Kurven ikke. — Kongeriget Sverrig er større end Kongeriget Danmark. — Var Udenrigsministeren hjemme? — Nei, han var hele Eftermid-dagen hos Kongen. — Dyrehaven i Berlin er meget smuk. — Professorens Ergjerrighed er meget stor. — Hvor var Ildebranden i Formiddags? — Hos den norske Tømmer-mand. — Min kjære Moder kjøber mig en ny, lyseblaau Kjole. — Have vi endnu Gulerødder? — Ja, vi have endnu mange Gulerødder. — Dronningen var meget gavmild. — Hvor er Stuepigen? — Stuepigen er ikke hjemme; men vor

Barnepige er her. — Denne Skolelærers Flid er stor; men han er ogsaa meget ørgjerrig. — Hvor ere Deres Børneborn? — Alle mine Børnebørn ere nu i København. — Naar er Du hjemme, kjære Ven? — Jeg er altid hjemme om Formiddagen. — Naar vare I hos os? — Vi vare igaar Eftermiddags hos Eder; men der var Ingen hjemme. —

26.

Gaaer De nu hjem? — Nei, jeg gaaer til Professoren. — I Formiddags var en svensk Student hos os. — Hvor vare I igaar Formiddags? — Vi vare begge to hjemme. — Om Eftermiddagen er Generalen altid hos sine Døtre. — Hvor var De igaar? — Om Formiddagen vare vi hjemme, om Eftermiddagen hos den franske Væver. — Kommer De fra Dyrehaven? — Nei, jeg kommer hjemmefra. — Send mig de to Solvlystager. — Her bringer jeg Dem Lysestagerne. — Bonderbørnenes Dumhed er meget stor. — I den lille Landsby vare iforgaars to Børneballer. — Bondesønnernes Flid var ikke ringe. — Ere Gulerødderen idag gode? — Idag ere de bedre end igaar. — Tyven havde begge Lysestagerne. — Norges Hovedstad, Christiania, er ikke nogen stor Stad. — Hvormange Spegesild have vi? — Vi have endnu tretten. — Var Bondemanden i Formiddags hos Dem? — Nei, han kommer altid kun om Eftermiddagen til os. — Din lyseblaa Kjole er ikke smuk. — Naar bringer Skrædderen mine graae Buxer? — I Eftermiddag. — Vare Bonderbørnene flittige? — Nei, de vare alle meget dogne. — Er Murerens Søn flittig? — Ja, han er den Flittigste i hele Skolen. — Er Grækenland et stort Rige? — Nei, nu er Grækenland kun et lidet Kongerige. — Binduesruderne ere meget smaa. — Kongen vare ganske magteslos. — Hent mig min lille Sax. — Naar sender De mig mine Størler? — Førmorgen. — Er Russeren Smed? — Nei, han er enten Tømmermand eller Murer. — Send mig fjorten Ølglas. — Hvor ere begge Barnepigerne? — De ere begge to i Barnestuen. —

27.

Hvorfor bringer De os ingen Øst? — Fordi vi ingen Øst have. — Frederik den Anden eller den Store var omrent sex og syrgethve Åar preussisk Konge. — Hvad hedder den største europæiske Stad? — Den største europæiske Stad hedder London: denne Stad har mere end to Millioner Indbyggere (oder: Indvaanere). — Min ældste Broder er sex og thve Åar gammel, min yngste Søster er fjorten. — Hvilken er den korteste Maaned i Året? — Den korteste af alle Maaneder er Februar: denne Maaned har sædvanlig kun otte og thve Dage. — Tyrstendommets Lippe er kun meget lille. — Hvormange Indbyggere har Breslau? — Breslau har i det Mindste (oder: idetmindste) hundrede og tredive tusind Indbyggere. — Christian den Fjerde var tredsfindsthve Åar Konge i Danmark, men Christian den Ottende kun omrent ni Åar. — I denne lille By boer der elleve Skroddere, ti Skomagere, men kun fem Snedkere. — Hvormange Maaneder, Uger og Dage har Året? — Et Åar har tolv Maaneder, to og halvtredsfindsthve Uger og trehundrede og fem tredsfindsthve Dage. — Jeg spørger Dem: hvor boer Deres Onkel? — Min Onkel boer nu paa Landet. — Naar er De idag hjemme? — Klokk'en (oder: Kl.) ti. — Baade min Broder og min Søster ere nu i Kjøbenhavn. — Er Kjøbenhavn smukt? — Ja, Kjøbenhavn er en meget smuk Stad. — Giv mig blot et lille Stykke Fisk. — Kjøb mig to Pund Smør. — Tyrkiet er nu større end Grækenland; men tidligeere var Grækenland større end nu. — Hvad er Klokk'en? — Det er meget sildigt (oder: seent): Klokk'en er næsten tre Quartees til ti. — Dette Bjerg er meget smukt. — Bring mig den lille Kurv. —

28.

Hvormange Indbyggere har Frankrig? — Det har omrent syrgethve Millioner Indbyggere. — Hvorfor kommer De saa seent? — Det er ikke seent: Klokk'en er kun halvfem. — Har De ingen anden Viin? — Jeg har bedre Viin. — Hvorfor gaaer De ikke hjem? — Fordi det endnu er meget tidligt. — Nu

gaaer jeg hjem: det er meget sildigt. — Kommer Du nu hjemmefra? — Nei, jeg kommer fra min Morbroder. — Denne rode Hest er et meget kraftfuldt Dyr. — Bring mig Bøgerne. — Jeg seer ikke Bøgerne. — Seer Du ikke min Kniv og min lille Sax? — Jeg seer hverken Deres Kniv eller Deres Sax. — Reiser De til Sverrig? — Nei, min Herre; jeg kommer fra Sverrig, men jeg reiser til England. — Min øldste Broder har et stort Stykke Guld. — Seer De ikke denne kraftfulde Bjergbeboer? — Nei, jeg seer ikke Bjergbeboeren. — Hvor ere Deres Slægtninge? — Alle mine Slægtninge ere døde. — Naar reiser De? — Jeg reiser endnu idag med begge mine Østre til Hamborg. — Kjøbenhavn, Danmarks Hovedstad, har nu næsten hundrede og tred findstyve tusind Indbyggere. — Bare J. i Sverrig og Norge? — Ja, vi være næsten to Aar i Sverrig og omtrent otte Maaneder i Norge. — Hvad hedder det største Kongerige i Thyskland? — Af de fire mindre thyske Kongeriger er Baiern det største og Sachsen det mindste; af Tyskstendommerne er Liechtenstein det mindste. — Hvor mange Born har din Fætter? — Han har fem Østre og tre Sønner. — Christina, Gustav Adolphs Datter, var omtrent to og thve Aar Dronning i Sverrig. — Denne unge Pige er meget bestedten. — Hvilken Vei gaaer De? — Jeg gaaer den forreste. — Hent mig vor lille Brodkurv. — Her er ingen Brodkurv. — Har De Biin eller Øl? — Jeg har baade Biin og Øl. — Gaaer De nu hjem? — Nei, jeg gaaer til mine Børnebørn. — Tarquinius Superbus var den syvende og sidste romerske Konge. — Hvor var De igaar? — Jeg var hele Dagen paa Landet. — Har den fattige Mand et Faar? — Denne Mand er ikke fattig: han har flere Faar, to Heste og syv Sør. —

29.

Var der i Formiddags mange Mennesker hos Dem? — Ja, der var mange Mennesker hos os. — Er den danske Smed alle rede (oder: alt) der? — Ja, han er allerede næsten en heel Time der. — Boer der mange Murere og Tømmermænd i

denne Landsby? — Der boer mange Murere, men kun faa
Tømmermænd der. — Hvormange Æg bringer Pigen os? —
Pigen bringer os thve (oder: en Snees) Æg. — Deres For-
ældre sende Dem et Stykke Flest. — Hvormange Knapper har
Du, kjære Ven? — Jeg har idetmindste fire Dusin. —
Hvorfor var De igaar Eftermiddags ikke hos Deres Slægt-
ninge? — Fordi jeg var syg. — Du kommer meget silde. —
Gaaer De allerede? — Ja, jeg gaaer hjem: det er allerede
meget seent. — Naar kommer Deres Faster? — Hun kom-
mer imorgen fra Landet. — Naar er De hjemme? — Jeg
er sædvanlig hjemme om Formiddagen. — Er din Søster
yngre end Du? — Nei, hun er idetmindste tre Aar ældre
end jeg. — Hvad er Klokkens? — Klokkens er allerede halv
otte. — Hvad hedder Kongen af Sværig og Norge? —
Han hedder Karl den Femtende. — Hvor ere Deres graae
Snore? — Jeg har kun blaae Snore. — Er Stuepigen
allerede der? — Nei, endnu ikke; men begge Barnepigerne
ere her. — Hent mig en Spegesild, et Pund Smør og et
Stykke Ost. — Have vi intet Flest? — Nei, vi have intet
Flest. — Bring mig mine to Kamme. — Jeg har ikke Deres
Kamme. — Hvor ere mine Silketøfler? — Jeg seer ikke
Deres Tøfler. — Denne unge Piges Længsel er meget
stor. — Hvad hedder Du, min lille Dreng? — Jeg hedder
Frederik. —

30.

Hvor er Deres lille Hund? — Min Hund er død imor-
ges; den var mig et tro Dyr. — Var De iastes (eller: igaar
Aftes) hos os? — Nei, jeg var igaar Morges Klokkens tre
Qvarter til ni hos Dem. — Hvor er Kniven? — Her er
den. — Giv hende Uhret. — Seer De denne smukke Stjerne?

— Ja, jeg seer den. — Her bringe vi Dem to Borde og
fire Stole. — Var Dronningens Tjener hos den gamle, syge
Tømmermand? — Nei, Dronningen selv var der. — Hvor
ere Deres Døtre? — Begge mine Døtre ere paa Veien til
Frankfurt. — De boer allerede tre Aar i Hamborg? — Nei,
jeg boer kun to Aar i Hamborg. — Var den tiende Opgave

Dem vanskeligere end den niende? — Saavel den niende som den tiende Øpgave vare meget lette; kun den første var mig noget vanskelig. — Giv ham et Øble, men ingen Poere. — Skammer De Dem ikke? — Nei, vi skamme os ikke. — Drengen skammer sig. — Faften ere mine Søskende hos Deres Forældre. — Hvor er den gamle Kone? — Hun var allerede iforgaars meget svag; jeg gaaer nu til hende. — Opvarter! bring os en Flaske Viin. — Opvarteren er ikke her. — Hvorfor er De idag saa bedrøvet? — Jeg er meget bedrøvet; thi min bedste Ven er destoværre (oder: dessværre) død igaard Aftes. — Hvor er Deres Moder idag? — Min Moder er dessværre meget syg. — Vor lille Son er destoværre meget svag; tidligere var han saa kraftfuld. — Er Deres Tjener en Svensker eller en Normand? — Han er hverken en Svensker eller en Normand, men en Dansk. —

31.

Det danske Sprog er vanskeligere end det engelske; men det thyske er et af de allervanskeligste europæiske Sprog. — Er det svenske Sprog smukt? — Ja, det svenske Sprog er meget velklingende; men det er ikke saa rigt som det thyske. — Er Deres Tjener en Franskmand? — Nei, han er en Hollænder. — Tale Deres Døtre Thysk eller Dansk? — De tale begge Sprogene ganske flydende. — Hvorfor bringer De os ikke et større Bord? — Fordi jeg kun har dette lille Bord. — Gamle Tjenere ere sædvanlig de bedste og troefste. — Jeg spørger Dig: er din Fader endnu syg? — Ja, dessværre er min gode Fader endnu meget svag. — Hvormange Sprog taler denne General? — Han taler flydende fem Sprog: Fransk, Engelsk, Thysk, Hollandsk og Dansk. — Er Snoren god? — Nei, den er for fort. — Ere Øblerne gode? — Nei, thi de ere altfor (oder: for) sure. — Er De hjemme om Formiddagen? — Sædvanlig er jeg hele Formiddagen hjemme; men undertiden gaaer jeg til mine Søskende. — Naar kommer Thyskeren til Dem? — Ellers kommer han altid kl. elleve eller tolv. — Hvor er Fuglen? — Her er den; giv den et Stykke Sukker. — Taler Deres Ven Fransk?

— Han taler baade Franskt og Engelsk. — Hent mig de to smaa蒲der. — Jeg seer blot een蒲de. — I Frankrig er der mange Ulve. — Hvor er den engelske Opparter? — Denne Opparter er ingen Englaender, men en Dansk. — Hvor er den lille蒲de? — Her er den. — Giver Du den fattige Kone Smør? — Jeg giver hende enten Brod eller Smør. — Giver De Hunden Brod? — Nei, jeg giver den Kjød. — Hent mig den lille Blifdaase. — Her bringer jeg den. — Send mig min Silfelaabe. — Jeg har ikke Kaaben; Deres Tjenestepige har den. — Skammer Svenskeren sig? — Nei, han skammer sig ikke. — Undertiden er Maanen ganske lille. — Man er sig selv nærmest. —

32.

Kommer De snart? — Ja, nu kommer jeg, min Herre. — Hent mig et Glas Vand. — Vandet er her meget daa-ligt. — Ere Hattene smukke? — Ja, de ere virkelig meget smukke. — Jeg kjøber mig et Par nye, gule Handsker. — I September er det undertiden endnu meget varmt; men Maarts er sædvanlig en meget kold Maaned. — I Norge er det sædvanlig koldere end i Danmark. — Faderen giver sin Son en Kniv. — Er Deres yngste Broder ikke tretten Aar gammel? — Nei, han er næppe (oder: knap) elleve Aar gammel. — Er De sulsten? — Nei, sulsten er jeg ikke, men tørstig er jeg. — Har De mine sorte Handsker? — Nei, jeg har dem ikke. — Har Deres Gjenbo mange Treer? — Ja, han har mange, smukke Treer. — Vor Have er mindre, men smukkere end eders. — Hvor er Deres Morbroder idag? — Min gode Morbroder er destoværr syg siden igaar. — Jeg giver vor fattige Nabo et Brod og et Stykke Flest. — Hvor er eders Moder? — Vor Moder er endnu i vor Ma-boes Have. — Hvor er den thdske Vøvers Broder? — Hans Broder er paa Beien til Grækenland. — Vor gode Dronning var allerede for fjorten Dage siden meget syg. — Er Deres Ven god? — Nei, den er meget daa-lig. — Hvor er Deres gamle Gartner? — Vor Gartner er idag paa Landet. — Hvor vare dine Søstre iastes? — De vare begge to paa

Theatret (oder: paa Komedien). — Af Aarets tolv Maaneder er Januar sædvanlig den koldeste Maaned, og Juli den varmeste. — Norge er større end Danmark; men dets Hovedstad er mindre end Danmarks Hovedstad. — Er Dronningen virkelig ældre end Kongen? — Ja, det er ganske rigtigt: hun er idetmindste to Aar ældre end sin Mand. —

33.

Er Deres Gartner en Franskmand eller en Dansk? — Han er hverken en Franskmand eller en Dansk, men en Thysker. — Deres kone har Uret; men vi have Ret. — Denne unge Pige er knap et Aar i Danmark, og hun taler allerede flydende Dansk. — Oprarter! bring os tre Kopper The. — Vi have ingen The. — Giv os noget Bred, Smør, Ost og en Flaske Ol. — Ere mine Støvler maaſkee der? — Nei, her ere dine Støvler ikke. — Ellers var det ganske rigtigt. — Din yngste Broder var allerede i Formiddags hos mig. — Gaaer De iafsten paa Komedien? — Nei, jeg var først igaar Aftes paa Komedien. — Var Deres ældste Søster ikke iforgaars i Theatret? — Nei, iforgaars var hun paa Koncert. — Gaaer Du nu hjem? — Nei, jeg gaaer først paa Apotheket; min lille Søster er nemlig desværre meget syg. — Naar var De i Kjøbenhavn? — Jeg var der for omtrent syv Uger siden. — Siden iforgaars boe vi paa Landet. — Ere de tre hvide Vender vores? — Nei, de ere ikke vores. — Moderen giver sin lille Son en Kage. — Hvorfor gaaer De idag ikke paa Koncert? — Fordi jeg ikke har Penge. — Hvor var Ilden i Eftermiddags? — Hos vor Gjenbo, Snedkeren. — Kommer De maaſkee til os iafsten? — Nei, iafsten gaaer jeg paa Komedie. — Boer Deres Familie ikke snart et heelt Aar i London? — Nei, min Familie boer næppe syv Maaneder i London. — Har De Ild? — Nei, jeg har ingen Ild. — Kommer Deres Ven snart hjem? — Min Ven er nu paa Landet. — Ere Fuglene vores? — Ja, de ere vores. — Var Du fulsten? — Nei, jeg var hverken fulsten eller torstig. — Denne Gjerning var meget ædel. — Seer Du denne Kat? — Ja, dens Kloer ere usædvanlig store. — Den stakkels Mand! Hans eget Barn er ham ikke tro. —

34.

Sover De endnu? Det er allerede ganste lyst. — Jeg har ikke sovet hele Natten. — Min Moder har søgt Eder overalt (oder: allevegne); hvor vare Æ? — Vi vare et Par Timer i Naboen's Have. — Søger De om (oder: efter) Deres Handsker, min Ven? — Ja, jeg seer dem ikke. — De ligge paa det lille, gronne Bord. — Er De tilfreds med Deres nye Tjener? — Nei; thi han er hverken flittig eller tro. — Søger De efter Deres Stok eller efter Deres Hat? — Jeg søger hverken efter min Stok eller efter min Hat, men efter mine hvide Handsker. — Ere Æ tilfredse med eders nye Stuepige? — Ja, vi ere tilfredse med hende; idetmindste er hun tro. — Have disse Kjøbmænd Penneknive at sælge? — Ja, de have mange Penneknive. — En saadan (oder: saadan en, oder: en slig, oder: slig en) Troskab er virkelig sjeldent. — Isak harde to Sonner: den øldste hed Esau, den ungste Jakob; hin var Faderens Yndling, denne Moderens Yndling. — Er Theatret i Dresden smukt? — Theatret i Dresden er ikke blot det smukkeste thyske Theater, men maaske et af de smukkeste i hele Europa. — Min Længsel var større end mine Søskendes. — Den første Dag i Ugen hedder Søndag, den syvende og sidste: Løverdag. — Jeg har igjen (oder: etter) det samme Børrelse. — Vor Gartner er allerede tre og halv-fjerdindstyve Aar gammel; men han er endnu en kraftfuld Mand. — Er denne Opgave vanskelig? — Nei, den er meget let. — Kjøbmanden har solgt os dette Glas. — Jeg spørger Eder: hvor hoer denne gamle, ulykkelige Kone? — Hun hoer hos sin Datter. — Disse to Treer ere ikke saa grønne som hine. — Et saadant godt Menneske elsker jeg. — Elst dine Forældre og dit Fædreneland (oder: Fædreland, oder: Føde-land)! — Saadanne Venner elsker vi. — Denne Kone elsker ikke engang sit eget Barn; slig en Moder er hun! — Denne Ven er virkelig meget fort. — Giv mig endnu engang de samme Bøger. — Saadan en Pennekniv er meget billig. — Hvilket er Deres Fædreneland? — Mit Fædreneland hedder Danmark. — Den første romerske Keiser hed Augustus, den sidste: Romulus Augustulus. —

35.

Er Deres Datter syg? — Ja, hun er igjen meget syg. — Hvorfor kommer Du ikke mere til os? — Fordi jeg ikke har Tid. — Hun har givet mig dette lille Stykke Brod. — Denne franske Djener var os ofte utro. — Han er nu ikke mere i sit Fædreland; thi han boer i Holland. — Den hele Formiddag var Beiret idag meget daarligt. — Hvor var Du i Eftermiddags? — Jeg var hos min Fætter. — Har De seet Solvuhret, [som] jeg har kjøbt? — Nei, jeg har ikke seet det. — Manden, som (oder: hvem) jeg har givet Bogen, er nu i Paris. — Hvilkens Stof er Deres? — Jeg har ingen Stof. — Beklagelsesværdig er det Menneske, som aldrig er tilfreds med sig selv. — Den gamle, fattige Kone, som endnu igaar Aftes var hos os, er død imorges. — Er denne Pennekniv Deres? — Nei, den tilhører min yngste Søster. — Hvilkens Have tilhører Dem? — Den lille Have med de fem smukke Træer er vores, men den anden er vor Naboes. — Taler denne Herre ikke Engelsk? — Nei, han taler enten Dansk eller Svensk. — Den samme Ærste, der herskede over Sachsen, var ogsaa Konge i Polen. — Det Menneske, hvis Born aldrig ere flittige, er beklagelsesværdigt; men endnu mere beklagelsesværdig er den, som selv ikke er flittig. — Hvad er Klokkens nu? — Det er Middag. — Komme mine kjære Forældre ofte til Dem? — Nei, de komme meget sjeldent til os. —

36.

Naar reiser De? — Jeg reiser ikke; thi jeg er for svag. — Hvor er den lille Dreng, hvis Fader er død? — Han er paa Vandet. — Her er den thyske Kjøbmand, af hvem jeg har kjøbt min Guldring. — Er Mureren hjemme? — Han ligger endnu; thi han er syg. — Er Grossereren, som ifor-gaars var hos din Fætter, en Thysker? — Nei, han er en Dansk. — Ere disse Tulipaner vores? — Nei, de tilhøre vor Gjenbo. — I disse Skove er der mange Bøge. — Den store, røde Bygning, De der seer, er et Fængsel. — Hvo,

som siger dette, har Uret. — Sover De endnu? — Kloffen er næsten otte. — Hvor ere mine Briller? — Jeg har lagt dem paa Bordet. — Lægger Du min Hat paa Bordet? — Nei, jeg lægger den paa en Stol. — Kommer Du torsdag hjem? — Nei, jeg er ganske værd. — Naar er De hjemme? — Imellem (eller: mellem) Kloffen ti og tolv er jeg næsten altid hjemme. — Du, som er saa rig, giver de fattige Intet! — Jeg var idag alt tre Gange hos Dem. — Gaaer De mit til Krømmeren? — Nei, jeg gaaer til Grosserer. — Hvad vi have kjøbt, var meget dyrt. — Sælger denne Kjøbmand ogsaa Øst? — Nei, Øst har han ikke. — Sælger De mange Handsker? — Ja, jeg sælger mange Handsker. — Har De idag seet den tydste Tømmermand? — Nei, jeg har ikke seet ham siden iforgaars. — Hvad jeg har sagt, var rigtigt. — Ere Deres Klæder nu torre? — Nei, de ere endnu ganske værde. — Fyrstens Yndling havde sagt Dem overalt; men De var ingensteds at see. —

37.

Hvo (eller: hvem) er der? — Det er mig. — Hvilkens Frakke har Bageren solgt? — Bageren har solgt sin blaae Frakke. — Hvad er din Fader? — Min Fader er Guldsmed. — Hvad søger De om, min kjære Ven? — Jeg søger om mit lille Speil. — Jeg seer ikke noget Speil. — Hvis fugl er denne? — Fuglen tilhører mig. — Hvad Deres Datter har sagt, er ganske uregelmæssigt. — Hvem havde sagt Dem det? — Det var ikke os. — Hvem Hatte ere disse? — Hattene tilhøre min yngste Søster. — Hvad har Du igjen kjøbt af Hattemageren? — Jeg har kjøbt en graa Hat. — Har De maaskee lidt Brød eller Øst? — Jeg har hverken Brød eller Øst. — Hvo har kjøbt disse stygge Handsker? — Den tydste Kobbersmed har kjøbt dem. — Hvem kommer der? — Det er os. — Hvo havde bragt Dem begge Brevene? — Vor Nabo, Handskemageren. — Har Maleren endnu mange Malerier? — Han har endnu fem og tyve. — Have Deres Østre ellers endnu mange Bøger? — De have Bøger nok. — Kan din yngste Broder allerede skrive? —

Nei, skrive kan han endnu ikke, men læse kan han. — Har Skædderen allerede bragt min Frakke? — Nei, men Deres Kjole har han bragt. — Har De sagt det? — Nei, Uhrmageren har sagt det. — Har De ikke seet mine sorte Handsker? — Nei, jeg har ikke seet dem. — Bring mig en Kop Kaffe. — Vi have ikke Kaffe. — Hvo har skrevet disse Breve? — Kobbersmeden har skrevet dem. — Fra hvem er dette Brev (oder: hvem . . . fra?)? — Det er fra min Møster. —

38.

Har De endnu Bogen? — Ja, jeg har den; det er en meget nyttig (eller: gavnlig) Bog. — Hvilket Land er det største i Europa? — Det største europæiske Rige hedder Rusland. — Har Deres Farbroder endnu det lille, smukke Speil? — Nei, han har solgt det. — Jeg har ofte nok sagt Dem det. — Har De endnu den samme Daase? — Nei, jeg har en anden. — Opvarter! bring os et Glas Viin og et Glas Vand. — Har Du givet Bageren Brødkurven? — Jeg har ikke seet Brødkurven. — Er det Øl, vi have kjøbt, saa dyrt som Deres Onkels? — Nei, det er billigere. — Hvor er Deres gamle, svenske Tjener? — Han er nu i sit Fødeland. — Sælger Deres Ven Viin? — Ja, han kjøber og sælger altid Viin. — Hvis Hest havde De iforgaars? — Iforgaars havde jeg Bagerens Hest; men idag har jeg min egen. — Er dette Øl godt? — Nei, det er meget daarsligt. — Hvorfor vilde De ikke gaae med os? — Fordi vi ikke havde Tid. — Jeg spørger Dem: hvor er mit Sølvbæger? — Det kan jeg ikke sige Dem. — Hvem tilhører denne Træstue? — Den tilhører min øldre Broder. — Hvorfor vare I ikke hos os? — Faistes vilde vi komme til Eder; men vi kunde ikke gaae; thi vore kjære Forældre vare desto værre syge. — Vil De allerede gaae hjem? — Ja, vi ville gaae; thi det er allerede seent: Klokk'en er tre Kvarteer til ni. — Til hvem vil Du bringe dine Bøger? — Til vor Gjenbo, Hattemageren. —

39.

Naar vilde Du gaae til din Fætter? — Jeg vilde ikke gaae til min Fætter. — Var Deres Fader igaar hos Handstammeren? — Igaar kunde han ikke gaae: han havde nemlig ikke Tid. — Er denne Skomager en Dansk? — Nei, han er en Thysker; men han er alt otte Aar i Danmark. — Hvor mange Hatte har den franske Hattemager endnu? — Han har endnu syv og halvtredsfindsthve. — Har denne Guld-smed mange Penge? — Ja, han er en rig Mand. — Har De maasee allerede læst den nye Bog? — Nei, jeg har endnu ikke læst den. — Er det Dig, Frederik? — Ja, det er mig. — Hvor er Normanden, hvem Du har kjøbt dine Sølv-briller af? — Han er nu i sit Fædreneland. — Jeg seer ikke det lille Bord, hvorpaa jeg har lagt min Guldring. — Naar har De kjøbt disse smukke Glas? — Jeg har kjøbt dem for omtrent en Maaned siden. — Hvor er den svenske Grosserer? — Han er nu hos sine Sloegtninge i Gothenborg. — Hvor ligger denne Stad? — Den ligger i Sverrig. — Hvor mange Værrelser har Fyrsten? — Han har Værrelser nok. — Hvad har Du givet den fattige Kobbersmed? — Jeg har givet ham lidt øjed. — Hvor mange Opgaver har De strevet? — Jeg har allerede skrevet otte og tredive. — Søger Du efter Ølglassene? — Nei, jeg søger efter de to smaa flasker. — Søger De om den røde Snor? — Nei, jeg søger om mit blaae Baand. — Deres blaae Baand har jeg lagt paa en Stol i det grønne Værelse. — Have I virkelig sagt det? — Ja, vi, som selv have seet det, have sagt det. —

40.

Har Nogen mine Støvler? — Ingen har dem. — Har Deres Bager min Fugl eller Deres? — Han har ikke min, men sin egen Fugl. — Har De mange Knive? — Jeg har kun nogle. — Hvilke Baand har Du? — Jeg har de blaae og grønne. — Have vi Blæk nok? — Vi have noget. — Hvor mange Gafler vil Deres Tjener kjøbe? — Han vil kjøbe tre. — Mangen (oder: mangen en) Rig er ulykkelig, men

mange Fattige ere lykkelige. — De tre Brødre søger hver andre. — Hvem boer i eders Huus? — Ingen. — Hvilke Heste sælger De? — Jeg sælger alle de Heste, jeg har her. — I hvilket Bærelse er De sædvanlig? — Jeg er sædvanlig i det, som har de store vinduer. — Hvilken Pen har Du? — Jeg har ingen. — Har denne Maler mange Malerier? — Ja han har færdeles (oder: overmaade, oder: saare) mange. — Begge Hjenderne have givet hinanden Haanden. — Havde De allerede skrevet Brevet? — Nei, jeg havde endnu ikke skrevet Brevet. — Der gives saare mange Mennesker, som ere bællagelsesværdige. — Elst dine Forældre og dit Fædreneland! — Har Snedkeren endnu mange Stole? — Ja, han har overmaade mange. — Bruger Deres Broder endnu mit Speil? — Min Broder har ikke Deres Speil. — Behøvede De ikke en ny Hat? — Nei, jeg behøvede ingen; thi jeg havde tre Hatte. — En Dag har fire og tyve Timer, og hver Time har tredsfindsthyve Minuter. — Hvem har De fådt denne smukke Guldkjede af? — Jeg har fådt den af min Fætter, Guldsmeden. — Hvad spiser De? — Jeg spiser Flest. — Har De allerede spist? — Idag have vi allerede spist Kloften tolv. — Jeg kan ikke spise saa tidlig. — I Thydsland ere Fiskene sædvanlig ikke saa gode som i Danmark, Norge og Sverrig. —

41.

Hvo har kældt paa mig? — Deres Moder kælder paa Dem. — Paa hvem har De kældt? (oder: hvem har De kældt paa?) — Jeg kældte ikke. — Har De Viin nok, mine Herrer? — Vi have færdeles megen Viin. — Har De allerede Deres nye Solvuhør? — Ja, Uhret har jeg, men endnu ikke kjeden. — Hvor boer der en Smed? — Her boer der ikke nogen Smed; men i den næste Landsby boer der flere Smede. — Hvem tilhører denne smukke Uhrkjede? — Den tilhører min ældste Broder. — Min yngste Broder er vore Forældres Yndling. — Kældte Deres Onkel paa mig? — Nei, paa Dem har han ikke kældt, men paa Deres Søster, — Er dette Blæshuus dyrt? — Nei, jeg har fådt det meget

billigt. — Dette Menneske er aldrig her, naar vi behøve ham. — Hvo skriver Deres Breve? — Jeg skriver dem altid selv. — Har din Søster blot skrevet dette Brev? — Nei, hun har skrevet tre eller fire. — Er denne Hund Dem tro? — Dette Dyr, som jeg allerede har ti Åar, var mig endnu aldrig utro. — Alle Stadens Beboere være meget bedrøvede, fordi baade Kongen og Dronningen vare syge. — Vort store Værelse er nu ganske tomt. — Sælge disse Hattemagere mange Hatte? — Den ene følger saare mange; thi hans Hatte ere sædvanlig saavel gode som billige; men alle de andre følge kun faa, fordi deres Hatte baade ere daarlige og dyre. — Hvor gammel er din Fader? — Min Fader er syv og halvtredsindstyve Åar gammel. — Og din Moder? — Hun er omtrent otte Åar yngre end min Fader. — Hvorfor spise og drikke I ikke? — Fordi vi allerede have spist og drukket hjemme. —

42.

Er det nyttigt at have mange Venner? — Det er idet mindste bedre end at have mange Fjender. — Hvormange Nøgler har Du? — Jeg har syv Nøgler, nemlig to store og fem små. — Er denne Handskemager Deres Fjende? — Han er hverken min Fjende eller min Ven. — Der gives mange Mennesker, som aldrig ere tilfredse. — Hvem var der? — Vi vare der. — I denne Landsby boer der flere Kobbersmede, men kun en eneste Guldsmed. — I Frankrig gives der overmaade mange Ulve. — Hvor er min Nøgle? — Stuepigen har lagt den paa det lille Bord. — Hvem taler De om? — Vi tale om den danske Udenrigsminister. — Hvorlænge var De i Norge? — Jeg var der næsten fem Maaneder. — Hvor ofte var den franske Professor hos Dem? — Han var tre Gange hos os. — Hvor stor er eders nye Bogn? — Den er noget større end din. — Hvormange Müll kan De gaae i een Dag? — Imellem tre og fire. — Send mig et stort Blækhuis og lidt rødt Blæk. — Hvorlænge var De hos Generalen? — Jeg var næsten en heel Time hos ham. — Kommer De ofte til Deres Børnebørn?

— Nei, meget sjeldent; thi jeg er i den sidste Tid dessværre meget svag. — Drifffer De ikke Öl? — Nei, jeg drifffer aldrig Öl. — Hent mig noget Smør. — Hvor ofte var De hos den thyske Kræmmer? — Jeg var kun en eneste Gang hos ham. — De fleste Fjender har man ofte i sit eget Fødeland. — Man har kaldt paa Dem. —

43.

Giv mig den smukke Blomst. — Denne Blomst tilhører ikke mig. — Hvilkens er den smukkeste Maaned i Aaret? — Mai er sædvanlig den smukkeste Maaned i hele Aaret; men undertiden er April endnu smukkere. — Bring mig nogle Webler og Pærer. — Jeg har hverken Webler eller Pærer. — Guld og Sølv ere ødle Metaller. — Dette Bord er større og bedre end Deres. — Ulven og Ræven ere Rovdyr. — Absalon var den smukkeste, men ikke den bedste af Davids Sonner. — Hvor ere Deres Datters Snore? — Min Datter har ingen Snore. — Hvor ere begge dine Brødre? — Begge mine Brødre ere nu paa Landet. — Hvor boe nu Deres Slægtninge? — Alle mine Slægtninge boe nu i København; blot min yngste Søster boer i Gothenborg. — Christiania, Norges Hovedstad, har kun omtrent fem og tredive Tusinde Indbyggere; Stokholm, Sverrigs Hovedstad og Rigets største Stad, har over hundrede Tusinde Indbyggere. — Hvorfor spiser og drifffer De Intet? — Fordi jeg hverken er fulsten eller tørstig. — Har den thyske Pige smukke Tænder? — Ja, hendes Tænder ere smukke, men hendes Hænder ere store og røde. — Naar var min Morbroder hos Dem? — Han var Klokkens halv fem hos mig. — Hvilkens Farve har Deres nye Silketæbe? — Min nye Tæbe er lyseblaa. — Disse Bonders Dumhed er virkelig meget stor. — Hvor ere mine Skoe? — Imorges havde Tjenestepigen Deres Skoe. — Hvo havde mine Løfler? — Stuepigen havde dem. — Er din Hat graa? — Nei, den er blaa. — Opvarter! bring os et Par Flasker Viin, noget Brød, Smør og Ost. — Mig kan De bringe en Kop Kaffe. —

44.

Hvorfor gaaer De allerede? Det er endnu tidligt. — Nei, det er alt meget sildigt; Klokk'en er ni. — De har Uret: Klokk'en er endnu ikke otte. — Ere disse Bygninger smukke? — Disse to Bygninger ere de allersmukkeste i hele Byen. — Er min Son flittig? — Nei, han er en meget doven Dreng; men Deres Datters Flid er virkelig stor. — I denne lille By er der kun faa rige Beboere; de fleste ere meget fattige. — Har denne engelske Student mange Kundskaber? — Ja, denne unge Mand har virkelig sørdeles mange Kundskaber. — Var det franske Skib smukt? — Ja, det franske Skib var smukt, men det hollandske var endnu smukkere. — Er Deres danske Tjener tro og flittig? — Ja, min Herre, min Tjeners Trostak og Flid er stor. — Er der mange Bøge i denne Skov? — Ja, denne Skov har ikke faa Bøge. — Er Deres Gjenbo, Handskemageren, en Thysker? — Nei, han er en Dansk. — Hvormange Sprog taler Deres Ven, Professoren? — Han taler flydende sex Sprog, nemlig: Fransk, Hollandsk, Thysk, Engelsk, Dansk og Svensk. — Søger De efter Deres Kniv eller efter Deres Gaffel? — Jeg søger hverken efter min Kniv eller efter min Gaffel, men efter min Skee. — Deres Skee har jeg lagt paa Bordet. — Ligger De endnu? — Ja, jeg ligger endnu; thi jeg er desværre meget syg siden igaar. — Var Uhrmagerens Son idag flittig? — Nei, hans Son var idag meget doven og kaad. — Denne lille Rose, De her seer, er den smukkeste og meest vellugtende af alle mine Blomster. — Var min yngste Broder allerede idag hos Dem? — Ja, Deres Broder var allerede imorges Klokk'en otte hos mig. — Hvad vilde han faa tidlig hos Dem? — Det kan jeg ikke sige Dem. —

45.

Naar have vi de længste Dage? — I Juni ere Dagene længere end Nætterne; i December ere Dagene kortere end Nætterne. — I Danmark er April sædvanlig en smuk Maaned; Mai er undertiden endnu meget kold. — I December

er Kulden sædvanlig større end i November. — Er De tilfreds med Deres Stuepige? — Nei, jeg er ikke tilfreds med hende; thi hun er ikke flittig nok. — Hvor ere Eggene? — Eggene ligge i Kurven. — Gaaer Du iasten paa Komedie? — Nei, jeg gaaer paa Koncert. — Er Deres Moder en gammel Kone? — Min Moder er omtrent tredindstyve Aar gammel. — Mellem Hannover og Gottingen er der omtrent fjorten Miil. — Legger De Deres sorte Hat paa Stolen? — Nei, jeg lægger min Hat paa Bordet. — Dskar den Første var over femten Aar Konge i Sverrig og Norge, nemlig fra Marts 1844 til Juli 1859. — Hvad hedder Kongen af Danmark? — Nu er Frederik den Syvende dansk Konge. — Var det koldt igaar? — Nei, igaar var det meget varmt. — Er denne Bæver en Franskmænd? — Nei, han er enten en Englaender eller en Hollænder. — Hvor ere Deres Børn? — Saavel begge mine Sønner som begge mine Østre ere nu i Hamvorg. — Hvor er Oprarteren? — Der kommer han. — Hvor var Ilden i Eftermiddags? — Hos vor Nabo, Gartneren. — Var min ældste Broder maaskee hos Dem idag? — Deres ældste Broder var hos mig igaar Aftes mellem Klokken ni og ti. — Taler denne Franskmænd Thdst? — Han taler ikke flydende Thdst; min Fætter, Svenskeren, taler bedre Thdst. — Ere begge Puderne og Lagenet hvide? — Ja, nu ere de ganske hvide. —

46.

Hvor er Thyen? — Man har søgt ham overalt; men han var ingensteds at see. — Sover De endnu? — Nei, jeg sover ikke. — Var Kjødet godt? — Nei, det Stykke Kjød, De har givet mig, var meget daarligt. — Hvor gammel er Deres ældste Son? — Min ældste Son er næsten syv og thve Aar gammel. — Søger De om Deres Guldring? — Nei, jeg søger om mit Selbuhr, som jeg først igaar har kjøbt af den danske Uhrmager. — Hvor er min store Sax? — Jeg har lagt den paa det lille Bord. — Taler denne Grosserer Dansk? — Ja, han taler Dansk; men hans Fader taler det mere flydende. — De fleste Rovdyr ere hæslige. —

Hvilken Dag er den længste i Året? — Den een og thyvende Juni er den længste Dag i Året. — Og hvilken er den korteste Dag? — Den een og thyvende December er den korteste Dag. — Er din Snor smallere end vores? — Nei, min Snor er bredere end Eders. — Har De en hvid eller en rød Åo? — Jeg har saavel flere hvide som røde Åser. — Have I Sukker nok? — Vi have for meget Sukker. — Har De Salt nok? — Vi have for lidt Salt. — Har jeg Ræt eller ikke? — De har Ræt, og Sommermanden har Uræt. — Søger De om Deres Hat eller om Deres Stok? — Jeg søger hverken om min Hat eller om min Stok, men om mine graae Handsker. — Hvem har De kjøbt dette Par Sølvbriller af? — Dette Par Sølvbriller har jeg kjøbt af vor Gjenbo, den thyske Guldsmed. — Om hvilken Hest søger Du? — Jeg søger om min egen Hest. — Spiser De ikke Gulerødder? — Nei, jeg spiser aldrig Gulerødder. — Gaaer De nu i Dyrehaven? — Nei, jeg gaaer nu paa Apotheket. — Er Fyrsten gammild? — Ja, han er altid meget gammild. — Reiser De til Tyrkiet? — Nei, jeg reiser til Italien og maaskee ogsaa til Grekenland. — Hvor var Deres yngste Søn iastes? — Han var paa Børneballet hos min Ven og Nabo Snedkeren. — Hent os et Par Spegesild. —

47.

Hvad har De kjøbt? — Jeg har kjøbt et Pund Ost og en Snees æg. — Hvormange Knapper har Du? — Jeg har næsten syv Dusin. — Har Bonden mange ænder og Gæs? — Bonden har otte og tredive ænder og sex og tyve Gæs. — Hvor ere mine Guldbriller? — Her ligge Stængerne; men Glassene seer jeg ikke. — Hvor er vort Lys? — Vi have intet Lys; men Lysestagen er her. — Hvad har den gode Moder givet den lille Dreng? — Hun har givet ham en Kage. — Have I mange Søm? — Nei, vi have kun faa Søm. — Seer Du denne lille Myg? — Nei, jeg seer ikke nogen Myg. — Have Bonderne mange Lam? — De have nogle Lam. — Hjortens Hurtighed er større end Hestens. — Hvor ere mine Handsker og min Stok? — De ere ikke

her. — De har Ret: hverken mine Handsker eller min Hat ere her; men maaske ligge de i det grønne Værelse. — Har Drengen min Ven? — Nei, han har ingen Ven. — Har Snedkeren endnu vort store Bord? — Nei, Snedkeren har blot vore to smaa Stole. — Det franske Sprog er mere velskningende end det hollandske. — Bring mig min Ven. — Jeg seer ikke Deres Ven. — Er denne Skrädder et flittigt Menneske? — Ja, min Ven, Skrädderen er meget flittig. — Min hele Familie boer nu i København; blot min ældste Søster er i Stockholm. — Er Hundten Dig tro? — Ja, denne Hund er mig et meget tro Dyr. — Hvorfor kommer De ikke til mig? — Jeg var igaar hos Dem; men De var ikke hjemme. — Naar var De hos mig? — Imellem halv og tre Kvarteer til otte. — Er Himmelnen idag blaa? — Himmelnen er idag ganske graa. — Din yngste Son er et meget sun Barn. — Hvor ere Deres smukke Handsker? — Jeg seer ikke mine Handsker. — Taler din Onkel Engelsk? — Han taler tre Sprog, nemlig: Thysk, Engelsk og Dansk. — Jeg taler bedre Fransk end Hollandsk. — Hvilke europeiske Sprog ere de meest velskningende? — Italiensk, Spansk og Svensk ere de tre smukkeste og meest velskningende Sprog. — Min ældste Son er nu dessværre meget svag; tidligere var han meget kraftfuld. — Er Vinen god? — Denne Vin er altfor sød. — Den unge beskedne Pige var iforgaars hos min Tante. — Min engelske Tjener var mig altid meget tro. — Menneskene ere ikke altid tilfredse. — Have vi ikke idag den nittende? — Nei, idag er det den tyvende. — Deres Søsters Silkehæt er meget smuk. — Giv mig et Stykke Brød. — Jeg har intet Brød. — Er Øblet godt? — Nei, det er meget suurt. —

Hvorfra kommer De? — Jeg kommer fra Theatret. — Hvor vare I igaar Eftermiddags? — Vi vare paa Koncert. — Har De været fulsten eller tørstig? — Vi have hverken været fulste eller tørstige. — Naar kommer De til mig? — Jeg skal nu gaae med Dem. — Hav den

Godhed at give mig min Fløielsvest. — Her er slet (oder: aldeles) ingen Best. — Det Bedste er at være ørlig og redelig. — Hvorlønge havde De havt den franske Tjener? — Vi havde kun havt ham omrent fjorten Dage; thi han var hverken ørlig eller flittig. — Børn! I ere ikke flittige og opmærksomme nok. — Kan vor Nabo virkelig tale Thyrkif? — Ja, vor Nabo taler ganske flydende Thyrkif. — Hvorlønge har denne Barbeer været i Frankrig? — Han har været tre Aar i Frankrig. — Er De hjemme Kloften ti? — Idag er jeg allerede hjemme Kloffen halv ni. — Har De allerede hentet mine Skoe fra Skomageren? — Jeg har endnu ikke havt Tid; men jeg skal nu hente dem. — Hvad har De kjøbt? — Jeg har kjøbt et Dufin Stromper. — Hvor har Du været igaar Aftes? — Jeg var paa Bal hos vor Gjenbo, den danske Læge; men det var et meget kjedeligt Bal. — Hvad har Skrodderen bragt? — Han har bragt Dem en Silkevest og mig et Par græe Beenklæder. — Hvor har De været? — Jeg har hentet Lægen; min ældste Søster er nemlig syg; hun har ondt i Hovedet og Maven. — Hvis Frakte har Pigen hentet? — Pigen har hentet Deres yngste Sons Frakte. — Hvad har Du kjøbt af Krømmeren? — Jeg har kjøbt en Alen rødt Fløiel. —

49.

Hvorsor drifker De ikke? — Fordi jeg allerede i Forniddags har drukket en heel Flaske Viin. — Er denne Læge en Dansk eller en Thysker? — Han er hverken en Dansk eller en Thysker, men enten en Normand eller en Svensker. — Hvorhen gaaer De? — Jeg vil hente Barberen. — Vil De hente mig noget Sukker? — Hvormeget? — Et Bund. — Drifker De ikke Kaffe? — Nei, jeg drifker enten Chokolade eller Thee. — Hvo kalder paa mig? — Deres Moder har kaldt paa Dem. — Jeg har ikke hørt det. — Hvad siger De? — Jeg kan ikke høre. — Hørte Deres Brødre os imorges? — De hørte ikke Noget. — Jeg hører, De vil reise til Brunsvig? — Ja, jeg reiser i overmorgen. — Kommer De nu fra Dyrehaven? — Nei, jeg kommer

hjemmesra. — Er det let at skrive et godt Brev? — Nei, det er meget vanskeligt at skrive et godt Brev. — Hvilken Farve har din Datters Hat? — Den er lyseblaa. — Kan den Herre, som boer i Deres Huus, tale Dansk? — Nei, han taler blot Frans, Engelsk og noget Thdst. — Hvem tilhøre de smaa Bøger, som ligge paa Bordet? — De tilhøre min Fætter, Handskemageren. — Hvilket er det frigtsomste Dyr? — Haren er det frigtsomste Dyr. — Hvorfor kom den unge Læge iforgaars ikke til os? — Fordi han havde ondt i Tænderne. — Den danske Student, der i Eftermiddags var hos os, har meget daarlige Dine; han læser for meget. —

50.

Har De igjen kjøbt Noget? — Jeg har kjøbt et Dusin Penne. — Hvem har De kjøbt Sommene af? — Jeg har kjøbt dem af Smeden. — Kommer Snedkeren snart? — Snedkeren kommer imorgen. — Hvor har Du været hele Tiden? — Jeg var hele Tiden i vor Skoelsørers Have. — Ere Stromperne gode? — Stromperne ere for sorte. — Er Deres Son syg? — Han har ondt i Maven. — Hvorfra kommer De? — Jeg var paa Apotheket. — Har Englaenderen et langt Skjæg? — Ja, han har et stort, sort Skjæg. — Har De endnu nogle Baand? — Nei, jeg har slet ingen Baand. — Bør saa god at hente mig nogle Glas. — Vi have ikke et eneste Glas. — Er denne Mand samvittighedsfuld? — Nei, han er ikke meget samvittighedsfuld. — Bon! værer opmærksomme. — Hvad søger De efter? — Jeg søger efter min Sølvdaase. — Hvorfor var De iastes ikke hos Grosserer? — Fordi jeg havde ondt i Hovedet. — Har De endnu ikke hentet den lille Sax? — Nei, jeg har endnu ikke haft Tid. — Hvad har Bonden solgt Dem? — Han har solgt mig nogle Pund Ost og tre Sneje Eg. — Dette var ikke meget morsomt. — Hvem har De talt om? — Vi have talt om Deres Ven, den thyske Læge. — Bør tro og redelig! —

51.

Naar kommer Enkemanden til Dem? — Han kommer strax. — Hvorfor gaaer De allerede? — Vi maae gaae hjem; thi vor yngste Datter er syg siden igaar Eftermiddags. — Hvorfor vilde De ikke gaae med os? — Fordi jeg havde flere Breve at skrive. — Komme mine Søskende tit til Deres Forældre? — Deres Søskende komme engang imellem til vore Forældre. — Har De allerede folgt Noget idag? — Nei, idag har jeg slet ikke folgt Nogenting. — Bruger Du ikke dit Fingerbol? — Engang imellem bruger jeg Fingerbollet. — Er min Slobrok der? — Deres Slobrok er der, men Deres Tøfler seer jeg ikke. — Har De idag spist Gulerosdder? — Nei, jeg spiser aldrig Gulerosdder. — Hvorfor vilde De igaar Eftermiddags slet ikke drifke Noget? — Fordi jeg havde drukket hjemme. — Hvad har De kjøbt af Grosserer? — Jeg har endnu slet ikke kjøbt Nogenting af ham. — Hvad vilde De sige mig imorges? — Jeg vilde endnu sige Dem een Ting. — Har Du igaar været hos den norske Gildsmed? — Jeg gaaer ikke mere til denne Normand; thi han er et hovmodigt og egenfindigt Menneske. — Hvem har sagt det? — Det var ikke mig, men Enken, som sagde det. — Har De ikke seet min Shypude? — Tjenestepigen har imorges hart Shypuden. — Er dette Forklæde nyt? — Nei, jeg har Forklædet siden Paaske. —

52.

Skulle vi idag gaae til Dyrehaven? — Idag har jeg ikke Tid; thi jeg maa skrive flere Breve. — Maa jeg spørge: følger De maaskee Bølter? — Nei, vi have ikke nogen Bølter. — Hvad har Moderen givet sin Son? — Hun har givet ham et nyt, smukt Bølte. — Tilhøre disse Vogne Kongen? — Nei, Vognene tilhøre Dronningen. — Maa jeg spørge: boer der her en fransk Bøver? — Nei, her boer der ikke nogen fransk Bøver. — Vil De allerede gaae? — Ja, vi maae gaae hjem; thi det er allerede sildigt: Klokk'en er næsten tre Dvarteer til ti. — Kald engang paa Pigen.

— Pigen kommer strax. — Karoline! bring mig min Slobrof og mine Tøfler. — Hvem var hos Dem i Formiddags? — I Formiddags var der en loerd, thdsk Professor hos os. — Hvormange Lam har Bonden solgt? — Han har kun solgt meget faa Lam. — Mangen Rig er hovmodig. — Hvem har De kjøbt denne smukke Kobberkjedel af? — Jeg har kjøbt den af min Nabo, Kobbersmeden. — Bruger De endnu det lille Speil? — Nei, jeg skal sende Dem Speilet imorgen eller i overmorgen. — Er den unge Enke endnu bedrøvet? — Ja, undertiden er hun endnu meget bedrøvet. — Bruger De ofte dette smukke, store Blæshuus? — Engang imellem bruger jeg dette store Blæshuus; men sædvanlig bruger jeg det lille. — Er denne Enkemand rig? — Ja, denne Enkemand har overmaade mange Penge. — Hvor er min Solvpen? — Vi have allevegne søgt efter den; men den var ingensteds. —

53.

Til hvem skrev De igaar Aftes? — Jeg skrev til min ældste Broder i København. — Hvorlange bliver Deres Broder endnu i denne Stad? — Han bliver der endnu nogle Maaneder. — Spiser De gjerne Spegesild? — Nei, jeg spiser aldrig Spegesild. — Taler De Thdsk? — Jeg taler hellere Danst. — Hvor er Fuglen? — Fuglen er nu i sin Rede. — Skriver De snart til Deres Forældre? — Ja, vi maae snart skrive til vore kjære Forældre. — Gaaer De med paa Theatret? — Jeg maa blive hjemme; thi jeg er desværre syg. — Er eders Kjelder lys? — Ja, vor Kjelder er meget lys. — Af hvem har Du kjøbt dette lille Skab? — Dette Skab har jeg kjøbt af en thdsk Snedker. — Turde Du ikke gaae paa Koncert iforgaars? — Nei, jeg turde ikke gaae paa Koncert. — Du har selv villet det. — Er denne General tapper? — Han er altfor forsiktig. — Har De sagt det til Tommermanden? — Nei, jeg har slet ikke seet Tommermanden. — Ere Fuglene i Reden? — Nei, Reden er ganske tom. — Har De allerede været i København? — Ja, jeg har været der for omtrent syv

Maaneder siden. — Har De ogsaa seet Kjøbenhavns smukke Taarne? — Ja, Kjøbenhavn har virkelig nogle meget smukke Taarne. — Hvor vare begge Noglerne? — De vare i den lille Sæf (oder: Pose). — Var Flesket godt? — Ja, det var virkelig fortræffeligt. — Hvor ere Bræderne? — Bræderne ere i Kjælderen. — Hvor var Thyen? — Thyen var paa Taget. — Tor Du ikke gaae med os? — Jeg kan ikke gaae med Eder, fordi jeg maa blive hjemme. — Er Fyrsten gavmild og tapper? — Ja, han er baade gavmild og tapper; men han er ogsaa meget ørgjerrig. —

54.

Hvem tilhører denne Stige? — Stigen tilhører vor Nabø, Bageren. — Har De allerede skrevet til Deres Børnebørn? — Nei, jeg har endnu ikke haft Tid; men jeg skriver maaskee imorgen eller i overmorgen til dem. — Hvor var min Syphude? — Deres Syphude var i det grønne Skab. — Maa jeg spørge: er Professoren hjemme? — Nei, nu er Professoren ikke hjemme; han kommer sædvanlig først hjem kl. sex. — Er Øllet godt? — Ja, Øllet er fortræffeligt; men jeg drifker ikke gjerne Øl; jeg drifker hellere enten Vin eller Vand. — Er denne Russer en redelig Mand? — Han er ikke meget samvittighedsfuld. — Naar reiser De til Danmark? — Jeg reiser snart til Danmark, maaskee alt imorgen eller i overmorgen. — Hvorlænge vil De blive i dette Land? — Jeg bliver der nogle Uger. — Kan De Danskt? — Jeg kan noget Danskt; men min Fætter, der reiser med mig, taler det ganske flydende. — Du har været meget usigstigig, fjære Ven; en anden Gang maa Du være forsigtigere. — Hvem har De sagt det til? — Jeg har sagt det til min Moder. — Blev De ikke fjorten Dage i Brunsvig? — Nei, jeg kunde næppe blive der otte Dage. — Hvad er din ældste Broder? — Min ældste Broder er Maler. — Af hvem har De fået denne smukke Bifte? — Denne Bifte har jeg for nogle Maaneder siden fået af en thydk Kjøbmand. — Var den dyr? — Ja, Biften var mig meget dyr. — Hvad hedder den Enkemand, der i Eftermiddags var hos Dem? — Han

hedder Frederik Hansen. — Du maa være flittigere og opmærksommere; hører Du, mit Barn? — Er Du ikke allerede ni Aar gammel? — Nei, jeg er endnu næppe otte Aar gammel. — Er Stigen bred? — Nei, Stigen er meget smal. —

55.

Har min yngste Son været flittig? — Han har den hele Vinter næsten slet ikke arbeidet Noget; han har hverken været opmærksom i Skolen eller flittig hjemme. — Hvorfor have *I* dræbt disse Mænd? — Fordi de varre vore Fjender. — Min lille Dreng! var saa god at give mig et Glas Mælk. — Vi have ingen Mælk, min Herre: vi have kun Vin og Öl. — Regner det endnu? — Nei, nu regner det ikke mere; men hele Formiddagen har det baade regnet og sneet. — Er Blækket godt? — Dette Blæk er ikke fort nok. — Naar gaaer De til den danske Uhrmager? — Jeg gaaer paa Dieblifikket (oder: om et Dieblik, oder: sieblifflig) til ham. — Viis mig engang Deres nye Silfekaabe. — Min Kaabe er ikke ny; jeg har den allerede nogle Maaneder. — Har De ikke seet mit Fingerbol? — Jeg har seet det imorges eller i Formiddags. — Børn elsker ikke altid deres Forældre. — Hvor er Blækhuset, som Deres Svoger har givet Dem? — Min Svoger har ikke givet mig noget Blækhuis. — Jeg taffker Dem for Handskerne. — Hun har ikke engang taffet sin Fader for hans Godhed. — Hvad tænker De om denne Historie? — Jeg har slet ikke hørt Noget om hele Historien. — Hvorfor har Guldsmeden hele Eftermiddagen ikke arbeidet Noget? — Fordi han havde ondt i Tænderne. — Hvorlænge boede De i denne Landsby? — Vi have boet i Landsbyen omtrent tre Aar. — Det maa visst have været meget kjedeligt? — Ja, det var virkelig meget kjedeligt. — En slig Godhed er virkelig sjeldent. — Din Søster visste mig igaar sin nye, sorte Hat og sine smukke, hvide Handsker. — *I* Egypten regner det aldrig. — Dette Barn har dræbt sin egen Fader. — Jeg søgte efter min Solvuhrljede. — Knud

den Store, som regjerede i Danmark fra Aaret tusind og atten til tusind og fem og tredive, erobrede en stor Deel af England, Norge og Sverrig. — Katharina den Anden lod sin Mand, Peter den Tredie, drøbe og herskede tre og tredive Aar over Rusland. — Hvem tilhører den Kuffert, der staaer i det grønne Værelse? — Kufferten tilhører min Svigerøns. — Er denne Snedker en duelig Mand? — Ja, han er meget duelig. —

56.

Søger, saa skulle I finde! — Chrys erobrede Medien, Babyloniens og flere andre Lande. — Begynder De at tale Danskt? — Ja, jeg kan allerede tale Noget. — De maa begynde med at løse det. — Naar har Deres Svigerinde været i Berlin? — Hun var der for fire Maaneder siden. — Hvilken Deel har De? — Jeg har den første og anden Deel, og min Datter har den tredie. — Jo sildigere De kommer, des mindre lører De. — Har De allerede seet mine Svigerforældres smukke Have? — Det er sandt: Haven er virkelig meget smuk; jeg har seet den for nogle Dage siden. — Har De alt været længe (oder: i lang Tid) her i Kjøbenhavn? — Nei, jeg har næppe været her en Maaned. — Gaaer De maafee nu til Deres Svigerdatter? — Nei, jeg kan først i overmorgen gaae til hende. — Hvorlønge har De været i Gothenborg? — I Gothenborg har jeg næsten været fem Maaneder. — Naar vil De hente min Kuffert? — Jeg skal strax hente den. — Lører Deres Svigerdatter allerede Thdst? — Hun har allerede lært det et heelt Aar. — Af hvem lører Deres danske Ven Fransk? — Han lører det af en Frankmand. — Er Deres Skrädder en duelig Mand? — Han er den dueligste Skrädder i hele Staden. — Har han allerede arbeidet meget for Dem? — Fire Par Beenklæder, tre Frakker og to Floielsveste. — Bring mig min Skjorte. — Hvor er Deres Skjorte? — Den ligger vist i Skabet. — Spiser De maafee endnu et lille Stykke Kjød? — Nei, jeg takker Dem; jeg har allerede spist for meget. —

57.

Har din Svoger virkelig været i Paris? — Nei, det er slet ikke sandt; han har hele Tiden været i Thyskland. — Naar gaaer Du i Skole, min lille Dreng? — Hver Dag fra Kloffen otte til Kl. tolv. — Hvorfor vil De ikke drifke Öl? — Jeg takker Dem; jeg har hjemme drukket Mælk. — Var Mælken sæd? — Nei, den var ganske suur. — Er hans Svigersøn et dueligt Menneske? — Nei, han kan ikke engang regne. — Hvor boe dine Svigerforældre? — De boe nu paa Landet. — Komme I snart? — Ja, vi komme paa Dieblifiket. — Hvilke Baand har De kjøbt? — Jeg har kjøbt saavel store som smaa, saavel hvide som røde Baand. — Drifffer De ikke Öl? — Jeg drifffer hellere Mælk. — Hvad havde Kongen erobret? — Kongen havde erobret flere Lande. — Saa seent begynder De at skrive? — Ja, jeg maa endnu skrive nogle Breve til mine Slægtninge i Kjøbenhavn. — Tænk Dig engang! Den unge Grosserer, der iforgaars var paa Ballet hos Lægen, er død for et Dieblik siden. — Er Beiret idag godt? — Nei, det har sneet næsten hele Eftermiddagen. — Er Historien sand? — Nei, denne Historie er slet ikke sand. — Hvad hedder Dronningen af England? — Hun hedder Viktoria; hun regerer siden 1837 over England. — Hvem lærer Børnene Thysk? — Skolelæreren lærer dem Thysk. — Har De allerede begyndt at lære Spansk? — Nei, det Sprog var mig altfor vanskeligt. — Læser De mange Bøger? — Nei, jeg er meget doven; jeg læser meget lidt. — Hvem har Du sagt det til? — Jeg har sagt hele Historien til den svenske Læge. — Regjerede August den Anden over Polen eller over Sachsen? — Han regjerede både over Polen og over Sachsen. — Hvormange Alen Floiel har De kjøbt? — Jeg har kjøbt ni Alen. —

58.

Hvem har hentet Lægen? — Prinsen selv hentede ham. — Har De endnu ikke besvaret Deres Svigersøns Brev?

— Jeg skal i overmorgen besvare det. — Hvad vil Du kjøbe paa Torvet? — Jeg vil kjøbe mig nogle Ebler og Pærer og maaskee ogsaa nogle Blomster. — Hvem vil De svare? — Jeg vil svare mine kjære Svigerforældre. — Hvorfor har De ikke gjort det tidligere? — Fordi jeg ikke havde Tid. — Hvorledes befinder Deres Fader sig? — Jeg taffter Dem; han er rast. — Var Deres Svigerinde heller ikke paa Komedie igaar Aftes? — Nei, min Svigerinde maatte iastes blive hjemme, fordi hendes yngste Son var syg. — Tænkte De paa Maleren? — Nei, jeg tænkte paa hans Broder. — Til hvem vil De skrive? — Jeg vil skrive til min Svoger. — Gaaer Deres Moder selv paa Torvet? — Sædvanlig gaaer hun selv paa Torvet; men undertiden sender hun vor Pige. — Bare begge Thdskerne selv her, eller have de sendt deres Tjener? — De bare begge to selv her; thi deres Tjener var ikke rast. — Hvorfor sender Deres Svoger mig ikke min Paraphly tilbage? — Han har allerede sendt Dem Paraphlyen tilbage. — Ved Du ikke, naar vor Naboes Son reiser? — Han reiser i overmorgen til Amerika. — Læse Deres Detre Dansk? — Nei, de læse kun engelske og thdske Boger. — Hvorfor vil De endnu ikke sende Deres Son til Paris? — Fordi han endnu er for ung. — Har Nogen banket paa Døren? — Det var mig. — Kom ind! — Har De allerede læst Noget af Ohlenschlæger? — Jeg har kun læst „Hakon Jarl“ og „Rorreggio.“ — Dræb mig ikke! Jeg er jo ikke din Fjende. — Vil De gaae med os? — Nu har jeg ingen Tid: jeg maa gaae hjem og arbeide. — Tænker De ofte paa Deres Forældre? — Jeg tænker næsten altid paa Dem. — Hvorfor tænker De ikke paa det, De har at gjøre? — Jeg tænker blot paa det, jeg har at gjøre. — Tænkte De igaar paa mig? — Jeg tænkte igaar hele Dagen paa Dem. —

59.

Har jeg ikke glemt et guist Lommeklæde hos Dem? — Her ligger et guist Lommeklæde; tilhører det maaskee Dem? — Ja, jeg taffter Dem; det er mit. — Naar haaber

De at være i Kjøbenhavn? — Vi haabe at være der i overmorgen. — Hvorfor har De ikke gjort Lommer i min Frakke? — Fordi jeg har glemt det. — Haabede De at see Deres Ven? — Ja, jeg haabede det. — Har De bragt mig det blaae Halstørklæde? — Nei, thi jeg har ikke haft Tid. — Husker (oder: erindrer) De ikke, hvormange Penge jeg har givet Dem iforgaars? — Jeg veed det virkelig ikke; jeg har igjen glemt det. — Vilde Drengene imorges virkelig ikke gaae i Skole? — Nei, de vilde ikke gaae i Skole. — Gaaer De gjerne paa Koncert? — Jeg gaaer hellere paa Komedie. — Hvorfor vilde De iastes slet ikke spise Nogen ting hos os? — Fordi jeg var møet. — Har De nogensinde været i Hamborg? — Jeg var der for omtrent tre Maaneder siden. — Harde min Srigerinde glemt sin Parasol hos Dem? — Ja, hun havde ganske rigtig glemt sin Parasol hos os. — Kjender De ikke vor Gjenbo, den franske Handskemager? — Nei, jeg kjender ham ikke. — Han skal være en meget behagelig og høflig Mand. — Hvem talte De om? — Vi talte om min Svoger, Professoren. — Har Nogen banket paa Døren? — Ja, det var mig. — Hvorfor er De idag saa vred? — Vred er jeg aldeles ikke; men jeg er meget bedrovet, fordi min bedste Ven er død igaar Aftes. — Hvorledes har Deres Moder det? — Jeg takker Dem; nu er hun ganske rask. — Hvor er dit blaae Lommetørklæde? — Jeg har glemt det i Skolen. — Du glemmer overalt dine Ting. —

60.

Hvem valgte de Danske til deres Konge? — De valgte Christian den Første til deres Konge. — Har jeg ikke glemt min Kuffert hos Eder? — Vi vide det ikke. — Hvad har De gjort? — Jeg har slet Ingenting gjort. — Har Du gjort det? — Nei, det har ikke været mig. — Ere begge disse Piger saa artige, flittige og opmærksomme som deres Brødre? — Begge Pigerne ere endnu artigere, flittigere og opmærksommere end deres Brødre. — Hvorfor har Du dulgt Historien for mig? — Fordi jeg ikke turde fortælle Dig den.

— Er De endnu vred paa Gartneren? — Paa Gartneren har jeg slet ikke været vred, men blot paa hans Kone. — Var Fyrsten vred paa sin Ejener? — Ja, han var meget vred paa ham. — Har De nogensinde været i Frankfurt? — Jeg var der for nogle Aar siden. — Maar døde Napoleon? — Han døde den femte Mai 1821. — Hvad sagde Englænderen? — Han sagde slet ikke Noget. — Solgte Baronen Dig sin Bogn? — Nei, han vilde ikke sælge mig Bognen. — Har Du seet mit hvide Halstørklæde? — Ja, det ligger i Skabet. — Har Du din Sølvdaase? — Ja, jeg har den her i min Lomme. — Om hvem taler De? — Vi tale om de hollandske Malere. — Hvad bragte Drengen Dem? — Han bragte mig mine Briller, som jeg havde glemt hos hans Fader. — Kan man tælle Stjernerne? — Nei, intet Menneske kan tælle Stjernerne. — Hvor var den lille Rose? — Jeg havde lagt den i den store Kuffert. — Bring mig mit Forklæde og min Bispe. — Her er Deres Forklæde; men hvor jeg skal søge efter Deres Bispe, det veed jeg virkelig ikke. — Hvorfor vilde Barberen aldeles ikke spise Noget? — Fordi han var mæt. — Begge Ejenderne rakte hinanden Haanden. — Jeg skal altid erindre Deres Godhed. — Følg mig; jeg skal vise Dem Veien. —

61.

Har De ikke erfaret Noget om denne Historie? — Jeg veed slet Intet om den hele Historie. — Har De hørt Noget om Deres Brødre? — Jeg har hidindtil (oder: hidtil) endnu slet ikke hørt Noget om dem. — Hvad læser De der? — Jeg har læst en fransk Bog. — De læser altid Fransk; hvorfor læser De aldrig Thysk? — Jeg læser hellere Fransk end Thysk. — Din Moder har kaldt paa Dig. — Har hun virkelig kaldt paa mig? — Jeg har ikke hørt det. — Kan den thyske Hattemager allerede noget Dansk? — Han begynder allerede at tale Dansk, omendskjøndt (oder: endskjøndt, eller: skjøndt) han kun nogle Uger har lært Sproget; han vil snart kunne tale det flydende. — Hvad har De lært hans Svigerinde? — Jeg har lært hende Dansk, Svensk og

Hollandst. — Kan De laane mig fire Daler? — Nej; jeg har nemlig selv kun halvtredie (oder: to og en halv). — Hvad har Du kjøbt paa Torvet? — Jeg kjøbte Ferskener, Kirschbær og Stikkelsbær. — Vor Nabo, Snedkeren, arbeider altid meget flittig; men hans Svoger, Guldsmeden er slet ikke flittig. — Min Svigerdatter taler flydende tre Sprog, nemlig: Engelsk, Thysk og Dansk. — Bør saa god at vise mig den nærmeste Vej til Byen. — Kjender De ikke denne Dame? — Jeg har ikke den Fornsielse. — Kjendte De ikke min Niece? — Var den unge, smukke Dame virkelig Deres Niece? — Ja, det var min Niece. — Hvorfor besøger De os slet ikke? — Jeg har hidtil ikke haft Tid; men jeg skal snart gjøre mig den Fornsielse at besøge Dem. — Det skal være os meget behageligt. — Vil De maa ske spise hos os imorgen Middag? — Jeg taffter Dem: jeg har lovet min Onkel at være hos ham imorgen Middag. —

62.

Har De sendt Lyfestagen til Madam B.? — Jeg har allerede iforgaars sendt Lyfestagen til hende; men der var Ingen hjemme. — Spiser De gjerne Jordbær? — Jeg spiser hellere Ribs eller Kirschbær. — Har Du seet Lyfestagen? — Ja, den er i Kjøkkenet. — Hvad søger De om, Trocken (eller Tomfri) Jensen? — Jeg har tabt en Guldring. — Hans Svoger i Amerika er død af den gule Feber. — Hvorlænge agter De (oder: har De i Sinde) af blive i Brunsvig? — Omrent otte Dage. — Kjøb mig for fire Skilling Frugt. — Skam Dem! — Tvertimod: De maa skamme Dem, min Herre. — Har jeg ikke Ret? — Tvertimod: De har Uret. — Har Deres Søster i Sinde at lære Dansk? — Hun vil baade lære Dansk og Engelsk. — Hvad for Veir er det idag? — Imorges regnede det; nu er det smukt Veir; men det er endnu altid saa koldt. — Er det lyst i Deres Kjøkken? — Ja, det er ganske lyst. — Hvad lovede Du ham? — Jeg har ingenlunde lovet ham Noget. — Lover De mig ikke mere at gaae til Smeden? — Det kan jeg ingenlunde love Dem. — Hvor har De tabt Deres

Hansker? — Jeg maa have tabt dem i Æjøffenet. — Vør saa god at laane mig en Kop. — Vi have ingen Kopper. — Hvor var Prinsen igaar? — Han besøgte den gamle, syge Gartner. — Kommer De idag til os? — Idag kan jeg i intet Tilfælde komme; men maaskee har jeg Lid imorgen eller i overmorgen. — Maa jeg spørge: er denne store, røde Bygning maaskee et Fængsel? — Ja, min Herre, det er et Fængsel. — Hvilke Bøger have Deres Børn læst? — De have læst de Bøger, som De har laant dem. — Have vore Naboer saa megen Øst som Melk? — Det veed jeg virkelig ikke. — Hunden gjorde et meget stort Spring. —

63.

Hvad Hollænderne ligesaa mange Haver som vi? — Vi have førre Haver end de. — Har De ligesaa meget Solv som Kobber? — Nei, jeg har mere Kobber end Solv. — Er Deres Broder, Professoren, ligesaa gammel som De? — Nei, han er næsten fire Aar hngre end jeg. — Taler Deres Svigerdatter allerede saa godt Dansk som Deres Søster? — Nei, min Søster taler bedre og mere flydende Dansk end min Svigerdatter. — Hvad har Du plukket for Blomster? — Jeg har plukket Roser og Tulipaner. — Pluk mig nogle Blomster. — Gaaer Du ikke mere til den franske Bager? — Nei, jeg gaaer i intet Tilfælde mere til ham. — Hvorfor spiser De slet Ingenting? Det smager Dem vist ikke. — Jeg taffter Dem; det smager meget godt; men jeg kan ikke spise mere; jeg er mørt. — Smagte Blommerne Dem? — Ja, Blommerne vare fortæffelige. — Er Tommermandens Søn syg? — Ja, han ligger allerede flere Dage syg af Kopper. — Af hvilken Sygdom er Kobbersmeden død? — Han er død af Skarlagensfeber. — Hvorhen vil De kjøre? — Vi ville kjøre til Dyrehaven. — Ugter De snart igjen at reise til Norge? — Jeg reiser maaskee imorgen eller i overmorgen til Christiania og derfra til Trondhjem. — Vare Blommerne gode? — Nei, ingenlunde; de vare meget daarlige. — Hvorfor kom din Føster ikke til os igaar? — Fordi hun laa syg den hele Dag; hun havde ondt i Tænderne. —

Hvorfor besøger Lægen os ikke? — Fordi han har sørdeles meget at gjøre; han arbeider nemlig paa et loerd Værk. — Hvorfor var Deres Svoger i Formiddags saa bedrøvet? — Fordi hans yngste Son er død. — Af hvilken Sygdom er han død? — Af Mæsslinger. — Hvor vare Smedens Tænger? — De laae i Kjøffenet. — Skulle vi ikke høre til Skoven? Beiret er idag saa smukt. — Nei, idag har jeg ikke Tid; jeg maa arbeide. — Hvad hører De hjemmefra? — Jeg har allerede i meget lang Tid ikke haft noget Brev fra mine Forældre. — Omendskjønt han ikke havde nogen Penge, vilde han dog kose Guldkjeden. — Naar var De i Danmark? — Jeg var der for omtrent halvandet (oder: et og et halvt) Aar siden. —

64.

Har Konen gjort det af Fjendstab eller af Nød? — Nei, hun har kun gjort det af Vane; hun er ellers meget samvittighedsfuld. — Hjender De ikke den danske Læge, der i Formiddags var hos min Svigerfader? — Jo, jeg hjender ham; han har gjort sig meget fortjent af sit Fædreland. — Hunden gjeer, Hesten vrinsker, og Faaret bræger. — Er din Son flittig? — Nei, hans Lærer gjør ham altid Bebreidelser, fordi han hverken er flittig eller opmærksom; men min Datter roser han meget. — Er De tilfreds med Deres Børrelse? — Mit Børrelse er altfor lavt. — Var Deres Broder ikke hjemme igaar Aftes? — Jo, han var hele Dagen hjemme; thi han var ikke ganske rast. — Er De tilfreds med Deres Stuepige? — Jeg er langt mere tilfreds med hende end med min forrige Bige; thi hun er dog idetmindste tro. — Har Du idag talt med vor Gjenbo, Bøveren? — Nei, jeg har allerede i lang Tid ikke seet ham; han maa vist være syg. — Hvorfor vilde Du ikke gjøre Plads for den gamle Mand? — Jeg har jo slet ikke seet ham. — Hvorledes befinder Deres Datter sig? — Hun er desværre meget syg; vi maae strax igjen sende Bud efter Lægen. — De kan jo sende mig Raaben imorgen. — Send Bøgerne til Hr. D.; gjør det af Venstebab for mig. — Er

Læreren tilfreds med din højste Søn? — Nei, ingenlunde; min Sons Dovenstab er dessværre meget stor, og hans Lærere dadle ham altid; jeg veed virkelig ikke, hvad jeg skal gjøre med ham. — Er Deres Datter ogsaa saa doven? — Nei, tvertimod, hun gør sig megen Umage, og hende have Lærerne altid røst. — Læreren bebreidede Discipelen hans Dovenstab. — Røs Ingen for tidlig. — Hunden har gjort hele Formiddagen. —

65.

Hvorfor har Russeren dræbt Franskmanden? — Han har gjort det af Had. — Denne unge Mand har gjort sig meget fortjent af Staten. — Hvorfor gjorde Du Nar af Enkemanden? — Jeg har jo slet ikke gjort Nar af ham. — Er dette Taarn ikke høit? — Jo, Taarnet er virkelig meget høit; det er jo langt høiere end det Taarn, vi engang have seet i Berlin. — Hvis Børrelse er størst, eders eller mit? — Dit Børrelse er jo langt større end vores. — Det er endogsaa (oder: endog) en meget styg Vane. — Vi maatte endog sende Bud efter Lægen. — Regner det endnu? — De seer jo: jeg er ganske vaad. — Jo mere Umage man gjør sig, jo mere lærer man. — Hvorfor kommer Du saa sildé? Du havde jo lovet at være Klokkens halv syv hos mig, og nu er Klokk'en næsten tre Kvarter til otte. Jo, Du er mig virkelig et net Menneske! — Der gives vist ikke mange Sprog, som denne lærde Professor jo ikke har studeret. — Er Arbeidet let? — Nei, tvertimod, det er endogsaa meget vanskeligt; jeg maatte gjøre mig megen Umage med Arbeidet. — Man roser ofte de slette Mennesker og dadler de gode. — Har De allerede sendt det lille Speil til Frøken H.? Nei, jeg har hidindtil ikke haft Tid. — Naar er den svenske Grosserer hjemme? Jeg maa paa enhver Maade endnu idag tale med ham. — Han er sædvanlig hjemme hver Formiddag imellem Klokk'en ti og tolv. — Er Enken fattig? — Ja, hendes Nød skal være meget stor. — Kjøbenhavn har flere høie Taarne. — Vanens Magt er stor. — Har Kjøbmanden fortjent mange Penge? — I den sidste Tid har han fortjent særdeles mange Penge. —

66.

Hvem har Thyskeren giftet sig med (oder: taget til Egte)? — Han har giftet sig med en rig fransk Dame. — Men hun skal jo allerede være gammel. — De tager feil; hun er næppe fem og thve Åar gammel. — Var den svenske Handskemager ikke hos Dem? — Jo, han var i Formiddags hos os og tog Afsked; han reiser nemlig imorgen tilbage til sit Fædreland. — Hvorfor græd Englaenderinden? — Fordi hendes Mand ligger syg af Kopper; den stakkels Kone er virkelig beslagelsesværdig. — Historien er vist (eller vistnok) ikke sand. — De tager feil, min Ven; Historien er virkelig sand. — Naar tager Baronessen afsæd? — Hun tager imorgen afsæd til Thyskland. — Tag Dem i Agt (eller i Bare) for denne Kjøbmand; han er ikke ørlig. — Hvor var Thyen? — Vi kunde ikke faae sat paa ham. — Er Lærerinden tilfreds med din yngste Datter? — Nei, ingenlunde; hendes Lærerinde dadler hende altid. — Vil Russerne Bugt med Transkmændene? — Nei, twertimod: Russerne kunde ikke faae Bugt med Transkmændene, skjondt hine kompede meget tappert. — Hvad har Du faaet af din Onkel? — Han har givet mig to Daler. — Hvorfor har De taget Kniven fra mig? — Denne Kniv tilhører jo slet ikke Dem; det er min egen Kniv; jeg har faaet den af min Fader. — Vi sit ham strax til at lee. — Abbedissen er død imorges. —

67.

Naar har Deres Svigersader givet Dem det lille, smukke Gulduhr? — Dette Uhr har jeg jo slet ikke faaet af min Svigersader, men af min Svoger. — Hvorfor vilde I ikke gaae med os? — Fordi vi ikke harde Øyst. — Begge mine Sønner laae iforgaars syge af Mæslinger. — Hvilke Heste har De taget? — Vi have taget begge de sorte. — Hvor laa min Frakke? — Den laa i Kjøkkenet. — Naar har De sendt Deres lille Datter paa Torvet? — Imorges Klokket otte. — Have Deres Svigerforeldre allerede skrevet til Dem? — Nei, de have endnu ikke skrevet. — Vil De endnu give mig en Flaske Vin? — Jeg har jo allerede

givet Dem tre Flasker. — Har den rige Thyder laant Dem mange Penge? — Han har laant mig omtrent atten Daler. — Den fattige Mand bad mig om en Skilling; jeg gav ham, hvad jeg havde hos mig. — Hvad har Du idag kjøbt af Kræmmeren? — Jeg har kjøbt mig fem Par Stromper. — Læreren gjorde den dogne Discipel mange Bebreidelser. — Det er slet ikke smukt af Dem, at De gjør Nar af den gamle Bager; han er dog et meget ødest Menneske. — Er De tilfreds med min Søn? — Nei, aldeles ikke; han gjør sig slet ingen Uimage og er heller ikke opmærksom i Skolen. Jeg har ofte nok gjort ham Bebreidelser derover; men det hjælper Intet. — Har De Lyst at gaae paa Ballet iaften? — Jeg har vel Lyst, men ingen Tid dertil; thi jeg maa arbeide iaften. — Det har han gjort af Ondskab. — Nei, han har kun gjort det af Nød. — Hvorfor har De ikke gjort Plads for Kongen og Dronningen? — Jeg har hverken seet Kongen eller Dronningen. — Bare Ribsene gode? — De vare altfor sure. —

68.

Vil De reise til Paris ganske alene? — Nei, min Kone og min øldste Datter reise med mig. — Prinsen lod Gartneren kalde. — Jeg beder Dem: gjør det af Venstebab for mig. — Har Barnet spist alle Kirsebærrerne, som laae her paa Bordet? — Nei, nogle ere endnu der. — En saadan Godhed er virkelig sjeldent. — Har De maaskee tabt Deres Stok, min Herre? — Nei, jeg har ikke tabt min Stok, men mine Handsker. — Er Kaffen sød nok? — Jeg taffter Dem: Kaffen er sød nok. — Har De endnu ikke faaet de otte Daler af Guldsmeden? — Nei, han har blot givet mig tre Daler og fem Mark. — Hvor dyrt er dette Speil? — Speilet kostet syv Daler og to Mark. — Det er for meget. — Tag tilstalte med et Glas Öl. — Jeg taffter Dem; jeg drifffer aldrig Öl. — Har De endnu ikke hentet Kufferten fra min Svigerøns? — Jeg har hidtil ikke haft Tid dertil. — Har hun gjort det af Ondskab eller af Nød? — Hun har kun gjort det af Vane. — Har Deres

Fader hørt Noget om det Brev, han har tabt? — Nei, han har endnu slet ikke hørt Noget. — Hvad vil De gjøre med Pengene? — Jeg veed det endnu ikke. — Har denne Fransemand meget Mod? — Nei, han har meget lidet Mod. — Denne Danske har gjort sig meget fortjent af sit Fædreland. — Hvorhen gaaer De nu? — Jeg vil gjøre et Besøg hos min Søger. — Har din Fætter virkelig giftet sig med Engländerinden af Kjørlighed? — Ja, han har kun taget hende af Kjørlighed. — Har De allerede skrevet til Lærerinden? — Nei, thi jeg har hidindtil hverken haft Tid eller Lust dertil. — Er den Dame, som De talte om igaar, thøst eller dansk? — Hun er hverken thøst eller dansk, men svensk. — Har De nu en god Koftepige? — Ja, nu har jeg en meget duelig og tro Koftepige; men tidligere havde vi een, der slet ikke var tro. — Har Grevinden sagt Dem Noget om mig? — Hvorfor spørger De? — Naar hun har talt om mig, saa var det vist intet Godt; thi hun er min Fjende. — Og dog har hun ikke talt et eneste ondt Ord om Dem. — Har De allerede givet Dem i Foerd med Arbeidet? — Imorgen vil jeg begynde at arbeide paa Værket. — Denne unge franske Dame har en meget styg Vanie: hun leer altid.

69.

Hvorfor kommer Koftepigen aldrig Salt nok i (oder paa) Suppen? — Jeg har ofte nok sagt hende det. — Hvorfor kom Lærerinden ikke til Eder igaar? — Hun var jo syg og maatte hele Dagen holde Sengen (oder: ligge tilssengs). — Hvad feilede hende? — Hun hadde ondt i Hovedet og i Tænderne. — Ogsaa min Datter var ikke rast igaar. — Hvorfor spiser De ikke? — De holder vel ikke af Flest? Eller smager det Dem maakee ikke? — Jeg takker Dem; Flestet er fortræffeligt; men jeg har spist saa meget hjemme, og nu er jeg mørt. — Denne Skomager holder ikke engang af sine egne Slægtinge. — Vi holde alle af den ødle, garmilste Prinsesse. — Theen er vel ikke såd nok? — De kan jo komme mere Sukker deri. — Jeg takker Dem, kjære Ven; Theen er virkelig såd nok. — I Kampen skal den svenske

General have lagt meget Mod, Tapperhed og Aandsnærørelse for Dagen. — Thvens Forbrydelse er kommen for Dagen. — Hvorlænge varede Krigen imellem Transkondene og Englænderne? — Den varede omtrent hundrede Aar. — Hvad feiler Dem? De seer jo saa bedrovet ud? — Mig feiler der Intet; men min ældste Datter blev i Formiddags meget syg; jeg har for et Dieblif siden atter sendt Bud efter Lægen. — Alle Forbrydelses komme dog engang for Dagen. — Hvorlænge varede Kampen? — Kampen varede næsten otte Timer. — Holder De ikke af Frugt? — Jo, jeg spiser meget gjerne Frugt. —

70.

Underviser Deres Son ogsaa i Fransk? — Nei, han underviser blot i Thysk og Dansk. — Læste Hr. Holm Mathematik eller Engelsk med Dig? — Han læste hverken Mathematik eller Engelsk, men Svensk med mig. — Det svenske Sprog skal jo være meget smukt. — Ja, det er sandt: det er et meget velklingende Sprog. — Hvorfor lægger De Dem ikke efter dette Sprog? — Fordi jeg ikke har Tid dertil. — Kommer Du ikke mere til den franske Hattemager? — Nei, jeg holder ikke af et sligt ørgjerrigt Menneske. — Har man nogensinde hørt saadant Noget! — Jeg känner intet mere beskedent Menneske end netop denne Transkmand. — Varer det endnu længe? — Det kan maaske endnu være fire eller fem Timer. — Har Barnet lært alt dette af fri Billie? — Ja, det har lært hele Historien af egen Drift. — Har Transkmanden med (frit) Forsæt (oder: forsærlig; oder: med Billie) dræbt Thyskeren? — Det veed jeg virkelig ikke. — Saadant Noget gjør man altid med frit Forsæt. — Vær saa god at holde min Paraphly et Dieblif. — Hvorfor drifker De ikke? — Er De ikke tørstig? — Jeg holder ikke af Ol. — Det har jeg ganske glemt. — Jeg skal lade hente en Flaske Viin. — Min ældste Son har af egen Drift lagt sig efter Mathematiken; han har i det sidste Aar lagt førdeles megen Tlid for Dagen. — Har De endnu altid den samme Røflepige? — Ja, vi have allerede haft hende tre

Nar. — Jeg holder ikke af denne gamle Lærerinde; hun er ikke samvittighedsfuld nok. — Forbryderen har lagt sørdeles megen Landsnærvoerelse for Dagen; det varede ogsåaa meget længe, indtil man fæae fat paa ham. — Har De ikke seet mine Håndsker? — Jo, de ligge paa Sengen. —

71.

Er Deres Svigerinde endnu syg? — Ja, hun lider altid af Tandpine. — Hvorledes har De det, Hr. A.? — Jeg er ikke rask; mit Bryst gjør mig ondt; jeg er i den sidste Tid destoværre blevet meget svag. — Hvorfor er De altid saa vred paa den thyske Barbeer? Har han nogensinde gjort Dem noget Ondt? — Nei, han har aldrig gjort mig noget Ondt; men jeg holder nu engang ikke af dette Menneske. — Mine Fodder gjøre mig ondt. — Hvo kommer ridende der? — Det er den unge Prinds. — Vil De imorgen tidlig gaae med op paa Bjerget? — Maar gaaer De? — Klokk'en fire. — Klokk'en fire ligger jeg endnu i Sengen. — Er Du Guds Sen, saa hjælp Dig selv. — Har Du ikke seet mine gule Håndsker? — Jo, de ligge paa den gronne Benk i Haven. — Hvorfor leer De? — Jeg har jo slet ikke leet. — Jeg skal snart fæae Dem til at græde. — Hvorledes har De det? — Jeg er ikke rask: jeg har Hovedpine. — Han troer ikke paa en Gud. — Hvorfor kom Trokken D. ikke til os iastes? — Fordi hun havde Tandpine. — Det gør mig virkelig ondt for den stakkels Pige (oder: for den stakkels Piges Styld). — Hvor ligger den Landsby, hvorom De taler? — Den ligger i en smuk Dal. — Hvem forsyner Dem med Bøger? — Hidtil har Herr A. forsynet mig med Bøger. — Maas jeg endnu give Dem et Stykke Kjød? — Jeg takker Dem, kjære Ven; jeg har nok. — Jeg havde allerede spist hjemme, og nu er jeg mørt; jeg tor ikke spise mere. — Hvo leverer Dem Biin? — Min thyske Svoger forsyner mig med Biin. — Er Deres Trokken Datter syg? — Ja, hendes Bryst gjør hende desværre ondt. — Hvorfor er De altid vred paa mig? Jeg har dog aldrig gjort Dem Fortræd. — Jeg er jo slet ikke vred paa Dem. — Boer

De paa anden eller tredie Sal? — Nei, vi boe i Stuen. — Den fattige Straedder bad mig om en Almissee. — Have Folkene Øl nok? — De ville ikke drikke mere. — Er denne Historie virkelig sand? — Jeg har hørt den fortælle af Flere. — Drengen kom springende. — Sangerinden har ladet sig høre i Berlin. — Jeg veed virkelig ikke, hvorledes jeg skal takke Dem for Deres Godhed. — Hvorfor blev De ikke? — Fordi min Onkel bød mig (at) gaae. — Man maa ikke gjøre noget Dyr Fortræd. — Har De allerede sendt Regningen til Madam Schmidt? — Jeg har endnu ikke funnet sende den. —

72.

Har Frøken Møller endnu ikke betalt Regningen? — Vi have igjen imorges sendt Regningen til hende; men hun havde endnu ingen Penge. — Drengen turde ikke gaae i Theatret, fordi han ikke havde været flittig. — Du skulde have hørt Sangerinden! — Han burde have stammet sig. — Skomageren havde allerede funnet bringe os Støvlerne. — Lader De Deres Born gaae paa Theatret iasten? — Nei, jeg lod dem jo igaar Aftes gaae paa Theatret. — Hvad vil Deres Svigerinde, Grevinde H., sige dertil? — Jeg veed ikke, hvad hun vil sige dertil. — Kan jeg maa skee gjøre mig den Fornoselje at ledsage Dem hjem? — Jeg takker Dem; min yngste Broder har lovet at hente mig. — Kan De maa skee sige mig, hvad Klokk'en er? — Klokk'en er strax otte. — Er det Deres Lommeklæde, som ligger paa Bordet? — Det tilhører ikke mig, men min Søster. — Hvorfor lægger hun altid sine Lommeklæder paa Bordet? — Hun lader altid sine Sager ligge, hvor de ikke burde ligge; imorges fandt jeg igjen to af hendes Bøger i Kjøkkenet. — Har De fundet Deres Halstørklæde igjen? — Nei, jeg maa vist have glemt det hos Dem. — Jeg har jo allerede sagt Dem: hos os har De ikke glemt det; ellers havde jeg allerede givet Dem det. — Det gjør mig virkelig ondt; det var saa smukt, og jeg havde først forrige Uge faaet det af min Svoger. —

73.

Hvorfor var Deres lille Son ikke i Skolen igaar? — Fordi han havde Mavepine. — Han er meget tit syg; forrige Maaned var han tre Gange ikke i Skolen, fordi han havde Hovedpine; paa denne Maade vil han virkelig ikke kunne lære meget, og hans Lærere ere heller ikke tilfredse med ham, men de gjøre ham altid Bebreidelser. — Hvorfor greder Du, mit hjære Barn? — Har maaskee Nogen gjort Dig Fortræd? — Min øldste Broder har flaaet mig i Diet. — Hvorfor vilde Du ikke give den fattige Kone nogen Blommer? — Jeg vilde jo ikke blot give hende Blommer, men endogsaa Penge; men hun vilde slet ikke tage Nogen ting. — Hele Folket var meget bedrøvet, fordi dets Dronning var syg. — Her maa man tage sig i Bare; man er ellers virkelig ikke sikker for at falde. — Hvad feiler Deres Svigermoder? — Hun har Tandpine. — Der komme to smukke fugle flyvende; seer Du dem ikke? — Jo, jeg seer dem. — Troer De mig ikke? — Jo, hvorfor skulde jeg ikke troe Dem? — Ledsag mig endnu et lille Stykke. — Jeg maa strax gaae hjem; thi jeg har idag førdeles meget at gjøre. — Hvorfor blev Du imorges liggende saa længe? — Fordi jeg ikke befandt mig vel. — Jeg gad vidst (oder vide), hvorfor Engländeren altid er saa bedrøvet? — Ja, det veed jeg virkelig heller ikke. — Reiser De alene til Hamborg? — Nei, begge mine Døtre ledsage mig. — Hvor høit er Deres Huus? — Det er omtrent halvtredsfindstyve Fod høit. — Og hvor høit er Deres Naboes Huus? — Det er nogle Fod lavere end vores. — — „Der gives mange Lærde i Rom, ikke sandt?“ spurgte Milton en Romer. — „Ikke saa mange, som da De var der“, svarede denne. — —

74.

Er Grossereren nu hjemme? — Nei, han er sandsynligvis (eller rimeligvis) gaaet bort. — Brødet er vel for haardt? Det smager Dem vistnok ikke? — Jeg taffer Dem; Brødet er blødt nok. — Deres Tjener bliver meget længe borte. — Ja, De har Ret; jeg har for omtrent halvanden

Timer siden sendt ham paa Torvet, og han er endnu ikke kommen tilbage. — Skulle vi gaae ud at spadsere? — Det gjør mig ondt, at jeg ikke kan ledsgage Dem; men jeg maa strax gaae hjem, fordi jeg har meget at gjøre. — Hvor er Lærerinden? — Hun er, for et Dieblif siden gaaet bort. — Denne Kjøbmand er meget gjerrig. — Forældrene elskes ikke altid af deres Barn. — De franske Konger, Henrik den Tredie og Henrik den Fjerde blev begge myrdede; hin i Aaret 1589, og denne omtrent eet og thve Aar senere. — Amerika er blevet opdaget af Genueseren, Christopher Kolumbus, i Aaret 1492; otte Aar senere blev Brasilien opdaget af en Portugiser. — Der blev strax sendt et Brev til hans Moder i Stokholm; men hun kunde ikke komme, fordi hun ingen Penge havde. — Det gjør mig virkelig ondt for det unge Menneske; hans Forbrydelse er nu blevet opdaget. — Har De allerede sendt Bud efter Løgen? — Der vil strax blive sendt Bud efter ham. — Der blev allevegne søgt efter Thven; men han var ingensteds at finde. — Prindsessen var meget beveget; nogle Dage senere blev hun myrdet af en Soldat. — Naar tager De afsted Frøken K.? — Sandsynligvis tager jeg afsted i overmorgen. — Sæt Dem dog! — Jeg talfer Dem; jeg staarer langt hellere. — Vær ikke for gjerrig og ikke for ødsel. — Forbryderen havde hos vor Nabo, Krømmeren, stjaalet tre og halvtredsindstyve Rigsdaaler, ti Hatte, atten Par Stromper og syv Par Handsker. — Generalen blev saaret af Djenderne. — Soldaten var blevet ført til Kongen, men blev benaadet af ham. — Hvorfor blev Transkmandens Djener hentet til Prinsen? — Fordi han havde bestjaalet ham. — Hvad havde han stjaalet? — Et Gulduhr og en Solvkjede. — Naar blev Peru opdaget? — Omtrent i Aaret 1520. — Naar fordes Syvaarskrigen? — Fra 1756 til 1763. — Alle hans Mogler ere igaar Nat blevne stjaalne fra ham. — Er Forbryderen blevet benaadet af Kongen? — Nei, Kongen vilde paa ingen Maade benaade ham. — Landet blev forrige Aar erobret af Englænderne. —

75.

Vor bedste og smukkeste Hest er forrige Søndag blevet stjaalen; men Forbryderen er allerede opdaget. — De to Kjøbmænd have i dette Aar paa deres første Reise fortjent omtrent fem hundrede Daler. — Gode og redelige Mennesker elskes sædvanlig af Alle. — Vil De ikke snart staae op? Klokk'en er jo allerede otte. — Jeg vil idag først staae op Klokk'en ni; jeg lagde mig nemlig igaar Aftes meget seent. — Jeg var i Begreb med at skrive til min Svigerøn i Brunsvig. — Hvorfor sætter De Dem ikke? — Jeg takker Dem: jeg har siddet den hele Dag. — Fuglene kom flyvende. — Den unge Danske har giftet sig med en rig Enke. — Har De seet vor nye Kirkegaard? — Jeg var igaar paa Kirkegaarden; den er virkelig meget smuk. — Denne Bager gaaer aldrig i Kirke; han troer ikke engang paa Gud. — Forstaaer De Danskt? — Nei, jeg forstaaer ikke et Ord; men jeg vilde gjerne lære dette Sprog at kjende; det danske Sprog skal jo være meget blødt; er det ikke sandt? — Jo, De har ganske Ret; Danskt er langt blødere end Tyskt. — Er denne Normand virkelig saa gjerrig? — Nei, han er tvertimod meget ødsel. — Seer De Manden der? — Hvilken Mand? — Den lille Mand med det store Skjæg. — Jeg har ofte seet ham paa Gaden; men jeg reed ikke, hvad han hedder. — Veed De maaskee, hvormange Kirker denne By har? — Jeg troer, den har tolv eller tretten Kirker. — Jeg gad ikke boet i saadant et Streede. —

76.

Den fattige Mand, hvis Kone døde i forrige Uge, bad mig om en Almisse. — Det Hele maa være en Misforstaelse; thi jeg har ikke talt et Ord derom. — Jeg figer Dem: det er ingen Feiltagelse; tvertimod: De har taget feil. — Af hvem er dette Skab forfærdiget? — Det er forfærdiget af vor Snedker. — Jeg troer, Deres Søster tager feil. — Nei, ingenlunde; De har blot missforstaet hende. — Er eders Gaard stor? — Ja, vi have en meget stor og smuk Gaard. — Hvorloenge har denne Barnepige tjent hos

Dem? — Hun har næsten været halvandet Aar hos os. — Tillaader De, Frøken, at jeg ledsager Dem hjem? — Jeg taffer Dem, min Herre, jeg gaaer hellere alene. — Seer De ikke Prinsessen? — Hun kommer jo hørende der i Dronningens Bogn. — Imellem Huset og Haven er der en lille Gaard. — Har Du allerede skrevet til dine Sviger-forældre? — Jeg stod i Begreb med at skrive til dem. — Naar reiser Udenrigsministeren? — Han formodes at ville reise til Kongen imorgen. — Hvad have I drukket igaar Aftes? — De Fleste af os drikker Vin; men der blev ogsaa drukket noget Öl. — Ere Hovedstadens Gader brede? — Nogle Gader ere meget brede, men der gives ogsaa nogle, der ere meget smalle. — Som jeg allerede har sagt Dem, er Forbrydelsen nu blevet opdaget. — Naar lægger De Dem? — Jeg lægger mig sædvanlig Klokket ti eller halv elleve. — Og naar staar De op? — Klokket fem eller sex. —

77.

De lovede mig igaar at bringe en dansk Bog; har De bragt den? — Jeg har bragt Dem, hvad jeg har lovet; her er en meget god og nyttig Bog. — Husker De endnu den smukke, lille, franske Dame, som var her for et Aar siden? — Ja, jeg husker hende. — Har De banket paa Døren? — Nei, det var ikke mig. — Hvad mener De om denne Historie? — Det gjør mig kun ondt for det unge Menneske; han var ellers saa redelig og flittig. — Kan De kasse (oder forkasse) mig en Flaske Vin? — Jeg troer det nøppe. — Kjender Du denne Rytter? — Er det ikke vor Konge? — Jo, De har virkelig Ret. — Har Deres Sviger-fader igjen givet Dem Penge? — Ja, men kun meget saa Penge; han er altid saa gjerrig. — Har De sendt Deres Søn til Sverrig? — Nei, det var en Feilstagelse; jeg sender ham slet ikke bort. — Engang sagde Frederik den Store til sin Læge: „Sig mig engang, hvormange Mennesker har Du dræbt i dit Liv?“ „Sire“, svarede Lægen, „omtrent 500,000 færre end Deres Majestæt.“ — — Har De alle-rede betalt Hattemageren? — Nei, thi jeg har hidtil ikke

havt Penge. — De har der et meget smukt Blækhuus; hav den Godhed at laane mig det. — Hvad vil De gjøre dermed? — Jeg vil vise min Søster det. — Røveren blev dræbt af en Soldat. —

78.

Hvorfor har Svenskeren stjaalet Brød fra Bageren? — Han har kun gjort det af Nød. — Har De allerede spist Ribs? — Nei, jeg spiser ikke gjerne Ribs; jeg spiser hellere Kirsebær, Stikkelsbær, Fordbær eller Tørskener. — Reise Deres Slægtinge imorgen eller i overmorgen til Thydsland? — De reise slet ikke; thi saavel min Onkel som min Tante ligge syge af Mæsslinger. — Hvor er min Paraphy? — Jeg har lagt den paa Deres Kuffert. — Hvorfor er Deres Ven idag saa bedrøvet? — Fordi han har tabt sin Tegnebog (oder Brevtaske) og en Gulduhrkjede. — I denne lille Landsby boede vi halvandet Aar. — Har De endnu nogle Søm? — Jeg har endnu fem Søm: tre store og to små. — Naar vil De gaae med den unge Mand til Maleren? — Skjondt jeg ikke har megen Tid, vil jeg dog endnu imorgen gaae med ham til Maleren. — Vil De sende Deres Tjener hjem til mig? — Jeg skal strax sende ham. — Skammer De Dem at gaae til den thydske Guldsmed? — Jeg skammer mig aldeles ikke; men jeg har ingen Lyft dertil. — Hvem elsker De? — Jeg elsker mine Børn. — Hvem har De laant Deres Bøger? — Jeg har laant min Ven dem. — Hvad har Svenskeren solgt Dig? — Han har solgt mig et Par Beenklæder, en Floielsvest og sex Par Stromper. — Faaer De ikke snart Deres Speil igjen? — Jeg haaber, at min Svoger vil give mig det tilbage i overmorgen. — Hvad læste De imorges? — Jeg læste en Roman af Andersen. — Hvad hedder den Roman? — „Improvisatoren.“ — Mine Børn maae ikke læse Romaner. — Er Andersen en Thydske? — Nei, han er en Dansk. — Mellem Kjøbenhavn og Roeskilde er der fire Mil. —

79.

Døeferen.

En engelst Døefer kom en Aften, ridende paa sin stadselige Hest, tilbage fra Landet. Da han ikke var langt fra Staden, mødte han en anden Rytter, som havde et fulsørt Ansigt og som sad paa en Hest; paa hvem man kunde tælle alle Ribbenene under Huden, men ikke Tænderne i Munden; thi den havde ingen. „Guds Barn“, sagde Røveren til den fremme Mand, idet han holdt ham en Pistol for Ansigtet, „jeg vilde gjerne forstasse mit stakkels Dyr et bedre Foder. Maar I nu vil, som jeg, saa bryte vi.“ Døeferen tenkte: hvad er her at gjøre? Hjemme har jeg endnu en anden Hest, men intet andet Liv. — De brytede altsaa med hinanden, og Røveren red hjem paa Døeferens Hest; men denne sorte Røverens elendige Dyr taalmodig ved Tommen. —

Da Døeferen var kommen til de første Huse i Staden, lagde han Tommen over dens Ryg og sagde: „Gaa foran, Lazarus, du vil bedre kunne finde din Herres Stald end jeg.“ Han lod altsaa Hesten gaae foran og fulgte den igjennem flere Gader, indtil den stod stille udenfor en Stalddør. Nu gik Døeferen ind i dette Huus og fandt her Røveren, der just astørrede sig Soden af Ansigtet. „Er I kommen vel hjem“, spurgte Døeferen? „Maar I nu vil, som jeg, saa ophæve vi Byttet; det er jo desuden ikke bekræftet af Retten. Giv mig altsaa min Hest igjen; eders staarer for Døren.“ Da Røveren saae sig opdaget, begyndte han at lee og gav strax Døeferen hans Hest tilbage. Men denne sagde: „Vær saa god endnu at give mig en Guinee i Ridelson; thi jeg og eders Hest have spadseret med hinanden tilfods. Og saa dertil beqvemmede Røveren sig. Men den Anden sagde, idet han gik bort: „Ikke fandt? Mit Dyr løber et godt Trav.“ —

80.

„Hvormange Døde have vi“, spurgte en Hospitalslæge. — „Ni.“ — Men, jeg har jo dog skrevet Medicin for Ti.“ „Ja, men En vilde paa ingen Maade tage den ind. — — „Hvor stor er vel Maanen?“ spurgte en

Skrædder en lørerd Herre. „En Alen“, svarede den Lørerde; „thi den har jo fire Øvarterer.“ — — „Spilles der i Aften paa Theatret?“ spurgte en Englænder Øpvarteren i et Hotel. — „Yes“, svarede denne. — „De taler altsaa ogsaa Engelsk?“ — „Oui“, var Svaret. — „Altsaa ogsaa Fransk?“ — „Ja“. — — Karl den Femte, som flydende talte flere europæiske Sprog, pleiede at sige: man burde tale Spansk med Guderne, Italiensk med sin Veninde, Fransk med sin Ven, Tysk til Soldater, Engelsk til Gæssene, Ungarsk til Hestene og Bohmisck med Djævlen. — — Har Du ikke seet min nye Skjorte? — Imorges laa den i Kjølkenet. — Naar pleier De at lægge Dem? — Imellem ti og elleve. — Hvad har De tabt? — Jeg har imorges tabt to smaa Nøgler af min Lomme. — Jeg maa enten have glemt mine gule Handsker hos Dem eller have tabt dem paa Gaden. — Det gjør mig virkelig meget ondt; men hos os har De ikke glemt Deres Handsker; thi jeg har søgt overalt i vore Bærrelser efter dem; men de vare ingensteds. — Deres Dine ere jo idag ganske røde; De løser vist for meget. — Paa hvem er De vred? — Jeg er vred paa min ældste Datter, fordi hun atter er gaaet i Theatret. — Hvor er Deres hvide Hest? — Den staaer i Stalden. — Har De maaskee en god Pen og noget Blæk? — Her har De en Pen; Blæk skal jeg strax lade hente. —

81.

Er De syg, Madam Jensen? De er jo ganske rød i Ansigtet. — Jeg har Hovedpine. — Har Du ikke et (oder en) Blyant? — Jo det (eller den) ligger i min Tegnebog. — Hvor er Deres Broder? — Han er gaaet paa Marken. — Hvem gaaer med Dem paa Marken? — Mine Folk pleie at gaae med mig paa Marken. — Hvad har De betalt Smeden for Jernet? — Jeg har givet ham otte Daler og tre Mark. — Det er dyrt nok. — Hvorfor forsøger De ikke at lære Tysk? — Jeg har allerede ofte forsøgt det; men Sproget er mig for vanskeligt. — Vor Gjenbo, Handskemageren, har kjøbt sig et Dusin Solvtallerkener, et

Sølvbæger og en Gulddaaſe. — Har De ingen blaae Snore? — Nei, de blaae har jeg alle ſolgt; jeg har nu kun graae og grønne Snore. — Har Bonden mange Lam og Svin? — Han har otte og thve Lam, men kun sytten Svin. — Hvorlænge har De i Sinde at blive i Kjøbenhavn? — Det kan jeg virkelig ikke ſige Dem; men jeg haaber idetmindſte at kunne være der en Maaned. — Hvorlænge varede Bornebalſet igaar Aftes? — Bornebalſet varede til omtrent Klokk'en halv Et. — Hvem har bragt denne lyſeblaae Silkefaabe? — Grevinde Ahlefeldts Ejener bragte den i Formiddags. — Gaaer De hjem? — Nei, jeg maa først gaae paa Apotheket. — Hvorledes har Deres ældſte Son det? — Han maa desværre holde Sengen. — Saa? Hvad feiler ham? — Han ligger ſyg af Mæſlinger. — Hvorfor hjælper De altid Deres yngſte Broder med hans Arbeider? — Det er virkelig langt bedre, at han gjør dem alene. — Kommer De tit til den ſvenske Uhrmager? — Jeg kommer engang imellem til ham. —

82.

Vil De drifte en Kop The? — Jeg takker Dem; jeg drifter ikke gjerne The. — Drifte De maaskee hellere Kaffee? — Jeg drifter hellere Kaffee; men jeg har allerede hjemme drukket to Kopper. — Har min Søster allerede ſkrevet til Dem? — Ja, hun har allerede ſkrevet til mig, og jeg skal ogsaa ſnart ſvare hende. — Vær ſaa god at tage Plads. — Jeg takker Dem, jeg staær hellere. — Hvad gjorde Deres Svoger, da han erfarede ſin bedste Vens Død? — Han var meget bedrøvet, sagde intet Ord, men lagde ſig strax til Sengs. — Er det Ret at gjøre Mar af Enhver? — Jeg har jo ikke gjort Mar af Nogen; jeg har blot leet. — — En russisk Bonde, ſom aldrig havde ſeet Esler, sagde, da han engang ſaae flere i Franfrig: „Min Gud, hvad for store Harer gives der i dette Land!“ — — En Englænder drak meget gjerne Biin, men han fandt altid to daarlige Egenſkaber derved. „Naar jeg kommer Vand deri, fordærver jeg den, og naar jeg intet kommer deri, fordærver den mig.“ — — En Konge,

som var meget vred paa en Stjernethyder, spurgte ham: „Elen-dige, hvilken Død troer Du, at Du kommer at døe?“ — „Jeg dør af Feber“, svarede Stjernethyderen. — „Du tager feil“, sagde Kongen, „Du dører strax en voldsom Død“. Da man var i Begreb med at gribe ham, sagde han til Kongen: „Herre, besfal, at man skal føle min Puls, og man vil finde, at jeg har Feber.“ Dette Indfald reddede hans Liv. — —

83.

Er Melken ikke god? — Den smager mig ikke; jeg troer, den er noget suur. — Det kunde De jo strax (have) sagt mig. — Jeg vilde just til at skrive et Brev, da min Svoger kom. — Har De kjøbt den Kasse, hvorfra Grossereren imorges gav Dem en Prøve? — Nei, thi det var ikke den samme Sort, som han solgte mig for halvtredie Maaneders siden. — Gaaer De ikke paa Børsen idag? — Nei, idag tor jeg ikke gaae ud, fordi jeg har forkølet mig. — Dandser De gjerne, Madam Jensen? — Ja, jeg dandser meget gjerne; men jeg faaer altid Hovedpine, naar jeg har dandset meget. — Prinsen dandsede hele Aftenen med Baronessen. — Hvad vil Deres Svigerfader sige dertil? — Lad ham sige, hvad han vil. — Viis mig engang Monsteret. — Vær saa god, her er det; De kan jo tage det med hjem. — Det skulde jeg have vidst! — Hvorfor adlyde I ikke eders Moder? — Gode Born maae altid adlyde deres Forældre. — Hvorfor spiser De ikke? — Kjødet smager Dem sandhyligliis ikke? — Jeg taffker Dem; Kjødet er meget godt; men jeg er ikke fulsten. — Hvor er Deres Datter? — Hun er gaaet til Urtekrammeren. — Trenger De til mange Penge? — Ja, jeg behøver mange Penge. — Det er jo ganske mortt; det vil rimeligiis enten regne eller snee. — De behøver slet ikke at være bange (oder: at frygte) for Hunden; den gjør Dem jo Intet; den gjør blot. — Frygte Deres Born for at gaae alene hjem? — Nei, mine Born ere slet ikke frygtsomme. — Det havde jeg ikke troet. — Jeg har maattet betale disse Varer dyrt nok. — Hvor har De Deres Varelager? — Mit Varelager er i Stuen. —

84.

Er denne Tulipan vellugtende? — Ja, den lugter meget godt. — Er dette Monster smukt? — Jeg finder det sthgt. — Hvorledes smager Binen Dem? — Den smager mig godt, omendskjondt den er noget bitter. — Har De spurgt efter den Kjøbmand, som sælger sine Varer saa billigt? — Jeg har spurgt allevegne efter ham; men Ingen kunde sige mig, hvor han boede. — Hvor er Deres Svigerinde? — Hun er dessværre sengeliggende; hun har forkølet sig. — Er Deres Køksepige gaaet paa Torvet? — Ja, hun er i dette Dieblik gaaet bort. — Er Deres Herre hjemme? — Han er først for et Dieblik siden staet op; han klæder sig nu paa. — Lægger De Dem allerede? — Ja, jeg vil netop til at klæde mig af. — Hvilken Frakke vil De idag tage paa? — Den graae med de smukke knapper. — Hvorfor gaaer De ikke ud idag? — Jeg vilde gaae ud, naar det var smukt Veir. — De vilde ikke sige det, naar De hjendte mig bedre. — Hvor var den store Ildebrand igaar Aftes? — Hos vor Gjenbo, Sommermanden. — Har man ikke funnet redde Nogent? — Man har dessværre næsten slet ikke funnet redde Nogenting. — Vil De endnu gaae ud iasten? Det er jo allerede seent. — Jeg vilde gaae ud, naar Nogen vilde ledsage mig. — Jeg skal meget gjerne gjøre mig den Fornøielse at ledsage Dem; thi ene maa De paa ingen Maade gaae. — De vilde ikke have saa megen Fornøielse og ikke være saa lykkelig, naar De hverken havde Venner eller Vøger. — Hvorfor har De ikke tidligere fortalt mig denne Historie? — Fordi jeg først for et Dieblik siden har erfaret den; ellers havde jeg ogsaa tidligere fortalt Dem den. — Er der Nogen i Deres Varelager? — Der er Ingen i mit Varelager. — Maa jeg spørge, min Herre: „er De maaskee den danske Urtekræmmers Broder? — Ja, det er mig. — Vi burde strax gaaet til hende. — Folket raabte: Kongen leve! —

85.

Forsiges de to Søstre ikke? — Nei, de forsliges ikke. — Hvorfor er den unge danske Dame altid saa bedrøvet? —

Fordi hun længes efter sine Forældre, Søskende og efter sit Fædreneland. — Den stakkels Normand! Jeg synes virkelig over ham; han er både blind og døv. — Har De høstet Varerne? — Nei, jeg kunde ikke bruge dem. — Høsbmanden syntes at gjøre sig megen Umage for at bevæge Dem til at høste Varerne. — Ja, det gjorde han ogsaa; men det lykkes ham ikke. — Alle Andersens Romaner ere oversatte paa Thysk, nogle ogsaa paa Engelsk. — Hvad vilde den Herre, der idag talte til Dem paa Gaden? — Han spurgte mig, om jeg vidste, hvad den Maler hed, der boer i vort Huus. — Talte han ikke Dansk til Dem? — Jo. — Og De forstod ham strax? — Jeg forstod ham strax; men jeg kunde ikke svare ham paa Dansk. — Seer det ikke ud (oder: tegner det ikke) til Regn? — Det er jo ganske mørkt; vi faae vel enten Regn eller Sne. — Hvorfor faae Grevinden paa Dig? — Det veed jeg virkelig ikke. — Begge Brødrene faae paa hinanden. — Var den unge Dame virkelig Deres Søster? — Hun ligner Dem jo aldeles ikke. — Finder De? — Det sige jo alle Mennesker. — Hvorfor er Brødkurven endnu ikke blevet afhentet? — Jeg havde glemt at hente den. — Men det burde De ikke have glemt. — Gaaer De ikke ud idag? — Nei, jeg gaaer ikke ud; thi Veiret er mig for daarsligt. — De frugter maaskee for at gaae i Regn eller i Sne? — Nei, ingenlunde; men jeg vilde ikke gjerne forføle mig. —

86.

Bil De give mig ti Ark Papir og noget Klatpapir? — Papir skal jeg give Dem; men Klatpapir har jeg ikke. — Hvor kan jeg faae Klatpapir? — I den næste Butik. — Bring mig Papir, Pen og Blæt. — Hvorlænge har De lært Dansk? — Omrent fem Maaneder. — Ikke længere? — De taler jo allerede meget flydende. — Jeg troer, De smigrer mig lidt. — Nei, jeg har aldeles ikke smigret Dem; jeg har kun sagt Sandheden. — Jeg begaaer endnu mange Feil. — I Alt, hvad De hidtil har sagt, har De ikke begaaet nogen Feil. — Jeg er altid bange for, at man skal

gjøre Nar af min Udtale. — Hvo vilde vel være saa uhøflig at gjøre Nar af Deres Udtale? — En Englænder vilde maa skee gjøre det; men de Danske ere ikke saa uhøfslige. — Man bør altid sige Sandheden og ikke smigre Nogen. — Endskjønt jeg ikke altid har haft det, som jeg ønskede det, saa var jeg dog altid tilfreds; thi jeg tænkte: der gives Folk, der ere langt ulykkeligere end jeg. — Min Svoger ønsker at tale med Dem. — — En Mand, der vilde kjøbe Noget hos en Kømmer, sagde til ham: „De forlanger for meget for Deres Varer; De burde ikke forlange saa meget af mig som af Andre, da jeg er Deres Ven.“ Kømmeren svarede: „Min Herre, vi maae fortjene Noget ved vores Venner; thi vores Fjender komme aldrig til os.“ — — En blind Kone, som mødte en Halt (oder: en Lam) spurgte ham, om han endnu ikke kunde gaae. „Jeg kan nok gaae, som De seer“, svarede den Halte. — — Hvorledes er Beiret idag? — Det sneer, som det sneede igaar, og det tegner ogsaa til at ville snee imorgen. — Brodrene kappes med hverandre. — Den unge Student, som Du igaar saae hos mine Svigerforældre, har allerede oversat flere Bøger paa Fransk og paa Engelsk. —

87.

Hvor er vor smukke Flaske? — Flasken er igjen itu. — Var De ifjor i Hamborg? — Nei, jeg var i Sverrig. — Skulle vi ikke kjøre? — Jeg vil hellere gaae end kjøre. — Holder Du ikke af dette Barn? — Nei, jeg holder ikke af det Barn; thi det elsker jo næppe sine egne Forældre, endlige andre Mennesker. — Denne Tjener har opført sig meget dumst imod (eller mod) sin Herre. — Vi have søgt Dem allevegne, men forgjøves; De var ingensteds at finde. — Jeg var i vor Naboes Have. — Naar skriver De til Deres Børnebørn i København? — Jeg skriver sandsynligvis i overmorgen til dem eller muligvis allerede imorgen. — Har Bageren endnu ikke betalt Bexlen? — Nei, han har slet ingen Penge. — Gaaer De iasten paa Komedie? — Nei, iasten maa jeg blive hjemme; thi jeg er ikke rast. —

Det gjør mig virkelig ondt for Deres Skyld; netop iasten gives der den nye Opera af Mozart. — Hvad synes De om det gronne Teppe, som min Grigerinde har fået? — Teppet er virkelig nydeligt; blot Farven synes jeg ikke om; des(for)uden har hun ogsaa betalt det temmelig dyrt. — Var De igaard Aftes paa Koncert? — Nei, jeg gaaer overhovedet meget sjeldent paa Koncert. — Hvor har De fået dette nydelige, lille Speil? — Jeg har fået det underhaanden. —

88.

En meget taalmodig Mand, som altid blev modsagt af sin Kone, sagde engang, da dette juist igjen skete, til hende: „Nu, lad det være godt, mit Barn; jeg reed dog, at jeg har en god Kone.“ „Djævlen har Du“, sagde Konen heftig. — — Hvad synes De om min yngste Søn? — Han synes at være et beskeden og lydigt Barn. — Hvorfra er Deres Svoger? — Han er en indfødt Dansk; men han taler Thysk som en indfødt Thysker. — Kommer Uhrmager Hansen ofte til Dem? — Nei, han kommer kun nu og da. — Betaler De Deres Leie ugentlig eller maanedlig? — Jeg betaler min Leie hverken ugentlig eller maanedlig, men aarlig. — Hvor ofte betaler De Deres Skomager? — Jeg betaler ham, naar han sender mig sin Regning. — Og hvor ofte sender han Dem den? — Han sender den sædvanlig maanedlig. — Kommer Rækken (oder: Raden, oder: Turen) ikke imorgen til din Datter? — Jeg troer det knap. — Raden kommer snart til Normanden. — Var hans Søster ogsaa igaard bedrøvet? — Nei, tværtimod; hun var meget lystig; hun lo og spøgte (eller spøgede) næsten den hele Aften. — Vor Naboes Gaard er undertiden meget smudsig; men Deres er altid ganske reen. — Har De moret Dem godt paa Ballet igaard? — Nei, jeg har tværtimod fjedet mig meget; jeg havde nemlig Hovedpine igaard og har derfor danset meget lidt. — Her ere næsten alle Gaderne meget smudsige; i Christiania derimod ere de alle rene. — Han har jo kun sagt det for Spøg. — Hvorfor er De altid

vred paa mig? Jeg har jo dog aldrig fornærmet Dem. — De tager feil, min Ven, jeg er aldeles ikke vred paa Dem. —

89.

Har De maaskee noget thyndt Papir? — Ja, jeg har baade thyndt og tykt. — Behøver De ingen Blyanter? — Jeg har nylig kjøbt mig tre. — Hvad synes De om min øldste Brøder? — Han synes at være et meget tjenstagtigt (oder: tjenstfærdigt, eller: tjenstvilligt) og gjøstfrit Menneske. — Hvorfor har De en saadan Hast (eller: et saadant Hastværk)? — Det er jo allerede seent, og jeg maa endnu iasten skrive et Brev til min Svigermoder. Men jeg maa synhende mig meget; thi Klokk'en er jo allerede tre Kvarteer til syv. — De tager feil, kjøere Ven; Klokk'en er endnu ikke sex. — Jeg maa synhende mig med at kjøbe nogle Kommetørklæder. — Tiggeren bad mig om lidt varm Mad (eller Spise); thi han var fulsten, og han fros. — Naar spiser De sædvanlig Frokost? — Vi spise Frokost hver Morgen Klokk'en syv eller halv otte. — Har De endnu ikke spist til Middag? — Jo, allerede for en halv Time siden. — Nu vilde jeg gjerne spise til Aften; thi jeg er baade fulsten og torstig; desuden er det jo allerede sildigt: Klokk'en er næsten ni. — Kjøber De Dem en thynd eller en tyk Stok? — Jeg vil kjøbe mig den thyndeste, jeg kan faae. — Hans Fætter har kjøbt sig to Guldknapper. — Har De ikke et Par Knappaale? — Nei, ikke en eneste; jeg har imorges tabt en Mængde Knappaale. — Veed De ikke, hvor man faaer gode Haarnaale og Syrnaale? — Tætved os, i den næste Butik. — Hvad betaler Du for dine Cigarer? — Jeg har to Sorter; af den ene Sort kostet Hundretet mig to Daler og fire Mark, og af den anden just to Daler. — Det finder jeg slet ikke dyrt. — Ryger De mange Cigarer? — Jeg ryger daglig fem eller sex; men desforuden ryger jeg hjemme altid Pipe. — Hvor meget betaler De for et Pund Tobak? — Pundet kostet mig thve Skilling. — Bring mig noget Seilgarn. — Naar hændte(s) denne morsomme Historie? — Den skete ifjor. — Jeg har hidindtil ikke hørt

et eneste Ord om hele Sagen. — Er De endnu sovnig? — Nei, jeg er slet ikke sovnig. — Smager Øllet Dem ikke? — Det er jo ganske suurt, og jeg økles (oder væmmes) altid ved suurt Øl og ved suur Mælk. —

90.

Det anede mig (oder: jeg anede) strax, at De vilde komme idag; jeg har inat drømt derom. — Hvorfor skyer De altid min Svigersøn? Har han nogensinde fornærmet Dem? — Han har allerede oftere fornærmet mig; derfor undgaaer jeg ham helst. — Hvo har bruffet vor Vysestage itu? — Det kan jeg virkelig ikke sige Dem; det har ikke været mig. — Fjenderne brak alle Speilene itu. — Men, hvorledes seer Du dog ud? Dine Beentflæder og din Best ere jo ganske sonderrevne. — Haaber De endnu idag at faae en Billet? — Ja, jeg haaber sikkerat faae een. — Er De ikke vel? — Jeg blev paa engang svimmel, og mit Bryst gjorde mig ondt. — Har Du seet den fede Øre? — Jeg har ifjor i Jylland seet to Ører, der vare endnu federe end denne; det var de fedeste Ører, jeg nogensinde har seet. — Gjør din Tommelfinger Dig endnu ondt? — Nei, nu er det bedre. — Den stakkels Skomager har tabt sin Syl eller glemt den nogetsteds. — Hvorledes befinder De Dem, Frøken Holm? — Jeg takker Dem; det gaaer saa temmeligt. — Forovrigt har Deres Onkel lovet mig at gaae med mig til Maleren. — Vær dog saa god at gaae ganske sagte; min Moder befinder sig idag ikke vel; hun har Tandpine. — Jeg er i den sidste Tid bleven temmelig mager. — Hvorfor løber De saa hurtigt? — Jeg har idag førdeles meget at gjøre. — Kan De ikke gaae noget hurtigere? — Jeg kan vel gaae hurtigere; men jeg gaaer helst langsomt; forovrigt er det ogsaa idag meget varmt. — Deres Søn er en meget rolig og opmærksom Dreng; men Deres Datter er altid urolig i Skolen. —

91.

Er Deres Broder endnu oppe? — Nei, han er nede i Varelageret. — S her denne thyske Skrädder godt? — Jeg er idetmindste meget tilfreds med ham. — Hvormange Par Stromper har Du hidindtil strikket? — Hidtil har jeg strikket syv Par; men jeg maa endnu strikke fem Par. — Det Hele var en Misforstaelse; han meente det anderledes. — Er Deres Son nu flittig? — Ja, nogenlunde. — Jeg havde nylig en meget ubehagelig Drøm. — Harde I igaar mange Gjæster? — Nei, tværtimod; vi havde kun meget faa Gjæster. — Har De fundet Deres Brevtaske? — Nei, jeg maa have tabt den etsteds; thi jeg seer den ingensteds. — Hvorfor gjemmer De ikke bedre Deres Sager? — Den unge, svenske Læge, som De iastes saae hos mine Svigersforeldre, vilde gjerne laane tyve Daler af mig; skal jeg give ham dem? — Laan ham ingen Penge; De faaer dem ikke tilbage. — Hvorfor troer De det? — Fordi han ifjor ikke har laant mindre end hundrede og tredive Daler af min Svoger, hvorfra han hidtil endnu ikke har betalt en Skilling; jeg figer Dem derfor endnu engang: laan ham Ingenting. — Er Seilgarnet tykt nok? — Nei, det er temmelig tyndt. — Hvad har De leiet for en Bolig (oder Bopæl)? — Jeg har leiet en lys, stor Bolig. — Et Barn, som dør tidlig, er en Blomst, der plantedes i Guds skjonne Have. — Er det koldt idag? — Ja, jeg fryser. — Det er en kjøn Pige. — En gammel Mand, der var meget syg, lod sin Kone, som endnu var temmelig ung, falde og sagde til hende: „Min kjære Kone, Du seer, at min sidste Time nærmer sig; naar Du nu ønsker, at jeg skal døe rolig, maa Du gjøre mig en Tjeneste. Du er endnu ung, og Du vil sandsynligvis efter gifte Dig; det veed jeg vel; men jeg beder Dig ikke at tage din Ven, Adolph; thi jeg maa tilstaae, at jeg aldeles ikke synes om denne unge Mand; jeg vilde derfor døe i Fortvivelse, naar Du ikke lovede mig dette.“ Konen svarede: „Min kjære Mand, jeg beder Dig, lad dette ikke forhindre Dig i at døe rolig; thi jeg forsikrer Dig, at jeg, naar jeg ogsaa vilde gifte mig med Adolph, ikke kunde det, fordi jeg allerede har forlovet mig med en Aanden.“ — —

92.

Hvorfor kom Tiggeren ikke op til os? — Fordi han skammede sig. — Mureren og Sommermanden gif langsomt opad Bjerget. — Værtshuusholderen løb hurtigt opad Trappen. — Vil De imorgen tidlig Klokk'en fire eller halv fem gaae med os op paa Bjerget? — Nei, saa tidlig staaer jeg aldrig op. — Væveren kommer strax ned. — Hvor have I været? — Vi seglede nedad Rhinen. — Har De maaſkee lidt Ild? — Her har De Ild. — Har Væveren nogensinde fornærmet Dem? — Nei, ingenlunde. — Undskyld, at jeg ikke kom iforgaars; jeg kunde ikke komme, fordi jeg var sengeliggende. — Det gjør mig virkelig ondt, at De var syg; vi morede os saa godt. — Fra Kjøbenhavn reiser man fjorten Mil paa Jernbanen til Korsør. — Bring mig disse Breve paa Posten. — Men jeg veed ikke, hvor Posthuset er. — Det vil ethvert Barn kunne sige Dem. — Var Postbuddet ikke her idag? — Nei, Postbuddet har jeg allerede tre Dage ikke seet. — Om Vinteren ere Mætterne længere end om Sommeren. — Hvorfor var Englænderen idag saa gnaven (oder: vranten, eller: knarvorn)? — Han er jo altid gnaven. — I hvilken Gjæſtgivergaard logerer De? — Jeg logerer i „Hvide Hest.“ — Tranſmanden synes at være meget skinhyg. — Han er ikke blot skinhyg, men overhovedet et forfængeligt, misundeligt og ondskabsfuldt Menneske. — Ogsaa hans Søster synes at være meget forfængelig; hun staaer jo næsten hele Dagen for Speilet. — Lægger De Dem allerede? — Jeg er meget sjovig og desuden er det jo allerede temmelig seent. — Var Bageren glad, da Du betalte ham Pengene? — Han var meget glad; thi han sagde, han behøvede Pengene. —

93.

Er det rigtigt at efterligne Alt, hvad vi see? — Det kan vist ikke være rigtigt; men et ødedelt Menneske burde vi aldrig see uden at efterligne ham. — Har De læst Aviserne (eller Bladene) idag? — Nei, jeg har hidindtil ingen Tid haft dertil. — Den gjerrige Urtekræmmers Son kommer aldrig tidsnok i Skolen. — Naar agter De at reise til

Thydkland? — Jeg haaber idag otte Dage at være i Hamborg. — Nutildags (oder: nu for Tiden, oder: nuomstunder) kan man virkelig reise meget hurtig. — Hvor ofte bringer Bonden Dem Mælk? — Han bringer os fire Gange ugentlig Mælk og Egg; men tidligere kom han dagligdags til os. — Glæder De Dem til Deres Reise? — Jeg vilde glæde mig endnu mère, naar min ældste Broder vilde ledsage mig. — Kjender De Værten i „Tre Flasker“? — Ja, jeg kjender ham; han er en meget elskværdig Mand. — Kan Du undvære den danske Bog? — Jeg kan blot undvære den i nogle Dage. — Nyd Livet, saalænge Du kan. — Efterhaanden (oder: lidt efter lidt) vænner man sig let til Alt. — Synes De om den norske Væver? — Jeg synes saa temmelig om ham; men jeg vilde synes endnu bedre om ham, naar han ikke var saa vranten. — Hvad synes De om den unge Franskmand? — Han synes at være en meget elskværdig Mand. — Vil De indskibe Dem i Hamborg? — Jeg vil enten indskibe mig i Hamborg eller i Bremen. — Naar agter De at gaae om Bord? — Jeg agter endnu iasten at gaae om Bord. — Vil Du love mig for Fremtiden ikke mere at gjøre det? — Ja, kjære Fader, jeg skal aldrig mere gjøre det. — Er Raden allerede kommen til Mureren? — Raden er endelig (oder omsider) kommen til ham. —

94.

Hvorfor saae den rige Kjøbmand med Foragt ned paa den gamle Kone? — Det gad jeg ogsaa vidst. — Drifker De Kaffe eller The om Morgen? — Vi drifke sædvanlig Kaffe om Morgen og The om Aftenen; men om Sommeren drifke vi om Aftenen ogsaa engang imellem Øl. — Komme Deres Østre snart til Kjøbenhavn? — De komme sandsynligvis om kort Tid til Kjøbenhavn. — Foraaret er Årets skønneste Tid. — Hvorfor var De iastes ikke hos mine Svigerforældre? — For det første var jeg ikke rast, og for det andet havde jeg heller ingen Lyft til at gaae ud. — Det gjør mig virkelig ondt, at De ikke kom; De vilde have moret Dem godt. — Til sidst maa De dog give mig

Ret. — Hvad sagde Professoren til Dem? — I Begyndelsen (oder: i Forstningen) var han meget vred; men tilsidst blev han meget venlig imod mig. — Nuomstunder er det meget let at reise. — De kommer vel nu sjeldent til den svenske Grosserer? — Jeg kommer slet ikke mere til ham. — Hvorfor ikke? — Fordi jeg ikke vil have Noget at gjøre med sligt et ondskabsfuldt Menneske. — Jeg kan aldeles ikke vænne mig til saadanne Skifte. — — „Herre“, sagde et Brunshoved til en Mand, af hvem han følte sig fornærmet, „Sagen kan kun afgjøres med Blod.“ „Godt“, svarede denne rolig, „vi ville ogsaa afgjøre Sagen med Blod, men med koldt Blod.“ — — „Støvlerne ere altfor smaa“, sagde engang en Herre til en Skomagerdreng, som bragte ham et Par nye Støvler. „Nei!“ svarede Drengen rolig, „Deres Fod er kun for stor.“ — — Da for kort Tid siden en Engländer i et Selskab blev spurgt om, hvorfor nutildags Lysten til at gifte sig havde taget saa meget af, svarede han: „det kommer deraf, at Kvinderne nutildags ere som Vilierne paa Marken: de sye ikke, de spinde ikke, og de gaae dog herligere klædte end Salomo i al sin Pragt.“ — —

95.

Er den unge Dreier endnu fraværende? — Jeg veed det ikke; jeg har allerede i lang Tid ikke seet ham. — Er Sadelmageren endnu ikke tilstede? — Han kom pludselig i Nat; han løb strax til sin Svoger, men traf ikke Nogen hjemme. — I Begyndelsen skabte Gud Himmelten og Jorden. — Kom De tillands eller tilvands (oder tilsoes)? — Vi kom med Dampskibet. — Hvad her er for en Uorden! Alt ligger jo hulter tilbulster. — Dreierens uartige Son vilde imorges ikke vaske sig. — Hvor lader De vaske? Deres Bass er altid saa hvid. — Min Søster besørger mig altid min Bass; forevrigt veed jeg ikke, hvor min Basserkone boer, eller hvad hun hedder. — Hvad for Bass har hun bragt Dem idag? — Hun har bragt mig fem Skorster, otte Kraver, sex Slipper og fire Par Strømper. — Er hun dyr? — Nei, jeg finder hende meget billig. — Har De idag gjort

mange Forretninger? — Nei, idag har jeg igjen gjort meget
faa Forretninger. — Hvorfor betaler Sadelmageren ikke
Dreieren, hvad han er ham skyldig? — Fordi han ikke har
tilstrækkelig Penge. — Hvormeget er Kremmeren Dem skyldig?
— Han er mig endnu syv og tredive Daler og fire
Mark skyldig. — Hvor gammel er den danske Dame, som
iaføres var hos Deres Svigerinde? — Hun er i det høieste
nitten Aar gammel. — Hun seer endnu yngre ud. — De
har lovet Skredderen at betale ham, hvad De er ham skyldig;
hvorfor betaler De da ikke den fattige Mand? — Jeg
har jo allerede i Torsdags betalt ham. — Opvarter! bring
mig et Stykke rød Sæbe og et Haandklæde; thi dette Haand-
klæde er jo ganske smudsigt. — Her bringer jeg Dem et
rent Haandklæde; men rød Sæbe have vi ikke; vi have kun
hvid. —

96.

Har De ikke seet mine Børster? — Jeg savner saavel
min Klædebørste som min Tandbørste. — Deres Børster
ligge jo i Deres Kuffert. — Hvorfor har Du ikke børstet
mine Støvler idag? — Fordi jeg ikke har funnet finde Sko-
børsten. — Hvad har din øldste Broder fået? — Han
har fået sig et Par nye, uldne Handsker. — Min Ven,
Grosserer A., har ifjor solgt særdeles meget Uld og Voerred.
— Abraham sagde til sin Brodersøn, Lot: „Gaaer Du til
Venstre, saa gaaer jeg til Høire, og gaaer Du til Høire,
saar gaaer jeg til Venstre.“ — Ved De ikke, hvor den thyske
Timmermand boer? — Han boer skraas overfor os. —
Hvorlænge prædikede den unge Svensker? — Han skal have
prædiket halvanden Timer paa staaende Fod. — Gaaer Du
allerede til Sengs? — Ja, thi jeg er meget sovnig og træt.
— Kan De gjette, hvor dyrt dette Blækhorn var mig? —
De har maaskee betalt en Daler dervor. — Nei, jeg har
faaet det for fire Mark og otte Skilling. — Det er virkelig
meget billigt for dette nydelige Blækhorn. — Hvormange
Par Strømper har Pigen strikket? — Naar hun er færdig
med dette Par, har hun strikket et heelt Dusin. — Hvilkens
af disse to Børster synes De bedst om? — Jeg synes bedst

om den mindste. — Hvem bliver først færdig? — Min yngre Broder bliver først færdig; thi han har færre Breve at skrive end jeg. — Jeg blev først færdig, endskjøndt jeg havde mere at skrive end han. — Hav den Godhed at laane mig denne thyske Bog. — Jeg skal meget gjerne laane Dem den; men jeg kan i det høieste undvære den to Dage. — Thyskeren og Franskmanden løb omkaps. —

97.

Hvad synes De om den unge svenske Dame? — Jeg synes i Almindelighed saa temmelig om hende. — Synthes De ikke om den danske Løge? — Han er mig ganske ligegyldig. — Vil De indskibe Dem i Hamborg? — Naar jeg bliver tidsnøf færdig med mine Forretninger, indskiber jeg mig i Hamborg; ellers maa jeg indskibe mig i Bremen. — Der herskede en almindelig Nød i Landet. — Har jeg ikke Ret? — I Almindelighed har De Ret. — Jeg raader Dem til ikke at laane den thyske Barbeer Penge. — I Sørdeleshed maa jeg sige Dem, at jeg aldeles ikke er tilfreds med Deres ældste Son. — De vil altsaa allerede nu gaae til Sengs? — Ja, thi jeg er meget sovnig og træt; jeg faldt i Nat først Klokk'en to i Søvn. — Hvad skrive vi idag? — Naar jeg ikke tager feil, have vi idag den otte og thynde Marts. — Gjør mig den Tjeneste og laan mig en Daler; jeg veed, De er et meget tjenstvilligt Menneks. — Vil De gjøre mig en Tjeneste? — Gjerne; hvad er det? — Vor saa god at bringe mig dette Brev paa Posthuset. — Jeg yndkes virkelig over den smukke, svenske Dame; hendes Mand skal jo næsten daglig drifke sig fuld (oder: beruse sig). — Jeg har endnu aldrig seet ham fuld. — Trivler De derpaa? — Ja, saaloenge jeg ikke selv har seet det, betrivler jeg den hele Historie. — Kunde De gjette (eller løse) Gaaden? — Nei, Ingen har hidtil funnet løse Gaaden. — Raader De mig til at gjøre det? — Nei, jeg fraraader Dem det. — Er Herr Professoren hjemme? — Nei, han er ikke tilstede. — Synthes De om Vørten i „Hvide Løve“? — Ja, han synes at være en meget flink (oder ferm)

Mand. — Tilforn (oder forhen) var i Sandhed (oder sandelig) Alt anderledes. — Hvor gammel er hans ældste Datter? — Hun er i det Mindste syv og tyve Aar gammel; hun er altsaa rigtignok ikke saa ung; men hun er dog en ret kjøn Pige. — Til høire laa en smuk Dal, til venstre et højt Bjerg. — I Forbigaaende sagt er det en hndig Egn. — Gaa dog fremad! — Er dette Speil tilsalgs (oder tilfals)? — Nei, dette Speil kunne vi ikke følge. — Hvor gammel er den russiske Kjøbmand? — Han er allerede en Mand til Aars; han kan maaske være næsten tredsfindstyve Aar gammel. — Den stakkels General er paanh bleven saaret. —

98.

Havde jeg ikke Net? — Nei, enten maa det Hele være en Misforstaelse, eller ogsaa har Slagteren løiet. — Hvor har De kjøbt denne nydelige Pibe? — Jeg har faaet den af min Svigerinde paa min Fødselsdag. — Det er Uret af Dem, at De altid undgaaer denne Dreier; thi jeg forsikrer Dem, at han er et redeligt Menneske, der aldrig har gjort Nogen noget Ondt. — Imellem Paaske og Pintse er der syv Uger. — Efter Paaske er det varmere end efter Juul. — Naar kommer Deres nye Køkspige? — Hun kommer til Pintse. — Tilforn var St. Hansdag en høi Helligdag i Norden. — Naar har Deres ældste Datter Fødselsdag? — Den syv og thvende December; altsaa tre Dage efter Juul. — (I) blandt Andre var der ogsaa en ung, dansk Grosserer hos min Ven, Løegen; han er et meget elskværdigt Menneske. — Har De rede Penge? — Nei, jeg har slet ingen rede Penge. — Spiser De gjerne Kalvesteg? — Jeg spiser hellere Dreesteg eller Gaesteg. — Min Svigermoder laa, som De maaskee veed, ifjor omtrent tre Maaneder syg, nemlig fra St. Hansdag til Mikkelsgdag. — Vær saa god at lukke Døren efter Dem. — I hvilken Butik har De kjøbt Deres gule Handsker? — Jeg har kjøbt dem hos Søren Jensen i Bredgade. — Det er vel ingen Thdsker; Navnet klinger jo ganske dansk. — Han er virkelig ogsaa en Dansk. — Har Du

endnu ikke lært Øpgaven udenad? — Jeg har hidindtil ingen Tid haft dertil. — Efter Frederik den Sjette fulgte Christian den Ottende. — Hvorfor sender De ikke Bud efter en Snedker? — Alle Deres Stole ere jo itu. — I den hele Landsby boer der jo ikke en eneste Snedker. — Reiser De snart til Flensborg? — Jeg er uden Twirl der Skjærtorsdag eller Langfredag. — Jeg mangler (oder: fattes; oder: der mangler oder: fattes mig) to store Nøgler og en lille Daase. —

99.

Den thyske Tommermand har imorges faaet en meget ubehagelig Efterretning hjemmefra. — Denne Medicin er god for Brystet. — Hvad er Livet uden en Ven! — Hvorfor besøger Du ikke mere den rige Guldsmed? — Jeg vil slet ikke have Noget at gjøre med dette ondskabsfulde og misundelige Menneske; en flig Mand kan jeg ikke telle iblandt mine Venner. — Hvorfor taler De altid saa høit med Væveren? — Fordi Manden er noget dov. — Hvorfor var De saalenge ikke hos mig? — Undskyld; jeg var allerede tre Gange hos Dem for at besøge Dem; men jeg har ikke funnet træffe Dem hjemme. — Englaenderen har kun gjort det for at ærgre os. — Det troer jeg knap; thi han synes mig at være en brav Mand; i det Høieste kan han have gjort det af Skinshyge. — Hvor gammel er Deres Svigerson, Urtekremmer Hansen? — Fastelavn bliver han ni og thve Aar gammel. — Skjondt Dreierens Son næppe er tolv Aar gammel, tegner han dog meget godt; han vil uden Twirl engang blive en god Maler. — Har De snart i Sinde at reise til Thyskland? — For min syge Kones Skyld kan jeg foreløbig slet ikke reise. — For din Skyld, kjære Ven, gjør jeg det meget gjerne. — Hvorledes faae Prinden ud? — Han er en ung Mand af hoi Væxt (oder: hoi af Væxt), men temmelig mager; han ligner iovrigt sin Fader meget. — Har De etter tjøbt Dem en Klædning? — Jeg har denne Gang kjøbt mig en blaa Silkeklædning; min forrige var mig for snæver. — Denne gamle Soldat havde udmærket sig i flere Krigs;

ifjor blev han saaret. — Hvad synes De om min nye, sorte Hat? — Er den ikke for lav? — Jeg troer snarere, at den er for høi end for lav. — Hvor er Deres fine Silkelommeklæde? — Jeg kan ikke finde det; jeg har sandsynligvis iastes tabt det paa Ballet hos Grosserer Petersen. — Hvo er Formynder for denne Pige? — Den norske Sadelmager, som De forrige Maaned traf hos mine Svigerforældre. — De berømte Digtere Ohlenschlæger og Baggesen vare indfødte Danske. — Denne Gartner har baaret sig meget lumisk ad mod sin Herre. — Han har lagt sin hele Dumhed for Dagen. —

100.

— — „Altid taber Du dog dine Skolesager“, sagde en Fader til sin Son, „derfor har jeg ogsaa skrevet Datumet i din nye Bog, for at jeg dog kan see, hvorlænge Du har den.“ — — „Gives der endnu saa mange Forrykte hos Eder“, spurgte en Herre en Bonde fra den Landsby, hvor han tidligere havde været Amtmand. „Gudskeelov ikke meer saa mange som den Gang, da De endnu var hos os“, svarede Bonden. — — En Gjæst gjorde en Vært Bebreidelser formedelst hans daarlige Driftevarer. „Der er for meget Vand i denne Viin“, sagde han blandt Andet. „Tvertimod“, svarede den Anden rolig, „der er for lidt Viin i dette Vand.“ — — „Laan mig otte Daler“, sagde En til sin Ven. — „Det skulde jeg meget gjerne gjøre, men jeg har kun fire hos mig.“ — „O, saa giv mig kun dem, de andre fire kan De jo blive mig skyldig.“ — — En Lærer spurgte engang en Discipel: „hvad skabte Gud paa den sjette Dag?“ Da Disciplen ikke kunde besvare dette, spurgte Læreren for at hjælpe ham: „Nu, hvilken er da den fornemste Skabning?“ „Herr Amtmanden“, svarede Disciplen. — — En Landsbyvært beklagede sig engang hos Bageren over, at han bagte saa daarligt Brød. „Naar jeg vil have godt Brød“, sagde han, „maa jeg sende Bud til Staden.“ „Saaledes gaaer det ogsaa mig“, sagde Bageren, „naar jeg vil have god Viin.“ —

101.

Hvorfor lo Du ad den fattige Murer? — Jeg har jo slet ikke leet ad ham. — Ad Aare reiser jeg uden al Twivl med min Kone og mine Børn til Italien. — Hvor har De været den hele Eftermiddag? — Vi spadserede langs ad Strandbredden. — De gik tre ad Gangen (oder: tre og tre). — Kjender De Digteren A.? — Ja, han er en god Ven af mig. — Har Thyskeren virkelig gjort det af Gjerrighed? — Jeg troer snarere, at han kun har gjort det af Skinsyge; han er ellers en meget brav Mand. — Der kjører jo Deres Vogn. — Nei, Vognen tilhører ikke mig, men min Svigerfader. — Af Kjærlighed til Kunsten forlod Sangerinden for kort Tid siden sit Fædreland og indstibede sig til Amerika. — Efter Forløbet af flere Maaneder viste det sig tydeligt, at jeg havde Ret. — Hvo er Formhynder for disse Børn? — Naar jeg ikke tager feil, er Grosserer Jensen Deres Formhynder. — Det glæder mig meget; thi han er en meget forstandig Mand og en god Raadgiver. — Man maa altid adlyde sine Forældres Besaling. — Hans Stemme er i den sidste Tid blevet meget dyb og grov; tidligere havde han en fin Tenorstemme. — De skusser Dem meget, naar De troer, at Lægen vil undskynde sig hos Dem. — De kan dog virkelig ikke negte, at De har sagt det. — Jeg negter det jo aldeles ikke. — Ved De ikke, at vi imorgen have Bededag? — Nei, det vidste jeg ikke. — Den unge Sadelmager arbeider ikke blot enhver Sognedag (oder Hverdag), men ogsaa alle Helligdagene. — Maleren fløjtede ad sin Hund. — Det varede mig for længe. — Reiser De ikke snart hjem? — Sandsynligvis reiser jeg henimod Pintse. — Hvor bliver De af? — Jeg var i Høven. —

102.

Har Du ikke seet mit Lommetørklæde? — Jeg har imorges fundet et smudsigt Lommetørklæde i Kjøkkenet; jeg har lagt det bag din Kuffert. — Er Deres øldste Son nu flittig? — Hans Flid er roessværdig; han lægger sig nu i

Sørdeleshed efter Physik. — Er Deres Svigerdatter endnu altid syg? — Ja, hun ligger desværre for Døden. — Den norske Student, som De traf hos os iforgaars, er et meget flinkt Menneske; han taler flere Sprog ganske flydende, f. Ex. Fransk, Thysk og Dansk. — Skal jeg lade ~~et~~ kjødet koge eller stege? — Lad Halvdelen deraf koge; den anden Halvdeel kan Du imorgen lade stege. — Er Øren allerede slagtet? — Nei, Slagteren vil først slagte den i Eftermiddag. — Hvem har bagt dette Brød? — Vi bage altid selv vort Brød. — Spiser De gjerne stegte Fisk? — Jeg spiser hellere kogte Fisk. — Skulle vi ikkeaabne et Bindue? Det er meget varmt her. — Jeg vil kun gaae derhen for at kunne sige, at jeg var der. — Jeg blev af med alle mine Penge. — Hvorledes saae Transmanden ud? — Det er en Mand af høj Voert, med et stort, sort Skjæg. — Hvor have I været? — Vi gif langs ad Strandbredden. — Man maa altid adlyde Statens Love; men man behøver ikke altid at følge Modens Love. — Det maa allerede være seent; det lækker (oder lidet) ad Aften. — Var Deres Søster glad? — Hun græd af Glæde. — Er Dreierens Son en flink Dreng? — Af en Dreng paa tretten Aar at være ved han meget. — Mener De det virkelig for Alvor? — Nei, jeg har kun sagt det for Spøg. —

103.

Hvor boer den unge Prinsesse? — Hun boer hos sine Bedsteforeldre. — Har De maaskee seet mine Silketøfler? — Ja, jeg har seet dem i en Krog, jeg troer bag Rakkelonnen. — Regnede det? — Ja, jeg er jo, som De seer, vaad fra Top til Taa. — Hvor har De kjøbt denne smukke Solokjede? — Jeg har kjøbt den hos Guldsmed Holm i Bredgade. — Hvor er Thyskeren? — Thyskeren er med eet reist til Thyen. — Vil De maaskee tage Deel i dette Foretagende? — Jeg vilde meget gjerne tage Deel deri; men nu har jeg ingen Penge. — Hvor gammel er Deres ældste Datter? — Hun er henved atten Aar gammel. — Hvem reddede (eller frelste) Barnet? — Prinsen selv frelste Bar-

uet fra Doden; men dets Forældre viste sig meget uafnemmelige. — Gaaer Arbeidet nu hurtigt? — Ja, det gaaer meget hurtigt fra Haanden. — Seer Du ikke Musen? — Nei, jeg seer den ikke; den er uden Trivl froben (i)gjennem Hullset. — Hvem befriede Damerne fra Roverne? — En ung dansk Læge befriede dem fra Roverne. — Den russiske Skredder, der igjen vilde tigge hos os, har fra Ungdommen af altid veret meget doven. — Hvad for en Landsmand er denne Skipper? — Han er uden Trivl enten en Normand eller en Svensker. — Hvem har sagt Dem det? — Det har jeg hørt af min Bedstefader. — Hvor varer begge hans Brødre? — De kom iastes fra Hamborg. — Keiser De snart til Øyen? — Jeg mac være der inden otte Dage. — Kongen og Dronningen kjørte igjennem hele Øyen. — Hvem sad i Formiddags i vinduet? — Det har ikke været mig. —

104.

Af hvem har Du faaet dette smukke Halstorklæde, min lille Dreng? — Jeg har for nylig faaet det af min Bedstemoder. — Vil De ikke gaae med til min Bedstefader? — Han har just idag Fødselsdag. — Jeg vilde meget gjerne besøge ham; men jeg har ikke den fornisielse at kjende ham. — Er Deres Arbeide snart færdigt? — Det skalde egentlig afleveres inden halvanden Maaned; men formedelst Sygdom kan jeg først faae det færdigt om to eller tre Maaneder. — Har De seet Domkirken i Breslau? — Ja, det er en meget smuk Bygning. — Er Deres Broder hjemme? — Nei, han er nylig gaaet til vor Gjenbo, Dreier Nielsen. — Naar har De tabt Deres gule Silkelommetorklæde? — Jeg maa have tabt det i Søndags eller i Mandags. — See engang ad bagved Kæffelovnen; maaske ligger det der. — Jeg har overalt søgt efter det; det er ingensteds at finde. — Med det Gode kan man udrette meget med denne Dreng. — De har rigtignok Ret; men De burde dog ikke have gjort det. — De reiser snart til Frankrig? — Jeg reiser sandsynligvis slet ikke; med mindre min Kone vil ledfage mig. — Hvem stod i Spidsen for den danske Hær? — General

Krogh havde man stillet i Spidsen for den hele Armee. — Istedenvor (eller istedefor) at tie skulde Du hellere have sagt ham Sandheden. — De behøver slet ikke at være bange for Hunden; den ligger jo i Lænke. — Har Kongen mange Slotte? — Han har otte eller ni; deraf ligge tre i Hovedstaden. —

105.

Christian den Fjerde og Bonden.

Engang red en Bonde fra sin Landsby til Kjøbenhavn. Ikke langtfra Staden mødte han en stadselig Rytter. Det var Kongen, Christian den Fjerde. Hans Folge var tilfældigvis blevet i nogen Afstand. „Hvorfor saadant et Hastværk? Har I maa ske Forretninger i Kjøbenhavn?“, spurgte Kongen. „For det Første har jeg mange Forretninger i Hovedstaden; og dernæst vilde jeg gjerne engang see vor gode Konge, der elsker sit Folk saa meget.“ Kongen smilede og sagde: „Kongen kan I jo ofte nok see.“ „Men jeg veed jo ikke“, indvendte Bonden, „hvem det er iblandt de mange Hofmænd, af hvilke han altid er omgiven.“ „Det skal jeg forklare Eder“, sagde Christian, „I maa kun give Agt paa, hvem der beholder Hatten paa Hovedet, naar alle Andre ørbøddi tage Hattene af.“ — Saaledes rede de med hinanden ind i Kjøbenhavn. Bonden fortalte ham snaksomt Mangt om Agerdyrkningen, om sin Huusholdning, og hvorledes han undertiden om Søndagen havde sin Hone i Gryden — og mørkede længe Intet. Men da han saae, hvorledes alle Binduerneaabnedes, og alle Gaderne opfyldtes med Mennesker, og hvorledes Enhver ørbødig gjorde Plads for dem — da gik der omsider et Lys op for ham. „Min Herre“, sagde han til sin Ledsgager, hvem han betragtede med Forundring (oder Forbauselse) og Skræk: „enten er I Kongen, eller jeg er det; thi vi Begge alene have nu Hatten paa Hovedet.“ Da smilede Kongen og sagde: „Ja, jeg er Kongen. Maar I har stillet eders Hest i Stalden og besørget eders Forretninger, saa kom op til mig paa mit Slot; jeg skal da lade Eder opparate med en Middagssuppe og vise Eder Kronprinsen.“ —

106.

Er Sommermandens Son flittig? — Nei, han er meget skjødesløs med sit Arbeide; sædvanlig kommer han ogsaa for silde i Skolen. — Den omhyggelige Moder vaagede hele Natten, fordi hendes Son var syg. — Det er virkelig meget sorgeligt, at det unge Menneske aldeles ikke vil adlyde sine Foreldre. — Kjender De den Snedker, som vi igaar Aftes traf hos Urtekræmmeren? — Jeg kjender ham allerede flere Aar; han er en flittig og dygtig Mand. — Finder De ikke Foretagendet hensigtsmaessigt? — Nei, jeg finder det slet ikke hensigtsmaessigt. — Bliver De endnu længe oppe? — Nei, jeg gaaer strax til Sengs; thi jeg er sovnig og træt. — Bliv ikke forskrækket (oder: forskräf Dem ikke)! — Den ringeste Sag kan forskräkke denne Pige (oder: indjage denne Pige Skräf, oder: gjøre denne Pige bange). — Hvor denne Pige seer ud! Jeg blev virkelig forfærtet (oder: forfærdede mig) over hendes Udseende. — Jeg gruer (oder grues, oder gyser), naar jeg tænker derpaa. — Hvor er De født? — Jeg er en indfødt Dansk; men min øldste Broder er født i Thyskland. — Hvorover undrer De Dem? — Jeg undrer mig over, at jeg ikke har faaet noget Brev fra mine Søskende. — Er denne Mand paalidelig? — Ja, han er en meget paalidelig og flink Mand. — Hvorledes befinder Deres Søger sig? — Tænk Dem engang min Skräf; det stakkels Menneske er i Nat pludselig gaaet fra Vorstanden. — Jeg har i Nat seet ham i Drømme. — Frederik den Syvende er født den sjette Oktober 1808. —

107.

Naar er Deres Moder hjemme? — Hun pleier sædvanlig at være hjemme ved denne Tid. — Hvorlænge bliver De hjemme? — Jeg er hjemme fra Kloften otte til elleve. — Skulle vi gaae til Bords? — Jeg er endnu ikke fulsten. — Hvor er Slottet? — Det ligger paa hin Side af (oder hiinsides) Floden. — Er Du vis paa din Sag? — Ja, jeg er fuldkommen vis paa min Sag. — Har De Overflod

(oder Overflodighed) paa Penge? — Nei, jeg har destoværrer Mangel paa Penge. — Du har traadt mig paa Hoden. — Under Maaltidet drak Bageren to Glas Vin. — Hvor var De imorges? — Vi vare paa Torvet og kibste Frugt. — Hvor er min blaae Frakke? — Den ligger paa en Baenk i Haven. — Hvor langt er der fra Paris til London? — Der er næsten to hundrede Mil. — Hvorfor vil De reise til Randers? — Jeg vil besøge nogle gode Venner der og tilslige hjøbe mig nogle Par gode Handssker. — Hvo som ikke er med mig, er (i)mod mig. — Han er Ulven (i)blandt Vaarene. — Hvor er Deres yngste Broder? — Han studerer Jura i Kjøbenhavn. — Hvor langt er der fra Hamborg til Kiel? — Mellem Hamborg og Kiel er der omtrent tretten Mil. — Har De seet Domkirken i Strasborg? — Ja, det er en pragtfuld Bygning; den har et over fire hundrede Fod høit Taarn. — Børn, have I ikke seet min graae Hat? — Jo, hære Fader, den ligger paa Sengen. — Efter Regn kommer Solskin. — Faderen er meget bedrøvet for sin ældste Datters Skyld; hans yngste Son er for fort Tid siden død af Maesslinger. — Da jeg i Formiddags gik ud af mit Børrelse, bemærkede jeg en gammel Mand paa Trappen; jeg spurgte ham, hvad han vilde; men han gav mig intet Svar; siden sagde mig Nogen, at han var stum. — Han sidder for længe over Arbeidet. — Hun svarede ikke et Ord paa hele Talen. — Hvor er Deres Svigerson? — Han bliver Vinteren over i Norge. — Har Skrädderen endnu ikke bragt min Frakke? — Nei, han arbeider endnu altid paa Frakken; men uden Twid fører han den færdig imorgen. — Hundten gnaver paa et Been. — Jeg twibler ikke paa Deres Flid. — Kongen hævnede sig paa en grusom Maade paa den stakkels Gartner. — Ved at skrive til ham gjør De ikke Sagen bedre. —

108.

Har De ikke truffet Tydsteren idag? — Jeg har ikke seet ham siden i Løverdags. — Sadelmageren sagde mylig til mig: uden Deres Hjælp og trods Deres Fjendskab skal

jeg dog faae Pengene. — Hvad shues De derom? — Jeg twivler meget paa hans Ord. — Hvorfor var Du ikke hos os igaar Aftes? — Fordi min Fader under Straf havde forbudt mig at gaae til Eder. — Det gjorde mig virkelig ondt for Dig; thi vi morede os saa godt. — Er Deres Moder ikke hjemme? — Hun er for Dieblifiket ikke hjemme; men hun kommer sandsynligvis strax; hun pleier ellers altid at være hjemme ved denne Tid. — Er Deres Svoger allerede en gammel Mand? — Ja, han er allerede til Alars. — Han forsyffrede mig paa Tro og Love, at han for Fremtiden vilde handle anderledes. — Paa denne Side af Bjerget staer der et lille Huus, i hvilket der boede en gammel Enke samt begge hendes Østre. — Ved De ikke, hvor Urtekroemmer Nielsen boer? — Han boer ligeoverfor Posthuset. — Jeg kan aldrig blive klog paa hans Politik. — Tre Gange om Ugen bringer Bonden os Væg. — Hvor er Deres Datter? — Hun er iforgaars mod min Besaling reist til Slesvig; nu tører hun paa sine sidste Penge; men hun har altid været døv mod alle mine Formaninger. — Henimod Aften red Prinsessen tilligemed Grevinde B. igjennem Slottet. — Tiggeren bad mig atter idag om en Allmisje. — Hvor boer De nu? — I store Kongensgade, ligeoverfor min Svoger. — Naar agter De at reise til Danmark? — Om tre eller fire Uger haaber jeg at være i København. — Løgen har baade om Morgen'en og om Aftenen mange Besøg. — Hvor har Du været hele Eftermiddagen? — Jeg gif omkring paa Marken. — Overalt i hele Huset herskede den største Rolighed. — Har Du ikke seet vor nye Kobberkjedel? — Den staer jo bag Kakkelornen. — Den uartige Dreng heldte Blæk over sin nye Bog. — Hvorfor staer Døren paa vid Væg? — Jeg har glemt at lukke den i. — Hvor har Du været hele Formiddagen? — Det kommer ikke Dig ved (oder: det vedkommer ikke Dig). —

109.

Ligeoversor Taarnet boede der en Murer, ved Navn Hansen. — Hvorfor kastede De Drengen paa Døren? — Fordi han var meget uartig. — Hvor er Deres Moders Portræt? — Det hænger der paa Væggen. — Den fattige Kone, som først i Onsdags var hos os, er pludselig død imorges; hun var Moder til tre smaa Børn. — Ved Lejlighed (oder leilighedsvis) kan Du sige til din Svigerinde, at det gør mig meget ondt. — Jeg vil ikke give Slip paa min Rettighed, medmindre at man overthyder mig om, at jeg har taget feil. — Overeensstemmende med Deres Befaling har jeg sendt de thyske Bøger til Deres Bedstefader. — Ved Siden af hende sad en gammel, døv Mand. — Den russiske Skrädder har paanh stjalet. — Vil De maaskee paa en fort Tid laane mig den nye Roman af Andersen: „Alt være eller ikke at være?“ — Jeg kan ikke godt undvære Bøger. — Jeg sagde Dem jo strax, hvære Ven: der er ikke meget ved dette unge Menneske; han er meget ondstabsfuld og misundelig. — Ved at læse Brevet blev han ganske bleg. — Han har slet ikke talt paa Embeds Begne. — Har De ikke seet min Stok? — Den staær jo ved Pulten. — — En ung Mand bad Kongen af Preusen om et Embede. Kongen spurgte ham om, hvor han var født. „Jeg er født i Berlin“, svarede han. „En Berliner“, sagte Kongen, „giver jeg intet Embede; thi alle Berlinerne due Intet.“ „Jeg beder Eders Majestæt om Forladelse“, vedblev den unge Mand; „der gives ogsaa gode, og jeg hjænder saadanne to: den Enne er Eders Majestæt, og den Aanden er mig.“ Kongen lo over dette Svar og gav ham Embedet. — —

110.

— — En Bonde havde seet, at gamle Folk brugte Briller til at læse. Han gif altsaa til en Optiker og forlangte et Par Briller; denne gav ham, hvad han havde forlangt, og efterat Bonden havde aabnet en Bog, sagde han, at Brillerne ikke vare gode. Optikeren gav ham da et andet og størkere Par; men da Bonden endnu ikke kunde læse, sagde Op-

tikeren til ham: „Min Ven, De kan maa ikke slet ikke læse?“ „Naar jeg kunde læse“, svarede Bonden, „behøvede jeg ikke Deres Briller.“ — — Naar skete denne Historie? — Den skete om Midnatten. — Ved Pintse er det varmere end ved Paaske. — Hvad fortalte din Bedstefader Dig? — Han fortalte mig en Historie om to Røvere. — Er Arbeidet ikke godt? — Jeg synes aldeles ikke om det; De maa gjøre det om igjen. — Hvorfra kom Lyden? — Lyden kom ovenfra. — Hvorpaa twibler De? — Jeg twibler paa denne unge Mands Erlighed. — Twibler De paa det, hvad Dreieren har sagt Dem? — Jeg twibler derpaa; thi han har ofte lojet. — Hvad sagde Hollænderen til Dem? — Det veed jeg virkelig ikke; jeg kan aldrig blive klog paa det Menneske. — Kjender De Eieren (oder Eiermanden) af dette Huus? — Naar jeg ikke tager feil, er han en indfødt Transkmand. — Forbryderen er blevet domt til Døde. — Under Samtalen loe de uartige Born. — Naar blev den thyske General saaret? — Han blev saaret i Slaget ved Jena. — Hvor er min lille, gronne Eske? — Jeg har ikke seet Deres Eske. — Bring mig en Landbørste og noget Landpulver. — Er det sandt, at Deres Svigerinde vil reise til Danmark? — Ja, hun reiser om nogle Uger til Danmark. — Hvor gammel er Deres Bedstemoder? — Hun er over fifti-tyve Aar gammel. — Det havde jeg sandelig ikke troet. — Hun lovede mig paa Tro og Love i Fremtiden ikke at gjøre det mere; men hun har ikke holdt sit Øfste. —

III.

Brygger Holm beklagede sig igaar over, at Du meget længe ikke havde besøgt ham. — Jeg var jo først i Løverdags hos ham; men der var Ingen hjemme. — Bundtmageren beskyldie sin Svend for at have frastjaalet ham to Daler (oder: at have stjaalet to Daler fra ham). — Troer De det, Kjære Ven? — Nei, jeg troer det slet ikke; sandsynligvis har Bundtmageren taget feil; det Menneske er altid faa mistroisk; han er meget gjerrig, og han troer, at alle Mennesker stjæle fra ham. — Et saadant Arbeide kan

kan Bliffenslageren selv bedømme. — Vor Gjenbo, Glarmester Andersen, har i den sidste Tid erhvervet sig en smuk Formue. — Hvem har brugket vojt Speil itu? — Det har den tossede Bødker gjort, der i Formiddags var hos os; han maa erstatte os Speilet. — Kan Tapetmagerens yngste Son stave? — Han læser allerede ganske flydende; det er overhovedet et meget flinkt Barn. — Hvorledes befinder sig den tydske Pottemagers Kone? — Lægen var der nylig og har paanh foreskrevet hende Medicin. — Kjender De ikke Bogtrykker Olsen? — Jo, ham kjender jeg meget vel. — Tænk Dem engang: han er iforgaars pludselig blevet vognvittig (oder affindig). — Jeg kan slet ikke forestille mig det: jeg talte jo først med ham for nogle Dage siden, og den gang var han som sædvanlig munter, ja næsten overgiven og foreslog endnu, at vi paa Søndag skulle føøre med Jernbanen til Roeskilde. — Hvorfor undvirger Bogbindersvenden Dig altid? — Sandhynlighiis fordi han endnu er mig et Par Daler skyldig; men han kan være ganske rolig; jeg skal ikke kræve ham. — Da Farveren havde vederqvæget sig lidt, gik han videre. — Hvad vederfores (oder: vederfør, eller: vederfarede, eller: — faredes) Dig iastes? Du saae jo ganske bleg ud. — Jeg befandt mig ikke ganske vel. — Thven skal ikke undslippe mig. — Kommer De ofte sammen med Kleinsmed (oder Laaesmed) Petersen? — Nei, meget sjeldent; thi jeg holder ikke af ham; han mishandler jo altid sin Kone og sine Børn. —

112.

Hvad er Klokk'en nu? — Klokk'en er næsten tre Ørarter til otte. — Det kan jeg næppe troe; Deres Uhr gaaer vist for hurtig. — Nei, undskyld; det gaaer snarere for langsomt. — Mit Uhr er blevet staende; jeg har glemt at trække det op; veed De maa ske, hvad Klokk'en er? — Klokk'en har nylig slaaet elleve. — Du mistyder altid mine Ord. — Fjenderne søgte at forsvare sig ved at lade grave en Kanal. — Svenden var ikke i stand til at bevæge sin Mester dertil. — Kobbersmeden vilde give ham Lejlighed til at fortjene

mange Penge; men han gjorde Afskald derpaa. — Gaaer Du endnu med saadanne tykke Uldhandsker? — Ja, jeg fryser altid. — Troer De, at Deres Søster vil foretrække det større Monster for det mindre? — Hun vil uden al Twivl foretrække det mindre. — Hvorfor var Deres Svoger i Formiddags tre Gange her? — Han var meget forlegen for halvtredsindstyve Daler, som han havde lovet at laane sin Ven, Slagter Jensen. — Men, hvorledes kan man love at laane, hvad man selv ikke har? — Du har godt ved at tale; han ventede, at hans Fader skulde komme idag; men han kommer først paa Tirsdag. — Et saadant misundeligt Menneske som denne svenske Kandestøber, har jeg endnu aldrig kjendt; han under En knap Brodet. — Hvor har De nu været? — Jeg var i Møllerens Have; jeg har plukket mig Kirsebær og Ribs. — Hvad hvidskede Grovsmeden Dig i Øret? — Han sagde, han angrede sin Opsørsel imod mig og bad mig om Tilgivelse (oder Forladelse). — Fjenderne beleirede Fæstningen omtrent halvandet Aar. — Hvad synes De om den unge Glarmester, som vi igaar Astes traf hos vor Gjenbo, Bryggeren? — Han synes at være et meget overtroist Menneske. — De Christne blev østere besirede af de Vantroe. —

113.

Er Deres Mester ikke hjemme? — Han er paa Værstedet. — Jeg pruttede saalænge med Bundtmageren, til jeg fik det fire Mark billigere. — Hjem har Du hilset? — Det var jo vor Gjenbo, Blifkenslagerens Son. — Denne Pottemager opfører sig som et galt Menneske. — Kong Nebukadnezar blev til sidst gal og sammenlignede sig selv med Gud. — Han skjulte sig i Haven; sandsynligvis var han bange for os. — Jeg har dadlet hans tossede Opsørsel. — Denne franske Tapetmager er dog virkelig en pudsig (eller leierlig) Karl; men han er tillige meget mistroist, og med mistroiske Mennesker omgaes jeg ikke gjerne. — Kjender De ogsaa hans Broder, Bodkeren? — Ja, han er ganske forskellig fra ham; thi han er altid rolig og alvorlig. — De behøver

Slet ikke at skjule Dem; jeg har jo dog seet Dem. — Vør saa god at bringe mig min Slobrof og mine Tøfler. — Her er Deres Slobrof; men Deres Tøfler kan jeg nu ikke finde. — De staae uden Twivl under Sengen. — Hvor er Sætteren? — Han er paa Værkstedet. — Glem ikke at trække Deres Uhr op og at stille det. — Grevinden var utsaalmodig efter ataabne Brevet. — Sadelmageren var meget vred over, at vi ikke havde sagt ham et Ord derom. — De har ikke Ret til at prylle min Hund. — Hvorloenge varede Bjens Beleiring? — Den varede næsten fem Maaneder. — Han følte Anger over sin lumske Opsætning. — Dronningen plukkede ned egen Haand Blomster i Haven. — Har De endnu ikke faaet Pengene af Garveren? — Jeg har ofte nok krævet ham; men han har aldrig Penge. — Knobbersmeden paastod, at han havde laant Dem syv Daler. — Det maa være en Misforstaelse; jeg har aldrig laant Noget af det Menneske. —

114.

Hvor meget har De givet for Deres Guldkjede? — Den har næsten kostet mig tredive Daler. — Det synes mig dog at være temmelig dyrt. — Jeg pruttede længe nok med Guldsmeden; men han vilde ikke sælge mig den billigere. — Jeg er meget begjerlig efter at lære Deres næste Værk at kjende. — Det var jo et dumdriftigt Spring. — Hils Deres Søskende. — — En Englænder, der for første Gang var i Danmark, mødte i København en lille Dreng, som talte flydende Dansk. „Min Gud“, udraabte han, „er det muligt, at endog saa Børnene her tale et reent Dansk?“ — — Da Henrik den Tjerde en Gang paa sit Slot mødte en Mand, som han ikke kjendte, spurgte han ham, hvem han tilhørte. „Jeg tilhører mig selv“, svarede Manden. „Min Ven“, sagde Kongen, „De har en meget dum Herre.“ — — „Hvilken Forskjel er der imellem et Uhr og mig“, spurgte en Dame en ung Officer. „Et Uhr“, svarede denne, „angiver Timerne, og i Deres Nærværelse glemmer man dem.“ — — Keiserinde Maria Theresia spurgte engang en fransk Officer, om han troede, at Grevinde A., hvem han Dagen

isforveien havde seet, virkelig var den smukkeste Kone i Verden, som alle Mennesker paastode. „Madame“, svarede Officeren, „jeg troede det igaar.“ — —

115.

Jeg er idag meget fortrædelig; thi jeg har tabt en Tegnebog med hundrede Daler. — Det gjør mig virkelig ondt. — Baade Bjørnen og Katten ere Rovdyr. — Omend-skjøndt Norge er saa stort som Storbritannien, nemlig 5700 Quadratmiil, har det dog kun omtrent 1,700000 Indbhggere, medens Storbritannien har henved tredive Millioner. — Ikke blot Soldaten, men ogsaa flere Officerer blev saarede i Slaget. — Du maa være flittigere og opmærksommere; ellers lører Du Intet. — Har Bundtmager Hansen ikke været hos Eder idag? — Han var just hos os, før(end) Du kom. — Blomsterne ere jo allerede ganske visne. — Hvorfor saae Bogtrykkeren idag saa bedrøvet ud? — Fordi han har tabt over halvfjerdsindstyve Daler. — Det er virkelig en sorgelig Historie. — Jeg kan slet ikke sige Dem, hvor ondt det gjør mig for den stakkels Mand; han er et meget flittigt og redeligt Menneske. — Forst sagde han det til min Moder, saa til min Fader og til sidst til sine Svigerforeldre, hvorpaa vi Alle gif tilfredse bort. — Er den thyske Garversvend Deres Fjende? — Nei, tværtimod, han er endog(saa) min bedste Ven. — Naar De tillader det, Fru Hansen, tager jeg mig snart den Frihed at besøge Dem i Deres nye Bolig. — Hverken Nero eller Domitian vare gode Kejser. — Naar jeg reiser til Flensborg, skal jeg besøge Deres Bedstemoder. — Omend-skjøndt Bliffenslagerens Datter er lille og styg, er hun ikke destomindre en meget elskværdig Pige. — Gaaer De allerede? Vent dog, til min Kone kommer tilbage. — De vil ikke kunne gjøre Deres Arbeide færdig iasten, naar (oder: dersom, oder: hvis, oder: om) jeg ikke hjælper Dem dermed. — Hvis De er flittig og opmærksom, saa forsikrer jeg Dem, at De om kort Tid vil lære det danske Sprog. — Ifald De skulde traenge til min Hjælp, saa kald blot paa mig, og jeg skal hjælpe Dem. —

Din Ven, Glarmesteren, maatte igaard holde Sengen; dersor kunde han ikke komme til Dig. —

116.

Den Vise lever sparsomt, medens han endnu er ung, for at han kan nyde Frugterne af sit Arbeide, naar han bliver gammel. — Har De endnu ikke haft nogen Esterretning fra Deres Søster? — Jo, hun har endelig skrevet iforgaars. — Jo mere man har, desto mere vil man have. — Har Transtemanden bragt Noget med? — Han har bragt en Papageie og en smuk Paafugl med. — Hvad feiler Dem? Deres Ansigt er jo ganske rødt. — Jeg var idag i Skoven, og der har en Myg eller maa ske endogsaa en Bi stukket mig. — See engang, hvorledes Edderkoppen fanger Fluer! — Gaa til Myren, du Lade, see dens Beie og bliv viis! — Der flyver en broget Sommerfugl. — I Spanien findes der mange Wesler og Muulcesler. — Bonden, der bringer os Eg, er en rig Mand: han har sytten Koer, otte og tyve Kalve, femten Grise og otte og tredive Høns. — Vor graae Hankat har idag fanget flere Rotter. — Spiser De gjerne Sild? — Ja, i Sørdeleshed Spegesild. — Den kalkunste Hane holder ikke af den røde Farve. — Jeg har idag seet en Abe(fat), et Pindsvin, et Egern og en Grævling. — Der flyver en Svale. — De tager feil; det er ingen Svale, men en Spurv. — Her svømmer der flere Svaner og Wender; jeg vil give dem noget Bred. — Spiser De ofte Fisk? — Jeg spiser undertiden Gjedder og Lax; ellers er jeg ikke nogen Ven af Fisk. — Duen blev fangen af en Ørn eller af en Høg. — Hvormange Heste har Prindsen? — Han har fem Hingster og otte Hopper. — En saadan stor Tyr har jeg endnu aldrig seet. — Fiirbenene og Skildpadderne have fire Fodder. — Frøerne have rødt og koldt Blod. — Oldenborrerne leve sædvanlig paa Blade og Blomster. — Faarekyllingerne have fire Binger. — Drengen har en smuk Snegl. — Jeg har idag seet mange Myrer. —

117.

Smager Brødet Dem ikke? — Det er temmelig blødt.
— Jeg finder det tvertimod temmelig haardt. — Hvorfor
seer De i dag saa fortrædelig ud? — Jeg har tabt min
Brevtaske og ovenifjøbet har jeg i dag faaet en meget ube-
hagelig Efterretning fra min Datter i Jylland. — Vil De
endnu i dag besvare Brevet? — Jeg er tvivlaadig (oder
raadvild), om jeg skal skrive endnu i dag eller først næste
Uge. — Kommer De ofte sammen med den norske Tapet-
mager? — Nei, thi jeg holder ikke af sligt et trættekjørt
(oder: trættesygt eller: livagtigt) og ugrundeligt Menneske. —
Konen var meget nysgjerrig efter at erfare noget Nørrmere
derom. — Vær ikke bange for Dyret; det er jo ganske tamt.
— En saadan om Moder har jeg endnu aldrig hændt. —
Denne Dreng har meget spøde Lemmer. — Hun er virkelig
en meget dydig Pige. — De vare de oprindelige Landets
Beboere. — Tilhører Gedebukken Dig? — Nei, den tilhører
min Svoger. — Hvorfor kom De ikke igaar Aftes til os?
— Fordi jeg deels ingen Tid havde og deels ikke var ganske
vel. — Fremdeles maa jeg gjøre Dem opmærksom paa, at
jeg allerede idetmindste for en Maaned siden udtrykkelig har
sagt Dem det. — Ligesom han har opført sig imod mig,
skal jeg handle mod ham. —

118.

En Samtale. — Om at staae op.

Adolph. Vil Du ikke snart staae op, Frederik? Klokk'en er
jo allerede otte.

Frederik. Jeg troede ikke, at det allerede var saa sildigt.
Dit Uhr gaaer vist ogsaa Noget for hurtig.

Ad. Tvertimod, mit Uhr gaaer snarere for langsomt end
for hurtigt; staa altsaa nu op.

Fr. Jeg vilde virkelig gjerne nu staae op, men, som jeg
seer, har Pigen endnu ikke bragt mig mine Støvler.

Ad. Hvad gjør det til Sagen? Du kan jo imidlertid be-
nytte dine Tøfler.

Fr. Men jeg veed ikke, hvor jeg i Dieblifiket skal finde dem.

- A d. Jeg seer dem allerede. De staae jo her under Sengen; der har Du dem. Nu, tønker jeg, kan Du vel endelig staae op.
- F r. Men jeg er, naar jeg skal være oprigtig, endnu træt og sovnig. Gjør mig derfor den Tjeneste og lad mig endnu sove en lille halv Time.
- A d. Du skulde virkelig skamme Dig ved at tale saaledes. Nu er Klokk'en næsten halv ni. Det vilde sandelig være bedre, om Du hver Morgen stod idetmindste et Par Timer tidligere op. Du veed jo, Ordsproget figer: Morgenstund har Guld i Mund.
- F r. Du har godt ved at tale; men naar jeg staarer tidlig op, er jeg hele Dagen træt.
- A d. Naar Du blot flere Gange vilde forsøge paa at staae tidlig op, saa vilde det nok efterhaanden gaae.
- F r. Jeg har allerede forsøgt det nogle Gange; men, som sagt, jeg bliver da om Aftenen saa meget tidligere træt og sovnig.
- A d. Du maa ikke lade det blive ved Forsøget, men idetmindste staae otte Dage efter hverandre tidligt op; saa vil det til sidst blive Dig til Vane.
- F r. Jeg skal følge dit Raad.
- A d. Gjør det, og Du vil være mig taknemmelig derfor.
Levvvel (oder Farvel)!

119.

En Mand, som var vant til daglig at ride og at drifke ~~W~~selmælk, blev af en syg Ven spurgt om, hvoraaf det kom, at han altid var ved saa godt Helsbred, og hvad hans Læge hed. Hvorpaas den Anden ganske alvorlig svarede: „min Læge er en Hest, og min Apotheker et ~~W~~sel.“ — — En engelsk Læge tillod aldrig sine Patienter at tale meget. Men det vilde ikke lykkes ham at bringe en gammel, snaksom Dame til at tie, indtil han hittede paa følgende Middel. „Viis mig engang Deres Tunge,“ sagde han til hende. Hun gjorde det. „Saa, nu beholder De Tungen saaledes, indtil jeg har talt til Ende.“ — — Drnen har taget to Duer. — Holder De ikke af Gjedder? — Jo, jeg spiser meget gjerne Gjedder. — De maa i Tide see Dem om efter en god Plads; ellers saaer De ingen. — Det gjør Intet, om det ogsaa skal vare nok saa længe. — Hvad for en Bog skal jeg bringe Dem?

— Det er mig ganske det samme; hvad De end bringer mig, tager jeg imod med Tafnemmelighed. — Hans Svogers Forretning bestaaer i at kjøbe og sælge alle Slags (oder: allehaande, eller: alskens) gamle Klæder. —

120.

De havde før Deres Afreise lovet mig fra Tid til anden at skrive til mig; men De har ikke holdt Deres Lovste; jeg har kun en eneste Gang faaet Brev fra Dem. — De har rigtignok Ret, hvad det angaaer, at jeg ikke har holdt mit Lovste; men jeg maa sige Dem: havde jeg den Gang vidst, at jeg vilde faae saa meget at gjøre, saa havde jeg i Sandhed ikke lovet det. — Har De seet Thyskerens Broder- (eller Søster-) datter? — Ja, jeg faae hende afvigte Uge. — Hvorledes seer hun ud? — Hun er temmelig spinkel; hun har en lav Pande, en spids Hage og store, røde Hænder. — Naar sender De mig den franske Roman? — Saasnart jeg faaer læst den, skal jeg sende Dem den. — Efterat min Fadder (eller Gudfader) havde faaet sagt, hvad han vilde, gik han strax bort. — Hvormange Opgaver har Du skrevet idag? — Jeg sikr ikke skrevet saa meget, som det havde været min Skyldighed. — Gaaer De idag til Preesten? — Jeg faaer vel gaae; ellers bliver han vred. — Er Jøden Pebersvend? — Nei, han har for fort Tid siden faaet en rig, thdsk Enke til Egte. — Hvad sagde Oldingen? — Han sagde ikke et Ord, men børvede paa hele Legemet. — Hvad mig angaaer, maa jeg tilstaae, den Historie kan jeg ikke faae i mit Hoved. — Naar sikr De det at vide? — Jeg havde faaet det Dagen iforveien at vide. — Der gives endnu mange Hedninger. — Se engang! Brødet er jo ganske hulst. — Hvorledes er Beiret idag? — Beiret er affyeligt; det regner og sneer og er saa koldt som midt om Vinteren. —

121.

Er Vandet ikke varmt nok? — Nei, det er jo næppe sunkent. — Naar flytter De? — Jeg flytter sandsynligvis paa Tirsdag otte Dage. — Hvad synes De om min nye Bolig? — Boligen er ret smuk; den synes mig bare at

være en Smule stummel. — Er Deres Fadderføles (oder Gudmoders) Sygdom smitsom? — Jeg troer, hun har Mæsslinger. — Hvor vor Stuepige er leitet og seendrægtig! Og desuden er hun endnu meget barnagtig. — De er vel altsaa ikke fornøjet med hende? — Nei, ingenlunde. — Hvorfor stod De idag saa tidlig op? — Mine Børn gjorde saa megen Stoi, at De vækkede mig. — Har De sovet godt i Nat? — Jeg har ikke sovet godt; thi De har gjort for megen Larm. — Naar staarer din hingste Datter op? — Hun staarer op, saasnart man vækker hende. — Er det Umagen værd at skrive til Præsten? — Nei, det er virkelig ikke Umagen værd. — Jeg er ganske vaad; jeg maa strax skifte Klæder. — Hvor opholder sig den tydske Præst? — Han er for Dieblifiket i Sverrig. — Hvilk'en Dag i Ugen høitideligholde Tyrkerne? — Tyrkerne høitideligholde Fredagen, men Gøderne Løverdagen, de Christne Søndagen, og Negerne skulle høitideligholde deres Fødselsdag. — — „I blandt Jer Bonder gives der vel mange Narre“, spurgte engang en lerd Professor en Bonde. Denne svarede: „Narre finder man i alle Stænder.“ „De sige undertiden Sandheden“, sagde Professoren. — — Bør dog ikke saa seendrægtig, men arbeid, som det bør sig; jeg er virkelig fjed (og led) af at gientage en Ting saa ofte. —

122.

Er Suppen allerede rettet an (oder anrettet)? — Den er allerede rettet an for fem Minuter siden. — Saa maa den vist være kold, og jeg spiser ikke gjerne kold Suppe. — Hvad sagde Præsten, da Du fortalte ham Historien? — Han skiftede Farve og sagde ikke et Ord. — De har jo, som jeg hører, skiftet Bolig; hvor boer De nu? — Jeg boer nu i Kongengsgade, ligeoverfor mine Svigerforældre. — Hvem er den Mand, som sidder der paa Bænken? — Jeg fjender ham ikke. — Han synes at ville være alene; thi saasnart vi nærme os til ham, lader han, som om han sover. — Har De skrevet Deres danske Stil? — Jeg har skrevet den. — Var Deres Lærer fornøjet dermed? — Hvormegen Umage jeg end gjør mig, saa kan jeg dog aldrig gjøre ham Nogenting tilpas. — De nøler (oder tøner) saalønge, indtil

det bliver for seent. — Hvorledes befinder Deres Familie sig? — Jeg takker Dem; vi ere Alle vel undtagen (oder: med Undtagelse af) min ældste Søster (oder: paa min ældste Søster nær). — Hvad feiler hende da egentlig? — Hun lider altid af Hovedpine. — Kjender De ikke Ordsproget? — Hvilket Ordsprog? — Ingen Regel uden Undtagelse. — Efterat Møllerens havde solgt sin Hest, var han ikke fornøjet med Forretningen. — Efterat have drukket Vinen betalte jeg den. — Hun lagde en barnlig Kjærlighed mod Oldingen for Dagen. — Taler hun godt Thysk? — Hun taler langt fra saa godt og flydende Thysk som hendes Moder. —

123.

En Samtale mellem en Herre og en Skrädder.

„Vil De tage Maal af mig til en Frakke?“

„Hvorledes ønsker De den?“

„Gjør den efter den næste Mode.“

„Vil De maaskee ogsaa have Beenklæder og en Vest?“

„Ja, jeg har høbt Toi til en fuldstændig Klædning.“

„Hvorledes skal Vesten være?“

„Den maa ikke gaae for langt ned.“

„Hvad for Knapper vil De have?“

„Jeg vil have dem overtrukne med det samme Toi.“

„Skulle Beenklæderne gaae høit op?“

„Hverken for høit eller for lavt.“

„De skulle blive gjorte ganske efter Deres Smag.“

„Men fremfor Alt maa jeg gjøre Dem opmærksom paa een Ting: jeg maa have det Hele til Onsdagmorgen; thi paa Onsdagaften Klokk'en syv reiser jeg til Fyen. — Kan jeg altsaa stole derpaa?“

„De skal face det paa Onsdag.“

„Men, hold Ord; thi ellers er det det sidste Arbeide, De gjør for mig.“

„Nu, har De min Klædning færdig?“

„Ja, her bringer jeg den; jeg haaber, De skal blyve fornøjet med den.“

„Jeg vil strax probere Frakken. Vermerne synes mig at være temmelig lange og vide.“

„Ingenlunde; man bruger dem nu ikke meer saa korte og
snøvre som tidligere. Frakken klæder Dem virkelig fortæffelig.“

„Nu, det er jo en bekjendt Sag: Skrædderne have aldrig
Noget at udsætte paa Deres Arbeide.“

124.

Hvad feiler Deres Fætter, Grosserer Lund? — Han
har Snue. — Forstaaer De Alt, hvad jeg siger Dem? —
Jeg forstaaer det meget godt; men jeg kan endnu ikke godt
udtrykke mig paa Danskt, fordi jeg ikke er vant til at tale. —
Det kommer nok med Tiden. — Jeg ønsker det af ganske
Hjerte. — De taler forvrigt ganske flydende. — De spøger;
jeg kan endnu ikke meget, og for at kunne tale flydende Danskt
maa man kunne mere end jeg. — Kjender De ikke Ordsproget?
— Hvilket Ordsprog mener De? — Hvo som vil tale godt,
maa begynde med at tale daarligt. — Jeg reiste igaar med
Deres Bedstefader fra Hamborg til Brunsvig; men da han var
ankommen til Brunsvig, blev han pludselig syg; rimeligiis
maa han opholde sig der nogle Dage. — Den unge, thyske
Dame, som jeg talte om iforgaars, er i Formiddags død af
Skarlagensfeber. — Er Fransmanden ikke en smuk Mand? —
Han har et smukt, sort Skjøg; men forresten finder jeg ham
syg. — Har De endnu ikke fundet Deres Datters hvide Lom-
metørklæde? — Jo, jeg har endelig fundet det i en Krog bagved
Rakkelovnen; hun er langtfra saa ordentlig som hendes Søstre. —

125.

Disse Varer har Du betalt for dyrt. — Synes De
om dette Monster? — Jeg vilde dog hellere foretrække det
andet, som De viste mig i Formiddags. — Vor Nabo,
Gartner Holm, har kjøbt sig en ny, graa Hat. — Kan Du
svømme over Floden? — Ja, jeg svømmer som en Fisk. —
I Schlesien væver man meget godt Lærred; dette Stykke,
som jeg her har, er vævet i Breslau. — Hun begræder sin
yngste Datters Død. — Vi have solgt alle vores Tallerkener,
Knive og Gafler. — Dreieren har tabt sin Solvkjede. —
Er Pottemageren død i Norge eller i Sverrig? — Han
er hverken død i Norge eller i Sverrig, men i Thys-
land. — Hvad synes De om den danske Bog, min Fader

har laant Dem? — Jeg har endnu ikke læst den. — Ved at gaae igjennem den jydske Landsby traf jeg en blind Olding. — Den gamle danske Farver er iforgaars død af Mæsslinger. — Imorgen kommer hans Søster fra Brunsvig. — Jeg var igaar to Gange hos Deres Forældre; men jeg traf dem ikke hjemme. — Skriv mig fra Tid til anden, hvorledes det gaaer Dem. — Hvor har De kjøbt dette Sukker? — Jeg har kjøbt det hos Urtekremmer Petersen. — Har De seet det danske Skib? — Det var jo slet ikke noget dansk, men et engelsk Skib. — Drinker De Kaffe uden Fløde? — Nei, uden Fløde smager Kaffen mig slet ikke. — Er din Ven, Grosserer B., gift? — Nei, han er Pebersvend. — I København boer der omtrent to Tusind syv hundrede Jøder. — Hvad feiler Dem? Deres Kind er jo ganske tyk. — Da jeg igaar var i Stoven, blev jeg stukken af en Bi. — Har Du læst Aviserne idag? — Nei, jeg har endnu ingen Tid havt. —

126.

Denne svenske Løge har sørdeles mange Kundskaber. Han skal jo forvrigt være forlovet med Deres Broder- (oder: Søster-)datter; er det sandt? — Det veed jeg virkelig ikke. — Hvorfor var Du ikke i Skolen igaar? — Fordi jeg havde Hovedpine. — Man har sammenlignet Napoleon med Hannibal. — Husker De endnu, at vi engang traf hinanden i København? — Ja, det var i Efteraaret 1845. — Naar reise Deres Forældre? — Uden al Twyl reise De til Paask. — Med Dampskibet eller med Jernbanen? — De reise først fra København til Korsør med Jernbanen, derpaa med Dampskibet til Kiel og den øvrige Vej igjen med Jernbanen. — Salomos Viisdom var større end nogensom helst anden Konges. — De Christne beseirede de Vantroe i flere Slag. — Hvad har De betalt for Deres Gulduhr? — Uhret har kostet otte og tyve Daler. — Det er ikke for dyrt. — Deres Bedstefader har viist sig som en sand Ven imod mig; jeg skal heller aldrig glemme hans Godhed. — Har Du ikke seet min Floielsvest? — Den hænger jo i Skabet. — Har Garveren betalt sin Gjeld? — Nei, han har endnu ingen Penge. — Den fattige Snedker havde ikke

engang en Smule Brød. — Har De ingen Svovlstikker? Jeg vilde gjerne tænde min Cigar. — Vær saa god, her ere nogle. — Deres Svovlstikker due ikke meget, min kjære Ven; de synes at være fugtige. — Jeg kan ikke finde mit Signet. — Dit Signet har jeg imorges seet i denne Skuffe. — Hans Svigersøn har en høi Pande, en spids Hage og smaa, hvide Hænder. — Da jeg fortalte Præsten denne Historie, bævede han paa hele Legemet. — Har De ingen hvid Sæbe? — Nei, vi have kun grøn Sæbe. — Hvor logerer De? — Jeg logerer i Gjæstgivergaarden ligeoversor Posten. —

127.

Hvad havde Tommermanden at sige Dem? — Han havde nogle Ord at sige mig. — Har De kaldt paa Nogen? — Jeg har ikke kaldt paa Nogen. — Har Konerten allerede fundet Sted? — Nei, endnu ikke; formedelst Messen kan den først finde Sted paa Løverdag otte Dage. — Har De ladet Deres hvide Handsker vase? — Ja, min Baskerkone har vasket dem. — Kan din lille Søster allerede stave? — Hun staver allerede temmelig godt; hun har overhovedet et godt Hoved. — Hvor langt har Deres Tjener baaret min Kuffert? — Han har baaret den indtil vort Varelager. — Agter De snart at reise til Frankrig? — Jeg reiser sandsynligvis (paa) Tirsdag eller Onsdag otte Dage. — Og hvorlænge vil De opholde Dem der? — Jeg har i Sinde at blive der hele Sommeren. — De har maaskee mange Slægtninge i Frankrig? — Jeg har kun en gammel Tante. — Er Mureren Deres Fjende? — Jeg veed ikke, om han er min Fjende; men jeg frøgter for alle Mennesker, som ikke elsker mig; thi om de ogsaa ikke gjøre mig noget Ondt, saa gjøre de mig heller ikke noget Godt. — Hvad har Deres Søster kjøbt? — Hun har kjøbt sig en Silkekjole og en Floielshat. — Hvorfor taler De altid Thysk og aldrig Dansk? — Fordi jeg er for frygtsom. — De spørger; er en Thysker nogensinde frygtsom? — Hvad er Kloffen? — Kloffen er næsten halv eet. — Saa seent! Er det muligt? — Gaaer Deres Uhr rigtigt? — Nei, det gaaer et Qvarter for hurtig. — Og mit en halv Time for langsomt. — Det er maaskee blevet staaende? — De har i Sandhed Ret. —

Er det trukket op? — Det er trukket op, og desuagtet (oder alligevel) gaaer det ikke. — — Demokrit og Heraklit vare to Philosopher af meget forskellig Charakter; hin lo over Menneskenes Daarstaber, og denne græd derover. De havde begge Ret; thi Menneskenes Daarstaber fortjene, at man leer og græder over dem. — —

128.

Et Wæsel mødte engang en sulten Ulv. „Hav Medlidenhed med mig“, sagde Wæslet; „jeg er et stakkels, sygt Dyr; se blot, hvad for en Torn jeg har faaet i Foden!“ „I Sandhed, jeg hynkes over Dig“, svarede Ulven, „og min Samvittighed paalægger mig den Pligt at befrie Dig fra disse Smerter.“ Næppe var Ordet uttalt, saa blev Wæslet sonderrevet. — — En udannet ungarsk Adelsmand ønskede at blive forestillet af Saphir for en indflydelsesrig Mand i Wien. Saphir gjorde dette med følgende Ord: „Jeg forestiller Dem Hr. v. K., der har faaet Prisen ved den sidste Drøgudstilling.“ — — Har De iaar spist mange Kirsebær og Ribs? — Ikke saa mange som ifjor; derimod har jeg spist mange Blommer og Bærer. — Spiser De gjerne Gulerødder? — Ja, jeg spiser dem meget gjerne. — Hvorfor drifker De ikke? — Jeg veed ikke, hvad jeg skal drifke; thi jeg drifker gjerne god Viin, og denne seer ud som Eddike. — Kluge Mennesker lade sig belære af Fornuftsten; Folk af ringere Forstand af Erfaringen; de meest Uvidende af Nødvendigheden, og Dhrene af Naturen. —

129.

Til den menneskelige Naturs mange Egenheder hører ogsaa de Riges Gjerrighed og de Fattiges Ødselhed. Mange rige Folk spare idag, som om de vare bange for imorgen at maatte omkomme af Hunger, og de Fattige fortære ofte i en Time saa meget, at de maae lide Mangel derfor en heel Maaned. Disse Egenheder ere saa meget mere usforklarlige, som Gjerrighed fortrinsviis er fremherskende hos gamle Folk, som dog daglig maae vente Døden, og Ødselhed fortrinsviis hos de Yngre, som fornuftigviis tor haabe at leve lange. Denne Fremgangsmaade kan kun tilskrives Menneskenes Lidenstaber

og Daarslaber. — — Kan De gjette følgende Gaader?
„Hvilken Hals har hverken Kjod eller Been?“ — „Halsen
paa en Flaske.“ — „Hvilket Hoved tilhører hverken Menne-
ster eller Dyr?“ — „Kaalhovedet.“ — „Et Ord har to
Stavelser: den første betegner en Egn, hvor det er raat og
koldt; uden den anden vilde der ikke gives nogen Farver;
det Hele er Noget, om hvis Oprindelse man endnu ikke er
enig.“ — Hvad hedder Ordet? — „Nordlyset.“ — „Jeg
har Øine og Øren, Mund og Hænder, og dog seer og hører
jeg ikke, jeg kan hverken tale eller føle.“ — „Et Maleri.“
— „Den første Stavelse bruger Vandringsmanden, den anden
er et firsøddet Dyr; det Hele bruge Børnene som Legetøj,
men ogsaa mange Vorne have det.“ — „En Kjephest.“ —
„Det første er haardt og føler Intet; det Andet er et nytt-
igt Dyr med et langt Skjæg; det Hele kan man see paa
Himmelen.“ — „En Steenbuf.“ —

130.

Alexander v. Humboldt.

I Efteraaret 1848, da Kong Frederik Vilhelm den
Fjerde opholdt sig i Potsdam, reiste Alexander v. Hum-
boldt ifølge Indbydelse derhen. Han kjørte som sædvan-
lig paa Fernbanen paa anden Klasse og udsgætte sig, som
han altid pleiede at gjøre, en Hjørneplads. Han havde just
opdaget en saadan og følte sig nu ganske behagelig tilmode-
der, da en ung Lieutenant traadte ind, monstrede Selskabet
med overmodige Bliske og endelig begyndte følgende Samtale
med Humboldt, hvem han ikke kjendte.

„De holder vel meget af Hjørnepladser?“ „Ja“, svarede Humboldt; „naar jeg kan faae en saadan, foretrækker jeg den.“ — Jeg havde ellers bedet Dem om at overlade
mig den.“ — „Naar jeg kan gjøre Dem en Tjeneste der-
med, astreder jeg den gjerne.“ —

Humboldt bryttede altsaa Plads med Lieutenanten, og
denne lagsede sig i Hjørnet, medens Bidnerne til dette Optin-
loe. Men denne latter tog Lieutenanten ikke for det, hvad
det skulde være, men betragtede det som en Opmuntring til
fremdeles at gjøre Mar af den ørværdige Olding.

„De reiser vel ofte fra Berlin til Potsdam“, spurgte

han Humboldt. — „Ja vel“, var Svaret. — „De reiser vel overhovedet meget?“ — „Tidligere har jeg reist mere.“ — „De er vel Handelsmand?“ — „Nei.“ — „Eller Skolemester?“ — „Et Stykke deraf.“ —

Med lignende overmodige Spørgsmaal og fra Humboldts Side meget beskedne Svar tilbagelagdes Veien mellem Berlin og Potsdam, og Lieutenanten vilde ved sin Kavaleerøre have svoret paa at have moret sig og Selskabet udmerket godt. Da de ankom i Potsdam, aabnede en kongelig Lakai Kupeedøren, hjalp Humboldt ud og førte ham til en kongelig Bogn. Lieutenanten var som falden ned fra Skærne. Han spurgte Selskabet, om de kendte denne Mand. Da han hørte Navnet: Alexander v. Humboldt, løb han saa hurtigt han kunde efter Humboldt; denne var just i Begreb med at stige ind i Bognen. Her bad han den af en Mængde Ulygjerrige omringede berømte Lærd om Tilgivelse. „Unge Mand“, svarede denne, „jeg tager altid Menneskene, saaledes som de ere.“ —

131.

Breslau den 28^{nde} Juni 18..

Kjære Ven!

Umulig kan Du forestille Dig den Bestyrkelse, som igaar greb alle Breslaus Beboere. Allerede før Din Afreise fra Breslau var Oderen ved stærke Regnshyl stegen usædvanlig. Men dog forestillede sig ingen Breslauer Borger, at Faren i een Nat vilde vore saaledes, som det har været Tilfældet. Tænk Dig Bhens Skræf, da man ved Daggry igaar fandt den hele Omegn oversvømmet! Da jeg sådanne Efterretning, glædede jeg mig blot over, at Du med Din Familie ikke længere var her. Dog gif Alt bedre, end man havde ventet. Ørvigheden greb hurtig de hensigtsmæssigste Forholdsregler for at redde, hvad der var at redde. Ved dennes Anstrengelser lykkedes det at hindre Vandets Indtrængen i selve Staden og derved at forebygge megen stor Ulykke. Meddeel begge Dine Brødre disse Efterretninger og glæd snart med Efterretningen om Dit og Din Families Velbefindende

Din trofaste Ven
Edvard A.

132.

Fylenborg den anden Marts 1845.

Dyrebareste Onkel!

Deres Fødselsdag har stedse været en Glædens Dag for mig. Jeg erindrer paa den de store Velgjerninger, som jeg har Dem, dyrebareste Onkel! at tafke for; jeg glæder mig over, at den kjære Gud hvidt til har skjent Dem Sundhedens store Gode; gid han af sin Kjærigheds Fylde endnu mange Aar maatte velsigne Dem! O! maatte vi have den Lykke endnu længe at kunne glæde os ved Deres Kjærighed. Disse Ønsker bestjæftige og opfylde idag ganske min Sjæl, og jeg har ikke funnet afholde mig fra at udtale dem for Dem.

Deres lydige Søstersøn
Henrik L.

133.

Kjøbenhavn den ottende November 1860.

Hoistærede Hr. Schmidt!

Deres smukke danske Brev har jeg læst med stor Fornoelse. Det er virkelig vanskeligt at begribe, hvorledes De i saa fort Tid saa godt har funnet lære dette Sprog, der pleier at gjøre Udlændingen saa mange Vanskeligheder. De beder mig om at rette de Feil, jeg finder i Deres Breve. Jeg maa altsaa ganske oprigtig sige Dem, at De har gjort to store Feil deri. Den første er, at Deres Breve altid ere for korte, og den anden, at De beder mig om at rette dem. Vær saa god for Fremtiden at undgaae disse to Feil: De vil derved meget forpligte

Deres oprigtige Ven
Frederik Lund.





LIBRARY OF CONGRESS



0 003 182 672 A

•