



De Bredasche Courant verschijnt, zoo lang de gebeurtenissen in het zuiden voortduren, dagelijks, en is door het geheele Koninkrijk bij alle Postkantoren en voornaamste Boekhandelaars verkrijgbaar. Dezelve wordt daags voor den verschijndag alom verzonden.

De geabonneerden ontvangen hunne gewone Couranten op heele vellen per week, voor de bepaalde Abonnements-prijs van 1,25 per kwartaal. Intusschen zal men niet meer dan 50 Cents voor 3 of 4 extra-couranten, per week, betalen.

**N E D E R L A N D E N.**

Brada, den 25sten October.

Wij hebben heden morgen zeer vroeg een buitengewone Bredasche Courant verzonden. Daar het echter onmogelijk was, dat dezelve alle geabonneerden werden toegezonden, zoo herhalen wij den inhoud derzelve alhier:

Antwerpen, 22sten Oct. 1830.

**Mededeeling van den Prins van Oranje aan de tijdelijke regering te Brussel.**

De Prins van Oranje belast den luitenant colonel *Malthorbe*, om zich naar Brussel bij de tijdelijke regering te begeven, en dezelve, aangezien de proclamatie van den 16den dezer maand, te kennen te geven, dat zijne Koninklijke Hoogheid begerde, dat de Belgen en hij hetzelfde bedoelen en dat door dezelvder middelen willen bereiken. Een wapenstilstand moet het natuurlijk gevolg van dien staat van zaken zijn, op dat er geen belgisch bloed meer vergoten werde. Zijne Koninklijke Hoogheid doet derhalve de tijdelijke regering voorstellen, om alle beweging van troepen, welke tegen hen, die nog een gedeelte van Belgie bezetten, en ter beschikking van dezen laatste staan, te doen ophouden en verbieden, en hoogstdezelve verzekert, dat er, in dat geval, geene vijandelijkheden, door de troepen, voorwaarts Antwerpen, zoolang deze aangeboden wapenstilstand van weersijden duurt, zullen plaats hebben.

De Prins heeft verder aan de tijdelijke regering te kennen, dat hij de gevangenen bij de posten, welke lot van hem afkeer aching, in vrijheid heeft doen stellen. Antwerpen, den 19 October 1830.

(Gekend) De graaf van *Beaufort*, die door ons geïntercedeerd door ons (Gekend) **WILLEM Prins van Oranje**

**Antwoord op de mededeeling van den Prins van Oranje aan de tijdelijke regering van België.**

(Centrale Vergadering) De tijdelijke regering van België, belast den ridder *de Gammond*, aan Zijne Koninklijke Hoogheid te doen opmerken, dat, alvorens eene beslissing ten opzichte van het voorstel van den Prins, te kunnen nemen, namelijk: om alle bewegingen der Belgische troepen, ter hare beschikking staande, tegen de vijandelijke banden die nog in België zijn, te verbieden, er voorwaarden zouden moeten vastgesteld worden. Dat deze vijandelijke banden, aan den Prins van Oranje bij uitbuiting onderworpen moeten zijn en hem als Generaal en

Opzigtgevoerder der geabonneerden. Dat de vijandelijke troepen de Provincie Antwerpen, de stad Brussel en het Kasteel van Termonde zullen ontruimen, om aan de bevelen van den Prins zich naar Holland te begeven. Dat dit bevel uitdrukkelijk en zoo spoedig mogelijk ten uitvoer zal worden gezet.

De tijdelijke regering zal zich haasten, al de Hollandsche gevangenen in vrijheid te stellen, zoodra er geen Belg meer uit dwang is. Antwerpen, den 20 October 1830.

(Gekend) De Prins van Oranje, graaf *Felix de Merode*, is op een paar karren met gekwetsten komen onze stad binnen. Gisteren is er wederom op de gansche lijst van het leger hevig gerucht.

Een rijk van eenen hoofd-officier, die in het gerecht te Lier gearresteerd was, is gisteren avond in deze stad gearrest.

Men zegt hier, dat heden morgen de brug van Waalhem door de Koninklijke troepen in den brand zou gestoken zijn geworden.

**PARTICULIERE CORRESPONDENTIE.**

Waalhem den 21sten October 1830.

Wij leggen hier op de voorposten en zijn nog dagelijks met de troepen handgemeen. Gisteren had men Duffel verlaten, doch eene order van den Luit. Generaal *Chassé* gebod dit dorp stormenderhand te hernemen, hetgeen ook oogenblikkelijk uitgevoerd werd. Met de bajonet werd de vijand uit alle zijne posities verdreven, en slechts vijf gekwetsten raakten van onze zijde buiten gevecht. De vijand heeft nochtan een aanzienlijk verlies geleden, en een twaalfstal gevangenen, waaronder een officier en acht Parijsche vrijwilligers in onze handen vielen. Lier is nog geblokkeerd, van welke blokkade de vijand zich zoekt te ontlasten, door het doorvallende onderscheidene sterke uitvallen, welke steeds met verlies worden terug geslagen. — Tot nu toe is de moed en trouw der Hollandsche soldaten onwankelbaar geweest en verdient wezenlijk onderscheiding.

Antwerpen is rustig, zelfs buitengewoon stil. De luitenant-generaals *van Geen* en *de Wille* zijn te Antwerpen, om de scheiding van het leger daar te stellen. Generaals *schijnen* echter daartoe nog geene instructie ontvangen te hebben. Deze scheiding is echter noodzakelijk, wil men de Hollandsche armee redden!

**Nachricht.** Op het oogenblik is de brug bij *Waalhem* aangevallen, door ongeveer 2000 man met 4 twaalf ponders; ons geschut heeft echter onder derzelve eene verbroekelijke alasting gemaakt, en heeft de aanval met groot verlies afgewend.

Wij hebben eenigen tijd geleden gemeld, dat de koningin van Spanje bevalen was, om te wijken. Deze tijding bevestigde zich thans. H. H. op den 16den October verliet van een prinses, die den troon van *Prinses van Asturie*, zal voeren. Het is bekend, dat dit de titel van den erfgenaam des troons is. Zoo dat *Ferdinand* nu niet dan ooit reden heeft, om de Salische wet, waarbij het vrouwelijk oer niet ten troon wordt toegelaten, af te schaffen. Blijft nu nog overig te weten, wat de aanhangers der partij van don *Carlos* doen zullen. Intusschen heeft zich te *Perpignan*, eene provisionele junta gevormd, welke leden de grootste knapstukken van Spanje en allen bekend zijn door den moed, die zij bij den val der Franschen in *Katalonie* hebben aan den dag gelegd. Zoo dat *Katalonie*, die bij hen zoo wel bekende provincie, georganiseerd zijn zal, van dat zij er zelve gekomen zullen wesen. Reeds hebben zij eene akte of proclamatie uitgevaardigd, waarin de gegronde kennis der spaansche belangen doorstraalt. *Wij hopen op die akte terug te komen.*

— H. H. K. H. H. Prinses *Marianne* der Nederlanden, en Prins *Albert*, hertog van Saksen, hebben, op den 16den dezer, met groote plechtigheid, derzelve intogt in Berlijn gedaan.

Gisteren middag is alhier binnen gerukt het aan Koning en Vaderland getrouw geblaven gedeelte der bezetting van de Citadelle te Gent. Het troep is samengesteld uit het 2de bataillon van de 5de Afdeling Infanterie, dat zoo verraderlijk Brussel is binnengevallen. Verder het restant Hollanders der 17de Afdeling Infanterie, hoewel eene batterij 12 stuk, alsmede een aantal officieren en Generaal-Kwartiermeesters, Stafs-Officieren, alles onder bevel van den met lof bekenden kolonel, Baron *Des*, welke met zoo veel beleid als betredenheid, eene reguleering heeft gesloten. De bijzonderheden hiervan zijn gedeeltelijk bekend, als hij, dat zij gesloten is met den generaal *Duvivier*, wien commissarissen waren, de *Pontcoulant* en de majoor *chef* van de staf *de*. De kolonel *Des* heeft de Citadelle gerukt met slaande trom, vliegende vaandels, brandende lonten en geladen geweren. Gedurende 14 dagen wordt de sterkte nog door de Belgische troepen, behou-

rende tot de 17de Afdeeling Nat. Inf., bezet. Alle archieven van de Genie- en Artillerie-directie en die van den Generaal-kwartiermeester-Staf, waaronder vele kaarten, plans van groot belang en de kassas, zijn bezet en medegevoerd.

Onder de Officieren, die bij de troepen behooren, verdient opgemerkt te worden de 1ste Luitenant de Keizer, Adjutant van den Opper-kommandant Des Bombes. De Zuidelijke laster-bladen hadden dezen ijverige Officier opgegeven onder de overloopers naar de Brabandsche Vlag. De oorzaak van het aanwrijven dier Kladder is zeker daarin, dat de Luitenant de Keizer zich zoo well heeft gekweten van de uitvoering der hem opgedragen taak, om het huis van den Redacteur des deux Blanches, ter gelegenheid zijner in-hechtenis-neming, te doen omsingelen. Andere merkwaardige bijzonderheden, die deze eervolle capitulatie zijn voorafgegaan, zullen wij nader, als voor de geschiedenis van dit belangrijk tijdsgewricht zoo gewichtig, ophelderen.

Antwerpen, den 22sten October.

Hij Koninklijk besluit van den 10den dezer is bepaald, dat het wapen der artillerie met een bataillon artillerie te voet zal worden vermeerderd, hetwelk te Gent en te Brussel zal worden opgericht, onder de benaming van bataillon vrijwillige artilleristen. Hetzelve zal bestaan uit acht compagnien, elk van dezelfde sterkte als die der compagnien van de bataillons artillerie nationale militaire, zullende de formatie van den staf almede gelijk zijn aan die der bataillons van hevengensind wapen. Het bataillon zal worden zamengesteld uit manschappen, herkomstig uit de schutterijen of anderen, die vroeger bij het wapen der artillerie hebben gedient, en genegen zijn, om hunne militaire loopbaan verder te vervolgen.

Tot de zamenstelling van het kader, voor de eerste oprichting van dit bataillon vereischt, zullen bestemd worden:

1° Al de officieren, onderofficieren, korporals, tambours en werklieden van het eerste bataillon artillerie nationale militaire, die zich thans in Maastriecht bevinden met uitzondering van diegenen, welke beoogd zullen worden tot het formeren van het kader eener compagnie, die met het 3de bataillon veld-artillerie toe te voegen, en welke compagnie zal worden zamengesteld uit de te Maastriecht aanwezige kruitkopers van het 1ste bataillon artillerie nationale militaire en de onder de wapenen geblesene manschappen der bataillons artillerie, welke, ten gevolge der jongste gebeurtenissen in de Zuidelijke Provinciën, door de gedeeltelijke ontbinding der korpsen, tot welke zij behooren, beschikbaar zijn.

De bestaande verordeningen oopens de kleding en wapening der artillerie nationale militaire zullen op nieuw worden vastgesteld van toepassing wezen. De organisatie van het op te richten bataillon zal worden opgedragen aan den generaal-majoor Hubert, directeur der 1ste artillerie-directie en van strijke gedenken van metalen geschied.

Men verneemt, dat het tal in het Belgisch-historisch archief in gereedheid gebracht tot het aldaar houden van het geroemde congres in deze residentie.

De leden der Eerste Kamer der Staten-Generaal hebben van men zegt, meermalen bijzondere bijeenkomsten.

De Tweede Kamer is heden in comité-generaal vergaderd geweest, in hetwelk haar het concept adres is voorgelezen. De aanspraak van den Prins is voorgelezen. Dit ontwerp is oprijd delijk in de afdeelingen onderzocht, waarna de Tweede Kamer haar verslag heeft over opgemaakt, dat alle wettelijke maatregelen in eene tweede beslotene zitting zal worden behandeld. Het is alsdan de beraadslagingen over het adres. Prins van Oranje.

Van eene openbare zitting dier Kamer is nog niets bekend. Gisteren avond ontvingen de Belgische militairen, die zich bevonden op het onverwachts, de vierde marcheren. Den ochtend werd daarvan in den schouwvelde kennis gegeven, dat ten 12 ure marcheerden circa 400 man met hunne geblesene militie, uit de richting van Antwerpen bevestigd, waarna zij gadesla bez velen van de Prins van Oranje zamen werden gesteld. Deze spoedige afmarsch is het gevolg der proclamatie van den Prins, waarbij de scheiding der troepen bepaald is geworden.

Men verneemt uit Amsterdam, dat men in de distrikt der minister van Tels van Gouverneur ontzigtel wil hebben aan de oors alle pogingen in het werk stelt.

De bekende advocaat-generaal Spruyt heeft zich in deze residentie en is, Woensdag jl. bij 2. n. ter assistentie geroepen.

Morgen zal de reserve der schutterij de stad gearmeed worden, welke, met de vrijwilligers om den diens van de stad te verrichten, een vrij aanzienlijke macht uitmaken.

ANTWERPEN, den 22sten October.

Het schijnt zeker, dat het engelsche schip *the Fury*, hetwelk gisteren in onze haven is aangekomen, eenepches betrekkelijk de bijeenkomst van een Congres in Gravenhage heeft aangebragt, voornamelijk uit de gevolmachtigden van Frankrijk, Engeland en Pruisen te zamengesteld. Dat congres zal den 2sten November bij een komen.

Daar moet een stoomboten-dienst tusschen Antwerpen en Londen tot stand gebragt worden.

Wij vernemen de capitulatie der citadel van Termonde; de hollandsche troepen hebben, gisteren, met wapenen en bagage, mitsgaders met vier stukken geschut, de stad verlaten.

BRUSSEL, den 22sten October.

De Belge maakt, dat er een kies-comité binnen deze stad georganiseerd is. Hij maakt te dien opzichte eenen brief publiek, in welken de verschillende demarches, welke de verkiezingen in ieder district moeten regelen en van effect doen zijn worden vermeld.

Het volk heeft gisteren den vrijheids-boom en verscheiden stadspleinen geplant en dien met de brabandsche kleuren versierd. Gent, den 2den October.

Het provisioneel gouvernement heeft een bericht aan de ingezetenen dezer stad gezonden, hoofdzakelijk van den navolgenden inhoud:

De kommandant ad interim van het belgische legioen, vernomen hebbende, dat verscheiden tot gezegd legioen behoorende militairen hunne wapenen en verschillende goederen, aan welke niet weet hoe zij komen, verkoopen, waarschuwt alle ingezetenen, die van dezelve mogten gekocht hebben, om zulke binnen vier en twintig uren op het stadhuis aan te geven, op straffe van volgens de militaire wetten vervolgd te worden.

Dit bericht is geteekend door den voornoemden kommandant hebbende de titel van generaal-majoor.

De divisie-generaal baron Duxerri heeft zich, bij de stedelijke wachters als eersten wachter doen inschrijven.

Bruxel, den 20den Oct.

De rust is hier hersteld, maar wij hebben groote ongelukken te betreuren. In den morgen van gisteren zijn er verscheiden plunjdaraars in de buurt van de Groote Markt, gisteren avond begaf zich de heer de Ruysschaert, door eenige plunjdaraars beschermd, naar verschillende plaatsen, waar men wist, dat goederen gehorgen waren, waarmede men heden nog voortgaat, van dat wij geheele ladingen van dergelijke goederen naar het stadhuis gien brengen. Op den middag verscheen een eene dagorde, gelassende het ten uitvoer leggen der gewone maatregelen van policie.

Eenige der plunjdaraars worden heden, onder goed geleide, naar Gent gevoerd, alwaar zij, (zo men zegt, door eene militaire commissie) zullen geoordeeld worden.

Wij vernemen, tot onze groote verbijtering, dat de gestolen goederen niet alleen bij de gemeene volkklasse gevonden worden, maar zelfs bij dielden, die tot de eer van de stad en eerlijk waren bekend geweest.

Bruxel, den 21sten October. Onze stad is nu niet meer, maar het omleggende platte land ligt bij de ten van beelden plunjdaraars, die de heeren afloggen, die de dwingen, om hunne goederen te laten en te laten de werken, die ten oorde van de landbouw. Alhier komt nu eenen landlooper, die hangende stukken te wisselen.

Gisteren middag heeft eene troep kolonwachten, die gefalle van mischten, het etablissement van de heer Degorges, te Hornu, twee uren van hier gelegen, aangevalen. Alle de werken zijn vernield, en de grootste werklust is vernield. Eenige van geheel Europa, tot geheel overgeloofd, en de plunjdaraars van de heer Degorges geplunderd. Rijtuigen, kledingstukken, zij verwerk, men belet, dat de plunjdaraars de groote weg verpland. In den namiddag hebben de plunjdaraars, tusschen het volk van den heer Degorges en de plunjdaraars, hebben plaats gehad. De postrijder van Valenciennes zegt, dat de weg vol laken ligt. De waarde van de stad in staat van beleg gesteld en eene militaire commissie in de zelve benoemd, om de oorsaken te bepalen.

Men zegt, dat deze stad in staat van beleg gesteld en eene militaire commissie in de zelve benoemd, om de oorsaken te bepalen.

De generaal van Halen is reeds, met zijne aide-de-camps, aangekomen en er zal, naar men verneemt, eene leue compagnie met kavallerie en kanon, naar Jemappes nitrukken. Daar zijn, gisteren nacht, al verscheiden detachementen de stad uitgetrokken.