

80

Indoch



ÉE DE L'OCCIDENT
HÈQUE DE TRADUCTIONS

le Résident Supérieur RENÉ ROBIN
MM. ÉMILE VAYRAC et NGUYỄN VĂN-VĨNH

DEPOT LIBRAIRY
INDOCHINE

TỤC - CA - LỆ

(TURCARET)

Hài-kịch của LESAGE tiền-sinh
là người làm truyện Gil-Blas
de Santillane soạn ra
NGUYỄN VĂN-VĨNH diễn quốc-âm

FASCICULE II

HANOI

EDITIONS DU TRUNG-BẮC TÂN-VĂN

1930

80
G

7

10. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers. (Fig. 10). - A small, slender, erect, yellowish-green, branching shrublet, 1-2 m. tall, with a few scattered hairs on the young twigs. The leaves are opposite, elliptic-lanceolate, acute, 10-15 mm. long, 4-5 mm. wide, with a few scattered hairs on the midrib and veins; petioles 2-3 mm. long. The flowers are numerous, yellow, 5-petaled, 10-12 mm. in diameter, in branched cymes, the pedicels 1-2 mm. long. The fruit is a small, round, yellowish-orange drupe, 5-6 mm. in diameter, with a short, pointed apex.

卷之三

1930

2007.04.1

100

TỤC-CA-LỆ

(TURCARET)

Hài-kịch của LESAGE tiên-sinh
(là người làm truyện Gil-Blas de Santillane)
soạn ra

NGUYỄN-VĂN-VĨNH
diễn quốc-âm

QUYỀN THÚ HAI

gio 9hoch.

~~#77~~



DEPOT LEGAL

• INDOCHINE •

TỤC-CA-LỆ

H-17943

Nào bắt tay vuốt giận làm lành. Ton-ông
bảo giùm cái thằng Vor-vét phải-gió, bận sau
tôi có tung đến vay, nó đãi tôi khoan-từ hơn
một chút nhé.

KỊCH THỨ VI

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, TỤC-CA-LỆ

T. --- Đó là một chỗ rất chẳng nên quen.
Người đâu điện-rồ, mà nói điêu quá đỗi !

N. --- Ông nói thế, tôi đủ hiểu rồi.

T. --- Bà có biết trong lúc chuyện trò với
thằng rồ ấy, tôi đau lòng biết bao không ?

N. --- Tôi đã biết ý.

T. --- Tôi không ưa những kẻ vô nhân bạc
nghĩa như thế.

N. --- Phải, ai là người ưa được.

T. --- Tôi nghe những lời nó nói, chướng
tai tôi quá, không tài nào mà đáp lại nó
được. Sự ấy hẳn bà cũng biết

N. --- Ông là một người lịch-thiệp quá.
Tôi thấy ông ở cách quân-tử để đối-dãi với
kẻ tiêu-nhàn, mà tôi phục.

T. --- Tôi mà nó gọi là người cho vay một
vốn bốn lời, thật là thằng nói vu-thác.

N. --- Câu ấy là câu nói lão Vor-vét, việc
chi ông phải chạnh lòng.

T. --- Mồ cha nó ! Nó mắng tôi cho người
ta vay tiền lại bắt đợ đồ. Cho vay có đồ đợ,
chẳng hơn là không ư ?

N. --- Hắn chứ !

T. --- Dám nói tận mặt tôi rằng ngày xưa tôi đi ở với ông nội nó. Thật là nói xằng. Ngày xưa tôi trông nom công việc tiền tài cho ông nó, chứ tôi ở với ông nó bao giờ.

N. --- Vì dù có thật thế nữa thì có làm sao ? Sự ấy đã lâu ngày rồi. Chắc đã quá hạn tiêu-diệt. (*Hạn tiêu-diệt là một tiếng riêng trong luật. Nợ để quá hạn không đòi thi tiêu-diệt. Tội để quá hạn mấy năm không ai truy-vấn cũng tiêu-diệt*).

T. --- Hắn thế.

N. --- Vả những lời đèm-báng ấy không có chuyen-dong được đến lòng tôi. Tôi đã yêu-thương ông đến thế này, dẫu rằng sấm sét búa riu cũng cam, nưa là chút miệng tiếng người ta mai-mỉa.

T. --- Khen nết bà thật là từ-hậu !

N. --- Mà khen thay ông cũng là một trai có tài tự tay làm nên.

T. --- Thôi, xin bà đừng mỉa tôi nốt.

N. --- Không, tôi nói thật. Tài trai như ông mới là đáng nên trai chứ.

T. --- Bà nói diẽu.

N. --- Không, tôi nói thật, ông ạ. Ông là người có đáng có điệu ; coi như kia, ai dám bảo không phải con dòng cháu giống ?

KỊCH THÚ VII

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, TỤC-CA-LỆ,
PHA-LA-MĂNG

PH. --- Thưa ông.

T. --- Cái gì mày?

PH. --- Thưa ông, y ở ngoài kia, xin mời
ông ra cho y thưa chuyện.

T. --- Y là ai?

PH. --- Thưa ông, y ấy mà. Thủ-khoản ấy
mà.

T. --- Thủ-khoản!

PH. --- Vâng. Thủ-khoản. Anh thư-ký cần
tin của ông ấy mà. Người thư-ký lúc nào
vào thưa chuyện, thì ông đuổi cả chúng tôi
ra ấy mà.

T. --- Ý chừng là thằng cha Vor-vét.

PH. --- Phải, phải, thưa ông phải.

T. --- Bảo đợi ngoài, rồi tao ra.

N. (*Hỏi Tục công*). --- Sao ông bảo ông đã
đuổi đi rồi?

T. (*Đáp phu-nhân*). --- Vâng, tôi đã đuổi
rồi, mà cũng vì tôi đuổi, cho nên nó đến tìm
tôi tận đây. Chừng nó đến kêu van để tôi
thương lại. Nói của tiêu tội thì thằng cha ấy
hung dữ cũng tốt, tin-cần được. Bà để tôi
ra một lát, xem nó tìm tôi làm gì?

N. --- Không, việc gì mà ông phải ra. Ông gọi nó vào đây mà hỏi. Đây không phải là nhà ông hay sao ?

T. --- Bà đãi tôi một cách tử-tế quá.

N. --- Tôi không ngồi nghe lỏm chuyện riêng của ông đâu. Để tôi ra cho ông nói chuyện. Nhưng tôi nhắc ông cho thẳng *Phala-măng* nhé.

T. --- Việc ấy tôi đã thu-xếp xong rồi. Bà sẽ được như ý.

KỊCH THỦ VIII

TỤC-CA-LỆ, VƠ-VÉT

T. --- Việc gì đó, ông Vơ-vét ? Việc gì mà ông lại phải đến tận đây tìm tôi ? Ông há lại không biết khi nào yết-kiến các bà, không phải là để nói chuyện công việc.

V. --- Thưa ông, con cũng biết vậy, nhưng có việc quan-trọng lắm, nên con mới dám lôi phép.

T. --- Việc gì mà quan-trọng như thế ?

V. --- Thưa ông, nói ở đây có tiệm chǎng ?

T. --- Được, cứ nói, ta là chủ-nhàn-ông ở chốn này. Nói đi.

V. (*Giở ra một tờ giấy liệt-kê các công-việc phải nói với chủ*). --- Kỳ nhứt : Cái gã con cái nhà năm ngoái ta cho nó vay ba nghìn phạt lăng, ông bảo con bắt viết văn-tự chín

nghìn. Giờ gần đến hạn trả nó đi nó thú thật cả chuyện với chú nó, làm quan chánh-tòa. Nghe đâu bây giờ quan chánh-tòa ấy cùng với cả nhà nó đương tìm cách hại ông.

T. --- Rõ những đứa rời công. Mặc kệ chúng nó. Tao không phải là người dễ hết vía đâu mà.

V. (*Lại nhỉn vào tờ kê*). --- Kỳ nhị: Cái người thủ-quĩ ông bảo-linh cho nó; nó vừa vỡ nợ trốn đi mất, thiếu của người ta hai mươi vạn é-cieu.

T. --- Ta bảo nó ch... Ta biết nó ở đâu rồi, không sợ.

V. --- Nhưng mà họ cứ ông họ kiện. Việc quan-trọng lắm mà khẩn-cấp lắm.

T. --- Quan-trọng thì rời cũng xếp xong. Ta đã liệu cả rồi, mai thì đâu đấy cả.

V. --- Con sợ mai thì khí trễ.

T. --- Anh này nhát quá. Này thế còn cái gã thư-ký ở phố Kinh-cam-boa, ta vừa cất nhắc cho nó, anh đã lại nhà nó chưa?

V. --- Thưa đã. Nó nói nó xin đứa ông hai vạn vào sổ tiền nó lấy ra được. Còn thì ông cho nó nộp làm cổ-phần vào công-ty. Mà ngộ có tiết-lộ điều gì thì ông phải che-chở cho nó.

T. --- Điều ấy là lè xùa nay, lừa còn phải nói. Gã ấy thật là một đứa biết điều. Anh bảo nó rằng xẩy việc gì đã có tội. Còn việc gì nữa không?

V. (Lai nhìn tờ kê). --- Có cái gã, người cao lớn xương-xương, nó đưa ông hai nghìn *phật-lăng* được độ hai tháng nay, để ông lo cho nó một chân đại-lý ở Va-luân.

T. --- Thế nào?

V. --- Thưa ông, nó vừa gặp đại-họa.

T. --- Họa gì?

V. --- Thưa ông, nó vừa bị lừa mất vạn rưỡi *phật-lăng*. Tội nghiệp thằng cha hiền-lành quá đỗi!

T. --- Hiền-lành, hiền-lành! Mồ cha nó, đã hiền-lành việc gì lai đi đâm đầu vào những việc làm ăn này. Hiền-lành mới chẳng hiền-lành!

V. --- Lạy ông, nó viết cho con một cái thư nói tận-tù, xin ông rộng thương cho nó.

T. --- Dụng giấy dư mực mà viết như thế.

V. --- Nó xin ông lo-liệu thế nào cho nó khỏi phải cách.

T. --- Ta đâu lại có đại thế. Dẫu chẳng ai cách nó thì ta cũng làm cho nó đến cách. Nó cách thì chỗ nó lại khuyết. Thằng nào có bấy nhiêu, ta lại cử cho.

V. --- Ấy con cũng nghĩ thế.

T. --- Nếu ta không cách nó, thì chẳng ra từ a làm thiệt cho ta ru? Nếu ta xử như vậy, thì ta cũng đáng cách, không được làm chủ công-ty nữa.

V. — Thưa ông, con đây nào có phải hay thương đưa dai hơn ông chút nào đâu. . . Cho nên nó viết thư thế, thì con cũng đã trả lời ngay rồi. Con bảo nó đừng có trông-cậy vào ông làm chi nữa.

T. — Ủ, bảo nó đừng trông cậy.

V. (*Lại nhìn tờ kê*). — Thưa ông, có một gã kia nghè làm khóa, để dành để dum được năm nghìn *phật-lăng*, nay muốn đem gửi ông lấy một năm bảy phần, ông có ưng nhận chăng?

T. --- Được, được, tiền vào bao giờ là chẳng nhận. Đi gọi nó đến. Mười lăm phút nữa, thi ta về nhà. Bảo nó cứ đem tiền đến, ta nhận cho.

V. (*Đã đi, lại trở lại*). --- Có một việc cốt-tử, con lại quên đi mất. Số là việc không kê được vào đây.

T. — Việc cốt-tử đó là việc chi thế?

V. --- Có một tin lạ cho ông lắm. Bà Tac-ca-lệ hiện ở *Ba lê*.

T. — Nói sẽ chứ, nói sẽ chứ, *Vơ-vét*.

V. (*Nói nhỏ*). --- Thưa ông, hôm qua con đi đường, con gặp bà đi xe ngựa với một chàng niên-thiếu, coi mặt quen quen. Nghe đâu con vừa gặp chàng ấy ở lối xóm này.

T. --- Anh gặp mụ, anh có nói chuyện gì không?

V. --- Thưa không. Nhưng sáng nay bà có
cho người lai bảo tôi đừng nói gì cho ông
biết. Chỉ nhắc ông cái chỗ lương riêng bốn
nghìn *phật-lăng* mà ông phát cho bà để bắt
bà ở nhà-quê, thì mười lăm tháng nay, bà
chưa được lindh. Bà tôi định cho lindh được
đủ tiền rồi mới chịu về.

T. --- Nếu vậy, thi anh khá đem tiền trả
nó ngay tắp-lự, cho nó cút đâu thì cút mau
đi. Àu là sẵn có chỗ nam nghìn *phật-lăng*
của gã thợ khóa, anh đem ngay cho nó, bảo
nó thế nào ngày mai phải thảo đi, nghe.

V. --- Vâng. Bà chỉ chờ tiền, lindh xong là
đi tắp-lự. Thưa ông, con xin ra kiểm gã thợ
khóa, con đưa nó về nhà.

T. --- Được cứ đem nó về tới nhà, thi ta
cũng ở nhà rồi.

KỊCH THỦ IX TỤC-CA-LỆ MỘT MÌNH

T. --- Chết chưa ! Con mẹ này nó dẫn xác
đến đây, thi thật là dở-hoắc. Số là ta vẫn
nói dối với nam-tước phu-nhàn rằng ta góa
vợ rồi.

KỊCH THỦ X TỤC-CA-LỆ, LÝ-DẬT

L. --- Thưa ông, bà con cho con ra xem
ông đã xong việc chưa ?

T. --- Con vào nói với bà, tao có bận việc gì đâu. Người làm công không quen các công-việc lớn, hơi cái sảy, nay cái ung, nó chạy vào làm ta mất thì giờ vô-ích. Con bảo bà, ta đã xong cả rồi.

KỊCH THỦ XI

TỤC-CA-LỆ, PHÒNG-TINH, LÝ-DẬT

Ph. --- Thưa ông, con thấy ông đương nói chuyện với cô ả xinh đẹp này, thì con màng lầm. Dẫu rằng con muốn nghe chuyện quá, mà con cũng phải đứng ngoài không dám vào.

T. --- Được, con cứ vào đây. Con không phải người thừa đâu mà. Ta đã coi con là người nhà tin cẩn, thì ta muốn cậy con một việc, con cố làm thế nào để được lòng con bé này cho ta thì hay.

L. --- Thưa ông, việc ấy phỏng có khó gì.

Ph. --- Phải. Thưa ông, chẳng hay trong số ông sao gì chiếu mệnh, mà tự-nhiên ai cũng phải yêu phải mến.

T. --- Cái đó chẳng phải tại sao nào chiếu mệnh cả. Chẳng qua là ta biết cách đối-dãi với thiên-hạ mà thôi.

L. --- Vâng. Cách ông cư-xử tử-tế, thanh-nhã, ai là người chẳng phải phục.

T. --- Sao con biết?

L. --- Thưa ông, tuy con mới vào hầu bà con được một buổi, mà con đã nghe thấy

những lời bà con ca-tụng đức-tính ông
nhiều lần như thế.

T. --- Thật à?

Ph. --- Thưa ông, nam-tước phu-nhân đây,
quí-mến ông một cách thái-quá, không thể
nào mà giữ kín trong lòng được. Động hở
môi ra là khen, là nói tốt. . . Ông chẳng
tin, xin ông cứ hỏi ngay con Lý-dật này.

L. --- Anh đã nói, lừa là ông còn phải hỏi
đến em.

Ph. (*Nói riêng với Lý dật*). --- Đã đành thế,
nhưng phu-nhân yêu-mến ông như thế, mà
nghe như ông cũng hơi bạc đãi.

T. --- Ta mà bạc đãi phu-nhân!

Ph. --- Thưa ông vâng. Nay Lý-dật, mày
thử ngẫm xem có phải tuy ông là người tri-
giả, là người lịch-thiệp, mà cũng còn nhiều
điều sơ ý lắm không?

T. --- Điều gì là điều sơ ý, mày thử nói
tao nghe?

Ph. --- Thưa ông, ông sơ ý nhiều điều
lắm. . . Nay hãy nói thí-dụ một câu này.
Sao ông không tậu cho bà tôi một cỗ xe-
ngựa cho tươm.

L. --- Thưa ông, anh con nói rất phải. Đến
như những người làm thư-ký nhà ông mà
cũng còn tậu được xe xe ngựa ngựa cho
nhân-ngãi, huống chi là ông mà không cho
bà con được một chút lịch-sự đó.

T. --- Hà-tất ta phải tậu xe-ngựa cho bà mày. Xe-ngựa của tao, lúc nào bà mày lấy mà dùng chẳng được.

Ph. --- Thưa ông, đi xe-ngựa riêng của mình, với ngồi xe-ngựa mượn, khác nhau lắm.

L. --- Thưa ông, ông là người lịch-thiệp như thế, há lại chẳng biết điều ấy. Phân nhiều các bà thỏa chí ở sự có xe ngựa riêng, nhiều hơn ở sự được ngồi xe ngựa.

T. --- Ủ tao biết lẽ ấy.

Ph. --- Thưa ông, con bé này cũng sành-sỏi việc đời lắm đây. Nghe lời ăn tiếng nói thật là đúra khôn-ngoan, không phải đúra khờ-dại.

T. --- Mà mày, ta coi bộ cũng khôn-ngoan lắm, không phải là đúra thật-thà như là ta đoán lầm lúc trước đâu.

Ph. — Thưa ông, từ khi con được cái vinh-dự vào làm tôi ông đến giờ, con nghe như cái khôn ở đâu nó lại. Con chắc con được ở hầu ông là hay cho con về sau lắm.

T. --- Điều ấy chỉ do chi mày. Muốn khôn chẳng mấy chốc nên khôn, con ạ.

Ph. — Thưa ông, con dám quyết với ông rằng con là người có chí. Vậy con mà như ông thì con tậu cho phu-nhân một cỗ xe rất sang-trọng, lót toàn bằng gốm vóc,

T. --- Rồi thi có. Mày đã nói thế, tao hái lại chẳng nghe.

Ph. — Con cũng biết là ông sao-nhãng đó mà thôi.

T. — Hắn thế. Tao đi ngay đến hiệu đóng xe bây giờ.

Ph. — Đừng, ông ạ. Việc ấy ông không nên làm ra mặt. Ông chờ nên để cho thiên hạ nói ra nói vào rằng ông đóng xe-ngựa cho phu-nhân. Nên dùng một người nào lừa, mà tin-cần được. Thưa ông, con có quen hai ba nhà làm xe, nó chưa biết rằng con ở hầu ông. Thưa ông, nếu ông ung ý, thì con xin hầu ông việc ấy.

T. — Ủ phải đó. Tao coi bộ mày cũng là đứa sành, biết của. Thôi thi tao phó mặc cho mày. Ta hãy giao sáu chục *bích-tôn* đây. Mày đưa trước làm tiền đặt.

Ph. — Thưa vâng, để con xin đi lo việc ấy cho chu-tất. Còn đòi ngựa thi con đã có một người anh em cháu chú cháu bác nhà nó làm nghề buôn ngựa mà nó có nhiều ngựa tốt lắm.

T. — Mà nó bán cho tao thật đắt, phải chăng?

Ph. — Không. Con xin bảo nó lấy vốn ông mà thôi.

T. — Thằng lái ngựa lấy vốn, là thằng lái
ngựa ít có.

Ph. — Thưa ông, điều ấy con xin đoan.

T. — Thế thì được. Ta tin ở con.

Ph. — Thưa ông, ông lại còn một điều
sao-nhãng nữa.

T. — Thôi, thôi, mày hãy xếp bớt những
điều sao-nhãng của tao một chỗ. Tao nghe
mày thì tao hết nghiệp! Thôi, mày vào
trình với phu-nhân, tao có chút việc phải
về nhà. Đoạn tao lại đến, nghe.

KỊCH THỦ XII

PHÒNG-TINH, LÝ-DẬT.

Ph. --- Tiền đầu đã thấy lợi đáy nhỉ?

L. --- Phải. Mà lợi cho đôi ta, chứ không
phải lợi cho phu-nhân.

Ph. (*Đưa túi tiền cho Lý-dật*). — Đây là
sáu-mươi bích-lôn, chúng ta hãy giữ lấy
này. Những cỗ xe, ta cũng được bấy nhiêu
lời là ít. Em khá giữ lấy làm vốn, nghe.

L. --- Phải. Nhưng có vốn, cũng như mới
có cái nền đất. Còn phải làm nhà lện trên
mới thành cơ-nghiệp. Tính em hay nghĩ
đường-trường.

Ph. --- Em nghĩ làm sao, thử cho anh
biết với nào?

L. --- Em không muốn đi ở với người ta
mãi thế này đâu.

PH. --- Góm chưa! Em đã có cao-vọng
rồi ư?

L. — Có thể, cậu mày à. Ở trong một nhà
có người lăm của ra vào, hình như mất hẳn
cái tinh đành phận. Em mới vào đây được
vài bữa, mà em đã thấy những ý-kiện la-
lùng, xưa nay chưa từng có. Vậy thì anh
khá nhặt-nhạnh cho mau. Kẻo nữa có thằng
nào đây túi nó đến ton hót, em lại quá
nghe, thì anh đừng có trách...

PH. — Thì mày cũng phải để cho tao thở
mới được chứ.

L. --- Tôi cho anh ba năm. Người tri-giả
bấy nhiêu là đủ.

PH. — Tao cũng không khắt mày nhiều.
Bấy nhiêu là đủ, em ơi. Trong hạn ấy để
anh cố sức làm ăn cho đáng bụng thiền-
quyên yêu-mến. Nếu mà hết ba năm, anh
không được như ý, thì thật chẳng phải là
tại sao-nhăng điều gì. Thôi, em nghỉ lại.

KỊCH THỦ XIII * * * LÝ-DẬT MỘT MÌNH,

L. — Ta không sao mà nhịn yêu được gã
Phóng-tinh này. Nó là vũ-sĩ của ta đó. Cứ
trong cách khôn-khéo của y mà suy, thì
phận em đây, nay mai hẳn cũng nên bà rồi
đó!

HỒI THỨ IV

KỊCH THỨ I

VŨ-SĨ, PHÒNG-TINH

V. --- Kìa. Thằng này còn ở đây làm gì đó? Mày nói mày đến nhà buôn bạc nào cho tao kia mà. Nó đi vắng hẳn thôi?

Ph. --- Thưa ông con đã đến rồi, nhưng mà nó không có sẵn tiền đủ số. Nó bảo con đến tối lại đến. Ông có nghi-nại điều gì thì đơn dày con xin nộp lại.

V. --- Mày giữ lấy. Trả tao thì tao làm gì được? Nam-tước phu-nhân có dày không? Phu-nhân đương làm gì?

Ph. --- Thưa ông, phu-nhân đương nói chuyện với con Lý-dật về một cỗ xe-ngựa con sắp tậu cho phu-nhân đây. Phu-nhân lại nói chuyện một cái nhà nghỉ mát, phu-nhân muốn ở. Chờ cho đến khi con nói với Tục công tậu cho phu-nhân, thì phu-nhân hãy tạm thuê.

V. --- Xe ngựa với nhà nghỉ mát. Đâu mà những chuyện hoang-đường như thế?

Ph. --- Vâng hoang-đường thật, nhưng tốn bao nhiêu đã có tiền của Tục công thì con tưởng dẫu hoang-đường mà hóa kiệt thiệt đó.

V. --- Nếu vậy, thì khá lắm,

Ph. --- Duy còn có một điều, phu-nhân
chưa biết tính làm sao.

V. --- Điều gì vậy?

Ph. --- Một điều nhỏ nhặt.

V. — Nhỏ-nhặt là điều gì chứ?

Ph. --- Có nhà còn phải sắm đồ bày-biện.
Chưa biết nghĩ cách gì mà buộc cho Tục
công cả món tiền tiêu ấy nữa bây giờ. May
cho phu-nhân mà lại có cái tài xuất-chúng
này giúp-giập bên mình ông Tục-ca-lệ.

V. --- Mày tính dùng mưu gì?

Ph. --- Để con xin kiếm một thằng bỗ-láo
nào dùng mưu mà lấy cho được một vạn
phật-lăng nữa, thì việc sắm đồ mới yên đây.

V. --- Nhưng con dùng mưu ấy, thì phải
có ý lầm đó.

Ph. --- Thưa vâng. Có ý-tử là một nết riêng
nhà con, ông ạ. Xin ông chờ lo. Một cái
văn-tự giả, một cái giấy mõ-tòa đến đời...
việc tất là xong.

V. --- Nhưng con cũng nên khéo, bởi vì
Tục công là tay lý-sự chẳng phải vừa đâu.

Ph. --- *Tục* công là tay lý-sự, con lại có
người lý-sự hơn. Người ấy khéo nhứt, mà
mạo chū lại giỏi lắm....

V. --- Thế thì còn nói chuyện gì nữa.

Ph. --- Xưa nay nó được ở nhà nhà-nước,
àn cơm nhà-nước đã nhiều lần, cũng chỉ
vì cái chū viết khéo ấy.

V. --- Thôi, thế thì tao không can nữa.

PH. --- Thôi, ông ở lại, để con đi tìm nó mà bày mưu cho chồng. Kia hầu-tước đi tìm ông ngoài kia.

(Nói rồi đi ra),

KỊCH THỦ II HẦU-TƯỚC, VŨ SĨ

H. --- Anh này độ này chui vào xó nào chẳng biết, mà không thấy mặt đâu cả. Tôi đi tìm anh trong hai mươi bốn giờ rồi, tôi muốn vấn kế anh về một việc lòng.

V. --- Chẳng hay anh bận đến những việc ấy từ bao giờ?

H. --- Mới được ba bốn hôm nay mà thôi, anh ạ.

V. --- Vậy mà hôm nay anh mới cho tôi biết. Anh này độ rầy sinh ra kin-dáo lắm nhỉ!

H. Nào em có nhớ đến đâu mà nói cùng anh. Anh còn lạ chỉ cái tình lo-dênh của em. Những việc lòng thường em ít để trong bụng, anh ạ. Vả món này, ngẫu-nhiên mà em gã được! thấy câu chuyện đùa cũng vui, cho nên em còn giữ lại; lúc nào chán hoặc có lẽ gì khác em lại sẽ buông ra.

V. — Thiết-tha nhau gồm nhỉ!

H. — Lầm tài-trai thì phải thế, anh ạ. Không nên thiết-tha về gái bao giờ. Như

em đây thật là không cho tuồng chúng nó vào đâu cả. Mụ có cho em một cái hình truyền-thần. Em đánh mất đâu rồi. Người khác thì đến thắt-cổ. Em thì coi như thế này này. (*Vìra nói vìra búng ngón tay*).

V. --- Tình như tính anh hắn gái yêu lắm đáy nhỉ? Nhưng mà này, người ấy là người thế nào vậy?

H. --- Cứ, theo lời mụ nói thì mụ là người quí-phái, là một vị bá-tước nhà-quê.

V. --- Anh đi ve-vãn lúc nào mà được thế? Cả ngày thì anh ngủ. Cả đêm thì anh uống rượu, còn lúc nào nữa mà đi chém?

H. --- Anh đồ oan cho tôi. Độ rày là độ nhảy đầm. Mà nơi nhảy đầm là nơi hay gấp-gõ.

V. --- Vậy ra người ấy là người gấp-gõ ở đám nhảy đầm?

H. — Thưa phải. Số là hôm ấy em ngà ngà say mà đi đến chỗ nhảy đầm. Em thấy chị nào đeo nạ, em cũng ghẹo. Nhân trong đám em thấy một chị minh-mẩy dãy-dà, vú vê mẫm-mạp, lưng đít cũng xinh. Trước em còn lại gần gã chuyện, sau em lạy, em van, em bắt được cởi nạ cho em xem mặt. Cởi nạ ra, thì em nom thấy một người...

V. — Hắn còn xuân-xanh tươi-tốt lắm?

H. — Không. Người cũng đã hơi cù-cù.

V. — Ý hẵn còn xinh, còn đẹp, còn lầm duyên thầm?

H. — Không. Cũng không đẹp cho lắm.

V. — Vậy ra anh không phải là bậc vị tinh mà lóa mắt.

H. — Không, em là người thật mắt lắm.

V. — Hay là người ấy béo-lěo, miệng thêu, lòng gấm hẵn thôi?

H. — Về phần trí-khôn, thì người ấy thật là nhanh miệng. Tư-tư^{ứng} hay, lời lẽ mới, đâu mà tuôn ra lắm thế. Mụ nói với tôi biết bao nhiêu lời lý-thú, làm cho tôi chết mê chết mệt ngay đi.

V. — Chuyện-trò với nhau rồi kết-cục ra làm sao?

H. — Kết-cục, tôi đưa ả và bạn ả về nhà ả. Tôi xin phép vào chân hầu-hạ. Ả lảng-lơ mà ừ.

V. — Từ ấy đến nay, anh có gặp đâu nữa không?

H. — Sáng hôm sau em mở mắt dậy thi lại ngay nhà ả.

V. — Chừng nhà ả là nhà trọ?

H. — Phải, nhà trọ.

V. — Sao nữa?

H. — Em với ả lại ôi luôn chuyện câu hôm trước, lại cười, lại rõn, lại rồ, lại dại với nhau, Đây tỏ lòng quí-báu, đó phơi dạ

yêu-đương. Rồi ả đưa cho em một cái hinh, em giữ được đến hôm kia thì em bỏ rơi đâu mất. Từ hôm kia đến giờ, em chưa gặp ả. Ả viết thư cho em. Em trả lời cho ả. Ả đương chờ em ở nhà, mà em còn chưa biết có nên lại hay không? Anh tình thế n'ao? Em tìm anh chỉ cốt vấn mưu có thể.

V. — Nếu anh không đến thì khí bất-nhân.

H. — Có thể. Nhưng nếu em mà lại, thì ra điều thiết-tha ả quá. Nỗi ấy khó nghĩ thế nào cho phải. Nếu lại thì mình mang tiếng là người theo gái. Theo gái là một thói của nhà lê-thứ. Có phải không anh?

V. — Tôi có nhìn thấy người thế nào tôi mới bảo anh được thế nào là nên.

H. — Thôi thế để em trình-diện ả cho anh biết. Àu là tối nay em xin đặt tiệc ở nhà ả. Mời anh với chị nam-tước đến xơi cơm với em ở đó.

V. — Tối nay thì tôi không đi được, vì tối nay tôi cũng đãi khách ở đây.

H. — Nếu vậy, thì để em đưa ả đến hầu anh.

V. — Thế còn nam-tước phu-nhân đây, thi làm sao?

H. — Em tưởng phu-nhân với người ấy chơi với nhau được. Vả cũng nên cho họ quen nhau. Thỉnh-thoảng ta kéo nhau đi chơi tay tư cũng vui.

V. Chẳng biết bá-tước của anh có chịu
đi dòi với anh đến nhà này chăng?

H. — Lo gì việc ấy! Bá-tước của em là
một người dễ-dãi, biết ăn biết chơi, không
phải là người câu-nệ những nền-nếp hủ
đầu mà.

V. — Nếu vậy, thì anh đem à lại đây cho
vui.

H. — Em chắc rồi anh bằng lòng. Kiểu
cách người ấy ngộ lầm. Tinh khí lảng-lơ,
sỗ-sàng, nhẹ dạ, đại-dột, trắng-trọn, gân-
guốc, mà mó đến người bao giờ cũng nồng
những mùi thuốc-lá. Không ai dám bảo là
gái nhà-quê.

V. — Cứ như cái hình-dạng anh vẽ ra đó
thì là người đẹp lầm. Nhưng chẳng biết cái
bút vẽ của anh có hay tôn mặt không?

H. — Thôi, để em đi tìm nàng, rồi em
đưa lại. Chào anh.

V. — Vâng, anh đi.

KỊCH THỦ III

VŨ-SĨ MỘT MÌNH

V. — Cái khoản bá-tước xinh-dep của bạn
ta mới vớ được đây, chừng cũng là một
hạng bá-tước với cái vị bá-tước mà ta bỏ
đi, vì nam-tước ở đây.

KỊCH THỦ IV

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, VŨ-SĨ

N. — Vũ-sĩ đứng một mình làm chi đó
Tôi vẫn tưởng có hầu-tước ở đây với
Vũ-sĩ ?

V. — Hầu-tước vừa ra khỏi... (*Cười*) hè !
hè ! hè ! hè !

N. — Vũ-sĩ cười gì thế vậy ?

V. — Hầu-tước điên-rồ đâu ! Mà đi phải
lòng một mụ nhà-quê. Một vị bá-tước phu-
nhân mà ở quán trọ. Hầu-tước đi tìm người
ấy, rồi đưa lại đây bây giờ. Rồi tha-hò mà
vui.

N. — Thế Vũ-sĩ có mời họ ăn cơm luôn
thế đó không ?

V. --- Thưa có. Khách nhiều, tiệc lại thêm
vui. Ta phải tìm hết chước làm trò vui cho
ông Tục-ca-lệ.

N. --- Nếu có hầu-tước ở đây thì *Tục công*
chắc hẳn không vui. Hai người vốn đã biết
nhau mà lại có tư-hiềm. Vừa rồi họ mới
nói nhau ở đây chẳng ra làm sao cả.

V. --- Hiềm nào đến chén cũng phải tan.
Chắc hẳn hai người có ghét nhau, cũng
không đến nỗi chẳng có cách đàm hòa. Việc
ấy thi tôi xin nhận. Bà cứ tin tôi. Lão *Tục-*
ca-lệ này, là lão thật-thà mà ngu-ngốc.

N. --- Im đi. Lão đến ngoài kia. Tôi lo Vũ-sĩ nói to lão nghe thấy rồi.

KỊCH THỦ V

NAM-TƯỚC, TỤC-CA-LỆ, VŨ-SĨ

V. (*Ôm lấy Tục-công mà hôn*). — Tôn-ông cho phép tôi hôn, để tạ ơn tôn-ông lại chiếu cố đến tôi mà lại đây cùng tôi champedoc.

T. (*Nói với Vũ-sĩ*). --- Dám thưa Vũ-sĩ. Cái sự vui-mangling ấy. Vũ-sĩ vui mà tôi cũng vui. Một bên cái vinh-dự mà Vũ-sĩ cho tôi... Một bên cái thỏa lòng với lại phu-nhân đây, làm cho thật rõ tôi quyết với Vũ-sĩ... rằng.. tôi mangle vì cái tiệc này lắm.

N. (*Thấy Tục-công lúng-túng đỡ lời*). --- Thôi, xin ông đừng đem những câu chúc-tụng lúng-túng, làm cho Vũ-sĩ cũng lúng-túng. Rồi hóa ra cả hai người nói mãi không hết lời mà chẳng ra đâu cả.

V. --- Chị tôi nói phải đấy. Âu là tịch trung miễn lễ. Ta chỉ chè chén với nhau cho hỉ-hả. Tôn-ông có ưa nhạc chăng?

T. --- Tôi không ưa nhạc thì còn ai ưa nhạc nữa. Tôi mua vé năm ở Nhạc-viện.

V. --- Thói ưa nhạc là một thói riêng của nhà quý-phái.

T. --- Tôi có thói ấy.

V. --- Tiếng đàn làm cho cảm-động nhân-tâm.

T. --- Vâng. Rung động lầm. Nhứt là tiếng hát to mà lai có tiếng kèn tom-bết, thi làm cho ta ngần-ngơ bồi-hồi một cách dịu-dàng.

V. --- Vâng. Thật thế! Mà tôi sao ngu quá, lại không nhớ đến thứ kèn ấy. Ngài đã thích kèn loa thì để tôi xin thân-hành.....
(Vừa nói vừa chạy ra).

T. (Giữ lại). --- Tôi can Vũ-sĩ. Chớ vì một cái kèn của tôi thích mà bạn lòng.

N. (Nói nhỏ với Tục-công). --- Thôi, ông cứ để cho hắn đi.

(Vũ-sĩ đi ra).

KỊCH THÚ VI

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, TỤC-CA-LỆ

N. --- Ông ơi, ta được ngồi đôi với nhau lúc nào là may lúc ấy. Ông giữ họ lại làm chi?

T. --- Tôi không đáng được bà yêu tôi đến thế.

N. --- Ấy ai là người nhện yêu ông được. Đến như cậu nó là Vũ-sĩ mà cũng mê ông một cách lạ-lùng.

T. --- Tôi cảm ơn Vũ-sĩ quá.

N. --- Thôi thì chắm chút từng tí để cho ông được vui được sướng.

T. --- Vũ-sĩ tử-tế quá!

KỊCH THỦ VII

NAM-TƯỚC, TỤC-CA-LỆ, LÝ-DẬT

N. --- Giảm đó con?

L. --- Thưa bà, có một người bận áo thảm, cỗ áo bờ những ghét, tay cầm một cái cắp bằng da, đến hỏi gì bà ngoài nọ. (*Ghé vào tai nói thăm với phu-nhân*). Thưa bà, đó là đồ-đạc để bày nhà nghỉ mát đó ạ.

N. --- Bảo người ta vào.

KỊCH THỦ VIII

PHU-LỆ, NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, TỤC-CA-LỆ,
PHÒNG-TINH, LÝ-DẬTPHU-LỆ (*Tảng hỏi phu-nhân và con Lý-dật*).

--- Hai bà đây bà nào là bà chủ nhà?

* N. --- Chủ nhà là ta, ngươi hỏi gì?

PH. L. --- Vậy để trước khi đáp lại, tôi
hãy xin chào lịnh-bà và tất cả qui-ông ngồi
đây đã, nhiên-hậu tôi xin thưa chuyện.

T. (*Nói một mình*). --- Thằng cha nào ngờ
chưa!

L. --- Thôi, xin ông miễn bớt lễ nghi đi
mà trước hãy nói cho bà tôi biết ông là
ai đã.

PH. L. --- Tôi là thừa-phái tại tòa-án, đến
đây hầu bà, tên tôi là Phu-lệ.

N. --- Thừa-phái lại đến nhà ta!

PH. T. --- Thế thi vô-phép quá!

T. (*Hỏi phu-nhân*). --- Thưa bà, bà có muốn tôi ném nó ra đường qua cửa sổ, để tôi xin ném. Những quan này chỉ nên đai như thế mà thôi.

PH. L. (*Nói với Tục-công*). --- Thôi, tôi can ông nhé. Những ay làm việc quan tử-tế như tôi, không có bị ai làm nhục như thế bao giờ. Tôi làm việc quan tử-tế đến nỗi bao nhiêu những nhà qui-phái cùng mong-mỗi được nhận trát đòi bởi tay tôi. Đây sẵn có một lá đơn, để tôi xin phép ông cho tôi dâng bà.

N. --- Có đơn kiện ta! *Lý dật*, mi xem xem cái gì đó?

L. --- Thưa bà, con có biết gì đâu. Con chỉ đọc được thư của trai mà thôi. Anh *Phỏng-linh*, anh coi hộ chút.

PH. T. --- Tao còn biết việc quan là thế nào mà mày bảo tao xem.

PH. L. (*Nói với phu-nhân*). --- Thưa bà, cái nợ này là nợ của nam-tước lệnh-ông ngày xưa....

N. --- Của chồng tôi trước? Nếu vậy thì tôi không nhận. Tôi đã có lời từ gia-tài của nam-tước để lại rồi. Nợ-nần gì tôi không biết. *v*

T. --- Nếu vậy thì không ai hỏi nợ được bà.

PH. L. --- Ông tha lỗi cho, nhưng mà văn-tự vay có cả chữ bà tôi ký.

T. --- Vậy ra văn-tự làm tinh thê đẳng, cả hai người cùng chịu trách à?

PH. L. --- Vâng. Tinh thê đẳng. Vả tiền vay dùng việc gì trong lòng văn-tự cũng nói rõ Tôi xin đọc ông nghe.

T. --- Thủ đọc nghe xem văn-tự làm có hợp-thức không nào?

PH. L. (*Đeo kính vào rồi đọc*): « Trước Mô là quan Mô, thân đến Georges Guillaume de Porcandorf, cùng phu-nhân là Agnès Ildegonde de la Dolinvillière, là chính-thất, có phép của chồng cho được dự ký vào bản khế, hai vợ chồng ấy cùng nhận thực rằng có mang nợ của Eloi Gérôme Poussif là lái ngựa, số tiền mười nghìn phật-lăng ».....

N. --- Mười nghìn phật-lăng!

L. --- Tờ chữ khí gió!

PH. L. (*Đọc luôn*). --- « Tiền ấy là giá một cỗ xe và mười-hai con la với mươi-lăm con ngựa xứ Normandie v.. v... có đủ cả yên, cương, chân nâng, thắt đái....»

L. --- Yên, cương, chân nâng, thắt đái. Đàn-bà biết đâu đến những của ấy?

T. (*Nói với Lý-dật*). --- Để vậy cho người ta đọc, mày. (*Nói với Phu-lệ*). Thầy đọc ốt đi.

PH. L. (*Lại đọc luôn*). — « Sổ tiền mười nghìn phật-lăng ấy thì chủ mua tinh thê đãng đã hẹn đến ngày tháng mỗ thì trả. Bằng không thì chủ bán có quyền tịch-ký gia-sản của vợ chồng hoặc của riêng vợ, hoặc của riêng chồng, của đương có và của về sau sẽ có, muốn bắt lúc nào cũng được. Hai vợ chồng đối với sự thi-hành khế này, cùng khai trụ sở tại phòng giấy ông *Innocent Blaise Lejuste*, nguyên chức biện-lý tại tòa Thẩm-phán *Le Châtelet*, ngay tại phố Đầu Thế-giới. Giả khế lập tại ngày mỗ mỗ ».

PH. T. (*Hỏi Tục-công*). — Thưa ông, vậy có hợp pháp không ?

T. — Văn khế làm hợp-thức cả. Duy cùn có sổ tiền...

PH. L. — Thưa, sổ tiền thì viết toàn bằng chữ kép, lại có chữ mã chua bên.

T. — Nếu vậy thì buồn lắm.

N. — Việc chi mà buồn, ông ? Có một chữ ký mà nay tôi phải nhả mười nghìn phật-lăng ra hay sao ?

L. — Thưa bà, thế mới biết chiều chồng quá là một cái dại. Biết bao giờ cho đàn-bà chúng ta chưa được cái dại nghe chồng ?

N. — Luật phép thế thì ức lầm nhỉ ! Ông ơi, ông thử nghĩ xem có cách nào tiêu được cái văn-khế đó không ?

T. --- Nghe như không có phép nào cả. Trong văn-tự rành-rành như canh nấu he mát rồi.

N. --- Ông đã dạy thì hơn là án quan tòa. Tôi không dám chống.

PH. T. --- Thưa ông, thế mới biết ở đây ai cũng phục cái lời ông phân-xứ.

N. --- Rõ thật lõ-làng-mất cả. Cái đơn lĩnh tiền ông cho tôi, tôi đã tính dùng một việc này.

L. --- Thôi thì việc gì hãy bỏ cả. Ông đã nói cái kiện là thua thì không nên cãi. Xin bà dành chịu mà trả cho xong đi

N. --- Tao nào còn dám cãi. Nhứt là bán hết đồ-đạc cùng ngọc-vàng đi, mà trả cho xong cái nợ này, tao dành cũng bán. Chứ ông đã nói rằng lý thua thì ai dám cãi.

PH. T. --- Tôi nghiệp! Có ai bán đồ, bán vàng-ngọc để trả nợ cho chồng bao giờ không?

T. --- Không, bà không phải bán gì hết. Việc này bà phó mặc tôi.

N. --- Ông dạy lẫn. Ông chẳng muốn để tôi bán đồ thì đã có cái đơn kia, việc gì mà ông phải bận lòng như thế.

T. --- Thôi. Cái đơn ấy để bà dùng việc khác.

N. --- Không, không, tôi can ông. Ông đừng lấy cách đại-độ mà làm cho tôi lại khó nghĩ hơn là lo nợ.

T. --- Thôi, bà đừng nói đến nữa. Mặc tôi. Để tôi thu-xếp cho bà.

Ph. T. --- Ông con thật là hảo-tâm quá. Mõ-tòa, thôi, người khá đi theo thầy trò ta mà lấy tiền, đừng đứng chi đây nữa

N. --- Thế ông đi, lát ông về ngay, kěo tôi đợi nhé.

T. --- Vâng, chỉ một lát là xong. Tôi xong việc, tôi lại về cuộc vui với bà.

KỊCH THỨ IX

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, LÝ-DẬT

L. (*Tục-công ra khỏi rồi*). --- Vâng, ông về cuộc vui rồi chúng tôi lại cho ông đi việc nữa. Điều-ngoan thay là anh *Phu-lê* với gã *Phỏng-tinh*, mà thật-thà thay là ông *Tục-ca-lê* !

N. --- Tao nghe ông ấy khí thật-thà quá.

L. --- Thưa bà, có vậy. Nhưng con tưởng lừa-dối được người ấy là một việc thiện.

N. --- Con ơi, con có biết, bà đã hoi thương lão một chút rồi.

L. --- Nếu vậy khốn ! Con xin bà chờ có thương càn thương rõ. Ta đừng thương kẻ chẳng biết thương ai.

N. — Đành vậy. Nhưng tao đã muốn cầm lòng mà cũng hơi thấy hối-hận đôi chút.

L. — Xin bà hãy đè-nén cho ngọt cái hối-hận ấy đi.

N. — Tao cũng đã cố đè-nén, nhưng khó nỗi.

L. — Thưa bà, bây giờ chưa đến ngày hối-hận được. Thà rằng về sau phải hối-hận về sự làm cho một đứa bất-nhân hết nghiệp, còn hơn là phải hối-hận gấp được cơ-hội làm điều thiện ấy mà lại không làm.

KỊCH THỦ X

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, LÝ-DẬT, THẮNG NHÀI

NH. — Bầm bà, có người của bà *Đô-ri-men* sai đến hầu bà.

N. — Cho vào.

(Nhài đi ra)

KỊCH THỦ XI

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, LÝ-DẬT

N. — Có dễ bà *Đô-ri-men* cho đến mời ta đi dự cuộc vui gì đây. Nhưng mà....

KỊCH THỦ XII

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, BÀ BẦM
GIA-CỐP, LÝ-DẬT

GI. — Bầm lạy bà, con dám tự-tiện vào hầu bà thế này không phải lầm, xin bà tha lỗi cho. Con làm nghè bán xổng áo cũ, tên

con là mụ Gia-cổp. Thường con vẫn bán
đúng-lẽn và những đồ phẩn-sáp hầu bà Đô-
ri-men. Nhân con sắp có một món hàng rẻ
mà tốt lắm, con đến trình bà biết trước để
bà mua cho, nhưng bà không săn tiền, bà
có bảo con đến hầu bà đây, có lẽ con được
món khách.

N. --- Mụ có hàng gì bán?

Gi. --- Thưa lạy bà, con có một bộ áo
khoác ngoài đẹp lắm mà chỉ có nghìn rưỡi
phật lăng, của một bà chánh-tòa, mới khoác
có hai lần.

N. --- Đem cho ta xem.

Gi. --- Vâng, để hôm nào người ta giao cho
con, thì con xin mang lại hầu bà. Con xin
mua thật rẻ để bà dùng.

L. — Ủ. mụ có món hàng nào tốt thì đem
đến đây. Bà tôi có lượng lầm đó, mụ không
e thiệt đâu.

Gi. — Lợi hại đôi chút tôi có quần gì đâu.
Nhờ trời tôi còn lầm nghề khác nữa chứ
nào có một nghề bán áo quần cũ.

N. — Ta cũng biết chừng như thế.

L. (Nói một mình). — Nom cái bộ mặt
cũng đã đủ biết.

Gi. — Nếu nhà con lại chẳng lầm nghề thì
lấy gì mà nuôi được đàn con mọn. Con
cũng có một thằng chồng, nhưng nó chỉ

biết làm khổ cho con, cứ năm một choanh-choạch mà nó chẳng kiếm được nửa xu dõ-dần nào cả.

L. — Cũng may mà trong thiên-hạ còn lâm thứ dàn-ông khác.

N. — Nay thế mụ *Gia-côp* ta hỏi. Vậy thế mụ làm những nghề gì mà một mình nuôi nổi một nhà như thế hử?

Gi. — Bẩm bà, con lại còn làm mai làm mối, dắt-diu cho trai gái lấy nhau. Ngặt một nỗi con chỉ quen gây-dựng được những đám lấy nhau theo phép, thành ra không bở bằng những đám gió-trăng. Thôi, nhưng thế cũng là một cái phúc để lại cho con cháu.

L. — Ủ, khá khen cho mụ là người nhân-nghĩa đó.

Gi. — Bẩm bà, ví bà muốn nên gia-thất, thì con có một đám hay quá! Con xin mách.

N. — Mụ muốn làm mối chồng cho ta?

Gi. — Thưa vâng. Nguyên con biết một nhà quý-phái kia ở xứ *Li-mô*. Con người tinh-nết hay quá. Chắc rằng người ấy vợ bảo sao nghe vậy, cũng như người ở *Ba-lê*.

L. --- Đó cũng là một chuyện tình-cờ hay nhỉ.

N. --- Thôi. Ta nghe mình ta chưa đến tuổi lấy được chồng. Ta chưa chán đời đâu mà.

L. — Này mụ *Gia-cốp*, bà tôi chưa chán đời, nhưng tôi đây chán đời lắm rồi. Xin mụ ghi tên tôi vào sổ, có món nào mách hộ, nghe.

Gi. --- Việc cô có sẵn rồi. Tôi quen một gã thư-ký kia, béo chùn béo chút, cửa-cải đã dành-dụm được ít nhiều, ngặt người trên không có ai bảo-hộ, nên chỉ hắn muốn lấy người vợ đẹp, cho dễ kiếm quan thầy.

L. --- Nếu vậy tốt quá ! Mụ để món ấy cho tôi nhé.

N. --- Mụ *Gia-cốp*, dễ thường mụ có vốn đầy nhỉ ?

Gi. --- Thưa lady bà, con như người ta, thi danh-giá chán ở đất *Ba-lê* này. Con như người ta, thi xe-xe ngựa-ngựa vênh-vang lắm, bởi vì em con là tay buôn-bán tiền-bạc, nhà giàu cự-phú ở kinh-thành.

N. — Mụ có em nhà giàu ?

Gi. --- Vâng, cậu nó buôn-bán to lắm, tên là *Tục-ca-lệ*, con chẳng giấu gì bà.

N. --- Mụ là chị ruột ông *Tục-ca-lệ* ?

Gi. — Vâng, con là chị ruột, cùng cha cùng mẹ.

L. (*Ngạc-nhiên lắm*). — Vậy ra ông *Tục ca-lệ* là em ruột bà ?

Gi. --- Thưa cô vâng. Chính là em ruột tôi. Vậy mà tôi cũng không nên bà-lớn. Nhưng tôi dám hỏi : Vì đâu mà bà với cô

ngơ-ugác vậy ? Ý chừng là bà với cô cũng trách cậu nó là tệ. Giàu-có như thế, mà nỡ để cho chị ruột phải làm trăm nghề hèn-hạ như thế, có phải chẳng ?

L. --- Phải. Tôi lấy câu ấy làm quái-lạ thật !

Gi. --- Nó còn tệ nữa, thưa bà với thưa cô ạ. Nó đã chẳng cho tôi nhờ-cậy điều gì thì chớ, nó còn cấm cửa tôi nữa. Nhà nó dùng biết bao nhiêu người làm công, mà nó như định không cho chồng tôi một việc làm.

N. --- Vậy thì ức lắm nhỉ ?

L. --- Em đâu có em vô-phúc như thế !

Gi. — Phận làm em, nó đã chẳng ra gì ; phận làm chồng kia, nó lại còn tệ nữa. Nó đuổi vợ nó đi đó, bà với cô ạ !

N. — Sao mà đuổi vợ đi. Ý chừng xung-khắc ?

Gi. — Vâng. Vợ với chồng nhà nó như thế hằn-thù nhau vậy. Bây giờ nó tống vợ nó về nhà-quê ở rồi đó.

N. — Ủa này lạ ! Vậy ra ông Tục-ca-lệ hãy còn vợ ?

Gi. --- Thưa hãy còn, nhưng hai người ở riêng đã mười năm nay. Cậu nó vẫn chỉ tiền tháng cho mợ nó, để mợ nó đừng ra tinh-thành.

N. --- Lý-dật !

L. --- Thưa bà, thế thì người ấy bá-nhân quá nhỉ !

Gi. --- Nó ăn-ở như thế, rồi thế nào cũng có ngày trời hại nó mà thôi. Tôi đã thấy có người nói rằng sự làm ăn của nó đã thấy xuống nhiều lắm.

N. — Thật ư, bà Gia-côp ?

Gi. --- Trách nào mà không hại. Tuổi nó đã già mà còn dại, gái nào cũng mê, chỉ trừ có vợ nó là nó ghét bỏ. Nó đã mê đám nào là tiền vứt đi kẽ có trăm nghìn, kiếm đâu bao nhiêu cũng chẳng lại, thưa bà.

L. — Mụ nói với ai điều ấy thì người ta còn ngờ. Bà con ta thì chịu ngay là thật.

Gi. --- Nay giờ thì tôi không biết nó phải ai. Nhưng bao giờ cũng có một đứa vật lông, vật cánh, bóc-lột đủ vành đủ vỏ. Thế mà nó vẫn tưởng nó khôn, bởi vì với gái nào nó cũng nói đổi không vợ, nó cũng hẹn nó lấy người ta. Bà thử nghĩ xem, có phải thế là nó dại lắm không ?

N. (Ngao-ngán). --- Phải. Như thế thì cũng không được....

Gi. — Cha mẹ ơi, thôi thế tôi cũng mát ruột ! Vậy mới là trời quả báo. Giả sử tôi biết gái nào là nhân-ngãi của nó, thi tôi đến tận nhà mà bảo nêu moi, nêu móc, nêu bòn, nêu nhặt, nêu gặm, nêu nuốt, nêu cướp,

nên lấy, nên rút ruột rút gan cho thằng *Tuc-ca-lệ* khánh-kiệt đi. (*Quay lại hỏi Lý-dật*). Có phải cô gấp được nó, cô cũng làm như thế không, cô ?

L. -- Thật thế, mụ *Gia-cốp* à.

Gi. — Lạy bà, bà tha lối cho con đem chuyện nhà ra mà kể rác tai bà như thế. Nhưng mà con nghĩ đến lúc nào, con không sao nhịn được. Thôi, kính lạy bà nghỉ, để con di về. Khi nào con có mòn đồ đó, con xin mang lại hầu bà.

N. --- Lúc nào thông-thả, bà mang đến cũng được, không vội gì.

KỊCH THÚ XIII

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, LÝ-DẬT

N. --- Nghĩ sao, con ?

L. --- Thưa bà, bà nghĩ sao ?

N. — Mày có dám ngờ ông *Tục-ca-lệ* mà có chị đi bán hàng xách không, con ?

L. --- Thưa bà, bà có ngờ *Tục công* còn vợ giấu nhà quê không, bà ?

N. — Thằng đồ khốn, man-trá đâu ! Thế mà nó cứ doan với ta rằng nó góa vợ rồi. Ta vẫn cứ tin là thật.

L. --- Thằng già điêu quá !... Nhưng chết nỗi, bà con làm sao thế kia ? Con nom mặt bà tân-ngắn ra đó. Chết chưa ! Bà làm thế ra khổ bà cũng yêu nó thật đó à ?

N. --- Yêu nó thì ta không yêu gì nó, nhưng ta mất cái hi-vọng lấy nó thì ta sao chẳng buồn-rầu? Chém cha thằng bất-nghĩa! Thị ra nó có vợ rồi. Để ta tuyệt đường đi lại với nó từ đây.

L. --- Ấy chết! Chờ đợi, thưa bà. Tuyệt-giao với nó thì đành rồi phải tuyệt. Nhưng trước hết bà hãy róc xương nó ra cho nó hết nhăn, rồi hãy buông tha. Thôi thôi, xin bà lạnh-lùng mà nghĩ đến phận bà. Trong khi nó còn ở tay ta, ta khá bòn cho khánh-kiệt, rút xương hút máu, làm cho nó đến đồng xu nhỏ cũng không còn đỡ. Ta cố làm làm sao cho nó điêu-đứng khổ-sở, đến nỗi vợ nó cũng phải thương tâm, để cho nó lại hoàn là em mụ *Gia-cốp.*

HỒI THỬ V KỊCH THỬ I LÝ-DẬT MỘT MÌNH

L. --- Khen thay cái nhà này mới lợi cho gã *Phòng-tinh* và cho ta làm sao! Vừa mới vào mà đã được cái bồng sáu-mươi bích-tôn đây rồi. Ấy là chưa kể cái văn-tự tinh-thè-đẳng. Vậy thi, lòng ta nên phấn-chấn! Cứ thế, nay một món, mai lại một món, thì phỏng mấy chốc nên giàu.

KỊCH THỦ II

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, LÝ-DẬT

N. --- Quái chưa ! Sao *Tục công* mãi không
về thế nhỉ ?

L. --- Thưa bà, vả hẳn đã có việc gì nữa
đây . . .

KỊCH THỦ III

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, LÝ-DẬT, PHA-LA-MĂNG

L. (*Nhin thấy Pha-la-măng vào*). --- Kìa,
ai hỏi chi ngoài nọ ?

N. --- Đứa nào giữ cửa, lại để cho khách
tự-tiện mà vào thế, không biết ?

Ph. --- Thưa bà, việc ấy chẳng hề chi. Con
đây mà

L. --- Rõ, tưởng ai ! Chẳng hóa cậu *Pha-*
la-măng ! Thưa bà, đó là gã *Pha-la-măng*,
nhưng mà gã *Pha-la-măng* không có áo đấu,
ại có gươm đeo cạnh sườn. Góm nhỉ ! Anh
Pha-la-măng bây giờ sang nhỉ ?

Ph. (*Nói với Lý-dật*). --- Khoan, khoan,
xin cô hãy khoan mồm miệng. Từ đây trở
đi, không ai được gọi tôi là gã *Pha-la-măng*
nữa đó. Giờ tôi không phải thằng nhỏ nhà
ông *Tục-ca-lệ* nữa đâu. Số là ông mới cất-
nhắc cho tôi được một chức-vị cao rồi. Giờ
tôi cũng nên ông trưng, ông quản, ông đại-
lý đây, chứ phải vừa. Xin cô có gọi tôi, thì
gọi là ông *Pha-la-măng* nhé.

L. --- Thưa vâng, ông dạy phải quá, tôi
trót lỡ lời, xin ông miễn thứ cho tôi. Bây
giờ ông đã nên ông thư-ký, thì ai còn dám
coi ông như thằng nhỏ nữa.

Ph. --- Ấy cũng là nhờ bà đây tác-thành
danh-mệnh cho tôi đó. Tôi đến đây là để
tạ ơn bà. Bà tôi đây hiền-hậu rất là hiền-
hậu, vì bà mà ông tôi mới xếp cho một
việc hay thay! Đầu năm chí cuối, ít ra bỗng
lộc cũng được năm trăm é-curn là số nhỏ.
Mà lại được ở nơi gần, tại thành *Pha-lai*, là
một chỗ dân gian tử-tế.

L. --- Phải, vậy là may cho ông lăm, ông
Pha-la-măng ạ.

Ph. — Tôi được làm canh cồng, ở cửa *Ghi-
bê*, tay áo đóng ba lon, lưng đeo thia-khóa,
ai muốn ra, ai muốn vào, cũng ở quyền tôi
cho phép. Nhiều người nói với tôi rằng cái
quyền ấy là quyền bở lăm, cô ạ.

L. --- Chẽ nhỉ!

Ph. --- Nhưng tôi lại còn một lẽ nũa nên
măng, là được chỗ ấy là chỗ may cho
người coi việc, ai làm qua đó, cũng khá về
sau. Nghe đâu như ông *Tục-ca-lệ* tôi xưa
xuất-thân cũng ở đó mà ra.

N. --- Nếu vậy thi danh-giá cho anh biết
chừng nào! Mới ra làm việc, đã được theo
dấu chủ mà tiến trên con đường danh-lợi.

L. --- Mà bà tôi với tôi cũng khuyên cậu ăn ở làm sao cho bằng cái nhân-đức của *Tục công*.

Ph. --- Bẩm lạy bà, thật là con đội ơn bà to lắm. Sống con xin tết mà chết con xin giỗ, chẳng bao quên.

N. --- Thôi, bà tha cho anh hết cả.

Ph. --- Thưa bà, dẫu bà tha, con cũng không dám miễn. Vả thoi xưa nay, các bà cất-nhắc cho bọn làm công làm việc, đã có lệ thường hậu-tạ. Con này đã nhờ ơn bà cất-đặt cho được chỗ dung thân, sau lại còn phải nhờ ơn bà che-chở cho được lâu-dài hưởng lợi. Số là những việc như việc của con vừa được, dầu tốt bỗng lại hay phải trừu, phải cách.

L. --- Ngày nhỉ !

Ph. --- Như người làm trước con, nguyên cũng bởi tay *Tục công*, chiểu lời dâng-cử của một bà nhân-ngãi cũ, mà cất-đặt cho, đến khi ông đà lạt-lẽo với bà ấy rồi, thì ông lại đuổi đi mà cho con vào thế-vị. Vậy thì con xin bà cố sức cho con được hưởng dư-phúc lâu-dài.

N. --- Vâng. Tôi cũng xin vị anh mà cố chiểu ông *Ca-lệ*.

Ph. --- Lạy bà, xin bà cứ tô luôn hai má phấn, cứ đánh luôn cặp môi son, để cho ông con yêu mãi.

L. (Đây Pha-la-măng ra) --- Thôi thôi,
 quan-lớn coi cửa Ghi-bê, xin mời ngài trẫy
 đi cho. Bà tôi đây há phải có anh mới thuộc
 lòng bầy chũ. Tôi bảo cho anh hay. Cả đời
 anh chỉ là một thằng ngốc mà thôi. Tôi bảo
 cho anh biết, anh có nghe không?

KỊCH THỦ IV

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, LÝ-DẬT

N. --- Thằng bé thật-thà có một...

L. --- Nó đi ở cũng đã lâu thay, mà không
 thấy bót dại.

KỊCH THỦ V

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, LÝ-DẬT, THẰNG NHÀI

NH. — Bầm-bà, có hầu-tước đem một bà
 đầm nào cao lớn mà béo tròn đến ngoài
 kia.

(Nói rồi ra)

KỊCH THỦ VI

NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, LÝ-DẬT

N. --- Phải rồi. Đó chính là tình-nương
 mới của hầu-tước. Ta muốn xem mặt mụ
 này cho biết.

L. --- Thưa bà, con cũng muốn xem. Chưa
 thấy, con cũng đồ ra dáng vẻ...

KỊCH THÚ VII
 NAM-TƯỚC PHU-NHÂN, HẦU-TƯỚC,
 BÀ TỤC-CA-LỆ, LÝ-DẬT

H. --- Dám bẩm thiên-nhan Nam-tước,
 Nam-tước cho phép tôi giới-thiệu phu-nhân
 đây là một người rất mặn-mà, rất có duyên,
 miệng cười như trăm-hoa đua-nở, lời nói
 như nhả-ngọc phun-châu.... Bấy nhiêu
 nết là nết chung của hai bà, thì chắc hẳn
 phen này tri-âm hội-ngộ, chẳng cầu cũng
 thân.

N. --- Dạ, thiếp đang sở-cầu gặp khách...
(Nói thầm với Lý-dật) Mày ơi, chính người
 trong ảnh của vũ-sĩ vì ta mà bỏ, đó mày!

Bà T. --- Bẩm bà lớn, tôi e bà lớn có lòng
 chiếu-cố đến em chẳng được bao lâu mà
 ghét. Bởi vì người dài-các phong-lưu ở chỗ
 phồn-hoa thành-thị, quý-khách vương-tôn
 ngày ngày rầm-rập đến hầu, thì phỏng có
 thích gì chơi bời với gái quê-mùa như em
 đây.

N. --- Bà-lớn khiêm-nhún quá! Người như
 kia ai dám bảo ở quê ra. Nhiều người trong
 ngô-bối, lịch-sự đã nên danh, mà tưởng
 phần đáng-diệu cũng còn kém xa bà lớn.

H. --- Nam-tước tôi đây, nói rất phải đó.
 Vả tôi đây con mắt có quê đâu. Cái lưng-

ong thắt-đáy, cái vẻ mặt trăng đầy-dặn kia,
tất hẳn cũng có thể nào, lòng đây mà xiêu-
động chứ !

BÀ T. — Hầu-tước là người lẽ-phép quá !
Ví dù tôi ở chốn nhà-quê tôi, thì những lời
ca-tụng đó, cũng là xứng-đáng. Bởi vì tôi
chẳng dám nói ngoa, trong hàng tinh, tôi
đây cũng là người tai mắt. Luôn luôn đón
chực những kiểu thời trang Động ở Ba-lé
có thứ khăn nào, hay thứ áo nào đẹp, là
tôi có trước nhứt trong tỉnh Va-luân, đấy
bà lớn.

L. (*Lâm-bầm một mình*). --- Thật con rõ !

N. --- Bầm bà-lớn làm gương ăn mặc cho
cả một tỉnh như qui tinh, gì mà danh-giá
cho bằng.

BÀ T. --- Bầm bà-lớn, tỉnh nhà em cũng
nhờ có em mà nên một đất lịch-sự đấy, bà-
lớn ạ. Nhà em là một nơi hội-hữu của các
bậc thiếu-niên đài-các, bởi em mà Va-luân
nay cũng thành ra một chỗ Ba-lé nhỏ đó,
thưa bà-lớn ạ.

H. --- Bà-lớn khiêm-nhún thay cho qui
tinh quá ! Bà-lớn phải biết phàm đàn-ông ở
kinh-đô, ai muốn nên người lịch-thiệp rất
màu, thế nào cũng phải đến Va-luân mà ở
ít ra ba tháng, mới được hoàn-toàn tư-
cách con người lịch-thiệp.

BÀ T. --- Em đây không như mọi bà-lớn
 các tỉnh đâu, không đóng cửa dinh ngồi tịt
 xó nhà đâu. Em nhiều bạn ăn chơi đi lại,
 quảng-giao đà có tiếng một vùng. Có nhà
 rong làng, lại có nhà ngoài phố, mà nhà
 ngoài phố của em, thì thật là một cái học-
 đường để dạy lễ phép, dạy cách lịch-sự cho
 cả đám thiếu-niên một tỉnh.

L. (*Nói với bà T.*). --- Bẩm bà-lớn, nhà bà-
 lớn cũng như một cái tràng-học cho cả xứ
 Nô-mân-di phía dưới.

BÀ T. --- Phải, cô ạ. Các ông các bà tối
 nào cũng đến nhà tôi họp-tập, đánh bài,
 đánh bạc, nói xấu người nọ người kia ; rồi
 lại đọc sách xem báo. Thỉnh-thoảng tôi lại
 đặt tiệc, mở hội. Những nhà bếp xứ tôi, tuy
 không biết làm đồ nấu, nhưng đến quay
 thịt, nướng chả, thì nó khéo quá, đến nỗi
 một vòng không thể quay hơn, một vòng
 không thể quay kém.

H. --- Vả chăng đồ quay đồ nướng là đồ
 cốt-tử trong bữa ăn ngon. Vậy thì tôi cũng
 xin vị thịt quay, chả nướng mà hô *Va-luân*
 vạn tuế !

BÀ T. — Nhảy đầm thì nhà em cũng có
 luôn. Mà vui lắm. Các bà-lớn ở tỉnh em đã
 nổi danh trong thiên-hạ vì một nghề đeo nẹ
 trú hình mà di nhảy. Mỗi bà lớn có một

cách trá hình riêng. Đỗ hầu-tước biết cách trá hình của em thế nào ?

L. --- Hắn bà-lớn hay trá-hình làm *Ái-tình* *thần*.

BÀ T. --- Không rồi.

N. --- Ý chừng bà-lớn hay đóng *Duyên-thân*.

BÀ T. --- Bầm không. Thưa bà-lớn chị, em hay đóng *Vệ-nữ-sĩ* *thần*.

H. --- *Vệ-nữ-sĩ* *thần* à ! Nếu vậy thì khéo quá ! Bà-lớn mà đóng *Vệ-nữ-sĩ* thì thật là giống.

L. (*Nói nhỏ* một mình). --- Giống quá.

KỊCH THỦ VIII VŨ-SĨ-VÀO

V. (*Nói với Nam-tước*). --- Bà ơi, tối nay ta sẽ được một phuơng hòa-nhạc hay quá... (*Nom thấy bà T*). Ấy kia ai !

BÀ T. (*Trông thấy vũ-sĩ*). --- Trời đất ơi !

N. (*Nói nhỏ với Lý-dật*). --- Tao đã bảo chính phải mà.

V. --- Có phải bà-lớn này là bà-lớn hầu-tước nói chuyện với tôi khi nãy đó chăng ?

H. --- Chính thị bá-tước phu-nhân đó. Nhưng sao anh hoảng-hốt thế vậy ?

V. --- Ai lại ngờ ra chuyện này !

BÀ T. --- Thật là chẳng may cho ta quá !

H. --- Sự này đầu đuôi làm sao, vū-sī phải phân-giải cho ta nghe. Hay là vū-sī với bá-tước phu-nhân cùng nhau có quen biết.

V. --- Quen biết hẳn chứ ! Tôi cùng nàng tằng-tịu với nhau đã tám hôm nay.

H. --- Vậy ư ? Chết nỗi ! Thế này thì nó điêu tai quá đỗi ! Bởi-bạc muôn phần !

V. --- Sáng hôm nay, mụ còn gửi ảnh lại cho tôi kia mà.

H. --- Nếu vậy ra mụ có từng tá ảnh mà phát cho trai à ?

KỊCH THỦ IX THÊM BÀ-ĐẦM GLA-CỐP

Gi. --- Bầm bà, con xin mang lại hầu bà cái áo khoác, để bà coi.

N. --- Mụ này sao vụng chọn lúc như thế !
Bây giờ ta đương có khách.

Gi. — Xin bà tha lỗi, để con xin lại lúc khác... Nhưng kia lạ ! Em đâu tôi sao lại ở đây ?

V. — Đó là bà-đầm Tục-ca-lệ !

N. — Đó là bà-đầm Tục-ca-lệ !

L. — Đó là bà-đầm Tục-ca-lệ !

H. --- Kỳ thay mà vui thay chuyện gặp-gỡ !

Gi. (Hỏi em đâu). --- Thế nào mợ lại ở đây ?

Bà T. (Nói nhỏ một mình). — Ta phải già gan mới xong đây. (Nói to với mụ Gia-cốp).
Mụ này hoa mắt ! Ta biết mụ là ai.

GI. --- Ô ! ô ! Ra mợ không biết mụ Gia-cốp này. Hay là tại mợ phải xa nhau với cậu nó trong mười năm trời, mà nay mợ phải tảng-lờ quên mặt tôi đây, a mợ ?

H. --- Bà-dầm Gia-cốp ơi, bà lẵn đó. Bà phải biết rằng bà đứng trước một vỉ bá-tước phu-nhàn.

GI. --- Bá-tước phu nhân ! Vậy thái-ấp của phu-nhân ở về phương nào thế nhỉ ? Trời đất ơi là cha mẹ ơi ! Nước đời bây giờ lầm lỗi nực cười thay !

BÀ T. --- Nay mụ, ta bảo cho mà hay. Mụ hồn quá đó.

GI. --- Mày bảo tao hồn, con này ! Nay này tao bảo, đứng có tiếu vào gái này mà khổ bây giờ. Muốn nói dài để tao nói dài với ?

BÀ T. -- Thôi, tao đã biết mày mà ! Cha mày ngày xưa làm thằng bịt-móng-ngựa ở Đông-phông, mày lại chẳng biết nói tục thì còn ai biết nói tục nữa.

GI. -- Cha mày chẳng biết ngày xưa làm gì, mà mày mỉa cha tao bịt-móng-ngựa ? Ý chừng con này quên mất bố nó ngày xưa bán bánh dong ở Pha-lai, tên là thằng bỗ-dĩ Biêu-sê rồi đấy. Thôi thôi, nay bá-tước phu-nhân, ta bảo, ta với đằng ấy, biết nhau từ ông tổ nghiệp năm đời, chứ không phải đâu xa la nhé. Khi nào em tôi nó biết rằng mợ đã đội những tên quái-lạ ấy mà về Ba-lê

cho người ta kêu bằng bà-lớn, thì nó cũng phải cười vỡ bụng. Rõ thật trời sao lại chẳng xui-khiến cho lão đến đây bây giờ.

V. — Thưa bà, tưởng bà ước-ao điều gì chứ điều ấy thì rồi được như nguyện. Chúng tôi đương chờ ông Tục-ca-lệ đến xơi cơm tối hôm nay.

BÀ T. — Ấy ! Ấy !

H. — Nhân tiện, chúng tôi mời bà ngồi xơi cơm luôn thê, bà Gia-cốp, gì vui cho bằng xum-hiệp một nhà.

BÀ T. (*Lâm-bãm một mình*) — Vô-phúc cho ta quá ! Tự dừng ở đâu đi chạy vào đây.

L. (*Nói một mình*). — Vô-phúc thật !

BÀ T. (*Vẫn nói một mình*). — Thôi, để tôi đi về (*Nói rồi toan lui ra*).

H. (*Giữ lại không cho đi*). — Không, bà phải ở đây, cho Tục-công đến đã, rồi đi đâu hẵng đi.

BÀ T. — Thôi thôi, trăm nghìn lạy hầu-tước, đừng giữ tôi lại.

H. — Thôi, xin cô Biêu-sê, cô không đi được. Chửi cha thằng nào lại để cô ra khỏi chỗ này.

V. — Thôi, tôi can hầu-tước, để cho bà ấy ra về.

H. — Không, tôi nhất quyết không buông. Cái tội dối anh em ta còn đó. Phải để mụ gấp chồng cho đáng kiếp.

N. — Thôi, tôi cũng van hầu-tước, buông cho mụ ra.

H. — Chị nói làm chi cho uổng miệng. Tôi nể chị lắm họa là tôi cho phép mụ trả hình ra thần Vệ-nữ để cho chồng mụ không biết là ai, thế là nể lắm.

L. — Kia, Tục công vào đến kia rồi.

Gi. — Nếu vậy, sướng bụng cho ta quá !

Bà T. — Ngày hôm nay rõ minh ra ngồi gấp gái !

N. — Mà độc-địa làm sao ! Việc này xảy ra ở đâu chẳng xảy, nó lại xảy ra ngay ở nhà mình.

H. — Trời ơi ! Cái mềng của ta không biết thế nào mà nói cho xiết.

KỊCH THỦ X THÊM ÔNG TỤC-CA-LỆ

T. (*Nói với nam-tước phu-nhân*). — Bà ơi, xong cả rồi, tên thừa-phái tòa về rồi..... (*Nom thấy mụ Gia-cốp*). Ủa này lạ ! chị ta sao lại ở đây..... (*Lại nom thấy vợ*). Nay mời lại lạ nữa, vợ ta đây nữa kia !

H. --- Mời ông vào, đây toàn mặt quen
cả dây mà. Nay là một vì bá-tước phu-
nhân xuần-sắc, cùng tôi là bạn tri-âm. Ông
cho phép tôi giới-thiệu. Nay nữa là bà Gia-
cốp.

Gi. --- Ơ kia, cậu !

T. --- Ơ kia, chị ! (*Nói một mình*). Đứa
phải gió nào đưa hai con mụ này lại đây
thế không biết ?

H. --- Thưa Tục-công, cuộc hội-ngộ này
là bởi tay tôi đấy. Thôi thì vợ yêu, chị
báu của ông đó, ông hôn hai bà đi. Trời
ơi ! Sao mà ông bồi-hồi thế vậy. Thế mới
biết máu-mủ tình-thâm, phép trời quái lạ !

T. (*Nói nhỏ*). — Mặt nào mà ta dám nhìn !

Bà T. (*Nói nhỏ*). — Nhìn mà gớm, âu ta
cúi mặt.

H. — Thôi, xin ông bà cứ tự-do đi, chờ
có hẹn-thò e-lệ. Vợ chồng một chốc xa
nhau là mười năm trời, giờ gặp được nhau
đây, xin cứ tùy-tiện mà vui-sướng cuộc
đoàn-viên.

N. (*Mỉa Tục-công*). — Ông hẳn không ngờ
đâu lại đến đây gặp vợ nhỉ. Tôi cũng biết
ông nay ngượng mặt. Nhưng đó là tại ông
cả. Sao ông lại bảo tôi rằng ông góa vợ rồi.

H. (*Hỏi Nam-tước*). --- Vậy ra lão bảo chi, lão đà hóa vợ. Một đàng thì mụ bảo em, mụ cũng hóa chồng, thi ra cả hai vợ chồng no cùng nóng hóa.

N. (*Hỏi Tục-công*). --- Sao ông lại dối tôi như thế, thi ông nói ?

T. (*Ngắn người ra một hồi, rồi đáp lại*). --- Thưa bà, số là tôi vẫn tưởng, để cho bà tin rằng tôi.... Tôi tưởng rằng tôi hóa vợ rồi.... thi bà tin rằng.... Tôi không có vợ nào cả.... (*Nói thầm*) Thôi, thôi tội-nghiệp! tôi rối trí mất rồi, nói không ra lời nữa.

N. --- Thôi, ông đừng lắp-bắp nữa. tôi đi guốc trong bụng ông rồi. Thôi, ông cũng vì tôi mà nói dối tôi, thi tôi tha trách. Chẳng những tôi tha trách cho ông, mà tôi sẵn lòng làm điều hẫu-hoi đạo-đức. Ông bà đã gặp nhau đây. Âu là từ đây tôi xin ông bà ăn ở tử-tế với nhau cho đến bách-niên gai-lão.

T. --- Nói dài ! thôi, thôi, câu ấy thi đừng. Phu-nhân không biết nó. Nó là con yêu con quái, nò hiện lên mà báo nợ tôi đó. Thà rằng tôi phải đi ở với mẹ ranh, còn hơn là tôi về với nó.

BÀ ĐẦM T. --- Thôi, thôi, trước mặt thế-gian, tôi xin ông hãy thử tảng từ một câu, xem tôi đã nhận về với ông chưa. Này, này, tôi nói thật, đấy khinh đây dường ấy, thi

đây cũng khinh đấy như thế nào. Tôi về Ba-lê này, không phải là chỉ để đến quấy rối chỗ ông vui-vẻ đâu. Ông đã cấp lương cho tôi, để tôi về quê cho rảnh mắt, sao ông lại không y hẹn trả đều, để tôi phải về đòi hỏi ?

H. --- Vậy ra ông bắt bà ở nhà quê ? Ông Tục-ca-lệ nặng tội quá ! Đáng lẽ ông trả cho bà từng ba tháng một trước mới phải.

BÀ ĐẦM T. -- Nó thiếu của tôi năm lần ba tháng rồi, hẫu-tước ạ. Hễ nó không trả tôi, thi tôi nhứt định ở Ba-lê này, mà làm cho nó khổ-sở điêu-dứng. Tôi sẽ đến nhà nhũng con nhân-ngãi nó, tôi làm cho tan-hoang cả lén, khởi tự nhà này mà đi, tôi bảo cho mà biết.

T. --- Con này hồn !

L (Nói nhỏ). — Việc này rồi dở bét !

N. (Bảo bà-đầm T) — Chị này xác với tôi.

BÀ T. (Nói với Nam-tước phu-nhân). — Nhờ trời tôi có mắt, chị ạ. Tôi chẳng đui đâu. Tôi xeni chiều, tôi đã hiểu cả rồi. Chẳng qua thằng chồng tôi nó dại quá . . .

T. -- Con này láo quá ! Đồ chết đâm ! Tao không nề các ông các bà đây, thì mày . . .

(Giói tay toan đánh vợ, vũ-sĩ ngăn lại).

H. --- Xin đừng ai ngăn-cấm ông ấy cả. Tục công ơi, ông ở đây là chỗ thân tình, xin cứ tự-do cho.

V. (*Đứng chắn trước mặt Tục-công*). — Tôi
can ông... !

N. (*Nói với Tục-công*). — Ông phải biết
đây là nhà tôi.

KỊCH THỦ XI THÊM THẮNG NHÀI VÀO

NH. (*Nói với Tục-công*). --- Thưa ông, có
cỗ xe đồ cửa. Trong xe có hai người quý-
phái nào, nói là đồng-gia với ông, đến tìm
ông để hỏi điều gì quan-trọng lắm.

T. (*Nói với thắng Nhài*). --- Vậy à ! (*Nói
với vợ*). Tao ra, lát nūra tao lại vào, tao sửa
tôi cho mày, để từ giờ mày chừa cái cửa
nhà này...

(*Nói rồi đi ra*).

BÀ T. (*Nói với chồng*). --- Ta có sợ mi đâu
mà dọa.

(*Thắng Nhài ra*)

KỊCH THỦ XII KÉM TỤC-CÔNG VÀ THẮNG NHÀI

V. (*Nói với bà-dầm T*). --- Thôi, xin bà
hãy dẹp cơn nóng-nẩy, để ông tôi trở vào
được thấy cái mặt tươi-cười của bà một
chút nào.

BÀ T. (*Nói với vũ-sĩ*). --- Tôi có sợ gì nó
đâu.

N. (*Nói với bà-dầm T.*) --- Thôi, cứ im đi,
để ta khuyên-dỗ ông ấy cho.

BÀ T. (*Báp lại phu-nhân*). --- Thôi, thưa
bà, tôi đã biết bụng bà rồi. Bà muốn dàn
hòa cho vợ chồng nhà tôi, để họa may tôi
có nhở ân ấy về sau, mà để yên cho chồng
tôi đến đây nưng-niu với bà.

N. --- Bà này nóng quá, nói không có
nghĩ. Tôi thật tình chỉ muốn cho vợ chồng
nhà bà đoàn-tụ, chứ nào tôi có thiết gì ông
ấy nữa. Tôi đoán rằng từ đây tôi không
bao giờ lại còn nhìn mặt ông ấy.

BÀ T. --- Vậy chẳng ra chị lại có lương-
cả lầm ru?

H. --- Thôi, nam-tước phu-nhân đà buông
tha cho chồng, thì tôi đây cũng xin buông
tha cho vợ. Mà anh vũ-sĩ đây, em cũng xin
anh đừng đoái đến nữa. Làm tài trai tự
thắng được sở-dục mới là giỏi.

KỊCH THỦ XIII THÊM PHÒNG-TINH VÀO

PH. --- Trời đất ơi! rõ đất bằng nỗi sóng
đùng-dùng, tai-vụ đâu thinh-linh kéo đến!

V. --- Giảm nào?

PH. --- Bẩm ông, số là các nhà Đông-gia
của Tục ông đã đem quân lính đến vây nhà
lão, bởi có một tên thủ-quĩ, lão bảo-linh

cho, nay lấy trộm tới hai-mươi vạn ê-ciru mà trốn mất. Con đã cố chạy mau tới đây, để giục lão cao bay xa chạy. Chẳng may con đi chậm quá, tới nơi đà thấy lão bị xích tay ngoài cửa nọ rồi.

GI. --- Trời ơi ! em ta bị bắt. Nếu vậy, khô thay, khô thay ! Đâu rằng cậu cùng tôi ở tệ bấy nay, nay cậu lâm-nạn, tôi lòng nào nỡ bỏ. Đề mụ này xin gia súc, cứu em cho ra khỏi nạn này.

(Nói rồi chạy ra).

BÀ-ĐẦM T. --- Ta, thì để ta đuổi theo sau, chửi thêm cho nó mấy bồ cho bõ giận.

(Nói rồi cũng chạy ra)

KỊCH THỦ XIV

KÉM BÀ-ĐẦM GIA-CỐP VÀ BÀ-ĐẦM TỤC-CA-LÊ

PH. --- Chúng ta đương bày cuộc vui phá cơ-đồ thắng bạc-ác, ngờ đâu công-pháp lại vội hơn ta !

H. --- Nhà lão còn có, tất cũng lo xong thôi mà.

PH. --- Điều ấy con hơi ngờ, bởi vì con nghe nói độ rầy lão tiêu phí tiền nhiều quá. Nhưng sự ấy con cũng không quản. Con chỉ phiền về một nỗi, là khi họ đem quân quan đến bắt, con lại ở trong nhà mà thôi.

V. (*Giật mình hỏi*). --- Thế sao ?

Ph. --- Thưa ông, họ thấy con ở trong nhà, họ bắt ngay con họ khám, thì ra cái đơn lấp tiền của nam-tước giao cho ông, con vẫn để trong lưng, bọn khách nợ bèn găm ngay mắt, ông ạ.

V. --- Trời hỡi ! tin đâu đường sấm sét.

Ph. --- Mà nào họ có lấp của con một cái đơn ấy mà thòi. Họ lại còn lấp mất cả cái đơn sau một vạn *phật-lăng*, Tục công mới giao cho con để đi chang chải cái món tiền của anh *Phu-lê* đến đòi hồi nãy.

V. -- Sao mày không biết cãi rằng mày là đầy-tớ tao, lại để cho người ta bắt khám ?

Ph. --- Lạy ông, con cũng đã gân cổ lên con cãi mãi rằng con là đứa ở nhà một ông vū-sī, nhưng họ cứ khám, khi họ khám thấy cái đơn lĩnh bạc rồi, thì nói làm sao họ cũng không buông ra nứa.

V. (*Nỗi khùng lên mà rằng*). --- Nếu vậy thì hại ta, chết ta !

N. (*Nghe thửng chuyện, bảo vū-sī*). — Nếu vậy, mắt này đã sáng. Thì ra mắc bợm bấy lâu ! Chuộc nhẫn kia tiền lấy ở đâu ? Chuyện thua bạc là câu giả-dối. Vū-sī ơi ! Ta có ngờ đâu con người thế kia, mà ăn ở được như thế ấy.

Âu là-con *Ma-ri-na* ta đuổi nó ra tại nó
chẳng vị chàng, thì nay con *Lý-dật* ta lại
xin đuổi nốt, tại nó vị chàng khi quá.
Thôi, thôi, từ-giã cả phường bay, rày đến
chết không bao còn nhìn mặt nhau nữa, hè !

(Nói rồi quay lưng trở vào).

KỊCH THỦ XV

H. (*Nhìn cái bộ mặt buồn-rầu của Vũ-sĩ mà cười*). — Hè ! Hè ! Tôi nom thấy anh,
tôi không thể nhịn cười được. Bợm mắc
bẫy xưa nay hẵng thấy, có việc chi mà
phải mặt ủ mày chau. Âu là anh em ta
cấp nách với nhau, ra hàng rượu ta đánh
chén cho suốt sáng. Đi !

Ph. (*Hỏi Vũ-sĩ*). — Thưa ông, con có
phải theo hầu không ạ ?

V. --- Thôi, tao cho mày đi đâu thi đi
đi. Đừng bao giờ đến trước mắt tao nữa.
(*Hầu-tước và Vũ-sĩ dắt nhau đi ra*).

KỊCH THỦ XVI

L. — Thế còn đỗi ta, biết tính sao đây,
a cậu ?

Ph. — Em ơi, anh có kể này hay lắm.
Thế mới biết có chí làm nên quan, có gan
làm nên giàu. Tớ vừa làm một việc cả gan
có mệt. Tớ nói liều, chứ nào bị ai bắt
khám bao giờ.

L. --- Vậy ra chàng ấy vẫn giữ hai cái đơn
lấy bạc?

Ph. --- Bạc đã lĩnh rồi, để một nơi cẩn-
thận. Thế là ta có bốn vạn *phật-lăng* cả
thẩy. Nếu cái vốn ấy mà cô mình không
chê còn ít quá, thì chàng này xin bàn với
cô mình: Đôi ta làm một lễ giao hôn, từ
nay sinh ra một nòi-giống sang-trọng mới.
Cô mình có thuận chăng?

L. — Em xin thuận.

Ph. — Nếu vậy, thì đời nhà *Tục-ca-lệ* từ
đây là hết, nhà *Phòng-tinh* tự thử nhi
thăng, hè!

HẾT



MỤC-LỤC

	Trang
Tựa.	3
HỒI THÚ NHÚT	
Kịch thứ I.	7
» II	12
» III	19
» IV	20
» V	22
» VI, VII.	23
» VIII, IX.	27
» X	30
» XI	32
» XII, XIII	34
HỒI THÚ NHÌ	
Kịch thứ I.	35
» II, III.	37
» IV	46
» V	50
» VI, VII.	51
» VIII	52
» IX	54
» X	55
HỒI THÚ BA	
Kịch thứ I.	55
» II	56
» III, IV	58
» V	59
» VI	65
» VII.	67

Kịch thứ VIII	68
» IX, X.	72
» XI	73
» XII.	77
» XIII	78

HỒI THÚ IV

Kịch thứ I.	79
» II	81
» III	85
» IV	86
» V	87
» VI	88
» VII, VIII	89
» IX	94
» X, XI, XII	95
» XIII	101

HỒI THÚ V

Kịch thứ I.	102
» II, III.	103
» IV, V, VI.	106
» VII.	107
» VIII	110
» IX	111
» X	114
» XI, XII.	118
» XIII	119
» XIV	120
» XV, XVI	122





1. **WYKŁAD**
2. **WYKŁAD**

K. WYKŁAD

3. **WYKŁAD**
4. **WYKŁAD**

K. WYKŁAD

5. **WYKŁAD**
6. **WYKŁAD**

K. WYKŁAD

7. **WYKŁAD**
8. **WYKŁAD**

9. **WYKŁAD**
10. **WYKŁAD**

WYKŁAD, **WYKŁAD**
WYKŁAD

K. WYKŁAD

11. **WYKŁAD**
12. **WYKŁAD**

K. WYKŁAD

13. **WYKŁAD**
14. **WYKŁAD**
15. **WYKŁAD**

K. WYKŁAD

16. **WYKŁAD**
17. **WYKŁAD**

K. WYKŁAD

18. **WYKŁAD**
19. **WYKŁAD**

LA PENSÉE DE L'OCCIDENT
BIBLIOTHÈQUE DE TRADUCTIONS

SÉRIE A

Œuvres Classiques, Antiques ou Modernes
(Couverture crème)

SÉRIE B

Œuvres Populaires, Françaises ou Étrangères
(Couverture rouge)

SÉRIE C

Ouvrages Didactiques et Livres de Vulgarisation
(Couverture verte)

Il paraît par mois au moins deux fascicules de 64
pages au minimum.

ÂU-TÂY TU-TƯƠNG
DỊCH-VĂN THU-XÃ

LOẠI A

Những sách kinh-diễn cổ hoặc kim
(Bìa vàng)

LOẠI B

Những sách quốc-dân đọc nhiều,
nguyên-trước tiếng Pháp hoặc tiếng ngoại-quốc
(Bìa đỏ)

LOẠI C

Những sách dạy học và sách phổ-thông
(Bìa xanh)

Mỗi tháng xuất-bản ít ra hai quyển, mỗi quyển
số ít là 64 trang.
