

Ltk Beets A.

Brunois, C.W.

1 (1881).

1.
Alkmaar, 18 Mei 81.

Hooggeleerde Heer

Alleraangenaamst zag ik mij verrast door de toezending uwer sierlijke en voor het oogenblik volledige uitgaaf van de gedichten van Anna Roemers. Van al wat over haar en hare pennevruchten het licht heeft gezien, in mijn bezit of door mij in onze stedelijke bibliotheek overgebracht, spant uw werk de kroon en ik stel er dus den meesten prijs op. Reeds als jongeling mocht ik bij den heer Schinkel kennis maken met hare bekers en hare vertaling der Christelijke Zinnebeelden, nu enkele jaren geleden mocht ik kortstondig haar bundel ongedrukte verzen onder mijn bereik hebben, en zie, thans komt alles met merkwaardige aanbeekeningen en fraaie portretten in mijn bezit. Ik ben u zeer verplicht, dat u mijne geringe hulp indachtig hebt willen zijn en mij hebt willen verblijden door uw geschenk, waarvoor ik u verzoek mijne dankbetuiging wel te willen aannemen. Verschillende uwer toelichtingen zullen weder aanleiding tot nieuwe onderzoekingen

Kunnen geven. Is Francesca Duarte, zangeriger gedachtenis, ook te Alkmaar gehuwd geweest, dan is het zaak zulks na te sporen. Van „Romani“ heb ik meermalen lofdichten voor boeken ontmoet, die over zijn verblijf wellicht inlichting zullen geven. Ik bezit van hem eene vertaling van het Latynsche vers voor den gevel van ons waaggebouwt en een Latynsch versje aan J. Laurens, — dus beiden niet vreemd aan Alkmaar; te opmerkelijker omdat het laatste het jaartal 1693 draagt, dus 10 jaren later dan een door U gemeld gedicht. Hij bleek de fraaie hand zijner moeder te bezitten.

Ik heb met het vergrootglas het prentje in de Linnepoppen beschouwd, maar moet even als U tot het besluit komen: Kriebelkrab.

Dominicus Boot is ook hoogheemraad van de Uetwaterende Sluizen geweest en in eene alkmaarsche regeringslijst vind ik hem onder de in October 1618 van hunnen eed ontslagen Vroedschappen; maar vóór dien tijd vind ik hem niet genaemd onder de beneemde vroedschappen. Misschien is hij op zijn ouden dag in de stad komen wonen en daar lid van de regering geworden. Achter zijnen naam staat „dijkgraef van de Zijpe.“

U nogmaals van mijne erkentelijkheid de verzekering gevende, heb ik de eer mij met hoogachting te noemen

Uw Hooggele. Dv. Dv.

C. M. Breuvel