

8^o
INDO-CHINOIS

343

偵探小說

GÁI TRẢ THÙ CHA

TRÌNH-THẨM TIÊU-THUYẾT

DEPOT LEGAL
INDOCHINE
No 4364

Mậu-thân-niên, Trọng-thu, Vọng-nhật (1920)



TÂN-CHÂU

NGUYỄN-CHÁNH-SẮT. Kí-thuật

CUỐN THỨ NHỨT — GIÁ LÀ : 0\$40

28 Nov. 1925
106

TOUS DROITS RÉSERVÉS

DÉPÔT. LÉGAL

tirage

20000

Saigon le 28 11 1925



8 Ind-Ch

SAIGON

IMPRIMERIE J. NGUYỄN-VĂN-VIẾT

343

1925

(9)

Nom d'auteur *Nguyễn Chánh Sắt.*

Titre de l'ouvrage *Gái trâm thù cha (La
fille qui venge son père) roman*



LỜI TỰA



Phàm làm thi là một việc rất khó, mà làm thi không chữ lại càng khó hơn; dịch sách cũng là một việc thiệt khó, mà dịch sách không chữ lại càng khó hơn nhiều nữa.

Thi không chữ là tranh họa, còn sách không chữ là hát bóng.

Vả hát bóng là chỗ để làm cho ta mở mang trí thức, lại cũng là chỗ để cho ta giải muộn, tiêu sầu; vì trong ấy người ta dùng máy chụp ảnh mà phô bày ra nhiều phương thiết-nghiệp như là: Nghề làm sắt, nghề làm giấy, nghề làm đường, nghề làm rượu nho, nghề làm bánh sữa, nghề làm dầu lửa, cùng là nghề làm ruộng trồng cây v... v... Nói tóm một lời là toàn những nghề cần ích trong buổi cạnh-tranh này.

Có nhiều lúc lại còn tả rõ ra những san xuyên phong cảnh bên Âu-châu, Mỹ-giới và khắp hết trong ngũ đại-châu, ta bà thế-giới; tưởng khi trọn một đời ta cũng khó mà trông mong lịch thiệp cho cùng cho khắp được.

Nhưng hễ ta thường vào mấy nơi rạp hát bóng rồi thì ắt sẽ được thấy những san-xuyên phong cảnh, thảo mộc như vật khắp cả toàn cầu, thì có khác chi như thân lịch kỳ cảnh; nó làm cho ta hoan tâm duyệt mục là dường nào!

Bởi thế cho nên, chẳng có chi thích chi tôi hơn cho bằng xem hát bóng. Có xem hát bóng mới được thấy nhiều sự ly-kỳ huyền-biến của quân đạo-tặc, nhiều việc cơ-tri nhiệm màu và khí đờm hào hùn của nhà trinh-thám bên Âu bên Mỹ, đáng ghê đáng sợ, đáng kinh đáng khen là dường nào!

Nhưng xem rồi mà hiểu lấy biết lấy một mình, thì chẳng có ích cho ai, nên tôi cũng liêu chút công dư mà kĩ-thuật sự tích của một cô thiếu-nữ kia, vừa có vẻ xinh-đẹp, vừa có đờm lược hào hùn và một viên Lục-quân Thiếu-tướng nọ, tuổi trẻ mày xanh, dung nghi tú nhũ, trí dũng lưỡng toàn, cả hai đều đồng tâm hiệp lực với nhau mà trừ được một đảng cường-đạo rất bí mật, rất gớm ghê; để hiển trình cho hải-nội chư quân-tử nhân quan hỉ duợt.

Mậ u-thân-niên, Trọng-Thu. Vọng-nhật, (1920).

NGUYỄN-CHÁNH-SẮT, tự.

GÁI TRẢ THÙ CHA

TRINH THẨM TIỂU-THUYẾT

Cộng 40 lớp, phân ra làm ba cuốn

Tân-châu, NGUYỄN-CHÁNH-SẮT Kĩ-thuật

CUỐN THỨ NHỨT

LỚP THỨ NHỨT

Vàng trắng vừa lặn, bóng ác đã dội vào nhà biện-sự của ông chủ một xưởng làm súng ống khí-giới kia tên là Vân-đặt-La (Wandarlar) vốn dòng Vi-nhi-Đình, người nước Huê-kỳ bên châu Mỹ, bốn phía tường nghe rãng rãng tiếng chim, hai bên sổ thấy phau phau màu tuyết; lúc bây giờ, bỗng có một bọm áo đen, ở trong xó hóc lén lén bước ra, ngó 4 phía vắng người, liền bước thẳng đến gần bàn viết (bureau), đứng sững lại đó, dường như suy nghĩ đều chi. (Người ấy mình mặc áo đen hình thù vạm vỡ, đi đứng lẹ làng; trên đầu trùm một miếng vải đen, phủ hết mặt mày, duy chỗ hai con mắt có cần hai miếng kiến dày mà tròn, chớp nháy sáng ngời như loài quĩ-mị, xem thấy mà phát sợ phát ghê. (Ấy là thằng ăn cướp mặc áo đen, đầu đấng của một bọn ăn cướp bí-mật kia rất dữ tợn bên Huê-kỳ lúc ấy.)

Khi bọm ta đang đứng tại bàn viết mà suy nghĩ chi đó một hồi, rồi ngó xuống bàn viết, thấy có tấm hình của ông Vân-đặt-La, con mắt lờm lờm, tuồng như giận dữ, vùng chụp lấy tấm hình xé ra tang nát, rồi quăn xuống đất, lại lấy chơn chà-đạp, hơi giận căm căm. Trong giây phút lại kéo ghế ngồi xuống lấy giấy viết thư, và viết và ngó chừng 4 phía; hình như sợ hải gấp rút, tay chơn lập cập lười cuội, làm đổ bình mực, mực chảy ra lai láng, lại vẩy nhắm tay, liền kéo mi áo đen mà chùi cho sạch mực. Viết vừa được vài hàng, bỗng nghe nơi thang lầu phía ngoài cửa có tiếng giày trên lầu đi xuống. Bọm-ta thất kinh, liền quăn bút đứng giậy, nép mình vào đứng

núp phía sau lưng ghế. May sao người đi xuống lầu ấy không thấy. Té ra người đi xuống lầu ấy là Vân-dặt-La.

Ông này tuổi cận sáu mươi mà hình dung khôi-vĩ, đầu bạc hoa râm mà mặt mày còn sáng láng. Khi bước xuống lầu vừa gặp đũa bồi già tên là Thang-Mậu (Thanmow), ở ngoài bước vào, liền kêu mà bảo rằng : « Mi hãy đi mời hết bọn Y-tài-Nhĩ (Ythargny), chiều hôm nay lối ba giờ đúng, phải tề tập cho đủ mặt tại nhà khách phía tây, ta sẽ mở hội thân-tộc (Conseil de famille) đặng nghị quyết một việc rất nên cần-yếu, chớ nên quên sót. » Than-Mậu vâng lời đi rồi, Vân-dặt-La đứng xó rờ đó một lát rồi bước rảo ra ngoài.

Ông chủ đi rồi, Hắc-y-Đạo (1) ở sau ghế bước ra việc nối cho rồi cái thơ, phong lại tử tế đem lại để trong cái đĩa trên một cái bàn đũa nhà rồi bước vào đứng núp trong tấm màn dựa nơi xó cửa.

Còn Vân-dặt-La bước rảo ra ngoài hàng ba, ngó qua bên xưởng, thấy khói toả mịch mù, tiếng thợ làm công nghe âm âm ạt ạt, thấy nay rồi nhớ lại xưa, trong lòng dường như có điều chi cảm động, đứng sững hồi lâu ; vừa muốn sắp lưng trở vào, bỗng thấy ái-nữ là nàng Bửu-liêng (Miss Bowling) tay ôm một con bò-câu, ở ngoài te te rẹt rẹt (2) xam xúi bước vào, vừa thấy mặt cha thì mừng rỡ nhảy nhót và cười và nói rằng : « Này cha ! Con Đặt-mụ ngày rày nó dữ quá đi cha à ! Ngày chi tối nó cứ theo rình mò chụp bắt ba con bò-câu mà ăn thịt hoài ; con bò-câu này bị nó rượt nột quá, nên phải chung vào núp trong một khẩu súng đồng kia, nó cũng chung theo mà bắt cho được, nếu con chẳng thấy thì nó đã xé mà ăn tươi nuốt sống rồi còn gì ? » (Đặt-mụ là tên con chó của Bửu-Liêng đang nuôi trong nhà.) Vân-dặt-La nghe con nói dứt lời, vùng nhả mặt mà trách rằng : « Nay con tuổi đã trộm rồi mà chưa chịu bỏ cái tánh con nít, ngày chi tối chỉ cứ dớn

(1) Hắc-y-Đạo là thằng ăn trộm mặc áo đen, mà nếu nói thằng ăn trộm mặc áo đen thì lòng thông dài quá ; nên kêu Hắc-y-Đạo cho gọn hơn.

(2) Con gái bên Mỹ việc cũ chỉ mau mắn lẹ làng, sánh với việc cũ chỉ hòa hoãn ôn tồn của đờn-bà con-gái bên cõi A-dông ta, khác nhau xa lắm.

hớt chơi bời, không biết lo việc nhà chi hết nay cha tuổi tác đã già, gần đất xa trời, nhắm mắt ngày nào không biết; nếu con mà bỏ bớt được những việc chơi bời cà-rờn, để lòng lo lắng gia-sự với cha thì cha mới an lòng, con hãy dè-dặc lấy. Nay cha nói hết cho con nghe, hôm rày những bà con anh em trong thân-thuộc nhà ta, thường cứ bầu theo mà hạch hỏi cha mãi có một việc rằng sở công-xưởng của nhà ta đây, không lẽ mà để trống một ngày chẳng có người quản-lý, hễ cha chết rồi thì phải giao-lại cho ai kể nghiệp bây giờ?

Con nghĩ đó mà coi, dòng họ ta thì đông, mà ngày nào họ cũng cứ hỏi có bày nhiều đó mãi, thiệt cha lấy làm cực lòng hết sức, nên cha đã định 3 giờ chiều nay hội hết thân-tộc mà nghị quyết việc ấy; con cũng phải vào mà dự hội, vì việc này rất có quan hệ cho con lắm. » Bửu-Liêng nói: « Này cha! Vậy mà người kể nghiệp cho cha đó có phải là con đây chẳng? » Vân-đặt-La gật đầu mà nói rằng: « Chớ ai, vì cha có một mình con là cốt - huyết mà thôi, ngặt vì cái gia-pháp trong dòng họ ta truyền lại thuở nay đã mấy mươi đời rồi, hễ con gái thì không được quản-lý xưởng làm khi-giới, nên nay không lẽ cha vì thương con mà làm cho hư cái gia-pháp của tổ phụ lưu truyền. Nhưng vậy mà cha đã lo được một kế vạn toàn cho con, rồi đây con sẽ biết, con trẻ chớ lo. » Bửu-Liêng nghe nói gật đầu rồi bỏ đi thẳng vào nhà trong.

Đây nhắc lại việc Thang-Mậu vâng lời chủ dạy, đi mời bọn Y-tài-Nhĩ xong rồi trở về, đi thẳng vào nhà biện-sự, ngó bốn phía chẳng thấy một ai, bèn thò tay vào túi lấy ve rượu ra kê vào miệng mà nút, lấy làm toại chí vô cùng, thỉnh linh đầu ở trong màng có một cánh tay thò ra rất lớn, chỉ cái thơ đề sẵn trên bàn mà nói lớn rằng: « Hãy coi cái thơ ấy cho kỹ. » Thang-Mậu dụi mình day lại, thấy cánh tay to lớn thì hoản kinh, ý muốn bước tới gỡ tấm màng lên cho biết là ai. Chẳng dè bị cánh tay to lớn ấy vói xô trúng vai một cái rất mạnh; Thang-Mậu bước tới không được, trong lòng lại càng sợ hãi hơn nữa, liền quạy trở lại và chạy và la; vừa gặp ông chủ bước vào. Thang-Mậu mặt mày tái ngắt, tay chơn rung-rẩy, thuật lại cho chủ nghe. Vân - đặt - La nạt rằng: « Mi chớ nói b

đất thề quyết rằng mình chẳng nói bá-vơ. Vân-đặt-La liền theo Thang-Mậu đi thẳng vào nhà biện-sự. Thang-Mậu cứ đứng xa xa mà chỉ tấm màn, chớ không dám bước tới. Vân-đặt-La bước tới giở tấm màn ra, chẳng thấy chi hết, kiểm khắp trong ngoài cũng chẳng thấy một ai. Thang-Mậu tức mình vạch kiểm không sót một chỗ; Vân-đặt-La nổi giận mắng rằng : « Mi uống rượu cho no say, rồi bày đều nói hoản cho rộn trí ta, hãy đi ra cho rảnh. » Thang-Mậu tức mình ách ách, song vì không có chứng cứ, chẳng dám cãi cọ nữa, nên phải làm thỉnh cúi đầu riu riu đi ra.

Thang-Mậu ra rồi, Vân-đặt-La bước lại gần bên cái bàn, chợt thấy phong thơ để trong cái đĩa, ngoài bao lại đề hàng chữ như vậy :

Monsieur Vân-đặt-La, Vi-nhĩ-Đình thâu.

Vân-đặt-La lấy làm lạ, liền vói lấy mở ra mà xem, thấy tuồng chữ quều quào, dường như con nít mới học viết. Thơ ấy nói như vậy :

« Bớ này Vân-đặt-La !

*« Ta đây vẫn là con cháu dòng giống của họ Vi-nhĩ-Đình
« khi mi chết rồi thì cái xướng làm súng ống khí-giải ấy
« phải để cho ta kế nghiệp; nếu mi bỏ phép của dòng họ ta,
« làm ngang mà nhượng lại cho con gái mi, thì ta ắt giết
« mi mà răn tội bội nghịch gia pháp. Nay ta nói trước cho
« mi biết mà giữ mình, ráng dè-dặt lấy. »*

Vân - đặt - La xem thơ rồi thì thất kinh, đứng đó ngờ ngẩn một hồi rồi bỏ phong thơ vào túi, bước ngay lại bàn viết, thấy trên bàn mực đồ tem-lem, tấm hình của mình ại bị xé nát quần dầy dưới đất. Chừng đó Vân-đặt-La lại càng sợ hãi hơn nữa, mới biết lời của Thang-Mậu nói khi nãy chẳng phải là đặt đều; như nghĩ thầm rằng : « Người vào đây chắc có thâm cừu tức oán chi với ta, nên mới giận dữ, đến đòi xé nát tấm hình của ta mà bỏ. Nhưng ta lấy làm lạ một điều là lúc Thang-Mậu thấy nó thì sợ hoản mà chạy ra, kể gặp ta rồi trở vào liền, không đầy hai ba phút đồng hồ, mà tìm kiểm khắp nơi sao không thấy hình dạng chi hết; vậy chớ nó đi vào ngõ nào, thiệt là lạ quá. »

đang giữa bang ngày, có đâu lại sanh đều quái dị như thế, họa là mi chiêm bao chẳng?» Thang-Mậu chỉ trời vách Vân-dật-La cứ đứng suy nghĩ hoài, rồi sực nhớ lại cái địa-đạo (1) ở trong nhà mình.

(Nguyên cái địa-đạo này ở tại phòng biện-sự, bình thời thì có đề một cái ghế rất to và nặng mà che lấp, chẳng ai thấy được, có khi trót năm cũng chẳng hề động tới cái ghế ấy một lần, nơi vách phía lưng cái ghế ấy có một cái máy nhỏ, hình như nút áo, hễ lấy ngón tay mà nhận cái nút ấy một cái thì tự nhiên cái cửa địa-đạo mở hoát ra, còn khi khép lại thì liền vo như tấm vách, chẳng có lỗ nào có dấu chi hết, nên khó mà biết được. Cái đường ấy nó trở thấu ra tới chỗ cái hình-đồng của ông Thĩ-Iồ họ Vinh - Đình dựng nơi phía sau vườn. Trên thì cái hình-đồng, còn phía dưới chơn thì xây bằng đá và gạch vuôn vức độ 4 thước tây, tư bề liền-lạc chẳng có lỗ khấp chút nào. Nhưng cũng có đặt máy, để mở khép ra vào chẳng ai biết được; bề ngoài tuy coi thì liền lạc hết, song hễ biết mà nhận cái máy ấy thì có cửa mở ra liền. Đó là chỗ yết-hầu, đề ra vào nơi địa-đạo vậy.

Cái đường ấy trừ Vân - dật - La ra thì chẳng có ai biết được, tuy ai - nữ của ông là nàng Bửu - Liêng và tên bồi ruột là Thang-Mậu cũng chẳng biết được chỗ bí-mật ấy.)

Khi ông Vân-dật-La nhớ đến cái địa-đạo ấy, thì nghi cho bọm nọ núp ẩn ra vào tại đó mà thôi, liền lấy súng sáu cầm tay, lên nhận nút máy cho cửa mở ra rồi bước vào địa - đạo đi thẳng ra đến dưới chơn hình - đồng, tìm kiếm hết sức mà không thấy tông-tích chi ráo. Thối chí ngã lòng, trở về đến phòng biện-sự, trong lòng rối loạn, ngồi suy nghĩ một mình rằng: «Đã đến cái cảnh như vậy, thì cũng là nguy - hiểm cho ta lắm chớ phải chơi gì. Tuy lời trong thơ ấy là lời hăm dọa mặt dầu, song mà đũa phĩ - đồ nó biến huyền như vậy, thì ta cũng chẳng nên chẳng phòng.»

Suy nghĩ hồi lâu, dường như đã lo được kế chi ; liền vội vả đứng giậy bước ra. (Tức lớp này hát qua lớp khác).

(1) Địa-đạo là đào hang làm đường đi ở dưới đất.

LỚP THỨ HAI

Khi máy chóp ra thì thấy một người trai tơ, diện - mạo khôi ngô, hình - dung tuấn nhã, ấy là một vị Hóa-học-Sư trong xưởng Vi-nhĩ-Đình, tên là Cát-lôi-Huấn, (*Carkloyhuan*) tánh tình hào hiệp, võ dũng chẳng ai bì ; từ ngày vào giúp việc tại xưởng, Vân-đặt-La thấy người cần-căng, lấy làm yêu chuộng chẳng cùng, bèn dùng làm ký - thác ; trong xưởng bất câu việc chi lớn nhỏ, cũng đều thương nghị với Cát-lôi-Huấn mà thôi, xem như tay chơn ruột thịt trong nhà, hai đảng lấy làm tương đắc, còn con gái của Vân-đặt-La là nàng Bửu-Liêng, hình-dung yếu điệu, cốt-cách phương phi, má phấn môi son, mày tằm mắt phụng ; dung nhan đã tuyệt thế, mà lại có khí đởm hào hùng. Nhơn thấy Cát-lôi-Huấn tài mạo song toàn, nên đã đem lòng ái mộ, cho nên mỗi khi dạo chơi thì cứ đi chung với Cát-lôi-Huấn mà thôi, hai đảng cư xử với nhau lâu ngày chừng nào thì cái tình-hảo càng thêm khẩn-khích chừng nấy.

Ngày ấy Cát-lôi-Huấn đang ngồi một mình nơi nhà Hóa-học mà thí nghiệm thuốc súng, thấy Bửu-Liêng bước vào, liền đứng giậy bắt tay nhau mừng rỡ, rồi đứng kề nơi cửa sổ ngó ra vườn hoa mà chuyện vãng với nhau.

Trong giây phút vùng thấy cửa mở hoát ra, Vân-đặt-La bước vào, mặt mày khác sắc, dường như giận và sợ chi lắm vậy. Bửu-Liêng và Cát-lôi-Huấn đều lấy làm lạ, chưa hiểu ý chi. Vân-đặt-La liền ngó Bửu-Liêng mà nói rằng : « Cha có một việc rất cần-yếu, muốn tính với thầy Cát, con hãy bước tránh ra ngoài cho cha nói chuyện riêng với thầy. » Bửu - Liêng tuy lấy làm lạ, song chẳng dám trái ý cha, nên phải cáo từ mà lui ra liền. Vân-đặt-La thấy Bửu-Liêng đi ra ngoài rồi, vùng vỗ bàn mà nói với Cát-lôi-Huấn rằng : « Tiên-sanh, nay có người ý quyết giết tôi, thầy có biết hay không ? » Cát-lôi-Huấn nghe nói thất kinh, liền hỏi lại rằng : « Ai muốn giết ông, xin ông hãy nói cho tôi biết được không ? » Vân-đặt-La nói : « Thiệt tôi cũng chưa biết được người ấy là ai, duy được có một cái thơ nó hăm dọa tôi mà thôi. Thơ ấy lời nói rất nên xấn xóm ; tuy tôi không sợ, song cũng chẳng nên chẳng phòng ; vậy thì chiều nay phải chọn trong xưởng chừng 12 người cho được

manh mẽ, thay phiên nhau mà phòng vệ nơi nhà tôi, lại phải đánh giây-thép-nói cho sở Cảnh-sát hay, xin cho một người Trinh-Thám cho giỏi, tới đây mà nghiên cứu việc ấy, thầy phải nhớ mà làm, xin chớ bỏ qua. » Cát-lôi-Huấn gật đầu vâng lời. Vân-đặt-La từ giã trở về nhà tư.

Lúc ấy trong gia - tộc của dòng Vi-nhĩ-Đình trừ hai cha con Vân-đặt-La, ra thì còn có 3 người : 1 là chú của Bửu-Liêng, tên là Y-tài-Nhĩ ; 2 là cháu của Vân-đặt-La, tên là Hãi-lợi-Tư (ấy là con trai của người anh ông Vân-đặt-La, cha mất sớm, nên phải ở với Vân-đặt-La, kêu Vân-đặt-La bằng chú), 3 là cháu gái của Vân-đặt-La, tên nàng là Na-Mật (ấy là con gái của người anh ông Vân - đặt - La, cha cũng mất sớm, em chú bác của Hãi-lợi-Tư).

Trong ba người này mỗi người đều có lòng gấm ghé cái xưởng của Vân-đặt-La, ai cũng muốn dành lấy cho mình ; cho nên ngoài mặt tuy là bà-con anh-em, chớ trong lòng hằng xem nhau như cừu địch , cả ba đều là bọn tiểu-nhân, kiến lợi vong nghĩa.

Ngày ấy lối ba giờ chiều, đều tụ nhau tại nơi nhà khách của Vân-đặt-La. Vân-đặt-La ngồi đũa, bên tả thì Bửu-Liêng, bên hữu thì Na-Mật ; kế đó thì Hãi-lợi-Tư và Y-tài-Nhĩ.

Khi ai nấy ngồi yên Vân-đặt-La vùng đứng dậy thò tay vào túi lấy cái thơ quăn ra đũa bàn mà nói lớn rằng : « Cái thơ hám dọa ta đây, ta tưởng chắc là một đũa trong bọn bầy làm chớ chẳng có ai vô đây, và nói và lộ con mắt ra, lờm lờm ngó bọn Y-tài-Nhĩ, hơi giận căm căm. Ai nấy đều sững sốt, song cũng chẳng dám mở miệng mà tranh biện đều chi. Vân-đặt-La liền nói tiếp rằng : « Ta nói cho bọn người biết hôm nay ta mời nhóm hết tại đây, là ta có ý nghị quyết có một cái vấn-đề chọn người quản-lý cái quân giới - xưởng (1) đó mà thôi, nhưng ta nghĩ lại hễ sãng-nghiệp của ta thì con của ta được quyền kế-nghiệp cho ta mà thống-quân, chớ không ai được vô đó mà dành ; nên hễ khi ta nhắm mắt rồi thì cái xưởng ấy ắt về tay Bửu-Liêng chấp chưởng. Ngặt vì cái gia-pháp của nhà ta, hễ con gái thì không được quản-lý quân-giới-xưởng, Tồ-tông lập ra đã thành lệ, mấy đời cũng tuân thủ, nay không lẽ mà ta lại phể đi cho được. Vì vậy chớ nên ta đã tính được một

(1) Quân-giới-xưởng : là cái xưởng để làm súng ống khí giới.

kế rất lưỡng toàn, cháu ta là Hãi-lợi-Tur chưa có vợ, nên ta muốn gả con gái của ta là Bửu - Liêng cho nó (người phương Âu - mỹ bà con cô cậu hoặc chú bác, hoặc bạn dì, được phép cưới hỏi nhau) hễ đến lúc ta trăm tuổi rồi thì cái Quân-giới-Xưởng của giòng Vi - nhĩ-Đinh này sẽ về phần Bửu - Liêng và Hãi - lợi - Tur hiệp nhau mà quản - lý, ý ta đã quyết định như vậy các người nghĩ ra thế nào ? » Vân-dật-La vừa nói dứt lời. Bửu-Liêng thất kinh vùng đứng dậy nói lớn lên rằng : « Không đâu, tôi không ưng Hãi-lợi-Tur đâu, nếu cha ép tôi thì tôi quyết chết mà thôi. » Và nói và khóc rống lên, té xiêu xuống đất.

Hãi-lợi-Tur khi mới nghe Vân-dật-La nói thì lấy làm đật chí, chùng thấy Bửu-Liêng phản đối như vậy, liền đứng dậy bước lại nắm tay Bửu-Liêng đỡ dậy và dùng lời nhỏ nhẹ mà giãi rã : « Thuở nay em vẫn hiếu thuận, hôm nay sao lại nghịch mạng như vậy ; lời của chú nói đó thiệt rất vạn toàn, nếu em chẳng nghe, thì ngày sau ăn năng sao kịp. » Bửu - Liêng chẳng thèm trả lời, vùng giựt tay đứng giậy, háy nguyệt Hãi-lợi-Tur, rồi xô ghế ngoe-ngoã đi ra một nước. Cả hội cũng làm thình đứng dậy, ai về nhà nấy.

Ngày ấy Cát-lôi-Huấn dùng cơm trưa rồi liền đánh giầy-thép-nói kêu sở cảnh-sát, xin cho một người trinh-thám đến dò việc ấy, lại chọn trong xưởng được 12 người sức lực mạnh mẽ, phát cho mỗi người một cây Súng-tay nạp sẵn, dắt đến nhà tư của Vân-dật-La, phân ra 4 phía đêm ngày phòng vệ rất nghiêm.

Khi sắp đặt xong rồi, Cát-lôi-Huấn muốn vào thưa cho Vân-dật-La hay, vừa bước tới trước sân, bỗng thấy Bửu-Liêng trong nhà chạy ra, nước mắt nước mũi chầm ngòm, và khóc và nói rằng : « Thấy hãy giúp tôi phen này, cha tôi ép tôi, muốn bắt tôi mà. » Nói tới đó vùng khóc rống lên. Cát-lôi-Huấn sửng sờ, không hiểu ý chi, bèn nắm tay an nĩ và nói rằng : « Qui-nương khóc lóc làm chi, chẳng hay tôn-ông muốn ép qui-nương việc chi, qui-nương có được cho tôi biết cùng chẳng ? » Bửu-Liêng chỉ cứ chắc lưỡi lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng chi hết. Cát-lôi-Huấn lại hỏi : « Vậy chớ tôn-ông ở đâu bây giờ, qui-nương dắt tôi vào nói chuyện với người được chẳng ? » Bửu-Liêng nói : « Cha tôi còn đương ngồi tại nhà khách,

thầy muốn nói chuyện chi thì vào đó một mình lấy, chớ tôi không muốn thấy mặt bọn ấy nữa.» Nói rồi quày quả đi ra. Cát-lôi-Huấn lấy làm lạ, liền đi ngay vào nhà khách, với năm cánh cửa mở ra nhẹ nhẹ, thấy Vân-dật-La và Hải-lợi-Tur, đứng day lưng ra ngoài cửa, hai người còn đang tranh cãi với nhau; nghe Hải-lợi-Tur nói lớn rằng: «Tuý nói như vậy, mà chú chết liền hôm nay thì Bửu-Liêng mới chịu ưng tôi, chẳng dám nghịch mạng; nếu chú chưa chết mà Bửu-Liêng đã có ái-tình với ai, lên kết hôn trước rồi thì chú mới tính sao?» Hơi nói xằng xớm, dường như giận dữ lắm vậy. Vân-dật-La nạt rằng: «Thiệt mi đại quá! Bửu-Liêng lại dám nghịch mạng ta sao, mi chớ nói bậy mà chọc ta thêm giận.....» Nói tới đó vùng nghe động cửa, hai người liền làm thinh, day mặt ngó ra thấy Cát-lôi-Huấn bước vào. Vân-dật-La hỏi rằng: «Thầy muốn nói việc chi?» Cát-lôi-Huấn bèn đem hết các việc của mình đã sắp đặt mà nói cho Vân-dật-La nghe. Vân-dật-La gật đầu khen hay, rồi lại nói rằng: «Hôm nay xin thầy cũng ở lại đây giúp sức với tôi mà bày biện cho những người phòng-vệ ấy, chớ có về xưởng làm chi.» Cát-lôi-Huấn vâng lời từ giã lui ra.

Khi Cát-lôi-Huấn vừa ra khỏi cửa, gặp Na-Mật dựa bên thang lầu, làm bộ không thấy, ý muốn ngó lơ mà đi tước. Song Na-Mật cũng kêu lại rồi cười chúm chím mà nói rằng: «Hèn lâu tôi không gặp thầy, chẳng hay mạnh giỏi thế nào?» Cục chẳng đã, Cát-lôi-Huấn phải dừng chơn lại và nói lơ là rằng: «Tôi mạnh giỏi, cô cũng mạnh giỏi há!» Na-Mật gật đầu rồi bước tới vỗ vai Cát-lôi-Huấn, miệng cười mĩn chi mà nói rằng: «Thiệt tài học như thầy vậy, làm chi lại không được. Sao lại cam tâm lòn cúi ở đây mà làm một chức ký-thác như vậy cho đến trọn đời sao?» Cát-lôi-Huấn nghe nói vùng trả lời xằng xớm rằng: «Lời cô nói đó, thiệt tôi không hiểu, tôi mang ơn tri-ngộ của ông Vân-dật-La, thì tôi phải ra sức mà đền bồi; chớ cô nói cái chi lạ vậy?» Nói chưa dứt lời, kể thấy Hải-lợi-Tur bước tới; Cát-lôi-Huấn liền từ giả bỏ đi. Hải-lợi-Tur bèn cật hỏi Na-Mật rằng: «Mi nói nhỏ to chuyện chi với Cát-lôi-Huấn đó?» Na-Mật giận nói: «Tôi nói chuyện với Cát-lôi-Huấn mà cang có chi anh, anh muốn cang dợt tới cái

quyền tự-do của tôi nữa sao ? » Và nói và háy Hải-lợi-Tur rồi đi thẳng lên lầu. Hải-lợi-Tur đứng đó bơ vơ rồi cũng đi mất.

Đến chiều tối Vân-dặt-La đang ngồi trong nhà một mình mà xem nhật-báo, Thang-Mậu dắt người Trinh-thám đến ra mắt, người ấy tuổi chừng ba mươi, tên là Hấp-Lý. Vân-dặt-La mời ngồi. Hấp-Lý liền nói rằng : « Ông sắp tôi có dạy tôi rằng tại nhà ông có một việc rất quan hệ, nên người khiến tôi đến đây dọa cho ra mối : chẳng hay việc ấy thế nào, xin ông nói cho tôi nghe thử. » Vân-dặt-La liền thuật những việc mình đã thấy và thò tay trong túi móc cái thư bâm dọa mà trao cho Hấp-Lý coi. Hấp-Lý coi rồi bèn nói với Vân-dặt-La rằng : « Việc này rất có quan-hệ với những bà con thân-thuộc của ông ; vậy chớ trong thân-tộc của ông thuở nay có ai cứu oán với ông chẳng ? » Vân-dặt-La nói : « Không » Hấp-Lý lại hỏi : « Vậy chớ trong nhà ông từ xưa đến nay có việc chi quan hệ với bức thư này chẳng ? » Vân-dặt-La nói : « Cũng không ngờ. » Hấp-Lý nhăn mặt mà nói rằng : « Ông hãy nhớ lại thử coi, chớ theo ý tôi nghĩ thì bức thư này không phải là không có duyên cớ chi ; nếu ông dấu tôi, thì dấu cho tôi có tài thủ-đoạn cũng khó mà dọa cho ra mối được. » Vân-dặt-La bèn làm thỉnh cúi đầu chống tay trên trán suy nghĩ hồi lâu ; vừng đứng dậy gặt đầu lia lia, dường như đã nhớ được việc chi ; dợm nói đôi ba phen mà còn dọ dự, rồi lại nói với Hấp-Lý rằng : « Thiệt việc này rất có quan hệ với người trong thân-tộc tôi, nhưng ma đó cũng là một việc rất bí-mật ; vậy xin để mai tôi sẽ nói hết cho anh nghe, ước được cùng chẳng ? » Hấp-Lý gặt đầu rồi từ giã lui ra.

Đêm ấy Hấp-Lý cũng ở lại nơi nhà Vân-dặt-La, hiệp với bọn kia mà tuần do 4 phía.

Khi dùng cơm tối rồi, Vân-dặt-La vào nhà biện-sự mà nghiên cứu một cái máy diễn kia, vì mắt để tri mà trừ nghĩ mãi có một cái máy ấy, nên quên hết việc lo sợ của mình. Đồng-hồ gõ 12 giờ, vừng nghe trên thang lầu có tiếng kêu sạt sạt, dường như chơn người đi xuống. Vân-dặt-La giật mình, liền đứng dậy vặn máy đèn tắt hết,

(ấy là đèn khi) núp trong xó tối, lấy súng sáu ra, cầm sẵn nơi tay. Chẳng dè trong giây phút nghe tiếng chơn đi đã gần tới; Vân-đặt-La coi kỹ lại vùng hóa tức cười. Té ra nghe tiếng đi đó là con chó Đặt-mụ ở trên lầu đi xuống bèn vịn đèn lên tỏ rõ, rồi ngồi lại mà trù nghĩ như cũ.

Qua đến một giờ khuya. Hắc-y-đạo ở sau lưng lén lén bước tới tay cầm một con dao giắt sáng lòa, đã nhọn lại bèn thấy mà phát ghê! Bước tới gần sau lưng, nhắm ngay cổ-cúc Vân-đặt-La đâm xuống một dao rất mạnh. Vân-đặt-La bị đâm một dao nặng quá, muốn la lên mà la không ra tiếng, liền ráng vói tay nhận cái chuông máy; tiếng chuông reo lên. Hắc-y-đạo nổi giận, đâm bồi hai ba dao, Vân-đặt-La té ngửa hồn lia khỏi xác.

Lúc ấy Trinh-thám Hấp-Lý đang đi tuần ngoài cửa, nghe trong nhà biện-sự có tiếng chuông reo lên, nghiêng tai lóng nghe, thì không nghe chi nữa, trong lòng sanh nghi, liền lén lén bước tới rình coi, thấy trong nhà đèn khí tắt hết, tối đen như mực, bèn rờ đường bước lần vào, vịn đèn lên tỏ rõ, ngó 4 phía lặn êm, chẳng có dấu chi lạ; bước trở tới bàn viết, vùng thấy Vân-đặt-La đã bị đâm, nằm ngay dưới gạch, máu ra linh lảng. Hấp-Lý oản kinh, cúi xuống rờ coi, thấy hơi đã tuyệt mà thân còn nóng thì biết rằng mới đâm chưa được bao lâu; liền bước ra cửa sổ lấy súng sáu bắn bỗng trên không hơn năm sáu tiếng.

Bao nhiêu lính phòng-vệ, tuần do 4 phía, nghe được tiếng súng, liền thời tu-hích kêu nhau áp đến. Hấp-Lý liền hô lên rằng: « Ông Vân-đặt-La đã bị đũa gian đâm chết rồi, mấy người tuần do 4 phía, này giờ có thấy người nào ở trong nhà này đi ra hay không? » Bọn tuần-vệ đều lắc đầu nói không. Hấp-Lý nói: « Vậy thì đũa hun-thũ chưa thoát ra được, chắc là nó còn núp ẩn trong mấy chỗ hóc hiểm chi đây; các người phải lục soát cho kỹ, nếu ai bắt được ắt sẽ trọng thưởng. » Bọn lính tuần vệ vâng lời, nạp súng rồi dặc nhau ra đi.

Đêm ấy Bửu-Liêng đã vào phòng nằm rồi, song còn thao thức chưa ngủ, bỗng nghe nơi phòng Biện-sự có tiếng chuông reo, kể nghe súng nổ liên thanh, giật mình ngồi dậy, chạy tuốt xuống lầu, xô cửa phòng biện-sự bước vào, thấy cha già nằm ngay dưới đất. Còn Hấp-Lý thấy

Bửu-Liêng thì nói rằng : «Linh-tôn đã bị thích rồi.» Bửu-Liêng nghe nói thất kinh, liền bước đến gần, xem kỹ lại thì thấy cha nằm trơ trơ, chẳng còn hơi thở, phía sau lưng bị đâm một dao, tại chỗ yết - hầu cũng bị một dao, máu còn chảy ra ròng ròng; Bửu-Liêng vùng nhào xuống ôm thây cha khóc rống một hồi.

Lúc ấy Cát-lôi-Huấn và Thang-Mậu cùng những kẻ gia-dịch trong nhà thấy đều hay tin chạy đến.

Trong giây phút bọn Y-tài-Nhĩ, Hải-lợi-Tur và Na-Mật trụ tới đủ mặt. Ai nấy thấy việc kỳ biến cũng đều thất kinh, song không biết duyên cớ làm sao mà nghĩ cho ra. Hải-lợi-Tur thấy Bửu - Liêng than khóc thì bước tới gần, kiểm lời mà an ủi nàng. Còn Cát-lôi-Huấn và Hấp-Lý thì cứ gia tâm kiểm soát khí vật trong nhà, thử coi có mối manh chi chẳng.

Khi Bửu-Liêng bớt khóc, vừa ngược mặt lên, liền lấy tay chỉ tấm khuôn hình của mình treo trên vách tường mà la hoải !

Ai nấy ngó theo, tấm khuôn hình ấy là hình Bửu-Liêng, phía trên tấm khuôn hình, lại có một con dao - giắt sắc ngời găm ngay vào vách, cả nhà đều thất kinh. Hấp - Lý bước tới gần, coi kỹ lại thì thấy dấu máu hấy còn rành rành, bèn nói rằng : «Ấy là đồ hung-khí đó, phải đề y vậy, chừng nào có quan đến khám nghiệm sẽ hay. Kế đó những linh phòng-vệ trở vào nói rằng tìm kiếm hết sức mà chẳng thấy hình dạng đưa gian đâu hết. Hấp-Lý sanh nghi, suy nghĩ một hồi rồi nói lớn rằng : « Ông Vân-đặt-La chết đây, thì chắc là người ở trong nhà giết ông mà thôi, chớ chẳng có ai ở ngoài mà lọt vào đây. » Ai nấy đều thất kinh, Y-tài-Nhĩ và Hải-lợi-Tur đứng ngó sững nhau, mặt mày thất sắc. Hấp-Lý lại nói tiếp thêm rằng : « Ấy vậy các người đều có cang-cấp vụ này; vậy thì ai về phòng này, không được ra vào tự do, chờ cho quan trên khám-nghiệm rồi sẽ hay. » Ai nấy nghe nói riều riều lui ra. Còn Bửu-Liêng thì có hai đứa tớ gái, nưng đỡ lên lầu đăm về nhà riêng.

Bửu-Liêng về nhà than khóc lu bù, mấy đứa tớ gái xúm lại khuyên giải một hồi mới bớt khóc.

Đồng-hồ đã gõ bốn giờ khuya, Bửu-Liêng mệt mỏi, ý muốn vào phòng mà nghĩ, bèn đứng dậy bước vào phòng

ngủ, vừa bước ngan cửa phòng, thỉnh linh Hắc - y - đạo ở trong cánh cửa nhảy ra, kéo tấm màn chụp trùm trên đầu Bửu-Liêng. Bửu - Liêng nổi giận rống sức chống cự, ngật vì thẳng ấy mạnh quá, hai cánh tay cứng như sắt. Bửu-Liêng vùng vẫy không nổi, bị Hắc-y-đạo xô té dưới đất, giựt tấm màn xuống vắn trùm đầu mặt Bửu-Liêng, rồi ôm Bửu-Liêng chạy tuốc xuống lầu. Nhắm lúc vắn về không ai, Hắc-y-đạo lỏn vào phòng biện-sự, nhận nút máy mở cửa địa-đạo ra, bồng Bửu-Liêng chung vào, cửa đóng lại như cũ.

Hắc-y-Đạo bồng Bửu-Liêng đi dưới địa-đạo, lần tới dưới chơn hình-đồng mở cửa chung lên, chạy thẳng tới dựa vách tường, xem bốn phía không ai, bèn để Bửu-Liêng nằm dưới đất, rồi lấy hai ngón tay đút vào miệng làm như tu-hích thổi hoét lên một tiếng, tức thì có một đũa đồng-lỏa, đội mũ trùm hết mặt mày, trèo tường mà vào. Hắc-y-đạo chỉ Bửu-Liêng cho tên đồng-lỏa thấy rồi bỏ đi mất. Tên đồng-lỏa vừa muốn bồng Bửu-Liêng mà chạy, bỗng nghe phía sau lưng có tiếng giày đi tới. Nhìn rõ lại thì là Hóa-học-sư Cát-lôi-Huấn.

(Nguyên vì Hấp-Lý, khi sai Tuần-vệ-quân đi hết rồi, thì đánh giây-thép-nói cho sở Cảnh-sát, thỉnh quan đến nghiệm thây và xin cho thêm lính đến hiệp lực với mình mà tra xét, rồi bồng thây đi với Cát-lôi-Huấn đều cầm súng tay phân đường ra đi khắp trong vườn mà tìm kiếm.)

Trời vừa rạng đông, Cát-lôi-Huấn tinh cờ đi đến chỗ ấy, thấy có một người trèo tường mà vào, bộ đi thấy phát nghi, liền lui lại chỗ khuất leo tường dòm ra phía ngoài thấy có một cái xe hơi đậu gần chỗ ấy mà chẳng có một người, thì biết là xe của bọn ăn trộm. Liền sụt xuống nom dấu lỏn theo đến đó.)

Khi tên đồng-lỏa thấy Cát-lôi-Huấn đến, bèn bỏ Bửu-Liêng, đứng ngó lờm-lờm mà thủ thế, chờ Cát-lôi-Huấn tới mà đánh. Cát-lôi-Huấn thấy người ấy đội mũ trùm mặt thì biết là bọn chẳng lành, liền nỗ lực nhảy tới đánh nhầu. (Cát-lôi-Huấn trong mình có súng mà không bắn, là có ý để bắt sống dựng tra thử coi có can cấp chi với vụ giết Ván-đặt-La chăng?)

Hai đảng đánh nhau một hồi, người ấy coi bộ đuối sức,

bị Các-lôi-Huấn một thoi té ngựa xuống đất. Các-lôi-Huấn liền ngó theo, vùng thấy Bửu-Liêng cũng nằm tại đó, trong lòng thất kinh, vừa muốn cúi xuống đỡ dậy? Chẳng dè Hắc-y-đạo ở đâu phía sau lưng nhẩy tới xuất kỳ bất ý đánh một cái rất mạnh, Các-lôi-Huấn té xiểu xuống đất.

Các-lôi-Huấn té xuống rồi thì tên đồng-lỏa đã đứng dậy được. Hắc-y-đạo liền khiến tên đồng-lỏa bồng Bửu-Liêng treo tường mà trốn cho mau, còn mình thì trở lại mở cửa địa-đạo mà chung mắt.

Tên đồng-lỏa ấy đem Bửu-Liêng ra ngoài được rồi liền bỏ lên xe hơi, muốn quây máy đặng chạy, bỗng có một tên lính tuần-cảnh cỡi một cái xe hơi nhỏ chạy đến, thấy bộ tịch người ấy đáng nghi, liền nhẩy xuống xe, áp đến tra xét. Tên đồng-lỏa nổi giận cự với tên lính, hai đảng ẩu đã với nhau một hồi, tên lính liệu đánh không lại, liền rút súng sáu ra mà bắn, chẳng dè tên đồng-lỏa ấy tay chơn lanh lẹ, khi thấy tên lính thò tay vào túi lấy súng liền nhẩy lại chụp tay tên lính đưa vệt ra ngoài, cho nên tên lính bóp cò nổ luôn mấy phát mà không trúng ai hết. Hai đảng vùng vẫy hồi lâu, bỗng có một viên đạn xẹt nhắm thùng máy xe hơi lũng lỏ, dầu chảy ra ròn ròn. Tên ấy nổi giận, ráng sức đánh nhau, hung hăng dị thường, tên lính đuối sức, bị tên đồng-lỏa đánh nhắm chỗ nhược, té xiểu xuống đất.

Tên lính té rồi, tên đồng-lỏa thấy xe mình đã hư máy, liền bồng Bửu-Liêng bỏ lên xe của tên lính, vặn máy chạy giông.

Lúc ấy Hấp-Lý đang ở trong vườn tra soát các chỗ, vùng nghe có tiếng súng nổ liền liền nơi ngoài tường, liền hô bọn lính tuần-vệ mở cửa ra coi, thấy một tên lính canh-sát nằm ngựa dưới đất, liền xúm nhau đỡ dậy, trong giây phút đã tỉnh lại; Các-lôi-Huấn cũng đã tỉnh dậy chạy tới. Tên canh-sát liền thuật lại đầu đuôi. Các-lôi-Huấn nói: « Người con gái mà bị ăn trộm bắt chớ đi đó là nàng Bửu-Liêng, chúng ta phải theo nó cho mau mà cứu nàng, nếu để trễ nãi ắt nàng bị hại.» Còn đang bàn tính với nhau, bỗng thấy một bọn lính của sở Canh-sát sai đến, cũng đi bằng xe hơi, ai nấy đều mừng rỡ, liền hỏi nhau lên xe, đặng tên sốp-phơ (Chauffeur) coi theo lẳng bảnh xe kia mà rượt riết theo.

Còn tên đồng-lỏa của bọn ăn trộm chở Bửu-Liêng tuy đã thoát chạy, song còn sợ chúng theo, cho nên và chạy và ngó chừng phía sau. Vì vậy mà xe chạy không được mau cho lắm. Chạy đến một chỗ kia, có đường xe lửa nằm ngang phía trước, lại rui nhằm lúc xe lửa chạy qua, nên tên giữ công xe lửa đã giăng giây sắt ngang qua đường mà căng lại. Tên đồng-lỏa ấy chạy qua không được, phải ngừng xe lại mà chờ.

Khi xe lửa qua khỏi rồi, tên đồng-lỏa mới mở máy mà chạy được. Chẳng dè lúc bị xe lửa căng đường thì xe lính canh - sát ở sau theo đã gần kịp. Tên đồng - lỏa day lại ngó thấy hết hồn, liền xô hết máy cho chạy như giông ; chạy tới một chỗ kia, thấy có một giầy vách tường cao vợi, có một cái cửa khép sơ chớ không khóa. Coi kỹ lại thì là chỗ cửa sau cái xưởng đúc súng của dòng Vi-nhĩ-Đinh. Tên đồng-lỏa ấy rất mừng, liền bồng Bửu-Liêng xuống, lón vào trong cửa ấy không ai thấy được. Rồi đi thẳng tới chỗ lò nấu sắt, chỗ ấy máy móc chẳng biết bao nhiêu, có một cái lò hơi để nấu sắt rất to đựng đầy những than bằng xương thú, treo bằng giây sắt ở trên cao, máy chạy bánh xe lạng, cái lò ấy ở trên thỉnh thoãn hạ lần xuống. Tên đồng-lỏa ấy ngó thấy, bèn sanh lòng ác, đơm Bửu-Liêng để ngay nơi dưới chỗ cái lò ấy, có ý để cho lò ấy hạ xuống đè nhẹp Bửu-Liêng cho tan nát, rồi thoát ra chạy mất.

Lúc ấy trong xưởng chẳng ai ngó thấy, còn máy xe cứ việc lạng hoai, cái lò ấy xuống lần đã gần tới Bửu-Liêng. *Xem tới đây ai cũng hết hồn, chắc là Bửu-Liêng ắt phải bị nhẹp.* (Văng lờp thứ ba).

LỚP THỨ TƯ

Máy vừa chóp lên, thấy xe hơi của bọn lính canh-sát đuổi theo tới đó, thấy có một cái xe hơi bỏ không, nằm dựa bên đường ; tên lính nhìn biết là xe của mình, bị tên đồng-lỏa đã giựt khi nãy, liền biểu sóp-phơ ngừng xe lại, rồi bàn với nhau rằng : « Nếu nó bỏ xe lại đây thì chắc là nó liệu chạy không khỏi, nên bỏ xe kiếm chỗ mà trốn, thế thì nó còn núp ẩn quanh quất lối này chớ chẳng đâu xa.»

Bèn phân nhau lục soát 4 phía. Còn Cát-lôi-Huấn đứng nhắm nhĩa một hồi, thì biết chỗ ấy là phía cửa sau nơi xưởng đúc súng của nhà Vi-nhĩ-Đình, liền rủ Hấp-Lý đi theo mình, tước vào trong xưởng mà tra soát. Vào đến nơi tra soát đã cùng mà chẳng thấy chi hết. Chừng đi đến chỗ lò nấu sắt, vùng ngó thấy Bửu-Liêng nằm ngay dưới lò máy, còn phía trên thì cái lò máy đã lần lần thông xuống, còn chừng 2 thước nữa thì tới mình Bửu-Liêng.

Cát-lôi-Huấn hết hồn, liền chạy nhào tới, vừa bằng Bửu-Liêng ra khỏi thì cái lò máy đã xuống tới rồi. Cát-lôi-Huấn và Hấp-Lý ngó nhau mà le lưỡi. Ước trê chừng vài phút đồng-hồ, thì Bửu-Liêng đã dẹp dẹp.

Hồi lâu Bửu-Liêng mới tỉnh lại, hỏi rõ các việc thì hết hồn, bèn nắm tay Cát-lôi-Huấn ân cần tạ ơn. Còn Hấp-Lý thì kêu hết bọn lính canh-soát đến, dặng dò tra soát cho kỹ, tìm bắt cho được quân gian mới thôi. Rồi đó hai người đồng phò Bửu-Liêng ra khỏi xưởng, lên xe hơi chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà thì quan Biện-lý đã tới trước rồi, nghiệm xét trong ngoài rồi mới kêu tên bồi già là Thang-Mậu mà tra hỏi trước sau. Thang-Mậu bầm hết đầu đuôi rồi lại khai thêm rằng : « Ở trong nhà chủ tôi, trừ cô Bửu-Liêng ra thì có bọn Y-tài-Nhĩ, Hải-lợi-Tur và Na-Mật ba người, thường hăm-hăm muốn đoạt cái quân-giới-xưởng cho được mới nghe ; cho nên nay mà chủ tôi thác đây thì ba người ấy mừng lắm : nếu muốn tra cho ra cái án này thì cứ ba người ấy mà tra, ắt là ra mối, xin quan lớn lưu tâm cho lắm. » Quan Biện-lý nghe nói cũng sanh nghi bèn nói rằng : « Vậy thì mi hãy đi kêu hết bọn Y-tài-Nhĩ lại đây dặng ta cật vấn cho rõ cái án này. » Thang-Mậu vâng lệnh đi rồi, quan Biện-lý bèn day lại nói chuyện với Hấp-Lý. Kế đó lại có một tên lính canh-soát hơi hải chạy vào nói với Hấp-Lý rằng : « Tên đồng-lỏa với bọn ăn trộm ấy nay đã tìm được dấu rồi, hấn núp ở nơi một gò đất kia, song chỗ ấy hiểm lắm, hấn cứ núp phía sau gò đất, tay cầm súng sáu mà nghiêm, cho nên bọn lính cũng khó mà bắt nó được chẳng ? » Hấp-Lý nghe nói nổi giận, liền vói vả nạp súng sáu hăm hở ra đi.



Đây nhắc lại bọn Y-tài-Nhĩ ba người, từ ngày Vân-dật-La bị giết, bề ngoài tuy làm bộ bi ai, chớ bề trong đều lấy làm đắc chí; cho nên những lời của Thang-Mậu nói với quan Biện-lý chẳng phải là vu.

Ngày ấy ba người ở nhà trong lòng mỗi người đều sanh một lý-tưởng khác nhau.

1. — Y-tài-Nhĩ thì tưởng rằng: Nay anh ta là Vân-dật-La đã chết rồi, con gái của anh là Bửu-Liêng yếu đuối, có thể nào mà quân - lý quân - giới - xưởng ấy cho được; mà trừ ta ra thì có ai bây giờ? Chắc sẽ về tay ta Quản-lý. Vậy hễ đến ngày ta lãnh trách-nhậm ấy được rồi, thì ta phải đến tại xưởng mà diễn thuyết cho mấy ngàn công thợ ấy nghe. Thế nào trong bài diễn-thuyết ấy ta cũng phải nói mấy câu như vậy là cần yếu hơn hết.

Nguyên tôi với anh tôi, tình hữu-ái chẳng ai hơn được. nay chẳng may mà anh tôi bị giết một cách rất thảm, tôi lấy làm thương tiếc chẳng cùng. Nhưng kể từ ngày nay là ngày đầu hết, tôi với các anh em lại được gần gũi với nhau hết lúc bi thương, tới ngày khoái lạc. Vậy từ đây tôi xin các anh em, hãy đồng tâm hiệp lực mà vừa giúp với tôi, làm cho cái quân-giới-xưởng của giòng Vi-nhĩ-Đình này càng ngày càng tinh tấn, kể chi cho anh tôi mà làm cho được vẻ vang; thì quân-giới-xưởng lấy làm may mắn, tôi đây cũng may mắn.

Nếu ta nói như vậy thì bao nhiêu thầy thợ trong xưởng biết bao là khoái chí; mà rồi tiếng vỗ tay ất sể vang trời giập đất. » Nghĩ tới đó rồi mừng rỡ nhẩy nhót, lấy làm đắc chí vô cùng.

2. — Còn Hải-lợi-Tur thì lại tưởng rằng: Hễ Bửu-Liêng tuân theo di-mang của cha nàng rồi, thì nàng tức là vợ ta, ngày làm phép hôn-thú xong rồi, thì sãng nghiệp của Bửu-Liêng tức là sãng nghiệp của ta, chừng ấy chức Tổng-lý tại quân-giới-xưởng này, trừ ta ra thì còn có ai? Mà hễ ta lãnh chức Tổng-lý rồi thì mỗi ngày tanhình ngan trong xưởng, bao nhiêu thầy thợ, ai mà dám chẳng xu phụ theo ta. Ấy có phải là nhứt hô bá ứng, khoái là dường nào? » Nghĩ tới đó rồi cũng dương-dương đắc ý, hớn hở vui mừng.

3. — Duy có Na-Mật thì lại tưởng khác hơn hết rằng:

« Ta với Bửu-Liêng đã là bà con thân-thích, lại là bạn gái bình nhứt cũng hay thương yêu nhau; nay xét rõ tấm lòng của Bửu-Liêng, thì chẳng những là chẳng khứng lấy Hải-lợi-Tur làm chồng, mà lại cũng chẳng ưa chi Y-tài-Nhĩ; vậy thì cái chức Tổng-lý nơi quân-giới-xưởng này ắt nằng tự nhiệm lấy, chớ chẳng hề phú thác cho ai, mà rồi chắc sao nằng cũng dùng ta làm người phụ tá, dường ấy thì cái đại-quyền trong xưởng này sẽ lần lần lọt về tay ta. Chừng ta đắc thế rồi thì mấy ngàn người trong xưởng ai ai mà chẳng xu phụ theo ta. » Nghĩ tới đó rồi cũng lấy làm khoái chí!

Lúc ấy ba người ở riêng ba phòng, mỗi người còn đang mộng tưởng, kể nghe Thang-Mậu gõ cửa và kêu và nói rằng: « Có quan Biện-lý mời đến cho người hỏi thăm một việc. Ba người nghe nói giật mình, liền mở cửa theo Thang-Mậu đến nhà Biện-sự. Quan Biện-lý tra hỏi rồi lấy khẩu-chiều từ người mà đem vào thũ-sách (Carnet).

Lúc quan Biện-lý tra hỏi, thì ba người ấy hình sắc coi bộ giớn giác mặc dầu, song mà lời nói rất nên lanh-lợi, không có làm vấp một tiếng chi, cho nên quan Biện-lý tuy cũng hồ-nghi, mà không tìm được cớ.

Còn Bửu-Liêng khi về đến nhà rồi, trong mình hết mệt, nằm ngửa nơi ghế phỏ-toi, nhớ tới cuộc đại-biến trong nhà vùng sa nước mắt. Cát-lôi-Huấn ngồi dựa một bên, vuốt ve Bửu-Liêng mà an ủi. Hải-lợi-Tur bước vào ngó thấy, lửa ghen đã nổi giẫy phừng phừng. Kể thấy tên bồi chạy vào kêu Cát-lôi-Huấn ra ngoài cho quan Biện-lý nói chuyện.

Cát-lôi-Huấn đi rồi, Hải-lợi-Tur mới men lại gần mà nói với Bửu-Liêng rằng: « Qua thấy em buồn rầu, thiệt lòng qua lấy lòng chua xót, ngồi đứng không an; vậy xin em hãy bỏ bớt sự rầu, kéo mà sanh bình, đến nay chú đã thác rồi, dầu em có khóc lóc cho lắm cũng chẳng ích chi, miêng là em hãy thuận theo lời di-mạng của chú mà ưng qua thì tuy chú đã thác rồi, song chú ở dưới suối vàng cũng vui lòng mà nhắm mắt; ấy là cái lòng hiếu của em đó. » Bửu-Liêng chỉ cứ làm thinh cúi đầu mà khóc chớ chẳng thêm nói đi nói lại tiếng chi. Hải-lợi-Tur lại với

nắm tay mà nói tiếp thêm rằng : « Lời di-mạng của chú, xin em hãy nhớ, nay anh em ta phải tuân theo lời di-mạng của chú mà làm; rồi đây việc của em tức là việc của qua, qua phải hết sức mà giúp em, xin em chớ lo. » Bửu-Liêng nổi giận, vùng giựt tay trợn mắt mà nói xẵng xồm rằng: «Ta chẳng nề ưng mi, lời di-mạng của cha ta, ta chưa thừa nhận, mi chớ trông cậy mà uổng công, hãy đi ra cho rãnh.» Hãi-lợi-Tư thấy nàng giận dữ liền quày quã riếu riếu đi ra. Kế đó Y-tài-nhĩ cũng bước vô, và cười và vỗ vai Bửu-Liêng mà nói rằng: «Cháu chớ buồn rầu mà sanh bệnh hoạn, từ đây việc nhà của cháu có chú đỡm đỡm, cháu cứ ở yên trong nhà, chẳng cần lo tới; chú thương cháu lắm, cháu hãy tin chú mà chớ hồ nghi. » Y-tài-nhĩ nói chi thì nói, Bửu-Liêng làm thinh ngó lơ chỗ khác. Y-tài-nhĩ hồ thâm bỏ đi một nước. Rồi sau Na-mật cũng lôn-lên bước vào ngồi kề xuống dựa bên Bửu-Liêng, kiểm lời điệu ngọt mà nói rằng : « Xin chị chớ ưu sầu làm chi, để mà lo phương tự vệ lấy mình, tôi với chị thuở nay vẫn đã thương yêu nhau, việc chi của chị thì tôi phải hết lòng mà giúp chị; chi như Cát-lôi-Huấn là người xảo trá dị thường, xin chị chớ nên tin mà bị người gạt gẫm. . . » Nói chưa dứt lời, Bửu-Liêng vùng nạt rằng: « Mi chớ đem siểm làm chi, Cát-lôi-Huấn là người thiên-đốc, ta đã biết rõ lòng rồi, ấy là một người doan-chánh đáng tin, mi chớ có đem pha, thiệt ta không mượn. » và nói và đứng dậy háy Na-Mật một cái rồi phúi dịch bỏ đi chẳng thêm ngó lại.

Lúc ấy Trinh-thám Hấp-Lý đã đặc lính trở về mà nói rằng tên đồng-loả với quân trộm đã trốn khỏi rồi. Ai nấy nghe vậy cũng lấy làm thương, trong giây phút Cát-lôi-Huấn đương đứng nói chuyện với quan Biện-lý bỗng thấy phía sau nhà nơi cửa kiến (pha-ly) có một người đang núp ló tại đó, mặt mày hung ác, tướng tá dữ dằn, coi kỹ lại thì là tên đồng-loả của bọn trộm, đang kê miệng súng sáu vào nhà muốn nhắm Bửu-Liêng mà bắn. Cát-lôi-Huấn thất kinh, liền rút súng ra thấy cho một mũi; tên trộm ấy té nhào. Trong nhà nghe tiếng súng nổ, ai nấy đều lao-xao, Cát-lôi-Huấn lại hiệp với Hấp-Lý đặc lính nhảy ra cửa song, thấy tên trộm ấy nằm ngay dưới đất, đạn trúng ngang hông, bị thương rất nặng, chỉ còn có một

chút hơi thở hoi-hóp vậy thôi. Bèn hồi linh cảnh-soát khiến dam vào nhà để ngồi dựa ngựa trên ghế, lột miếng vải đen trùm mặt hẳn ra, trong giây phút lẫn lẩn tĩnh lại, nhướng mắt lên, làm tuồng sợ hãi mà nói lập-cập rằng : « Tôi thiệt chẳng muốn giết Bửu-Liêng, ấy là tại . . . tại bọn bọn này nó nó , xuôi tôi » Và nói và chỉ bọn Y-tài-Nhĩ, lại chỉ luôn đến Cát-lôi-Huấn, rồi té ngựa ra trên ghế mà tắc hơi.

Quan Biện-lý suy nghĩ một hồi rồi nói với bọn Y-tài-Nhĩ rằng : « Các người đều bị hèm nghi liên cang với vụ sát - nơn ấy; vậy thì ai về nhà nấy, chờ ta tra hỏi cho xong sẽ hay. » Ai nấy vâng lời phân nhau ra về, Cát-lôi-Huấn vừa bước ra khỏi nhà, Hãi-lợi-Tư đón lại mà nói xấn xớm rằng : « Trong xưởng không cần dùng thầy nữa thầy phải đi ra cho khỏi xưởng nội ngày hôm nay, không đặng trề nải. » Cát-lôi-Huấn cười gượng và đáp lại rằng : « Chú có quyền lực gì mà dám đuổi tôi, nếu có Bửu-Liêng đuổi tôi thì tôi đi liền, chú chẳng cần phải nói. » Hãi-lợi-Tư tuy giận căm gan, mà không biết làm sao đặng, trong lòng hồ thẹn liền bỏ đi xuôi một nước.

Tắc lớp thứ tư, nối qua lớp thứ năm.

LỚP THỨ NĂM

Máy vừa chợp lên, thấy Bửu-Liêng đang ngồi trong nhà một mình mà duợt Báo. Có bọn Y-tài-Nhĩ vào lân la kiểm chuyện mà nói. Bửu-Liêng cũng lơ là ừ hử cầm chùng, chớ mắt cứ chằm bằm trong tờ Nhựt-báo mà thôi.

Bông dậu có tên bồi già là Thang-Mậu hơ hải chạy vào mà nói rằng : « Hồi hôm này quán ăn trộm nó lại vào nhà đước nữa, nó muốn mở cái tủ sắt nơi nhà Biện-sự vì tôi thấy cái tủ bằng cây bọc ở phía ngoài đã bị nó mở rồi. Cô hãy qua đó mà coi lại, không biết có mất đồ chi trong tủ hay không ? » Bửu-Liêng nghe nói thất kinh, vì trong tủ ấy có để nhiều thứ giấy tờ bí-mật dị thường, nếu bị mất đi thì quan hệ chẳng nhỏ. Liền chạy theo tên bồi qua đó mà coi. Thấy quả cái tủ bọc phía ngoài đã mở, bản-lề òi-tói gì đều đưc ráo; may vì cái tủ-sắt ấy chắc chắn lắm

nên nó cạy chưa được, giấy tờ trong tủ đều còn y nguyên; Bửu-Liêng mừng quá, kể đó bọn Y-tài-Nhĩ ba người cũng dắc nhau tới đó, thấy vậy thì sững sờ chẳng nói rằng chi cả. Bửu-Liêng bèn hỏi Thang-Mậu đi kêu thợ đồng và thợ mộc đến sửa cái tủ bọc ngoài lại chắc chắn liền nội hội đó.

Khi ăn cơm trưa rồi, Bửu-Liêng liền thay đồ, hỏi số-phơ (chauffeur) đem xe-hơi ra, rồi lên xe vận máy chạy giông như tên bắn.

Lúc ấy Cát-lôi-Huấn ăn cơm rồi, còn đang ngồi nơi nhà Hóa-học một mình mà hút thuốc xi-gà (cigare) Bửu-Liêng vòng xô cửa bước vào. Cát-lôi-Huấn xem thấy mừng rỡ đứng dậy bắt tay chào hỏi lẫn xãng, Bửu-Liêng bèn đàm việc ăn trộm phá tủ mà thuật lại cho Cát-lôi-Huấn nghe. Cát-lôi-Huấn cũng sững sốt. Bửu-Liêng lại nói tiếp thêm rằng : « Đem hôm cửa nẻo còn nguyên, chẳng nghe khua động, mà kẻ trộm lại dặng ra vào tự do như vậy thiệt cũng là quái. » Cát-lôi-Huấn nhăn mặt mà nói rằng ; « Việc này dầy tình tiếc cũng đáng nghi, chúng ta phải nghiên cứu cho cùng mới được, nhưng vậy mà trong ý cô có nghi cho người nao chẳng ? » Bửu-Liêng nói ; « Cha tôi mà bị hại đó, thì những người trong bà-con thân thuộc của tôi thấy đều có quan-hệ cả ; chẳng nói chớ thấy cũng rõ ; bởi đó cho nên, trong ý tôi thì tôi chắc cho bọn Hải-lợi-Tư ba người ; ngặt vì bọn ấy ngôn từ lanh-lợi, cử chỉ khôn-ngoan ; cho nên, tuy nghi thì nghi vậy, chớ chưa tìm cho ra bằng cứ, không biết làm sao cho rõ tội-danh, nên phải nín nằm ít ngày mà chờ dịp. » Cát-lôi-Huấn nghe nói liền khen rằng : « Thiệt cô rất có kiến-thức, tôi cũng nghi cho một người trong bọn ba người ấy mà thôi, ngặt chưa tìm ra thiệt cứ. » Nói rồi lam thỉnh cúi đầu mà suy nghĩ hồi lâu rồi ngược mặt lên hơn hở vui mừng dường như tìm được kế chi, liền đứng dậy đi ngay qua bàn viết, kéo ngăn tủ ra lấy một cái hộp nhỏ, trao cho Bửu-Liêng. Bửu-Liêng tiếp lấy xem coi, thì là một cái máy chụp hình nhỏ bèn hỏi rằng : « Cái này dùng để làm gì ? » Cát-lôi-Huấn cười rằng : « Tôi có một chước thâu được hình-thù diện mạo của bọn hun thủ vào trong cái hộp nhỏ này. Hễ thâu được hình thù diện mạo nó rồi ta lại dùng máy khác mà rọi ra cho lớn rồi cứ coi theo

diện-mạo cái hình ấy mà truy tầm thì dầu cho bọn nó có mọc cánh đi nữa cũng khó bay cho thoát khỏi được. » Bửu-Liêng nghe nói rất mừng, liền hỏi Cát-lôi-Huấn rằng : « Thiệt quả vậy sao ? » Cát-lôi-Huấn nói : « Thuở nay tôi dám nói giới với cô bao giờ ? Nhưng mà việc này phải kín nhem cho lắm mới được, chớ nên cho bọn Y-tài-Nhĩ biết. Vậy thì tôi phải theo cô về nhà mà bài trí việc mới xong. » Nói rồi bèn lấy những đồ cần dùng bỏ vào một cái rương giỏ nhỏ xách theo, hiệp với Bửu-Liêng lên xe hơi chạy đi thoát thoát.

Khi xe về tới nhà, Cát-lôi-Huấn và Bửu-Liêng dắt nhau đi thẳng vào nhà Biện-sự, khóa cửa lại chắc chắn rồi Bửu-Liêng mới chỉ cái tủ sắt cho Cát-lôi-Huấn coi. Cát-lôi-Huấn xem hết tứ phía thấy ngay phía trước cái tủ sắt dưới đất có lót một tấm da cạp, cái đầu có đồ dện trong dượng như còn sống, miệng há hoát ngó ngay cửa tủ; ngan đó lại có một cái hình người bằng đồng, mang đồ giáp-sĩ theo đời xưa, bề cao gần 2 thước tây ; ấy là đồ của mấy tay giàu-có bên Huê-kỳ hay sắm để chưng chơi trong nhà. Cát-lôi-Huấn xem rồi đứng suy nghĩ một chập, vung gặt đầu miệng cười chồm chồm, liền mở cái hộp lấy máy thấu hình ra, để kiến nhiếp-ảnh vào rồi, dấu trong miệng con cạp để dọi ngay cửa cái tủ sắt, lại gắn một cái bóng đèn điện-khi trong tay cái hình-đồng rất lớn, mỗi dây điện thì cho thông với cái máy thấu hình, 2 mỗi giáp lại làm một, gắn ngay cửa tủ sắt, sắp đặt đầu đó rất kỹ cang. Bửu-Liêng đứng coi hồi lâu mà không hiểu ý chi. Cát-lôi-Huấn an trí xong rồi cũng chồm chồm miệng cười, lấy làm tự đắc. Bửu-Liêng bèn hỏi rằng : Những công việc của thầy làm nầy giờ, tôi thiệt không hiểu chi hết, chẳng hay thầy có nên cho tôi biết được chẳng ? » Cát-lôi-Huấn liền kê vào tai Bửu-Liêng mà nói nhỏ rằng : « Thằng trộm ấy nó muốn mở tủ đó là nó quyết lấy cho được những-giấy tờ cần yếu trong tủ, hôm qua tuy nó cạy tủ không dặng, chớ lòng nó cũng chưa cam, thế nào nó cũng còn lên đến mà cạy nữa cho được thì nó mới nghe, hoặc nội đêm nay cũng chưa biết chừng ; tôi gài máy nầy giờ đó, là tôi quyết lấy cho được cái hình của nó, nếu nó lò mò cái ứt,

hễ động nhằm mỗi dây điện, thì tất nhiên cái đèn điện trong tay hình đồng bực cháy lên sáng lòa 4 phía, thẳng trộm ấy phải hoãn-kinh thoát chạy, tuy nó chạy khỏi mặt dầu, chớ hình-dạng nó đã thâu vào trong cái máy nhiếp-ảnh rồi ; như vậy thì từ đây ta mới dễ nhìn mà bắt nó.» Bửu-Liêng nghe nói rất mừng, liền mở cửa dắc nhau trở qua nhà khách.

Đến chiều tối, Cát-lôi-Huấn từ giã Bửu-Liêng mà về nhà, khi ra đi lại ân cần dặn dò Bửu-Liêng rằng : « Đem nay tôi có việc tư, ở lại không được, nhưng mà có Hấp-Lý ở đây cũng bảo hộ cô được. Thoản như thẳng quĩ ấy quã còn léo tới, ắt nó phải trúng kế của tôi ; tấm kiến thâu hình nó đó, xin cô chớ đưa cho ai coi, phải cất cho cẩn thận rồi đánh giầy thép nói mà kêu tôi, thì tôi sẽ đến tức thì mà lo liệu một việc rất bí-mật cho cô.» Bửu-Liêng gật đầu rồi dắc tay nhau đưa theo ra tới thang lầu, bỗng gặp Hải-lợi-Tur và Na-Mật đang đứng dựa thang lầu, vừa thấy Bửu-Liêng thì hai người mặt mày ra tuồng giơn-giác, gấn gượng chào sơ rồi dắc nhau đi mất. Cát-lôi-Huấn bèn nói với Bửu-Liêng rằng ; « Tôi xem ý bọn này, thiệt chúng nó lờm-lờm muốn làm hại cô, thế thì cái tình-cảnh của cô xem ra nguy hiểm lắm, chẳng nên chẳng đề-phòng.» Và nói và thò tay vào túi, rút ra một cây súng sáu trao cho Bửu-Liêng mà dặn rằng : « Cây súng này lạ-làng lắm, cô hãy cất lấy đề mà giữ mình, nếu đêm hôm có sanh sự chi biến lạ, cô hãy dùng cây súng này mà bắn nó.» Bửu-Liêng tạ ơn, lãnh lấy cây súng nhét vào trong túi ; Cát-lôi-Huấn từ giã ra về.

Quả thiệt đêm ấy, vừa lúc một giờ khuya, Hắc-y-Đạo cũng lòn vào nhà Biện-sự của Bửu-Liêng, mò đến chỗ đề tử sắt, cạy cái tủ cây bọc ở phía ngoài, rồi mò lần tới cửa tủ sắt dựng lập thế mà cạy cửa. Phần thì tối đen, lờ quờ mò dụng nhằm dây điện, thỉnh linh trong tay cái hình đồng đèn điện bực lên sáng lòa, Hắc-y-Đạo hoãn kinh, nổi giận căm gan, liền xô cái hình đồng ngã ngửa, rúng động cả nhà, cái bóng đèn trong tay hình đồng bề nát, đèn tắt tối thui.

Lúc ấy, Bửu-Liêng và Hấp-Lý nghe động, liền dắc nhau

chạy tới, nhận máy đèn cháy lên, Hắc-y-Đạo đã thoát chạy bao giờ đâu mất.

Trong giây phút, bọn Hải-lợi-Tur ba người kẻ trước người sau cũng lục tục chạy tới, nhưng mà coi bộ Y-tài-Nhĩ quần áo lòi thối, mặt mày giớn-giác. Bửu-Liêng bèn thò tay vào cái đầu cộp lấy cái máy thâu hình ra cười và nói với Hấp-Lý rằng : « Thiệt cái kế của thầy Cát hay quá, Thằng trộm tuy đã chạy khỏi, song cái hình dạng nó đã mất ở trong cái máy này rồi. » Bọn Y-tài-Nhĩ nghe nói sững sờ, song Y-tài-Nhĩ cũng gấn giọng vui cười mà hỏi Bửu-Liêng rằng : « Không biết cái hình thù của thằng trộm ấy thế nào, chú cũng gấp muốn coi cho biết, vậy thì cháu hãy đưa tấm kiến ấy cho chú đem về rửa và in ra cho thiên-hạ coi, vì nghề chụp hình chú cũng thạo lắm. » Bửu-Liêng nói : « Cách rửa và in cháu đây cũng thạo vậy ; thôi để cháu làm, chớ cháu chẳng dám mượn chú đâu. » Hấp-Lý nói : « Nếu cô làm được thì tốt lắm, thôi, cô cứ đóng cửa, rửa cho kỹ lưỡng để tôi ở ngoài mà phòng thủ cho cô. » Bửu-Liêng gạt đầu đem kiến cất vào trong tủ. Bọn Y-tài-Nhĩ mặt mày buồn xo, dặc nhau về mất.

Rồi đó Hấp-Lý bèn khiến hai tên linh canh-soát phân ra 2 phía một người thì giữ cửa trước một người thì giữ cửa sau ; bất luận là ai, chẳng cho ra vào chi hết. Còn Bửu-Liêng thì đánh giầy phép nói cho Cát-lôi-Huấn hay rằng : Đã thâu được hình của đứa trộm ấy rồi, xin thầy hãy qua cho mau. Cát-lôi-Huấn đáp rằng : « Tôi nghe trong máy nói có tiếng lạ lòng e có kẻ lén nghe mà lậu việc, xin cô chớ nói nữa, tôi sẽ đến tức thì. » Bửu-Liêng liền đề máy nói xuống, dặc Hấp-Lý đi ra dãy nhà phía sau, có một căng phòng tối (*Chambre noire*) là chỗ để rửa hình ; dặn dò Hấp-Lý ở ngoài mà coi chừng rồi xách một cái đèn đi vào phòng ấy khóa cửa lại, rót nước thuốc vào bồn mà rửa tấm kiến hình.

Đây nhắc lại Hắc-y-Đạo, khi xô ngã hình đồng rồi chung vào địa-đạo chạy tuốc ra cửa sau, leo lên cột giầy thép, (*Cột giầy thép này là mỗi giầy-thép nói trong nhà Bửu-Liêng chạy thông với các chỗ,*) rồi thò tay vào túi lấy máy nói ra, gấn vào mỗi giầy-thép nói ấy, dặng lén nghe trong nhà Bửu-Liêng động tịnh thế nào chẳng dè bị Cát-lôi-Huấn liệu

trước, chẳng cho Bửu-Liêng nói chi, nên bọm ta không nghe không hiểu chi được hết. Liền tuộc xuống chung vào địa-đạo chạy trở lại chỗ cũ, kề tai vào vách lên nghe, biết Bửu-Liêng sẽ ra phía sau chỗ có phòng tối mà rữa hình, bèn núp ở lối đó, chờ cho Bửu-Liêng mở cửa đi rồi, lỏn theo rình ở phía sau, gặp được một khúc cây sắt nặng hơn 50 kí-lô, bèn lượm lên cầm tay, đi lần tới, thấy Hấp-Lý chấp tay sau lưng, miệng hút xi-gà, đi tới đi lui nơi trước cửa phòng tối ấy. Hắc-y-đạo bèn lỏn theo sau lưng, nhắm ngay đầu đánh xuống một cây sắt rất mạnh, Hấp-Lý ơ-hờ bị Hắc-y-đạo đánh một roi sắt, bẽ sọ vắn óc ra chết liền tại đó.

Hắc-y-đạo thấy Hấp-Lý chết rồi liền nhảy lại xô cửa phòng tối mà vô; chẳng dè cửa khóa chắc lắm xô không được, bọm ta nổi giận, bèn lấy cây sắt phá cửa mà vào.

Bửu-Liêng đang ở trong phòng, nghe phía ngoài có người phá cửa thì biết chắc là Hắc-y-đạo, trong lòng thất kinh, muốn kiếm chỗ thoát chạy mà tứ phía bịch bưng không đường nào chạy được; còn đang bối rối mà Hắc-y-đạo đập cửa đã gần bẽ rồi.

Tắc lớp thứ năm, dặng rập máy vào hát nối qua lớp thứ sáu.

LỚP THỨ SÁU

Máy chợp lên, thấy phía ngoài Hắc-y-đạo còn đang đập cửa, còn phía trong Bửu-Liêng thì đang linh-quỳnh kiếm chước mà chữa mình, chợt thấy trên bàn có một cái ve đựng nước thuốc rất lớn, hèn với lấy ve nước thuốc ấy cầm sẵn trong tay, đứng nép dựa phía sau mà chờ. Trong giây phút Hắc-y-đạo đập bẽ ống khóa, tổng cửa nhảy vào, tay cầm cây sắt quyết kiếm Bửu-Liêng mà đánh. Chẳng dè Bửu-Liêng hờm sẵn, chờ bọm ta xô cửa bước vô, xuất kỳ bất ý ở phía sau lưng nhảy tới dơ ve thuốc lên nhắm ngay đầu Hắc-y-đạo đánh xuống một cái rất mạnh, ve thuốc bẽ nát ra từ miệng. (*Thiệt là nữ anh-hùng, rất có đởm lược chó phải đòn-bà con gái nước ta thì chỉ biết có một nghề la làng là thượng-kế.*) Hắc-y-đạo thỉnh-linh bị

đánh rất đau, vùng la lên một tiếng, rồi day lại muốn tìm người đánh mình quyết xé thây mà ăn gan cho được mới nghe. Chẳng dè cái kiến bao con mắt cũng bị đánh bẽ, nước thuốc văng vào hai con mắt không thấy chi được hết; Bửu - Liêng thừa dịp ấy thoát ra, chạy tuốc vào nhà khách phía tây đứng nép vào trong góc mà trốn, kéo mí màn che khuất chẳng ai thấy được. Hắc-y-đạo và dụi con mắt và rước theo, bộ tướng hăm-hăm rất nên dữ tợn. Bửu-Liêng xem thấy hình trạng dữ dăng, trong lòng phát sợ, liền kéo mí màn, có ý muốn che cho kín; chẳng dè bị Hắc-y-đạo ngộ thấy, liền nhảy tới kéo mí màn ra vói bắt Bửu - Liêng. Bửu-Liêng thất kinh, song cũng ráng sức chống cự, đánh nhau một hồi, Bửu-Liêng đuối sức, cự không lại bị Hắc-y-đạo bắt được, dõ lên quán ra cửa song cách xa hơn 5 thước. Bửu-Liêng đau quá dậy không nổi. Hắc-y-đạo nhảy theo bóp họng Bửu-Liêng. Bửu-Liêng vùng vẫy không nổi, bị bóp nghẹt họng gần muốn bức hơi. Lúc đang nguy cấp, kẻ lấy cứu-linh vừa chạy tới.

Nguyên Cát-lôi-Huấn được tin giấy-thếp nói của Bửu-Liêng rồi liền bận áo nhảy lên xe hơi tuốc qua nhà Bửu-Liêng. Khi vừa tới cửa, ngừng xe lại nhảy xuống hăm-hở chạy vào; chẳng dè bị tên lính canh-soát đứng giữ phía trước cản lại. Cát - lôi - Huấn liền lấy danh-thiếp (*carte visite*) đưa ra. Tên canh-soát cũng lật đầu mà nói rằng: « Tôi vâng lệnh Trinh - thám Hấp - Lý, đứng gác chỗ này, chẳng luận là ai cũng chẳng cho vào được hết, bây giờ đã hơn 12 giờ khuya rồi, trong nhà đều ngủ hết, thầy vào đó làm chi, nếu có việc cần, xin để sáng mai sẽ lại. » Cát-lôi-Huấn nói: « Cô Bửu-Liêng đánh giấy-thếp mời tôi đến có việc cần, xin anh chớ cản trở tôi mà hư việc. » Tên lính canh-soát chẳng tin, day mặt chỗ khác, không thêm nói nữa. Cát-lôi-Huấn nóng nảy, sợ e trong nhà có việc chi biến, nằng-nặng quyết một muốn vào cho được. Tên lính canh-soát thấy vậy lại càng sanh nghi, cứ ngăn trở hoài. Cát-lôi-Huấn trong lòng như lửa đốt, liền xô đại tên lính té nhào, rồi chạy tuốc vào phía sau, thấy có một người nằm ngay dưới đất, đầu bẽ óc văng, máu ra lai láng, liền bước lại gần, mới hay là Trinh-thám Hấp-Lý. Cát-lôi-Huấn thất kinh, biết chắc trong nhà đã có việc biến, liền

chạy kiếm Bửu-Liêng ; chạy vừa tới nhà khách, vung nghe phía ngoài song có tiếng thở ề-ách, liền vội vã chạy tới, thấy Hắc-y-Đạo đang đè Bửu-Liêng nằm ngay dưới đất mà bóp họng. Cát-lôi-Huấn hoảng kinh liền chạy nhào tới. Hắc-y-Đạo thấy Cát-lôi-Huấn đến, bèn bỏ Bửu-Liêng chạy lại cự với Lôi-Huấn. Hai người đánh nhau rất lâu. Bửu-Liêng lần lần tỉnh lại, thấy Cát-lôi-Huấn đang đánh với Hắc-y-Đạo, bèn nhớ lại cây súng trong túi, liền rút ra, quyết bắn Hắc-y-Đạo. Hắc-y-Đạo liêu thể không xong, vung nhẩy trái ra dòng mát. Cát-lôi-Huấn rượt theo vừa ra tới cửa ngoài, thì không còn thấy tăm dạng chi hết.

Cát-lôi-Huấn bèn trở lại đỡ Bửu-Liêng ngồi dậy. Bửu-Liêng liền nắm tay Cát-lôi-Huấn và tạ ơn rằng : « Quân cường-bạo nó bóp họng tôi nghẹt đả gần chết, may nhờ có thầy đến cứu, tôi mới được sống đây, thật cái ân đức của thầy ngàn năm tôi chẳng dám quên. » Cát-lôi-Huấn bèn thuật việc Trinh-Thám Hấp-Lý đã bị Hắc-y-Đạo giết rồi. Bửu-Liêng nghe nói thê-thảm chẳng cùng. Lúc ấy trong nhà, ai nấy hay đặng tự tới rất đông. Bọn Y-tài-Nhĩ ba người cũng nối nhau chạy tới ; nhưng Y-tài-Nhĩ cứ lấy hai tay duỗi cặp con mắt luôn, hình như ngủ mới dậy, còn Hải-lợi-Tur thì bước tới nắm tay Bửu-Liêng mà nói rằng : « Rủi quá ! Em bị đũa dữ hiếp đánh mà qua đương giấc ngủ mê, không hay mà cứu em cho được, thiệt qua rất lỗi, xin em miêng chấp. » Bửu-Liêng nói : « Nếu chẳng có Cát-quân cứu tôi, thì tôi đã chết bao giờ rồi, ai mượn anh tới đây mà nói phải chẳng làm chi. » Hải-lợi-Tur nói : « Nay em thoát khỏi, thiệt qua rất mừng. »

Nhưng mà Hắc-y-Đạo dám cả gan ngình-ngang đường ấy là cũng do nơi em không có người bảo hộ cho chánh-đáng đó. Nếu như em tuân theo lời di-mạng của chú mà gả nghĩa với qua thì qua sẽ hết sức hộ-trì, dầu có chết qua cũng chẳng sờn lòng : Hắc-y-Đạo hun-ác thể nào qua há sợ sao ? » Bửu-Liêng khoát tay mà nói rằng : « Anh chớ nói nhiều lời, dầu cho thế nào tôi cũng chẳng lấy anh đâu, anh đừng tưởng lếu. » Hải-lợi-Tur mặt buồn dàu-dàu, quày quã lui ra.

Lúc ấy tên linh gát cửa, bỗng bị Cát-lôi-Huấn xô té khi nấy, đã chạy kêu một người Trinh-Thám tên là Bột-Điền,

hiệp nhau chạy vào, quyết tìm Cát-lôi-Huấn mà bắt cho được mới nghe. Chẳng dè khi vào tới nơi thì thấy Cát-lôi-Huấn với Bửu-Liêng đang ngồi kề nhau mà nói chuyện. Hai người biết mình đã lầm. Chẳng dám nói chi, Cát-lôi-Huấn thấy Bọt-Điền vào, bèn đàm việc Hấp-Lý bị giết mà nói cho Bọt-Điền hay ; Bọt-Điền thất kinh, liền chạy đến đó mà xem. Xem rồi lại trở vào nhà mời Cát-lôi-Huấn bước trái ra ngoài, ý muốn tra cật. Cát-lôi-Huấn liền thò tay vào túi lấy giấy kín của mình ra trao cho Bọt-Điền xem. Bọt-Điền xem rồi mỉm cười và gạt đầu từ giả ra về. Cát-lôi-Huấn trở lại chuyện văn với Bửu-Liêng một hồi rồi cũng từ giả ra về. Bửu-Liêng theo đưa ra tới thang lầu, Cát-lôi-Huấn cản lại mà nói rằng: « Trời đã khuya rồi, cô hãy lên lầu mà nghỉ, chẳng cần phải đưa đón làm chi. » Nói rồi liền bắt tay nhau mà từ biệt. Bửu-Liêng vừa mới lên lầu, bỗng thấy Na-Mật xam-xam đi tới, chỉ Cát-lôi-Huấn mà nói với Bửu-Liêng rằng : « Người ấy cũ chỉ quĩ trá, e chẳng phải người lành, nếu chị tin nó ắt phải mang hại. » Bửu-Liêng chẳng thêm dĩ tới, quày quã bỏ đi lên lầu. Lúc ấy Cát-lôi-Huấn tuy đã đi ra, song hãy còn trần lại, đứng nơi phía ngoài màn nhìn nghe ; Những lời Na-Mật nói với Bửu-Liêng thấy đều nghe hết, song chẳng nói chi, chỉ cứ chum chim miệng cười rồi bỏ ra về mất.

Cách vài bữa sau Y-tài-Nhĩ và Hải-lợi-Tư dắt nhau mời Bửu-Liêng đi xem quân-giới-xưởng. Bửu-Liêng hứa chịu. Hai người rất mừng, liền hỏi Sốp-phơ (chauffeur) sắm sửa xe-hơi. Bửu-Liêng không thấy Na-Mật liền hỏi nai người. Y-tài-Nhĩ nói : « Đêm hôm qua nó bị cãm phong hàng mà sanh chứng nhức đầu nóng lạnh, nên còn nằm nghỉ trong phòng không đi đâu được. » Bửu-Liêng tưởng thiệt như lời, liền lên xe đi với hai người, chẳng nghi ngờ chi hết.

Lúc ấy nhà tư của Cát-lôi-Huấn thì ở tại đường Vệ-dồn số 19, nhà cất 3 tầng khéo tốt vô cùng, những đồ trần thiết trong nhà rất nên nhã khiết phòng biện-sự (bureau) thì ở chính giữa, bên tả thì phòng rước khách.

Ngày ấy đang buổi sớm mai, Cát-lôi-Huấn đang ngồi một mình nơi phòng Biện-sự mà viết thơ, bỗng thấy tên bồi cầm danh-thiếp vào mà thưa rằng : « Có một người

khách đờn-bà muốn xin ra mắt. » Cát-lôi-Huấn tiếp lấy xem coi thì là danh-thiếp của nàng Na-Mật ; như biết Na-Mật là người âm hiểm, phần thì nhớ lại những lời nàng đã dèm-siễm mình với nàng Bửu-Liêng hôm qua, cho nên đã giận lại ghét liền đuổi tên bồi ra rồi khép cửa lại chẳng thèm đi rước Na-Mật ở ngoài chờ đợi rất lâu, bèn xô cửa nhẹ nhẹ, lén lén bước vào vỗ vai Cát-lôi-Huấn và cười chúm chím mà nói rằng : « Thệt thầy siêng năng quá, chằm chĩ làm việc cả ngày không mệt hay sao ? » Cục chẳng đã nàng đã vô lở rồi, Cát-lôi-Huấn phải buông bút bắt tay chào hỏi theo phép lịch-sự và mời qua bên nhà khách. Hai đàng ngồi xuống, Na-Mật lại mỉm cười mà hỏi rằng : « Thầy có biết tôi đến đây có ý chi chẳng ? Cát-lôi-Huấn lắt đầu đáp rằng : « Tôi không biết. » Na-Mật nói bằng rằng : « Tôi mà đến đây là có ý muốn nói cho thầy hay một việc ; người ta khi thầy mà thầy có biết hay chẳng ? » Cát-lôi-Huấn hỏi : « Ai mà khi tôi ? — Mà khi việc gì ? » Na-Mật nói : « Thỉnh thoãn tôi nói cho thầy nghe, xin thầy chờ nóng. Người mà khi thầy ấy là Bửu-Liêng tức nhiên là cái người của thầy yêu mến lắm đó ; tôi không hiểu làm sao mà thầy chĩ mê-mẩn có một mình Bửu-Liêng, chớ con gái của giòng Vi-nhĩ-Đình này thiếu chi người sao mà thầy cứ quyến luyến Bửu-Liêng lắm vậy ; thệt tôi dám chẻ con mắt thầy cạng thấy lắm đó. » Và nói và làm tuồng mi-lai nhĩn-khử, trêu-bẹo Cát-lôi-Huấn hoài mà Cát-lôi-Huấn chẳng thèm dĩ tới : hồi lâu rồi nói rằng : « Tôi mong ơn có Bửu-Liêng chiếu cố, thì cái sự muốn của tôi đã đủ rồi chớ tôi chẳng cần khác nữa. » Na-Mật nói : « Thầy thương Bửu-Liêng mà Bửu-Liêng không thương thầy thì có ích gì, năng giả ý bề ngoài dặng gạt thầy mà thầy không biết ; nay tôi mới rõ, cái tánh đờn-ông con trai thệt dễ mà khi quá. » Cát-lôi-Huấn nổi giận bèn nói xẵng rằng : « Tôi đã biết rõ lòng dạ của Bửu-Liêng rồi, cô chớ nhiều lời, nếu cô còn nói nữa thì cô phải ra khỏi cửa tức thì » Vừa nói dứt lời, xãy nghe phía ngoài có tiếng gõ cửa ; Cát-lôi-Huấn liền muốn bước ra mở cửa, Na-Mật mặt mày biến sắc nắm tay Cát-lôi-Huấn kéo lại mà nói rằng : « Xin thầy cứu tôi, vì tôi đi đến đây thì chú tôi và Bửu-Liêng không ai hay hết ; nay tôi nghe tiếng kêu ngoài

cửa đó là tiếng của chú tôi và Bửu-Liêng; nếu gặp tôi đây thì ắt danh-dự của tôi hư hỏng, vậy xin thầy làm ơn dấu tôi chỗ nào cho kín, đừng cho hai người ấy thấy tôi thì cái ơn thầy rất trọng.» Và nói và làm bộ sợ sệt giớn giác. Cát-lôi-Huấn thấy vậy bất nhẫn, liền dắc tuốc qua nơi phòng ngủ, bảo núp ẩn trong ấy. Na-Mật mừng rỡ vào đóng cửa lại.

Rồi đó Cát-lôi-Huấn mới chạy ra mở cửa bắt tay chào hỏi rồi rước luôn 3 người khách vào nhà. Ba người khách ấy là Y-tài-Nhĩ, Hải-lợi-Tur và Bửu-Liêng. Vãng lớp thứ 6.

LỚP THỨ BẢY

Đèn vừa chớp lên, thấy Cát-lôi-Huấn tuy là chào hỏi Bửu-Liêng, song trong mình có tịch vì dấu Na-Mật trong nhà, cho nên trong lòng chẳng yên, mặt mày giớn giác. Bửu-Liêng vì mắt mừng nhau, nên cũng chưa lấy chi làm lạ.

(Nguyên lúc Y-tài-Nhĩ và Hải-lợi-Tur rữ Bửu-Liêng đi xem quân-giới-xưởng, đi vừa đến đường Vệ-dồn, gần nhà Cát-lôi-Huấn, xe vùnng chết máy ngừng lại, tên Sớp-phơ liền nhảy xuống sửa một hồi lâu mà cũng không đi được. Ba người ngồi trên xe, lấy làm bực-bội; Y-tài-Nhĩ bèn nói với Bửu-Liêng rằng: «Đấy gần nhà thầy Cát-lôi-Huấn lắm, mà máy thì nó sửa còn lâu, vậy thì chúng ta lại đó nói chuyện với thầy mà chơi còn hay hơn là ngồi đây mà chịu nắng.» Tưởng là rữ đi đâu cả, chớ rữ đi đến nhà Cát-lôi-Huấn, thì thích ý Bửu-Liêng biết đường nào. Cho nên Y-tài-Nhĩ nói chưa dứt lời thì Bửu-Liêng đứng dậy đi liền. Y-tài-Nhĩ để cho Bửu-Liêng và Hải-lợi-Tur đi trước, còn anh ta thì ở nán lại làm bộ dẫn tên Sớp-phơ biểu sửa máy cho mau, rồi lên móc ra một xấp bạc giấy nhét vào tay tên Sớp-phơ; tên Sớp-phơ tiếp lấy dấu vào trong rồi ngó nhau mà cười lấy làm tự đắc, vì thấy kế mình lập đã thành rồi.

Còn Bửu-Liêng khi vào tới cửa đứng gõ cửa hồi lâu mà không thấy mở, thì ngỡ là Cát-lôi-Huấn đã đi đâu rồi, ý muốn trở ra; Y-tài-Nhĩ tới sau cũng Bửu-Liêng lại biểu gõ ưac mà kêu nữa. Một chập lâu cửa dùng mở hoát ra, Bửu-

Liêng vừa thấy Cát-lôi-Huấn thì bắt tay chào hỏi lẫn xãng, chớ chẳng hay đều chi hết).

Cát-lôi-Huấn không dè là kẻ, cứ việc mời hết 3 người thẳng vào nhà khách, rồi ngồi lại trò chuyện với Bửu-Liêng Y-tài-Nhĩ không ngồi, cứ đi tới đi lui, mắt ngó 4 phía dường như tìm kiếm chi vậy; rồi bước thẳng qua phòng Biện-sự xô cửa bước vào. Cát-lôi-Huấn bất kinh vừa muốn chạy theo căng lại mà theo không kịp. Y-tài-Nhĩ vừa bước vào phòng Biện-sự rồi vung la lên dường như thấy vật chi lạ vậy, lại kêu Bửu-Liêng mà nói rằng : « Này cháu, bầy bước vào đây mà coi, trời đất ôi ! Ai mà dè trong phòng Biện-sự của thầy Cát lại có đồ này, thiệt cũng là lạ lắm chớ phải chơi gì. » Bửu-Liêng nghe kêu, liền đứng dậy bước vào, Hải-lợi-Tur cũng theo vào ; thấy trong phòng biện-sự có một cặp bao-tay của đờn-bà để nơi trên ghế. Hải-lợi-Tur cố ý cười chúm-chím rồi nói rằng : « Ấy là đồ của tinh-nhan của thầy Cát bỏ quên, chớ giống gì mà gọi rằng lạ. » Y-tài-Nhĩ nghe nói cũng già ý cười xoa, và cười và ngó Bửu-Liêng, làm cho Bửu-Liêng lửa ghen hừng dậy, liền lấy cặp bao-tay đem qua nhà khách mắt lờm lờm ngó Cát-lôi-Huấn mà hỏi cách xăn-xớm rằng : « Đồ này ở đâu mà thầy có đây ? » Cát-lôi-Huấn nghe hỏi ghen ngào, đứng trân như khúc gỗ. Bửu-Liêng thấy vậy lại càng thêm nghi, mà hề ngbi chừng nào thì máu ghen nó lại càng lừng lên thêm chừng nấy; bèn bệu-bạo mà nói với Cát-lôi-Huấn rằng : « Ngày nay tôi mới biết được lòng dạ của thầy, thiệt thầy khi tôi quá lắm, mấy tháng nay thầy làm màu-mè với tôi, tôi không biết mà tưởng lầm rằng thầy là người tử-tế; từ này về sau, thầy chớ léo tới nhà tôi, tôi chẳng muốn thấy mặt thầy nữa. » Nói rồi quần cặp bao tay dưới đất, nước mắt rung rung quày quã trở ra bỏ đi một nước. Y-tài-Nhĩ và Hải-lợi-Tur cũng vội vã đi theo, cả hai đều ngó nhau mà cười, lấy làm đắc ý. Còn Cát-lôi-Huấn thì đứng sững ghen nghèo, muốn phân biện với nàng mà nàng đã kêu xe hơi đi mất.

— Khi Bửu-Liêng và bọn Y-tài-Nhĩ đi rồi, Na-Mật trong phòng bước ra ngó Cát-lôi-Huấn mà cười chúm-chím Cát-lôi-Huấn nổi xung liền chỉ Na-Mật mà mắng rằng : « Mi

thiệt là hồ-ly, mi bỏ cặp bao-tay của mi nơi phòng biện-sự mà làm cho hư danh-dự của ta, mi dùng kế ly-gian mà làm cho dứt mối ái-tình của ta với nàng Bửu-Liêng ; thiệt anh em chú cháu nhà bây là một lũ sai-lang rất nên gian ác ; ta không dè con cháu nhà tử-tế mà lại táng tận thiên-lương, làm những sự như quân vô loại ; bởi lòng ta bất nhẫn, nên mới trúng kế độc của lũ bây, nếu mi chẳng phải là đờn-bà con-gái, ta ắt giết mi tức thì cho đã nư giận ; mi hãy ra cho khỏi nhà ta, tự hậu nếu mi còn léo tới đây, thì ta ắt vọt đầu mi ra ngoài cửa, chừng ấy mi chớ trách ta sao nở vô tình, ta nói cho mi biết trước. »

Na-Mật bị mắng xấu hổ vô cùng, liền cúi xuống với lượm cặp bao tay rồi che mặt ra về một nước.

Còn Bửu - Liêng, khi ra khỏi cửa rồi kêu xe hơi chạy tuốc về nhà. Khi về đến nhà tức giận bồi hồi, ngồi đâu khóc đó.

Hải-lợi-Tur thấy vậy lại càng đặc chí, bèn lết lại gần nắm tay Bửu - Liêng mà dỗ rằng : « Em còn rầu rĩ làm chi, Cát - loi - Huấn là một thằng xảo quyết giới trá, lại là một đứa trắng-hoa, nay con này mai con nọ, qua gặp cũng thường, nó thấy sản-nghiệp của chú để lại cho em đây nó thèm lắm lắm, nên nó lòn cúi mà làm bộ bề ngoài với em rằng yêu yêu mến mến vậy thôi, chớ trong lòng nó thiệt là độc hiểm lắm ; vậy mà từ ấy nhằng nay em không biết xét, em lại tưởng lầm nó là một người của em trông cậy được ; đó, ngày nay em coi nó là người thế nào ? Có tin cậy được chẳng ? — May là em biết sớm, chớ không thì em còn lầm nó to nữa. » Bửu-Liêng nghe nói xúc tâm lại càng tức mình mà khóc vui hơn nữa.

Hải-lợi-Tur lại nói : « Thôi, nay em đã biết rõ mà chẳng còn lầm nó nữa, ấy cũng là may ; thuở nay em vì nó mà coi qua như rơm như rác, song qua cũng chẳng dám phiền, dầu cho biển cạn non mòn qua cũng cứ giữ lời di-chức của chú mà thôi ; nay em đã rõ nó là một đứa bất-lương rồi, vậy xin em hãy tuân theo di-mạng của chú mà ưng qua, thì chẳng những là vong-linh của chú được vui lòng nơi chín suối mà thôi, mà em lại có người giúp đỡ hộ-trì, xin em hãy nghĩ lại cho chính. »

Nói rồi coi ý lớn-lẻn, song con mắt chằm chỉ cứ ngó Bửu-

Liêng, có ý chờ nàng trả lời. Chẳng dè Bửu-Liêng lại lắt đầu mà nói rằng : « Tôi với anh chẳng có một mảy ái-tình nào hết, tôi chẳng hề lấy anh đâu, đừng có tưởng quấy. » Hãi-lợi-Tur nghe nói lấy làm thắc vọng, liền nổi giận nói lờn lên rằng : « Nếu mi chẳng lấy ta, thì ta ắt giết... » Nói tới đó lại dứt mình, biết mình thất ngôn, bèn làm thình. Bửu-Liêng nghe nói liền hỏi rằng : « Tôi chẳng lấy anh thì anh giết ai ? » Hãi-lợi-Tur bèn nói trở rằng : « Ta sẽ giết ta cho rồi, chớ giết ai. » Bửu-Liêng làm thình Hãi-lợi-Tur mặt buồn dàu dàu, quày quã trở ra.

Còn Na-Mật khi về tới nhà, gặp Y-tài-Nhĩ đang đứng trước cửa, mặt mày hớn hỏ, tỏ ý hân hoan, đón Na-Mật lại mà hỏi rằng : « Sao ! Cái mưu của ta đó thế nào ? Có ai mà bày cái mưu gì cho hơn nữa chẳng ? Hề Cát-lôi-Huấn với Bửu-Liêng mà tuyệt tình nhau rồi, thì cái việc cả của chúng ta ắt xong. » Na-Mật nói : « Mưu ấy tuy hay ; nhưng mà tôi coi ý Cát-lôi-Huấn, dầu gì hẳn cũng chẳng hề quên tình Bửu - Liêng ; nay tuy chúng nó lia nhau, chớ tôi tưởng chung cuộc rồi đây chúng ta cũng chẳng làm gì nó dặng. » Y-tài-Nhĩ nói : « Cháu chớ lo, để chú bày thêm một kế nữa, làm cho Bửu-Liêng với Cát-lôi-Huấn trở nên cừ địch với nhau, rồi thì tài gì mà chúng nó không tuyệt tình nhau cho dặng ; hiện thời Bửu-Liêng đang ngồi nơi nhà duợt báo, cháu chớ vào đó làm chi cho nó sanh nghi. » Na-Mật gật đầu, liền đi thẳng lên lầu, chung vào phòng ngũ giây lát, rồi thay đồ mát làm như hình ngũ mới giậy, lại trở xuống lầu đi ngay đến chỗ Bửu-Liêng ngồi.

Lúc ấy Bửu-Liêng đương ngồi một mình, mặt buồn dàu dàu, suy tới nghĩ lui, đường kia nổi nọ ngổn ngang bời bời. Thình lình chợt thấy Na-Mật bước vào, liền ngược mặt lên mà hỏi rằng : « Nghe nói em nhứt đầu, đã hết rồi sao ? » Na-Mật nói : « Hôm qua tôi bị cầm phong-hàng, nhứt đầu gần muốn chết : may nhờ có uống 1 liều thuốc, rồi nằm nghĩ yên tự hồi sớm mai cho tới bây giờ mới bớt. » Và nói và kéo ghế ngồi xề xuống gần bên Bửu-Liêng. Bửu-Liêng liền với bắt tay Na-Mật rồi thở dài mà nói rằng : « Em thường tỏ với chị những mấy sự xấu của Cát-lôi-Huấn mà chị không tin, hôm nay chị ngó thấy

em thiệt chị rất hồ thâm. » Na-Mật nghe nói già ý sững sốt mà hỏi rằng : « Chị nói cái chi mà lạ vậy, thiệt em không hiểu gì hết. » Bửu-Liêng cũng cứ thở dài, rồi thuật việc Cát-lôi-Huấn đã có tinh-nhân lại cho Na-Mật nghe. Na-Mật nghe nói mừng thâm, liền dùng dịp ấy mà châm chít thêm rằng : « Cái thằng khốn ấy nó xảo trá dị thường, em vẫn biết đã lâu, cho nên em thường nói với chị mà chị không tin; đến nay chị mới biết thì đã muộn rồi ; thiệt là đồ khốn kíp, chớ chi lúc chị gặp nó đó mà có tôi, đặng tôi mắng nó ba đều cho bỏ ghét. » Còn đương nói chuyện, kể thấy con đòi vào thưa rằng đã tới giờ cơm trưa. Hai người liền đứng giậy dặc nhau đi qua nhà ăn.

Cơm nước xong rồi, hai chị em lại dặc nhau trở qua nhà biện-sự ; Bửu-liêng như lúc đương buồn, hề thấy những đồ nào của cha để lại, thì xút động tâm-tinh, rung rung nước mắt. Na-mật kiểm đều khuyên giải cho qua.

Hai người còn đang chuyện trò than thở với nhau, thỉnh linh Hắc-y-Đạo ở phía sau ghé nhảy ra, vói tay chồm tới, muốn bóp họng Bửu-Liêng. Bửu-Liêng nghe động dụt mình dầy lại xem thấy hết hồn, liền nhảy trái ra, xa hơn năm thước. Hắc-y-Đạo nhảy theo, quyết bắt cho được ; Bửu-Liêng tay chơn lạnh lẽ, trở qua phía sau lưng, thừa lúc Hắc-y đạo chơn chưa tới đất, nhảy tới ráng sức xô nhau. Hắc-y-Đạo trật chơn té sấp. Bửu-Liêng liền chạy dang ra, Hắc-y-Đạo chỗi giậy rượt theo, Bửu-Liêng rút súng sáu ra vừa muốn bắn. Hắc-y-Đạo thất kinh, tưởng đã không đường mà tránh, chẳng dè Na-Mật lại đứng lơ quờ lối đó ; Hắc-y-Đạo rất mừng, liền vói bắt Na-Mật đưa ra mà đỡ đạn. Na-mật vùng vẫy không nổi, Bửu-Liêng thấy vậy cũng dừng tay không dám bắn, vì sợ bắn nhầm Na - mật. Ấy là ; *dầu thữ kị khí* (liêng chuột sợ bễ đồ). Còn đương dự dự chưa biết tình làm sao. Hắc - y - Đạo liền bông nổi Na-Mật lên, quấn nhầu trên mình Bửu-Liêng ; làm cho Na-Mật vói Bửu-Liêng cả hai đều té. Hắc-y-Đạo thừa dịp chạy tuốc ra ngoài, rồi leo thang chạy thẳng lên lầu. Lúc ấy tên bồi già là Thang - Mậu nghe động cũng chạy tới, thấy Hắc-y-Đạo lên lầu, cũng ráng sức rượt theo. Hắc-y-Đạo ngó thấy, liền vói bung chậu bông, liện xuống trúng ngay đầu Thang-mậu. Thang-

Mậu té lẳng xuống đất, chết giắc tại thang lầu. Trong nhà bè bạn đều hay, đua nhau ào tới. Bửu-Liêng cũng chạy tới, tay cầm súng sáu, đốc suất bè bạn chạy riết lên lầu, theo bắt cho được. Chẳng dè tìm kiếm hết hơi mà kiếm không được, chạy ra phía sau, đứng dựa lang-cang mà ngó xuống, thấy có một người mình mặc áo đen nằm ngay trong vườn, coi cái hình-trạng thì giống Hắc-y-Đạo. Bửu-Liêng liền dắc hết bè-bạn chạy trở xuống thang lầu, rồi chạy vòng ra sau vườn, chạy tới chỗ người ấy nằm, coi kỹ lại thì quả là Hắc-y-Đạo. Bửu-Liêng liền hỏi giở mặt người ấy ra, rồi thất thanh mà la lớn lên rằng: « Trời đất ôi ! kỳ quái dữ này !! » Té ra người ấy rõ ràng là Cát-lôi - Huấn. Văng lớp thứ bảy.

LỚP THỨ TÁM

Lúc ấy Bửu-Liêng mới hay kẻ thù giết cha mình là người mà mình ái trọng thuở nay; tức mình ách-ách, lại e kẻ thù tỉnh lại mà chạy đi ehăng; bèn cầm súng nghiêm sẵn ngay hông, chờ người đem giây lại trời.

Trong giây phút Cát-lôi-Huấn lăn lăn tỉnh lại, mở mắt ra, thấy Bửu-Liêng và sắp gia-dịch tay đều cầm súng, đứng bao chung quanh, trong lòng thất kinh, không hiểu có nào mà lạ như vậy. Kế lấy Thang-Mậu cũng tỉnh lại và chạy đến đó. Bửu-Liêng bèn chỉ Cát-lôi-Huấn mà nói với Thang-Mậu rằng: « Ấy là kẻ thù đã giết cha ta mà nay nó còn muốn giết ta nữa đó; thiệt là cái cừu này ta quyết chẳng đội trời chung; mi hãy đi kêu lính cảnh-sát đến đây đặng bắt nó nạp quan mà trị tội cho rồi. » Thang-Mậu ngoài miệng tuy vâng, chớ trong lòng còn nghi lắm. Kế lấy bọn Y-tai-Nhĩ cũng chạy tới, thấy Cát-lôi-Huấn đã bị chỉ danh rằng Hắc-y-Đạo thì mừng rỡ chẳng cùng, bèn nói với Bửu-Liêng rằng: « Thiệt không ai dè Hắc-y-Đạo là Cát-lôi-Huấn may nhờ có vong-linh của cha cháu vẫn vít, nên mới rõ mối-manh, chớ không thì bọn ta hãy còn lầm nó nữa; vậy thì phải bắt nó mà nạp cho rồi, đặng mà trừ cái mối hại to cho rảnh. » Chừng ấy Cát-lôi-Huấn mới tỉnh ngộ lại, bèn nói với Bửu-Liêng rằng:

« Có tưởng tôi là Hắc-y-Đạo sao? Cô là một người thông minh mà cô cũng bị chúng khi chúng gạt như vậy nữa sao?

Tôi nói thiệt, nếu cô bắt tôi mà nạp cho quan, thì chẳng hại chi cho tôi, mà không còn ai giúp sức cho cô ; ấy là chỗ của Hắc-y-Đạo nó muốn thuở nay mà không được đó, nếu cô không suy tới nghĩ lui, dễ mắc mưu quân nghịch ; ngày sau cô có gặp việc hiểm-nguy thì cô ăn năng đã muộn, cô hãy suy xét cho cùng. » Bửu-Liêng nghe nói hồ nghi, dự dự chưa quyết. Cát-lôi-Huấn lại nói : « Tôi đây là trai thanh-bạch, không có tội lệ chi, tôi không chạy đi đâu mà phòng sợ ; vậy thì hãy đi vào nhà mà ngồi cho tử tế, rồi tôi sẽ lấy cái bằng cứ rằng tôi vô tội, và cái duyên cứ làm sao tôi phải đến đây mà thuật hết cho cô nghe, ước cô có chịu cùng chăng ? » Bửu-Liêng gật đầu, ai nấy đều theo vào phòng Biện-sự.

Lúc ấy Bửu-Liêng lòng hãy còn nghi, nên cứ cầm cây súng sáu mà nghiêm sẵn đó luôn, chẳng hề dám lia. Cát-lôi-Huấn bèn nói với Bửu-Liêng rằng : « Những lời tôi sẽ nói cho cô nghe đây là lời bí-mật, cô hãy bảo ai nấy ra hết rồi tôi sẽ nói cho cô nghe. » Bửu-Liêng nghe lời liền bảo ra ngoài hết thấy. Cát-lôi-Huấn thấy chẳng còn ai, bèn đem hết những việc Na-Mật đến nhà và bỏ cặp bao tay đầu đuôi thuật lại cho Bửu-Liêng nghe ; lại nói : « Tôi thấy cô giận tôi, cô quay quã bỏ về, tôi nói chi không được, trong lòng bức rức chẳng an, nên khi tôi dùng cơm trưa rồi thì tôi liền đi thẳng qua đây, có ý đem hết các việc khuất ức của tôi mà tỏ lại cho cô nghe. Chẳng dè, đi vừa tới đó, thỉnh linh vùng bị một người thò cây móc ra dượt chơn tôi, xuất kỳ bất ý nên tôi phải té, lại rúi té va đầu nhằm cục đá mà chết giấc : đến khi tỉnh lại, không hiểu ai đem y-phục của Hắc-y-Đạo mà mặc cho tôi bao giờ thiệt tôi không hay ; ấy là lời tôi nói thiệt, tôi quyết thề cho cô tin. » Bửu-Liêng lắc đầu và nói rằng : « Lời mi nói vậy lấy chi mà làm chứng cứ, ta thiệt khó tin quá ; thôi thôi, đừng có gạt ta. » Cát-lôi-Huấn vùng nhớ ra một chuyện, bèn nói rằng : « Tôi có một vật đủ làm chứng cứ chắc chắn, mà vật ấy còn ở trong cái túi áo ngự-hàng (Pardessus) của tôi, hiện bây giờ đây cái áo ấy tôi còn máng tại phòng khách trên lầu ; cô hãy cho người đi lấy cái áo ấy xuống đây, rồi tôi sẽ lấy vật ấy ra cho cô coi. » Bửu-Liêng nghe nói, liền với tay nhận kiền kêu Thuang-

Mậu vào rồi bảo lên lầu mà lấy cái áo ngự-hàng của Cát-lôi-Huấn. Thang-Mậu vâng lời cứ việc đi liền.

Lúc ấy Hắc-y-Đạo còn đang núp ở trên lầu tầng thứ ba, lượm được một cây roi sắt dài chừng ba thước, lớn bằng ngón tay cái, đang cầm cây roi ấy uốn cong lại rồi bẻ ngay ra mà chơi, vưng nghe ở dưới thang lầu có tiếng giày đi lên, liền bước vào đứng nép trong cửa màn nơi góc cửa phòng mà núp. Thang-Mậu ơ hờ, không hay chi hết, vào lấy được cái áo của Cát-lôi-Huấn rồi cứ việc trở ra : Hắc-y-Đạo bước lỏn theo sau lưng, dơ roi sắt lên, nhắm ngay đầu đánh xuống, may đầu ngọn roi bị máng lấy tằm màn những nhẵn, đánh chưa được mà Thang-Mậu đã hay, day lại ngó thấy Hắc-y-Đạo thì hết hồn, vưng quẩn cái áo xuống gạch và chạy và la. Hắc-y-Đạo lệ chơn, nhẩy tới phía trước đón lại, Thang-Mậu không đường mà chạy, may nhờ lúc nhỏ vẫn có tập luyện cân cốt, cho nên trong lúc gặp rút cũng phải ráng sức mà đánh nhau với Hắc-y-Đạo. Giàng quay một hồi, Thang-Mậu đá trúng tay Hắc-y-Đạo làm cho cây roi sắt văng ra xa lắt. Hắc-y-Đạo giận lắm, nhẩy tới quyết giết cho được Thang-Mậu mới nghe. Thang-Mậu tràng qua, rồi đá ngang ra một đá, Hắc-y-Đạo tẻo giò té sấp. Thang-Mậu nhẩy phóng ra ngoài rồi chạy tước xuống lầu, và thở và la rằng : « Hắc-y-Đạo còn ở trên lầu, áp lên bắt nó cho mau, cho mau... »

Cát-lôi-Huấn nghe Thang-Mậu la, liền hiệp với Bửu-Liêng chạy tước lên lầu, Thang-Mậu cũng trở lại chạy theo mà tiếp. Chẳng dè lên tới nơi thì chẳng thấy tung-tích chi hết, Hắc-y-Đạo đã biến mất bao giờ, duy có cây roi sắt còn bỏ lại đó, cái áo của Cát-lôi-Huấn thì nó lại xé nát ra từ miệng mà quẩn trong xó góc, cái cửa sổ bằng kiến cũng bị nó tung ra bẽ nát. Chừng ấy Bửu-Liêng mới rõ sự oan của Cát-lôi-Huấn, trong lòng áy náy chẳng yên, bèn bước tới nắm tay Cát-lôi-Huấn mà xin lỗi và nói rằng : « Thiệt tôi ngu thái quá, nè thầy mà nghi là Hắc-y-Đạo, bấy lâu nay thầy đã hết sức, nhiều khi mạo-hiểm mà cứu tôi, mà tôi lại lấy ơn làm thù, thiệt là tôi không phải người vậy. » Cát-lôi-Huấn nói : « Ấy là tại đũa gian nó dụng kế rất hay, cô lắm nó cũng phải, nay việc đã hiển lộ ra rồi, cô cũng chẳng nên buồn làm chi, miệng là tự hậu cô phải suy xét

cho kỹ-càng, đừng để làm mưu nó nữa thì là hay hơn.» Kể đó bọn Y-tài-Nhĩ cũng làm bộ giơn giác chạy tới. Cát-lôi-Huấn thấy vậy mĩn cười rồi cúi xuống lượm cái áo rách lên, vạch túi ra móc lấy một miếng giấy chi đó rồi nhét vào túi mình mà cất. Bửu-Liên hỏi giấy gì? Cát-lôi-Huấn cũng cười mà không nói. Bửu-Liên cứ hỏi hoài. Cát-lôi-Huấn cũng cười mà đáp rằng: « Ấy là cái ngân-phiếu một muôn đồng đó. » Bửu-Liên tuy nghi, song biết ý Cát-lôi-Huấn, nên không hỏi nữa, bèn day lại mà nói với bọn Y-tài-Nhĩ rằng: « Thầy Cát không phải là Hắc-y-Đạo, chúng cơ đã rõ ràng, vậy mà chúng ta lại nghi cho thầy, thiệt là lỗi quá. » Hải-lợi-Tur nói: « Thầy Cát tuy là vô tội, song có một việc thiệt cũng đáng nghi; thầy nói rằng thầy là con nhà giàu có, sao thầy lại lòn lỏi mà ở đây, thầy hãy nói cho tôi nghe thử. » Cát-lôi-Huấn giả ý không nghe, cứ kiểm đều nói lảng, rồi lại nói với Bửu-Liên rằng: « Hôm nay tôi còn nhiều việc, nên tôi phải kiếu cô; thoản như cô có gặp việc chi nguy-hiểm, xin cứ đánh giầy-thép-nói mà kêu tôi, thì tôi sẽ đến tức thì. » « Bửu-Liên gật đầu, Cát-lôi-Huấn liền bắt tay từ giả, rồi bước xuống lầu trở về chỗ ngụ.

Lúc bây giờ tại thành Niêu-gio, đường Mai-đặt-Mông nhà số 31, đó là nhà hàng bán rượu hiệu Hanh-Sanh, vốn là chỗ của bọn hạ-lưu xã-hội tụ tập chơi bời ăn uống, người chủ nhà hàng ấy tên là Kiêu-trị-hanh-Sanh, cũng là quân vô loại, hay kết giao với bọn phĩ-đồ, thiệt rõ ràng cái nhà hàng ấy là chỗ ổ của quân trộm cướp, những bọn côn-đồ, những quân gian-ác thường hay tụ nhau tại đó.

Mỗi ngày hễ đến chiều tối thì tụ nhau lại đó ăn uống say sưa, ca hát múa nháy om sòm, chẳng kiên dè ai hết. (1)

Ngày ấy, trời vừa chiều tối bỗng có 1 ông Luật-sư tên là Á-luân-Mụ, xô cửa bước vào rồi hỏi đại Hanh-sanh (chủ nhà hàng) rằng: « Phái-Khắc đã đến đây chưa? Tôi có việc gấp muốn kiểm va mà nói chuyện. » Hanh-sanh trề môi rồi nói rằng: « Phái-Khắc là người nào, tôi có biết đâu được, hoặc là chú nói cái hình-trạng của người ấy thế

(1) Nước nào, xứ nào cũng đều có những bọn bất-lương, người tử-tế không ai chịu nổi. Ôi! Văn-minh cũng lắm, mà giã-mang cũng lắm.

nào, thì họa may tôi có biết được cùng chẳng, chớ chú hỏi lời thôi như vậy thì ai biết ai đâu mà nói. » Á-luân-Mụ nói: « Hình trạng thế nào thì tôi cũng không biết, chỉ biết người ấy có một con mắt, lại hay lấy thiết mà bịt con mắt một ấy lại. . . . » Hanh-sanh nghe nói tới đó vùng hô lên rằng: « Á thôi thôi, đừng nói nữa, tôi biết rồi, người này ở bên thành Trảo-Hoa mới lại, vẫn là một tay làm công trong xưởng thuốc súng bên ấy phải không? » Á-luân-Mụ mừng quýnh mà đáp rằng: « Phải đa! người ấy đa! » Hanh-sanh nói: « Tưởng ai cà, chớ thằng cha đó là một bọm rượu tổ đa, có ngày nào mà nó không léo lại đây, chú ngồi đó chơi, chờ nó một chút, nó cũng gần lại bây giờ đa. » Nói chưa dứt lời mà Phái-Khắc đã xô cửa bước vào. Hanh-sanh liền chỉ cho Á-luân-Mụ mà nói rằng: « Kia cà! ông men tổ đã lại đó. » Á-luân-Mụ liền đứng giậy bước lại gần và cười và hỏi rằng: Anh có phải là Phái-Khắc chẳng? » Phái-Khắc ngó Á-luân-Mụ lạ hoắc, sao lại biết tên mình mà hỏi, nên cũng dứt mình, song cũng trả lời xằng xớm rằng: Phải, Phái-Khắc là tôi đây, anh muốn làm cái gì? » Á-luân-Mụ liền nắm tay mời lại xô góc, chồ một cái bàn không có ai hết, kêu bồi lấy rượu mời Phái-Khắc uống, rồi nói rằng: « Để tôi nói hết cái lịch-sử của anh cho anh nghe trước, rồi tôi sẽ tỏ cái ý của tôi muốn cho anh nghe sau. Số là tại bên thành Trảo-Hoa, có một xưởng thuốc súng ngành cửa dòng Vi-nhĩ-Đình, trong ấy có 3 người ở coi giữ Xưởng, một người tên là Kiều-Ái, một người tên là Mạch-La và một người tên là Phái-Khắc. Lúc ông Vân-dật-La bị giết, con gái ông là nàng Bửu-Liêng, có rao trong các Báo rằng: Hễ ai hiểu rõ cái lịch-sử của Hắc-y-Đạo mà nói cho nàng nghe, thì nàng sẽ thưởng một muôn đồng bạc.

Tin ấy truyền lần qua đến bên thành Trảo-Hoa, Kiều-Ái nghe được, bèn tính với Mạch-La rằng: « Hắc-y-Đạo là người thế nào, chỉ có bọn ta đây biết rõ mà thôi. Vậy thì chúng ta phải sang Niều-gio cho kịp mà cáo báo cho Bửu-Liêng hay, dặng lãnh tiền thưởng mà chia nhau thì chắc là khá lắm. » Chẳng dè Phái-Khắc cũng đứng tại đó, liền

lên tiếng mà nói rằng : « Lịch-sử của Hắc-y-Đạo ta cũng biết cháng, nếu lãnh được tiền thưởng thì phải chia ba mới được. » Kiều-Ái và Mịch-La không chịu, ba người tranh cãi với nhau một hồi, rồi ra đấu võ; Kiều-Ái với Mịch-La đều rút dao nhọn ra quyết giết Phái-Khắc. Phái-Khắc liệu làm không lại, liền xô cửa chạy ra. Phái-Khắc chạy tước ra mé biển, thấy có một chiếc thuyền nhỏ (*Baleinière*) buồm lái sáng-sàng, liền nhảy phóc xuống thuyền xô buồm chạy tước. Bọn kia theo không kịp, phải bỏ mà trở lại.

Phái-Khắc nhờ đó mà chạy thẳng qua Niễn-gio ; qua đây bạc tiền không có, nên cũng xin vào ở làm công nơi xưởng thuốc súng, ấy là cái lịch-sử của anh đó, có phải vậy không ? » Vãng lớp thứ tám.

LỚP THỨ CHÍN

Đèn chớp lên, cũng thấy 2 người còn đương ngồi nơi góc nhà hàng mà nói chuyện. Phái-Khắc nghe Á-luân-Mụ nói hết lịch-sử của mình thì lấy làm lạ mà hỏi rằng : « Tôi với anh thuở nay chưa hề quen biết, mà sao anh lại được rõ cái lịch-sử của tôi lắm vậy ? » Á-luân-Mụ nghe hỏi, liền thò tay vào túi móc ra một tờ giấy-thép, trao cho Phái-Khắc coi. Phái-Khắc tiếp lấy xem coi thì thấy cái giấy-thép đó ở bên Trảo-Hoa đánh lại như vậy :

« Niễn-gio. Luật-sư Á-luân-Mụ thâu. Nay có một người
« cừu của tôi tên là Phái-Khắc, ở tại Trảo-Hoa mới qua ở
« bên thành Niễn-gio, người ấy một con mắt, ham uống
« rượu, hay tới lui mấy chỗ nhà hàng của bọn hạ-lưu.
« Xin ngài hãy dọ giùm cho biết hẳn cư-ngụ chỗ nào; nay
« mai đây tôi cũng đến Niễn-gio, nếu ngài muốn biết rõ
« việc này, xin hãy chờ cái thư tôi gửi theo sau thì ngài
« sẽ rõ. KIỀU-ÁI Ký-tên.

Phái-Khắc xem rồi vùng quẩn tờ giấy - thép xuống bàn, mắt lờm lờm ngó Á-luân-Mụ, rồi vỗ bàn xô ghế mà nói rằng : « Nếu vậy hôm nay chú kiếm tôi đây là chú có ý muốn thám dọ chỗ ăn chỗ ở của tôi phải không ? » Á-

luân-Mụ và cười và bước lại vuốt ve Phái - Khắc mà nói rằng : « Anh đừng có nóng nảy, để tôi nói hết cho mà nghe. Từ lúc anh ở bên Trắc-Hòa mà qua đây, thì Kiều-Ái nó đã đánh cái giầy-thép này cho tôi rồi ; cách ít ngày nó lại gởi tiếp thêm một cái thơ nữa mà tỏ những việc ba người đã tranh cãi và đánh lộn với nhau bên ấy, nên tôi mới được rõ hết đầu đuôi. Hiện nay Kiều - Ái với Mạch-La đi qua cũng gần tới, bọn ấy nó oán anh thấu tới trong xương, nếu chúng nó gặp anh thì ắt nó toan làm dữ ; vậy thì cái xữ-cảnh của anh cũng lấy làm hiểm-nguy lắm đó. » Phái-Khắc nghe nói vùng trợn con mắt lên mà nói rằng ; « Tôi có phải là một thằng nhát ở đâu, nếu bọn nó quyết muốn giết tôi, thì từ rày sắp lên tôi đâm dao giết theo mình mà chờ chúng nó. » Á-luân-Mụ lại nói nhỏ nhẹ rằng : « Thôi, anh cần phải nóng nảy mà ra tranh đấu làm chi, tôi có một kế vạ toan mà tính với anh, anh đã khỏi mang oán mang thù, cũng khỏi nhọc công nhọc sức mà lại được tiền mới là sướng cho, nếu anh đã rõ hết cái lịch-sử của Hắc-y-Đạo, vậy thì anh hãy nói với tôi, tôi sẽ thế cho anh, đến nhà Bửu - Liêng cáo báo cho nàng hay mà lãnh tiền thưởng, rồi đâm về cho anh, mặt tình anh cho tôi ít nhiều chi cũng được ; làm như vậy thì anh khỏi lo ai oán cừu chi anh hết. » Lúc ấy Phái - Khắc đương cầm ly rượu dơ lên mà uống, nghe Á-luân-Mụ nói vừa dứt lời, vùng nổi xung, liền bắt ly rượu trên mặt Á-luân-Mụ mà mắng rằng : « Đồ ăn cướp, vậy chớ ta không biết đi cáo báo một mình mà lãnh thưởng hay sao, lựa phải cậy mi dặng cho mi dễ dợt ; mi tưởng ta là con nit hay sao mà mi hòng gạt. » Nói rồi liền ném cái ly trên bàn, quày quả ra đi một nước.

Ngày ấy Bửu-Liêng đang ngồi trong nhà mà xem sách, xảy thấy Thang-Mậu đem vào một phong thơ và nói rằng : « Có một người hình như cu - li, bảo tôi đem phong thơ này vào cho bà-chủ, lại muốn ra mắt bà-chủ, chẳng hay bà-chủ có khấn nạp cùng chăng ? » Bửu-Liêng vội vã xé phong thơ ấy ra mà xem, thấy viết có vài ba hàng chữ, mà nét chữ viết quanh quẹo lẩn-nhẩn như trùng bò trên giấy.

« Thơ rằng : »

« Tôi biết rõ lịch - sử của Hắc-y-Đạo, đến đây cáo báo, « nếu muốn nghe cho rõ, phải cho tôi vào, tôi nói hết cho « mà nghe. »

Bửu - Liêng xem thơ rồi mừng lắm, hối Thang-Mậu kêu vào. Thang-Mậu vâng lời chạy ra dắt người ấy vào. Người ấy lối bốn mươi ngoài tuổi, quần áo lòi thối, lại có tặc hết một con mắt, trụng-mạo dữ-dằng, vừa ngó thoán qua thì đã biết là người trong đám hạ-lưu xã-hội. Bửu-Liêng bèn hỏi rằng: « Chú xưng rằng chú biết rõ cái lịch-sử của Hắc-y-Đạo phải chăng ? » Người ấy đáp rằng: « Phải, tôi đây tên là Phái-Khắc, cái lịch-sử của Hắc-y-Đạo tôi biết rõ hết, nên tôi tới đây, muốn cáo báo cho bà-chủ nghe. » Nói tới đó vùng thấy cây roi sắt đương bỏ dưới gạch thì dụt mình mà nói rằng: « Uả ! Cây roi sắt này là cây roi của Hắc-y-Đạo bẻ cong hòm nọ đây mà ! » Bửu-Liêng nói: « Phải da, vậy thì người cứ nói liền đi, ta sẽ thưởng người. » Phái-Khắc cười rằng: « Nếu bà-chủ bằng lòng thưởng tôi một muôn đồng bạc thì tôi dám hết cái lịch-sử của Hắc-y-Đạo mà nói liền. » Bửu-Liêng nói: « Việc ấy chẳng khó chi. » Và nói và thò tay vào túi, lấy cuốn sổ chi-ngân-phiếu (chèque) ra, dặng biên xuất một muôn đồng mà cho Phái-Khắc. Phái-Khắc liền căng lại mà nói rằng: « Tôi muốn là muốn bạc đồng, hoặc bạc giấy, cho tôi dễ xài, chớ giấy đó phải tới Bản (Banque) mà lãnh khó lòng quá, ý tôi không muốn. » Bửu-Liêng nói: « Nếu muốn bạc hiện thì cũng phải chờ ta cho người tới Bản mà lãnh, chớ ở nhà đây ta không có sẵn, làm sao bây giờ ? » Phái-Khắc nói: « Vậy thì chiều nay 7 giờ, bà-chủ hãy đem bạc theo cho sẵn, đi đến phía Bắc chợ Niêu-gio, đứng tại cầu Cách-la mà chờ tôi; tôi sẽ đến đó mà nói hết nhứt nhứt các điều bí-mật của Hắc-y-Đạo cho bà-chủ nghe. » Bửu-Liêng nói: « Vậy chờ chiều nay 7 giờ người đến đây nữa không được hay sao, lại nài ta đi cho xa xuôi khó nhọc như vậy ? » Phái-Khắc nói nhỏ rằng: « Hắc-y-Đạo là người trong gia-thuộc của bà-chủ, nếu tôi tới lui đây thường, thì tôi e nó biết được mà hại tôi. » Bửu-Liêng gật đầu. Phái-Khắc từ giả ra về.

Trời vừa xế qua, đồng-hồ gõ 3 giờ, Bửu-Liêng ngồi xe hơi đi đến quân-giới-xưởng, bước vào nhà Biện-sự, kêu người chưởng-ngân đến, ký tên một tờ chi-ngân-phiếu một muôn đồng, khiến người ấy đi đến quốc-gia ngân-hàng lãnh bạc đem về mà ứng dụng. Người chưởng-ngân (caissier) lãnh tờ ngân-phiếu vừa mới bước ra, xảy gặp Y-tài-Nhĩ và Hải-lợi-Tư ở ngoài đi vào, nghe Bửu-Liêng sai đi đến Bản lãnh về một muôn đồng bạc thì lấy làm lạ, bèn cản lại rồi hỏi Bửu-Liêng rằng : « Cháu có việc chi gấp dùng mà muốn lãnh bạc về nhiều lắm vậy ? » Bửu-Liêng nói : « Mới có một người đến đây, xưng rằng hiểu rõ lịch-sử của Hắc-y-Đạo lắm, song phải cho hắn cho đủ một muôn đồng, thì hắn mới chịu nói ; hắn đã ước hẹn chiều nay 7 giờ phải đến tại cầu Cách-La, thì hắn sẽ đem hết những sự bí-mật mà nói cho tôi nghe ; vậy thì ai giết cha tôi, có lẽ chiều này tôi cũng biết rõ được. » Hai người nghe nói thấy đều thắc kinh, mặt mày biến sắc, Y-tài-Nhĩ liền chạy qua người chưởng-ngân, vói dực tờ ngân-phiếu lại, rồi mỉm cười mà nói với Bửu-Liêng rằng : « Nếu chẳng có chú đến đây, thì cháu đã bị người ta gạt rồi.

Người mà đến chịu tỏ cái lịch-sử của Hắc-y-Đạo với cháu đó, thì chú chắc nó là quân bá-vơ ngoài chợ, muốn lãnh tiền thưởng, nên bày chuyện láo đến mà gạt cháu, nếu cháu đem bạc đến đó thì ắt bị nó dực, mà rồi cái mạng của cháu ắt cũng hiểm-nguy ; theo ý chú nghĩ thì hay hơn là cháu đừng đi. » Và nói và vò tờ ngân-phiếu ý muốn xé đi. Bửu-Liêng nổi giận, vùng đứng dậy dực tờ ngân-phiếu lại, và nói lớn rằng : « Nguy-hiểm không nguy-hiểm cũng không cần có chi tới chú ; còn bạc gói trong Bản, thì tôi có quyền tự-do, muốn lãnh chừng nào thì lãnh, chú có phép nào mà cản trở tôi được sao ? » Nói rồi liền trao tờ ngân-phiếu cho người chưởng-ngân, hối đi lãnh cho mau. Người ấy vâng lệnh đi liền.

Y-tài-Nhĩ và Hải-lợi-Tư lấy mắt nhìn nhau, tức giận bởi hồi mà không dám nói rằng chi hết, nguyên nguyên dắc nhau ra về.

Một chập lâu người chưởng-ngân lãnh bạc đem về, đếm đủ giao cho Bửu-Liêng. Bửu-Liêng gộp hết dấu để trong

minh rồi cứ coi chừng đồng-hồ hoài. Khi thấy đồng-hồ đã chỉ sáu giờ 3 khắc, Bửu-Liêng liền hỏi sốp-phơ (chauffeur) quây xe ra đi.

Buổi chiều ngày ấy Cát-lôi-Huấn lại mất có việc phải đi, nên không có mặt tại xưởng. Khi công việc xong rồi không trở lại xưởng, cứ đi luôn về nhà. Ngồi không lại buồn, bèn đánh giầy-thép-nói dặng nói chuyện với Bửu-Liêng chơi cho vui. Té ra không có Bửu-Liêng ở nhà, Thang-Mậu bèn tiếp lấy máy-nói mà trả lời rằng : « Chủ tôi có việc cần kíp, đã đi lại nơi quân-giới-xưởng rồi », Cát-lôi-Huấn phát nghi, liền hỏi lại rằng : « Việc chi mà cần kíp ? Người có biết chăng ? » Thang-Mậu nói : « Tôi biết, số là có một người tên là Phái-Khắc, đến xưng rằng biết rõ lịch-sử của Hắc-y-Đạo, nài tiền thưởng đến một muôn đồng, ước hẹn với bà chủ tôi tối nay 7 giờ phải hội nhau tại cầu Cách-la ; bà chủ tôi sắm bạc đã sẵn sàng, tưởng khi giờ này bà chủ tôi cũng gần đi rồi. » Cát-lôi-Huấn thất kinh nói : « Cha chả ! Việc này nguy lắm, sao mà cô Bửu-Liêng lại tin lạ vậy cả ? — Còn Phái-Khắc nhà ở chỗ nào người có biết được chăng ? » Thang-Mậu nói « Có, tôi đã có hội thăm hẳn thì hẳn có nói với tôi rằng hẳn ở làm công nơi xưởng làm thuốc súng Bột-Lang » Cát-lôi-Huấn liền buôn này nói xuống móc đồng-hồ ra mà coi chừng giờ, rồi lấy áo mặc vào, nhảy lên xe hơi, hỏi sốp-phơ chạy giông đến xưởng Bột-Lang.

Vừa đến nơi Cát-lôi-Huấn vội vã nhảy xuống chạy ngay vào xưởng hỏi thăm Phái-Khắc, tìm hỏi giầy lâu mới biết được Phái-Khắc đang ở trong hầm thuốc súng. Lúc ấy trời đã tối rồi, thợ thầy trong xưởng thấy đèn về hết ; duy còn Phái-Khắc ở lại một mình ngồi suy nghĩ một muôn đồng bạc dường như đã vào túi rồi, chúm chim miệng cười lấy làm đắc chí. Cát-lôi-Huấn bước vào thình lình, Phái-Khắc mắt ngồi day lưng nên không thấy. Cát-lôi-Huấn bước tới vỗ vai và hỏi lớn rằng : « Mi phải là Phái-Khắc hay không ? » Phái-Khắc thất kinh vùng đứng dậy ngó sững Cát-lôi-Huấn và nói rằng : « Phải, ta là Phái-Khắc đây, sao mi biết ta mà hỏi ? » Cát-lôi-Huấn nói : « Mi biết lịch-sử của Hắc-y-Đạo phải không ? »

Phái-Khắc nghe hỏi dặt mình, lui lại ít bước rồi nói rằng : « Mi chắc là vai cánh của Hắc-y-Đạo, muốn tới đây giết ta cho giết khẩu phải không ? » Cát-lôi-Huấn lắc đầu mà nói rằng : « Không phải, ta với Hắc-y-Đạo không ăn thua gì hết. » Phái-Khắc nói : « Vậy mà sao mi biết rõ những việc bí-mật của ta. » Cát-lôi-Huấn nói : « Cô Bửu-Liêng đã nói với ta, nên ta mới tới đây, vậy thì mi hãy nói cho ta biết Hắc-y-Đạo là ai. » Phái-Khắc nói : « Nếu vậy thì mi quả là Trinh-thám, muốn lấy oai hiếp ta, dọ cho biết những việc bí-mật của ta, đừng có đoạt một muôn đồng bạc thưởng của ta đây chớ gì. Ta nói thiệt, dầu gì ta cũng chẳng hề nói với mi đâu. » Cát-lôi-Huấn bèn giở ngọt rằng : « Không hề chi, nếu mi nói cho ta biết, thì một muôn đồng bạc thưởng ta cũng để trọn cho mi, chớ ta không hề đoạt của mi một phân một hào nào mà mi sợ. » Phái-Khắc không tin, lại nổi giận mà nói rằng : Mi gạt ai vậy ? Ta biết mi rồi, nếu mi chẳng phải Trinh-thám, thì cũng là đồng lõa với Hắc-y-Đạo, nếu mi muốn bức ta, thì ta quyết liều sống thác với mi, chớ ta không nhịn mi đâu, chớ có lấp lửng mà lăm. » Cát-lôi-Huấn không nghe, cứ đứng nài Phái-Khắc nói hoài; Phái-Khắc nổi xung, ngó quanh quất, thấy có một cái thùng bằng cây đề gần lối đó, vung chụp lấy cái thùng liện ngay đầu Cát-lôi-Huấn, Cát-lôi-Huấn né khỏi, cái thùng rớt xuống gạch. Ai ngờ cái thùng ấy là thùng đựng thuốc để chế trái phá, mảnh liệc dị thường, rớt nhằm gạch vùng nổ xòa ra, trong hầm ấy là hầm chứa thuốc súng, bị bắt lấy lửa phát cháy bùng lên, lửa giẫy rần rần, khói bay mù mịt. Lúc ấy Phái-Khắc đã thoát ra ngoài mà chạy mất, còn cái thang thì bị lửa cháy tiêu, Cát-lôi-Huấn mắc kẹt dưới hầm, không biết ngổ nào mà lên cho được, rất nên nguy hiểm, bèn ráng sức nhảy lên với nắm được tấm ván trên miệng hầm, rồi đeo lấy tấm ván ấy mà leo lên, mới thoát nhảy ra được. Nếu không thì trong giây phút ắt phải cháy tiêu ra tro bụi.

Lúc ấy trời đã tối rồi, Bửu-Liêng đi tới đi lui nơi cầu Cách-la, con mắt thì ngó chừng Phái-Khắc, lại lấy đồng hồ ra mà coi giờ, thấy đã quá 7 giờ rồi mà Phái-Khắc chưa đến, trong lòng nóng nãy, trông hết sức trông. Trong giây

phút bỗng thấy 2 người, cách xa xa rượt nhau chạy tới. Khi đã đến gần, coi kỹ lại thì người bị rượt chạy trước đó là Phái-Khắc, mình đầy những máu, mặt mũi tái xanh, vừa thấy Bửu-Liêng vùng la lên rằng : « Hãy chạy đi cho mau, Hắc-y-Đạo đã tới kia cả, nó giết tôi, rồi nó cũng giết luôn tôi bà nữa đã... » Nói chưa dứt lời liền té xiểu xuống đất. Bửu-Liêng thất kinh, dậm sầm chạy đại. Hắc-y-Đạo ngó thấy ránh sức rượt theo vói bắt Bửu-Liêng. Bửu-Liêng liệu chạy chẳng khỏi, nên phải day lại mà đánh với Hắc-y-Đạo.

Hai người ránh sức đánh nhau, giàng quay một hồi ra gần tới mé sông, Bửu-Liêng đuối sức, bị Hắc-y-Đạo bắt được, muốn quăng xuống sông. Vàng lớp thứ 9.

LỚP THỨ MƯỜI

Đèn chớp lên, thấy thiên-hạ xôn xao, xe xe ngựa ngựa rần rần, kéo nhau tới chữa lửa. Còn Cát-lôi-Huấn thoát được ra ngoài, kêu xe hơi chạy giông đến cầu Cách-La. Ngồi trên xe lấy đồng-hồ ra coi, thấy đã quá 7 giờ rồi, sợ Bửu-Liêng gặp việc rủi ro, trong lòng nóng như lửa đốt, liền hối tên Sớp-phơ (chauffeur) mở hết máy cho xe chạy như giông. Trong giây phút đã tới cầu Cách-La, Cát-lôi-Huấn nhảy xuống, ngó xa xa thấy xe của Bửu-Liêng đậu gần mé sông, còn tên Sớp-phơ thì đứng dưới đất, mắt giớn giác ngó cùng 4 phía, dường như tìm kiếm chi vậy. Cát-lôi-Huấn liền kêu mà hỏi rằng : « Cô Bửu-Liêng ở đâu ? » Tên Sớp-phơ thấy Cát-lôi-Huấn đến thì mừng lắm, liền nói lớn lên rằng : « Thầy đến đây thiệt may quá ! Cách chừng mấy phút đồng-hồ, bà chủ tôi đã đi qua bên kia cầu rồi, nhưng mà này giờ, tôi nghe có tiếng chi lụi dụi bên ấy, dường như có tiếng người kêu cứu, không biết phải tiếng bà-chủ tôi hay chẳng ? » Cát-lôi-Huấn nghe nói thất kinh, bèn nói với tên Sớp-phơ rằng : « Nếu vậy thì cô đã bị việc nguy hiểm rồi đó, mi hãy theo ta mà cứu cho mau. » Nói rồi nhảy phóng lên cầu, tên Sớp-phơ cũng chạy theo sau, vừa qua khỏi cầu, quả thấy Bửu-Liêng đương bị Hắc-y-Đạo đè xuống bóp họng, 10 phần nguy

hiềm. Cát-lôi-Huấn và hét và nhảy tới, quyết đánh Hắc-y-Đạo mà cứu Bửu-Liêng. Hắc-y-Đạo nghe động tiếng giày, vùng dấy lại, thấy Cát-lôi-Huấn chạy đến như giông, thể rất mạnh bạo, liền buông Bửu-Liêng ra, cự với Cát-lôi-Huấn. Hai người ấu đã với nhau một hồi, Cát-lôi-Huấn rúi vấp cụt gạch trật chơn té nhào xuống sông. Tên Sớp-phơ chạy tới, thấy Cát-lôi-Huấn đã té xuống sông, bèn liền mình nhảy tới đánh nhàu với Hắc-y-Đạo ; bị Hắc-y-Đạo thoi trúng một thoi té ngựa chết giắc. Lúc ấy Bửu-Liêng đã tỉnh lại rồi, nên cũng lồm cồm đứng dậy nhảy tới đánh với Hắc-y-Đạo. Còn Cát-lôi-Huấn tuy té xuống sông, song cũng vô hại, bèn lội lại ôm lấy cột cầu mà leo lên, rồi cũng áp lại tiếp với Bửu-Liêng quyết bắt cho được Hắc-y-Đạo mới nghe. Hắc-y-Đạo thấy Cát-lôi-Huấn đã leo lên được, liền sức một mình ắt cự không lại, liền ráng sức xô Bửu-Liêng giang ra rồi tìm đường thoát chạy. Kế lấy tên Sớp-phơ cũng tỉnh lại. Ba người bèn hiệp nhau rước theo hơn hai cây số (2 kilômètres) gặp chỗ khoãn đường rẽ ra ba bốn ngã, không biết Hắc-y-Đạo thoát chạy ngã nào, phần thì trời tối, phần thì ba người đã mệt ; nên phải dặc nhau trở lại.

Muốn biết việc ra thế nào, xin xem qua cuốn thứ nhì thì rõ.

Trong chừng 1 tuần lễ nữa cuốn thứ nhì sẽ xuất bản.



Sửa chỗ sai :

Nơi trương thứ 4, hàng chót hết câu : Mi chớ nói b.....

Xin đọc lại : Mi chớ nói bậy, đang giữa ban ngày, có đâu lại sanh đều quái dị như thế, họa là mi chiêm-bao chẳng ? » Thang-Mậu chỉ trời vạch đất thề quyết rằng.....

Nơi trương thứ 5, hàng thứ 28, câu : ại bị xé..... Xin đọc là : lại bị xé..... hàng thứ 31, câu : Người vào đây..... Xin đọc là : Người nào đây.....

Nơi trương thứ 6, hai hàng đầu xin bỏ hết đi, đừng đọc. Như đọc câu chót bên trương thứ 5 : Thiệt là lạ quá. » Rồi cứ đọc qua trương thứ 6 hàng thứ 3 : Vân-đặc-La cứ đứng suy nghĩ.....

Nơi trương thứ 9, hàng thứ 33 : An ni. Xin đọc lại là : An ùi.....

Nơi trương thứ 17, hàng thứ 15 : Cãnh-Soát..... Xin đọc lại là : Cãnh-Sát. Chữ : Đặng dò. Xin đọc lại là : Dặng dò. Mấy chữ Cãnh-Soát, xin đọc lại là Cãnh-Sát luôn luôn. Hàng áp chót, câu : Khó mà bắt nó được chẳng..... Xin đọc lại : Khó mà bắt nó cho được.....

Nơi trương thứ 19, hàng thứ 31, câu : Qua lấy lòng chua xót..... Xin đọc lại : Qua cũng lấy làm chua xót.....

Nơi trương thứ 22, hàng thứ 22, câu : Chẳng nói chớ thấy cũng..... Xin đọc lại : Chẳng nói chớ thầy cũng..... Hàng thứ 34, câu : Bửu-Liêng tiếp ấy xem coi..... Xin đọc lại : Bửu-Liêng tiếp lấy xem coi.....

Nơi trương thứ 22, hàng thứ 7, câu : Mà bài tri việc..... Xin đọc lại : Mà bài tri các việc..... Hàng chót hết, câu : Lò mò cái tử..... Xin đọc lại : Lò mò lối chỗ cái tử.....

Nơi trương thứ 30, hàng thứ 28, câu : Tôi chẳng cần khác nữa..... Xin đọc lại : Tôi chẳng cần đều chi khác nữa.....

Nơi trương thứ 31, hàng chót hết, chữ : ửac... Xin đọc là : Cửa. Câu : Cửa dùng mở hoát ra..... Xin đọc lại : Cửa vung mở hoát ra.....

Nơi trương thứ 32, hàng 34, chữ : nghẹn nghèo..... Xin đọc lại : nghẹn ngào..... Hàng áp chót và hàng chót, thiếu 2 dấu chấm câu. Như cười chúm-chím, Cát-lôi-Huân ^{đời} xung, vân vân.....



THE END

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is too light to transcribe accurately.



DẦU NHỊ-THIÊN

CỦA NHÀ THUỐC NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG

38, Rue de Canton. — Cholon

Dầu này vốn của ông LƯƠNG-Y VI-TẾ-SANH đã dày công tìm kiếm các thứ thuốc nơi các danh-san, đem về bốn thân chế luyện nấu ra kỹ-lượng, thiết nó có sức đuổi phong, ngự hàn, tán nhiệt, công hiệu lạ lùng. Bất cứ nội thương ngoại cảm thấy đều linh nghiệm, các ông có mua thì xin phải nhìn cho kỹ cái nhãn hiệu ông Phật-mập của tiệm NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG thì khỏi bị lầm thuốc giả.

CHỦ TRỊ CÁC CHỨNG BỆNH KÊ RA SAU NÀY :

1.— Bốn mùa cảm mạo, nghẹt mũi, nhức đầu, tay chơn bại hoải, trúng thử, trúng hàn, cảm nhảm khí độc, trong uống ngoài thoa ; thấy đều dùng được.

2.— Trạo trực, đau bụng, ăn uống không tiêu. Sinh bụng ợ chua, lòng như lửa đốt, trong ruột quặn đau, ngoài thoa trong uống thấy đều dùng được.

3.— Đàm lên chẹn nghẹt, bất tỉnh như sượng, hàm răng ngậm cứng, tức thì phải dùng dầu này mà thoa nơi phía trong môi và thoa luôn nơi màng-tang, thoa dưới cổ hai bên cuốn họng, phải thoa cho thường thì tỉnh lại liền.

4.— Ho hen khò khè, đàm lên chẹn nghẹt, hơi thở không được thông, thì phải lấy dầu mà thoa nơi cuốn họng và trước ngực cho thường, lại phải nhều từ 10 giọt dầu này vào một chén nước sôi mà uống ắt thấy hiệu nghiệm.

5.— Đờn bà nằm bẹp mà hay xây-xâm, hoặc nhức đầu đau bụng thì phải lấy dầu này mà thoa hai bên màng-tang trên ngực, dưới bụng, rồi cũng coi theo cách nói trên đây mà uống thì thấy sự hay. Hoặc lúc có thai mà dùng thường dầu này thì lại càng tốt lắm.

6.— Con nít mà bị kinh phong mưa ãa, ngày đêm la khóc, hoặc hay ọc sữa, trong ruột có phong, ngoài thoa trong uống hiệu nghiệm như thần.

7.— Đi tàu đại sóng mà mưa, hề biết mà dùng dầu này thì ắt là an nhiên vô sự.

8.— Hoặc bị đầu phong đau nhức, hoặc bị phong thấp tay chơn nhức mỏi, hoặc bị phong hỏa mà đau răng, phải dùng thứ dầu này mà thoa sát nơi mấy chỗ đau thì ắt hết liền.

9.— Những là vô danh thũng độc, các thứ ghẻ chốc, con nít bị thai độc mà sanh ra ghẻ, ngứa ngứa cả mình, hoặc bị muỗi cắn, hoặc bị sâu xương ; cứ dùng dầu này mà thoa thì thấy hiệu nghiệm.

CÁCH DÙNG: Người lớn mỗi lần từ năm giọt, tới mười giọt, con nít, mỗi lần thì từ một giọt đến năm giọt, phải pha với nước trà hay là nước sôi mà uống.

Giá mỗi ve là 0\$26