

THƠ ÁI QUỐC

# CHIÊU HỒN NƯỚC

(PHẠM-TẤT-ĐẮC)



(Chân-dung ông Phạm-tất-Đắc. Xem tiểu-sử ông ở trong)

**BẢO - NGỌC**

67, Cửa Nam Hà-nội Giây nói 786

160 Tu do ch. Rieu  
833



## CÙNG BẠN ĐỌC



Trước đây sống dưới chế-độ áp-bức của bọn thực dân Pháp, nhiều nhà ái-quốc trong nước đã làm được nhiều bài thi-ca rất hay, hoặc đầy lòng phẫn-uất, hoặc hăng hái hô-hào đồng bào, nhưng tiếc thay, trong trường hợp e dè, người ta chỉ giám thi thầm đọc cho nhau nghe trong bóng tối.

Bây giờ nước Việt-Nam đã khôi phục lại được nền độc lập, những thi ca ái-quốc ấy rất đáng quý làm tài liệu cho văn học sử nước nhà nên chúng tôi sưu tầm và cho in ra thành sách, để mong sẽ được phổ thông những áng văn chương đáng tôn trọng ấy và tránh sự mai một về sau.

Chúng tôi ước ao rằng quyền sách này in ra sẽ làm cho các bạn được vừa ý. Và khi xem xong những tập thơ này bạn nào biết được những bài nào như loại văn thơ ái-quốc đây xin vui lòng chép gửi về để chúng tôi được thêm tài liệu và còn mong ra thêm những quyền liên tiếp sau này nữa, thì chúng tôi lấy làm cảm tạ vô cùng

QUỐC-GIA

DOA MAE DANG

# CHIỀU HỒN NƯỚC

THÂN THẾ ÔNG PHẠM - TẮT - ĐẶC

Ông sinh ngày 15 tháng 5 năm 1909 (Dương-lịch), tại làng Rũng-Kim, tổng Công-Xá, phủ Lý-Nhân, tỉnh Nam-Hàn. Con trai trưởng cụ Phạm Văn Hạnh, cụ bà Lê Thị Giáo.

Tính ông rất trầm mặc, ông học tới năm thứ tư trường buổi tối bái khóa. Vì viên giám đốc trường này hành hạ học sinh và việc đê tảng cụ Phan Chu Trinh. Chính năm này (1927) ông đã làm bài Chiêu hồn nước và in tại nhà in Thành-Niên Hà-nội. Sau khi sách đó phát hành được mấy hôm thì ông bị bắt. Trong khi bị giam giữ, và tra tấn ông can đảm nhận trách nhiệm về phần mình.

Thoạt đầu người Pháp đưa ông về giam ở nhà Trừng Giỏi Tri Cụ (Bảo-Giang). Vì ông chưa đủ tuổi (tuổi thành định 21). Ở đây được ba tháng họ lại đưa ông về tại nhà pha Hỏa-Lò Hà-nội. Vì ông đã tuyên truyền và

đứng cầm đầu cho các người bị giam ở đây  
nói lên bạo động để phản đối cách đánh dập  
dã man của người Pháp.

Sau ba năm giam cầm ở nhà pha Hồ-Lò,  
đến năm 1930 thì ông được tua. Song trước  
khi tha, người Pháp đã tiêm cho ông một  
thú thuốc độc, nên sau này người ông tự  
nhiên cứ hao mòn đi mãi thuốc thang gì cũng  
không khỏi (theo lời thuật chuyện của người  
nhà) Chịu đựng được 5 năm thì ông mất,  
giữa ngày 24 tháng tư năm 1935. Thọ 26  
tuổi.

Lúc chết ông mặc áo-phục, và trước khi  
hấp hối Ông có nói với bà mẹ : « *nếu con  
sống được lấy hai năm nữa thi mẹ sẽ được  
sung sướng* »

Giấy phép số 168 S.. T  
ngày 30-7-45 của phòng  
Kiểm-duyệt Báo chí Bắc bộ

## SÀ LIM OÁN

Của ông Vũ-ván-Cảo, sinh quán làng Đồng-Tử, tổng Phù-Lưu, huyện An-Lão tỉnh Kiến-An. Một đảng viên V. N. Q. D. Đ bị giặc Pháp bắt giam trong Sà-lim, hỏa lò Hà-nội (tháng sáu năm 1929). Với những nỗi đau đớn khổ-sở của chế độ giam cầm, ông đã thoát ra những vần thơ ai-oán.

Ngoài ngực-toát mua dồn gió giật,  
Trong sa-lim ruột đứt lòng đau,  
Ai ơi! có thấu cơ mầu?  
Thân này hỏi với ngực sâu tội gì?  
Sốt nòi giống cờ chi deo vạ?  
Tiếc non sông ai chả một lòng!  
Sao mà bời vết tim lõng?  
Làm cho rẽ Lạc chia Hồng chưa thôi.  
Thần công-lý bên trời lắn mất.  
Quỷ văn-minh chặt đất làm càn.  
Biết đâu mà dài nỗi oan?  
Đã đầy đọa nước lại tan nát nhà?  
Nơi cõi-lý mẹ già thêm ngại,  
Chốn tha hương vợ dại càng lo  
Con thời trường nước ngày thơ!  
Nhà không có nóc! Bây giờ ở đâu?  
Ôn chín chữ cao sâu đã lỡ  
Sighia trăm năm hương lứa chưa tròn

(xem tiếp trang 18)

# CHIỀU HỒN NƯỚC

Cũng nhà cửa, cũng giang-san,  
Thế mà nước mắt nhà tan hỡi trời !  
Nghĩ lầm lúc dương cười hóa khóc,  
Muốn ra tay ngang-dọc, dọc-ngang.  
Vạch trời thét một tiếng vang,  
Cho thản tan với giang-san nước-nhà !  
Đồng-bào hỡi con nhà Đại-Việt,  
Có thản mà chẳng biết liệu đời.  
Tháng ngày lần lữa đợi thời,  
Ngần ngại ỷ-lại ở người ai thương.  
Nay sóng gió bỗn phuơng càng dữ,  
Tinh nết xưa còn giữ mãi sao.  
Đồng-bào chút rợt mầu đảo,  
Thương ôi tội nghiệp đời nào sót dây.  
Nên mau mau giây ngay kéo muộn,  
Mà sót thương đến chốn Nhị-Nùng.  
Xưa kia cũng lắm anh-hùng,  
Dọc-ngang trời đất vắng-vùng bè khơi.  
Xưa cũng có lắm người hào-kết,  
Trong một tay nắm hết sơn-hà.  
Nghìn thu gương vẫn không nhòa,  
Mở mày mở mặt con nhà Lạc-Long.

Non-sông vẫn non-sông gấm vóc,  
Cỏ cây xem vẫn mọc tốt tươi.  
Người xem cũng giáng con người,  
Cũng tai cũng mắt như đời khác chi.  
Cảnh như thế, tình thi như thế,  
Sông mà chi, sông để mà chi.  
Đời người đến thế còn gì,  
Nước-non đến thế còn gì nước-non.  
Nghĩ thân-thế héo hon tắc da,  
Trong non sông lã chã giòng chau.  
Một mình cảnh vắng đêm thâu,  
Muốn đem máu đỏ nhuộm màu giang san.  
Ngọn gió lọt đèn tàn hiu-hắt,  
Tiếng quốc kêu giày mặt anh-hùng.  
Nghiền răng nuốt cái thận thùng,  
Mà chiêu hồn cũ lại cùng non-sông.  
Hồn hối hồn con Hồng cháu Lạc.  
Bấy nhiêu lâu đói khát làm than.  
Bấy lâu thịt nát xương tan,  
Bấy lâu tim ruột thảm gan vi hồn.  
Hồn hối hồn ! kia non-nước cũ,  
Bấy nhiêu lâu mặt ủ mày chau,  
Bấy lâu ngâm tủi nuốt sầu,  
Bấy lâu hèn kém vì đâu hối hồn ?

Trong bốn bề bốn chốn dạ ngọc  
Ngầm năm châu khôn khóc nén lời.  
Đêm khuaya cinh vắng im trời,  
Khôn thiêng chẳng hối ! hồn ơi hồn về.  
Hồn trở về dừng mê mẫn nữa,  
Tinh nét xưa phải sửa từ giờ  
Hồn về hồn eõ cho nhở,  
Anh em Hồng-Lạc cõi bờ Việt-Nam.  
Hồn trở về chờ tham rượu thịt,  
Chờ tham nhà cao tit mây từng.  
Kia con chim ở trong rừng  
Kiếm mồi đâu có lạc chừng quên cây.  
Hồn trở về dừng say gái đẹp,  
Mà nặng tinh kẻ khép phòng thư.  
Đường đường một đẳng trượng-phu,  
Nhẽ đâu hồn chẳng đèn bù non-sông.  
Hồn trở về chờ mong giàu có,  
Mà ước ao xe nõ, ngựa kia  
Nghênh ngang mũ áo râu ria.  
Trăm nghìn năm vẫn còn bia miệng cười.  
Eõn trở về cõi đời chờ chán,  
Mà với đem lòng nản việc trần.  
Hột cơm tấm áo manh quần,  
Hồn ăn hồn mặc nợ nần trần-gian.

Hồn trở về bẩm gan mà chịu,  
Cảnh biệt-lý tinh hiếu đói đường.  
Trương-phu tri ở bốn phương,  
Nhẽ đâu hồn chỉ vẫn-vương nỗi nhà.  
Hồn trở về nguyệt-hoa chi nữa,  
Mà thoi đưa lần lữa qua ngày.  
Xưa nay những kẻ tinh say,  
Lòng mè có nghĩ việc hay bao giờ.  
Hồn trở về chờ chờ sức yếu,  
Mà hồn không định liệu dọc-ngang.  
Hoặc hồn bảo chẳng biết dang,  
Mà hồn không muốn vội vàng làm ngay.  
Hoặc hồn sợ tai báu và gió,  
Mà hồn đành phải bỏ non sông.  
Hoặc hồn quen thói phục-tòng,  
Mà hồn cám chịu cùng giòng ngựa trâu.  
Hoặc hồn thường cháo rau no đói,  
Nên hồn riêng mong khỏi cơ hàn.  
Hoặc hồn đã trải lầm than,  
Mà hồn bỏ mất cái gan tung hoành.  
Hoặc hồn ở thị thành phố-xá,  
Hoặc hồn trong túp lá lều tranh.  
Hoặc hồn trong chốn rừng xanh,

Hoặc hồn lẩn quắt ở quanh sơn-hà  
Hoặc hồn ở nước nhà chật hẹp,  
Hoặc hồn đi ăn nấp nước người.  
Đêm khuya cảnh vắng im trời,  
Khôn thiêng chẳng hời hồn ơi hồn về.  
Hồn trở về dừng mê mẫn nữa,  
Tinh nết xưa phải sửa từ giờ.  
Hồn về hồn cõi cho nhở,  
Anh em Hồng-Lạc cõi bờ Việt-Nam.  
Còn chí súng sương về vang,  
Băng đem da ngựa chiến-tràng bọc thây.  
Hồn trở về làm ngay ý muốn,  
Chớ rút rè sớm muộn sao nén.  
Lẽ thường thành bại đôi bên,  
Chớ đo đắn quá mà quên việc mình  
Hồn trở về hy sinh quyền-lợi;  
Mà tận tâm đổi với nước-non  
Dù mà thịt nát xương mòn,  
Cái bầu nhiệt huyết phải còn như xưa.  
Hồn trở về hồn mơ, hồn mộng,  
Nên hồn thành ra giống ngựa trâu.  
Hồn về hồn kíp đổi mau,  
Tự-do hành động mặc dầu dọc ngang.

Hồn trở về rèn gan đúc tri,  
Chờ có thèm những vị cao lương.  
Tháng ngày rửa muối rau tương,  
Còn hơn rượu thịt mà nương nhở người  
Hồn trở về soay trời đất lại,  
Hồn trở về tát hải đập sơn.  
Chờ nề gió kép mưa đơn,  
Mà đem gan trọi với cơn phong trần.  
Hồn hối hồn xa gần nghe thấy,  
Thì hun nén kip giây mà về.  
Hoặc hồn ở chốn thôn quê,  
Hoặc là hồn ở phủ kia lầu này..  
Nước non cũ bấy nay khao khát,  
Ngày ấy qua, ngày khác lại qua.  
Mấy phen lệ rõ, máu xa.  
Mấy phen xót xót xa xa lòng vàng  
Mong hồn tỉnh, hồn càng không tỉnh,  
 Mong hồn về, hồn định không về  
Non-sông hồn rửa lời thề,  
Cho non nước khỏi trăm bè làm than.  
Hồn hối hồn giang san là thề,  
Giống Lạc-Hồng tôi kẽ hồn hay :  
Kẽ từ hồn lạc đến nay,  
Đêm đêm khóc khóc ngày ngày than than.

Cũng có kẻ trên ngàn rõ mău,  
Cũng có người nương náu phuong xa.  
Cũng người bỏ cửa bỏ nhà,  
Cũng người lo nghĩ tuyết xa mái đầu.  
Cũng có kẻ làm trâu làm ngựa,  
Cũng có người đầy-tớ con đói.  
Cũng thằng buôn giống bán nòi,  
Khòn thiêng chăng hỡi hồn coi cho tường.  
Có mồm nòi không đường mà nói,  
Có chân tay người chói chân tay.  
Mập mờ không biết giờ hazy,  
Ù ù các các công này việc kia.  
Hồn hỡi hồn đêm khuya canh vắng,  
Hồn nghe hồn có đắng cay không.  
Tôi đây cũng rọi máu hồng,  
Cũng sương cũng thịt con Rồng cháu Tiên.  
Trông thấy cảnh mà diên mà giải,  
Trông thấy tình mà giải mà diên,  
Mà sao không thể ngồi yên,  
Ba câu giàn ruột tôi biên mời hồn.  
Hồn nghe thấy nên chồn tác dạ,  
Hồn nghe xong nên khá mà về.  
Chờ đứng tinh tinh mê mê,

Chợ đứng đơ dân trặc bề sâu nồng.  
Hồn trở về non-sông nước cũ,  
Mà mau mau giết lũ tham tàn.  
Mau mau giết đứa hại dân,  
Túi tham giám chứa bạc vàng của dân.  
Hồn trở về cho dân tỉnh lại,  
Không ngu ngu dại dại như xưa  
Không còn khó nhọc sớm trưa,  
Không còn nắng nắng mưa mưa rãi rầu.  
Hồn trở về mau mau hồn hối,  
Hồn trở về tôi đợi tôi mong.  
Hồn về tờ-diềm non-sông,  
Hồn về giạy giỗ con Rồng cháu Tiên.  
Ngọn gió lọt đèn tàn hiu hắt,  
Đầu khêng còn nước mắt hãy còn.  
Hồi hồn nước nước non non,  
Hồn về tôi săn lòng sơn giúp hồn,  
Tôi đây cũng không khôn cho lắm,  
Nhưng cũng không dại lắm cho nhiều  
Tôi nay ch? một lòng yêu,  
Nên mong nên mỏi nên chiêu hồn về.  
Hồn hối hồn hè hồn hối.  
Hồn hối hồn hồn hối hồn ơi !

Đêm khuya cảnh vắng im trời,  
Khôn thiêng chăng hối hồn ơi hồn về.  
Bút viết song tai nghe miệng đọc,  
Miệng đọc song rót ngọc rõ xa.  
Rõ xa nên chữ hóa nhòa,  
Hóa nhòa nên mới in ra nghìn tờ.  
In nghìn tờ mà đưa công chúng,  
Công chúng xem mong bụng dõi dần,  
Đői rồi thức kẻ xa gần,  
Rằng mau nên trả nợ nần non-sông.

PHẠM - TẤT - ĐẮC

(1927)

## BÀI CA PHỤC QUỐC

(Đăng trong báo Việt-Hồn ở  
Hải-ngoại gửi về.)

Trông cổ-quốc lòng đau khôn xiết  
Sáu mươi năm Nam-Việt làm than !  
Thương thay nước mắt nhà tan,  
Dưới sông máu chảy trên ngàn xương phơi.  
Thân nô-lệ làm tôi tớ Pháp,  
Biết bao giờ cho thoát cơ-hàn.  
Than ôi ! Nam-Việt giang-sạn,  
Người nhiều đất rộng kho tàng sạch không !  
Dân lao khổ rét hôm đói tối :  
Thuế nặng nề lại giới quan thảm.  
Cường-quyền theo thói giã-man,  
Bạc vàng vò vét minh làm chúng sợi.  
Đồng-bào hối liệu thời đứng-dạy.  
Tuốt gươm ra đòi lấy san-hà,  
Chém giết giặc dựng cơ-đồ  
Tự cường, tự trị phỏng nhờ cậy ai.  
Thương quý nhau một mai sung sướng  
Quyết một lòng thờ phụng quốc-gia.  
Nước non vẫn nước non nhà

Giang - san Bồng - Lạc vẫn là giang - san,  
Kẻ bất nghĩa buôn dân bán nước,  
Người chí cao vẫn ước phục thù.

Góm thay cho đứa thất phu.

Làm trai chẳng biết phục thù nước non  
Nước đã mất thân còn khá tiếc  
Nhà đã tan phải biết trả hờn.

Anh hùng nghĩa - sĩ danh thơm  
Sử sanh tim chép sớm hôm phụng thờ.

Trần Hưng - Đạo thủa xưa đuỗi giặc.

Ấu, Nhị Trưng quân Bắc cung gòm !

Lê Viương khởi nghĩa Lam-Sơn,  
Xông tên đốt pháo đèn ơn nước n bà.

Quốc dân hối ! thân ta phải liệu  
Có học hành, lánh rượu xa chè,

Thuốc phiện, thứ ấy mới ghê  
Rõ ràng thuốc độc để mê hại người  
Tinh giác dạy kéo đời ngắn ngủi  
Cố bước lên kéo túi Tiên Rồng

Đồng tâm hiệp lực thành công  
Thương nhau phải nhớ non sông nòi vàng.

Trai anh hùng phai gan chiến - địa  
Gái trung trinh kết nghĩa tao - khang  
Cùng nhau giết giỗng tham tàn

Đuôi xa bờ cõi súra sang biển thùy  
Đụng dàn chủ dương uy châu Á:  
Đem tự do và cả trời Nam,  
Cuộc đời mở hội doanh hoàn  
Việt-Nam dân quốc giang san thái bình.  
Lừng lẫy tiếng dân vinh quốc thái!  
Đem máu đào đổi lấy phần minh  
Mấy nhời nhẫn nãu định ninh.  
Làm người phải biết nhục vinh ở đời.  
Quốc dân hỡi! nay thời đã đến  
Đem súng đồng cung kiếm trỗi ra.  
Chỉ giờ thề với sơn hà  
Quyết lòng nợ nước thù nhà trả xong  
Quân tàn bạo cỏn con chỉ nứa  
Mà đẽ huề mà tựa ở người.  
Nào ai sót giỗng thương nòi  
Đồng tâm nạp súng ta đòi sang san,  
Dụng độc lập vẻ vang biết mấy  
Cõi Á-Đông vùng vẫy Việt-Nam.  
Chờ cho da trắng đẽ vàng  
Nghìn năm tiêng đẽ muôn vàn xâu xa,  
Kia Xiêm, Nhật, Trung - Hoa trước mặt  
Chì anh hùng chiếm đoạt Tây phương

Noi gương măy nước hùng cường  
Dựng cờ khởi nghĩa khôi đường lao lung  
Đông bào hối thử trong cho xiết  
Ma-lac-Kha còn biết phục thù,  
    Si ri (Sýrie) dân chẳng phải ngù.  
Đem hòn máu đỏ đền bù nước non,  
Người như thế ta còn ngủ mãi  
Cố gắng lên thắng bại là thường,  
    Anh hùng hào kiệt bốn phương  
Cùng nhau ta quyết mở đường can qua  
Chờ có sờ súc ta yếu mảnh  
Đã có ngoài cách mệnh giúp công  
    Chỉ chờ nội ứng là xong  
Anh em sum họp, súng đồng ngoài cho  
Đồng bang ta chờ, chờ cùng đợi  
Đất dẫu nhau bước tới văn minh.  
    Xa xôi bày tỏ chút tình  
Chúc cho Nam Việt hiền vinh đời đời

Hoài-Tân sao lục

Đạo thường lối cả với con  
Ôi! thân đến thế, thân còn ra chi?  
Bịt hai mắt tưởng vì bốn mặt  
Bó hai chân cùm chặt bốn phương  
Tháng ngày chết một gian buồng.  
Nước non thu lại một chuồng ngựa trâu!  
Miệng chưa trải cá rau oan-trái,  
Mũi không quen cút đái phong-trần.  
Sói hùm kè gửi chiếc thân.  
Biết bao thảm nhục với quan bạo-tàn!  
Thảm nhất lúc dao hàn cắt ruột,  
Thảm nhất khi lửa nhiệt đốt da,  
Trông người đã đỏ mắt hoa,  
Mặt mình nào có một ma nào nhìn.  
Thảm nhất lúc làm quen với chuột,  
Thảm nhất khi ngồi suốt cả đêm,  
Mơ-màng tưởng chốn thư-hiên,  
Giờ tay rờ mài bao đêm đốt đèn.  
Thảm nhất lúc mong tin chẳng có,  
Thảm nhất khi ngửa cổ trông giờ,  
Trông giờ nào thấy đau giờ  
Ngoài hàng giây điện một vải lá rung...  
Thảm nhất lúc soi khung cửa chớp,

Thảm nhất khi thấy nước da chì !

Râu ria như đuôi xuân đi,

Tiếc xuân ta những mảng vì nước non.

Còn nỗi nhục; nhục khôn xiết tả,

Nhục bao nhiêu người hả bấy nhiêu.

Tội gì mà lại đặt điều

Thân sao đã đủ trăm chiều nhục chưa ?

Nhục nhất lúc nắng mưa thui-thủi,

Nhục nhất khi chịu chời sơi sỏi !

Tận, từ người chẳng tiếc lời.

Nghĩ thân vô-tội nhưng đời bất-lương !

Nhục nhất lúc thân truồng\* như rộng.

Nhục nhất khi thân sống nhường trâu.

Ra vào cảm mặt cúi đầu,

Cúi luôn cả bọn quân hầu, quân sai !

Nhục nhất lúc thày cai quan quản,

Sách cửa vào lục-kham trước sau,

Giang-sạn nào có gì đâu ?

Cái thia, cái bát cũng thâu đem trinh !

Thảm nhường ấy có mình với bóng !

Thảm nhường kia có bóng theo mình !

Sớm khuya ôm khối u-tình,

Tháng ngày thêm mối bất-bình càng to,

Lệ hưng - phế chưa khô mặt đất,  
Sóng tang - thương còn ngắt ngang giờ.

Sống còn khó lâm ai ơi !  
Mà thân hèn yếu là đời lao-lung !

Ngẫm thế - sự buồn trông thân-thề  
Ngẫm cơ - đồ như sé tâm can !

Giết người là lũ gian-ngoan,  
Làm cho vỡ nước tan đàn như chơi !

Đập sòng sắt hỏi người ngộ nạn,  
Giậm sàn-lim gọi bạn hám oan,

Giang-san này hối giang-san !  
Thề xưa còn lỡ hương tàn còn thơm.

Trần - khắc - Hán sao lực

## ĐỒNG - BAO ĐỨNG SƠ CHẾT !

(Lời khuyên - khích quắc - dân của cụ Nguyễn-  
thương - Hiền. Cụ viết ra khi được tin vua Hàm  
Nghi bị bọn thực dân Pháp bắt giam rồi đưa  
đi an-trí).

Nghĩ càng ngẫm, thấy càng thống-thiết !  
Tôi thay dân Nam-Việt, là tôi,

Thấy kỳ Nhật-báo vừa rồi,  
Biếp - vua an-trí đứng ngồi thở-than !

Hai Giồng lệ chan chan, chứa-chứa !

Muốn kêu trời, thở chảng ra hơi  
Nõm-na tay thảo mây lời,  
Máu hòa ngòi bút sụt-sùi đắng-cay !  
Anh em bối, có hagy-chảng ta ?  
Đeo thế này, nhục-nhã hay không ?

Nước xưa vẫn có anh-hùng.  
Đứng làm phu-chủ ở trong giỗng nòi.  
Đai chỉ biều (?) dẹp ngoài, yên nước,  
Hai mươi năm vẫn được yên lành.  
Vua Lê đánh đuổi giặc Minh,  
Muôn dân đội đức thái-binh âu-.ca.

Từ hơn bốn mươi năm trở lại,  
Giặc Pháp làm thảm hại đến đâu.  
Ngoài thời bảo-hộ mượn mầu,  
Trong thời moi khoét như sâu đục dần,  
Nó vơ-vết của dân tàn-hại,  
Lại đem vua làm cái đầu gà.  
Chính-quyền ở cả người ta,  
Vua thời vua vậy, vua mà sướng chi ?  
Ngồi tro đó sì sì tượng gỗ,  
Khác chi là bóp cò, vạn hàm.

Mất quyền thời cũng đã cam,  
Thấy đau đớn biết làm thế nào ?

Nó thấy bờ, nó đào đến gốc,  
Cố làm cho sỉ - nhục mới thôi.

Hai - mươi tháng sáu năm Mùi,  
Giả vờ tĩnh - dưỡng, cất ngôi rõ - ràng  
Cuộp ẩn - bảo đưa sang cơ - mật,  
Trương - như - Cương nự - nụt thực đứng đầu.

Than ôi ! trời thảm đất sâu,  
Núi cao lở, ngọn, sông sâu cạn giòng,  
Sự đau sự lạ - lùng đến thế,  
Chợt tai nghe mất via, giật mình,  
Mơ - màng đất đỏ trời xanh,  
Thôi thôi ! Địa - nghĩa thiêng kinh còn gì.  
Bảo rằng tội, tội chỉ với nó,  
Bảo rằng đau, nào có đau chi ?

Một là chẳng nhượng Bắc - Kỳ,  
Hai là Khâm - sứ mấy khi mang ầm,  
Ba là dạ nhũng quân nô - lệ  
Bán vua đi làm kế lợi minh,  
Nó xem đã rõ tâm minh  
Cho nên nó mời liệu vanh đem đi.  
Bảo - hộ thế ra gì bảo - hộ  
Khắp địa - cầu đâu có thể đâu.

Muốn sao, muốn vây mặc đầu,  
Gó vua như thế gó đầu trẻ con !  
Nước không vua, sao còn là nước,  
Dân không vua, sao được là dân ?  
Kiếm, ông còn có quân - thần,  
Hưởng chí nghĩa trọng, nhân luân đó mà,  
Sao không kẻ sót - sa đến ruột,  
Sao không ngời đau buốt đến xương ?  
Sao không biết chữ Cương - thường,  
Sao không biết liệu mở đường cầu sinh.  
Hay tại khí anh - linh tan - hết,  
Chẳng sinh ra anh - kiệt, hùng hào  
Cho nên chịu chết thằng ngao,  
Nó cào, nó cắn thế nào cũng thây !  
Ta chỉ sợ như cây đứt rẽ,  
Cành lá kia có khỏe được đâu ?  
Hùm thiêng khỉ đã mất đầu  
Vượt nanh, trơ đó dẽ hầu chống ai ?  
Quan chỉ sẵn nó sai, nó khiến,  
Dân tha hồ nó thiến, nó băm !  
Ai ơi ! sao chẳng giật mình,  
Chim lồng, cá chậu bắn dành tới nơi.  
Gương Ấn - độ đã bầy trước mặt,

Bảng Phi - chau chæt - ngất bên mình,

Thôi đừng bảo nó công - binh,

Thôi đừng bảo nó có tình yêu ta.

Đừng bảo nó thực - thà bảo - hộ,

Cũng đừng hòng mờ tỏ, ta hay,

Thôi đừng lấy nó làm thầy

Lợn chuồng nuôi béo cả ngày, chẳng sai.

Thôi đừng có khoe tài khoe, giỏi,

Mà bỏ vua chẳng nói chẳng răng.

Đồng - bào, nghĩ đến cho chẳng ?

Làm người nghĩa cả, chỉ bằng chữ Trung

Liệu phái cãi, số lồng mà nhảy,

Ghớ trơ - trơ đứng vậy trong vòng.

Trước là giữ được chữ Trung,

Sau là chẳng thẹn nực không có người.

Khi đang sợ chæt, thì trời mới chứng,

Người có trung mới đáng được đời.

Vật kia, tượng nọ, ai ơi !

Ai người thái - học, ai người quân - dương,

Chữ chính - khí làm gương thiên - cõ,

Mảnh đơn - tâm đừng chủ trong đời !

Khuyên ai đừng có đội trời,

Thề cũng làm được tối, nơi pheo này.

MAI-SƠN N. T. H,

HẾT



NÊN ĐỌC BÁO

# QUỐC-GIA

BÁO TIN TỨC RA NGÀY CHỦ NHẬT

Giá : 1\$50