

1929-06-28
beantw.

61

Philharmon 20 VII 29

20/6 29.

Geachte Collega!

Uw treffenden grondwettelijk
artikel in de Telegraaf over
Iran en Janziboe geeft mij
een welkome aanleiding tot
een zeldzamen stap, waarvan
inloopken een Duitsche ambt-
genoot van de Staat een
navolgenswaardig voorbeeld gaf.
Ik wille u namelijk de hand
reiken tot een afgekeerde bezuening
na een vluchtige en oppervlakkig
schermspeling in 1883(?) over
de verhouding tusschen Islam
en wet, welke is wellicht de
ontgaan maar mij werd herinnert

door het 50 jarig jubileum-
nummer van de Indische
Gids, waarin. Onze beide nummers
als outste overlevende mede-
werkers broederlyk worden
vermeld (door den tuitgenis).
In die bijna halve eeuw
ziet gij als geleerde mij zoned
twyfel boven het hoofd gewaagen;
doch niet ruwe wetenschappelyke
superioriteit. Nocheere flauwe
herinnering van den destyds
gewaarden pennestryk verklaande
mij zekere thersheid jegens
den Oudeen ambtgenoot (+) -
Nochein andere sentimentaliteit.
Zoo gij wilt. deed mij deze
bekenzen. Eene zeer geliefde
jongste zuster overleed in 1880
Mevr. Dockernus de Louis

te gretten bij de geboorte van
haar kind - thans Mevr. Dr.
van Siegenbeek van Herkelom
te Rotterdam - en verlangde
ruim Schoonvader bij haar
onttraerend jeugdyg sterfbed.
Wellicht verstant gij de
wandoeningen, die een en ander
bijeem. Meer dan 20 jarige moeders
wekten en hem bevrogen tot
het schryven dezer min of
meer pijnlyke regels.
Doch jam Satis. Alleen
moet ik u nog zeggen, dat
de nalazing der briefwisseling
van 1885 mij ten hoogste heeft
verrast ombent ons wederkerig
standpunt in Europeit. toenmalig
Gelooft mij met Collegialen zin
vriende J. de Louis

(+) gephormuleerd op 11 Juni 1889