

DE AVONDBODE,

ABONNEMENT

AAR HET BUREAU VAN HET BLAD,
Warmoesstraat, N^o. 206.

En bij alle Boekhandlaars en Postkantoren van het Rijk.

Brieven, Gelden, enz., moeten franco
worden ingezonden.

ALGEMEEN NIEUWSBLAD

PREZEN

VOOR 3 MAANDE,

te Amsterdam..... f. 1.75.
en Buitensteden franco..... f. 2.

Advertentien.

ZEVEN REGELS of minder..... f. 1.75.
Elken regel meer..... f. 25.
REGEL voor elke advertentie en herhaling..... f. 35.

voor Staatkunde, Handel, Nijverheid, Landbouw, Kunsten en Wetenschappen.

ATHENÆA.

Bij het lezen van dit opschrift zal wellicht meer dan een der lezers vragen: wat is een Athenæum? Een Athenæum, antwoorden wij, is noch eene Hoogeschool, noch eene latijnsche school; doch heeft meer overeenkomst met eene Hoogeschool, dan met eene latijnsche school. De jongeling, die zijnen cursus op de latijnsche school geëindigd, en daarvan het getuigschrift ontvangen heeft, kan zich evenzeer tot admisie aanmelden bij een Athenæum, als bij eene Universiteit. Verkiest hij aan de laatste zijne hogere studien te voltooien, dan blijft hij buiten alle aaraking met een Athenæum. In het omgekeerde geval is het zoo niet. Aan een Athenæum studerende, komt hij evenwel met de Hoogeschool in aanraking, want daar alleen is het, dat hij zijne academische graden kan verkrijgen. Aan de Hoogeschool verwerft hij het meesterschap in de regten, het doctoraat in medicijnen, letteren enz.

Uit deze omschrijving van een Athenæum schijnt als slotsom te mogen worden afgeleid, dat, vermits in Nederland, voor eene bevolking van dertig miljoen zielen, drie Universiteiten bestaan, bij ons de Athenæa niet volstrekt noodig zijn. Deze redenering wint nog aan in kracht, wanneer wij ons vaderland bij andere beschaafde Staten, zoo als b. v. met het Koninkrijk Pruisen, vergelijken, over welks inrigtingen van onderwijs, hier te lande en elders, niet dan met lof gesproken wordt. Dáár telt men eene bevolking van dertien à veertien miljoen inwoners, en heeft men zes Hoogescholen, dat is slechts het dubbeld getal Hoogescholen voor eene vijfvoudige bevolking.

De bedenking schijnt daarom ook te zijn opgekomen, of de Athenæa al dan niet als overtoellig zijn aan te merken; althans uit het reeds besproken verslag over het onderwijs in 1836 blijkt, dat de Staats-kommissie ook in last had te onderzoeken, of het Athenæum te Franeker, zonder kwetsing van wetenschappelijke of andere belangen, zoude kunnen vernietigd worden? — Uit het bepaalde oogenpunt van waar de kommissie uitging, werd deze vraag ontkennend beantwoord, en uit zoodanig oogenpunt verbeelden wij ons, dat de kommissie te recht in diervoore geantwoord heeft.

Geheel iets anders zoude het misschien geweest zijn, wanneer de vraag geweest ware: raken de Athenæa een nuttigen en doelmatigen prikkel uit in het hooger onderwijs? — Of: zou de vernietiging dier inrigtingen van hooger onderwijs kunnen plaats grijpen, zonder aan grondige studien te kort te doen? Niemand, der zake kundig, zal beweren, dat het noodzakelijk is voor eenen jongeling, om zich, hetzij uitsluitend aan een Athenæum te vormen, of zelfs om eenigen tijd aan een Athenæum te studeren, alvorens de Hoogeschool te bezoeken. En in geval dit niet met grond kan bevoerd worden, waartoe dan de Athenæa? Immers, wanneer men in het algemeen de inrigting der Athenæa nagaat, dan bewijst, onzes inziens, de doelmatigheid van de inrigting onzer Hoogescholen tegen de onmisbaarheid der Athenæa. Hoe klein toch is het personeel aan de Athenæa, waar, al erkennen wij ook den hoogsten en uitgebreidsten graad van bekwaamheden bij de hoopleeraren, de mogelijkheid niet bestaat om alle die vakken, welke aan de Hoogescholen gedoceerd worden, behoorlijk te onderwijzen. Zelfs in de veronderstelling, dat somwijlen in enig enkel vak de jongeling aan het Athenæum een bet- en vollediger onderwijs zoude kunnen genieten; gelden dan in weerwil daarvan niet nog dezelfde gronden tegen de Athenæa, welke tegen de Faculteitsscholen met rede zijn in te brengen.

Wij bezitten thans drie Athenæa in ons vaderland: te Amsterdam, gesticht in 1622, doch waarvan men wil, dat de grondslagen reeds gelegd werden in de geleerde school, welke aldaar bij den aanvang der 15de eeuw haar aanzien verscheidigd was aan Willem en Jan Eggert of Eggertz (1); te Deventer, waarvan men de stichting doet ophooven tot Goert Groete van Groningen, die met der dood in de 14de eeuw te Deventer eene school of broederschap stichtte, waaruit onder andere geleerde mannen ook Erasmus is voortgekomen; en te Franeker, alwaar het Athenæum een overblijfsel is der Hoogeschool te dier stede, in 1585 gesticht. Bij allen is de oorsprong eerwaardig; en wanneer wij slechts die omstandigheden in aanmerking nemen, verdienen ze voorzeker in aanwezig te worden behouden. Wil

(1) Willem Eggert stond zeer in gunst bij Graaf Willem VI, onder wien een bestuurder van Holland werd, en met de B. erlijkheid van Purmerende begiftigd is.

men onderzoeken, welke der Athenæa de geleerdste mannen tot hoopleeraren heeft gehad, of welke de grootste vernutten onder zijne kweekelingen heeft mogen tellen; het kan niet missen, of Amsterdam is in staat van beiden de meesten op te noemen, omdat aldaar het getal kweekelingen grooter is geweest, zowel als het getal professoren; het zoo even gezagde, omtrent de geringheid van het personeel, geldt niet dáár.

Van de drie inrigtingen zijn die te Amsterdam en te Deventer stedelijk; alleen het Athenæum te Franeker is een Rijk-Athenæum. Dááron betrof de vraag, aan de staats-kommissie voorgesteld, enkel de inrigting te Franeker. — Wanneer men de verslagen omtrent die drie inrigtingen raadpleegt, dan zoude het stilzwijgen, dat gewoonlijk omtrent Amsterdam en Deventer wordt in acht genomen, sommigen op het vermoeden kunnen brengen, alsof die beide niet stonden onder het toezigt des Gouvernements; maar dat toezigt komt overal te pas, waar het onderwijs meer is dan huisonderwijs aan kinderen van een en hetzelfde huizezin. De omstandigheid, dat de steden Amsterdam en Deventer in al de kosten dier inrigtingen voorzien, doet niet ter zaak.

Naar ons gevoelen, maakt de oprigting van Godgeleerde kweekscholen of Seminaria voor onderscheidene gezindheden eene instelling voor hooger onderwijs te Amsterdam onmisbaar. Misschien ware het uit dien hoofde zelfs raadzaam aan het Athenæum albaar nog meer uitbreiding te geven, en hetzelfde, uit aanmerking der bestaande Seminaria, tot eene Hoogeschool te verheffen, en met de drie bestaande Hoogescholen gelijk te stellen.

NEDERLAND.

AMSTERDAM 8 Aug. Eergisteren hebben de leden der binnen deze hoofdstad gevestigde Mobile Society, ter herinnering van den roerrijken tien-daagschen veldtocht, een feestmaal in den tuin de Nederlanden gehouden; voorts vernemen wij, dat heden avond het lokaal der genoemde societieit, in de Kalverstraat, prachtig zal geillumineerd worden, en onder anderen met een uitmuntend feeststuk, op eene geschiedkundige chassinet prijken, waarop al de verschillende vestigingen en wapenstukken der Amsterdamsche schutterij van den jaare 1308, bij gelege van den togt tegen de Vlamingen, tot op den tegenwoordigen dag, zijn aangegeekend.

Door Z. M. zijn tot kadetten aan de Koninklijke militaire akademie te Breda benoemd, de jongelieden J. Strootman, G. A. J. D. van Hoey Schilthouwer, W. B. Bronkhorst, T. G. H. Driessen, S. C. L. Mesch, J. W. H. Roger, B. A. de Quaij en L. E. Mansfeld.

Ingevolge daartoe ontvangen aanschrijving van Z. Exc. den minister van Binnenlandsche zaken, dd. 1 Junij 1838, n^o. 110, 2de afdeling, hebben de gedeputeerde staten van Noord-Holland ter kennis van de stedelijke en gemeente-besturen in dit gewest gebracht, dat Z. M., op daartoe aan Hoogstedenzelve gedane vraag, heeft in toelichting gegeven, geene genoegzame redenen te hebben gevonden, om de onbepaalde verlofgangens der nationale militie, mobilie schutterij en vrijwillige korpsen, vrij te stellen van den omslag der gemeentelasten en het verrigten van hand- en spandiensten of dergelijke prestatien, voor zoo veel zij overigens in de termen vallen van tot die lasten en diensten verplicht te zijn.

— Maar men verneemt, dat de kommissie tot de zaken der Protestantse kerken in Negerslands Oost- en West-Indiën voortaan op den eersten woensdag in de maand Maart, telken jaer, vaacen tot het afnemen van examina van degenen, die, op Nederlandse Hoogescholen of Athenæa hebbende gestudeerd, begeeren in de kerkdienst van buitenlandsche kolonien geplaatst te worden; zultende dezelve tot dat einde, vier weken te voren, bij den secretaris der kommissie, den Wel-Eerw. heere Lens, alhier, franco behooren over te leggen de noodige akademische en kerkelijke getuigschriften, benevens een schriftelijk bewijs van hune bepaalde bestemming.

— Van Batavia wordt berigt, dat op de hoofdplaats van de residentie Bantam een gemeenschappelijk kerkgebouw voor Protestanten en Rooms-Katholijken gebouwd zou worden; waartoe het plan, bij eene bezoekeris van den heer Riddingh, th. Dr. en predikant te Batavia, was ontworpen, en waarvoor de noodige penningen uit vrijwillige giften, zowal aldaar als te Batavia, zouden worden bijeenverzameld, en ter bevordering van welke godsdienstige bedoeling de gouverneur-generaal aan de geestelijken van beide gezindheden te Batavia verlof gegeven had, om aldaar vier malen 's jaars dienst te verrigten.

— Bij eene dispositie van Z. Exc. den Minister van Staat, belast met

de generale directie over de zaken der Hervormde Kerk enz., is vastgesteld, dat, wanneer geëmmatriculeerde leden van Israëlitische gemeenten, ten gevolge der vastgestelde bepalingen, de praerogatiaven der immatriculatie hebben verloren, of die in het vervolg mogten komen te verliezen, derzelve, vóór het tijdstip van dit verlies geboren, ongehuwde kinderen, hetzij zoon of dochter, nogtans het regt behouden, om, bij eventueel huwelijk, tegen betaling van het hiervoor bepaalde bedrag, zich in de kerkelijke gemeente, alwaar hune ouders of voorouders de immatriculatie-regten verkregen of genoten hebben, als geëmmatriculeerde leden der gemeente te kunnen doen inschrijven; terwijl zij, gedurende derzelve ongehuwden staat, als kinderen van geëmmatriculeerde leden steeds zullen worden beschouwd, zoodat het verlies der praerogatiaven alleen als personeel zal worden beschouwd.

's GRAVENHAGE 7 Aug. Naar men verzekert, zal Z. M. de Koning zich, tegen het einde der maand, naar het kamp bij Reijen begeven, om de troepen, die aldaar gekampeerd zijn, in oogenchouw te nemen.

— Z. K. H. de Prins van Oranje en Z. K. H. de Erfprins vertrekken morgen naar Tilburg. Morgen zullen de troepen, het tweede kamp uitmakende, bij Reijen vereenigd zijn.

— Heden morgen heeft Z. K. H. de Prins van Oranje een dejeuner gegeven op Zorgvliet, hetwelk door de leden der Koninklijke familie is bijgewoond.

— Gisteren is alhier een Pruisisch kabinetskoerier aangekomen, Breda 7 Aug. Omstreeks een ure dezen middag is, onder fraai hoornmuzik, onze vesting binnengemarcheerd het schoone 2de bataljon der afdeling grenadiers, gekommandeerd worden door den majoor van Poolsum Booy, hetwelk D. zondag gisteren met 's Graveshage voortrokken is; hetzelfde is bij de ingezetenen ingekwartierd en zal morgen ochtend zijnen marsch naar het kamp voortzetten. De verdere garnizoens-verandering, welke gisteren door ons alhier op handen zijnde vermeld werd, heeft heden plaats gehad; terwijl overigens nog in den vroegen ochtend door deze stad gekomen is het 2de bataljon der 8ste afdeling infanterie, van Bergen-op-Zoom naar het kamp gaande.

BERGEN OP ZOOM 6 Aug. Op gisteren en heden zijn alhier uitgemarcheerd het 1ste bataljon der 8ste afdeling infanterie, onder bevel van den majoor Wilhelms, en het 2de bataljon, onder bevel van den majoor van der Heyden, ook ingekwartierd; het 1ste en 2de bataljon der 1ste afdeling, onder bevel van de majors van Windsheim en Umbgrove.

Een groot gedeelte der bestellingen en verdere werkzaamheden aan de fortificatiën zijn voltooid.

NIEZEGEN 7 Aug. Als eene bijzonderheid kan vermeld worden, dat op gisteren, op het bureau van den Burgerlijken Stand alhier, aangegeven is, de geboorte van vier tweeling-paren, waarvan een paar geboren is den 4den Augustus en de drie overige tweeling-paren geboren zijn, op hetzelfde uur van den 5den Augustus.

— Gisteren morgen vertrok van hier naar het kamp bij Reijen de staf en het tweede bataljon der 9de afdeling infanterie, en des middags keerde de staf en het tweede bataljon der 2de afdeling infanterie van daar waarts terug. Het eerste bataljon dier afdeling is te Grave achter gebleven, en aldaar gedurende eene maand garnizoen te houden, en daarna mede alhier terug te komen. Ook is de staf der 2de divisie in dit hoofdkwartier, uit het kamp bij Reijen, aangekomen.

LEEUWARDEN 6 Aug. Op Vrijdag den 3 dezer heeft alhier de jaarlijkse harddraverij, vastgesteld bij besluit van Z. M. den Koning van den 31 Mei 1823, op de gewone plegtige wijze plaats gehad. Twaalf van de meest bekende harddravers hadden zich ter mededinging naar den prijs, bestaande in eene keurig hewerkte gouden zweep, aangegeven, dewelke is behaald geworden door het paard, in eigendom toebehoorende aan den heer A. van der Hoop, te Amsterdam.

HELDER 6 Aug. In deze gemeente is aangekomen de Prins van Reuss de Schleiz en gevolg; Z. H. bezigtigt het merkwaardige en zal heden avond weder vertrekken.

HOORN 7 Aug. Groot is de rouw onder de ingezetenen over het verlies onzer fraaje kerk, het grootste sieraad dezer stad. De belandende huizen hebben niet geleden, hoewel de vrees aanvankelijk groot was. De kerk is geheel uitgebrand en maakt eene ontzagwekkende vertooning, daar het metselwerk, van alle pleister en sieraden ontbloot, het bewijs oplevert van eene

MEMOIREN.

WILLEM DE EERSTE.

Behoort aan de dankbaarheid, in de rei der deugden, een voorname rang, dan voorzeker is het pligt, de verdiensten van die voorname mannen, welke heersders van volken en grondleggers van Staten waren, in behoorlijk licht te plaatsen, en hunne gedachtenis bij het nageslacht te doen voortleven.

Onder die groote helden de stichter van Noord-Nederlands vrijheid, WILLEM I, ontwijfelen wij eene voorname plaats. Hij is eene van die weinige heldere sterren der geschiedenis, welke licht, verwachting en vertrouwen schonken, te midden van zoo vele duisternis, als, in de zestiende eeuw, aan Europa zulk een treurig aanzien gaf.

Zoo vaak WILLEM I, zoo dikwerf vader WILLEM genoemd wordt, denkt men van zelf aan den bevrijder der voorname Republiek, den vestiger der onafhankelijkheid van de Nederlandse gewesten, eenmaal, door de loie van Utrecht nauwer aan elkander verbonden; ook wij willen hem, als zoodanig, gedenken; maar tevens niet onopgemerkt laten, wat hij was, wat hij deed voor Zuidelijk Nederland, voor België, om ook de bewoners daarvan aan wegdren dwang te onttrekken, en te doen deelen in alle die voorregten, door welke Noord-Nederland vroeger tot zulk een welstand, ja tot zulk een aanzien onder de Mogendheden van Europa, gekomen, als waarvan de sporen niet licht-bijk worden uitgewischt. Ook te dezen aanzien heeft hij een' onsterfelijkheid roem verworven; ook hier behooren zijne verdiensten niet voorbij gezien te worden.

Onze WILLEM I, als PRINS VAN ORANJE (blijkens de genealogie van zijn stamhuis), WILLEM IX, werd geboren den 16den April van het jaer 1533, uit WILLEM VAN NASSAU en JULIANA VAN STOLBERG, die gezegde moeder, welke op haar vijf-en-zeventigste jaer zich verheugen mocht in hooftend drie-en-twintig kinderen en kinds-kinderen, uit haar voortgekomen. Zijn vader ontviel hem, toen hij nog maar negen jaar oud was. De Keizer KARL V liet hem in zijne kamer opvoeden. Gaarne onderhield hij zich met hem; pleegde met hem raad van zeer jong af; schonk hem zijn onbepaald vertrouwen; liet hem de geheime gebouren van ambassadeurs

en anderen bijwonen, en zoo hoog stond de nog jeugdige ORANJE in aching, dat toen KARL, MAXIMILIAAN VAN EGMOND voor zijne diensten willende beloonen met diens graafschap Buren tot een hertogdom te verheffen, deze daarvoor bedankte; doch, in plaats daarvan, den Keizer verzocht, wel het huwelijk zijner erfdochter ANNA met den PRINS VAN ORANJE te willen bewerken. KARL voldeed daaraan, en dat huwelijk werd in 1550 voltrokken.

Het is waar, de voorvaderen van WILLEM I, stonden reeds vroeger in hoog aanzien, zoodat, om alleen dit te noemen, uit zijn stamhuis een ADOLF VAN NASSAU zelfs den Keizerlijken zetel mogt beklimmen; ook hadden leden van zijn geslacht aan Keizer KARL V reeds zeer gewichtige diensten bewezen. Aan de ijerige heroeringen des broeders van WILLEM's vader, HENDRIK II, bigenaamd de Groot, had KARL het te danken, dat niet Frankrijk's Koning, FRANÇOIS I, maar hij zelf de Keizerlijke kroon verweef, waardoor hij het toppunt van grootheid bereikten mocht. Met dat al zullen het wel voornamelijk de persoonlijke hoedanigheden van onzen WILLEM geweest zijn, die hem zoo vele onderscheiding deden te heurt vallen. En wie meer, dan KARL V, was in staat en bevoegd, om die hoedanigheden op te merken en op prijs te stellen? Wat mocht hij van dezelve niet verwachten voor het volgend rijkbestuur van zijnen zoon, PHILIPS II, wien juist dat alles ontbrak, wat vooral de Nederlander in ORANJE moest beminnen, en wat zoo volstrekt noodig is, om diep landaard wel te besturen. Wij zullen, in den loop dezer beschouwing, te meermaalen gelegenheid vinden, om dit op te merken.

De eerstermaal, dat wij onzen WILLEM, met opzigt ook tot de Nederlanden, in openbare betrekking zien optreden, is, daar de HERTOG VAN SAVOYE het bevel over 's Keizers leger in de Nederlanden nederlegt, en KARL hem, ORANJE, in diens plaats benoemt, zonder aantrek van zijnen kant, en ondanks de aanbevelingen, door de gouvernante MARIA, van andere ervaren bevelhebbers. Hij kweet zich van die bestrekking, nu twee-en-twintig jaer bereikt hebbende, op eene lofwaardige wijze, daar ook zijne bekwaamheden in den krijg door bevoegde beoordeelaars voor in twielf getrokken zijn, zelfs niet toen hij tegenover eenen ALVA stond, en het geluk hem niet zoo diende als b. v. eenen EGMOND. Doch, wat verzoegen de grootste bekwaamheden in eenen volkheer, wanneer hij over geen leger te beschikken heeft, en de geldader voor hem niet vloeijen wil? Thans schoot hij, als bevelhebber in de Ne-

derlanden, 1,500,000 livres van het zijne er bij in, dat hem nimmer vergoed werd. Maar wat WILLEM voorstond, stond hij voor met geheel zijne ziel, met geheel zijn gemoed, en met alle krachten; en zou dan eigen geldelijk belang niet bij hem ondergeschikt zijn geweest?

Het was toen, dat de Keizer hem te Brussel ontbood, om de overdragt der regering op PHILIPS bij te wonen. ORANJE was mede bij het geheim gesprek van den vader met den zoon, zoo belangrijk, om de wijze lessen en hartelijke vermaningen, uit KARL's diepe menschenkennis en veelvuldige ervaring geput. De Keizer mocht, niet zonder bezorgdheid, de opvolging van PHILIPS te gemoet zien, daar het verschil van diens karakter met het zijne hem niet ontgaan kon; doch zijne oog was voornamelijk op ORANJE gevestigd, en deze bezogende hun geruststelling in. Kon hij ook vermoeden, dat PHILIPS geene behoefte zou gevoelen, om in zulk een man steun te zoeken? Hij bezal zijnen zoon, den Prins de orde van het Gulden Vlies te verleenen, hetwelk in de eerste vergadering der kapittels dan ook plaats had, en dit moest strekken tot een eerst onderpand van genegenheid, hoogachtig en vertrouwen. Kort daarna werd dan ook ORANJE benoemd tot Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht en Vriesland, en met twee zendingen belast, de eene om de afgestane Keizerlijke kroon aan FERDINAND over te brengen, en de andere naar den rijkdag, om bij de verkiezing en huldiging van FERDINAND tegenwoordig te zijn.

Maar van meer belang voor de Nederlanden was eene derde zending. KARL V was met Frankrijk's Koning HENDRIK II in eenen vijandigen oorlog gewikkeld geworden. Het doel van dezen was Napels aan Spanje te ontrukken. Het krijgstooneel was in Italië en in de Nederlanden; ginds stond ALVA, hier, vroeger, de hertog van SAVOYE. De roemrijke overwinning, door EGMOND, dezerzijds, bij St. Quentin behaald, haande den weg tot vrede, door PHILIPS evenzeer als door HENDRIK verlangd. Door PHILIPS waren tot de onderhandeling, die te Chateau-Cambresis naar beslag kreeg, benoemd: ORANJE, ALVA, DE SILVA, FRANGOT, en VIGLIUS. Maar vooral wist ORANJE dien vrede tot stand te brengen door zijne bemiddeling met den te St. Quentin gezonden genoomen connectabel MORORANCI op den marschalk VAN ST. ANDRE. Deze vrede was zoo voordelig voor PHILIPS en de zijnen, dat, volgens opgave van eenen Spaanschen schrijver, Frankrijk daarbij afstand moest doen van honderd acht en negentig bezette steden en onderhoorigheden