

1926-07-29

01

Leiden 29 Juli 1926.

Zeer geachte heer de Roo,

Omstreeks 9 Juli hebt U den brief van Snouck Hur-^{d.}gronje ontvangen, waarin hij verklaart zich te zullen neerleggen bij een uitstel van het besluit in zake de litteratuurlijst, mits de heeren die ter vergadering geweest zijn op de hoogte werden gebracht. Op 10 Juli mocht ik een brief van U ontvangen met de vraag of het mogelijk zou zijn de vergadering te houden vóór mijn vertrek, waarop ik U ontkennend moest antwoorden. Sindsdien, trouwens, is mijn vertrek-dat~~en~~ nog vervroegd, die nu omstreeks 18 Augustus zal vallen. In denzelfden brief schreef U mij 17 Juli op reis te zullen gaan. Ik verneem nu van den voorzitter dat hij nog altijd niets vernomen heeft en dat ook, zoo ver hij weet, de kennisgeving aan de betrokken heeren die dunkt mij, tusschen 10 en 17 Juli gemakkelijk had kunnen zijn gelast, niet heeft plaats gevonden. Het spijt mij U wederom over deze kwestie te moeten lastig vallen, doch ik geloof in goede dat, indien U, den heer Ijzerman gehoord, termen vindt om het besluit niet terstond uit te voeren, zulks alleen geschieden kan met inachtneming van wat onze voorzitter aan dr. Ijzerman schreef in den open brief, dien U kent.

Met beleefde groeten

Uw dv.