

Illustreret Tidende.



Nr. 94.]

Udkommer hver Søndag.

— Kjøbenhavn den 14. Juli 1861. —

2 Rdlr. Qvartaleet.

[Det Bind.

Indhold.

Kronborg. — Ugens Politik. — To Veilere, en Fortælling af Carit Ellar. — Fra Landmandsforamlingen i Horsens. II. — Den store Ildløs i Southwark. — Meddelelser af blandet Indhold. — Den nordjællandske Jernbane. — Cometens Gang igennem den store Bjørn, af G. R. — James Bradwood.

Til læg: Blandinger. — Toende Kort over den nordjællandske Jernbane.

Kronborg.

„Sundets Nøgle“, den skønne Kronborg, hæver sig stolt paa Odden af Sjællands nordøstligste flade og sandede Landtunge. I ældre Tid laa der, men noget høiere oppe paa Land, formodentlig paa det Sted hvor man endnu seer Spor af gamle Volde, et Slot, Flynderborg, som allerede nævnes ved Aaret 1288, da Byfolkene fra Helsingør flygtede derind for Norges Konge, Erik Præstehaber, der i Ledtog med Erik Glipping's Mordere hærgede Landet og brændte Byen. Istedetfor Flynderborg anlagdes i Begyndelsen af det 15de Aar-

hundrede Befæstningen Trekrog, eller Krogen, der under Gregorius Feide blev erobret af Lybekerne, men overgav sig til de kongelige Tropper den 11te Januar 1536. Da denne Befæstning ikke befandt sig tilstrækkelig til at forsvare Sundets Indløb og afstvinge Trefjeldstoldens Erlæggesse, besluttede Kong Frederik II at opføre en stærkere, og lagde i Mai 1574 Grundstenen til Kronborg, som blev fuldendt 1585. Slottet er bygget i nederlandsk Renaissancestil blandet med florentinsk, og er beklædt med hugne gullandske Blokke; det har fire med Spir smykkede Tårne, af hvilke eet tjener som Fyrtaarn, med et fast Lampefyur af 2¹/₂ Miils Bide, anbragt 107 Fod over Havfladen. Slottets Indre omfatter et med smukt Billedskærerarbejde prydet Capel, Astræbessværelser for Hs. Maj. Kongen, Commandantbolig, Caserner til Befæstningen og bombefrie Hvalvinger til 1000 Mand. Mod Landfiden dækkes det af et Kronværk med fire Bastioner, anlagt i 1661 af Christian V og forøget med Udenværker i Frederik V's Tid. Under Christian VII blev der mod Søen opført Batterier paa Steengrund, med Glacis af samme Materiale løbende langt ud i Søen, for at bryde Bølgerne.

Da den svenske Hær under Carl Gustaf oversvømmede Sjælland, blev Helsingør besat af Admiral Wrangel, som strax stred til Kronborgs Beleiring og, dækket af Byens Guse, snart kom nær ind paa den. Men da Borgen var rigeligt forsynet med alt Krigsmateriale og havde en nogenlunde tilstrækkelig Befæstning, foretrak den svenske Hærfører at vinde den ved List; han lod udsprede det Rygte, at Hovedstaden var indtaget og Kongen fanget, hvilket han søgte at give større Sandsynlighed ved under Trompeters og Trommers Lyd at lade flyde Gladesfalver og afbrænde Fyrværker i sin Leir; tillige truede han Befæstningen med den grusomste Medfart, hvis den ikke overgav sig. Dette forfærdede Befæstningens Commandant, Oberst Poul Beenfeldt, i den Grad, at han capitulerede uden at have en Dyst den 6te September 1658, hvorved Svenskerne kom i Besiddelse af de betydelige Krigsforraad, som de strax lode føre til Kjøbenhavn og benytte ved denne Stads Beleiring. De kostbare Sager, der vare gjorte til Bytte, bleve ladede paa en svensk Orlogsfregat og stillede under en dansk, Wrangel tjenende, Mand's Opfigt; men denne, Jakob Danneberg, gav sig i Ledtog med nogle mo-



Tidlig Morgenstund ved Kronborg (efter et Maleri af C. Fred. Sørensen.)