

Tôi hiệu chủ Pháp

Roussel, Pierre (18..-19.. ; professeur de français). Auteur du texte. Tôi hiêu chũ Pháp. 1929.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.

[CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE](#)

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter utilisation.commerciale@bnf.fr.

I.

80
INDO-CHINOIS
1259

3

P. ROUSSEL

TÔI HIỂU

CHỮ PHÁP

(CÁCH HỌC CHO NHỮNG NGƯỜI LỖ HỘI)

QUYỀN THỨ NHẤT

DEPOT LEGAL
INDOCHINE
N° 12308

GIỮ BẢN QUYỀN



TIRAGE à
1000 exemplaires

P. IMPRIMERIE BAO-TON
MME DIEP TAN

Saigon le 13/11/1929

GIÁ : 2\$00



SAIGON -:- IMP. BAO-TON 22 RUE FILIPPINI

(C.)

1259



P. ROUSSEL



TÔI HIỂU CHỮ PHÁP

QUYỀN THỨ BA

8^o Indoch.

1259

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

TỰA

Quý vị có học kỹ lưỡng trọn hai quyển sách trước thì sẽ vững lòng mà học được đến ba quyển sách này. Không phải bởi cái nhãn pho sách này gọi là Tôi Hiểu Chữ Pháp mà tưởng rằng là học sơ sịa mau mau đặng bắt qua ba quyển sách này thì sẽ hiểu được chữ pháp, tiếp theo kể đó sẽ qua pho sách Tôi Nói Tiếng Pháp thì sẽ biết nói tiếng pháp! Chẳng bao giờ có ai mà thạo môn học chi, bởi có học mấy quyển chót trong bộ sách dạy môn học đó chẳng; nên ai đã học kỹ lưỡng trọn pho sách trước, bây giờ bước tới mấy quyển sách này, thì sẽ đặng hiểu chữ pháp miêng là sẽ đem công khó mà học kỹ lưỡng như đã học hai quyển trước. Hiểu chữ pháp là một sự rất quý trong Nam-kỳ ta; chớ tôn nên bền đờ, chớ ngả lòng lúc khó là lúc này.

Trong cách tôi dạy ở nơi quyển số 1, tôi có cho chừ vị rõ là tôi dạy chẳng giống cách ai, mà lại nhiều khi tôi cải sách mẹo: anh em sẽ gặp trong pho sách này nhiều bài dạy khác hơn ai nấy, vậy xin chớ dỗi, vì tôi chẳng phải dạy mà lo cho ai thi cử chi mà dạy theo cách nước nhà răn buộc. Tôi xin nhắc lại; tôi dạy sao sao miêng là chừ vị hiểu được và dùng được chữ pháp cho mau mà thôi.

P. R.

LETTER

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

LỜI KHUYÊN

Đời trước, giáo-sư nào dạy chữ pháp cho trẻ nhỏ đều nói rằng : muốn khởi sự hiểu được chữ pháp, phải thuộc lòng ước chừng năm trăm tiếng một thường dùng.

Đời nay, việc đời một ngày một bày thêm ra, chữ pháp một ngày cũng phải một bày *vocabulaire* thêm ra hoài hoài hằng đũ mà dùng theo các việc đời ; thế vậy *vocabulaire* dùng thêm nhiều tiếng lắm, bởi đó ai muốn khởi sự hiểu chữ pháp nên cần mà học *vocabulaire* cho nhiều, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vì không phải thuộc lòng được năm trăm tiếng một mà khởi sự hiểu đặng chữ pháp, mà lại phải thuộc năm mươi lần nhiều hơn số đó, nghĩa là ước chừng từ hai ngàn tiếng một sắp lên.

Cách tôi dạy, bày chỉ rõ cách sắp đặt mỗi tiếng trong mỗi câu, nên chú-vị dùng trí-khôn mình mà thông được : chớ về việc học *vocabulaire*, tôi dạy nhiều không đặng. bởi môn học này dùng trí-nhớ mình mà thuộc đặng.

Muốn thuộc nhiều *vocabulaire*, tôi khuyên anh em, mỗi ngày khi đọc sách *Lectures*, như đã khuyên trong **Lời khuyên về sự đọc sách**, phải hiểu nghĩa mỗi tiếng mình đã đọc ; tiếng nào mình không đặng hiểu, hãy chịu khó mà tìm kiếm nghĩa trong *dictionnaire*. Mỗi ngày, phải đọc lại bài mình đã đọc ngày hôm qua, và phải rón mà nhớ lại nghĩa của mỗi tiếng mình đã tìm kiếm ngày đó. Mỗi tuần đọc lại hết các bài đã đọc trong tuần và cũng rón mà nhớ lại nghĩa của mỗi tiếng một. Thế vậy thì trong ít tháng, mình sẽ thuộc bộ *vocabulaire* thường dùng.

Học *vocabulaire*, chẳng phải khó chi ; khó, là chừng phải nhớ lại hết, không quên nghĩa tiếng một nào hết. Học

thêm nhiều chừng nào thì khó nhớ lần hồi, bởi chừng mình học đặng năm chục tiếng mới, rõ lại thì mình đã quên rão hết một trăm tiếng củ đã học lúc trước. Bởi đó phải cần mà học đi học lại cho thường mấy tiếng đã học, đừng ham học thêm mấy tiếng mới nếu mình chưa chắc sẽ không quên mấy tiếng cũ đã học rồi.

Học *vocabulaire*, hãy lựa mấy tiếng thường dùng mà học: chừng gặp đôi ba tiếng ít dùng, mình bỏ qua được. Tánh ý nhiều người ưa tìm kiếm tiếng khó mà học trước. Chi vậy? Tôi chẳng rõ, song tôi đã gặp người học tiếng **thieu** là một tiếng dùng trong việc bếp, về việc nấu ăn. Phải vậy; bởi về việc bếp, ta không có mượn người pháp nấu ăn cho ta, hay là đến nhà hàng dùng bữa ăn mà hay gặp bởi dọn cho mình món ăn **thieu** chẳng? tên con này con kia, trái này trái kia, ở xứ nào đâu xa xứ ta lắm, mà ta chưa thấy đặng cái hình dạng con đó, chưa biết được cái mùi trái cây đó. Biết đặng mấy tên đó làm gì? tên ngôi sao này, tên sao chổi kia, ba năm ta chưa có dịp mà dùng tên sao đó được lấy một lần: ta hằng ngày chẳng có dịp mà truyện giãng với người thiên-văn nào chẳng? Học *vocabulaire*, hãy lựa mấy tiếng nào định chỉ về việc bồn phận của mình trong thân mình, trong nhà cửa mình, về lời ăn tiếng nói với người lân cận quen lón với mình, về chuyện gì thuộc về nghề nghiệp mần ăn của mình, về việc mình hay tư tưởng bàn tính, về đồ về vật mình hay thấy, hay gặp, hay mua, hay dùng hằng ngày v. v..



BÀI DẠY HỌC VERBES

Verbe venir = Ợ

Présent : Je viens (đọc vi-in), tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent (đọc : vi-ên : chữ ên đọc như chữ quốc-âm). **Imparfait** : Je venais (ve-né), tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, ils venaient (ve-né). **Passé simple** : Je vins (vin), tu vins, il vint, nous vinmes, vous vintes, il vinrent (vin-re) **Passé composé** : Je suis venu, tu es venu, il est venu, etc... **Futur** : Je viendrai, tu viendras, etc... **Impératif** : Viens, venons venez,

Je	—	chez moi
Tu	—	chez toi
Il	—	chez lui
N/s	—	chez n/s
V/s	—	chez v/s
Ils	—	chez eux

Đọc sáu thì theo mấy cái tên về theo đây —> ; đọc như vậy :

Présent : Je viens chez toi, tu viens chez lui, il vient chez n/s, etc...

Passé composé : Je suis venu chez toi, etc...

1°) **Venir** et **y** devant le verbe : J'y viens, tu y viens. J'y suis venu. J'y viendrai, etc...

2°) **Venir** et **ne jamais**, và đọc theo mấy cái tên đã về trên đây : Je ne viens jamais chez toi, tu ne viens jamais chez lui, etc... Je ne suis jamais venu chez toi, tu n'es jamais venu chez lui, etc...

3°) **Venir**, **ne jamais** et **y** : Je n'y viens jamais, je n'y suis jamais venu, je n'y viendrai pas, n'y viens pas.

4°) **Cách hỏi** (hỏi, rồi trả lời như cách số 1) : Viens-je chez toi ? — Oui, j'y viens. Viens-tu chez lui ? — Oui, j'y viens. Vient-il chez nous ? — Oui, il y vient. Venons-nous chez vous ? — Oui, nous y venons, Venez-vous chez eux ? — Oui, nous y venons. Viennent-ils chez moi ? — Oui, ils y viennent. Suis-je venu chez toi ? — Oui, j'y suis venu, etc...

5°) **Cách hỏi y** theo cách số 4, mà trả lời **không** : Viens je chez toi ? — Non, je n'y viens pas, etc. . . . Suis-je venu chez toi ? — Non, je n'y suis pas venu etc . . .

6°) **Cách hỏi y** theo cách số 4, một câu trả lời **ừ**, một câu trả lời **không** (đọc passé và futur mà thôi) :

Suis-je venu chez toi ? — Oui, j'y suis venu.

Non, je n'y suis pas venu.

Es-tu venu chez lui ? — Oui, j'y suis venu, etc . . .

Est-il venu chez nous ? — Oui, il y est venu

Non, il n'y est pas venu, etc ..

Viendrais-je chez toi ? — Oui, j'y viendrai

Non, je n'y viendrai pas, etc..

Après le verbe **venir**, quand il y a le mot **de** và một cái verbe khác tiếp theo, thì nghĩa **venir de** là **mới**; như vậy thì dùng nó ở thì présent và imparfait mà thôi. Ví dụ :

Je **viens de** manger. Tôi **mới** ăn.

Mon frère **vient d'**aller au chef-lieu. Anh tôi **mới** đi lên tỉnh-thành.

Nous **venions d'**acheter une montre. Chúng tôi đã **mới** mua một cái đồng hồ.

Verbe voir = thấy, thăm, viễn thăm

Présent : Je vois (voi), tu vois, il voit, nous voyons, (voi-i-ion), vous voyez (voi-i-ié), ils voient (voi).

Imparfait : Je voyais il voyait, ils voyaient (voi-i-ié).

Passé simple : Je vis (vi), tu vis, il vit, nous vîmes (vi-me), vous vîtes (vi-te), ils virent (vi-re).

Passé composé : J'ai vu, tu as vu, etc. . .

Futur : Je verrai, etc. . .

1.) **V. ir, ne pas et clair=tỏ, rõ** : Je ne vois pas clair, tôi không thấy tỏ. Je n'ai pas vu clair, etc. . .

2.) **Cách hỏi, với quoi, và trả lời với ne rien** : Que vois-je ? Je ne vois rien. Tôi thấy cái gì ? Tôi không thấy chi hết etc. . . Qu'ai-je vu ? je n'ai rien vu. Qu'as-tu vu ? Je n'ai rien vu.

Verbe DEMANDER (cách **passif**)**Présent**

Je	suis	demandé
Tu	es	—
Il	est	—
Nous	sommes	demandés
Vous	êtes	—
Ils	sont	—

Có ư coi, giống verbe être ở thì **présent**, còn tiếng **demandé** giống ở thì **passé composé**. Cho nous, vous, ils, có s sau **demandé**

Passé composé

J'	ai	été	demandé
Tu	as	été	—
Il	a	été	—
N/s	avons	été	demandés
V/s	avez	été	—
Ils	ont	été	—

Giống verbe être ở thì **passé composé**, còn tiếng **demandé** cũng vậy.

Futur

Je	serai	demandé
Tu	seras	— etc ..
Nous	serons	demandés
Vous	serez	— etc ..

Giống verbe être ở thì **futur**, còn tiếng **demandé** giống ở thì **passé composé**

Imparfait

J'	étais	demandé, etc ..
N/s	étions	demandés, etc ...

Giống verbe être ở thì **imparfait**, còn tiếng **demandé** giống ở thì **passé composé**.

Passé simple

Je	fus	demandé, etc...
N/s	fûmes	demandés, etc..

Giống verbe être ở thì **passé simple**, còn tiếng **demandé** giống ở thì **passé composé**.

Impératif

Sois demandé, soyons demandés, soyez demandés.

Cái nghĩa của le verbe cách passif :

Chừng một cái verbe nào conjuguer theo cách passif, cái nghĩa của nó là **bị**. Le sujet trong câu actif thành ra le complément trong câu passif ; còn le complément trong câu actif thành ra le sujet trong câu passif, như hình dạng vẽ tiếp theo đây.

(Câu actif) *le sujet le verbe le complément*

(Câu passif) *le sujet le verbe le complément*

Ba câu ví dụ cho dễ hiểu hơn :

1.) J'aime mes enfants (câu actif) ; tôi thương mấy đứa con của tôi. Trong câu này, tiếng **je** là le sujet ; tiếng **aime** là le verbe ; tiếng **mes enfants** là le complément. Nếu tôi dùng verbe aimer theo cách passif, thì tôi phải nói như vậy :

2.) Mes enfants sont aimés de moi (câu passif) ; mấy đứa con của tôi bị tôi thương. Trong câu này, tiếng **mes enfants** đã làm le complément trong câu actif trước, đây là le sujet ; verbe aimer, đây conjuguer avec le verbe être je suis aimé, tu es aimé, il est aimé, ils sont aimés, mes enfants sont aimés ; tiếng **je** đã làm le sujet trong câu actif trước, đây (**moi**) là le complément. Cái nghĩa của hai câu số 1 và số 2 cũng y như nhau, mà hai thể nói.

3.) Dành frappe Phương (câu actif) ; Dành đánh tên Phương. Trong câu này, tiếng **Dành** là le sujet ; tiếng **frappe** là le verbe ; tiếng **Phương** là le complément. Nếu tôi dùng verbe frappe theo cách passif, thì tôi phải nói như vậy :

4.) Phương est frappé par Dành (câu passif) ; tên Phương bị đánh bởi tên Dành ; hay là : tên Phương bị tên Dành đánh. Trong câu này, tiếng **Phương** đã làm le complément trong câu actif trước, đây là le sujet ; verbe aimer, đây conjuguer avec le verbe être je suis frappé, tu es frappé, il est frappé, Phương est frappé

tiếng **Dành** đã làm le sujet trong câu actif trước, đây là le complément. Cái nghĩa của hai câu số 3 và số 4 cũng y như nhau, mà hai thể nói.

5.) Mon petit frère me demande mon livre (câu actif); em tôi xin tôi cuốn sách của tôi. Trong câu này, tiếng **mon petit frère** là le sujet; tiếng **demande** là le verbe; tiếng **mon livre** là le complément. Nếu tôi dùng verbe demander theo cách passif thì tôi phải nói như vậy:

6°) Mon livre est demandé par mon petit frère (câu passif); cuốn sách của tôi bị em tôi xin. Trong câu này, tiếng **mon livre** đã làm le complément trong câu actif trước, đây là le sujet; verbe demander, đây conjuguer avec le verbe être; je suis demandé, tu es demandé, il est demandé, mon livre est demandé; tiếng **mon petit frère** đã làm le sujet trong câu actif trước, đây là le complément. Cái nghĩa của hai câu số 5 và số 6 cũng y như nhau, mà hai thể nói.

Tôi cũng rõ cách nói annam mình không nói: mấy đứa con của tôi bị tôi thương; cuốn sách của tôi bị em tôi xin: song có cất nghĩa như vậy, thì mới là đúng rõ cách nói và ý nói của người langsa.



La pratique de la phrase

1— Phuong est frappé par Dành.

2— Mes enfants sont aimés de moi.

Có ý xem: trong hai câu ví dụ ở la forme passive đã cho trên đây, dùng tiếng **par** trong câu số 1 mà định nghĩa **bởi**.

Phuong bị đánh **bởi** Dành;

Dùng tiếng **de** trong câu số 2 mà định nghĩa **bởi**: mấy đứa con của tôi bị thương **bởi** tôi.

trong bài la grammaire pratique mới trước đây, lật lại như vậy :

La souris (verbe *manger*) par le chat.

Verbe manger trong câu số 1 ở thì présent : verbe manger, présent, cách passif đọc : je suis mangé, tu es mangé, il est mangé ; như vậy thì câu passif sẽ hóa ra như vậy : La souris est mangée par le chat ; nghĩa là con chuột bị ăn bởi con mèo ; hay là : con chuột bị con mèo ăn.

2^o) Mon père a enfermé mes livres dans l'armoire (cách actif) ; cha tôi có để mấy cuốn sách của tôi vào trong tủ đứng.

Lật le sujet et le complément của câu này lại như vậy :

Mes livres (verbe *enfermer*) dans l'armoire par mon père.

Verbe enfermer trong câu số 2 ở thì passé composé ; verbe enfermer, passé composé, cách passif đọc : j'ai été enfermé, tu as été enfermé, il a été enfermé, nous avons été enfermés, vous avez été enfermés, ils ont été enfermés ; như vậy thì câu passif sẽ hóa ra như vậy : Mes livres ont été enfermés dans l'armoire par mon père ; nghĩa là những cuốn sách của tôi bị cha tôi để trong tủ đứng.

1^o Ta femme l'a insulté ; vợ mày đã chửi nó. Trong câu này nói có một người chửi, có một người bị chửi. Cách passif phải nói : Nó bị vợ mày chửi, nghĩa là : **il a été insulté par ta femme**. Trong câu actif, **a insulté** ở thì passé composé ; trong câu passif, **a été** cũng ở thì passé composé.

2^o) Il a frappé ta femme ; nó đã đánh vợ mày. Trong câu này nói có một người đánh, có một người bị đánh. Cách passif phải nói : vợ mày đã bị nó đánh, nghĩa là ; **ta femme a été frappée par lui**. Trong câu actif, **a frappé** ở thì passé composé ; trong câu passif, **a été** cũng ở thì passé composé.

3.) **Votre enfant déchirait son cahier** ; con của ông xé cuốn tập của nó (của nó, nghĩa là của con ông).

Trong câu này nói có một đứa xé, có một món đồ bị xé. Cách passif phải nói : Cuốn tập của đứa con của ông bị chính mình nó xé, nghĩa là : **le cahier de votre enfant était déchiré par lui-même**. Trong câu actif, **déchirait** ở thì imparfait ; trong câu passif, **était** cũng ở thì imparfait.

4.) **Le maître surveillera les enfants** ; ông thầy sẽ coi chừng mấy đứa học sinh.

Trong câu này nói có một người coi chừng, có nhiều đứa bị coi chừng. Cách passif phải nói : mấy đứa học sinh sẽ bị ông thầy coi chừng, nghĩa là : **les élèves seront surveillés par le maître**. Trong câu actif, **surveillera** ở thì futur ; trong câu passif, **seront** cũng ở thì futur.

5.) **Je n'ai pas fait mon travail** ; tôi không có làm công việc của tôi.

Trong câu này nói có một người không có mần, có một công việc chưa bị mần. Cách passif phải nói : công việc của tôi không có bị tôi mần, nghĩa là : **mon travail n'a pas été fait par moi**.

6.) **Votre père verra le docteur** ; cha tôi sẽ đến ông quan thầy (verbe *voir*, đây nghĩa đến mà thăm, hay là đến mà gặp nhau).

Người đến là : **votre père** ; người bị đến hay là bị thăm là : **le docteur**. Vậy thì cách passif phải nói : ông quan thầy sẽ bị cha tôi đến thăm, nghĩa là : **le docteur sera vu par mon père**.

7.) **Les enfants imitent les grandes personnes** ; Mấy đứa con nít bắt chước những người lớn.

Cách passif phải nói : những người lớn bị mấy đứa con nít bắt chước, nghĩa là : **les grandes personnes sont imitées par les enfants**.

8.) **Il ne m'a pas pardonné la faute** ; nó không có tha lỗi cho tôi.

Trong câu này nói *không có tha lỗi* ; vậy thì passif phải nói cái lỗi *không có bị tha*, nói như vậy : **la faute ne m'a pas été pardonnée par lui** ; cái lỗi không có bị nó tha cho tôi. Chớ phải câu số 8 như vậy : **il ne m'a pas pardonné**, thì passif phải viết ra như vậy : **Je n'ai pas été pardonné par lui**.

9.) **Vous a-t-il pardonné la faute ?** Nó có tha lỗi cho anh hay không ?

Câu này cũng như câu số 8, mà là câu hỏi. Cách passif viết như vậy : **la faute vous a-t-elle été pardonnée par lui ?**

10.) **Les enfants ont caché mon cahier sous la table** ; mấy đứa nhỏ đã giấu cuốn tập của tôi ở dưới cái bàn. Cách passif viết như vậy : **Mon cahier a été caché sous la table par les enfants**.

11.) **Je vous demandais cet argent pour les pauvres** ; tôi đã xin ông tiền này cho kẻ nghèo khổ. Nếu mỗi lần trong câu actif, mình tìm kiếm người mần và người bị, hay là đồ mần và đồ bị, ắt là dễ cho mình làm câu ra passif, chẳng trật ; như trong câu số 11, nếu tìm kiếm, thì rõ là tôi xin tiền nghĩa là tiền bị tôi xin. Vậy thì cách passif viết như vậy : tiền này bị tôi xin ông cho kẻ nghèo khổ ; nghĩa là : **cet argent vous é'ai demandé pour les pauvres par moi**.

12.) **Dành a-t-il cassé le verre ?** Tên Dành có làm bể cái ly hay không ? Cách passif viết như vậy : **le verre a-t-il été cassé par Dành ?**

Vocabulaire

la ville	(vi-le) cái thành, thành phố
la classe	lớp học
le chapeau	cái nón
le casque	nón đội đi nắng : thường, nón này trắng, chùng dơ thì đánh phấn.
la cravate	cái cà-quách mang ở cổ
les souliers	giày (mang lên tới mắt cá)
les bottines	giày (mang khỏi mắt cá)
les sabots	guốc
les lunettes	mắt kiến (móc trên lỗ tai)
une paire	(pè-re) một cặp
la robe	cái áo dài
l'habit	áo cụt
le pantalon	cái quần
le vêtement	quần áo (tiếng này là tiếng hung để định thứ gì để dặng ăn mặt)
le linge	quần áo (tiếng này cũng là tiếng chung, để định đồ ăn mặt mà giặt được như đồ bằng vải và bằng trắng)
un complet	mộ bộ quần áo
la montre	đồng hồ trái quit
la pendule	đồng hồ lớn để treo vách
la bague	chiếc cà-rá
le bracelet	chiếc neo, cây neo
le collier	(co-lié) giây chiền đeo cổ
la boucle d'oreille	chiếc bông đeo lỗ tai
le bijou	tiếng này là tiếng chung, để mà định bất kỳ thứ gì bằng vàng, bằng bạc dùng dặng mà chung diện trong mình
l'or	vàng
l'argent	bạc
le nickel	(ni-quel) kèn

la soie	(soi) lụa hàng
en	bằng ; ví dụ ; une montre en or, một cái đồng hồ bằng vàng
en	ở trong ; ví dụ ; en ville, ở châu thành ; en classe, ở trong lớp học
le marché	cái chợ
les aliments	những đồ ăn, món ăn
la cuisine	(cui-zi-ne) cái nhà bếp
le champ	(chan) ruộng
la rizière	ruộng (tiếng <i>rizière</i> là tiếng trùng tên cho ruộng ở xứ ta, vì ruộng đây có bùn và nước nhiều ; chớ tiếng <i>champ</i> là ruộng ở xứ lạnh, ruộng cao ráo)
du pain	(pìn) bánh mì
du riz	(ri) cơm, gạo
de la viande	thịt
du poisson	cá
le poisson	con cá
la fête	lễ
le Têt	ngày tết annam
le congé	sự bãi mần việc, sự nghỉ mần việc
le repos	(repo) sự nghỉ ngơi
le jour de l'an	ngày đầu năm, ngày tết tây
le jour de fête	ngày lễ
les jours du Têt	mấy ngày tết
le jour de repos	ngày nghỉ
le jour de congé	ngày nghỉ mần việc
le jour de bureau	ngày mần việc
le jour de travail	ngày mần việc
apprendre	học, dạy học, cho hay, cho biết
comprendre	hiểu
laver	rửa, giặt
sécher	lao khô, phơi khô, lao cho khô
labourer	cày ruộng
cultiver	trồng tria
préparer	sửa soạn, sắm sửa, lo trước

arroser	(a-ro-zé) tưới
coûter	giá (giá bao nhiêu)
commander	buộc biểu, phán, đặt mua
faire attention	(at-ten-sion) coi chừng
faire la cuisine	nấu ăn
faire le ménage	nấu ăn, quét nhà, giặt đồ, mần hết các việc thuộc về công việc của người đàn bà phải lo trong nhà trong cửa
le deuil	cái tang, cái chế
être en deuil	có tang, để tang
être prêt	(pré) sửa soạn rồi, sắm sửa rồi
libre	thông thả
occupé	mắc công việc
le cuisinier	(cui-zi-nié) người nấu ăn
le tailleur	người thợ may
porter	mang, đội, đeo, bận, để. Ví dụ : il <i>porte</i> une cravate blanche, nó <i>mang</i> một cái cà quách trắng; je <i>porte</i> un casque, tôi <i>đội</i> một cái nón đi nắng; mon frère <i>porte</i> une bague, anh tôi <i>đeo</i> một chiếc cà rá; les femmes <i>portent</i> de jolis vêtements, mấy người đàn bà bận đồ tốt; Dành ne <i>porte</i> plus de deuil, Dành không để tang nữa.

Exercice

Tôi cho dưới đây 32 tiếng verbes. Hãy đề trước mấy verbes đó một tiếng pronom sujet nào cho tiếp. Xong vậy rồi, hãy viết sau mấy tiếng verbes, viết cái thì của mỗi tiếng verbe, (Tôi viết sẵn cho anh em rõ, bởi đây là sách học, mà chừng anh em đọc sách lectures, trong mỗi câu, khi gặp một tiếng verbe, hãy quen mà tìm kiếm cái thì của tiếng verbe mình đang đọc).

<i>vous</i>	déchirâtes	<i>p. s.</i>	<i>j'</i>	ai invité	<i>p. c.</i>
<i>ils</i>	soignaient	<i>imp.</i>	<i>vous</i>	aimâtes	<i>p. s.</i>
<i>j'</i>	habiterai	<i>p. s.</i>	<i>il</i>	invite	<i>pr.</i>
<i>ils</i>	tombent	<i>pr.</i>	<i>ils</i>	déchiraient	<i>imp.</i>
<i>ils</i>	abaissèrent	<i>p. s.</i>	<i>tu</i>	passais	<i>imp.</i>
<i>vous</i>	regardâtes	<i>p. s.</i>	<i>vous</i>	avez déchiré	<i>p. c.</i>
<i>ils</i>	ont commencé	<i>p. c.</i>	<i>il</i>	acheta	<i>p. s.</i>
<i>nous</i>	acceptions	<i>imp.</i>	<i>je</i>	marchai	<i>p. s.</i>
<i>nous</i>	copions	<i>pr.</i>	<i>tu</i>	achètes	<i>pr.</i>
<i>vous</i>	oubliez	<i>imp.</i>	<i>j'</i>	étudierai	<i>fut.</i>
<i>ils</i>	travailleront	<i>fut.</i>	<i>il</i>	mangera	<i>fut.</i>
<i>vous</i>	écoutez	<i>pr.</i>	<i>il</i>	a acheté	<i>p. c.</i>
<i>vous</i>	corrigerez	<i>fut.</i>	<i>nous</i>	avons mangé	<i>p. c.</i>
<i>j'</i>	arrivai	<i>p. s.</i>	<i>ils</i>	lavaient	<i>imp.</i>
<i>il</i>	tirait	<i>imp.</i>	<i>tu</i>	mangeais	<i>imp.</i>
<i>je</i>	cessais	<i>imp.</i>	<i>nous</i>	accepterons	<i>fut.</i>

Version

Bài *version* là bài chữ viết phải dịch chữ pháp ra chữ quốc âm. Đây, tôi dịch sẵn, vì là sách học riêng cho mỗi người.

- 1— *Pendant que* nous causions avec Phuong, Dành chanta.
Đang khi chúng ta nói chuyện với tên Phuong, tên Dành hát.
- 2— Ne va pas avec lui.
Mày hãy đừng đi với nó.
- 3— Le vieux portait encore des lunettes.
Ông lão còn mang mắt kiến.
- 4— Vous avez sali mes cahiers.
Anh đã làm dơ mấy cuốn tập của tôi.
- 5— Les élèves obéiront au maître.
Những học sinh sẽ vâng lời thầy.
- 6— Nous dépensâmes beaucoup d'argent.
Chúng ta đã xài tiền nhiều.
- 7— Ils n'appèlerent pas le médecin.
Chúng nó đã không có kêu thầy thuốc.

- 8 — Accompagnez-moi jusque là-bas.
 Chủ hãy đi đưa tôi tới đặng.
- 9 — Ne lui prêtez plus. Anh hãy đừng cho nó mượn nữa.
- 10 — Ce n'était pas juste. Ấy là không công bình.
- 11 — Il fut malheureux l'an passé.
 Nó đã bị hoạn nạn năm rồi.
- 12 — N'étiez-vous pas là quand il y eut de la pluie ?
 Anh không có ở đó hồi trời mưa hay sao ?
- 13 — Phuong et Dành fermèrent les portes et fenêtres de leur chambre.
 Phuong và Dành đóng cửa cái và cửa sổ của phòng chúng nó.
- 14 — Nous causâmes avec eux pendant deux heures.
 Chúng tôi nói chuyện với tụi nó trong hai giờ đồng hồ.
- 15 — Ne marchandons pas avec ce marchand.
 Tụi mình đừng trả giá với người lái buôn này.
- 16 — Il nous pardonna quelquefois.
 Nó đã tha lỗi chúng tôi một hai khi.
- 17 — Nous le pardonnions plusieurs fois.
 Chúng tôi đã tha lỗi cho nó nhiều khi.
- 18 — Je cassai son verre, et Phuong cassa les miens.
 Tôi đập bể ly của nó, còn tên Phuong đã đập bể mấy cái ly của tôi.
- 19 — Achete peu d'aliments, car il y en a encore à la maison.
 Mày hãy mua đồ ăn ít ít vậy, vì ở nhà còn nữa.



It câu đặt theo bài đã dạy

- 1 — Mày đừng sợ ! lợi với tao ; không có cái gì hết.
 N'aie pas peur ! viens avec moi ; il n'y a rien.
- 2 — Mần bài của bây tử tế hơn, rồi thầy bây sẽ thưởng bây.
 Faites mieux vos devoirs, et votre maitre vous récompensera.
- 3 — Anh có mấy cái tò ở nhà anh ? — Tôi có 15 cái.
 Combien avez-vous de bols chez vous ? — J'en ai 15

- 4 — Ở nhà anh có mấy cái tô ? — Có 15 cái.
 Chez vous, combien y a-t-il de bols ? — Il y en a 15.
- 5 — Anh có giờ dặng lợi thăm tôi chiều nay không — Ừ
 tôi có giờ.
 Avez-vous du temps pour venir me voir ce soir ?—
 Oui, j'en au ai.
- 6 — Người thầy thuốc không có lợi săn sóc mẹ tôi chiều
 hôm qua, bởi có mưa.
 Le médecin n'est pas venu soigner ma mère, parce
 qu'il y avait de la pluie.
- 7 — Tụi mình đi bộ cho tới nhà ên Dành.
 Nous allons à pied jusqu'à la maison de Dành.
- 8 — Bài này khó hay là dễ ?
 Ce devoi est-il difficile ou facile ?
- 9 — Tôi ở với gia-quyến tôi ; anh có ở với gia-quyến anh
 hay không ? — Không, tôi không có ở với gia-quyến
 tôi, bởi vì nó ở đồng bãi, còn tôi, tôi có công việc
 ở châu-thành.
 J'habite avec ma famille ; habitez-vous avec la vôtre ?
 — Non, je n'habite pas avec elle, parce qu'elle est à
 la campagne, et moi, j'ai du travail à la ville.
- 10 — Chú mnốn lợi thăm tôi chiều nay hay không ?
 Tôi sẽ có giờ rãnh nhiều.
 Voulez-vous venir me voir ce soir ? j'aurai beaucoup
 de temps libre.

CÓ Ý XEM

a/ Tiếng annam nói, thường khi ta không rõ vậy chớ
 trong chữ pháp phải để verbe nào. Tỷ như mười tiếng
 này đều dùng với verbe avoir hết lầy :

Tôi nực ; j'ai **chaud**.

Mày lạnh ; tu **as froid**.

Nó đói ; il a **faim**.

Chúng tôi khát ; nous avons **soif**.

Chúng bây mắc cỡ : vous avez **honte**.

Tụi nó thương xót ; ils ont **pitlé**.
 Mầy sợ ; tu as **peur**.
 Nó nói phải ; il a **raison**.
 Bậy nói quấy ; vous avez **tort**.
 Chúng ta có ý muốn ; nous avons **envie**.

Mầy không sợ ; tu n'as pas peur. Lấy câu này để lại ở thì *impératif*, thì phải bôi tiếng **tu**, và viết như vậy : n'**aie** pas peur, mầy đừng sợ ; viết **aie**, vì *impératif* của *verbe avoir* là **aie, ayez, ayez**.

b/Hãy coi lại bài có ý **xem**, trong quyển số 2, nơi trang số 40, khoản **a** ; tiếng **mieux** nghĩa của nó là có sự gì tốt hơn, lớn hơn, nghĩa **hơn** chuyện hay là việc chi đó ; như trong câu số 2, đây viết : faites **mieux** thì đủ rõ, chớ nhiều học sanh, người thì viết faites **plus mieux**, người thì viết **plus bien** ; trong tiếng **mieux** có cái nghĩa **hơn**, nên dùng nó thì đủ rõ, khỏi dùng tiếng **plus** chi hết.

c/Đừng để tiếng *verbe* trong câu số 5, đừng để au *présent*, vì đây hỏi **chiều có giờ hay không** ; **chiều** định cái hỏi chưa tới đang khi mình nói đây.

d/Trong câu số 6, có *verbe venir* ; hãy nhớ *verbe* này, *passé* dùng với *verbe être*, như cho *verbe aller* cũng vậy : je suis venu, tu es allé.

e/Trong câu số 6, đoạn thứ nhì, để *verbe* ở thì *imparfait*, vì mừa từ hỏi nào, đó là không đang rõ.

f/Cách viết *langsa* trong câu số 7, viết **aller à pied**, không khi nào để **s** cho tiếng **pied**. Sao vậy ? Đó là tại cách viết như vậy, chớ chẳng có nghĩa chi mà viết **s** hay là không viết, nên cứ vậy mà viết

g/Trong câu số 8, nhiều người hay sợ ngợ, không viết *verbe* trong câu này. Tôi có nói rồi ; thứ ng, khi ta không rõ phải để *verbe* gì trong một câu, thì đó chắc là phải dùng *verbe être*. Bài này khó. Nếu dịch câu này, thì phải viết : **ce devoir est difficile**. Câu số 8 là câu hỏi, thì đôi câu trước đây ra như câu số 8 thì chẳng khó chi.

h/Đoạn thứ nhất của câu số 9, để *verbe* ở *présent*, vì đang nói đây thì tôi còn ở. Đoạn thứ nhì, tiếng annam nói anh **có** ở với gia-quyển anh hay không. Trong câu này, tuy là dùng tiếng **có**, chớ đây cũng muốn hỏi chuyện đang có bây giờ, song bởi cách nói annam mình phải dùng tiếng **có**, chớ chẳng phải là muốn hỏi chuyện gì qua rồi; nếu không dùng tiếng **có** « anh ở với gia-quyển anh không? » thì cái nghĩa câu hỏi này là như hỏi: Vậy chớ « anh muốn ở với gia-quyển anh không? »

i/Trong câu số 10, *verbe vouloir* ở thì *présent* vì đang hỏi đây thì muốn rõ vậy chớ **muốn** lợi thăm hay không.

j/Trong hai câu số 5 và số 10, có tiếng **thăm** phần đông hay dịch ra bằng **visiter**. Tôi xin giải nghĩa hai tiếng **voir** và **visiter** cho anh em rõ. **Voir** là thăm; **visiter** là viếng thăm. Tiếng **voir** dùng với người ngang vai với ta, còn tiếng **visiter** để dùng với người lớn hơn mình, người đáng kính. Tiếng **visiter**, cũng có khi dùng với người dưới mình, chừng sự viếng thăm đó bởi sự bòn phận mình, bởi sự phồn phép buộc bieu mình, bởi sự làm ơn làm phước, bởi sự đồ lả.

Ít câu khác thường dùng

2 — *Faites mieux votre travail de chaque jour, et votre chef vous accordera une augmentation de solde ou une gratification à la fin de l'année.* Hãy màn công việc hàng ngày của anh em cho tử tế hơn, rồi ông chủ sẽ cho ai nấy tiền lương lên hay là một số tiền thưởng đến cuối năm

6 — *Mon enfant s'est absenté de l'école lundi passé; il avait eu une autorisation de son maître.* Con tôi đã vắng mặt tại nơi trường hôm thứ hai qua rồi; nó đã có phép của thầy nó.

9 — *Je fais popote avec mon ami Paul. Avec qui la faites-vous? Avec René? Non, je ne le peux pas, puisqu'il travaille à Bínhtay dans une rizerie, tandis que moi, je suis à Saigon chez un entrepreneur.* Tôi đậu tiền hùng mà ăn uống với người bạn thiết nghĩa Paul của tôi. Anh đậu

tiền hùng với ai ? Với René phải không ? — Không, tôi đâu hùng tiền không dặng, vì nó mần việc tại Bính tây trong một cái nhà máy, chớ còn tôi, tôi ở Saigon, mần cho một người lãnh soát việc mần.

(Đồng người ăn học ra trường rồi, mới có sở mần, chưa có vợ con chi hết, thường lương bổng không dặng bao nhiêu, nên đâu tiền hùng nhau mượn một căn phố mà ở ba bốn năm người không chừng, mượn một người đi chợ nấu ăn và lo việc trong nhà cho mỗi người, đến buổi mơi chiều xúm nhau ăn chung bữa cơm một bàn. Cuối tháng tính sổ chia coi phần mỗi người phải trả bao nhiêu tiền phố, tiền mượn người nấu ăn, tiền chợ. Làm như nói đây kêu bằng **faire popote** thì rất tiện tặng lắm).

oo

Grammaire pratique

- 1— Mon frère vient d'aller **à le** chef-lieu.
 Anh tôi mới đi lên tỉnh-thành.
 Chừng có **à le**, phải viết **au** thế lại cho **à le** ; phải viết câu số 1 như vậy :
 Mon frère vient d'aller **au** chef-lieu.
- 2— J'ai donné de l'argent **à les** enfants.
 Tôi có cho tiền cho mấy đứa nhỏ.
 Chừng có **à les**, phải viết **aux** thế lại cho **à les** ; phải viết câu số 2 như vậy :
 J'ai donné de l'argent **aux** enfants.
- 3— La maison **de le** père.
 Cái nhà của người cha,
 Chừng có **de le**, phải viết **du** thế lại cho **de le** ; phải viết câu số 3 như vậy :
 La maison **du** père.
- 4— Les cahiers **de les** enfants.
 Mấy cuốn tập của mấy đứa nhỏ.
 Chừng có **de les**, phải viết **des** thế lại cho **de les** ;

phải viết câu số 4 như vậy :
Les cahiers **des** enfants.

Luật thứ bảy. — *Devant les noms, quand il y a*

à le,	phải viết	au	thế lại
à les,	—	aux	—
de le,	—	du	—
de les,	—	des	—

- 1— J'ai donné de l'argent aux enfants.
- 2— Voulez-vous venir me voir ce soir ?
- 3— Votre maison n'est pas grande.
- 4— Le médecin n'est pas venu soigner ma mère.
- 5— Dành n'a pas encore fait son devoir.
- 6— Mon cheval a été vendu pour 100\$
- 7— Habitez-vous avec votre famille ?
- 8— Mon frère vient d'aller au chef-lieu.

Trong câu số	1, nói chuyện	cho
„	2, „	<i>muốn lợi thăm</i>
„	3, „	<i>là</i>
„	4, „	<i>không có lợi sẵn sốc</i>
„	5, „	<i>chưa mãn</i>
„	6, „	<i>bị bán</i>
„	7, „	<i>ở</i>
„	8, „	<i>mời đi</i>

Mỗi chuyện trong mỗi câu phải có một *người* mãn, hay là một *thú*, hay là một *vật*, hay là một *món*.

Câu số	1 nói cho	Ai cho ?	<i>Je</i>
„	2 „	muốn lợi thăm	Ai muốn lợi thăm <i>Vous</i>
„	3 „	là	Cái gì là ? <i>Votre maison</i>
„	4 „	không lợi sẵn sốc?	Ai không lợi sẵn sốc? <i>Le médecin</i>
„	5 „	chưa mãn	Ai chưa mãn ? <i>Dành</i>
„	6 „	bị bán	Con gì bị bán ? <i>Mon cheval</i>
„	7 „	ở	Ai ở ? <i>Vous</i>
„	8 „	mời đi	Ai mời đi ? <i>Mon père</i>

etc.. (không đọc passé). Fut : Combien te devrai-je encore ?
tao sẽ còn thiếu mấy bao nhiêu nữa ?

6. Je dois aller chez toi, tao phải đi nhà mày ; tu dois aller chez lui, il doit aller chez n/s etc... (không đọc passé). Fut : je devrai aller chez toi,...

7. Que dois-je faire ? Tôi phải làm sự gì ? Que dois-tu faire ? etc . . . Fut : que devrai-je faire ? . . .

8° Je ne dois pas aller là - bas, tôi phải đừng đi ở đằng, etc. . . Je n'ai pas dû aller là - bas . . . Je ne devrai pas aller là-bas . . .

9. Je dois y aller, tôi phải đi chỗ đó, etc . . . J'ai dû y aller . . . Je devrai y aller . . .

10. Pourquoi ne dois-je pas y aller ? Sao tôi phải đừng đi chỗ đó . . . Pourquoi n'ai-je pas dû y aller ? Pourquoi ne devrai-je pas y aller ? . . .

11 — Dois-je venir chez toi ? Oui, tu dois y venir.

Tôi phải lợi nhà mày hay không ? — Ừ, mày phải lợi. (Hỏi, rồi trả lời y như vậy ; không đọc passé, đọc futur).

FALLOIR = phải

Prés : il faut (fo). P. comp : il a fallu (fa-lu). Fut : il faudra, Imparf : il fallait (fa-lé). P.s : il fallut (fa-lu).

Verbe falloir dùng dạng mà nói trống, chừng nào mình không nói ai phải hết. Mấy verbes mà đọc trong mỗi thì, đọc với le pronom *il* mà thôi, mấy verbes đó kêu bằng *verbes impersonnels*.: Ít câu ví dụ :

- 1 — En classe, *il faut* écouter le maître ; trong lớp học, phải nghe người thầy.
- 2 — Demain, *il faudra* aller au marché : mai, phải đi chợ
- 3 — Que *faut-il* faire pour labourer le champ ?
Phải làm sự gì đằng mà cày ruộng ?
- 4 — *Il ne faut pas* aller trop souvent au théâtre ;
Phải đừng đi coi hát thường quá.

PRENDRE = lấy, uống, ăn

Prés : je prends (pran), tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent (*prèn-ne*) chữ *prèn* đọc như quốc âm. P.c : j'ai pris (pris). . . Fut : je prendrai . . . Imparf : je prenais . . . P.s : je pris, il prit, nous primes, vous prîtes, ils prirent.

1. Je ne prends pas de vin, tôi không uống rượu. Je n'ai pas pris de vin . . .

2. Que prends-tu ? que prends-tu ? mày lấy cái gì ? que prenez-vous ? ông uống chi ? ... Qu'ai-je pris ? qu'avez-vous pris ? ông đã uống chi ? ...

3. Pourquoi ne prends-tu pas de vin ? pourquoi ne prends-tu pas un peu de thé ? sao mày không uống một chút nước trà ? ...



Cách học verbes

(Cách thứ nhì)

Học đến quyển sách này, có lẽ anh em đọc *verbes* theo **cách học thứ nhất** nơi trang số 7, quyển số 1, cũng là quen và giỏi rồi, nên phải tập đọc ít cách khó hơn một chút như chỉ biểu trong cách học này, hầu mà tập trả lời cho lạ làng khi ai hỏi mình ; thế vậy , chừng như em học theo cho kỹ, ai có hỏi mình chỉ chút đình, liền, anh em sẽ có thể mà hiểu và trả lời dặng.

Cách học này, với mỗi tiếng pronom-sujet, phải làm ra một câu trả lời **ừ**, một câu trả lời **không**, hay là một câu trả lời **ạ ông, có**, một câu trả lời **ạ bà, không**, tùy theo ý mình muốn trả lời với người đáng kính cùng không. Trong mỗi câu trả lời phải để một tiếng pronom dặng thế tiếng nom trong câu hỏi.

Verbe avoir, présent : Avez-vous ma bicyclette ?

Oui Monsieur, je l'ai ; non madame, je ne l'ai pas.

Oui, tu l'as ; non, tu ne l'as pas.

Oui, il l'a ; non monsieur, il ne l'a pas.

Oui Monsieur, le secrétaire l'a ; non Madame, le planton ne l'a pas.

Oui n/s l'avons ; non, nous ne l'avons pas.

Oui madame v/s l'avez ; non, v/s ne l'avez pas.

Oui, il l'ont ; non monsieur, il ne l'ont pas.

Oui monsieur, les élèves l'ont ; non madame, les enfants ne l'ont pas

Futur : Avez-vous encore un peu d'argent ?

Oui Monsieur, j'en aurai encore ; non, je n'en aurai plus.

Oui, il en aura encore ; non, il n'en aura plus.

Oui, mon voisin en aura encore : non, ton frère n'en aura plus.

Oui, n/s en aurons encore ; non, n/s n'en aurons plus.

Oui, ils en auront encore ; non, ils n'en auront plus.

Oui Madame, vos élèves en auront encore ; non Monsieur, ses enfants n'en auront plus.

*Có ý xem, trữc mỗi thì, tôi có đề một câu hỏi dạng mà rõ tiếng pronom trong mấy câu trả lời thể cho tiếng chỉ ; tôi đề một câu hỏi mà thôi, cho có chừng, vì cho mỗi hàng hai câu trả lời, đáng lẽ tôi phải đề một câu hỏi riêng cho tiếp với mỗi hàng, song bởi chỗ chật hẹp lắm, và có lẽ không ích lời gì bởi anh em rõ phải làm như vậy. Đọc hàng pronom il rồi, phải xen thêm hai câu trả lời mà để tiếng **nom** ở số ít làm sujet ; đọc hàng pronom ils rồi, phải xen thêm hai câu trả lời mà để tiếng **nom** ở số nhiều làm sujet.*

Verbe être, présent : Êtes-vous triste ?

Oui, je le suis, parce que . . . Non je ne le suis pas.

Oui, votre poule l'est ; non, mon chien ne l'est pas.

Oui, n/s le sommes ; non, n/s ne le sommes pas.

Oui Monsieur, ses enfants le sont ; non madame, mes enfants ne le sont pas

Futur : Je serai chez moi à 5 heures. Y serez-vous ?

Oui monsieur, j'y serai ; non, je n'y serai pas.

Oui docteur, il y sera ; non docteur, il n'y sera pas.

Oui maître, mon frère y sera ; non maître, mon ami n'y sera pas.

Oui, v/s y serez ; non, mes enfants, vous n'y serez pas.

Oui, tous les deux y seront ; non Monsieur, vos meubles n'y seront pas.

Cách học nào, xin anh em chớ nhàm mà tập đọc verbes avoir và être, vì hai verbes này làm gốc cho mấy verbes khác, nên chừng đọc hai verbes này thạo được, thì mấy verbes kia anh em sẽ dễ mà đọc hơn.

Bất kỳ cho verbes nào, anh em phải đọc như chỉ biểu trước đây, Tỷ như cho verbe prendre mới học đây, hãy đọc như vậy :

Verbe prendre, présent : Prenez-vous un peu de vin ?

Oui, j'en prends non, je n'en prends pas . . .

Passé comp : Avez-vous déjà pris votre déjeuner ? Ông đã ăn bữa ăn trưa của ông rồi hay chưa ?

Oui je l'ai déjà pris ; non, je ne l'ai pas encore pris . .

Ce malade, a-t-il déjà pris son médicament ?

Oui docteur, il a déjà pris ; non docteur, il ne l'a pas encore pris.

Mới đọc, hãy đọc cho chậm chậm, kéo lộn ; lần hồi, chừng quen rồi, thì phải đọc cho mau lần lần.

Verbe devoir, présent : *Devez-vous aller au chef-lieu ?*

Oui, je dois y aller ; non, je ne dois pas y aller ; . . .
(đọc futur).

Trong mấy cách học verbes, anh em cứ thì présent, passé composé và futur mà đọc ; có được nữa thì đọc thêm imparfait và plus-que-parfait sẽ dạy sau đây.



La pratique de la phrase

1 — Nous désirons avoir une petite voiture.

Désirez - vous aussi **en avoir** ?

Chúng ta có ý muốn có một cái xe nhỏ.

Ông cũng muốn có **một cái** hay không.

2 — Vous pourrez revenir **me voir** dans quelques semaines.

Trong ít tuần, ông trở lại **thăm tôi** được.

Cội rề thứ 12, nơi trươg số 67, quyền số 1, và cội rề thứ 17, nơi trươg số 52, quyền số 2, dạy biểu đề les pronoms compléments trước và kể le verbe.

Xem hai ví dụ cho trên đây, thì thấy trong ví dụ số 1 có hai tiếng verbes : *déchirer et avoir* ; còn trong ví dụ số 2 có ba tiếng verbes : *pouvoir, revenir et voir*. Thế vậy, rồi biết phải đề les pronoms compléments **en** và **me** trước và kể tiếng verbe nào ?

Trong ví dụ số 1, đề le pronom complément **en** trước le verbe **avoir**, vì cái nghĩa của tiếng pronom này đi tiếp với cái nghĩa của tiếng verbe **avoir** trong câu, bởi đây muốn nói ; **có một cái xe** = **en avoir**. Nếu viết *en désirez-vous* ? thì nghĩa là *ông muốn cái xe hay không* ?

Trong ví dụ số 2, đề le pronom complément **me** trước le verbe **voir**, vì cái nghĩa của tiếng pronom này đi tiếp

với cái nghĩa của tiếng verbe **voir** trong câu, bởi đây muốn nói : **thăm tôi = me voir**. Nếu viết *me revenir*, thì nghĩa là trở lại tôi.

Cội rẽ thứ hai mươi một. — *Trong mỗi đoạn câu, chừng có nhiều verbes tiếp kế nhau, phải để le pronom complément trước tiếng verbe nào mà cái nghĩa của nó tiếp với cái nghĩa của le pronom complément.*

It câu đặt theo bài đã dạy

1 — Vợ của tôi ưa đeo vàng nhiều. Vợ của anh ưa đeo hay không ? — Nó không ưa đeo.

Ma femme aime porter beaucoup de bijoux. La vôtre aime-t-elle en porter ? — Elle n'aime pas en porter.

2 — Giây chuyền này bằng vàng ; còn đồng hồ này bằng giống gì ? — Nó bằng ni-kên.

Cette chaine est en or ; et cette montre, en quoi est-elle ? Elle est en nickel.

3 — Chừng nào người ta già và không thấy tỏ nữa, người ta mang kính.

Quand on est vieux et que l'on ne voit plus clair, on porte des lunettes.

4 — Cái áo dày này bằng lụa giá 12\$; chiếc cà-rá này giá bao nhiêu ? — Nó giá 6\$ mà thôi.

Cette robe en soie coûte 12\$; combien coûte cette bague ? — Elle ne coûte que 6\$.

5 — Tôi có đặt năm bộ đồ ở người thợ may của tôi. Ông có đặt mấy bộ ở người thợ may của ông ? — Tôi chưa có đặt, vì tôi chưa có giờ rảnh.

J'ai commandé cinq complets à mon tailleur.

Combien en avez-vous commandé au vôtre ? — Je n'en ai pas encore commandé, car je n'ai pas encore eu de temps libre.

6 Trong gia quyến này, có mấy người ? — Có tám người, nhỏ và lớn.

Dans cette famille, combien y a-t-il de personnes ?
— Il y en a huit, petits et grands.

7— Mẹ tôi mới đi chợ, Mẹ anh đi chợ chưa ? —

Mẹ tôi không đi nữa ; người nấu ăn của mẹ tôi đi cho mẹ tôi.

Ma mère vient d'aller au marché. La vôtre y est-elle déjà allée ? — Elle n'y va plus ; sa cuisinière y va pour elle.

8— Bữa nay là ngày nghỉ, bởi vì là lễ ; mai là ngày mần việc.

Aujourd'hui c'est jour de repos parce que c'est fête ; demain ce sera jour de travail.

9— Ông muốn mua một cái đồng hồ bằng vàng hay là bằng bạc ? Tôi muốn mua một cái bằng vàng. — Ông không muốn mua một cái bằng ni-kên sao ? — không tôi không muốn.

Vous voulez acheter une montre en or ou en argent ? — Je veux en acheter une en or. — Ne voulez-vous pas en acheter une en nickel ? — Non, je ne veux pas en acheter.

10 — Cái nón này là nón nào vậy ? Nón này của ai ? — Nón này của tôi. — Còn mấy cái áo này của ai ? Phải của anh vous hay không ? — Không, không phải của anh tôi, của thằng Dành.

Quel est ce chapeau ? à qui est-il ? — C'est à moi. — Et à qui sont ces habits ? Est-ce à votre frère ? — Non, ce n'est pas à lui, c'est à Dành.

CÓ Ý XEM

a) Trong câu số 1 nói **aimer porter** ; nghĩa là phải nói *il aime manger des fruits, nó ưa ăn trái cây ; nous préférons manger des légumes à notre dîner, chúng tôi ưa ăn đồ hàng bỏ g đến buổi ăn tối hơn. Tôi chỉ như vậy, vì nhiều người hay viết ma femme aime à porter.*

b) Câu số 1, có người viết như vậy : *ma femme aime porter beaucoup d'ors.* Tiếng annam mình nói đeo vàng,

song tiếng langsa không nói vậy, lại nói đeo đồ nữ trang. Theo ý tôi, tôi tưởng cách nói langsa đúng hơn, vì đeo vàng cũng có đeo đồng, cũng có đeo giầy chiến bằng bạc nên tiếng **bijoux** là tiếng định chỉ chung các đồ bằng vàng, bằng bạc và bằng đồng để mà chung diện.

c) Tiếng **en** trong câu số 1, viết trước và kể verbe porter vì cái nghĩa của le pronom này tiếp với cái nghĩa của verbe porter : **porter des bijoux = en porter**, chứ không tiếp với verbe aimer, vì không phải nói **aimer des bijoux**; (coi cội rễ thứ hai mươi mốt).

d) Câu số 3, **quand on est vieux et que . .** Tiếng **que** này là tiếng **quand** viết lần thứ nhì. (Xin coi lại cội rễ thứ hai mươi).

e) Trong câu số 3, có chữ **l'** trước tiếng **on**. Đòi bây giờ, cách viết langsa hay để **l'** trước chữ **on** cho nghe điệu hơn, chứ không phải có nghĩa chi hết. Đây, chỉ để cho ngăn hai chữ voyelles, chữ **e** của tiếng **que**, và chữ **o** của tiếng **on** : tỹ viết như sau đây thì cũng đúng : **Quand on est vieux et qu'on . . .** song phần đông viết : **que l'on**.

f) Chừng mình nói chuyện **commander des complets au tailleur**, thì chẳng cần nói **des complets de vêtements** vì nếu nói về người thợ may, thì sao sao người ta cũng phải rõ là mình đặt quần áo, chứ chẳng phải là mình đặt giầy hay là đặt nón, nên trong câu số 5, nói **cinq complets**, chứ chẳng có nói chi hơn. Có nói, thì nói như vậy : **des complets blancs**, bộ đồ trắng ; **des complets kakis**, bộ đồ vàng ; **des complets de toile**, bộ đồ bằng bố.

g) Trong câu số 6, không viết **petites et grandes** vì không phải là **petites personnes et grandes personnes**, vì nếu viết như vậy, thì nghĩa là người hấp và người cao lớn ; đây nói **petits et grands** mà thôi, nghĩa nói tròng : **nhỏ và lớn**.

h) Trong câu số 7, người trước hỏi : **Mẹ anh đi chợ chưa ?** Thì người sau trả lời : **Mẹ tôi không đi nữa**.

Bởi «**Mẹ anh**» cách nói của người trước và «**Mẹ tôi**» cách nói của người sau, cũng định chỉ một người đó mà thôi, nên tiếng langsa phải dùng le pronom **elle** mà thế, chớ không nói được **ma mère** n'ý va plus, mà phải nói : **elle** n'ý va plus. Tôi cắt nghĩa vậy, bởi có nhiều người viết **ma mère** n'ý va plus. Tôi cũng rõ, cách viết annam còn thế viết vậy nữa : Mẹ anh đi chợ chưa ? - **Người** không đi nữa.

i) Đitng viết câu số 9 như vậy : **voulez-vous** ache'er . . . vì trong câu này, chỗ hỏi là : **bằng vàng** hay là **bằng bạc**, chớ không phải **muốn mua** hay là **không**, nên nếu đề tiếng **vous** sau tiếng verbe **vouloir** thì không trúng nghĩa, bởi đề như đã nói đây, thì nghĩa nói là : **ông muốn mua** hay là **không**.

j) Đề le pronom **en** trước và kể le verbe **acheter**, vì cái nghĩa của le pronom này tiếp với cái nghĩa của verbe **acheter** : **acheter une montre** = **en acheter**, chớ không tiếp với verbe **vouloir**, vì không phải nói **vouloir uné montre** ; (coi cội rẽ thứ hai mươi mốt).

k) Viết câu số 10. **à qui est-il ?** viết như vậy cũng được : **à qui est-ce ?**

oo

Lecture'

L'orange

Un jeune enfant mordait dans une orange :

« Ah ! s'écria-t il en courroux !

Le maudit fruit ! Se peut-il qu'on le mange ?

Comme il est aigre ! On le prétend si doux !

— Faux jugement, lui répondit son père ;

Ôtez cette écorce légère,

Vous reviendrez de votre erreur. »

Ne jugeons pas toujours sur un dehors trompeur.

Florian

Trái cam

Một đứa trẻ bé cắn một trái cam ; Nổi giận, nó la lên : « Ôi ! Cái trái khốn nạn ! Có lẽ người ta ăn nó hay sao : Nó chưa biết là dượng nào ! Người ta quả quyết rằng nó là dịu dàng lắm. Cha nó đáp rằng : Lỡ đoán đối ; hãy lột cái vỏ mỏng này ra, rồi con sẽ hết sai lầm. » Ta hãy đừng năng đoán xét cái bề ngoài đối trá.

Florian.

Explications — **Un jeune enfant** ; nói *jeune*, vì còn thể khác mà nói tùy theo ý mình muốn nói. Nói trống thì nói *un enfant* mà thôi. nói mà nhắm nhĩa theo tuổi thì nói *un tout jeune enfant*, *un jeune enfant* ; nói mà nhắm nhĩa theo cái vóc thì nói *un tout petit enfant*, *un petit enfant*.

Mordait, c'est le verbe *mordre*, à l'imparfait : je mordais . . . Pr : je mords, il mord, n/s mordons . . . P. c : j'ai mordu. P. s je mordis, il mordit, n/s mordimes . . . Fut : je mordrai. Tác giả dùng cách nói **mordre dans** une orange, vì đây ý nói đứa bé này láo ăn nên cắn nhào một miếng lớn, cắn sâu chẳng coi trước coi sau chi hết, như thể nói annam mình thường nói **táp** ha là **nít** trái cam.

Ah ! tiếng này dùng dặng tỏ ra sự than thở, sự đau đớn buồn rầu, sự thương sự hại, sự vui, sự lấy làm lạ. Trước tiếng ah ! và sau tiếng *erreur* hàng thứ bảy, có đề dấu này « » nghĩa, từ tiếng Ah ! cho tới tiếng *erreur*, đó là lời nói của đứa bé và của người cha nó.

S'écria-t-il, c'est le verbe *s'écrier* au passé simple. Đây anh em thấy đề le pronom sujet ở sau le verbe, song chẳng phải là câu hỏi chi hết ; cách viết langsa hay viết

như vậy, chừng sẽ gặp viết vậy nữa thì tôi sẽ chỉ và nhắc lại hầu xem cho rõ hơn. Nếu muốn viết cho dễ hiểu hơn thì viết như vậy : Il s'écria en courroux : « Ah ! . . . Dễ hiểu hơn, vì đoạn *il s'écria en courroux* không phải thuộc về lời nói của đứa bé, nên không cần để trong cái dấu « » như đã nói trong khoản này.

En courroux. Anh em hiểu nghĩa *une montre en or*, thì chừng nói *une maison en feu*, thì đó là một cách nói cao thấp, chớ nhà mà bằng lửa sao được ? *Une maison en feu* là một cái nhà đang cháy ; *sà maison est en feu*, nhà của nó đang cháy ; *un homme en feu* nghĩa một người giận nóng nãi. *Le courroux* là sự giận dữ ; *un homme en courroux* là một người giận dữ ; *Dành est en courroux* *Dành* nổi giận. *Parler en colère*, nói một cách giận ; *s'écrier en courroux*, la lên một cách nổi giận ; *écouter en silence*, nghe một cách nín lặng trang.

Le maudit fruit ! Tiếng *maudit* là *le participe passé* của *le verbe maudire*, chửi dữ, trù rũa. Prés : *je maudis*, n/s *maudissons* . . . P.c : *j'ai maudit*. Fut : *je maudirai*. Trù rũa thì phải nói : đồ khốn nạn nên tiếng *maudit* nghĩa là khốn nạn.

Se peut-il qu'on le mange ? *Il se peut* là *verbe impersonnel*, như *verbe falloir* (xin coi nơi trang số 23.) Tiếng *que* cuối lère proposition đây là *complément* trong câu, và thế cho trọn hết proposition sau. Hãy chờ qua đến quyền số 4 sẽ có dạy về tiếng **que** như đây. *Le pronom le*, đây thế cho *le fruit*.

Comme il est aigre ! Tiếng *comme* đây chẳng phải nghĩa là *cũng như*, mà nghĩa *biết là dường nao*, *biết là bao nhiêu*. Anh em sẽ hay gặp dịp dùng như vậy : *Ce fruit est aigre-doux*, trái này chua chua ngọt ngọt.

On le prétend si doux ! Tiếng *pronom le* trong câu này thế cho *le fruit*. *Verbe prétendre*. prés : *je prétends*, n/s *prétendons*. P.c : *j'ai prétendu*. Fut. *je prétendrai*.

Imp : je prétendais. P.s : je prétendis, v)s prétendimes, ils prétendirent. Tiếng si trong câu đây, nghĩa nó là **giữ, quá, lắm**. Ví dụ : Il est si fort et si grand : nó mạnh giữ vậy và lớn quá vậy ! Pourquoi es-tu si menteur ? Sao mầy nói láo quá vậy ?

Faux jugement, lui répondit son père Đoạn *lui répondit son père* không thuộc về lời nói của người cha. Viết như vậy thì xuôi và dễ hiểu hơn : *son père lui répondit* : « *Faux jugement* ; . . viết như vậy, thì tiếp theo cách tôi đã dịch ra quốc-âm. Cách langsa hay viết đoạn *son père lui répondit*, viết lộn lại : *lui répondit son père* ; như trong hàng thứ nhì bài lecture, thấy viết *s'écria-t-il en courroux*, chớ không viết *il s'écria en courroux*. Viết xuôi thì dễ hiểu, song anh em nên nhớ cách viết theo sách, và phải để **mấy** đoạn đó trong câu thuộc về lời nói.

Cách viết xuôi :

Il s'écria en courroux : « Ah ! le maudit fruit.

Son père lui répondit : « Faux jugement ;

Cách viết theo sách :

« Ah ! s'écria-t-il en courroux, le maudit fruit

« Faux jugement, lui répondit son père ;

Verbe répondre, prés : je réponds, nous répondons.

P.c j'ai répondu. Fut : je répondrai. P.s je répondis.

Ôtez cette écorce. Ôtez, nghĩa là cùi ra, lột ra, lấy ra, dẹp, tránh. J'ôte mon habit, tôi cùi áo tôi ra. N'ôtez pas votre chapeau, anh đừng dỡ nón xuống. Mon boy a ôté ma petite table du salon người bồi của tôi đã dẹp cái bàn nhỏ của tôi trong phòng rước khách.

Vous reviendrez de votre erreur. *L'erreur* là sự sai lầm, sự lộn *Revenir d'une promenade*, đi dạo chơi rồi trở về. *Revenir d'une visite*, đi viếng thăm rồi trở về. Mà bởi sao nói *revenir d'une erreur* ? Hồi mình chưa sai lầm, sự tin của mình đi thẳng tới luôn luôn ; tới hồi gặp dịp chi đó, mình rõ sự sai lầm của mình, nên sự tin của mình trở lộn lợi, thối lui lợi, mình không tin tưởng như

- 16— Tes enfants cachaient leurs cahiers à l'étage.
Les cahiers de tes enfants étaient cachés à l'étage par eux.
- 17— Quelqu'un a - t - il pris votre argent ?
Votre argent a - t - il été pris par quelqu'un ?
- 18— Les bons élèves obéissent au maître.
Le maître fut obéi des bons élèves.
- 19— Les grands élèves obéissent au maître.
Le maître est obéi des grands élèves.
- 20— Ces élèves n'obéissaient pas à leur maître.
Le maître de ces élèves n'était pas obéi d'eux.

Mấy câu số 18, 19, 20 nói về việc *vung lời*; bởi việc này là về cái tâm của người, nên phải dùng chữ **de** trong mấy câu đó (coi lại cội rễ thứ mười chín).

Trong câu 18 và 19, viết **des**, vì đó là như có **de les**; luật thứ bảy dạy viết **des** thế lại cho **de les**.

Grammaire pratique

Anh em rõ le nom et l'article. Dans cette leçon, anh em sẽ học thêm ít tiếng vocabulaire đặng mà dùng theo grammaire và sẽ học l'adjectif.

Mẹo pháp nói les noms cũng có *cái giống* như nhơn, vật, hoa quả. *Cái giống* kêu bằng *le genre*; *cái tiếng* kêu bằng *le mot*.

Il y a deux genres; le genre masculin = giống đực;
le genre féminin = giống cái;

Les mots mà genre masculin, thì có l'article *le* hay là l'article *un* đặng trước; les mots mà genre féminin, thì có l'article *la* hay là l'article *une* đặng trước.

Ví dụ: Le soleil. Le mot *soleil* est du genre masculin parce qu'il y a l'article *le* devant lui. (Tiếng *soleil* là giống đực bởi vì có article *le* đặng trước nó).

La lune. Le mot *lune* est du genre féminin, parce qu'il y a l'article *la* devant lui.

Un cahier. Le mot *cahier* est du genre masculin, parce qu'il y a l'article *un* devant lui.

Une heure. Le mot *heure* est du genre féminin, parce qu'il y a l'article *une* devant lui.

L'adjectif est un mot dùng mà để hoặc là avant ou après le nom để cho ta biết tiếng nom đó ra thế nào ra thế gì, ra cách gì, lớn hay là nhỏ, tốt hay là xấu.

Ví dụ : le marché, le pain, le riz, la cuisine, les aliments l'habit, le chien. Nếu tôi muốn cho anh em rõ *le marché*, nó ra thế nào, thì tôi sẽ nói : le *grand* marché. Nếu tôi muốn cho anh em biết *le pain* nó ra thế nào, thì tôi sẽ nói : le pain *chaud*. Nếu tôi muốn cho anh em biết *le riz, la cuisine, les aliments, l'habit, le chien*, ra làm sao, ra cách nào, thì tôi sẽ nói : le riz *blanc*, la cuisine *propre* les *bons* aliments, l'habit *déchiré*, le chien *méchant*. Les mots *grand, chaud, blanc, propre, bons, déchiré, méchant*, sont des adjectifs,

Les adjectifs cũng dùng nó ở sau verbe être :

Ví dụ : le marché *est grand* ; le pain *était encore chaud* ; le riz *est blanc* ; la cuisine *fut propre* ; les aliments *étaient bons* ; l'habit *n'était pas déchiré* ; le chien *n'est pas méchant*.

Cách đặt mà nhìn biết tiếng nào là adjectifs.

Bởi tôi cần nghĩa l'adjectif trước đây, thì rõ là : L'adjectif là tiếng nào ở trước hay là ở sau le nom ; l'adjectif est aussi après le verbe être.

Version

(*Bài version là bài anh em phải dịch chữ pháp ra chữ quốc-âm. Tiếng nào anh em không biết, hãy lấy tự-vị mà kiếm cho quen biết*).

La poule

C'est le matin. La fermière apporte du paddy à ses poules. Elle vient d'ouvrir la porte du poulailler. La poule jaune est encore sur son nid ; elle couve. Mais les autres poules, les coqs, les poulets sont accourus pour picorer le grain. La grosse poule noire glousse et veille sur ses poussins : « Cot, cot, ouvrez le bec et régalez-vous ! »

Bởi đây là in sách vở, chớ không phải gởi bài đến nhà, nên tôi phải dịch sẵn bài trên đây ra quốc-âm.

TRADUCTION

Con gà mái

Ấy là buổi sớm mới. Người tá điền đem lúa cho mấy con gà của nó. Người mới mở cái cửa chuồng gà, con gà mái vàng còn ở trên ổ cửa nó ; nó ấp. Mà mấy con gà mái kia, mấy con gà trống, mấy con gà giò chạy đến đặng ăn lúa. Con gà đen mập túc và gìn giữ mấy con của nó : « Cốc, cốc, hãy hã mở ra và ăn hưởng đi ! »

Explications. — Trong câu « mais les autres poules ... » sont accourus là verbe accourir, cách passif. Trong câu kể đó, tiếng et nối hai tiếng verbes : glousser et veiller ; tiếng et và mấy tiếng dùng đặng nối 2 tiếng, phải nối 2 tiếng nào một thứ nhau, tỷ như 2 tiếng adjectifs, mà không thì hai tiếng noms, mà không thì hai tiếng verbes. Ví dụ, nối 2 tiếng adjectifs : Mon enfant, est toujours sage et laborieux ; con của tôi tử tế và siêng năng hoài hoài. Ví dụ, nối hai tiếng noms :

les poules et les poulets sont accourus. Vi dụ, nói hai tiếng *verbes* : la poule *caquette* et *gratte* la terre ; con gà cục tác và bươi dất (*verbes caqueter et gratter*).



Exercice

Recopiez la version précédente, et mettez à l'imparfait les *verbes* de ce devoir :

La poule.

C'était le matin. La fermière apportait du paddy à ses poules. Elle venait d'ouvrir la porte du poulailler. La poule jaune était encore sur son nid ; elle couvait. Mais les autres poules, les coqs, les poulets étaient accourus pour picorer le grain. La grosse poule noire gloussait et veillait sur ses pous ins : « Cot, cot, ouvrez le bec et régalez-vous ! »

Explications. Có người, bởi không rõ *glousse* và *veille* nghĩa gì, là tiếng chi, nên không để hai tiếng này ra thì imparfait ; nếu trong câu đó, tôi bớt nhiều tiếng, và để ọi *la poule glousse* mà thôi, thì dễ hiểu hơn, song bởi vocabulaire mình không đặt rõ, nên không hiểu nghĩa tiếng *glouss*, mà rõ đặt tiếng đó là *verbe*, như mình nói : la poule *mange*. Nếu rõ tiếng *glousse* là *verbe glousser*, thì mình cũng phải rõ tiếng *veille* cũng là *verbe*, bởi chữ *et* phải nối hoặc là 2 tiếng *noms*, 2 tiếng *adjectifs*, hay là 2 tiếng *verbes*, nghĩa là phải nối 2 thứ tiếng gì giống nhau.

Câu sau chót, không để được à l'imparfait, bởi đó là lời nói của con gà. Chúng mình thuật chuyện hay là viết, mà thuật lại lời nói của ai, thì mình phải thuật y như mình đã nghe, nên không có phép mà đổi cái thì trong câu đó.

Vocabulaire

Từ bài vocabulaire này sắp tới, tôi sẽ chia ra *les mots à étudier* làm bốn thứ tiếng: *les noms, les adjectifs, les verbes, và mấy thứ tiếng chưa học.*

Lēs noms

Merci	Cám ơn. L'enfant poli sait dire merci quand il reçoit quelque chose; đứa trẻ khôn phép biết nói cám ơn khi nó được món đồ vật chi đó.
le malade	người đau, người bệnh.
l'hôpital	nhà thương.
la forme	cái cách; cái hình bề ngoài. Les formes active et passive du verbe; mấy cách dùng <i>actif</i> và <i>passif</i> của tiếng verbe. La forme ronde: cái hình tròn bề ngoài.
l'explication	sự cắt nghĩa.
le temps	cái thì của tiếng verbe; thì giờ.
l'exemple	vi dụ, cái gương; viết tắt tiếng <i>exemple</i> như vậy <i>ex.</i> Donner de mauvais exemples; cho gương xấu.
la recommandation	sự dặn bảo, sự giới gắm.
le conseil	sự khuyên, lời khuyên.
la remarque	sự có ý xem, sự xem xét, lời ta nói hầu có ý xem. Le maître m'a fait une remarque sur ma mauvaise conduite: thầy đã làm cho tôi một lời nói hầu có ý xem về cách ăn ở xấu của tôi.
la disposition	cách sắp đặt, cách dẽ. La disposition des mots dans la phrase; cách sắp đặt các tiếng trong câu. La disposition des meubles de cette pièce est bien; cách dọn dẹp bàn ghế phòng này là tốt.

- le tour cái phiên, cái cách. C'est à mon tour ;
tới phiên tôi. À qui est-ce le tour ? tới
phiên ai ? Le tour interrogatif ; cách hỏi.
- la règle cây thước gạch, luật phép về việc bôn
phận người. Les règles de grammaire ;
các luật mẹo. J'ai pour règle de ne pas
m'engager dans une affaire sans en
connaître tous les détails ; Tôi giữ việc
bôn phận tôi là không buộc tôi trong
công việc nào mà không rõ đặng hết
các điều.
- le principe căn bản, cội rễ.
l'application sự siêng năng ; sự dùng, sự đặt vào.
Trong trường, thầy sửa bài vở, có lệ
cho *notes* về sự siêng năng, về công
khó trò đã đem mà làm bài : đó kêu
bằng *notes d'application*. Bàn một ví dụ
ra, rồi lấy cội rễ ví dụ đó mà dùng cho
các việc khác, mà đặt vào mấy câu
khác, cội rễ của ví dụ đó kêu bằng *le
principe d'application* ; cách tôi dạy bài
la pratique de la phrase cũng bởi cội
rễ các câu ví dụ mà ra.
- et roman tiểu thuyết
le volume quyển sách. Il a fait son ouvrage en 5
volumes ; ông đã làm sách của ông làm
5 quyển.
- l'emploi sự dùng. L'emploi du temps ; họa đồ
định chỉ cách dùng thì giờ. Le mode
d'emploi ; cái cách dùng. Les nouveaux
articles sont toujours vendus accompa-
gnés du mode d'emploi ; những món
hàng mới của người ta bán có để theo
một miếng vẽ chỉ cách dùng món đồ đó.

Les adjectifs

seul	một mình. Je suis seul ; tôi ở một mình. Dành est seul avec son frère ; Dành ở một mình với em nó. Dành est <i>tout</i> seul ; Dành ở <i>thiệt</i> một mình nó. J'irai <i>moi</i> seul ; tôi sẽ đi một mình <i>tôi</i> . Mon frère seul viendra vous voir ; một mình anh tôi sẽ đến thăm ông.
premier	thứ nhất, hạng nhất. Viết bằng số, thì viết như vậy : 1 ^{er} (số 1, chữ <i>er</i> là hai chữ chót của tiếng <i>premier</i> , và gạch dưới hai chữ đó một gạch). Chừng dùng với tiếng <i>nom au féminin</i> , thì phải viết : la première.
deuxième	(de-zi-è-me) thứ nhì, hạng nhì. Viết bằng số như vậy : 2 ^{ème} hay là 2 ^o (số 2, chữ <i>ème</i> là ba chữ chót của tiếng <i>deuxième</i> hay là chữ <i>e</i> mà thôi là chữ chót hết, và gạch dưới một gạch ; cách viết sau tiện hơn, vì mau hơn).
troisième	(troa-zi-è-me) thứ ba, hạng ba. Viết bằng số như vậy : 3 ^{ème} hay là 3 ^o .
interrogatif	dùng mà hỏi. La phrase interrogative ; câu hỏi. Le tour interrogatif ; cách hỏi.
disposé	sẵn lòng. Je suis disposé à vous recevoir chez moi demain matin, à 8 heures ; tôi sẵn lòng tiếp rước ông nơi nhà tôi ngày mai, 8 giờ.

Les verbes

disposer	sắp đặt, để.
remercier	cảm ơn. Je vous remercie ; tôi cảm ơn ông. <i>Đừng lộn cách nói trước đó, với cách sau này</i> : Merci monsieur ; cảm ơn ông. <i>Câu trước là dùng để tiếp các lời nói trước nếu mình có dịp mà nói</i>

chuyện chỉ với người đó. Câu sau để dùng khi chẳng có dịp chỉ mà nói, cần cảm ơn mà thôi liền hỏi đó. rồi nói chỉ thì nói tiếp theo.

saluer	chào
hospitaliser	đem bệnh vô nhà thương.
numéroter	vẽ số, cho số.
former	làm ra, làm ra hình tượng.
expliquer	cắt nghĩa. Có một cách nói khác, là <i>donner des explications</i> , cũng nghĩa là <i>cắt nghĩa</i> ; song cách nói còn nghĩa này nữa, là <i>chỉ vẽ cho rành tại sao mà như vậy vậy</i> . Tỷ như 1 người chủ nhà buôn, bởi người coi tiền gian lận về chuyện tiền bạc, nên ông chủ không dặng rành về việc tiền bạc sổ sách hôm ngày nào đó, thì nói với người coi tiền bạc: <i>chiều nay ông phải đến nhà tôi dặng mà chỉ vẽ cho rành cho tôi hiểu tại sao mà thiếu tiền vậy = Vous viendrez chez moi ce soir pour me donner des explications à propos de ce déficit.</i>
ajouter	thêm
recommander	gởi gắm; bảo; chịu tiền thêm cho chắc người kia sẽ dặng cái thơ; <i>recommander une lettre.</i>
interroger	hỏi
conseiller	khuyên
employer	dùng, mượn người làm công.
dire	nói, biểu
remplacer	thế lợi
remarquer	xem xét, có ý coi, có ý xem

Mấy thứ tiếng chưa học

ci-dessus	trên này, trên đây
ci-dessous	dưới này, dưới đây

avant	trước
après	sau
ci-devant	trước này, trước đây
ci-après	sau này, sau đây
comme	(co-me) như, cũng như
comme ceci	như vậy
comme cela	như vậy
c'est-à-dire	nghĩa là
ou	hay là (<i>đừng lộn với tiếng ouché có dấu huyền; nghĩa của tiếng ouché là ở đâu</i>)
ou bien	mà không thì
au sujet de, {	về, nói về, dạy về. Au sujet de votre
à propos de {	affaire, je n'ai pas encore eu de temps
	pour pouvoir réfléchir; về công chuyện
	của anh, tôi chưa có thì giờ đặng mà
	xuy tưởng.
	À propos des adjectifs voici une leçon
	pratique; về mấy tiếng adjectifs, đây
	là một bài rành rẽ nè
tandis que	chớ còn
surtout	nhứt là
cependant	song, song mà, song le, nhưng mà
chaque {	mỗi, mỗi cái, mỗi người, mỗi đứa, mỗi
chacun {	con. Tiếng <i>chacun</i> khác với tiếng <i>chaque</i> :
	le mot <i>chacun</i> dùng nó một mình mà
	thôi, parce qu'il remplace un nom, tandis
	qu'on doit employer le mot <i>chaque</i> avec
	un nom, et le disposer devant ce nom.
	Ex. (le mot ci-devant, c'est le mot
	<i>exemple</i> viết tắt) : <i>Chaque élève a un</i>
	<i>cahier</i> ; <i>mỗi đứa học trò có một cuốn</i>
	<i>tập. Il y a 25 élèves ; chacun a un cahier ;</i>
	<i>có 25 đứa học sanh ; mỗi đứa có một</i>
	<i>cuốn tập. Sur ma table, il y a 3 cahiers ;</i>
	<i>je les ai achetés 0\$10 chacun ; trên bàn tôi</i>
	<i>có 3 cuốn tập ; tôi đã mua 0\$10 mỗi cuốn.</i>

Quand après le verbe *aller*, vous voyez un autre verbe, thì cái nghĩa du verbe *aller* không phải là *đi*; cái nghĩa của nó là *sẽ* Ex : Je ferai mon devoir tout à l'heure ; ou : Je *vais* faire mon devoir tout à l'heure = tôi *sẽ* làm bài tôi lát nữa.

Danh n'ira pas au théâtre : ou : Danh ne *va* pas aller au théâtre = Danh *sẽ* không đi coi hát. (Tuy, câu sau là đúng, song phải cách nói như câu đó, vì khó nghe, bởi có hai tiếng verbes *aller* kế nhau và bởi có thể khác mà nói là nói như câu trước ; tôi chọn lựa câu sau mà cho như ví dụ hầu dặng rõ).

Vous recopierez votre thème : ou : Vous *allez* recopier votre thème = bây *sẽ* chép lại bài *thème* của bây.

Anh em biết chừng mình mạnh giỏi thì mình đi mạnh dạn, đi ngay ; quand nous sommes fatigués, thì mình đi thể khác, đi lười hơn ; et quand nous sommes malades, mình cần đi lười hơn nữa, có khi đi không nổi. phải nằm, nên cách langsa chừng muốn hỏi ai mạnh giỏi hay là không thì hỏi như vậy :

Comment vas-tu ? = Mày đi làm sao ?

Comment allez-vous ? = Ông đi làm sao ? C'est-à-dire : mày mạnh giỏi không ? Ông mạnh giỏi không ? thì mình trả lời :

Je vais bien = Tôi đi giỏi, c'est-à-dire : tôi mạnh giỏi.
Je vais mal = Tôi đi xấu, đi không tốt, c'est-à-dire : tôi đau.

Je vais mieux = Tôi đi tốt hơn, c'est-à-dire : tôi khá hơn, bệnh tôi giảm bớt, bệnh tôi nhẹ hơn.

Quand vous saluez quelqu'un, dites (nói) : *Bonjour Monsieur* ou *bonjour Madame* Quand vous rencontrez quelqu'un le soir, saluez et dites : *Bonsoir Monsieur* ou

baigne, tôi tắm tôi ; tu te baignes, mày tắm mày ; il se baigne, etc . . . Le verbe *se baigner* cũng đọc comme le verbe *donner*, parce qu'il y a *er*. Imparfait : je me baignais, n/s n/s baignons, etc Passé simple : je me baignai, . . . n)s n)s baignâmes, . . . ils se baignèrent.

Rất cần mà nhớ. Au passé composé, il faut employer le verbe être pour la forme pronominale ; ainsi, le *passé composé* du verbe *se baigner* est : je me suis baigné, tu t'es baigné, il s'est baigné, n)s n)s sommes baignés, v)s v)s êtes baignés, ils se sont baignés. Có ý coi, le mot *baigné* cũng viết với chữ é hết thầy, comme le verbe *donner* au passé composé ; khác có một chút là pour *nous, vous, ils*, il y a un *s* au mot *baignés*. (Je vous expliquerai cela dans les prochaines leçons de grammaire). Futur : je me baignerai, tu te baigneras, etc . . . Impératif : baigne-toi, baignons-nous, baignez-vous, Dans ce temps, le mot *te* (*te baignes*) đằng sau verbe thì phải viết *toi* (*baigne-toi*) ; le mot *baigne* cũng giống au temps présent, mais il n'y a pas d'*s*. Les mots *n/s* et *v/s* cũng đằng après le verbe : (*nous baignons*) baignons-nous ; (*vous baignez*) baignez-vous.

Les verbes, à la forme pronominale, à l'infinitif, viết có *se* đằng trước. Ex :

<u>Forme active</u>	<u>Forme pronominale</u>
laver = rửa	se laver, mình rửa mình
lever = đỡ lên	se lever, mình đỡ mình lên, nghĩa là mình chớ dậy
appeler = kêu	s'appeler, mình kêu mình bằng, nghĩa là mình tên gì.

Verbe **mettre** = **đẽ**. Prés : je mets (mé), tu mets il met, n/s mettons, v/s mettez, ils mettent. P. c : j'ai mis (mi), tu as mis, etc . . . Futur : je mettrai, tu mettras, etc . . . Imp : je mettais (mé té), tu mettais, etc . . . P. s : je mis (mì), tu mis, il mit, n)s mêmes, v)s mites, ils mirent.

Verbe **dire** = **nói, biểu**. Prés : je dis (di), tu dis, li dit, n)s disons (di-zon', v)s dites (di-te), ils disent (di-ze). P. c : j'ai dit (di), tu as dit, etc... Futur : je dirai, tu diras, etc... Imp : je disais (di-zé), tu disais, etc... P. s : je dis, tu dis, il dit, n)s dites, v)s dites, il dirent.

Verbe **lire** = **đọc**. Prés : je lis (li), tu lis, il lit, n)s lisons (li-zon), v)s lisez, ils lisent (li-ze). P. c : j'ai lu, tu as lu, etc... Fut : je lirai, tu liras, etc... Imp : je lisais (li-zé), tu lisais, etc... P. s : je lus (lu), tu lus, il lut (lu), n)s lûmes, v)s lûtes, ils lurent.

It câu đặt theo bài đã dạy

- 1 — Chiều nay tôi tắm.
Ce soir je me baignerai.
- 2 — Nó đã tắm sau anh.
Il s'est baigné après vous.
- 3 — Anh tắm không ?
Vous baignez-vous ?
- 4 — Nó không tắm.
Il ne se baigne pas.
- 5 — Sao mày không tắm ?
Pourquoi ne te baignes-tu pas ?
- 6 — Tôi tên Dành ; nó tên gì ?
Je m'appelle Dành ; comment s'appelle-t-il ?
- 7 — Nó chờ dậy trễ.
Il se lève tard.
- 8 — Sớm mai này nó chờ dậy trễ.
Ce matin, il s'est levé tard.
- 9 — Mai, nó chờ dậy trễ
Demain, il se lèvera tard.
- 10 — Mai, bảy giờ, tôi xuống tàu.
Demain, à sept heures, je m'embarquerai.
- 11 — Nó đã xuống tàu sau anh.
Il s'est embarqué après vous.

- 12— Mày chờ dậy sáu giờ.
Tu te lèves à six heures.
- 13— Mấy giờ mày chờ dậy ?
À quelle heure té lèves-tu ?
- 14— Hãy chờ dậy sáu giờ đặng đi làm việc (biểu mày.)
Lève-toi à six heures pour aller au travail.
- 15— Mẹ tôi phơi quần áo ngoài nắng.
Ma mère sèche le linge au soleil.
- 16— Con chó nó phơi nó ngoài nắng.
Le chien se sèche au soleil.
- 17— Đưa nhỏ lại gần cái bàn.
L'enfant s'approche de la table.
- 18— Anh hãy lại gần tôi.
Approchez-vous de moi.

CÓ Ý XEM

a) Câu số 6 dịch ra *je m'appelle*, vì quốc-âm nói *Tôi tên*; chừng chữ quốc-âm nói *tên tôi là...* thì hễ dịch ra *mon nom est...*

b/ Câu số 10, đừng dịch *xuống tàu* ra bằng *descendre sur le bateau* hay là chi khác nữa. Hãy nhớ, trong tiếng *s'embarquer* có tiếng *barque* định chỉ chung *ghe, tàu*, nên xuống tàu, xuống ghe, xuống xuồng, v. v. thì cứ dùng tiếng *s'embarquer* mà thôi.

c) Trong câu số 15 và 16, tiếng annam nói *ngoài nắng*, tiếng langsa nói *au soleil* nghĩa là ở nắng. Tôi nói đây, bởi cũng có nhiều người hỏi tôi, sao không dịch như quốc âm. Tôi tưởng đây cách nói langsa trụng hơn, vì nếu phơi thì phải phơi ở nắng, chớ nếu phơi ngoài thì còn thể khác mà phơi trong nắng hay không ?

d) Trong câu số 17 và 18, hãy có ý xem : sau tiếng verbe *s'approcher* có đề chữ *de* kể theo đó. Cũng đề chữ *de* sau mấy verbes, *se presser, se dépêcher*.

La pratique de la phrase

1 — *Le maître* a récompensé l'élève Dành ; người thầy có thưởng học trò tên Dành. Dans cette phrase, le sujet du verbe récompenser c'est : *le maître*.

2 — *Le maître* est absent ; người thầy đi khỏi. Dans cette phrase, le sujet du verbe être c'est : *le maître*.

Avec ces deux phrases, on peut n'en faire qu'une seule (người ta làm nhập chung vô một câu mà thôi được) ; viết như vậy :

3 — Le maître | qui a récompensé Dành | est absent ; người thầy, mà đã thưởng tên Dành đi khỏi. Dans la phrase 3, il y a 2 petites phrases. Chaque petite phrase s'appelle *la proposition*. Tôi ngắt 2 cái propositions dans la phrase 3 cho anh em dễ coi hơn. La première proposition c'est : *Le maître est absent* ; la deuxième proposition : *qui a récompensé Dành*.

Có ý xem : Dans chaque proposition, il y a un verbe, mais les deux propositions ne forment ensemble qu'une seule phrase.

Có ý xem nữa : Le mot *qui* dans la 2^e proposition, nghĩa của nó không phải là *ai* ; ce mot *qui* remplace le mot *maître* dans la 1^{ère} proposition. Cách viết chữ pháp không chịu viết deux fois *le maître* dans une phrase, c'est pourquoi il faut employer le mot *qui* pour remplacer le mot *maître* dans la 2^e proposition.

Je vous donne un autre exemple.

4 — Cette personne a acheté une rizière.

5 — Cette personne est très riche.

Avec ces deux phrases, n'en faisons qu'une ; viết như vậy :

6 - Cette personne | qui est très riche | a acheté une rizière.

Au passé composé đọc như vậy :

C'est moi	qui ai eu	=	đó là	tôi	đã có
— toi	— as eu	=	—	mày	—
— lui	— a eu	=	—	nó	—
— nous	— avons eu	=	—	chúng tôi	—
— vous	— avez eu	=	—	chúng bây	—
ce sont eux	— ont eu	=	—	chàng nó	—

Muốn cho dễ đọc, cho đừng hay lộn, trước hết, phải tập đọc luôn một lần les six premières propositions : đọc như vậy : *c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est nous, c'est vous ce sont eux*. Rồi, thì mới là đọc luôn trọn câu, mà phải có ý xem : dans la 2^e proposition, les pronoms qui tự nó như là *je, tu, il, nous, vous, ils*, y theo đọc trong cách học thứ nhất, không đọc *j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, etc . . .* mà phải đọc : *qui ai eu, qui as eu, qui a eu, qui avons eu, etc . . .*

Au futur. đọc như vậy :

C'est moi	qui aurai	=	đó là	tôi	sẽ có
— toi	— auras	=	—	mày	—
— lui	— aura	=	—	nó	—
— nous	— aurons	=	—	chúng tôi	—
— vous	— aurez	=	—	chúng bây	—
ce sont eux	— auront	=	—	chúng nó	—

À l'imparfait : *C'est moi qui avais, c'est toi qui avais, c'est lui qui avait, c'est nous qui avions, etc . . .* Au passé simple : *C'est moi qui eus, c'est toi qui eus, c'est lui qui eut, etc . . .*

Forme négative, au présent :

Ce n'est pas moi	qui ai	=	đó không phải là	tôi	có
— toi	— as	=	—	mày	—
— lui	— a	=	—	nó	—
— nous	— avons	=	—	chúng tôi	—
— vous	— avez	=	—	chúng bây	—
ce ne sont pas eux	— ont	=	—	chúng nó	—

Il y a trois formes négatives trong cách học này, một là như mới đọc trên đây, la forme négative est dans la 1ère proposition :

Ce n'est pas moi | qui ai.

Hai là la forme négative est dans la 2^e proposition :

C'est moi | qui n'ai pas = đó là tôi không có.

Ba là, la forme négative est dans les deux propositions :

Ce n'est pas moi | qui n'ai pas = đó là không phải tôi không có.

Muốn cho đừng hay lộn mà đọc ba cách có forme négative thì cũng phải tập đọc riêng les six premières propositions như đã dạy : ce n'est pas moi, ce n'est pas toi ce n'est pas lui, ce n'est pas nous, etc...

Phải cần, trước hết, mà tập đọc verbes avoir et être như đã dạy ; chừng thạo ces deux verbes đọc như cách học này, thì đọc mấy verbes khác sẽ dễ mà đọc lắm. Xin anh em chớ muốn đi mau quá, đi tắc hơn cách tôi dạy.

Au présent, **verbe être**, đọc : c'est moi qui suis, c'est toi qui es, c'est lui qui est, c'est nous qui sommes, c'est vous qui êtes, ce sont eux qui sont.

Au passé composé, **đọc** : c'est moi qui ai été, c'est toi qui as été, c'est nous qui avons été, etc...

Forme négative dans la 1ère proposition, au présent **đọc** : ce n'est pas moi qui suis,... ce n'est pas nous qui sommes,... ce ne sont pas eux qui sont.

Forme négative dans la 2^e proposition, au présent **đọc** : c'est moi qui ne suis pas,... ce sont eux qui ne sont pas.

Forme négative dans les 2 propositions, au présent **đọc** : ce n'est pas moi qui ne suis pas,... ce n'est pas lui qui n'est pas,... ce n'est pas vous qui n'êtes pas...

Verbes avoir và être, rành trong cách học này rồi, phải bắt mà đọc lại hết thầy mấy verbes donner, pouvoir, vouloir, ouvrir, tenir, aller, faire, finir và các verbes dạy

trong quyển sách này, đọc theo cách học thứ nhì. Đọc theo cách học thứ nhì, đừng đọc thì *présent* bởi ít hay dùng thì này trong *conversation* hay là bài viết, song ai có được thì giờ thì cũng nên đọc luôn.

Forme interrogative cũng xen vô cách học này cũng được ; Au passé composé **verbe donner**, đọc như vậy : Est-ce moi qui ai donné ? đó là phải tôi đã cho hay không ? Est-ce toi qui as donné ?..., Est-ce nous qui avons donné ?...

Forme interrogative et négative xen chung nhau cũng được. À l'imparfait, **verbe vouloir**, đọc như vậy :

Est-ce toi qui **ne** voulais **pas** faire ton travail ? Đó phải là mày đã không muốn mần công việc mày hay không ?

(forme négative dans la 2^e proposition)

N'est-ce **pas** lui qui voulait me voir ?

Đó không phải là nó đã muốn thăm tôi hay sao ?

(forme négative) dans la 1^{ère} proposition)

N'est-ce **pas** vous qui **ne** vouliez **pas** sortir ?

Đó không phải là bây không muốn đi ra hay sao ?

(forme négative dans les 2 propositions)

Tôi tóm thứ tự hết cách học này theo dưới đây cho dễ rõ và dễ nhớ :

1 — forme ordinaire (thường) :

C'est moi qui...

2 — forme négative { a/ dans la 1^{ère} proposition :
ce n'est **pas** moi qui...
b/ dans la 2^e proposition :
c'est moi qui **ne... pas**
c/ dans les 2 propositions :
ce n'est **pas** moi qui **ne... pas**

3 — forme interrogative :

est-ce moi qui....?

là người nào đã đi ra, và muốn chỉ cho rành người đã đi ra đó là người nào, vì có nhiều người mần công, chớ không phải là có một người mần công mà thôi, nên đã xen thêm la 2^e proposition, hầu mà chỉ rành cái người đã đi ra đó là người nào.

L'employé qui a volé une somme de 550\$ est, sorti 9 heures (cái người đã ăn cắp một số bạc 550\$ đó).

Trong câu 3, l'idée principale est dans la 1^e proposition. L'employé a volé une somme de 550\$. Song bởi không rõ là người nào đã ăn cắp, và muốn chỉ cho rành người đã ăn cắp số bạc 550\$ đó là người nào, vì có nhiều employés chớ không phải là có un employé seulement, nên xen thêm la 2^e proposition, hầu mà chỉ rành cái người đã ăn cắp số bạc 550\$ đó là người nào : *L'employé qui est sorti à 9 heures a volé une somme de 550\$ (cái người đã đi ra hồi chín giờ đó).*

Le laboureur laboure la rizière.

La rizière est achetée par mon père.

4 — Le laboureur laboure la rizière | qui est achetée par mon père ; Người làm ruộng cấy miếng ruộng của cha tôi mua.

Exercice

Avec chaque mot donné, faites deux phrases, l'une à la forme active, l'autre à la forme passive.

Soigner, habiter, laver, sécher, préférer, ramasser, oublier, garder.

1 — Les médecins **soignent** les malades dans les hôpitaux (forme active). Máy ông thầy thuốc săn sóc những người bệnh trong các nhà thương.

2 — À l'hôpital Drouhet, on **est** toujours bien **soigné** (forme passive). Ở nhà thương Drouhet, mình bị săn sóc kỹ lưỡng luôn luôn.

- 3— Cet homme riche **habite** une superbe villa (active).
Người giàu-có này ở một cái nhà tốt nhứt.
- 4— Ce quartier est **habité** par des Indiens (passive).
Xóm này bị mấy người chà-và ở.
- 5— Nous **avons lavé** cette pièce avec douze touques
d'eau. Chúng ta đã rửa cái phòng này với mười hai
thùng nước.
- 6— Tes mains n'**ont pas été lavées** avec du savon,
puisqu'on aperçoit encore des taches. Tay mày
không có bị rửa với xà-bông, vì người ta còn thấy
dấu lem.
- 7— Pendant les journées pluvieuses, on **sèche** son
linge près du feu. Trong mấy ngày mưa dầm, người
ta phơi quần áo gần lửa.
- 8— Ces bananes **ont été séchées** au soleil ; on les
appelle bananes évaporées. Mấy trái chuối này đã
bị phơi ngoài nắng ; người ta kêu nó bằng chuối
khô.
- 9— Des gâteaux et des fruits, que **préférez-vous** ? Bánh
và trái cây, anh ưa chọn thứ chi hơn.
- 10— Ce cadeau **était préféré** à l'autre par mon frère aîné.
Món đồ biếu này bị ưa chọn hơn món đồ biếu kia
bởi anh hai của tôi.
- 11— Des femmes et des fillettes pauvres **ramassaient**
parmi les déchets des boîtes à ordures des plumes
de volaille, du verre blanc, des boîtes de lait, des os,
etc... Những người đờn bà và con gái nhỏ nghèo
lượm trong đồ bao hư của thùng rác những long
gà, kiến trắng, hộp sữa, xương, v. v.
- 12— Ces tamarins **étaient ramassés** le long des rues par
par ces enfants. Mấy trái me này đã bị mấy đứa nhỏ
này lượm dài theo mấy đường đi.
- 13— Qu'**avez-vous oublié** chez moi ? Ông đã quên vật
chi ở nhà tôi ?

- 14— Les deux premières leçons sont oubliées : je vais les réapprendre de suite. Hai bài đầu hết bị quên ; tôi sẽ học nó lại liền.
- 15 — Ces deux bambins gardent, à eux seuls, tout ce troupeau de 140 buffles. Hai đứa nhỏ này chăn, một mình tuội nó, hết thầy bày 140 con trâu.
- 16— La nuit, notre maison est bien gardée par les chiens. Ban đêm, nhà của chúng tôi bị mấy con chó giữ coi.

Bởi tiếng annam mình ít dùng la forme passive trong cách nói, và đặng anh em rành được la forme passive, bởi đó mấy câu số chẵn, 2-4-6-8-10-12-14-16, tôi đã dịch chữ pháp ra từ tiếng, nên khó nghe mà dễ hiểu cách nói của người pháp hơn : vậy tiếp theo dưới đây, tôi xin dịch lại mấy câu số chẵn đó y như cách annam mình phải nói.

- 2a— Ở nhà thương Drouhet, người ta săn sóc mình kỹ lưỡng luôn luôn (À l'hôpital Drouhet, on nous soigne toujours bien).
- 4a— Mấy người Chà ở xóm này (Les Indiens habitent ce quartier).
- 6a— Mày không có rửa tay mày với xà-bông.
(Tu n'as pas lavé tes mains avec du savon).
- 8a— Người ta đã phơi mấy trái chuối này ở ngoài nắng
(On a séché ces bananes au soleil).
- 10a—Anh hai tôi ưa chọn món đồ biếu này hơn món đồ biếu kia (Mon frère aîné préférerait ce cadeau à l'autre).
- 12a—Mấy đứa nhỏ này lượm mấy trái me này dài theo mấy đường đi (Ces enfants ramassaient ces tamarins le long des rues).
- 14a—Tôi đã quên hai bài đầu (J'ai oublié les deux premières leçons).
- 16a Ban đêm, mấy con chó giữ coi nhà chúng tôi (La nuit, les chiens gardent notre maison).

Lecture

Les deux renards

Deux renards entrèrent la nuit par surprise dans un poulailler ; ils étranglèrent le coq, les poules et les poulets.

Après ce carnage, ils apaisèrent leur faim. L'un, qui était jeune et ardent, voulait tout dévorer ; l'autre qui était vieux et avare, voulait garder quelques provisions pour l'avenir.

Le vieux disait : « mon enfant, l'expérience m'a rendu sage, j'ai vu bien des choses depuis que je suis au monde. Ne mangeons pas tout notre bien en un seul jour, nous avons fait fortune. C'est un trésor que nous avons trouvé, il faut le ménager. » Le jeune répondit : « Je veux tout manger pendant que j'y suis et me rassasier pour huit jours ; car, pour ce qui est de revenir ici, chansons ! il n'y fera pas bon demain : le maître, pour venger la mort de ses poules, nous assommerait. »

Après cette conversation, chacun prend son parti. Le jeune mange tant qu'il se crève et peut à peine aller mourir dans son terrier. Le vieux, qui croit bien plus sage de modérer ses appétits et de vivre d'économie, retourne le lendemain à sa proie et est assommé par le maître.

Ainsi chaque âge a ses défauts : les jeunes gens sont fougues et insatiables dans leurs plaisirs ; les vieux sont incorrigibles dans leur avarice.

Fénelon.

Hai con chồn

Tinh cờ hai con chồn vô trong một cái chuồng gà. Chúng nó chận cồ giết chết con gà trống, mấy con gà mái và mấy con gà giò.

Sự giết thịt này xong rồi chúng nó ăn no nê. Một con, còn trẻ và nóng nải, muốn ăn tấp ráo hết; con kia, già và hà tiện, muốn để dành chút ít đồ dự bị cho ngày sau.

Con chồn già nói: « Con ơi, sự từng trải đã tự thành cho tao khôn ngoan, tao đã thấy rất nhiều chuyện từ hồi tao sống. Ta hãy đừng ăn ráo hết cái của ta trong một ngày, ta đã làm giàu. Ấy đây là một cửa cái ta tìm được, ta nên tiện nhin. » Con chồn trẻ đáp rằng: « Tôi muốn ăn ráo hết trong khi tôi ở đây hầu no phỉ tám ngày; bởi, về việc trở lợi đây, đó là lời nói bá láp! mai ăn sẽ không ngon: người chủ, đặng mà trả oán mấy gà chết của nó, sẽ đập chết tui mình.

Đáp đối nhau vậy rồi, mỗi con đều liệu định riêng. Con chồn trẻ ăn đến thê bẽ bụng và đi vừa được mà chết trong hang nó. Vì tưởng vẫn bớt sự thèm lạt và ăn ở tiện tặng ấy là là tử tế hơn, ngày mai con chồn già trở lợi đến thịt mồi của nó, rồi bị chủ đập chết.

Thế vậy mỗi tuổi đều có nét xấu: người trẻ nóng nảy và không khi nào lấy làm đủ trong cuộc vui chơi của người; người già không bán trị nổi trong việc hà tiện của người.

EXPLICATIONS

Deux renards. Tiếng renard cũng dùng mà định chỉ người khôn khéo mà hay gạt gẫm người khác.

Entrèrent par surprise. Ai làm một sự gì mà mình không ngờ, không tưởng đến, thì nói: il m'a fait une surprise.

Ils étranglèrent. Verbe étrangler nghĩa bóp cổ, làm cho nghẹt.

Ils apaisèrent. Tiếng verbe này bởi tiếng la paix mà ra; la paix là sự bình an, sự yên. Apaiser la faim, làm cho sự đói nó yên, nghĩa là ăn cho hết đói.

L'un qui était... Câu này có hai propositions. « L'un voulait tout dévorer » là première proposition; « qui était

ardent » là deuxième proposition, tiếng **qui** thế cho **l'un**. **L'un et l'autre**, nghĩa là đứa này và đứa kia, hay là con này và con kia, hay là thứ này và thứ kia. Tiếng **et**, trong deuxième proposition này, nối hai tiếng adjectifs, **jeune et ardent**. Verbe **dévoré** chẳng đời, vì có verbe **vouloir** ở đằng trước: **l'un voulait dévorer**.

L'autre qui était... Câu này, cũng y như câu trước, có hai propositions. « **L'autre voulait garder quelques provisions pour l'avenir** » là première proposition ; « **qui était vieux et avare** » là deuxième proposition, tiếng **qui** thế cho **l'autre**. Tiếng **et**, trong deuxième proposition này, nối hai tiếng adjectifs, **vieux et avare**. Viết **garder** ở l'infinitif, vì có verbe **vouloir** ở đằng trước: **l'autre voulait garder**.

Le vieux disait. Tiếng **vieux**, trong câu trước là adjectif ; trong câu này, tiếng này là nom. Cách nói **langsa**, nhiều tiếng là nom và adjectif cũng được, như **jeune, avare, méchant**, v. v. **Disait** là verbe **dire**, à l'imparfait.

L'expérience m'a rendu sage. **Rendu**, đây là verbe **rendre**, au passé composé, **j'ai rendu**, etc... Cái nghĩa thiệt của tiếng **rendre**, là trả lại ; đây, cái nghĩa trồng, là làm cho, tự thành. **Le bruit me rend inquiet** : sự om sòm làm cho tôi không yên. **Le bon air nous rend disposé au mouvement** ; hơi gió tốt làm cho ta sẵn lòng động chạy.

J'ai vu bien des choses... Câu này có deux propositions. « **J'ai vu bien des choses depuis que** » là première proposition. « **Je suis au monde** » là deuxième proposition. Tiếng **que** ở cuối première proposition thế trọn cho 2ème proposition : Tôi đã thấy rất nhiều chuyện từ hồi ; từ hồi nào ? từ hồi **que** ; bởi tiếng **que** thế trọn cho 2ème proposition, nên **que** nghĩa nó là **tao sống** : Từ hồi **que** = từ hồi **tao sống** (qua cuốn số 4 sẽ có dạy về tiếng **que** này).

Ne mangeons pas tout notre bien. Tiếng **bien** biến ra rất nhiều nghĩa. Trong exercice nơi trang số 65, cuốn số 2,

tôi rút câu này: L'Évangile nous enseigne **le bien**, sách Évang dạy ta sự lành. Trong câu tôi mới rút đây, tiếng **bien** nghĩa là sự lành; trong câu **ne mangeons pas...**, tiếng **bien** nghĩa là cái **cũa** (của cũi); trong câu trước, **j'ai vu bien des choses.**., tiếng **bien** nghĩa là rất; mà đây, tiếng **bien** chẳng phải là tiếng **nom** như trong hai câu trước.

Nous avons fait fortune. Faire fortune, là một cách nói. Với tiếng faire, có nhiều cách nói khác nữa, như: faire pitié, làm mà thấy thương xót; faire faillite, bị khánh tận; faire fête, tiếp rước mau mắng tử tế lắm; faire fausse route, đi sai, đi lộn đường, lộn hay là lằm. Ce pauvre me fait pitié; người nghèo này làm tôi thấy mà thương xót. Ces deux commerçants ont fait faillite; hai người bán buôn này đã bị khánh tận. Mon ami Dành me fait toujours fête quand je viens chez lui; bạn hữu thiết nghĩa của tôi, Dành, tiếp rước tôi tử tế hoài hoài khi tôi lợi nhà nó.

C'est un trésor que... Câu này có 3 propositions: « **C'est un trésor** » là 1ère proposition; « **Que nous avons trouvé** » là 2ème proposition; tiếng **que** thế cho un trésor; « **il faut le ménager** » là 3ème proposition; tiếng **le** thế cho trésor.

Tiếng trésor còn nghĩa này nữa; nó định chỉ cái kho bạc nhà nước, nơi chỗ thiên hạ đến mà đóng các tiền thuế.

Có người hỏi như vậy: sao trong 2e proposition dùng tiếng **que** mà thế cho trésor, còn trong 3e proposition lại dùng tiếng **le**. Trả lời: dùng **que**, thì phải sắp câu sao sao nó phải ở đầu câu của nó, và ở kế tiếng của nó thế; dùng **que**, thì khỏi chấm phết mà ngăn hai câu: còn dùng **le**, thì để nó trong câu và trước tiếng verbe mà tiếp nghĩa với nó. Nghĩa là muốn viết sao thì cũng được, song phải giữ các điều của la pratique de la phrase chỉ biểu, nên câu này có thể khác mà viết tùy theo ý mình. Viết như vậy được; **C'est un trésor; nous l'avons trouvé, nous devons le ménager.**

Je veux tout manger... jours. Câu này có ba propositions: « Je veux tout manger pendant que » là 1^{re} proposition ; « j'y suis » là 2^{ème} proposition. Tiếng **que** ở cuối 1^{ère} proposition thế cho trọn 2^{ème} proposition. Tôi muốn ăn ráo hết trong khi ; **trong khi nào ?** trong khi **que** = bởi tiếng **que** thế trọn cho 2^{ème} proposition, nên **que** nghĩa nó là **tôi ở đây** : trong khi **que** = trong khi **tôi ở đây**. « Me rassasier pour huit jours » là 3^{ème} proposition. Tiếng **et** nối 1^{ère} và 3^{ème} propositions như vậy ; Je veux tout manger **et** me rassasier pour huit jours. Trong 3^{ème} proposition, verbe và sujet trùng với verbe và sujet trong 1^{ère} proposition, nên trong 3^{ème} proposition không viết lại verbe và sujet. Nếu viết lại thì viết như vậy : **Je veux** tout manger **et je veux** me rassasier pour huit jours. Bởi vậy nên tiếng rassasier, viết ở infinitif, vì có tiếng verbe vouloir ở trước. Chữ **y** trong 2^{ème} proposition thế cho le poulailleur, nên nghĩa của nó là **đây**.

Car, pour ce qui est de revenir ici, chansons ! Xin chú ý chờ qua tới cuốn số 4, rồi tôi sẽ cắt nghĩa lại câu này, bởi có tiếng **ce qui**, chưa dạy nên khó mà cắt nghĩa cho rành. Tiếng chanson, nghĩa thiệt là câu hát, bài hát.

Il n'y fera pas bon demain. Trong câu này, verbe faire là một verbe ở forme impersonnelle, như verbe falloir đã dạy nơi trang số 23 (xin coi lại). Anh em có học trong vocabulaire : il fait chaud, trời nực ; il fait froid, trời lạnh ; il fait bon, trời tốt ; đây, trong câu này, il fait bon, nghĩa là ngon, chữ **y** thế cho nơi chỗ của le poulailleur : il ne fera pas bon **ici** = il n'y fera pas bon.

Le maître, pour venger la mort de ses poules, nous assommerait. Câu này có một đoạn ở giữa câu, đã thêm vô cho dặng rành nghĩa trong câu hơn, nên để hai cái phết trước và sau đoạn đó. Chờ câu này, bấy

nhiều thì cũng đủ : Le maître nous assommerait. Verbe assommer ở thì conditionnel présent ; thì này chưa dạy ; chừng dạy tôi sẽ nhắc tới.

Après cette conversation, chacun prend son parti. Le parti là cái phương thế của mình đã bàn tính. Le parti du jeune, c'est de tout manger et de se rassasier ; phương thế của con chồn trẻ. ấy là ăn ráo hết và ăn cho no nê. Le parti du vieux, c'est d'y revenir ; phương thế của con chồn già, ấy là trở lại nơi chuồng gà. Prendre son parti, lấy cái phương của mình, giữ cái phương thế của mình, nghĩa là liệu định riêng theo ý mình. Quel est votre parti ? phương thế ông là phương nào, nghĩa là ông liệu định sao ?

Le jeune mange tant... son terrier. Câu này có ba propositions chia ra như vậy : Le jeune mange tant qu' | il se crève | et | peut à peine aller mourir dans son terrier. Tiếng et nối 2ème và 3ème propositions. Verbes **se crever** và **pouvoir**, trong hai propositions sau, có một sujet chung nhau mà thôi, là tiếng il. Tiếng que trong lère proposition thế trọn cho 2ème và 3ème propositions. Tôi chưa dạy về tiếng que thế trọn cho một câu ; trong lecture này gặp cũng thường, vậy xin anh em chờ qua cuốn số 4.

Le vieux, qui croit... par le maître. Câu này có 3 propositions chia ra như vậy : Le vieux retourne le lendemain à sa proie | et | est assommé par le maître | qui croit bien plus sage de modérer ses appétits et de vivre d'économie. Tiếng et nối 1ère và 2e propositions ; Hai propositions này có một sujet chung nhau là le vieux, x như vậy : le vieux retourne et est assommé. Tiếng qui trong 3e proposition thế cho le vieux ; còn tiếng et trong này nối hai tiếng verbes à l'infinitif, modérer et vivre. Trong 2e proposition, verbe assommer là forme passive, nên có tiếng par ở sau nó.

Retourner à sa proie : trở về mối của mình. Cũng thường nói retourner à son travail ; je retourne à mon travail ;

tôi trở về mần công việc của tôi. Il retourne à ses terres ; nó trở về rầy của nó.

Modérer nghĩa là bớt, giữ cái mực. Qui n'a pas d'appétits ? Cependant, il faut les modérer. (Ai không có sự thèm lạt ? song, phải giữ cái mực, phải bớt nó.)

Vivre nghĩa là sống, có mà ăn. Sau tiếng vivre, chừng đề chữ **de**, thì nghĩa của tiếng **de** này là **nhờ**. Je vis de mes terres ; tôi có mà ăn nhờ đất của tôi. Nous vivons de notre travail ; chúng ta có mà ăn, nhờ công việc mần của chúng ta. Le propriétaire vit des revenus de ses terres ; người chủ có mà ăn, nhờ huê lợi đất ruộng của va. Vivre d'économie ; có mà ăn nhờ sự cần kiệm. Les jeunes vivent de leur travail, et les vieux, de leurs économies ; Những người còn trai có mà ăn nhờ công việc mần của người, còn những người tuổi tác, nhờ các sự cần kiệm của người.

Ainsi chaque âge a ses défauts ; thế vậy mỗi tuổi đều có nét xấu riêng của mỗi tuổi. Nhiều người không hiểu nghĩa tiếng **ses** trong câu này, không hiểu tiếng **ses** định chỉ nét xấu của ai. Trong một câu nào nói tổng, nói chung cho hết thấy loài người, hay là loài thú, loài thảo mộc, thì mấy tiếng **son, sa, ses**, định chỉ riêng của mỗi người, hay là của mỗi mộc, của mỗi thảo mộc. Ví dụ : Il faut aimer **ses** enfants ; đây nói : ai nấy đều phải thương con của mình. Tiếng **ses** đây không phải nghĩa là mấy đứa con của nó, mà nghĩa của riêng của mỗi người.

Bài này chỉ cho ta rõ ai nấy đều có nét xấu riêng của tuổi mình. Tuổi còn trẻ, thì tánh nóng nảy và không khi nào vừa đủ trong cuộc vui chơi ; tuổi già tác, thì tánh hà tiện mà sửa đổi không được. Vậy thì ta nên giữ mực trung là vui chơi mà phải biết ngưng, hà tiện đâu đó cho phải, nghĩa là tiện tặng, chớ đừng quá lễ.

Exercice

Tôi viết ci-dessous 14 adjectifs, Vous ajouterez un nom devant chaque adjectif et donnerez leur signification.

Prêt, avare, occupé, pauvre, content, noir, présent, dissipé, petit, utile, jeune, riche, large, triste.

Une voiture prête : một cái xe sửa sẵn sàng sẵn rồi.

Des femmes avares; những đờn bà hà tiện.

Une place occupée ; một chỗ có người rồi.

Des parents pauvres ; cha mẹ nghèo.

Une famille contente ; một cái gia quyến bằng lòng.

Un oiseau noir ; một con chim đen.

Le temps présent ; thì giờ hiện đây.

Un enfant dissipé ; một đứa trẻ lý lắc.

Deux petits livres ; hai cuốn sách nhỏ. (*Đây, cách nói langsa chịu để le nom après l'adjectif*).

Un objet utile ; một món đồ hữu ích.

Des jeunes animaux ; những con thú trẻ (*đây, cách nói langsa cũng chịu để le nom après l'adjectif*).

Un homme riche ; một người giàu có.

Une large pièce ; một cái phòng rộng rãi.

Une triste affaire ; một công việc buồn (xuôi).



Grammaire pratique

Mẹo chữ pháp nói có hai số. Cái số kêu bằng le nombre.

Il y a deux nombres : le singulier = số ít

le pluriel = số nhiều

1—Le cahier, un cahier

2—Peu de cahiers, des cahiers, deux cahiers

Dans l'exemple 2, on a ajouté un s après les mots *cahiers* parce qu'ils sont au pluriel.

8^e règle générale.—Il faut ajouter un **s** après le nom quand il est au pluriel. (*Luật chung thứ tám.*—Phải thêm một chữ **s** sau tiếng nom chừng nó ở số nhiều).

1—**Une** place occupée | 2—Un endroit occupé

Dans l'exemple 1, le mot *place* est au féminin ; on a ajouté un **e** après le mot *occupée*.

Dans l'exemple 2, le mot *endroit* est au masculin, on n'en a pas ajouté après le mot *occupé*.

9^e règle générale. Il faut ajouter un **e** après l'adjectif, quand le nom qui est devant lui est au féminin (*Luật chung thứ chín*)—Phải thêm một chữ **e** sau tiếng *adjectif*, chừng nom ở đằng trước nó là giống cái).

1—**Les** femmes *avares* | 3—Un devoir prêt

2—**Des** parents *pauvres* | 4—Une place occupée

Dans les exemples 1 et 2, les mots *femmes* et *parents* sont au pluriel ; on a ajouté un **s** après les mots *avares* et *pauvres*.

Dans les exemples 3 et 4, les mots *devoir* et *place* sont au singulier, on n'en a pas ajouté après les mots *prêt* et *occupée*.

10^e règle générale—Il faut ajouter un **s** après l'adjectif quand le nom qui est devant lui est au pluriel. (*Luật chung thứ mười.*—Phải thêm một chữ **s** sau tiếng *adjectif*, chừng tiếng nom ở đằng trước nó là số nhiều).

1—**Un** homme *avare* | 3—**Une** femme *avare*

2—**Un** enfant *pauvre* | 4—**Une** fille *pauvre*

Dans les exemples 1 et 2, les mots *homme* et *enfant* sont au masculin ; dans les exemples 3 et 4, les mots *femme* et *fille* sont au féminin. La 9^e règle générale ci-dessus, *biểu* : il faut ajouter un **e** après les mots *avare* et *pauvre* dans les exemples 3 et 4, parce que les mots *femme* et *fille* sont au féminin. *Nhưng vậy mà bởi* les mots *avare* et

pauvre ont déjà un *e* après eux, c'est pourquoi on n'en ajoute pas un autre.

Luật thứ mười một. — Cho tiếng *adjectif* mà có sẵn chữ *e* sau nó rồi, khỏi thêm chữ *e* khác nữa sau nó, chừng tiếng *nom* ở đằng trước nó là giống cái.

Exercice

Trong *exercice* kể trước đây, hãy viết thêm un autre *adjectif* tiếp theo le premier *adjectif* đã viết rồi : mettez les deux *adjectifs y theo* le genre và *y theo* le nombre du nom mà ở đằng trước nó.

Trong *exercice* kể trước đây có :

Une voiture prêt		Des parents pauvre
Des femmes avare		Une famille content

Phải viết thêm un autre *adjectif* tiếp theo le premier *adjectif* đã viết rồi đây ; viết như vậy :

Une voiture prête et usagée (Le mot voiture est au féminin, j'ai ajouté un *e* aux *adjectifs* prêt et usagé .

Des femmes avares et méchantes. (Le mot femme est au féminin, j'ai ajouté un *e* à l'*adjectif* méchant ; je n'en ai pas ajouté au mot avare, parce qu'il en a déjà après lui. Le mot femme est au pluriel, j'ai ajouté un *s* aux *adjectifs* avare et méchant).

Des parents pauvres et honnêtes.

Une famille contente et économe.

Une place occupée et serrée

Des enfants dissipés et bruyants, etc. .

Vocabulaire

Les noms

la saison	(sé-zon) cái mùa
le vent	(van) gió
la feuille	lá cây, tờ giấy
le voyage	(voi-ia-ge) sự đi nơi này đến nơi kia
le voyageur	(voi-ia-jeur) người bộ hành
le paquebot	(pa-que-bo) tàu đò
la barque	chiếc ghe
la jonque	ghe chài
l'appontement	cầu bến, cầu tàu
le port	(por) cái bến
le quai	đường mé sông
une idée	một cái ý tưởng

Les adjectifs

agréable	đẹp đẽ, vừa ý
nombreux	đông đảo (nom breu)
rare	ít có
énorme	bự, to
spacieux	rộng rãi
frais	(fré mát, tươi
sec	(genre masculin) khô ; còn genre féminin thì nói <i>sèche</i> , không nói <i>sec</i>

Les verbes

voyager	đi nơi này đến nơi kia, đi đàng xa, đi xứ xa.
embarquer	đem xuống tàu, đem xuống ghe
débarquer	đem lên bờ, cất lên bờ
refroidir	làm cho lạnh, làm cho nguội
rafraîchir	làm cho mát
sécher	phơi khô
préférer	ưa hơn, chịu hơn
désirer	có ý muốn

se laver	minh rửa mình
se lever	chờ dậy
se coucher	đi nằm
se dépêcher	lật đật, mau mau
se presser	lật đật, mau mau
s'efforcer	rán sức
s'arrêter	ngừng lại
s'approcher	lợi gần, đến gần
s'éloigner	đi giang ra xa
s'embarquer	lên tàu, lên ghe

Mấy thứ tiếng chưa học

seulement	mà thôi (tiếng này dễ dùng hơn <i>ne que</i> nên tôi dạy sau). Ex: anh này có 5\$ mà thôi ; ton frère n'a que 5\$; ou : ton frère a 5\$ seulement. Tuy mình sẽ có bài viết mà thôi, nous n'aurons que des devoirs ; ou : nous aurons des devoirs seulement. (chừng dùng <i>ne que</i> , hi khỏi dùng <i>seulement</i> ; chừng dùng <i>seulement</i> , thì khỏi dùng <i>ne que</i>).
sans	(san) không, không có, Có hai thể dùng tiếng này, thứ nhất là dùng nó sau <i>le nom</i> ; Une lampe <i>sans huile</i> , một cái đèn không có dầu. Un ciel <i>sans nuages</i> , trời không mây. Un vin <i>sans alcool</i> , rượu không có rượu mạnh. Thứ nhì, dùng nó trước le verbe à l'infinitif ; Nous mangeons <i>sans boire</i> de de vin, chúng tôi ăn mà không uống rượu. L'enfant dit bonjour <i>sans le comprendre</i> , đứa trẻ nói <i>bonjour</i> mà không hiểu. Pouvez-vous marcher pendant 3 heures sans vous reposer ? Anh đi 3 giờ đồng hồ mà không nghỉ đặng không ?
ne personne	không ai hết

ne aucun
ne point

không có một
không ; tiếng *ne point*, nghĩa nó cũng như
ne pas, mà dùng nó thì nghĩa của nó nghe
chắc chắn hơn.

Ex : Je n'ai pas mangé ce matin ; và :
je n'ai point mangé ce matin. Cách nói
thứ nhứt là dùng dặng nói thường, còn
cách nói thứ nhì là chừng mình muốn nói
gắn cho người ta chắc rằng là mình nói
thật.

Nhiều tiếng vocabulaire langsa có nhiều nghĩa. Ai mới học, trước thì học cái nghĩa thiệt ; sau, chừng khá rồi, phải tìm mà hiểu cái nghĩa riêng, cái ý trống của mỗi tiếng và cái cách ăn nói cao thấp, vì cách ăn nói của người langsa ít khi nào nói mà có nghĩa thiệt. Trong 10 phần thì có 4 phần nói nghĩa thiệt mà thôi, còn 6 phần kia thì nói nghĩa trống, ý tư. Còn chừng anh em đọc sách thì còn sẽ gặp cách nói ý tư hết 8, 9 phần.

Bài trước tôi có giải cái nghĩa cách nói của langsa về cách *hỏi thăm mạnh giỏi*, về cách *nói mà chào một người* ; trong bài này tôi sẽ nói tiếp theo.

Porter là *đem đi, khiên đi*. On porte un malade à l'hôpital = người ta đem một người bệnh đi ở nhà thương. Je le porte à l'hôpital = tôi đem nó đi nhà thương. Tôi đem người này người kia đi được, thì tôi cũng đem tôi đi được, tôi đem tôi đi, tôi khiên tôi đi. Chừng tôi đau thì người khác đem tôi đi ; chừng tôi mạnh giỏi thì tôi đem tôi đi mau dặng, *tôi đem tôi đi giỏi lắm* nghĩa là *je me porte bien* = *tôi mạnh giỏi* ; đó là cách nói langsa. Je me porte bien, bởi cái verbe pronominal *se porter* mà ra.

Comment te portes-tu ? mầy đem mầy đi thế nào ?

Comment vous portez-vous ? ông đem ông đi thế nào ?

C'est-à-dire: Mầy mạnh giỏi không? Ông mạnh giỏi không?

Je me porte mal = tôi đau. Je ne me porte pas mal =
tôi không đau ; sự mạnh giỏi của tôi dễ xài, dễ chịu. Je
me porte mieux = tôi khá hơn.

oo

It câu đặt theo bài đã dạy

- 1— Chiếc tàu dò vô bến.
Le paquebot entrain au port.
- 2— Những ghe và ghe chài đi và lại.
Les barques et les jonques allaient et venaient.
- 3— Những người bộ hành mau mau đặng thấy lại Saigon.
Les voyageurs se pressaient pour revoir Saigon.
- 4— Thiên hạ đông đảo trên đường mé sông.
On étai nombreux sur le quai.
- 5— Chiếc tàu dò lại gần cầu bến.
Le paquebot s'approchait de l'appontement.
- 6— Chừng tôi đau nhẹ, tôi săn sóc tôi.
Quand je suis légèrement malade, je me soigne
- 7— Mấy đứa con của tôi ráng học giỏi đặng đứng thứ
nhứt trong lớp.
Mes enfants s'efforcent de bien étudier pour être les
premiers en classe.
- 8— Cha mẹ anh mạnh giỏi không?— Mẹ tôi mạnh giỏi ;
cha tôi đau chút đỉnh.
Vos parents se portent-ils bien?— Ma mère se porte
bien ; mon père est un peu malade.
- 9— Nó đã chờ dậy sớm. Il s'est levé de bonne heure.
- 10— Nó chưa chờ dậy.
Il ne s'est pas encore levé : hay là : il n'est pas
encore levé.
- 11— Mấy giờ chú dậy ?
À quelle heure vous levez-vous ?
- 12— Anh dậy rồi chưa ?
Vous êtes-vous déjà levé ? hay là ; êtes-vous déjà levé ?
- 13— Mặt trời dậy sáu giờ và lặn năm giờ.
Le soleil se lève à 6 heures et se couche à 5 heures.

CÓ Ý XEM

a/ *Cái nghĩa của tiếng se presser khác với cái nghĩa của tiếng se dépêcher, vì tiếng se presser nghĩa là lật đật mà có ý chen lấn nhau, chớ tiếng se dépêcher nghĩa là lật đật mà thôi. Thế vậy nên trong câu số 3 dùng tiếng se presser mới là nghe được.*

b/ *Câu số 4, ít người viết trúng ; phải chi do câu đề hơn hết, rồi lần hồi do tới câu khó, thì sẽ do đến câu như câu số 4. Do lần hồi như vậy :*

Je suis seul ; tôi ở một mình.

Nous étions deux ; tụi mình hai đũa,

Vous étiez plusieurs ; tụi bây nhiều đũa.

On était nombreux ; người ta đông ; thiên hạ đông đảo.

c/ *Dùng thì présent mà viết câu số 6, bởi chuyện nói đó có như vậy luôn, dầu mà đã có như vậy rồi, chừng sẽ có vậy nữa thì cũng sẽ mần như đã có.*

d/ *Câu số 7, cách nói annam tôi đứng thứ nhứt, mà cách nói langsa không phải vậy, lợi nói ; je suis le premier. Nên học đây, thì phải biết viết lan ra như vậy : il était le pre nier à la course de bicyclettes ; nó đã đứng thứ nhứt trong cuộc đua xe máy.*

e/ *Tôi có thấy bọn người dịch câu số 8 (câu hỏi) như vậy : Comment se portent vos parents ? hay là : Comment vont vos parents ? Dịch như vậy không y như trong bài ; dịch như vậy, thì nghĩa là : cha mẹ anh sao ? hay là : cha mẹ anh mạnh giỏi thế nào ?*

f/ *Câu số 13 dùng thì présent, vì chuyện đó đã có, đang có và sẽ có như vậy luôn luôn. Xin coi lại đoạn c trên đây.*

Grammaire pratique

Có một thể học này rất cần đặng mà biết beaucoup de vocabulaire về khoản adjectifs Je dis **rất cần**, vì cách này est très facile, miêng là mình có ý một chút mà thôi.

Chùng mình đọc un verbe au passé composé, thì thấy có verbe avoir phụ vô với cái verbe chánh của mình đọc. Ex :

- 1— verbe faire, au passé composé : **j'ai fait**
- 2— „ prendre „ : **j'ai pris**
- 3— „ oublier, „ : **j'ai oublié**

Les trois mots *ai* dans les trois exemples ci-dessus là verbe *avoir* phụ vô, còn mấy verbes chánh là : **fait, pris, oublié.**

Quand nous conjugons un verbe au passé composé, quelquefois nous remarquons le verbe être phụ vô với cái verbe chánh. Ex :

- 4— verbe aller, au passé composé : je **suis allé**
- 5— „ venir, „ : je **suis venu**
- 6— „ se baigner, „ : je **me suis baigné**

Les trois mots *suis* là verbe être phụ vô, còn mấy verbes chánh là : **allé, venu, baigné.**

Dans les six exemples donnés ci-dessus, mấy verbes chánh trong thì passé composé gọi là *participes passés* của mấy verbes mình đã đọc : Le participe passé

du verbe faire	c'est : fait	(j'ai fait)
„ prendre	„ : pris	(j'ai pris)
„ oublier	„ : oublié	(j'ai oublié)
„ aller	„ : allé	(je suis allé)
„ venir	„ : venu	(je suis venu)
„ se baigner	„ : baigné	(je me suis baigné)

Tôi đã dùng trọn phần đầu bài này đặng chỉ rõ cho anh em hiểu le participe passé bởi trong verbe mà sanh nó ra.

Cách dùng mấy tiếng participes passés

Mấy tiếng gọi là les participes passés, lấy nó mà dùng được y như les adjectifs. Dùng le participe passé ra y như l'adjectif, ấy nghĩa là phải dùng nó sau và kể le nom.

sau	{	7—Un livre pris ; một cuốn sách lấy rồi.
và kể		8—Une leçon oubliée ; một bài học quên rồi,
le nom		9—Le chien baigné ; con chó tắm rồi.

Dans ces 3 exemples, les participes passés sont après le nom. Bởi đó ta xem thấy rõ là le participe passé, như dạy trong phần bài này đây, không phải là verbe, mà là một adjectif. Nó khác với l'adjectif là nó bởi le verbe mà sanh nó ra, chớ còn l'adjectif chẳng bởi tiếng nào mà ra hết, như mấy tiếng adjectifs *petit, facile, méchant*, trong ba câu này :

Un *petit* livre, une leçon *facile*, un chien *méchant*.

Ít câu ví dụ cho anh em thấy cách dùng của le participe passé trong câu, y như cách dùng của l'adjectif trong câu

Với *les devoirs* **achevés** (verbe achever : j'ai **achevé**)

„ *les personnes* **venues** („ venir : je suis **venu**)

„ *les leçons* **oubliées** („ oublier : j'ai **oublié**)

„ *les enfants* **baignés** („ baigner : j'ai **baigné**)

tôi dùng tự ý như sujets hay là như compléments trong câu :

10 — *Les devoirs* **achevés** seront remis au maître avant 5 heures ; các bài viết làm xong rồi sẽ đưa lại cho thầy trước 5 giờ. (Trong câu này, *les devoirs* **achevés** là sujet du verbe).

11 — *Les personnes* **venues** ce matin ne sont pas revenues le soir ; những người đến sớm mới này không có trở lại buổi chiều. (Trong câu này, *les personnes* **venues** là sujet du verbe).

12 — Il faut revoir *vos leçons* **oubliées** ; phải coi lại những bài vở của bây đã quên rồi. (Trong câu này *vos leçons* **oubliées** là complément du verbe).

13 — *Les enfants baignés* avant les repas se portent toujours mieux ; những đứa con nít tắm trước mấy bữa ăn sẽ đặng mạnh giỏi hơn. (Trong câu này *les enfants baignés* là sujet du verbe).

Cái nghĩa của le participe passé.

Lé participe passé, cái nghĩa của nó là bị. Ex :

1 — Je revois mes leçons **oubliées** ;
tôi coi lại những bài **quên** ;
(**bị** tôi quên), chớ bài mà quên ai được ??

2 — Les enfants **baignés** se recouchent ;
mấy đứa nhỏ **tắm rồi**, nó ngủ lại ;
(**bị** tắm), chớ mấy đứa nhỏ mà tắm ai được ?? Có tắm được,
thì tắm búp bẻ của nó ; nếu muốn nói y như vậy thì viết :

Les enfants *baignent* leur poupée et se recouchent ;
mấy đứa nhỏ tắm búp bẻ nó và ngủ lại ;
(tiếng *baignent* đây là verbe *baigner*, à la forme active).

3 — Les chiens **baignés** souvent n'ont pas de puces ;
những chó **tắm** thường không có bò chét ;
(**bị** tắm), chớ chó mà tắm ai được ?? Nên nếu viết :

Les chiens baignent,
thì trật, vì tiếng *baignent* là verbe *baigner*, à la forme active, chớ chẳng phải là participe passé. Có muốn, thì viết như vậy được ;

Les chiens qui se baignent souvent n'ont pas de puces.
mấy con chó mà nó tắm thường, thì nó không có bò chét ;
(tiếng *qui* trong câu này thế cho *les chiens*, parce qu'il y a 2 propositions) ; đây nói con chó nó tắm nó, thì nghe đặng, nên phải dùng la forme pronominale, c'est-à-dire le verbe se baigner : je me baigne, tu te baignes, etc....

Bài này, tuy coi dễ hiểu, mà phần đông, chừng làm tới bài về participe passé, e, làm sai hết, vì cứ lộn và tưởng participe passé là verbe, nên chừng đặt câu, sao sao cũng

thấy làm câu mà không có *đề verbe* trong câu, bởi tưởng *participe passé* dùng trong đó là *verbe*. Thế vậy, khi làm bài về *participe passé*, phần trời ngã lòng ráo hết và mau lăm. Tôi dặn trước hầu khi anh em học đến ít câu đặt theo bài đã dạy hay là **exercice** nào về *participe passé*, xin rón mà bền đồ hơn, và hãy nhớ rằng : Muốn quen dùng *le participe passé* cho trúng như đã dạy đây, phải học cho lâu hơn học các bài khác, vì trong tiếng annam mình không có cách nói đó, nên có ý làm khó cho nhiều người mình lăm. Dầu mà rủi ro, ai có lấy làm cực, làm lâu đừng quen dùng và hiểu *le participe passé*, xin bỏ qua cũng được ; lâu lâu, nhớ mà học đi học lại cho thường về *participe passé*, vì tôi chắc, trong tiếng pháp, anh em sẽ rành *le participe passé* sau chót hết. Vậy xin đừng nóng nải và ngã lòng, bởi tôi có dặn trước. Trong đàng đi của mình, e hừng mình đừng rỏ trước có sự ngăn trở chỉ làm cho mình giấp té, thì mình phải chịu giấp té bằng an như đã cho hay trước, và phải chờ dậy mà đi nữa, chờ không nên ở lại đó mà than thở làm chi.

Exercice

Dịch bài này ra chữ pháp những tiếng in chữ mập là **participes passés**, les autres sont **des noms** ; không có *verbe* chi hết, vì câu chưa trọn ; qua bài khác, hãy làm câu cho trọn đủ (**compléter**).

- | | |
|--|---------------------------|
| 1—Một con dao dùng rồi | un couteau usagé |
| 2—Một câu chuyện nghe rồi | une histoire écouée |
| 3—Một món đồ bán rồi | un objet vendu |
| 4—Một công việc thắng rồi | une affaire gagnée |
| 5—Cái đèn thắp rồi | la lampe allumée |
| 6—Những bánh làm xong rồi | les gâteaux achevés |
| 7—Ba đứa học sanh đi ra rồi | les trois élèves sortis |
| 8—Hai đứa tình nghĩa của tôi
ưa hơn | mes deux amis
préférés |

9 - Mùa mưa này qua rồi	cette saison des pluies passé
10 - Cái bài của anh em khởi sự rồi	Votre devoir commencé

Faites une phrase avec chacun des noms et des participes passés trouvés précédemment :

- 1— OÙ est **mon couteau usagé** ? (Con dao dùng rồi của tôi ở đâu ?)
- 2— On n'aime pas écouter une seconde fois **une histoire déjà écoutée**. Người ta không ưa nghe một lần thứ nhì một câu chuyện đã nghe rồi.
- 3— Attachez une étiquette «**vendu**» **aux objets vendus**. Anh hãy cột một cái nhãn «**vendu**» cho các món đồ bán rồi.
- 4— Vous aviez **deux affaires gagnées** en trois semaines? Ông đã có hai công việc thắng trong ba tuần lễ hay sao ?
- 5— **La lampe allumée**, on voit tout autour de soi. Cái đèn thắp rồi, mình thấy hết thấy xung quanh mình.
- 6— On apporta **les gâteaux achevés** dans la grande salle à manger de la famille. Người ta đem lại những bánh làm xong rồi trong cái phòng ăn lớn của gia-
quyển.
- 7— **Les trois élèves sortis** ont été punis par le maître. Ba đứa học sinh đi ra đã bị thầy phạt,
- 8— **Mes deux amis préférés** sont absents de chez eux pour quelques semaines. Hai đứa tình nghĩa của tôi ra hơn vắng mặt nhà chúng nó ít tuần,
- 9— L'an dernier, nous avons beaucoup chassé pendant **la saison des pluies passée**. Năm ngoái, chúng ta đã đi săn bắn nhiều khi lắm trong mùa mưa qua rồi.
- 10— **Votre devoir commencé**, tâchez de le finir à 9 heures. Bài vở của anh em khởi sự rồi, hãy rán mà làm nó cho xong rồi chừng 9 giờ,

Exercice

Je vous donne des noms ; ajoutez un ou plusieurs participes passés.

Des enfants bien **habillés**. Un champ **labouré** et **ensemencé**. Les lettres **recommandées**. Des marchandises **achetées** et **expédiées**. Un aliment **préparé**. Des pages **lues** et **appries**. Des mains **tachées**. Un repas **servi**. Les élèves **punis**. Un bébé bien **soigné**. Un malade **guéri**. Un devoir **refait** et **corrigé**. Une leçon **expliquée** et **sue**. Des complets **commandés**.

Trong bài này, tôi có thấy nhiều bài viết như vậy : Des enfants obéis, hay là des élèves obéis. Le participe passé obéis, nghĩa là bị vưng lời ; bị vưng lời là bởi có ai vưng lời mình thì mình mới là bị vưng lời. Vậy thì des élèves obéis nghĩa là học sanh bị vưng lời. Ai vưng lời học sanh ? a vưng lời con nit ? ?

Avec les noms donnés précédemment et les participes passés trouvés, faites des phrases à une ou deux propositions.

Des enfants bien **habillés** passaient et chantaient dans les rues. Con nit mặc đồ tốt đi qua và ca hát ngoài đường.

J'ai vu le **champ labouré** et **ensemencé** du père Thomas. Tôi đã thấy miếng ruộng cấy rồi và bắt mạ rồi của ông Thomas.

Vous avez à payer 0\$21 pour chaque **lettre recommandée** à destination de France. Ông phải trả 0\$21 cho mỗi cái thư *recommandée* gửi qua bên Pháp.

La **marchandise achetée** et **expédiée** ce jour est encore fraîche. Hàng hóa mua và gửi ngày nay còn tươi tốt.

Les **aliments préparés** avec des œufs sont nourrissants. Đồ ăn làm với hột gà là bổ dưỡng.

Les pages lues et apprises tout dernièrement sont intéressantes. Mấy trang tôi đã đọc và học rồi mới sau đây là hay.

Il n'a pas encore lavé ses mains tachées. Nó chưa rửa mấy bàn tay lem của nó.

Exercice

Je vous donne 26 verbes ; mettez après chacun d'eux leur participe passé (hãy điền sau mỗi verbe cái participe passé của nó).

remercier, remercié	saluer, salué
remplacer, remplacé	devoir, dû
apprendre, appris	guérir, guéri
recommander, recommandé	falloir, fallu
salir, sali	expliquer, expliqué
inviter, invité	blanchir, blanchi
lire, lu	voir, vu
vouloir, voulu	conseiller, conseillé
hospitaliser, hospitalisé	pouvoir, pu
obéir, obéi	habiter, habité
comprendre, compris	dire, dit
numéroter, numéroté	mettre, mis
nourrir, nourri	arriver, arrivé

Faites une phrase avec chacun des participes passés suivants : recommandé, sali, invité, numéroté, expliqué, habité.

Vous déposerez cette lettre recommandée au guichet numéro 2. Thầy sẽ giao cái thư recommandée này tại cửa gành số hai.

La boyesse est en train de nettoyer les objets salis par les enfants. Con bồi đang chùi mấy món đồ con nít đã làm dơ.

Toutes les personnes invitées ont déjà reçu leur carte. Hết thấy các người bị mời có đăng giấ thiệp của người.

Les compartiments numérotés de soixante-deux à quatre vingt-six m'appartiennent. Mấy căn phố biên số từ sáu mươi hai tới tám mươi sáu là của tôi.

Il n'a pas bien compris la leçon expliquée tout dernièrement à la classe du matin. Nó không hiểu đặng rõ bài đã cắt nghĩa mới rồi sau đây.

Ce compartiment habité par trois secrétaires sera libre à compter du premier. Căn phố này, ba người thầy ký ở, sẽ rảnh từ một tây.

It câu đặt theo bài đã dạy

- 1— Chú tắm ai?— Tôi tắm con tôi.
Qui baignez-vous?— Je baigne mon enfant.
- 2— Tụi mình đi tắm ngoài sông.
Nous allons nous baigner à la rivière.
- 3— Tụi mình không dám tắm dưới sông cái.
Nous n'osons pas nous baigner au fleuve.
- 4— Con tôi không dám tắm ngoài sông.
Mon enfant n'ose pas se baigner à la rivière.
- 5— Tụi mình phải tắm trong sông này hay không?
Không, tụi mình không phải tắm sông này.
Devons-nous nous baigner dans cette rivière? Non, nous ne devons pas nous y baigner.
- 6— Mùa này phải tắm thường, vì nực lắm. Cette saison, il faut souvent se baigner, parce qu'il fait très chaud.
- 7— Anh mang cà-hoách nào? Quelle cravate portez-vous?
- 8— Tôi chờ dậy 5 giờ và tôi ngủ 10 giờ.
Je me lève à 5 heures et me couche à 10 heures.

- 9 - Bữa hôm, mẹ tôi đau ; bây giờ mẹ tôi khá, L'autre jour, ma mère était malade ; maintenant elle va mieux.
- 10 - Con ông mạnh giỏi không ? — Nó mạnh giỏi hoài ; tôi cảm ơn chú. Votre enfant se porte-t-il bien ? — Il se porte toujours bien ; je vous remercie.
- 11 - Mấy ngày nghỉ, chú mần cái gì ? — Tôi đọc những sách của tôi mua năm ngoái. Que faites-vous les jours de congé ? — Je lis mes livres achetés l'an passé.
- 12 - Coi mấy ruộng cày rồi đây ! (biểu ảnh)
Regardez ces rizières labourées.
- 13 - Tôi không có đem thằng Dành vô nhà thương, vì nó không có đau nặng. Je n'ai pas hospitalisé Dành, parce qu'il n'était pas gravement malade.
- 14 - Người đau này nằm nhà thương 3 ngày rày lành bệnh rồi.
Ce malade hospitalisé depuis 3 jours est déjà guéri.
- 15 - Những cà-hoách trắng mang chừng ba bốn ngày thì dơ hết. Les cravates blanches portées pendant 3 ou 4 jours sont toutes sales
- 16 - Quần áo phơi nắng thành ra trắng lăm. Le linge séché au soleil devient très blanc (*verbe devenir, thành ra*)

CÓ Ý XEM

a/ Cách annam nói tắm ngoài sông, ắm dưới sông ; langsa có một cách nói mà thôi, là se baigner à la rivière ; à nghĩa là ở. Vậy nên trong mấy câu số 2, 3, 4, 5, dùng cách nói đó mà thôi.

b/ Bọn người dịch sai câu số 2, song hai tiếng đi tắm, chẳng phải khó dịch, vì đó là *verbe aller* : je vais, tu vas, v. v. rồi thêm kể đó một tiếng *verbe* khác : je vais manger, tôi đi ăn ; tu vas voir, mày đi coi ; il va se baigner, nó đi tắm (có thêm *le pronom se*, bởi *verbe* này là *verbe ở forme pronominale*) ; vous allez vous baigner, ils vont se baigner.

c/ Câu số 3 cũng như câu số 2, song *verbe* đầu hết là *verbe oser* : j'ose frapper, tôi dám đánh ; tu oses te baigner, mày dám tắm ; tu n'oses pas te baigner, v. v.

d/ Trong câu số 6, cách nói annam mình không tiếp với cách nói langsa, bởi đó nên nhiều người viết sai như vậy : *il faut se baigner souvent*. Câu số 6, phải để **souvent** sau **il faut**, bởi **il faut souvent se baigner** nghĩa là **phải thường tắm**, nghĩa là phải tắm mỗi ngày một lần, hay là hai ba ngày tắm một lần, tự ý. Còn, *il faut se baigner souvent* nghĩa là **phải tắm thường**, nghĩa là tắm mỗi ngày hai ba lần, năm sáu lần, thì mới gọi là **tắm thường**, nên cách nói annam trong câu số 6 nghe không trúng.

e/ Trong câu số 8, viết một lần tiếng **je** mà thôi. bởi mẹo langsa dạy biểu: nếu nhiều *verbes* có *sujets* định chỉ một người chung, thì trọn trong câu đó để một *sujet* chung mà thôi. Ví dụ: *Mon petit frère mange et s'amuse toute la journée*; em tôi ăn và chơi tôi ngày.

f/ Tôi thấy nhiều người dịch câu số 10, tôi cảm ơn chú, *je vous merci*. Tiếng **merci**, thật thì cái nghĩa của nó là **cảm ơn**, song trong câu số 10 đây dùng tiếng **merci** không được, bởi nói : tôi cảm ơn chú ; nói như thế vậy thì phải dùng tiếng *verbe remercier*, *présent* đọc *je remercie, tu remercies, nous remercions, vous remerciez, ils remercient*. Dùng tiếng **merci**, chừng trong cách nói mình muốn nói tắt, không dùng *sujet*: **Merci Monsieur**, cảm ơn ông ; **merci Madame**, cảm ơn bà.

g/ Câu số 11, viết như vậy cũng được: *Je lis les livres | que j'ai achetés l'an passé*. Trong câu này có *hỏi propositions*; *le pronom que* thế cho **les livres**. Như tôi đã dịch trong câu số 11 đó, thì tiếng **achetés** là *participe passé* như đã dạy (**les livres achetés**).

h/ Câu số 12, viết như vậy cũng được *Regardez ces rizières | qui sont déjà labourées*. Trong câu này có hai *propositions*; *le pronom qui* thế cho **ces rizières**. Như tôi đã dịch trong câu số 12 đó, thì tiếng **labourées** là *participe passé*.

i/ *Hospitaliser* nghĩa là đem vào nhà thương. Thế vậy mà nhiều người dịch câu số 13 như vậy : *je n'ai pas*

porté Dành à l'hôpital, Tiếng langsa có nhiều tiếng dùng mà nói vẫn tắc được ; học chữ pháp phải nên hiểu mà dùng. Như le participe passé của verbe hospitaliser là : **hospitalisé** ; nghĩa của tiếng sau này là : bị đem vô nhà thương, hay là nằm nhà thương, cũng vậy. Thế vậy mà có nhiều người dịch câu số 14 như vậy : Ce malade **couché à l'hôpital**...Biết rằng là dịch như vậy, là dịch y như mỗi tiếng một trong chữ quốc âm, song xin anh em rõ : chừng anh em dịch tiếng nào qua tiếng khác, phải dịch **cái nghĩa** mà thôi, chớ hề dịch y từ chữ ; như đây cách nói annam : **nằm** nhà thương; thật cách nó này sai, vì có đau mới là tới mà nằm không phải không không mà vô đó làm chi; bởi cách nói vậy, nên nhiều người đã dịch sai.

j/ Câu số 14 nói : Lành bệnh, nghĩa là hết đau. Bởi đó, chớ dịch lành bệnh bằng sa maladie est guérie, vì tiếng maladie nghĩa là cái bệnh.

k/ Mấy tiếng **hospitalisé, portées** và **séchés** trong mấy câu số 14, 15, 16, là participes passés như đã dạy trước đây.

Conjugaison

Verbe DONNER

Plus-que-parfait	Passé antérieur	Subjonctif présent
j'avais donné	j'eus donné	que je donne
tu avais donné	tu eus donné	que tu donnes
il avait donné	il eut donné	qu'il donne
n/s avions donné	n/s eûmes donné	que n/s donnions
v/s aviez donné	v/s eûtes donné	que v/s donniez
ils avaient donné	ils eurent donné	qu'ils donnent

CÓ Ý XEM

Dans le plus-que-parfait, nous avons le verbe *avoir* à l'imparfait, et le participe passé du verbe *donner* :

dans le passé antérieur, nous avons le verbe *avoir* au passé simple, et le participe passé du verbe *donner* ;

dans le subjonctif présent, nous avons le mot *que* devant chaque pronom, et le verbe *donner* est conjugué comme au présent, excepté (très ra) pour *nous* et *vous*, le verbe *donner* est conjugué comme à l'imparfait (*donnions, donniez*).

Verbe avoir, pl-q-p : j'avais eu, tu avais eu, etc... ; pass. ant : j'eus eu, tu eus eu, etc... ; subjonctif prés : que j'aie, que tu aies, qu'il ait, que n/s ayons, que v/s ayez, qu'ils aient.

Verbe être, pl-q-p : j'avais été, tu avais été, etc... ; pass, ant : j'eus été, tu eus été, etc... ; subj, prés ; que je sois, que tu sois, qu'il soit, que n/s soyons, que v/s soyez, qu'ils soient.

Pouvoir, pl-q-p : j'avais pu, etc... ; pass. ant : j'eus pu, etc... ; subj, prés : que je puisse, que n/s puissions...

Vouloir, pl-q-p : j'avais voulu.. ; pass. ant : j'eus voulu... ; subj prés : que je veuille, que n/s voulions,.. qu'ils veuillent.

Aller, pl-q-p : j'étais allé. . ; p. ant : je fus allé. . ; subj. pr : que j'aie, que n/s allions, que v/s aillez, qu'ils aillent.

Faire, pl-q-p : j'avais fait ; p. ant : j'eus fait ; subj. pr. que je fasse, que n/s fassions, qu'ils fassent.

Tenir, pl-q-p ; j'avais tenu ; p. ant : j'eus tenu ; subj. pr : que je tienne, que n/s tenions, qu'ils tiennent.

Ouvrir, pl-q-p : j'avais ouvert : p. ant : j'eus ouvert ; subj. pr : que j'ouvre, que n/s ouvrions, qu'ils ouvrent.

Venir, pl-q-p : j'étais venu, ; p. ant : je fus venu ; subj. pr : que je vienne, que n/s venions, qu'ils viennent.

Voir, pl-q-p ; j'avais vu ; p. ant ; j'eus vu ; subj. pr : que je voie, que n/s voyions, qu'ils voient.

Devoir, pl-q-p : j'avais dû ; p. ant : j'eus dû ; subj. pr ; que je doive, que n)s devions, qu'ils doivent.

Falloir, pl-q-p ; il avait fallu ; p, ant : il eut fallu ; subj. pr : qu'il faille.

Prendre, pl-q-p : j'avais pris ; p. ant : j'eus pris ; subj. pr ; que je prenne, que n)s prenions, qu'ils prennent. (*Apprendre và comprendre, cũng y như verbe prendre*).

Se baigner, pl-q-p ; je m'étais baigné ; p. ant : je me fus baigné ; subj. pr : que je me baigne, que n)s n)s baignions, qu'ils se baignent.

Mettre, pl q-p : j'avais mis ; p. ant : j'eus mis ; subj. pr : que je mette, que n)s mettions, qu'ils mettent

Dire, pl-q-p : j'avais dit ; p. ant : j'eus dit ; subj. pr ; que je dise, que n)s disions. qu'ils disent.

Lire, pl-q-p ; j'avais lu ; p. ant ; j'eus lu ; subj. prés : que je lise, que n)s lisions, qu'ils lisent.

Cái nghĩa của le plus-que parfait và le passé antérieur.

Nhiều khi ta gặp dịp mà thuật hai việc đã qua nhau cả, song, chẳng phải qua một lượt, mà một cái đã qua trước, và một cái đã qua sau.

Chừng hai việc đã qua, mà đã qua liên tiếp theo và kể nhau, thì phải dùng le passé antérieur dạng mà định chỉ cái việc đã qua trước hết đó.

Còn nếu hai việc đã qua, mà không chắc việc đầu đã dứt dạng bao lâu, rồi kể việc sau mới là khởi sự, thì ta phải dùng le plus-que parfait dạng mà định chỉ cái việc đã qua trước hết đó.

Ít câu vi dụ ;

1— Quand j'eus dépassé le pont tournant, un vieillard m'arrêta pour me prier d'indiquer son chemin. Khi tôi đã

qua khỏi cái cầu xây, một ông lão ngừng tôi hầu đặng cây tôi chỉ đường nẻo của ông.

Trong ví dụ câu này, việc *dépasser le pont tournant* đã xong rồi, thì việc *arrêter* liền khởi sự tiếp theo kế đó. Chẳng phải là đi khỏi cầu xây cái xa rồi, ông lão mới là ngừng tôi, mà là vừa đi khỏi cái cầu xây thì thì ông lão liền tiếp ngừng tôi đó mà cây tôi. Nên tôi phải để verbe *dépasser*, là cái verbe định chỉ cái việc đã qua trước hết, phải để le verbe này ở thì **passé antérieur**.

2— L'employé **avait terminé** son travail quand il a entendu le plafond craquer. Người làm công đã làm xong việc của người rồi khi người đã nghe tấm trần kêu rắc rắc.

Trong ví dụ này, việc *terminer le travail* đã xong rồi, mà mới đó hay là lâu rồi thì cũng không chừng, rồi, thì việc *entendre* mới là khởi sự. Bởi **không rõ** l'employé đã làm xong, **làm dứt công việc** của người **đặng bao lâu rồi**, rồi người khởi sự nghe tấm trần kêu rắc rắc, nên tôi phải để verbe *terminer*, là cái verbe định chỉ cái việc đã qua trước hết đó, phải để verbe này ở thì **plus-que-parfait**.

3— J'**avais dépassé** le pont tournant ; un **vieillard** m'arrêta pour le renseigner sur son chemin. Tôi đã qua khỏi cái cầu xây ; một ông lão ngừng tôi lại hầu đặng hỏi thăm đường nẻo của ông.

Trong ví dụ này việc *dépasser le pont* đã xong rồi, mà mới đó hay là lâu rồi thì không chừng, rồi, thì việc *arrêter* mới là khởi sự. Bởi đây **không rõ** là tôi đã đi khỏi cái cầu xây **đặng bao xa** rồi ông lão mới là gặp tôi, có lẽ qua khỏi cái cầu cách năm mươi bước rồi ông lão mới là gặp tôi, mà cũng có lẽ tôi qua khỏi cầu xây rồi đi tới ngã tư trên kia thì ông lão mới là gặp tôi, **không chừng**, vì vậy nên tôi phải để verbe *dépasser*, là verbe định chỉ cái việc đã qua trước hết đó, phải để le verbe này ở thì **plus-que-parfait**.

4 — Dès que l'employé eut terminé son travail, il entendit le plafond craquer. Người làm công vừa đã làm xong việc của người rồi, thì người nghe tấm trần kêu rắc rắc.

Trong ví dụ này việc *terminer le travail* đã xong rồi, thì việc *entendre* liền khởi sự tiếp theo kế đó, bởi nói : **vừa** đã làm xong việc của người **rồi**, thì người nghe..... Chẳng phải là người làm công làm xong việc của người rồi, rồi không rõ bao lâu người mới là nghe tấm trần kêu như trong ví dụ số 2, mà trong ví dụ này nói **vừa rồi**, thì nghe tấm trần kêu rắc rắc. Nên tôi phải để verbe *terminer*, là cái verbe định chỉ cái việc đã qua trước hết phải để le verbe này ở thì **passé antérieur**.

* * *

Bởi tôi sợ anh em học cái nghĩa của mấy thì verbes, lần hồi sẽ lộn vì khó mà nhớ và phân biệt, nên tôi ra cách so sánh các thì với nhau và tỹ vẽ hình các thì của tôi so sánh nhau hầu mà định cái chỗ đứng của mỗi thì; thế vậy anh em sẽ dặng dễ hiểu hơn nữa thì mới là dặng dễ nhớ và khỏi lộn xộn.

Tôi sẽ dưới đây một cái đường đi có ba chặng: chặng đã qua rồi (*le passé*), tôi để đầu hết; kế đó, tôi sắp chặng đang có, đang sống bây giờ đây (*le présent*); tiếp theo đó nữa, tôi sắp chặng đến ngày sau, ngày sẽ tới (*le futur*),



Tôi tưởng cách sắp như vậy tiện lắm theo lý luận.

Thì *passé simple* và *passé composé* so sánh nhau

Hai thì này, tôi đã dạy rằng, định chỉ việc gì đã qua rồi; song, có thì nào định chỉ việc đã qua lâu hơn hay không? Chẳng có, bởi thì *passé simple* định chỉ rành cái hồi việc đó đã qua, còn thì *passé composé* không định chỉ rành

cái hỏi đó. Nên hai thì này, chẳng có thì nào định chỉ việc đã qua lâu hơn. Vậy, nếu sắp đặt hai thì này trên hình tôi đã vẽ trên đây, thì hai thì này sắp trùng nhau như vậy :



* *

Thì passé antérieur so sánh với thì passé simple.

Ta nên coi lại ví dụ số 1 : quand j'eus dépassé le pont tournant, | un vieillard m'arrêta pour me prier d'indiquer son chemin.

Trong ví dụ đây, verbe *arrêter* ở thì passé simple, vì là lère proposition định chỉ rành cái hỏi của việc *arrêter* đã tới, bởi rõ là việc *arrêter* đã mãn khi tôi đã qua khỏi cái cầu xây.

Sánh hai cái thì passé antérieur và passé simple, thì thấy việc *dépasser le pont* (là tiếng verbe ở thì passé antérieur) là một việc đã qua trước cái việc *arrêter* (là tiếng verbe ở thì passé simple). Sánh vậy thì rõ là : thì passé antérieur định việc đã qua lâu hơn thì passé simple ; nghĩa là, nếu sắp passé antérieur trên hình của tôi đã vẽ nơi ở trước bài này, thì phải sắp passé antérieur ở xa thì présent hơn thì passé simple, sắp như vậy :



* *

Thì plus-que-parfait so sánh với thì imparfait

Trong gốc tích tiếng plus que-parfait, nghĩa của tiếng này là xa hơn l'imparfait (plus-que-parfait) ; song, nếu cắt nghĩa vậy, thì ra tắc quá mà lại dễ quá, và chẳng phải như vậy mà anh em sẽ hiểu chi hơn.

Tôi xin rút lời thuật một chuyện như vậy mà làm ví dụ :
 Nous **déjeunions** sur l'herbe, à l'ombre de quelques grands arbres. On **voyait** encore la trace des pieds d'un tigre | qui **avait passé** par ce sentier. Anh em chúng ta ăn uống buổi mới trên cỏ, dưới bóng mátit cây lớn. Người ta còn thấy cái dấu chun của một con cọp đã đi qua theo cái đường mòn này.

Trong câu sau có hai propositions ; tiếng *qui* trong 2e proposition thế cho tiếng *un tigre*.

Việc *déjeuner* và việc *voir* (ở thì imparfait) đã qua rồi chung trong một ngày, còn việc *passer* (ở thì plus-que-parfait) cũng đã qua rồi, song đã qua trước hai việc kia ở thì imparfait. Vậy thì rõ là phải sắp thì plus-que-parfait xa thì présent hơn thì imparfait ; sắp như vậy :



Đến đây, lẽ gì tôi phải so sánh thì imparfait với hai thì passés simple và composé, song bởi không có thể mà so sánh được mấy thì này, nên tôi bắt qua cách sau này mà cắt nghĩa tiếp theo.

Tôi phân ra mấy thì *passés* đã dạy làm hai tốp như vậy :

Tốp thứ nhất : imparfait và plus-que-parfait.

 nhì ; p. simp., p., comp. và p. ant.

Khi ta thuật chuyện gì đã qua rồi, ta có hai tốp thì *passés* mà dùng ; lẽ thường, ta nên dùng tốp thứ nhất luôn luôn, còn nếu có nói chi mà việc thuật là rành cùng không rành, thì ta phải dùng tốp thứ nhì.

Thế vậy, thì nghĩa hai tốp mấy thì này, khi ta thuật chuyện chi đã qua rồi, ta phải tỷ như ta đem hết các việc của ta đang thuật đó, đem lại giáp mặt thì présent, như thế các việc đó đang có hồi mình nói đó, mà ta phải dùng

nư khoãn trước và kể trên đây mới nói. Hai hình dưới đây sẽ chỉ rõ ý tôi muốn nói



Verbe FINIR

Plus-que-parfait		Passé antérieur		Subjonctif présent
J'avais	fini	J'eus	fini	que je finisse
tu avais	fini	tu eus	fini	que tu finisses
il avait	fini	il eut	fini	qu'il finisse
n/s avions	fini	n/s eûmes	fini	que n/s finissions
v/s aviez	fini	v/s eûtes	fini	que v/s finissiez
ils avaient	fini	ils eurent	fini	qu'ils finissent

CÓ Ý XEM

Dans le plus-que-parfait, nous avons le verbe *avoir* à l'imparfait, et le participe passé du verbe *finir* :

dans le passé antérieur, nous avons le verbe *avoir* au passé simple, et le participe passé du verbe *finir* ;

dans le subjonctif présent, nous avons le mot *que* devant chaque pronom, et le verbe *finir* est conjugué theo một cách riêng, excepte pour *nous* et *vous*, le verbe *finir* est conjugué comme à l'imparfait.

Tôi xin nhắc lại : mấy verbes mà có *ir* ở đằng sau như *blanchir*, *salir*, *obéir* *nourrir*, *guérir* v, v. đọc giống như verbe *finir*.

Cái nghĩa của le subjonctif và cách dùng le subjonctif présent.

Le subjonctif không phải là một cái thì, mà là một cách viết, một cách nói mà thôi, chớ chẳng phải chi hơn mà lấy làm khó.

Le subjonctif chia ra làm bốn thì : le subjonctif présent, le subjonctif imparfait, le subjonctif passé, le subjonctif plus que-parfait.

Chừng lời nói ta có ý ngại, có ý sợ, không bằng lòng sự chi đó, không muốn sự chi đó, chừng mình không chắc chẳng lời chi đó, chừng ta muốn, ta ước ao cùng không, ta cần chút chuyện chi cho ta hay là cho người khác, thì đều dùng cả cách viết của le subjonctif.

Việc chi thuộc về présent hay là futur và trùng nhằm như các ý nói trên khoản chót trước đây, thì ta cứ dùng le subjonctif présent.

Vi dụ về có ý ngại, có ý sợ :

Nous craignons **qu'il ne vienne** ce soir, car il a une affair urgente de famille. Chúng ta sợ nó không lợi chiều nay, bởi nó có một công việc nhà gấp rút.

Không bằng lòng, không muốn :

Je ne veux pas que nous lui **accordions** cette autorisation. Tôi không muốn chúng ta cho nó cái phép đó.

không chắc chẳng :

Êtes-vous sûr **qu'il pleuve** tout à l'heure ? Ông chắc lát nữa sẽ mưa hay không ?

ước ao :

Vous espérez bien **quē nous puissions** arriver avant l'heure. Ông trong cậy lắm chúng tôi sẽ đến được trước giờ.

cầu chúc :

Nous souhaitons **que vous vous rétablissiez** promptement. Anh em chúng tôi cầu chúc cho ông đặng lành bệnh cho mau mau.

Sau mấy tiếng này, cũng dùng le subjonctif : *quoique*, *dầu mà* ; *afin que*, *đặng mà* ; *pour que*, *đặng mà* ; *avant que*, *trước khi* ; *après que*, *sau khi* ; *soit que*, *tỷ như* ; *supposé que*, *giả tỷ* ; *jusqu'à ce que*, *cho tới khi*, và các thứ tiếng đôi hay là tiếng ba mà có tiếng *que* ở sau.

Bài dạy cách chấm phết

Viết bài hay là thơ từ chi, nếu mình viết đúng đặng, mà chấm phết không đủ sức theo luật dạy, thì đọc khó hiểu, mà có khi lợi hiểu ra khác nghĩa, tỷ như đèn mình thấp, mà có chấm đủ dầu, song bởi lên tim thấp quá, nên sự sáng không đặng tỏ rõ, thấy mặc mờ, thấy cái bàn mà tưởng rằng là cái bộ ván, lầm cuốn sách là cuốn tập. Bởi đó nên phải cần mà rành cách chấm phết, và dò đi dò lại khi mình đã viết xong rồi, trước là đặng sửa cách mình nói, sau nữa là đặng chấm phết đâu cho đủ đó.

La virgule (cái dấu phết). *La virgule* dùng đặng ngăn mấy tiếng *adjectifs* nào chỉ thể chung bần-tính của một tiếng *nom* trong một câu. Ví dụ : **Mon enfant est très poli, laborieux et toujours attentif.** Con tôi **phuôn phép** lắm, **siêng năng** và **chăm chỉ** luôn luôn. Ba tiếng **poli, laborieux et attentif**, đều chỉ thể chung bần-tính cho tiếng **enfant**, nên phải đề *une virgule* mà ngăn ba tiếng *adjectifs* này. Chẳng có đề *une virgule* mà ngăn tiếng **laborieux** với tiếng **attentif**, vì có tiếng **et** nối lại hai tiếng này.

Tiếng annam mình hay là tiếng pháp, cách chấm phết cũng y như nhau. Tỷ như trong ví dụ mới chò trên đây, nếu không đề *une virgule* mà ngăn tiếng **phuôn phép** và tiếng **siêng năng**, thì khó hiểu lắm : (Con tôi phuôn phép lắm siêng năng ? !) Chừng mình nói chuyện, sao sao mình cũng phải ngừng nói một chút sau tiếng **lắm**, chớ nói luôn một hơi thì nghe không đặng.

La virgule dùng để ngăn nhiều tiếng *noms* nào là sujets chung nhau cho một verbe trong một câu. Ví dụ : **Sa femme, ses deux enfants et son serviteur** étaient malades pendant plus de deux semaines. **Vợ nó, hai đứa con của nó và người đầy tớ nó** đã đau trong hơn hai tuần lễ. Tiếng *femme, enfants et serviteur* sont les sujets du verbe être, nên phải ngăn ba tiếng *noms-sujets* này. Chẳng có để *une virgule* mà ngăn tiếng *enfants* với tiếng *serviteur*, vì có tiếng *et* nối lại hai tiếng này.

Nếu không để *une virgule* để ngăn tiếng *vợ nó* và tiếng *hai đứa con của nó* thì khó nghe lắm : (vợ nó hai đứa con của nó ? !) Chừng mình nói chuyện, sao sao mình cũng phải ngừng nói một chút sau tiếng *vợ nó*.

La virgule dùng để ngăn nhiều tiếng *verbes* bởi của một sujet chung nhau trong một câu. Ví dụ : **Le boy arrive avant l'heure du bureau, lave le carreau et remet tout en ordre.** Người bồi tới đến trước giờ mần việc, rửa gạch và để lại hết thấy thứ tự.

Ba tiếng *arrive, lave et remet*, là *verbes* của le sujet chung nhau *le boy*, nên phải để *une virgule* mà ngăn ba tiếng *verbes* này ; bởi có tiếng *et* nối lại tiếng *lave* và *remet*, nên chẳng có để đó *une virgule*.

La virgule dùng để ngăn, trước và sau, mấy tiếng nào mình xen vô câu mình viết hầu mà giải nghĩa cho tiếng ở trước nó. Ví dụ : **Nous avons rencontré Paul, notre ami de classe, à la rue Catinat.** Chúng ta đã gặp tên Paul, là anh em bạn lớp học của chúng ta, tại đường Catinat. Trong ví dụ cho trên đây, tôi đã thêm **notre ami de classe**, hầu mà giải thêm nghĩa cho tiếng ở trước nó. là tiếng Paul, bởi tên nhiều người cũng có trùng với tên này, nên tôi dùng hai virgules mà ngăn, trước và sau, mấy tiếng **notre ami de classe**.

(sẽ tiếp theo trong hai 2 quyển sau)

Exercice de Conversation

— Vous comprenez le français ? (1)

— Je commence à le comprendre un peu.

— Où l'avez-vous appris, et avec qui ?

— Nulle part, et avec personne. Je l'ai appris seul chez moi par la méthode Rapid Progress.

— Ah oui ! (2) et qu'est-ce que c'est que (3) cette méthode ?

— C'est une méthode spéciale pour les adultes (4) qui n'ont pas eu l'avantage de pouvoir aller à l'école pendant leur jeune âge.

— Depuis combien de temps avez-vous commencé à l'apprendre ?

— Depuis 5 mois, il est vrai que (5) je suis très occupé par mon commerce, c'est pourquoi je ne puis réserver pour mes études que mes heures libres du soir, de 8 à 10, ou un peu plus.

— C'est bien peu ; mais enfin (6) avec de la persévérance, vous y (7) arriverez. Et combien de volumes avez-vous à apprendre ?

— Chú hiểu tiếng langsa hay sao ?

— Tôi khởi sự hiểu một chút ?

— Chú học đâu vậy và với ai vậy ?

— Không đâu hết, và không với ai hết. Tôi đã học một mình ở nhà tôi bằng cách Rapid Progress.

— À vậy hã ! mà cách đó là chi vậy ?

— Đó là một cách riêng cho những người lớn hội.

— Chú đã khởi sự học từ bao lâu nay ?

— Từ 5 tháng nay ; mà thật tôi mắc đa đoan lắm về việc buôn bán của tôi, cho nên tôi để dành cho việc học hành của tôi mấy giờ rảnh chiều mà thôi, từ 8 tới 10, hay là hơn một chút.

— Đó thiệt là ít ; mà không hề gì, với chút ít sự bền đỗ, chú sẽ dặng như ý. Vậy mà chú sẽ học mấy cuốn ?

— La méthode R. P. comprend (8) 7 volumes, répartis ainsi : J'apprends le français, en 2 volumes ; Je comprends le français, en 3 volumes ; et Je parle le français, en 2 volumes. Pour compléter cette méthode d'enseignement l'auteur s'est adjoint (9) 8 autres volumes, tels que lectures expliquées, vocabulaire et exercices de conversation.

— Avez-vous rencontré des difficultés dans vos études ?

— Pour les 2 premiers volumes, non ; (10) pour le 3^e que je suis sur le point (11) de finir, oui, dans quelques passages seulement. D'ailleurs, dans sa préface, l'auteur nous a déjà averti des quelques difficultés que nous rencontrerions fatalement à partir du 3^e.

— C'est difficile d'apprendre le français sans maître, comme vous le faites.

— Allons donc (12). Venez chez moi un dimanche, je vous ferai voir les 3 premiers volumes qui me servent actuellement. Vous verrez (13) qu'elles contiennent des leçons pratiques, faciles à comprendre ; c'est une méthode qui convient bien aux adultes n'ayant point fait d'études quand ils étaient jeunes. Puisque tout est si bien expliqué comme le (14) seraient les leçons données verbale-

— C'est la méthode R. P. résumée en 7 volumes divisés ainsi : J'apprends le français, 2 volumes ; J'explique le français, 3 volumes ; et Je parle le français, 2 volumes. Ajouté à cela 8 autres volumes, tels que lectures expliquées, vocabulaire et exercices de conversation.

— Vous avez rencontré des difficultés dans vos études ?

— Pour les 2 premiers volumes, non ; (10) pour le 3^e que je suis sur le point (11) de finir, oui, dans quelques passages seulement. D'ailleurs, dans sa préface, l'auteur nous a déjà averti des quelques difficultés que nous rencontrerions fatalement à partir du 3^e.

— C'est difficile d'apprendre le français sans maître, comme vous le faites.

— Allons donc (12). Venez chez moi un dimanche, je vous ferai voir les 3 premiers volumes qui me servent actuellement. Vous verrez (13) qu'elles contiennent des leçons pratiques, faciles à comprendre ; c'est une méthode qui convient bien aux adultes n'ayant point fait d'études quand ils étaient jeunes. Puisque tout est si bien expliqué comme le (14) seraient les leçons données verbale-

ment, la méthode R. P. vaut (15) bien une avec maître.

— Donnez moi l'adresse du marchand qui vend ces livres.

— La voici (16).

— Je vais m'en procurer les 2 premiers; je les offrirai comme étrennes, à l'occasion du Têt, à un de mes amis qui en a grand besoin.

nên cách B. P. cũng bằng một cách học có thầy vậy.

— Hãy cho tôi tên và chỗ ở của người bán cuốn sách đó.

— Đây nè.

— Để rồi tôi sẽ đi mua hai cuốn đầu; tôi sẽ vưng cho một người anh em bạn thiết nghĩa của tôi cần dùng lắm, cho làm biếu về dịp Têt.

..

(1) *Le français* nghĩa là người pháp, hay là tiếng pháp, hay là chữ pháp, theo nghĩa trong câu mình dùng. *Je parle le français*; tôi nói tiếng pháp. *J'écris le français*: tôi viết chữ pháp.

(2) Nói như vậy, là chừng ta có ý lấy làm lạ. Tôi dịch ra quốc-âm đây thì sẽ hiểu, vì trùng ý lắm.

(3) *Qu'est-ce que c'est que*, là chi vậy, là chi đó. Đừng năng dùng cách hỏi này trong conversation; dùng một hai khi thì được, vì nếu dùng thường thì nghe không đặng.

4) Tiếng langsa không có tiếng riêng mà định chỉ người lớn hội, nên phải nói *les adultes* qui n'ont pas eu l'avantage de pouvoir aller à l'école pendant leur jeune âge, nghĩa là những người quá niên mà không có phần lợi đi tới trường được trong khi còn nhỏ.

(5) *Il est vrai*; đây là verbe être dùng ở la forme impersonnelle (coi lại trương số 23, verbe falloir); tiếng *que* đây là complément thể cho la proposition « je suis occupé par mon commerce »

(6) Hồi mình mới tưởng, tưởng mà có ý chê, tưởng mà cái ý lấy làm không đủ, rồi sau, bởi có việc chỉ lấp dỗi sự của mình chê, bởi bù qua chế lợi sự mình lấy làm không đủ đó, thì mình dùng cách nói *mais enfin*. Ví dụ : *vous ne parlez pas bien le français, mais enfin, dans deux ou trois mois, vous le parlerez mieux* ; ông nói tiếng pháp không đặng giỏi, mà thôi không hề gì, trong hai ba tháng nữa đây ông sẽ nói khá hơn, *Je n'ai pas touché le gros lot, mais enfin je n'avais acheté que 2 billets* ; tôi không có trúng số độc đắc, mà thôi, tôi đã mua 2 giấy số mà thôi.

(7) Chữ **γ** đây định chỉ cái mục-dịch (le but) của mình, nghĩa là nếu bền, thì sẽ hiểu nhiều, sẽ nói được, **γ** như lời mình ước ao.

(8) Verbe *comprendre*, đây không phải nghĩa là hiểu, mà nghĩa là tóm lại, có.

(9) Verbe *s'adjoindre*, forme pronominale.

10 Cách nói *langsa*, cũng có trả lời **oui** hay là **non** mà thôi, chẳng có *verbe* hay là *sujet* chi ráo.

(11) *Sur le point*, nghĩa là gần, Ví dụ : *Il est sur le point de mourir* ; nó gần chết.

(12) Đây chẳng phải là nghĩa đi. Chừng ai nói chi, mà ta không tin lắm, thì ta nói « ố thôi », cũng như là gạt ngan đặng ta đối lại chi đó *rành rề* hơn.

13) Đây dùng verb *voir* đặng nói rõ (thấy rõ, sẽ thấy rành).

(14) Tiếng pronom *le*, đây thế cho *expliqué* ; câu này, nếu viết xuôi như vậy thì dễ hiểu hơn : *Puisque tout est si bien expliqué | comme les leçons données verbalement le seraient,...*

(15) Verbe *valoir*, giá. Đây nói nghĩa trồng ; *La méthode R.P. vaut bien une avec maître* ; Cái cách R.P. cũng giá một cái cách có thầy, cũng giá, nghĩa là cũng bằng vậy.

(16) Trong tiếng *voici*, cũng tựa như là t.ơn một proposition, có *verbe* có *sujet* đủ : *vois ici, hãy coi ở đây*. Tiếng *la*, pronom, thế cho l'adresse.

MỤC LỤC

Vocabulaire	11, 41, 70
Cách học verbès (thứ nhì)	24
„ (thứ ba)	52
Conjugaison	1, 22, 47, 85
Le passé antérieur,	87
Le plus-que-parfait,	87
Le subjonctif présent	93
Grammaire pratique	
Formes active et passive	3
7 ^o règle	20
8 ^o	68
9 ^o	68
10 ^o	68
11 ^o	69
Le participe passé	75
Le sujet	20
L'article et l'adjectif	37, 38
La pratique de la phrase	
19 ^o et 20 ^o principes d'application	7
21 ^o „	28
22 ^o et 23 ^o „	52
Ít câu đặt theo bài đã dạy	15, 28, 49, 73, 82
Có ý xem	16, 29, 40, 50, 74, 83
Exercices	7, 13, 21, 36, 56, 57, 67, 69, 78, 80, 81
Versions	14, 39
Ít câu khác thường dùng	18
Lectures : L'orange	31
Les 2 renards	60
Bài dạy cách chấm phết	94
Exercice de conversation	96

(Hãy đọc mấy lời của tôi, nơi trang sau).

Chư vị học được hết quyển sách này rồi, tuy tôi không có mặt tại đây, chớ tôi chắc quyển sách này đã làm vừa ý cho chư vị lắm, bởi chư vị được hiểu chữ pháp nhiều hơn bọn. Việc tôi ngần là việc hữu ích cho anh em nhà Nam, xin chư vị vui lòng thảo công mà cố động, hầu tôi có thể mà xuất bản mấy cuốn tiếp theo.

Chớ bỏ qua lời tôi kêu !

..

Đồng người gửi bài vở cho tôi sửa, và bởi gửi tiền sửa bài bằng cò thơ, nên hay lặt mất. Còn phần tôi, khi tôi gửi trả bài lại, đôi khi cũng lặt mất, tránh sau khổ như vậy trong số thơ tôi gửi và lãnh.

Bởi vậy tôi muốn tránh sự mít lòng, nên từ nay, chư vị n^o có gửi tiền sửa bài, hãy gửi bằng mandat, và gửi ít nào ba bốn đồng ; còn bài vở tôi sửa rồi thì sẽ gửi trở lại theo cách *recommandé* luôn luôn.

..

Vì tôi muốn làm vừa ý cho ai nấy, xin anh em cho tôi rõ vậy mà tôi xen nhiều tiếng langsa vô lần hồi trong 4 cuốn tiếp theo sau đây đặt hay không. Nếu đặt cùng không, hãy cho tôi rõ (đây tới tháng janvier 1930 mà thôi), tôi sẽ theo ý của phần đông.

Có ba cách trả lời :

1—Tôi chịu xen tiếng langsa vô lần hồi như đã nói trong cách dạy nơi cuốn số 1, trương số 5.

2—Tôi muốn trọn pho sách viết bằng tiếng annam hết ráo.

3—Tôi muốn xen ít tiếng langsa mà thôi trong 4 cuốn tiếp theo.

Trả lời, xin biên cách trả lời số mấy mà thôi, thì đủ hiểu.

