

Or. 8952 D 73

Kann, J. H.

aan

Snouck Hurgronje, C.

1 brief

1909



1909-02-15

01

J. H. Kann.

Den Haag.

15. Februari. 1909.

Hoopgeleerde Heer,

Van Mr. van Deventer  
mocht ik vernemen dat u bereid  
was het bezoch dat ik u paarne  
kon brengen, te ontwaagen. Zovals u,  
naar ik mij aanneemen, bekend is,  
staat mijn wensch in de gelegenheid  
te zijn u te ontmoeten, in verband  
met mijn streven ter bevordering van  
het Zionisme, dat mede de aanleiding  
was van een reis naar Palestina en  
Klein-Arie, voor twee jaren ondernomen.  
Ik verocht de firma Brill te Leiden

een exemplaar mijner reis in Arabië, die onder den naam „Reis Israël" werden uitgegeven, u te doen toekomen, en veroorloof mij in het bijzonder uwe aandacht te verzoeken voor de denkbeelden in dat werkje ontwikkeld over de mogelijkheid eener Joodsche kolonisatie in Palestina, en van de vorming eener Joodsche Staatsgemeenschap.

Ik zou het zeer op prijs stellen te hooren vernemen, wanneer en waar het u believen zal mij te ontmoeten; Dinsdags en Vrijdags heb ik meestal beset. Het zou mij dus niet mogelijk zijn op die dagen ten uwent te komen.

Bij voortaan dankzeggende voor de te nemen moeite, heb ik de eer mij te teekenen

met de meeste hoofsachtinf  
 uw. dw. dw.

J. J. J.