

Brygningen til Verdensudstillingen i London 1862.

Det lod hende ene med sin Sorg for at hørde mig i mine egne Betragtninger. Det varede ikke længe, før Skriveren laa paa Ryggen henad Dækket og snorlede saa høit ned op-spilet Mund, at Åberne hvert Lieblk sprang op af Svone og stirede mistænkeligt henimod ham. Studenten sad i Maanestinen ved Siden af den kjønne unge Pige, som formodentlig var den halvde Procurators Datter. Hvad mon han fortalte hende? Mon han troede hende for den Sorg, Tanten havde haft, og som kunde have saa betenkelige Folger for Faderen? Hun saae saa lykkelig ud, at de vist havde haft en heel anden Gjenstand for deres Samtale. Jeg kom til at

tanke paa Ellen og Poul; dernest paa Øllegaard og Bor-nene, og i den milde Sommernat sank ogsaa jeg tilbage i en velgjørende Slummer, hvorfaf jeg først vaagnede op, da Solen stak mig i Øjnene og bestraalede den gamle Tomfru, der kjælent havde lagt sit Hoved op til min Skulper, medens hendes ene Arm laa hen over mit Bryst. Hun smilede saa sorgfælt, som om hun havde den yndigste Drøm, hvori hun saae Broderen som lykkelig Brudgom staae for Alteret med den kjønneste Løkkeparfy.

Jeg hørte en Matros nævne Kronborg! Nu kunde jeg ikke længer blive liggende, såndt jeg jo for en Deel tjente

til Hovedpude for en blidt slumrende Dame. Jeg viskede mig fagte ud af hendes Arm, som omslyngede mig, lagde med stor Omhyggelighed en Anchovisbunk forsigtigt under hendes Hoved og stod op. Aa nei, aa nei! Hvor delig en Morgenstund! Hundrede af Skibe stode ind efter ior fulde Seil, ligesom de skulle sperre det smalle Sund, hvor Kronborg i sin hele Majestæt viste sig paa den kjønne sjællandske Kyst.

Da vi næede Helsingør, havde vi saa stille Beir, at Skipperen lod Seilene falde, medens han havde Skyrmanden island. Da denne fort efter kom om bord igen, bragte han nogle Aviser med sig, som jeg med stor Begjærlighed kastede



Itzehoe, set fra Norder Mølle.