

Jægerspris.

Paa det Sted, hvor Jægerspris nu kreder sig, stod langt tilbage i Tiden en lille Kongsgaard kaldet Abrahamstrup. Om dens Oprindelse vides Intet; vel findes i Midten af forrige Aarhundrede en Bemærkning paa Tryk om, at en Bisp Abraham skal have bygget Gaarden, men da der uheldigvis ikke har været nogen Bisp af dette Navn her i Landet, glipper dette svage Holdepunkt.

Første Gang Abrahamstrup nævnes, er det i Forbindelse med en Ulykke. Kong Erik Menveds Dronning Ingeborg var nemlig 1318 nedkommet med en Søn, dengang Rigets Arving, og opholdt sig nogle Maaneder efter paa Kongsgaarden, men da hun engang vilde fjøre derfra til Holbæk, væltede Bognen med hende og Barnet, ved hvilken Leilighed dette mistede Livet. Mange Medlemmer af den kongelige Familie have i Aarhundredernes Løb besøgt Gaarden, dels paa kortere Tid, for Jagtens Styk, idet de udvakte Skove i Horns Herred med deres rige Bjibstand bode overflødig Leilighed til at nyde Jagtens Gæder; dels i længere Tidsrum, som midlertidige Besiddere. Henimod Midten af det sextende Aarhundrede blev et Stutteri anlagt der, det blomstrede og salmede vegelevis, indtil det naaede sit Hødepunkt med en Besætning af 114 Heste i Begyndelsen af Christian VII's Regjering; snart efter blev det ophævet. Abrahamstrup udgjorde et eget Len indtil det i Christian IV's Tid maatte bøje sig under Kongens Jndlingssted Frederiksborg; dette varede indtil 1675, da Godset henlægdes under Roskildegaard's Amt, efter et Par Aar isorveien at være blevet afhændet til Rigets Overjægermester Gahn, som tillige ved kongelig Beslutning fik Navnet forandret til „Jægerspris“, hvilket snart i Tale og Skrift gik over til Jægerspris. Gahn beholdt det kun til 1679, da han kunde gjøre sig større Fordeel paa anden Maade og derfor afhændede det til Kongen. Af alle de Prindsler, som have opholdt sig der, har Arveprinds Frederik efterladt sig det varigste Minde. Kongen overdrog ham Godset i 1773 og han begyndte strax at iværksætte de dengang som fortrinlige anseete Midler til Bondestandens og Agerbrugets Opkomst og Forbedring, hvilken Idæ han fortsatte efter bedste Evne. Det er dog mindre ved disse Foranstaltninger, end ved de under hans Ledelse i Haven og Lunden anbragte mangfoldige Mindesmærker over Nordens berømte Mænd, at hans fædrelandske Sind bliver os vitterligt; disse skaae der endnu, medens hans Landsoforbedringer forlængst ere afsløst af mere hensigtsvarende. Arveprindsen overdrog atter Godset til Kongen efter at have besiddet det i 25 Aar, hvorefter Rentekammeret overtog dets Beskyrelse.



Skonneret „Skjold“ (ladet med Kanoner) bugseres af „Hersha“ (4 Bombejoller) „Thurah“.

Den første Afdeling af Flaaden, der forl

(4 Bombejoller)

„Schroberiee“.

Nye Prøver blev snart anstillede; Stutteridirectionen fik i 1807 alle Hovedgaardsjorderne til Ansøg af et Schæferi i stor Maalestok, der blev drevet med betydelige Udgifter for Statskassen indtil 1820, da det opgaves. Otte Aar senere blev der indrettet et stort Fasaneri paa Gaarden, tidligere havde der været et mindre, som blev nedlagt i Begyndelsen af Christian VII's Regjering, det større svarede ligesaa lidt Regning, men havde dog den Fordeel fremfor Schæferiet, at det kostede mindre. Da Grundloven havde gjort en Skilsmisse mellem Statens og Kongens Eiendom, yttrede Hs. Majestæt det

Ønske at eie Jægerspris; en Lov om Godsets Salg blev vedtagen og Kongen overtog det den 1ste Mai 1854, paa de af Finansministeriet opsatte Betingelser.

Af det nuværende Slot danner det gamle Abrahamstrup kun en lille Deel. Op til dette lod Christian IV opføre en Fløi mod Syd; Prinds Carl, som boede der i Midten af det attende Aarhundredes første Halvdeel, lod Bygningerne forandre og udvide i 1721 og 22; Kong Christian VI byggede en Fløi til mod Vest; Kronprinds Frederik fandt atter en Udvidelse fornøden og begyndte dermed 1745, samt fortsatte



Jægerspris Slot.