



FRANKFORT, den 25sten Junij.

Van de Servische grenzen wordt, den 10den Junij, het volgende geschreven: « Handelsberigten melden uit Konstantinopel, dat de Russische kapitein *Lieven*, die door graaf *Orloff* naar het hoofdkwartier van *Ibrahim-pacha* gezonden werd, om zich van den terugtogt der Egyptische armee te overtuigen, teruggekomen is en de ontruiming van Natolie bevestigd heeft. Ten gevolge daarvan zou reeds tot eene inscheeping der Russische troepen overgegaan zijn. Over 't algemeen schijnen er geene aanmerkelijke hinderpalen tegen eene volledige vereffening der plaats gehad hebbende geschillen meer te bestaan. Opmerkelijk blijft het, dat kort nadat de Sultan Adana afgestaan had, het bericht uit Alexandria ontvangen werd, dat *Mehemed-Ali* zijnen zoon aangeschreven had, om over dit punt verder geene zwaarigheden te opperen, vermits daaruit ligtelijk botsingen met de Engelsche regering zouden kunnen ontstaan. *Mehemed-Ali* heeft, zegt men, ook aan den heer *Campbell* de verzekering gegeven, dat hij niet op Adana zou blijven aandringen, zoodra men er te Londen iets tegen had, of de belangen van den Sultan door het verlies dezer provincie voor zeer benadeeld mogt oordeelen. Het laatste is nu het geval, en men kan niet genoeg de ligtvaardigheid betreuren, waarmede de zaken te Konstantinopel behandeld worden. Alleen de vijanden des Sultans hebben hem kunnen verleiden tot eenen stap, die vroeger of later den gewissen ondergang der Porte moet ten gevolge hebben, en toch werd, zeide men, van alle kanten het belang des Sultans behartigd! — In Servie is bij voortdoring veel beweging. Prins *Milosch* heeft den algemeenen ban opgeroepen, en is overgegaan tot de verdrijving der Turksche overheden in die districten, welke, volgens den vrede van Adrianopel, bij Servie moeten ingelijfd worden. Hij schijnt van de verlegenheid der Porte gebruik gemaakt te hebben, om zich zonder verderen omslag te stellen in het bezit der landen, die, wel is waar, aan Servie toegekend waren, doch waarvan de grenzen nog na der moesten bepaald worden. Zijne veel geprezeerde verknochtheid aan de Porte wordt daardoor eenigzins twijfelachtig; dan, ofschoon men er te Konstantinopel ontevreden over moge zijn, is toch de zaak niet te veranderen, en de Sultan zal zich ook dit maar moeten laten welgevalen. De Bosniers schijnen openlijker dan de Serviers te werk te gaan; zij geven vrij en ombewimpeld hunne bezwaren te kennen, en gebruiken geweld, wanneer men hun gehoor weigert; de Serviers daarentegen nemen de houding van vriendschap aan, en doen de grootste verzekeringen van eerbijheid, terwijl zij het gezag des Sultans miaken en zijne gezagzaamheid aan de hand nemen.

— Volgens een bericht uit Berlijn, hetwelk een der *Wartembergsche* dagbladen mededeelt, zou de zending van Z. K. H. Prins *Frederik der Nederlanden* ten oogmerk gehad hebben om het Pruisische hof te verwittigen van het onveranderlijk besluit van den Koning zijnen vader, om in geen opzigt meer toe te geven. De Prins zou aan den Pruisischen minister van buitenlandsche zaken verklaard hebben, dat zijn koninklijke vader alles had ingewilligd wat moge ijk was, en dat Z. M. thans vast besloten had, om de maat der concessies als vol te beschouwen, en dat zoo Frankrijk en Engeland meer vorderden, hoogstdezelve op de oude vriendschap van het huis van Brandenburg en deszelfs nadere toezeggingen staat maakte; maar dat, bij gebreke van die ondersteuning, niets hem zou weêrhouden om met Hollands magt alleen den worstelstrijd voor de nationale eer vol te houden. De heer *Ancillon* (de minister) zou tegen deze verklaring aangevoerd hebben al hetgeen kon strekken, om den zoo duur gekochten vrede te behouden; maar de Prins zou op het onveranderlijk besluit van zijnen vader teruggewezen hebben. Het zou derhalve nu de beurt van België zijn om concessies te doen.

— De Courant van München beroept zich thans, ter bevestiging van de vroeger gegevene berigten over de voorvallen te Hambach en Neustad, op hetgeen officiële rapporten daaromtrent mededeelen. Zij doet ook opmerken, dat niet al de leden van den stedelijken raad van Neustad de bekende verklaring geteekend hebben en de burgemeester dit ook niet gedaan heeft. Maar terwijl zij niet opgeeft van wie de bedoelde officiële berigten afkomstig zijn, meldt zij ook niet, dat de leden van den stedelijken raad van Neustad en de burgemeester, die de verklaring moet geteekend hebben, tegenspreken hetgeen twintig raadsleden openlijk met hunne naamteekening hebben bekrachtigd.

PETERSBURG, den 15den Junij.

Hunne Majesteiten de Keizer en de Keizerin zijn eergisteren in den besten welstand van hunne reis naar Reval en Helsingfors aan boord der stoomboot *Ischora* hier teruggekeerd. Tot Kroonstad werden hoogstdezelve begeleid door het eskader onder bevel van den vice-admiraal graaf van *Heijden*. Gedurende hun verblijf te Reval hebben Hunne Majesteiten in den morgen van den 7den Junij aan de militaire en burgerlijke autoriteiten, aan de geestelijkheid en den adel audientie verleend, en zich daarna naar den *Domberg* begeven, om de godsdienst in de hoofdkerk bij te wonen. Vervolgens hebben Hoogstdezelve een gedeelte der stad gezien, en 's avonds een bal, door den adel gegeven, met hunne tegenwoordigheid vereerd. Den 9den heeft de Keizer het militaire hospitaal in oogenschouw genomen; en later het eskader van den vice-admiraal van *Heijden*, in de haven van Reval voor anker liggende, bezocht. Zijne Majesteit heeft zijne tevredenheid betuigd over de orde, welke aldaar aangetroffen werd. Omstreeks 5 uur is het gansche eskader naar Sweaborg onder zeil gegaan, bevindende de Keizer zich aan

boord van het fregat *Bellona*, terwijl de Keizerin op de stoomboot *Ischora* was overgegaan.

GRIEKENLAND.

Den 15den April is er eene koninklijke verordening over de verdeling van het koninkrijk Griekenland en deszelfs bestuur verschenen. Hetzelve is in 10 departementen en 47 provincien verdeeld. In elke provincie zullen onverwijld gemeenten opgericht, en derzelve omtrek bepaald worden. De departementen zijn: 1.) Argolis en Korinthe, hoofdplaats Nauplia; 2.) Achaja en Elis, hoofdplaats Patras; 3.) Messenie, hoofdplaats Arkadia; 4.) Arkadie, hoofdplaats Tripolitza; 5.) Lakonie, hoofdplaats Mistra (Sparta); 6.) Akarnanie en Etolie, hoofdplaats Vrachori; 7.) Phokis en Lokris, hoofdplaats Salona; 8.) Attika en Beotie, hoofdplaats Athene; 9.) Eubea, hoofdplaats Chaikos; 10.) de Kijkladen, hoofdplaats Hermopolis. — De hoofden van het bestuur zijn de secretarissen van staat. Er zal een staatsraad opgericht worden, om de gewichtigste staatszaken te onderzoeken en administratieve geschillen te beslissen. Het hoogste bewind wordt in elk departement aan eenen nomarch opgedragen; bij hem is een departementale raad, door de onderhoorigen verkozen. In elk district wordt het bestuur door eenen eparch, onder den nomarch staande, uitgeoefend; bij hem is een districts-raad, door de onderhoorigen verkozen. Het bestuur van elke gemeente wordt opgedragen aan eenen demogeront, door het volk voorgedragen, en door den Koning onmiddellijk of door middel van den nomarch bevestigd; bij hem is een gemeenteraad, mede door het volk verkozen. Het bestuur der domeinen, de heffing der belastingen enz. wordt afgescheiden van het binnenlandsch bestuur, door bijzondere financiële ambtenaren uitgeoefend.

MIDDELBURG, den 26sten Junij.

Heden morgen, ten 7 ure, is van hier, met eene stoomboot en twaalf beurtschepen, naar Arnhem vertrokken, het laatste gedeelte onzer uit Frankrijk teruggekeerde krijgslieden, bestaande uit de beide flank bataljons der 7de en 9de afdeling, alsmede een detachement mineurs en sappeurs, te zamen uitmakende 36 officieren en 1270 onder-officiëren en manschappen; blijvende er nog ziek in het hospitaal achter 65 manschappen, tot onderscheidene korpsen van die troepen behoorende.

ROSENDAAL, bij BREDA, den 27sten Junij.

Een reiziger uit Antwerpen, welke die stad expres verlaten had, ten einde den generaal *Chassé* te bezoeken, berigt ons, dat er meer personen uit die stad naar Bergen-op-Zoom reizen, ten einde dien dapperen bevelvoerder, voor wien alle weldenkende Antwerpenaars eene oprechte achtting koesteren, een bezoek te geven. Volgens zijn zeggen, moet het thans in de stad een groot ongemak, dank zij der genomen maatregelen van politie, gevoelig zijn, dat men zich gerust met eenen witten hoed op en een groen jasje aan, hetwelk men daar voor het kostuum der orangisten houdt, op straat durft vertoonen, zelfs is die dragt, thans veel meer dan voor de laatste opschudding, in zwang. Ook uit iedereen schier openlijk zijn gevoelen en dit is vrij algemeen; afkeuring van de gouvernementsmaatregelen, en klagen over de hooge belastingen bij de bijzonder geringe verdiensten.

Het schijnt dat er thans ook bepaald is, dat er nog meerdere manschappen van de schutterij met verlof zullen vertrekken; dat de officieren en onder-officiëren hierin beurt zullen houden, zoodat de kapiteins met den 1sten luitenant en de tweede luitenant onderling elkander zullen afwisselen, zoodat altijd de kapitein of de 1ste luitenant en een der 2de luitenanten bij het leger present moeten zijn, terwijl van de onder-officiëren 3 en van de korporaa's ten minste vier aanwezig moeten blijven.

's GRAVENHAGE, den 27sten Junij.

Men verzekert, dat tot grondslag der nieuwe eerstdaags te hervatten onderhandelingen het Pruisisch verdrag gesteld zal worden, hetwelk reeds eenmaal den bijval van de drie Noordsche hoven, zoowel als van ons kabinet, verworven heeft. Men koestert de beste verwachtingen van die onderhandelingen, en het schijnt thans de ernstigste begeerte der mogendheden te zijn, om aan den wensch onzer regering, tot het spoedig vereffenen der bestaande geschillen, te voldoen.

— De 350 artilleristen van de citadel van Antwerpen zijn te Delft plegtig ingehaald en ontvangen, ook in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses *Frederik*.

— Men had zich nog altijd hier gevleid, dat de hertog *Chassé* deze residentie zou bezoeken, vooral omdat sinds lang geruchten in dien zin in omloop waren. Het schijnt echter, dat de grijze krijgsheld niet zoo spoedig, als men verwachtte, in deze stad zal aankomen, en zeker geen plegtigen intogt hier zal doen. Men verneemt ten minste, dat Z. Exc. de generaal te Bergen-op-Zoom, appartementen heeft genomen, die hij vooreerst betrekken zal.

— Den 17den is te Keulen, in den ouderdom van veertig jaren, overleden de heer *Johan Philip Anthing*, luitenant-kolonel der grenadiers. Het Vaderland verliest in hem een even dapper als ervaren krijgsman, zijn gezin een zorgenden vader.

— Volgens eene ministeriele beschikking, dezer dagen genomen, zullen de bewijzen van eeds-aflegging van mindere beamten, wier beëdiging voor eenen daartoe aangewezen of gedelegeerde hoofd-ambtenaar plaats heeft, geschreven kunnen worden op gezegeld papier van eene mindere soort dan van 45 centen.

— Men verneemt, dat, daar de tegenwoordige geringe voorraad van schatkist papier niet geftoogt, dat hetzelve ter verrekening tegen overstortingen in de kassen van den algemeenen rijks-kassier wordt gebezigd, de tegenwoordige betalingen in gereed geld zullen moeten geschieden,

