

8°
INDO-CHINOIS
231

局書修沱傘

書叢



傘
詩集

THƠ
TÂN ĐÀ

NGUYỄN - KHẮC - HIẾU



HANOI
NGHIỆM - HÀM ÁN - QUÁN
58, Phố hàng Bông, 58

Première Édition

1925



Tous droits réservés.

Yer K

GÁC SÁCH ĐÃ IN CỦA

TÂN-ĐÀ TU THƯ CỤC

Lên sáu	giá	0 \$ 10
Lên tam	"	0, 15
Đài gương kinh	"	0, 25
Đài gương truyện	"	0, 25
Thần tiên	"	0, 30
Giác mộng con	"	0, 38
Khối tinh con quyền nhất	"	0, 18
Khối tinh con quyền nhì	"	0, 20
Khối tinh bản chính	"	0, 25
Khối tinh bản phụ	"	0, 10
Còn chơi	"	0, 30
Tân-Đà tùng văn	"	0, 30
Truyện Tỳ-Bà	"	0, 50
Bức tranh lồng son	"	0, 08
Truyện Trinh-thám Ba-Lan	"	0, 20
Truyện Thế-gian quyền nhất	"	0, 30
Truyện Thế-gian quyền nhì	"	0, 20
Đại-Học	"	0, 70
Sự-tích 18 đời Hùng-Vương	"	0, 20
Cảm-Hương-Định	"	0, 50
Chết sống thuyền quyền	"	0, 40
Kinh thi quốc phong I	"	1, 50
Khai tâm Hán văn giáo khoa	"	0, 60
Quốc sử huấn mòng I	"	0, 60
Trần ai tri kỷ	"	0, 06

Dương in

Quốc sử huấn mòng II

Lên mười

THƠ TÂN DÀ

8 Ind.-Ch.

231

100
100

100

局書修沱傘
書叢



詩傘
集訛

THƠ TÁN ĐÀ



NGUYỄN - KHẮC - HIẾU



HANOI
NGHIỆM - HÀM ẨN - QUÂN
58, Phố hàng Bông, 58

Giá bán : 0\$20

金言集
金言集



ÁNH MẠT ÔNG

NEUYEN - KHANG - HIEU



1970
XUẤT BẢN TẠI VIỆT NAM
TẠI HÀ NỘI

0230 0230

TỰA

Chén rượu canh tàn, tiếng gà đẽm vắng ;
thần danh sự nghiệp, đâu cho đến dọc nghìn
thu, ngang tám cõi, không bằng cái thú
ngâm câu thơ. Mỗi lúc hứng đến mà ngâm,
khô không nhớ hết những bài cũ. Khi nhàn,
muốn đem hết các bài văn-văn đã làm ra
trong mười lăm năm nay, biên làm một tập,
để tùy ý ngâm chơi trong lúc say ; nhân soạn
cả ra mà xem thời lảm-nhảm thực nhiều,
phần nhiều mỗi bài chỉ được một hai câu,
thậm chí có bài không còn ra văn-lý gì cả.
Giấy mực đã chót in, đến nay trông thấy mà
thẹn ; nghĩ càng thêm thẹn với ai ai. Thời
nhưng cái bệnh say không chữa được, thời
cái bệnh ngâm cũng không chữa được. Đà
soạn ra thời cũng trọn trong mươi phần lấy
một, phòng chăng khiền hứng lúc canh tàn ;
đã trọn ra thời xưa dõi đề in, nhân đề gõ
thẹn cùng những ai quá yêu trong bấy lâu
nay vậy.

TÁN ĐÀ

MỤC LỤC



CÁC ĐIỆU THƠ

THƠ THẮT NGÔN ĐƯỜNG LUẬT Số trang

Vịnh bức địa-đồ rách 9

Dịch bài thuật hoài của ông Đặng-Dùng 10

THẮT NGÔN CỒ PHONG TRƯỜNG THIỀN

Thăm mả cũ bên đường 10

Hầu Giời 12

NGÙ NGÔN CỒ PHONG TRƯỜNG THIỀN

Bài tựa quyền Đài-Gương-truyện 16

CÁC ĐIỆU HÁT

HÁT PHONG-DAO

Hai câu 18

HÁT SÂM

Cô tây đen 18

Sâm tự thán 19

HÈ CHÈO

Ông dùng 19

Con sáo sâu 20

MIỄU NÓI

Hồi gió 20

Giời mắng 21

Dời đáng chán 22

HÀNH-VÂN SANG NAM

Năm canh mối tình 24

ĐIỆU HÀNH

Thu khuê hành

25

TRƯỜNG ĐOẢN CÚ

Dịch bài thuật hoài của bà Kim-thị

26

ĐIỆU LỤC BÁT

Thè non nước	27
Nói truyện với bóng	27
Chơi Huế	29
Trông giảng cảm tưởng	33
Êch mà (Hài văn)	34
Tập Kiều viếng Kiều	35

SONG-THẤT LỤC-BÁT

Mưa thu đất khách	37
Vợ chồng người đốt than trên núi	37
Thư trách người tình-nhân không quen biết	40

ĐIỆU TỨ LỤC

Cứu cấp sự sơ vợ (Hài văn)	42
Nhời dẫn trước bài tựa truyện Tỳ-Bà	43
Dịch bài Bình Ngô đại cáo	46

TRƯỜNG ĐOẢN NGÂM

Gảm thu tiên thu (Điệu mới)	50
-----------------------------	----

THƠ TẨN - ĐÀ

THƠ THẤT NGÒN ĐƯỜNG LUẬT

Vịnh bức địa-đò rách

Nợ birt dù-đò thử đúng coi,
Sông sông núi núi khéo bia cùi !
Biết bao lúc mới công vòn vẽ,
Sao đến bây giờ rách tả-troi.
Áy trước ông cha mua để lại,
Mà sau con cháu lấy làm chơi.
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ,
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi.

Dịch bài thơ thuật hoài của ông Đặng-Dung
đời nhà Trần

Việc đời man-máy, tuổi già thôi!
Đất rộng giờ cao chén ngâm-nghìn.
Gặp-gõ thời-cơ may những kẻ ;
Tan-tanh sự-thể luống cay ai !
Phò vua bụng những mong xoay đất,
Gột giáp sông kia khó vạch giờ.
Đầu bạc giang san, thù chửa giả,
Long-tuyền (1) mấy độ bóng giăng soi.

NGUYỄN-VĂN

世無時事致洗國幾 Thổ sự ru ru nai lão hà,
事窮來去主兵讎度 Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
悠天屠英有無未龍 Thời lai, đồ điểu thành công dị ;
悠地釣雄懷路復泉 Sự khứ, anh hùng ảm hận đa.
柰入成飲扶挽頭帶 Trí chủ hữu hoài phù địa-trục,
老酣功恨地天先月 Tay bình vô lộ vân thiên-hà.
何歌易多軸河自磨 Kỷ độ long thuyền đời nguyệt ma.

THẤT NGÔN CỒ PHONG TRƯỜNG THIỀN

Thăm mả cũ bên đường

Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà,
Đường xa, người vắng, bóng chiều tà.
Một dây lau cao, làn gió chạy,
Mấy cây thưa lá, sắc vàng pha.

(1) Long-tuyền là một thanh gươm báu.

Ngoài xe chờ một dỗng đất đỏ,
Hang hốc dùn trên đám cỏ già.
Người nằm dưới má ai ai đó ?
Biết có quê đây, hay vùng xa?

. Hay là thủa trước kẻ cung dao ?
Hám đạn, liều tên, đón mũi dao ;
Cửa nhà xa cách, vợ con khuất,
Da ngựa gói bỏ lâu ngày cao.

Hay là thủa trước kẻ văn-chương ?
Chen hội công danh nhỡ lạc đường.
Tài cao phận thấp, chí khi uất,
Giang hồ mê chơi quên quê hương.

Hay là thủa trước khách hồng-nhan ?
Sắc-sảo khôn-ngoan giờ đất ghen ;
Phong trần xui gấp bước lưu-lạc,
Đầu xanh theo một chuyến xuân tàn.

Hay là thủa trước khách phong-lưu,
Vợ con dàn hạc đè-huề theo ;
Quan san xa lạ, đường lối khó,
Ma thiêng, nước độc, phong sương nhiều.

Hay là thủa trước bậc tài danh ?
Đôi đôi lừa lừa cũng linh-tinh ;
Giận duyên tủi phận hờn ăn ái,
Đất khách nhở chôn một khối tình.

Suối vàng sâu thăm, biết là ai,
Mả cũ không ai kẻ đoái-hoài.
Trải bao ngày tháng chờ chờ đó,
Mưa rầu, nắng rãi, giăng mờ soi.

Áy thực quê hương con người ta.
Dặn bảo trên đường những khách qua :
Có tiếng khóc oe thôi có thể,
Trăm năm ai lại biết ai mà !

Hầu Giời

Đêm qua chẳng biết có hay không,
Chẳng phải hoảng-hốt, không mơ màng ;
Thật hồn, thật phách, thật thân thể,
Thật được lên tiên sướng lả-lùng.

Nguyên lúc canh ba, nằm một mình,
Vắt chân dưới bóng ngọn đèn xanh.
Nằm buồn ngồi dậy dun nước uống.
Uống xong ấm nước, nằm ngâm ván.

Chơi ván ngâm chán lại chơi giăng,
Ra sân cùng bóng đi tung-tăng.
Trên giời bỗng thấy hai cò xuồng,
Miệng cười mủn-mỉm cùng nói rằng :

« Giời nghe hạ-giời ai ngâm nga,
« Tiếng ngâm vang cả sông Ngán-hà.
« Làm giời mắt ngủ, Giời dương mắng,
« Có hay, lên đọc Giời nghe qua. »

Ước mãi, bây giờ mới gặp tiên,
Người tiên nghe tiếng lại như quen.
Văn-chương nào có hay cho lắm,
Giời đã sai gọi thời phải lên.

Theo hai cò tiên lên đường mày,
Vù vù không cánh mà như bay.
Cửa son đỏ trói, oai giục-dỡ,
Thiên-môn đẽ-khuỵết như là dày.

Vào trong thấy Giời, xúp xuồng lại,
Giời sai tiên-nữ dắt lời dày.
Ghế bánh như tuyết, ván như mây,
Truyền cho ván-sĩ ngồi chơi dày.

Tiên-dồng pha nước, uống vừa xong.
Bỗng thấy chư tiên đến thật đồng.
Chung quanh bầy ghế ngồi la-liệt,
Tiên bà, tiên cô cùng tiên ông.

Chư tiên ngồi quanh đã tĩnh túc,
Giời sai pha nước để nhấp giọng.
Truyền cho văn sĩ đọc văn nghe.
« Dạ bẩm lấy Giời, con xin đọc. »

Đọc hết văn vẫn sang văn xuôi,
Hết văn thuyết lý lại văn chơi.
Đương con đặc ý đọc đã thích,
Trè giời nhấp giọng càng tốt hơi.

Văn dài hơi tốt ran cung mây,
Giời nghe, Giời cũng lấy làm hay.
Tâm (1) như nở da, Cơ (2) lè lưỡi,
Hằng-Ngà, Chúc-Nữ chau dỏi mày.
Song-Thành, Tiêu-Ngọc (3) lắng tai dừng,
Đọc xong mỗi bài, cùng vỗ tay.

« Bầm con không dám man cửa Giời,
« Những các văn con in cả rồi :
« Hai quyển Khối-Tinh văn thuyết lý,
« Hai Khối-Tinh-Con là văn chơi.
« Thần-Tiền, Giác-Mộng văn tiếu-thuyết.
« Đài-Giương, Lèn-Sáu văn vị dời.

(1) Tâm 心 là tên một ngòi xao. Đài lấy nghĩa chữ
tâm là lòng.

(2) Cơ 箕 cũng là tên một ngòi xao. Chữ cơ nguyên là
cái mẹt, đài lấy nghĩa như là lè lưỡi.

(3) Song-Thành, Tiêu-Ngọc cũng là hai vị tiên, là thị-nữ
của bà Tây-Vương-mẫu.

« Quyền Đàn-Bà-Tầu (1) lối văn dịch,
« Đến quyền Lèn-Tâm nay là mươi,
« Nhờ Giời, văn con còn bán được,
« Chả biết con in ra mấy mươi. »

Văn đã giấu thuy, lại lầm lối,
Giời nghe, Giời cũng buợch buồn cười.
Chư tiên ao - ước tranh nhau dặn :
« Anh gánh lên dây, bán chợ giời. »

Giời lại phê cho : « Văn thật tuyệt !

« Văn trắn được thế, chắc có ít !
« Nhời văn chuốt đẹp như xao băng !
« Khi văn hùng mạnh như mây truyền !
« Èm như gió thoảng ! tinh như sương !
« Đầm như mưa sa ! lạnh như tuyết !
« Chẳng hay văn-sĩ tên họ gì ?
« Người ở phương nào, ta chả biết. »

— Dạ, bẩm lạy Giời, con xin thưa :
« Con tên Khắc-Hiếu, họ là Nguyễn;
« Quê ở Á-châu về Địa-cầu,
« Sông Đà núi Tân nước Nam-Việt. »

Nghé xong, Giời ngạc một chút lâu,
Sai bảo Thiên - tào lấy sổ xét.

Thiên - tào tra sổ xét vừa xong,
Đè sổ lên trình Thượng - để trông :
« Bẩm quả có tên Nguyễn-khắc-Hiếu,
« Đầy xuống hạ-giới về tội ngông. »
Giời rằng : « Không phải là Giời đầy,
« Giời định sai con một việc này ;
« Là việc thiên-lương của nhân-loại,
« Cho con xuống thuật cùng đời hay. »

(1) Quyền Đàn-Bà-Tầu nay đã đổi làm Đài-Gương-truyện.

— Bầm Giời, cảnh con thật nghèo khó,
« Trần-gian thường đất cũng không có.
« Nhờ Giời năm xưa học ít nhiều,
« Vốn - liếng còn một bụng văn đó.
« Giấy người, mực người, thuê người in,
« Mướn cửa hàng người bán phuòng phố.
« Văn - chương hạ - giới rẻ như bèo,
« Kiếm được đồng lãi thực rất khó.
« Kiếm được thời ít, tiêu thời nhiều,
« Làm mãi quanh năm chẳng đủ tiêu.
« Lo ăn lo mặc hết ngày tháng,
« Học ngày một kém, tuổi ngày cao.
« Sóc trong non yếu, ngoài chen rắp,
« Một cát che chổng bốn năm chiều.
« Giời lại sai con việc nặng quá,
« Biết làm có nỗi mà dám theo.

— Rằng : Con không nói, Giời đã biết.
« Giời đâu ngồi cao, Giời thấu hết.
« Thôi con cứ về mà làm ăn,
« Lòng thông chó ngại chi sương tuyết.

Vâng nhời Giời dạy, lạy xin ra,
Giời sai Khiên-Ngưu (1) đóng xe tiên.

Xe giời đã chục ngoài thiên-môn,
Chu tiên theo ra cùng tiên biệt.

Hai hàng lệ biệt, giọt sương rơi,
Trong xuống trần-gian vẫn dám khơi.
Thiên-tiên ở lại, trich-tiên (2) xuống,
Theo đường không-khí về trần-ai.

(1) Khiên-Ngưu tức tục gọi là xao Ngầu. Ngòi xao này
giữ việc dắt trâu ở trên giời.

(2) Thiên-tiên là những vị tiên ở trên giời ; trich-tiên là
vị tiên đầy xuống ở trần-thế.

Đêm khuya, khí thanh, xao thưa vắng,
Giăng tà đưa lối về non doi.
Non doi đã tới quê trấn - giới,
Trông lên chư tiên không còn ai.
Tiếng gà xao-xác, tiếng người dậy,
Giữa sân còn đứng riêng ngậm-ngùi :
Một năm ba trăm sáu mươi đêm,
Sao được mỗi đêm lên hầu Giời!

— ~~~~~ —

NGŨ NGÔN CỔ PHONG TRƯỜNG THIỀN

Bài tựa quyển Đài - Gương - truyện

Phàm dân trong một nước,
Một nửa là đàn bà.
Kẽ từ con gái bé,
Cho đến bà cụ già.
Đều là người của nước,
Mà lo việc trong nhà.
Nhà nào đàn bà hay,
Thịnh vượng mà vui hòa.
Nhà nào đàn bà hư,
Lụn-bại và xấu-xa.
Đây là truyện người Tầu,
Dịch ra chữ nước ta.
Trên từ vợ vua, quan ;
Dưới đến nhà dân - gia.
Mẹ hiền dạy con cái,
Con hiếu với mẹ cha ;

Vợ hay càng lâm vě,
Đạo tam - tùng hòa ba.
Ngoài ba đạo chính áy,
Nhiều truyện còn thiết-tha.
Tư tính sao cao minh,
Thật tự giờ sinh ra.
Hãy xem cách ăn ở,
Vằng-vặc như gương nga ;
Lại những nhỡi ăn nói,
Như gấm càng thêm hoa.
Áy các vị thánh hiền,
Cùng trong làng quần tha.
Đất nước dẫu nam bắc.
Đạo lý không quan hè.
Phòng văn lúc nhàn rỗi,
Nhỡi quê diễn nôm na ;
Mong nhờ cơn gió thanh,
Hương thơm đưa gần xa.



ĐIỆU HÁT PHONG DAO

Điệu phong-dao này nhiều câu lắm, nay
chỉ lấy hai câu mà thôi.

*Trách ai đánh đá nung vôi,
Trách ai ngả gỗ trên đồi dốt than.
Làm cho vôi bạc than đen,
Cho lòng đen bạc thế-gian lầm người.*

*Đêm qua mất cắp như chơi,
Có chỗ mất vợ, có nơi mất chồng.
Ông tơ nghĩ chẳng thiện-thùng,
Còn đương chắp mối tơ hồng xe ai!*

Câu sau này nói về Hà-nội

ĐIỆU HÁT SÂM

Cô tây đen

*Nước trong xanh, lơ-lửng con cá vàng ; cây ngô
cành bích, con chim phượng-hoàng nó đậu cao.
Tiếc cho em phận gái má đào, tham đồng bạc trắng
mới gán mình vào cái ông tây đen. Sợi tơ hồng
ai khéo xe duyên, treo tranh tổ-nữ đứng bên anh
tương đồng. Chị em ơi, ba bảy đường chồng.*

Sầm tự thán

Ngoảnh trông lên, anh dếch thấy có ra gi; ai
rằng giảng sáng, anh vẫn chỉ thấy sì sì cái bóng
den den. Hội chùa Thầy (1) còn đương lúc đua chen,
mau chán thời tới, hẽ uơn hèn thời sa. Anh tiếc
cho dôi con người bèn chọt lại bên lòa ! trèo non
xuống dốc dẽ ai mà giúp nhau. Cái phận ông Giới
cho, khi tưởng đến mà đau ! giờ chưa mở mắt,
biết mai sau ra thế nào ? Bây giờ đất thấp (mà)
giờ cao !

ĐIỀU HÈ CHÈO

Ông dùng (Hè bộ)

Giời đông chưa sáng, con chim quốc nó gọi dậy,
tay tôi mang cái ống dùng. Tôi qua bụi này, tôi
sang bụi nọ, tôi chen, tôi chúc, tôi chui, tôi dúc,
hết các vùng ; tôi kiếm chim. Kia kia, trông như
con sáo sậu, nó bay, nó đậu, nó đậu trên ngọn cái
giấy bim. Dùng ! Hồi các cô con gái bé, mười ba,
mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười
tám, mười chín, có muốn ăn cái miếng chả, thời
tim lấy tôi !

(1) Làng Thầy tức là làng Sài-Sơn ở Sơn-Tài, cứ đến tháng ba thời có mở hội chùa, chơi núi. Hội ấy rất nhieu sầm.

Con sáo sáu (Hè không bô)

Kia kia, ai xui một đàn con chim sáo sáu, nó đậu trên cái lưng con bò ? Ai làm bảy giờ đục nước, cho những cái con cò nó kiếm ăn ? Sợi tơ hồng ai khéo mà xe xoăn ? Trên đầu em, ai dại cái khăn, nó mời ưa nhìn ? Chắp đôi tay, anh vái lạy ông Hoàng-thiền, sớm sai ông Nguyệt-lão để xe duyên cho chúng mình. Dù duyên, dù nợ, dù tình ; lòng anh bảy giờ đã quyết, i hời cõi mình cũng phải nhất tâm. Ở đời, em ơi, được mấy mà tri-âm.

HÁT MIỀU NÓI

Hỏi gió

Cát đâu ai bốc tung giòi ?
Sóng sòng ai vỗ ? cày đòi ai dung ?
Phải rằng di Gió hay không ?
Phong-tinh đem thói la-lùng trêu ai ?

快哉風也

Khoái tai phong dã !

Giống vó tinh gỗ đá cùng mê-toi.

Gặp gió dày, hỏi một đôi nhời,

Ta hỏi gió, quen ai mà phảng-phất ?

此是沱江非赤壁。

Thứ thị Đà-giang phi Xích-Bích,

也無諸葛與周郎 (1)

Dã vò Gia-Cát dũ Chu-lang.

(1) Hai câu thơ này, nghĩa nói : Đây là sông Đà, chờ không phải khúc sông ở miền núi Xích-Bích ; cũng không có ông Gia-Cát, ông Chu-Du nào.

Ai cầu phong, mà gió tự đâu sang ?
 Hay mải khách đẵn-chương tim kết bạn ?
 Gió hối gió, phong-trần ta đã chán,
 Cánh chim băng, chín vạn những chờ mong (1).
 Nên chăng ? gió cũng chiều lòng.

Giời mắng

Tình riêng trăm ngàn mươi ngờ,
 Ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi Giời.
 Xem thơ, Giời cũng buộch cười,
 Cười cho hạ-giời có người oái-oăm.

客 何 人 者

Khách hà nhân giả ?
 Có làm sao suồng-sã dám dưa thơ !
 Chốn thiên-cung ai kén rẽ bao giờ ?
 Chỉ những sự vẫn-vợ mà giấy má !
 織女 鵲橋 經歲嫁。
 Chức-nữ thước kiều kính tuế giá,
 姨娥蟾窟老秋眠。
 Hằng-Nga thièm quật lão thu miên. (2)
 Mở then mây quăng giả bức hồng-tiên,
 Mọi khách hãy ngồi yên trong cõi tục.
 Người đâu kiếp trước Đông-phương-Sóc,
 Ăn trộm đào, quen học thói ngày xưa (3).
 Trần-gian dày mãi, không chừa !

(1) Ở sách Trang-tử, con chim băng đè tung gió mà bay lên, cao đến chín vạn dặm.

(2) Hai câu thơ này, nghĩa nói : Xao Chức-Nữ thời từ năm xưa đã qua cầu ô-thước đi lấy chồng ; gá Hằng-Nga thời chỉ ngủ xuống mây ở cung thièm. — Hai câu này theo của cụ Thiến-bảo Dương Quát-Tâu mới xửa lại.

(3) Ông Đông-Phương-Sóc khi xưa là một vị tiên dày

Đời đáng chán....

*Người đời, thử ngẫm mà hay :
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê !
Còn ai, ai tinh hay mê ?
Những ai thiên cổ đi về những đâu ?*

*Đời đáng chán, hay không đáng chán ?
Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm.
Giá khuynh-thành nhất tiểu thiên kim (1)
Mắt xanh, trắng (2), đổi nhầm bao khách tục.*

江 河 日 下 人 皆 潊
Giang hà nhật hạ nhàn dai chọc,
天 地 鐘 中 孰 有 情
Thiên địa lò trung thực hữu tình (3).

*Đón đưa ai gió lá chim cành ?
Ấy nhân-thế phù-sinh là thế thế.
Khách phù-thế chưa rướch câu phù-thế,
Người phong-lưu càng đượm vẻ phong-lưu.*

xuống trần-thế. Bà chúa tiên nói truyện rằng : « Cây dào tiên ở trên giới, ba nghìn năm mới nở hoa, lại ba nghìn năm mới ra quả. Thế mà Đông-Phương-Sóc đã ba lần ăn trộm đào »

(1) *Nhất tiểu thiên kim* 一笑千金 là một cái cười giá
đáng nghìn vàng.

(2) Nguyễn-Tịch, người đời nhà Tấn ở bên Tầu, làm
được ra hai thứ con mắt, mắt xanh và mắt trắng ; gặp
người như ý thời đai bằng mắt xanh, gặp người không như
ý thời đai bằng mắt trắng.

(3) Hai câu thơ này, câu trên nghĩa nói: Giang hà đến lúc
ngày càng kém thời người ta đều bỉ-tục; câu dưới nghĩa nói:
Người ta ở trong lò của giới đất đúc ra, nào ai là có tinh.

Bức khăn hồng nàng dờ hạt châu.
Truyện kim cồ một vài câu phải trái.
Châu Nam-hải, thuyền chìm sông Thúy-Ái,
Sóng Tiên-Đường, cỏ ái bến Ô-giang (1).
Ngâm nghìn xưa, ai tài hoa, ai tiết-liệt, ai dài-trang,
Cùng một giấc mơ-màng trong vò trù.
Đời dang chán, biết thôi là đủ ;
Sự "chán đời" xin nhủ lại tri âm:
Nên chàng ? nghĩ lại kẽo nhầm.

(1) Hai câu này tất cả bốn diễn : 1· *Châu Nam-Hải* là diễn nàng Mỹ-Châu. Mỹ-Châu là con gái vua nước Thục, bị người chồng là Trọng-Thủy (con vua Triệu) lừa đảo, rồi đem quân sang đánh. Mỹ-Châu cùng bố chạy ra đến miền bắc nam, bị bố chém chết ở đó, máu chôn xuống bờ ; những con trai ở bờ ăn cái máu ấy mà thành ra có ngọc trân-châu. — 2· *Thuyền chìm sông Thúy-Ái* là diễn bà Phan-thị-Thuấn. Phan-thị-Thuấn là ái-thiếp của ông Ngô-canh-Hoàn là tướng-quân đời cuối Lê. Cảnh-Hoàn chết trận ở bến sông Thúy-Ái ; thị Thuấn đìu thuyền để chết theo. Ấy hai diễn ở sử ta. — 3· *Sông Tiên-Đường* là diễn nàng Tây-Thi. Nàng Tây-Thi nguyên là con gái nước Việt, vua nước Việt đem cống sang nước Ngô ; vua nước Ngô, vì yêu nàng Tây-Thi mà mê mè chơi quá độ, sau bị quân Việt đánh mất nước. Vua nước Việt đã đánh được nước Ngô rồi, sai đem vớt chôn nàng Tây-Thi xuống khúc sông Tiên-Đường. — 4· *Cỏ ái bến Ô-giang* là diễn nàng Ngu-Cơ. Nàng Ngu-Cơ là ái-cơ của vua Hạng-vương. Vua Hạng-vương bại trận ở Cai-Hạ, nàng Ngu-Cơ tự vẫn chết, chôn ở gần bờ sông Ô-giang ; bờ sông đó thành ra nhiều thứ cỏ gọi là cỏ Ngu-mỹ-nhân. Ấy hai diễn ở sử Tàu.

HÀNH-VĂN SANG NAM

Năm canh mối tình

Nghịệp phong-trần, nghịệp phong-trần, kén mặt
tai-nhàn. Sầu ôm gối, gối chiếc đêm xuân : chán đơn
sương lạnh, ngùi thương bóng đôi mình, đêm tàn
sự cùng ai. Trông ngọn đèn canh tàn hiu-hắt.

Người trong mộng, niềm nguyện mong, giục xui
lòng : rõ-ràng đôi lứa phụng, thành song thành song.
Mìng Tạo-hóa, chấp mối tơ hồng. Tỉnh giấc có
phòng, dậy, thành không thành không! Sự săt cầm
chiêm-bao thành không. Cô phòng u-uất, ấy ai là
bạn tri âm !

Tri âm cách nẻo phương giờ, ai người nhủ hộ.
Gió đông trênh rèm tây, đưa gởi mấy câu.

Ai say ngủ một mình đâu? giấc mồng chàng hứ
tim nhau? Xa mấy dặm ngàn dâu, nghe nhạn sầu
thêm sầu.

Song thưa, gió thoảng bên màn, ôm đan trường
vọng. Bóng trăng lại kè hiên, luống những đón tin.

Thôi chi nói mơ mòng, tiếng thần-phong (1), nhắc
gọi trời đông. Cái oanh, cái oanh vàng, my dâu
lại chêu ai? nhắn chi dặng đôi lời! Tương tư trọng,
trè nhường khán giọng.

Ai biết nỗi sầu manh, mướn đưa mình, lên hỏi
Trời xanh: sao ông Nguyệt-lão mẫn thính? Năm
canh mối tình!

Giở lên các diệu hát

(1). Thần-phong là tên một thứ chim con.

ĐIỆU HÀNH

Thu khuê hành

Gió thu lạnh-lèo mây giờ quang.
Sân thu đêm khuya rơi lá vàng,
Giăng tà chim lặn, nhạn kêu sương,
Gối chiếc chán đơn thiếp nhớ chàng.

Chàng di xa cách nhớ quê hương,
Quê hương đất khách người một phuơng;
Mong chàng chẳng thấy, lòng ngùi thương.

Buồng không, canh vắng, bóng in tường.
Chỉ chỉ tơ tơ rồi vẫn-vương.
Nước mắt đậm-dịa chôn quanh giường.

Tháng cũ dà qua, tháng mới sang,
Tháng sau tuần nứa những tư lường.
Ngày tháng đi chóng, năm canh trường,
Lác-dáx xao tàn lấp-lánh gương.

Trên giờ Chirc-nữ cùng Ngưu-lang,
Một giải sông Ngân lệ mây hàng.

TRƯỜNG ĐOÀN CÚ

Dịch bài thuật hoài của bà Kim-thị (1)

Ai bảo thiếp không chồng,
Thiếp còn được thấy chồng đương chết.
Ai bảo thiếp không con,
Vợ lẽ đẻ con cũng như thiếp.
Con đọc sách,
Thiếp dệt gai ;
Đêm đêm tiếng qua kèu ngoài buồng không.
Con đã làm nên, thiếp đứng hóa;
Suối vàng chàng hối yên chàng tá.

NGUYỄN-VĂN

誰 妻 誰 側 兒 妻 空 兒 良人
云 猶 云 室 讀 辟 房 能 成 眮
妾 及 妾 生 書 繡 夜 夜 目
無 見 無 兒 夜 夜 黃
夫。夫 子。與 聞 婦 不 泉
方 夫 似 啼 婦 下。
徂。似。

Thùy vân thiếp vô phu,
Thiếp do cặp kiến phu phuơng tồ.
Thùy vân thiếp vô tử,
Chắc thất sinh nhi dữ phu tự.
Nhi độc thư,
Thiếp tịch lò ;
Không phòng giã giã văn đê ô.
Nhi năng thành danh, thiếp bất giá,
Lương nhân minh mục hoàng tuyền hạ.

(1) Xem ở quyển Đài-Gương-truyện trang số 25.

ĐIỀU LỤC BÁT

Thè non nước

Nước non nặng một nhời hè,
Nước đi đi mãi ! không về cùng non.
Nhớ nhời “nguyễn nước hè non”,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không.
Non xanh ngồi, đứng bên sông,
Suối tuôn giòng lệ, chờ mong tháng ngày.
Xương mai một nắm hao gầy,
Tóc mây một mái đã dày tuyết sương.
Giời tây ngả bóng tà dương,
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi-pha.
Non cao tuổi vươnh chưa già,
Non sao nhớ nước, nước mà quên non !
Dẫu rằng sông cạn đá mòn,
Còn non, còn nước, hẵy còn hè xưa.
Non xanh đã biết hay chưa ?
Nước đi ra bể, lại mura về nguồn.
Nước non hội ngộ còn luôn,
Bảo cho non chờ có buồn làm chi.
Nước kia dù hẵy còn đi,
Huê tươi cỏ tốt non thi cứ vui.
Nghìn năm giao ước kết đôi,
Non non nước nước không người nhời hè.

Xem thêm ở truyện Thè-Non-nước

Nói truyện với bóng

Phòng vẫn nửa khép cánh thu,
Đèn vẫn một ngọn trong lù-dù xanh.

Đứng lên, ngồi xuống một mình,
Khối tinh ai năn, lừa tinh ai khêu.
Mập mờ khi thấp khi cao,
Trông ra chẳng biết ông nào lại chơi ;
Nhận lâu sau mới buộch cười,
Té ra anh Bóng, chờ ai đâu mà.
Bóng ơi, mời Bóng vào nhà.
Ngọn đèn khêu tỏ đói ta cùng ngồi.
Cùng nhau rải một đói nhời,
Ta ngồi ta nói, Bóng ngồi Bóng nghe.
Cõi đói khi cất tiếng oe,
Đã bên ngọn lửa lập-lòe có nhau.
Tương tri từ đây về sau,
Đói ta một bước cùng nhau chẳng dời.
Ta ngồi khi Bóng cũng ngồi ;
Ta đi, ta đứng, Bóng thời cũng theo.
Có khi lên núi qua đèo,
Minh ta với Bóng leo trèo cùng nhau.
Có khi quăng vắng đêm thâu,
Minh ta với Bóng âu sầu nỗi riêng.
Có khi rượu nặng hơi men,
Minh ta với Bóng ngả nghiêng canh tàn.
Có khi trèo dượm mầu lan,
Minh ta với Bóng bàn-hoàn thú xuán.
Có khi bút thảo câu thần,
Minh ta với Bóng xoay vẫn nem hoa.
Đói khi sấm chớp phong ba,
Quộc dời nguy biến có ta có mình.
Đói khi gió mát giang thanh,
Bầu giờ thanh thù riêng mình với ta.
Trăm năm cho đến cõi già,
Còn ta còn bóng còn là có nhau.

Trần-ai mặc những ai đâu,
Ai thương tử biệt, ai sầu sinh ly.
Còn ta, Bóng nỡ nào đi ;
Ta đi, Bóng có ở chi cõi trần.
Tin nhau đã vẹn muôn phần,
Cùng xin rải hết xa gần cùng nhau.
Bóng nghe, Bóng cùng gặt đâu.

Chơi Huế

Đường vô xít Huế quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ ;
Yêu em, anh cứt anh vỏ,
Kè chuông nhà Hồ, mặc phá Tam-giang. (1)
Xe hơi đã tới đèo Ngang,
Áy qua Hà-Tĩnh, đường sang Quảng-Bình.
Danh sơn gấp khách hữu tình,
Đèo Ngang ơi hối, là minh với ta.
Con cháu chúa, nước non nhà,
Không di không lại nên ra lả-lùng.
Đừng xe, lên đinh ta trông,
Mặt ngoài bê nước, bên trong núi rìng.
Nhớ từ hoàng Nguyễn long hưng,
Cơ-dồ gác dựng cùng rặng từ đây. (2)

(1) Chuông nhà Hồ là một chỗ dữ giặc dã ; phá Tam-Giang là chỗ dữ sóng nước. Ấy là hai chỗ nguy hiểm trong con đường vào Huế khi xưa. — Bốn câu này mượn dùng câu hát cổ mà đổi lại.

(2) Xưa từ khi đức Thái-tô nhà Nguyễn ta vào trấn-thủ Thuận-Hóa, có câu rằng : 橫山一帶，萬代容身。Hoành sơn nhất dải, vạn đại dung thân. Nghĩa là : “một giải núi Hoành-sơn, muôn đời dung thân được”. Hoành-sơn tức là đèo Ngang.

Giang san từ ấy đến nay,
Nào giăng mặt bể, nào mây trên ngàn.
Ai xưa bia cũ còn truyền⁽¹⁾
Oai linh cảnh thắng, bàn-hoàn khách du.
Chiều xuân êm-ả như du,
Thuận xe lại cứ đậm cù nhì bay.
Càng vào mãi, càng sinh hay,
Càng trông cảnh vất đổi thay lạ thường:
Nhỏ to mả trắng bên đường,
Xa xa mé bờ cồn vàng thấp cao.
Đoc đường dân chúng biết bao,
Ruộng tinh hữu ái như rào trận muros.
Rồng tiên cùng họ từ xưa.
Ba mươi năm mới bảy giờ gặp nhau.
Nhận xem áo vải quần nau,
Gái, gái, già, trẻ một màu không hai.
Văn-minh giày đã bán-khai.
Ngợ sao còn hầy như dời Hùng-vương.
Giờ tây ngả bóng tà-dương.
Ô-tô lại đổi lên đường hỏa-xa.
Ấy từ Quảng-Trị Đông-Hà,⁽²⁾
Đi năm ga nữa vừa là tới Kinh.
Kinh-thành gái lịch giai thanh,
Cảnh thêm Hương-Thủy, Ngự-Bình diêm tö. (3)
Con người xứ Bắc mới vỏ,
Mừng nay được thấy Đế-dò một lần.

(1) Trên núi này, chỗ đường xe ô-tô đi qua, có cửa ải và bia từ xưa để lại.

(2) Tỉnh Quảng Trị, ga Đông-Hà.

(3) Sông Hương-giang, núi Ngự-Bình là phong cảnh sơn thủy ở Huế.

Hoàng-thành cung điện liên vân.
Dinh quan Khâm-sir đóng gần một nơi.
Quan dân ở cả thành ngoài,
Quanh thành tam cửa sông dài bọc quanh.
Lại bao phố xá ngoài thành,
Trên cầu xe ngựa, ghe mành dưới sông.
Đông-Ba, Gia-Hội càng đông ; (1)
Giپ cầu nhẹ bước xa trông càng tinh.
Giòng sông trắng, lá cây xanh,
Xuân giang xuân thu cho minh nhớ ai !
Ngày xuân có lúc di chơi,
Lặng chùa qua biết các nơi quanh gần.
Đé-kinh đã gọi mưa nhuần,
Tiện theo đường sát vô dàn xír trong.
Một đi thêm một lạ-lùng :
Xe chui hầm tối (2), bè trùng sóng cao.
Dưới đường sóng bè nhảy reo,
Như mừng bạn mới, như chào khách xa.
Hải-Vân đèo nhơn vừa qua,
Mưa xuân ai bỗng dội ra nắng hè. (3)
Tiết giời như đã sang hè,
Mà theo phận đất thời về Quảng-Nam.
Càng đi rộng, càng biết thêm,
Tu-Ran cảnh vật càng xem càng mừng.

(1) Đông-Ba, Gia-Hội là hai phố đông vui nhất ở Huế.

(2) Khoảng đường xe lửa ở Huế vào Tourane, có chui qua chín cái đường tối (lunnel).

(3) Núi Hải-Vân ở giáp giới hai tỉnh Thừa-Thiên và Quảng-Nam, khi ấy đi qua bên ngoài còn là mưa xuân mà bên trong đã như nắng hè vậy.

Nước xuân sóng lục vô chừng,
 'Lục ba xuân thủy' ai từng học chưa ?
 Vào nhà Tich-cồ xem qua,
 Chiêm-Thành này tượng ngày xưa hấy còn !
 Biết bao vật nhơn hình con,
 Trạm rồng cột đá chưa mòn nét dao. (1)
 Cảnh còn như rước như chào,
 Tiếc thay ! ai mới qua vào đã ra.
 Đường về cũng thế mà xa,
 Chiều hôm mười tám đến ga Hà-thành.
 Choi xuân kè lại hành-trình,
 Ngày ba mươi tết hứng tình ra đi.
 Từ Bất-Bạt, qua Việt-Tri,
 Còn năm kỷ-vị, còn thi-tiết đông.
 Cảnh-thân ăn tết Thàng-Long,
 Sáng ngày mùng bốn vào trong Trung-Kỳ.
 Choi xuân ta nghĩ cũng kỳ !
 Giúp đâu may-mắn cũng vì có ai. (2)
 Cám ơn hai chữ liên tài,
 Còn tình, còn nghĩa, còn dài sắt son.
 Còn giờ, còn nước, còn non,
 Tiên trình vạn lý, anh còn chơi xa.
 Choi cho biết mặt sơn hà,
 Cho sơn hà biết ai là mặt chơi.

(1) Ở phố Tourane nay có nhà Tich-cồ chứa những đồ vật của vua nước Chiêm khi xưa, trong có nhiều vật lạ, như những cái cột đá rõ nhơn mà chạm hình con rồng, hays còn y-nguyên cả.

(2) Chuyến đi chơi này là cùng đi với ông Bùi-huy-Tin. Chữ ai đây là nói vào ông Tin.

Trông giăng cảm tưởng

Đêm thu giăng sáng một giờ,
Một mình ngồi tưởng sự đời nghĩ quanh.

Nghĩ cho muôn vật hóa sinh,
Ở trong vòi trụ cái hình ra chi !

Giang kia tròn được mấy khi;
Hoa kia nở được mấy thì hời hoa.

Gái tơ quá lứa đã già;
Con tằm rút ruột thời là rồng non.

Khúc sông bồi lấp nên cồn.
Dâu xanh bãi bể, đá mòn nước khe.

Đồng không con dóm lấp-lở,
Khách trần lối ấy di về những ai.

Hình kia đúc tự thợ Giời ;
Tinh kia họa mời ra ngoài khuôn xanh.

Vọng-Phu còn đá còn trinh (1).

Tiền-Đường còn sóng trung tinh hãy còn (2.)

Dâu cho sông cạn, đá mòn,
Trung hồn khôn thác, trinh hồn khôn tan.

Cho hay những khách trần-hoàn,
Nghìn xưa ở lại thế-gian mấy mà !

Trông lên một mảnh giăng tà,
Soi chung kim cô biết là những ai.

Mà người kim cô những ai ?

(1) Ở bên Tàu có núi Vọng-Phu, tương truyền rằng ngày xưa có người đàn bà tiên chồng đi lính xa, trèo lên đỉnh núi ấy mà đứng trông, rồi hóa hình ra hòn đá.

(2) Ông Ngũ-tử-Tư là trung thần của nước Ngô, can vua nước Ngô mà bị giết, bỏ vào túi da vướt chui xuống sông Tiền-Đường.

Tập Kiều viếng Kiều

Bài này in thử mười vần đồi mới, nói ở
trang thứ 11 trong quyển Lên-Sáu.

Onh, ônh, ơnh, unh, ưnh,
Och, ôch, ơch, uch, ưch.

Lấy thân mà giả nợ đời,
Nghĩ thân mà lại ngậm-ngùi cho thân.

Phonh-lưu rất mực hồnh-quần,
Mười lăm năm, bấy nhiêu lần làm gương.

Thề hoa chưa ráo chén vàng,
Bán mình với phải tìm đường círu cha.

Lènh-dênh đâu nữa cùnh là,
Cái thân liệu nhurnh từ nhà liệu đi.

Khi Vô-Tich, khi Lâm-Tri,
Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần.

Đùnh dùnh gió giunch mày vẫn,
Hồnh-quần với khách hồnh-quần đã xoay.

Cửa giờ rộn mở đường mày,
Hay là khồ tận, đến ngày cam lai.

Triều-dinh riêng một góc giờ,
Mua vui cùnh được một vài trốnh canh,

Kiếp hồnh-nhan có monh-manh,
Khuôn thiêng lừa-lọc đã doanh có nơi.

Thương ơi, sắc nước hương giờ !
Ngàn thu bạc mạnh, một đời tài hoa,

Đau đớn thay ! phận đàn bà,
Théo thay thác xuống lâm ma khόnh chόnh.

Lừa hương chốc để lạnh-lùng,
Nào người tiếc lục tham hồnh là ai ?

Nhời quê chắp nhặt ròn-h-rài,
Ngoài hiên thô đã non đoài ngâm gương.
Vi dem vào tập đoạn-trường,
Hoạ là người dưới suối vàng biết cho.

Ếch mà. (Hài văn)

Khoảng thu đông, sương xuống, gió lạnh, nước ao cạn, ếch chui vào mà. * Rõ, riếc, chè, chuối, cua, ốc, tôm, tép, đều có ý chê là vô tình. Ếch ngồi mà tự nghĩ riêng rằng : như mình, hai bàn tay không làm được việc gì, từ khi ra với đời, chỉ ăn cho no lòi tù-và, rồi phi nhảy hão vô ích thời lại ngồi dương mắt ra đấy thôi. Thôi thời đành ngồi thơ mà chịu tiếng vô tình, còn hơn nhảy lắm mà vô ích. Nghĩ vậy, Ếch ngồi ngâm một bài, đề mà gửi đi rằng :

Phượng kêu trái núi bên tè, (1)
Hồng bay bốn bể, Nhạn về nơi nao (2).
Cánh Bằng đập ngọn phù-dao. (3)
Đầm xa tiếng Hạc lên cao vọng giờ. (4)

(1) Câu này lấy ở chữ kinh Thi : Phụng-hoàng minh hỷ, vu bỉ chiêu-dương. 凤凰鳴矣，于彼朝陽。

(2) Sách nho có chữ rằng : 鴻飛冥冥 Hồng phi minh minh, là chim hồng bay từ lúc mờ mờ. Lại có chữ rằng : 鴈南歸 nhạn nam qui, là chim nhạn về phương nam.

(3) Câu này lấy ở chữ Trang-tử : Bằng đoàn phù-dao. 鵬搏扶搖. Phù-dao là ngọn gió.

(4) Câu này lấy ở chữ kinh Thi : Hạc minh vu cửu cao, thanh vân vu thiên. 鶴鳴于九臯，聲聞于天。— Bốn câu này chỉ là nói các vật quý đi hết những nơi xa.

Ao thu lạnh-lèo sự đời,
Cành sương ngọn gió bời bời lá tre.
Lắng tai Éch những ngồi nghe:
Tiếc xuân Quốc đã qua hè, ai thương.
Tràng Ve khóc đói năn sương;
Cô Oanh học nói như nhường công tai.
Nở mồm chú Khiếu hót ai?
Vì ai? bác Cú đêm dài cầm canh.
Canh khuya cậu Vạc mò ăn,
To mồm sơi cắp là anh Quạ dùng.
Diều-Hàu rit lưỡi giữa đồng;
Tắc-Kè nghiến lợi, Thạch-Sùng chép môi.
Gáy đâu Gà mái nhà ai?
Mèo gào, Chó hú, trên giờ Lợn kêu.
Éch nghe cũng đã đủ điều,
Éch trông cũng đã đủ nhiều trò vui.
Thôi thời Éch cũng xin lui,
Ep mình, rén bước, Éch chui vào mà.
Ngồi mà nhẫn bạn ao ta,
Bèo xưa nước cũ vươnh là có nhau.
Còn bèo còn nước còn lâu,
Còn xuân sắp tới, còn thu chưa tàn.
Còn nhiều ơn ái chan chan,
Còn khăng-khit nghĩa, còn ran-riu tình.
Hang lan thanh vắng một mình,
Mây nhòi ý-op thảo trình tương-tri.
Lá bèo ngọn gió đưa đi.

SONG THẤT LỤC BÁT.

Mưa thu đất khách

*Mưa mưa mãi ! ngày đêm rả-rich;
Giọt mưa thu, dạ khách dày vời.
Những ai mặt biển chân giờ,
Nghe mưa, ai có nhớ nhời nước non ?*

Vợ chồng người đốt than trên núi.

Bài này, khi làm việc ở Hữu-
Thanh, chĩa văn lai cảo.

*Đèn Hà-nội sáng choang lửa điện,
Quanh hồ Khuơm xe điện cao-xu.
Rừng Ngang (1) sương khói mịt mù,
Gió ấm, giang lạnh, cây lù-rù den.
Rừng một giải, cây chen vạn gốc ;
Gốc cây rừng, một nóc nhà gianh ;
Trong nhà, một ngọn đèn xanh;
Dưới đèn mờ vẽ bức tranh ba người :
Con thời quấy, vợ thời miệng dỗ,
Chồng lười-cui dan rõ dựng than.
Đêm khuya con ngủ đèn tàn,
Một hai thế-sự, muôn vạn tình-thâm.
Chàng chàng hời, tri âm từ thủa,
Nỗi sinh-nhai dùn búa, bếp lò.*

(1) Rừng Ngang là một giải rừng nhọn ở mạn tây bắc Bắc-kỳ.

Nghĩ mình cũng đáng trượng-phu,
Tây nho chữ nghĩa không thua chi đời.
Đời nào đã mấy ai tài trí,
Cũng vinh hoa phú quý như không.
Cũng xe bóng, cũng ngựa hồng,
Cũng trăm, nghìn, vạn bạc đồng trong tay.
Chẳng chẳng nghĩ cho tay người khác,
Lối công danh chen bước kịp thi;
Làm cho phỉ chí nam-nhi,
Trước là phu quý, sau thi phụ vinh.
Chẳng hơn ở rừng xanh một giải ?
Sớm sương non ! tối lại giăng ngàn!
Bóng bong đôi mờ cùi tàn !
Con reo rắt đói, vợ than thở nghèo !
— Minh mình hời, nghĩ sao mà hép !
Kiếp ở đời là kiếp phù-sinh;
Mây vàng chớp nhoáng bên minh,
Sinh sinh hóa hóa cải hình phù-du.
Xưa nay ngâm sang giàu cũng lắm,
Cuộc trăm năm chờ năm đất vàng.
Cõi đời nghĩ đã mơ màng.
Nỗi đời lắm nỗi nghĩ càng thêm đau :
Minh chẳng thấy kêu sầu mùa hạ ?
Con quốc kia ròng-rã nắng mưa.
Ấy hồn Thục-dế khi xưa,
Bởi đâu thương tiếc, hồn chưa hóa hồn. (1)

(1) Con quốc kêu mùa hè, người ta thường truyền rằng ấy là hồn vua nước Thục ở bên Tàu khi trước. Vua nước Thục vì sự mất nước, hồn còn tiếc nước, hóa làm con đồ-quyên, tức là con quốc.

Lại chẳng thấy kêu buồn con mối ?
Tắc lưỡi kêu, khơi mối não-nùng ;
Áy xưa cự phú Thạch-Sùng,
Bởi đâu thương tiếc, cho lòng còn căm. (1)
Lại lầm kẻ còn lầm phú qui,
Lầm đầu lươn luồn lụy vào ra ;
Chồng chồng vợ vợ vinh hoa,
Mà trong vinh hiển xót-xa đã nhiều.
Cũng có kẻ hòn tiêu mũi bể,
Nhọn chào tan giọt lệ gia hương.
Người thời tội gánh nợ mang,
Kẻ thời con bàn vợ nhường chia tan.
Đời sâu thám muôn vạn xiết kê,
Cảnh phong-lưu ai dè hơn thảy :
Bụi hồng mặc khách đông tây,
Quầy than düng-đỉnh, tháng ngày tiêu-rao.
Nhà gianh cổ leo-teo mà mát,
Cơm muối rửa xuông nhạt càng thanh.
Đời khi ngọn núi đầu ghềnh,
Vui duyên giảng gió, mặn tinh cổ hoa.
Khi than đất, rượu ba bảy hộp,
Vợ, chồng, con, hòa hợp một đoàn;
Thú vui lầm thú thanh nhàn,
Khúc ca tiếng hạc, cung đàn gió thông.
Sướng đến thế, mà không biết sướng ;
Còn than thân, mong tưởng như ai.

(1) Con mối hay tắc lưỡi, người ta thường truyền rằng ấy là người Thạch-Sùng khi trước. Người Thạch-Sùng, người đời nhà Tấn ở bên Tàu, nhà giàu nhất nước; sau bị cướp phá, tự vẫn chết, hòn còn tiếc của, hóa làm con mối, hay tắc lưỡi. Cho nên con mối cũng gọi là con Thạch-Sùng.

Dại đâu có dại lại đời !
Ngu đâu mà lại có người quá ngu !
Người phải biết tự-do là thú ;
Mất tự-do, còn có ra chi !
Canh tàn thôi liệu ngủ đi !
Ngủ cho đây giấc, mai thi bán than !

Thư trách người tình-nhân không quen biết

Cuối quyển Khối-Tinh-con thứ hai,
có thư đưa người-tình-nhân không
quen biết, mà đến sau không thấy
giả nhời ; vậy có thư trách này.
Điều văn cũng tì eo bức thư trước.

Ngồi buồn ta lại viết thư chơi,
Viết bức thư này, gửi trách ai.
Non nước bấy lâu lòng tưởng nhớ,
Mà ai tri-kỷ vắng tăm hơi !

Đinh non Tân, mây giờ man-máy,
Giải sông Đà, bọt nước lênh-bênh ;
Bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình,
Nước kia mây nọ như mình với ta.
Người đâu tá? quê nhà chưa tớ;
Tuổi bao nhiêu? tên họ là chi?
Đã sinh cùng nước cùng thi,
Cùng ta không biệt mà ly, hỡi minh !
Kể từ độ thư tình gửi nhẫn,
Trải bao năm tin nhạn chờ mong.

Những là ngày hạ đêm đông,
Hồi âm chẳng thấy, như không có mình.

Hồi cùng núi, mây xanh chẳng biết ;
Hồi cùng sông, nước biếc không hay.

Sông nước chảy, núi mây bay,
Mình ơi ! có biết ta dày nhớ mình ?
Cuộc tràn-thể công danh chẳng thiết,
Áng phong-lưu huệ nguyệt đã thừa ;
Nhớ mình ra ngắn vào ngờ,
Trông mây, trông nước, nay chờ mai mong.

Mong giáp mặt, mặt không giáp mặt ;
Chờ tin thư, thư mất tin thư.

Tháng ngày thăm-thoắt thoi dưa,
Tuổi ba mươi lại đã dùi một vài.
Câu tri kỷ cùng ai tri kỷ,
Truyện chung tình ai kẻ chung tình.
Bụi hồng vắng-vé mắt xanh,
Mình ơi, ta nhớ, mà mình quên ta !
Không quen biết cũng là quen biết,
Ta nhớ mình ta viết thư chơi.
Thư tình này bức thứ hai,
Tiếp thư, xin chóng giả nhời cho nhau.

ĐIỀU TÚ LỤC

Cứu cấp sự sợ vợ (Hài văn. — 1914)

Vợ chồng lấy nhau có *tình* 情. *Tình* sinh *ái* 愛. *Ái* sinh *úy* 畏. *Úy* là sợ. Vợ vẫn là một vật đáng sợ, nhưng sợ đó là một nhẽ chính. Còn như vợ giàu mà sợ ; vợ thẫn thế mà sợ ; vợ hung hăng mà sợ thời sợ đó là ba nhẽ biến. Sợ một nhẽ chính, thời là *óng chồng* ; sợ một chính một biến thời là *anh chồng* ; sợ một chính hai biến, thời xuống là *thẳng chồng* ; sợ cả đến ba biến thời *nguy*, nguy thời phải cứu cấp. Tớ vốn là một kẻ sợ vợ, nhưng chưa có mà sợ ; chưa có mà sợ, nhưng có cũng tất sợ ; có cũng tất sợ, nhưng chưa biết sợ vào hạng nào. Nay hãy vì các chúng bạn, ai sợ đến ba biến, thảo một thiên cứu cấp. Tụng được trăm lượt, chắc có độ ách một đời phần.

Văn rằng :

*Thẳng Cuội ngồi trong cung nguyệt,
Chim khôn mắng phải lười hồng,
Là mình với ta,
Chẳng duyên thời nợ.
Cơ giờ tác hợp, sợi tơ mành xe chật lấy nhau ;
Bề ái đầy vời, nén hương nguyễn cho tròn một kiếp.
Như Mô nay,
Con nhà gia-giáo,
Cùng mạch thư-hương,
Mặt vuông, tiền không,
Lưng dài, vải tốn,*

Tuổi mới dở đôi chín ba mươi dĩ lý, đã rượu
sớm trè trưa.

Học chưa xong tam-hoàng ngũ-dέ chi thư, lại a
tròn b méo.

Chồng con thế ấy.

Ai người dě ira.

Thế mà,

Nệm ủ chăn lồng, nghĩa cũ bấy lâu êm ái ;

Cơm hào canh dẫn, lòng riêng riêng cũng kinh yêu.

Cũng mong cho một bước một hay ; được như ai
ông cống ông nghè, có danh có giá ;

Không ngờ lại mỗi ngày mỗi đốn, để đến nỗi con
tười con khỉ, mang tiếng mang tai !

Trăm năm lâu dài,

Một phen giận dữ.

Sự thế thế nào phải thế, bao quản minh lươn ;

Phận dành chi dám kêu oan, còn nhờ lượng bề.

Nam-vò-Phật ngồi trên tam bảo ! phồ círu cho
chúng sinh !

A-gi-men lạy đức chúa Giời ! tôi là kẻ có tội.

Nhời dẫn trước bài tựa truyện Tỳ-Bà

(Xem ở quyển Tỳ-Bà.)

Ngựa tuấn nọ dě còn xương thiên lý, ngàn vàng
chưa dě mấy ai mua. (1)

(1) Xưa có ông vua thích chơi ngựa, sai người đem nghìn
vàng đi tìm con ngựa hay dě mua ; đến nơi thời con ngựa
đã chết, mua bộ xương đem về. — Tuấn là tên một thứ
ngựa hay. Thiên lý là nói con ngựa chạy nghìn dặm.

Ngọc bích kia chưa tỏ già liên thành, giọt lệ chờ
hoài riêng kẻ khóc (1)

Cho nên,

Lan có cây mọc trong hang tối (2)
Gà có con rướch bỏ lông đuôi (3),
Đem tài hoa mà ai oán với trân-ai,
Chẳng thà giàu hương sắc để lánh chơi ngoài cõi
tục vây.

Ấy đã thế-gian là thế; giận làm chi, mà đổi nũa
làm chi.

Thôi thời tri-kỷ mà chi; tẻ cũng thế, có vui
thời cũng thế.

Ngẫm từ trước biết bao tài-tử,
Mà trong tràn nào mấy tri âm.

(1) Xưa có họ Biện-Hòa, người nước Sở, bắt được hòn
ngọc bích còn ở trong hòn đá, đem dâng vua Sở là Lê-
vương. Lê-vương giao cho thợ ngọc xét. Thợ ngọc bảo là
đá. Biện-Hòa phải tội nói dối vua, bị chặt một chân bên
tả. Sau lại đem dâng vua Võ-vương. Thợ ngọc lại bảo là
đá. Hòa lại bị chặt nốt một chân bên hữu. Vua Văn-vương
lên ngôi, Hòa ôm hòn ngọc đá mà khóc ở dưới chân núi
ba ngày ba đêm, nước mắt hết, ra máu. Văn-vương bèn sai
người lấy hòn đá đem rửa thời buộch ra được hòn ngọc
bích. Ngọc bích ấy sau về vua nước Triệu có, vua nước
Tần xin đổi lấy một giây hai mươi nhăm cái thành. —
Liên thành là một giây thành liên.

(2) Sách nho có chữ *Lan sinh u cốc* 蘭生幽谷 là cây
lan mà mọc trong hang tối.

(3) Trong sách *Tả truyện*: Người Tàn-Mạnh nhà Chu đi
qua một cánh đồng, trông thấy một con gà sống tự rướch
bỏ lông đuôi; hỏi kẻ hầu Thura rằng: « Ấy là nó sợ vì
phải làm con gà-thò. »

Bạch-tuyết Dương-xuân, (1)

Cao sơn lưu thủy : (2)

Chẳng cứ gì Ly-Tao với Tỳ-Bà-ký, (3)

Chẳng cứ gì Khuất-Nguyên với Cao Đồng-Gia (4)

Nếu trần-ai ai cũng biết ai.

Ai còn phải vì ai cảm khái.

*Cội thông lũa chờ-vợ đỉnh núi, đầm thăm tuyết
sương.*

Bông hué đào hòn-hở gió đông, đại-dâng ong bướm.

*Kiếp văn tự ngâm ra nhường cõng rúra, trải trăm
tuổi đến khi đầu bạc, phi bao nhiêu tiếng khóc
tiếng cười.*

*Khách cỗ kim nào có khác chỉ nhau ; hỏi nghìn
thu xin giọt mực đen, xóa cho hết chữ tài chữ ngộ.*

*Nhân tài xem quyền truyện Tỳ-Bà của ông Đoàn-
tư-Thuật dịch thuật mà trước có bài tựa của ông
Mao Thanh sơn,*

(1) Xưa có một người khách đi qua kinh-đô nước Sở mà hát khúc *Hạ-lý-ba-nhán* (diệu hát nhà quê, không hay); người trong nước họa mà hát theo, có đến vài nghìn người. Khách lại hát khúc *Dương-a Da-lộ* (diệu hát hơi hay); người trong nước họa mà hát theo có được vài trăm người. Khách hát đến những khúc *Dương-xuân Bạch-tuyết* (hai diệu hát thật hay); họa mà hát, chỉ còn được có vài mươi người.

(2) Ngày xưa ông Bá-Nha hay đàn, gặp được ông Chung-tử-Kỳ sành nghe. Bá-Nha đánh đàn, trong bụng đương nghĩ ở ngọn núi cao; Tử-Kỳ khen rằng: « Tiếng đàn voi như trên ngọn núi cao. » Một lát, Bá-Nha bụng lại nghĩ về nước chảy; Tử-Kỳ khen rằng: « Tiếng đàn lưu-loát như một giọng nước chảy. » Chung-Tử-Kỳ chết, Bá-Nha đập bỏ đàn, rước ch đorch bỏ giấy, cho là ở đời không còn có ai tri âm.

(3,4) Kinh Ly-Tao của Khuất-Nguyên soạn; truyện Tỳ-Bà của Cao Đồng-Gia soạn.

Vậy tôi có măg nhời viết đây, rồi xin viết xuống
bài tựa về quyền truyện Tỳ-Bà dịch nôm của ông
Đoàn-tư-Thuật.

Dịch bài Bình Ngô đại cáo

Vua Lê Thái-tổ đã dẹp yên giặc Minh,
có nhời bá-cáo cho quốc-dân cùng biết.

Mở nhân nỗi nghĩa, cốt lăg yên dân ;
Dẹp loạn cừu dân, chăng qua trù bạo.
Như nước đại Việt ta thủ nghĩ,
Thật là vắn hiến không kém ai.
Tir Đinh, Lê, Lý, Trần mở mặt giang sơn ;
Cùng Hán, Đường, Tống, Minh, chia ngôi vương dế.
Mới rồi,
Chỉ nhân vì chính-trị họ Hồ, phiền nhiễu độc ác ;
Xui nên nỗi lòng người trong nước, oán phẫn
chia tan.

Người nước Minh nhân được dịp sang ta ;
Lũ gian ác lại cùng nhau bán nước.
Từ khi ấy giờ lại,
Kề có hai mươi năm.
Durch đường nhân nghĩa, phù sirc bình đao
nghĩ nỗi thảm không còn giới dắt.

Rộng mèo gian thảm, nặng diều thuế dịch, dày
túi tham vét hết non sông.

Thiên địa chẳng dung,
Quỷ thần cũng giận.

Ta dày,

Từ núi Lam nỗi bước,
Nơi hẻo lánh nương thân ;
Hơn mươi năm đau ruột nát gan,
Trải bao độ nằm gai nuốt đắng. (1)
Guom thằn mới mở,
Thể giặc đương to.
Khỏi-huyện quản tàn,
Linh-sơn lương hết.

Bốn phương họp những phương xiêu rạt, ngon
tre cờ hiệu phất nền đồ.

Ba quân cùng một dạ cha con, hộp rượu giòng
sông say vị nghĩa. (2)

Vậy rồi mà,
Lấy quản nhân nghĩa,
Thắng kẻ hung tàn.

Lũ giặc kia hết khỏe hết khôn, bó tay chịu chết.
Quản ta chỉ dùng mưu dùng kế, cười cởi cổ như chơi.
Loài hổ lang đà đến lúc sa cơ,
Lượng giờ bồ ta cũng tha làm phúc.

Trước cấp cho Tham-tướng Phương-Chính, Nội-
quan Mã-Kỳ, thuyền hơn năm trăm chiếc; qua sông
thôi mà còn như mất via kinh hồn.

Lại cấp cho Tông-binh Vương-Thông, Tham-chinh-
Mã-Anh, ngựa hơn mấy nghìn con; về nước đó mà
càng vân ghê lồng sơn gáy.

(1) Trong khi vua Câu-Tiễn nước Việt mưu báo thù nước Ngò, thường nằm trên đống gai, nếm vị mật đắng, chỉ để không quên sự báo thù vậy.

(2) Vua Câu-Tiễn đánh Ngò, đóng quân trên bờ sông, có người dâng một chai rượu ngon, Vua sai đem đồ xuống sông, cho quân lính đều đón ở giòng dưới mà uống.

Lũ kia đã sợ chết tham sống, mà thật bụng giảng hòa.

Ta dày láy toàn quân làm hơn, để cùng dân yên nghỉ.

Ôi nghĩ như,

Một chiếc áo nhung, chin phương yên định, (1) trải mười thu giờ mới thấy dày.

Từ nay bốn bề, muôn kiếp thanh bình; khắp trạm họ nhủ cho cùng biết.

NGUYỄN-VĂN

仁義之舉。要在安民。弔伐之師。莫先。
自趙丁李陳之肇造我國。與漢唐宋去暴。如我大越之國。實爲文獻之邦。
明而各帝一方。頃因胡政之煩苛。致我民。詭計蓋千萬狀。連兵結釁。稔惡殆重。科

日。當義旗初起之秋。正賊勢方張之日。靈山之食盡兼旬。瑰縣之衆無一
首者。垂十餘年。嘗臘臥薪者。蓋非一
亦怒。予奮跡藍山。棲身荒野。痛心疾
厚歟。山澤罔有子遺。天地不容鬼神。

(1) Trong sách Mạnh-tử có câu: « Nhứt nhung y nhi thiên hạ đại định 一戎衣而天下大定» là nói vua Võ-vương nhà Chu mặc một chiếc áo nhung (áo mặc để ra trận) mà yên định được thiêng-hà.

士而智。而既予。政既王。匹既畏。戎清。
父勝窮心。掉內渡。通已畏。大誕。
子凶攻。殘官江。還死。布定。
之兵殘上馬。而還國。而爲上。
一心。力不戰。帝駢。而益貪。維迄。
卒至束憐。好生。而欲成。
能易手。之尾。之生。而新。
以彊我。神武參。而益自。無競。
大暴。謀將。百餘魂。而修競。
義彼伐。方殺。總千飛。而民競。
彼以一。餘兵。栗馬。與之語。
永

Nhàn nghĩa chí cù, yếu tại an dân; diều phạt chí sit, mạc tiên khứ bạo. Như ngā đại Việt chí quốc, thực vi van hiến chí bang. Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần chí triệu tạo ngā quốc, dũ Hán, Đường, Tống, Minh nbi các đế nhất phuong. Khoảnh nhân Hò chính chí phiền hà, chí sử nhân tâm chí oán bạn. Minh nhân từ khich, nhàn dĩ độc ngā dân; ác đảng hoài gian, cảnh dĩ mại ngā quốc. Khi thiên vồng dân, quí kẽ cái thiên vạn trạng. Liên binh kết hấn, nắm ác đai nhị thập niên. Bai nghĩa thương nhàn, càn khốn cơ hò dục túc; trọng khoa hậu liêm, sơn trạch vồng hữu khiết di. Thiên địa bất dung, quí thần diệc nộ. Dư phần tích Lam sơn, thè thàn hoang giā, thống tâm tật thủ giả thùy thập dư nién; thường đởm ngoại tàn giả, cái phi nhất nhật. Đường nghĩa kỳ sơ khởi chí thu, chính tặc thế phuong trương chí nhật. Linh-sơn chí thực tận kiêm tuần, Khôi-huyện chí chúng vô nhất lữ. Yết can vi kỳ, mạnh lệ chí dò tú tập; đầu dao hướng sĩ, phụ tử chí binh nhất tâm. Tốt nang dĩ đại nghĩa nhì thắng hung tàn, dĩ chí nhàn nhì địch cường bạo. Bỉ tri cùng nhì lực tàn, thúc thủ dài vong; ngā mưu phạt nbi tâm còng, bắt chiến tự khuất. Tặc thủ thành cầm, bỉ ký trao tàn tốt khát lân chí vì; thần vò bắt sát, đư diệc thê Thượng đế hiểu sinh chí tâm. Tl am-tường Phuong-

Chinh, Nôi-quan Mā-Kỳ, tiên cấp hạm ngũ bách dư xưu, ký
độ giang nhi do thả hồn phi phách tán ; Tông-binh Vương-
Thông, Tham-chinh Mā-Anh, hựu cấp mā sǎ thiền dā thắt,
đĩ hoàn quốc nhi icà tự cǒ lật tâm kinh. Bỉ ký úy tử tham
sinh nhi tu hiếu hữu thành ; dư dĩ toàn quân vi thương
nhi dục dân dữ túc. Ô hy ! Nhất nhung đai định, hất thành
vô cạnh chi công ; từ hải vĩnh thanh, đản bá duy tân chi cáo.

TRƯỜNG ĐOÀN CA

(Điệu mới)

Cảm thu tiên thu

(Tháng chín năm)

Tir vào thu đèn nay,

Gió thu hiu-hắt,

sương thu lạnh,

Giăng thu bạch,

Khói thu sagy thành.

Lá thu rơi rụng đầu ghẽnh,

Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly.

Nhạn về, én lại bay đi.

Đém thi vượn hót, ngày thi ve ngâm.

Lá sen tàn tạ trong đầm,

Nặng mang giọt lệ ám-thầm khóc hoa.

Sắc đâu nhuộn ố quan hè,

Cỏ vàng, cày đỏ, bồng tà tà-dương.

Nào người cố lý, tha hương,

Cảm thu, ai có tư lường hối ai ?

Nào nhữnng ai,
Bây thước thân nam-tử,
Bốn bể chí tang bồng ;
Đường mây chưa bồng cánh hồng,
Tiêu-ma tuế nguyệt, ngại-ngùng tu my.

Nào nhữnng ai
Sinh trưởng nơi khuê các,
Khuya sớm phản nử-nhi,
Song the ngày tháng thoi đi,
Vương tư ngắm rện, nhờ thi thương hoa.

Nào nhữnny ai,
Tha phuong khách thồ,
Hải giác thiên nha,
Ruột tằm héo, tóc sương pha,
Gốc phần chênh tướng què nhà dòi cờn.

Nào nhữnng ai,
Cù lao báo đire,
Sinh dưỡng đèn on,
Kinh strong nghĩ nỗi mền đơn,
Giàu sang bất nghĩa mà hơn nghèo hèn.

Nào nhữnng ai,
Tóc xanh mây cuốn.
Má dỗ huê ghen,
Làng chơi duyên đã hết duyên.
Khúc sông giảng rãi con thuyền chơi voi. (1)

(1) Xưa có một người con hát rất có giá trong sự thanh sác, đến sau già, gả về một người lái buôn. Người lái buôn thường bỏ đi vắng xa. Gái già đêm thu giữ một **con thuyền** ở bờ sông, tình cảnh buồn-bã. Ấy tức là người ở trong bài hát Tỳ-Bà có kè tich.

Nào những ai,
Đợt ^{ngang} giờ rộng,
Vùng vây bê khơi,
Đội giờ đập đất ở dời;
Sa cơ thất thế quê người chiếc thân.

Nào những ai,
Kê vàng tinh mộng, (2)
Tóc bạc thương thân,
Vèo trong lá rụng đầy sàn,
Công danh phù-thế có ngàn ấy thời.
Thôi nghỉ cho,
Thu lự giờ,
Cảm tự người,
Người dời ai cảm ta không biết,
Ta cảm thay ai, viết mấy nhời.

Thôi thời,
Cùng thu tạm biệt,
Thu hày tạm lui,
Chi để khách da tinh da cảm,
Một mình thay cảm những ai ai.

(2) Ở truyện Châm-Trung-Ký : Một người học-trò họ Lư, dương ngòi mát ở một cái quán, gặp một người đạo-sĩ, Lư than thở về sự nghèo khổ. Đạo-sĩ đưa cho một cái gối, bảo rằng : « Gối vào cái này, sẽ được sung-xướng như ý. » Khi ấy lão quán đương nấu một nồi kê — Lư nghe nhời, quả-nhiên thấy lấy được vợ rất đẹp, rồi thi đỗ làm quan, làm cả tướng văn lẫn tướng võ, sinh con đẻ cháu đều vinh-hoa phú quý ; trong khoảng năm mươi năm thật là sung-xướng vô cùng. Rút lại thành một giấc chiêm bao mà nồi kê vẫn chưa chín.

HIỆU SÁCH TÂN-ĐÀ

NHÀ IN NGHIÊM-HÀM

Số 58 Phố Hàng Bông Hanoi

Xuất bản các sách quốc-ngữ, nhận in đủ các kiểu giấy má sô sách, bản đủ các sách vở, giấy bút cùng các đồ dùng về việc văn-phòng.

Công việc làm nhanh và cẩn thận, giá bán lại hẵn mua buôn có trừ hoa hồng.

TÂN-ĐÀ TU THU CỤC

Mỗi có mở hai việc dạy học như sau này :

1º Hán-văn hàn thụ. — Dạy học chữ Hán mà bài học gửi đi bằng phong-thư.

2º Quốc-văn hàn thụ. — Dạy tập văn quốc-
ngữ, mà bài tập gửi đi gửi lại bằng phong-thư.

Cách-thức thể-lệ, hỏi ở Bản-cục, số nhà 58 phố
hàng Bông (rue Coton) Hanoi.

Dépot légal. - Moussemier au Franklin
Résident Supérieur de l'Union
des ex-mytiliniers et des canardiers
de la baie du Lac. Envoyé
à la poste de la ville (classé ex-mytilinier)

Poste à Duretelleur
le 1^{er} Octobre 1925.

P. Le 1^{er} octobre 1925

