

Exrige pas ex.

8°
INDO-CHINOIS
1715

GUONG LUAN-LY

20321



Certificé conforme
(Hue, le 5 Janvier
1935)

L'auteur
Nguyễn

== NHAT-NHAM ==
TRINH-NHU-TAU
VA
DO-CONG-HIEN
== SOAN ==

NHẬT-NHAM TÙNG-THƯ

Dự-cáo

HƯNG-YÊN ĐỊA-CHỈ

Ai muốn biết tình-thể tỉnh Hưng-yên, ai muốn biết sản-vật và sự mậu - dịch tỉnh Hưng-yên, ai muốn biết lịch-sử và di-tích tỉnh Hưng-yên, xin xem **Hưng-yên Địa-chỉ**.

ĐÃ XUẤT BẢN

VỊ-TIỀN

Là một bộ Trường - thiên tiếu-thuyết rất có ích, dày 42 trang, bìa có vẽ, giá bán 0\$25.

VIỆT-SỬ THUYẾT-ƯỚC

Chép hành - trạng các đài Đế Vương và lịch-sử, huân-lao các vị danh-thần, liệt-nữ anh - hùng, vân vân. . . .

HOA XƯA ONG CÙ

Hài-kịch chia làm ba hồi diễn lần thứ nhất ở Hưng-thành.

LĨNH-NAM DANH-NHÂN THỰC LỤC

Gồm đủ truyện hay, sự-tích lị của nước nhà.

SẮP XUẤT BẢN

BIÈN-TẬP-GIẢ : Trịnh-như-Tấu

GƯƠNG LUÂN-LÝ

DEPT. LIBRARY
INDOCHINA
N°20321

Gương kim-cồ treo vòng vũ-trụ,
Đạo dân-sinh, có đủ luân-thường ;
Kiểm xem một cõi Viêm-Bang,
Đường ăn, nét ở, cho đang mấy người ?
Nhân thong-thả, lừa nhời quốc-ngữ,
Đem cồ-nhân tâm-sự giải-bầy ;
Lược ra năm truyện sau này :
Tầm thường cũng đủ tiếng hay lưu-truyền...

I. — Truyện người hiếu-tử báo được phụ-thù

Việc báo hiếu phỉ nguyền ao-ước,
Để tiếng thơm trong nước Lạc-Hồng ;
Có lòng, trời cũng chiều lòng,
Thỏa gan túc-giận, bõ công tim tội.
So những bức vàng nuôi hết nghĩa,
Muốn tuân theo, còn dẽ tìm đường ;
Hiếu mà gấp việc lạ thường,
Cố lòng báo được, lại càng đáng khen.

80 Muzech
1715



Xứ Trung-kỳ về miền Quảng-nghĩa,
Nguyễn-văn-Ranh : tuổi trẻ khôn-ngoan ;
 Quê nhà vốn ở Bình-san,
Cơ-mưu đã dẽ thế-gian mấy người.
 Tận dương-cửu, buổi đời rối-loạn,
Cảnh an-nhàn chỉ quản gần, xa ;
 Chung quanh vẫn đất nước nhà,
Tìm nơi bàn-giản để mà đóng thân.
 Thú điền-rã, làm ăn vui vẻ,
Hợp một nhà : con trẻ, cha già ;
 Tháng ngày, mượn thích nông-gia,
Tránh nơi mãnh-hổ, chính-hà rong chơi.
 Quanh bốn mặt, khắp nơi những núi,
Nước dưới khe, kiếng cùi trong rừng ;
 Đi, về, sớm tối, trưa dưng,
Nhà trông có nóc, con mừng có cha.
 Bỗng một buổi, người nhà xa vắng,
Đứng nghiêm-đường thừa-hứng rảo đồng ;
 Đồi ngàn bốn cõi mênh mông,
Sơn-quân đâu bỗng chạy xông tới gần.
 Tay cắp gậy, một thân già, cả,
Hoảng tâm-thần liền ngã lăn ra ;
 Thét kêu người cứu, nhưng xa,
Chút thân tuổi tác thoát xa miệng hầm...
 Người vắng vẻ, hơi tăm ai rõ ?
 Nghe tiếng kêu, họa có kẻ gần ;

Ông Ranh chợt động tâm-thần,
Sực e những sự sơn-quản, giợn lòng.

Liền vội bỏ việc đồng, về thẳng,
Hỏi? — gia-nghiêm xa vắng đã lâu!

Vội vàng tim trước trông sau,
Có người mách bảo: cụ đâu rěo đồng.

Thoạt nghe nói, hãi hùng khôn siết,
Hỏi lối đi! — còn biết đường nào?

Dòm đồng rộng, ngó đồi cao,
Hót hơ, hót hải: giếng, ao, rậm, ngàn.

Lòng bối-rối lo toan trăm mối,
Chợt trông qua, có lối hồ đi;

Ngâm ngùi, suy nghĩ vẫn vơ...
Cứ theo đường ấy, hoặc khi họa là.

Chợt thấy rạng ông già nằm ngã,
Hồ dữ kia, nó đã tách miền;

Rừng chân đứng, tĩnh mắt nhìn,
Rõ ràng sự đã quả nhiên rành rành.

Căm tức giận, một mình nổi giận,
Mỗi tình riêng, vơ vẫn lo toan;

Đã dành tống-táng cho an,
Giận này dài, dễ biết bàn cùng ai?

Quyết không đội chung trời cùng hồ,
Thè bắt sao được rõ mới dành;

Trước là thỏa dạ cho mình,
Sau là phúc cả sinh-linh chốn này.

Nghĩ đau đớn, đắng cay bên dạ !

Mối thù to, mong trả mới yên ;

Nhưng còn e nỗi oan-khiên,
Oán tuy trả oán, chưa yên dạ này !

Cố nghĩ được chước hay mới giỏi,

Bắt đích tang, mới khỏi nghi ngờ ;

Băng còn pháp-phỏng mập-mờ,
Giận này biết đã bao giờ cho nguôi.

Đương suy tính, chưa suôi hụt g nghĩ.

Chợt bỗng đâu thần-trí phát sinh :

Nhin chân hổ có khác hình,
Bấy giờ sẽ liệu thi-hành mưu ta.

Bèn khám xét đâu là cùn sót.

Mới nhận ra : hổ thot chân sau ;

Vòng giây đánh giấu cho mau,
Cắt đi để nghiệm về sau làm bằng !

Mưu chước ấy, đành rằng đích-dáng,

Đem cha về tống-tang cho yên ;

Chôn xong siết nỗi lo phiền,
Đêm ngày những tưởng báo đền thù cha.

Nào là lười, nào là cạm bẫy,

Hổ đã từng năm, bẫy bị thương.;

Cứ ngày bắt hổ, là thường,
Bắt rồi lại xét cho tường giấu xưa.

Ngày hăm hở, sớm trưa ao ước,
Lần sau cùng bắt được một con ;
Nhác trong rũ rời kinh-hồn,
Một chân sau nhỏ, thon thon dị-kỳ.
Liền so lại vòng ghi chân nhỏ,
Đúng như in, chẳng có sai ngoa ;
Múa reo tiếng rây gần xa,
Rõ ràng mười mắt, chẳng là cùn oan.
Ông Ranh mới lập đàn cúng tế,
Giải hổ ra, làm lẽ mồ cha ;
Truyền đem hình-pháp rở ra :
Nào là giáo, mác, nào là đao, xiên.
Bốn chân hổ đính liền vào gỗ,
Giây sắt giàng từ cổ đến vai ;
Ghé răng miệng, cắt hai tai,
Thoạt tiên mới thử ra oai một vài.
Truyền lệnh xuống mọi người ra hạ,
Răng : từ nay nghỉ cả việc đồng.
Làm gà, lợn, tế tiên-công,
Tế hùm làm lê, hội đồng khai đao.
Khắp hết cả, người nào, người ấy,
Dao sắc, cùng cầm lấy một con ;
Nghe trống hiệu, chạy vào luôн,
Đều tay cắt lấy thịt con hùm già.
Cùng cắt được cùng ra đốt nướng,
Báo thù xưa mà hưởng rượu trẻ ;

Cắt dần, kỳ hết mới nghe,
Hùm tuy gầm thét, chẳng e ngại gì.
Làm cho bõ những khi túc-giận,
Hả tẩm lòng ân-hận bấy lâu ;
Cơn vui bõ lúc cơn sầu,
Đích tinh, nào phải oan đâu mà ngờ.
Ông Ranh lúc bấy giờ thỏa gia,
Xét công-lao, thưởng cả mọi người ;
Định công đâu đầy đã rồi,
Giải oan, vừa bãi tiệc vui, đi năm.
Lòng còn nghĩ âm-thầm thồn thức,
Trách mình chưa biết chúc làm con ;
Tưởng khi đương lúc sống còn,
Không phòng-giữ trước, còn khôn-khéo gì ?
Bụng mơ-tưởng, suy đi, tính lại,
Trước mồ cha, khấn-vái lại ngồi ;
Chót vì sự đã nhỡ rồi,
Nghìn vàng khôn chuộc kiếp người được sao ?
Rứt nhòi, lại tuôn rào nước mắt,
Giọt hiếu-tư, hồn ngất, phách mê ;
Bỗng nhiên về chốn âm-ti,
Gặp cha mới bảo vàn-vi mấy nhời.
Răng : « Con thực là người có đạo,
« Mịnh-số con, chỉ bảo cho hay :

« Vững lòng ở thẳng, ăn ngay,
« Xem trong tường bảng, sau này có tên ».
Thu hồn-phách đuổi lên dương-thế,
Việc vắn-an chẳng để đòi-hồi ;
Ông Rañh tĩnh giác, giây ngồi,
Vẫn còn vắng vắng mấy nhời chửa quên.
Nghĩ mình vốn tài hèn sức yếu,
Chắc đâu rằng : nhời bảo, có không ?
Những trông đạo hiếu, thiện thùng,
Xuống âm báo cũng không xong lại về.
Thôi đã vậy, kính nghe nhời bảo,
Vững bền lòng hiếu-đạo, th ủy-chung ;
Miễn là tận hiếu ở lòng,
Khoa-danh, dù có, dù không, dám nài !
Rồi sau : cách một vài năm nữa,
Việc học-hành hăm hở đua tài ;
Thi Hương, lều-chiếu chen vai,
Điểm danh trong bảng Tú-tài có tên.
Rầy thấy sự quả nhiên linh-ứng ?
Thi đỗ rồi, mới chứng nhời cha ;
Thực là trời ở không xa,
Hiếu-tâm bất phụ, vẫn là nhẽ công.
Suy mới biết : việc trong luân-kỷ,
Miễn cho ai tuần-lý chó sai ;
Phải rằng : phúc ở đâu ngoài,
Hết lòng tự khác có trời chứng-minh.

Ấy cũng việc gia-đình nhỏ bé,
Báo hiếu kia là nhẽ tự-nhiên ;
Thế mà cảm-động Hoàng-Thiên,
Rõ ràng hiển-ứng, nhẫn-tiền cho coi.
Nhân công-hạ, tựa ngồi cửa sổ,
Rở xem qua một bộ tàn-biên ;
Thấy cơ hiển-ứng tự nhiên,
Truyện người hiếu-tử chính nên lưu-truyền.
So đời trước, nết hiền, thói tốt,
Đánh hổ kia, há một Dương-Hương ?
Vậy nên đem truyện dịch tường,
Trăm năm lưu để quyển vàng xem chung...



II. — Truyện người trung-thần mắng kẻ thoán-nghịch

Triều Trần có Trương-Công Phu-Duyệt,
Rõc lòng trung, vẹn nết làm tôi ;
Đương cơn Hồ-lỗ nghiêng trời,
Trung vua, yêu nước, mấy người to gan ?
Hồ những lấy phép quan ràng buộc,
Ban tước ra, mua chuộc lòng người ;
Kén tay quyền-vị trong đời,
Buông câu danh-lợi, rủ mồi tham-lam.
Định dùng kẻ dự làm tam-phúc,
Để phòng khi những lúc mưu-gian ;
Có ông Phu-Duyệt làm quan,
Giỗ dành, muốn để lo toan hộ mình.
Nhưng ngại nết trung-thành chường-ngược,
Tinh làm sao giỗ được, mới yên !
Nhân bầy yến-lão tiễn-duyên,
Cho quân đem kiệu, rước lên cùng ngồi.
Cơn vui tiệc, ngỏ nhời nói giáo,
Rắng : « xưa nay trong đạo chuyền-vần ;
« Lý, Lê, rồi đến nhà Trần,
« Thay vua, đổi chúa, trị-dân thay trời.
« Chưa ai suốt đời đời thịnh-mãi !
« Gương kia treo đã trải cùng soi

« Mọi người trông đó mà coi,
« Há rằng ai dám đặt nhời điêu-toa ?
« Khách nhân-thể, ai mà hiểu trước,
« Cảnh giàu, sang, sẽ được vững bền ;
 Nhược bằng trí-lực nồng-hèn,
« Quan sang, chức trọng, ai đền cho ai ?
« Cười những kẻ tài-trai ngu-xuẩn,
« Tinh việc đời, lẩn-thẩn mê-nhầm ;
 « Ngu mông, trong già tối tăm,
« Chần chần bụng nghĩ lại lầm lộc trời.
 « Nay thông thả tiệc ngồi yến-lão ;
« Nhân khách hiền, đàm-đạo truyện đời ;
 « Thung-dung bàn bạc mua vui,
« Há từng giao-tiếp, ngỏ nhời mấy khi ? »
 Tan tiệc rượu, người đi một ngả,
 Ông Trương-Công từ-tạ cùng ra ;
 Kéo về lũ lượt năm, ba,
 Đem nhời Hồ giáo, bàn ra, nói vào.
 Cũng lầm kẻ, lượng cao, rộng nghĩ,
 Suy xét xem, biết ý họ Hồ ;
 Kẻ thì riêng để bụng lo.
Thân mưu, đa kế, sao cho vẹn tuyỀn.
 Ví bằng quyết gan liền đành tội,
 So về sau truy-hối, kịp đâu ;
 Người, người, suy trước nghĩ sau ;
 Trương-Công đã thấy linh đâu truyền đời.

Rắng: « Chỉ phán, kíp dời công-thụ,
« Buổi ngày nay có sự nước nhà ;
« Kính mời các vị tuổi già,
« Tới dinh, sẽ có lệnh ra, chỉ truyền ». —
Trương theo Sứ, bước liền tới Phủ,
Thấy Hồ làm tọa-chủ, ngồi trên ;
Quân hầu nghiêm-chỉnh đôi bên,
Trương-Công vào thẳng bước lên vái chào.

Hồ rắng : « Đón ông vào, bàn truyện,
« Vì xưa nay kinh-diễn thuộc lầu ;
« Nhớ xưa, tích cũ Đường, Ngu,
« Vua, tôi thiệu nhượng, tiếng lưu đến giờ.
« Nay coi truyện sờ sờ trước mắt,
« Lộc nhà Trần sắp mất tới nơi ;
« Ta đây kính thuận lòng người,
« Lêng ngôi biếu-vị, thay trời trị dân.
« Xem suốt cả quần-thần hoan-chúc,
« Vậy có đây tâm-phúc mấy người ;
« Muốn rắng : tờ chiếu nhường ngôi,
« Một tay văn-mặc, mượn người thay quyền ». —
Liền truyền lệnh : « sắp nghiên, mài mực,
« Nhời nhẹ nên lập tức, thảo ngay ;
« Mau xong việc nước, hôm nay,
« Quan sang, chức trọng, ban ngay tức thì.

« Nhược bắng khoan-hoãn khắc-trì,
« Gọi cāo-phủ-thủ giải đi hành-hình ».

Trương nghe nói, chẳng kinh, chẳng sợ,
Ngang mặt Hồ, vẫn ngửa mắt trông ;
Quẳng nghiêng, ném bút, tú tung,
Tiếng to quát mắng : « gian-hùng cả gan.

« Ta với chú cùng quan, cùng tước,

« Vua Trần phong, mới được vẻ-vang !

« Ởn trên, lộc nước, sẵn sàng,

« Há rằng vua có phũ-phàng với ai ?

« Ngòi đại-bảo là ngòi Trần-đế,

« Có ngòi đâu đến kẻ bạn-thần ;

« Ta nay vàng-lịnh Thành-quân,

« Thề lòng giết kẻ loạn-thần mưu-gian.

« Có đâu lại làm càn trái nhẽ,

« Dẫu hình tù, cưa sẻ cũng cam » ;

Hồ sai bỏ ngục tổng giam,
Đỗi tay kẻ khác vào làm chiếu thơ
Đăng-quang lúc nhất-sơ buổi mới,
Tội-phạm kia hẵng nói tòng khoan ;
Cho yên văn võ triều ban,
Bấy giờ tội đã phép quan ra hình.
Ban chỉ xuống, triều - đình đổi mới,
Thông - sức ra bốn cõi nhân - dân ;
Trong ngoài vàng lịnh tân - quân,
Y quan, chế - độ, khác Trần năm xưa.

Phép đổi định, mới vừa ban tống,
Những mừng rắng nhất-thống nên công;
Nào hay trời cứu người trung!
Quân Tầu thảo loạn, dùng dùng kéo sang.
Trên bộ, tốt, trật đường binh mã,
Dưới thủy, quân đầy cả Lang-giang;
Thuận đường, một giải Tuyên-quang,
Trống dong, cờ mỏ hàng hàng tiến binh.
Truyền lệnh: tới Long-thành đều hội,
Phá ngục đem tù tội tha ra;
Trương - Công thoát khỏi về nhà,
Chực quân Tầu lại, liền ra đón hàng.
Xin tình - nguyện, trở đường hướng đạo,
Giản Minh - binh tiến thảo giặc Hồ;
Cùng nhau mấy trận ganh đua,
Hai cha con lũ giặc Hồ bị vây.
Lưới trời đặt, khó thay, gõ nỗi,
Lũ giặc Hồ, đều cúi đầu hàng;
Quân Minh sửa cùi sẵn sàng,
Khải-hoàn, binh tướng giải sang nước người.

* * *

Nhớ khi hỏi những nhời thiện - nhượng,
Nghiêu, Thuấn xưa cũng tưởng như ta;

Viễn vông tri-kí cao xa,
Sánh vào ấp tốn mà ra hình tù.

Ướm hỏi lại Đường, Ngu, tịch cũ,
Có đầu hàng thúc - thủ như này ?

Lại còn hâm hại người ngay,
Mưu gian che dấu cao, giày được sao ?
Ông Trương - Duyệt, danh cao, giá trọng,
Bia rầu mòn, tiếng cũng chưa mòn... ;
Một nhời giải tấm lòng son,
Nghìn thu, còn đẻ nước non Lạc - Hồng...



III.-- Truyện anh em kính nhường

Truyện hữu ái về triều Tự-Đức,
Nhà họ Trần nhậm chức quan sang ;
Phủ Thừa là chốn quê nhang,
Anh em hiền - đạt vẻ vang, ai bì !
Ơn phúc-ấm còn gì hơn nữa ?
Cùng làm quan rờ rỡ đương triều ;
Một niềm hòa - mục, kính yêu,
Có tinh thân - thiết, không điều cạnh-tranh.
Ông Trần - Soạn là anh thứ nhất,
Nhượng thứ hai, Thúc-Nhận thứ ba ;
Chung nhau cùng ở một nhà,
Anh em xum họp, thuận - hòa yên vui.
Soạn Án - sát, Nhượng ngồi Bố - chánh,
Thúc - Nhận kia chức lĩnh Thị-lang ;
Tiếng răng khác bức quan sang,
Nghĩa anh em, dám lấn hàng dưới trên !
Em có lỗi, đã phiền trách mắng,
Vàng nhời anh, đứng lặng mà nghe ;
Phân - minh, trên dưới mọi bề,
Tuy hơn quan trước, chớ hề dám sai.
Bỗng lộc được, dù ai hơn, kém,
Để chung nhau, chẳng chiếm lợi tư ;

Ăn tiêu, liệu tính, thừa trù,
Của chung, tiêu lẩn cũng như một người.
Gặp ăn - điền, chiếu trời phong tặng,
Cứu luật ra, Trần-Nhượng cao hàm ;
Dám đâu tư vị gian tham,
Cứ hàm Trần - Nhượng, viện làm sắc phong.
Nhượng thấy thế trong lòng nghĩ sai,
Đem việc ra, tâu lại Đế-đinh ;
Xin theo phẩm - trật người anh,
Dám đâu khoe chức tước mình hơn ai !
Dưng phiến - tấu, mấy nhời tỏ giãi,
Vua truyền cho đổi lại sắc phong ;
Khen rằng : « Hữu thuận như ông,
Đặt tên là Nhượng, thực không thiện gì ! »
Lĩnh sắc tặng, vinh qui ra rước,
Vẫn một đoàn, anh trước, em sau ;
Ôn vua, lộc nước, còn lâu,
Hàm cao, chẳng trước, thì sau, vội gì ?
Cho rõ bực tôn - ti thứ - tự,
Há phải làm như sự đua tranh ;
Phúc trời, trời vẫn đề dành,
Có đâu mình lại quên anh, nhẽ nào !

* * *

Đời những kẻ tự cao, tự đại,
Chỉ khoe mình, còn lại biết ai ?

Ganh thi hơn kém một hai,
Tiếng khen đâu ? - chỉ ỏi tai tiếng cười !
Phận trên, dưới, tự trời vốn định,
Phải đem lòng thành - kính suy-nhường ;
Quan to đối với dân - phương,
Quan to đâu chốn luân - thường mà khoe !
Phận hơn kém, chờ hè lẩn lộn,
Tiếng chê bai, hồn-độn lăng loàn ;
Kìa nhà Trần - thị, chức quan,
Nhường anh, từ sắc, thế-dan mấy người ?
Xưa Công - Nghệ ở đời Đường - Đế,
Chữ nhân kia, đành để làm gương ;
Truyện này so với họ Trương,
Cũng lưu trong cõi Viêm-Bang tiếng đồn...



IV. — Truyện đàn bà tiết - liệt

Trăm năm một mồi chỉ hồng,
Chén nguyền đã cạn, chũ đồng dám sai !

Dù khi sóng gió ngược suôi,
Thủy-chung vẫn giữ lấy nhời thủy-chung.

Tuồng gì những đứa gian-hùng ;
Hại người mà lại lưỡng công thiệt mình ;

Đa mang chi nặng khối-tinh ; .
Một điều trái nghĩa, hồ danh mấy đời ;

Xưa vua Tự-Đức lên ngôi,
Phân ban chính lệnh, khắp nơi trị bình.

Gần xa lè-thứ phục tinh,
Quy khôi là chí, thành minh là tài.

Có làng Đông-ngạc, phủ Hoài,
Dân-cư tiếp-cận, bên ngoài Thăng-long ;

Khi thiêng bến Nhị, non Nùng,
Đức nên gái liệt, trai trung cõi đời.

Nguyễn-gia cầu-khản bụt trời,
Mới sinh một gái, vẻ người tốt xinh.

Đua theo gia-sáo học-hành,
Ôn, nhu vẹn nết, đoan, trinh, thuộc lòng.

Đủ đường : Ngôn, Đức, Dung, Công,
Nức danh làng, xóm, những mong kết nguyền.

Cùng chàng họ Đặng, hợp duyên,
Mối manh, đôi lứa, phỉ nguyễn thất gia.

Càn, khôn, chung lộn một nhà,
Kính nhường theo thói thuận-hòa cùng nhau.

Duyên ưa, chi quản khó, giàu ;
Ngược, xuôi buôn bán, trước sau một lòng ;

Sớm khuya, đèn sách, khuyên chồng,
Theo nghề thi-lẽ, nỗi giòng nho-khoa.

Hết lòng cung-dưỡng mẹ già,
Quế hèo đua nở, cảnh nhà như xuân.

Một tay nuôi trẻ, thờ thân,
Đi về sá ngại, nỗi gần, nỗi xa.

Thanh-bần gặp cảnh nho-gia,
Làm nghề hàng ró, mới ra buôn thuyền.

Ngã ba Hạc, giải sông Tuyên,
Những cây làm giấy, các miền tải ra.

Bán buôn đường lối, lại, qua,
Dưới sông, trên bến, vẫn là chốn vui.

Gặp cơn dâu, bể, đổi rồi ;
Siu binh động đến nước người ra quân.

Lạ gì những đứa gian-nhân,
Thùa cơ nhân lúc loạn-quân lẩn vào.

Cùng qua một giải sông Thao,
Đường sang cũng tới bến giao Việt-trì.

Gian-hùng nào biết nhân-nghi!
Thấy người nhan-sắc, liền mê tâm-thần.

Mưu-mô lập kế cầu thân,
Lân-la tới bến ân cần dò thăm.

Nàng thì vui phường bạn sơn-lâm,
Biết đâu rằng: kẻ hữu-tâm rinh mò;

Khi lèn bộ, lúc xuống đò,
Kẻ gian thám-thính căn do đích tình.

Đương đêm khi bất thịnh-linh,
Lũ gian dậy tiếng lôi-đình xông-phá.

Đầy thuyền lửa đuốc sáng lòa,
Nàng đưa con lại mẹ già trao tay.

Tính đường xa chạy, cao bay,
Đêm hôm sông nước, chốn này khôn qua.

Tìm nơi hàng chất dưới phà,
Có khoang hổ lánh, mới ra ẩn mình.

Hay đâu một bọn gian-binh,
Cùng nhau lửa đuốc thân hành tới nơi,

Vất tung hàng hóa rơi bời,
Xuống khoang bới lục, tìm người lao sao.

Giữa khi hoảng hốt sôn sao,
Thăm tìm chẳng thấy, sấn vào lại ra.

Nàng thì nằm nép dưới phà,
Những mong nạn khỏi, tai qua mừng thăm.

Ngờ đâu phải đứa gian-tâm,
Sá chi kiểm của những chăm tìm người.

Lại sang soát lại một hồi,
Tìm cho kỹ được, thấy người mới nghe.

Nàng từ mắc phải gian nguy,
Giây oan chói buộc, khôn đi đường nào.

Muốn mong liều với ba đào,
Song còn chưa gõ, chước nào cho ra.

Đoái thương con trẻ, mẹ già,
Chồng thì nho-sĩ, ai là đỡ thay ?

Mình đương tai-nạn nhường này !
Trời cao, sông rộng có hay chăng là ?

Nghĩ thầm trong dạ, sót sa,
Vẫn dành liều chốn giang-hà cho xong !

Ngặt vì gian-đảng canh-phòng,
Râu rắng muốn quyết, khó xong nỗi mình ;

Muru cao ngảnh mặt làm thinh,
Lựa nhời dõi-trá, dả tình nhân-duyên,

Rắng: « Tôi chút phận thuyền-quyên ,
« Lưới hồng nay đã quả nhiên nhường này ,

« Nhân-duyên cũ, hết từ đây ,
« Nguyễn xưa đã lôi, nay thay chỉ hồng ,

« Nhưng xem trong việc vợ chồng ,
« Sắm đồ lê-phẩm, cáo cùng trời mây » ,

Sửa sang quần áo đổi thay ,
Truyện trò hoan hợp, giải bầy một hai .

Quân gian nghe cũng êm tai,
Để nàng tạm thoát ra ngoài vòng vây.

Nàng từ tăm túp, đổi thay,
Giả mầu trai-khiết ra ngay mũi thuyền.

Hỏi : « Nào lê-vật khấn-nguyễn ? --
« Đêm nay sớm định nhân-duyên chờ chày »

Quân gian bàn sửa lễ chay.
Nhân khi nàng mới giải bầy tình thân.

Rắng : « Nay tổng cựu, nghinh tân,
« Xin cho tìm thấy lang-quàn, gửi nhời,
« Rồi đây Nam, Bắc đói nơi,
« Tình xưa, nghĩa cũ, mặc trời với ai

Lang-quân khi ấy đứng ngoài,
Rứt nhời đã thấy tới nơi lại gần,
Xiết bao bể ái, nguồn ân,
Những toan tưởng sự bỏ thân, cứu người.

Thoạt trông, nàng đã rụng rời,
Rắng : « Thôi chờ vội những nhời kêu-la,
« Trở về nuôi lấy mẹ già,
« Thiếp nay như hạt mưa xa, phận đành ;
« Con thơ phó trả mặc anh,
« Với nhau gọi có chút tình ! hỡi ơi !
« Phận hèn duyên đến thế thôi ;
« Mau mau có bấy nhiêu nhời lui ra ».

Ngâm sầu, chàng đã lánh xa,
Tai nghe vắng vắng nàng la mẩy nhời,
Thoát thoi gượng nói, gượng cười,
Giả mầu đàm-đạo với người tàn-nhân,
Điểm-trang, ngắm vuốt áo quần,
Hỏi : « Nào đồ lê cáo thần đem ra,
« Lòng thành dù có nhang hoa,
« Quý hồn tinh sạch đem ra mũi thuyền,
« Rồi đây nguyện-ước bách niên,
« Đôi bên tảo mặt thuyền-quyên, anh-hùng,
« Việc hành-lễ, phải thung-rừng,
« Kẻ sau, người trước đều cùng giãn ra. »
Bốn bên, người đã cách xa,
Nhân cơ, nàng mới nhảy đà xuống sông...
Đầy thuyền vội đứng ra trông,
Tăm hơi nào thấy bóng hồng nơi nao !
Thương thay thân-phận má đào !
Gặp cơn binh biến, mắc vào oan-khiên !
Lang-quân núp ở gần bèn,
Muốn mưu cứu-vớt, lại phiền lo toan,
Vụ lây e ngại quân gian,
Một nhà ba mạng, có toàn được chăng ?
Sầu riêng chẳng dám rỉ rangle,
Trăm thương, nghìn thảm biết rằng kêu ai ?

Cùng nhau kết tóc ở đời,
Nào ngờ một phút ra người cửu-nguyên !
Nỗi nàng lạc-phách đã yên,
Nỗi chàng chiếc bóng, những phiền lo xa !
Lấy ai sông nước sông pha ?
Vào ngòi, ra bể, họa là thấy chặng !
Lại lo về, ở, đói dàng,
Nghĩ còn thân-thích, quyết rằng tới quê ;
Trông ơn họ mạc bốn bề,
Đỡ đần những lúc đi về rò thăm.
Sót sa giọt lệ âm-thầm,
Mẹ con từ chốn giang-tâm dời thuyền.
Trông mặt nước, nhớ nhời nguyễn,
Ôm con ra đứng, lệ liền tuôn rơi,
Gió suôi, quay mũi thuyền suôi,
Chẳng bao lâu đã tới nơi bến nhà.
Sót tình con trẻ, mẹ già.
Kẻ thăm, người hỏi chẳng là thiếu ai.
Chàng thì giọt ngắn, giọt dài,
Tiếp người thân-thuộc, đáp nhời hỏi han,
Đương cơn bối rối lo toan,
Kẻ sùi lên ngược, người bàn xuống suôi.
Rủi may âu cũng sự trời,
Tự nhiên thấy sác nỗi nơi cạnh thuyền.

Chàng ra thấy sự quả nhièn,
Cùng nhau hô-hoán, vót lên trên bờ,
Tưởng từ đáy nước bao giờ,
Mặt hoa nhường vẫn chờ chờ bóng hồng.

Này con, này mẹ, này chồng,
Cùng trông di-thề, giòng giòng lệ rơi !
Rẫm chân, đạp đất kêu trời !
Oan tình nào xét mấy đời cho ra.

Trình quan theo lệ nước nhà,
Khám xong, truyền kíp đưa ma cho người.
Đương cơn binh lửa bời bời,
Biết đâu tra xét những người gian-phi.

Trăm năm đành chốn âm-ti,
Chờ cho minh-án hoặc khi sau này,
Ngậm ngùi, ngậm đắng nuốt cay,
Phải ai tai ấy, buổi ngày loạn-ly.

Nào hay tinh-phách nữ-nhi,
Hồn oan kết lại vào quỳ Thành-minh,
Chiêm-bao vua thấy rành rành,
Chỉ truyền ra chốn Hà-thành minh-trá.

Quan trên phụng chỉ xem qua,
Sức cho Đông-ngạc phải ra khai-trình,
Đầu đuôi sự-trạng phản-minh ;
Làm tờ phiến-tấu đệ kinh giải-bầy.

Vua xem tình-trạng mới hay,
Sức nơi sở-tại, lập ngay đền thờ ;
Sắc phong : hương lửa sớm trưa,
Miếu thiêng di-tích bảy giờ bên sông.

Lại truyền bắt kẻ gian hung,
Tư quan Tầu cứ phép công gia hình.

Nàng thì miếu-mạo uy-linh,
Chiếu vua lại miễn thuế định cho chồng.
Khâm sai sắc-chỉ chiếu rồng,
Năm, năm kinh tế, hội-đồng tẩy oan.

* * *

Cho hay những kẻ gian ngoan,
Hại người lại buộc dan-nan vào mình.

Ác-dâm tội-án tẩy-định ;
Đoạt nhân sở ái, có lành được đâu !

Trăm năm để tiếng về sau,
Thế-dan ai có khen đâu những phường !

Vậy nên diễn-dịch tinh-tường,
Làm bia lưu sú, lưu phuong cõi đời.



V. — Truyện người bạn tốt

Mỗi luân-kỷ, nghĩa trong bầu bạn,
Muôn nghìn thu, Lô, Tân, còn truyền ;
Tình chăn gối, bạn hàn huyên,
Treo gương tín, nghĩa rạng nền_khoa danh.
Truyện xưa có Lưu-Bình, Dương-Lễ,
Hai anh em kết nghĩa bạn choi ;
Mỗi người quê ở một nơi :
Lưu người tỉnh Bắc, Dương người tỉnh Tây.
Bạn đồng-trí theo thày cùng học,
Chữ tha san công ngọc những là ;
Cùng nhau thè chí quyết khoa,
Khi vào cửa Khổng, khi ra sân Trình.
Nghĩa giao-tất, định-ninh già sắt,
Việc chuyên-cần học thuật hôm mai.
Ganh nhau đua sức, đua tài,
Phạm sờ, ầm thủy, rong giải quản đâu.
Sĩ hoài-cư, nhớ câu Luận-ngữ,
Há phải rằng trăm sự ấm no ;
Một mai trời mở cửa cho,
Chung minh đindh thức, có lo thiếu gì,

Công cường học, thu đi, xuân lại,
Chí khôi - nguyên, giật giải cùng nhau ;
 Ngờ đâu kẻ trước, người sau,
Học tài, thi phận, biết đâu là chừng ?
Chiếu khoa-cử tung-bừng thịnh-diễn,
Lòng Trạng-nguyên khắp đến hàn - môn ;
 Một phen cửa Vũ, sóng cồn,
Kẻ nên rồng hóa, người còn cá ao.
 Đường gấp gõ tên vào chín bệ,
Tên chàng Lưu ngoài mè Tôn-san ;
 Đường về tráng-sĩ vô nhan.
Trăng suông đưa lối, mây ngàn dẫn đi.
Công đèn sách tủi khi cùng học,
Vận rủi, may, luống nhọc đeo phiền ;
 Siết bao cực phận, hòn duyên,
Người trong bể khổ, kẻ trên sập vàng !
 Lưu gấp bước, bẽ bàng lui tới,
Sự bất bình: nhiều nỗi dan-chuân ;
 Giữa đường, gặp lũ ác-nhân,
Chẳng thương đến kẻ mình chần hổng thi.
 Túi hành-lý có gì vơ hết,
Gánh u-sầu, khôn biết kỵ-sinh ;
 Lang-thang thất-nghiệp nằm đình,
Rõ mầu bạch-diện thư-sinh bẽ bàng !...

Dương từ thuở bảng vàng thanh-giá,
Giết trâu, bò, khai-hạ mừng vui ;

Áo xiêm đổi giáng lôi thôi,
Khác mẫu hàn-sĩ, thay mùi đỉnh-chung.

Lưu nghĩ : trước chữ đồng cùng hẹn,
Tưởng nỗi mình thêm thiện với ai ;

Biết đâu răng học, răng tài,
Kẻ không, người đồ, rõ bài chờ chờ.

Dương gấp vận ơn nhờ lộc nước,
Chức huyện-thừa lại được vinh-thao ;

Danh càng hiển, giá càng cao,
Công-đường ngày tháng, vỗng đào nghênh
[ngang.]

Lưu thấy bạn quan sang, càng tủi...

Nghĩ phận mình, nhiều nỗi ngắn ngo;

Người sung sướng, kẻ bơ vơ,
Phần vui nỗi bạn, phần rõ nỗi mình.

Kinh giấc mộng cư đình lữ-quán,

Thẹn tấm lòng, thấy bạn sao đang ;

Tiến, lui, đổi ngả rẽ rang,
Tưởng đi những quyết, mà sang sao đành.

Nền phú-quý, người tranh mất cả,

Nghĩa giao-du, ta há chẳng nhìn ;

May ra bạn cũ chưa quên,
Nhờ lung tư-cấp, hóa nên sau này.

Nghĩ chua sót, đắng cay lâm-cẩm,
Cũng đành liều, cố đấm ăn xôi ;
Dạn dày đánh bạo tới nơi,
Nhờ tay tế-độ, vớt người trầm-luân.
Ai rõ mối kinh-luân quân-tử,
Giụ ngọc-thành mà thủ mần ngơ ;
Giả làm không biết bao giờ,
Bắt chầu ngoài cửa, bắt chờ trước sân.
Làm cho hết nhục nhẫn mọi vẻ,
Sai quân hầu kề lề nhuốc nha :
Qua trên cách mặt cao xa,
Khi vào chầu chực, khi ra đợi chờ.
Nhời sỉ-nhục : « nhận vơ, nhận vẫn, »
Quyết làm cho tức giận đau lòng ;
Mong nhờ chẳng được đã xong,
Lại e khó thoát khỏi vòng lui ra.
Quan lại phán : « người ta cơ-nhỡ,
« Cho xuống nhà tạm ở hôm mai ;
« Cơm ác-thảo, đái một vài,
« Đưa ra thết khách, rong giải kiếm ăn. »
Đau đớn nhẽ ; nhục nhẫn khôn xiết,
Ở hay ra, nào biết thế nào ;
Chẳng ăn, sợ tiếng làm cao,
Ăn ra, thì nuốt thế nào cho trôi !

Đành nhẫn-nhục vàng nhòi quan giày,
Dạ đứng lên, bưng lấy mâm cơm ;
Đoái thương muôn đội tình thơm,
Để đèn Siếu-mẫu bữa cơm nghìn vàng.
Chàng gấp bước bẽ bàng, khó xử,
Sức nhớ câu : « quàn-tử đậm-giao » ;
Nghĩ rằng : « tình nghĩa tất-giao,
« Ai ngờ nhạt nhẽo nước ao cánh bèo.
« Thôi rút lại nỗi nghèo là hết,
« Trách gì ai vụng nết tri-giao ;
« Cõi đời buổi phú dịch giao,
« Kim nhật, minh nhật khác nào Tô,

Trương ».

Gác tâm-sự kiểm đường ra khỏi,
Trình cậu hầu gửi nói tạ từ :
« Ơn trên còn nghĩa thiết từ,
« Cơm cà vàng cũng xem như ngọc vàng ».
Bước từ-biéte lên đường đi thẳng,
Tủi phận hèn, ngậm đắng nuốt cay ;
Trời còn đẻ có hôm nay,
Miếng ngon ăn hẳn sau này nhớ dai.
Căm tức dạ, thở dài, vuốt bụng,
Lợ phải ăn mà cũng thấy no ;
Mai sau trời có đèn cho,
Miễn sao nhớ lấy căn do lúc này.

Dương từ thuở rãi đầy bạn cũ.
Những lo sao khỏi phụ chút tình ;
Bạn bè là nghĩa hữu sinh,
Dương, Đào thuở trước, nỗi mình dám quên.
Muốn cho bạn được nên danh-giá,
Để tiếng lưu khắp cả cõi trần ;
Xá gì học thói thường-nhân.
Cứu con cơ-khổ qua lần mà thôi.
Giúp hẳn được nên người danh-giá,
Cứu hẳn cho suốt cả một đời ;
Mới là trọn nghĩa chơi bời.
Gương xưa, chẳng thiện với người cõi-nhân.
Nghĩ chu-đáo, trăm phần cẩn kẽ,
Việc điều-định mọi vẻ phân-minh ;
Nghĩ người thôi lại nghĩ mình,
Sao cho vẹn nghĩa hữu sinh mới là.
Đừng học thói người ta nông-nỗi,
Thương, yêu nhau sớm tối đỡ đần ;
Ôn nhỏ mọn, được lần-khân,
Thèm ai lười biếng lần lần quen mui.
Làm ra thế, để người căm-tức,
Đúc nên tài, nên đức, mới to ;
Không cho, thế mới là cho,
Tìm phương chu-cấp, có lo ngại gì ?

Lòng trung-ái, suy đi, nghĩ lại,
Đối quỷ-thần mà giải tâm-tình ;
Có chăng minh biết với mình,
Chờ khi bạn đỗ, sự tình mới hay.
Việc này, dẽ nhờ tay ai đỡ ?
Còn ai hơn người vợ trong nhà ;
Quyết rằng: cùng một bụng ta,
Thứ tình mới gọi nàng ra ướm nhòi.
Rằng: « việc khó cõi đời làm nổi,
« Há phải tuồng ăn sồi ở thì ;
« Ai mà có bụng nhân-nghi,
« Vững lòng quả quyết việc gì chẳng xong.
« Đạo ngũ-luân trong vòng vũ-trụ,
« Hễ làm người có đủ mới nên ;
« Vả chăng lẽ, nghĩa do hiền,
« Vì dân phụ-mẫu, cầm quyền một phương.
« Nghĩ mình : đạo cương-thường, chưa đủ,
« Lấy gì làm sướng thủ cho dân ;
« Điểm xem đói chữ minh-luân,
« Suy ra chưa được mười phân, vẹn mười.
« Ta còn có một người bạn thiết,
« Học có tài mà nết thảo ngay ;
« Hỗng thi, nghĩ cũng xót thay,
« Bạn đồng-song trước, lâu ngày càng thương,

« Khi mình đã huyền-đường ấp-tể,
« Hắn lấy tình tâm-khế dạo chơi ;
 « Ta mà bắt chước thói đời,
« Sẵn lùng bồng-lộc, giúp người, khó chi ?
 « Nhưng lại nghĩ, ơn gì nhường ấy,
« Tình làm sao đúc lấy nên tài ;
 « Vậy nên thấy mặt mắng hoài,
« Hình như chẳng biết rằng ai bao giờ.
 « Làm cho hắn ngắn ngo khó nghĩ,
« Cố nuôi nên túc-khí cho ai :
 « Quyết rằng : giận, nhớ hắn dai,
« Bụng thường nghĩ thế, nên tài được chẳng.
 « Song lại chút ngại rằng : cơ khở !
« Hai tay không cũng khó làm nên ;
 « Vậy mà bụng nghĩ chưa yên,
« Muốn mưu giúp bạc, giúp tiền sao đây ?
 « Nhưng lại ngại phải tay phóng-túng,
« Biết được người như bụng ta không ?
 « Sợ khi tiền sẵn, tay vung,
« Quá tiêu lại đến lúc cùng nứa sao ?
 « Muốn được kẻ má đào đồng-chí,
« Sớm khuya cùng năn-nỉ với ai ;
 « Giúp cho thành đức, thành tài,
« Tình trong bầu bạn, nghĩa ngoài chiếu chǎn.
 « Song, việc ấy khó khăn tài kén,
« Sợ nhỡ nhàng thêm thẹn với ai ?

« Nhữn̄g là tính một lo hai,
« Cày em, em có chịu nhời cho chǎng ?
« Dám quyết nhận, mới rắng : bức giỗi,
« Việc lạ lùng, trong cõi thế-dan ;
 « Đòi này dễ có mẩy gan ?
« Nên chǎng ? xin quyết cho an tẩm lòng.
« Đông đủ mặt, ba phòng bàn định,
« Tâm-sự này, xin tính giúp cho ;
 « Nên việc ấy mới là to,
« Việc nhà nhỏ mọn, có lo ngại gì.
« Đành quả quyết, khi đi đã vậy,
« Sao lúc về, nhời dạy cho cam ;
 « Vẹn tròn, nữ hữu tòng tam,
« Nghĩa trong bắng-hữu, đạo làm phu-thê. »
 Ba nàng đã được nghe báo-cáo,
 Cắt-cử nhau trong đạo tề-gia ;
 Nhất, nhị, đành phận đòi ta,
Giữ bồ xem sóc cửa nhà trông coi.
 Cô thứ ba vẻ người đứng-đắn,
 Phải vâng nhời chàng dặn ra đi ;
 Nghĩa trong phu xướng, phụ tùy,
Nhời chàng đã bảo, có dì nó đây.
 Công việc ấy, em thay hai chị,
 Miễn làm sao đẹp ý theo chàng ;
 Người nhan sắc, nết đảm-đang ;
Công lệnh, át hẳn vẻ vang sau này.

Châu-Long nghĩ khó thay từ-chối,
Trước mặt chàng, mới nói tình đầu;
Rắng: « Tôi lẽ mọn, nàng hồn.
« So xem việc ấy, chắc đâu súng tài.
« Song súng chức đã hai người cử,
« Biết thực lòng, hay thử em chăng?
« Nhời chàng, đành vẫn phải vàng,
« Lửa rơm khôn biết nhẽ đừngng, nhẽ nêng.
« Vả xem bức sĩ-hiền quân-tử,
« Đạo giao-du cư-xử nhiều bè;
« Vẻ gì một việc bạn bè,
« Bạn lòng, lại lụy đến bè nữ-nhi.
« E mình thiếp, có gì tài giỏi;
« Được như nhời chàng nói cho đang;
· Sợ khi nhầm nhỡ rõ rang,
« Nhọc nhăn nhi-nữ, bẽ bàng trượng-phu ». —
Dương nghe nói, nửa lo, nửa ngại,
Rắng: « Xem trong bạn gái mấy người;
« Đời Chu chẳng thiếu nhân-tài,
« Mà trong thập loạn, có người phụ-nhân.
« Việc có nhẽ xuất-thàn làm cả,
« Nàng phải đi thì giạ mới đành;
« Gương trong treo giá ngọc lành,
« Chọn người gửi cửa, định tình đã lâu.
« Việc nhường ấy, nghĩ sâu mới biết,
« Kén được người, được nết khó thay;

Dương nghe nói, vội vàng mừng rõ,
Rắng : « Tâm-tình thực-nữ đáng khen ;
« Đã là tri-kỷ thì nên »,
Truyền đem hành-tầu, bạc tiền đưa ra.
Rắng : « Đây chút gọi là của tiễn,
« Mặc tiêu dùng cho đến thành công ;
« Gọi là chút để yên lòng,
« Kẽ là núi bạc, non đồng, xứng đâu.
« Trong ý nhẽ, trước sau đã hiểu,
« Phải tùy cơ, định liệu mặc lòng ;
« Đường trường nhời dặn khôn cùng,
« Làm sao miễn được nên công hoàn thành.
« Cốt sao giữ ý mình cẩn-mật,
« Nếu lộ ra nữa, mất công hoài ;
Người khôn chi phải rậm nhời,
« Tùy cơ ứng-biến, ở đời mới ngoan ». —
Châu-Long biết cơ quan ý-tứ,
Việc sau này trăm sự tự mình ;
Đời đường, chữ tín, chữ trinh,
Tâm cơ đã định, công-trình quản đâu.
Bước từ-biệt, nửa sầu, nửa thận,
Hắn được như nhời hẹn cho đang ;
Ngại khi rở rở rang rang,
Tiếng tăm chưa thấy, bẽ bàng lại thêm !

Gác bên già, dẹp yên mọi nhẽ,
Mỗi tình sâu, riêng để tấm yêu ;
Một liều ba bảy cũng liều,
Đem thân bồ - liều, lừa chiều phong - ba.
Vàng đưa tiên, bước ra nhận lấy ;
Biệt gia - nhân, đứng giây ra đi ;
Nực cười thay lúc phân - kỳ,
Nửa vui, nửa thiện, thiếu chi là tình !
Vui vì nỗi sự mình dễ mẩy !
Thiện vì tình, trông thấy buổi sau !
Ba năm lâu, chóng? - chóng, lâu ?
Lúc vui xum họp, lúc sầu chia phôi.
Vừng trăng sẻ làm đôi, ai khéo ?
Bực truyện đời thực éo le thay !
Chẳng chua cay hóa chua cay,
Khi nồng vì phận, khi say vì tình,
Ngoài mười dặm, trường-đình phân-cách,
Khỏi nhà ra làm khách bốn phương
Bạn bè cùng kẻ qua đường,
Lạ lùng bỡ ngỡ, ai tường mặt ai ?
Trải liều mạch đường dài quá ngắn,
Hàng ầm nhân tới quán Nghênh - xuân ;
Dịp may, vừa khoảng nghỉ chân,
Nhác trông có khách lần - thần đề thơ.

Liền ghé lại vẫn vơ rò ý,
Biết rằng : Chàng nho - sĩ ngâm - nga ;
 Nghĩ thầm hắn khách nhà ta,
Người này hẳn bữa hôm qua cơm cà .
 Chừng cẩm túc mới ra than - vẫn,
Đáng nho-phong thực bạn chồng ta ;
 Đường xa, bỗng gặp người xa,
Nhời ăn, tiếng nói liệu mà thử thanh.
 Rằng : « Duyên kiếp bức mình cái số, »
 Nói bằng cua như có gợi tình :
 « Biết ai nên nghĩa ba - sinh,
« Trách duyên mình, trách phận mình hẩm-hiu.
 « Trách ông tơ nhiều điều lắt-léo,
 « Đã se tơ, sao khéo vơ càn ?
 « Trách tay Nguyệt - lão đa đoan,
« Đáng đỗi phải lứa, có phàn - nàn chi ?»
 Nhời nào - động tú - vi quán - khách,
 Kẻ nghe xa như mách vào tai ;
 Xót thầm duyên - số cho ai,
Chàng Lưu nghe cũng một hai động lòng.
 Nghĩ mình cũng tình trong lưu - lạc,
 Sánh với nhau có khác ít nhiều ;
 Vì bằng giải kết đến điều,
 Cũng nên vàng đá mà liều với thân.

Ngán câu truyện lần - thàn muốn nói,

Bực vì điều : ai hỏi mà xưng ;

 Ngập ngừng, nửa thiện, nửa mừng,
Muốn ra nói, lại như bưng lấy nhòi.

Song thu liếc vẻ người băng - tuyết,

Trong ý riêng muốn kết tơ mành ;

 Vẫn vơ vưởng đến nỗi mình,
Chắc rằng : hẳn có duyên lành cùng chặng.

Lạ thay : mỗi sich - thắng se buộc,

Lấy ai làm thân - thuộc hàn - huyên ?

 Thực là : thiên lý hữu duyên,
Tâm đầu ý hợp, đói bên một lòng.

Nàng rằng : « Vả vốn giòng thi - lê »,

Khách thưa rằng : « Gia-thế nho-môn » ,

 Đói bên đồ lộn càn - khôn,
Rụt ràng tiếng nói, ôn - tồn nhòi thưa.

Duyên tác - hợp trời đưa nhau lại,

Việc bách - niên cũng tại buổi nay ;

 Truyện trò kẻ nói, người hay,
Bên kia gốc - tích, bên này duyên - do.

Lưu ra dáng thiện thò bẽn - lẽn,

Rằng : Nói ra thêm thiện cùng ai ;

 « Đầu xanh, đương lúc đua tài,
« Có hay chẳng đã thua ai vừa rồi.

« Bực về nỗi gặp người song - khẽ,

“ Nỡ đem lòng xứ tệ cùng nhau ;

“ Sự lòng càng nói, càng đau !

Kẽ qua lai - lịch trước sau mấy nhời ».

Nàng nghe nói mỉm cười đáp lại,

Rắng : « Bởi mình, há tại ai đâu ?

“ Xin chàng nén giọt, nghĩ sâu,

“ Ba năm cách đến khoa sau chẳng chầy.

“ Việc hay, dở sau này sẽ nói,

“ Dám xin ai chờ vội trách ai ;

“ Cố công đèn sách giùi mai,

“ Trước sau mai, hạnh, đua tài, thiếu đâu ?

“ Rõ kẻ trước, người sau mọi vẻ,

« Thực một quan khinh kẻ chín tiền ;

“ Bấy giờ sạch nợ bút nghiên,

“ Mặt lại nhìn mặt, đói bên kém gì ?

“ Thế cho bõ những khi cẩm - túc,

“ Buổi tràn - ai, vật sắc mấy người ?

Đối lòng, đấu trí mà chơi,

“ Giận ai, nói trước, ra người còn nóng.

“ Thiếp nay dù má hồng, son phấn,

“ Bấy nhiêu nhời tường-tận chàng nghe ;

“ Há rằng khôn có dám khoe,

“ Giữa đường, gửi nói mà nghe truyện đời ».

Lưu từ thấy mấy nhời nhủ - bảo,
Biết rằng : người gia - giáo, môn - phong ;
Trả nhời theo cũng chiều lòng,
Tưởng cùng húc - đán kê song một mầu :
« Đội ơn khách, gót đầu khuyên rõ,
« So với tình phu - phụ khác nào !
« Nhời vàng vâng lĩnh ý cao,
« Họa may tuyết-sỉ chút nào được chăng ? »
Nàng nghe nói, biết rằng : có chí,
Lửng mấy nhời, thử ý xem sao ?
Rắng : « Chiếc thân, tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai ?
« Bước lưu - lạc rong giải đường xá,
« Biết nơi đây : ai lạ, ai quen ?
« Ví dù gặp gỡ nhân - duyên,
« Được người sủng-đáng cũng nên một đời ! »
Giọng than vẫn mấy nhời đồng-vọng,
Chàng nghe qua, chút động tâm-thần ;
Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần,
Lòng đâu như rục Châu, Trần hợp duyên.
Gặp lành, bởi ở hiền, suối khiến,
Trời giúp cho : tiên hiện xuống trần ;
Vân lôi trong buổi kinh - luân,
May ra bĩ - cực tới tuần thái - lai.

Liền đánh bạo một hai nhời nhẽ,

Rắng : « Tao-phùng cũng vẻ tự - nhiên ;

« Hoặc là gần chẳng hợp duyên,

« Dẫu bèo may lạm bóng đèn gương soi.

« Thương thì được mà cười thì chịu,

« Tiếng giăng hoa rè bửu cũng đành ;

« Có trời mà cũng tại mình,

« Truyện đời buồn ngủ, chiếu manh thường lèle.»

Nhởi gắn bó, nàng nghe sau trước,

Sự riêng mình chắc được về sau ;

Đôi bên một ý như nhau,

Khi thân cũng bởi yêu - cầu mới thân !

Liền thẳng bước lại gần xem ý,

Lựa nhời êm, sẽ rỉ bên tai ;

Rắng : « Đây quán khách, đông người,

« Đôi ta đành đã tự trời se duyên.

« Thôi những truyện bách niên đành đẽ,

« Việc sau này, đã kể vội chi ;

« Giờ đương giữa lúc lưu - ly,

« Phải toan việc học, việc thi mới đành ».

Chàng rắng : « Nỗi gia - đình nhường ấy,

« Cảnh bày giờ biết cậy vào đâu ?

Thực lòng cố cứu cho nhau,

« Trả công đèn sách, mai sau đèn bồi ».

Nàng nghe nói mấy nhời cẩn kẽ,
Rắng : « Duyên ưa đành để mai này ;
« Sẵn lưỡng, có món tiền này,
« Đem về xin để đỡ thày bút nghiên.
« Nay trở gót tới miền quê quán,
« Nỗi cửa nhà tính toán cho yên ;
« Sự tình định liệu có nên,
« Xin chàng sớm quyết, khỏi phiền mai sau ».

Chàng nghe nói những sầu tấc già,
Rắng : « Cảnh nghèo, khách lạ, đừng cười ;
« Nhà min khắp bốn phương trời,
« Riêng ba thước đất, tự đời tổ - tiên.
« Mình còn tính, chưa yên việc học,
« Rồi công đâu săn sóc đến nhà ?
« Khéo đâu bụng già đàn-bà !
« Anh-hùng gặp gỡ, cửa nhà lo chi ? »
— Nàng rắng : « Sự suy đi, tính lại,
« Đã hay rắng: phận gái theo chồng;
• « Sau này chi dám quản công,
« Nhưng nay, trong chốn thư-phòng tính sao ?
« Cốt yên sở, việc nào, việc ấy,
« Khi đi về, chắc cậy có nơi ;
« Bằng nay, quán xá chưa rồi,
« Chàng đi đã vậy, thiếp ngồi sao yên ?

« Sẵn đây có ít tiền trong túi,
« Dám đưa ra, chút gọi đỡ đần ;
« Vài gian tạm để trợ chân,
« Mai sau thi đỗ, trông ân anh-tài. »
Chàng nghe hết mấy nhời kẽ-lẽ,
Rắng : « Anh-thư định kế rất mầu ;
« Mai, ngày, nào đã chắc đâu ?
« Khéo thiêng-thiêng miệng, về sau cũng nhớ ».
Nàng mở túi, liền đưa tiền lại,
Rắng : « Nhà làm tạm hãy chia đôi ;
« Mỗi người chăm việc một nơi,
« Thiếp trong canh-cửi, chàng ngoài thư-
[công].

« Bao giờ trả nợ xong đăng-hỏa,
« Bấy giờ xin yến-hạ cùng chàng ;
« Phòng loan, nay chờ vội vàng,
« Biết lười nữ-chức, trễ tràng thư-văn.
« Nhời nguyện-ước khó-khăn làm vậy,
« Dám xin chàng nhớ lấy như biển ;
« Kẻo còn tủi phận, hờn duyên,
« Kẻo còn nghĩ nỗi sang hèn, những căm ».
Chàng hiểu ý, mừng thầm mọi nỗi,
Biết là tay tướng-nội hiền-thê ;
Cứ gì rằng nói mới nghe,
Tự mình liệu trước khi về cùng nhau.

Rắng : « Nhời ấy khéo đâu như ý,
« Cùng một lòng, một chí như in ;
 Phòng trong đóng cửa cài then,
« Phòng ngoài, xin cứ bút nghiên giốc lòng.
« Nếu không trả nợ xong đèn sách,
« Còn mặt nào đối khách hồng-nhan ?
 Một nhời nàng đã giao-đoan,
« Thề lòng vàng tạc, muôn vàn dám sai !
 Xin ai cũng như ai quyết-đoán,
 Chớ như nhời nói đoạn lại quên !
 Hễ là có chí thì nên,
« Xưa nay nhân định, thắng thiên còn truyền ». .
Đôi bên quyết gan liền chí giữ,
Thực vững nhời quân-tử nhất ngôn ;
 Nàng thì giữ tấm lòng son,
Chàng thì học-vấn thần-hôn chuyên cần...
 Ngày thăm thoát khoa xuân vừa mở,
 Chàng gặp khoa hăm hở công-danh ;
 Định ngày lều chiếu đăng-trình,
Gọi nàng ra mới định-ninh rặn rò.
Rắng : « Siết kẽ công-phu lận-đận,
« Quá thương nhau, nên bận chút lòng ;
 Mừng nay gặp hội mây rồng,
« Lèn đường quyết trả thư-công bấy chầy.

« Xin nàng vũng đêm ngày một già,
« Được tin mừng cho thỏa kiếp sinh ;
« Bồ công kén cá, chọn canh,
« Bồ công ngày vắng, đêm thanh đợi chờ.
« Đâu dám chắc từ giờ, nói trước,
« Nhưng cũng may, may được như nhời ;
« Có mình mà cũng nhờ trời,
« Trời nào nỡ phụ những người hảo-tâm.
« Nhờ lượng cả đức-âm nhường ấy,
« Chắc có phần trông cậy ngày nay ;
«Những như tài học nhường này,
« Đã đâu dám chắc rằng : hay cả mười». —
« Lòng cảm-tạ mấy nhời gửi lại,
« Chỗn quê nhà xin hãy đợi tin ;
« Sau này bằng được quả nhiên,
« Khách trần đổi dạng người tiên cũng mầu».

— Nàng rằng : « Chớ nói lâu dài truyện,
« Điểm ngày nay đã đến kỳ thi ;
« Tin mừng bằng chẳng thấy chi,
« Thiếp bằng như truyện khách đi qua đường».

Chàng nghe hết tỏ tường sự nhẽ,
Bước lên đường, mọi vẻ lo âu ;
Khoa danh ví chẳng chắc đâu,
Thân cây đã héo, lại rầu đến hoa.

Đành để già bước ra từ đấy,
Lúc lâm-kỳ, liệu bảy, lo ba ;
 Lăm lăm giật giải quyết-khoa,
Vào kỳ đệ nhất, vừa ra bảng rồi.
 Mong dần mãi, tới hồi đệ nhị,
Sức vãy vùng cá lý hóa long ;
 Thi kỳ đệ nhị đã xong,
Còn vào kỳ nữa, mới mong tin mừng.
 Nghĩ sau trước, tung bùng rộn rã.
 Đỗ khoa này, nợ trả may xong ;
 Có khi trời cũng chiều lòng,
Bõ công cho khách má hồng bấy nay.
 Kỳ đệ tam, tính ngày đã đến,
Duyên ưa may, lại bền bảng đề ;
 Rõ ràng mắt thấy, tai nghe,
Xướng danh, mới gửi tin về nhà hay.
 Công học tập, từ đây trắng nợ,
Việc gia-đình, còn nhớ tao-khang ?
 Ví bằng chưa đỗ nhỡ nhàng,
Tủi duyên-phận, lại bẽ bàng với ai.
 Bạn đồng-song, nào người thua trước ?
 Nỗi mình đây cũng được vẻ vang
 Hết nghè lên mặt quan sang ,
 Hết nghè làm bộ giỏi-giang, khoe tài.

« Thôi mình cũng ơn trời, hưởng phúc,
« Trách chi ai : trong lúc khốn cùng ;
« Việc nhà, nay hãy tính xong,
« Việc ngoài, nào đã có công đâu thừa,
« Nào gia-bộc, kíp đưa hỉ-tín,
« Bức thư này gửi đến quan bà ;
« Bảo người dọn cửa, dọn nhà,
« Nay mai giết lợn, giết gà, vinh-quy ».
Nàng chiếc bóng, từ khi tiên-biệt,
Chực tin thi, chưa biết nhường nào ;
Có khi hồi-tưởng công-lao,
Nhớ nhà muôn nỗi, tiêu-hao trăm đường.
Mong ai được trời thương có phận,
Bồ công minh lận-đận bấy lâu ;
Vì dù lại đến khoa sau,
Kiếp tu thêm nặng, nỗi sâu còn dai.
Tinh lẩn-thẩn đường ngồi tựa bóng,
Ngoài cửa hiên, nghe động tiếng người ;
Đưa tin mừng, nói mấy nhời :
« Trình bà sắm sửa, quan tôi sắp về ».
Nàng từ lúc, được nghe tin nói,
Mừng siết bao như cởi tấm lòng ;
Mừng về nỗi bạn đã xong,
Lại mừng giao-ước, nên còng hoàn-thành :

« Rầy tin đỗ, phân-minh đích thực,
« Việc nhà ta phải mật thư về ;
« Nỗi niềm kẽ hết chàng nghe,
« Ba năm giao-ước như y một nhời.
« Việc khai-hạ giúp người mới đỗ,
« Săn trâu bò, còn có lo chi ;
« Hồi trang, ta liệu tính đi,
« Để nhời từ - biệt, đợi khi trùng-phùng ».
Lúc đứng giậy, sương sùng gửi lại,
Dặn người nhà nói với tình-quân :
Rắng : « Lâu nay, thiếp xuống trần,
« Cung trăng, rày đã tới tuần lên tiên.
« Tình tưởng nhớ, tạm yên để già,
« Nỗi khuê-phòng dành đã người sau ;
« Ví bằng, nhớ đến ơn sâu,
« Chẳng bao lâu, lại gặp nhau đó mà ».
Nhời dặn lại, bước ra đi thẳng,
Dặm trường-đình, đẳng đẳng ruồi xe ;
Roi câu chỉ lối đường về,
Săm sắm thẳng bước, trông quê quán nhà.
Liễu nhớ mặt, thuốt tha cành đón,
Hè quen người, rủ ngọn hoa chào ;
Cánh đồng rộng, bức đồi cao,
“Nghênh-xuân” quán trước, lối vào còn
[nguyên.

Nỗi nàng đã đành yên, trở gót,
Nỗi chàng về, chua sót ngần ngơ ;
Vinh-quy hồi trống, ngả cờ,
Kẻ mong mừng mặt, người chờ hỏi thăm.
Bấy lâu những giai-âm còn ngại,
Thực bảy giờ, hiện tại người về ;
Việc nhà chàng gần mọi bề,
Thấy tin người mách, nàng về cung-tiên.
Nỗi cơn giận, trăm phiền, nghìn nỗi,
Giải mũ bay, vạt áo bơ phò ;
Nhìn thư-viện, ngó phòng thưa,
Bóng xiêm người cũ, bảy giờ tìm đâu.
Tưởng hoan yếu, cùng nhau hợp mặt,
Ai ngờ nay giấu khuất cung tiên ;
Với nhau trong lúc lo phiền,
Rầy khi sung sướng, chẳng nhìn thấy nhau,
Duyên số, bởi vì đâu, hóa phụ ?
Biết quỳnh-đài, ngọc-vũ nơi nao ?
Cung trăng, cách mây từng cao ?
Quyết lên mà hỏi thấp cao sự lòng.
Tưởng những lúc thư-công, nữ-chức,
Thẹn vì tình lại bức về duyên ;
Kiếp này ôn nặng chưa đền,
Làm thân trâu, ngựa, khẩn-nguyễn lai sinh.

Thôi công việc gia-đình mừng rõ,
Cái buồn này làm nhõ sự vui ;

Trách mình, còn dám trách ai,
Yến-diên trả nợ miệng đời cho qua.

Châu-Long đã lánh xa quán-ngụ,

Rao tìm về cung-phủ chàng Dương;

Tưởng từ cách chốn huyền-đường,
Lý, đào biết đã mẩy hàng nở hoa.

Đông đủ mặt, một nhà nhởn nhở,

Nỗi nắng mưa, biết có bình an ;

Mình nay trải bước quan-san,

Có hay nhà cũng phàn-nàn đến chăng ?

Lần thường nguyệt, vùng trăng sáng rõ,
Gác thửa phong, ngọn gió thảnh thoảng ;

Thân mình, nay cách một nơi,

Trăng trong, gió mát, những người nào thay ?

Chắc huyền-tể thường ngày nhớ bạn,

Cũng vì ai, oán-thán, lo phiền ;

Vụng về một ả thuyền-quyên,

Biết rằng nuôi bạn, có nên chăng là ?

Siết kẽ nỗi, nghĩ xa đoán phỏng,

Lòng những mong cho chóng tới nhà

Đường xa, bụng những lo xa,

Non sông, nghìn dặm biết nhà có hay ?

Đầy trước mắt, rẫy cày xanh tốt,
Đoái sau lưng cao ngút non thiêng ;
 Nơi râm khách, mỗi tinh riêng.
Nay tân-khoa hẳn trống chiêng tới nhà.
Lòng cảm cựu, tình xa có thấu ?
Bởi vì ai nên giấu bấy nay ;
 Nợ tình, sót mướn, thương vay,
Những nơi chăn gối, biết rày có ai ?
Thôi những truyện đường dài sá nói,
Ngành trông ra tới cõi huyện nhà ;
 Ba năm tuyết ruộm sương pha,
Rồi đây hẳn họp một nhà yến anh.
Nhác trông chốn huyện-thành nếp cũ,
Cảnh âm-sầm vẫn thú phong-quang ;
 Lầu son, phủ tía nghênh-ngang,
Xuống xe rạo cảnh, phố hàng như in.
Linh gác cửa thoát nhìn thấy bóng,
Báo quan bà ra cổng rước mời ;
 Chính-phòng chào chửa rút nhời,
Thứ-phòng ra tiếp, đón mời cùng đi.
Rắng : « Cách mặt từ khi xa vắng,
« Trải nhường bao mưa nắng công lao ;
« Có đâu sớm mận, tối đào,
« Càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người !

« Nay tu đã vẹn mười quả phúc,

« Vẻ gương trong, giữa lúc ra về ;

« Non sông đinh lại nhời thè,

« Một người vẫn một, hai bè vẹn hai.

« Danh-tiết đáng nhường ngôi thứ nhất,

« Chúng tôi nay chỉn thật thua tài ». —

Dứt nhời, nàng đỡ lấy nhời,

Rắng : « Xin hai chị chờ cười đòn em.

« Phận là dưới, ăn thèm, vác nặng,

« Công việc nhà, mưa nắng bấy nay ;

« Chắc nhờ hai chị đỡ thay,

« Việc ngoài sai khiến, em nay dám nài.

« Xin hai chị gửi nhời quan cả,

« Rắng : em nay vàng đã tới nhà ;

« Chúc mừng hai chữ vinh-hoa,

« Giám sai nhời, lúc bước ra đặng dò ».

— Quan thấy nói, mừng cho bạn cũ,

Lại mừng : xong nghĩa-vụ nàng ba ;

Trông ơn từ thủa bước ra,

Tới nay xong việc vừa ba năm tròn.

Châu-Long mới ôn-tồn gửi lại,

Rắng : « Tôi nay phận gái nàng hầu ;

« Vàng ra thất-tiết bấy lâu,

« Rầy xin sớm chực, chưa chầu dám sai » !

« Dương rằng : « Dê cõi đòi mấy mặt,
« Đứng nữ-nhi, mà thực tài-hoa ;
« Nặng nhời : « thất-tiết », nghĩa xa,
« Kinh-quyền đủ mặt, người ta ai bì ? »
— Nàng rằng : « Lúc ra đi, có rặn,
« Hắn lòng chàng ân-hận chưa quên ;
« Rặn bao giờ, bạn đỗ lên,
« Tiêu dùng tiền bạc, ta nên đỡ đần.
« Nay đương lúc gió xuân đặc ý,
« Tiệc ăn mừng vui vẻ sôn sao ;
« Quan cho đêm lê mừng vào,
« Chắc coi như gấm, khác nào thêm hoa ».
Quan liền rục người nhà dâng lê,
Nỗi bạn chơi kẻ lề gót đầu :
« Vinh hoa, kẻ trước, người sau,
« Việc xong, còn nhớ, nghĩa nhau, xin mời .
Lưu thấy nói, thở dài, than vãn.
Rắng : « Quan Dương là bạn thủa xưa ;
« Nặng lòng nhớ nghĩa bơ vơ,
« Cơm cà buổi nọ, bao giờ dám quên.
« Nếu mình chẳng làm nên danh-giá,
« Cũng coi như khách lạ qua đường ;
« Hồi ơi ! Cảm chút tình thương.
« Mặt nào còn lại tơ vương bạn bè !

« Song đã vậy, dám chê, xin nhận,
« Khỏi phụ lòng ân-hận với ai ;
 « Bảo người quan ở đền mai,
« Việc xong, ta sẽ sang chơi, cùng về ».
Đồng vâng lệnh, dừng xe đón khách,
Đợi ngày mai minh-bạch nói tường ;
 Rắng : « Quan tôi đón ngài sang,
« Dám xin qua tôi huyện-đường mua vui ».
Lưu nghẽ bụng ngâm ngùi dựa cửa,
Nửa muốn đi lại nửa muốn dừng ;
 Nhạt phèo, tình nghĩa đứng đứng,
Bâng khuâng khôn biết nhẽ đứng, nhẽ nén.
 « Ta mà quyết chẳng lên xe đón,
« Giống như ai cũng bọn bạc-tình ;
 « Àu là cứ chút lòng thành,
« Sang chơi qua, thử tình-hình xem sao ?
« Vả những lúc ra vào chầu chực,
« Lòng chúa quên túc-bực mắng hoài ;
 « Giờ sang, đổi mặt, đàn dài,
« Cho công-chúng biết rằng : tài trượng-phu.
 « Sá chi để hiềm thù bên già,
« Tiếng sao nên kẻ cả trong đời ?
 « Chơi thì vâng biết rằng chơi,
« Xem tình cù-sử thói đời ra sao ? »

Truyền linh xuống rục nào gia-hạ,
Rắng : « Ta nay, quan cả rước mời ;
 « Chiều lòng, ta cũng sang chơi,
« Việc nhà bay cứ trông coi như thường ».
Dứt nhời, bước lên đường quan-lộ ;
Chẳng bao lâu tới phố huyện-thành ;
 Ngựa xe đón rước linh-đình,
Quan Dương áo, mũ, ra thành đón tin.
 Vừa độ tới, thoát nhìn thấy mặt,
Bước xuống xe, tay bắt mặt mừng ;
 Đôi bên chào hỏi tung-bừng,
Xem chiều quý-trọng, khác chừng năm xưa.
Nhà sanh sự lính đưa dẫn trước,
Quan Dương truyền pha nước dung lên,
 Rõ ràng chủ, khách đôi bên,
Hai tình thân-thiết, một nền đinh-chung.
 Quan Dương mới thong-dong tiếp truyện,
Khách tàn-khoa kể đến sự mình ;
 Bao nhiêu những nỗi bất-bình,
Giữa lường gấp bạn, sự tình trước sau :
 « Từ khi đỗ cùng nhau xa cách,
 « Tủi phận mình dám trách người tiên,
 « Tiếc thay ! Duyên chẳng gấp duyên,
 « Người trần sánh với phẩm tiên được nào ?

Niềm tâm-sự tiêu-hao, ngán nỗi,
« Tình anh em, gửi nói giải bầy ;
 « Ngâm như lúc tới sân này,
« Tấm thân, còn biết có rầy nữa chăng ?
« Thôi thế-sự bất bằng nhường ấy,
« Xin phép quan, đứng giậy lui ra,
 « Lạ gì : Những thói người ta,
« Đón đưa đầu lưỡi, ai là khác ai ? »
-- Dương nghe nói mỉm cười đáp lại,
Rắng : « Quan anh, xin hãy dỗng ngồi ;
 « Cõi đời năm, bầy hạng người,
« Phải đâu ai cũng như ai mà rắng ?
 « Nhân nay tiệc vui mừng mấy chốc ,
« Tiện mua vui, dung cốc rượu mời ;
 « Há rắng : hép thú chơi bời,
« Xin cho tiện-thiếp lên mời tân-khoa ».
Liền truyền gọi nàng ba tiểu-thiếp,
Rắng : « Ta nay nghênh tiếp cố giao
 « Tình tư-thiết, nghĩa tất-giao,
« Vậy đem ái - thiếp lên chào gia-tân ». —
Châu-Long thấy phu-quân có mệnh,
Điểm phấn, son, tề - chỉnh dung - nghi ;
 Ngại ngùng giữ chốn phòng vi,
Vâng nhời chàng gọi, ra đi tiến trình.

« Nực cười nỗi sự mình, sự lạ,
« Lại buồn cười cho cả tân-khoa !
 « Nồng lòng chẳng biết nghĩ xa,
« Mắc mưu, phải tiếng đã ba năm chầy.
 « Nay lại tới chốn này làm khách,
 « Vẫn còn lòng oán trách chưa thôi ;
 « Tưởng chừng biết truyện đầu đuôi,
« Cũng nên để bụng, buồn cười ngượng thay.
 « Bây giờ đã nhường này tách - bạch,
 « Bước tới đây, là khách nhà ta ;
 « Đã nhời quân - tử tuyên ra,
« Nhẽ đâu có nhẽ rằng ta trái tình ».
 Dời gót ngọc, nghiêng mình ra cửa,
 Đạo bước lên tới giữa sảnh-đường ;
 Mặt lại nhìn mặt tỏ tường :
« Chào tân-khoa mới bên làng sang chơi.
 « Nay tiện-thiếp lĩnh nhời quân-tử,
 « Gọi ra đây, xin cứ lên hầu ;
 « Tàng hình, ăn tướng bấy lâu,
« Kính theo quân-tử, trước sau một nhời ».
 Lưu nghe nói, rụng rời, kinh - ngạc,
 Vội đứng lên hồn lạc, phách siêu ;
 Nghĩ mình hổ thẹn trăm chiều,
Cám lòng bạn cũ, bao nhiêu là tình.

« Đội ơn - đức, ngọc thành quân-tử,
« Sá chi mình vào ngũ tiểu-nhân ;
 « Khẩu đầu lạy tạ trước sâu,
« Chút thân nhỏ mọn, trông ơn bể, trời ».
 Dương vội đỡ lấy nhời gửi lại,
 Răng : « Tâm-giao lợ phải tạ từ ;
 « Trăm năm còn nghĩa thiết-tư,
« Cớ chi thâm-trách làm như thói thường ? »
 Liền rục rã công - đường thiết yến,
 Giạo chén mời, cho đến canh khuya,
 Rầy hiển - đạt lúc hàn-vi,
Chén nồng, chén nhạt, thiếu chi truyện trò ?
 Trong đạo nghĩa giao - du nhường ấy,
 Truyện kỳ - quan chép lấy làm gương,
 Chớ đem bụng già tầm-thường,
Lấy tình nhỏ mọn, mà lường cao sâu.....

Hết





Vịnh Châu-Long

Cõi đời, hồ dẽ mây cõi Châu?
Rوم lúa, ba năm, vừng một mầu;
Quan huyện, việc sai, đành hả giã,
Thầy nha bén băng, sắp lên râu.
Vợ chồng thay đổi, duyên nồng nhạt,
Bầu bạn yêu thương, nghĩa trước sau.
Tây, Bắc, còn khi con biên - cài,
Tiêng thơm dài mãi suốt nghìn thâu....



DÂN - LUẬT

(CODE CIVIL)

LÀM DÂN PHẢI BIẾT
DÂN - LUẬT, CÓ BIẾT
LUẬT MỚI ĐỦ TÙ
CÁCH LÀM DÂN,

Giá một bộ :

chữ tay và
quốc-ngữ..... 1\$70
quốc-ngữ..... 0\$60

■ Hồi tại : Nhà in ■
NGÔ - TÙ - HẠ
24 - 46, phố Nhà - Thờ,
HANOI

NHÀ IN NGÔ-TỬ-HẠ

24 - 46, Rue Lambot — Hanoi

— Giây nói số 262 —



Các thứ sách học
(manuels scolaires)

LỚP {
Đồng - ấu (*cours enfantin*)
Dự - bị (*cours préparatoire*)
Sơ - đẳng (*cours élémentaire*)

Các thứ tranh treo trong các lớp học
(Tableaux muraux)

BÁN ĐÚ {
1º) Làng xóm — Le Village
2º) Việc làm ruộng — La Rizière
3º) Công nghệ — Les Métiers
4º) Thành phố — La Rue
5º) Những tiếng — Les Termes
dùng trong khoa- Géographiques
học địa-đư
6º) Ngoài đường — Sur la Route

NHẬN IN {
Các thứ sổ sách — Nhật trình chữ tây
quốc - ngũ - chữ nho — thạch - bản



Thư từ gửi cho M. NGÔ-TỬ-HẠ,
Nos 24 - 46, Rue Lambot — Hanoi
Adresse télég. NGOTUHA, Hanoi

In tại nhà in NGÔ - TỬ - HẠ
24 à 46, Rue Lamblot — HANOI
1934

