

# Illustreret Tidende.



Nr. 21.]

Udkommer hver Søndag.

— Kjøbenhavn den 19. Februar 1860. —

2 Kdlr. Qvartalet.

[1<sup>te</sup> Bind.

## Indhold.

Christian Birch-Reichenwald. — Jurister. — Udlænde. — En Angdomsperiode af Jørgen Dniisil. — Fjælballet i Casino den 9de Februar 1860. — Fættelavn. — Meddelelser af bladet Jættede.

### Christian Birch-Reichenwald.

Christian Birch-Reichenwald er født den 4de Januar 1814 paa Blafjer Stands i Sorums Præstegjæld, Akerhus eller Christiania Stift, af Forældrene daværende Capitain, nu Generalkrigscommissair Paul S. Birch og Anna Catharina Stenerien, Datter af Vofjoged Thomas Stenerien. Han forenede igjen Farfaderens Navn Reichenwald med Navnet Birch, som Faderen havde antaget efter en Dntel hos hvem han var bleven opdraget. I Aaret 1818 blev Faderen ansat som Generaladjutant og Chef for den nerske Armees Commando i Stockholm, og Familien fulgte ham da hid. Her i Sverigs Hovedstad tilbragte nu Birch-Reichenwald syv af sine Barne-Aar, og trods hans spæde Alder gjorde hans usædvanlig tidlige Udvikling, at han allerede dengang kunde lægge Grundboelden til det noie Kjendskab til Broderrigets Ferholde, som han siden har udviklet. I 1824 blev Faderen forflyttet som Generalmajor og Commandant til Trondhjem, hvor Sønnen da blev indjat i Byens Cathedral-Skole, der paa den Tid bestyredes af den lærde, men noget vedantiste Rector Engelbrecht Boye. Den 10aarige Dreng kom ind i første Classe (Skolen havde dengang kun 3 Classer) og udmærkede sig der ved sin Fliid og ualmindelige Evne snart saaledes, at han efter et Fjerdingaars Forløb kunde maale sig med de Bedste. Hvad der, efter hans læreres Vidnesbyrd, allerede dengang udmærkede ham, var hans tidlige Modenhed og Memestekundskab, forenet med Beskedenhed, og han ansporede den hele Classe til Fliid. Han gennemgik de øvre Classer paa samme udmærkede Maade, indtil han i Aaret 1830 blev dimitteret til Universitetet i Christiania, hvor han tog Examen artium med Hovedkarakteren Laudabilis præ ceteris. Med den ham egne Iver og rolige Klarhed gif han nu frem paa den academiske Bane, som han ogsaa uvidede ved et andet nordist Universitet. Under nogle Maaneders Besøg i Upsala (1831) lod han sig nemlig der indskrives som Student, og hørte der Forelæsninger af Geijer, Atterbom og flere af dette Universitets berømte Lærere. Kommen tilbage til Christiania valgte han det juridiske Studium, og i December 1834 afsløvede han juridist Examen med bedste Character. Han traadte nu (1835) ind i Statskjenesten som Copist i Justits-Departementet, hvor hans ualmindelige Dygtighed snart gjorde sig saa gjældende, at han allerede 1837 blev constitueret Bureauchef; som Bevist paa, i hvilken Grad han alt da havde vundet sine Forfatters Tillid, kan anføres, at da Justits-Departementets daværende Chef skulde forlade dette og overtage Departementet for Kirke- og Underviisningsvæsenet, gjorde han til Betingelse, at Birch-Reichenwald skulde følge med. Dette skete ogsaa, Birch-Reichenwald blev 1839 forflyttet til Kirke-Departementet som Bureauchef, og her udviklede hans Virksomhed og Betydning sig saaledes, at han i Mai 1841 blev udnævnt til Expeditionssecretair sammesteds. Smidertid havde han i 1838 giftet sig med Jacobine Mofjeldt (en Datter af senere afdøde Statsraad Mofjeldt), med hvem han endnu lever i et lykkeligt Ægtefælskab og som har skænket ham en Søn og en Datter. Medens han i Departementet med Kraft og Iver vørg-

tede sine egentlige Embedsforretninger, toges hans afsidege Dygtighed ogsaa i Beslag for communale Ombud. Saaledes var han fra 1843 til 1846 Medlem af Christiania Formandskab og det sidste Aar dets Ledfører. Men snart kaldtes han til en større og mere selvstændig Embedsvirksomhed. I Januar 1847 blev han, ifkun 33 Aar gammel, udnævnt til Amtmand i Smaalshenes Amt, og tog som saadan Besig i Kjøbstaden Moss. Samme Aar blev han for denne By i Forening med Drotak ublaaret til Repræsentant ved 1848 Aars Storting, i hvilket han deltog. Ligeledes var han ved 1854 Aars Storting Repræsentant for de samme Byer. I sit Amt virkede han med flede mere udviklet Energi og Dygtighed; hans frugtlose Optraeden, hans ligefremme Væsen, hans varme Interesse for Districtets Vel erhvervede ham Land-Mnuens Kjærlighed i hoi Grad, og det var med dybt følt Svær den saae ham drage bort, da han i 1855 udnævntes til Amtmand i Akerhus Amt. Denne Forflyttelse var ham vel især smilelig, fordi han nu kunde tage Besig i Christiania, og herved i denne Hoved- og Universitetsstad vinde mere Næring for sin for alle aandelige Interesser aabne Sjæl. Hans Embedsvirksomhed blev i dette mere vidtløftige Amt fremdeles udviklet og prøvet, ligesom hans anerkjendte Duelighed og klare Overblik over Sagerne gjorde ham til et søgt og virksomt Medlem af allehaande offentlige Commissioner og Bestyrelser. Saaledes blev han 1855 Formand i en Com-

mission angaaende Børnepligts- og Sections-Væsenet, i Inspectionen for Bods-Fængslet ved Christiania, og i Directionen for Jernbanen til Mjøsen, hvilken sidste Function han dog atter fratraadte i Decbr. f. A. I 1858 blev han Formand i Bestyrelsen for de nye Jernbaner. Trods alle disse practiske Gjøremaal, fandt han endnu Tid til at virke for skøn Kunst, ved i samme Aar at indtræde som Formand i Directionen for Christiania Theater.

Allerede længe havde Kong Oscar været opmærksom paa Birch-Reichenwalds store Dygtighed som Embedsmand og Administrator, og havde som Tegn paa sin Anerkjendelse deraf i 1855 udnævnt ham til Ridder af St. Olavs Ordenen, ligesom i 1857 til Commandeur af samme Orden. Men endnu mere vandt Birch-Reichenwald hans Søns, Kronprindsregentens, senere Kong Carls Tillid og Bevaagenhed, og denne kaldte ham endelig den 16de December 1858 til Statsraad, til Medlem af sin norske Regjering. Denne Udnævnelse fremkaldte derefter, af Karfager, som det her ikke er Stedet at udvikle, adskillig Storm i Pressen, men denne tomme Larm har nu forlængst lagt sig, og er bleven afløst af den almindelige Overbeviisning om, at Kongens Tillid her er faldet paa den Rette, og at Norge i Birch-Reichenwald har en ligesaa trofast og heiljert, som kloog og dygtig Talsmand ved sin unge Konges Side.

— 4



Christian Birch-Reichenwald.