

Teergeachte Heer Surya Ningrat.

Uwe brieven van 26/Sept 18 bleven tot heden onbeantwoord omdat er heel wat inwendige strijd noodig was voor ik tot een beslissing kon komen.

Sedert jaren onderzoek ik dat mijne denk beelden betreffende eene ontwikkeling van den indischen Archipel zoo zeer verschillen van die onzer politici en van Jong-Java dat wuchtbaar samenwerken onmogelijk was en zoo trok ik mij terug uit deze beweging met het voornemen voortaan slechts een belangstellend toeschouwer te zijn.

Wat die rust werd ik onlangzams door eenige studenten gerukt en nu u voort met uwe waag konst is het wellicht een aanwijzing dat het beter is niet te blijven zwijgen.

Ik ben dus bereid aan uw verzoek te voldoen als u bereid is gedachten te publiceren, die vermoedelijk nog al in strijd zullen zijn met uw eigen opvattingen.

uw gachtend

J. H. Kuhlhorst

Brillhoren

Prins Hendriklaan

Willa Lonnhof

MUSEUM TAMANISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

01. D42