

DS
556.38
D3
1973
3





Digitized by Google



VĂN HÓA TÙNG THƯ SỐ 54

ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ

LỤC TỈNH NAM-VIỆT

Dịch-giả

Tu Trai NGUYỄN-TẠO

Cử-Nhân Hán-Học

TẬP HẠ

AN-GIANG HÀ-TIÊN

(Tái bản, có sửa chữa và in kèm nguyên-tác bằng Hán-văn)

NHA VĂN-HÓA

PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC-TRÁCH VĂN-HÓA

tái bản

1973

VĂN HÓA TÙNG THƯ SỐ 54

ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ

LỤC TỈNH NAM-VIỆT

Dịch-giả
Tu Trai NGUYỄN-TẠO
Cử-Nhân Hán-Học

TẬP HẠ
AN-GIANG — HÀ-TIÊN

(Tái bản, có sửa chữa và in kèm nguyên-tác bằng Hán-văn)

NHA VĂN HÓA
PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC-TRÁCH VĂN-HÓA
tái bản

1973

MỤC LỤC

TỈNH AN-GIANG

Phân dã	2
Kiến trí diện cách	2
Hình thể	8
Khí hậu	9
Phong tục	9
Thành trì	10
Học hiệu	12
Hộ khẩu	12
Điền phú	12
Sơn xuyên	12
Cổ tích	30
Quan tấn	32
Dịch trạm	35
Thị điểm	35
Cầu	36
Độ	36
Đê yên	37
Từ miếu	37
Tự quán	38
Nhân vật	39
Liệt nữ	41
Thổ sản	42

TỈNH HÀ-TIÊN

Phân dã	48
Kiến trí diên cách	48
Hình thế	51
Khi hậu	52
Phong tục	52
Thành trì	53
Hộ khẩu	54
Điền phú	54
Sơn xuyên	54
Biên	62
Cổ tích	66
Quan Tấn	68
Dịch trạm	70
Thị điểm	71
Từ miếu	71
Tự quán	73
Lăng mộ	74
Nhân vật	74
Liệt nữ	76
Thổ sản	76

[1 a] TỈNH AN-GIANG

Từ đông đến tây cách 94 dặm, từ nam đến bắc cách 150 dặm. Từ tỉnh lỵ qua phía đông đến Tiền-Giang giáp giới huyện Kiến-Phong tỉnh Định-Tường 48 dặm ; qua phía tây đến giới hạn huyện Hà-Châu, Kiên-Giang, Long-Xuyên tỉnh Hà-Tiên 46 dặm ; phía nam đến biển 108 dặm ; phía bắc đến giới hạn 2 bảo Tấn; An, Bình-Bi thuộc Cao-Man 42 dặm ; phía đông-nam đến giới hạn 2 huyện Vĩnh-Bình, Tuân-Nghĩa tỉnh Vĩnh-Long 196 dặm - phía tây-nam đến giới hạn tỉnh Hà-Tiên 75 dặm ; phía đông-bắc đến giới hạn tỉnh Định-Tường 26 dặm ; phía tây-bắc đến cảnh-giới [1b] Cao-Man 44 dặm. Từ tỉnh đến kinh-đô 2300 dặm.

PHÂN-DÃ

Theo thiên-văn, phân dã sao Dư-Quý vị thứ sao Thuần-thủ.

KIẾN TRÍ DUYÊN CÁCH

Nguyên xưa là đất Tầm-Phong-Long của Chân-Lạp. Bản-
Triều đời vua Thế-Tôn Hiếu-Võ Hoàng-Đế năm (Đinh-sửu) thứ
19 (1757), vua nước Chân-Lạp là Nặc-Tôn đem dâng, đặt làm
đạo Châu-Đốc. Đời Gia-Long xét đất ấy còn bỏ trống, mộ dân
đến ở gọi là Châu-Đốc tân-cương, đặt chức Quản-đạo thuộc
tỉnh Vĩnh-Long quản hạt. Năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832) chia
đất ấy ra làm 2 phủ: Tuy-Biên, [2a] Tân-Thành và đặt 4 huyện:
Tây-Xuyên, Phong-Phú, Đông-Xuyên, Vĩnh-An (Tây-Xuyên
Phong-Phú thuộc phủ Tuy-Biên; Đông-Xuyên, Vĩnh-An thuộc
phủ Tân-Thành). Đặt tỉnh An-Giang, đặt một Tổng-Đốc gọi là
An-Hà Tổng-Đốc, thống trị cả hai tỉnh An-Giang và Hà-Tiên;
lại đặt 2 ty Bố và Án. Năm thứ 16 (1835), lại lấy đất Ba-Thắc
đặt thêm làm phủ Ba-Xuyên, và đặt 3 huyện: Phong-Nhiều,
Phong-Thạnh và Vĩnh-Định thuộc theo đó. Năm thứ 20 (1839)
đặt thêm huyện An-Xuyên thuộc phủ Tân-Thành thống hạt.
Năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842) trích phủ Tĩnh-Biên và huyện Hà-
Dương của tỉnh Hà-Tiên đổi thuộc về tỉnh này. Năm thứ 4 (1844)
lại lấy huyện Hà-Ấm cải thuộc phủ hạt. Năm Tự-Đức thứ 3
(1850) dẹp phủ Tĩnh-Biên và huyện Hà-Ấm đem qui về huyện
Hà-Dương kiêm nhiếp mà thuộc về phủ Tuy-Biên quản hạt.
Còn 2 huyện Phong-Thạnh và Vĩnh-Định do phủ Ba-Xuyên
kiêm-nhiếp. [2b] Năm thứ 6 (1853) đem huyện An-Xuyên qui
về phủ Tân-Thành kiêm-nhiếp. (*Tỉnh này lãnh 3 phủ, 10 huyện*).

PHỦ TUY-BIÊN

Ở đông nam tỉnh thành 27 dặm : đông đến tây cách 105 dặm, nam đến bắc cách 71 dặm. Phía đông đến huyện-giới Đông-Xuyên phủ Tân-Thành 5 dặm ; phía tây đến huyện-giới Hà-Châu tỉnh Hà-Tiên 100 dặm ; phía Nam đến huyện-giới Long-Xuyên tỉnh Hà-Tiên 62 dặm ; phía bắc đến huyện-giới Đông-Xuyên phủ Tân-Thành 9 dặm. Nguyên trước là đất 2 huyện Vĩnh-An, Vĩnh-Định của tỉnh Vĩnh-Long. Năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832) chia đặt làm phủ này, kiêm-ly huyện Tây-Xuyên, thống-hạt huyện Đông-Xuyên ; năm thứ 20 (1839), cải huyện Phong-Phú ở phủ Tân-Thành làm thống-hạt của phủ này. Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) bỏ phủ Tĩnh-Biên, lấy huyện Hà-Dương kiêm lý huyện Hà-Ấm mà do phủ này thống hạt. [3a] Cộng 4 huyện, 12 tổng, 110 xã thôn phường phố.

HUYỆN TÂY-XUYỀN

Đông đến tây cách 33 dặm, nam đến bắc cách 71 dặm. Phía đông đến huyện Đông-Xuyên 5 dặm ; phía tây giáp huyện Hà-Dương 28 dặm ; phía Nam đến huyện giới Long-Xuyên 62 dặm và phía bắc đến huyện giới Đông-Xuyên 9 dặm. Nguyên trước là đất huyện Vĩnh-Định và thổ-huyện Ngọc-Luật ở phía tây Hậu-Giang. Năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832) mới chia tách ra huyện này thuộc phủ kiêm lý. Đến năm thứ 20 (1839) đem thổ-huyện Ngọc-Luật nhập vào huyện hạt này. Có 3 tổng, 38 xã thôn phố bang.

HUYỆN PHONG-PHÚ

Ở đông nam phủ hơn 50 dặm. Đông đến tây cách 50 dặm, nam đến bắc cách 65 dặm. Phía đông đến huyện giới An-Xuyên

phủ Tân-Thành 6 dặm ; phía đông đến huyện giới Kiên-Giang tỉnh Hà-Tiên 44 dặm ; phía nam đến huyện giới Vĩnh-Định phủ Ba-Xuyên 3 dặm ; phía bắc đến 2 huyện giới An-Xuyên và Tây Xuyên 62 dặm. Nguyên trước là đất huyện Vĩnh-Định và thổ-huyện Điều-Môn. Năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832) phân tách ra thì tên huyện Vĩnh-Định cứ để như cũ mà thuộc phủ Tân-Thành thống hạt. Năm thứ 20 (1839) cải lại tên huyện này, lại lấy thổ-huyện Điều-Môn nhập với huyện này mà thuộc phủ Tuy-Biên thống hạt. Lãnh 3 tổng, 31 xã thôn.

HUYỆN HÀ-DƯƠNG

Ở tây nam phủ 40 dặm. Đòng đến tây cách nhau 68 dặm, nam đến bắc cách nhau 73 dặm. Phía đông đến huyện giới Tây-Xuyên 44 dặm ; phía tây đến huyện giới Hà-Châu tỉnh Hà-Tiên [4a] 24 dặm ; phía nam đến huyện giới Kiên-Giang tỉnh Hà-Tiên 38 dặm ; phía bắc đến huyện giới Hà-Âm 35 dặm. Nguyên trước là địa phận huyện Chân-Thành phủ Chân - Chiêm của Trấn-Tây. Năm Minh-Mệnh thứ 20 (1839) trích đất 2 huyện Chân-Thành và Tây-Xuyên đặt làm 2 huyện Hà-Âm và Hà-Dương, lại đặt phủ Tĩnh-Biên thuộc tỉnh Hà-Tiên, lấy phía hữu sông Vĩnh-Thạnh làm Hà-Dương, đặt phủ trị kiêm lý huyện Hà-Dương và thống-hạt cả huyện Hà-Âm. Năm Triệu-Trị thứ 2 (1842) cải huyện Hà-Dương ở phủ Tĩnh-Biên thuộc tỉnh hạt này, còn huyện Hà-Âm vẫn thuộc phủ Tĩnh-Biên tỉnh Hà-Tiên. Năm thứ 4 (1844) đổi huyện này thuộc phủ Tĩnh-Biên quản hạt như cũ. Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) dẹp phủ Tĩnh-Biên, đem huyện Hà-Âm qui về huyện Hà-Dương kiêm nhiếp, thuộc phủ Tuy-Biên quản hạt. [4b] Lãnh 4 tổng, 40 xã thôn phường phố,

HUYỆN HÀ-ÂM

Ở tây bắc phủ 80 dặm. Đông tây cách nhau 73 dặm, nam bắc cách nhau 42 dặm. Phía đông đến huyện giới Tây-Xuyên 38 dặm; phía tây đến huyện giới Hà - Dương 25 dặm ; phía bắc đến cảnh-giới Cao-Man 17 dặm. Nguyên trước là đất của 2 huyện Tây-Xuyên và Chân-Thành. Năm Minh-Mệnh thứ 20 (1839) chia ra đặt huyện này, lấy phía tả sông Vĩnh-Tế làm huyện Hà-Âm, thuộc phủ hạt Tĩnh-Biên. Năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842) cải thuộc phủ An-Biên tỉnh Hà-Tiên. Năm thứ 4 (1844) lại cải thuộc phủ Tĩnh-Biên. Năm Tự-Đức thứ 4 (1851) bỏ phủ Tĩnh - Biên, lấy huyện Hà-Dương kiêm [5a] nhiếp huyện hạt này. Lãnh 2 tổng, 40 xã thôn.

PHỦ TÂN-THÀNH

Ở thiên về đông-nam tỉnh-thành 140 dặm. Đông tây cách nhau 61 dặm, nam bắc cách nhau 191 dặm. Phía đông đến huyện giới Tuân-Nghĩa tỉnh Vĩnh-Long 25 dặm ; phía tây đến huyện giới Phong-Phủ phủ Tuy B 36 dặm, phía nam đến huyện giới Phong-Phủ 34 dặm ; phía bắc đến cảnh giới Cao-Man 162 dặm. Nguyên trước là địa phận 2 huyện Vĩnh-An và Vĩnh-Định tỉnh Vĩnh-Long. Năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832) đặt tên phủ này, kiêm lý huyện Vĩnh-Định. Năm thứ 20 (1839) đặt thêm huyện An-Xuyên thuộc phủ này, lấy huyện Vĩnh-Định làm thống hạt của phủ Ba-Xuyên, lại cải huyện [5b] Đông-Xuyên ở phủ Tĩnh-Biên làm thống hạt của phủ này. Năm Tự-Đức thứ 6 (1853) dẹp huyện An-Xuyên về phủ kiêm nhiếp. Phủ này có 3 huyện, 11 tổng, 94 xã thôn bang phố.

HUYỆN VĨNH-AN

Đông đến tây cách nhau 38 dặm, nam đến bắc cách nhau 22 dặm. Phía đông đến huyện giới An-Xuyên 2 dặm ; phía tây đến huyện giới Phong-Phủ ở phủ Tuy-Biên 36 dặm ; phía nam đến huyện An-Xuyên 12 dặm ; phía bắc đến huyện giới Kiến-Phong ở tỉnh Định-Tường 10 dặm. Nguyên trước là tổng Vĩnh-An. Năm Gia-Long thứ 7 (1808) thăng làm huyện, thuộc phủ Kiến-Viên tỉnh Vĩnh-Long. Năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832) trích thuộc về phủ Tân-Thành kiêm lý. Có 4 tổng, 36 xã thôn bang phố.

[6a] HUYỆN AN-XUYỀN

Ở đông nam phủ 24 dặm. Đông đến tây cách nhau 48 dặm, nam đến bắc cách nhau 46 dặm. Phía đông đến sông tỉnh Vĩnh-Long 8 dặm; phía tây đến giới hạn huyện Phong-Phủ ở phủ Tuy-Biên 40 dặm ; phía nam đến huyện giới Vĩnh-Định thuộc phủ Ba-Xuyên 30 dặm ; phía bắc đến sông tỉnh Định-Tường 16 dặm. Nguyên trước là địa hạt huyện Vĩnh-An. Năm Minh-Mệnh thứ 20 (1839) chia đặt huyện này thuộc phủ Tân-Thành thống hạt. Năm Tự-Đức thứ 6 (1853) qui về phủ kiêm nhiếp. Có 3 tổng, 25 xã thôn.

HUYỆN ĐÔNG-XUYỀN

Ở Tây-bắc phủ 127 dặm. Đông đến tây cách nhau 45 dặm, nam đến bắc cách nhau 41 dặm. Phía đông đến huyện giới Kiến-Đăng tỉnh Định-Tường 20 dặm [6b]; phía tây đến huyện giới Tây-Xuyên thuộc phủ Tuy-Biên 25 dặm ; phía nam đến huyện giới Tây-Xuyên 39 dặm ; phía bắc đến cảnh giới Cao-Man 2 dặm. Nguyên trước là địa phận huyện Vĩnh-Định ở phía đông Hậu-

Giang, Năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832) chia đặt huyện này thuộc phủ Tuy-Biên thống hạt ; năm thứ 20 (1839) cải thuộc phủ Tân-Thành. Lãnh 4 tổng, 33 xã thôn.

PHỦ BA-XUYÊN

Ở đông-nam tỉnh thành 264 dặm. Đông tây cách nhau 64 dặm, nam bắc cách nhau 122 dặm. Phía đông đến biển và giáp tỉnh-giới Vĩnh-Long 38 dặm ; phía nam đến biển 51 dặm ; phía bắc đến huyện Phong-Phú thuộc phủ Tuy-Biên 71 dặm [7a]. Nguyên trước là đất phủ Ba-Thắc của Cao-Man. Khi đầu Bản-Triều trung-hung chiếm lấy, đặt phủ An (?) cho Man-Dân lập đồn điền mỗi năm nạp lúa sưu thuế. Năm Nhâm-tý, Nặc-Ấn ở Xiêm về, vua đem đất ấy cho lại. Năm Minh-Mệnh thứ 20 (1835) Phiên-Liêu (?) là bọn Trà-Long, Nhâm-Tý khẩn cầu đặt quan chức đóng giữ, nên mới đặt lại là phủ Ba-Xuyên. Khi đầu đặt chức Án-Phủ-Sứ, đến năm thứ 16 (1839) cho chức Án-Phủ-Sứ, mà lãnh việc Tri-Phủ. Lại trích địa phận huyện Vĩnh-Định chia làm 3 huyện Phong-Nhiều, Phong-Thanh, Vĩnh-Định. Sau đem Phong-Nhiều làm phủ, kiêm lý 2 huyện Phong-Thanh, Vĩnh-Định. Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) giảm bớt quan lại, đem 2 huyện Phong-Thanh, Vĩnh-Định do phủ kiêm nhiếp. Lãnh 3 huyện, 10 tổng, 83 xã, bang.

[7b] HUYỆN PHONG-NHIỀU

Từ đông đến tây cách nhau 21 dặm, từ nam đến bắc cách nhau 54 dặm. Phía đông đến huyện giới Vĩnh-Định 5 dặm ; phía tây đến huyện giới Kiên-Giang tỉnh Hà-Tiên 33 dặm ; phía nam đến biển 23 dặm ; phía bắc đến huyện giới Vĩnh-Định. Năm Minh-Mệnh thứ 20 (1839) chia ra đặt huyện này thuộc phủ thống hạt. Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) giảm bớt viên huyện, do phủ kiêm

nhiếp. Lãnh 3 tổng, 17 xã thôn. Huyện trị ở thôn An-Khánh, nay bỏ.

HUYỆN VĨNH-ĐỊNH

Ở đông-bắc phủ 43 dặm. Từ đông đến tây cách nhau 20 dặm, từ nam đến bắc cách nhau 71 dặm. Phía đông đến sông tỉnh Vĩnh-Long 14 dặm ; phía tây đến huyện giới [8a] Phong-Nhiều 6 dặm ; phía nam đến huyện giới Phong-Thanh 48 dặm ; phía bắc đến sông tỉnh Vĩnh-Long 23 dặm. Nguyên trước là tổng Vĩnh-Định, năm Gia-Long thứ 7 (1808) thăng làm huyện thuộc phủ Định-Viên tỉnh Vĩnh-Long. Năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832) cải thuộc phủ Tân-Thành. Năm thứ 20 (1839) lại cải thuộc phủ hạt Ba-Xuyên. Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) giảm viên huyện, giao phủ kiêm-nhiếp. Lãnh 4 tổng, 19 xã thôn. Huyện trị ở thôn Đại-Hữu, nay bỏ.

HÌNH-THỂ

Đông đến tỉnh Vĩnh-Long và tỉnh Định-Tường ; tây đến Hà-Tiên ; nam giáp đại hải ; bắc đến Cao-Man. Danh-sơn thì có Châu-Sum-Sơn, Thụy-Sơn ; đại-xuyên thì có Tiền-Giang, Hậu-Giang. Hình thể tỉnh thành thì [8b] phía tả có sông Vĩnh-Tế bao bọc, phía hữu có Thuận-Tấn ; Châu-Giang ôm phía trước, Sám-Phong bọc phía sau, chận yếu-lộ sông Hậu-Giang, làm thế nương tựa cho Hà-Tiên. Lại có sông Lạc-Dục cùng huyện Kiến-Giang làm thế ý dốc ; sông Vĩnh-An cùng sông Tiền-Giang làm thế sách ứng cho bên trong. Trọng hiểm thì có 2 bảo Tấn-An và Bình-Di làm thế hộ vệ. Đò hội có 2 xứ Vĩnh-Phước, Vĩnh-Mỹ (Vĩnh-Phước tục gọi Sa-Đéc, Vĩnh-Mỹ tục gọi Bãi-Xào). Là chỗ buôn bán đông đúc, đủ làm một nơi hình thặng ở biên thùy miền nam.

KHÍ-HẬU

Khí trời nóng nực, khí đất nhiều thấp nhiệt ; đất bờ hay bốc hơi ; tháng chạp đến tháng 3 nắng nóng thanh hành [9a] sau tháng 4, 5 dần dần mới có mưa : ban đêm mưa thì ban ngày tạnh, ban ngày mưa thì ban đêm tạnh. Mùa hạ thường nhiều gió nam, mùa đông ít gió bắc mà lại càng ít gió tây. Không có mưa dầm, gió không trốc cây. Tháng 2 mới có tiếng sấm. Sau khi lập-đông chưa biết lạnh. Sắc nước hơi đục ; mỗi ngày đêm có 2 lần nước lên nước xuống. Tháng 8, 9 thanh mưa, lụt tràn, nước chảy mạnh gấp. Khi nước lên bị nước lụt tống xuống, thì nước trào lên không được. Thở-nhơn có câu : «Giang lưu xà vĩ đoạn, vũ đả phật đầu khai» (nước chảy đứt đuôi rắn, mưa đánh vỡ đầu phật), ý nói nước chảy mạnh mà mưa cũng dữ vậy. Qua tháng 10 hết lụt thì con nước lớn rộng mới phân minh. Nông-vụ muộn lắm là tháng 6, 7 gieo mạ, tháng 11, 12 cấy, tháng 1, 2 gặt. Qua tháng 3 là việc nông [9b] rảnh xong, bắt đầu trồng dưa. Tháng 4 bắt ốc gạo ; tháng 7 tìm bắt tổ ong ; tháng 10 bắt tôm xanh. Ấy là thời hậu các vật ấy mới sinh sản vậy. Ở huyện Hà-Dương, Hà-Âm và Tây-Xuyên tỉnh thoảng có lam chương.

PHONG-TỤ

Sĩ chuộng thi-thơ, dân siêng cấy ruộng, dệt vải ; nông thương đắp đổi kỹ nghệ tầm thường ; nữ-công duy có huyện Vĩnh-An khá hơn. Sĩ hạnh thi huyện An-Xuyên thắng hơn, nhiều người hào phóng ; tập-thượng xa hoa, y-phục ưa sắc đỏ ; tật-bệnh tin dùng đồng bóng, có khi dùng phù pháp của Cao-Nam, Đờ-Bà ; tang-tế dùng xen cả đạo Nho và đạo Thích. Cầu đảo thi chuộng hát xường, hoàn-nguyện việc gì thì hay thấp thiên đấng (?) ; hôn-nhơn thì làm rề trước rồi sau mới cưới ;

sinh-lễ kiêng dùng con heo Hải-Nam (tức heo không được toàn sắc tục gọi là heo mét vợ). [10a] Người Hán người Thổ chung lộn nhau, bên nào giữ tục bên ấy. Phong tục người Thổ thường năm đến tháng 3 sửa lều-trại ; sắm hoa quả hương đèn đến cúng nơi Chùa Hồ. Về sau, 3 ngày hội nhau ăn uống đánh cầu, gọi là ăn mừng năm mới, cũng như người mình mừng lễ Nguyên-Đán vậy. Tháng 8 rước nước tháng 10 đưa nước (tháng 8 hội cả ghe thuyền đi rước Hồ-Tăng bơi gắp đến sông Tam-Kỳ, đánh trống đất, gậy hồ-cầm, xong rồi buông chèo giao tiếp cùng nhau một hồi rồi giải tán, gọi là lễ rước nước ; tháng 10 cũng làm vậy, gọi là lễ đưa nước (tức như người mình nói : lụt đến, lụt lui vậy). Đến như ngôn ngữ thì dùng xen cả tiếng Tàu và tiếng Cao-Man.

THÀNH-TRỊ

Tỉnh thành An-Giang chu vi 362 trượng, cao 9 thước, có 3 cửa : tiền và tả, hữu ; 4 mặt trồng tre ; hào sâu 6 thước. Ngoài hào có sông gọi là hộ-hà [10b] bờ đê cao 2 thước 7 tấc. Ở địa phận huyện Tây-Xuyên, nguyên trước đó là bảo Châu-Đốc, đắp năm Gia-Long thứ 15 (1816). Năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832) đặt làm tỉnh-trị, năm thứ 15 (1834) bỏ chỗ này lại lấy chỗ phía đông bảo ấy xây đắp bằng đất.

PHỦ-TRỊ TUY-BIÊN

Chu vi hơn 50 trượng, rào tre, ở thôn Mỹ-Đức huyện Tây-Xuyên. Nguyên trước ở thôn Châu-Phú, năm Thiệu-Trị thứ 4 rời qua chỗ này.

HUYỆN-TRỊ PHONG-PHÚ

Chu vi 50 trượng, trồng rào tre, ở địa phận thôn Tân-An. Nguyên trước là huyện trị Vĩnh-Định, nay dùng làm huyện trị Phong-Phú.

HUYỆN TRỊ HÀ-DƯƠNG

Chu vi 54 trượng, đắp đất, bốn mặt có hào; ở địa phận thôn An-Thạnh. Nguyên năm Minh-Mệnh thứ 20 (1839) cất ở địa phận thôn Hưng-Nhượng để làm phủ trị Thạnh-Biên; qua năm Tự-Đức thứ 3 (1850) bỏ phủ, rời qua chỗ này (thôn An-Thạnh) làm huyện trị.

PHỦ TRỊ TÂN-THÀNH

Chu vi hơn 50 trượng, rào tre, ở thôn Vĩnh-Phước huyện Vĩnh-An. Nguyên trước là huyện-trị Vĩnh-An; năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832) đổi làm phủ-trị.

HUYỆN TRỊ ĐÔNG-XUYỀN

Chu vi 50 trượng, rào tre, ở địa phận thôn Long-Sơn, làm năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832).

[11a] HUYỆN TRỊ AN-XUYỀN

Chu vi 50 trượng, rào tre, ở địa phận thôn Tân-Hộ, cất năm Minh-Mệnh thứ 20 (1839).

PHỦ THÀNH BA-XUYỀN

Chu vi 200 trượng, cao 3 thước, có 3 cửa, 4 mặt có hào, ở địa phận thôn Hòa-Mỹ huyện Phong-Nhiều, đắp năm Minh-Mệnh thứ 17 (1836).

HỌC-HIỆU

Tỉnh học An-Giang ở phía tây tỉnh thành, địa phận thôn Tây-Phú. Cát năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842).

Phủ học Tân-Thành ở phía đông phủ trị, địa phận thôn Vĩnh-Phước, cát năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832).

HUYỆN HỌC ĐÔNG-XUYỀN

Ở phía đông huyện trị, địa phận thôn Long-Sơn, cát năm Minh-Mệnh thứ 18 (1837).

HUYỆN HỌC AN-XUYỀN

Ở phía đông huyện-trị, địa phận thôn Tân-Hộ, cát năm Minh-Mệnh thứ 20 (1839).

[11b] HỘ-KHÀU

Năm Minh-Mệnh thứ 13 (1832) ngạch hộ đinh là 25.645 người, nay còn 15.065 người.

ĐIỀN-PHÚ

Điền thổ 88.336 mẫu, ngạch trưng thuế lúa 55.660 hộ, thuế tiền 121.471 quan, thuế bạc 2.421 lượng.

SƠN-XUYỀN

Thụy-Sơn : ở phía nam huyện Tây-Xuyền 71 dặm : cao 20 trượng, châu vi 11 dặm rưỡi, sườn núi cao lớn nguy nga, cây cối xanh cao cổ kính. Có Hương-Khê phía tây chảy vào Thụy-Hà

[12a] phía tây-nam có Bửu-Sơn cao 7 trượng, chu vi 1 dặm rưỡi. Nước khe ngọt, đất phì nhiêu, cỏ cây xanh tốt, dân cư ở quanh theo núi. Năm Gia-Long thứ 17 (1818), Trấn-Thủ Vĩnh-Thanh là Nguyễn-Văn-Thuy đào mở sông Thuy-Hà, khi đào xong họa đồ bản dựng lên. Vua thấy bờ phía đông sông có núi gọi là Khâu-Sơn bèn cho tên là Thuy-Sơn để biểu dương công lao của ông Thuy. Có cất miếu sơn thần ở chân núi, dựng bia đề 2 chữ «Thuy-Sơn» thật lớn, để làm kỷ niệm.

Hoa-Thê-Sơn : ở phía nam huyện Tây-Xuyên 61 dặm : cao 30 trượng, chu vi 13 dặm, cách phía tây Thuy-Hà 18 dặm rưỡi. Núi có 3 chóp đứng, có cây cỏ-thu xanh mát, cấm người đốn chặt. Mặt trước có chằm bùn lầy. Trấn-Thủ Vĩnh-Thanh là Nguyễn-Văn-Thuy [12b] nhân đó đào rộng ra 20 tầm để cho ghe thuyền đi thông được. Dân Cao-Man ở rải rác theo đường trong rừng núi để đánh cá hoặc săn bắn kiếm lợi.

Châm-Chiếu-Sơn : ở phía bắc núi Hoa-Thê 2 dặm : cao 12 trượng, chu vi 5 dặm. Đứng giữa đầm lớn, hình như ngọc châu tròn ở trong tráp đem trưng ra giữa đầm, cảnh trí rất đẹp có thể cho họa vào bức tranh.

Trà-Nghinh-Sơn : ở phía đông bắc núi Châm-Chiếu 1 dặm, cao 10 trượng, chu vi 5 trượng. Cao tròn mà khuất khúc ly kỳ ; có suối trong ; tre, cây rậm rạp, nhiều cầm thú lần nấp ở trong.

Tượng-Sơn : ở đông-bắc huyện Hà-Dương 31 dặm, về phía đông bờ sông Vĩnh-Tế : cao hơn 8 trượng, chu vi 3 dặm, ấy là một núi trong số 7 núi ở vùng này. Hình núi lồi lõm có đầu có tai minh bạch [13a], cây cỏ tươi tốt, dưới có đá thủy-tinh.

Tô-Sơn : ở tây-nam huyện Hà-Dương 17 dặm, là một núi trong số 7 núi ở vùng này, phía tây núi có miếu thờ Thủy-Thần.

Cấm-Sơn : ở tây-nam huyện Hà-Dương 16 dặm. Thế núi cao ngất, cây cối tươi tốt ; là một núi trong số 7 núi. Vì núi cao nên ít người đi lên đến chót.

Tốt-Sơn (hay **Tuy-Sơn**) : ở tây nam huyện Hà-Dương 8 dặm : cao 6 trượng, chu vi một dặm. Gò đồng cong tròn rậm rạp cây cối.

Ốc-Nhâm (hay **nhâm**) **Sơn** : ở phía tây huyện Hà-Dương, tiếp liền núi Trọng-Sơn, một núi trong số 7 núi.

Nam-Vi-Sơn : ở phía nam huyện Hà-Dương 24 dặm : cao 30 trượng, chu vi hơn 8 dặm. Ngọn núi cao ngất, cỏ cây xanh rậm tươi tốt, có lệnh cấm không được đốn chặt. Nơi đây hùm, beo, nai, hươu thường ra. Theo chỗ khe sâu cây tốt có những khách ẩn dật ở miền núi đến làm nhà cây ở theo chân núi. Đây cũng là 1 núi trong số 7 núi.

Châm-Biệt-Sơn : ở phía bắc huyện Hà-Dương 5 dặm : cao 20 trượng, chu vi 6 dặm, quay mặt về nam, lưng về phía tây, đứng riêng bên náo khẩu (vung sinh) không liên lạc với núi nào. [13b] Hình thế nhỏ mà có vẻ tự-cường, địa-vị thấp mà không chịu khuất phục, có khi cốt lõi lạc, nên gọi tên ấy. Cũng là một núi trong số 7 núi.

Nhân-Hòa-Sơn : ở đông nam huyện Hà-Dương liền với núi Nam-Vi. Cũng là một núi trong số 7 núi, tục danh núi Rạng-Cháy.

Đài-Tổn-Sơn : ở phía nam huyện Hà-Dương 30 dặm : cao 50 trượng, chu vi 20 dặm dư ; ở về phía đông-nam sông Vĩnh-Tế, tây-bắc sông Thụy-Hà, hình như cái đài cao, nghiêm-nhiên ở về cùng thin-tị, nên gọi **Đài-Tổn**. Cách phía đông núi Ngất-Sâm

hơn 10 dặm. Núi cao đột ngột, sinh sản các loại trầm-hương, tặc-hương, súc-sa, cây sao, giáng hương, thông, tre. Cây cối tươi tốt, có đường cong queo thông trong núi sâu, dấu người qua lại, gần nơi đồng ruộng, xa có bến nước, kẻ cày cấy người đánh cá, chia từng loại ở nơi chân núi.

Thị-Vi-Sơn : ở đông nam huyện Hà-Dương 15 dặm.

Ba-Xúi-Sơn (?) : ở phía đông huyện Hà-Dương 5 dặm, cao 40 trượng, chu vi 11 dặm, hình như bông phù dung gắn dính liền vào. Ở phía bắc núi Ngất-Sum, cách đông nam trung lưu sông Vĩnh-Tế 15 dặm. Đồi núi cao vọi, hang đá u mù, cây cối [14a] cao to, các loài cầm thú thường đi ra vô từng đoàn. Trên chót núi sản cây mã-vĩ, lưng sườn núi sản thứ súc-sa (một loài với sa-nhân). Có những nhà tranh giậu gai vây xung quanh ở dưới núi.

Ca-Tích Sơn : ở phía bắc huyện Hà-Dương 12 dặm, bờ phía đông sông Vĩnh-Tế, cách đông nam Trạo-Khâu 3 dặm : cao 10 trượng, chu vi 7 dặm. Núi đứng một mình, cao lên hình như cây lọng. Phía đông ngó xuống bình-diền, phía tây ngó xuống hồ ao ; người Hán người Thổ cày cấy, chăn nuôi, chài câu chung quanh chân núi.

Nam-Sư-Sơn : ở huyện Hà-Dương, cách phía đông nam Trạo-Khâu 2 dặm rưỡi, ở phía nam Ca-Tích-Sơn. Cao 8 trượng, chu vi 2 dặm, đứng chon von trên hồ, hình như một đồng vàng, ngó về nghiêm trang thanh tú.

Khê-Liệt-Sơn : ở huyện Hà-Dương, cách phía đông nam Trạo-Khâu 5 dặm : cao 3 trượng, chu vi 3 dặm, tông trúc chen bóng, nai hươu lần núp ở trong. Chân núi có ruộng nương ; lại có chằm ao đánh cá, nên nhân dân muốn sinh lợi thường qua lại núi này.

Ngất-Sâm-Sơn : ở phía bắc huyện Hà-Dương 12 dặm, cao 40 trượng, chu vi 13 dặm. Núi chạy uốn cong mà dài, sè cánh ló đầu hình như con trườn-loan phi-phụng vậy. [14b] Đứng đối với núi Ba-Xuì, cách bờ đông-nam trung lưu sông Vĩnh-Tế 13 dặm: ngó hồ ôm động đứng giữa chon von. Trong núi có sản trầm-hương, sa-nhân, giáng-hương, cây sao, cây đào, cây lý, cành nhánh trùng điệp chen chúc cùng nhau; lại có khe suối trên eo núi chảy xuống quanh co tràn lan. Nhân dân ở nương theo chân núi thành làng thành phố, đủ làm một nơi chợ núi đông vui.

Chân-Sâm-Sơn : ở phía nam huyện Hà-Dương 10 dặm, cách bờ tây-bắc trung lưu sông Vĩnh-Tế 10 dặm, hình núi như hoa sen cắm trên mặt đất, ghềnh núi chênh vênh, đồi cao hổ thẳm gập ghềnh; thường có tuyết đọng dày nhấp nhoáng trông như mô bạc, ấy là do vượng khí của núi kết tụ lại. Thổ-sản thì có giáng-hương, bạch truyệt, sa-nhân, cây sao và nhiều vật quý báu. Người Tàu và người Cao-Man làm nhà ở tiếp nhau, lập thành thôn ấp chợ quán để thu lợi núi rừng sông hồ.

Thâm-Đặng-Sơn : ở phía-đông nam huyện Hà-Dương 9 dặm, phía đông núi Chân-Sâm, cách phía tây mặt-lưu Trạo-Khẩu độ 1 dặm. Núi này đất đá lởm chởm, tre trúc rậm rạp.

Đại Bà-Đê-Sơn : ở phía nam huyện Hà-Dương 20 dặm, đông nam núi Chân-Sâm, cách bờ phía tây bắc trung-lưu sông Vĩnh-Tế một dặm. Sườn lớn, chóp cao, gành treo, hổ thẳm, có những thông tre và cây cỏ xanh tốt. Sơn-dân đến làm nhà ở theo chân núi.

[15a] *Tiêu Bà-Đê-Sơn* : ở tây-nam huyện Hà-Dương 18 dặm, núi cao mà nhỏ, cong mà dài, ở phía tây Đại Bà-Đê Sơn, cách bờ, phía tây trung-lưu sông Vĩnh-Tế nửa dặm.

Tiền-Giang: ở địa phận huyện Đông-Xuyên. Sông này phát nguyên ở sông Cửu-Long Trung-Hoa chảy qua nam đến Nam-Chương, Vạn-Tượng làm sông Khung-Giang, nước đục; lại chảy qua phủ Sơn-Bô (Cao-Man), có cái thác dài 10 dặm, ghe thuyền đi không thông và giòng sông đến đây nước hơi trong; lại chảy qua phủ Nam-Vang làm sông Nam-Vang, rồi xuống phía đông-nam ngang qua tỉnh hạt. Bờ phía nam làm giới hạn cho tỉnh hạt, bờ phía bắc làm giới hạn cho tỉnh Định-Tường. Trong giòng sông có những châu (bãi cát) Long-Sơn, Tân-Tụ, Đờ-Bà chạy uốn qua uốn lại đến 5 dặm, làm ra cửa sông Thuận-Phiếm, 9 dặm nữa làm cửa sông Lễ-Công, lại 10 dặm làm cửa sông Tú-Điền. Giữa sông lại đột khởi gò cát gọi là Dinh-Châu, Tông-Sơn-Châu và Bán-Châu chạy uốn đến 29 dặm làm sông Hội-Giang ở huyện Vĩnh-An, tắt sang đến sông Mỹ-An và sông Tân-Đông. Qua 42 dặm làm sông Sa-Đéc, phía tả là hồ luân thủy Tiên-Phổ, phía hữu là bãi Phụng-Nga. Lại qua 22 dặm thẳng đến cửa sông Cần-Thơ, sông Nha-Bản đến sông An-Thuận rồi chảy vào giới hạn tỉnh Vĩnh-Long.

[15b] *Tân-Giang*: ở phía tây huyện Đông-Xuyên 14 dặm, là phía nam bờ sông Tiền-Giang. Là nơi giới hạn cho tỉnh hạt và Cao-Man. Chảy về phía nam 2 dặm rưỡi đến sông ngã ba, chảy về phía đông 29 trượng, và chảy qua tây 18 trượng lại vào hồ Cùg. Dân ta và dân Mên ở xen lộn nhau nơi đây.

Tân-Châu-Hà: ở bên cạnh huyện-trị Đông-Xuyên. Đường sông từ Tân-Châu-Bảo ở Tiền-Giang thông đến Châu-Giang-Thủ ở Hậu-Giang, dài hơn 550 trượng; đầu trên rộng 6 trượng, đầu dưới rộng 3 trượng, sáu trên dưới 9 thước. Năm Thiệu-Trị thứ 3 (1843) khởi đào, nhà vua cho tên là Long-An-Hà, sau đổi lại tên này.

Thuận-Phiếm Thượng-Khâu : ở phía đông-nam huyện Đông-Xuyên 58 dặm ; thượng-khâu (miệng trên) tức là bờ phía nam sông Tiền-Giang, rộng 4 trượng, sâu 1 trượng, chảy qua phía nam 13 dặm ; hạ-khâu (miệng dưới) thông với sông Hậu-Giang.

Lê-Công-Giang : ở phía nam huyện Đông-Xuyên 72 dặm : thượng-khâu của sông rộng 4 trượng, sâu 8 thước, phía trước có bãi cát nhỏ cũng gọi là bãi Lê-Công, cách phía tây đường cửa sông Nguyễn-Đông 90 dặm. Chảy qua hướng nam 60 dặm rưỡi đến hạ-khâu, hiệp-lưu cùng sông Hậu-Giang. Bờ phía tây có thủ-sở Hùng-Sai cũ. Phía tây thượng-khâu sông này có đền thờ Lê-Thành-Hầu [16a] Nguyễn-Hữu-Kiến, nhân đó dùng gọi tên sông.

Tứ-Điền-Giang : ở đông-nam huyện Đông-Xuyên 77 dặm và ở bờ phía nam sông Tiền-Giang, rộng 4 trượng, sâu 3 thước, phía tây-nam thông sông Lê-Công là sở tại Chiến-Sai-Thủ cũ. Có tên nữa gọi là Trà-Thôn-Giang. Dọc theo sông có ruộng vườn dân cư, phía sau là rừng hoang. Về mùa thu, đóng ghe thuyền đi được, qua xuân hạ nước cạn, người ta ngăn bờ để bắt cá tôm.

Hội-An-Giang : ở tây bắc huyện Vĩnh-An 55 dặm, bên bờ phía tây sông Tiền-Giang. Có tên nữa gọi là Thượng-Thuyền Cảng-Đạo. Đầu sông rộng 1 dặm rưỡi, sâu 19 trượng. Cửa sông đối với bãi Tông-Sơn và bãi Bán-Dinh để cản gió chướng và ngăn nước xói ; phía nam 55 dặm rưỡi đến sông Ngã-Ba, lại chảy một đoạn 24 dặm rưỡi đến sông Cường-Thành rồi chảy ra Hậu-Giang, và phía bắc chảy 70 dặm đến sông Sa-Đéc rồi ra Tiền-Giang.

Mỹ-An-Giang : Cách huyện Vĩnh-An 42 dặm, ở bờ phía nam sông Tiền-Giang. Sông rộng 2 trượng rưỡi, sâu 5 thước. Cửa sông có gò nổi nhờ, sa-bồi nên đất tốt ưa trồng dưa bí. Cách

hướng nam độ 8 dặm thì đến cùng-nghuyên, nơi đây gò đất tốt màu, rất ưa trồng dưa, bí, khoai, đậu, chè, thuốc.

[16b] *Tân-Đông-Giang* : ở phía tây bắc huyện Vĩnh-An 37 dặm, là bờ phía nam Tiền-Giang, rộng 10 trượng, sâu 9 thước. Nơi này đất ruộng thành thực, dân cư đông đảo, phía trước có đất bùn lóng lại làm hồ-sa cho giòng sông, dài 4 dặm, ngang độ 2 dặm, khi trào lên lằm lộn đi ghe đến đó hay mắc cạn. Cửa sông chảy qua hướng nam 25 dặm đến sông Ngã-Ba, chi phía bắc chảy 14 dặm thông đến cái lạch mới khai tục danh là mương-đào, rộng 3 trượng rưỡi, sâu 9 thước, chảy ra Tiền-Giang. Chi phía đông chảy vào Châu-Đà, Khoa-Đà, Bè-Đà, ước 30 dặm đến Sa-Nhân-Đà rồi hiệp lưu với sông Sa-Đéc.

Long-Phụng-Giang : ở phía bắc huyện Vĩnh-An 36 dặm, do nước sông Tiền-Giang chảy lại : rộng 10 trượng, sâu 7 thước. Khi con nước lên, đi thông đến Du-Câu, hội với sông Sa-Đéc. Hai bên ruộng vườn đều thành tốt.

Sa-Đéc-Giang : ở phía bắc huyện Vĩnh-An 7 dặm, là bờ phía nam Tiền-Giang, rộng 21 trượng sâu 28 thước. Sông trong, nước ngọt, hai bên vườn ruộng mỡ màng béo tốt, nhân dân giàu đông. Đạo Đông-Khâu khi trước đồn trú ở phía nam, chợ phố liền tiếp phía bắc, ghe thuyền tấp nập ; phía tả có bến Tiên, phía hữu có bãi Phụng-Nga, hình như la-thành hộ vệ, cảnh trí rất đẹp. Sông này phía nam chảy đến Du-Câu, Sa-Nhân-Đà rồi đến Hồi-Oa-Thủy phạm 24 dặm : địa-mạch khăn thước, chảy về hướng đông, quanh co, giữ được khi đất sinh vượng luôn luôn.

Hồi-Oa-Thủy (nước xoáy tròn) : ở tây bắc huyện Vĩnh-An 15 dặm, do nước sông Sa-Đéc chảy đến, chia ra 3 chẽ : chẽ phía nam chảy 10 dặm đến ngã ba sông Vĩnh-Thạnh, có tên gọi là

kênh Cường-Uy [17a]; lại chảy qua Kỳ-Can rồi quanh co uốn lượn, tới 27 dặm đến sông Cường-Uy chảy ra Hậu-Giang. Chẽ phía tây cũng chảy đến miệng sông Vĩnh-Thạnh chuyển qua ngòi Lưu-Thủy đến sông Thủ-Ô phạm 38 dặm đến sông ngã ba phía tây Bình-Thành, rồi chảy quanh hướng bắc 10 dặm, tắt qua Hội-Giang ra sông Tiền-Giang. Lại chuyển về hướng tây 21 dặm đến sông Cường-Thạnh rồi chảy ra Hậu-Giang. Nước chảy xoáy quanh rồi hội hiệp về Tiền-Giang và Hậu-Giang. Lúc đầu trung hưng vào năm Đinh-vị (1787) Thế-Tổ Cao-Hoàng-Đế có đồn trú nơi đây để hiệu lệnh các đạo quân, và nhờ địa thế hiểm yếu thu được nhiều chiến công. Đây là một nơi hình thắng đến nay dân còn ca tụng.

Cửa Thượng Sông Cấn-Thơ : ở đông nam huyện Vĩnh-An 4 dặm, về bờ phía nam sông Tiền-Giang: rộng 17 trượng, sâu 12 thước. Chuyển hướng đông qua hướng nam 27 dặm, giòng sông chảy lần đến núi chia ra 3 chẽ: chẽ tây chảy đến thượng-khẩu Thâm-Câu rồi chảy ra châu Bào-Hốt thông với Hậu-Giang. Đối ngạn với sông trấn Cấn-Thơ, suốt đường tre cây chẳng chặt, ghe thuyền khó đi, ruộng vườn thừa thớt, người ta mới đến sinh nghiệp.

Sông Nha-Mân : ở phía bắc huyện An-Xuyên 21 dặm, về bờ phía nam sông Tiền-Giang: rộng 15 trượng, sâu 13 thước, chảy qua nam rồi chuyển lên tây chẽ ra các ngòi nhỏ: Tam-Sao, Chàng-Trà [17b] Cồ-Đồ-Bà, Cam-Phù-Ly gồm 71 dặm rồi đến Lỗn-Giang chảy ra Hậu-Giang. Theo bờ sông có nhiều ruộng vườn của người Tàu mới khai khẩn.

Sông An-Thuận : ở phía bắc huyện An-Xuyên 18 dặm, về bờ phía nam Tiền-Giang. Có một tên nữa gọi là đường cảng Hạ-

Thuyền : rộng 10 trượng, sâu 15 thước. Nước sông này là từ sông Nha-Mân chảy qua đông-nam đến ngã ba sông tỉnh Vĩnh-Long : chi phía bắc chảy đến sông Long-Hồ rồi chuyển qua nam (0 dặm đến ngã ba sông Kiến-Thắng ; chi phía đông chẻ ra làm 2 đả, là An-phú và Lãng-Đế rồi rút vào Tiền Giang ; chi phía tây chảy ra sông Trà-Ôn rồi hiệp với Hậu-Giang. Con sông này cũng là con đường lưu thông bốn ngã vậy.

Hậu-Giang : ở phía tây-bắc huyện Tây-Xuyên 8 dặm, phát nguyên cũng đồng như Tiền-Giang. Phía đông sông này là địa hạt các huyện Đông-Xuyên, Vĩnh-An, An-Xuyên. Phía tây là địa hạt các huyện Tây-Xuyên, Phong-Phú, Vĩnh-Định, Phong-Thạnh. Sông nằm giữa tỉnh-hạt. Từ sông Châu-Đốc chảy qua đông-nam, bờ phía tây có Tú-Chung-Giang, Du-Giang ; trong khoảng này có bãi Thảo-Mãng, bãi Cần-Chung, bãi Thị-Bông phàm 50 dặm ; thông với Đạm-Giang đến hạ khẩu Thuận-Phiếm. Lại chuyển theo bờ phía tây có Du-Đà, Cần-Đặng-Giang, Chắt-Cài và Đào-Cảng đạo. Bờ phía đông có Sâm-Châu, Đạm-Đà, trong có các bãi Năng-Cù, Cần-Đặng, Sao-Mộc, dài đến 38 dặm. Tới hạ-khẩu sông Lễ-Công, lại uốn quanh làm bãi Trấn-Ba và đến Trảo-Giang làm Trảo-Châu rồi chia làm 2 chi [18a]. Bờ phía tây có cảng-đạo Đông-Xuyên lại có Lao-Đà ; bờ phía đông có sông Tiền-Trường, dài 27 dặm đến Cường-Châu, Lộ-Châu, dài 25 dặm đến Cường-Thành-Giang. Nơi đây bờ phía tây lại có đả Thị-Ốc, đả Thốt-Nốt, ở giữa giòng là Thốt-Mục-Châu, Lộ-Châu và Sa-Châu, phàm 25 dặm đến sông Cường-Thành. Lại uốn theo bờ phía tây có sông Bàn-Tăng, Điều-Môn, bờ phía đông có Thủy-Liễu-Đà, Quất-Đà, Miệt-Đà, Lâu-Đà, Bào-Đà ; ở giữa có Bào-Hốt-Châu ; lại cách 25 dặm đến sông Bào-Hốt. Lại dọc theo bờ phía tây có đả Trà-Nục, sông Bình-Thủy và Khế Đ.

và bờ phía đông xã Đông-Thành-Trung thì giữa giòng đọt khởi Điều-Châu, Lăng-Châu dài 28 dặm rồi thông đến sông Cần-Thơ.

Đến đây bờ phía tây có đả Song-Đôi, đả Du, đả Trám, đả Bồn, đả Trung, đả Sách. Bờ phía đông qua sông Trà-Ôn, sông Tân-Dinh, sông Tham-Đặng thuộc tỉnh Vĩnh-Long. Ở giữa có bãi Vân, bãi Mê, bãi Bàn, bãi Tân-Dinh, la liệt dài đặc 76 dặm đến sông Ba-Xuyên; lại theo ngay giữa giòng đọt khởi bãi Hồ chia làm 2 chi: chi bờ phía đông chảy qua sông An-Thời, tỉnh Vĩnh-Long rồi chảy vào biển. Năm Minh-Mệnh thứ 17 (1836) đức 9 đỉnh có chạm hình sông này vào Huyền-Đỉnh và năm Tự-Đức thứ 3 (1850) có đặng vào tự-điền.

Sông Châu-Đốc: ở phía bắc huyện Tây-Xuyên 28 dặm, là phía tây thượng-lưu sông Hậu-Giang: rộng 35 trượng, sáu 4 trượng 5 thước. Bờ phía tây có sông Vĩnh-Tế [18b] chảy về tây-bắc 19 dặm đến ngã ba sông Cần-Cần. Một chi chảy thẳng đến sông Cam-La và Ngự-Giang phải loanh quanh 47 dặm vào cùng-trạch. Một chi chuyển về phía tả theo đường kinh cũ dài 45 dặm vào náo khẩu Ca-Âm. Còn giòng chính thì theo từ náo-khẩu ấy chảy xuống ngã ba cầu Cựu-Tiền huyện Hà-Hồ thông qua thôn Vĩnh-Điều giáp tỉnh-giới Hà-Tiên dài tới 76 dặm. Có một chi chuyển về phía hữu 20 dặm đến kinh Lăng-Lý, khi nước lớn có thể đi thông qua đả Bình-Thiên rồi ra Hậu-Giang, còn giòng chính lại theo từ kinh ấy chảy xuống thông với sông Lư-Khu Ngự-Giang giáp Cao-Man 23 dặm, rồi chảy tán mạn ra các ngã dầm.

Sông Vĩnh-Tế: ở phía tây-bắc huyện Tây-Xuyên 28 dặm, phía tây sông Châu-Đốc, bề ngang 7 trượng, 5 thước, sáu 6 thước. Năm Kỷ-mão Gia-Long thứ 18 (1819) đo thẳng từ sau

hào Đồn-Hữu lên phía tây náo-khâu Ca-Ấm đến Kỳ-Thọ 250 dặm rưỡi, đặt tên là sông Vĩnh-Tế, sai Trấn-Thủ Nguyễn-Văn-Thụy, Chương-Cơ Nguyễn-Văn-Tuyên nhóm hạt-dân và phiên-dân đào mở; từ năm Minh-Mệnh nguyên-niên (1820) tới 5 năm mới xong, dài 205 dặm rưỡi. Từ ấy đường sông lưu thông, từ kế hoạch trong nước, phòng giữ ngoài biên, cho tới nhân dân buôn bán, đều được tiện lợi vô cùng. Vì thuế nhà vua sắc cho quan hữu-tư địa-phương dựng bia ở bên bờ sông và năm thứ 17 (1836) khi đức 9 đỉnh [19a] có chạm hình sông này vào Cao-Đỉnh.

*Náo-Khâu * Ca-Ấm* : ở giữa sông Vĩnh-Tế về phía đông huyện Hà-Dương 25 dặm, dài hơn 19 dặm, bề ngang được nửa bề dài, sâu trên dưới 5 thước, hình bầu-dục, miệng cong như hoa sen nghiêng về một bên. Phía nam gối núi Ca-Ấm, các núi Ngất-Sâm ở về phía đông, các núi Chân-Sâm bọc ở phía tây, tụ khí, kín gió, nước trong, hoa sen nở thành, mùi hương bay xa trăm dặm, cá tôm nhiều, bắt dùng không hết.

Đàm-Giang : ở phía nam huyện Đông-Xuyên 45 dặm, bờ phía đông sông Hậu-Giang : rộng 3 trượng, sâu 4 trượng. Phía đông thông với sông Ưu-Đàm thuộc sông Tiền-Giang, ngược giòng qua phía bắc thì có 2 bãi Cẩn-Trang và Bà-Huyết nằm ngang giữa sông lớn nên thể nước phải rẽ làm hai : chi phía tây chảy 9 dặm đến cửa sông Du-Giang (có cùng-trạch rộng 1 trượng rưỡi, sâu 1 trượng), chi phía đông chảy 3 dặm qua cửa sông Bà-Đê (có cùng-nguyên rộng 2 trượng rưỡi sâu 1 trượng) : lại chảy 4 dặm rưỡi nữa đến sông Cẩn-Chung (có cùng-nguyên rộng 1 trượng, sâu 8 thước). Đến đây 2 chi mới hiệp lưu làm một. Hai

Náo-khâu là vũng bùn lầy.

bên bờ sông có rừng tre trúc mật, cây cối ngã nghiêng. Người Kinh và người Thổ ở chung lộn, khai khẩn ruộng đất và làm nghề chần nuôi chài lưới, muối mắm, phơi măng khô, đốn tre để bán làm sinh nghiệp.

[19b] *Sông Cấn-Đặng* : ở đông-nam huyện Tây-Xuyên 37 dặm, bờ phía tây sông Hậu-Giang, rộng 3 trượng, sâu một trượng ; chảy về tây-nam 45 dặm hiệp lưu với sông Thụy-Hà. Người Hán Thổ ở chung lộn, rừng cây vũng nước, tri tri liên nhau.

Sông Thụy-Hà : ở đông nam huyện Tây-Xuyên 63 dặm, bờ phía tây sông Hậu-Giang : nguyên tên là sông Tam-Khê làm cảng đạo cho Đông-Xuyên ; chảy về tây 4 dặm rưỡi đến Ngã-Ba hiệp với sông Cấn-Đặng ; chảy về tây-nam 59 dặm đến cửa sông Lọt-Lạc ; từ đó chảy về hướng nam 57 dặm rưỡi đến đất Song-Khê gần Chân-Lạp. Nơi đây đất nước hoang-vu mù mịt, theo đường sông suốt đến Kiên-Giang đều là bùn cỏ đọng lấp, ghe thuyền đi không thông. Năm Gia-Long thứ 17 (1818), vua sai Trấn-thủ Vĩnh-Tế là Nguyễn-Văn-Thụy đào sửa đường, bắt dân ta và dân mọi 1500 người theo đường sông cũ đào rộng thêm ra làm hơn một tháng mới thành, đi thông với sông Kiên-Giang, ghe thuyền qua lại tiện lợi. Vua cho tên là Thụy-Hà để nêu công của ông Thụy.

Sông Tiền-Trường : ở đông-nam huyện Đông-Xuyên 90 dặm, bờ phía đông Hậu-Giang ; rộng 1 trượng, sâu 5 thước. Nguyên trước có xương tiền Ba-Thất ở đấy nên gọi là Tiền-Trường [20a] Chi phía nam chảy hơn 1 dặm thông với sông Qua-Giang, tục gọi Cái-Bí, rồi chảy ra đại-giang. Chi phía đông chảy hơn 1 dặm rồi hiệp lưu với sông Cường-Thành.

Sông Cường-Thành : ở đông-nam huyện Đông-Xuyên 137 dặm bờ phía đông sông Hậu-Giang, rộng 6 trượng sâu 18 thước : bờ

phía nam có sông Du-Giang chảy ra Đại-giang. cách nửa dặm về phía nam bờ sông có cự thủ-sở Cường-Thành. Cách 25 dặm đến ngã-ba : Chi phía bắc thông với Qua-Giang (hay Trảo-Giang) và Tiên-Trường rồi chảy ra Đại-giang. Chi phía đông 21 dặm đến ngã-ba Bình-Thành-Tây : một ngả chảy về phía bắc 15 dặm thông với sông Hội-An và Tiên-Giang ; một ngả chảy về phía đông qua Thủ-Điều Hồi-Oa, rồi chảy ra sông Sa-Đéc, lại cũng thông với sông Tiên-Giang, quanh quoco 13 dặm. Hai bên bờ toàn là ruộng vườn của nhân dân.

Sông Cường-Oai : ở phía tây huyện Vĩnh-An 55 dặm, bờ phía đông Hậu-Giang (tục gọi là sông Lai-Phong) : rộng 25 trượng, sâu 18 thước, chảy về đông 27 dặm đến ngã ba sông Vĩnh-Thạnh chảy vào lạch Hồi-Oa, thông sông Sa-Đéc chảy ra Tiên-Giang.

Sông Đào-Ilốt : ở phía tây huyện An-Xuyên 29 dặm, bờ phía đông Hậu-Giang ; rộng 1 trượng rưỡi, sâu 5 thước. Chảy về đông 1 dặm đến ngã ba : Chi phía bắc cách 1 dặm rưỡi [20b] ra ngòi sâu rồi chảy vào Đại-Giang ; chi phía đông cách 1 dặm rưỡi đến ngã-ba Sơn-Kỳ và chi phía bắc thông với thượng khẩu sông Cần-Thơ và Tiên-Giang ; chi phía nam chảy hơn 2 dặm đến Du-Kê, vào sông Trà-Mang chảy ra Đại-giang đối-ngạn với đạo Trấn-Giang Cần-Thơ.

Sông Cần-Thơ : ở phía đông huyện Phong-Phủ 3 dặm, bờ phía tây Hậu-Giang rộng 4 trượng sâu 2 trượng rưỡi. Bờ phía tây sông này có cự Thủ-sở đạo Trấn-Giang. Bắt đầu từ phía nam Đại-giang chảy xuống, thông sông Bồn-Giang, rồi do cửa sông ấy chảy qua đả Suru, đả Răng cách 13 dặm đến ngã-ba Ba-Lãng. Chi phía bắc chảy qua đông 12 dặm thông với sông Bình-Thủy.

Lại một chi nữa cũng do phía bắc chuyển về hướng đông 45 dặm chảy ra cảng khẩu đạo Kiên-Giang, tục gọi là cửa Bé. Cuối đông qua xuân nước khô bùn cứng ghe thuyền qua không được, từ mùa hạ qua đông nước mưa tràn bờ, thì ghe thuyền cỡi lên trên cỏ và hào mà đi, cứ trông theo phía tả hay phía hữu rùng cây mà nhận dấu đường. Nơi đây không có bóng người có rất nhiều muỗi và đĩa, người qua lại rất khổ sở.

Sông Bồn-Giang : ở phía nam huyện Đông-Xuyên 41 dặm, bờ phía đông Hậu-Giang, rộng 16 trượng, sâu 2 trượng rưỡi ; cách đông bắc 26 dặm đến sông Đông-Thành Trung-Thôn chảy vào Đại-giang, lại do đông-bắc đi 71 dặm nữa đến sông Nha-Bân rồi thông với Tiền-Giang.

Sông Ba-Xuyên : ở [21a] phía bắc huyện Vĩnh-Định 8 dặm, phía nam hạ lưu sông Hậu-Giang (xưa gọi là sông Ba-Thắc) : rộng 15 trượng, sâu 8 thước ; giòng chảy qua nam 53 dặm phóng ra cửa biển Ba-Xuyên; giòng chảy lên tây 15 dặm đến Vũng-Tàu, tức là chỗ tàu buôn tây-dương đến đậu, người Tàu và Cao-Man ở lẫn lộn, chợ quán đường xá liên lạc. Lại chảy 65 dặm đến ngã ba sông Nguyệt-Giang : Chi phía bắc 23 dặm đến sông Phủ-Đầu tục gọi là Búa-Thảo là chỗ Phủ-Đầu của người Tàu. Chi tây bắc 165 dặm rưỡi qua Ba-Dinh, Tâm-Vu, Cái-Tàu. Cái-Cao, Sài-Quang đến Đại-Cảng đạo Kiên-Giang tỉnh Hà-Tiên, tục danh Cửa Lớn. Chi phía tây 1 dặm đến chợ bãi-xào 25 dặm đến ngã ba sông Lộ-Đầu, chỗ này hình dài mà cong tục gọi là Cỏ-Cò. Chi phía nam 41 dặm đến cửa biển Mỹ-Thanh. Chi phía tây 25 dặm trải qua Trà-Nô, Cái-Hạ đến đạo Long-Xuyên tỉnh Hà-Tiên. Năm Kỷ-dậu khi đầu trung-hung có đặt bảo Trấn-Di ở phía bắc sông Ba-Thắc, tức là chỗ này.

Châu-Đốc Thượng-Đà : ở về huyện giới Tây-Xuyên, lại có Châu-Đốc hạ-đà, Mã-Trường-Đà, Tân-Cây-Đà đều là đập thủy-lợi thượng-lưu ; khi trước thống thuộc về thành Gia-Định. Năm Minh-Mệnh 14 (1833) mới thuộc tỉnh này.

Ngòi Triều Thủy : [21b] Nguyên thuộc tỉnh Định-Tường, năm Minh-Mệnh thứ 15 (1834) thuộc về tỉnh hạt này. Lại có ngòi Sa-Trúc, ngòi Đại-Mông, ngòi Triều-Mông và ngòi Vĩnh-Nguyên.

Ngòi Vu-Lai : ở hai huyện Phong-Phú và Vĩnh-Định ; lại có ngòi Ba-Xuyên, ngòi Tra-Ngư, ngòi Võng-Nghệ, ngòi An-Lợi-Giang, đều là thủy-lợi hạ lưu, đào đắp trong niên hiệu Minh-Mệnh, Thiệu-Trị.

Châu (bãi cát) Long-Sơn : tục gọi Cù-Lao Cái-Vàng, ở thượng-lưu sông Tiền-Giang, chỗ lồi chỗ lõm có sừng gạc như đầu rồng, chính là sở-tại thôn Tân-Phú. Về phía đông là châu Tân-Tu, lại kể nữa là châu Đờ-Bà, dăng hàng chữ nhất mà có thứ tự lớn nhỏ khác nhau. Nơi đây rừng tre trù mật, nước sông giao thông, bờ phía tây có thủ-sở Tân-Châu, bờ phía đông có tân thủ-sở Chiến-Sai, bờ phía bắc có tân thủ-sở Hùng-Ngư, có hình thế hùng-quan cứ hiểm.

Bãi Tê : ở thượng-lưu sông Tiền-Giang, là sở-tại thôn Tân-Hưng : Bãi Lộc-Châu ở phía đông, bãi Nghĩa ở phía tây, bãi Trư-Châu ở phía bắc, và bãi Hòa-Đạo ở phía nam, hình như hoa mai, nơi đây tre cây xanh tốt, cầm thú đông nhiều.

[22a] *Bãi Dinh* : tục gọi Cù-Lao Đình ở thượng-lưu sông Tiền-Giang. Trước là đất đạo Tân-Châu, có những thôn-cư Toàn-Đức-Đông, Mỹ-Hưng, Mỹ-Chánh, Tân-Phước. Từ ấy ra phía bắc có rừng tre xanh mật cao to, nhánh lá sum sê, phía

trong có nhiều ao chằm, nhiều cá tôm, những người thiện nghệ kéo từng đàn 5, 10 người vạch lùm cỏ tìm bắt để muối hoặc phơi khô, và đốn tre kết bè đem bán các ngã, có lợi tự nhiên.

Bãi Tông-Sơn : ở phía đông sông Tiền-Giang và sông Mỹ-An, là thôn-cư Tông-Sơn : hốn mặt sông biển, trông làng ở giữa như tai bè nổi trên mặt nước. Cá lội cò bay, có cảnh trí thiên nhiên rất đẹp ở miền sông nước.

Bãi Ngưu : ở thượng-lưu sông Tiền-Giang, là thôn-cư An-Nhơn, Tân-Thuận và Hòa-An : thỏ nhí có thuốc lá và dưa bí.

Bãi Hồ : ở phía đông sông Tiền-Giang và sông Tân-Đông, là 2 thôn-cư Tịnh-Thới và Tân-Tịch. Năm Kỷ-dậu, đầu khi trung-hưng, quân ta phá quân Thái-Bảo Phạm-Văn-Tham (hay Sâm, Tây-Sơn) ở bãi Hồ tức là nơi đây.

Tiên-Phố : ở đất Tân-Quy-Đông, nước trong cát trắng, gió mát sông lặng ; người có ghe thuyền thường đem ra đậu nơi đó y không bị ruồi muỗi huyên náo, nên gọi là Tiên.

[22b] *Bãi Phụng-Nga* : ở phía bắc sông Sa-Đéc, cong dài 10 dặm. Phía đông là bãi Phụng-Châu, phía tây là bãi Nga ; có 5 thôn-cư : Nghi-Phong, Sùng-Văn, An-Tịch, Tân-Xuân và Tân-Lâm. Một gò đất rộng, giữa có ngôi nhỏ, chia gò ra làm hai, vườn cây xanh tốt, cảnh liễu lòng thông như đuôi chim phụng và có những bầy ngỗng lội tắm dưới bến nước, nên đặt tên bãi Phụng-Nga. Chỗ này là cảnh trí lâm-tuyền mà lại gần thành-thị, ai muốn nhân tĩnh thì đến Tiên-Phố bơi thuyền ra Tiền-Giang mà tắm gội gió trăng ; ai ưa phồn hoa thì qua Nam-Tân đến Sa-Đéc mà dạo chơi thành thị. Hơn nữa có sông để câu cá, có ruộng để làm nông, đủ cả lạc-thú.

Bãi Thỏ-Mãng : ở thượng lưu sông Hậu-Giang, là sở tại thôn Bình-Thạnh.

Bãi Nồng-Cù : ở trước hạ-khẩu thuận-lưu sông Hậu-Giang, dài 6 dặm ; là sở tại thôn Bình-Lâm. Rừng tre liền khít, ao cá rất nhiều, nhân dân ở thượng-lưu Hậu-Giang thứ nhất là nhờ rừng tre và ao cá ấy, thứ hai là nghề bông vải và thứ ba là lúa gạo.

Bãi Lê-Công : ở trung-lưu sông Hậu-Giang và hạ khẩu sông Lê-Công ; nguyên tên là bãi Cây-Sao. Khi xưa Chửông-Cơ Lê-Thành-Hầu là Nguyễn-Hữu-Cảnh đánh Cao-Man thắng trận về đóng quân ở đây, [23a] sau khi mất, người trong châu lập đền thờ cũng gọi là đền Lê-Công.

Qua-Châu : tục gọi Cù-Lao Bí ở hạ lưu sông Gia-Giang, phía tây sông Cường-Giang ; trên tiếp với bãi Châm-Ba, dưới giáp bãi Thủy-Liêu, ấy là bờ phía tây sông Du-Giang. Ba bãi đất này xâu dính trời sụt với nhau hình như sao Tam-Thai vậy. Người ở đây chuyên trồng dưa, bí, cải, thuốc.

Bãi Sa : ở hạ lưu sông Hậu-Giang và sông Cường-Uy, là sở tại thôn Tân-Lộc-Đông ; Đường đi sâu vào toàn thị lau lách, nhiều cỏ, le-le đến đặng thật là một chỗ sầm-tịch.

Bãi Hoàng-Dung : ở phía tây-bắc hạ-lưu sông Hậu-Giang. Từ phía nam sông Sâm-Đặng tỉnh Vĩnh-Long đến sông Ngang-Đồ dài 35 dặm, làm bình chương cho sông Ba-Xuyên ; sản nhiều dưa nước, người ở đây thường lấy lá vừa bện lại thành tấm để bán. Ở đây nhiều cộp nên gọi là Hồ-Châu, tức là sở tại thôn An-Thạnh-Nhất và An-Thạnh-Nhi.

CỒ-TÍCH

Đồn cũ Hối-Oa : ở địa phận thôn Tân-Long (nay đổi làm thôn Hưng-Long), huyện Vĩnh-An. Năm Đinh-tị (1787) khi đầu trung-hung, vua Thế-Tổ Cao-Hoàng-Đế từ nước Xiêm về đóng binh ở đây, [23b] nay di chỉ vẫn còn. Năm Tự-Đức thứ 2 (1819) Đốc-Thần là Doãn-Uẩn phỏng tra việc cũ, có dựng bia chỗ nền đồn cũ ấy, đề ghi thẳng tích.

Đồn cũ Châu-Đốc : ở phía đông sông Vĩnh-Tử, huyện Tây-Xuyên. Năm Ất-hợi, Gia-Long thứ 14 (1815), vua sai Trấn-Thủ Vĩnh-Long là Lưu-Phước-Tường đốc sức quân dân 3000 người đắp đồn theo hình lục giác, từ trước đến sau 162 trượng, từ tả đến hữu 3 sào 7 thước ; phía hữu giáp Đại-Giang, hào ở trước và hào ở sau rộng 10 trượng, sâu 11 thước, thông với Đại-Giang, trong có phòng quân lính và chỗ chứa khí-giới đầy đủ ; đem quân ở 4 trấn và đồn Uy-Viễn 500 người đến lưu-trú. Ngang đối với đồn Tân-Châu ở Tiền-Giang, cách về phía đông 3½ dặm, phía tây cách Hà-Tiên 203 dặm, phía bắc cách thành Nam-Vang 244 dặm rưỡi, thật là một yếu-địa biên-phòng vậy. Năm Minh-Mệnh thứ 15 (1834) triệt phía đông đồn này xây cất tỉnh thành An-Giang.

Đồn cũ Châu-Giang : ở Thủ-sở cũ Châu-Đốc, thuộc huyện Đông-Xuyên. Đồn này ở đầu gò, thường bị nước lụt xoi lở, sóng gió òạt, những thương thuyền đến đậu bị dòn dập đứng không ngay thẳng. Năm Gia-Long thứ 17 (1818), vua sai Trấn-Thủ Nguyễn-Văn-Xuân dời lên chỗ thủ-sở cũ 1 dặm, đắp đồn vuông bằng đất, mỗi phía 15 trượng, cao 6 thước 5 tấc, chính giữa mặt đồn đắp lồi nhọn ra hình bát-giác, 2 bên tả hữu gần chỗ góc nhọn mặt tiền đều mở cửa ; hào sâu 15 thước, rào rộng 10 thước,

[24a] mặt tiền hữu cách sông 17 trượng, gọi là Châu-Giang-Đồn làm chỗ thủ-ngự phòng-bị. Năm Minh-Mệnh thứ 18 (1837) đặt làm chỗ thâu quan-thuế, năm Thiệu-Trị thứ 3 (1843) đình bỏ.

Đạo cũ Đông-Khâu : ở bờ phía nam sông Sa-Đéc, thuộc huyện Vĩnh-An ; đặt ra năm Đinh-sửu (1757), nay đã bỏ.

*Thủ * cũ Đông-Xuyên* : ở cảng-đạo bờ phía tây sông Hậu-Giang, thuộc huyện Tây-Xuyên ; đặt ra năm Kỷ-dậu (1789) khi đầu trung-hưng, sau bỏ. Đến năm Minh-Mệnh thứ 18 (1837) lại đặt làm chỗ quân-sở của ải, nay cũng bỏ.

Thủ cũ Trấn-Di : ở bờ phía bắc sông Ba-Xuyên thuộc huyện Vĩnh-Định ; đặt ra năm Kỷ-dậu (1789) đầu khi trung-hưng, sau bỏ. Đến năm Minh-Mệnh thứ 18 (1837) lại đặt làm quan-sở, nay cũng bỏ.

Thủ cũ Vĩnh-Hùng : ở Cảng-đạo bờ phía đông sông Hậu-Giang, thuộc huyện Đông-Xuyên ; đặt ra năm Kỷ-dậu (1789) khi đầu trung-hưng, năm Minh-Mệnh thứ 16 (1835) triệt bỏ.

Thủ cũ Thuận-Tấn : ở bờ phía đông sông Hậu-Giang ; đặt ra năm Kỷ-dậu (1789), năm Minh-Mệnh thứ 16 (1835) triệt bỏ.

Thủ cũ Cường-Thành : ở huyện Đông-Xuyên, đặt ra năm Kỷ-dậu (1789) đến năm Minh-Mệnh thứ 16 (1835) triệt bỏ.

[24b] *Thủ cũ Cường-Uy* : ở Cảng-đạo bờ phía đông sông Hậu-Giang ; đặt ra năm Kỷ-dậu, năm Minh-Mệnh thứ 16 triệt bỏ.

* *Thủ cũ Trấn-Giang* : ở bờ phía tây sông Cần-Thơ thuộc huyện Phong-Phú ; đặt ra năm Kỷ-dậu (1789). Lại đặt một堡 lớn ở

* Thủ là chỗ phòng thủ, cũng như đồn Bão mà nhỏ hơn.

Sảo-Châu (phía bắc cửa biển Mỹ-Thanh), phái binh đến phòng thủ ; cùng thủ Trấn-Di nương dựa nhau. Năm Minh-Mệnh thứ 16 giảm bỏ.

Sởng cũ Tiên-Trường : ở bờ phía đông sông Hậu-Giang thuộc huyện Đông-Xuyên ; nguyên trước là xưởng đúc tiền Ba-Thất của nhà nước. Nay đã bỏ.

QUAN-TẤN

Bảo đất Vinh-Tế : Chu-vi 23 trượng 8 thước, cao 5 trượng, ở địa-hạt huyện Tây-Xuyên ; đắp năm Minh-Mệnh thứ 15 (1834).

Bảo đất Vinh-Thông : Chu-vi 78 trượng, cao 3 thước, ở địa-hạt huyện Hà-Âm ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 2 (1835).

Bảo đất Vinh-Lạc : Chu-vi 24 trượng, 8 thước, cao 3 thước, ở địa-hạt huyện Hà-Âm ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 2.

Bảo đất Thân-Nhơn : Chu-vi 32 trượng 4 thước, cao 3 thước, ở huyện hạt Hà-Âm ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 2.

[25a] *Bảo đất Vinh-Gia* : Chu vi 40 trượng 5 thước 5 tấc, lại có bảo nhỏ chu vi 28 trượng 6 thước, cao 2 thước 5 tấc, ở huyện hạt Hà-Âm ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 7 (1847).

☉ *Bảo đất Giang-Nông* : Chu vi 43 trượng, cao 5 thước, ở huyện hạt Vĩnh-An ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 2.

Bảo đất Vinh-Thành : Chu vi 38 trượng, cao 4 thước, ở huyện hạt Vĩnh-An ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 2.

Bảo đất Vĩnh-Điều : Chu vi 33 trượng, cao 5 thước, ở huyện hạt Hà-Âm ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 5 (1845).

Bảo đất Vĩnh-Thạnh : Chu vi 23 trượng, cao 4 thước, ở huyện hạt Vĩnh-An ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 2.

Bảo đất An-Lạc : Chu vi 80 trượng, cao 4 thước, ở huyện hạt Đông-Xuyên ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 2. Nguyên trước gọi là Chiến-Sai đạo thủ, năm Minh-Mệnh thứ 21 (1840) đổi làm tên này. Nhất-thống địa-dư chép : ở giữa sông là địa-dầu Dinh-Châu, có chinh-thủ Tân-Châu ; ở phía hữu châu ấy có lạch Dốc-Vàng tức là Hùng-Đạo-Thủ (thuộc địa giới tỉnh Định-Tường) [25b], cùng chiến-sai đạo-thủ đều thuộc về đạo Tân-Châu cai quản. Ba đạo này là phòng bị kẻ gian tế, coi thu thương-thuế và kiểm sát gian thương, nơi đây chinh là chỗ yết hầu vậy.

Bảo đất Tân-Châu : Chu vi 11 trượng 2 thước, cao 5 thước, ở huyện hạt Đông-Xuyên ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842). Bảo này nguyên trước là Tân-Châu-đạo, lập năm Gia-Long thứ 2 (1803), đặt chức Đạo-Thủ ; năm Minh-Mệnh thứ 7 (1826) đặt thêm chức Hiệp-Thủ ; năm thứ 18 (1837) đặt làm quan-sở, sau đình bỏ.

Bảo đất Châu-Giang : Chu vi 28 trượng, hình bán nguyệt, ở huyện hạt Đông-Xuyên. Năm Thiệu-Trị thứ 4 (1844) khởi đào phía tả sông Tân-Châu cho sông Tiền-Giang thông với sông Hậu-Giang ở phía hữu tấn Châu-Giang ; lại dời tấn-bảo Châu-Giang lên trên sông Tân-Châu. Ở giữa sông Tân-Châu có gò dài tục danh là Tượng-Phụ (gò voi), phía trên tiếp giáp núi Phù-Son ; thường có thổ-phỉ gian-thương đi qua lại mà bảo Châu-Giang và bảo Tân-Châu cách nhau hơi xa, nên phải đặt một bảo Chàng-Trượng rồi trích 50 lính phòng.

trú ở bảo Tân-Châu và bảo An-Lạc qua đấy trú-thủ đề đi tuần kiểm.

Bảo đất Bình-Di : Có 2 sở ; bảo phía tả chu-vi 36 trượng, cao 8 thước ; bảo phía hữu chu-vi 24 trượng, cao 9 thước, ở huyện hạt Tây-Xuyên ; đắp năm Thiệu-Trị nguyên niên (1841).

Bảo đất Cầu-Thăng : [26a] Chu-vi 66 trượng ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 4 (1844), ở huyện hạt Tây-Xuyên.

Bảo đất Bắc-Nam : Chu vi 24 trượng, cao 4 thước ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 5 (1845), ở huyện hạt Tây-Xuyên.

Bảo đất Nhân-Hội : Chu-vi 38 trượng, cao 3 thước 6 tấc ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 6 (1846), ở huyện hạt Tây-Xuyên.

Bảo đất Trấn-An : Chu-vi 20 trượng, cao 4 thước 5 tấc ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 7 (1847), ở huyện hạt Đông-Xuyên.

Bảo đất Hưng-Nhượng : Chu-vi 60 trượng, cao 6 thước ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 7, ở huyện hạt Hà-Dương.

Hải Tấn Mỹ-Thanh : ở tấn-khẩu huyện Vĩnh-Định, rộng 40 trượng ; khi nước lên sâu 1 trượng 9 thước, nước ròng sâu 1 trượng 5 thước. Thủ-sở ở bờ phía tây, ngoài cửa tấn có doi cát lóc ra rất lớn. Ở phía đông có âm-sa * dài ước 5 dặm, ghe đi phải tránh. Xét giòng sông Hậu-Giang ở Vĩnh-Long chảy thông ra biển, giữa cửa biển có hòn đảo chia nước sông ra làm 2 ngã : phía tả làm cửa biển Định-An [26b] phía hữu làm cửa biển Mỹ-Thanh. Đầu niên-hiệu Gia-Long cửa Mỹ-Thanh đặt Thủ-sở, lập đội Thanh-Hải phòng thủ cửa Định-An, chỉ quyền phái đến trú

* Âm-sa là gò cát nằm ngầm dưới nước.

phòng mà thôi. Qua năm Minh-Mệnh thứ 9 (1828) mới lập Thủ-sở.

DỊCH-TRẠM

Trạm sông Giang-Đông : ở thôn Tân-Đông, huyện Vĩnh-An ; phía đông đến trạm sông Vĩnh-Giai tỉnh Vĩnh-Long 45 dặm, phía tây đến trạm sông Giang-Mỹ 54 dặm lẻ.

Trạm sông Giang-Mỹ : ở thôn Mỹ-An huyện Vĩnh-An, phía tây-nam đến trạm Giang-Tú 51 dặm.

Trạm sông Giang-Tú : ở thôn Tú-Điền huyện Đông-Xuyên, phía tây-nam đến trạm Giang-Phước 60 dặm lẻ.

Trạm sông Giang-Phước : ở thôn Vĩnh-Nguyên huyện Tây-Xuyên ; phía tây đến trạm Nông-Giang tỉnh Hà-Tiên 60 dặm lẻ.

THỊ-ĐIỂM

[27a] *Chợ Thái-An-Đông* : ở gần bến sông Ô-Môn huyện Phong-Phú.

Chợ Tân-An : ở gần bến sông Bình-Thủy huyện trị Phong-Phú.

Chợ Sưu : ở bến sông Cần-Thơ huyện trị Phong-Phú.

Chợ Vĩnh-Phước : tục danh chợ Sa-Đéc, ở phía đông huyện lỵ Vĩnh-An. Chợ quán dọc theo bờ sông, liên tiếp nối dài 3 dặm, ở dưới sông có những bè bằng tre kết đậu khít nhau dăng hàng, hoặc bán tơ lụa và đồ khi dụng, hoặc bán dầu rái, than củi,

mây, tre, muối, mắm ; có trên bờ phố xá cũng có bán đủ các hàng hóa tốt đẹp ; là một thắng-địa phồn hoa vậy.

Chợ Tân-Phú-Đông ở huyện Vĩnh-An

Chợ Hòa-An »

Chợ Tân-Thuận »

Chợ Mỹ-An »

[27b] *Chợ Long-Hậu* : ở huyện Vĩnh-An, là sở tại thủ sở Cường-Uy cũ. Nơi đây phố xá hơi đông.

Chợ Tú-Liền : ở huyện Đông-Xuyên.

Chợ Bình-Thành-Tây : ở huyện Đông-Xuyên, là sở-tại Thủ Sở Cường-Uy cũ , phố xá trú mật.

Chợ Nha-Mân : ở gần sông Nha-Mân huyện An-Xuyên.

Chợ Hòa-Mỹ : tục danh chợ Bãi-Xảo, ở phía đông huyện Phong-Nhiêu ; phố xá liên-lạc, người Hoa, người Di ở chung lộn, dôi muối lấy lợi sinh nghiệp.

CẦU

Từ tỉnh thành An-Giang đến đầu địa giới tỉnh Hà-Tiên có 33 cầu. Và từ tỉnh thành An-Giang đến địa đầu tỉnh Vĩnh-Long có 41 cầu.

ĐỒ (đò)

Từ tỉnh-thành đến địa giới Hà-Tiên có một bến đò ; lại từ tỉnh-thành đến địa-giới tỉnh Vĩnh-Long có 9 bến đò.

[28a] ĐỀ YÊN (Bà đê)

A. Một đê nhọn theo thồ-yên * cũ từ đường lục-lộ đến đường Nguyễn-Văn-Thụy đắp khi trước, dài 1 dặm 108 trượng 3 thước, sau đắp thêm cao 5 thước 8 tấc, mặt rộng 1 trượng, chân rộng 3 trượng. B. Một đê nhọn đường cũ Nguyễn-Văn-Thụy đắp trước từ thồ-yên (nguyên bảo Châu-Phú) đến Sám-Sơn dài 8 dặm, đắp cao thêm 2 thước 3 tấc, mặt rộng 1 trượng 2 thước, chân rộng 3 trượng. C. Một đê từ đường lục-lộ bảo Vĩnh-Tế cũ đến Sám-Sơn dài 2 dặm 118 trượng, cao 6 thước 5 tấc, mặt rộng 1 trượng, chân rộng 3 trượng. D. Một đê nhọn theo lục-lộ từ thồ-yên đến bảo Vĩnh-Tế cũ 10 dặm [28b] 102 trượng, đắp cao thêm 3 thước, mặt rộng 1 trượng, chân rộng 1 trượng. Tu trục trong niên-hiệu Minh-Mệnh ở địa hạt huyện Tây-Xuyên.

TỪ MIẾU

Miếu Thành-Hoàng : ở địa phận thôn Châu Phú, phía đông tỉnh thành. Năm Thiệu-Trị thứ 4 (1844) làm ở địa phận thôn Vĩnh-Nguyên phía tây tỉnh-thành. Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) dời đến chỗ nói trên.

Đền thờ Lê-Công : ở địa thôn Châu-Phú huyện Tây-Xuyên. Cựu Trấn-Thủ Nguyễn-Văn-Thụy dựng đền này phụng tự Tiên-Thống-Suất Chương-Cơ Lê-Thành-Hầu Nguyễn-Hữu-Cánh. Đến nay hương-hỏa còn y như trước mà rõ có linh-ứng. Lại ở trung-lưu sông Hậu-Giang về châu Sao-Mộc, xưa Lê-Hầu đánh giặc Cao-Man thắng trận, [29a] kéo binh về đình trú ở đấy, sau ông mất, dân trong châu lập đền thờ, nay vẫn còn.

* Thồ-yên là đập đập bằng đất và Nguyễn-văn-Thụy thường kêu là Nguyễn, vấp-Thoại.

Đền thờ Hòa-Hầu : ở địa phận thôn Vĩnh-Phước huyện Vĩnh-An, thờ Tiên-cai-cơ Đông-khâu-đạo đặc tiến Phụ-Quốc Sĩ-hòa-hầu (chữ « sĩ » nguyên trước là chữ « nhân »). Hòa-Hầu người ở Tống-Sơn, vâng mạng Liệt-Thánh cai quản đạo ấy, kẻ gian-tế tiêu diệt cả, sau ông mất, dân lập đền thờ, mỗi khi cầu đảo có linh-ứng. Năm Minh-Mệnh thứ 12 (1831) sắc gia phong cho tước « Quảng-Án thực-đức trung-đẳng-thần » chuẩn cho thôn ấy phụng tự. Còn những đàn Xã-Tắc, Tiên-Nông, Sơn-Xuyên, và Văn-Miếu chưa cất.

TỰ QUÁN

Chùa Thụy-Sơn : ở địa-phận thôn Thụy-Sơn huyện Tây-Xuyên ; nguyên cựu Trấn-Thủ Nguyễn-Văn-Thụy (Thoại) làm ra : đứng trên đầu núi, mở rộng chùa đền, lấy đường sông làm thâm-trì, nương chóp núi làm hậu-chằm ; [29b] phía hữu có bia đá, phía tả có hang hùm, án Phật trang nghiêm, cửa thiền vắng vẻ, cựu * truyền kinh Phật, oanh học tiếng sư, cảnh trí tinh tịch, chẳng khác nơi Tịnh-Độ ở Tây-Phương vậy.

Chùa Tây-An : ở địa-phận thôn Vĩnh-Tế, huyện Tây-Xuyên ; nguyên Tổng-Đốc Mưu-Lược-Tướng Tuy-tĩnh-Tử Doãn-Uần kiến trúc năm Thiệu-Trị thứ 7 (1847). Chùa đứng trên núi, mặt trước trông ra tỉnh thành, phía sau dựa theo vòm núi, tiếng người lặng lẽ, cô-thụ âm u, cũng một thắng cảnh thiên-lâm vậy.

Chùa Tô-Sơn : ở địa-phận thôn Hưng-Nhượng, huyện Hà-Dương. Phía tây núi có viên đá hình con rùa, người xưa truyền rằng : gặp khi trời hạn thì đến đấy cầu đảo ắt có được mưa,

* Cựu và Oanh là 2 giống chim.

Thổ-nhơn bèn lập đền ở chân núi đề thờ, gọi là Sa-Đéc (tức là Thủy-Thần).

[30a] NHÂN-VẬT

Ông Nguyễn-Văn-Nhơn : Người huyện Vĩnh-An. Khi đầu trung-hưng được thọ chức Cai-đội theo Tôn-thất-Hội đánh giặc, thăng Thuộc-Nội Cai-Cơ, đồn trú Long-Xuyên chặn ngăn đường bại-tẩu của tướng Tây-Sơn là Phạm-Văn-Sâm (hay Tham), được thăng Trung-Quân Thủy-Dinh Vệ-Ủy, rồi dời qua chức Lưu-Thủ dinh Trấn-Biên kiêm lãnh Trung-Quân Phó-trung Thủy-dinh hành Phú-Yên Lưu-Thủ. Ông đắp bảo La-Hai, dựng kho chứa lúa đề cho đủ quân-nhu, cùng Nguyễn-Văn-Trương đánh giặc ở cửa biển An-Dụ, thừa thắng đánh thẳng đến Đại-Cồ-Lũy (Quảng-Ngãi). Sau làm Lưu-Thủ Gia-Định mộ lính đề chờ tấn phát, tạo thuyền đề vận tải quân-lương, mở ruộng nương khuyến nông tang, được thăng Chương-Chấn Vũ-Quân tước Quận-Công. [30b] Khi ấy Nguyễn-Văn-Nhơn tạo thêm chiến-thuyền, lại xin thân mình giáo-điều, và tha bỏ thuế khê đầm, rồi được triệu về kinh khảo sát điều lệ. Kế thay cho ông Nguyễn-Văn-Trương giữ chức Tổng-Trấn Gia-Định kiêm lãnh 2 trấn Bình-Thuận và Hà-Tiên. Người Xiêm xâm lấn Cao-Miên ông đem binh đến biên cảnh, người Xiêm run sợ không dám động. Năm Gia-Long thứ 15 (1816) được điều-chương Hữ-Quân kiêm-thự Trung-Quân-Ấn. Năm thứ 18 (1819) lại lãnh chức Tổng-trấn Gia-Định. Năm Minh-Mệnh nguyên-niên (1820) về kinh cung chức Tổng-Tài Sử-Quán. Năm ấy Đại-Giá Bắc-phần ông sung chức lưu-kinh đại-thần rồi mất. Ông thọ 70 tuổi, tặng chức Thái-Bảo, túng tự nơi Thố-Miếu, lại được liệt tự vào miếu Trung-Hưng Công-Thần, cấp tự-điền. Năm thứ 12 (1831) truy tặng Thái-Bảo, phong Kinh-Môn Quận-Công.

Tống-Phước-Thiên: Có tên nữa là *Phước-Thiên*, tiên nhân ở *Tống-Sơn*, lưu ngụ tỉnh *An-Giang*, làm quan [31a] triều vua *Đuệ-Tôn* làm đến *Chưởng-Cơ*. Năm *Bính-thân* cùng *Tống-Phước-Hòa* giữ *Long-Hồ*. Năm *Đinh-tị Tây-Sơn* vào đánh, ông lui về *Ba-Việt* bị bại trận trốn thoát. Mùa đông năm ấy theo vua *Thế-Tổ Cao-Hoàng-Đế* cử binh ở *Long-xuyên*. Năm *Canh-tý* (1780) vua chánh đế-vị, lấy ông có công dựng-đái, thăng chức *Nội-Tả Chưởng-Cơ Quận-Công*. Năm *Tân-sửu* (1781), *Ngoại-Hữu-Xạ Đổ-Thanh-Nhơn* mưu làm phi pháp, ông *Thiên* xin vua giết đi. Năm *Nhâm-dần* (1782) quân giặc xâm nhiễu, bị thất lợi về chiến dịch *ngư-châu* (thuyền đánh cá), vua chạy qua *Tam-Phụ*, ông *Thiên* lạc ở sau, bị *cừ-đảng Đòng-Sơn* giết.

Nguyễn-Văn-Bế: Người huyện *Vĩnh-An*, có công ở *Vọng-Các*, làm quan đến *Tổng-Nhung Cai-Cơ*; vua thường sai đi qua *Xiêm*, kịp khi về đem binh từng chinh, có công trạng lớn. Khi mất tặng chức *Chưởng-Cơ*, liệt tự vào 2 miếu *Hiền-Trung* và *Trung-Hưng*.

[31b] *Hoàng-Phước-Bửu*: Người huyện *Tân-Thành*, theo vua sang *Vọng-Các*, sau làm đến chức *Trung-đồn Uy-vũ Vệ-úy*. Năm *Tân-dậu* (1801), từng chinh ở *Qui-Nhơn* bị tử trận ở *Thạch-Cốc*, truy tặng chức *Chưởng-Cơ*. Năm *Gia-Long* thứ 3 (1804) liệt tự vào miếu *Chiêu-Trung*, *Hiền-Trung* và *Bao-Trung*. Năm thứ 9 (1810) liệt tự vào miếu *Trung-Hưng Công-Thần*.

Nguyễn-Văn-Trọng: Người huyện *An-Xuyên*, khi mới đầu quân làm chức *Khâm-Sai Cai-Cơ*, theo *Tổng-Nhung Nguyễn-Thoan* (hay *Suyễn*) và *Tiên-Phong Nguyễn-Văn-Thành* điều khiển đánh giặc, lần thọ chức *Tiên-Phong-Dinh Lượng-Vũ-Vệ Chính-Vệ*. Năm *Canh-thân* (1800) từng chinh ở *Qui-Nhơn* bị tử trận ở

Tự-Son. Năm Gia-Long thứ 2 (1803) [32a] tặng Chương-Cơ, liệt tự miếu Bao-Trung. Năm thứ 9 (1810) liệt tự vào miếu Trung-Hung Công-Thần.

Đoàn-Văn-Trường : Người huyện Đông-Xuyên, năm Đinh-vị (1787) đầu quân, đi theo chinh chiến lâu ngày rõ có công lao. Năm Minh-Mệnh thứ 12 (1831) thăng Trị-Bình Tổng-Đốc, năm 13 đổi làm Thanh-Hóa Tổng-Đốc, năm 14 thăng thụ Tả-Quân Đô-Thống Chương-Phủ-Sự, nhưng lãnh Hà-Ninh Tổng-Đốc, liền gia hàm Thái-Tử Thiếu-Bảo. Khi mất tặng Tả-Quân Đô-Thống-Phủ Chương phủ-sự.

Nguyễn-Văn-Dịnh : Người An-Xuyên có công ở Vọng-Các, làm quan đến Cai-Cơ suất-lả binh-đội. Năm Đinh-vị (1787) từng chinh ở Quảng-Nam bị trận vong, tặng chức Chương-Cơ, liệt tự vào miếu Hiền-Trung và miếu Trung-Hung.

Nguyễn-Văn-Tuyên : Người huyện Vĩnh-An, khi đầu trung-hưng ông từng chinh có nhiều chiến công, [32b] làm đến Chấn-Võ-Quân Hữu-Bảo Vệ-Ủy. Khi Gia-Long trung hưng ông theo ông Lê-Văn-Duyệt binh ác-man ở Quảng-Ngãi, đốc suất binh dân đào sông Vĩnh-Tế, rồi làm Trấn-Thủ ở Định-Tường và Vĩnh-Thanh, lại được án thủ Châu-Đốc đeo quốc-ấn bảo hộ Cao-Man.

Nguyễn-Văn-Yến : Người An-Xuyên, khi đầu trung-hưng đi theo chiến trận làm quan đến Lượng-Võ-Vệ Vệ-Ủy. Năm Canh-thân (1800) từng chinh ở Qui-Nhơn bị trận vong ở Thị-Dã, liệt tự vào miếu Hiền-Trung và miếu Trung-Hung.

LIỆT-NỮ

Dương-Thị-U : Người huyện Đông-Xuyên, vợ Nguyễn-Văn-Nhị, nhà nghèo, chồng bệnh chết, người chủ nợ là Trương-Thời

thấy thị có nhan sắc hằng muốn làm việc cường bạo hiếp hãm, nhưng thị cố ý không đòi tiết, sau bị tên Thờ ám hại. Năm Minh-Mệnh thứ 10 (1829) được tinh thưởng.

[33a] *Nguyễn-Thị-Dung* : Người huyện An-Xuyên, nhà giàu. Năm Thiệu-Trị nguyên niên (1841) như có quân-vụ ở biên cảnh thị xuất lúa quyên trợ, vua sắc tặng cho cái biển «Lạc quyên nghĩa phụ».

THỜ-SẢN

Loại cốc

<i>Nạo đao</i>	nếp	<i>Canh đao</i>	lúa
<i>Mạch</i>	bắp	<i>Thanh đậu</i>	đậu xanh
<i>Hoàng đậu</i>	đậu nành	<i>Biển đậu</i>	đậu ván
<i>Hắc-đậu</i>	đậu đen		

Loại dưa bí

<i>Hoàng qua</i>	bí ngô	<i>Tây qua</i>	dưa hấu
<i>Lưu qua</i> (hay <i>tần qua</i>) (?)		<i>Ty qua</i>	mướp ngọt

Loại rau

<i>Khô thới</i>	rau dăng	<i>Hạnh thới</i>	rau hạnh
<i>Thông</i>	hành	<i>La bặc</i>	cải củ
<i>Khương</i>	gừng		

[33b] *Loại quả*

<i>Dã lựu</i>	(?)	<i>Phật lê</i>	mãng cầu
<i>Ba tiêu</i>	chuối		

Loại hoa

<i>Kê quan</i>	bông mào gà	<i>Tường vi</i>	bông tường vi
<i>Lan</i>	bông lan	<i>Mộc cần</i>	bông bụi

Loại thảo

<i>Bồ</i>	lác	<i>Lư</i>	lau
<i>Mao</i>	tranh	<i>Địch</i>	lách
<i>Đương tâm</i>	tim bắc	<i>Da diệp</i>	lá dứa

Loại mộc

<i>Nam mai</i>	mù-u	<i>Giáng hương</i>	cây giáng hương
<i>Nam mộc</i>	(?)	<i>Đồng</i>	cây ngô đồng
<i>Liễu</i>	cây liễu	<i>Trúc</i>	tre
<i>Thích trúc</i>	tre gai	<i>Triệt tâm trúc</i>	tre đặc ruột

Loại mây

<i>Trạch đằng</i>	mây dầm	<i>Thủy đằng</i>	mây nước
<i>Dã man đằng</i>	mây rừng		

Loại thực

<i>Hoắc hương</i>	cây hoắc hương	<i>Hương phụ</i>	củ gấu
<i>Tử tô</i>	Tía tô	<i>Bạch thực</i>	củ bạch thực
<i>Thực dược</i>	thực dược	<i>Đậu khấu</i>	hột đậu khấu
<i>Sa nhân</i>	hột sa nhân		

[34a] *Hươu hạng*

<i>Bố</i>	vải	<i>Bạch</i>	lua
<i>Trừu</i>	trừu	<i>Viêm lạp</i>	(?)
<i>Nam du</i>	dầu ta	<i>Mê bì</i>	da nai
<i>Lộc cân</i>	gân hươu	<i>Tượng nha</i>	ngà voi
<i>Lộc giác</i>	sừng nai	<i>Ngư đở</i>	bong bóng cá
<i>Ngư si</i>	vây cá	<i>Tê bì</i>	da tê
<i>Tê giác</i>	Sừng tê	<i>Lộc nhung</i>	nhung nai
<i>Liên tử</i>	hột sen	<i>Càn hà</i>	tôm khô
<i>Mễ</i>	gạo	<i>Càn tế ngư</i>	(?)
<i>Trần bì tiêu</i>	tiêu lâu năm		

Loại cầm

<i>Phụng hoàng</i>	chim phụng hoàng	Ồ	quạ
<i>Cáp</i>	bồ câu	<i>Lộ</i>	cò
<i>Yến</i>	én	<i>Tước</i>	chim sẻ
<i>Lư tư</i>	chim chuông	chuộc Cai	(?)
<i>Thốc thu</i>	(?)	<i>Bồ nông</i>	chim bồ nông

Loại thú

<i>Hồ</i>	cọp	<i>Báo</i>	beo
<i>Mê</i>	nai	<i>Lộc</i>	hươu
<i>Hồ</i>	chồn	<i>Chương</i>	cheo
<i>Viên</i>	vượn	<i>Hầu</i>	khỉ
<i>Bạch mi hầu</i>	khỉ mi trắng	<i>Hắc hầu</i>	khỉ đen

Loại cá

<i>Quá sơn ngư</i>	cá rô	<i>Sinh đình ngư</i>	cá phát lác
<i>Giác ngư</i>	cá trê	<i>Lư ngư</i>	cá vượt
<i>Thu ngư</i>	cá thu	<i>Bào ngư</i> [34b]	bào-ngư
<i>Tra ngư</i>	cá tra	<i>Soát ngư</i>	(?)
<i>Đổi ngư</i>	cá đổi	<i>Phân ngư</i>	cá phèn
<i>Ngư thiết ngư</i>	cá	<i>Văn ngư</i>	(?)
	lưỡi trâu		
<i>Mễ loa</i>	ốc gạo	<i>Lệnh ngư</i>	cá lành-canh

Loại cá vớ

<i>Sơn qui</i>	rùa núi	<i>Thủy qui</i>	rùa nước
<i>Trạch qui</i>	rùa đồng	<i>Ngoan</i>	loài vích
<i>Biết</i>	loại ba ba	<i>Ô xà</i>	rắn hổ đất
<i>Văn xà</i>	rắn hoa	<i>Nhiêm xà</i>	con trăn



[1 a] TỈNH HÀ-TIÊN

Từ đông đến tây 37 dặm, từ nam đến bắc 25 dặm : phía đông đến địa giới huyện Hà-Dương tỉnh An-giang 35 dặm ; phía tây đến biển 2 dặm, phía nam vượt núi Tô-Châu đến biển 5 dặm, phía bắc đến biên cảnh Cao-Man 25 dặm, đông-nam đến giới hạn huyện Phong-Thanh tỉnh An-Giang hơn 150 dặm, tây-nam đến biển 1 dặm, đông-bắc đến biên cảnh Cao-Man 25 dặm, tây bắc vượt núi Bạch-Ô đến biển 20 dặm ; từ tỉnh lỵ qua phía đông đến kinh-đô 1.325 dặm.

PHÂN DÃ

Thiên văn : ở phân-dã sao Du-Quí, vị thứ sao Thuần-Thủ.

KIẾN TRÍ DIỄN CÁCH

[1b] Nguyên xưa là đất Mang-Khảm * Chân-Lạp tục gọi là Trúc-Phiên-Thành, lại xưng là Đổng-Tru-Trấn. Ban đầu người Quảng-Đông (đời Thanh) là Mạc-Cửu đến ngụ ở Cao-Man, thấy chỗ Mang-Khảm có người buôn bán ở các nước đến tụ tập ; Cửu liền chiêu tập lưu dân các nơi Phú-Quốc, Hương-Úc, Rạch-giá, Cà-Mau lập ra 7 xã, ông tự quản-hạt. Nơi này tương truyền thường có người tiên hay xuất hiện trên sông, nên nhân đó đặt tên là Hà-Tiên Quốc.

Đời vua Hiền-Tông Hiếu-Minh Hoàng-Đế, năm Giáp-ngọ (1714), ông Cửu xin phụ thuộc bản triều, vua phong làm Tổng-Binh Hà-Tiên trấn, đóng binh ở Phương-Thành rồi nhân dân ngày càng tụ tập đông đúc. Đời Túc-Tông Hiếu-Minh Hoàng-Đế, năm Ất-mão (1735), Mạc-Cửu mất ; vua sắc cho con là Thiên-Tử làm Đô-Đốc Hà-Tiên trấn [2a] đặt nha thuộc, đắp thành bảo, chia lập phố xa, người thương mãi tụ tập càng nhiều. Thiên-Tử lại mời sĩ-phu văn-học hằng ngày ngâm vịnh, có tập thơ Hà-Tiên Thập Vịnh lưu truyền.

Đời Thế-Tông Hiếu-Vũ Hoàng-Đế, năm Đinh-sửu (1757), ở Cao-Man có quốc loạn, Nặc-Tôn chạy qua Hà-Tiên, Thiên-Tử xin vua cho hộ tống về nước. Nặc-Tôn cảm đức đó bèn cắt cho đất 5 phủ : Châu-Sâm, Sài-Mạt, Linh-Quỳnh, Cần-Bột, Hương-

* Mang-Khảm tức chữ Hán gọi là Phương Thành.

Úc. Thiên-Tứ đem dâng quốc triều, vua cho qui vào Hà-Tiên quản hạt, rồi lập đạo Kiên-Giang ở đất Rạch-Giá, đạo Long-Xuyên ở đất Cà-Mau, đều đặt quan lại cai trị.

Đời Duệ-Tông Hiếu-Định Hoàng-Đế, năm Nhâm-thìn (1772) nguy-vương nước Tiêm là Phi-Nhã-Tân đánh cướp Hà-Tiên, [2b] giết hại cả thành, Thiên-Tứ lui giữ Trấn-Giang. Mùa xuân năm Ất-vị (1775) Duệ-Tông vào nam, Thiên-Tứ đến hành tại Gia-Định bái yết rồi trở về Trấn-Giang chiêu tập nạn dân. Mùa đông Đinh-dậu (1777), Tây-Son xâm-phạm Long-Xuyên, Thiên-Tứ qua Tiêm cầu viện, bị Phi-Nhã-Tân nghi ngờ, ông mất ở Tiêm. Hà-Tiên bị Tây-Son chiếm cứ. Đời Thế-Tổ Cao-Hoàng-Đế năm Đinh-vị (1787) mới thu phục lại. Năm Mậu-thân (1788) đem 2 đạo Kiên-Giang và Phong-Giang cải thuộc Trấn Vĩnh-Long. Năm Gia-Long thứ 7 (1808) mới đặt 2 huyện Kiên-Giang và Long-Xuyên do đạo quản hạt. Năm thứ 9 (1810) cải thuộc về Hà-Tiên. Năm Minh-Mệnh thứ 6 (1825) bỏ đạo đặt Tri-Huyện. Lại ở trấn hạt đặt huyện Hà-Tiên, đặt phủ An-Biên. Năm thứ 13 (1832) phân hạt gọi là Hà-Tiên tỉnh, [3a] cải phủ An-Biên làm phủ Khai-Biên, huyện Hà-Tiên làm huyện Hà-Châu. Năm 14 (1833) có biến nguy Khôi, tỉnh thành thất thủ, liền bị quân Tiêm xâm lăng giày đạp, có đại binh tấn tiêu mới dẹp yên được. Năm thứ 15 đổi lại phủ Khai-Biên làm phủ An-Biên, lại lấy đất Cần-Bột, Hương-Úc đặt làm phủ Quảng-Biên và phủ Khai-Biên. Năm thứ 20 (1839) đặt phủ Tịnh-Biên lấy 2 huyện Hà-Dương và Hà-Ấm thuộc phủ mà do tỉnh quản hạt. Niên-hiệu Thiệu-Trị bỏ phủ Quảng-Biên, lấy 1 phủ Tịnh-Biên và 2 huyện cải thuộc tỉnh hạt An-Giang. Nay Hà-Tiên hiện lãnh 1 phủ 3 huyện.

PHỦ AN-BIÊN

[3b] Ở phía tây bắc bờ quách tỉnh thành ; số dặm đông tây nam bắc cách nhau cũng như số dặm của tỉnh, nghĩa là diện tích bằng nhau. Nguyên trước là đất Phương - Thành của Cao-Man, Mạc-Cửu khai thiết làm Hà-Tiên trấn (chưa đặt phủ). Bản-Triều năm Minh - Mệnh thứ 7 (1826) mới đặt tên phủ này nhưng chưa có Tri-Phủ, việc phủ do Tri-Huyện kiêm lý. Năm thứ 13 cải phủ Khai-Biên lại tên cũ, năm 17 (1836) mới đặt chức Tri-Phủ ; lãnh 3 huyện, 11 tổng, 149 xã thôn bang phố.

HUYỆN HÀ-CHÂU

Đông tây cách nhau 27 dặm, nam bắc cách nhau 42 dặm ; phía đông đến huyện giới An-Giang Hà-Dương 25 dặm, tây đến biển 2 dặm, nam giáp huyện giới Kiên-Giang 22 dặm, bắc đến đất Mọi 20 dặm. Năm Minh-Mệnh thứ 6, đổi đặt làm huyện Hà-Tiên. Năm thứ 13 (1832) cải làm Hà-Châu. Năm thứ 17 (1836) thuộc phủ kiêm-ly ; lãnh 5 tổng, 63 xã thôn bang phố.

HUYỆN KIÊN-GIANG

[4a] Cách đông nam phủ 90 dặm dư ; đông tây cách nhau 37 dặm, nam bắc cách nhau 44 dặm ; đông đến huyện giới Phong-Phủ tỉnh An-Giang 25 dặm, tây vượt núi Tật-Lê đến biển 12 dặm, nam đến rừng của huyện Long-Xuyên 22 dặm, bắc giáp huyện giới Hà-Châu 22 dặm. Nguyên xưa là đất Giá-Đà của Cao-Man, từ khi Mạc-Cửu khai thác mới thuộc về Hà-Tiên, sau đặt làm đạo Kiên-Giang. Năm Gia-Long thứ 7 (1808) mới đặt tên huyện này, nhưng do đạo quản hạt. Năm

Minh-Mệnh thứ 6 (1825) bỏ chức Quản-Đạo đặt lại chức Tri-Huyện, thuộc tỉnh An-Biên thống hạt; lãnh 4 tổng, 66 xã thôn bang phố.

HUYỆN LONG-XUYÊN

Ở đông nam phủ hơn 150 dặm; đông tây cách nhau 35 dặm, nam bắc cách nhau 33 dặm; đông giáp huyện giới Phong-Thanh tỉnh An-Giang 18 dặm, tây vượt qua núi Bạch-Thạch đến biển 1 dặm, nam đến Hào-Tấn rồi đến biển 15 dặm, bắc giáp lâm phận huyện Kiên-Giang 18 dặm. Nguyên trước là đất Cà-Mau của Cao-Man, từ khi Mạc-Cửu khai thác mới thuộc Hà-Tiên rồi đặt đạo Long-Xuyên. Năm Gia-Long thứ 7 (1808) đặt tên huyện này, nhưng thuộc đạo Long-Xuyên quản thủ. Năm Minh-Mệnh thứ 6 (1825) bỏ đạo, đặt Tri-Huyện thuộc về phủ An-Biên thống hạt; lãnh 2 tổng, 55 xã thôn bang phố.

[4b] HÌNH THỂ

Tỉnh hạt này đông-nam giáp tỉnh An-Giang, tây-nam dọc theo biển, bắc đến Cao-Man. Núi to thì có núi Tô-Châu, núi Ngũ-Hồ; sông lớn thì có sông Đông-Hồ-Thành; lấy các dải núi làm ngoại-quách, lấy ba mặt giáp biển làm hào sâu; trọng-hiềm thì trong có trường-lũy Mỹ-Anh, ngoài có trùng lũy Thị-Vạn, đường sau có đồn đất Giang-Thành đủ để ngăn chặn yếu hiềm; hải-tấn có pháo đài Kim-Dự, đủ để khống chế sự xung-đột. Lại bên tả pháo-đài có Đòng-Nai, bên hữu có Suối-Lồ, nương dựa hình thế làm chỗ yết-hầu quan yếu. Đường sông thì có sông Vĩnh-Tế để ghe thuyền đi thông thương, ngoài biển có đảo Phú-Quốc làm bình chương ở mặt tiền, ấy là một [5a] cửa ngõ hệ trọng cho xứ Nam-Kỳ. Còn đô hội duy ở tỉnh-lỵ và ở Kiên-Giang, Giá-Đà đều được khả quan.

KHÍ HẬU

Đất đai thấp ướt, khí trời nóng nực, bốn mùa khí nóng hơn nửa năm, mùa xuân khí nắng thanh hành, qua hạ thu thường có trận mưa ; từ tháng 4 đến tháng 9 gió nam thổi mạnh, qua tháng 10 mới hết ; tháng 11, 12 đến tháng giêng, tháng 2 thường có gió bắc. Gió nam thường thổi mạnh vào buổi sớm, gió bắc thường thổi mạnh buổi chiều. Tháng giêng đã nghe có tiếng sấm, sau tiết lập-đông còn chưa biết lạnh. Lại thường có gió núi hay gió biển lạnh buốt xương. Những khí nóng nực [5b] hay sinh bệnh chướng-lệ phong-bại. Khi nước triều lên gặp gió đông bắc thanh thì ngập tràn bờ bến, còn không thì nước trào lên xuống hòm sớm như thường. Mùa nông, tháng 5,6, gieo mạ, tháng 7, 8 cấy, tháng chạp tháng giêng gặt.

PHONG TỤC

Kẻ sĩ biết chữ, dân siêng làm ăn, quá nửa là nghề bán buôn, còn kỹ nghệ tầm thường. Ở gần biển thì làm nghề lưới đáy, cắm dăng để bắt cá ; ở gần núi thì hay bắt chim và tổ ong để bán. Người quân-tử hay thích điều nghĩa, siêng việc công ; kẻ tiểu-nhân thì an thường thủ phận, không có gian tham trộm cướp. Nhiều người hào hiệp và hay trau dồi hoa sức, đàn ông ra đường hay che dù, đàn bà con gái [6a] trùm đầu bằng khăn vải dài, con trai bới tóc hay cài khúc-thoa (cái thoa cong một đầu) để cho tóc khỏi sỏ ; con gái trang sức sơ đạm, bới tóc thả thòng ra sau. Tính người mau lẹ, nữ-công tinh xảo, hay đi thuyền, giỏi nghề bơi nước, ưa nóng ghét lạnh ; bệnh tật ít hay tìm thầy uống thuốc, ưa dùng đồng bóng và thầy phù-pháp Cao-Man. Gặp việc tang-tế, lễ nghi theo Nho mà cũng theo Phật. Có việc

hoàn nguyên ất đốt đèn trời ; cưới gả thì dùng có 3 lễ vấn-danh, thỉnh-ký, và thân-nghinh. Tỉnh ưa thờ Phật, những ngày tam-nguyên (thượng-nguyên, trung-nguyên và hạ-nguyên) đều dùng hương đèn hoa quả cầu phước trước bàn Phật. Đêm nguyên-đán chiêm nghiệm khí trời trong sáng thì năm ấy được mùa màng lúa thóc, hoặc khí đất trong sáng thì năm ấy được mùa ở sông biển, ấy là di-tục chiêm-nghiệm trong năm. Tiết đoan-ngọ ngày 5-5 âm lịch làm bánh ú có sừng đề cúng tiên-tổ, và đua ghe ; tiết thanh-minh con trai con gái đi tảo mộ ông bà gọi là đạp-thanh [6b] ; tiết trung-thu mời bạn hữu chung thưởng trăng thu, đêm trừ-tịch thì thắp đèn suốt đêm gọi là «thủ tuế». Còn tục thờ-dân thì mỗi năm cứ đến tháng ba là sắm đèn hương hoa quả đến cầu phước ở chùa Hồ-Tự rồi 3 ngày sau có cuộc hội-âm gọi là hạ-tuế. Tháng 8 có lễ rước nước, tháng 10 lễ đưa nước, giống như thờ-tục ở An-Giang.

THÀNH TRÌ

Tỉnh thành Hà-Tiên chu vi dài 96 trượng 2 thước, cao 7 thước 2 lấc, chân dày 1 trượng 5 tấc, xây đá ; hào sâu 3 thước 5 tấc, có 3 cửa tiền tả và hữu. Nguyên trước đóng ở địa phận xã Mỹ-Đức huyện Hà-Châu, năm Minh-Mệnh thứ 9 (1828) dời qua giang-thành-thủ, đến năm thứ 14 (1833) dời lại chỗ cũ, rồi năm thứ 15 xây đá bảo Trấn-Biên và nhân đó làm ly-sở tỉnh thành.

[7a] Phủ trị An-Biên chu vi 50 trượng, rào tre ; ở địa phận thôn Mỹ-Đức huyện Hà-Châu kiêm lý, cất năm Minh-Mệnh thứ 15 (1834).

Huyện bảo Kiên-Giang, mặt trước dài 19 trượng 2 thước, bề ngang 12 trượng 6 thước, ở địa phận xã Văn-Tập, đắp năm Thiệu-Trị nguyên niên (1841).

Huyện trị Long-Xuyên chu vi 52 trượng, rào tre, ở địa phận thôn Tân-Châu. Nguyên trước ở thôn Tân-Phong, năm Minh-Mệnh thứ 7 (1826) dời qua chỗ này.

Còn các trường Tỉnh-học, Huyện-học thì chưa cất.

HỘ KHẨU

Ngạch số đời Gia-Long hộ đình 1500 người, nay 5793 người.

ĐIỀN PHÚ

Điền thổ 1699 mẫu, ngạch trưng thuế lúa 1408 học, thuế tiền 1441 quan, thuế bạc 1292 lượng.

[7b] SƠN XUYÊN

Bình-Sơn : ở phía bắc huyện Hà-Châu 1 dặm, chu vi 2 dặm, cao 5 trượng dư. Dãy núi trùng điệp cao vọi, chạy dặng đến góc biển, bao bọc quanh co làm hậu-bình cho tỉnh-ly. Ngoài núi có suối sâu bao bọc, phía nam chảy vào biển, phía bắc tiếp giáp hào sâu, liền với suối Bạch-Tháp phóng ra Đông-Hồ làm hào-tạm cho tỉnh thành. Mạc-Thiên-Tứ vịnh cảnh có đề «*Bình-Sơn điệp-thúy*» là một cảnh đẹp trong 10 cảnh của Hà-Tiên.

Ngũ Hồ-Sơn : ở phía bắc huyện Hà-Châu nửa dặm, hình núi vai ngang đầu cúi, nằm phục như con mãnh-hổ dựa ở góc núi, hộ vệ cho tỉnh thành vậy.

Bát-Giác Sơn : ở phía tả sau huyện lỵ Hà-Châu, hình núi có cạnh góc như hình bát giác, nhưng cây cối xanh tốt.

Dương-Long Sơn : ở phía hữu sau huyện-lỵ Hà-Châu, phía bắc núi có đường lục lộ thông đến mặt phố trấn Đại-Đồng.

Phù-Anh Sơn : ở phía bắc huyện Hà-Châu 1 dặm, hang hốc xanh rậm cỏ kính ; chân núi có chùa, cũng lấy tên núi đặt làm tên chùa.

Núi Lộc-Trĩ : ở phía tây huyện Hà-Châu 13 dặm, cây giải treo núi, ngọn bút chọc trời, vượt qua gò bằng, gối theo bờ biển, nước ngọt đất tốt nhà ở bao quanh. [8a] Đây là «Lộc-Trĩ thôn cư : cảnh làng Lộc-Trĩ,» một cảnh đẹp trong 10 cảnh ở Hà-Tiên vậy.

Núi Cáo : ở huyện Hà-Châu cách phía tây núi Lộc-Trĩ 4 dặm, lồi lóm quanh theo vũng biển ; có 3 ngọn đứng thẳng, cây cối thưa thớt, những nhà chài lưới tụ ở bến nước, những trại mán mọi nhóm ở trong rừng, riêng có thú vị về miền núi biển.

Núi Địa-Tạng : ở huyện Hà-Tiên, cách núi Phù-Anh 1 dặm, trên có chùa Địa-Tạng, nhân đó dùng đặt tên núi này. Đây là một cảnh «Tiêu-Tự thần chung : Chuông mai Tiêu-Tự» trong 10 cảnh ở Hà-Tiên.

Núi Vân-Sơn : ở huyện Hà-Châu, cách núi Địa-Tạng 1 dặm, cao độ hơn 4 thước, bốn phía đứng thẳng như vách, hình như cột chống đỡ trời. Ở trong có chùa Bạch-Vân, cảnh trí sầm tịch, hoa trúc thanh u, trên chót có ngọn cao, mai chiều mây bay phất phới ; lại có động đá rộng độ 3, 4 thước, trên có lỗ trống, leo thông ra ngoài núi. Dưới núi có 1 hang sâu, không dò đến đáy được ; tương truyền Mạc-Cửu cho người leo xuống

hang ấy mà đi không cùng, chỉ nghe ở dưới có tiếng sóng gầm, phải kinh sợ mà đi trở ra, 10 cảnh ở Hà-Tiên, đây là cảnh «Thạch động thôn vân : Động đá nuốt mây».

[8b] *Núi Bạch-Tháp* : ở huyện Hà-Châu, cách phía bắc Văn-Sơn 5 dặm : sườn núi uốn cong, cây cỏ tươi tốt, có Hoàng-Long đại-hòa-thượng ở Qui-Nhơn đến lập chùa ở đây.

Núi Tô-Châu : ở phía đông huyện Hà-Châu, làm ngôi sao chầu tinh-ly : sườn núi chập chồng xanh tốt, cây mọc lẫn khít nhau, dưới núi có bến đò qua lại thông đến trước tỉnh. Khi trời mới sáng, trông núi ấy có cảnh trí rất đẹp.

Núi Đại-Cức : ở phía tây huyện Hà-Châu, cây cối xum xuê, đất đá xen lộn, gần đây có núi Tiểu-Cức, nên nhân theo thế núi đắp ra lũy dài.

Núi Tượng-Sơn : ở tây bắc huyện Hà-Châu, hình núi chỗ cao chỗ thấp như con voi núp, nên gọi Tượng-Sơn (núi voi) ; cỏ cây xanh tốt.

Núi Thị-Vạn : ở huyện Hà-Châu, có 7, 8 ngọn chạy nối liền nhau, làm ngoại lũy cho tỉnh-thành.

Núi Chung-Sơn : ở huyện Hà-Châu ; thế núi cao vọi, cỏ cây rậm rạp, trong có hang, trong hang có chùa thiên-thành (chùa trời sinh) thờ tượng Phật, có kỷ án hình như đục trở ra vậy. Núi này 1 mặt giáp biển, 3 mặt bao theo đầm nước, tục gọi là hang Hồ-Lô ; đem 1 vật quăng vào trong hang thì nghe như đánh tiếng chuông, nên gọi Chung-Sơn (núi chuông). Lại có tên nữa là núi Lấp-Chuông (hay núi Lấp-Chum), gần đây có đảo Thổ nổi ở giữa biển, vuông cao rộng lớn, lên trên nửa dặm có núi Ngoan cao hơn 1 thước, giống hình con thỏ ngồi xồm, nên gọi tên ấy.

[9a] *Châu-Nham* : ở phía đông huyện Hà-Châu 22 dặm, trên đỉnh tròn mà xanh đẹp, chạy thẳng đến bờ biển ; ghenh đá gồ ghề, 2 bên có vũng sâu bùn cát lẫn lộn, trong có đá tinh-quang (trong và sáng), dưới có nhiều giống sò sọc đỏ ; tương truyền Mạc-Cửu thuở hàn-vi đến dưới nham lượm được hạt châu vuông 1 tấc, quý báu vô-giá, ông đem dâng cho Vua. Ở bên núi có vực sâu, cá tôm nấp ở, chim cò và le-le tới ăn, bới lợi cả bầy. Nơi đây là 1 cảnh « Châu-Nham lạc lộ : Cò đậu Châu-Nham » trong 10 cảnh ở Hà-Tiên.

Núi Kịch-Sơn : ở huyện Hà-Châu ; hình núi cao vót, có nhiều ngọn đứng sừng như mũi kích ; chu vi được 2 dặm, phía đông cách núi Chung-Sơn 9 dặm. Thế núi nằm dài đến bờ biển, đầu phía bắc có gò phẳng, có nhiều vườn hồ-tiêu và hoa cỏ rất phần thanh.

Núi Linh-Quỳnh : ở phía bắc huyện Hà-Châu 120 dặm, hình núi thanh-tú, cây cỏ sâm tịch, có khe chảy róc rách, phía tây bắc có nhiều rừng gò, phía đông nam nhiều ruộng ao. Người Việt và người Thổ ở xen lộn nhau, cày cấy làm ăn, là một nơi đất ruộng phi nhiều.

Núi Sài-Mạt : ở phía bắc huyện Hà-Châu 140 dặm ; gò đồng gồ ghề, cây rậm khe trong, người Việt và người Thổ ở chung lẫn nhau. Lúc xưa người Man là Nặc-Bồn xâm phạm Hà-Tiên, Mạc-Thiên-Từ [9b] đánh phá giặc Bồn, tức là nơi đây.

Thổ-Sơn : ở huyện Kiên-Giang, cách phía đông Kịch-Sơn 77 dặm, có núi lớn, núi nhỏ đứng riêng, châu vi độ 5 dặm ; đất đá lẫn lộn lôm chôm, chạy đến mé biển. Phía đông giáp núi Vạn-Thạnh, phía tây giáp suối Gia-Kê, cỏ cây rậm rạp. Phía bắc núi có nhiều nhà phượng sắn, làm nghề bắt dã thú và kiếm tổ ong sinh nhai.

Tây Thổ-Sơn : ở huyện Hà-Châu, cách phía tây Cáo-Sơn 28 dặm ; ngòi Trư giáp ở phía đông, đập Phương-Thảo giáp ở phía tây, rừng cây liền tiếp, có trại Mán ở, nhưng cũng thưa thớt.

Núi Bạch-Mã : ở phía tây-bắc huyện Hà-Châu 20 dặm, giáp với phủ cũ Quảng-Biên : Rừng hoang cảnh vắng, dài rộng bao la ; ngày xưa Trần-Thái tự đảng ở đấy.

Núi Bồng-Sơn : ở phía tây-bắc huyện Hà-Châu 30 dặm, thế núi cao vọi, chu vi độ 8, 9 dặm, cây cối sầm uất.

Núi Lam-Trách : ở tây bắc huyện Hà-Châu 25 dặm, có trại Mán tụ cư ở đấy.

[10a] *Tiên-Ky-Chủy (Mỏm gành-tiên)* : ở huyện Hà-Châu, cách phía tây Thổ-Sơn 30 dặm ; đá núi trải rộng, đường dốc eo hiểm, ngó xuống góc hiên sóng vỗ ò ạt, lại có gió lốc, ghe thuyền đi qua phải cẩn thận ; từ phía bắc đến phía tây, núi dăng liền tiếp, có hồ nước gián đoạn, rừng cây rậm rạp, làm chỗ cho loài cầm thú tụ ở.

Nham Bạch-Thạch : ở phía tây huyện Long-Xuyên 20 dặm, đứng sừng xanh tốt ở bên biên, chu vi độ 2 dặm ; dưới nham có 4, 5 hòn đá trắng cao độ 5 thước, mặt trời chiếu vào sắc đá trắng ngời, nên gọi tên ấy. Ở trước có bề cạn, sản nhiều thứ hau, sam, ngao, sò, ốc, hến.

Núi Trà-Sơn : ở phía tây huyện Long-Xuyên 10 dặm ; núi này là chính chỗ huy-mộc-phiệt (cây ngã trốc gốc) ; khi đầu trung-hưng (Đinh-vị, 1787) có chiến-dịch tại Long-Xuyên, vua Gia-Long chạy qua núi Trà-Sơn, bị Nguyễn-Văn-Trương (trưởng Tây-Sơn) đuổi theo gần kịp ; khi ấy đương không có gió mà

những cây lớn trong núi tự nhiên gốc ngã nằm lấp đường, làm cho quân Trương đuổi theo không kịp. Trương cho đó là thần-trợ, bèn rút quân lui, tức là nơi này.

Đảo Đại-Kim : ở bến Nam-Hải thuộc huyện Hà-Châu, chu vi 193 trượng 5 thước, ngăn đón sóng cuồng từ ngoài biển vào, làm đảo trấn hải rất báu ; nơi bờ có gác cầu ván đề thông ra vào ; ở sau có viện Quan-Âm là chỗ Tống-Thị tu hành ngày trước ; phía tả có nhà ngòi câu cá (điếu-đình) người ta thường đến ngâm vịnh nơi ấy ; mặt tiền có trại thủ-bị, phía tây nam đắp quanh lũy đá đề phòng ngừa giặc biển. [10b] Đây là 1 cảnh «Kim dự lan đảo : sóng dợn đảo Kim», trong 10 cảnh ở Hà-Tiên. Nhưng cổ-tích nay đã tiêu hủy, chỉ còn pháo đài mà thôi.

Đảo Tiều-Kim : ở ngoài hải cảng huyện Hà-Châu, chu vi 74 trượng, hình như con cá kim-ngao trấn thủy khẩu, làm tiêu chuẩn cho ghe thuyền ra vào.

Đảo Nội-Trúc : ở trong vịnh Nam-Hải thuộc huyện Hà-Châu, chu vi độ 5 dặm, có từng đảo lớn nhỏ, trên đảo có những tông, trúc xanh tốt.

Đảo Ngoại-Trúc : ở trong vịnh Nam-Hải thuộc huyện Hà-Châu, làm ngoại-bình cho tỉnh-hạt, chu vi 7 dặm ; có 2 hòn đứng đối nhau, tre và tranh xum xê xanh tốt ; nước suối dội vào đá, tiếng vang mừng tượng như rồng ngâm ở hải-kiệu (núi nằm giữa biển).

Đảo Châu : ở doi đất đông nam huyện Hà-Châu, chu vi độ 10 dặm ; đá núi lởm chởm, trong có hang hốc lối lõm, sản xuất yến-sào, đồi-mồi và ba-ba biển,

Núi Mạnh-Hỏa : ở trong biển Nam-Hải, phía đông huyện Hà-Châu, ghe đi nửa ngày mới đến ; có hang hốc u ảo, cây cối xanh tốt, sản xuất yến-sào và dầu rái ; dân miền biển nhóm ở chân núi ấy.

Đảo Uất-Kim : ở trong Nam-Hải thuộc huyện Hà-Châu, chu vi 20 dặm, cây tốt tre dài, hang động u ảo, sản xuất yến-sào, dầu-rái, nhân dân ở dựa theo khe núi.

[11a] *Đảo Thạch-Hỏa* : ở trong Nam-Hải, phía đông huyện Hà-Châu ; có 3 ngọn đứng sừng, chu vi ước 4 dặm : cỏ cây cần cối, có đá dùng lấy lửa ; hang động gồ ghề, sản xuất yến sào. Thuở xưa có dân nước Đờ-Bà ở đấy, nay dời đi nơi khác đã lâu rồi.

Đảo Trúc : ở huyện Kiên-Giang, làm ngoại án hải cảng, chu vi 20 dặm, hang động thâm u, sản xuất yến sào. Nguyên xưa có dân ở, nay đã dời đi nơi khác. Phía bên có 1 cửa động bề ngang 2 thước, trong rộng độ 10 trượng, mặt trời chiếu ngay vào lỗ trống thì vật nhỏ như cây kim sợi chỉ cũng thấy rõ. Có 1 cái chum (lu) xưa, lưng ngang chừng 3 thước, không biết vật của đời nào, và từ đâu đem đến.

Đảo Phú-Quốc : ở phía tây nam huyện Hà-Châu, trong biển Nam-Hải, ghe đi một ngày đêm mới tới. Nguyên trước thuộc đạo Long-Xuyên quản hạt, năm Gia-Long 18 (1819) trích thuộc về Hà-Tiên đề cho cận tiện ; núi lớn cao vợi, chóp núi đều châu về hướng bắc, từ đông đến tây cách 200 dặm, từ nam đến bắc cách 100 dặm, không có hùm beo, nhiều heo rừng, có nai hươu, yến sào, mây, gỗ tốt, đồi mồi, hải-sâm, quế, mấm ; thổ-nghi có thứ lúa sớm, các thứ đậu, bắp đỏ, dưa, ít có nếp. Trên núi sản xuất thứ huyền-phách sáng ngời như đồ sơn, người ta dùng làm hạt chuỗi đeo, thứ lớn tiện làm hộp đựng trà cau hoặc làm

chén, dĩa, giá trị rất quý ; còn long-diên-hương thỉnh thoảng cũng có. Lại có thứ hắc-ban-hương, ngoài vỏ đen lấm chấm đốm sẫm như thứ trầm-hương non. [11b] mà chất nhẹ vị lạt, mùi thơm không nồng, cây lớn ruột rộng dùng làm ống bút. Phía tây-nam có Dương-Cảng làm chỗ ghe thuyền đến đậu yên ổn ; dân miền biển đến ở lập thành làng xóm. Gần phía nam có đảo nhỏ Long-Trấn, phía đông-nam có đảo dừa, phía tây bắc có đảo Năng-Nội, và đảo Năng-Ngoại. Lúc đầu trung-hưng, vua Thế-Tổ Cao Hoàng-Đế thường nghỉ chân ở đây, nhân dân đều giúp sức hết lòng, hoặc là thám báo địch tình, hoặc là cung-cấp vật dụng, nên sau khi nước nhà đại-định, được vua ân miễn sưu thuế cho người trong đảo ; cho đến ghe thuyền buôn bán hay đánh cá cũng được miễn thuế. Duy ở xa khơi giữa biển phải phòng bị quân cướp biển ở Đờ-Bà, nên nhà chức trách có đặt đồn thủ-ngữ dùng dân làm binh, đều đủ khí-giới, đề bảo vệ nhau cho được an-ninh. Năm Minh-Mệnh thứ 2 (1821) mới đắp bảo đất đề phòng thủ. Có nói rõ trong mục quan tấn.

Đảo Thờ-Châu : Đảo này làm 1 viên-án cho 2 huyện Kiên-Giang và Long-Xuyên, có một tên nữa gọi là đảo Sạn-Trục ; chu vi độ 100 dặm, cây cối rườm rà, hang động u ảo, sản xuất yến-sào, đồi mồi, ba-ba, hải sâm, cũng có nhân dân ở đấy. Lúc đầu Trung-hưng, Thế-Tổ Cao-Hoàng-Đế thường ngự thuyền đến.

Đảo Sơn-Thất : ở huyện Long-Xuyên, sản xuất nhiều dầu rái, dân ở đấy phải cung nạp, được miễn thuế thân.

Đảo Vu : ở trong biển thuộc huyện Long-Xuyên, có tên nữa gọi là Ba-tiên-viên (Vườn chuối) ; rộng ước vài mươi dặm, có suối treo, nước ngọt, 4 mùa không khô cạn, [12a] thuyền

buôn các nước qua lại phải đậu ở đấy để lấy củi nước ; thuyền nào đến trước rồi chạy đi nơi khác buôn bán, phải biền vào một thẻ cây để đấy cho thuyền sau đến biết tin tức.

Đá Kim-Quy : ở huyện Long-Xuyên, có hòn đá lớn nằm úp nơi bờ biển hình như mu rùa, sắc đá vàng đỏ, nên gọi tên ấy. Ở phía đông có cái ngòi cũng gọi ngòi Kim-Quy.

Đảo Cờ-Lôn : ở đông nam huyện Nam-Hải 30 dặm, có rừng tre xanh tốt, dưới có vực sâu, các loài cá chạch đến ở.

Đảo Cờ-Công : ở phía tây huyện Hà-Châu, phía đông cảng Hương-Úc, chu vi 16 dặm ; đá núi cao chợn, cây cối rậm rạp, dưới có vũng sâu, ngoài có bình chương, ghe thuyền qua lại thường đậu nghỉ ở đấy. Có nhiều thứ cá lớn, đồi-mồi, hải-sâm ; thuở xưa chỗ này là sào huyết kín đảo rộng rãi của bọn giặc biển.

Đảo Cờ-Cốt : ở phía tây đảo Cờ-Công, chu vi 50 dặm, cách đảo Giang-Khảm trong biển Đại-Đồng, thuộc địa đầu nước Tiêm, ghe chạy ước nửa ngày ; trên đảo nhiều cây to, dầu rái, dầu chai, mây long-đăng, đồi-mồi, hải-sâm, cá chạch, sò hào, nhân dân thường đến tìm lấy để tư lợi. Năm Đinh-vị (1787) lúc đầu trung-hưng, đại giá của Thế-Tổ Hoàng-Đế từ nước Tiêm về ghé ở trên đảo, khi ấy Hà-Gia-Văn đem binh thuyền đến qui phụ, tức là chỗ đảo này.

[12b] BIÊN

Đất Hà-Tiên ở phía tây tỉnh An-Giang, long mạch địa thế chạy ra giữa biên, lần qua hướng nam có đảo Tiêu-Thự đứng

ngoài biển ngăn che sóng lớn mà bồi thành doi cát, có các đảo nhỏ đứng dăng la liệt. Từ phía tây lên phía bắc qua phía nam cửa biển Tiêm-La. Trung gian chỗ biển ấy có vùng rộng làm thang-trì hiểm yếu cho tỉnh Hà-Tiên. Lại có cồn vực sâu khác nhau, có nhiều cá lớn, hải-sâm, đồi-mồi, hào sò, tôm, cá cơm, hải-cảnh (?) và ốc tai voi v.v... Nơi đây có gió nam và gió bắc là nghịch phong, người làm cá thường đến tháng 3 đi làm; ghe thuyền người Quỳnh-Châu Quảng-Đông thường đến đậu các hải-đảo để đánh cá phơi khô và bắt hải-sâm, cùng ghe thuyền của dân ta xen lộn trên mặt biển. [13a] Bọn cướp biển ở Đồ-Bà cũng có khi đến núp trong các đảo, cướp lấy tài sản người ta, cho nên những chỗ ấy có đủ khí giới đề phòng bị.

Đông-Hồ : ở phía đông huyện Hà-Châu, tiếp giáp hạ-lưu sông Vĩnh-Tế ; hồ nước rộng đến 71 trượng, tên hồ Hà-Tiên, lại tên là Đông-Hồ, vì hồ này ở phía đông huyện. Giữa hồ cát nôi, phía đông và tây nước sâu trên dưới 5 trượng, ghe thuyền trên sông và ngoài biển đến tụ tập rất đông, nước hồ trong xanh mát lạnh, 10 cảnh ở Hà-Tiên, đây là 1 cảnh : « Đông-Hồ ấn nguyệt : trăng in Đông-Hồ ».

Nam Phố : ở phía nam huyện Hà-Châu, dọc theo phía nam bờ biển. Xưa Mạc-Thiên-Tứ có 10 bài vịnh Hà-Tiên, mà đây là 1 cảnh : « Nam-phố ba trùng : Nam-phố sóng yèn » ấy là ghi sự thiệt vậy.

[13b] *Lô-Kê* : ở phía nam huyện Hà-Châu, 7 dặm, cách phía đông núi Tô-Châu 4 dặm rưỡi ; phía nam thông đến biển, phía tây có diều-đỉnh là di-chỉ của Mạc-Công (Mạc-Thiên-Tứ) khi nhàn hạ đến câu cá. Khe rộng 2 trượng, sâu 5 thước, dài 5 dặm rưỡi, khe chảy uyển chuyển về phía bắc vào trong Đông-Hồ. 10

cảnh ở Hà-Tiên, đây là 1 cảnh : « Lô-Khe nhàn điệu : rảnh cầu Lô-Khe » ấy là 1 thú vui ở nơi đây.

Sông Giang-Thành : ở huyện Hà-Châu, phát nguyên 3 chỗ : 1) do sông Tùng Giang qua sông Vĩnh-Tế rồi chảy vào Giang-Thành. 2) do núi Linh-Quỳnh chảy qua đông-nam vào sông Giang-Thành. 3) từ núi Trúc-Lộc chảy qua đông nam cũng vào sông Giang-Thành. Sông Giang-Thành dài 10 dặm, chảy vào Đòng-Hồ rồi ra biển.

[14a] *Sông Lãng-Kỳ* : ở phía tây huyện Hà-Châu, có núi xanh làm bình chướng, nước chảy quanh quất hình như chữ chi, chữ huyền. Nơi đây là chỗ đầu tiên Mạc-Cửu đến khai thác.

Sông Vân-Tập : ở phía nam huyện Kiên-Giang, nước theo sông Thụy-Hà chảy về hướng tây 17 dặm đến ngòi Trư, lại đi 8 dặm đến núi Vân-Tập rồi chảy ra biển.

Sông Đại-Giang : ở phía nam huyện Kiên-Giang 70 dặm, tục danh là sông Lớn. Phát nguyên 2 chỗ : 1) theo sông Phong-Phú ở An-Giang đến. 2) theo sông huyện Phong-Nhiều chảy về phía tây đến cảng Đại-Môn rồi ra biển.

Sông Tiều-Giang : ở phía nam huyện Kiên-Giang 50 dặm, tục danh sông Bé, nước theo phía tây nam sông huyện Phong-Phú chảy đến Huệ-Đà hơn 80 dặm, ngang qua ngòi Thổ-Phụ, rồi chảy 8 dặm đến Tiều-Đà vào biển.

Sông Tân-Xuyên : ở huyện Long-Xuyên, nước theo sông huyện Phong-Thạnh chảy về phía tây đến thủ Giang-Thành rồi chia ra 2 chi : 1 chi theo ngòi Hoảng-Thời ra biển, 1 chi chảy

đến Viên-Đà độ 5 dặm rồi chảy đến Hải-Trạch 15 dặm làm sông Tân-Xuyên, rồi chảy về hướng nam.

[14b] *Sông Nghi-Giang* : ở phía bắc huyện Long-Xuyên, nước theo sông Tân-Xuyên chảy về phía bắc đến thủ Nghi-Giang rồi chia ra biển : 1 chi chảy qua phía bắc 2 dặm rồi quặt lại chảy qua nam 80 dặm đến ngòi Gia-Đại rồi vào biển, và 1 chi theo sông Nghi-Giang chảy 80 dặm rồi quặt qua nam chảy 70 dặm vào biển.

Sông Khoa-Giang : ở phía tây huyện Long-Xuyên 107 dặm, sông có 3 chi chảy thông vào biển. Năm Đinh-dậu (1777), Thế-Tò Cao-Hoàng-Đế tránh quân Tây-Sơn nhân có chiếc thuyền nhỏ đậu sông Khoa-Giang, ban đêm vua muốn cỡi thuyền ấy qua biển, nhưng có con cá sấu đón ngăn trước thuyền làm ngăn trở đến 3 lần, vua bèn ở lại, khiến người dò thám, thì ở trước quả có du-thuyền của Tây-Sơn, khi ấy vua phải dời qua đảo Thổ-Châu.

Sông Bờ-Đề : ở phía nam huyện Long-Xuyên 70 dặm, nước theo ngòi Tây-Cừ chảy về hướng tây 40 dặm, đến thủ Tam-Giang chuyển qua nam chảy 8 dặm rồi vào biển. Lại có 1 chi theo thủ Tam-Giang chảy qua tây nam 10 dặm đến ngòi Cự-Môn rồi ra biển.

Thập-Câu : ở giới hạn 2 huyện Kiên-Giang và Long-Xuyên, từ câu (ngòi) thứ nhất đến câu thứ 10 chảy ngang hàng đều quãng cùng nhau, nước theo trong ruộng chậm chảy thông ra biển ; có sinh nhiều thứ cá chạch.

Đầm Ngọc : ở huyện Long-Xuyên, có 3 tên nữa là Đầm Biên-Bức, đầm Trư và đầm Điều ; bùn lầy ướt át, cỏ cây lẫn lộn, lợi cá tôm không xiết dùng hết.

[15a] *Chăm Ngũ-Trạch* : ở huyện Long-Xuyên : 1) Trường-Trạch, 2) Viên-Trạch, 3) Hải-Trạch, 4) Di-Trạch, 5) Trạch-Trạch, tục danh là Ngũ-hồ, có sinh nhiều cá tôm.

Ngòi Bạch-Ngư : ở huyện Long-Xuyên, nước theo trong đồng ruộng chảy đến rồi chảy ra biển.

Lâm Tàu (Chăm Lâm) : ở chỗ giáp giới 2 huyện Kiên-Giang và huyện Long-Xuyên, cỏ cây xanh rậm, dài rộng một mu, làm sào cho loài điều thú.

CỔ-TÍCH

Trấn thự cơ Hê-Tiên : ở huyện Hà-Châu, quay lưng về hướng kiền (tây-bắc) ngó mặt tới hướng tốn (đông-nam), lấy núi Bình-Sơn làm hậu vệ, lấy núi Tô-Châu làm tiền án ; biển lớn ngăn ở phía nam, hồ Đông làm hào phía trước, 3 mặt đều có lũy đất, từ bến Dương đến cửa sau dài 152 trượng, cửa hữu đến cửa tả 53 trượng rưỡi, từ cửa tả đến thuyền-sưông ra Đông-Hồ 380 trượng rưỡi [15b] ; thành cao 4 thước, hào rộng 10 thước ở giữa làm công-thự, vọng cung, 2 bên tả hữu công-thự bố liệt trại quán. Trước sân có cầu Tân-Thạch, bên tả có Tiếp-sứ-quán, bên hữu có công-khố, dinh quan Hiệp-Trấn ở sườn núi Ngũ-Hồ, ngoài Thánh-Cung có chợ trấn nhóm họp, phía tả công thự có miếu Quan-Thánh, phía đông công thự ngó xuống bến hồ, sau có chùa Tam-bảo, phía tả có đền thờ Mạc-Công, bến chợ trấn có trại cá, phía bắc công-khố có miếu Hội-Đông, phía bắc miếu có xưởng dăng-thuyền *, đắp đại lộ đề chia khu vực ngang dọc. Phía tả miếu Quan-Thánh có phố Điều-Kiều, nơi đây có bắc cầu ván thông ra biển giáp đảo Đại-Kim ; phía đông phố

* Dăng thuyền : rửa thuyền rồi xảm lại.

Điếu-Kiều là phố chợ cũ và phố chợ Tô Sư, rồi kể đến phố lớn. Những di-tích này đều do Mạc-Thiên-Tứ thuở trước đã kinh doanh, đường sá tiếp giáp, phố xá liên lạc, người Tàu [16a], người Cao-Man và người Đờ-Bà tụ tập cư trú, và những ghe thuyền ở các sông và ngoài biển qua lại đông đúc, làm thành đô hội ở nơi góc biển. Nhưng về sau bị nạn binh hỏa, nên xưa trăm phần mà nay không còn được một.

Lũy cũ Tân-Khánh : ở huyện Long-Xuyên, khi trước Thế-Tổ Cao-Hoàng-Đế ty nạn Tây-Sơn có đình trú ở đây, nay di-tích hầu còn.

Phủ cũ Quảng-Biên : Nơi đây nguyên đất phủ Cần-Bột của Cao-Man, sau vua Cao-Man là Nặc-Tôn đem dâng (dời vua Thế-Tôn Hiếu-Võ Hoàng-Đế) nay thuộc về Hà-Tiên quản hạt. Địa hạt này có 1 con đường dọc theo bờ biển chạy quanh đến Phủ-Lạt Nam-Vang. Năm Minh-Mệnh 15 (1834) lấy đất Cần-Bột làm phủ Quảng-Biên đặt chức Án-phủ-Sứ thuộc Hà-Tiên quản hạt. Năm Thiệu-Trị nguyên niên (1841) bỏ phủ này.

[16b] *Huyện cũ Khai-Biên* : Nguyên trước là đất Hương-Úc của Cao-Man mà Nặc-Tôn đem dâng. Lúc đầu thuộc về Hà-Tiên; tây, đông và bắc giáp trấn Cồ-Công của nước Tiêm, có đường thủy lục lưu thông. Năm Minh-Mệnh 15 (1834) đặt làm phủ Khai-Biên, năm 18 (1837) giáng xuống làm huyện, lại đặt thêm 1 huyện Kim-Trường nữa, sau đổi tên là huyện Vĩnh-Trường đều thuộc phủ Quảng-Biên, năm Thiệu-Trị nguyên-niên bỏ huyện.

Lũy cũ Giang-Thành : Ở phía đông huyện Hà-Châu; lũy này nguyên xưa Mạc-Thiên-Tứ đắp. Đây là cảnh « Giang-thành dạ cồ : trống đêm giang thành » trong 10 cảnh ở Hà-Tiên, di chỉ vẫn còn.

QUAN-TẤN

Pháo-đài Kim-Dự : Hình tròn, chu vi 17 trượng 3 thước 5 tấc, cao 6 thước 8 tấc, [17a] có 1 cửa bán-nguyệt, chân dài dựa theo bờ biển ; có lũy bao quanh dài 180 trượng 7 thước, cao 3 thước 5 tấc, chân lũy đắp ngang đến cửa tấn, lại đắp 1 pháo-yên đặt trên một súng lớn. Đài này ở trên đảo Kim-Dự huyện Hà-Châu, đắp năm Minh-Mệnh thứ 15 (1834). Lại có đồn Tiều-Kim Dự chu vi 30 trượng, cao 3 thước.

Bảo-đài Phù-Anh : Chu vi 664 trượng 8 thước, cao 6 thước. ở sau tỉnh-ly, dài từ pháo-đài đến bờ sông Thủy-Trường, xây đắp năm Minh-Mệnh 15 (1834).

Lũy đài Thị-Vạn : Chu vi 2.720 trượng 7 thước, cao 6 trượng, ngoài lũy trồng tre và cây có gai ; lũy này từ bờ sông Thị-Vạn ngoài lũy Phù-Anh chạy đến thỏ-sơn Lộc-Trĩ, đắp năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842).

[17b] *Bảo Lô-Kê* : Chu vi 18 trượng 2 thước 8 tấc, cao 4 thước. ở địa giới huyện Hà-Châu, đắp năm Thiệu-Trị nguyên niên (1841).

Bảo Giang-Thành : Chu vi 15 trượng 6 thước, cao 5 thước. hào rộng 1 trượng, sâu 5 thước ; ở phía hữu sông Vĩnh-Tế huyện Hà-Châu, đắp năm Minh-Mệnh 15 (1834).

Bảo Tiên-Thới : Chu vi 52 trượng, cao 7 thước, có 1 cửa ; ở huyện Hà-Châu, đắp năm Minh-Mệnh thứ 6 (1825).

Bảo Dâm-Chiết : Chu vi hơn 15 trượng, cao 5 thước ; ở địa phận huyện Hà-Châu, đắp năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842).

[18a] *Bảo Phú-Quốc* : Chu vi 46 trượng, cao 8 thước, có 2 cửa ; ở địa phận đảo Phú-quốc thuộc huyện Hà-Châu, xây đắp năm Minh-Mệnh 20 (1859).

Bảo Hàm-Ninh : Chu vi 32 trượng, đều trồng mộc-sách (rào bằng cây) chắc chắn ; ở địa phận huyện Hà-Châu, xây đắp năm Thiệu-Trị thứ 2 (1812).

Tiêu Pháo đài Tô-Châu : Chu vi 46 trượng 8 thước, cao 5 thước, có 1 cửa , ở núi Tô-Châu huyện Hà-Châu, đắp năm Thiệu-Trị nguyên niên (1841).

Cửa tấn Kim-Dự : Ở phía nam huyện Hà-Châu 2 dặm ; cửa tấn rộng 209 trượng, trong tấn có đảo Tiêu-Kim-Dự trên có pháo-đài.

Cửa tấn Kiên-Giang : Ở huyện Kiên-Giang, rộng 80 trượng, ở bờ phía tây ; trong cũng có phố chợ trù mật, ghe buôn tụ tập đông đúc. Phía đông cách trấn-thủ Hậu-Giang 303 dặm rưỡi. Khoảng trung gian về chỗ mộc-giới cây ngô-đồng thì bùn lầy ứớt út, cỏ cây mọc loạn, mùa xuân nước cạn, ghe đi không thông, sinh nhiều muỗi và đĩa ; năm Gia-Long 18 (1819) đào sông phía hữu, nước sâu mà đường đi gần hơn đường sông cũ, người ta nhờ được tiện lợi.

[18b] *Cửa tấn Đại-Môn* : ở phía đông huyện Kiên-giang 26 dặm, rộng 100 trượng, thông với sông Kiên-Giang. Trong có nhiều mương rãnh, phía đông tiếp sông Ba-Xuyên, những người đánh cá tập hợp ở đấy.

Cửa tấn Hoàng-Giang : ở phía tây huyện Long-Xuyên 07 dặm, nguyên danh là cảng Đốc-Hoàng, sau đổi tên này ; cửa tấn rộng 40 trượng, nằm xéo với đảo Trúc-Dự ngoài biển.

Cửa tấn Hiệp-Phước : ở huyện Long-Xuyên, tục danh là Phú-Cáp tấn, rộng hơn 190 trượng, cách tấn Củng-Đàm 30 dặm, phía hữu cách tấn Đại-Môn 20 dặm.

Cửa tấn Tam-Giang : ở huyện Long-Xuyên, rộng 217 dặm, phía tả cách tấn Đại-Môn [19a] 40 dặm, phía hữu cách tấn Bồ-Đề 50 dặm.

Cửa tấn Bồ-Đề : ở huyện Long-xuyên, rộng 21 trượng 1 thước, nằm xéo với đảo Vu-Dur ngoài biển, phía hữu cách tấn Hào-Ky 40 dặm.

Cửa tấn Hào-Ky (gành hàn) : ở phía đông huyện Long-Xuyên 120 dặm rưỡi ; cửa tấn rộng 25 trượng 6 thước, phía tây nam hiệp với thượng-lưu tấn Bồ-Đề, phía tây-bắc chảy ra tấn Hoàng-Giang, phía đông-nam chảy uốn cong 100 dặm rưỡi đến tấn Mỹ-Thanh ở An-Giang ; trong tấn này có nhiều mương ngòi lưu thông nhau, mỗi lợi ao địa không bao giờ hết.

Thủ sở Bình-Giang : ở huyện Long-xuyên, chỗ này địa thế quan yếu, năm Minh-Mệnh 19 (1838) có đặt thủ-ngự trú phòng.

[19b] DỊCH-TRẠM

Trạm sông Tiên-Nông : ở huyện Hà-Châu, phía đông cách trạm Giang-Phước 60 dặm, phía tây đến trạm Tiên-An 54 dặm. Năm Minh-Mệnh thứ 3 (1822) đặt tên trạm gọi là trạm Kiên-Giang và trạm Hà-Giang, năm 21 (1840) đổi lại tên này.

Trạm sông Tiên-An : ở huyện Hà-châu, phía đông đến trạm sông Tiên-Nông 54 dặm.

THỊ-ĐIỂM

Chợ Mỹ-Dức : ở huyện Hà-châu, phố xá liên lạc, người ta người Tàu theo tộc loại cư trú ở đây ; lúc xưa trù mật, nay đã thưa thớt.

[20a] *Chợ Sái-Phu* : ở huyện Kiên-Giang, tục danh chợ Lạch-giá, phố xá liên lạc, ghe buôn đến đậu đông đảo.

Chợ Hoàng-Giang : ở huyện Long-Xuyên, trong trấn Hoàng-Giang, quán xá đông đúc, thuyền buôn tụ tập.

Sở Điều-Dinh : ở địa phận thôn Đông-An và thôn Vĩnh-Hòa, có 1 sở Điều-Dinh (sân chim), những chim ở ngoài biển đến đậu rừng bầy không biết muôn ngàn nào mà kể. Thường năm đến kỳ đẻ trứng có Trà-Hộ-Ngách bao lãnh nạp thuế ấy gọi là thuế điều-dinh và lấy cánh long bán cho người thương mại Trung Hoa.

TỪ-MIẾU

Miếu Hội-Dồng : ở địa phận xã Đông-Mỹ huyện Hà-Châu, cất năm Minh-Mệnh 15 (1834) lợp tranh, qua năm Tự-Đức thứ 3 (1850) lợp ngói.

Đền Quan Công : ở địa phận xã Đông-Mỹ huyện Hà-Châu, nguyên người Minh-Hương lập lên, sau bị quân Tiêm đốt phá, năm Minh-Mệnh 15 (1834) dân làng làm tạm đền bằng tranh [20b] qua năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842) lợp ngói. Đền này nhân dân có cầu đảo việc gì thì được linh ứng. Ở sau đền có ao sáu hơn 1 mẫu, dùng để tưới rửa.

Đền thờ ba vị Mạc-Công : ở địa phận làng Mỹ-Đức huyện Hà-Châu, thờ Võ-Nghị-Công Mạc-Cửu, Quốc-lão Mạc-Thiên-Tứ và Chính-lý-Hầu Mạc-Tử-Sanh. Nguyên trước cháu nhà họ Mạc là Mạc-Công-Du làm đền thờ, qua năm Thiệu-Trị thứ 6 (1846) mới lợp ngói.

Đền cổ Giá Đà : ở huyện Kiên-Giang, nguyên trước gọi là miếu Hội-Đồng.

Đền cổ Cà-Mao : ở bên huyện Long-Xuyên. Nguyên xưa gọi là miếu Hội-Đồng, có bảng vàng, bình phong thêu, cửa sơn đỏ, phòng bí thất, trông rất sáng sủa sạch sẽ, thờ các vị Linh-Thần tam giới (thượng giới, trung giới, hạ giới) rất được linh ứng. Quốc triều có chép vào tự-diễn.

Đền cổ Bắc-Đế : ở huyện Kiên-Giang, phía tả Lạch-Giá.

Miếu Hải-Linh : ở trên nham Bạch-Thạch thuộc huyện Long-Xuyên, trước mặt có vũng biển, thờ linh-thần giang-hải [21a] từng được linh ứng.

Đền Thiên-Hậu : ở chân đảo Vu-Dự huyện Long-Xuyên, thờ thần Thiên-Hậu ; những ghe buôn qua lại dâng cúng hương đèn không ngớt.

Đền Nguyễn-Văn-Điều : ở địa phận xã Văn-Tập huyện Kiên-Giang. Ông Nguyễn-Văn-Điều nguyên Quản-Cơ Vĩnh-Long, năm Minh-Mệnh 21 (1840) ông đi bộ-vụ * bị trận vong được tặng chức Phó Quản-Cơ, và thường có hiển linh, nên năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842) người nơi ấy lập đền thờ.

* bắt giặc.

TỰ-QUÁN

Chùa Bạch-Vân : ở thôn Mỹ-Đức huyện Hà-Châu. Nguyên của phủ-hộ Minh-Hương là Đoàn-Tân [21b] lập ra. Năm Thiệu-Trị thứ 7 (1847), Tuần-Vũ Phan-Tông tu bỏ lại : cảnh chùa cây cỏ rườm rà, bóng người vắng vẻ, thường nghe những tiếng chim kêu vượn hót, cũng là dấu cũ của tiên-gia vậy.

Chùa Phù-Cử : ở chân núi Phù-Cử xã Mỹ-Đức huyện Hà-Châu, do Mạc-Thiên-Từ lập ra khi trước ; năm Thiệu-Trị thứ 6 (1846) nhân dân tỉnh hạt xây sửa lợp ngôi, trước sân đào giếng, theo núi dựng nhà, án tuệ nghiêm trang, cửa thiền tịch mịch, cũng là một nơi danh thắng.

Chùa Tam-Bảo : ở huyện Hà-Châu ; nguyên xưa Mạc-Cửu làm Thống-Binh ở Hà-Tiên lập ra ; mẹ ông là Thái phu-nhân hơn 80 tuổi mộ Phật đến ở, sau bà tọa-hóa (mất) ở trước bàn Phật. Mạc-Cửu nhân đó đúc tượng bằng đồng đề thờ trong chùa, nay vẫn còn.

Chùa Lũng-Kỳ : ở huyện Hà-Châu. Khi Mạc-Cửu ở Hà-Tiên, quân Tiêm đến xâm nhiễu, Cửu chạy xuống sông Lũng-Kỳ, khi ấy bà vợ là Bùi-Thị có thai, rồi đến đêm ngày 7 tháng 3 thì sinh Thiên-Từ ; giữa lúc ấy thấy trong sông chỗ bà ở có hào-quang chiếu sáng, theo chỗ sáng tìm thì thấy có 1 tượng mình vàng sáng rọi dưới đáy sông ; sáng ngày toan khiêng lên nhưng mặc sức ngàn quân cũng không động đậy nổi. Mạc-Cửu bèn lập đền thờ ở bên sông ấy.

Chùa Địa-Tạng : ở núi Địa-Tạng huyện Hà-Châu, có 1 tên nữa gọi là Tiêu-Tự, nay đã đời hoại chỉ còn nền cũ.

LĂNG-MỘ

Sơn Phần Hoàng-Tử Tiên-Triều : ở địa phận thôn An-Hòa đảo Phú-Quốc ; lăng này của Hoàng-Tử tên húy là Nhật chết yêu táng tại đây. Năm Minh-Mệnh thứ 6, Hộ-Bộ Thiêm-Sự hiện-lý nội-vụ phủ-vụ là Hoàng-Văn-Ninh phụng sứ qua Tiêm, bị gió táp ở đấy, có sấm lễ đến cáo yết.

NHÂN-VẬT

Mạc-Cửu : Người Lôi-Châu tỉnh Quảng đông ; khi nhà Minh mất, ông không chịu hốt tóc theo Thanh, bỏ nước qua ở Tiêm, Lạp, rồi di cư đến Phương-thành, chiêu mộ lưu-dân lập ra 7 xã thôn, nhân danh là Hà-Tiên. Đời vua Hiến-Tôn năm thứ 17 (1708), Cửu cùng thuộc hạ đến cửa khuyết xung thần, yêu cầu làm quan trưởng ở Hà-Tiên, vua trao liền cho chức quan Tổng-Binh. Ông trở về Hà-tiên xây đắp thành quách dinh trại, nhân dân qui tụ thành một đô-hội nhỏ. Khi ông mất, vua tặng chức Đại-tướng-quân Võ-Nghị-Công. Trong niên-hiệu Minh-Mệnh được phong Thọ-Công Thuận-Mỹ Trung-Đẳng-Thần

Mạc-Thiên-Tử : Con trưởng của Cửu, thông suốt Kinh điển, am tường võ-lược, làm Đò-Đốc trấn Hà-Tiên, chia đặt nha thuộc, luyện binh-ngũ, đắp thành-lũy, mở rộng chợ búa đường sá, người buôn các nước [22b] đến tụ hội đông đảo. Ông lại mời những văn-sĩ bốn phương, mở Chiêu-Anh-Các, giảng luận sách vở, xướng-họa thi từ, có tập thơ Hà-Tiên Thập-Vịnh và tập Minh-Hải Di-Ngư xuất bản truyền thế. Sau ông có công đánh phá Chân-Lạp được phong chức Đò-Đốc Tướng-Quân ; ông lại đưa vua Chân-Lạp là Nặc-Tôn về nước, Nặc-Tôn đem dâng đất để tạ ơn. Ông đem việc ấy tâu lên, vua Thế-Tôn sai đem đất ấy

thuộc vào quản hạt Hà-Tiên lập làm đạo Kiên-Giang và đạo Long-Xuyên. Sau bị binh Tiêm vây hãm ông lui giữ Trấn-Giang. Khi vua Duệ-Tôn nam hành ông đến hành-tại bái yết, vua tấn phong cho Quốc-Lão Đò-Đức Quận-Công. Gặp binh biến năm Ất-vị (1775), ông qua Tiêm cầu viện, vua Tiêm nghi ngờ, ông bèn tự sát. Trong niên hiệu Minh-Mệnh được tặng Đạt-Nghĩa chi thần. [23a] Con ông là Mạc-Tử-Sanh khi đầu trung-hung theo hộ-giá có công, làm đến Tham-Tướng ; khi mất được tặng Trung-Nghĩa chi thần.

Dương-Công-Trùng : Người huyện Long-Xuyên, dũng cảm có sức mạnh, người ta xưng là hồ-tướng nhà họ Dương. Ban đầu làm chức Thống-Binh Cai-Cơ, làm lần đến chức Khâm-Sai điều khiển. Khi đầu trung-hung ông ra ứng nghĩa, có công thảo tặc binh man, sau ông đánh úp Hà-Tiên thất lợi, bị Tây-Sơn bắt ; khi lâm-tử ông thóa mạ không dứt lời.

Ngô-Công-Quý : Người huyện Long-Xuyên. Năm Kỷ-vị, vua ngự-giá đến Gia-Định, ông ra ứng nghĩa hiệu lực, làm đến chức Trung-Thủy-Dinh Chánh-Hậu-Chi Hữu-Khâm-Sai Thuộc-Nội Cai-Cơ quản Thanh-Châu-Đạo. [23b] Ông phụng mạng hộ-giá Hoàng-Thái-Hậu có công lao, sau mất được tặng chức Chương-Cơ. Năm Gia-Long thứ 3 (1804) được liệt tự vào miếu Hiền Trung và miếu Trung-Hung.

Trần-Phước-Chất : Người huyện Long-Xuyên, có công nơi Vọng-Các, làm đến Khâm-Sai Cai-Cơ.

Ngô-Văn-Lưu : Người huyện Long-Xuyên, có công ở Vọng-Các, làm đến Cai-Đội.

LIỆT-NỮ

Nguyễn-Thị-Nương: Người thôn Tân-Mỹ huyện Long-Xuyên, vợ Lý-Văn-Phước, nhân khi đi cùng thuyền với người thân thuộc của chồng là Trần-Văn-Xung, Xung muốn cưỡng gian, Thị-Nương không chịu thất tiết, Xung bèn bóp cò Thị-Nương chết. Việc ấy có tâu lên, năm Thiệu-Trị thứ 3 (1843) được vua tưởng thưởng.

[24a] THỒ-SẢN

Loại cốc

<i>Nọa đạo</i>	nếp	<i>Xích mạch</i>	lúa mạch
<i>Canh đạo</i>	lúa	<i>Chi ma</i>	mè (vừng)
<i>Thanh đậu</i>	đậu xanh	<i>Hoàng đậu</i>	đậu nành
<i>Bạch đậu</i>	đậu trắng	<i>Phụng nhãn đậu</i>	đậu phụng
<i>Hắc đậu</i>	đậu đen		

Loại dưa bí

<i>Thử qua</i>	dưa chuột	<i>Đông qua</i>	bí đao
<i>Nam qua</i>	bí ngô	<i>Khổ qua</i>	mướp đắng
<i>Ty qua</i>	mướp ngọt	<i>Hoàng qua</i>	dưa thị

Loại rau

<i>La bặc</i>	cải củ	<i>Giới thề</i>	cải
<i>Khô biều</i>	(?)	<i>Cửu</i>	hẹ
<i>Tử tô</i>	rau tía tô	<i>Thông</i>	hành
<i>Khô thề</i>	rau đắng	<i>Ngải diệp</i>	lá ngải cứu
<i>Khuông</i>	gừng	<i>Trạch lan</i>	cỏ màn tưới
<i>Hải thái</i>	(?)		

Loại quả

<i>Bách nhãn lê</i>	quả thom (dứa)	<i>Thạch lựu</i>	quả thạch lựu
<i>Long nhãn</i>	quả nhãn	<i>Nam đào</i>	(?)
<i>Sơn trà</i>	quả sơn trà	<i>Phật đầu lê</i>	quả măng cầu
<i>Ba tiêu</i>	quả chuối	<i>Ba la mật</i>	quả mít
<i>Quất</i>	quả quít	<i>Trục</i>	quả bông, bưởi
<i>Mông</i>	xoài	<i>Tân lang</i>	quả cau
<i>Cam da</i>	(?)		

[24b] *Loại hoa*

<i>Giáp trúc đào</i>	hoa trúc đào	<i>Tường vi</i>	hoa tường vi
<i>Liên hoa</i>	hoa sen	<i>Cúc hoa</i>	hoa cúc
<i>Qui hoa</i>	hoa qui	<i>Quế hoa</i>	hoa quế
<i>Vạn thọ cúc</i>	cúc vạn thọ	<i>Kê quan hoa</i>	mào gà

Loại thảo

<i>Vi</i>	lách	<i>Mao</i>	tranh
<i>Lô</i>	lau	<i>Da diệp</i>	lá dứa
<i>Trúc</i>	tre	<i>Đại trúc</i>	tre lớn
<i>Bồ</i>	lác	<i>Thích trúc</i>	tre gai
<i>Hoàng trúc</i>	tre tàu	<i>Thiệt tâm trúc</i>	tre cán giáo
<i>Đăng</i>	mây	<i>Long đăng</i>	mây rồng
<i>Thiết đăng</i>	mây thép	<i>Trạch đăng</i>	mây dầm
<i>Thủy đăng</i>	mây nước		

Loại mộc

<i>Nam</i>	nam	<i>Dương</i>	hoàng dương
<i>Xuân</i>	xuân	<i>Đồng</i>	ngô đồng

<i>Liễu</i>	<i>Liễu</i>	<i>Sản</i>	(?)
<i>Thuận lợi</i>	(?)	<i>Giáng hương</i>	<i>giáng hương</i>
<i>Bách bì</i>	(?)		

[25a] *Loại thuốc*

<i>Trầm hương</i>	<i>trầm</i>	<i>Sa nhơn</i>	<i>hột sa nhơn</i>
<i>Hậu phác</i>	<i>cây bọ</i>	<i>Sơn dược</i>	<i>khoai mài</i>
<i>Sử quân tử</i>	<i>hột trun</i>	<i>Hà thủ ô</i>	<i>dây sữa bò</i> <i>hay gia giao đẳng</i>
<i>Hương phụ</i>	<i>củ cỏ gấu</i>	<i>Bán hạ</i>	<i>bán hạ</i>
<i>Hoác hương</i>	<i>cây hoác hương</i>	<i>Tử tô</i>	<i>cây tia tô</i>

Hóa hạng

<i>Bổ</i>	<i>vải</i>	<i>Bạch</i>	<i>lụa</i>
<i>Đại mạo giáp</i>	<i>vây đời mồi</i>	<i>Huyền phách</i>	<i>thứ làm hột huyền</i>
<i>Hoàng lap</i>	<i>sáp ong</i>	<i>Phong mật</i>	<i>mật ong</i>
<i>Hoa tịch</i>	<i>chiếu bông</i>	<i>Yến sào</i>	<i>tổ chim yến</i>
<i>Tốc hương</i>	<i>trầm tốc hương</i>	<i>Hồ tiêu</i>	<i>tiêu hột</i>
<i>Hải sâm</i>	<i>con đĩa biển</i> <i>hay con đồn đột</i>	<i>Ngư đở</i>	<i>bong bóng cá</i>
<i>Ngư sĩ</i>	<i>Vây cá</i>	<i>Can hà</i>	<i>tôm khô</i>
<i>Can độ ngư</i>	(?)	<i>Dã hàm</i>	<i>mắm đồng</i>
<i>Trần chơn</i>	(?)		

Loại cầm

<i>Kê</i>	<i>gà</i>	<i>Nga</i>	<i>ngỗng</i>
<i>Áp</i>	<i>vịt</i>	<i>Lộ</i>	<i>cò</i>
<i>Nha</i>	<i>quạ</i>	<i>Yến</i>	<i>chim yến</i>
[25b] <i>Tước</i>	<i>chim sẻ</i>	<i>Lư tư</i>	<i>chim chuông chuộc</i>
<i>Cáp</i>	<i>bồ câu</i>	<i>Xích đầu hạc</i>	(?)
<i>Bồ nông</i>	<i>bồ nông</i>		

Loại thú

<i>Tượng</i>	voi	<i>Hồ</i>	cọp
<i>Báo</i>	beo	<i>Hồ</i>	chồn
<i>Thỏ</i>	thỏ	<i>Thát</i>	rái
<i>Mé</i>	nai	<i>Lộc</i>	hươu
<i>Sơn trư</i>	heo rừng	<i>Hầu</i>	khỉ

Loại cá

<i>Hải đồn</i>	cá heo	<i>Thu ngư</i>	cá thu
<i>Điều ngư</i>	cá chim	<i>Đao ngư</i>	cá đao
<i>Bè ngư</i>	cá bè	<i>Lạc ngư</i>	cá lạc
<i>Ngân ngư</i>	cá ngân	<i>Sa ngư</i>	cá nhám
<i>Mặc ngư</i>	con mực	<i>Cam ngư</i>	cá cơm
<i>Hà</i>	tôm	<i>Giải</i>	cua
<i>Thiện</i>	lươn	<i>Loa</i>	ốc loa
<i>Bạng</i>	traí	<i>Cáp</i>	ngoa, sò
<i>Hậu</i>	con sam	<i>Ngạc ngư</i>	cá sấu
<i>Quá sơn ngư</i>	cá rô	<i>Sinh đình ngư</i>	cá phát lác
<i>Lư ngư</i>	cá hanh	<i>Ngư thiết ngư</i>	cá lưỡi trâu

[26a] Loại cá vờ

<i>Đại mạo</i>	đồi mồi	<i>Hải biết</i>	* ba-ba biển
<i>Ó xã</i>	rắn hồ đất	<i>Giang biết</i>	ba-ba sông
<i>Văn xã</i>	rắn mang hoa	<i>Trạch biết</i>	ba-ba đồng



* Chữ *biết* tùy theo địa phương có nơi gọi là con ba-ba, có nơi gọi là con trạch, có nơi gọi là con hôn. Còn ở Bắc gọi con ba-ba núi là ba-ba gai, ba-ba sông gọi là ba-ba.

LỜI TÒA SOẠN. — Đề giúp các giới
hiếu học có tài liệu quý báu về địa lý, lịch sử,
danh nhân và phong tục của các địa phương trải
qua các thời đại, Nha Văn Hóa, năm 1959, đã
dịch ra Việt ngữ và xuất bản cuốn *Lục Tỉnh
Nam Việt* (in làm 2 tập, Thượng và Hạ) trong
bộ *Đại Nam Nhất Thống Chí*. Cuốn tài liệu *Sử-
Địa* này đã phát hành hết từ lâu.

Nay theo lời thỉnh cầu của một số sinh
viên và học giả chúng tôi lấy làm vinh hạnh cho
tái bản sách, có sửa chữa và in kèm nguyên tác
bằng Hán văn (3 tập : Thượng, Trung và Hạ).

Sau kỳ xuất bản lần đầu cuốn *Lục Tỉnh
Nam Việt* này, Tòa Soạn chúng tôi đã được đọc
bài phê bình xây dựng, xác thực của học giả Lê
Thọ Xuân trong *Đồng-Nai văn-tập*, quyển 12
và quyển 14 (1967). Chúng tôi đã được phép
của tác giả cho in nguyên văn bài phê bình
có giá trị nói trên nơi đây để có thêm tài liệu
(số trang ghi trong bài này là của kỳ xuất bản
đầu tiên).

Vài cảm-tưởng sau khi đọc sách

ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ :
LỤC-TỈNH NAM-VIỆT (1)

Bài của LÊ-THỌ-XUÂN

Không phải sợ ‘mang tiếng với thế-gian là người không biết Địa-lý’ (un monsieur qui ignore la Géographie) (2), nhưng chỉ quý mến non sông của nước-nhà mà tôi gia-tâm tìm học Địa-lý nước-nhà.

Độ nào, nghe sách *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí : Lục-Tỉnh Nam-Việt* ra đời bằng Việt-văn, tôi rất vui-mừng, tìm ngay để học : loại sách này rất cần cho tôi, rất cần cho nền học-thuật chung. Tôi thật rất vui mừng vì, từ trước, tôi chỉ được học Địa-dư nước nhà hầu hết là qua sách chữ Hán hay chữ Pháp. Tôi rất trông-chờ không phải một quyển *Le Thanh-hóa* của Robequain, mà chỉ những quyển cho Trung-phần và

(1) Gồm hai tập Thượng và Hạ, do Nha Văn-Hóa Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục xuất bản.

(2) Theo ‘Lời nói đầu’ của ông Thái-Văn-Kiểm.

Nam-phần dẫu không hơn cũng tạm-tạm bằng quyền *Địa-dư các tỉnh Bắc-kỳ* của ba ông Đỗ-Đình-Nghiêm, Ngô-Vi-Liễn, Phạm-Văn-Thư.

Với nỗi vui-mừng, tôi đọc cần-thận suốt bài «Lời nói đầu» của *Lục-Tinh Nam-Việt*, viết rất công-phu và đặc-thề. Nỗi tin-tưởng đến vội với tôi vì «Lời nói đầu» đã dẫn rõ là sách này do sự phiên-dịch của một vị cử-nhân Hán-học cùng sự nhuận-chính của nhiều bậc anh-tài.

Tôi không thể không vội đọc qua vài đoạn ở vài tỉnh, những chỗ đương cần cho sự học-hỏi của riêng tôi.

Tôi cũng đọc kỹ mấy lời dịch giả ở «Bản Đính-chính» của tập Thượng cũng như của tập Hạ. Tôi đã nhận thấy rõ sự khó-khăn của dịch-giả lúc *«gặp nhiều danh-từ bí-hiêm, nhất là những danh-từ bằng chữ Nôm, rất khó mà nhận ra được nghĩa và âm»*; tôi cũng đã nhận thấy rõ sự kỹ-lưỡng của dịch-giả khi *«đã phải tham-khảo nhiều sách-vở, hoặc chất-chính những người thông-thạo về tiếng địa-phương xưa cũng như nay»*, tôi cũng đã nhận thấy rõ sự khiêm-nhường của dịch-giả là *«đám mong quý-vị độc-giả lượng-thứ và vui lòng chỉ-giáo»*...

Rồi, thúc-đầy bởi duyên văn-tự, thúc-đầy bởi lòng cầu-học, tôi thấy không được không chép ra vài cảm-tưởng của một độc-giả quý-mến địa-dư nước-nhà, chớ không phải viết một bài phê-bình và nhứt là không chút nào cố-ý vạch lá tìm sâu.

Và, như vậy, tôi cũng đã mạo-muội làm một việc «múa riu qua mắt thợ». Thật thế ! Bộ *Lục-Tinh Nam-Việt* thì nguyên-văn bằng chữ Hán ; người dịch và những người nhuận-chính là những bậc thâm-nho ; còn tôi, tôi chỉ là kẻ học chữ Hán bằng cách tự-học. Tôi chưa từng đọc hết một đoạn cổ-văn nào, tôi không thể thuộc nổi một bài Đường-thi nào ; tôi chỉ học chữ Hán đề riêng đọc sách Địa-dư và Sử-ký, nhứt là Sử-

Đã nước-nhà. Tôi học từ chữ một, tôi học từ câu một. Có khi vì một nghĩa chữ không rõ, hay khi vì một chấm câu không thông, tôi mất nhiều thì giờ hỏi học những vị sẵn lòng dạy tôi : ở Nam, ông Mười Tri (một đồng-y-sĩ trẻ tuổi, quê mùa, không mấy ai nghe tên biết tiếng, tại Cái-mít, Bến-tre) và ông Năm Bảo (tức ông Nguyễn-Đại-Liêng, một ông lão ở ăn tại rạch Bà-Đồ, Cần-thơ) ; ở Bắc, ông Nguyễn-Văn-Tố và ông Ngô-Văn-Triệu, hai người mà tôi chưa từng gặp mặt ; ở Trung, cụ Minh-Viên Huỳnh-Thúc-Kháng và cụ Biều-Xuyên Đào-Phan-Duân (Bình-định), hai cụ mà tôi chắc rằng đa-số các nhà Hán-học miền Trung đều biết nhiều, v.v...

Cần phải phân-tò rõ-rọt như thế để chứng-tỏ rằng tôi sờ-dĩ chép vài cảm-tưởng ra đây là quả thúc-đây bởi duyên văn-tự, thúc-đây bởi lòng cầu-học mà thôi.

Muốn để bàn-bạc, tôi tạm chia ghi ba điểm chánh :

- I. Chữ dùng.
- II. Phiên âm.
- III. Dịch nghĩa.

I. CHỮ DÙNG

r) Vì là sách học, những chữ chỉ tên sách, tên người, tên xứ, tưởng nên chú-ý cho nhứt-luật, hơn nữa là những tên sách có vẻ lạ đối với người đọc, người học.

Sách chữ Hán in khó hơn sách chữ ta, mà như *Âm-bằng-thất* hay như quyển rất thường là *Trung-quốc du ký tuyên...* người ta cũng rất chịu khó để một sờ-ngay bên những chữ chỉ tên người hay tên xứ,

hoặc một sò-dún bên những chữ hi tên sách. Còn đối với quốc ngữ ta, hoặc chữ nghiêng hoặc chữ đứng, hoặc chữ mập hoặc chữ ốm, hoặc chữ hoa hoặc chữ không hoa, ta đánh dấu cũng dễ, mà thợ sập chữ cũng dễ làm theo.

2) Thường nên tránh những danh-từ lạ tai hay ít được thông-dụng, có thể khiến người miền Nam đọc sách nói về Lục-tinh mà gặp những chữ không biết "nó" là gì ở đất Đồng-nai hay ở sát bên nhà mình ! Vài thí-dụ :

a) Như chữ ĐÀ (đề chỉ Rạch), sách này viết từ trang 16-17, tập Thượng : đà Vịnh-cầm, đà Thị-kiên...

Việt-Nam tự-diện của hội Khai-Trí Tiến-Đức, *Đại-nam quốc âm tự-vị* của Huỳnh-Tĩnh-Cửa, *Việt-Pháp tự-diện* của Génibrel đều không có chữ này. Tôi biết được "nó" (chữ Đà) là nhờ biết qua chữ Đà-năng, Đà-răng và nhờ *Từ-nguyên*, *Từ-hải* của Trung-hoa.

Chừng như dịch-giả đã rõ như thế nên qua trang 111 có giải thích : "Đà là con sông nhánh, do sông lớn nứt ra" ; qua tập Hạ, — dấu còn dùng *đà rộng, thượng đà, hạ đà, đà Khế-đà ..* — dịch-giả đã đổi ở nhiều chỗ chữ ĐÀ ra chữ NGÔI. Dầu vậy, chữ Ngôi cũng không dùng nghĩa với Rạch.

Lại có nhiều chỗ, dịch-giả dùng chữ LẠCH đề chỉ RẠCH (vì hai chữ này viết nôm như nhau : tả Thủy hữu Lịch 濶). Và lại, trong Nam, những chữ "sông, rạch, lạch, kinh, xẻo, mương, rãnh, ngòi, ngọn" dùng rất phân biệt.

b) Như chữ NHAİ (đề chỉ Đường đi), sách này viết ở trang 25, tập Thượng : nhai lớn, nhai ngang, nhai nhỏ.

Chữ này 𠵼, *Từ-nguyên, Từ-hải* phiên : «Cơ ai thiết, Âm Giai 𠵼, Giai 佳 vận». Theo ngôn-ngữ-học thì Gi = C : người Trung-Hoa đọc *Cai* (Cái), người Lục-tĩnh đọc là *Giai* (như truyện *Anh-hùng nào tam-môn-giai*), nhưng không hề nói hay viết «giai lớn, giai nhỏ, giai ngang...» mà chỉ nói «đường lớn» hay «lộ nhỏ» hoặc «neo ngang» hay «ngõ tắt»...

c) Như chữ «*Ốc-tai-voi*» ở trang 36, tập Hạ.

Đầu «*voi*» là «*tượng*», trong Nam chỉ dùng tiếng «*Ốc tai tượng*», chưa ai từng nói hay nghe nói «*ốc tai voi*»; và xoài voi với xoài tượng là hai giống xoài khác nhau khá xa, khác cả hình-thè lẫn hương-vị.

3) Những chữ dùng chỉ tên xứ, sông, núi mà ai cũng biết rõ và biết chắc, thì tưởng nên dùng nguyên-âm của nó. Mà đã là sách dịch từ Hán-văn ra Việt-ngữ thì còn ngại chi mà không gọi đúng tên nôm-na của nó, cho người đọc khỏi ngạc-nhiên khi gặp :

- *Núi Lãi-ky*, rồi thấy chua «*Ghènh rái*» trong ngọc đơn ;
- *Sông Lộc-dã*, rồi chua «*Đồng-nai*» ;
- *Thuyền-úc* ; rồi thêm «*tục gọi Vũng-Thuyền*», đề chỉ Vũng Tàu ;
- *Chợ Dầu Miệt*, rồi chua «*hay Dầu Một*», đề chỉ chợ Thủ-dầu-một ;
- *Cầu Tham-lương*, đã đúng, còn chua «*hay Sâm-lương*» ;

Tưởng nên viết «*sông Đồng-nai, cầu Tham-lương, Vũng-tàu, Gành-rái...*», rồi có muốn chua — có cả chữ Hán, tùy-thích — thì cứ đề vào ngọc đơn : «*Lộc-dã-giang, Tham-lương-kiều, Thuyền-úc, Lãi-ky...*»

II. PHIÊN ÂM

Xin ghi ít chữ mà nói rõ ra thì nhiều người cho là rất quen-thuộc, nhưng đọc sách thì khó thông. Thí-dụ :

1) Tập Thượng, trang 37 viết : *“...thờ Lâm-dao quận-công Châu Văn-Tiếp... tại chiến-dịch ở sông Bân-xế, ông kiệt trung tử tiết...”*

Ngày xưa, có lệ lấy tên một địa-hạt (xã, tổng, huyện, phủ) để dùng vào việc phong Tước, mà tước Quận-công thì phải đi đôi với tên một Phủ, như Nguyễn-Huỳnh-Đức là Kiến-xương quận-công (Kiến-xương, tên phủ, nay thuộc tỉnh Thái-bình), Nguyễn-Văn-Nhon là Kinh-môn quận-công (Kinh-môn, tên phủ, thuộc tỉnh Hải-dương), Võ Di-Nguy là Bình-giang quận-công (Bình-giang, tên phủ, thuộc tỉnh Hải-dương)...

Vậy, Châu-Văn-Tiếp ‘phải’ là *Lâm-thao* quận-công. *Lâm-thao* 林桃 là tên phủ, này thuộc tỉnh Phú-thọ (1), chỗ lên Đền Hùng, chỗ mà sông Nhị chảy ngang Ngã-ba Hạc (Bạch hạc — Việt-tri) gặp sông Lô ; tại đây, Lô-giang mang tên là Thao-giang, và ai cũng nhớ :

“Hùng-vương đô ở châu Phong,

“Ấy nơi Bạch-hạc hợp dòng Thao-giang...”

chớ không phải là *Lâm-dao* ; và có người còn đọc ra *Lâm-dào* quận-công !

Lại thêm, Châu-Văn-Tiếp tử-trận tại sông Mân-thít, chớ không phải là Bân-xế.

(1) Tỉnh Thái-Bình mới đặt ra từ 1890 ; phủ Kiến-xương trước kia thuộc tỉnh Nam-định. Cũng như tỉnh Phú-thọ thì mới có sau nay, trước kia là tỉnh Hưng-hóa.

2) Ở trang 40 viết : «Chữ đánh 茗 vô yên...» và dịch : «Nếu trà không khô...»

Chữ 茗 Từ-nguyên và Từ-hải chỉ có «mễ đánh thiết», vậy đọc ra : Minh. Cụ Huỳnh-Thúc-Kháng có biệt-hiệu là Minh-Viên. Tôi không sẵn bộ tự-diễn nào khác của Trung-hoa nên không rõ chữ này có đọc ra âm Dánh không.

3) Ở trang 62, viết : «Sông Tân-long... đến chợ Dung 榕市 tục gọi sông Ba-khâm...»

Xưa, Dung-thị là chợ Cây Da (dụng là cây da) vì, thuở trước, tại chỗ này có ba cây da to kề cò miếu ; gần đó có lều-quán nên gọi là «Quán Ba Cây Da», và khúc sông này gọi là sông Ba-Cụm (tả Mộc hữu Cấm), chớ không phải Ba-khâm 襟 (tả Y hữu Cấm), hai chữ rất giống nhau. Sông Ba-cụm này chảy ra sông Cửu-an (kể đây) (1).

4) Cũng ở trang 62 : «Sông Cửu-an... có tên nữa gọi sông Phiếu giang... nhập vào sông Xá-hương.»

Phiếu-giang ? — Không ! Nó không phải là Phiếu-giang 票 (thượng Á hạ Thị) ; nó chính là Lật-giang 栗 (thượng Á hạ Mộc).

Mà Lật-giang là đâu ? — Là chỗ mà Nguyễn-Ánh thua to một trận đến như «manh giáp chẳng còn», và cũng là chỗ mà trên mười năm trời tôi không biết ở đâu, khi tìm những địa-diểm giao-tranh quan-trọng giữa quân Tây-son với quân Nguyễn-Ánh.

(1) Tên «Tân-long-giang» là do tên huyện Tân-long ; mà Tân-long-huyện thì đến thời Pháp-thuộc đổi lại là «Chợ-lớn tham-biện». Vậy, sông Tân-long ngày xưa thì nay là sông Ba-cụm (vì chảy ngang qua Ba-cụm) và gọi là sông Chợ-Đệm (vì chảy ngang qua Chợ-Đệm).

Đến như «Cửu-an-giang» thì trong thời Gia-Long, Minh-Mạng gọi là «Thuận-an-giang», vì vùng này thuộc huyện Thuận-an (sau đổi ra Cửu-an).

‘Lật’ là cây lật : Tây thì gọi nó là ‘châtaignier’ có trái ‘châtaigne’, ăn bùi-bùi, ngon-ngon ; Tàu thì giã nghe còn ‘mật’ nữa ; người Việt ta thì bảo nó là ‘cây dẻ’ mà trong Nam ít ai biết, lại có người nói có là ‘trái ấu’ và còn dạy thêm ‘Hãy rán bẻ thước mà đo lòng người : Khi thương trái ấu cũng tròn, lúc ghét bở-hòn cũng méo.’... Đến như *Sông Lật* là đầu thì càng không ai biết nữa !

Mãi về sau, tôi hiểu chữ *GIANG* có thể dịch là *Bến*, như *Trúc-giang* là *Bến-tre*, *Tranh-giang* là *Bến-tranh*... và tôi rõ chữ *Lật* đọc nôm là *Lứt* (một thứ cây nhỏ, lá nhỏ, rễ dùng để làm thuốc, quen gọi là nam-sài-hồ). Thì ra *Lật-giang* là *Bến-lứt*, mà quốc-ngữ viết *Bến-lứt* với chữ *C*, càng khiến khó biết.

5) Ở trang 63 : ‘*Sông Xá-hương... vào sông Đại-thuyền... qua sông Kỳ-mị... Mai-công-Hương làm Xá-tư-sai...*’

Xin ghi lại :

a) *Đại-phong-giang* 大 蜂 là *Rạch Ông-lớn* (bên hông Sài-gòn, khoảng bến Chương-dương và đầu đường Phát-diệm ngày nay) không phải *Đại-thuyền* (hay *thoàn*) 大 埤 là con ve to ;

b) Đây là *sông Kỳ-hôn* 嵒, không phải là *sông Kỳ-my* 嵒 ;

c) *Xá-sai-ti* tức là coi việc từ-tụng văn-án, không phải *Xá-tư-sai*.

6) Ở trang 64 : ‘*Sông Quang-hóa... chi bắc tục gọi là Cái-bát... chi tây tục gọi là Cái-gậy...*’

Nếu không thấy chữ Hán hay nghe đọc riêng từng chữ thì người ta lầm tưởng đây là ‘cái bát’ (cái chén) và ‘cây gậy’.

Trong Nam, đi thuyền ban đêm, hễ thấy đèn ghe phía trước đi ngược lại thì hai bên hò to bảo nhau ‘*Bát*’ (lách mũi qua hữu) hoặc ‘*Cậy*’ (kéo mũi qua tả), cho hai ghe khỏi đụng nhau.

Chữ này không phải tả Mộc hữu Kị, đọc ra Gậy, mà là tả Thú (xóc) hữu Kị, khác chữ trên vì thiếu cái chấm-nách ở chữ Mộc, và đọc Cậy. Vậy đây là *Cái-bát* và *Cái-cậy*.

7) Cũng nên nói đến một chữ là-lạ... cho vui: đó là chữ *Tàu* 𠂔 ở trang 23.

Dịch-giả đã dịch rất đúng là *Chăm* và còn chưa rất rõ như sau: «*Xét phong-tục thông-chí chép: Chữ Tàu nghĩa là Hậu, có cây có cá tôm sớ-di hậu-dưỡng con người*».

Đúng lắm và rõ lắm! Tuy vậy, người *Đồng-nai* vẫn không biết «*Tàu*, hay «*Chăm*» là gì và ở đâu, dấu thấy ghi rành-mạch là từ *Ngã-ba Nhà-bè (Tam-giang Nhà-bè, tr. 23 và Nhà-bè Tam-giang, tr. 65)* đến *Cần-giờ*.

Đ.N.Q.Â.T.V. của *Huỳnh-Tĩnh-Cửa* đọc «*nôm*» chữ 𠂔 là *Sắt* và giảng là «*rừng nước mặn*», lại có thí-dụ với hai chữ *Rừng sác*. Mà *Tàu* hay *Lâm-tàu* thì cũng có nghĩa là *Rừng sác*. Và *Rừng sác* thì còn mấy ai là không nghe «*danh*» nó ?

8) Lại thêm một âm... ngờ.

Trong tập *Hạ*, ở trang 51, về tỉnh *An-giang* :

«*Thuận-phiếm* 順 汎 thượng-khâu.— Ở phía đông-nam huyện *Đông-xuyên* 58 dặm ; thượng khâu (miệng trên) tức là bờ phía nam sông *Tiền-giang*, rộng 4 trượng, sâu một trượng, chảy qua phía nam 13 dặm. Hạ-khâu (miệng dưới) thông với sông *Hậu-giang* ».

Tôi chép trọn đoạn trên ra đây để *độc-giả An-giang* — cũng như *độc-giả «huyện Đông-xuyên»* (nay là *Long-xuyên*) — xem có biết «*Thuận-phiếm*» là chi và ở tại đâu không ?

Ban đầu, tôi thật không rõ «*Thuận-phiếm*» là đâu.

Suy nghĩ : chữ *Phiếm* là thả linh-đỉnh, trôi-nổi ; Thuận-phiếm là thuận chiều thả trôi, thả linh-đỉnh, là chỗ nào ?

Suy-nghĩ lại : nó ở giữa khoảng Tân-châu và Lẽ-công-giang, Thủ-chiến-sai (Tú-diền-giang) ; nó lại đặc-biệt là thượng khẩu ở Tiền-giang và hạ-khẩu thộng Hậu-giang.

Sau, tôi đoán : chữ *Phiếm* 汎 (tả Thủy hữu Phàm) này có lẽ là chữ *Tấn* mà — nhưn hai chữ này giống hết nhau — sách chữ Hán đã dẫn *Tấn* dữ *Phiếm* biệt 汎 與 汎 別), khác nhau vì *Phiếm* thì viết với cái chấm, còn *Tấn* thì viết với cái ngang nhỏ-xiu.

‘*Tấn*’ là chỗ có binh-lính canh-gác đề xét kẻ qua lại (có thể nói là chỉ ở cửa sông, cửa biển).

Và, dầu viết chữ ‘*Tấn*’ hay chữ ‘*Phiếm*’ mà đem đọc nôm theo trong Nam thì là *VÀM* (có thể tiếng *VÀM* do tiếng *Péam* của người Cao-miên, đề chỉ Cửa sông).

Vậy thì đây là *Tấn* gì hay *Vàm* gì mà ‘thượng-khẩu ở giữa Tân-châu-hà với Lẽ-công-giang’ và ‘ăn thông Tiền-giang qua Hậu-giang’ ?.

Tôi bỗng nhớ có một lần ông Bang Xường (người nước Hẹ) ở Long-xuyên đã lo ghe bạn cho tôi đến Lẽ-công-giang (sông Ông Chường cũng gọi là ‘lòng’ Ông Chường), rồi tôi thay đổi mấy phen xe ngựa để đi từ Lẽ-công-giang đến Tân-châu-hà rồi qua Châu-đốc, cốt được nhìn-ngắm thủy-đạo này : nó là *VÀM NAO*.

Thì nó là *Vàm Nao* ! 9 phần 10 người trong Nam đều ‘nghe tên’ hay ‘biết mặt’ nó. Mấy ông già bà cả còn nhắc một cách ghê-sợ ‘cá mập *Vàm Nao*’ và thường bảo một cách cần-thận ‘ghe vào *Vàm Nao* thì tay lái phải cho vững’.

Nhưng Vàm Nao sao lại có tên Vàm Thuận hay Thuận-tấn, nếu không phải là Thuận-phiếm ? Và lại, *Nhứt-thống dư-địa-chí* (1) của Lê-Quang-Định (thời Gia-Long) và sau đó, *Gia-định-thành thông-chí* (2) của Trịnh-Hoài-Đức (in vào thời Minh-Mạng) vẫn không thấy có chữ Vàm Thuận hay Thuận-tấn, mà chỉ thấy viết là Vàm Nao (汛 沔 hoặc 汛).

(1) Xin gọi nó bằng tên của nó : *Nhứt-thống dư-địa-chí*. Chắc Binh-bộ thượng-thư Lê-Quang-Định — học trò của Cụ Võ-Trường-Toàn — theo danh từ xưa như “*Dư-địa-dờ*”, như tên sách thời Tống *Dư-địa kỳ-thắng*, *Dư-địa quảng-kỳ*... Lại thêm, quyền địa-dư đầu tiên của nước ta do Nguyễn-Trãi soạn và đặt tên là *Dư-địa-chí*. — Về sau, nhiều vị viết sách nghĩ rằng “*Dư-địa*” là sai, là chướng và mọi người chỉ dùng danh-từ “*Địa-dư*”, nên sửa tác-phẩm quý-giá này của Lê-Quang-Định lại là *Nhứt-thống địa-dư-chí* (như chúng ta thường thấy hiện nay).

(2) Xin gọi đúng tên nó là : *Gia-định-thành thông-chí*, chứ không phải *Gia-định thông-chí*.

Chữ “*Thành*” ở đây không có nghĩa là thành-trị, thành-lũy, thành-quách, phủ-thành, huyện thành, chợ Bến-thành... mà đặc-biệt đề chỉ “*đầu-mối*” một địa-hạt hành-chánh và quân-sự rộng-lớn, gồm coi nhiều “*trấn*”.

Vừa thâu-hồi Bắc-hà, vua Gia-Long đặt ra địa-hạt *Bắc-thành* và chức quan *Bắc-thành Tổng-trấn*, cai-trị cả 11 trấn miền Bắc.

Ngày 12 tháng giang năm mậu-thìn (1808, Gia-Long 7), bốn “*đinh*” (Trấn-Biên, Phan-trần, Trấn-định, Vinh-trần) miền Nam đổi lại làm “*trấn*”, *Gia-định-trấn* cải làm *Gia-định-thành*; Nhân-quận-công Nguyễn-Văn-Nhân (trong Nam đọc là NHƠN vì ông là người *Sa-đéc*) được phong làm *Gia-định thành Tổng-trấn* và An-toàn-hầu Trịnh-Hoài-Đức được phong làm *Gia-định-thành Hiệp-tổng-trấn*.

Lẽ-bộ thượng-thư Trịnh-Hoài-Đức — cũng là học trò của Cụ Võ-Trường-Toàn — viết sách này vào khoảng đầu thời Minh-mạng, phân rõ năm trấn (4 trấn trên với Hà-tiên-trấn) của *Gia-định-thành*, và đặt tên sách là *Gia-định-thành thông-chí*.

Cũng như về Nhơn-quận-công hay Duyệt-quận-côn? Lê-Văn-Duyệt thì nên viết “*Gia-định thành Tổng-trấn*”, chứ không thể viết “*Gia-định Tổng-trấn*”.

Vậy chắc là về sau, triều-đình Huế cho «Hán-hóa» nó, rồi còn muốn cho nó «nên thơ» hơn và muốn cho nó đừng «Nao» nữa, bèn «ban» cho nó cái tên tốt đẹp là «Thuận», như triều-đình đã dạy sửa tên Cửa Eo (1) ra Cửa Thuận, tức Thuận-an hải-khẩu ở đất Thần-kinh.

Tưởng cũng nên nói thêm tí nữa về chữ 汛 này.

Trong nhiều sách địa-dư miền Nam bằng chữ Hán, có lắm chỗ viết chuang nhau hai chữ 汛 汛. Nếu ta đọc «Phiếm-phiếm» theo đúng Trung-hoa thì ra «chơi-vơi không định nơi nào», bằng ta đọc «tấn tấn» thì... người người đều «chịu thua». Gặp hai chữ này đi đôi với nhau — xin nhớ là chỉ trong sách địa-dư miền Nam — thì ta phải đọc là «Vàm Tấn», tức là Tấn-thủ ở Vàm Đại-ngãi (Sóc-trăng).

Và, ta cũng nên nhớ đề khỏi «nhái theo» cái ông nào đã viết tên «nó» bằng chữ Tấn 汛 là tra-khảo, hầu dịch thông-nghĩa cho ông Tây xếp nghe (theo quyển *La Cochinchine et ses habitants*) như sau : «...Gọi như thế là vì ngày xưa, tại Vàm này có viên quan an-nam-mít trần đờn hể gặp ai đi ngang cũng bắt mà khảo, mà tra, mà Tấn...» !

Chỉ ghi ra trên đây vài chữ cần giải-tỏ, đề xin qua điềm khác :
DỊCH-NGHĨA.

(1) Trích « Hải môn-ca », trong *Uớc-hước truyện-tích nước An-nam* của Trương-Vinh-Ký, xuất bản tại Saigon năm 1887 :

*Một ngày trải khắp giang-san,
Đến miền cửa Việt sát hàn hiềm sao ;
Một ngày lại đến cửa Eo,
Cửa hàn ngăn sắt sóng reo dầy-dầy...*

mặc-dầu Cửa Eo đã đổi ra Thuận-an hải-khẩu từ năm Gia-Long 13 (1814), và Cửa Việt đã đổi ra An-việt rồi Việt-an hải-khẩu từ Minh-Mạng nguyên-niên (1820).

III. DỊCH NGHĨA

— Về tập Thượng, ngay ở trang 1, viết : « Năm thứ 32 (Kỳ-Vị, 1739) đời Vua Thái-Tôn Hiếu-Triết Hoàng-Đế, Trấn-thủ nhà Minh là Cao-Lôi-Liêm và Dương-Ngạn-Địch đến qui-phụ.... » (1)

Câu này do nguyên văn : « Cổ Minh trấn-thủ Cao-Lôi-Liêm Dương Ngạn Địch dâng qui phụ.... »

Viên Trấn-thủ nhà Minh này không phải tên Cao-Lôi-Liêm mà là một di-thần nhà Minh, — gọi là « Cổ Minh » vì bấy giờ Trung-hoa thuộc triều-đại Mãn-Thanh, — trấn-thủ ba phủ Cao-châu (gồm 5 huyện), Lôi-Châu (gồm 3 huyện) và Liêm-Châu (gồm 2 huyện), tức ba phủ miền Nam tỉnh Quảng-đông, chung một vùng nằm ngay phía trên đảo Hải-nam ; và viên Trấn-thủ này là Trần-Thượng-Xuyên, cũng có trên là Trần-Thắng-Tài mà Trịnh-Hoài-Đức chỉ chép tước vị là Thắng-tài-hầu. Hiện nay dấu-vết của Thắng-tài-hầu hãy còn tại đình Tân-lân, tỉnh-ly Biên-hòa, và tại chùa Phật trên cù-lao Phố.

(Độ ba mươi năm trước, đọc *Việt-nam sử-lược*, thấy ông Trần-Trọng-Kim đã lầm thế này, tôi có viết thư tỏ với ông : « Cao-Lôi-Liêm không phải tên người mà là tên Cao-châu, Lôi-châu và Liêm-châu.... » Ông không trả lời. Lúc sau này, thấy V.N.S.L tái bản, có sửa-chữa, nhưng lại đề « châu Cao, châu Lôi, châu Liêm » (2) và đề « thuộc Quảng-tây ».

(1) Cuối tập Thượng có đính-chính : Kỳ-Vị này là 1679 (60 năm trước), không phải Kỳ-Vị 1739.

(2) Xin đọc giả đừng lấy làm lạ về chỗ Lý-Thường-Kiệt đánh Tống ở châu Khâm và châu Liêm (Châu chớ không phải Phú). Đúng thế. Đời Đường đặt là Châu ; Tống giữ y ; Nguyên đổi thành Lộ ; Minh cải là Phủ ; và Thanh giữ y.

Vậy tướng nên dịch : ‘ Tướng nhà Minh (đã bị nhà Thanh dứt) là Trần-Thượng-Xuyên, trấn-thủ ba phủ Cao, Lôi, Liêm (nay thuộc tỉnh Quảng-đông) và Dương Ngạn-Dịch (1) đến quy-phụ.... ’

— Ở trang 10, viết : ‘ Năm Bình-thân đạo Hòa-nghĩa là Lý-Tài chiếm cứ núi Chiêu-Thái.... ’

Tướng nên dịch rõ hơn : ‘ Năm Bình-thân, viên chủ-tướng của toán quân Hòa-nghĩa là Lý-Tài.... ’ (Lý-Lài là người Phước-kiến, một toán quân đặt tên là Hòa-nghĩa-đạo trước theo Tây-sơn, sau theo chúa Nguyễn, rồi làm phản....).

— Cũng ở tr. 10, dịch ra quốc-văn : ‘....sách man-ba tân phụ’ và ở tr. 16 : ‘....phát-nguyên từ trại sách Tân-Phụ....’

E không rõ nghĩa, nhứt là hai chữ Tân-Phụ sau đều viết T và P hoa lại có gạch-nối, như tên riêng của một trại sách nào.

Phân-tách ra thì ta thấy : chữ ‘Man’ là người Thượng (ngày nay) ; chữ ‘sách’ (viết 册 hay 冊) thì trong Nam gọi là ‘sốc’ ; còn chữ ‘ba’ ở đây rất có thể là tên núi : núi Ba-ba, trên nguồn sông Đồng-nai. Và ba-ba là một loại rùa trong Nam, nhưng nếu gọi ‘núi Ba-ba’ là ‘núi Rùa’ thì nghe mách-qué quá, nên người ta quen gọi cho văn-vẻ là ‘Thần-quy-sơn’.

Nguyên văn mấy chữ này là ‘tân phụ man ba sách 新附蠻巴册’, thuộc phần nói về Thần-quy-sơn, cũng gọi là núi Ba-ba, vì ở đầu nguồn suối có rùa đá mà biết xoay mình : khi đầu rùa hướng về phương Tây thì mực nước sông (Đồng-nai) bình-thường ; bằng thấy đầu rùa hướng về phương Đông thì phải mau mau.... chạy lụt !

(1) Dương Ngạn-Dịch là viên tướng trấn-thủ Long-môn ; và Long môn này có lẽ là tên một huyện thuộc tỉnh Quảng-đông ngày nay, ở phía đông bắc tỉnh-lỵ Quảng-châu, một huyện thiết lập vào thời nhà Minh.

Biết vậy, ta thứ đánh bạo mà nghĩ rằng hoặc-giả người sao-lục vô-ý chép sai, hoặc-giả chính tác-giả bất-cần nên « văn Tàu mà không Tàu » (Pas chinois !) : vì đáng lý viết « Ba-man » — như Thạch-bích-man, ác-man, sơn-man.... — thì lại viết hoặc chép ra « man-ba » ?

Nếu đúng vậy, thì tưởng nên dịch « Núi Thần-quy..., về sức của người Thượng Ba-ba mới quy-phụ », và « ... phát-nguyên từ các sức mới quy-phụ ».

« Tân-phụ » dịch là « mới quy-phụ » hay « mới phụ-thuộc », cũng được, mà nếu dịch là « mới thuộc », thì nghe cũng òn. « Các sức đó trước « chưa thuộc », nay « mới thuộc » ; chữ « thuộc » ở đây — đối với người miền Nam — rõ nghĩa lắm : đã chịu về với ta, đã chịu theo luật-lệ của ta. Và, chữ Hán cũng viết là « thuộc-man ».)

— Ở trang 14, viết : *Gia-định thống-chí dẫn đường thư* có nói : phía đông nam *Trực-Hoàn Vương-Quốc* 直隸王國 có nước *Xích-Thồ* 赤土國 (Ba chữ T, H, V, hoa cả, lại có hai gạch nối hần-hồi, khiến người đọc có thể hiểu là : Ở phía đông-nam một *Vương-quốc* tên là *Trực-Hoàn* thì có nước *Xích-Thồ*.)

Hần là do câu : « trực Hoàn-vương-quốc đông-nam hữu Xích-thồ-quốc ».

Vậy, tưởng nên dịch : « Ngay ở phía đông-nam nước Hoàn-vương thì có nước Xích-thồ ».

Đông-nam nói đây là giống hướng theo xưa.

Mà nước Hoàn-vương là nước nào ? Là nước Lâm-ấp từ Hán đến Đường. Năm 758 (thời Đường Túc-Tông, con Đường Minh-Hoàng), nước Lâm-ấp đổi tên là Hoàn vương-quốc, về sau này kêu là Chiêm-thành.

Vậy nên *Đường-thư* (1) chép ‘Hoàn-vương-quốc’, có khi chép ‘Hoàn-vương-truyện’ là chỉ Lâm-ấp, tức Chiêm-thành.

Còn nước Xích-thồ là đâu ? Mời bạn đọc nghe vua Thiệu-Trị giảng : ‘ Trước là nước Xích-thồ, sau chia làm hai : nước Xiêm và nước La-hộc. Khoảng đầu triều Nguyên, La-hộc mạnh, gồm thâu nước Xiêm, đặt quốc-hiệu là Xiêm-la-hộc ; qua triều Minh, sứ nước này sang cống, Minh-đế ban cho ấn ‘ Xiêm-la ’ ; từ đó gọi là *Xiêm-la-quốc* 暹羅國 ». (2)

(Chữ 暹, Tây + Yêm thiết, âm Tiêm 緘, nhưng người Trung-hoa đọc T ra X (như Tây ra Xây, Tam ra Xám...) và người miền Nam cũng đọc chữ này là *Xiêm* (nên có vịt Xiêm, dứa Xiêm, chuối xiêm...) và như vậy cũng đúng với âm ‘*Syâm*’ lần đầu-tiên có trên mộ bia Chiêm-thành khắc năm 1050, do đó người ta viết ra ‘*Siam*’).

Và lại đây là đoạn nói về Xích-son 赤山.

Không biết vì sao tác-giả *Đại-nam nhất-thống-chí Lục-tĩnh Nam-Việt* lại viết ‘Xích-son’ ?

Trịnh-Hoài-Đức viết rõ đây là ‘Xích-thồ 赤土’, lại nói rõ là một vùng choán trên bảy xã thuộc tổng Phước-hưng, huyện Phước-an, trấn Biên-hòa. Vừa đặt chơn lên đất Đồng-nai, G. Aubaret đã dịch hai chữ ‘Xích-thồ’ này ra ‘*Terre-Rouge*’ (3). Mà vùng này, từ xưa,

(1) *Đường-thư* soạn vào thời Thạch-Tấn (936-947), tức Hậu-Tấn do Thạch-Kinh-Đường rước qua Hung-nô vào Trung-Hoa dứt nhà Hậu-Đường. Đến thời Tống Nhân-Tông, triều-thần sửa chữa lại ngót 15 năm (từ 1045 đến 1060) mới xong. Từ-đó, bộ soạn trước thì gọi là *Cựu Đường-thư*, bộ sửa sau thì gọi là *Tân Đường-thư*.

(2) Quốc-triều chính-biên toát-yếu q.2, tr. 254.

(3) *Histoire et Description de la Basse-Cochinchine* (Paris, 1863), tr. 173, của G. Aubaret, bản dịch *Gia-định-thành thông-chí*.

người miền Nam đã gọi nôm-na nó là ‘vùng Đất-đỏ’, trên địa-hạt hai tổng Phước-hưng-hạ và An-phú-hạ (Bà-rija), và *Monographie de Bà-rija* (1902), trang 12, có ghi rõ ‘cao-nguyên Đất-đỏ ở giữa đường từ Bà-rija đến Xuyên-mộc’ (plateau de Đất-đỏ à mi-chemin de Bà-rija à Xuyên-mộc) (1).

Thật ra thì ‘nước Xích-thò’ nói trong *Tân Đường-thư* và *Gia-định-thành thông-chú* vẫn không ăn thua gì với ‘vùng Xích-thò’ này, chẳng qua là tác-giả Đ.N.N.T.C. : L.T.N.V. ‘trông gà hóa quẻ’!

Lướt qua ngót trăm trang giữa, xin đến phần chót của tập Thượng.

— Ở tr. 106, viết về Ba-giồng : ‘... trước có Đại-giang ngăn-trở, sau tựa chằm Mãng-trạch...’ (chữ Mãng với M hoa, và có chua : ‘Mãng-trạch là cái chằm hoang không ai trung-khân’.

Thì-sĩ Trịnh-Hoài-Đức viết chỗ này ‘có mùi thơ’ là : ‘Tiền trở trường-giang, hậu ý mãng-trạch’. Nếu tôi dịch câu này thì tôi cố tránh Chằm đi với Trạch (chằm mãng-trạch, vì Trạch là Chằm); tôi theo nghĩa chữ Trở là Nương, là Cây và chữ Ý là Dựa, là Tựa; rồi tôi rán cũng ‘thơ’ như họ Trịnh mà : ‘Trước tựa trường-giang, sau nương

(1) Ngày 12 tháng Giêng năm Gia-Long thứ 7, Trấn-biên-dinh đổi làm Biên-hòa-trấn, tổng Phước-an thăng làm huyện PHƯỚC-AN gồm hai tổng mới đặt ra với hai chữ ‘Phước’ và ‘An’ : đó là Tổng PHƯỚC-hưng và tổng AN-phú; nay chia làm các tổng Phước-hưng-thượng, Phước-hưng-hạ, An-phú-thượng, An-phú-hạ...—Tại vùng này, thời ấy, có làng Long-kiên; nhưng về sau có người làm ra Long-Kiên, lại có cho xuất-xứ hân-hội rằng làng này lập ra từ thuở vua LÊ CẢNH-hưng, vị vua mà GIA-LONG kế-vị, nên lấy tên là Long-cảnh song phải đọc là Long-kiên (vì húy tên Ông Chương Nguyễn-Hữu-Cảnh). (Theo *Monographie de Bà-rija tr.* 31). Thật là ‘thông thái’ (1), giống in cái ông nào đã viết Vàm Tấn ra Vàm Tấn và giải-thích rằng tại Vàm này, hồi xưa kia, có viên quan an-nam mít trán đồn hễ gặp ai đi ngang cũng bắt mà khảo, mà tra, mà Tấn (Đ.N.V.T..., số 12, tr. 93).

mãng-trạch. Chữ «mãng», không viết với *M* hoa, rồi cũng chua nghĩa như dịch-giả sách *Lục-Tĩnh Nam-Việt* này, và còn thêm : « Nó là cái Đồng Tháp-mười đó, các bạn ạ ! »

— Cũng ở tr. 106, viết : «*Sông Tri-tường... chảy vòng trước tỉnh-thành... rồi ra đại, tiêu hải-khâu Ba-lai*».

Đây là do câu «...xuất Ba-lai, Đại, Tiêu hải-khâu» và tưởng nên dịch : «...rời ra cửa Ba-lai, và Cửa Đại và Cửa Tiêu» (hai chữ *Đ* và *T* viết hoa vì là tên riêng ; tức ba hải-khâu riêng-biệt mà ở gần nhau).

Cũng về sông Tri-tường (tr. 107), tôi nhận thấy nhiều chữ hoặc do người chép viết sai hoặc do tác-giả viết sai, như :

- quán *Thị-Cai* 氏 ra quán *An-cai* 安 ;
- sông *Lương-phủ* ra sông *Phủ-lương* (1) ;
- *Bến-tranh* ra *Đò-tranh* 渡 hai chữ *Bến* và *Đò* giống nhau ;
- *Hóc-dũng* 仝, 洞 ra *Húc-dộng* 洞 ;
- và sông *Cù-úc* thì nên phiên là *rạch Vững-gù* mà nay thấy ghi trên địa-đồ là *Kinh Bót* (2).

(1) Hẳn tác-giả hay người chép bị ám-ảnh bởi *Cá sấu* và *Nguyễn-Thuyên* (*Hàn-Thuyên*) ở *Phủ-lương-giang*, vào thời *Nhân-Tông* nhà *Trần*.

(2) *Tân-an* có tên xưa là « *xứ Vững gù* » sau dịch ra chữ Hán là *Cù úc*. Chữ *Úc* là *Vững*, như *Thuyền-úc* là *Vững-tàu*, *Hương-úc* là *Vững-Thơm* (*Kompong-Thom*) ; chữ *Cù* phiên âm ra *Gù*, như *Năng-cù* phiên ra *Năng-gù* (*Long-xuyên*).

Chợ Tân-an là *chợ Vững-gù*, chớ không phải là *chợ Vững-Vù* như trên một địa-đồ chánh-thức đã ghi.

Ta lại nên đề ý đến lối chép Địa-lý xưa và tùy chỗ mà dịch, tùy đ... nước mà gọi :

Riêng việc dịch nghĩa, có hai chỗ đáng nêu ra :

a) Đã viết : "... nên đến chỗ *Vọng-thê* là khi đào kinh có làm cái thang cao để đứng nhằm địa-thế đào mở, tục gọi là *thán-lung* (cái giỏ bồi than) là chỗ thủy-triều giao hội (gọi là *giới thủy* hay là *giao-dầu thủy*) đường kinh nhiều chỗ uốn cong mà cạn hẹp..."

Những e khó hiểu !

Thủy-triều giao-hội hay là... hay là... thì dịch cho đúng và ai cũng biết rõ là : giáp-nước. Nhứt là giáp-nước này là một giáp-nước « nổi danh » mà ta phải nhắc đến với tấm lòng kính-mộ chân-thành : đây là giáp-nước Cai-lộc, gần cầu Cai-lộc, chỗ Cự Thủ-khoa Huân bình tinh và nghiêm chỉnh lên đoạn-đầu-đài.

Đến như « *thán-lung* » và là « cái giỏ bồi than » thì... !

→ (a) Có SÔNG *Vũng-gù* (*Vũng-gù-giang*, hay *Hưng-hòa-giang*, *Hưng-hòa đại-giang*, *Hưng-hòa trường-giang*) là *Sông cái* *Vũng-gù*, là khúc sông *Vàm-cỏ Tây* chảy ngang địa hạt *Tân-an*.

(b) Có RẠCH *Vũng-gù* (*Vũng-gù tiểu-giang*) là *rạch* chảy từ *Vàm-cỏ Tây*, xuyên qua châu-thành *Long-an*, xuống tới quan *Thị-Cai* nói trong « *sông Tri-tường* » trên đây (có lẽ là quán *Bà Cai*, nhưng sách xưa do các quan-lớn hoặc những « *đại-gia văn-chương* » viết nên không chịu gọi hạng dân-già là « *ông* » hay « *bà* », như người sớ tại, bởi thế ta thường thấy xứ *Bà-rịa* thành xứ *Thị-Rịa*, sông *Bà-Nghè* thành sông *Thị-Nghè*, núi *Bà-vãi* thành núi *Thị-vãi*, chợ *Bà-Chiều* thành chợ *Mụ Chiếu*, *rạch Bà Lý* thành *rạch Mụ Lý*, chùa *Ông Ngộ* (*Cần-giוע*) thành chùa *Lão Ngộ*, chợ *Ông Văn* (*Mỹ-tho*) thành chợ *Lão văn*...)

(c) Có KINH *Vũng-gù* (*Vũng-gù-kinh*) là con kinh do *Vân-trường-hầu Nguyễn-Cừ-Vân* (cha của *Bà-Nghè*, tức *Thị-Nghè Saigon*) cho đào, năm Ất-dậu (1705), thông hai ngọn-cùng — không phải « hai đầu nguồn sông » như dịch-già *L.T.N.V* viết : đó là ngọn-cùng của *rạch Vũng-gù* tại quán *Thị-Cai* và ngọn-cùng của *rạch Mỹ-tho* tại *Bến-tranh* (*Mỹ-tho tiểu-giang* ; còn *Mỹ-tho đại-giang* là *sông-cái Mỹ-tho*, tức *Tiền-giang*, khúc chảy ngang địa-hạt *Mỹ-tho* ra *Cửa Tiểu* và *Cửa Đại*).

Kinh Vũng-gù thì đến năm *Gia-Long 18* (1819), vua truyền vét lại và cho đổi tên là *Bào-định-hà* — của *Định-trường* — để gọi con đường thủy từ *Vàm-cỏ Tây* (*Tân-an*) đến *Chợ-củ Mỹ-tho*, vì hồi ấy *Vũng-gù* vẫn thuộc *Định-trường-trấn* : tây-ngạn *vàm Bào-định* lên phía *Rạch Chanh* là phần đất tòng *Kiến-hưng*, đông-ngạn *vàm Bào-định* xuống *Bao-ngược* là phần đất tòng *Kiến-hòa*, nên *Vàm-cỏ Tây* ở khúc này gọi là *Hưng-hòa-giang*.

Chữ Thán là Than ; nhưng chữ Than này đáng Lý phải có G như cái thang vừa nói trên. Còn chữ Lung 籠 thì phải đọc nôm là Trông : nó là cái Thang-trông (mirador), chứ không phải là cái giỏ bới than. Gắn giáp-nước này có cái chợ gọi là chợ Thang-trông hay là chợ Phú-kiết — vì thuộc xã Phú-kiết (1).

Vậy, tưởng nên dịch và nên đóng dấu ngoặc cho đúng chỗ : "... đến Thang-trông (chữ Hán viết là Vọng-thê 望梯 vì tại đây, khi đào kinh có làm một cái thang cao để đứng nhằm địa-thể đào mở) là chỗ giáp-nước nên đường sông nhiều chỗ uốn cong và cạn hẹp... ”

b) Và viết : "... hơn chín ngàn người đào mở từ chỗ Vọng-thê cho đến Húc-động 14 dặm, bề ngang 7 trượng 5 thước, sâu 9 thước, hoặc đào ra cái kinh mới để liên-lạc nhau ».

→ *Bảo-định-hà* thì người Pháp gọi là *Arroyo de la Poste*.

Gần đây, trên địa-đồ tỉnh-lỵ Long-an, tôi thấy Hưng-hòa-giang thì ghi là Sông Vàm-Cỏ Tây và Bảo-định-hà thì ghi là Kinh BỐT, có chừa thêm chữ Pháp "Arroyo de la Poste".

Vì vậy tôi xin thêm vài lời : *Arroyo* dịch Kinh là đúng : *Poste* phiên ra BỐT là thông-thường. Nhưng..

BỐT có nghĩa đồn-bót như BỐT Quan-Ba ở Bến-tre hồi trước, BỐT Săng-dầm ở mỗi tỉnh, BỐT Hàng Keo ở Bà-Chiều, BỐT Catinat ở Saigon... quả đều do chữ *Poste*. Tuy nhiên, chữ *Poste* này là "giống đực" : le poste, un poste.

Trái lại, chữ *Poste* về Bảo-định-hà thì là "giống cái" : la poste. Thế thì *Arroyo de la Poste* có nghĩa là Kinh Trạm. Chữ Trạm này không đồng nghĩa với "chỗ dừng lại" như Trạm ô-tô-buýt, mà là "Cung Trạm" để lo việc chuyên-đặt công-văn, tờ-chức từ thời Thái-Tôn nhà Lý ở nước ta.

Một điểm đặc-biệt : Tại Nam-kỳ Lục-tỉnh, việc chuyên đặt công-văn toàn do đường thủy, nên các Trạm đều đặt dài theo bờ sông, gọi là "giang-trạm".

(1) Tại chợ này, trước kia có một bà lão mà ít ai biết Bà là ai, và chúng tôi quen gọi là "Bà Đồ Phú-Kiết". Bà là vợ một ông kêu là "Ông Đồ", một vị anh-hùng vô-danh, đóng vai tướng khó khăn và nguy hiểm hơn những vị anh-hùng khác của vùng này như Thủ-Khoa Huân, Âu-Dương-Lân, Nguyễn-Đình-Chiều... Nhắc đến Phú-kiết, chúng tôi thành kính nhắc đến Bà, và chúng tôi vừa thành-thành kính-kính thuật lại những mẩu chuyện mà Bà đã kể cho chúng tôi nghe, trong tập-san *Sự-Địa số 3/1966 "Đặc-khảo về Trương-Định"*.

Đã đào mở 14 dặm, rộng 7 trượng rưỡi, sâu 9 thước, để tiếp-giáp hai ngọn-cùng rạch Vũng-gù (Cù-úc) và rạch Mỹ-tho — từ chợ Thang-trông đến Hóc-đồng —, sao còn « hoặc đào ra cái kinh mới » ?

Trong *Đại-Việt tập-chí* số 9 ra ngày 16-02-1943, tôi có viết bài « Bảo-định-hà (Arroyo de la Poste) », tức sông Trí-tường này. Tôi dựa theo *Gia-định-thành thông-chí* và bia đá của Huỳnh-Công-Lý (người giám-đốc việc đào kinh này năm 1819) dựng tại Thang-trông Phú-kiết, thì đoạn này như sau : « ... hễ gặp chỗ hẹp thì vét rộng ra, gặp chỗ cạn thì vét sâu xuống, gặp chỗ cong-queo thì vét cho ngay (1) từ chợ Thang-trông đến Hóc-đồng (2) dài 14 dặm (...) 9679 dân phu chia làm ba tốp, thay phiên nhau mà vét kinh này.. »

— Ở tr. 108, viết : « *cây cỏ rậm-rạp có nhiều súc-sách (𧄂) 𧄂 của Cao-man...* » — Dịch-giả có giải-thích hai chữ Súc-sách : « *Súc là chỗ nước tụ, sách là bện tre hay cây lại dùng ở dưới sông làm như đũa nuôi cá* », và còn bảo : « *Nhưng phải dùng chữ sách 𧄂 — có Mọc bên tả — này mới nhảm, mà lại biên sai là chữ sách 𧄂 này* ».

Giải nghĩa như thế e không hợp với chỗ này. Đây là hai chữ 𧄂 𧄂 Súc-sách, tức là trại-sốc của người Cao-miền (như danh từ Sốc-sãi ở Bến-tre, Sốc-trắng tức Ba-xuyên).

Đại-nam quốc-âm tự-vị viết chữ Sốc 𧄂 và chữ Sách 𧄂 để chỉ làng, xóm của đồng-bào Thượng. *Gia-định-thành thông-chí*, *Đại-nam nhất-thống-chí* của Cao-Xuân-Dục và ngay đến *Đại-nam nhất-thống-chí* : *Lục-Tĩnh Nam-Việt* mà chúng ta đương nói đây, đều viết không phân-

(1) Tức là « hoặc khai tân-kinh di liên-lạc chi », mà chính tác-giả Đ.N.N.T.C. : L.T.N.V. tự ý thâu gọn thành khó hiểu cho người đọc.

2) Hóc-đồng : Giồng Hóc (?). — Nhớ trong *Dur-dở thuyết-lược* (tôi không nhớ rõ, vì quyển sách này của tôi đã bị mất trong biến cố 1945), Cụ Trương-Vinh-Ký có chép tên « Giồng Hóc Ớt » thuộc vùng này, nhưng mãi đến nay tôi vẫn tìm chưa ra địa-danh và địa-điểm này, đoán chừng là khoảng rạch Bà Lý.

biệt hoặc Sách 册 hoặc Sách 冊 — cốt đọc ra âm « sách » — đề chỉ Trại-sách, ốc-sách (1).

Ta cùng nhau bước sang tập Hạ.

— Ở tr. 12, về Tiền-giang, viết : «...trải 34 dặm đến sông Đại-tuần qua lạch Ba-lai Mỹ-tho chảy ra đại-tiêu hải-khẩu ».

Đại, Tiêu hải-khẩu thì ta đã biết là Cửa Đại và Cửa Tiêu rồi. Đây xin bàn về chữ Lạch.

Theo bản chữ Hán thì đây là chữ *Lịch* 歴 (không có bộ Thủy bên tả), nghĩa là Trải qua : không phải *Lạch* hay *Rạch* 濑 (có bộ Thủy). Bản sao chép đúng. Hiềm vì tác-giả cho chữ *Lịch* theo liền sau chữ *Kinh* 逕 là *Thắng* (kinh lịch Ba-lai Mỹ-tho) khiến dịch-giả ngỡ nó là chữ *Lạch*.

Vậy, tưởng nên dịch : « Tiền-giang... đến sông Đại-tuần, rồi chảy ngang sông Ba-lai và sông Mỹ-tho, đoạn thẳng ra Cửa Đại và Cửa Tiêu ».

— Cũng về Tiền-giang, viết tiếp : «... một chi... làm Hàm-long đại-giang... chảy ra cửa biển Bân-côn và cửa biển Ngao-Châu ».

Cửa Ngao-châu hay cửa Bải-ngao (2) thì cũng được cả, nhưng cửa Bân-côn thì phải phiên âm là Bãng-cung ; đến như con sông to, con sông có tiếng, là sông Hàm-luong thì còn có thể miễn-cưỡng đọc ra Hàm-long, nhưng nhất-định không thể dịch ra là Hàm-rồng như ở trang 13 liền đó.

1) *Gia-định-thành thông-chí* còn viết, về Hà-tiên : « Cao-man nhị-thập-lục Sóc » (người Cao-miên có 26 sóc).

2) Bải Ngao (Ngao-châu) là bãi biển Bão-thạnh (Ba-tri, Bến-tre), quê hương của cụ Phan-Thanh-Giản, nên Cụ Nguyễn-Đình-Chiều « khóc » Cụ Phan với câu

Dầu-dầu mây trắng cõi Ngao-châu !

Mong không một ai hiểu theo tác-giả một quyền sách họ đã giải « Ngao-châu » như sau : « Chỗ có cá Kinh và cá Ngao, chỉ chỗ loạn-lạc ».

Riêng đề Hàm-rồng cho Thanh-hóa, xứ đế-vương phát-tích bao
lần (1).

— Ở tr. 16, viết : « Ngòi Mỹ-lung...Đà rộng 9 trượng, sâu 11 thước.
Cách phía đông 3 dặm, bờ bên bắc bến Trúc kính (Bến Tre) và bờ bên nam
đến chợ Mỹ-lung ».

Theo nguyên văn : « Đông tam lý bắc-ngạn kính 徑 Trúc-tân-thị,
nam-ngạn kính 迳 Mỹ-lông-thị ».

1) Trước hết, phải chặt rời chữ kính 徑 (tả Sách hữu Kinh) là
Thăng, là Đền, — đồng nghĩa với chữ Kính 迳 (Kinh và Sước) vừa
gặp trong « kính-lich » trên kia và trước « Mỹ-lông-thị » trên đây, —
rồi nối liền hai chữ « Trúc-tân » là Bến-Tre ; không thể cho đi chung ba
chữ « kính-trúc-tân » để dịch ra « bến Trúc-kính ».

2) Ngòi và Đà đều nên đề là Rạch.

3) Sau nữa, Mỹ-lung 美 籠 thì phải đọc là Mỹ-lông (để dễ nhớ,
xin đừng quên : ở Bến-tre có « bánh tráng Mỹ-lông, bánh phồng
Sơn-đốc »).

Và, tưởng nên dịch : « Rạch Mỹ-lông... Rạch ruộng... vào (từ
sông Hàm-lương) phía đông ba dặm thì ở bờ bên bắc là đến chợ Bến-
tre, rồi thẳng tới chợ Mỹ-lông ở về bờ phía nam (2).

— Kể rạch Mỹ-lông, cũng ở tr. 16 có : « Ngòi Ba-la... Đà rộng 2
trượng 6 thước tới, sâu 8 thước. Trước cửa đà có nãi bãi Loa (Loa-châu).

Chữ Châu ở đây không phải là Bãi, mà là Cù-Lao ; Loa là Con
ốc ; và Ba-la-mật là Cây Mít : đó là Cù-lao Ốc, nổi giữa sông Hàm-

1) Núi Hàm-rồng gần cầu Hàm-rồng, một danh-thắng ở Thanh-hóa.

2) Hai chợ này cách nhau 6 cây-số và nay đều ở về hữu-ngạn rạch Mỹ-lông,
tức là rạch Bến-tre, chảy từ sông Hàm-lương đến Hương-diêm và Sơn-đốc,

luông, ngoài vòm rạch Cái-mít, vùng của Long-vân-hầu Trương-Tấn-Bừu, và gần Hương-diêm của... tôi.

Ta bỏ tả-ngạn Hàm-luông tức Cù-lao BẢO (1) mà sang Cù-lao MINH (2) của tỉnh Bến-tre, nay gọi Kiến-hòa (3).

Ta gặp ngay, ở tr. 17 : « Ngòi An-vĩnh... đến đò Lan-sái... chợ Ba-việt đến Lê-đầu tiêu-giang... đò Thanh-thủy thông ra cửa Ban-côn ».

Tôi chưa chắc Đò Lan-sái có phải là Rạch Giồng Sậy hay Giàng-sậy, Đò Thanh-thủy là Rạch và Vòm Nước-trong hay không. Nhưng tôi « chắc như bấp » :

1) Ngòi An-vĩnh là Rạch Cái-mơn, xứ trái cây có tiếng ;

2) Chợ Ba-việt là Chợ Ba-vát, chỗ Tân-chánh-vương và tòng-thần bị Tây-sơn nã-tróc ;

3) Còn Lê-đầu 犁頭 thì Đầu là Đầu và Lê là Lưỡi cày, nên Lê-đầu tiêu-giang là Rạch Mổ-cày, quê-hương của ông Bùi-Quang-Tung (một trong những người phụ-trách việc nhuận chính hai tập *Lục-Tĩnh Nam-Việt* này nhưng ông thân nhiên đề « cái con rạch Mổ-cày » ở cạnh nhà ông vẫn bị gọi là « Lê-đầu tiêu-giang » lạ-huơ lạ-hoác, mà ông không chua thêm vài lời cho rõ).

— Ở tr. 52, viết : « Lê-công-giang... phía trước có bãi cát nhỏ cũng gọi là bãi Lê-công (4), cách phía tây đường cửa sông Nguyễn-đông 90 dặm ».

Dịch-giải theo sát bốn chữ : « Nguyễn đông khẩu đạo 原東口道 Song-le ta không thể chặt « nguyên đông » và « khẩu đạo » đề ra « đường

1) Các-tổng trên cù-lao này đều có chữ « Bảo » đứng đầu, như Bảo-an, Bảo-hựu, Bảo-phước...

2) Các tổng trên cù-lao này đều có chữ « Minh » đứng đầu, như Minh-đạo, Minh-lý, Minh-trị...

3) Tôi sẽ có bài « Bến-tre và Kiến-hòa ».

4) Nguyễn-văn : Lê-công-châu. — Và ở trang 63, tập Hạ; có đoạn nói riêng về Bãi Lê-công (Lê-công-châu).

cửa sông Nguyên-đông, được. Phải cắt rời một chữ Nguyên là Trước, Góc, Vốn ; và ba chữ ghép Đông-khâu-đạo là đạo Đông khâu, tức nay là lý-sở Sa-déc.

Trước kia, tại đây có Đồn-bảo, gọi Đông-khâu-đạo (1) ; khi tác-giả soạn sách này thì đồn-bảo ấy đã bãi-bỏ, nên « đệm » cho một chữ « nguyên ».

Vậy đúng ra là : « Cách phía tây Đông-khâu-đạo ngày trước 90 dặm », hoặc là : « Cách phía tây (nhiệm-sở) Đông-khâu-đạo ngày trước 90 dặm ».

Còn hai chữ Lễ-công (Ông Lễ) là chỉ Thống-suất *CHUỞNG*-cơ *LỄ*-thành-hầu Nguyễn-Hữu-Cảnh, nên « Lễ-công », thì người trong Nam gọi là « Ông Chương » (2).

Chữ Châu 洲 ở đây là Cù-lao, không phải là Bãi hay Bãi cát, như Tự-nhiên-châu của Chủ-Đông-Từ ở Hưng-yên hay An-tiêm-châu của « Ông Dừa, Bà Dừa » (Tây-qua phụ-mẫu) thuộc Thanh-hóa.

Vậy, tưởng nên dịch : « Sông Ông Chương (Lễ-công-giang)... phía trước có cù-lao nhỏ cũng lấy tên sông mà gọi, tức Cù-lao Ông Chương, cách phía tây Đông-khâu đạo 90 dặm » (3).

Đã biết Lễ-công-châu là Cù-lao Ông Chương, là chỗ Ông Chương đã dừng quân (đình binh) rồi mất tại đó ; và người ta quản linh-cửu (đình cửu) của ông tại cù-lao Phố (Biên-hòa) rồi an-táng tại đây thay vì đưa về Thuận-hóa, nên tại Cù lao Phố còn có mộ ông và cũng có đền thờ ông.

-
- 1) *Nhứt-thống dư-địa-chí* : « đạo nhiệm-sở tại giang tả-biên ».
 - 2) Người miền Nam húy tên ông nên « Cảnh » đọc ra « Kiêng » ; Người miền Bắc viết và đọc tên ông là « Kính ».
 - 3) Sông Ông Chương cũng có người gọi là Vàm Ông Chương hay Là Lòng Ông Chương.

Vậy câu ở đoạn chót trang 35, tập Thượng, về tỉnh Biên-Hòa :
« Đền thờ Lê-công... Dân ở châu Đình-binh cũng lập đền thờ, mà tên châu
cũng đặt là châu Lê-công », thì tưởng nên dịch lại : « Đền Ông Chương
(Lê-công-từ)... Dân ở Cù-lao chỗ ông dựng binh cũng lập đền thờ,
mà tên Cù-lao cũng đặt là Cù-lao Ông Chương ». Có thể chua thêm ba
chữ Lê-công-châu trong dấu ngoặc, nếu muốn.

— Ở tr, 55, về Hậu-giang, viết : «... *Chắc-cà và Đao-cảng-đạo* ».

Độc khá đúng nhưng không phải hai chỗ, mà là « Chắc cà-đạo
cảng đạo », nghĩa là Ngã tẽ vào rạch Chắc-cà-đạo, hay là Vàm rạch Chắc-
cà-đạo.

— Vào phần chót tập Hạ, riêng về Rạch-giá tức Kiên-giang thì
dấu đã đính-chánh những chữ *Lạch-giá* ra *Rạch-giá*, *Kiên-Hà* ra *Kiên-
giang*, cũng nên đính-chánh luôn những *Giá-đà* ra *Rạch-giá*.

Cũng vào phần chót tập Hạ, các *Tấn* ở phía tây Nam-kỳ như
Kiên-giang-tấn, *Hoàng-giang-tấn*, *Hiệp-phổ-tấn*... mà dịch ra *Cửa tấn
Kiêng-giang*, *cửa tấn Hoàng-giang*, *cửa tấn Hiệp-phổ* (1) thì tưởng có thể
thay vào bằng chữ rất thông-dụng là *Vàm* hoặc bằng danh-từ rất quen
dùng của người địa phương là *Cửa*, như *Cửa Rạch-giá*, *Cửa Độc-
Huỳnh* (hay *Cửa sông Ông-Đức*), *Cửa Bã-Háp*...

Về các *Vàm* trên đây, sách chỉ hài bề rộng và bề sâu, không có
chỉ về *Tấn* (đồn-bảo), và hơn ba mươi *Cửa* ở vùng này thì *Nam-kỳ địa-
dư-chí* của Duy-minh-thị đều chép rõ ra là « *tấn-khâu* » hoặc « *tấn-cảng* »,
còn *Nhất-thống dư-địa-chí* của Lê.Quang-Định thì viết « *hải-môn* », đồng
có nghĩa là *Cửa sông chảy ra biển*, *Cửa biển*, *Vàm*.

1) *Cửa Bã Háp* đã được tác-giả cho cái tên « *rất nên thơ* » là *Hiệp-phổ-
tấn*. — Hai chữ *Bã Háp* thì người chép (hoặc chính tác-giả cũng nên) viết ra
, và dịch-giả phiên âm là *Phú-cáp-Tấn*, — Gần *Cửa Bã Háp* có *Cửa Đầm Cùng*
(*L.T.N.V.* chép là *Cùng-đầm-tấn*), nên lui tới vùng này thì người ta hay nói
chung là « *Đi Bã Háp — Đầm Cùng* » (Có sách chép là *Đầm-Cùng*).

Xin có đôi lời kết.

Tôi thành-thật trình rằng Nhà Văn-Hóa Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục cho xuất bản *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí* : *Lục-Tĩnh Nam-Việt* này (1) là làm một việc rất thích-thời, ứng-đáp đúng khát-vọng của những kẻ hiếu-học, tỏ ra nhiều cố gắng, cần được cổ-vũ hoan-nghinh.

Tôi chỉ than-phiền tác-giả, người đã soạn ra *Lục-Tĩnh Nam-Việt* trông bộ *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí*. Tôi bỗng nhớ lời Cụ Kỳ-Xuyên Nguyễn-Thông : phê-bình bộ sách của một soạn-giả Trung-hoa trong có phần viết về địa-dư Việt-Nam, Cụ dùng bốn chữ « hồ-lô nhi tiểu » (2).

1) Xin phân biệt *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí* với *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí* và *Lục-Tĩnh* với *Lục-Tĩnh* như sau :

a) *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí* của Học-bộ Thượng-thư Cao-Xuân-Dục soạn vào thời Duy-Tân, gồm 17 quyển riêng cho 12 tỉnh và 1 đạo ở Trung-Việt (không nói tới Nam-Việt).

b) *Lục-Tĩnh Nam-Việt* (tên mới) rút trong bộ *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí*, không thấy đề tên tác-giả, và sách chỉ đến khoảng đầu niên-hiệu Tự-Đức. Theo ông Dương-Quảng-Hàm (*Việt-nam văn-học sơ-yếu*) và ông Thái-văn-Kiểm thì « Đến đời vua Tự-Đức có truyền cho Quốc-sứ-quán soạn bộ *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí*, bắt đầu soạn từ năm 1865 cho đến năm 1882 mới xong ».

c) Riêng về *Lục-Tĩnh Nam-Kỳ* thì có quyển *Nam-kỳ lục-tĩnh địa-dư-chí* của Gia-định-thành Phụng-du-ly cư-sĩ DUY-MINH-THỊ soạn xong trong năm Nhâm-Thân (1872).— Trước kia, tôi có bản chữ in ; nay thấy tại Hội Khảo-cứu Đông-dương có bản viết tay, chép sai rất nhiều, như là có nhiều chữ thiếu-sót, bỏ trống, có lẽ vì bản chánh hư rách hay bị mỗi một ăn ; người ta dựa theo tập *Lục-Tĩnh Nam-Việt* trên đây mà điền vào đó những chữ khác, rồi phải cái nạn « Tác đánh Tộ, Ngộ đánh Quá » nên có lắm chỗ chữ Nghĩa biến thành chữ Mỹ, chữ Thuận hóa ra chữ Hối hay Tu...

2) Tôi nhớ như là Cụ viết trong *Kỳ-Xuyên văn-tập* (tôi đọc sách này của một bạn thân cách đây lối ba mươi năm). Tôi nhớ như Cụ viết « hồ-lô nhi tiểu », thấy là-lạ vui-vui, tôi tìm hiểu nghĩa và được giải thích là giống giống như ta nói « ồm bụng cười dài ». Và tôi nhớ như bộ sách nói đây là *Thiên-hạ quận quốc lợi bình thơ* của Cố Viêm-Võ, một văn hào sống vào khoảng cuối triều Minh đầu triều Thanh. Quý độc-giả có biết rõ hơn, xin vui lòng chỉ-báo lại và xin nhận tại đây lời thành-thật cảm ơn trước của tôi.

Thế là tác-giả cứ chép theo sách của Lê-Quang-Định và Trịnh-Hoài-Đức, rồi thêm chút ít điều nào xày ra sau thời họ Lê, họ Trịnh. Làm như thế, tác-giả còn được người đời cảm ân mến đức. Trái lại tác-giả đã khiến cho người hiếu-học phải mất hứng, không còn cảm thấy thích-thú học hỏi môn Địa-lý Việt-nam, đã kiến cho học-sanh cũng như người tự học phải nhiều lăm-lạc khó sửa-chữa.

Vậy, tác-giả phải gánh phần trách-nhiệm khá nặng-nề đối với nền văn-học của Nước-Nhà yêu-quý của người Việt chúng ta.

LÊ-THỌ-XUÂN

今
蛇
紋

玳
瑁

海
鼈

江
鼈

澤
鼈

烏
蛇

雀

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

赤頭鶴

獸

象

虎

豹

狐

兔

獺

麋

鹿

山猪

猴

魚

海豚

鯊魚

鳥魚

刀魚

鮫魚

鮫魚

銀魚

鯊魚

墨魚

鮫魚蝦

蟹

蚌

螺

蚌

蛤

鱉

鱉魚

鱉魚

過山魚

娉娉魚

鱉魚

牛舌魚

尾壘子俗呼
如木母腹滿

藥

沉香

砂仁

厚樸

山藥

使君子

何首烏

香附

半夏

藿香

紫蘇

貨

布

帛

玳瑁甲

玄珀

黃蠟

蜂蜜

花席

燕巢

速香

胡椒

海參

魚肚

魚翅

乾蝦米

乾鰾魚

野鹹

陳真

禽

鷄

鷺

鴨

鷺

鴉

燕

甘柳

花 夾竹桃 蕃薇 蓮 菊 葵 桂

萬壽菊

鷄冠花

草 葦 茅 蘆 柳葉 竹 大竹

蒲 刺竹 黃竹 寔心竹 藤 龍藤

鐵藤 澤藤 水藤

木 楠 楊 椿 桐 柳 樅

順刺 降香 百皮

土產

佛梨	菜	苦菜	菜	瓜	豆	穀	土產
芭蕉	百眼梨	艾葉	蘿蔔	鼠瓜	青豆	糯稻	
波羅蜜	石榴	蒲葉	芥菜	冬瓜	黃豆	秈稻	
橘	龍眼	薑	苦蕒	南瓜	白豆	赤麥	
柚	南桃	澤蘭	藟 <small>非</small>	苦瓜	鳳眼豆	芝麻	
椽	山茶	海菜	蘇	絲瓜	黑豆		
檳榔			蔥	黃瓜			

扈侍慈駕節有**功勞**卒後贈**掌奇**嘉隆三年列祀
 顯忠中興二廟

陳福質 龍川人有望閣功歷官欽差該奇

吳文榴 龍川人有望閣功官至該隊

烈女

阮氏娘 龍川縣新美村人嫁李文福為妻因與
 夫親屬陳文冲同舟逞欲彊奸氏終不二其節冲
 扼喉致斃事聞紹治三年旌

之神其子鄭子注中興初從駕有功官至參將卒
贈忠義之神

楊公澄 龍川人勇敢有膂力人稱楊家虎將初
為統兵該奇歷欽差調遣中興初應義討賊平蠻
寇有功後襲取河仙失利為西賊所獲臨死罵不

絕口

吳公貴 龍川人己未初駕幸嘉定應義効力歷
官中水營正後支右欽差屬內該奇管青州道奉

商族湊集又招徠四方文學之士開拓英閣講論
 唱和有河仙十詠詩及溟海遺漁一集印本行
 世後以破腊兵有功封都督將軍復送腊王醫尊
 歸國醫尊獻地以謝天賜聞于朝

世尊令隸河仙管轄立為堅江龍川二道後為暹
 兵圍陷退守鎮江

睿尊南行幸詣行在拜謁晉國老都督郡公乙未之
 变如暹請援暹王疑之遂自毅明今年間贈達義

陵墓

人物

前朝皇子山墳

在富國島安和村地明命六年戶部僉事辦理內務府務黃文漢奉

使如暹阻風泊在此備祀往謁皇子諱日早殤墓於此

鄭致

廣東雷州人明亡不肯難髮南投暹臘移居芳城招流民主七社村因名河仙類尊十

七年與其屬詣闕稱臣求為河仙長投總兵官歸鎮建城靠營伍氏日居聚遂成一小都會焉年贈

大將軍武毅公明年命封樹功順美中等神

鄭天賜

致之長子博洽經典精武略為河仙鎮都督分置衙屬揀兵伍起城堡廣街市諸國

新建紹治七年省撫潘松修補人聲靜寂古樹陰

森猿叫鳥啼亦仙家之舊跡也

芙蕖寺

在河洲縣美德社地芙蕖山麓昔鄭天賜構造紹治六年省轄人民營築瓦宇

依山設宇前庭鑿池慧按森嚴祥門寂冥頗稱名勝

三寶寺

在河洲縣舊統兵鄭致居河仙所建其母蔡夫人年逾八十暮佚居此後於佚

龍奇寺

在河洲縣鄭致居河仙所建其母蔡夫人年逾八十暮佚居此後於佚

賜所居江中毫先照耀迹之獲於三尺金身初七夜水生天下

地藏寺

在河洲縣地藏山一名菁寺

江靈神稔著靈應

天后祠 在龍川縣茅蕪之麓祀天后靈神商船
往來香火不絕

副管竒阮文調祠 在壑江縣雲集社地原永隆
管竒阮文調明命二十一年捕務障亡贈副管竒
著有靈應紹治二年土人立祠祀之

寺觀

白雲寺 在河洲縣美德村地舊明鄉富戶殿新

治二年民蓋人民祈禱著有靈應寺後又有池深
泓畝餘可資灌溉

鄭公三位祠

在河洲縣美德社地祀武毅公鄭致
國老鄭天賜正理侯鄭子注三位初

其孫鄭公檢建祠祀之
紹治六年民蓋

架治古祠

在壑江縣舊
名會同廟

奇毛古祠

在龍川縣旁舊名會同廟金榜舖屏
朱門秘室光彩精潔祀三界靈神最

為顯應著
在祀典

北帝古祠

在壑江縣架治之左

海靈廟

在龍川縣白石岩之上面臨海澳祀海

祠廟

洒夫市 在暨江縣俗名帶瀝架店舍蟬聯商船

黃江市 在龍川縣黃江汛內舖舖稠密商船會

烏庭 在暨江縣東安永和二村有烏庭一所海

鳥群集千萬其數逾年至生卯之期茶戶額額買

名烏庭稅取其翎羽販清商

會同廟 在河洲縣東美社地明命十

關公祠 在河洲縣美德社地原明鄉人所建頃因
暹兵燒毀明命十五年社民暫構草祠紹

驛站

僊農江站 在河洲縣東至江福站六十里西至

仙安站五十四里明命三年定站名曰堅江河江

二站二十一年改今名

仙安江站 在河洲縣東至仙農江站五十四里

市店

美德市 在河洲縣店舍絡繹漢人唐人類聚

以居者稠密今亦稀疎

汛四十里右至菩提汛五十里

菩提汛 在龍川縣汛廣二十一丈一尺斜對海

外芋嶼右邊至濠磯汛四十里

濠磯汛 在龍川縣東一百二十里半汛口廣二

十五丈六尺西南與菩提汛上流合西北出黃江

汛東南轉折一百九里半至安江美清汛間多溝

瀆貫通數澤之利不竭焉

平江守

在龍川縣其地關要明命
十九年設守禦駐防

仰其利

大門汛 在堅江縣東二十六里廣一百丈許與

堅江道通間多溇滄東接巴川江漁藝或聚焉

黃江汛 在龍川縣西一百七十里原名督黃港後

改今名汛廣四十丈斜對海外竹窰

合浦汛 在龍川縣俗名覆蛤汛廣一百九十餘

丈至窮潭汛三十里右至大門汛二十里

三江汛 在龍川縣汛廣二百十七里左至大門

富國堡

周四十六丈高八尺門二屬河洲縣地富國英明命二十年砌築

咸寧堡

周三十二丈各列木柵中寔堅在河洲縣地紹治二年砌築

蘇州小礮臺

周四十六丈八尺高五尺門一在河洲縣地蘇州山紹治元年築

金嶼汛

在河洲縣南二里汛口廣二百丈汛中有小金嶼上有礮臺在焉

堅江汛

在堅江縣廣八十丈港內西岸庸市稠

密商船會集東至後江鎮守三百三里半中間江

桐木界牌之處泥泓草莽亂雜春水乾潤每楫不

通多蛟蟲水蛭嘉隆十八年浚右河水深路近人

治二年砌築

鑪溪堡 周五十三丈二尺八寸高四尺在河洲
縣地紹治元年築

江城堡 周四十五丈六尺高五尺濠廣一丈深

五尺在河洲縣永濟河之右明命十五年築

德泰堡 周五十二丈高七尺門一在河洲縣地

明命六年築

潭折堡

周十五丈有奇高五尺在
河洲縣地紹治二年築

寸半月門一臺脚沿海包壘長一百八十丈七尺
高三尺五寸脚橫至汛口又設礮堰一置大礮一
在河洲縣大金嶼明命十五年築又小金英屯周
三十丈高三尺

芙蓉長堡 周六百六十四丈八尺高六尺在
省治後自礮臺至水場江岸明命十五年砌築
民萬長堡 周二千七百二十丈七尺高六丈外
栽荆竹在芙蓉壘之外民萬江畔至鹿峙土山紹

開邊廢縣 屬高壘香澳地匿尊獻之初隸河仙
 其地西東北界遼古公鎮水陸皆通明命十五年
 以其地為開邊府十八年降為縣增設金長縣後
 改永長均隸廣邊府紹治元年廢
 江城故壘 在河洲縣東昔鄭天賜所築河仙十
 景有江城夜鼓之什卽此遺址今廢

闕汎

金嶼礮臺 圓樣周十七丈三尺五寸高六尺八

人盡人聞聞人聚類以居洋船江船往來如織海
 陬之一都會也經遭兵燹今百不及一云

新慶故壘 在龍川縣龍興初 世祖高皇帝避
 西賊駐蹕於此遺跡今存

廣邊廢府 原高壘莽渤府地該國王匿尊初獻
 之今隸河仙管轄其地沿海有一條路遠南榮撫
 票明命十五年以莽渤為廣邊府置按撫使屬河
 仙管轄紹治元年廢

各高四尺濶十尺中為公署望宮又當署前左
右布列軍寨前庭津石橋左接使館右公庫協鎮
營於五虎山麓 聖宮外鎮市聚焉公署之左開
帝廟署東瞰湖津後三寶寺左鄭公祠鎮市津起
魚寨公庫北會同廟廟北蓮船廠縱橫區畫界以
大路開聖廟左為釣橋鋪津頭板橋跨海接大金
英釣鋪東為舊市鋪又東祖師市鋪繼之以大鋪
皆鄭天賜舊辰經營衙衙穿貫店舍絡繹漢人唐

五澤 在龍川縣一長澤二圓澤三海澤四游澤五

白牛

從田間入海

林藪

在聖江龍川二縣夾界處草木蒼莽一望無際為鳥獸窟宅焉

古蹟

河仙舊鎮署 在河洲縣坐乾向巽以屏山為後

護蘇川為前按溟海塹其南東湖濠其前三面土

壘自楊渚至後門長一百五十二丈右門至石門

五十三丈半左門至船廠出東湖三百八十丈半

玉	十	許	從	菩	止	舩	科	海	支	沂
潭	溝	運	三	提	探	科	江	一	北	江
泥	水	巨	江	江	之	江	丁	支	流	三
沮	從	門	守	在	前	夜	酉	從	二	支
如	聖	治	西	龍	路	欲	中	沂	里	一
草	江	八	南	川	有	駕	興	江	許	支
茶	龍	海	流	縣	賊	海	初	流	又	轉
叢	川	二	十	南	遠	有	世	八	轉	南
雜	宣	縣	里	七	船	鯽	祖	十	而	流
魚	洩	界	守	十	於	魚	高	里	南	七
鱉	海	自	轉	里	是	橫	皇	轉	流	十
之	外	第	南	水	積	過	帝	而	八	九
利	魚	一	流	從	躡	每	避	南	十	里
不	鱉	至	八	西	土	前	西	流	七	運
可	生	第	里	渠	砥	阻	賊	岐	十	黃
勝	馬	十	入	治	英	之	乘	流	柳	沂
食	焉	排	海	西	流	者	手	通	大	江
		比	又	一	四	三	乃	海	八	守
		相	一						一	分
		並	支							

隴奇江

在河洲縣西青山屏帳白水之玄

雲集江

在聖江縣南水從瑞河西流十七里逕猪

大江

在聖江縣南七十里俗名灑縣江西流東至

大門港

入于海

小江

在聖江縣南五十里俗名灑，閉水從豐富

里逕小

治入海

新川江

在龍川縣水從豐盛縣江西流徑江城守

里許逕

川江又分二支一支南流

海澤十五里為新

鱸溪 在河洲縣南七里許蘇州山之東四里半
 南通溟海西有釣亭鄭公間釣遺址溪廣二丈深
 五尺長五里半宛轉拖北出於東湖岸十景中鱸
 溪間釣是紀樂趣之一事也

江城江 在河洲縣發源三一由從江遷永濟河
 八江城江一由靈瓊山發源東南流入江城江一
 由逐鹿山發源東南流亦徑入江城江十餘里遷
 入東湖入海

相望而閤閭水匪亦不辰潛伏島嶼虜人掠財故
其處各備器械自為防備

東湖 在河洲縣東接永濟河之下流湖中涵泓

廣七十一丈名曰河僊又曰東湖以湖在縣之東

故也湖心孕沙東西水深五丈上下江洋船船帆

旌交會客商湊集水有蒼涼十景有東湖印月什之

南浦 在河洲縣南沿海之濱為南浦昔鄭天賜

河仙十詠有南浦澄波之景蓋紀寔也

來附
卽此

海 河僂地居安江之西其龍地軸吐出海中漸
 積而南又有小著嶼挺立其外過怒濤而培洲渚
 島嶼羅列相錯直引拖西接北于暹羅北，南海門
 中間浸灣涵而為河仙湯池沙礁淵磧深淺互異
 多大魚海參鼈玳瑁蚌蛤蝦米鹹魚海鏡象耳螺
 之類南北風為逆風漁人以三月下芒廣東瓊州
 船常來泊海島網取海參魚脯與我民間雜帆檣

商往來必寄款于此取汲薪水先次某船駛往何

處營商者必書於木等後船到便誌認

金龜石

在龍川縣有一巨落石覆卧海濱形如龜背其色黃赤故名其東有茫亦以金龜名

古崙嶼

在海東南三十里行林秀茂為魚鱉洲藪

古上嶼

在河洲縣之西香澳港之東周十六里

山石崖栽樹木蒼蔚下有深澳外蔽屏障往來船

船常憇息焉多巨魚玳瑁海參昔海匪霍然寓

處聚

古骨嶼

在古工嶼之西周五十里距暹界首大嶼海杠坎嶼半日程嶼多大木猛火油橄

脂龍藤玳瑁海參魚鱉蚌蛤民常往取資利丁未

中興初

大駕自暹還次古骨嶼何嘉文以兵船

輕味薄木大心空可為筆筒西南揚港為穩泊所
 海民聚居各成村落南相近有龍鎮小冀東南有
 世祖高皇帝常駐蹕於此人能効力輸忠探報賊
 情供應物用大定之後思免是處身稅徭役難

船艘漁商亦無起課惟以僻處遠洋可防聞閩海
 匪故設守禦卒其民為兵各具器械層相守護以
 保本境而已明命二年始築土堡防守詳見問訊

土硃英 在望江龍川二縣界海外連案一名檳柚
 英周可百里樹木葱蘢岩洞幽查海燕窠

世祖高皇帝御舟所幸處
 玳瑁海鬘海參產焉其英有居民龍與初

山獺嶼 在龍川縣多產猛火油
 民常採納免其身稅

芋嶼 在龍川縣海中一名芭蕉園廣可數十里許
 上有瀑布泉水甚甘美而四序不涸允諸國

石火真在河洲縣東海中三峯疊峙周可四里草

舊有閭閻木焦瘦石可取火洞窟巉岩海熱東出焉

火已他徙

行真

在聖江縣為海港外築圍二十里岩洞幽查

二尺

由廣十丈許鑿漏日光照見針縷中有一古

塔腰橫三尺許不知何代造器初從何處進入

富國

與山在河洲縣西南溟海中行程一日夜可到

仙以從近便峻嶺干霄群峯拱北東西距二百里

南北距一百里無虎豹多山猪中麋鹿燕窠龍藤

美材玳瑁海參桂香鹹土宜早稻諸苴赤芥菜

而粘稻絕少山產玄珀光瑩如漆可作佩珠大者

可雕芙蓉金杯磔之類為價甚貴而龍涎香厚或得

之黑班香山有之皮點爛熳黑班如嫩沉香而質

湖濤十景中之一云古跡

漕廢今有炮臺在焉

小金英 在河洲縣港外周七十四丈金鯷鎮水口

內行英 在河洲縣界南海中周可五里

外行英 在河洲南海中為省轄外屏固可七里雙

着龍吟 海嶠

朱英 在河洲縣東南洲中周可十里山石岩堯岩

猛火山 在河洲縣東南海中行程半日可到岩穴

鬱金英 在河洲縣之南海中周二十里茂樹修篁

崖洞幽邃燕窠猛火油出焉民聚居山阿

僊磯嘴

在河泚縣距土山西三十里山石盤鬱磴道險峻俯臨海隅波濤洋汜風發颶迴舟

行戒慎自北拖西連山斷澗林莽蓁蕪為禽獸之淵藪

白石岩

在龍川縣西二十里挺特秀拔峙立海岸周可二里下有白石四五塊高可五尺日

光照之其色成白故名首臨

涸海多蚶蜆蟹蚌蛤之類

茶山

在龍川縣西十里許正墮木茂中與初龍川之役帝幸茶山阮文張躡後將遷及之山中無

風大木自拔路塞張神之引去即此山也

大金嶼

在河洲縣南海濱周一百九十三丈五尺鎮道狂瀾為鎮海珠岸架板橋通出入後

為觀音院朱氏舖伏精修之處左酌亭遊人嘯咏其間前設守備寨西南包築石壘防備海匪金嶼

賜擊破也
即此地也
盆兵

土山
在聖江縣距
戟山拖東七
十七里大小分
峙走八海滋萬
清夾

其東柳
溪其西樹木
叢茂山北
多獵戶取蜂
蠟捕野獸以
為業

西土山
在河洲縣距
塞山西二十八
里猪溝夾其
東芳草治夾
其西林木連
亘壘柵居焉
地

尚稀
曠

白馬山
在河洲縣西
北二十里夾
廣邊廢府界
荒

蓬山
在河洲縣西
北三十里山
勢高聳周可
八

蘆賁山
在河洲縣西
北二十五里
壘柵聚居其
下

珠巖

在河洲縣東二十二里頂嶠圓秀直跨海濱

石下多

未紋蛤相傳鄭致微辰經至其下得徑寸

之珠珍

實無價度將上進岩畔淵域洩冲為魚蝦

窟穴

鷗鷺就食游泳成群

河仙十

景其一曰神岩落鷺

戟山

在河洲縣崔嵬高聳尖峯林立如戟周可

阜多胡

椒園

花步繁

在河洲縣北一百二十里山形奇秀蔥蘢

靈瓊山

在河洲縣北一百二十里山形奇秀蔥蘢

漢土人

參雜耕居

亦為膏

腴之壤

柴末山

在河洲縣北一百四十里崗峦起伏茂樹

白塔山

蘇洲山

大棘山

象山

氏萬山

鐘山

面環遠

然故卷
半里上
生故卷

在河洲縣距雲山北五里峯灣盤曲草樹

暢茂歸仁僧黃龍大和尚雲迤冠錫於此

在河洲縣東為省治朝星嶙峋挺秀樹木

在河洲縣西樹通濟省前將曙望之景致有

小棘山相連長壘因山築焉

如伏象故名草木茂盛

在河洲縣七外壘

天咸寺祀有佛像几案如鑿一面臨海三

又有峴山高尺餘肖貔貅蹲

潭水俗名壺蓋谷投物於中水聲如撞鐘

又有峴山高尺餘肖貔貅蹲

生故卷

半里上

然故卷

陽河仙十景處峙
 村居此其一也
 鹿峙西四里坳灣海澳三峯并

窄山在河洲縣距
 疏漁家類聚於水湄夷柵群居於

林際別有山
 海之樂趣

地藏山在河仙縣
 距芙蓉山一里上有地藏寺因

雲山在河洲縣距
 地藏山一里高四尺許四旁峭

通幽處禪房花木
 深岩岫啟乎其贖雲烟縹緲於

其底踏攀可通山
 嶺下有一隙處莫知其底相傳

鄭公令人深八下
 隙莫知窮盡惟聞波濤之聲乃

其一曰石洞吞雲

山川

LXXXIV

屏山 在河洲縣北一里山周二里高五丈餘群峯
在河洲縣北一里山周二里高五丈餘群峯

深泉 注海北接後溝連白塔泉放出來湖為省
注海北接後溝連白塔泉放出來湖為省

城濠 整屏山疊翠為河仙十景之一云
屏山疊翠為河仙十景之一云

五虎山 在河洲縣北半里有蹲頭伏蟠踞如猛虎
在河洲縣北半里有蹲頭伏蟠踞如猛虎

八角山 在河洲縣治左後山形圭稜
在河洲縣治左後山形圭稜

陽龍山 在河洲縣治後右山之北
在河洲縣治後右山之北

芙蓉山 在河洲縣北一里崖谷峯古
在河洲縣北一里崖谷峯古

鹿峙 在河洲縣西十三里蟹樹懸崖筆峯插漢
在河洲縣西十三里蟹樹懸崖筆峯插漢

安邊府治

周五十丈竹籬在兼理河洲
縣美德村地明命十五年建

聖河縣堡

首面長十九丈二尺橫十二丈零六尺
在縣轄空集社地紹治元年築

龍川縣治

周五十二丈竹籬在縣轄新洲村地舊
在新置村地明命七年移今所

河仙省學

未建以下

聖河縣學

龍川縣學

戶口

嘉隆年額戶丁一千五百餘
人今五千七百九十三人

田賦

田土一千六百九十九畝額稅徵稅粟一千四百九十八
斛稅錢一千四百四十一緡稅銀二千一百四十八

城池

秋節邀朋友共賞秋月除夕則明燈達旦謂之守
 歲至若土俗歲以三月備燈葉于胡寺祈福後三
 日會飲謂之賀歲八月迎水十月送水與安江土
 俗同

河堡省城 周長九十六丈二尺高七尺二寸脚厚
 一丈五寸 砌石濠深三尺五寸前左右
 門三原在河洲縣美德社地明命九年移于江
 城守十四年復移回前所十五年砌築鎮邊堡因
 為省城
 在所

長帕中男子束髮插曲鈿以搔頭女子淡粧按髻
 頭而垂下人性輕浮女工精巧利舟善水耐暑惡
 寒病疾少求醫治多信巫覡間用高巫浮法凡遇
 喪祭雜用儒釋有事還願則燃天燈婚娶則備三
 禮問名請
期親迎以成親俗尚佛三元之日各具燈菜于
 佛前祈福元旦夜占天氣清爽則田禾豐收地氣
 清爽則川澤大利此驗歲之遺俗端午節角黍薦
 先陳船競渡清明携子女祭掃先墳謂之踏青中

風俗

之氣易生瘴癘潮水有過東北風盛發則踰崖跨
 岸無則潮汐如常農候五六月播秧七八月下稼
 腊止等月收穫

士粗知字民勤治生商賈太半技藝尋常海處也
 底網竹簦樂趨漁藝山居也烏庭蜂岸各樂生涯
 君子好義急公小人則安常守分奸宄不萌盜賊
 不作人多豪侈習尚花飭路行男用小兩蓋女用

氣候

一險扼門戶也其都會也惟省莅及望江架汜二處稍有可觀

地處卑濕天氣炎熱四序熱氣過半三春之候暑氣流行夏秋之間陣雨頻降自四月至九月南風暴發十月乃止十一十二至正二等月常北風南風常大於朝北風常大於暮春正巳聞雷發聲立冬後尚未覺寒又有山海拗風冷侵人骨而鬱蒸

形勢

省轄東南夾安江西南沿海北控高壘其名山則有蘇洲山五虎山大川則有東湖城江一帶枕羅峰而為郭三面濱溟海以為池其重險則內有美英長壘外有民萬重壘後路有江城土堡可以扼其要海汛有金英炮臺可以制其衝又臺之左鹿峙右驪溪特再形成為咽喉關要的處江道則有永濟河為之通津洋外有富國為之屏障寔南圻

堅河縣 在府東南九十餘里 東西距三十七里 南北距四十四里

十五里 西跨疾黎山 際海十二里 南至龍川縣 林

蘇界二十里 北接河洲縣 界二十里 南至龍川縣 林

架治地自鄭氏開拓始隸河仙置堅江道嘉隆七年

年始置今縣名仍由道隸河仙置堅江道嘉隆七年

置知縣屬安邊統轄領總管轄明命六年始罷管道

四社村 在府東南一百五十餘里 東西距三十五

龍川縣 在府東南一百五十餘里 東西距三十五

界十八里 西跨白石岩至海十七里 南抵漆汛至

海十五里 北夾堅江縣 林蕪界十八里 原高壘奇

毛地自鄭氏開拓始隸河仙置龍川道嘉隆七年

置今縣名仍為龍川道守明命六年始罷道置知

縣隸安邊府統轄 允領總管轄明命六年始罷道置知

二社村 在府東南九十餘里 東西距三十七里 南北距四十四里

安邊府 在省城西北墻東西南北相距里數與

省同原高堽芳城之地鄭致開設為河仙鎮未設

府本朝明命七年初置今府名未設知府由知縣

兼理十三年改開邊府復舊名十七年始置知府

領縣三總十一社村幫庸一百九十四

河洲縣 東西距二十七里南北距四十二里東至安

江縣界二十二里北抵堽境二十里西際海二里南夾堅

初置河仙縣十三年改今縣名十七年隸府兼理領

六十三

繼五社村幫庸

省改安邊府為開邊府河仙縣為河洲縣十四年
偽僞之變省城失守尋為暹虜躡蹂大兵進勅始
平之十五年復開邊府為安邊府又以并渤香澳
之地置廣邊開邊二府十八年降開邊府為縣增
設金長縣尋改永長均隸廣邊府二十年置靜邊
府以河陽河陰二縣隸之屬省管轄紹治年間廢
廣邊府尋以靜邊一府二縣改隸安江省轄今領
府一縣三

城天賜退保鎮江乙未春

睿尊南幸天賜詣嘉定行在拜謁回鎮江招集丁酉
冬西賊犯龍川天賜如遼請援尋為丕雅新所疑
更死于遼河仙復為賊所據

世祖高皇帝丁未年始復之戊申年以堅江龍川二
道改隸永隆鎮嘉隆七年初置堅江龍川二縣由
道管轄九年改隸河仙明命六年罷道置知縣又
於鎮轄設河仙縣置安邊府十三年分轄曰河仙

驛都督設衙屬建城堡區畫街市商賈多聚之又
 招致文學之士日與吟咏有河仙十詠傳世

世尊孝武皇帝丁丑年高壘國亂匿尊奔河仙天賜
 爲之請護送歸國匿尊德之許以真森柴末靈瓊
 芹渤香澳五府地天賜獻之于朝命歸河仙管轄
 乃於滙架地立堅江道奇毛地立龍川道各置官
 吏治之

睿尊孝定皇帝壬辰年暹僞王丕雅新冠河仙夷其

古真臘芒坎之地

俗稱竹幡城又稱銅柱鎮芒坎猶漢言芳城也

國初清

廣東人鄭致南來寓高壘見芒地有諸國商人湊

集因招集流民於富國香澳瀝架奇毛等處立七

社自管轄以所居相傳常有僊人出沒于河上因

號河仙國

顯尊孝明皇帝甲午年求內附封河仙鎮總兵聚于

芳城氏日歸聚

肅尊孝寧皇帝乙卯年致卒又命其子天賜為河仙

大南一統志卷之十六

河僊省

東西距三十七里南北距二十五里東至安江省
 河陽縣界三十五里西至海二里南跨蘇州山至
 海五里北至重境二十里東至安江省
 縣界一百五十里有奇西南至海一里許東北至
 重境二十五里西北跨白鳥山至海二十里
 治東進京一千三百二十五里

分野

天文輿鬼分野鶉首之次

建置沿革

乾魚
查魚
刷魚
對魚
磬魚
牛舌魚

紋魚
鯨魚
米螺
澤龜
龜
鼈
烏蛇

介蟲
山龜
水龜
澤龜
龜
鼈
烏蛇

紋蛇
蚌
蚌
蚌
蚌
蚌
蚌
蚌

貨 布 帛 紬 炎臘南油 麋皮 鹿筋

象牙 鹿角 魚肚 魚翅 犀皮 犀角

鹿茸 蓮子 乾蝦 米 乾鮫魚 陳皮椒

會 鳳凰 烏 鷓 鷓 雀 鷓 鷓

秃鷲 鵲 鷓

獸 虎 豹 麋 鹿 狐 獐

猿 猴 白眉猴 黑猴

魚 透山魚 娉娉魚 角魚 鱸魚 鰲魚

白藥	藥	藤	竹	木	草	花	菓
豆寇	藿香	澤藤	刺竹	南梅	蒲蘆	鷄冠	野榴
砂仁	香附	水藤	定心竹	降香	茅	蕃薇	佛梨
	紫蘇	野蔓藤		楠木	荻	蘭	芭蕉
	白芍			桐	燈心	木槿	
				柳	柳葉		

土產

十年程

阮民容 安川人民家富紹治元年因有邊務氏

出粟助軍 救贈樂捐義婦扁額

穀 糯稻 秈稻 麥

豆 青豆 黃豆 扁豆 黑豆

瓜 黃瓜 西瓜 冬瓜 絲瓜

菜 苦菜 辛菜 葱 蘿蔔 薑

官振武軍右保衛尉嘉隆中興從蔡文悅平廣義
惡壘督兵民浚永濟河出為定祥永清二鎮守又
按朱篤保護高壘國印

阮文晏 安川人中興初從征官至涼武衛衛尉
庚申從征歸仁擊賊于柿野降設列祀顯忠中興二廟

烈女

楊氏於 東川人阮文二妻家貧夫病癩債主張
辰悅氏姿色屢送彊暴氏終不二後為所害明命

二年贈掌奇列祀褒忠祠九年列祀中興功臣廟
 段文長 東川人丁未初投軍追隨日久素著功
 勞明命十二年陞治平總督十三年調清化總督
 十四年陞署左軍都統掌府事仍鎮河寧總督尋
 加太子少保銜卒追贈左軍都統府掌府事
 阮文定 安川人有望閣功歷官該奇率左柝隊
 丁未從征廣南陣沒贈掌奇列祀顯忠中興二廟
 阮文宣 永安人中興初從軍征討累有戰功歷

忠中興二廟

黃福寶 新城人初投軍從望閣歷官中屯威武
 術術尉辛酉從征歸仁陣沒于石谷追贈掌奇嘉
 隆三年列祀昭忠顯忠褒忠三祠九年列祀中興
 功臣廟

阮文仲 安川人初投軍為欽差諺奇從總戎阮
 滿先鋒阮文誠等調遣討賊歷授先鋒營涼武術
 正術庚申年從征歸仁共賊戰于奇山死之嘉隆

睿尊朝歷官掌奇丙申與朱福和守龍湖丁未西賊
八寇還巴賊兵敗遣克其冬從

世祖高皇帝舉兵龍川庚子 帝正帝位有翊戴功

歷官內左掌奇郡公辛丑外右社杜清仁謀不軌溱
請誅之壬寅賊兵侵八魚舟之役失利帝辛三年
溱落後為東山仇黨所殺

阮文閉 永安人有望閣功歷官總戎該奇帝使
如暹及還率兵從征著有功績卒贈掌奇列祀顯

增造戰船又請申教條蠲漢渠稅例宣召來京參
 考條例尋代阮文張總鎮嘉定遣領平順河仙二
 鎮遣人侵高查率兵行邊遣誓不敢動嘉隆十五
 年調掌右軍兼署中軍印十八年復領嘉定總鎮明
 命元年来 京充史館總裁是年大駕北返充尚
 京大臣尋卒年七十贈太保從祀世廟又列祀中
 興初功臣廟給祀田十二年追贈太保封荊門公
 宋福添 一名福善其先宋山人流寓安江仕

人物

阮文仁 永安人中興初官授該隊從尊室會攻
賊陸厲內該奇進屯龍川扼賊將范文參走路陸
中軍水營術尉遷鎮邊營留守兼領中軍營右支
董築金門堡陸中軍副中水營行富安留守築羅
合堡建倉儲粟以備軍需與阮文張攻賊于安裕海
口乘勝至大古壘復留守嘉定募兵以待徵發造
船以輸軍餉置田畷勸農桑陸掌振武軍爵郡公

作枕右擁石碑左環虎穴惠崇森羅禪門寂寞鳩
傳寶刹鸞學梵言寂致難窮亦西方之淨土也

西安寺

在西川縣永濟村地紹治七年原總督

謀略將綏靜子尹蘊營造屹立山峯前望省城

後憑山聳人聲寂寞古樹陰森亦禪林之勝景也

蘇山寺

在河陽縣興讓地山之西有石龜樣古

人傳稱古來遇有雷雨禱之卽應土人於山脚立

祠祀之號沙洳阜水神等

停兵于此卒後洲民立祠祀之今存

和侯祠 在永安縣永福村地祀前該奇東口道

特進輔國任仁和侯侯宋山人 列聖朝奉知該

道奸細屏息沒後民立祠祀之祈禱稔應明命十

二年敕加封廣恩植德中等神準該村奉祀

寺觀

瑞山寺 在西川縣瑞山村地舊鎮守院文瑞遺

構山頭屹立法宇廣闊列河道以為池依山峯而

祠廟

一百二丈塔修高三尺面廣一丈脚廣一丈二在
西川縣地明命年間修築

社稷壇未建
以下

先農壇

山川壇

文廟

城隍廟

在省東周富村地紹治四年設于省之西
永元村地嗣德三年移今所

禮公祠

在西川縣周富村地祀前統率掌奇禮

成侯阮有鏡舊鎮守阮文瑞所建今香火依然稔

著靈應又於後江中流稍木洲昔侯討高蠻捷還

堤堰

一、條因舊土堰自陸路至故阮文瑞原築路長一
 里零一百八丈五尺增築高五尺八寸面廣一丈
 脚廣三丈一條因阮文瑞原築路自土堰原周富
 堡至昆山長八里零增築高二尺三寸面廣一丈
 二尺脚廣三丈一條自陸路原永濟堡至昆山長
 二里零一百十八丈高六尺五寸面廣一丈脚廣
 三丈一條因陸路自土堰至原永濟堡長十里零

隆厚市 在永安縣舊強威守所在焉店舍稠密

秀田市 在東川縣近臨江岸

平城西市 在東川縣舊強威守所在焉店舍稠密

牙斌市 在安川縣近臨牙斌江故名

永美市 俗名罷漱在豐饒縣巴川府之東店舍絡
駁並夷間雜物並貨賣為業

津梁

橋 省城至河仙省界首三十三所省城至永隆省
界四十一所

渡 省城至河仙省界一所至永隆省界首九九所

泰安東市 在豐富縣近臨烏門江

新安市 在豐富縣治所近臨平水江

蛟市 在豐富縣治所并其江

永福市 俗名沙的在永安縣府治之東沿江

竹筏架起。市接梁對字比若魚鱗終緹五器用或下

賣猛火油木炭藤竹鹽鹹之屬岸上共中

有百貨之勝地也 歷炫日蕩心

新富東市 在永安縣以下

和安市

新順市

美安市

驛站

定安海口右美清海口嘉隆初美清設守九年五清
 海隊防守定安港但權派駐防而已明命九年始
 立守

江東江站 在永安縣新東村地東至永隆省永佳
 江站四十五里西至江美站五十四里

江美江站 在永安縣美安村地西南至美秀站五
 十一里有奇

江秀江站 在東川縣秀田村地西
 南至江福站六十里有奇

江福江站 在西川縣永元村地西至河
 仙在省農江站六十里有奇

市店

治元
年築

芥舟土堡

周長六十六丈在西川
縣地紹治四年築

北南土堡

周長二十四丈高四尺在
西川縣地紹治五年築

人會土堡

周長三十丈高三尺六寸
在西川縣地紹治六年築

進安土堡

周長二十丈高四尺五寸
在東川縣地紹治七年築

興讓土堡

周長六十丈高六尺在
周陽縣地紹治七年築

美清海汛

在永定縣地汛口廣四十丈潮深一丈九
尺沙深一丈五尺西岸寺祈港口外唇

永隆後江一派通于海海口中有島遂分為二左
其東有陰沙長可五里許行舟避焉按

戰差道以屬新汧道所管故名三道防備姦細征收

商稅訊察姦商洵為咽喉之地
新洲土堡周長十一丈二尺高五尺在東川縣地

初設道守明命七年增設協守十八年設為關所

後停

朱江土堡周長二十八丈如半月形在東川縣地

江汛右後江復移朱江汛堡于新洲河之上又新

洲河之中一帶高土俗名象阜上接浮山土匪姦

商亦常來往而朱江堡新洲堡相隔稍遠復設撞

康堡一捕出新洲安樂二堡駐防弁兵五十名往

駐以備
迤哨

平夷土堡二所左堡周長三十丈高八尺右堡

永嘉土堡 周長四丈六尺五寸又在河陰縣地
 周長四丈五尺五寸又在河陰縣地

紹治七年築

江農土堡 周長四丈三寸高五尺在
 永安縣地紹治二年築

永城土堡 周長三丈八寸高四尺在
 永安縣地紹治二年築

永調土堡 周長三丈三寸高五尺在
 河陰縣地紹治六年築

永盛土堡 周長二丈二寸高四尺
 在永安縣地紹治二年築

安樂土堡 周長八丈四尺在東川縣地紹治
 二年築原戰差道守明命二十一年改

今名一統地興志江中是瀛洲地頭有新洲正守
 在此洲之右岸篤鑛涯即雄道守屬定祥地界共

關汛

鎮江故守
又在豐
 富縣并
 直江西
 岸已甬
 中興初
 設

鎮夷相特角
命十六年
 裁明

錢場故廠
在東川
 縣後江
 東岸舊
 有官鑄
 巴志錢
 之廠今
 廢

永濟土堡
周長二十
 三丈八
 尺高五
 丈

永通土堡
周長七十
 八丈高
 三尺

永樂土堡
周長二十
 四丈八
 尺

親因土堡
周長三十
 二丈四
 尺

在河西川
 縣地
 在河陰
 縣地
 在河陰
 縣地
 在河陰
 縣地
 紹治二
 年築
 以下

前石距江十七丈改石朱江屯為守禦防駐之所
明命十八年設開社稅紹治三年停

東口故道 在永安縣沙的江南岸
國初丁丑年設今廢

東川故守 在四川縣後江西北岸為開所今廢
後廢明命十八年設為開所今廢

鎮夷故守 在永建縣已川江北岸已酉中興初設
後廢明命十八年設為開所今廢

永雄故守 在東川縣後江東岸港道已酉中興初
設明命十六年設

順汎故守 在東川縣後江東岸已酉中興初設明
命十六年設

疆城故守 在東川縣已酉中興初設明命十六年
設

疆威故守 在永安縣後江東岸港道已酉中興初設
明命十六年設

此遺址今存嗣德二年
 舊屯遺址今存嗣德二年
 朱篤故屯在山西永濟河之東嘉隆十四年
 起築六角長屯前至後一百六十丈又左至右後
 門高三尺有臨江積礮械其足四深十及威
 通流大江內有軍房儲積礮械其足四深十及威
 遠屯軍五百成橫對前江新洲屯距東三十二
 里西距河仙二百里北距南茶城二百里四
 省半真邊防要地明命十年朱篤屯之所廢於今
 城朱江故屯在東之川縣首為水崩缺而於震
 蕩商船停止不激嘉隆十年冬命清鎮守阮
 文春擇高地改遷於上流舊所築方土屯每面
 十丈又高六尺五寸屯面正廣十尺出如八
 左右俱近前真各開一門濠廣十尺出如八
 左右俱近前真各開一門濠廣十尺出如八

古蹟

泗水故屯

在永安縣新隆村地今改與隆村丁亦中與初世祖高皇帝自遷回屯兵於

此年後洲民立祠
 祀之亦號禮公祠
 瓜洲俗名峒嶗秘在江下流強江之西上接針
 波洲下際水柳洲是為油江之西岸穿貫進
 還如三台星土產瓜菜
 芥烟人專食力
 沙洲在後江強威江之下流新祿東村居焉路入
 葉葭人馴鷺岑寂之地
 黃榕洲在後江下流之西北自永隆省參荳江南
 至昂都江長三十里為巴川江屏障多
 產水椰民常編片轉賣為菜洲多虎
 又名虎洲安盛一二村居焉

禮公洲	繫次之而	以竹林魚	能衝洲	草莽洲	為農為魚	之市田可	浪之緩愛	地近城市	尾浦浴鷺	地廣一區	鳳鷺洲
掌在後	粟米又	蘆為日	在後江	在後江	各具趣	耕江可	繁在者	欲間靜	群此鳳	中穿小	洲儀風
奇江中	其流禮	用先務	順流下	流平咸	致	釣	則向南	者則臨	鷺之起	介而為	柴文安
成侯院	次矣		口之				津而趨	仙浦而	岩也然	二林園	灣長十
有鏡討			充物				沙的以	浦而趨	也然以	新林園	里東為
高壘捷			後九				以趨洛	而趨沙	以家雖	鬱茂柳	里東為
還停兵			江上				陽	洛陽	以林灌	垂柳垂	里東為
于			流之						以林灌	垂柳垂	里東為
			民						以林灌	垂柳垂	里東為

僂	虎	牛	因	願	松	共	物	田	北	瀟
浦	洲	洲	之	饒	山	仰	乾	魚	竹	洲
每	中	芬	致	澤	洲	自	伐	鱗	存	谷
人	與	烟	江	江	清	然	竹	鱗	全	后
常	初	瓜	上	流	望	之	結	蠶	德	岫
出	我	菜	之	安	之	利	筏	蟄	東	峭
而	兵	類	仁	新	如		四	禁	美	庭
泊	大	之	新	順	水		下	人	與	在
焉	破	東	順	和	上		貨	十	美	前
魚	賊	靜	和	安	浮		賣	五	政	江
蛟	太	泰	安	三	萍			為	新	上
蟲	保	新	安	村	日			群	密	流
喧	范	席	三	居	閔			劈	羅	前
鬧	文	二	村	焉	江			泥	四	村
之	參	村	居	焉	豚			草	野	所
擾	於	居	焉	土	風			徒	間	居
故	虎	焉	土	宜	翻			捕	多	從
有	洲	宜	宜		水			斃	汗	此
仙	即				鶴			賊	澤	而
名	此									地

蕙	之	犀	甚	北	密	為	龍	設	年	茅	潮
禽	狀	洲	得	岸	江	閩	山	年	間	菜	水
獸	竹	洲	雄	為	水	閩	洲	洲	洲	治	治
洲	樹	洲	關	雄	交	洲	龍	俗	網	沙	原
藪	著	洲	拒	禦	通	一	頭	名	芸	竹	屬
	猪	洲	險	新	西	字	狀	响	治	富	定
	洲	洲	之	守	岸	排	新	嶠	安	永	大
	洲	洲	勢	所	有	鈴	富	弓	利	定	祥
	洲	洲			新	而	村	牽	江	二	省
	洲	洲			洲	有	所	在	治	縣	明
	洲	洲			守	次	居	前	皆	界	命
	洲	洲			東	第	結	江	下	又	十
	洲	洲			岸	大	東	上	流	有	五
	洲	洲			為	小	為	流	水	巴	年
	洲	洲			戰	之	傘	凸	利	川	屬
	洲	洲			差	別	岫	凹	明	治	省
	洲	洲			新	竹	洲	稜	命	查	管
	洲	洲			守	林	又	再	紹	魚	轄
	洲	洲			所	深	東	如	治	治	又
	洲	洲									有

巴川江在永慶縣北八里後江下流之南蓋巴
 巴川海口西流十五里至八里後江下流之南蓋巴
 所華民唐人高查雜屠街市絡繹即洋商船傳泊之
 月江三岐其北岐二西北岐流一斧頭江俗名錦討
 乃唐人斧頭之所又西北岐流一百六十里半
 經波營尋于蓋籍焉糕柴光至河仙道省壘江道
 大港俗名刺磊又西岐一里至罷漱市又二
 里至鷺頭三岐長而灣俗名五里經茶奴弓檻至
 里至美清海口又西岐二里五里經茶奴弓檻至
 河仙省龍川道已酉中與初
 置鎮夷堡於巴忒江之北即此
 朱篤上治在四川縣界又有朱篤下治馬腸治新
 命十四年
 屬省管轄
 椅治皆上流水利治蓋統于嘉定城明

深溝口出八大江東岐一里半至山祈三岐北岐
 達芥荳江上大口前江南岐二里餘徑油溪出茶港
 八大江對岸
 芥荳鎮江道
 芥荳江在豐富縣東三里後江西岸廣四丈深二
 通于滄江由半岸西為舊鎮江道守所由大江南下
 浪三岐北岐轉東十里達平水江又由北岐轉
 東四十五里餘出壑江道小港俗名朝閉其泥澤
 路可行季冬租春水涸泥膠淺涸壅塞自夏而冬
 雨水洋溢浸沒涯岸每行騎乘萍別路往來望
 林叢左右暗為認查無人煙多蚊蟲水蛭行人艱苦
 湓江在安川縣南四十里後江東岸廣十丈
 大牙江又由東北行七十一里至東城中村江出
 抵牙斌江通前江

泡	達	至	疆	田	並	烏	其	江	里	疆	東	里
忽	沙	永	威	園	民	洄	一	錢	岸	城	岐	餘
江	的	盛	江			渴	北	場	南	江	里	南
半	出	三	在			出	流	江	舊	在	餘	岐
深	前	岐	永			沙	十	出	六	東	與	達
五	江	江	安			的	五	大	城	川	強	承
尺	縣	八	縣			亦	里	江	守	縣	城	江
東	西	回	西			達	達	東	所	東	江	俗
一	二	渴	五			前	會	二	二	南	合	名
里	十	水	十			江	安	十	十	尺	一	弓
至	九		五			蜿	江	一	五	南	百	秘
三	里		八			蜒	前	里	丈	岸	三	出
岐	後		尺			几	江	至	至	有	十	大
地	江		東			十	其	平	三	油	七	江
岐	東		流			三	一	城	岐	江	里	後
一	岸		二			里	東	西	北	出	江	東
里	廣		十			西	流	三	岐	大	江	岸
半	一		七			里	徑	岐	達	江	東	岸
出	丈		里			兩	岸	江	取	半	岸	

以為生業

斧登江

在四川縣東南三十七里後江西岸廣三丈深一丈西南四十里與瑞河合流在

夷雜處林

蕪連互

瑞河

在四川縣東南六十三里後江西岸原名三溪為東川港口至樂落江口從此而南五十

江合

西南五十九里至樂落江口從此而南五十

七里

至雙溪地近真臘極目灌莽江道所經堅

江盡為泥草淤塞每

年令永清

鎮守阮文瑞經理河道

漢夷民一千五百人因故

道而深廣之月餘河成

遂通堅江水道民夷咸利

焉賜名瑞河以其功也

後江東岸廣一丈

錢場江

在東川縣東南九十里後江東岸廣一丈

初	之	合	窮	窮	西	潭	魚	花	山	鶯	歌	于	其
壘	所	流	源	澤	岐	江	鼈	荷	列	如	音	高	象
民	致	為	四	三	九	深	不	盛	其	蓮	洋	焉	形
以	也	一	里	里	里	四	可	開	東	花	口		勤
捕	兩	蓋	半	經	迤	丈	勝	香	真	美	在		
蓄	岸	以	程	安	油	東	食	飄	森	葉	河		
田	竹	大	芥	低	江	上	也	百	翠	斜	陽		
漁	林	江	絲	江	口	達		里	翠	照	縣		
賣	周	有	江	江	在	前		遠	遠	之	東		
鮮	密	芥	廣	在	江	江		于	于	狀	二		
鱸	江	莊	一	東	西	之		西	西	南	十		
臠	樹	婆	丈	岸	岸	優		氣	氣	枕	五		
晒	斜	穴	深	廣	廣	曇		聚	聚	歌	里		
乾	菘	二	八	二	一	江		風	風	音	尺		
菹	夷	洲	尺	丈	丈	湖		藏	藏	山	下		
笋	雜	塞	窮	半	半	而		清	清	乞	下		
伐	處	乎	源	深	深	北		水	水	森	園		
竹	草	中	於	一	八	水		漣	漣	峰	階		
以	田	流	此	丈	尺	分		澗	澗	群	灣		
													長

矣	是	後	既	百	卯	永	里	爐	行	九	徑	九	魚	西
河	河	節	文	五	直	濟	坡	區	達	七	河	四	江	北
救	道	次	宣	里	度	河	澤	魚	平	十	湖	十	統	流
有	大	與	等	半	屯	在	散	江	天	六	縣	五	蜒	十
司	通	工	惟	賜	右	西	漫	夾	浩	里	舊	里	四	九
碑	國	至	集	名	後	川	而	高	出	一	暹	八	十	里
哉	計	五	轄	永	濠	尺	窮	壘	後	支	橋	歌	七	至
之	邊	年	民	濟	而	深	矣	界	江	右	三	音	里	芥
壘	籌	告	與	河	西	六	北	九	其	轉	江	洋	八	斤
于	人	竣	番	命	注	尺	二	二	正	二	口	口	窮	三
河	民	新	民	永	歌	十	八	十	流	十	達	其	澤	岐
岸	商	河	開	清	音	本	里	三	又	里	永	正	一	水
十	買	長	浚	鎮	埠	朝	朱	從	伊	至	調	流	支	一
七	共	二	歷	寺	口	嘉	篤	伊	涇	駿	村	又	左	支
年	享	百	明	既	至	隆	江	涇	而	艱	夾	從	轉	直
鑄	無	五	命	文	祇	十	之	下	涇	涇	河	伊	沿	流
九	窮	里	元	瑞	樹	八	西	通	濠	濠	仙	口	舊	迤
鼎	之	半	年	掌	咸	年	橫	于	水	水	省	西	涇	甘
取	利	自	以	寺	二	已			可	界	下	路	羅	

朱篤江三十五丈深四又五尺江岸西有永濟河
 在德川縣北二里後江上流之西廣
 泰江注于海明年秋祀典鑄九鼎取其象形勤于
 直流突起虎明命十西岐其東岸經永隆省之安
 新營羅列延表九七十六里至巴川江再轉徙
 界之茶溫江新營江參登江中為雲河康洲盤河
 双堆油江新營江參登江中為雲河康洲盤河
 起為平水江契與東岸之東城中社江中流突
 切治平水江契與東岸之東城中社江中流突
 為泡門江東岸有柳至泡補江茂治西岸有盤
 增馬門江東岸有柳至泡補江茂治西岸有盤
 洲沙九二岸有五里至強城中流轉折為秃細河
 連西岸有氏哩咿治秃細治中流轉折為秃細河
 十七里至強哩治秃細治中流轉折為秃細河
 西岸有東川港道又有九二年治東岸有賊場江九二

閩間甘符離諸小瀆九七十一里抵金江出後江
 沾江多漢民新墾田園之八里前江之南岸一若下
 安順江在安川縣北十深十五里天龍湖江轉南六
 南流逕永隆省蓋印三岐北岐連龍湖江轉南六
 十里至聖勝江三岐東逕安富浪滄二流與前江
 匯西出茶温江與後江會亦富浪滄二流與前江
 四通之路也
 後江在四川縣西北八里發源與前江同江之東
 永慶豐盛等縣江在省轄之中自朱篤江東南流
 逕西岸有秀慈江油江中草莽洲荪洲氏苑
 洲五里通于渾江至順沈下口又轉從西岸
 有油池芥橙江噴橋刀港道東岸有參洲潭池
 為鉅衛洲芥荳稍木洲允三十八里至禮公江中
 口又轉折為鎮波洲至瓜江為瓜洲水二分江下

才	阻	江	洲	里	上	民	之	御	滿	前	十	西	水
斌	田	道	達	江	芥	猶	地	屯	榮	江	八	岐	又
江	園	封	後	流	苴	思	也	駐	翅	又	里	亦	歷
五	疎	岸	江	漸	江	歌	至	以	前	西	逕	逕	旗
文	曠	一	南	蹇	口	之	今	號	後	轉	平	永	竿
深	人	路	徑	至	在			令	江	二	城	威	跡
十	始	竹	油	山	七			諸	交	十	西	江	蹤
三	業	樹	溪	柞	丈			道	會	一	三	口	九
尺	焉	交	出	三	深			居	丁	里	岐	替	二
從	加	加	茶	岐	十			中	未	達	江	從	十
南	每	舟	池	西	二			扼	中	強	北	流	七
轉	楫	楫	亦	逕	尺			險	與	城	替	水	里
西	根	達	達	深	轉			屢	初	江	一	溝	逕
徑		後	後	滿	東			奏	出	十	廬	強	威
三		江	江	上	西			唐	後	里	首	威	江
稍		與	與	口	南			公	江	逕	烏	江	出
撞		芥	芥	出	二			是	其	會	江	九	後
茶		苴	苴	泡	千			形	水	江	出	三	江
古		鎮	鎮	湫	七			勝	滿	出			

泗水	東東	南逕	左有	富庶	沙的	流合	注洲	開溝	江口	江之	新東
水	流	油	仙	舊	江	龍	汜	俗	南	護	江
岐	之	溝	浦	東	丈	鳳	科	名	流	二	十
在	玄	沙	右	口	深	江	治	洋	十	沙	丈
南	以	仁	鳳	道	二	尺	笈	陶	五	長	深
柞	國	治	鸞	駐	十	潮	治	廣	里	四	九
安	蓄	至	洲	札	八	湍	危	三	至	里	尺
十	其	泗	羅	于	尺	在	三	丈	半	橫	田
里	生	滿	城	其	八	永安	十	半	深	半	關
逕	旺	水	護	南	里	縣	六	九	尺	之	十
永	之	九	街	庸	前	北	里	尺	北	水	七
威	氣	二	景	市	江	行	翁	沙	出	潮	聚
三	沙	十	致	北	之	達	前	仁	岐	諶	前
岐	的	四	可	連	南	油	江	治	十	經	江
江	江	里	稱	艘	岸	溝	水	與	四	每	陰
一	來	地	佳	船	廣	會	廣	沙	里	多	泥
名	分	脉	勝	輻	二	沙	十	的	達	著	始
強	三	繫	西	湊	十	江	丈	江	新	淺	為
威					一	流	深	流			
程						江	七	新			

鎮祠因
以名江

秀田江
在東川縣東南七十七里前江之南岸廣

在也今廢一茗茶村江沿江田園民居後皆林莽
秋冬可行春夏水涸人多築堤以捕魚鼈

會安江
在永安縣西北五十五里前江之西岸一

松山洲
名上船港道上廣一里半深十九丈口對

義地南五十五里半至
外街障風射指水劫可稱

半至強城江出後江北流七
岐水又南流二十四里

十里抵沙的江出前江
二里前江之南岸江廣二

美安江
在永安縣四十二里前江之南岸江廣二

菓南八里許窮源之類
肥潤土

宜金瓜芋豆茶煙之類
肥潤土

新江

在東川縣西十四里前江之南岸省轄與高壘接界處南流二里半至三歧水東二

十九丈西十八丈復入窮

澤華氏高壘間居

新洲河

在東川縣治所之旁河道自前江新洲堡通于後江朱江守長五百五十餘丈上廣

六丈下廣三丈深九尺上下本朝紹治三年起浚

賜名曰隆安河尋改今名

順汎上口

在東川縣東南五十八里上口乃前江之南岸廣四丈深一丈南流十三里許

下口通于後江

禮公江

在東川縣南七十二里江上口廣四丈深八尺前有小洲亦以江名距原東口道西

九十里許南流六十里半至江下口與後江合流西岸有原雄差守新江之上口西有禮成侯既有

省	江	鳳	江	半	十	蛟	省	又	壘	前	里	岸	小
江	入	鵞	新	洲	里	蛟	界	逕	山	江	半	岸	婆
界	永	洲	東	灣	為	九	北	南	賄				低
	隆	又	江	轉	秀	五	岸	榮	府	南	在		山
		二	四	九	田	十	為	府	有	流	東		
		十	十	二	江	八	定	為	長	運	川		
		二	二	十	江	里	祥	南	濰	南	縣		
		里	里	九	中	為	省	榮	十	掌	地		
		運	為	望	又	順	界	江	里	高	二		
		上	沙	為	突	泥	中	東	每	象	里		
		芹	的	永	起	江	有	南	禱	為	源		
		其	江	安	洲	口	龍	運	不	灣	出		
		江	左	縣	為	九	山	流	通	江	清		
		口	仙	會	瀛	里	傘	省	江	水	國		
		茅	浦	江	洲	為	岫	轄	流	渾	九		
		斌	迴	流	洲	禮	閣	江	過	濁	龍		
		江	輪	送	松	公	間	南	此	又	江		
		至	水	美	山	江	等	岸	漸	運	江		
		安	右	安	洲	口	洲	為	清	高	西		
		溪	右	安	洲	口	洲	為	清	高	西		

長在河陽縣西南十八里峭而小曲而西

喬特良禽肥獸出八成群馬尾香產于其顛縮砂

蒸出于其麓柴扉茅舍園聚山落以居焉

歌昔山 在河陽縣北十二里永濟河東岸距渚

如倚蓋狀 東望平田西瞰湖澤 周七里孤峰聳拔

漢土耕牧 漁釣於其下 渚口東南二里半歌昔山

南崑山 在河陽縣距渚口東南二里半歌昔山

形端重 之南高八丈周二里盤困湖上如金堆

清秀 在河陽縣距渚口東南五里高三丈周

溪獵山 三里松竹交蔭麋鹿造息其間有田可

耕有澤可漁 趨 在河陽縣北十二里高四十丈周十三

利之民常往焉 長展翼昂頭如翔鸞冠鳳

乞森山 在河陽縣北十二里高四十丈周十三

里灣洄西長展翼昂頭如翔鸞冠鳳

名小而自強卑而不屈有磊落之氣亦為七山之一也

人和山

在河陽縣東南與商為山相連亦七山之

臺巽山

在河陽縣南三十里高五十丈周二十餘里永濟河之東南臨

高臺儼然

居辰巳之位故名距岫嵒山東北餘里

峰岩巉岬

所產沉香樹木降香杉竹之

類著葱鬱

茂曲徑通幽人跡往來近接原田遠臨

波津耕漁之

民分類以居

氏為山

在河陽縣東南十五里

波炭山

在河陽縣東五里高四十丈周二十一里如芙蓉沾霞之狀在岫嵒山之北距永濟

河中流東南濱十五里巔嶠崖峩石壑幽岩樹木

然草木暢茂下有水晶石

在河陽縣西南十七里為七山之一也山

蘇山

西有奇祀水神

在河陽縣西南十六里山勢崔嵬樹木茂

禁山

盛七山此其一也山最高峻人跡罕到其嶺

崒山

在河陽縣西南八里高六丈周一里崗陵

滎汪山

在河陽縣西接象山亦七山之一也

南為山

在河陽縣南二十四里高三十丈周八里

虎豹麋鹿

出焉深溪肥草之墟山民逸客構廬築

室耕居

于其麓七山此其一也

針剗山

在河陽縣北五里高二十丈周圍六里面

而疏之廣二十尋以通舟楫高壘民分聚山阿林
徑間漁獵而收其利

針照山 在西川葩梯山北二里高十二丈周五
里特峙于大浸中如負珠出匣景致可堪八畫
茶迎山 在針照山東北一里高十丈周五里嶠
巖輪囷山曲泉清竹樹蒼蔚禽獸多居之
象山 在河陽縣東北三十一里永濟河東岸高
八丈餘周圍三里為七山之一崗壘磊頭耳儼

麓西南有寶山高七丈周圍一里半溪甘土肥草
 木茂盛山民環而居之本朝嘉隆十七年永清鎮
 守阮文瑞經理瑞河工竣奉圖本以進 帝見河
 東江岸有山俗名坵山改賜名瑞山以表瑞勞績
 瑞于山麓建山神祠樹碑大書瑞山二字為誌
 花梯山 在西川縣南六十一里高三十丈周十
 三里距瑞河西十八里半三峰疊翠古樹蒼涼剪
 伐者有禁前臨陂澤沆草濡永清鎮守阮文瑞因

戶口

明命十三年額戶丁二萬五千六百四十五人今
一萬五千六十五人

田賦

田土八萬八千三百三十六畝額徵稅粟五萬五
千五百六十斛稅錢十二萬一千四百七十一緡
稅銀二千四百二十一兩

山川

瑞山 在西川縣南七十一里高二十丈周一
里半 岫嶠巍哉樹木高古有香溪西注于瑞河山

學校

築
年
土

安川縣治

巴川府城

周五十丈竹籬在新佑村地明命二十年建
周二百丈有奇高三尺許門三四面
有濠在豐饒縣禾美村地明命十七

安江省學

在省城西周富村地紹治二年建

新城府學

在府治東永福村地明命十三年建

東川縣學

在縣治東龍山村地明命十八年建

安川縣學

在縣治東新佑村地明命二十年建

河堤高二尺七寸在西川縣地首朱篤堡嘉隆十五年築明命十三年設為省治十五年裁取堡之

東設砌築土城

綏邊府治

周五十丈有奇竹籬在西川縣美德村地首在周富村地紹治四年移今治

豐富縣治

周五十丈竹籬在新安村地原永是首縣治今日用之

河陽縣治

周五十四丈土築四面有濠在安威村地明命二十年建治在興讓村地

為靜邊府治

副德三年

新城府治

周五十丈有奇竹籬在永安縣永福村地舊永安縣治明命十三年改設府治

東川縣治

周五十丈竹籬在龍山村地明命十三年建

漢土相雜各自為俗土歲以三月登蔡柵備菜菜

香燈詣進胡寺散後三日會飲擊毬謂之賀歲猶

漢人元旦節也八月迎水十月送水八月會人船迎胡僧馱到三岐江次擊土鼓

胡禁止後放掉相邀一遺各散謂之迎水十月亦然謂之送水即漢民所言潦來潦還也言談多雜以唐

人高壘之語如括買日叱接謝日舍卦載日卜討

龍主事曰層靠小色曰椅對除日語此高壘之語也

城池

安江省城

周三百六十二丈高九尺前左右門
三外植青竹四面濠深六尺濠外護

風俗

事畢而植衣四月捕米螺七月採蜂窩十月捕青
蝦皆始生之辰候也西川河陽河陰三縣間有嵐瘴

士衰詩書民勤耕織農商參半技藝尋常女工惟
永安為稍優士行則安川為稍勝人多豪放習尚
侈靡衣服多好赤色疾痛信用巫覡間用高壘閣
娑符法喪祭雜用儒釋祈禱尚俳倡完願燃天燈
婚姻有先贄而後娶忌用海南猪為聘

即間色猪俗
名為斃婦猪

流行四五月以後雨始降夜雨則晝晴日雨則夜
晴夏月南風常多冬月北風少而西風又最少
雨不至淫風無拔木二月雷乃發聲立冬後尚未
覺寒江之水色微濁潮汐一日夜間兩次八九月
盛雨潦漲水流峻急潮水為潦所制不能上進土
人有云江流蛇尾斷雨打伏頭聞蓋言水急而雨
暴也十月潦退始分潮汐農候最晚六七兩月播
秧十一十二兩月下稼春正二兩月收成三月農

勢則左環永濟右帶順汎朱江抱其前出峯護其
 後扼後江之津要為河仙之憑依又其樂育河與
 壑江縣為特再永安河與前江為策應其重險則
 有進安平夷二堡以為之衝其都會則有永福永
 美二處 永福即俗號沙的 永美即俗號堰激 商旅頗稠亦為南陸一
 形勝地也

氣候

天氣炎燠地多卑濕土疏氣洩臘月至季春暑氣

饒縣界六里南至豐盛縣四十八里北至永隆省
 江界二十三里原永定總嘉隆七年升為縣屬永
 隆省定遠府明命十三年改為屬新城府二十年
 改隸府轄嗣德三年裁省縣員由府兼攝領總四社
 村邦十九其縣治在大有村地今廢

形勢

東接隆祥西擁河仙南沿大海北控高壘其名山
 山則有真森山瑞山大川則有前江後江省城形

豐饒縣 東西二十一里南北距五十四里東至
 永定縣界五里西至河仙省墜江縣界三十三里
 南至海二十三里北至永定縣界四里原永定縣
 地明命二十年析置今縣名隸府統轄嗣德三年裁
 省縣員由府兼攝領總三社村十七其縣治在安
 慶村地今廢
 永定縣 在府東北四十三里東西距二十里南
 北距七十一里東至永隆省江界十四里西至豐

查巴忒府地本朝中興初併有之置安府許
 查民屯田歲納揆粟士子匿印自暹還復以賜之
 明命十六年藩僚茶龍士子等懇求置官按守乃改
 今府名初置按撫使二十年以按撫領知府事再
 摘永定縣地分為豐饒豐盛永定三縣豐饒縣為
 府兼理豐盛永定二縣為府統轄嗣德三年裁省
 官吏以豐盛永定二縣由府兼攝允領縣三總十
 社幫八十三

十里西至綏遠府西川縣界二十五里南至西川
 縣界三十九里北至高壘境二里許原永定縣地
 在後江之東明命十三年析置今縣名屬綏遠府
 統轄二十年改隸府轄領總四社村三十三
 巴川府 在省東南二百六十四里東西距六十
 四里南北距一百二十二里東至海夾永隆省界
 三十八里西至河仙省龍川縣界三十六里南至
 海五十一里北至綏遠府豐富縣七十一里原高

安川縣 在府東南二十四里東西距四十八里
 南北距四十六里東至永隆省江界八里西至綏
 遠府豐富縣界四十里南至巴川府永定縣界三
 十里北至定祥省江界十六里原永安縣地明命
 二十年析置今縣名隸府統轄嗣德六年歸府併
 攝訢轄總三社村二十五

東川縣 在府西北一百二十七里東西距四十
 五里南北距四十一里東至定祥省建登縣界二

東川縣為府統轄嗣德六年裁省安川縣員由府併攝仍領縣三總十一社村帮庸九十四

永安縣 東西距三十八里南北距二十二里東至安川縣界二里西至綏邊府豐富縣界三十六里南至安川縣十二里北至定祥省建豐縣界十里原永安總轄嘉隆七年升為縣屬永隆省建遠府明命十三年摘置今縣名屬府兼理允領總四社村帮庸三十六

縣兼攝縣轄頌總二社村四十

新城府 在省城東南偏一百四十里東西距六
十一里南北距一百九十六里東至永隆省遵義
縣界二十五里西至綏邊府豐富縣界三十六里南
至豐富縣江界三十四里北至高壘一百六十二
里原永隆省永安永定二縣地明命十三年設置
今府名兼理永安縣統轄永定縣二十年增設安
川隸之以永定縣為巴川府統轄又改將綏邊府

轄允頤慈四社村坊庸四十
河陰縣 在府西北偏八十里東西七十三里南
北距四十二里東至西川縣界三十八里西至河仙
省河洲縣界三十五里南至河陽縣界二十五
里北至高壘境十七里原西川真城二縣地明命
二十年析置今縣名以在永濟河之左曰河陰隸
原靜邊府轄紹治二年改隸河仙安邊府四年復
改隸靜邊府統轄嗣德四年靜邊府廢仍以河陽

仙省河洲縣界二十四里南至河仙省堅江縣界
 三十八里北至河陰縣界三十五里原鎮西真
 管府真成縣明命二十年摘真成西川二縣地設
 為河陰河陽二縣置靜邊府屬河仙省轄以在永
 清河之右曰河陽置府治兼理河陽縣統轄河陰
 縣紹治二年改靜邊府河陽縣隸省轄河陰縣仍
 隸河仙靜邊府四年改仍舊屬靜邊府管轄嗣德
 三年裁省靜邊府河陰縣歸河陽縣兼攝屬府管

北距六十五里東至新城府安川縣界六里西至
 河仙省堅江縣界四十四里南至巴川府永定縣
 界三里北至安川西川二縣界六十二里原永定
 縣及烏門土縣之地明命十三年析置仍舊永定
 縣名永定隸新城府統轄二十年改今縣名又以
 烏門土縣併入云隸府統轄領總三社村三十一
 河陽縣 在府西南四十里東西距六十八里南
 北距七十三里東至西川縣界四十四里西至河

輕允縣四總十二社村帮庸一百一十

西川縣 東西距三十里南北七十一里東至

東川縣五里西夾河陽二十八里南至龍川縣界

六十二里北至東川縣界九里原永定縣及玉律

土縣之地在後江之西明命十三年析置今縣名

屬府兼理二十年以玉律土縣併八縣轄允總三

社村帮庸三十八

豐富縣 在府東南五十餘里東西距五十里南

攝六年安川縣歸新城府併攝允頤府三縣十
 綏邊府 在省東南二十七里東西距一百五里
 南北七十一里東至新城府東川縣界五里西至
 河仙省河洲縣界一百里南至河仙龍川縣界六
 十二里北至新城府東川縣界九里原永隆省永
 安永定二縣地明命十三年析置今府名兼理西
 川縣統轄東川縣二十年改新城豐富縣為府統
 轄嗣德三年省靜邊府以河陽兼理河陰由府統

新城二府設西川豐富東川永安四縣隸之

西川豐富

屬綏遠東川永安屬新城置安江省設安河總督統安江河仙

二省又設布按二司十六年又取巴忒之地增置

巴川府設豐饒豐盛永定三縣隸之二十年增置

安川縣隸新城府統轄紹治二年摘河仙之靜邊

府及河陽一縣改隸省轄四年又以河陰縣改隸

府轄嗣德三年裁省靜邊府河陰縣歸河陽縣併

攝改隸綏遠府管轄豐盛永定二縣由巴川府併

高查境四十四里自省治進京二千三百里

分野

天文與鬼分野鶉首之次

建置沿革

古水真臘尋楓龍之地本朝

世尊孝武皇帝丁丑十九年真臘國王匿尊獻之設朱
篤道嘉隆以其地間曠募民居之號朱篤新疆設
管道隸永隆省管轄明命十三年分其地為綏邊

大南一統志卷十五

安江省

III

東西距九十四里南北距一百五十里東至前江
來^夾定祥省建豐縣界四十八里西至河仙省河洲
壑江龍川三縣界四十六里南至于海一百八里
北至高查進安平夷二堡界四十二里東南至永
隆省永平遵義二縣界一百九十六里西南至河仙
界七十五里東北至定祥省界二十六里西北至

書叢化文

大南一統志

六省南越

下

版出術化文化文書特府鄂經圖和共南北
年三十七九一曆陽

書 叢 化 文

大南一統志

六省南越

下

越南共和國國務卿特責文化藝術出版
陽曆一九七三年

Giá : 400 đ.

Handwritten text in a narrow column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is written in a cursive script and is mostly illegible due to the angle and fading.

Handwritten text in a narrow column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is written in a cursive script and is mostly illegible due to the angle and fading.

DEMCO

89040538696



b89040538696a

89040538696



b89040538696a